



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



DANSKE BYER OG SOGNE



RANDERS AMT

9. HÆFTE

Jør. Bodilsen, fra hvem den ved Tvangsauktion kom til den kgl. Kasse, der 1829 afhændede den sammen med Skeel m. m. til Ritmester Jac. Benzon, men 1839 solgtes den fra Stamhuset Benzon til Forpagter Lorentz Højer Ingstrup. I 1922 ejedes den af Vilh. Thorst. Bygningen, 4 Længer i 1 Stokværk, er opført af Grundmur i det 19. Aarhundrede. Stuehuset er ombygget 1924, og den ene Sidelænge nedrevet. Blandt Udbygningerne maa mærkes den 51 m lange Bindingsværks-Kornlade, opført 1728 af Grev Christen Skeel til Skeel, hvis Navnetræk og Aarstallet 1728 staar over Porten. Nord for Aaen ses endnu det gamle Ørbækgaards Voldsted, en større Borgbanke med Rester af Grave og Spor af Bygningsrester og SV. derfor en mindre med Grav foran. Et af Tapeterne paa Gl. Estrup viser den gamle Bygning. Nord for Gaarden hår efter Sagnet Ørbæk By ligget; der ses endnu Spor af Bygningsrester. En ny Ørbæk By er opstaaet ved Gaardens Udstykning.



N. Pedersen,
Førstelærer.



S. M. Jensen,
Lærerinde.



Johs. Andersen,
Lærer.



P. Pedersen,
Førstelærer.

Niels Pedersen, Førstelærer, er født den 9. Marts 1893 i Skærup ved Vejle som Søn af Gaardejer P. Pedersen og Hustru Else, født Nielsen. Gift 1917 med Amalie Nielsen. Præliminæreksamen fra Børkop Realskole 1910, Dimitteret fra Gedved Seminarium 1916, Lærer ved Nr. Broby Efterskole, ved Børkop Højskole og ved Kragelund Friskole indtil Ansættelsen ved Voel Byskole fra 1. November 1919 til 1. Maj 1923, ved Faarvejlje Højskole fra 1. Maj 1923 til 1. September 1923, ved Vesterhede Kommuneskole som Førstelærer fra 1. September 1923 til 1. November 1926, siden da Førstelærer v. Ørum Skole.

Sidsel Marie Jensen, Lærerinde, er født den 12. November 1897 i Ydby som Datter af Gaardejer Lars Jensen og Hustru. Dimitteret 1926 fra Aarhus, Vikar i Tvølm 1926, Vinterlærerinde i Ulfborg 1926—27, ved Kragelund Fællesskole 1927—31, ansat som Lærerinde ved Ørum Skole siden 1931.

Johs. Andersen, Lærer, er født den 4. Marts 1893 i Svendstrup Norregaard, Kauslunde Sogn, som Søn af Gaardejer P. Andersen og Hustru. Gift 1922 med Astrid Rasmussen. Dimitteret 1916 fra Ribe, Realskolelærer i Hadsten 1919—22, Andenlærer i Hauerlev 1922—26, ansat som Enelærer ved Ramten Skole siden 1926.

P. Pedersen, Førstelærer, er født den 28. April 1886 i Hvidbjerg som Søn af Gaardejer P. P. Pedersen og Hustru. Gift 1913 med Marie Nielsen. Dimitteret 1912 fra Nørre Nissum Seminarium, Lærer ved Stendis Skole 1913—19, ansat som Førstelærer ved Ulstrup Skole siden 1919.

Elna Marie Kouge, Lærerinde, er født den 2. Maj 1893 i Tørring som Datter af Overtoldbetjent Kouge og Hustru. Dimitteret 1915 fra Ribe Seminarium, Lærerinde ved Egebæk Skole til 1919, ved Stagsted Skole 1919—25, ansat som Lærerinde ved Ulstrup Skole siden 1925.

Sigvald Augustesen, Lærer, er født den 10. Maj 1905 paa Boller Mark som Søn af Boelsmand P. Chr. Augustesen og Hustru. Gift 1929 med Eva Jørgensen. Dimitteret 1927 fra Gedved Seminarium, ansat som Lærer ved Stenvad Hedeskole siden 1930.



E. M. Kouge,
Lærerinde.

Ørum Brugsforening er oprettet 1897. Formand er Jørgen Andersen. Foreningens Uddeler er I. C. Agger.

I. C. Agger, Uddeler, er født 17. Marts 1889 i Fjallerslev, Mors, som Søn af Husmand Chr. Agger og Hustru. Gift 1913 med Anna Hansen. Uddannet paa Støvring Uddelerskole samt i forskellige Brugsforeninger, Uddeler i Stenvad Brugsforening 1912—13, ansat som Uddeler ved Ørum Brugsforening siden 1913.



S. Augustesen,
Lærer.

Stenvad Brugsforening er oprettet 1912.

Formand er Frederik Andersen. Foreningens Uddeler er P. Fr. Hansen.

P. Fr. Hansen, Uddeler, er født den 4. Maj 1898 i Vellov som Søn af Smedemester Fr. Hansen og Hustru. Gift 1921 med Inger Kirstine Sørensen. Uddannet i forskellige Brugsforeninger, ansat som Uddeler ved Stenvad Brugsforening siden 1920.



Parti fra Ramten.

Ramten Brugsforening er oprettet 1905. Formand er Rasmus Nielsen Kroer. Foreningens Uddeler er Jens Nielsen.

Jens Nielsen, Uddeler, er født den 15. Marts 1905 i Vejgaard som Søn af Uddeler Laur. Nielsen og Hustru. Gift 1930 med Sine Olsen. Uddannet ved forskellige Brugsforeninger, ansat som

Uddeler ved Ramten Brugsforening siden 1930.

Kirstine Abigaei Dengsøe, Distriktsjordemoder, er født 14. Februar 1873 i Hjallevrup som Datter af Bestyrer Andr. Johansen og Hustru. Jordemodereksamen den 28. August 1896, Reservejordemoder i Nakskov 1896—1900, praktiserende Jordemoder i Køben-



I. C. Agger,
Uddeler.



P. Fr. Hansen,
Uddeler.



J. Nielsen,
Uddeler.



Kr. A. Dengsøe,
Distriktsjordemoder.

havn 1900—04, i Tor-
num 1904—07, ansat
som Distriktsjordemo-
der i Ørum siden 1907.

Viggo Ørbæk
Andersen, Dyr læge,
er født den 8. August
1892 i Aars, Dyr læge-
eksamen 1918, Assi-
stent i Norge 1920—
24, praktiserende Dyr-
læge i Ørum siden 1924.

Medlemmer af Ørum
Sogneraad er: Møller

J. Blumensadt, For-

mand, Gaardejer J. Sørensen, Gaardejer J. Sørensen, Husmand K. Jokumsen, Gaardejer F. Andersen, Gaardejer R. Kroer og Gaardejer S. Haugaard.



Parti fra Stenvad.

GINNERUP SOGN omgives af Ørum, Glesborg, Kastbjerg, Villersø og Enslev Sogne, Sønder Dyr's Herred og Tøstrup Sogn. I Ginnerup Sogn findes Byerne: Ginnerup med Kirke, Skole og Fattighus, Fannerup med Skole, Brugsforening og Andelsmejeri, Mstrup med Skole og en Samling af Gaarde og Huse samt Hovedgaarden Skærvad.

Ginnerup Sogn har Tingsted i Grenaa og hører under Grenaa Købstads Rets- og Politikreds, Ebeltoft Amtstuedistrikt, Nørre Dyrslund Lægekreds, Grenaa Skatte- og Vurderingskreds, Amtets 5. Folketingskreds, 4. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 359. Lægd.

Ginnerup Kirke bestaar af Skib og Kor ud i et, med tresidet Afslutning. Taarn mod Vest og Vaabenhus mod Syd. Skibet er fra romansk Tid, af raa Granit og Kridtstenskvadre. Den gamle Norddør og enkelte Vinduer ses endnu. I den seneste Middelalder udvidedes Koret til Skibets Bredde og fik sin tresidede Afslutning i Øst, Kirken overhvælvedes, og der tilbyggedes Taarn og Vaabenhus. Altertavle i Renæssancestil med et Maleri af H. C. Levy fra 1875. Romansk Granitfont med Bladranke paa Kummen og Dyrfigur paa Foden. Tarvelig Prædikestol. I Skibet et Krucifiks fra ca. 1300 med en tilhørende Johannesfigur. I 1907 fandtes i Kirkens Hvælvinger Rester af sentmiddelalderlige Dekorationer.

Skærvad blev 1386 tilskødet Hr. Jens Andersen til Estrup af Dronning Margrethe, der havde købt den af Hr. Thure Knudsen og Vilhelm de Swawen.

Hovedbygningen, en Fløj i 1 Stokværk, er af Bindingsværk med 2 Kviste og Kamgavle. Ved Skærvad Mølleaa paa et lavt Terræn ligger det gamle Voldsted: en større aflang, firkantet Banke omgivet af en Grav og der udenfor en lavere Vold. Paa Banken ses endnu Murlevninger; nu er der anlagt en Frugthave, Voldene er beplantede og Gravene forvandlede til Enge. 1763 stod Ridefogdens Bolig paa Voldstedet, medens den fir-længede Ladegaard af Bindingsværk med Murtavle laa Øst derfor. Syd for Voldstedet ses Spor af gamle Fiskedamme, to af dem er i ny Tid istandsatte. Ladebygningerne nedblæste i Storm 1822.

Hjalmar Lorents Johansen, Førstelærer, er født den 25. Februar 1871 som Søn af Købmand Niels Johansen og Hustru. Gift 1900 med Maren Kistrup. Dimitteret 1895 fra Nørre Nissum Seminarium, Andenlærer i Vammen 1896—1901, Enelærer i Ullerup



Vald. Andreasen,
Lærer.

1901—03, Førstelærer i Handrup 1903—09, ansat som Førstelærer ved Ginnerup Skole siden 1909.

Valdemar Andreasen, Lærer, er født den 28. Maj 1903 i Fuglslev som Søn af Gdr. P. Andreasen og Hustru. Gift 1929 med Martha Nielsen. Dimitteret 1926 fra Nørre Nissum Seminarium, Lærer ved Læsø Eksamenskursus 1927—29, ansat som Enelærer ved Fannerup Skole siden 1929.



Th. Thomsen,
Lærer.

Th. Thomsen, Lærer, er født den 21. Februar 1887 i Vive som Søn af Købmand Thomsen og Hustru. Gift 1920 med Karen Nielsen.

Dimitteret 1918 fra Haslev Seminarium, Lærer ved Raagelund Børnehjem, Rønde Gymnasium og Rønde Højskole, ansat som Enelærer ved Mastrup Skole siden 1923.

Medlemmer af Ginnerup Sogneraad er: Gaardejer L. Hougaard, Formand, Gaardejer N. Andersen, Smedemester Johs. Madsen, Statshusmand S. Fogh og Statshusmand S. Hougaard.

NIMTOFTE-TØSTRUP KOMMUNE bestaar af Nimtofte og Tøstrup Sogne. Nimtofte Sogn omgives af Tøstrup og Ørum Sogne samt Sønderhald Herred. I Sognet findes to smaa Enklaver af Ørum Sogn.

Tøstrup Sogn omgives af Nimtofte, Ørum og Ginnerup Sogne samt Sønder Dyr Herred og Sønderhald Herred.

I Nimtofte Sogn findes Byerne: Nimtofte med Kirke, Præstegaard, Skole, Fattighus, Afholdshotel, Brugsforening, Apotek, Filial af Djursland Landmandsbank, Vandværk og Jernbanestation, Svenstrup, Mogenstrup og Sjørup samt en Samling af Gaarde og Huse.

I Tøstrup Sogn findes Byerne: Tøstrup med Kirke og Skole, Skiffard, Sivested med Skole, Kovstrupgaarde samt en Samling af Gaarde og Huse.

Nimtofte Sogn har Tingsted i Grenaa og hører under Grenaa Købstads Rets- og Politikreds. Ebeltoft Amtstuedistrikt, Nørre Dyrslund Lægekreds, Grenaa Skatte- og Vurderingskreds, Amtets 5. Folketingskreds, 4. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 360. Lægd.

Tøstrup Sogn har samme Tingsted og hører under de samme Kredse som Hovedsognet samt 4. Udskrivningskreds' 361. Lægd.

Nimtofte Kirke bestaar af Skib og Kor med Apsis, Taarn mod Vest og Vaabehus mod Syd. Skib, Kor og Apsis er fra romansk Tid af tilhugget, Apsis dog af raa Granit paa Sokkel med Skraakant. Et Par Vinduer og Norddøren er bevarede. Det spinkle Taarn og det anselige Vaabehus, med Kamgavl, er af Munkesten fra Middelalderens Slutning. Kirken har fladt Loft. Altertavlen er fra det 17. Aarhundrede med et Maleri. Romansk Granitfont med Bladranke paa Kummen og Dyrefigurer paa Foden. Prædikestol fra 1657. Alterstager fra ca. 1470.

Tøstrup Kirke bestaar af Skib og Kor ud i et, med tresidet Afslutning, Taarn mod Vest og Vaabehus mod Syd. Skibet er fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Begge Døre er bevaret. I den senere Middelalder ombyggedes Koret i Skibets Bredde og fik sin nuværende, tresidede Afslutning af Granitkvadre fra det nedrevne Parti; ved samme Tid overhævedes Kirken, og Taarnet og Vaabehuset tilbyggedes. Paa Taarn gavlen Aarstallet 1778, fra en Restaurering. Altertavle fra omtrent 1600, med et Maleri. Romansk Granitfont med Bladranke. Prædikestol fra samme Tid som Altertavlen. Mellem Skib og Vaabehus en smuk jernbeslaet Dør.



K. W. Højholt Jensen,
Læge.

Kay William Højholt Jensen, Læge, er født den 6. Februar 1899 paa Engelholm ved Præstø som Søn af Forpagter Rs. Jensen og Hustru. Gift 1932 med Rigmor Jørgensen. Student 1917 fra Wedels Kursus, Lægeeksamen Julen 1929—30, Reservelæge paa Faxinge Sanatorium, Kandidat ved Fødselsstiftelsen i Aarhus, Vikar paa Grenaa Sygehus, vikarierende Kandidat paa Aarhus Kommunehospitals kirurgiske Afdeling, Reservelæge ved Silkeborg By- og Amtssygehus, Praksis i Riisskov ved Aarhus 1931—32, prakt. Læge i Nimtofte siden 1932.



V. Warming,
Lærerinde.

Victoria Warming, Lærerinde, er født den 26. Februar 1884 i Tilst som Datter af Maskinmester J. Erntsen og Hustru. Gift 1909 med L. J. Warming. Dimitteret 1904 fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg, Vikar ved Fannerup Skole samt ved Laasby Skole og Skandeborg Kommuneskole, ansat som Lærerinde ved Nimtofte Skole siden 1905.

Medlemmer af Nimtofte-Tøstrup Sogneraad er: Sognefoged Chr. Hansen, Formand, Arbejdsmand E. Madsen, Gaardejer R. Pedersen, Gaardejer J. Pallesen, Boelsmand N. Andersen, Gaardejer I. P. Simonsen og Forpagter C. Lund.

ANHOLT SOGN bestaar af Øen Anholt i Kattegat. Paa Øen findes Byen Anholt med Kirke, Præstegaard, Skole, Lægebolig, Badehotel og Brugsforening. Paa Nordvestpynten findes Havnen samt Fyr, Havnefogedbolig, Toldassistentstation, Sømandshjem. Paa NØ.-Kysten knap 2 km fra Totten findes Anholt Fyr. Paa Øen findes Redningsstation. Udenfor Knobene ligger Fyrskibet Anholt Knob.

Anholt Sogn har Tingsted i Grenaa og hører under Grenaa Købstads Rets- og Politikreds, Ebeltoft Amtstuedistrikt, Nørre Dyrslund Lægekreds, Grenaa Skatte- og Vurderingskreds, Amtets 5. Folketingskreds, 6. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 364. Lægd.

Naar man kommer fra Grenaa, ser man Landet hæve sig stejlt op fra Stranden i 4—5 km Bredde. Den nordligste Ende af dette Højland kaldes Nordbjerg, den sydligste Sønderbjerg. Havnen er bygget ved Nordbjergs Forstrand, og herfra fører der to Veje til Anholt By. En gaar Nord om langs Stranden, og en, der fører over „Højlandet“. Dette er mod Nord kun en km bredt og mod Syd kun et Par Hundrede Meter. Det falder forholdsvis brat af mod Øst, og de ret tarvelige, men dog dyrkelige Strækninger gaar næsten brat over i et lidt bølget, men dog i Hovedsagen fladt Terræn, der har det særdeles betegnende Navn: Ørkenen. Fra denne skærer der sig dog ind i „Højlandet“ en ret frugtbar, men ikke særlig stor englignende Strækning, som tidligere har dannet en So, der nu næsten er helt udgrøftet. Ved denne Indskæring tæt ind under Bakkernes Skraaning ligger Anholt By. Hvor Husenes og „Gaardenes“ smaa Haver hører op, begynder Ørkenen. Undergrunden her er gamle Havstokke, Stenrevler, og disse skyder sig ud i Havet og danner farlige Rev, der har været kendt og frygtet af Søfolk i Aarhundreder. Øen tilhørte oprindelig Kronen. 1668 afhændede Fr. III Øen til Fyrinspektør Peter Jensen Grove; hans Enke blev 1674 gift med den kongelige Ridefoged Hans Rostgaard til Krogerup. Hans eneste Søn, Konferensraad Frederik Rostgaard, blev 1702 optaget i Adelstanden og ægtede Aaret efter Conradine von Revenfeldt. De havde en Datter, der 1720 ægtede Major Frederik von der Maase.

Man regner med, at Øen meget tidligt er bleven befolket, idet der i Ørkenen findes

enorme Mængder af Stenredskaber. Paa et særligt Omraade i Ørkenen er der saa mange, at man tidligere har kunnet skovle dem op, og Stedet har faaet Navnet „store Værksted“. Men mærkeligt nok findes der ikke Spor af Redskaber hverken fra Bronze- eller Jernalderen. Forskere har derudfra villet slutte, at der i det Tidsafsnit slet ingen Forbindelse har været med de øvrige Dele af Landet, saa vi her skulde staa overfor Urtypen af Danmarks Befolkning.

I Gamle Dage var Strandingerne den væsentligste Indtægt, og der gælder endnu ganske bestemte Regler for Delingen af Vraggodset, saa selv de gamle, der ikke kan være med i Bjergningsarbejdet, faar en vis Andel. Nu er det sjældent, at der er Strandinger, og Befolkningen lever væsentligst af Landbrug og Fiskeri.

I 1809 besatte Englænderne Anholt. 1811 tilbageslog de et dansk Forsøg paa at tilbageerobre Øen. Ved denne Træfning faldt der mange. Til Minde herom afsløredes i 1911 paa Hundredaarsdagen et Mindesmærke, der staaar lige i Udkanten af Byen.



Monument for faldne i Krigen med England.

Anholt Kirke bestaar af Kor og Skib ud i et samt Taarn mod Vest. Den er opført 1818, da den ældre Kirke var bleven ødelagt under den engelske Okkupation. Den er af smaa gule Mursten i romansk Stil med Bræddeloft. Taarnet har firsidet Pyramidetag, dets Undertrum er Forhal; over Indgangen fra Vest staaer paa en Rude Fr. VI's Navnetræk og Aarstallet 1818. Ny Altertavle malet 1890 af C. Rasmussen, den gamle Altertavle, hvis Indfatning ligesom Prædikestolen mulig skriver sig fra en Restaurering af den ældre Kirke 1683, er et Maleri fra 1819. Stenfonten, med Kors paa Kummen, er fra den romanske Tid. I Skibets Loft hænger et Skib fra 1819.

Martin Westrup, Sognepræst, er født den 11. November 1884 i Hyllebjerg Sogn som Søn af Gaardejer S. Westrup og Hustru, født Andersen. Gift 1912 med Emmy Nielsen. Ansat som Præst og Førstelærer paa Anholt siden 1923, Formand for Menighedsraadet, Medlem af Sogneraadet, Formand for Værgeraadet.



M. Westrup,
Sognepræst.

Anholt Skole er opført 1918. Der er 2 Klasser, hvoraf Pastor Westrup, som er Førstelærer ved Skolen, har de ældste, og en Lærerinde de yngste. Skolen har ca. 40 Børn.



J. C. Rasmussen,
Lærerinde.

Jenny Christine Rasmussen, Lærerinde, er født den 20. November 1885 i Odense som Datter af Malermester J. C. Nielsen og Hustru Christine Louise, født Pedersen, Gift 1919 med Købmand P. J. Rasmussen. Ansat som Lærerinde ved Anholt Skole siden 1922.

Anholt Redningsvæsen er oprettet 1878. Første Opsynsmand var J. Frederiksen indtil 1903. Derefter fulgte Havnemester O. J. C. Olsen indtil 1907. Nuværende Opsynsmand er

St. P. Stephensen. Mandskabet bestaar af: 1 Opsynsmand, 1 Formand og 11 Baadsmænd. Materiellet er nu 2 Baade, den ene, der er beliggende ved Havnen, er udstyret med en 35 HK. Motor, den anden er Robaad. Desuden findes der et Raketapparat til enkelte, dobbelte og 3-dobbelte Raketter. I 1915 reddedes 18 Mand fra det norske Skib „Fiol“, og 1916 reddedes 15 Mand ligeledes fra et norsk Skib „Romanoff“.

Stephen Peter Stephensen, Opsynsmand, DM., er født den 15. Oktober 1863 paa Anholt som Søn af Smed P. Stephensen og Hustru Bodil Kathrine, født Rasmussen. Ansat ved Redningsvæsenet 1880, og atter fra 1891, Baadformand 1893, Opsynsmand 1907, benaaet med en svensk Redningsmedaille 1901, Medlem af Sogneraadet 1909—17 og 1918—21.

Anholt Fyr er oprettet 1561 som Vippefyr. 1788 opførtes et ca. 30 m højt muret Fyrtaarn med Fyrkurv paa Toppen. 1805 indesluttedes Kulfyret i en Lanterne. 1809—14, under Englændernes Besættelse af Øen, byggedes et 8-Kantet Fæstningsværk med Kassemat, hvoraf en Del er bevaret. I Taarnet minder de der anlagte Kanonstandpladser stadig om Englændernes Besøg. I 1836 ombyggedes Fyret til Lampefyr med 19 Spejle, i 1842 til roterende Spejlfyr med argandroterende Linseapparat og 5-Vægers Brænder. 1904 fik Fyret Petroleumsglødenæts-Brænder. Fyrtaarnets Højde er 42 m. Lysstyrke 48,000 H. L. Ved Fyret er ansat en Fyrmester, som for Tiden er S. G. Jensen.

Søren Gaarn Jensen, Fyrmester, D.M., er født den 21. Juni 1874 i Østerby, Læsø Sogn, som Søn af Sømand N. C. Jensen og Hustru Else Christensen, født Poulsen. Gift 1906 med Amalie Caroline Larsen. Uddannet Sømand, Matros paa Fyrskibet „Schultz-Grund“ 1899, Fyrpasser paa Nordre Rønner 1907, paa Ruhjerg Knude 1914, Fyrassistent paa Nordre Rønner 1916—20, paa Vesborg 1920—26, paa Hirtshals 1926—28, ansat som Fyrmester ved Anholt Fyr siden 1928.

Anholt Havn. Paa Nordvestpynten af Øen er 1899—1903 paa Statens Bekostning for 990,000 Kr. bygget en Havn af Entreprenørfirmaet Hoffmann & Sønner. Den er 3,7 m dyb og spænder over et Areal paa ca. 16 Tdr. Land. Tillige har den et Tilliggende paa ca. 133 Tdr. Land, hvoraf de ca. 21 Tdr. er beplantede med Fyr medens 112 Tdr. henligger som Klitter og delvis benyttes som Tørrepladser. Havnen beskyttes ved 2 bøjede Ydermoler med en Indsejlingsaabning paa 45 m og inden for disse et ved en Tværmole beskyttet Havnebassin. Paa alle Molernes Hoveder er Havnefyr, paa den nordlige Ydermole Hoved et Vinkelfyr. Af Havnemestre, som har været ved Anholt Havn, kan nævnes: Kaptajn Chr. Olsen, R. af D., pp., fra 1902—07, Havnemester F. Hagen, R. af D., 1907—15 og Havnefoged A. L. Grentzmann, der har været knyttet til Havnen fra dens Start som Havnebetjent og Assistent, indtil han i 1931 blev forfremmet til Havnefoged.



S. G. Jensen,
Fyrmester.



Anholt Fyr.



Anholt gamle Havn.

Anders Ludvig Grentzmann, Havnefoged, DM., er født den 18. Oktober 1871 paa Anholt som Søn af Overkliffoged, Detailhandler W. Th. E. Grentzmann og Hustru Karen, født Andersdatter. Gift 1898 med Marie Kirstine, født Pedersen. Kyst- og Kutterfisker 1886—1893, Købmand paa Anholt 1896—1902, Havnebetjent 1902, ledende Havneassistent 1916, ansat som Havnefoged siden 1931, Medlem af Sogneraadet 1929, Medstifter af Anholt

Sygekasse 1908 og Formand for samme siden. Medstifter og Formand for Anholt gensidige Hjelpeforening, Formand for Statens Kystudsig, Post- og Telegrafekspeditor ved Anholt Havn m. v.

Byrge Ansgar Sedenmark Rasmussen, Toldassistent, er født den 7. Oktober 1900 i Nyborg som Søn af Forretningsfører M. Rasmussen og Hustru Caroline, født Petersen. Gift 1924 med Gerda Hansen. Ansat ved Toldvæsenet 1919 i Nyborg, Medhjælper i Haderslev 1921, i Ebeltoft 1923, Assistent i Marstal 1925, i Egersund 1927, ansat som Assistent paa Anholdt siden 1928, Mønstringsbestyrer.

Rasmus Peter Rasmussen, fhv. Sogneraadformand, er født 7. Oktober 1868 paa Anholt som Søn af Gaardejer A. H. Rasmussen og Hustru Margrethe, født Petersdatter. Gift 1892 med A. Kristine Jensen. Medlem af Sogneraadet 1897—1909 og siden 1913, Sogneraadformand 1900—33, Overkliffoged for Anholt, Formand for Bjergelaget.

Anders Hans Carlsen, Sognefoged, Uddeler, er født den 23. November 1902 paa Anholt som Søn af Postekspeditor C. Carlsen og Hustru Emilie, født Olsen. Gift 1926 med Olga Andersen. Præliminæreksamen fra Trustrup Realskole 1921, Sognefoged paa Anholt siden 1930, Lægdsmand siden 1930, Brugsforeningsuddeler 1924, Medlem af Bestyrelsen for Anholt Sygekasse, Formand for Forligskommissionen.



A. L. Grentzmann,
Havnefoged.

Johanne Marie Gyldenhegn, Distriktsjordemoder, er født den 12. Januar 1880 i Hillerslev som Datter af Skomager C. Jensen og Hustru Jensine Marie, født Nielsen. Jordemodereksamen 1909, praktiserende Jordemoder i Thisted Amt til 1921, i Sandvad 1921, i Øster Gammelby 1921—23, i Bramminge 1923—24, i Sønder Felding 1924—30, siden 1930 Distriktsjordemoder paa Anholt.



Joh. M. Gyldenhegn,
Distriktsjordemoder.

Medlemmer af Anholt Sogneraad er: Sognepræst O. C. M. C. Westrup, Formand, Kommunelæge A. Clausen, Havnefoged, DM. A. L. Grentzmann, Jordbruger R. P. Rasmussen, fhv. Telegrafbestyrer K. Grentzmann, Pensionatholder Agnes Hjorth og Tømrer P. Møller.

ONSILD HERRED

Onsild Herred, det nordligste i Amtet, begrænses mod Øst og Syd af Gerlev og Nørhald Herreder, mod Vest og Nordvest af Viborg og Aalborg Amter og mod Nord af Mariager Fjord.

Herredets samlede Areal udgør 17,231 ha, og Indbyggerantallet er ca. 6,500.

I Herredet ligger Købstæderne Mariager og Hobro samt følgende Sogne: Mariager Landsogn, Falslev, Hem-Seem, Svenstrup, Skellerup, Sønder Onsild, Nørre Onsild og Sønder Hornum-Snæbum.

MMARIAGER LANDSOGN omgives af Falslev, Seem, Hem og Svenstrup Sogne samt Nørhald Herred, Skellerup Sogn og Mariager Fjord. I Mariager Landsogn findes Byerne: Hov med Skole, Fladbjerg, Trinderup med Skole, Alstrup, Fjeldsted med Skole, Katbjerg og Brødløs samt en Samling af Gaarde og Huse.

Mariager Landsogn har Tingsted i Mariager og hører under Mariager Købstads Rets- og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skatte- og Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds, 2. Forligkreds og 4. Udskrivningskreds' Lægd 407 v og 408 ø.

Hov Skole er opført 1859. I 1895 blev der tilbygget en Fløj med Klasseværelser og Bolig for Andenlæreren. Skolen er 4-klasset, og der undervises ca. 102 Børn.

Fjeldsted Skole er opført 1914. Den gamle Skole var opført 1857. Skolen er 4-klasset, og der undervises ca. 70 Børn.

Kjellerup Skole er opført 1929 og udvidet 1930. Skolen er 2-klasset, og der undervises ca. 50 Børn.

Anton Marinus Thorsen, Førstelærer, er født den 16. December 1888 i Skivum som Søn af Gaardejer Jens Peter Thorsen og Hustru Kirstine, født Pedersen. Gift 1919 med Thora Ertbøll-Nielsen. Dimitteret 1914 fra Nexø Seminarium, Lærer i Vegger 1916–20, i Blæsbjerg 1920–22, i Thise ved Brønderslev 1922–26, ansat som Førstelærer ved Hov Skole siden 1926, Medlem af Menighedsraadet, Formand for Mariager Landsogns Sygekasse.



A. M. Thorsen,
Førstelærer.



M. A. Gron,
Lærerinde.

Anna Jensen, Lærerinde, er f. d. 14. Novbr. 1899 i Resen som Datter af Husm. Kresten Jensen og Hustru Kirsten Marie, f. Christiansen. Dimitteret 1920 fra Aarhus Seminarium, Lærerinde i Spandet 1922–25, ansat ved Hov Skole i 1925.

Christen Jensen Christensen, Førstelærer, er født den 31. Januar 1888 i Nr. Onsild som Søn af Gaardejer Jens Christensen og Hustru Ane Dorthea, født Pedersen. Gift 1913 med Agnes Andersen. Dimitteret 1911 fra Jellinge Seminarium, Lærer ved Hov Skole 1913–16, ansat som Førstelærer ved Fjeldsted Skole siden 1916.

Maren Andersen Grøn, Lærerinde, er født den 15. April 1889 i Dalbypedre som Datter af Gaardejer Anders Grøn og Hustru Kirsten, født Kristensen. Dimitteret 1916 fra Hjørring Seminarium, ansat som Lærerinde ved Fjeldsted Skole siden 1920.

Martin Thomsen, Lærer, er født den 9. Januar 1889 i Ribe som Søn af Carl Thomsen og Hustru Nielsine, født Bagger. Gift 1911 med Hansine Tønder. Dimitteret 1926 fra Tønder Statsseminarium, forskellige Vikariater, ansat som Enelærer ved Kjellerup Skole siden 1930.

Medlemmer af Mariager Landsogn Sogneraad er: Gaaardejer P. M. Greve, Husmand K. L. Samuelson, Gaardejer N. Chr. Andersen, Gaardejer C. A. Grøn, Arbejdsmand M. N. Brix, Husmand O. Jensen Olesen og Gaardejer M. P. Mogensen.

FALSLEV SOGN omgives af Mariager Landsogn, Seem Sogn, Ærlev Herred og Mariager Fjord. I Falslev Sogn findes Byerne: Falslev med Kirke, Præstegaard, og Falslev Spare- og Laanekasse, Assens med Skole, Brugsforening og Andelsmejeri, Nord for Assens ligger Cementfabrikkerne Cimbria, Dania og Kongsdal med Brugsforening samt en Samling af Gaarde og Huse.

Falslev Sogn har Tingsted i Mariager og hører under Mariager Købstads Rets- og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skattekreds, Gerlev-Rovsø Herreders Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds, 2. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 413. Lægd.

Falslev Kirke bestaar af Kor og Skib med Taarn mod Vest og Vaabehus mod Nord. Kor og Skib er fra romansk Tid af hugne Granitkvadre paa profileret Dobbeltsoffel. Flere Vinduer og begge Døre er bevarede. Begge de oprindelige Portaloverliggerer med udhugne Dyrefigurer er ogsaa bevaret ved Kirken. Oprindelig Korbue med profilerede Kragbaand. Koret har en senere indbygget Krydshvælving. Taarnet, der er opført af Kvadre fra Skibets Vestgavl og røde Munkesten, har Underrum med fladt Loft og en nu tilmuret Rundbue ind til Skibet. Oprindelig var Taarnet aabent forneden med en stor Spidsbue i Vestmuren. Vaabehuset har fladt Loft og er af samme Materiale som Taarnet. Alterbord af huggen Kamp. Altertavle med et nyere Maleri. Prædikestol i Senrenæssancestil er malet 1701. Romansk Granitfont med glat Kumme.

Assens Skole. Oprindelig var der kun een Skole i Sognet, nemlig i selve Falslev By, men i 1840 blev Skolen flyttet hen imellem Assens og Falslev, idet Assens By gjorde Krav paa ikke at faa længere til Skole end Falslev. Efterhaanden voksede Tilgangen af Børn, og i 1891 blev der bygget en Skole i Assens, og 2 Lærerembeder blev oprettet. I Aarene 1901, 1915 og 1930 er nye Skolebygninger opført, og i 1910 opførtes Gymnastiksalen. I 1900 blev et nyt Lærerembede oprettet og ligeledes i 1903, og ved Skifte i 1905 blev den ene Lærer erstattet med en exam. Lærerinde. Som Børnetallet voksede, blev der oprettet flere Embeder, saa der i Øjeblikket er 6 Lærere og 3 Lærerinder. I 1917 indførtes Borgerskoleeksamen, og der er Hverdagsundervisning i alle Klasserne. Skolen har 12 Klasser med ca. 374 Børn.



N. P. Nielsen,
Lærer.

Christen Jensen Kjær, Førstelærer, er født den 18. Maj 1877 som Søn af Lærer Jens Jakob Christensen Kjær og Hustru Lona, født Madsen. Gift 1904 med Kristiane Thisted. Dimitteret 1899 fra Jellinge Seminarium, ansat som Førstelærer ved Assens Skole siden 1900.

Frederik Olsen, Lærer, er født den 14. November 1888 som Søn af Gaardejer L. Olsen og Hustru Sofie, født Olsen. Gift 1924 med Elna Kristensen. Dimitteret 1912 fra Haslev Seminarium, ansat som Lærer ved Assens Skole.

N. P. Nielsen, Lærer, er født den 30. December 1893 som Søn af Kirke- og Skolebetjent N. P. Andersen og Hustru Erika Marie, født Eriksen. Gift 1919 med Edith J. J. Bastholm. Dimitteret 1915 fra Hjørring Seminarium, ansat som Lærer ved Assens Skole siden 1919, Medlem af Menighedsraadet, Revisor i Brugsforeningen og Sygekassen, Organist ved Falslev Kirke.

Ellen Blichfeld Sørensen, Lærerinde, er født den 30. Oktober 1890 i Skorholt som Datter af Gaardejer Niels Sørensen og Hustru Pouline, født Møller. Dimitteret 1913 fra Vejle Seminarium, Lærerinde ved Sindal Realskole 1913—15, ansat som Forskolelærerinde ved Assens Skole siden 1915.

Anna Kristine Bech Nygaard, Lærerinde, er født den 20. Januar 1908 i Agri som Datter af Førstelærer H. Bech Nygaard og Hustru Kristine Marie, født Andersen. Dimitteret 1929 fra Vejle Seminarium, ansat som Lærerinde ved Assens Skole siden 1931.

Niels Kristian Serup, Lærer, er født den 30. Oktober 1907 som Søn af Boelsmand Kr. Serup og Hustru. Dimitteret 1928 fra Silkeborg Seminarium, ansat som Aspirant ved Assens Skole.

Brugsforeningen „Jyden“ er stiftet 1911. Medlemsantallet er ca. 150. Omsætningen var sidste Aar 63,000 Kr. Formand er Christian Thorsen. Foreningens Uddeler er Christian Sørensen, der har været ved Brugsforeningen siden 1930.

Norup Brugsforening er stiftet 1893. Medlemsantallet er ca. 250. Omsætningen var sidste Aar 177,000 Kr. Formand er Marius Laursen. Foreningens Uddeler er L. Mortensen, der har været ved Brugsforeningen siden 1893.

Assens Brugsforening er stiftet 1889. Medlemsantallet er ca. 400. Omsætningen var sidste Aar 270,000 Kr. Formand er Carl Jensen. Foreningens Uddeler er N. Buus, der har været ved Brugsforeningen siden 1916.

Johannes Peter Frederik Køningsfeldt, Læge, er født den 26. August 1879 i Ærøskøbing som Søn af Sognepræst Albert Emil Th. Køningsfeldt og Hustru Charlotte Frederikke Louise, født Hedemann. Gift 1908 med Julie Molitor-Lenschou, Artium, 1898. Medicinsk Eksamen 1906, Reservelæge paa Ebberødgaard 1906—08, praktiserende Læge i Assens siden 1908, Formand for Sundhedskommissionen.



Joh. P. F. Køningsfeldt,
Læge.



A. F. Laursen,
Stationsmester.



Chr. Sørensen,
Uddeler.



L. Mortensen,
Uddeler.

Axel Folmer Laursen, Stationsmester, er født 28. Januar 1891 i Falslev som Søn af Bødkermester Niels Chr. Laursen og Hustru Kristine, født Thomsen. Gift 1920 med Kirsten Marie Svenningsen. Portør i Randers 1916, Stationsmester i Norup siden 1921. Uddannet ved Jernbaneskolen i Aalborg 1920 samt ved et Stationsmesterkursus i Faaborg 1925.

Viggo Peter Bertelsen, Toldassistent, er født den 7. April 1873 som Søn af Kirkebetjent Peter Bertelsen og Hustru Sofie, født Jensen. Gift 1901 med Christine Nilson, Toldassistent i Falslev.

A. Chr. Svenningsen, Sognefoged, er født den 20. Juli 1879 i Udbyneder som Søn af Landmand P. Svenningsen og Hustru Kirsten Marie, født Sørensen. Gift 1899 med Maren Jacobsen. Sognefoged i Falslev Sogn.

Medlemmer af Falslev-Vindblæs Sogneraad er: Husmand L. Mogensen, Maskinpasser V. Rasmussen, Smed N. Mathiesen, Vejmænd K. Pedersen, Arbejdsmand A. Thygesen, Husmand F. Frederiksen, Gaardejer P. C. Pedersen, Ingeniør C. E. Boeck-Hansen og Gaardejer A. Olsen Norup.

HEM-SEEM KOMMUNE bestaar af Hem og Seem Sogne. Hem Sogn omgives af Seem Sogn, Mariager Landsogn og Svenstrup Sogn med dets Enklaver samt Nørhald og Gerlev Herreder.

Seem Sogn omgives af Hem, Mariager Landsogn og Falslev Sogne samt Gerlev Herred.

I Hem Sogn findes Byerne: Hem med Kirke, Præstegaard, Skole og Vandværk, Skrudstrup med Skole. Ved Kærbybro et Andelsmejeri og Brugsforening samt en Samling af Gaarde og Huse.

I Seem Sogn findes Byerne: Seem med Kirke, Edderup, Grove med Skole samt en Samling af Gaarde og Huse.

Hem Sogn har Tingsted i Mariager og hører under Mariager Købstads Rets- og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skatte- og Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds, 2. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 411. Lægd.

Seem Sogn har samme Tingsted og hører under de samme Kredse som Hovedsognet samt 4. Udskrivningskreds' 412. Lægd.

Hem Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn mod Vest og Vaabehus mod Syd. Kor og Skib er fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Et Vindue og Syddøren, med udhugget Baandsløjfer paa Overliggeren og snoede Søjler, er bevarede. Dele af Nordportalen findes dels ved Kirken, dels indsat i Ladebygningen paa Kellerup. Paa Koret en Kvadre med udhugne Dyrefigurer. Kirkens største Mærkværdighed er, at den har haft et oprindelig Vesttaarn, hvis endnu staaende Underdel er i Skibets Bredde, medens Overdelens Nord- og Sydmur, der bæres af to Gjordbuer, var trukket et Stykke ind. Taarnrummet staar ved to Arkadebuer med Midtpille i Forbindelse med Skibet. Taarnets gamle Overdel er forlængst erstattet med en anden, der kun spænder over Underbygningens søndre Del. Paa Taarnets Vestmur staar: NIS. 1766. Vaabehuset er væsentlig af Kvadre fra Taarnet. Koret er overhvalvet i den senere Middelalder. Ny Altertavle med Maleri af Mogens Gad og Ramme efter Tegning af Arkitekt Lundqvist. Prædikestolen er ny. Den gotiske Alterkalk er skænket af Johs. Harthbo og Hustru, vistnok fra det 16. Aarhundrede. Romansk Grønfont med glat Kumme.

Seem Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn mod Vest og Vaabehus mod Nord. Kor og Skib er fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Norddøren er bevaret; et Par Vinduer i Koret spores. I Koret er i den senere Middelalder indbygget en Hvælving, paa hvilken i 1880'erne fandtes to malede Figurer. Taarn og Vaabehus er

opført i det 18. Aarhundrede af Kvadre fra Skibets Vestgavl og røde Munkesten. Det hvælvede Taarnrum har Spidsbue ind til Skibet. Altertavle, med et Maleri fra 1901, og Prædikestol fra Slutningen af det 17. Aarhundrede. Romansk Granitfont med glat Kumme.

Albert Emil Johannes Villiam Skjerbek, Sognepræst, er født den 16. Maj 1864 i Grenaa som Søn af Postmester Jørgen Lauritz Skjerbek og Hustru Nielsine Vilhelmine Sophie, født Olsen. cand. theol. 1891. Sognepræst ved Hem-Seem Menigheder.

Hem Skole er opført 1910. Skolen er 2-Klasset med ca. 24 Børn.

Skrodstrup Skole er opført 1880. Skolen er 2-Klasset med ca. 55 Børn.

Grove Skole er opført 1870 og udvidet i 1925. Skolen er 2-Klasset med ca. 65 Børn.



A. E. J. V. Skjerbek,
Sognepræst.



R. Udengaard,
Lærer.



S. L. Christiansen,
Lærer.



M. M. Bach,
Lærer.

Rasmus Udengaard, Lærer, er født den 26. Marts 1893 i Grenaa som Søn af Musikhandler Jens Udengaard og Hustru Bodil Marie, født Rasmussen. Gift 1920 med Aline Nielsine Nielsen. Dimitteret 1917 fra Silkeborg Seminarium, Lærer i Hørning i Sønderby 1920--23, ansat som Enelærer ved Hem Skole siden 1923.

Svend Laurits Christiansen, Lærer, er født den 18. August 1894 i Udbyneder som Søn af Købmand Chr. Christiansen og Hustru Amanda, født Pettersson. Gift 1917 med Laura Pedersen. Dimitteret 1915 fra Hjørring Seminarium, Andenlærer i Als fra 1917--22, ansat som Enelærer ved Skrodstrup Skole siden 1922.

Methinus Marinus Bach, Lærer, er født den 12. November 1902 i Bårner, Aalborg Amt, som Søn af Murer Anton Bach og Hustru Vilhelmine Andersen. Gift 1927 med Gertrud Marie Dahl. Dimitteret 1925 fra Nr. Nissum Seminarium, Lærer ved Skovby Privatskole fra 1927--29, ansat som Enelærer ved Grove Skole siden 1929, Revisor i Sogneraadet.

Medlemmer af Hem-Seem Sogneraad er: Gaardejer Chr. Petersen, Gaardejer A. Nygaard, Gaardejer Chr. Amdi, Statshusmand H. Rasmussen, Husmand A. Nielsen, Gaardejer P. Bregendahl og Husmand H. J. Jacobsen.

SVENSTRUP SOGN omgives af Hem Sogn, Mariager Købstadjord og Landsogn samt Nørhald Herred. Til Sognet hører nogle smaa Enklaver, beliggende mellem Hem Sogn og Mariager Landsogns østlige Del.

I Svenstrup Sogn findes Byerne: Svenstrup med Kirke, Skole og Andelsmejeri, Truem. Vandværk, Gunderup og en Samling af Gaarde og Huse samt Hovedgaarden Kellerup.

Svenstrup Sogn har Tingsted i Mariager og hører under Mariager Købstads Rets- og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skatte- og Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds, 2. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 410. Lægd.

Svenstrup Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn mod Vest og Vaabehus mod Syd. Kor og Skib er fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Den oprindelige Korbue, flere Vinduer og Syddøren er bevarede. Paa Korets Nordside et udhugget Mandshovede. Koret er i den senere Middelalder blevet overhvalvet. Taarnet, hvis hvælvede Underrum har Spidsbue ind til Skibet, er opført i Slutningen af Middelalderen eller Renæssancetiden af Kvadre fra Skibets Vestgavl, Munkesten og utilhuggen Kamp; Murene er senere omsatte. Vaabehuset er fra nyere Tid, af Kvadre, senere ommuret med smaa Mursten. Altertavle og Prædikestol er 1779 opsatte af Poul Møller til Skovsgaard. Alterstager, med Knud Mogens Løvenbalks Navnetræk og Vaaben, fra 1588. Præstestolen fra 1694, skænket af Chr. Jensen i Randrup, er nu i Randers Museum. Romansk Granitfont med Menneske- og Løvefigurer. Døbefad, skænket af Knud Mogensen og Hustru 1592.

Kellerup nævnes allerede i det 14. og 15. Aarhundrede. Den nuværende Hovedbygning, lavt beliggende paa en flad Tunge i Søen, der tidligere har været skilt fra Land ved en Grav, er opført 1887—88 efter Tegning af Murermester N. Bach i Hastrup. Den er trefløjet, grundmuret af røde Mursten paa Kampestenssokkel, med gotiske Trappegavle paa Sidefløjene over Indgangsdøren. Den tidligere Hovedbygning, med en Hovedfløj i 1 Stokværk og 2 Sidefløje, alle af Bindingsværk, var væsentligst opført af J. Brask, der lod de gamle Grave opfylde og underlagde Gaarden den afbrudte By Kellerups Jorder. En Del af Udbygningerne brændte 1921.



R. Chr. Andersen,
Lærer.

Svenstrup Skole er opført 1918. Skolen er 2-Klasset med ca. 51 Børn.

Rasmus Chr. Andersen, Lærer, er født den 31. August 1890 i Voer som Søn af Gaardforpagter Chr. Andersen og Hustru Rasmine, født Jensen. Gift 1917 med Karen Thomsen. Dimitteret 1912 fra Silkeborg Seminarium, Andenlærer i Hov fra 1916—22, ansat som Enelærer ved Svenstrup Skole siden 1922, Formand for Menighedsraadet, Formand for Afholdsforeningen for Svenstrup-True.

Medlemmer af Svenstrup-Vester Tørslev Sogneraad er: Gaardejer N. Nielsen, Gaardejer S. Sørensen, Statshusmand K. Sørensen, Gaardejer J. P. Andersen, Gaardejer Chr. Harbo, Boelsmand J. Chr. Nielsen og Boelsmand J. P. Jensen.

SKELLERUP SOGN omgives af Hobro Købstadjorder, Mariager Landsogn og Nørhald Herred. I Sognet flere Enklaver af Vester-Tørslev Sogn. I Skellerup Sogn findes Byerne: Skellerup med Skole, Brugsforening og Vandværk, Anderup med Skole, en Del af Gettrup samt en Samling af Gaarde og Huse.

Skellerup Sogn har Tingsted i Hobro og hører under Hobro Købstads Rets og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skatte- og Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds, 1. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 402. Lægd.

Skellerup Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn mod Vest og Vaabehus mod Nord. Kor og Skib er fra romansk Tid af tilhugne Kridtsten uden Sokkel. Korbuen, med profilerede Kragebaand, Norddøren og et Vindue er bevarede. Senere er Murene delvis omsatte med Mursten. Taarnet er vistnok fra gotisk Tid, af utilhugne Kampesten; Taarnrummet var forhen ikke forbundet med Skibet, men 1921 er der blevet anbragt Orgel i det. Vaabehuset er af hugne Kvadre og Mursten. Altertavle med et nyt Maleri. En ældre

Tavle fra Renæssancetiden er i Hobro Museum. Prædikestol fra det 17. Aarhundrede. Stolestader fra 1750—51. Romansk Granitfont med Løvefigurer.

Skellerup Skole er opført 1872 og udvidet 1902 og 1918. Skolen er 2-Klasset med ca. 40 Børn.

Anderup Skole er opført 1918 i villalignende Stil af Arkitekt Schøtt, Hobro, og har kostet 40,000 Kr. Skolen er 2-Klasset med ca. 50 Børn.

Niels Kjærsgaard Jensen, Lærer, er født den 6. Februar 1879 i Øster-Bølle som Søn af Gaardejer Kresten Jensen og Hustru Maren, født Jensen. Gift 1907 med Ane Stubkjær. - Dimitteret 1901 fra Nørre Nissum Seminarium, ansat som Enelærer ved Skellerup Skole siden 1906, Medlem af Menighedsraadet.



N. Kjærsgaard Jensen,
Lærer.

C. F. R. Myhre Christensen, Lærer, er født den 17. Februar 1887 i Nørager som Søn af Lærer Morten Christensen, R. af D., og Hustru Kristine, født Ladefoged. Gift 1913 med Helga Svennevig. Dimmitteret 1908 fra Ranum Seminarium, Lærer i Ørum 1908--10, Enelærer i Brøndum 1910--12, Lærer ved Vester Brønderslev kommunale Mellem- og Realskole 1912--17, Enelærer i Tyrsting 1917--23, ansat som Enelærer ved Anderup Skole siden 1923, Organist ved Skellerup Kirke.

Skellerup Brugsforening er stiftet 1902. Omsætningen var sidste Aar ca. 90,000 Kr. Medlemsantallet er ca. 140. Uddeler er Ernst Christensen, der har været Uddeler ved Brugsforeningen siden 1930.

Medlemmer af Skellerup Sogneraad er: Gaardejer A. Nielsen, Gaardejer N. P. Bruun, Gaardejer J. Nielsen, Husmand N. Jensen og Husmand K. Mikkelsen.

SØNDER ONSILD-NØRRE ONSILD KOMMUNE bestaar af Sønder Onsild og Nørre Onsild Sogne. Sønder Onsild Sogn omgives af Nørre Onsild og Sønder Hornum Sogne, Viborg Amt og Nørhald Herred.

Nørre Onsild Sogn omgives af Sønder Onsild og Sønder Hornum Sogne, Aalborg Amt, Hobro Købstadjorder og Nørhald Herred.

I Sønder Onsild Sogn findes Byerne: Sdr. Onsild med Kirke, Præstegaard, Skole, Frikole, Alderdomshjem, Brugsforening, Afholdshotel, Andelsmejeri og Jernbanestation, Ulstrup, Sparrehuse, Sdr. Onsild Kær samt en Samling af Gaarde og Huse.

I Nørre Onsild Sogn findes Byen Nr. Onsild med Kirke og Skole samt en Samling af Gaarde og Huse.

Sdr. Onsild Sogn har Tingsted i Hobro og hører under Hobro Købstads Rets- og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skatte- og Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds, 1. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 405. Lægd.

Nr. Onsild Sogn har samme Tingsted og hører under de samme Kredse som Hovedsognet samt 4. Udskrivningskreds' 406. Lægd.

Sdr. Onsild Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn mod Vest og Vaabenhus mod Syd. Kor og Skib er fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Korbuens, med profilerede Kragbaand, flere Vinduer og Kirkens oprindelige Portaler er bevarede, Nordportalen og en Portal i Korets Sydmur er dog nu tilmurede. De har alle Udsmykning med Søjler ved Siderne og udhugget Overligger, Skibets Portaler med Dyrefigurer, Korportalen med Mandehoved og Dobbeltbue. Taarnet, fornedet af Granitkvadre, foroven

af Munkesten, er fra gotisk Tid og var før forbundet med Skibet ved en nu tilmuret Aabning. I 1925 restaureredes Kirkens Indre, og det gamle Bjælkeloft fremdraget. Nyt Vaabenhus af Munkesten. Altertavle fra kort før 1600, noget omdannet, med et Maleri. Alterbordspanel fra det 17. Aarhundrede. Paa Kalken Indskriften: „Det af Præsten Boecks Huus bortstjaalne Kalk og Disk har Han og velædle Hr. Kirke Patron Peder Kircheterp, Købmand i Hobroe, paa fælleds Bekostning erstatted“. Romansk Granitfont med glat Kumme og Kors paa Foden. Prædikestol fra 1640 med Lydhimmel fra 1685.

Nr. Onsild Kirke bestaar af Kor og Skib samt Taarn mod Vest. Kor og Skib er fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Korets Mure er i moderne Tid omsatte fra Grunden. Skibet har fladt Loft, Koret Krydshvælvning. Den oprindelige Korbue, med profilerede Kragbaand, er bevaret. Taarnet, der er aabent mod Vest, er opført i gotisk Tid tildels af Kvadre fra Skibets Vestgavl; dets øverste Del er i ny Tid ommuret med smaa Mursten; paa Sydsiden staar: 1740. Ved en Restaurering 1898 ombyggedes Skibets Sydside, hvorved Sporene af Syddøren forsvandt, et Vaabenhus mod Syd, af Granitkvadre og Mursten, nedbrødes, og Taarnrummet, før aabent mod Vest med en stor Spidsbue, blev Forhal. Altertavle fra 1663 med et moderne Maleri. Alterbordspanel fra samme Tid som Tavlen. Knæfaldsskanke fra ca. 1750. Romansk Granitfont med glat Kumme. Prædikestol fra omtrent samme Tid som Altertavlen. Paa Kirkegaarden er 1921 opført et Ligkapel.

Svend Birke, Sognepræst, er født den 15. April 1903 i København søn af Generalmajor P. L. M. Birke og Hustru, født Bentzen. Gift 1928 med Naja Kruse. Cand. theol. 1927, ansat som Sognepræst for Sdr.- og Nr. Onsild Menigheder siden 1928.

Sdr. Onsild Skole er opført 1914. Den gamle Skole er nedrevet, hvornaar den var opført vides ikke. Friskolen, som ogsaa er beliggende i Sdr. Onsild Sogn, er nu nedlagt som Friskole, men blev købt af Kommunen i 1932 til Forskole. Skolen er 4-Klasset med ca. 133 Børn.

Nr. Onsild Skole er opført 1836 og udvidet med en Forskole 1926. Skolen er 4-Klasset med ca. 70 Børn.



R. C. S. Kjersgaard,
Førstelærer.



P. Thougard,
Lærerinde.



I. Gustavsen,
Lærerinde.



Ch. Relshammer,
Uddeler.

R. C. S. Kjersgaard, Førstelærer, er født den 5. Januar 1885 i Aalborg som Søn af Drejer Kjersgaard og Hustru Laura, født Sørensen. Gift 1911 med Margrethe Andersen. Dimitteret 1909 fra Nr. Nissum Seminarium, ansat som Førstelærer ved Sdr. Onsild Skole siden 1918, Formand for Værgeraadet.

Paula Thougard, Lærerinde, er født den 25. Maj 1889 som Datter af Poul Østergaard og Hustru Mine, født Andersen Møller. Dimitteret 1912 fra Aarhus Seminarium, Lærerinde paa Rønde Højskole til 1915, ansat som Lærerinde ved Sønder Onsild Skole siden 1915.

Inger Gustavsen, Lærerinde, er født den 18. September 1888 som Datter af Landmand Amtoft og Hustru Dusine, født Eriksen. Dimitteret 1917 fra Vejle Seminarium, Lærerinde i Østerild 1917—19, i Fjeldsø 1919—23, i Døstrup 1923—27, ansat som Lærerinde ved Nr. Onsild Skole siden 1927.

Sønder Onsild Brugsforening er stiftet 1888. Medlemsantallet er ca. 300. Formand er Sognefoged Marius Jensen. Omsætningen var sidste Aar ca. 500,000 Kr. Foreningens Uddeler er Charles Refshammer, der har været ved Brugsforeningen siden 1918.

Medlemmer af Sdr. Onsild-Nr. Onsild Sogneraad er: Gaardejer Fr. Frandsen, Lærer N. Chr. Yde, Gaardejer K. Højgaard, Husmand S. Bach Sørensen og Arbejdsmand J. Andersen Hvid.

SØNDER HORNUM-SNÆBUM KOMMUNE bestaar af Sdr. Hornum og Snæbum Sogne. Sdr. Hornum Sogn omgives af Snæbum Sogn samt Viborg Amt, Sdr. og Nr. Onsild Sogne samt Aalborg Amt.

Snæbum Sogn omgives af Sdr. Hornum Sogn samt Aalborg og Viborg Amter.

I Sdr. Hornum Sogn findes Byerne: Sdr. Hornum med Kirke, Præstegaard, Skole, Forskole, Fattighus, Brugsforening og Teglværk, Brøndum med Skole og en Samling af Gaarde og Huse samt Hovedgaarden Trinderup.

I Snæbum Sogn findes Byen: Snæbum med Kirke, Skole, Brugsforening, Øster Gundstrup samt en Samling af Gaarde og Huse.

Sønder Hornum-Snæbum Kommune har Tingsted i Hobro og hører under Hobro Købstads Rets- og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skatte- og Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds, 1. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 403. Lægd.

Sdr. Hornum Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn mod Vest og Vaabehus mod Syd. Kor og Skib er fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Korbuen, med profilerede Kragbaand, et Par Vinduer og begge Døre er bevarede. Hele Kirken er overhælvævet. Den blev restaureret indvendig 1867. Taarnet er af Granitkvadre og røde Munkesten; Underrummet har Spidsbue ind til Skibet. Det store, gotiske Vaabehus bærer udvendig Aarstallet 1793. Altertavlen er et Maleri. Prægtig Alterkalk fra Renæssancetiden med graverede Fremstillinger af de 12 Apostle paa Bægeret. Romansk Granitfont med glat Kumme paa lav, profileret Fod. Ny Prædikestol.

Snæbum Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn mod Vest og Vaabehus mod Syd. Kor og Skib er oprindeligt opført i romansk Tid af huggen og raa Granit paa Sokkel med Skraakant. Senere er Murene nedtagne indtil et Par Skifter over Soklen og paany opført af Mursten og raa Kamp. Syddøren er bevaret, Norddøren tilmuret. Taarnet, hvis Underrum ikke er i Forbindelse med Skibet og Vaabehuset, er af Granitkvadre og Mursten. Kirken har fladt Loft. Altertavle fra 1908 med Maleri i Egetræsramme; den ældre Tavle, med 2 Malerier, er ophængt i Kirken. Senromansk Granitfont med glat Kumme og høj Fod. Udskaaren Prædikestol fra ca. 1600, skænket af H. Krag til Trinderup og Kirsten Munk.

Medlemmer af Sønder Hornum-Snæbum Sogneraad er: Boelsmand N. Nielsen Moth, Gaardejer A. O. Boe, Husmand N. Frederiksen, Boelsmand S. Jensen, Husejer Th. Vad, Gaardejer S. Skaarup og Boelsmand K. Simonsen.

GERLEV HERRED

Gerlev Herred, det nordøstligste i Amtet og den yderste Del af Halvøen mellem Mariager og Randers Fjord, begrænses mod Vest af Onsild Herred, fra hvilket det skilles ved Kastbjerg Aa, mod Sydvest af Nørhald Herred og iøvrigt mod Sydøst, Øst og Nord af Randers Fjord, Kattegat og Mariager Fjord.

Herredets samlede Areal udgør 19,520 ha, og Indbyggerantallet er ca. 8,500.

I Herredet findes følgende Sogne: Vindblæs, Udbyneder-Kastbjerg, Dalbyneder-Dalbyover, Raaby-Sødring, Ø. Tørslev, Gerlev-Enslev og Kærby.

VINDBLÆS SOGN omgives af Udbyneder og Kastbjerg Sogne samt Onsild Herred og Mariager Fjord. En lille Enklave ligger i Falslev Sogn.

I Vindblæs Sogn ligger Kirke med Skole og Byerne: Norup med Brugsforening, Andelsmejeri og Jernbanestation, Haderup, Lystrup med Skole, Nebstrup, Ajstrup, Sdr. Hadsund Huse samt en Samling af Gaarde og Huse.

Vindblæs Sogn har Tingsted i Mariager og hører under Mariager Købstads Rets- og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skattekreds, Gerlev-Rovsø Herreders Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds, 2. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 413. Lægd.

Vindblæs Kirke bestaar af Kor og Skib, højt Taarn mod Vest og Vaabehus mod Syd. Kor og Skib, med senere indbyggede Hvælvinger, er fra romansk Tid af hugne Granitkvadre paa profileret Sokkel. Begge Skibets Døre og en Dør i Korets Sydside er bevarede. Portalen bærer indhuggede Fremstillinger. Paa Korets Sydside et Par Kvadre med udhugne Dyrefigurer. Det nederste halvrunde Sokkelled formet som en Orm, slynger sig rundt om hele Kirken, saaledes at de to Ender, hver med sit Hoved, mødes midt paa Koret. Taarn og Vaabehus er fra den senere Middelalder, af Munkesten. Kirken er restaureret 1886 og 1898. Altertavle fra 1747 i Rokokostil. Romansk Granitfont. Prædikestol i Renæssancestil.

Lystrup Skole er opført 1867 og udvidet med en Forskole i 1915. Skolen er 3-Klasset med ca. 90 Børn.

Martin Karl Nielsen, Førstelærer, er født den 15. Marts 1867 paa Manø som Søn af Krydstoldbetjent N. A. Nielsen og Hustru Marie Kathrine, født Petersen. Gift 1894 med Martha Bondesen. Dimmitteret 1890 fra Silkeborg Seminarium, Lærer i Hollandsbjerg 1894—1900, ansat som Førstelærer ved Lystrup Skole siden 1900.

Medlemmer af Vindblæs Sogneraad se under Falslev Sogn.



M. K. Nielsen,
Førstelærer.

UDBYNEDER-KASTBJERG KOMMUNE bestaar af Udbyneder og Kastbjerg Sogne. Udbyneder Sogn omgives af Vindblæs, Kastbjerg, Dalbyover og Dalbyneder Sogne, Sødring Sogn, Kattogat og Mariager Fjord.

Kastbjerg Sogn omgives af Udbyneder, Dalbyover, Enslev og Vindblæs Sogne samt Onsild Herred.

I Udbyneder Sogn findes Byerne: Udbyneder med Kirke, Præstegaard, Skole, Hospital, Brugsforening og Andelsmejeri, Bjerger, Klattrup, Udbyover med Skole, Politistation, Filial af Banken for Mariager og Omegn, Udbyneder og Kastbjerg Kommunes Spare- og Laanekasse, Afholdshoteller, Brugsforening, Andelsmejeri, Vandværk, Jernbanestation og en Samling af Gaarde og Huse samt Hovedgaarden Overgaard.

I Kastbjerg Sogn findes Byerne: Kastbjerg med Kirke, Skole og Brugsforening, Øster Kondrup og en Samling af Gaarde og Huse samt Hovedgaarden Trudsholm.

Udbyneder Sogn har Tingsted i Mariager og hører under Mariager Købstads Rets- og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skattekreds, Gerlev og Rovsø Herreders Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds, 2. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 418. Lægd.

Kastbjerg Sogn har samme Tingsted og hører under de samme Kredse som Hovedsognet samt 4. Udskrivningskreds' 416. Lægd.

Udbyneder Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn mod Vest og Vaabehus mod Nord. Den ældste Del, Skibets østlige og Korets vestlige Del, er fra romansk Tid af røde Munkesten. Et Vindue, Skibets to Døre og en Dør i Korets Nordmur er bevarede. Senere i Middelalderen forlængedes Kor og Skib, hvorved et nyt Sæt Døre byggedes i Skibets vestlige Del, og Taarn og Vaabehus opførtes, alt af Munkesten; samtidig indbyggedes Hvælvinger i Kor og Skib. Det hvælvede Taarnrum har Spidsbue ind til Skibet. Altertavle i Barokstil fra ca. 1666, med rige Udskæringer. Alterbordspanel med Malerier fra omtrent samme Tid. Smukt udskaaren Egefont fra Midten af det 17. Aarhundrede. Prædikestol i sen Renæssancestil med Frans Lykkes til Overgaard og Fru Lisbet Broks Vaaben paa Lydhimlen. I Koret Præstestol fra Begyndelsen af det 17. Aarhundrede.

Kastbjerg Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn mod Vest og Vaabehus mod Syd. Kor og Skib er fra senromansk Tid af Granitkvadre paa profileret Sokkel. Et Par Vinduer og begge Døre, med snoede Sidesøjler og udhugne Løvefigurer paa Overliggeren, er bevarede. Taarnet, hvis Underrum har fladt Loft, er opført af Kvadre og Munkesten i gotisk Tid, samtidig med at Kor og Skib fik Hvælvinger. Vaabehuset, af smaa



Epitafium i Kastbjerg Kirke over Jacob Høg og Hustru.



Overgaard.

omgives ikke af Grave. Den er opført af Jørgen Lykke ca. 1550 og består af en lang Hovedfløj og to korte Sidefløje samt et slankt, rundt Vindeltrappetaarn; oprindeligt har Sidefløjene været meget længere, senere forbundne med Stakit paa murede Piller, der lukkede Borggaarden mod Syd; alle Fløje har foruden de nuværende to Etager sikkert haft tredje, øverste Vægtgangsstokværk, og der har været endnu et Taarn. Murene er af røde, i polsk Skifte, murede Munkesten, som dog oprindeligt har staaet rødkalkede med hvidmalede Fuger. Nordfløjen, der altid har været Hovedfløj, har i den plant med Jordsmonnet liggende Stueetage bevarede oprindelige Vinduer i ejendommelige, murede Indfatninger, foroven prydede med to Rundbuestik i et kølbuget Spejl, Enkeltheder, som røber flandersk-nordfransk Paavirkning. Nogle Aar ældre end Hovedfløjen er dog den østre Sidefløj, der før har strakt sig 37 m længere mod Syd end nu. Vestfløjen er nedbrudt og genopført ved Aar 1700, da ogsaa Gaardens øverste Stokværk forsvandt. Trappetaarnet forhøjedes 1730 og fik ved samme Lejlighed sit kobberklædte Spir og sin barokke Sandstensportal, ligesom Værelserne dengang moderniseredes; i Hovedfløjens Stueetage er der bevaret glatsømmede Hvælv fra Renæssancetiden. Ved en Hovedstandsættelse i Aarene omkring 1920 rensedes Murene for Hvidtekalk, Vinduerne rekonstrueredes saa vidt muligt, og der rejstes nye, svungne Kamgavle. I Borggaarden staar en Vinduesoverligger fra en romansk Kirke, med Drage og Løve med sammenslyngede Tunger, funden som Sokkelsten i Borgstuelængen 1902. Ladegaarden brændte 1689.

Trudsholm nævnes allerede i 1381, da Mogens Jensen overgav Gaarden og Gods til

Mursten, er fra nyere Tid. Altertavle fra 1599 med Jacob Høg og Fru Elisabeth Maltedatter Sehesteds Vaaben og Midtbillede fra det 19. Aarhundrede. Døbefont, af Træ, og Prædikestol i Barokstil, fra 1655; sidstnævnte skænket af Kjeld Krag til Trudsholm. Gotisk Alterkalk fra Skt. Jacobs Kirke i Viborg. I Korbuen er malet Jacob Høgs og hans to Hustruers, Fru Elisabeth Maltedatter og Fru Marine Bryskes, Navne og mødrende Vaaben med Aarstallet 1604, de fædrende Vaabenmærker har været malet paa den modsatte Side af Korbuen. Andre i 1905 fremdragne Rester af Kalkmalerier er atter overhvidtede. I Koret et malet Stenepitafium over ovennævnte Jacob Høg, død 1610, og hans 1. Hustru Elisabeth Maltedatter, død 1600. Under Koret en lukket Begravelse.

Overgaard ejedes 1547 af Rigsraad Hr. Jørgen Lykke, som 1545 af Kronen havde tilbyttet sig 12 Gaarde og 2 Boel i Udbynder Sogn, af hvilke han nedlagde de 5 Gaarde og deraf oprettede *Overgaard*, hvortil han 1549 fik fri Birket. — Den anselige, højtliggende Hovedbygning, der er synlig langvejs fra,

Hr. Christiern Vendelbo, for at denne skulde udløse ham og hans Staldbrødre af det Fangenskab, hvori de var, at beholde, til Hr. Vendelbo var fyldestgjort derfor. 1387 fremviste Hr. Chr. Vendelbo sine Brevskaber paa „Castrum Thrutzholt“ paa Landstinget i Viborg, hvor ingen gjorde Indsigelser mod hans Ret. Den af Grave omgivne Hovedbygning, der muligvis ligger paa samme Plads som det gamle



Trudsholm.

Skøttrup (i et Pergamentsbrev, som fandtes i Dronningborgs Arkiv, fremgaar det, at Skøttrup maa have ligget imellem Kastbjerg, Nebstrup og Ajstrup), bestaar af en Hovedfløj og to Sideløje. Hovedfløjen i Vest to Stokværk høj over Kælder med anselig Granitkvadrosokkel, er ifølge en Vaabentavle over den usymmetrisk placerede Port opført i 1654 af Kjeld Krag. Den har 1 m svære Munkestensmure i Krydsskifte med fladrundbuede Vinduesspejl og Tandsnitgesimser. I Kælderen findes hvælvede Fangehuller. Inde i Gaarden til Højre for Porten har staaet et Trappetaarn. Af de uanselige i nyere Tid stærkt ombyggede Sideløje gemmer Kælderen under den nordre Rester af et sentgotisk Murstenshus fra Otte Krumpens Tid, og Rigsmarsken har sikkert ogsaa lavet Gravene om den femkantede, rummelige Borgø, som mod Nord og Øst blev kantet med Volde. Den store bindingsværks Ladegaard er vistnok bygget af Peder Marsvin. Paa Gaarden opbevares en malet Trætavle med Jacob Høgs og Fru Elisabeth Sehesteds 16 Anevaaben. Før Otte Krumpen har Borgen ligget ca. 2 km NØ. for den nuværende, hvor man endnu ser det gamle Voldsted bestaaende af flere rektangulære Forhøjninger omgivne af Grave og Volde og vistnok i ældre Tid hver omfildte af Vand. Paa den højeste af Forhøjningerne længst mod Nord har den egentlige Borg ligget. Her er fundet Rester af Murværk. I en Synsforretning af 1521 omtales Trudsholm som en øde Gaard, der har været omgivet af Grave, Volde og Dæmninger.

Udbyneder Skole er opført i 1870. Skolen er 6-klasset med ca. 140 Børn.

Hamndal Skole er opført i 1900. Skolen er 6-klasset med ca. 150 Børn.

Kastbjerg Skole er opført 1900. Den gamle straatækte Skolebygning, der laa ved Siden af Kirken, var opført i 1852, men paa Grund af overvældende Tilgang af skolepligtige Børn blev den nuværende Skole bygget. Skolen er 4-klasset med ca. 80 Børn.

Johannes Anker Nørregaard Poller, Sognepræst, er født den 9. Juli 1901 som Søn af Sekretær Carl Poller og Hustru Mathilde, f. Nørregaard. Gift 1931 med Karen Jensen.

Karl Theodor Gaarn, Førstelærer, er født den 15. Oktober 1871 i Egense som Søn af Lærer B. Gaarn og Hustru Johanne, født Christensen. Gift 1897 med Anine Andersen. Præliminæreksamen 1889 fra Hobro private Realskole, Skolelærereksamen 1894 i Aarhus, dimitteret fra Ranum Seminarium, Andenlærer i Tirstrup fra 1894—96, Enelærer i Vath 1896—1901, ansat som Førstelærer ved Udbyneder Skole siden 1901.



K. Th. Gaarn,
Føstelærer.



C. Aa. Lykke Møller,
Lærer.



D. Rasmussen,
Lærerinde.



H. Chr. Knude,
Føstelærer.

Carl Aage Lykke Møller, Lærer, er født den 20. Maj 1906 i Asferg som Søn af Landmand Anton Møller og Hustru Ane Elsebeth, født Lykke. Gift 1931 med Ulla Nielsen. Dimitteret 1929 fra Gedved Seminarium, Hjælpe­lærer i Haldum 1929–30, ansat som Andenlærer ved Udbyneder Skole siden 1930.

Dagny Rasmussen, Lærerinde, er født den 11. April 1898 som Datter af Niels Peter Rasmussen og Hustru Jensine, født Sørensen. Dimitteret 1924 fra fra Silkeborg Seminarium, Lærerinde ved Hadsten Realskole fra 1924–27, ansat som Lærerinde ved Udbyneder Skole siden 1928.

Hans Christian Knude, Førstelærer, er født d. 24. Juli 1888 i Tørring som Søn af Lærer L. J. Knude og Hustru Karoline, født Andersen. Gift 1910 med Margrethe Rødt­ness. Dimitteret 1909 fra Jellinge Seminarium, Andenlærer i Asferg 1910–11, konstitueret Enelærer ved Raasted vestre Skole 1911–13, Førstelærer ved Sønderho Skole 1913–21, Førstelærer ved Mørke Skole, Sjælland, 1921–29, ansat som Førstelærer ved Havndal Skole siden 1929.

Agner Jensen, Lærer, er født den 27. Juni 1905 i Hoven By som Søn af Mads Christian Jensen og Hustru Maren, født Petersen. Gift 1929 med Olga Nielsen. Dimitte­ret 1928 fra Silkeborg Seminarium, Højskolelærer ved Ask Højskole ved Aarhus 1928–31, ansat som Andenlærer ved Havndal Skole siden 1931.

Ingeborg Holm, Lærerinde, er født den 12. Januar 1876 paa Bornholm som Datter af Lærer Nicolaj Holm og Hustru Emma, født Bek. Dimitteret 1903 fra Vejle Seminarium. Lærerinde i Skrødstrup 1903–05, ansat som Lærerinde ved Havndal Skole siden 1905,



Lyshøj Mølle.

Niels Møller, Førstelærer, er født d. 28. Marts 1892 i Sdr. Draaby som Søn af Sognefoged, Guldsmed M. K. Mikkelsen og Hustru Johanne, født Nielsen. Gift 1915 med Elna Thomsen. Dimitte­ret 1913 fra Ranum Seminarium, Andenlærer i Sønder Omme 1914, Enelærer i Gørup fra 1914–18, ansat som Førstelærer ved Kastbjerg Skole siden 1918.

Lyshøj Mølle er bygget 1894 som An-

delsmølle, men blev i 1924 overtaget af E. Madsen. Der er indlagt Motorkraft i Møllen omkring 1900.

Einar Madsen, Møllejer, er født den 11. Marts 1902 som Søn af Fotograf P. Madsen og Hustru Karen, født Eskildsen. Gift 1924 med Agathe Madsen. Ejer af Lyshøj Mølle.

Udbyneder Brugsforening er stiftet den 20. Maj 1900. Medlemsantallet er ca. 180. Formand er Niels Mørk. Omsætningen var sidste Aar ca. 120,000 Kr. Foreningens Uddeler er Chr. A. Nielsen, der har været ved Brugsforeningen siden 1908.

Havndal Brugsforening er stiftet 1906. Medlemsantallet er ca. 165. Formand er Søren Andersen. Omsætningen var sidste Aar ca. 107,000 Kr. Foreningens Uddeler er Søren Maarup Rasmussen.

Kastbjerg Brugsforening er stiftet den 20. Oktober 1889. Medlemsantallet er ca. 150. Formand er A. M. Skødt. Omsætningen var sidste Aar ca. 107,000 Kr. Foreningens Uddeler er H. Christensen, der har været ved Brugsforeningen siden 1930.

Havndal Central er oprettet 1888 og har ca. 80 Abonnenter. Centralens Bestyrer er M. Hjørnsen Erikstrup, der har været der siden 1920.

Udbyneder Central er oprettet den 1. Oktober 1917, og har ca. 27 Abonnenter. Centralens Bestyrer er Edv. Bruun Thane, der har været der siden 1917.



E. Madsen,
Møllejer.



M. Hjørnsen Erikstrup,
Bestyrer.



Edv. Bruun Thane,
Bestyrer.

Jens Peter Jensen, Læge, er født den 28. Juni 1898 i Hørdum som Søn af afd. Hotelejer Johs. Jensen og Hustru Mathilde, født Jakobsen. Gift 1929 med Kirsten Hertz. cand. med. 1925, Kandidat ved Thisted Amtssygehus, Aalborg Kommunehospital, Københavns Kommunehospital, Dr. Louises Børnehospital, Rigshospitalets Fødeafdeling B. Praktiserende Læge i Havndal siden 1929.

Jens Mathias Korreborg, Stationsforstander, er født den 17. September 1889 i Randers som Søn af Togfører Niels Christensen Korreborg og Hustru Marie, født Nielsen. Gift 1924 med Edith Westergaard. Elev i Randers fra 1906, Assistent i Hadsund, forflyttet til Randers 1915, ansat som Stationsforstander i Havndal siden 1923.

Villads Mortensen, Sognefoged, er født den 14. Juli 1870 i Udbyover som Søn af Gaardejer Niels Mortensen og Hustru Kirsten Marie, født Villadsen. Gift 1896 med Kirstine Jensen Bach. Uddannet ved Højskolen i Dalbynder fra 1884—86, i Bestyrelsen for Mariager Bank, i Bestyrelsen for Havndal Sparekasse, Næstformand som Voldgiftsdommer i Husdyr, Formand for Mejeriet i Udbyneder.

Mariane Bundgaard, Distriktsjordemoder, er født den 25. April 1890 i Dalbyover som Datter af Sognefoged, Gaardejer Rasmus Rasmussen og Hustru Ane Kirstine, født

Jensen. Jordmodereksamen 1915, Distriktsjordemoder i Assentoft 1916–21, ansat som Distriktsjordemoder i Havndal siden 1921.

Medlemmer af Udbyneder-Kastbjerg Sogneraad er: Husejer Juul Jensen, Gaardejer J. Hjort Madsen, Boelsmand J. L. Laursen, Murer J. S. Hansen, Gaardejer A. N. Mikkelsen, Gaardejer A. Kragh, Gaardejer M. Mortensen, Manufakturhandler H. Martens og Gaardejer J. P. Olsen.

DALBYNEDER-DALBYOVERKOMMUNE bestaar af Dalbyneder og Dalbyover Sogne. Dalbyneder Sogn omgives af Dalbyover, Udbyneder, Sødring og Raaby Sogne. I Sognet en Enklave af Udbyneder Sogn. Dalbyover Sogn omgives af Dalbyneder, Raaby, Øster Tørslev, Gerlev, Enslev, Kastbjerg og Udbyneder Sogne.

I Dalbyneder Sogn findes Byerne: Dalbyneder med Kirke, Præstegaard, Skole og Brugsforening, Binderup samt en Samling af Gaarde og Huse.

I Dalbyover Sogn findes Byerne: Dalbyover med Kirke, Vinstrup med Skole og Forskole, Stangerum, Dalbyover Stationsby (kaldet Kronborg, hvoraf en mindre Del ligger i Dalbyover Sogn, Resten i Raaby Sogn), samt en Samling af Gaarde og Huse.

Dalbyneder Sogn har Tingsted i Mariager og hører under Mariager Købstads Rets- og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skattekreds, Gerlev-Rovsø Herreders Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds, 3. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 420. Lægd.

Dalbyover Sogn har samme Tingsted og hører under de samme Kredse som Hovedsognet samt 4. Udskrivningskreds' 424. Lægd.

Dalbyneder Kirke bestaar af Kor og Skib med Taarn mod Vest og Vaabehus mod Nord. Kor og Skib med senere Hvælvinger er fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Flere Vinduer og begge Døre er bevarede. Syddørens Overligger, der ligesom Norddørens har et Kors, ligger nu i Kirkegaardsdiget. I den senere Middelalder tilføjedes Taarnet, der er opført af Kvadre fra Vestgavlen og Munkesten. Det har hvælvet Underrum og Spidsbue ind til Skibet. Vaabehuset stammer ligeledes fra den senere Middelalder og bestaar af Munkesten. I den ene Mur er indsat et Vievandskar af Granit. I Korets Hvælvinger findes Kalkmalerier fra ca. 1500. Apostle og Kirkefædre. Altertavle i Renæssancestil med et Maleri. Romansk Granitfont. Prædikestol i tidlig Renæssancestil med Jørgen Lykkes til Overgaard og Fru Beate Braches Vaaben. Stolestader med Otte Krumpen til Trudsholm, hans anden Hustru Fru Anne Lykkes og dennes første Mand Anders Billes Vaaben og Navne.

Dalbyover Kirke bestaar af Kor og Skib med Taarn mod Vest og Vaabehus mod Syd. Kor og Skib med senere indbyggede Hvælvinger er fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Syddøren er bevaret. Taarnet, hvis hvælvede Underrum har Rundbue ind til Skibet, er opført samtidig med Kirkens Hvælvinger i den senere Middelalder af Granitkvadre og Munkesten; restaureret 1891. Vaabehuset er i nyere Tid opført i romansk Stil af røde Mursten paa Granitsokkel i Stedet for et ældre. Altertavle og Prædikestol i Rokostil fra 1762 bekostet af Trudsholms Ejer Erik Rosenkrantz Baron af Holck og Hustru Fru Hedvig Margrethe Raben, hvis Vaaben er maalede begge Steder. Det nye Alterbillede er en Kopi efter Carl Bloch. Døbefont af Træ. Kirken er restaureret indvendig 1901. Taarnets Underrum har været Gravkapel for Etatsraad Peder Marsvin til Trudsholm, død 1758, og Hustru. Deres Kister er nu nedsatte under Taarnet, og et Epitafium er ophængt i Taarnrummet.

Dalbyneder Skole er opført 1919. Skolen er 4-Klasset med ca. 48 Børn.

Vinstrup Skole er opført 1886 og udvidet med en Forskole ; 1900. Skolen er 4-Klasset med ca. 90 Børn.

J. Vølver, Førstelærer, er født den 12. August 1896 i Aaby som Søn af Lærer J. Vølver og Hustru Marie, født Nielsen. Gift 1921 med Kristine Jensen. Dimitteret 1917 fra Ranum Seminarium, Ene-lærer i Vinding 1919—26, ansat som Førstelærer ved Dalbyneder Skole siden 1926.



H. Kr. Sandvad,
Førstelærer.

Hans Kristian Sandvad, Førstelærer, er født den 2. Maj 1889 i Farstrup som Søn af Lærer J. H. Sandvad og Hustru Sofie Dorthea, født Christensen. Gift 1921 med Olga Johanne Olsen. Di-mitteret 1910 fra Ranum Seminarium, Førstelærer i Øster Hassing 1915—21, ved Lindholm Centralskole 1910—15, ansat som Førstelærer ved Vinstrup Skole siden 1921.

Elise Jensen, Lærerinde, er født den 30. Januar 1896 i Dalbyover som Datter af Stationsforstander J. Jensen og Hustru Anna, født Jørgensen. Dimitteret 1924 fra Silke-borg Seminarium, Lærerinde i Odder 1924—26, ansat som Lærerinde ved Dalbyneder Skole siden 1926.

Dalbyneder Brugsforening er stiftet 1891. Medlemsantallet er ca. 74. Formand er Gaard-ejer Mads Hansen. Omsætningen var sidste Aar 62,000 Kr. Foreningens Uddeler er A. Sommer, der har været ved Brugsforeningen siden 1915.

Verner Hans Frederik Abrahamson Læssøe Amstrup, Læge, er født den 14. December 1891 i England som Søn af Grosserer J. Amstrup og Hustru. Gift 1924 med Kirsten Strøjberg. Artium 1909, medicinsk Embedseksamen 1916, Militærlæge 1917—18, Kandidat ved Kommunehospitalet og Bispebjerg Hospital i København, Røntgenud-dannelse ved Bispebjerg Hospital, Reservelæge ved Kommunehospitalet i Aalborg 1922—26, Specialist i Kirurgi 1925, praktiserende Læge i Dalbyover siden 1926.

Medlemmer af Dalbyneder-Dalbyover Sogneraad er: Rentier Kr. Justesen, Arbejdsmand Rasmus Andersen, Konsulent Chr. Henriksen, Gaardejer P. Poulsen, Gaardejer Krogh Jørgensen, Gaardejer Anton Sørensen og Gaardejer A. Kr. Koch.

RAABY-SØDRING KOMMUNE bestaar af Raaby og Sødring Sogne. Raaby Sogn omgives af Sødring, Dalbyneder, Dalbyover og Øster Tørslev Sogne samt Randers Fjord. Sødring Sogn omgives af Raaby, Dalbyneder og Udbyneder Sogne samt Kattegat.

I Raaby Sogn findes Byerne: Raaby med Kirke, Præstegaard, Skole, Forskole, Sød-ring Sogns Spare- og Laanekasse, Brugsforening og Vandværk, Dalbyneder og en Del af Dalbyover Stationsby (kaldet Kronborg) med Børnehjem, Afholdshotel, Brugsforening, Andelsmejeri, Jernbanestation og en Del af Knejsted, Resten i Øster Tørslev Sogn, en Samling af Gaarde og Huse samt Hovedgaarden Demstrup.

I Sødring Sogn findes Byen Sødring med Kirke, Skole, Brugsforening, Andelsmejeri og en Samling af Gaarde og Huse samt Hovedgaarden Sødringholm.

Raaby-Sødring Sogn har Tingsted i Mariager og hører under Mariager Købstads Rets- og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skattekreds, Gerlev-Rovsø Herreders Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds, 3. Forligskreds og 4. Ud-skrivningskreds' 422. Lægd.

Raaby Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn mod Vest og Vaabehus mod Nord. Kor og Skib er fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Flere Vinduer og begge Døre er bevaret, men Vinduerne og Syddøren, der er uden Udsmykning, er tilmurede. Norddøren har Halvsøjler ved Siderne og en Krieger med Sværd og Skjold udhugget paa Overliggeren. I den senere Middelalder fik Kirken Hvælvinger. Samtidig opførtes Taarnet, hvis hvælvede Underrum har Spidsbue ind til Skibet, af Granitkvadre og røde Munkesten, og Vaabehuset af afvekslende Bælter af røde og gule Munkesten. Paa Skibets Sydside har tidligere været en Tilbygning; Grundstenene ses endnu. Paa Hvælvingerne i Kor og Skib findes interessante Kalkmalerier fra Begyndelsen af det 16. Aarhundrede, Apostle, Helgeninder og forskellige fantastiske Fremstillinger. Anselig udskaaren Altertavle i Barokstil fra 1655. Alterstager fra 1616. Romansk Granitfont med glat Kumme. Udskaaren Prædikestol i Renæssancestil.



Kalkmaleri i Raaby Kirke.

Sødring Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn mod Vest og Vaabehus mod Syd. Kor og Skib, der er lige brede, med tresidet Afslutning i Øst, er opført af røde Munkesten i det 15. Aarhundrede. Et Sagn lader Jomfru Gunder eller Gundelil, der skal have boet paa „Sødringborg“ paa Erik Ejegods Tid, opføre Kirken. Flere af de dels spids-, dels elipsebuede Vinduer er bevarede. Senere Tilbygninger er: en Forlængelse af Skibet mod Vest, Taarnet, hvis fladloftede Underrum nu er indrettet til Vaabehus med Indgang fra Vest, og det tidligere Vaabehus. Kor og Skib har Hvælvinger, vistnok samtidige med Ydermurene. Paa Hvælvingerne blev i 1902 fundet Kalkmalerier fra 1491 med Aarhusbispens Niels Clausens og hans to Forgængeres Vaaben, Fremstillinger af Mariæ Himmelkroning, Sct. Jørgen og Dragen samt bibelske Billeder. Altertavle i Barokstil med Snitværk. Granitdøbefont med glat Kumme. Prædikestol i Renæssancestil.

Gaarden Demstrup, som er beliggende i Raaby Sogn, bestaar af en Hovedfløj med Sidefløje. Hovedbygningen, som har Kvistgavl med trekantet Frontespice over Midtpartiet, ombyggedes 1865; den ene Sidefløj, af Grundmur, er opført 1900, den anden, af Bindingsværk er ældre. Da den ældre Gaard, som har været omgivet af Grave, var kommen i Forfald, lod Kancelliraad Ejlertsen Steinfeldt opføre en ny trefløjet Bindingsværksbygning i 1 Stokværk.

Sødringholm, som man har sat i Forbindelse med det under Sødring Kirkes Historie nævnte „Sødringborg“, erhvervedes i det 13. Aarh. af Øm Kloster dels fra Biskop Peder Elavson, dels fra Johs. Jude, men 1248 overdroges det atter til sidstnævnte. 1491 nævnes Søren Munk som Foged paa Sødringborg. Den nuværende Hovedgaard Sødringholm

er dog vist oprettet af Hans Stygge til Holbækgaard, som 1544 fik tilskødet 21 Gaarde i Sødring Sogn af Kronen. I hvert Fald nævnes hans Datter Ane som Ejer af Sødringholm. Hovedbygningen er efter en Brand 1752 opført af Niels Secher; den bestaar af en grundmuret Hovedfløj med Kvistgavl over Midtpartiet og to Sideløje, af hvilke den ene er af Bindingsværk.

Raaby Skole er opført 1899 og udvidet med en Forskole i 1902. Skolen er 6-Klasset med ca. 185 Elever.

Søren Geertsen, Førstelærer, er født den 10. September 1899 som Søn af Boelsmand Søren Geertsen og Hustru Karen, født Primdal. Gift 1924 med Gudrum Pedersen. Dimitteret 1924 fra Gedved Seminarium, Lærer ved Realskolen i Hinnerup, ansat som Førstelærer ved Raaby Skole siden 1931.

Christian Vandsø Andersen, Lærer, er født den 30. December 1903 i Vejle som Søn af Bestyrer Ingvar Andersen og Hustru Dagmar, født Nielsen. Gift 1925 med Anna Eriksen. Dimitteret 1924 fra Jellinge Seminarium, ansat som Lærer ved Raaby Skole siden 1925.

Marie Poulsen, Lærerinde, er født den 17. September 1904 i Sødring som Datter af Gaardejer Poul Chr. Poulsen og Hustru Birgitte, født Christensen. Dimitteret 1929 fra Vejle Seminarium, ansat som Lærerinde ved Raaby Skole siden 1931.

Raaby Brugsforening er stiftet 1886. Medlemsantallet er ca. 175. Formand er Chr. Nielsen. Omsætningen var sidste Aar ca. 140,000 Kr. Foreningens Uddeler er Chr. Nørgaard, der har været ved Brugsforeningen siden 1912.

Laura Marie Mortensen, Distriktsjordemoder, er født den 5. April 1895 i Gerlev som Datter af Bødker N. K. Christensen og Hustru Anna Kirstine, født Petersen. Jordemodereksamen 1920, Reservejordemoder i Raaby 1920--22, Distriktsjordemoder fra 1922.

Medlemmer af Raaby-Sødring Sogneraad er: Gaardejer J. Kragh, Gaardejer L. Rasmussen, Tømrer S. Christiansen, Gaardejer P. R. Andersen, Husmand N. Pedersen, Forpagter K. Jacobsen og Husmand J. M. Hansen.

ØSTER TØRSLEV SOGN omgives af Raaby, Dalbyover og Gerlev Sogne samt Nørhald Herred og Randers Fjord. I Sognet en Enklave af Raaby Sogn. I Øster Tørslev Sogn findes Byerne: Øster Tørslev m. Kirke, Præstebolig, 2 Skoler, Brugsforening, Kro, Vandværk, Andelsmejeri og Jernbanestation, Ilshøj med Øster Tørslev Sogns Spare- og Laanekasse, Tørring med Skole, Knejsted, Hvilhuse samt en Samling af Gaarde og Huse.

Øster Tørslev Sogn har Tingsted i Mariager og hører under Mariager Købstads Rets- og



Øster Tørslev Kirke.

Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skattekreds, Gerlev-Rovsø Herreders Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds, 3. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 414. Lægd.

Øster Tørslev Kirke bestaar af Kor og Skib med fladt Bjælkeloft samt Taarn mod Vest. Den er opført 1875—76 paa en tidligere Plads og med delvis Benyttelse af de gamle Materialer. Taarnrummet er Vaabenhus, med Indgang fra Vest. Fra den gamle Kirke er en Del af Inventaret, saaledes den rigt udskaarne Altertavle fra Fr. IV's Tid, med et nyt Midtparti, Alterbordspanelet med tre Malerier, ligeledes fra det 17. Aarhundredes Midte. Prædikestolen, med udskaarne Evangelister, i Renæssancestil, og Egetræfonten fra Baroktiden. Et interessant Krucifiks paa Korets Nordvæg omgivet af en udskaaen Bue, er fra ca. 1250. Epitafier over Rasmus Jensen, død 1646, med Hustru, over Provst Jens Arentsen Printsler, død 1704, med to Hustruer og over Degnen Chr. Frederik Friis, død 1770, med Hustru.

Øster Tørslev Skole er opført 1830 og udvidet med en Bygning til Andenlæreren. Der har været fast Skole i Øster Tørslev fra 1735. Skolen er 4-Klasset med ca. 120 Børn.

Tørring gamle Skole er opført 1865 og den nuværende Skolebygning er opført 1907. Skolen er 4-Klasset med ca. 65 Børn.



H. G. Knust,
Lærer.



N. Kr. J. A. Nielsen,
Førstelærer.



J. Chr. Boesen Dreijer,
Dyrlæge.



H. Møll,
Uddeler.

Henrik Gottfreid Knust, Lærer, er født den 18. August 1904 i Haderslev Amt som Søn af Landmand Laurids Knust og Hustru Ellen, født Andersen. Gift 1930 med Anna Bergholt. Dimitteret fra Haderslev Seminarium 1927, ansat som Lærer ved Øster Tørslev Skole siden 1930.

Niels Kristian Johannes August Nielsen, Førstelærer, er født den 29. Juli 1893 i Helsingør som Søn af Smedemester Peder Nielsen og Hustru Martine, født Wichmann. Gift 1917 med Petra Sørensen. Dimitteret 1915 fra Jonstrup Seminarium, ansat som Førstelærer ved Tørring Skole siden 1916.

Jørgen Christian Boesen Dreijer, Dyrlæge, er født den 28. September 1903 i Kolding som Søn af Postmester M. C. Dreijer og Hustru Johanne, født Boesen, Nykøbing Falster. Gift 1931 med Agnete Schultz. Dyrlægeeksamen 1931, Assistent i Slangstrup, Alkestrup, Klemmenskær og Øster Tørslev 1931, Dyrlæge ved den kommunale Kødkontrol i Øster Tørslev, Tvede-Snede, Støvring, Mellerup, Harridslev-Albæk og Raaby-Sødring Kommuner.

Øster Tørslev Brugsforening. Medlemsantallet er ca. 250. Omsætningen var sidste Aar 136,000 Kr. Foreningens Uddeler er Hans Møll, der har været der siden 1931.

Medlemmer af Øster Tørslev Sogneraad er: Murermester A. Frandsen, Gaardejer N. V. W. Nielsen, Murer J. Juul, Gaardejer M. Clausen, Husmand B. Jørgensen, Gaardejer A. Andersen og Gaardejer P. N. Velling.

GERLEV-ENSLEV KOMMUNE bestaar af Gerlev og Enslev Sogne. Gerlev Sogn omgives af Enslev, Dalbyover og Øster Tørslev Sogne, Nørhald Herred, Kærby Sogn og Onsild Herred. Enslev Sogn omgives af Gerlev, Dalbyover og Kastbjerg Sogne samt Onsild Herred.

I Gerlev Sogn findes Byerne: Gerlev med Kirke, Præstegaard, Skole, Gerlev-Enslev Kommunes Spare- og Laanekasse, Filial af Banken for Mariager og Omegn, Brugsforening, Kro, Andelsmejeri og Jernbanestation, Blenstrup med Skole samt en Samling af Gaarde og Huse.

I Enslev Sogn findes Byen Enslev med Kirke, Skole og Brugsforening samt en Samling af Gaarde og Huse.

Gerlev Sogn har Tingsted i Mariager og hører under Mariager Købstads Rets- og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skattekreds, Gerlev og Rovsø Herreders Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds. 3. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 423. Lægd.

Enslev Sogn har samme Tingsted og hører under de samme Kredse som Hovedsogaet samt 4. Udskrivningskreds' 421. Lægd.

Gerlev Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn Øst for Koret og Vaabehus mod Syd. Kor og Skib er fra romansk Tid af Granitkvadre paa profileret Sokkel. Et Vindue og Syddøren er bevarede. Begge de oprindelige Døres Overliggerer, med udlugne Kors i halvrundt Felt, ligger ved den østre Kirkegaardsport. I den senere Middelalder indbyggedes Hvælvinger i Kor og Skib, og Taarnet, af røde Munkesten, opførtes. Vaabehuset, af røde Mursten, er opført 1867 i Stedet for et ældre. I 1900 blev Skibet forlænget mod Vest med et Hvælvingstag. Altertavlen bestaar af et Krucifiks af Egetræ. Den tidligere Altertavle henligger i Brudstykker paa Vaabehusloftet. Romansk Granitfont. Prædikestol i Rokokostil fra 1762. En Lysekroner af Træ og Bly fra ca. 1760 opbevares nu i Randers Museum.

Enslev Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn mod Vest og Vaabehus mod Syd. Kor og Skib er fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Flere Vinduer og Syddøren, med snoede Halvsøjler og udhuggede Figurer, Korslam og Løve, er bevarede. Overliggeren, med en Bjørn og et Fantasivæsen i Relief, er fjernet fra sin Plads, men findes ved Kirken. Norddøren, med lignende Udsmykning, er filmuret og Overliggeren ogsaa fjernet. Granitkorbuuen bærer Spor af Brand. I den senere Middelalder overhævedes Kor og Skib; samtidig tilføjedes Taarnet af Granitkvadre og Munkesten samt Vaabehuset af Munkesten. Tarvelig Altertavle med et nyt Maleri. Prædikestol fra 1702. Ny Granitfont. Den gamle Font opbevares i Randers Museum.

Jens August Jensen, Sognepræst, er født den 28. September 1874 som Søn af Slagtermester Hans Jensen og Hustru Petronella Caroline, født Andersdotter. cand. theol., Manuduktør i Theologi fra 1899—1911, Lærer ved Brødrene Pahlmanns Handelsskole i København fra 1899—1921, Lærer ved St. Kongensgades Borger- og Realskole i København fra 1901—11, Bestyrer af samme fra 1911—21, Kordegn ved Rigshospitalets Kirke fra 1910—21, kaldet til Sognepræst for Gerlev-Enslev Menigheder siden 1921.

Gerlev Skole er bygget 1863 og udvidet 1895. Skolen er 4-Klasset med ca. 98 Børn.

Blenstrup Skole er opført 1919. Den gamle Skolebygning, der nu anvendes til Bolig for Førstelæreren og Læreren, er bygget 1884. Skolen er 3-Klasset med ca. 80 Børn.



J. A. Jensen,
Sognepræst.



Blenstrup Skole.

Enslev Skole er opført 1856 og udvidet med en Førskole som drives i et lejet Lokale. Skolen er 3-Klasset med ca. 68 Børn.

P. N. Pedersen, Førstelærer, er født d. 20. Marts 1879 som Søn af Skomagermester N. Pedersen og Hustru Kristiane, født Nielsen. Gift 1903 med Marie Kristensen. Dimmitteret 1900 fra Ranum Seminarium, Lærer ved Vrinders Skole

1902—04, Lærer i Kær 1904—11, ansat som Førstelærer ved Gerlev Skole siden 1911, Sogneraadformand 1909—11, Menighedsraadsmedlem i en Valgperiode.

Jens Christian Frandsen, Lærer, er født den 18. April 1893 som Søn af Gaardejer Chresten Borup Frandsen og Hustru Laura, født Larsen. Dimmitteret 1916 fra Ranum Seminarium, ansat som Lærer ved Gerlev Skole siden 1919.

Jens Hansen-Mulvad, Førstelærer, er født den 14. November 1886 paa Fur som Søn af Husmand Hans Chr. Hansen og Hustru Else, født Sørensen. Gift 1911 med Dagmar Sofie Poulsen. Dimmitteret 1908 fra Nr. Nissum Seminarium, Lærer i Assens 1910—12, Førstelærer i Hevring 1912—21, ansat som Førstelærer ved Blenstrup Skole siden 1921.

Johanne Jensen, Lærerinde, er født den 19. Juli 1894 i Tønning som Datter af Savskærer Ole Gert Jensen og Hustru Gertrud Marie, født Petersen. Dimmitteret 1917 fra Aarhus Kvindeseminarium, ansat som Lærerinde ved Blenstrup Skole siden 1919.

Niels Jensen Hansen, Førstelærer, er født den 13. Juni 1903 i Gassum som Søn af Gaardejer Hans Hansen og Hustru Kirsten, født Jensen. Gift 1927 med Alma Hansen. Dimmitteret 1924 fra Nørre Nissum Seminarium, Andenlærer i Albæk fra 1924—28, ansat som Førstelærer ved Enslev Skole siden 1928.

Clara Margrethe Christensen, Lærerinde, er født 31. Maj 1904 i Jerslev Sogn som Datter af Gaardejer Chr. Christensen og Hustru Laura, f. Thomsen. Dimmitteret 1925 fra Ranum Seminarium, Vikar i Vedum, Gjødstrup og Nibe, ansat som Lærerinde ved Enslev Skole siden 1927.



J. Chr. Frandsen,
Lærer.



J. Hansen-Mulvad,
Førstelærer.

Gerlev Brugsforening er stiftet 1907. Medlemsantallet er ca. 165. Omsætningen var sidste Aar ca. 98,000 Kr. Formand er Amsraadsmedlem A. K. Petersen. Foreningens Uddeler er M. Søndberg, der har været ved Brugsforeningen siden 1924.

Enslev Brugsforening er stiftet den 2. December 1889. Medlemsantallet er 130. Omsætningen er ca. 110,000 Kr. Formand er Chr. Serup, „Mosely“. Regnskabsfører er Distriktsforstander H. C. Hansen, Enslev. Foreningens Uddeler er P. Nicholaj Møller.

Peter Nicholaj Møller, Uddeler, er født 17. Novbr. 1905 som Søn af Bankbestyrer N. C. Møller og Hustru. Gift 1932 med Marie Nørgaard. Uddeler ved Enslev Brugsforening.



P. Nicholaj Møller,
Uddeler.



A. J. Lauridsen Bondesen,
Dyrlæge.



A. Pedersen,
Stationsforstander.

Aage Johannes Lauridsen Bondesen, Dyrlæge, er født den 7. November 1888 i Alslev som Søn af Gaardejer Erik K. Bondesen og Hustru Maren, født Lauridsen. Gift 1914 med Marie Juliane Jensen. Dyrlægeeksamen 1912, Assistent i Karise, Rude, Hørebø og Oksbøl, ved Andelssvineslagteriet i Nykøbing Falster til Februar 1913, praktiserende i Esbjerg, Reservedyrlæge ved Eksportsvineslagteriet i Hadsund fra 1922, ansat ved den kommunale Kødkontrol i Gerlev-Enslev, Hoed-Kærby og Dalbyover-Dalbysønder Kommuner, praktiserende Dyrlæge i Gerlev siden 1913, tilkendt den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Jubilæumsfonds Forfatterpræmie i 1928 over Emnet „Lectio Caesarea“.

Anton Pedersen, Stationsforstander, er født den 17. Januar 1877 som Søn af Gaardejer Abil Pedersen og Hustru Oline, født Juliussen. Gift 1904. Elev i Bryrup fra 1. Maj 1900, Stationsforstander i Norup 1905, forflyttet til Hald 1. Marts 1905, ansat som Stationsforstander ved Gerlev Station siden 1932.

Medlemmer af Gerlev-Enslev Sogneraad er: Gaardejer A. K. Pedersen, Gaardejer L. Schifter, Skomagermesrer A. P. Andersen, Boelsmand N. E. Nielsen, Gaardejer N. Kr. Kristensen, Husmand J. Jacobsen og Gaardejer M. Chr. Jensen.

KÆRBY SOGN omgives af Gerlev Sogn, Nørhald Herred og Onsild Herred. I Sognet findes Byen Kærby med Kirke, Skole og Vandværk samt en Samling af Gaarde og Huse.

Kærby Sogn har Tingsted i Mariager og hører under Mariager Købstads Rets- og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skatte- og Vurderingskreds, Amtets 3. Folketingskreds, 2. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 415. Lægd.

Kærby Kirke bestaar af Kor og Skib, Taarn mod Øst og Vaabehus mod Nord. Kor og Skib er fra romansk Tid af Granitkvadre, Skibet paa Sokkel med Skraakant, Koret paa Dobbeltsokkel, Korbuen, med profilerede Kragbaand, flere Vinduer, begge Døre og Syddøren er bevarede, Norddøren har Halvsøjler og en korsmærket Overligger, ved den stærkt omdannede Syddør en udhugget Dyrefigur. Skibet har Bjælkeloft, Koret er senere indbygget Hvælving. Samtidig med denne er det lave Taarn opført Øst for Koret af Mursten. Vaabehuset, af Mursten, er ligeledes nyere. Større Restaurering 1893, hvorved bl. a. Sydsiden omsattes. Altertavle i Rokostil fra 1788, skænket af Dorthea Pedersdatter i Randers, med et nyt Maleri af Anker Lund. Alterstagerne, fra 1640, stammer fra Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn. Prædikestol i Renæssancestil, ligeledes fra Vor Frelsers Kirke. Romansk Granitfont. Over Fonten en latinsk Indskrift, som beretter om Kirkens Istandsættelse i 1624 i Hr. Søren Fabricius' Tid.

Medlemmer af Kærby Sogneraad se under Hald Sogn.

NØRHALD HERRED

Nørhald Herred grænser mod Nord til Onsild og Gerlev Herreder, mod Øst til Randers Fjord, mod Syd til Støvring Herred og mod Vest til Viborg Amt.

Herredets samlede Areal udgør 17,023 ha, og Indbyggerantallet er ca. 6,500.

I Herredet findes følgende Sogne: Glenstrup, V. Tørslev, Asfærg-Faarup, Kovsted, Spentrup-Gassum, Hald og Tvede-Linde.

GLENSTRUP SOGN omgives af Faarup og V. Tørslev Sogne, Onsild Herred og Kongsvad Mølleaa samt Viborg Amt. I Glenstrup Sogn findes Byerne: Glenstrup med Kirke, Præstegaard, Holmgaarde med Skole og Glenstrup Spare- og Laanekasse, Karlby, Handest med Skole, Brugsforening, Andelsmejeri, Vandværk og Jernbanestation samt en Samling af Gaarde og Huse.

Glenstrup Sogn har Tingsted i Hobro og hører under Hobro Købstads Rets- og Politikreds, Randers Amtstuedistrikt, Mariager Lægekreds, Hobro Skatte- og Vurderingskreds, Amtets 1. Folketingskreds, 1. Forligskreds og 4. Udskrivningskreds' 401. Lægd.

Glenstrup Kirke, den tidligere Klosterkirke, fordum kaldet „de tre Mariers Kirke“, er en meget anelig og interessant Bygning. Den bestaar af Kor og Skib ud i eet, et lavt, men kraftigt Taarn i Vest med Pyramidetag og en Udbygning mod Nord. Den ældste Del, Skib og Taarn, der stammer fra tidlig romansk Tid, er opført af raa og kløvet Kamp samt Kridtsten og Fraadsten. Skibets oprindelige Nordportal, med to Par Kridtstensøjler, staar endnu tilmuret og overpudset Vest for Vaabehuset. En lille Præste- eller Munkedør østlig paa Skibets Sydside er ligeledes tilmuret. Det anelige Taarnrum har ved en bred, men allerede i Slutningen af Middelalderen, udmuret Rundbue været forbundet med Skibet; i dets Vestmur en noget mindre Rundbue, hvori den nuværende sengotiske Dør er indføjet. En Trappe i Sydmuren fører til Taarnets øvre Stokværk, hvis Bjælke- og Bræddegulv nu er fjernet, men hvor et Par smukke, oprindelig søjleprydede Vinduer og en portalagtig Dør ind til Skibets Loft endnu er bevaret. Taarnet har været adskillig højere end nu. Overdelen er styrtet ned, og det tilbagestaaende repareret med Mursten i 1764. I Slutningen af Middelalderen overhvælvedes Skibet, snart efter nedreves det oprindelige Kor og genopførtes i Skibets Bredde, og der tilføjedes i Nord og Syd to Korsarme, af hvilke den søndre senere er nedrevet, den nordre har en høj Hvælving, en smuk Blindingsgavl og et hulsmiget Vindue. Den har været forbundet med Skibet ved en Spidsbue. Alle Tilbygninger er fortrinsvis af Munkesten. Skibets vestlige Hvælving er nu erstattet med Bjælkeloft. Paa Skibets Vestvæg, i Arkadens Blindingsmur, maledes i Middelalderen en stor Kristofferfigur, som senere gentagne Gange opfriskedes, sidst i 1790. Ny Altertavle med et Maleri fra 1895. Døbefont af Granit. Paa Nordvæggen en Krucifiksgruppe fra Slutningen af Middelalderen. Muret Prædikestol fra Renæssancetiden med Søjler og Mandehoveder af Limsten.