



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# SLÆGTSBOG

Anetavle og efterslægt

for

**Niels Jensen Krogsdal ~ Anne Marie Pedersdatter**

1783 - 1833

1781 - 1869

**”Aahuset”**

Vindum sogn

# SLÆGTEN KROGSDAL



UDARBEJDET AF  
DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLERUP  
1962-1963





Som dybest brønd gi'r altid klare vand,  
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,  
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand  
ved folkets arv af dybe, stærke minder.  
Din egen dag er kort, men slægtens lang;  
læg øret ydmygt til dens rod forneden;  
aartusind toner op i graad og sang,  
mens toppen suser imod evigheden!

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,  
i flinteøksen efter harvens tænder,  
i mosefundets smykke, plumpt og raat,  
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.  
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog  
har gemt et gran af slægtens vé og vaade;  
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,  
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,  
naar du mit land, min stamme, frit maa leve,  
og skønne sange paa den danske røst  
maa frie, stærke sjæle gennembæve.  
Da staar en ny tids bonde paa sin toft  
og lytter ud mod andre lærkesange,  
mens himlen maler blaat sit sommerloft,  
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

## Forord.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem Dansk Slægtshistorie, Kjellerup, og en del af slægtens medlemmer; først og fremmest fængselsoverbetjent Peder Elfred Leisgaard Krogsdal, Horsens, som fortjener stor anerkendelse for det imponerende og omhyggelige arbejde, han har udført ved at samle og registrere saa mange oplysninger om slægten - et arbejde, som blev et betydningsfuldt grundlag for denne bog.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er foruden kirkebøger anvendt folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m. m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m. v., der forekommer i originalen, vil altsaa ogsaa forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stave-maade, som er benyttet i den paagældende kirkebog, da det ville føre for vidt at forsøge paa at identificere hver enkelt fadder og forlover.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen at udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke gøres færdig, saalænge slægten stadig lever. Derfor er bogen indrettet saaledes, at den med tiden kan ajourføres. Af den grund har det ikke været muligt at nummerere bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af slægtsbogen vil maaske nok melde sig den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde slægtninge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" Selvfølgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og alt - ogsaa én selv - er et produkt af denne fortid. Johannes V. Jensen har et sted sagt: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid". Tænk paa, hvad dette egentlig betyder. Et gammelt ordsprog lyder: "Sig mig, hvem du omgaas, og jeg skal sige dig, hvem du er". Dette ordsprog kunne meget vel omskrives til: "Sig mig, hvem du stammer fra, og jeg skal sige dig, hvem du er".

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i denne forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. En stor del af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men du, kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved dine tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f. eks. Vindum, Faarup eller Elsborg, saa er det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, at slægtens gamle har gaaet, ligesom flere af de gaarde og huse, man passerer, er de samme, som éns forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

Stærke slægter som Krogsdal-slægten kan sætte stærke præg paa den egn eller by, de

kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke meget i det daglige, men hver dag er da ogsåa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelthederne forsvinder ganske vist, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog maa blive til glæde for saavel nulevende som kommende generationer

Kjellerup, i december 1963

DANSK SLÆGTSHISTORIE.

Vi har anmodet fængselsoverbetjent Peder Alfred Leisgaard Krogsdal, Horsens, om at fortælle om sit store arbejde med indsamling af oplysninger til det slægtsregister, der blev grundlaget for denne bog:

"Tanken om at efterforske min fædrene slægt har lige fra mine yngre aar ligget mig stærkt paa sinde, vel nok først og fremmest paa grund af navnet Krogsdal og dets til tider i familien stærkt omdiskuterede oprindelse.

Det var dog først, da jeg blev gift og selv fik efterkommere, at jeg for alvor begyndte at opnotere, hvad jeg ved de ældste i slægten kunne faa at vide. Saaledes har min bedstefader, Peder Krogsdal i Aahuset, fortalt en hel del af det, han kunne huske, og som han igen har faaet fortalt i sine yngre dage.

Jeg lærte dog hurtigt, at man ikke alene pr. hukommelse kunne naa noget rigtigt og sikkert resultat, hvorfor jeg bestemte mig til at forsøge mig som amatørgenealog og drog til Landsarkivet i Viborg.

Det voldte nogen besvær at tyde de ældste haandskrevne kirkebøger, som jo er skrevet med de gamle bogstavtyper, der ikke alle er lige tydelige. Med nogen hjælp hist og her fik jeg mig dog stavet igennem de gamle kirkebøger fra Vindum sogn. Det tog ganske vist adskillige fridage og ferier, men det var yderst interessant. Kirkebøgerne fortalte mig en hel del om slægten tilbage i tiden, og efterhaanden fik jeg de fleste traade redet ud.

Saa kom det værste og mest tidskrævende arbejde, nemlig at finde frem til de nulevende forgreninger af slægten. Her var min far mig en stor hjælp, idet han kørte adskillige ture for at finde og kontakte indtil da ukendte familiemedlemmer.

Der er mange, som jeg er tak skyldig for hjælp i arbejdet, og jeg kan roligt sige, at hvor jeg end kom i dette ærinde, blev jeg modtaget med den største venlighed og interesse for sagen. Jeg vil derfor gerne her udtrykke min hjerteligste tak til alle de, der har været mig behjælpelig med dette arbejde.

Desværre maa jeg indrømme, at arbejdet med udgivelse af en slægtsbog, som jo egentlig var min tanke fra starten, oversteg det, jeg havde regnet med, og jeg maa derfor være glad for, at Dansk Slægtshistorie, Kjellerup, flere gange besøgte mig og til sidst overtog det videre arbejde og udgav den bog, som nu i dag er en realitet. Det kan ogsaa kun være tilfredsstillende, at man har faaet saa meget med om slægten i en saadan bog. Min store drøm er altsaa nu gaaet i opfyldelse, og det vil jeg gerne her udtrykke min store glæde over.

Det er mit haab, at ogsaa kommende slægtled vil blive præget af den samhørighedsfølelse og interesse for slægten, som jeg lige fra min tidligste barndom har kendt og oplevet under mine besøg og mit samvær med den del af slægten, som ofte samledes i Aahuset.

Horsens, den 25. november 1963

Peder Krogsdal. "



Indholdsfortegnelse: Anetavle for Niels Jensen Krogsdal og  
hustru Anne Marie Pedersdatter.

Slægtssammenkomsterne.

Efterkommere efter Niels Jensen Krogsdal  
og hustru Anne Marie Pedersdatter.

Orientering om bogens brug:

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8's forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19 etc. Hvis man omvendt f. eks. vil finde barnet af ægteparret med numrene 66 og 67, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa en datter, ane nr. 33 gift med nr. 32; deres barn er nr. 16 gift med nr. 17, deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld er der dog umiddelbart før anetavlen indsat en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Foran efterkommeroversigten - bogens tredie afsnit - er indsat nogle sole, paa hvilke samtlige slægtens medlemmer ses opført. I solenes midte staar ægteparret Niels Jensen Krogsdal og Anne Marie Pedersdatter, derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med store bogstaver, og derpaa oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med smaa bogstaver, tiptipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parentes, og tiptiptipoldebørn, mærket med smaa bogstaver og ligeledes efterfulgt af en parentes. Dette bevirker, at hvert medlem af slægten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den paagældende staar opført i teksten. Hvis man saaledes f. eks. paa en af solene finder personen Jytte Leisgaard Krogsdal, født 1947, vil man se, at hun her er mærket med 2). Bevæger man sig nu fra den paagældende sols midte i en lige linie ud til hende, vil man passere gennem fire rubrikker, hvori staar navnene paa hendes tipoldeforældre, oldeforældre, bedsteforældre og sidst forældre, mærket med henholdsvis VIII.H.4. og a. Jytte Leisgaard Krogsdal faar derfor registreringsnummeret VIII.H.4.a.2), under hvilket nummer hun ses opført i selve teksten.

# Anetavle

*for*

Niels Jensen Krogdøl

*og*

Anne Marie Pedersdatter

**A.**

1060  
Las Skøtte  
nævnes 1490

530  
Jens Lassen  
nævnes 1532

264                    265  
Niels Jepsen    N.N.Jensdatter  
nævnes 1591

132  
Jens Nielsen  
nævnes 1638

66  
Niels Jensen  
nævnes 1638

100                    101  
Søren Olufsen    Anne Nielsdatter  
f.ca.1600            f.ca.1600  
d.1662

32                    33  
Knud Sørensen    Maren Nielsdatter  
Hjulmand            f.ca.1622  
f.ca.1624            d.1709  
d.1706

40  
Søren Madsen  
Biering  
f.ca.1645

41  
Johanne Niels-  
datter  
f.ca.1648  
d.1720

44  
Jens Sørensen  
f.ca.1637  
d.1717

46  
Hartvig  
Christoffersen  
d.1711

50  
Oluf Sørensen  
(Moesgaard)  
f.ca.1630

56  
Jens Smed  
d.1743

16                    17                    18  
Peder Knudsen    Else Nielsdatter    Jens Christensen Bach  
f.ca.1658            d.1724  
d.1715

20                    21                    22                    23  
Niels Sørensen    Kirsten Søren    Else  
Bering            Christens Jen-    Hartvigs-  
f.ca.1675            datter            sen datter  
d.1739            d.1746            f.1678 f.1673

24  
Niels An-  
dersen Kir-  
kegaard  
f.1670

25                    26  
Kirsten Olufsdatter    Niels Frank  
f.ca.1685            f.ca.1670  
d.1748            d.1739

28  
Anders Jensen Smed  
f.ca.1680  
d.1751

8                    9  
Søren Pedersen Krogdsal    Kirsten Jensdatter(Bach) Christen  
f.ca.1689    d.1748            f.ca.1687    d.1732            f.1709

10                    11  
Nielsen Bering    Karen Sørensdatter  
d.1792            f.1714    d.1772

12  
Oluf Nielsen Kirkegaard  
f.1712    d.1768

13  
Anne Marie Nielsdatter  
Frank f.ca.1718    d.1783

14                    15  
Christen Andersen    Else Jensdatter  
f.ca.1720    d.1794            f.1723

4  
Jens Sørensen Krogdsal  
f.1729    d.1815

5  
Else Christensdatter (Bierring)  
f.1745    d.1801

6  
Peder Olufsen  
f.1756    d.1837

7  
Karen Christensdatter  
f.1756    d.1826

2  
Niels Jensen Krogdsal  
f.1783    d.1833

3  
Anne Marie Pedersdatter  
f.1781    d.1869

er født 1783 i Brandstrup, og han døde d. 4. juni 1833 i Aahuset, Vindum sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 12. januar 1783 og fremstillet i kirken d. 3. februar samme aar; Peder Knudsens hustru fra Faarup bar ham, og faddere var Niels Sørensen, H. Lassen, Niels Astrup og Jens Duelunds hustru, alle af Faarup.

Niels Jensen Krogsdal blev trolovet d. 15. november 1807 og gift d. 8. december samme aar i Højbjerg kirke med

Anne Marie Pedersdatter

Forlover ved vielsen var Jens Krogsdal fra Brandstrup.

Anne Marie Pedersdatter er født 1781 i Elsborg, og hun døde d. 26. maj 1869 i Aahuset.

Hendes daab fandt sted d. 26. december 1781; Søren Korgaards datter fra Ø. Vandet bar hende, og faddere var Hartvig Pedersen, Niels Moesgaard, Peder Nielsen og Mads Boches, alle fra Elsborg.

Efter brylluppet arbejdede Niels Jensen Krogsdal en tid som tjenestekarl i Højbjerg, indtil han i 1810, ifølge efterstaaende skøde, købte en parcel fra gaardmand Nicolaj Andreasens hedegaard i Vindum sogn: "Underskrevne Nicolaj Andreasen, Selvejergaardmand og Beboer af en Gaard i Vindum Sogn "Hedegaard" kaldet, tilstaar herved at have solgt og afhændet til Niels Jensen fra Brandstrup en paa min Gaards Ejendom beliggende Parcel No. 3, som af hr. Kaptain og Landmaaler Høst er ansat til Hartkorn 6 Skp. 3 Fjdk. 2 7/8 Alb. alt som jeg i Følge det Højkongelige Rentekammers Bevilling har Tilladelse til at afhænde i et og alt, som samme paa den over min Gaards Ejendom forskaffede Kort findes afsat. Købesummen er 150 Rigsdaler, paa følgende Vilkaar;

- 1) Ejendommen maa ikke sælges til at gøre Hoveri eller til at komplettere nogen Hovedgaard.
- 2) Allinggaards og Grauballegaards og Ans Kros Ejere skal stedse have fri og uhindret Fart og Ret til at trække med de Pramme eller Fartøjer, som ad Gudena gaar til Ans Kros Lade Plads uden Betaling.
- 3) Køberen bliver pligtig at opfylde alt, hvad afgangne Hrr. Jean A. Fisher har lovet de Randers Købmænd eller Havnekommision.
- 4) Da jeg har bortsolgt 1 Stk. Tørveskær i bemeldte Ejendom til Hrr. Trykker Schøtz i Randers der indeholder i nordre Ende ved Lyngbakkerne 75 i østre Side ved Taarup Vraa 136 i søndre Ende mod Aaen 73 ivestre Side 82 Alen, saa er samme som Tørveskær Køberen uvedkommende, hvorimod Køberen er forpligtet at tilse at fornævnte Hrr. Schøtzs Tørv ikke tilføres nogen Skade af Kreaturer, og som bemeldte Niels Jensen erholde Hartkorn og Græsning i ermeldte solgte Stk. Tørveskær, saa haver dets Køber ej heller deraf at svare Skat eller andre offentlige Paabudne, iøvrigt leveres Køberen en specificeret Genpart af Kontrakten eller Skødet paa bemeldte Tørveskær til hans og Efterkommeres Efterretning.
- 5) Ligeledes forbeholder jeg mig et Stk. Tørveskær i Langmose omtrent 18 Favne bred i 4 Kant efter de Skelpæle som derom er slaaet, altsaa paa samme Vilkaar som Trykker Schøtz, saavel som og fri Fart og Vej over Køberens Ejendom med mine Tørv, fri Læggeplads for disse og fri Ladeplads ved Gudena saavel med Tørv som med hvilke andre Ting, jeg agter at læsse eller lade paa Køberens Ejendom ved Guden Aa.



6) Køberen bliver pligtig hvert Aar til 1. Maj at erlægge mig og efterkommende Ejere af min paaboende Gaards Hovedparcel 2 Rigsdaler, 2 Mark, hvorimod han og Efterkommere da skal være forskaandede for at tage del i eller udrede nogen af de Byrder og Udgifter, som medgaar til Kongerejser, Vejarbejder, Degne og Fogedkorn, samt andre christelige Mænds mindre betydelige Indtægt, men Skatter og Skattekor og Tiende bliver Køberen og Efterkommere selv ansvarlige for efter Hartkorn.

Under foranførte Betingelser, som bliver til Regel saavel for nærværende, som for efterkommende Ejere af berørte Ejendom er samme ham overdraget, da han derfor har betalt mig den akkorderede Købesum, og bliver saaledes dette mit Skøde til Bekræftelse under min Haand og Segl udstedt.

Hedegaard, d. 24. juni 1810

Nicolaj Andreasen. "

(Middelsom herreds skøde- og panteprotokol nr. 2, fol. 284.)

Da der ikke i skødet nævnes noget om, at der har været bygninger paa jorden, maa det anses for sandsynligt, at Niels Jensen Krogsdal selv har opført ejendommen Aahuset, som han drev indtil sin død. Enken videredrev den derpaa indtil 1844, da hun ifølge nedenstaaende skøde, som ses indført i Middelsom- Sdr. Lyng herredørs skøde- og panteprotokol nr. 11, fol. 519 ff, afstod den til sønnen Jens Nielsen Krogsdal:

"Jeg underskrevne Anne Marie Pedersdatter Enke efter afdøde Husmand Niels Jensen i Aahuset i Vindum sogn tilstaar herved med Laugværge at have solgt, ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder til min ældste søn Jens Nielsen det mig i Vindum Sogn ejende-og iboende Huus Aaehuset kaldet med tilhørende og tilliggende Ejendomme der staar for Hartkorn Ager og Eng 6 Skpr. 3 Fjdk. 2 7/8 Alb. og nu Matriculs Hartkorn 3 Skpr., 3 Fjdkr. 1 1/4 Alb. for den Kjøbesumma 300 Rdlr. skriver Tre Hundrede Rigsdaler Sølv paa følgende Vilkaar:

I. Allinggaards, Garuballegaards og Ans Kroes Ejere skal stedse have frit og uhindret Fart og Ret til at trække med de Pramme eller Fartøjer, som ad Gudens Aae gaar til Ans Kroes Ladeplads uden Betaling.

II. Køberen bliver pligtig at opfylde alt hvad afgangne Hr. Jean A. Fisher har lovet de Randers Kjøbmænd eller Hoveri Commisionen.

III. Køberen bliver pligtig fra Dato at svare og udrede alle kongelige Skatter og øvrige Udgifter af det herved solgte og da Husets Ejendomme er en Parcel fra Hedegaard, saa bliver han og pligtig til hvert Aars 1ste Maj at svare til Hovedparcellens Ejer hvad Kongerejser, Vejarbejde, Degne og Fogedkorn samt andre gejstlige Mænds mindre betydelige Indtægter maatte beløbe.

Og da min Søn Jens Nielsen i Dag har betalt mig ovennævnte Kjøbesum 300 Rdlr. og forøvrigt godtgjort mig ved een under Dags Dato til mig udstedt Aftægtskontrakt, saa erklærer jeg herved ingen videre Lod eller Del at have til eller udi benævnte Huus med Ejendomme, men samme skal tilhøre benævnte min Søn og Arvinger som deres lovlige tilkjøbte og betalte Eiendomme med alle de Herligheder og Rettigheder, Byrder og Pligter, hvormed jeg har ejet samme ifølge Skøde til min Mand, læst 25. April 1811 og min Adkomst paa

samme læst 26. Oktober 1837.

Dette til Bekræftelse med min og Laugværges Underskrift i 2de Vidners Overværelse.

Aahuset, Vindum Sogn d. 8. November 1844.

Anne Marie Pedersdatter  
m. f. pen.

Som Laugværge: Anders Pedersen.

Til Vitterlighed: P. Faarup, Chr. Pedersen."

Samtidig ses oprettet følgende aftægtskontrakt mellem enken og sønnen:

" A F T Æ G T S K O N T R A K T .

Da min Moder Ane Marie Pedersdatter ved Skjøde af Dags Dato har overdraget mig sit iboende Huus, Aahuset kaldet i Vindum Sogn, saa ere vi blevne enige om, at jeg svarer og udreder til hende følgende aarlige Aftægt eller Ophold:

1. 1 Tdr. 4 Skpr. Rug, 4 Skp. Malt, 2 Skpr. Byggryn, 1½ Skp. Boghvedegryn, men naar disse ikke avles ved Huset, da i dets Sted Byggryn, 4 Skpr. Kartoffler, 12 Pund røget Flæsk midt-over Siden og uden Been, 12 Pund Smør, 8 Pund Ost, 4 Pund Talg, ½ Pot nymalket Mælk fra 1ste November til 1ste Maj og 1 Pot ditto fra 1ste Maj til 1ste November daglig. Kornet leveres 2de gange aarlig, nemlig 1ste Maj og 1ste November, hver Gang med det halve; Kartofflerne i Optagningstiden, Flæsket til 1ste Februar, Smørret 2 Gange om Aaret, nemlig 1ste Maj og 1ste November, hver Gang med 6 Pund, Osten til hver 1ste Oktober, Talg til hver 1ste November, alt i gode, sunde og forsvarlige Varer.
2. Leverer jeg hende om Foraaret naar der klippes 1½ Pd. fin Uld og ligesaa om Efteraaret 1½ Pd. fin Uld, desuden nyder hun hvert Efteraar et Slagtefaar som hun maa udtage af Husets Slagtefaar, naar jeg eller Husets Ejer har først taget et, som hun benytter med Uld og alt.
3. Til Husværelse indrettes alt som hun det forlanger og ønsker, de to vestre Fag af Stuehuset med Skorsten, Loft, Vinduer og Døre og aarlig samme vedligeholder.
4. Til Ildebrændsel leverer jeg hende aarlig 12 Læs Skudtørv a 25 Snese frit gravet, røgtet og i rette Tid hjemført samt indsat i forsvarligt Huus.
5. Den halve Deel af Husets Have fra vestre Side maa hun til sin Dødsdag benytte og bruge som hun ønsker og til samme maa hun af Møddingen tage saa megen Gjødning som hun dertil maatte behøve.
6. Skulle min Moder blive til Sinds at flytte til en af sine andre Børn skal jeg til de bestemte Tider levere hende sin Aftægt paa det Sted hvor hun opholder sig og i saa Fald betale hende aarlig for Mælk, Husleje med Haveplads og Ildebrændsel 10 Rdlr. Aarlig, som betales hende hver 1ste Maj og 1ste November m: Rdlr.
7. Hun skal have fri Adgang til Husets Bagerovn og Bryggeredskaber.
8. Til Brug i sin Aftægtsstue udtager min Moder en complet Seng, 1 Dragkiste, 1 Bord, 2 Stole, 1 Strip, 1 Ballie, 1 Jerngryde, 1 Jernkakkellovn som hun kan være tjent med.
9. Endvidere leverer jeg hende til hver 1ste November 4 Alen godt forsvarlig bleget Blaar - lærred.

Naar min Moder ved Døden afgaar besørger jeg for egen Regning hendes hæderlige Begravelse imod at hvad hun maatte efterlade sig tilhører mig som Ejendom uden nogen Deling med hendes øvrige Arvinger.

For Kongens Kasses Skyld anslaaes Aftægten med øvrige Præstationer for et Aar til i det

højeste 20 Rdlr., er for 5 Aar et Hundrede Rigsbankdaler Sølv og faar benævnte Aftægtskon-  
trakt Adkomst i det mig i Dag til skiøde Huus Aahuset i Vindum Sogn af Hartkorn Ager og Eng  
6 Skpr. 3 Fjdk. 2 7/8 Alb., og nu Matriculs Hartkorn 3 Skp. 3 Fjdk. 1 1/4 Alb. med 2den  
Prioritets Panteret næstefter et Hundrede og Halvtredsindstyre Rigsbankdaler Sølv.

Dette til Bekræftelse med vor Underskrift i tvende Vidners Overværelse.

Aahuset i Vindum den 8. November 1844.

Ane Marie Pedersdatter.

Jens Nielsen.

Som Laugværge Anders Pedersen.

Til Vitterlighed: P. Faarup, Christen Pedersen."

er født 1729 i Faarup, Vindum sogn, og han døde d. 10. oktober 1815 i Brandstrup, Vindum sogn.

Han blev hjemmedøbt og derpaa fremstillet i kirken d. 23. oktober 1729. Fadder var: Jens Faarup, Jens Hansen fra Brandstrup, Knud Pedersen fra Faarup, præstens hustru fra Brandstrup og Søren Sørensens hustru fra Faarup.

Jens Sørensen Krogsdal blev gift første gang ca. 1759 med Johanne Jensdatter. Hun er født ca. 1731, og hun døde 1772 i Brandstrup og blev begravet d. 28. oktober. I dette ægteskab var børnene: Peder, født 1760, Michel, født 1762, Anne, født 1764, Dorthe Cathrine, født 1766, Jens, født 1767, Søren, født 1770 og Søren født 1772. Nogle af disse børn, døde dog som smaa.

Jens Sørensen Krogsdal blev derpaa gift anden gang d. 25. juni 1773 i Højbjerg kirke med

Else Christensdatter (Bierring)

5.

der er født i 1745 i Tange, Højbjerg sogn, og hun døde 1801 i Brandstrup og blev begravet d. 17. maj.

Hendes daab fandt sted d. 21. marts 1745; Else Pedersdatter fra Tange bar hende, og faddere var: Niels Sørensens hustru, Søren Bierrings hustru og Anders Hartvigsen, alle fra Tange, samt Christoffer Nielsen og Christen Nielsen begge fra Bjerring.

I dette ægteskab var børnene: Søren, født 1775, og død 1779, Christen, født 1778 og død ugift 1810, Søren, født 1780, Niels, født 1783, og Anders, født 1786.

Jens Sørensen Krogsdal nævnes i en jordebog over Skaungaard gods som fæster af en gaard i Brandstrup, der stod til Hartkorn i 1 td. 6 skp. 1 fjdk. 1 8/9 alb., hvoraf han i aarlig landgilde skulle svare 3 rigsdaler og 9 skilling.

I 1801 optog han imidlertid et laan paa 600 rigsdaler i Den almindelige Enkekasse og købte sin fæstegaard til selveje. Skødet, som ses indført i Middelsom herreds skøde- og pante-protokol nr. 1, fol. 147, lyder saaledes:

" Jeg Laurits Jørgen Gorm til Skaungaard sælger og skøder og afhænder herved i Overensstemmelse med den imellem mig og Jens Sørensen Krogsdal i Brandstrup By, Vindum Sogn, Viborg Amt under forrige Aars 14/12 oprettede Købekontrakt til fornævnte Jens Sørensen Krogsdal hans i bemeldte Brandstrup By paaboende og forhen i fæste havende og mig tilhørende Gaard som i følge ermeldte Købekontrakts 9. Post og det til Jens Nielsen Sjøegaards Hus fra ældre Tider af denne Gaards Ejendom henliggende Jord, nu er staaende efter passeret Udskiftning for Agger og Eng Hartkorn 3 Td. 2 Skp. 3 Fjdk. 1 7/9 Alb. med sine paastaaende Bygninger som i Brandkassen er forsikret for 440 Rigsdaler, tilhørende af Fællesskabet udskiftede Ejendom og paavarende Besætning, Herligheder og Rettigheder, alt saaledes som jeg samme selv har ejet. Og da Køberen oftenævnte Jens Sørensen Krogsdal nu derfor har betalt mig den efter berørte Købekontrakts 9. Post endelig bestemte Købesum der kan beløbe sig i alt efter Godtgørelse til 774 Rigsdaler, saa tilstaar jeg og Arvinger i samme ingen videre Del eller Rettighed at have, men skal følge og tilhøre Køberen og Arvinger som deres retmæssige Ejendom, hvorfor jeg skal være dem Hjemmelsmand efter Loven. Dog maa Gaarden



og dens tilhørende ingensinde sælges til nogen Hovedgaards Completering.

Skaungaard d. 30. maj 1801."

I 1809 overdrog Jens Sørensen Krogsdal "formedelst Alderdom og Skrøbelighed" Gaarden til sønnen af første ægteskab, Jens, mod at han overtog laanet paa de 600 rigsdaler i Den almindelige Enkekasse og desuden ydede faderen aftægt indtil dennes død.

Peder Olufsen

6.

der først boede i Elsborg, derefter i Højbjerg huse og sidst i Holmhuset i Vindum sogn, er født 1758 i Elsborg kirkegaard, og han døde d. 2. maj 1837 som aftægtsmand i Holmhuset.

Hans daab fandt sted d. 27. marts 1758, og faddere var: Olle Moesgaard, Søren Jacobsen og Christen Salling.

Peder Olufsen blev gift d. 16. november 1779 i Højbjerg med

Karen Christensdatter

7.

og hun er født 1756 i Højbjerg, og hun døde d. 22. maj 1826 i Højbjerg huse og blev begravet d. 28. maj.

Hun blev hjemmedøbt d. 22. marts 1756 og derpaa fremstillet i kirken; smedens ældste søster fra Elsborg bar hende, og faddere var: Christen Faarup og Hans Christoffersen fra Højbjerg samt Christen Bering fra Tange og præstens pige Maren.

Efter Karen Christensdatters død blev der afholdt skifte mellem enkemanden og børnene: Anders, 28 aar, husmand i Gødvad, Ane Marie, gift med Niels Jensen i Aahuset, Vindum sogn, Else, ugift og hjemme, samt den afdøde søn Oles efterladte datter Karoline, der var gift med Peder Nielsen i Holmhuset, Vindum sogn. Som tilsynsværge for den umyndige datter og de fraværende arvinger mødte gaardmand Jens Laursen fra Højbjerg, mens gaardmand Laurs Sørensen fra Højbjerg og husmand Jørgen Kristensen fra Højbjerg huse var vidner og vurderingsmænd.

Boets samlede effekter blev registreret og vurderet saaledes: Stervbohuset af hartkorn 1 skp. 3 fjdk. 2 1/10 alb., et hundredetredive rigsbankdaler, 1 fyrretræsbord, 3 mark, 1 stueur, 4 mark, 1 sengested med omhæng, 1 mark, sengeklæder, 3 rigsbankdaler, 2 hyl-der, 8 skilling, 2 stole, 6 skilling, den afdødes gangklæder, 1 rigsbankdaler, 3 mark, 1 ballie, 2 mark, 1 kar, 1 mark 8 skilling, 1 jerngryde, 2 mark, 1 øltønde, 2 mark, 1 sold, 8 skilling, 1 ko, 8 rigsbankdaler, samt 4 faar og 2 lam, 3 rigsbankdaler. Efter at boet saaledes var opgjort til ialt 148 rigsbankdaler, 1 mark og 14 skilling, udsattes skifteslutningen 14 dage.

Aar 1826 Fredagen den 9de Junii blev Skifteforhandlingen efter Karen Kristensdatter, Hustru af Husmand Peder Olesen i Højbjerg huse, efter Udsættelsen 24de s.M. fortsat paa Herredskontoiret i Hr. Overauditeur og Herredsfoged Holms Fraværelse paa en Embedsreise i Aarhus, af hans constituerede Fuldmægtig Hammershøi i Overværelse af Vidnerne Timmermann og Dreier.

Mødte mere Enkemanden Peder Olesen, Sønnen Anders Pedersen, Svigersønnen Niels

Jensen af Aahuset, Sønnedatterens Mand Peder Nielsen af Holmhuset og den umyndiges Formynder Niels Aagaard af Elsborg.

Enkemanden anmeldte at Boet var bortskyldig til Adskillige 30 Rbd. Sedler. Denne Gield saavelsom hvad der videre mueligen maatte hæfte paa Boet paatog han sig i Overensstemmelse med Plaketen af 26. Oktober 1792 at tilsvare og bad hermed skiftet sluttet.

Den under 24. s. M. afholdte Registrerings og Vurderingsforretning i Boet blev for de Tilstedeværende opløst og de erklærede dem tilfredse med den paa Boets Eiendele satte Vurdering, ligesom ogsaa Arvingerne erkjendte at den opgivne Gield var rigtig. -

Skifteretten som Intet fandt til Hinder for Skiftets Slutning opgjorde derpaa Boet saaledes:

Indtægten er efter Registreringsforretningen 148 Rbd. 1 Mk. 14 Sk. eller Sølv 131 Rbd. 5 Mk.

Udgiften er derimod 30 Rbd. eller Sølv 26 Rbd. 4 Mk.

Hertil kommer dette Skiftes Bekostning saaledes:

a. Skiftesallær	1 Rbd.	3 Mk.	0 Sk.
-----------------	--------	-------	-------

Hertil kommer dette Skiftes Bekostning saaledes:

a. Skiftesallær	1 "	3 "	
b. Skiftets Beskrivning og Bekræftning	1 "	5 "	4 Sk.
c. Lodsedlens Beskrivning og Bekræftning	1 "	5 "	4 "
d. Til Justitsfondet	1 "		5 "
e. 1/3 % til Kongens Kasse		3 "	
f. Forhøielse deraf			10 "
g. Stemplet Papiir til Skiftebrevet No. 2		5 "	1 "
h. Til Vurderingsmændene		3 "	6 "
i. For Vidner	1 "		

Skiftets Bekostning ialt	9 Rdlr.	1 Mark	14 Sk.
--------------------------	---------	--------	--------

Summa Udgift	35 "	5 "	14 "
--------------	------	-----	------

Igjen Beholdning	95 "	5 "	2 "
------------------	------	-----	-----

Deraf eier Enkemanden det Halve med	47 Rbd.	5 Mark	9 Sk.
-------------------------------------	---------	--------	-------

og det andet Halve bliver til Deeling mellem Arvingerne saaledes:

1. Sønnen Anders Pedersen	15 Rbd.	5 Mark	13 2/3
2. Datteren Ane Marie	7 "	5 "	14 5/6
3. Datteren Else	7 "	5 "	14 5/6
4. Sønnedatteren Karpline Olesdatter	15 "	5 "	13 2/3

Balance	47 Rbd.	5 Mark	9 Sk.
---------	---------	--------	-------

Enkemanden lovede at udbetale de myndige Arvinger de dem tilfaldne Arvelodder og at anvende den Umyndiges til hendes Gavn og Bedste.

Da Arvingerne hermed var tilfredse saa blev Skiftet hermed sluttet og Boet Enkemanden extraderet.

Hammershøi

Peder Olesen  
m. f. P.

Anders Pedersen  
m. f. P.

Niels Jensen  
m. f. P.

Peder Nielsen  
m. f. P.

N. Aagaard.

Som Vidner:

Dreier.

Timmermann."

( Registrerings- og Skifteprotokol for Hids Herred 1815 - 1828, Fol. 190).

er født ca. 1689 i Faarup, Vindum sogn, og han døde i 1748 samme sted og blev begravet d. 6. oktober, 59 aar, 9 maaneder og 5 dage gammel.

Han blev trolovet første gang d. 17. oktober 1717 og gift d. 21. november s. aar i Højbjerg med

Kirsten Jensdatter (Back).

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efter haanden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre personer. En saadan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne " Alvorligen forbyde de trolovede Personer at søge Seng sammen, før end de i Kirken var retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I aaret 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn paa trolovelse bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt paa fjerde finger, "thi viise Mestere og Læger skriver, at der ganger en Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".

Kirsten Jensdatter (Back) er født ca. 1687 i Højbjerg, og hun døde 1732 i Faarup, og blev begravet d. 4. maj.

Søren Pedersen Krogsdal blev derpaa gift anden gang d. 14. juni 1733 i Mammen med Anne Andersdatter, der efter hans død giftede sig anden gang den 10. august 1749 i Vindum med Laurits Jensen.

Søren Pedersen Krogsdal var fæster af en halvgaard i Faarup, som tilhørte Vindum Overgaard og stod til Hartkorn 6 tdr. 4 skp, 2 fjdk. 1 alb. Dennegaard var ved matriclen 1688 beboet af Peder Nielsen Højvjerre, muligvis en morbroder til Kirsten Jensdatter (Back).

Efter Søren Pedersen Krogsdals død videredrev enken gaarden indtil giftermålet med Laurits Jensen, der derefter overtog fæstet paa den.

Søren Pedersen Krogsdal fik i første ægteskab børnene: Peder, født 1718, dødfødt pigebarn 1723, Else, født 1724 og Jens, født 1729, medens han i ægteskabet med Anne Andersdatter havde børnene: Jens, født 1734, Anders, født 1736, Kirsten, født 1739, Else Catrine, født 1741, og Karen, født 1747 og død 4 uger gammel.

Søren Pedersen Krogsdal er det ældste medlem af slægten, der bærer tilnavnet Krogsdal. I Jydsk Historie og Topografi nævnes i forbindelse med byen Faarup to sidekløfter fra Dybdal, som strækker sig langs Faarup bys marker. Den ene af disse kløfter benævnes Krogsdal, og det er sandsynligvis herfra, slægten har faaet dette tilnavn.



Christen Nielsen Bering

10.

der var gaardmand i Tange, Højbjerg sogn, er født d. 21. april 1709 i Tange, og han døde d. 26. december 1792 samme sted.

I kirkebogen for Højbjerg sogn ses ved Christen Nielsen Berings daab ikke indført faddere, men derimod fremgaar det, at han blev baaret til daaben af Lisbeth Andersdatter fra Tange.

Christen Nielsen Bering var gift første gang med

Karen Sørensdatter

11.

Hun er født 1714 i Tange, og hun døde 1772 samme sted og blev begravet d. 24. maj.

Hun blev paa grund af svaghed hjemmedøbt d. 18. februar 1714 og derpaa fremstillet i kirken d. 25. februar s. a; præstens hustru bar hende, men hvem der var faddere vides ikke, da dette ikke ses indført i kirkebogen.

Ifølge folketællingen 1787 for Tange by var Christen Bering gift anden gang med den 44 aar yngre Maren Andersdatter, i hvilket ægteskab var i hvertfald 5 børn, hvoraf de to yngste da var 1 aar gamle.

Oluf Nielsen Kirkegaard

12.

der var gaardmand i Elsborg kirkegaard, Elsborg sogn, er født ca. 1712 i Elsborg kirkegaard, og han døde 1768 samme sted og blev begravet d. 14. februar. "Text, som er begiæret: Baruch 4. 21, 22, 23."

Oluf Nielsen Kirkegaard blev trolovet d. 23. oktober 1740 og gift d. 3. april 1741 i Elsborg med

Anne Marie Nielsdatter Franck

Forlovere ved vielsen var Villum Franck og Mads Michelsen.

Anne Marie Nielsdatter Franck er født ca. 1718, antagelig i Fruerlund, Vinderslev sogn, og hun døde 1783 i Elsborg og blev begravet d. 20. maj.

Christen Andersen

14.

der var husmand og landsbysmed i Højbjerg by og sogn, er født ca. 1720 i Elsborg smedie, Elsborg sogn, og han døde d. 9. november 1794 i Højbjerg og blev begravet d. 30. november.

Han blev trolovet d. 19. september 1745 og gift d. 30. oktober s. aar i Elsborg med

Else Jensdatter

15.

I kirkebogen ses ved trolovelsen bl. a. indført følgende: "Vi Undertegnede tvende Mænd, som gaar i Forløfte for Christen Andersen Smed i Højbjerg og Else Jensdatter af Elsborg, forsikrer at de ikke ere hinanden nærmere Beslægtede end i 3de og 4de Led og at ikke noget andet er, som kan hindre deres forehavende Ægteskab, saa vi i alle Maader kan og skal holde Præsten som dennem trolover og vier frie og skadesløs for disse Forretninger.

Anders Andersen og Oluf Hartvigsen fra Elsborg."

Else Jensdatter er født ca. 1723 i Elsborg, men hvornaar hun døde, vides ikke.

Bysmeden var paa den tid en højtanset mand i landsbyen. Han havde kontakt med byens gaardmænd og skulle beslaa deres heste samt reparere vogne og redskaber. Som vedrørelse herfor modtog han dels kontanter og dels visse faste afgifter i form af korn, kvæg, halm og fri græsning paa gaardmændenes marker. Nye ting fremstillet af smeden blev dog betalt "paa Ambolten", altsaa i rede penge.

Bønderne skulle selv gaa smeden til haande med det arbejde, de ønskede udført; de skulle betale ham for kul og jern, og desuden medbringe brød, øl og brændevin til fortæring, medens arbejdet stod paa.

Een gang om aaret mødte bymændene hos smeden med kornafgiften, og ved den lejlighed var det skik, at smeden holdt et stort gilde, hvor man som regel aad og drak til den lyse morgen.

Bysmeden behandlede altid med en vis respekt; ikke alene var han udøver af vort næstældste haandværk og havde "de stærkeste kræfter", men mange steder var smeden ogsaa "klog mand" og kunne mere end sit fadervor. Troen paa de sorte smede har antagelig til dels sin oprindelse i, at smeden arbejdede med jernet, som almindeligvis blev anset for at være det bedste væрге mod onde aander.

Mange steder blev smeden endogsaa anset for at være en slags dyrlæge, som "doktorerede" især paa heste. En af kurene bestod i at gnide hestens syge ben med rughalm og aarelade det.

I 1777 begyndte Den kongelige danske Veterinærskole at uddanne dyrlæger: "Paa det Kursmedene ikke ved deres Kure ganske ihjelslaae skulle." Men smedene fortsatte dog deres dyrlægegerning endnu i mange aar. Ogsaa som læge benyttede man smeden; han trak tænder ud, maalte for "Modsot", kurerede for gigt i lemmerne og meget andet, saa man forstaar, at det var en mand med autoritet, der stod ved ambolten.

Peder Knudsen

16.

der var fæstegaardmand i Faarup, Vindum sogn, er født ca. 1658 i Faarup, og han døde 1715 samme sted og blev begravet d. 19. september.

Han var gift med

Else Nielsdatter

17.

der døde 1724 i Faarup og blev begravet d. 27. juni, 68 aar gammel.

Jens Christensen Back

18.

ses i matriklen 1688 opført som fæster af en gaard i Højbjerg, der tilhørte Jørgen Scheel, og som stod for hartkorn 3 tdr. 5 skp. 2 fjdk. 2 alb. og olden 1 fjdk. 1 alb.

Jens Christensen Back ses at have faaet flere børn. Foruden datteren Kirsten (ane nr 9) nævnes i kirkebogen bl. a. følgende: "1697 blev Jens Baches 3die Søn døbt d. 7. Februar og blev kaldet Niels. - 13. Juni 1698 fødte Jens Bachis Hustru her i Byen en Søn som i Daaben blev kaldet Niels. - 28. Februar 1701 fødte Jens Bakkis Hustru en Datter som i Daaben blev kaldet Maren. - Den 6. November 1705 fødte Jens Bachis Hustru her i Byen en Datter som i Daaben blev kaldt Dorthe."

Ved ingen af disse daabsindførelser i kirkebogen nævnes navnet paa Jens Christensen Back's hustru, og det har ikke været muligt at konstatere, hvem hun var, ligesom Jens Christensen Backs død heller ikke har kunnet findes, da kirkebogen for denne periode mangler.

Niels Sørensen Bering

20.

der var fæstegaardmand i Tange, Højbjerg sogn, er født ca. 1675 i Tange, og han døde samme sted før 1739, idet kirkebøgerne først haves fra det aar, og han ikke ses indført her.

Han var gift med

Kirsten Christensdatter

21.

fra Tange, der døde 1746 og blev begravet d. 17. april.

Søren Jensen

22.

der var fæstegaardmand i Tange, Højbjerg sogn, er født 1678 i Tange, og han døde 1718 samme sted, og blev begravet d. 25. september, 40 aar, 1 maaned og 5 dage gammel.

Han blev trolovet d. 30. december 1703 i Højbjerg og senere gift med

Else Hartvigsdatter

23.

Vielsen ses imidlertid ikke indført i kirkebogen.

Else Hartvigsdatter er født 1673 i Tange, og hun døde 1756 sammested og blev begravet i Højbjerg kirke d. 12. december.

Niels Andersen Kirkegaard

24.

der var fæster af Elsborg kirkegaard, indtil denne overtoges af sønnen, er født 1870, antagelig i Elsborg sogn, og han døde 1748 i Elsborg og blev begravet d. 1. december.

Kirsten Olufsdatter

25.

Hun er født ca. 1685 i Elsborg, og hun døde 1748 samme sted og blev begravet d. 10. marts, 63 aar gammel.

Niels Andersen Kirkegaard er sandsynligvis søn af den Anders Nielsen, der nævnes 1664 i Lysgaard herreds tingbog, som værende bosat i Elsborg.

Niels Franck

26.

der boede i Fruerlund, Vinderslev sogn, er født ca. 1670, og han døde 1739 i Fruerlund og blev begravet d. 25. februar paa Vinderslev kirkegaard.

Han var antagelig gift med Inger Madsdatter, der i 1747 optrådte som fadder hos datteren Anne Marie Nielsdatter og hendes mand.

Anders Jensen Smed

28.

der var husmand og landsbysmed i Elsborg by og sogn, er født ca. 1680 og han døde 1751 i Elsborg og blev begravet d. 8. december.

Navnet paa Anders Jensen Smeds hustru har ikke kunnet konstateres, da hun i kirkebogen kun benævnes Anders Smeds hustru.

Knud Sørensen Hiulmand

32.

er født ca. 1624, og han døde 1706 i Faarup, Vindum sogn, og blev begravet d. 18. juli.

Han var gift med

Maren Nielsdatter

33.

Hun er født ca. 1622 i Faarup, og hun døde d. 25. april 1709 samme sted og blev begravet d. 28. april.

Knud Sørensen Hiulmand nævnes i et skøde fra Anders Scheel til Chr. Lauritsen Krarup paa Vindum Overgaard med tilliggende bøndergods, dateret den 1. februar 1700, og heri oplyses det, at Knud Sørensen Hiulmand var fæster af Faarup Overgaard, hvoraf han i aarlig landgilde skulle svare 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 3 alb. og 1 7/9 pund smør, 1 svin, 1 lam, 2 gæs med havre, 4 høns, 1 snes æg og 1 mark giesteripenge.

Fælles for selvejer og fæster var den ydelse, der kaldtes giesteri, og som oprindeligt havde bestaaet i pligten til i nøjere fastsat omfang at modtage husbondens folk og heste i indkvartering, men som senere var blevet afløst af faste afgifter i malt eller byg, sædvanligvis 3 skp. malt for hver hests giesteri.

Fæstet paa Faarup Overgaard havde Knud Sørensen Hiulmand overtaget efter svigerfaderen, og da han selv ophørte med at drive den, overtoges fæstet af hans søn Søren Knudsen.

Af denne anetavle vil det fremgaa, at Maren Nielsdatters slægt, indtil Knud Sørensen overtog fæstet paa Faarup Overgaard, i 5 generationer havde været fæstere af samme gaard, og efter Knud Sørensen gik gaarden derpaa i arv fra far til søn gennem 7 generationer indtil Frederik Nielsen Overgaard, der fødtes 1891, og hvis brodersøn Niels Sørensen Overgaard er gaardens nuværende ejer. Man er saaledes her i stand til at opstille en ubrudt fæster- og ejerrække fra aar 1490 og til i dag, saaledes at denne gaard ialt 473 aar har været drevet af een og samme slægt.

Søren Madsen Biering

40.

der boede i Tange, Højbjerg sogn, er født omkring 1645.

Han var gift med

Johanne Nielsdatter

41.

Hun er født ca. 1648, og hun døde 1720 i Tange og blev begravet d. 29. marts, 72 aar og nogle maaneder gammel.

Søren Madsen Biering overlevede sin hustru, men det har ikke været muligt at finde hans død indført i kirkebogen for Højbjerg sogn.

Søren Madsen Biering og hustru har sandsynligvis levet under økonomisk daarligere forhold. Saaledes blev han den 31. oktober 1670 stævnet af Jens Mouritsen i Højbjerg for en gæld paa 9 mark, 12 skilling, og den 19. november 1677 stævnedes ridefogeden paa Vindum Overgaard, Adam Hansen Bruun, forskellige af gaardens fæstere for restancer, deriblandt Søren Madsen Biering.

Jens Sørensen

44.

er født ca. 1637, og han døde 1717 i Tange, Højbjerg sogn, og blev begravet d. 27. november, 80 aar og nogle uger gammel.

I matriklen 1688 ses han opført som fæster af en gaard i Tange, der stod til hartkorn 5 tdr. 7 skp. 0 fjdk. 2 alb. og olden 1 fjdk. 1 alb.

Hartvig Christoffersen

46.

der sandsynligvis var søn af sognepræsten i Vindum sogn Christoffer Jespersen, døde d. 26. januar 1711 i Tange og blev begravet d. 29. januar.

I matriklen 1688 ses han opført som fæster af en gaard i Tange, der tilhørte Jørgen Skeel, og som stod til hartkorn 7 tdr. 2 skp. 2 fjdk. 1 alb. og olden 3 fjdk.

Den 2. november 1669 fremførte Hartvig Christoffersen paa Lysgaard herreds ting et vidne om, at han sidst afvigte Sankt Olufsdag sammen med Søren Sørensen og Jens Sørensen fra Tange havde været i Jens Nielsens gaard i Tange i anledning af et gieldsbevis, som denne havde udstedt til ridefogeden Peter Mørck.

Oluf Sørensen(Moesgaard)

50.

der var fæstegaardmand i Elsborg by og sogn, er født omkring 1630, og han døde antagelig før 1693.

Han ses i matriklen 1688 opført som fæster af gaard nr. 9. i Elsborg sammen med Niels Christensen. Gaarden, der tilhørte Jørgen Skeel, stod til hartkorn 7 tdr. 4 skp. 2 fjdk. 2 alb.

Mandag den 22. januar 1683 fremstod Niels Nielsen fra Højbjerg paa Lysgaard herreds ting og begærede af herredsmændene, " at de godvilligen ville give hannem noget til Hielp for en Tiuf han motte lade hænge, som stial fra ham, saasom han motte gjive Mestermannden en stor Summa Penge for hans Umage". Derefter fremstod flere af herredets indbyggere heriblandt Oluf Sørensen (Moesgaard). "Och samtlige tilsagde hannem for samme Tiuf at lade hænge til Hielp for sin Udgift af hver Heelgaard her i Herredet 4 Skilling, af hver Halvgaard 2 Skilling, af hver Husinderst 2 Skilling og af hver Møller 4 Skilling. Dette afsagde de for en fuld Taxering."

Jens Smed

56.

der boede i Elsborg, døde 1743 der og blev begravet d. 13. oktober. Ved sin død opgives han i kirkebogen at have været nogle og halvfems aar gammel.

Navnet paa hans hustru kendes ikke, men i kirkebogen ses indført, at Jens Smeds hustru døde 1745 i Elsborg og blev begravet d. 20. juni, 96 aar gammel.



om hvis fødsel og død det ikke har været muligt at finde noget, var sandsynligvis fæster af gaard nr. 1 i Faarup, indtil han omkring 1638 overtog fæstet paa Faarup Overgaard efter faderen.

Omkring 1638 var der i Faarup opstaaet en strid mellem nogle af byens indbyggere. Denne strid kulminerede med, at Hans Poulsens søn Christen Hansen tilføjede Niels Jensen "Saar og Skade". Sagen blev nu indbragt for Middelsom herreds ting, hvor den i længere tid var til behandling, og her enedes man tilsidst om et forlig imellem de stridende familier, som blandt andet gik ud paa, at den af parterne, der paany gav anledning til ufred, skulle bøde 2 staldfedede okser til Vindum kirke. Dette forlig var Niels Jensens husbond, herremanden Iver Lykke til Vindum Overgaard, imidlertid ikke tilfreds med, idet han forud af Niels Jensen havde faaet lovning paa den eventuelle saarmaalsbøde, som Christen Hansen efter alt at dømme ville være blevet idømt, men som jo nu ved herredstingets dom om forlig var udelukket, hvorfor Iver Lykke bekostede sagen videreført til landstinget, som imidlertid stik imod herremandens forventning blot stadfæstede herredstingets dom om forlig.

Selve sagens behandling paa Viborg landsting, som fandt sted d. 9. maj 1638, er indført i tingbogen og lyder saaledes:

"Wahr schichet Erlig og Welbuirdige mand Iffuer Lyche till Windum offuer gaarde hans Wise boed Peder Jensen tiennendes der sammesteds paa dend Enne och hagde udi Rette steffnett Peder Jensen i Hiorthede, Herredfoged i Medelsomhered for ett tingsvinde, som hand dend 30. Nouvembr sist forleden Udsted hafuer Indeholdendes forlig och foreningsmaal Emellumb Hans Poelsens Sønn Christen Hansen i Faarup och Emellumb Niels Jensen ibid, till huilche forne forligs og tingsvinde er Udmelt flere dannemendt aff forne Ting forne Dag, som var Niels Persen i bering, Anders Rasmussen i Mammen, Las Jensen i Skauffengaaerde och Søren Nielsen i Vrandumb Huilche forne tingsvinde Epther Iver Lyches Formening forne Peder Jensen sig ulaulig att haffue thilfordristed att Udstede, formedelst de iche ehr lauglig steffned eller varsel forgiffued och iche heller nogen deromb verrett till Vedermaalsting och sambtøched den dag att maatte forligis, som forne Niels Jensen for een tiid thilforn hafuer sin goede Hosbund Welbui. Iffuer Løche giffuet och forundt med alt Saarmaalsbøder och Andet som hanomb kunde aff forne Christen Hansen tilkomme Efftter forne Niels Jensens Egen Formelding, som endnu ständer urøgget. ----- Disligiste hafuer forne Iffuer Løche forne Per Jensen for en domb, som hand den 15. February sist forleden dømpet och affsagt hafuer, Anlangendes huis Lougmaal och tiltalle, som bemelte Iffuer Løche haffuer sig forment med rette att skulle haffue til forne Christen Hansen och Jørgen Christensen i Faarup for hans Tiener forne Niels Jensen di med baardagh ehr offverfalden, udi huilchen forne Dombs Sents hand sigh nøtigh gjør forne Christen Hansen løsse Ord saavelsom forne Tingsvinde och breff att skulde vere Emotd huerandre och iche dompfessterdet som bevisligen Er stiffnet och saat i Rette for hanomb huilche forne tingsvidne forne: Iffuer Løche epther forberørte Leglighed bør mactesløs at uere saavelsom forne Domb saavidt den paa Dome tingsvinde fuerderet ehr och icke att kome hanomb paa sin egen eller forne sin Tieners Wegne paa sin Retferdig Sagh til nogen Forhindring eller Skade i nogen Maader, och formiener alt forne Niels Jensens breff bør ved sin fuld Agt, att bliffue Noch hidkallett forne: Peder Jensen och Hans Poulsen i Faarup, som forne tingsvinde for huerfuet hafuer med forne tingsvinde och

domb saa och forne Christen Hansen och Jørgen Christensen med alt huis sampligen udi dend sagh Vinde och vedgielde will och med dennem tage, saa och forne Niels Pedersen, Anders Rasmussen, Las Jensen och Søren Nielsen, Peder Jensen i Vindum, Mads Jensen i Faarup och Anders Jensen ibid med samme Tingsvinde och forne Niels Jensen med sit breff om di hafner noget hertil at suare.

Saa møtte forne:Hans Poulsen paa hans Søn Christen Hansens Veyne och fremlagde samme Tingsvinde off Middelsumherritsting den 30.Noumbr. sist ud ganget: otte mend vondet hafuer att di saa och hørde der den Dag for Tingsdom eftersom der haffde verrit langsommeligh Tvist och Trette, Emellom forne: Hans Poulsen och Per Jensen i Vindum disligiste emellom forne Hans Poulsens Søn Christen Hansen och Niels Jensen i Faarup, Mads Jensen, Anders Jensen, Jens Nielsen der ibidem hans Sønner, saa bleff der af Tinget Udmelet och udtaget fire hvildige Danemend, som var Niels Pedersen i Bering, Anders Rasmussen i Mammen, Las Jensen Skavngaarde och Søren Nielsen i Vrandum. Att høre diris Ord til samme och dennom med huerandre att forene och forlige om muligt var, saa fremkom forne: fire Mend der for Retten och tilstoed och bekiende, att di hagde dennem venligen och Vellforenitt och forligt om all den Trette och Tvist artig, som di did indtill med huer andre haft hafver och att alle huis breffue, Vinder och klager, som paa begi Sider enten med Quindis Personer eller Karls Personer war for huerfvat schall vere død och mactesløs och icke mere oppreppis eller paatalis i nogen Maader, och dersom di paa enten sider efter den Dag huer andre noget paasiger och paataler (uden lougligt Aarsag) som kan were huer andre Dierris Ære och Røgte Anrørendis, eller uden loulig Aarsag paafører huer andre nogen Thrette eller Perlamente da skulle di dette giøre, och kunde bliffue beuisliggiørt uedgiffue till Windum Kierche, itt gott par staldferdig Øxen, och da der for tingsdom tog forne Peder Jensen forne Niels Jensen, Mads Jensen och forne Anders Jensen, saa och forne Hans Poulsen och forne Christen Hansen huer andre udi Haand och dette forne udi alle Maader med huer andre tilstud och samtøchte ligesom forskrefvet staar.

Dernest fremlagdes same Domb af bem. Herredsting dend 15. Februaris sist forleden udgangen, som saa beslutter att efterdi dett fra Christen Hansen self bekiendes att hand och Jørgen Christensen di ware paa Hospitals guods och Hospitalen Mundeligen skal vere dømt och till att Alle kongelige Sager och fuer dierris Tiener och all anden Herlighed och Retferdighed som K. M. ofver hans Naadis och Cronens Tiener och Adellen ofver dierris tienere hafven Eftersom Recessen och Handfestningen ydermere formelder, da viste Fogden iche andet derom att kiende, End Recessen och Handfestningen derud Inden att følge och kongsagen udi denne forne Sag Hospitalen att følge, och nøed forne Christen Hansen sin Bekiendelse. Men huis Tingsvinde och Breff sig belanger, som er imod huer andre derom att gaaes for sin tilbørlig Dommer efter som det sig bør.

Viborg Landstings Dombog 1638 B. Side 161-164.

Som same vinde och Domb videre Indholder, dernest møtte forne Peder Jensen, Herredfoged och var sin domb bestendig formente sig iche anderledes der ud inden att kunde dømme Ind som han giørt hafver, dend fordi borde wed magtt at blifve.

Dom:

Saa och efterdi med Tingsvinde beuises forne Hans Poulsen och Peder Jensen saauel som Hans Poulsens Søn Christen Hansen, Niels Jensen i Faarup, Mads Jensen och Anders Jensen ibid aff fiere Danemend omtale dered Trette och Tuistighed att verre bliffuen forligt,

huilkett di Samptligen for otte Mend med samellagtt Hender hafver samttøchtt, och strax Tingsvinde efter tayet. Da vide wi ephther saadan Leylighed iche imod samme Forligelsesvinde, ey heller dend Domb der paa funderitt er att sige eller magtesløs at dømme."

Næste gang, man hører om Niels Jensen, er den 25. august 1653, da han i sin egenskab af synsmænd sammen med flere andre af sognets beboere var til stede paa Middelsom herredsting for at vidne om den slette forfatning, som den nu forlængst nedbrudte Brandstrup kirke da var i.

Selve tingsvidnet lyder saaledes:

"Matthiesz Søffrensen i Winchell Heredsfouged til Medelsomheridsting Søffren Povelsen i Tulstrup och Jens Pouelsen i Mamen gjøre viterlig Aar 1653 Thorszdagen den 25. Augusti paa forne Ting var skicket ærl. och velb. Mand Herr Anders Bille til Damsbor Rider Danmarches Riges Marsk Raaed og Kongel. Mayts. Befalings Mand paa Skanderborig Slot hans fuld-mægtige velacht Mand Peder Ollufsen i Odsgaard som (bedes och fick eet) Fuldtingsvinde af (otte) Dannemænd som er Søffren Pouelsen i Tulstrup (Erik) Jensen Jørgen Andersen i Hiermind, Jacob Nielsen i Hiorthede (Roer) Nielsen . . . . . i Winchel, Jep Lasen i Nørtulstrup och (. . . . .) Lasten i Koldbek, di vonde paa dieres troff och sanding at di hørte och (soo) her idag paa forne Ting for Tings Dom at (effterskr.) Siønsmend Peder Jensen i Vindumb, Niels Jensen, Niels Andersen, Per Christensen i Forup, Niels Lauersen i Weirumb och Peder Jensen (fogd) i Vindumb, di stod nu her for (Reten) och (Efter) Recessen hiembled och kundgiorde at di nu Idag haffde verit til Siøn til Brandstrup Kierche och da soor de at offvit (Taget) derpaa var paa Tømer och Steen gandske forfalden, offr Korid saa de var 20 opgang Bly och 4 taffel høy paa den Nøre Side som var gandske forderfuit och for raadnit. Paa den store Kierche er 5 opgang Bly och 5 taffel høy som var I lige Maade forderfuit och for raadnit, Saa (forskr) Bly iche nogen Sted kand holde for Vand, Thornit staaer paa Raff och fandtis en Klocke derudi, der fandtes iche Nogen Predichstoell, Aldtertaffel, Mesz Serch, Meszhagell eller Liuse Stager i same Kierche dete saaledes afhiemled di for et fuldsiøn efftersom det dem aff forne Per Ollesen forvist bleff, Item fremkom hederlig og vellærd Mand Herr Christoffer Jespersen, præst i same Sogn och med opragte Finger och ed vand at det er hannem fuldviderlig och er sandt som forskr. Siøns Mend haffe omhiemled och som forskr. staaer och nu stod forskr. Personer til Vedermolsting."

Sidste gang, man finder Niels Jensens navn nævnt, er i Hald Amts matrikel fra 1664, hvor han figurerer som fæster af gaarden sammen med en "lille" Niels Jensen, der efter alt at dømme maa være en yngre broder, om hvem man dog intet ved. Gaarden stod da til hartkern 7 tdr. 7 skp. 2 fjdk. 2 3/5 alb., og i aarlig landgilde skulle svares 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 4 skp. smør, 1 svin, 1 lam, 4 høns, 20 æg og 1 mark giesteripenge.

Søren Olufsen

100.

er født omkring 1600, og han døde før d. 11. marts 1662, idet hans hustru da optraadte som enke paa Lysgaards herredsting, hvor hun vidnede, at "de i Mosegaard i Elsborig altid haft deris Vey østen och sonden fra dieris Gaard ofver Vikiered baade Sommer og Vinter med huis Kiøer di hafver haft . . . . ."

der fødtes ca. 1600 og altsaa overlevede ham.

Søren Olufsen var ridefoged paa herregaarden Aunsbjerg og drev desuden Mosegaard i Elsborg. Efter hans død videredrev enken gaarden indtil 1664, da hun afstod den til svogeren (maa dog nok være svigersønnen) Jep Nielsen, med hvem hun samtidig oprettede følgende aftægtskontrakt:

" Kiendes jeg Jep Nielsen forrige Ladefoged paa Aunsbjerg och hermed gjøre vitterlig for alle i dette mit obne bref, at eftersom Anne Nielsdatter sal. Søren Olesens i Elsborg hafver oplat sin Gaard til mig, da tilpligter ieg mig at skall gifue hende aarligen saalænge hun lever 2 Skpr. Biugseed i Grønjord og 1 Skep Boghuedeseed i Grønjord Underschouen, di 3 Skpr. See- de skal hun hafue i huer Aars Indtegt og dennem beholde i sin Udslebning saa længe der er Korn i Lifestid, det første Aar nu tilstaar (tilstunder), skal ieg gifue hende af Møgen, som er samlet i Gaarden, men siden skal hun gjøre det med sin egen Møgsamling, og ieg skal gifue hende aarlig en god Læs Hør sin Lifestiid, Hiordkiær Ager skal hun beholde til Udslet, och der er saalet 3 Skpr. Rug, dend Ager som er saalet 2 Skp. Rug i neden Moesgaard toft, skal hun beholde til Udslet, Fursig Ager, som skal Aure (Havre) i, skal hun beholde til Udslet, dend smalle Ager paa Balle och dend ene Vormager skal hun beholde til Udslet, den Ager ved Hø- jen skal hun beholde dette Aar til Aure, dend gi e Ager Underskouen, som er saalet 2 Skpr. Rug i, skal hun beholde til Udslet, mens huis Omkostning som skal anvendis med Møgagen, Pløyen, haren och høsten och hiemagen skal ieg lade gjøre saa hun intet skal hafue ofuer mig at klage i nogen Maade, og ganske slet ingen Udgift skal gifue deraf, uden all eniste Præstens Tiende huis andre Udgifter, som er gaaet deraf skal ieg sielfer udlægge og holde hende fri for, huis Husverrelse hun skal hafue, da skal hun hafue och beholde dend vestre Stue med sin Loft och Kammer, och ieg skal lade hende en Skorsten der isætte, nu til førstkommende Sommer, huis Huse hun skal hafue til hendes Fee og Koren, da skal hun beholde Gieshusen, Suinstien och Folestalden, altsammen skal beholde sin Liifstiid och ieg skal holde ved guod Hævd, och noch hendes Ildebrand med Tørveskiær skal ieg hente op til hendes Nødtørft, huilke Poster ieg Jep Nielsen tilpligter mig at holde fornevnte Anne sal. Søren Olsens, skadesløs i alle Maader.

Til Vitterlighed underskriver:

Mads Mouritsen i Højbjerg Mølle.

Søren Nielsen, Jens Sørensen og alle sammen med mig til Vitterlighed underschrifue.

Datum Elsborig den 27. October Anno 1664. I. S. S.

Olle Sørensen egen Haand, Jep Nielsen, egen Haand, S. N. S. Mads Mouritsen egen Haand."

Denne aftægtskontrakt overholdt Jep Nielsen imidlertid kun de første aar, og der hengik derpaa tre aar, hvorpaa han undlod at levere Anne Nielsdatter hør og ildebrændsel, ligesom han ikke vedligeholdt de bygninger, som hun havde faaet raadighed over. Da han tilsidst desuden undlod at betale hendes skatter, og der blev foretaget udpankning hos hende, hvorved hun mistede en ko, 15 faar, 8 lam og en vædder, blev det hende for meget, og sagen indankedes til Lysgaard herredsting, hvor der den 19. juni 1676 foregik følgende:

Vand med Ole Sørensen i Elsborg paa sin Moder Anne Nielsdatter sal. Søren Ollesens, forig foget til Aunsbjerg, hindens Vegne, at her i Dag for Retten stode Jens Sørensen ibid. vant ved Eed och opragte fingre efter Recessen, at fornevnte Anne Nielsdatter hafde indtet før faaet af Jep Nielsen i Elsborig for di sidste afvigte 3 Aar efter Contracten, og ej heller Ildebrand sidenhen Gaarden for hannem oplode efter samme Contract, och di Huse som hand hende hafde lofuet, dem hafver han ej vedligeholdet, mens hun hafde sielfver motholdet den nem vedlige nogenledis, som hun kunde sig behielpe, Hans Sørensen ibid. vant med lige so ren Eed, ligesom Jens Sørensen nu for hannem hafver vondet at være i Sandhed, dernæst kiendet Anders Sørensen i Brandstrup, Jens Jacobsen i Højbjerg Mølle ved Eed och opragte fingre efter Recessen af i Dag 14 Dage paa Aasteden varselgaf Niels Gregersen ibid. talte med en Pige ibid. samme Dag paa Aunsbjerg varselgaf Hr. Graff Rantzau och talde med Lafdogden Laurits ibid. och i lige Maade varselgaf fornv. Jep Nielsen mundelig for denne Vinde som forskrevet staar.

Anders Madsen i Dulund, Delfoget til Aunsbjerg paa Hr. Graff Rantzaus hans Vegne, at her i Dag for Retten stod Ole Sørensen i Elsborig lod læse och paaskrive en Stefning, hvorefter Anders Madsen var Tingsvidne begierendes, lyder saaledes:

Kongelig Maysts. Herredsfoged Niels Jacobsen i Dalsgaard, kiendes och hermed vitterliggiør, at for mig hafver beretted Erlig och gudfrøchtige qvinde Anne Nielsdatter, sal. Søren Ollesens i Elsborig, fordom Ridfoget ofuer Aunsbierrig med tilliggendes Gods, huorledes hun højlig skal være foraarsaget ved Retten, at lade tiltale hindes Suoger Jep Nielsen ibid., anlængendes en Contract hand med hinde hafver oprettet och indgaaet den 27. October 1664, som derefter den 1ste August 1665 ved Tingsvidne er bekræftet og stadfæstet, huilchen Contract bemeldte Jep Nielsen ej skal hafue efterkommet och holdt, som det sig bør, mens i mange Maader forsømt och efterladt i sønderlighed, at han ej skal hafue betalt Skaternes Udgift af sin Gaard, som det sig børde, mens hun den 20de Maj sidst afvigte for en heel Andeel af samme hans resterende Skatter er søgt och fratagen en Kou, saa god som 8 Daler, 15 Faar a 2 Mark og 8 Skilling, er 9 Daler, 3 Mark, 8 Lam a 1 Mark, er 2 Slettedaler, och 1 Roenvædder for 3 Mark, er tilsammen 20 Daler 8 Skilling, som hun formener imod alle Rette och Billighed hende at være fratagen uden Dom och Rettergang i alle Maader, mens eftersom Jep Nielsen i fornevnte Contract hafver tilforpligtet sig at holde hende skadesløs for ald den Udgift, som af den ringe Indtægt och Brug kunde falde, som hun vedhendes Gaardsopladelse efter fornevnte Contract skulle niude och hun deraf aldellis ingen Udgift af skulle giffue, uden allene Præstens Tiende, huis anden Udgift, som gick deraf, skulde hand sielfver udlægge och holde hende fri for, som det udtrøchenligen formelder, saa formener hun Jep Nielsen bør och pligtig er samme sin Contract at holde och efterkomme, och hende for sit fratagne Qvæg och femon skadesløs at igienskaffe, eller efter Opskrift betalle inden 18 Dage, med ald Omkostninger och skadegield her paa anuendes, heller och derforre at lide Nam och Vordering i hans Boe och beste Løsøre, huor det er eller findes kand efter Recessen och kongl. Forordninger, och saafremt det ej kan hæves, da videre Tiltalle och Gielle at lide, thi stefnes Jep Nielsen for mig at møde udi Rette til Lysgaard Herredsting næste Tingdag, efter denne Stefnings loulige Forkyndelse och advarsel medtagende huis hand sig herimod vil med at befri og der at gøres om huis Ret er, Item hans Excellence høyædle og velbestalte Hr. Otte Rantzau til Bollerup och hans Fuldmægtige Niels Gregersen paa Aunsbierrig, Item Anders Madsen i Dulund och Niels Nielsen i Medallhede, om di herimod noget hafver at suare i ulige Maader, at møde och ved gielde huis Lou och Ret er.

Datum Dalsgaard dend 5. Juni 1876.

N. Jacobsen."

overtog efter faderen fæstet paa Faarup Overgaard i Vindum sogn, som han drev indtil ca. 1638, da han afstod den til sønnen Niels.

Jens Nielsen nævnes første gang mandagen efter allehelgensdag (1. november, indstiftet som almindelig helgenfest for de helgener, som muligvis var blevet glemt og ikke havde faaet nogen bestemt dag) 1591, idet han da var nærværende paa skiftet efter salig Niels Amdisen i Skaungaard. Han havde sandsynligvis allerede paa det tidspunkt efterfulgt faderen som fæster af Faarup Overgaard.

34 aar senere, nemlig d. 29. januar 1625, blev Jens Nielsen sammen med flere andre stævnet for Middelsom herredsting for at afgive vidne om, at salig Niels Amdisen i Skaungaard, som var død 34 aar i forvejen, ved sin død havde været saa fattig og forarmet, at man paa skiftet efter ham ikke var i stand til at udrede nogen arv til hans børn, idet gælden langt oversteg boets værdi.

Endnu 1638 nævnes Jens Nielsen, idet han da var indblandet i den strid mellem bønderne i Faarup, som her i bogen er omtalt under hans søn.



overtog efter svigerfaderen fæstet paa Faarup Overgaard i Vindum sogn og drev denne indtil 1591, da den overtoges af sønnen Jens.

Niels Jepsen var gift med

hvis fornavn ikke kendes. Højest sandsynligt er det dog, at hun var en datter af den forrige fæster i gaarden Jens Lassen.

Den 24. august 1569 optraadte Niels Jepsen paa Viborg landsting, idet han havde været øjenvidne til et mord. Herom fortælles i landstingets dombog, at han var kommet gaaende sammen med Per Kjeldsen og Jens Christensen ad vejen fra Elsborg til Faarup. Pludselig var de to sidstnævnte imidlertid kommet op at skændes, og da Per Kjeldsen bøjede sig for at komme under et gærde, jog Jens Christensen en degen (kort sabel) i kroppen paa ham. Per Kjeldsen var imidlertid ikke værre tilredt, end at han kunne trække sin økse og tildele Jens Christensen et saa kraftigt slag, at denne kort efter døde deraf.

nævnes 1532 i fru Eline Gøyes jordebog som fæster af Faarup Overgaard i Vindum sogn, hvilken gaard faderen tidligere havde haft i fæste. I aarlig landgilde skulle han svare 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 fjerding smør, 1 mark gæsteripenge og 1 skovsvin.

er den første fæster af Faarup Overgaard i Vindum sogn, som kendes.

Den 18. marts 1490 vidnede han sammen med 5 andre dannemænd paa Middelsom herredsting, at den "griem jeegh" (betyder en eg, der er mærket som skeltræ mellem to skove), som havde været skel mellem Vindum skov og Rind skov, ulovligt var blevet fældet og bortført. (Rep. Dipl. Dan. II. rk. bd. 4).

OM  
SLÆGTSSAMMENKOMSTER

I 1951 tog man indenfor Krogsdal- slægten for første gang initiativet til afholdelse af en slægtsfest, som fandt sted samme aar i Aahuset. Paa det tidspunkt var der endnu intet forsøg gjort paa at indsamle navne og adresser paa alle slægtens mange medlemmer, hvorfor kun de, som jævnlige kom i Aahuset, deltog, hvad dog ogsaa var et ganske anseeligt antal.

Seks aar efter, nemlig i 1957, paa et tidspunkt, hvor fængselsoverbetjent Peder Elfred Leisgaard Krogsdal havde udarbejdet en stor del af sit slægtsregister, samledes man atter til slægtsstævne, denne gang i Sjørsløv Sognegaard.

Herom skrev avisen:

"Søndag den 30. juni holder familien Krogsdal slægtsfest paa Sjørsløv Sognegaard, og den vil fylde godt op i de rummelige lokaler, selv om ikke alle medlemmer kommer. Slægtsregistret omfatter 6-700 navne, af hvilke vel godt halvdelen er nulevende, og det anslaaes, at festen paa søndag vil samle godt 200 mennesker.

Slægtens hjemsted er "Aahuset", en ejendom paa ca. 25. tdr. land umiddelbart nord for Tangeværket, og den ejes af fjerde generation paa stedet, Jens Jensen Krogsdal, men festens hovedarrangør og slægtens private genealog er fængselsbetjent P. Krogsdal, Horsens, hvis far er rentier Martin Krogsdal, Ans, tidligere gaardejer i Naderup.

P. Krogsdal fortæller, at slægten Krogsdal kan føres tilbage til 1688, da man kan paa- vise en Søren Petersen Krogsdal, som var født 1688 i Faarup ved Rødkjærsløv. Hans søn- søn, Niels Jensen Krogsdal, købte i 1810 en parcel fra Hedegaarden i Vindum for 150 rigs- daler og byggede det første "Aahuset", saa ejendommen har nu været i slægtens eje i hen- ved 150 aar. Det er et langt aaremaal for kun fire generationer, og den første af dem, Niels Jensen Krogsdal, døde endda saa ung, at enken maatte drive gaarden nogle aar, indtil en søn kunne træde til.

- Hvorfra stammer navnet Krogsdal?

☞ Det vides ikke med fuld sikkerhed, Der findes en hovedgaard af det navn under Tvis Kloster ved Holstebro og desuden en fynsk gaard, men vi antager, at navnet maa henføres til Faarup sogn. I en gammel sognebeskrivelse af en lærer Schuster nævnes det, at der langs med Skaun Dybdal er nogle slugter, bl. a. Krogsdal og Præstdal, og det maa være mest sandsynligt, at vort navn stammer fra denne Krogsdal, ligesom forøvrigt ogsaa navnet Præst er repræsenteret i Faarup sogn endnu.

- Og hvad skal der foregaa ved slægtsfesten?

- Den vil forme sig som enhver anden familiefest, men der er den særlige anledning, at slægtsregistret er udvidet med en mængde nye navne, og det medbringes naturligvis til festen. Mange familiemedlemmer vil her faa lejlighed til at finde ud af, hvordan deres slægts- linie skal trækkes tilbage til den gamle Søren Petersen Krogsdal."

"Som ventet deltog et par hundrede medlemmer af Slægten Krogsdal i slægtsstævnet paa Sjørsløv Sognegaard, og deltagerne fik et par hyggelige timer, mens slægtsregistrets mange tilføjelser blev diskuteret. I løbet af eftermiddagen besøgte gaarden "Aahuset" i Tange, som er hjemsted for hovedgrenen af slægten Krogsdal."











Efterkommere

*efter*

Niels Jensen Krogdøl

*og hustru*

Anne Marie Pedersdatter





Dansk Slægtshistorie  
 Aegse 44 - Kjellerup









Niels Jensen Krogsdal  
f.1783 d.1833  
gift 1807  
Anne Marie Pedersen  
f.1771 d.1869

gift 1801  
A

3. g. 1861

c. g. 1861

1661

To b) f.

Dansk Slægtshistorie  
Årsgade 44 - Kjellerup







Niels Jensen Krogedal d. 1833 f. 1783  
Anne Marie Pedersen d. 1869 f. 1771  
gift 1867

Gift 1842



Dansk Slægtshistorie  
Asgade 44 - Kjøllerup









Niels Jensen Krogsdal  
d. 1833  
gift 1807  
Anne Marie Pedersen  
d. 1869  
f. 1771

XI  
Ipe Kirstine  
Larsdatter  
f. 1825  
d. 1860  
Jens Christian  
Krogsdal  
f. 1825  
d. 1845  
Peder Nielsens  
Krogsdal  
f. 1822  
d. 1881

Mels  
Pedersen  
f. 1854  
d. 1880  
Anders  
Pedersen  
f. 1856  
d. 1871  
C. Krogsdal  
Pedersen  
f. 1860  
d. 1860

X  
Sofie Elisabeth  
Christensdatter  
f. 1811  
d. 1861  
Peder Nielsens  
Krogsdal  
f. 1819  
d. 1891  
Jens Nielsen  
Krogsdal  
f. 1819  
d. 1912

IX  
Thomassen  
f. 1869  
d. 1913  
2. Wæren  
H. f. 1901  
d. 1844  
VIII

8. f. 1921  
Christen  
Jacobson  
f. 1889  
Martinus  
Krogsdal  
f. 1902  
Jensen  
Krogsdal  
f. 1932  
d. 1933

7. f. 1899  
Elsæ Marie  
Jensen  
Krogsdal  
f. 1899  
d. 1933  
Grethe Krogsdal  
f. 1924  
d. 1924  
b. Jacobsen  
Dørga Krogsdal  
f. 1924  
d. 1924

6. f. 1921  
Grethe Krogsdal  
f. 1921  
d. 1921  
Grethe Krogsdal  
f. 1921  
d. 1921  
Grethe Krogsdal  
f. 1921  
d. 1921



Dansk Slægtshistorie  
 Aagaard 44 - Kjøllerup

I.

Else Nielsdatter

er født den 19. marts 1808 i Højbjerg, og hun døde den 19. september 1865 i Rind og blev begravet den 25. september.

Hun blev hjemmedøbt d. 19. marts 1808 og fremstillet i kirken d. 6. april samme aar; Niels Poulsens datter fra Højbjerg bar hende, og faddere var: Niels Johansen, Jens Rasmussen og Hans Nielsen, alle fra Højbjerg huse.

Else Nielsdatter blev gift d. 23. marts 1833 i Vindum med

Peder Sørensen

Forlovere ved vielsen var Jens Jensen Krogsdal fra Brandstrup og Christen Poulsen fra Rind.

Peder Sørensen, der flere gange nævnes med tilnavnet Smed, er sandsynligvis søn af Søren Jensen Smed i Rind. Ved vielsen nævnes han som værende 27 aar gammel, og han maa saaledes være født ca. 1806, men kirkebøgerne for Rind-Vinkel sogne findes ikke før 1813, idet de er gaaet tabt ved en brand. Det har desuden heller ikke været muligt at finde Peder Sørensens dødsdato, men det vides dog, at han overlevede sin hustru.

Peder Sørensen var husmand og skrædder paa Rind mark.

I. A.

Søren Nielsen Pedersen

er født d. 9. november 1833 paa Rind mark, Rind sogn, og han døde d. 5. december samme aar, og han blev begravet d. 15. december. Som dødsaarsag ses i kirkebogen indført, at han var født for tidligt.

Han blev hjemmedøbt d. 10. november 1833 af præsten, da man var i tvivl om, hvor længe han ville leve, men i kirkebogen ses ikke indført nogen faddere.

I. B.

Ane Pedersen

er født d. 2. juni 1835 paa Rind mark, og hun døde ugift d. 26. juli 1860 samme sted, og blev begravet d. 2. august.

Hun blev døbt d. 12. juli 1835; mosteren Christine Nielsdatter, der da tjente i "Schabermølle", bar hende, og faddere var Jens Krogsdahl fra Brandstrup og Niels Povelsen fra Holmhuset samt Christen Povelsen og Christen Sørensens hustru Katrine, begge fra Rind.

I. C.

Søren Pedersen

er født d. 2. marts 1840 paa Rind mark, og han døde den 16. maj 1857 samme sted og blev begravet d. 24. maj.

Han blev døbt d. 20. april 1840; fasteren Ane Marie Sørensdatter fra V. Velling bar ham, og faddere var Christen Povelsen og Søren Jensen (Smed), begge fra Rind, samt farbroderen Søren Smed fra Østergaard og pigen Christine Nielsdatter fra Faarup mark.

I. D.

Niels Pedersen

er født d. 14. september 1842 paa Rind mark. Han synes ikke at være død i saa ung en alder som sine tre ældre søskende, men det har ikke været muligt at finde oplysninger om ham.

Han blev døbt d. 13. november 1842; mosteren Ane Kirstine Nielsdatter fra Vindum bar

ham, og faddere var Christen Povelsen, tjenestekarl Jens Christian Nielsen, tjenestekarl Hans Andersen og Søren Smeds hustru Else Marie Sørensdatter, alle fra Rind.

I.E.

Ane Marie Pedersen

er født d. 15. december 1844 paa Rind mark, og hun døde d. 15. juli 1861 samme sted og blev begravet d. 21. juli.

Hendes daab fandt sted d. 16. marts 1845; Jens Nielsens hustru Elisabeth fra Aahuset i Vindum sogn bar hende, og faddere var Christen Povelsen, Søren Jensen Smed, Stefan Andersen og pigen Ane Kirstine Nielsdatter fra Brandstrup.

I.F.

Jens Christian Pedersen

er født d. 19. februar 1848 paa Rind mark.

Han blev døbt d. 14. maj 1848; gaardmand Anders Sørensens datter Ane bar ham, og faddere var gaardmand Søren Smed, Christen Povelsen og Stefan Andersen, alle fra Rind, samt Jens Nielsens hustru fra Aahuset.

Jens Christian Pedersen lærte efter skolegangen landbruget og tjente forskellige steder indtil 1872, da han som ugift flyttede fra Langa til Randers. Her slipper imidlertid alle oplysninger op, og det har ikke været muligt at klarlægge hans videre skæbne.



## II.

### Karen Marie Nielsdatter

er født d. 15. marts 1810 i Aahuset, Vindum sogn, og hun døde d. 14. januar 1864 paa Vinderslev hede, Vinderslev sogn, og blev begravet d. 22. januar.

Hun blev hjemmedøbt d. 16. marts 1810 og fremstillet i kirken d. 15. april samme aar; Christen Nielsens hustru Ane fra Alstrup i Hinge sogn, bar hende, og faddere var Nicolaj og Peder Andersen fra Hedegaard hus, Daniel fra Snedkerhuset samt Niels Andersen og Jens Pedersen fra Tange i Højbjerg sogn.

Karen Marie Nielsdatter blev gift d. 30. oktober 1835 i Højbjerg med

### Mouritz Poulsen

forlovere ved vielsen var gaardmændene Hans Mortensen og Christen Jensen jun., begge fra Tange.

Mouritz Poulsen er født d. 22. januar 1808 i Vinderslev sogn som søn af Povel Mouritsen og hustru Mette Katrine Madsdatter, og han døde d. 10. august 1878 i Hingeballe, Hinge sogn, og blev begravet d. 17. august.

Han blev hjemmedøbt d. 22. januar 1808 og fremstillet i kirken d. 28. februar samme aar; fasteren Maren Mouritsdatter fra Vinderslev bar ham, og faddere var Jørgen Moeslund, Niels Mikkelsen, Peder Woer, Mads Knudsen og Anders Knudsen, alle fra Vinderslev.

Efter Karen Marie Nielsdatters død giftede Mouritz Poulsen sig anden gang med Ane Elisabeth Jacobsen, der er født 1828 i Finderup og overlevede ham.

Bosat: Vinderslev hede pr. Kjellerup, senere Hingeballe pr. Kjellerup.

Karen Marie Nielsdatter lærte efter skolegangen husgerning og tjente umiddelbart før giftermålet hos gaardmand Hans Mortensen i Tange.

Mouritz Poulsen blev efter skolegangen uddannet ved landbruget og aftjente i 1830 sin værnepligt. Før giftermålet tjente han ligesom sin tilkommende hustru hos gaardmand Hans Mortensen i Tange, og han var derefter fæstehusmand i Vinderslev sogn indtil 1842, da han ifølge nedenstaaende skøde, der ses indført i Lysgaard-Hids herreders skøde- og panteprotokol, købte en ejendom til selveje:

"Undertegnede Selvejer Niels Andersen af Vinderslev sælger og skøder og aldeles afhænder herved fra mig og mine Arvinger til Moust Povelsen følgende mig ifølge Auktions Skøde af 25. Februar 1832 tinglæst 21. September samme Aar tilhørende Ejendom i Vinderslev By og Sogn.

A) Et Hus med tilliggende Toft af Hartkorn 2 Fjdk.

B) En Hedeparcel af Hartkorn 1 Fjdk. 1½ Alb., og de paa disse Ejendomme værende Bygninger, alt for den akkorderede Købesum 100 Rigsdaler Sølv paa Vilkaar, at han udreder alle Skatter og Afgifter og andre Byrder, af hvad Navn nævnes kan, ligesom han og overtager og forrenter den i Ejendommen staaende Bankhæftelse. Og da Køberen har gjort mig Rigtighed for Købesummen, saa tilskøder jeg ham herved forbemeldte Ejendom med alle sammen tilhørende Herligheder og Rettigheder, samt Byrder og Forpligtelser fri for enhver Krav og Tiltale.

Skødet skrevet paa Dalsgaard den 25. Juni 1842.

Niels Andersen."

Otte aar efter, nemlig i 1850, tilkøbte Mouritz Poulsen formedelst 100 rigsdaler en parcel, der stod til hartkorn 1 skp. 1 fjdk., fra gaardmand Niels Jørgensen, Vinderslev.

Efter at Mouritz Poulsen var blevet gift anden gang, flyttede han til Hingeballe, hvor han drev et husmandssted indtil sin død.

II. A.

Poul Aahus

er født d. 26. september 1830 i Aahuset, Vindum sogn. Han levede endnu ved hustruens død i 1869 og ses ikke død før 1891.

Han blev gift d. 9. januar 1868 i Mammen med

Inger Marie Mikkelsdatter

Forlovere ved vielsen var brudgommens morbroder, Jens Nielsen Krogsdal i Aahuset, og brudens broder, gaardmand Niels Jacob Mikkelsen i Mammen

Inger Marie Mikkelsdatter er født d. 11. maj 1827 i Mammen som datter af gaardmand Michel N. Hvorslev, og hun døde d. 31. oktober 1869 paa Mammen Nørrehede, Mammensogn.

Poul Aahus lærte efter skolegangen landbruget og tjente i 1864 i Hvorslev præstegaard. I 1866 flyttede han til Langaa, og fra 1867 var han husmand paa Mammen Nørrehede.

II. A. 1.

Mourits Poulsen

er født d. 23. juli 1866 i Mammen, og han døde d. 29. august 1877 paa Mammen Nørrehede.

II. B.

Anne Marie Mouritsen

er født d. 20. marts 1836 i Vinderslev, og hun døde ugift d. 12. juni 1861 samme sted og blev begravet d. 19. juni.

Hun blev døbt d. 8. maj 1836, og faddere var mosteren Ulrikke Nielsdatter fra Vindum, gaardmand Jacob Sørensens hustru og husmand Niels Andersen, begge fra Vinderslev, samt morbroderen ungarl Jens Nielsen fra Vindum og ungarl Søren Jensen Lysdahl fra Havbro.

II. C.

Niels Mouritsen

er født d. 25. august 1839 i Vinderslev, og han døde d. 15. maj 1885 paa Palstrup mark, Højbjerg sogn og blev begravet d. 23. maj.

Hans daab fandt sted d. 17. november 1839, fasteren, pige Marie Kirstine Poulsdatter, der tjente paa Risbæk, bar ham, og faddere var skrædder Niels Hede-gaards hustru, gaardmand Jacob Sørensen, husmand Niels Andersen og ungarl Niels Jørgensen Moeslund, alle fra Vinderslev.

Niels Mouritsen blev gift d. 28. december 1865 i Elsborg med

Ane Kirstine Christensen

Forlovere ved vielsen var gaardmand Thomas Hans Knudsen fra Elsborg og Mourits Poulsen fra Vinderslev.



Ane Kirstine Christensen er født d. 26. september 1846 i Sjørsløv som datter af gaardmand Christen Mikkelsen og hustru Ane Margrethe Christensdatter, og hun døde i 1919.

Hun er døbt d. 8. november 1846, og faddere var pigen Ane Kirstine Christensen fra Viskum samt Anders Knudsen, Mikkel Nielsen og Christen Slyngborg, alle fra Sjørsløv.

Bosat: Palstrup mark pr. Rødkjærsgade.

Niels Mouritsen boede først i Elsborg, Levring sogn, og flyttede derefter til Palstrup, hvor han nævnes som indsidder.

II. C. 1.

Mouritz Christian Mouritsen

er født d. 14. oktober 1865 i Elsborg, Levring sogn, og han døde d. 25. juni 1934 paa kommunehospitalet i København.

Han blev hjemmedøbt d. 22. oktober 1865 og fremstillet i kirken d. 28. december samme aar; faddere var pigen Mette Katrine Mouritsen fra Vinderslev, pigen Laurine Bak fra Højbjerg, ungkarl Jens Christensen fra Elsborg, husmand Hans Jensen fra Ungstrup og ungkarl Niels Døssing fra Elsborg.

Mouritz Christian Mouritsen blev gift d. 17. november 1895 i Hellig Kors kirken i København med

Manna Sofie Lichtenstein

der er født d. 15. juni 1871 i Kalundborg, som datter af skomager Lichtenstein, og hun døde d. 19. april 1936 paa kommunehospitalet i København.

Bosat: København.

Mouritz Christian Mouritsen lærte efter skolegangen landbruget og arbejdede derpaa ved forskelligt i København, bl. a. som ølkusk. En tid handlede han med hørkram, og han drev derefter dentalforretning.

Manna Sofie Lichtenstein gik i skole i Kalundborg og havde derefter forskellige pladser som husassistent, hovedsagelig i København.

II. C. 1. a.

Ane Kirstine Mouritsen

er født d. 10. september 1896 i Hellig Kors sogn, København.

Bosat: Voergaardsvej 1, Nørresundby.

Ane Kirstine Mouritsen gik i skole i København. En tid havde hun ansættelse paa et kontor, og hun gennemgik derefter fra 1924 sygeplejeuddannelse paa Bispebjerg hospital. I en aarrække virkede hun som privatsygeplejerske i København og Sundby, og fra 1949 til 1961 var hun tilsynsførende socialraadgiver i Sundby-Hvorup.

II. C. 1. b.

Niels Johannes Mouritsen

er født d. 3. marts 1900 i Sankt Stefans sogn i København, og han døde d. 16. marts 1957. i København.

Han blev gift d. 5. juni 1926 i Sankt Annæ kirke, København, med

Hanna Sandqvist

der er født d. 13. januar 1899 i Limhamn, Sverige, som datter af jernbanearbejder Ernst Sandqvist og hustru Karna Andersson.

Bosat: Aaboulevarden 21, København V.

Niels Johannes Mouritsen var fabrikant i København.

II. C. 1. b. 1)

Birthe Mouritsen

er født d. 22. juni 1935 i Aalborg.

Hun blev gift d. 4. juli 1958 i Sankt Thomas kirke, København, med Finn Bygum

der er født i Odense.

Bosat: Allévænget 7, Taastrup.

Finn Bygum er urmager og optiker i Taastrup.

II. C. 2.

Carl Magnus Mouritsen

er født d. 26. juni 1867 i Elsborg.

Han blev døbt d. 25. august 1867, og faddere var pigen Marie Pedersen fra Tange, husmand Johan Christensens hustru fra Mausing, husmand Niels Frederiksen fra Elsborg, husmand Christen Mikkelsen fra Palstrup skov og Mourits Poulsen fra Vinderslev.

II. C. 3.

Anton Mouritsen

er født d. 28. februar 1874 i Elsborg.

Han blev hjemmedøbt d. 8. marts 1874 og fremstillet i kirken d. 6.

april samme aar; faddere var husmand Christen Mikkelsen fra Palstrup skov samt husmændene Niels Frederiksen og Mads Kirkegaard fra Elsborg med hustruer.



II. C. 4

Thyra Alvilda Margrethe Elisabeth Mouritsen

er født d. 17. marts 1877 i Palstrup skov, Højbjerg sogn, og hun døde d. 9. juni 1953 i Alderslyst ved Silkeborg.

Hun blev døbt d. 11. juni 1877, og faddere var Cand. F. Ræder og dennes hustru fra Palstrup, pigen Rasmine Christensen ligeledes fra Palstrup, husmand Michael Christensen fra Palstrup mark og husmand Hans Christensen fra Velle.

Thyra Alvilda Margrethe Elisabeth Mouritsen blev gift d. 29. december 1896 i Vinderslev med

Knud Johan Frederik Johansen

Forlovere ved vielsen var gartner Knud Johansen fra

Vinderslev og husmand Mathias Nielsen fra Vinderslevgaards skov.

Knud Johan Frederik Johansen er født d. 29. marts 1875 paa Liselund mark, som søn af gartner Knud Johansen og hustru Hanne Andersen, og han døde d. 15. august 1930 i Vinderslev sogn.

Han blev døbt d. 2. maj 1875, og faddere var pigen Maren Jensen fra Vium, aftægtsgaardmand Niels Chr. Johansen og dennes søn Johan Frederik Nielsen fra Ungstrup samt Johanne M. Würtz fra Liselund.

Bosat: Vinderslev pr. Kjellerup, senere Alderslyst pr. Silkeborg.

Thyra Alvilda Margrethe Elisabeth Mouritsen gik i skole i Elsborg, hvorefter hun virkede som husassistent paa bl. a. Vinderslev Østergaard. Efter mandens død flyttede hun i 1935 til Alderslyst.

Knud Johan Frederik Johansen gik sandsynligvis i skole i Vium og lærte derefter landbruget. Efter giftemaalet boede de paa en ejendom under Gyllingnæs indtil ca. 1904, da Knud Johan Frederik Johansen blev fodermester i Gyllingskov. I 1906 kom han til Bovlstrup, og han var derefter fodermester i Oldrup og paa Folbygaard indtil ca. 1910, da han blev fodermester paa Ll. Østerhaab i Hatting sogn. I 1914 overtog han bedstefaderens gartneri i Vinderslev, og han virkede derpaa som teglværksarbejder ved Vinderslevgaards teglværk indtil sin død.

II. C. 4. a.

Karl Mathias Johansen

er født d. 30. april 1895 i Hingeballe, Hinge sogn.

Han blev gift d. 5. maj 1929 i Horsens med

Mette Kathrine Christensen

der er født d. 25. oktober 1891 i Raadved, Hansted sogn, som datter af gaardejer Christian Christensen og hustru Jensine Vinther, og hun døde d. 1. november 1955 i Kalhave, Hornborg sogn.

Bosat: Kalhave pr. Uldum.

Karl Mathias Johansen gik i skole i Hinge og arbejdede derefter ved landbruget indtil 1939, afbrudt af militærtjeneste i Roskilde i 1917-1918. Han blev derefter repræsentant hos Laursen i Bøgballe og kørte med hønseriartikler indtil 1952, da han fik ansættelse som repræsentant ved Vejle Blodfoder, hvor han siden har været.

Mette Kathrine Christensen gik i skole i Raadved. Hun havde efter skolegangen forskellige pladser som husassistent og virkede senere som kogekone.

II. C. 4. a. 1)

Johan Knud Johansen

er født d. 17. maj 1929 i Kalhave, Hornborg sogn.

Han blev gift d. 7. oktober 1959 i Hornborg med

Nelly Kristine Mikkelsen

der er født d. 21. september 1942 i Kalhave som datter af arbejdsmand Hans Peter Mikkelsen og hustru Herdis Rasmussen.

Bosat: Kalhave pr. Uldum.

Johan Knud Johansen gik i skole i Kalhave og stod derefter i maskinlære. I 1950 aftjente han sin værnepligt i Fredericia, og han virker nu som maskinarbejder hos A. Laursen i Bøgballe.



Nelly Kristine Mikkelsen gik i skole i Kalhave og havde indtil giftermålet forskellige pladser ved husgerning der paa egnen.

II. C. 4. a. 1) a).

Karl Erik Johansen

er født d. 1. december 1959 i Hornborg.

II. C. 4. a. 1) b).

Hans Jørgen Johansen

er født d. 17. oktober 1960 i Hornborg.

II. C. 4. a. 1) c).

Udøbt dreng, født d. 16. maj 1962 i Hornborg.

II. C. 4. a. 2)

Poul Johansen

er født d. 17. juni 1930 i Kalhave, Hornborg sogn.

Han blev gift d. 7. november 1959 paa raadhuset i Horsens med

Vita Christensen

der er født d. 22. juli 1934 i Klovborg som datter af arbejdsmand Martin Christensen og hustru Anna Marie Nielsen.

Bosat: Bredgade 26, Tørring.

Poul Johansen gik i skole i Kalhave og var efter skolegangen i ½ aar bud ved rutebillinien Uldum- Horsens. I 12 aar arbejdede han paa Uldum møbelfabrik, afbrudt af militærtjeneste 1950-1951 i Odense, Skrydstrup og Padborg, og siden 1961 har han virket som vognmand i Tørring.

Vita Christensen gik i skole i Klovborg og var derefter i 4 aar sypige i Barrit. I 2 aar arbejdede hun paa telefoncentralen i Klovborg, og efter i en aarrække at have været afløser paa forskellige centraler har hun nu ansættelse paa Tørring central.

II. C. 4. a. 2) a).

Conny Johansen

er født d. 16. september 1960 i Kalhave.

II. C. 4. a. 3)

Jens Jørgen Johansen

er født d. 10. august 1932 i Kalhave, Hornborg sogn.

Han blev gift d. 8. december 1956 i København med

Inger Elisa Bisgaard Andersen

der er født d. 5. april 1931 i København som datter af maler Thorvald Bisgaard Andersen og hustru Anna Dorthea Margrethe Denkov.

Bosat: Ved Hegnet 4, København Ø.

Jens Jørgen Johansen er kartonnagearbejder, medens hustruen virker som damefrisør.

II. C. 4. a. 3) a).

Preben Bisgaard Johansen

er født d. 20. marts 1957 i København.



II. C. 4. a. 3) b).

Kirsten Bisgaard Johansen

er født d. 1. juli 1962 i København.

II, C. 4. b.

Niels Holger Johansen

er født d. 31. marts 1897 i Vinderslev sogn.

Han blev gift d. 10. juli 1921 i Hørup med

Johanne Kirstine Christoffersen

der er født d. 6. marts 1903 i Borre, Vejerslev sogn, som datter af arbejdsmand Peter Christoffersen og hustru Kirstine.

Bosat: Vestergade, Kølker.

Niels Holger Johansen gik i skole i Hatting og var derefter landbrugsmedhjælper i Hatting, Odder og Hindbjerg, afbrudt af militærtjeneste ved rekylkompagniet i København 1918. Han boede derefter i Sahl, Viborg, Kalhave, Søby og Søbylund, og har nu siden 1957 været bosat i Kølker, hvor han er arbejdsmand.

Johanne Kristine Christoffersen gik i skole i Borre. I ca ½ aar stod hun i sylære, og hun virkede derefter i en aarrække som syerske.

II. C. 4. b. 1)

Johan Peter Johansen

er født d. 26. september 1921 i Borre, Vejerslev sogn.

Han blev gift d. 23. december 1950 i Søby med

Agnes Margrethe Hansen

der er født d. 27. februar 1931 i Hejnsvig som datter af arbejdsmand Kristian Hansen og hustru Petræa Nielsine Kirstine Jørgensen.

Bosat: Gyldenstræde 6, Helsingør.

Johan Peter Johansen gik i skole i Sjørslev samt i Demstrup, hvorefter han stod i lære som baker hos Karen Nielsen i Viborg. Indtil 1940 arbejdede han paa forskellige gaarde, og efter nogle aar at have været beskæftiget i brunkulsbranchen i Søby og Karup var han chauffør og derefter selvstændig vognmand, først i Søby og derefter 1½ aar i Herning. Han kom derpaa til Sunds, hvor han brød okker, og i efteraaret 1957 flytte han til Helsingør, gennemgik et kursus paa Teknologisk institut og blev rørlægger. Han handler nu med biler. - Johan Peter Johansen har bestaaet det store samariterkursus.

Agnes Margrethe Hansen gik i skole i Hejnsvig og arbejdede derefter indtil giftermålet som husassistent i Hejnsvig, Grindsted og Brande.

II. C. 4. b. 2)

Vagn Grejfenstein Johansen

er født d. 7. august 1925 i Sahl.

Han blev gift d. 20. marts 1948 i Varde med

Klara Sørensen

der er født 1. februar 1930 i Varde som datter af skomager Hans Chr. Sørensen og hustru Nielsine. - Ægteskabet opløstes i 1956.

Bosat: Stengade 31, Helsingør.

Vagn Grejfenstein Johansen gik i skole i Sjørslev, Demstrup og Viborg, hvorefter han arbejdede ved landbruget i Grove, Faurskov og Vitskølkloster. Efter at have staaet i lære

som maskinsnedker arbejdede han 4 aar i Søby brunkulsleje, og i 1947 aftjente han sin værnepligt i Esbjerg samt Holbæk og hjemsendtes som korporal. Han var derefter hovedsagelig beskæftiget som rejsende i symaskiner, malerier og bøger og er nu repræsentant for Forlaget for Faglitteratur i København.

II. C. 4. b. 2) a)

Viola Grejfenstein Johansen

er født d. 20. juni 1948 i Varde.

II. C. 4. b. 2) b)

Kirsten Grejfenstein Johansen

er født i februar 1954 i Søby.

II. C. 4. b. 3)

Nanna Kristine Grejfenstein Johansen

er født d. 25. marts 1931 i Kalhave, Hornborg sogn.

Hun blev gift d. 21. juli 1951 hos sognefogeden i Kølkeær med

Niels Ole Olesen

der er født d. 12. marts 1925 i Skibby som søn af postbud Kristian Olesen og hustru Marie. - Ægteskabet blev ophævet i 1957.

Bopæl: Solitudevej, Kølkeær.

Nanna Kristine Grejfenstein Johansen gik i skole i Demstrup samt i Viborg og lærte derefter husgerning i Søby og Herning.

Niels Ole Olesen gik i skole i Skibby. Han stod en tid i lære som slagter, men afbrød læretiden og har siden virket som arbejdsmand, afbrudt af militærtjeneste i Aarhus og i Alme-gaardslejren paa Bornholm.

II. C. 4. b. 3) a)

Bodil Elinor Grejfenstein Olesen

er født d. 15. juni 1949 i Søby.

II. C. 4. b. 3) b)

Ole Olesen

er født d. 29. november 1951 i Søby.

II. C. 4. b. 3) c)

Jørgen Olesen

er født d. 28. december 1952 i Søby.

II. C. 4. b. 4)

Kai Leo Johansen

er født d. 12. maj 1941 i Viborg.

Bosat: Helsingør.

Kai Leo Johansen arbejder som murer i Helsingør.

II. C. 4. b. 5)

Jørgen Grejfenstein Johansen

er født d. 22. maj 1944 i Viborg.

Bosat: Gyldenstræde 6, Helsingør.

Jørgen Grejfenstein Johansen er ligesom broderen Kai Leo beskæftiget som murer i Helsingør.

II. C. 4. c.

Knud Adolf Bernhard Johansen

er født d. 24. september 1899 paa Gyllingnæs, Gylling sogn.

Han blev gift første gang d. 8. februar 1931 i Nim med

Karen Antonia Thomassen

Hun er født d. 15. juni 1910 i Sødring som datter af arbejdsmand Anton Thomassen og hustru Karen Marie, og hun døde d. 26. april 1948 i Silkeborg.

Knud Adolf Bernhard Johansen blev derpaa gift anden gang d. 19. marts 1949 paa raadhuset i Silkeborg med

Louise Wilhelmine Berg

der er født d. 13. januar 1908 i Gammelby, Jerne sogn, som datter af slagteriarbejder Kristian Berg og hustru Dorthea Kathrine Jessen.

Bosat: Ansvej 46, Alderslyst pr. Silkeborg.

Knud Adolf Bernhard Johansen gik i skole i Dyngby, Oldrup, Tinning og Hatting. Efter skolegangen arbejdede han et par aar ved landbruget, og i 1920 udlærtes han som mejerist i Langaa, hvorefter han arbejdede en tid i sin tidligere læreplads. Han havde derpaa ansættelse i Frederikshavn, i Saksøbing og siden 1930 har han virket i Silkeborg, afbrudt af 2½ aar i Slagelse, fra 1960 som fyrbøder ved spånpladefabrikken i Silkeborg.

Karen Antonia Thomassen og Louise Wilhelmine Berg, af hvilke sidstnævnte gik i skole i Jerne, har begge inden giftermålet været beskæftiget ved husgerning.

II. C. 4. c. 1)

Jørn Johansen

er født d. 17. september 1937 i Silkeborg, og han døde d. 15. august 1944 samme sted.

II. C. 4. c. 2)

Lis Johansen

er født d. 11. marts 1941 i Silkeborg.

Hun er beskæftiget som sygeplejemedhjælper paa Slagelse alderdomshjem.

II. C. 4. c. 3)

Grethe Johansen

er født d. 20. oktober 1945 i Silkeborg.

Hun virker som tekstilarbejderske i Silkeborg.

II. C. 4. d.

Hans Kristian Valdemar Johansen

er født d. 15. februar 1903 paa Gyllingnæs, Gylling sogn, og han døde d. 28. juni 1956 paa Fakse sygehus.

Han blev gift d. 2. april 1929 i Skive med

Marie Kirstine Knudsen

der er født d. 13. april 1906 i Vinderup, Sal sogn, som datter af bagermester Christian

Hansen Knudsen og hustru Else Larsine Larsen.

Bopæl: Lærkevej 3, Karise.

Hans Kristian Valdemar Johansen udlærtes efter skolegangen som mejerist og arbejdede bl. a. i Ribe, Rønbjerg samt Ringsted. I 1936 blev han mejeribestyrer i Varpelev, og da mejeriet i 1951 nedlagdes, overtog han et isdepot i Karise, som han drev indtil sin død.

Marie Kirstine Knudsen gik i skole i Balling og arbejdede derefter som ekspeditrice i bagerforretninger i Ribe, Thisted, Balling samt Skive. Hun har siden mandens død videredrevet isdepotet.

II. C. 4. d. 1)

Ada Johansen

er født d. 1. maj 1929 i Balling.

Hun blev gift d. 14. januar 1950 i Varpelev med

Tage Nielsen

der er født d. 1. november 1925 i Mosebølle, Roholte sogn, som søn af smedemester Jens Nielsen og hustru Valborg Julie Olsen.

Bosat: Hovedgaden 26, Svogerslev pr. Roskilde.

Ada Johansen gik i skole i Slagelse, Varpelev og Karise. I 1949 udlærtes hun som ekspedient inden for manufakturbranchen i St. Heddinge, og sommeren 1949 var hun elev paa husholdningsskolen i Haslev.

Tage Nielsen gik i skole i Roholte og stod derefter i smedelære hos faderen, hvor han udlærtes i 1944. I en aarrække arbejdede han som smed forskellige steder paa Sjælland, i 4½ aar drev han selvstændig smedie i Skibby, og efter i 8 aar at have været montør ved Svogerslev maskinfabrik fik han ansættelse som overmontør paa Hammerbo maskinfabrik i Roskilde.

II. C. 4. d. 1) a)

Allan Dam Nielsen

er født d. 14. marts 1952 i Roskilde.

II. C. 4. d. 1) b)

Ebbe Dam Nielsen

er født d. 14. marts 1952 i Roskilde.

II. C. 4. e.

Svend Harald Johansen

er født d. 15. august 1906 i Bøvlstrup, Bjerager sogn.

Han blev gift d. 29. december 1942 i Horsens med

Agnethe Jensen

der er født i Gullev sogn.

Bosat: Torstedlund pr. Skørping.

Svend Harald Johansen er beskæftiget som fodermester.

II. C. 4. e. 1)

Poul Erik Johansen

er født d. 25. januar 1943 i Gullev.

II. C. 4. e. 2)

Ole Johansen

er født d. 17. april 1950 i Bisgaard, Tamdrup sogn.

II. C. 4. e. 3)

Lars Johansen

er født d. 10. februar 1953 i Sdr. Elkær, Sulsted sogn.

II. C. 4.f.

Viggo Johansen

er født d. 27. maj 1910 i Ll. Østerhaab, Hatting sogn.

Bosat: Nørrevold 11, Varde.

Viggo Johansen gik i skole i Vinderslev samt i Hauge og har derefter bl. a. været landbrugsmedhjælper i Vinderslev, paa Marsvinslund, i V. Klejtrup og paa Tjele hovedgaard. I 3 perioder paa ialt 10 aar har han boet i Varde, hvor han nu er beskæftiget som staldkarl.

II. C. 4. g.

Ingrid Johanne Margrethe Johansen

er født d. 24. november 1917 i Vinderslev.

Hun blev gift d. 26. september 1943 i Silkeborg med

Holger Thomsen

der er født d. 9. maj 1914 i Haarby, Veng sogn, som søn af uddeler Jens Peter Thomsen og hustru Alma Jensen.

Bosat: Højvængen 7, Silkeborg.

Ingrid Johanne Margrethe Johansen gik i skole i Vinderslev, hvorefter hun lærte husgering hos Johannes Skottenborg. I ca. 10 aar var hun pakkerske paa Midtjydske Ægexport i Silkeborg, og senere har hun i 5 aar virket som husmoderafløser i Silkeborg.

Holger Thomsen gik i skole i Haarby og stod derpaa i koloniallære i Haarby brugsforening. Da han var blevet udlært, aftjente han sin værnepligt i Viborg, og efter hjemsendelsen var han i ½ aar vikar i forskellige brugsforeninger. I et aar havde han ansættelse i Asferg brugsforening, i 1938 bestod han handelseksamen fra handelshøjskolen i Aarhus, og samme aar blev han ansat som kommis i Silkeborg brugsforening. Fra 1946 til 1947 virkede han som bestyrer der, og han har siden været uddeler.

II. C. 4. g. 1)

Birte Elisabet Thomsen

er født d. 1. april 1947 i Silkeborg.

II. C. 4. g. 2)

Lene Elisabet Thomsen

er født d. 4. november 1949 i Silkeborg.

II. C. 4. g. 3)

Jens Peter Thomsen

er født d. 2. november 1955 i Silkeborg.

II. C. 5.

Anton Mouritsen

er født d. 28. oktober 1879 i Palstrup skov, Højbjerg sogn, og han døde d. 23. april 1956 i Glostrup.

Hans daab fandt sted d. 26. december 1879, og faddere var pigerne Marie Vestergaard og Oline Duelund fra Palstrup samt husmand Niels Thomsen fra Døssing, ungkarl Mads Peter Mouritsen fra Hinge sogn og ungkarl Jens Mathias Kristensen fra Midstrup.

Anton Mouritsen blev gift d. 30. november 1904 i Reersø, Kirke-Helsinges sogn, med

Kristine Sofie Nielsen

Hun er født d. 9. april 1883 i Assentorp, Stenmagle sogn, som datter af boelsmand Knud Nielsen og hustru Marie Petersen, og hun døde d. 16. april 1956 i Glostrup.

Bosat: Mortenstrup pr. Jystrup Midtsj.

Anton Mouritsen gik i skole i Højbjerg og var desuden to gange elev paa Ask højskole. Han lærte landbruget og tjente bl. a. i Slagslunde præstegaard samt paa Frederiksdal i Højbjerg, hvorpaa han i 8 aar drev en ejendom i Reersø. I ca. 2 aar opholdt han sig derpaa i København, hvor han hjalp broderen Mouritz Christian, og efter i 5 aar at have haft selvstændig grøntforretning overtog han en gaard i Mortenstrup, som han drev indtil 1936, da den afstodes til sønnen Niels Vilhelm.

Kristine Sofie Nielsen gik i skole i Assentorp. Efter skolegangen lærte hun husgerning, og en tid var hun husbestyrerinde i Slagslunde.

II. C. 5. a.

Marie Magdalene Mouritsen

er født d. 25. oktober 1905 i Reersø, Kirke-Helsinges sogn.

Hun blev gift d. 1. maj 1934 i Hedehusene, Høje-Taastrup sogn, med

Albert Emil Devald Jensen

der er født d. 29. maj 1903 i Vindinge, som søn af gaardejer Hans Chrilles Jensen og hustru Johanne Devald.

Bosat: Luddalsvej 6, Glostrup.

Marie Magdalene Mouritsen gik i skole paa Nørrebro i København. Hun lærte husgerning og tjente forskellige steder i København samt en tid paa en herregaard, hvorefter hun var husbestyrerinde i Ballerup.

Albert Emil Devald Jensen gik i skole i Roskilde og har desuden været paa højskole i Aarhus. Han udlærtes som mekaniker, og efter i 1923 at have aftjent sin værnepligt ved søværnet. opholdt han sig 8 aar i Amerika. Han har siden været beskæftiget som arbejdsmand. II. C. 5. a. 1)

Ruby Magda Jensen

er født d. 31. maj 1934 i Hedehusene, Høje-Taastrup sogn.

Hun blev gift d. 17. august 1957 i Glostrup, København, med

Arly Vagn Nielsen

der er født d. 22. juni 1932 i Kalundborg som søn af gasværksarbejder Svend Nielsen.

Bosat: Luddalsvej 6, Glostrup.





Arly Vagn Nielsen er beskæftiget som kontorassistent.

II. C. 5. a. 1) a)

Stig Svend Nielsen

er født d. 24. januar 1963 i Glostrup.

II. C. 5. b.

Niels Vilhelm Mouritsen

er født d. 20. november 1908 i Reersø, Kirke-Helsingø sogn.

Han blev gift d. 17. maj 1936 i Sankt Jacobs kirke, København, med

Ellen Margrethe Hedebye

der er født d. 3. februar 1902 i Aarhus som datter af grosserer Hans Hedebye og hustru Karen Sofie Pedersen Osted.

Bosat: Jystrup Midtsj.

Niels Vilhelm Mouritsen gik i skole i København. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente i Assentorp samt i Højstrup. Vinteren 1931-1932 var han elev paa Tune landbo-skole, og i 1936 overtog han faderens gaard i Mortenstrup, som han drev indtil 1960, da den blev forpagtet ud. Han har nu ansættelse som kontorbestyrer for Andelsbankens kontor i Jystrup. - Niels Vilhelm Mouritsen har siden 1946 været sogneraadformand i Jystrup - Hvalsøllille kommune. Han er desuden bl. a. landvæsenskommissær, formand for Jystrup brugsforening og suppleant for formanden for landvæsenets nævn i Ringsted retskreds. I sin egenskab af revisor fører han en del regnskaber, og endelig er han medhjælper ved Ringsted-Haslev egnens pantefogedcentral.

Ellen Margrethe Hedebye gik i skole i København og var derefter kontorelev hos Crome & Goldschmidt. Efter at være blevet udlært havde hun i 4 aar ansættelse som kontorassistent paa Wessel & Wett's fabriker i København, og siden 1962 har hun virket som sygemedhjælper.

II. C. 5. b. 1)

Kirsten Mouritsen

er født d. 28. januar 1938 i Mortenstrup, Jystrup sogn.

Hun blev gift d. 17. oktober 1959 i Jystrup med

Hans Erik Hansen

der er født d. 24. august 1936 i Jystrup, som søn af tromlefører Henry Anders Andreas Har-jensen og hustru Magda Johanne Brodersen.

Bosat: Manderup pr. Roskilde.

Hans Erik Hansen er beskæftiget som disponent.

II. C. 5. b. 2)

Ole Mouritsen

er født d. 5. maj 1941 i Mortenstrup.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

II. C. 5. b. 3)

Bente Mouritsen

er født d. 2. februar 1944 i Mortenstrup.

Hun staar i lære som handelsmedhjælper i København.

II. C. 5. b. 4)

Niels Mouritsen

er født d. 30. august 1945 i Mortenstrup.

Han er ligesom broderen Ole beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

II. C. 5. c.

Anna Kirstine Mouritsen

er født d. 9. september 1912 i København.

Hun blev gift d. 28. oktober 1941 i Jerusalems kirke i København, med

Martin Louis Devald Jensen

der er født d. 28. december 1906 i Vindinge som søn af gaardejer Hans Chrilles Jensen og hustru Johanne Devald.

Bosat: Køgevej 198, Greve strand.

Anna Kirstine Mouritsen gik i Hellig Kors gades skole i København samt i Jystrup skole. Hun var derefter beskæftiget som husholdningselev og husassistent samt ekspeditrice i en smør- og kaffeforretning i Ringsted.

Martin Louis Devald Jensen gik i skole i Vindinge og lærte derefter landbruget hjemme. I 1948 købte han en bladkiosk paa Køgevej, og denne driver han stadig, samtidig med at han har haandkøbsudsalg for medicinalvarer.

II. C. 5. c. 1)

Ulla Bodil Jensen

er født d. 9. januar 1943 i Hedehusene, Høje-Taastrup sogn.

Hun er bankassistent og bor hjemme.

II. C. 5. c. 2)

Roald Knud Devald Jensen

er født d. 2. oktober 1949 paa Greve strand, Greve sogn.

II. C. 5. c. 3)

Bernt Chrilles Devald Jensen

er født d. 15. oktober 1950 paa Greve strand.

II. C. 6.

Carl Ditlev Frederik Mouritsen

er født d. 25. januar 1883 i Palstrup skov, Højbjerg sogn.

Han blev døbt d. 4. februar 1883, og faddere var jomfruerne Caroline Jessen og Karen Heiberg fra Palstrup, ungarl Movrits Chr. Mouritsen fra Tange samt ungarlene Knud Lykkegaard og Hans Jakobsen, begge fra Palstrup.



II. C. 7

Niels Frederik Mouritsen

er født d. 28. juni 1885 i Palstrup skov, Højbjerg sogn.

Han blev døbt d. 5. juli 1885, og faddere var pigen Sofie Charlotte Duelund fra Palstrup og husmand Niels Møller Thomsens hustru fra Skovlund samt husfæster Mikael Chr. Christensen, ungkarl Movrits Chr. Mouridsen og ungkarl Mikael Chr. Movridsen, alle fra Palstrup.

Niels Frederik Mouritsen blev gift d. 24. november 1912 i Kjellerup, Hørup sogn, med Andreette Kristensen

Huner født d. 6. oktober 1883 i Pederstrup, Vinderslev sogn, som datter af skomager Andreas Kristensen, og hun døde d. 28. marts 1934 i Silkeborg.

Bosat: Estrupgade, Silkeborg.

Niels Frederik Mouritsen har tidligere været beskæftiget som togfører og er ny pensionist.

II. C. 7. a.

Edith Caroline Mouritsen

er født d. 18. december 1914 i Silkeborg.

Hun blev gift d. 4. maj 1940 med

Niels Svenning Jensen

der er født d. 9. juni 1913 i Hammerum, Gellerup sogn, som søn af handelsrejsende Jens Svenning Jensen og hustru, f. Andersen.

Bosat: Frydensgade 26, Silkeborg.

Niels Svenning Jensen er beskæftiget som prokurist i Silkeborg.

II. C. 7. a. 1)

Ib Svenning Jensen

er født d. 18. marts 1942 i Silkeborg.

Han er beskæftiget som manufakturelev i Herning.

II. C. 7. a. 2)

Jette Svenning Jensen

er født d. 7. marts 1945 i Silkeborg.

II. C. 7. a. 3)

Lise Svenning Jensen

er født d. 17. februar 1954 i Silkeborg.

II. C. 7. b.

Ruth Mouritsen

er født d. 18. august 1918 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Estrupgade, Silkeborg.

II. D.

Mette Cathrine Mouritsen

er født d. 6. september 1843 i Vinderslev.

Hun blev døbt d. 22. oktober 1843; fasteren, pige Johanne Poulsdatter fra Kjellerup, bar hende, og faddere var smed Anders Skaarups hustru fra Vinderslev, aftægtsgaardmand Søren Madsen, gaardmand Knud Madsen og urmager Søren Krogsgaard fra Vinderslev.

II. E.

Jensine Mouritsen

er født d. 18. september 1846 i Vinderslev, og hun døde d. 14. marts 1899 i Mausing, Vinderslev sogn, og blev begravet d. 21. marts.



Hun blev døbt d. 29. november 1846; pigen Ane Kirstine Nielsdatter fra Brandstrup bar hende, og faddere var Johanne Poulsdatter fra Vinderslev, Jacob Sørensen, Andreas Mathiasen og Niels Jørgensen fra Vinderslev.

Jensine Mouritsen blev gift første gang d. 15. november 1866 i Vinderslev med Johan Vendel Jensen

Førlovere ved vielsen var husmand Mouritz Poulsen fra Vinderslev og gaardmand Jens Nielsen Steenholt fra Mausing.

Johan Vendel Jensen er født d. 10. maj 1842 i Ulrøgel, Torning sogn, som søn af husmand Jens Hansen Smed og hustru Ane Cathrine Vinkler, og han døde d. 3. april 1874 i Serup og blev begravet d. 11. april.

Han blev hjemmedøbt d. 20. maj 1842 og fremstillet i kirken d. 26. juni samme aar; faddere var pigen Christine Jensdatter fra Ungstrup skole, husmand Johan Vinkel fra Vinderslev samt ungkarlene Laust Andersen og Hans Peter Jensen fra Ulrøgel.

Jensine Mouritsen blev gift anden gang d. 11. august 1875 i Serup med enkemanden



### Thomas Jensen Munk

Forlovere ved vielsen var husmændene Mouritz Poulsen fra Hingeballe og Johan Petersen fra Sinding.

Thomas Jensen Munk er født d. 7. august 1831 i Hvinningdal, Balle sogn, som søn af husmand og smed Jens Pedersen Smed og hustru Ane Margrethe Nielsdatter, og han døde d. 1. april 1911 i Alderslyst, Balle sogn, og blev begravet d. 7. april.

Hans daab fandt sted d. 11. september 1831, og faddere var Sognefoged Jens Christensens hustru Birthe Nielsdatter og husmand Lars Jensen Nedergaards hustru Ane Marie Danielsdatter, begge fra Balle, samt gaardmand Jens Eriksen fra Kjærgaard.

Bosat: Mausing pr. Kjellerup.

Jensine Mouritsen og Johan Vendel Jensen boede i Mausing indtil 1873, da de flyttede til Serup, hvor han virkede som bysmed indtil sin død. Efter at Jensine Mouritsen derpaa var blevet gift anden gang, flyttede familien tilbage til Mausing, hvor Thomas Jensen Munk var boelsmand.

II. E. 1.

### Ane Cathrine Jensen

er født d. 2. januar 1868 i Mausing, Vinderslev sogn, og hun døde d. 6. august 1928 i Ø. Bording, Balle sogn.

Hun blev døbt d. 8. marts 1868; gaardmand Jens Steenholt's hustru fra Mausing bar hende, og faddere var gaardmand Hans Jørgen Sørensens hustru, husmand Mouritz Poulsen fra Vinderslev, husmand Søren Christensen fra Fruerlund og ungkarl Niels Mouritsen fra Mausing.

Ane Cathrine Jensen blev gift d. 9. april 1897 i Vinderslev med

### Andreas Jensen

Forlovere ved vielsen var indsidder Thomas Jehsen og aftægtsgaardmand Mikael Jensen fra Mausing.

Andreas Jensen er født d. 26. juli 1870 i Nr. Thise, Thise sogn, som søn af husmand og skomager Søren Jensen og hustru Ane Marie Christensen, og han døde d. 15. maj 1931 i Ø. Bording, Balle sogn.

Han blev døbt d. 11. september 1870, og faddere var pigen Johanne Christensen fra Jebjerg, gaardmand Christen Pedersen og dennes hustru Mariane Pedersen fra Hedegaard i Thise sogn samt ungkarl Jens Christensen fra Jebjerg og gaardmand Jens Pedersen fra Hegnet.

Bosat: Ø. Bording.

Ane Cathrine Jensen gik i skole i Mausing. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente i Mausing samt i Grølsted.

Andreas Jensen gik i skole i Thise, hvorefter han havde forskellige pladser ved landbruget. I ca. 1897 købte han en ejendom i Kragelund, og efter desuden at have boet i Sejling samt i Alderslyst overtog han i 1904 et husmandssted paa ca. 15 tdr. land i Ø. Bording. Ca. 4 tdr. land blev solgt fra, og samtidig med at han var vejmand paa strækningen Balle- Kragelund,



drev han derefter ejendommen indtil sin død, hvorpaa den overtoges af datteren Marie. -  
Andreas Jensen var i 25 aar distriktsforstander for Husmandsbrandkassen.

II. E. 1. a.

Marie Kærgaard Jensen

er født d. 22. august 1898 i Kragelund.

Hun blev gift d. 2. juli 1933 i Balle med

Jens Marius Pedersen

der er født d. 25. juli 1904 i Kvorning som søn af husmand Morten Pedersen og hustru Johanne Marie Jensen. (se II. E. 4.)

Bosat: Ø. Bording.

Marie Kærgaard Jensen gik i skole i Ø. Bording. Hun lærte efter skolegangen husgerning forskellige steder paa egnen samt i Foldingbro og var i 1921 elev paa Ryslinge højskole, ligesom hun havde et ophold paa Borris landbrugsskole. Ved faderens død i 1931 overtog hun dennes husmandssted i Ø. Bording.

Jens Marius Pedersen gik i skole i Nr. Vinge, og han havde derefter forskellige pladser ved landbruget i Nr. Vinge, Fovlum, Vejrumbro og Ingstrup. Ved giftemaalet med Marie Kærgaard Jensen overtog han husmandsstedet i Ø. Bording, som han stadig driver.

II. E. 1. a. 1)

Johanne Kathrine Pedersen

er født d. 10. marts 1935 i Ø. Bording, Balle sogn.

Hun blev gift d. 17. december 1955 i Balle med

Martin Vistisen

der er født d. 29. oktober 1929 i Gl. Rye, Rye sogn, som søn af boelsmand Jacob Vistisen og hustru Gerda Marie Møldrup.

Bosat: Grauballe.

Johanne Kathrine Pedersen gik i skole i Ø. Bording og var desuden elev paa Jebjerg ungdomsskole. Efter skolegangen lærte hun husgerning og tjente forskellige steder paa Silkeborgegnen samt et aar i Jebjerg.

Martin Vistisen gik i skole i Glarbo og tjente derefter som landbrugsmedhjælper paa egnen omkring Gl. Rye samt i Sejling og ved Ringe paa Fyn. I 1955 købte han en ejendom i Grauballe paa 5 tdr. land og denne driver han nu, samtidig med at han arbejder paa et savværk i Silkeborg.

II. E. 1. a. 1) a)

Jørgen Vistisen

er født d. 2. marts 1957 i Grauballe, Svstrup sogn.

II. E. 1. a. 1) b)

Kirsten Vistisen

er født d. 16. april 1960 i Grauballe.

II. E. 1. a. 2)

Erik Kærgaard Pedersen

er født d. 17. december 1937 i Ø. Bording, Balle sogn.

Bosat: Ingstrup pr. Viborg.

Erik Kærgaard Pedersen er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.



II. E. 1. b.

Jensine Kærgaard Jensen

er født d. 10. maj 1900 i Kragelund.

Hun blev gift d. 4. juni 1925 i Balle med

Mads Pedersen

der er født d. 26. oktober 1901 i Sdr. Lovrup, Gørding sogn, som søn af landmand Frederik Pedersen og hustru Anna Marie Sørensen.

Bosat: Sdr. Lovrup pr. Gørding.

Jensine Kærgaard Jensen gik i skole i Ø. Bording og var derefter husassistent i bl. a. Balle, Sejling, Sinding, Funder og Jebjerg. Sommeren 1923 var hun elev paa Ryslinge højskole.

Mads Pedersen gik i skole i Sdr. Lovrup og var desuden i 1917 elev paa Holsted ungdomsskole. Han lærte landbruget hjemme samt i en plads i Aabølling, og i 1924 overtog han sin nuhavende ejendom, der er paa 13 tdr. land.

II. E. 1. . b. 1)

Ingeborg Pedersen

er født d. 14. april 1926 i Sdr. Lovrup, Gørding sogn.

Hun blev gift d. 1. november 1944 i Holsted St. med

Alfred Martinus Madsen

der er født d. 16. februar 1919 i Krogager, Ansager sogn, som søn af landmand Johannes Madsen og hustru Bodil Marie Vinding.

Bosat: Fladsbjerg pr. Gørding.

Ingeborg Pedersen gik i skole i Sdr. Lovrup og lærte derefter husgerning i Holsted St. samt i Brørup.

Alfred Martinus Madsen gik i skole i Stenderup. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente forskellige steder paa sin hjemegn samt i Hjerting og i Holsted St. Fra 1948 til 1950 drev han et husmandssted i Sdr. Lovrup, og han virkede derefter som fodermester, hovedsagelig i Holsted St., indtil han i 1958 overtog sin nuhavende ejendom, der er paa 12 tdr. land.

II. E. 1. . b. 1)a)

Inga Marie Madsen

er født d. 25. februar 1945 i Holsted St.

Hun er beskæftiget som husassistent i Svelvig, Norge.

II. E. 1. b. 1) b)

Leif Johannes Madsen

er født d. 14. maj 1948 i Sdr. Lovrup, Gørding sogn.

II. E. 1. b. 1) c)

Asta Jensine Madsen

er født d. 3. juni 1952 i Holsted St.

II. E. 1. b. 1) d)

Tonny Mads Kærgaard Madsen

er født d. 5. januar 1960 i Fladsbjerg, Gørding sogn.

II. E. 1. b. 2)

Frederik Andreas Pedersen

er født d. 29. august 1930 i Sdr. Lovrup, Gørding sogn.

Han blev gift d. 14. april 1956 i Vraadal, Kviteseid i Norge, med  
Berit Brokke  
der er født d. 27. marts 1937 i Vraadal, som datter af lærer Henrik Brokke og hustru Astrid Ormtveit.

Bosat: Nyveien 10, Holmestrand, Norge.

Frederik Andreas Pedersen opholdt sig i Sdr. Lovrup indtil sit 17de aar og arbejdede derefter 2 aar i København. I 1949 rejste han til Norge, hvor han nu er specialarbejder ved Nordisk Aluminiums Industri i Holmestrand. I 1957 fik han norsk statsborgerskab.

II. E. 1. b. 2) a)

Astrid Brokke Pedersen

er født d. 31. maj 1956 i Vraadal.

II. E. 1. b. 2) b)

Mads Pedersen

er født d. 6. marts 1960 i Holmestrand.

II. E. 1. b. 3)

Anna Kathrine Pedersen

er født d. 10. juni 1933 i Sdr. Lovrup, Gørding sogn.

Hun blev gift d. 3. november 1957 i Holsted St., med

Vagn Nielsen

der er født d. 8. oktober 1929 i Holsted St. som søn af handelsmand Hans Erik Nielsen og hustru Mette Cathrine Jepsen.

Bosat: Jernbanegade 25, Holsted St.

Anna Kathrine Pedersen gik i skole i Sdr. Lovrup og var desuden i 1949 elev paa Ølgod ungdomsskole. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente Sdr. Lovrup, Tirslund og Holsted St. I 1952 besøgte hun Ryslinge højskole, og efter at have virket som servitrice i Holsted St. og i Vejen samt paa Fanø blev hun i 1960 gymnastiklærerinde ved Holsted St. 's skole, hvor hun siden har været beskæftiget.

Vagn Nielsen gik i skole i Holsted St., og lærte derefter landbruget hjemme samt i bl. a. Føvling og Vejen. I to aar var han kontrolassistent i Lintrup, og siden 1957 har han handlet med bl. a. grise og kreaturer.

II. E. 1. b. 4)

Astrid Pedersen

er født d. 19. maj 1936 i Sdr. Lovrup, Gørding sogn.

Hun blev gift d. 15. juli 1961 i Gørding med

Rolf Rødby

der er født d. 10. oktober 1929 i Strømm, Norge som søn af gaardejer Marnus Rødby og hustru Tora Haugland.

Bosat: Strømm, Svelvik, Norge.

Rolf Rødby er gaardejer i Strømm.

II. E. 1. b. 4) a)

Finn Rødby

er født d. 30. maj 1962 i Drammen, Norge.

II. E. 1. b. 5)

Bent Johannes Pedersen

er født d. 6. januar 1938 i Sdr. Lovrup, Gørding sogn.

Bosat: Nørrebrogade 5 b, København N.

Bent Johannes Pedersen gik i skole i Sdr. Lovrup og tjente derefter som landbrugsmedhjælper ved Brørup samt i Holsted St. Fra 1957-1958 aftjente han sin værnepligt ved 7. regiment, og efter at have arbejdet en tid i Lintrup besøgte han vinteren 1959-1960 Den jyske Idrætshøjskole i Vejle. I 1960 fik han ansættelse som portøraspirant ved DSB i København, og i 1962 udnævntes han til portør. - Bent Johannes Pedersen er meget haandboldinteresset og har flere steder været medlem af det lokale haandboldudvalg.

II. E. 1. b. 6)

Svend Pedersen

er født d. 15. marts 1940 i Sdr. Lovrup, Gørding sogn.

Bosat: Sdr. Lovrup pr. Gørding.

II. E. 1. b. 7)

Andreas Kærgaard Pedersen

er født d. 3. marts 1945 i Sdr. Lovrup, Gørding sogn.

Baade han og broderen Svend er beskæftigede som landbrugsmedhjælpere.

II. E. 1. c.

Thora Kærgaard Jensen

er født d. 30. december 1901 i Sejling, og hun døde d. 26. juli 1928 i Aatte, Føvling sogn.

Hun blev gift d. 20. juni 1924 i Balle med

Johannes Hansen Truelsen

der er født d. 15. juli 1896 i Aatte som søn af landmand Thomas Truelsen og hustru Marie Magdalene Sørensen.

Bosat: Foldingbro pr. Brørup.

Thora Kærgaard Jensen lærte efter skolegangen husgerning og var desuden elev paa Ryslinge højskole.

Johannes Hansen Truelsen er uddannet ved landbruget og drev i en aarrække en ejendom i Aatte.

II. E. 1. c. 1)

Andreas Truelsen

er født d. 21. september 1925 i Aatte, Føvling sogn.

Han blev gift d. 20. juni 1950 i Lintrup med

Ingeborg Kathrine Jacobsen

der er født d. 18. august 1926 i Mejlby, Lintrup sogn, som datter af gaardejer Johannes Sørensen Jacobsen og hustru Karen Kathrine Platz.

Bosat: Mejlby pr. Lintrup.

Andreas Truelsen gik i skole i Føvling samt i Mejlby og lærte derefter landbruget hjemme samt i en plads af et aars varighed. Vinteren 1945-1946 var han elev paa en højskole i Kolding, fra 1946 til 1947 aftjente han sin værnepligt ved 1. regiment, og i 1952 overtog han forpagtningen af hustruens fødegaard, der er paa ca. 47 tdr. land.

Ingeborg Kathrine Jacobsen gik i skole i Mejlbj. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var desuden en tid ekspeditrice i en bagerforretning i Foldingbro.

II. E. 1. c. 1) a)

Hans Kærgaard Truelsen

er født d. 9. januar 1954 i Mejlbj, Lintrup sogn.

II. E. 1. c. 1) b)

Thora Kærgaard Truelsen

er født d. 22. juni 1955 i Mejlbj.

II. E. 1. d.

Ingeborg Kærgaard Jensen

er født d. 27. februar 1907 i Ø. Bording, Balle sogn, og hun døde d. 19. august 1922 samme sted.

II. E. 2.

Karen Marie Jensen

er født d. 14. marts 1870 i Mausing, Vinderslev sogn, og hun døde d. 14. april 1948 i Alderslyst.

Hun blev hjemmedøbt d. 23. marts 1870 og fremstillet i kirken d. 1. maj samme aar; indsidder Christen Andersens hustru fra Mammen bar hende, og pigen Nielsine Nielsen fra Mausing stod hos., Faddere var Gaardmand Hans Jørgen Sørensen fra Mausing, gaardmand Jens Christian Nielsen, ligeledes fra Mausing, og husmand Mouritz Poulsen fra Vinderslev.

Karen Marie Jensen blev gift d. 4. november 1898 i Skjern ved Bjerringbro med

Christen Pedersen

Han er født d. 5. marts 1863 i Vindum som søn af gaardejer Peder Eriksen og hustru Kirsten Marie Christensen, og han døde i foråret 1936 i Alderslyst.

Bosat: Alderslyst pr. Silkeborg.

Christen Pedersen var skomager i Tindbæk, men flyttede senere til Alderslyst, hvor han drev skomagerværksted og desuden arbejdede som reservepostbud.



II. E. 3.

Ane Marie Christine Jensen

er født d. 22. september 1872 i Mausing, Vinderslev sogn, og hun døde d. 24. november 1941 i Almtoft, Hørup sogn.

Hun blev døbt d. 27. oktober 1872; husmand Mouritz Poulsens hustru fra Vinderslev bar hende, pigen Kirsten Marie Nielsen fra Mausing stod hos, og faddere var gaardmand Hans Jørgen Sørensen, gaardmand Jens Christian Nielsen fra Mausing og ungkarl Mads



Peder Mouritsen fra Serup.

Ane Marie Christine Jensen blev gift d. 5. oktober 1906 i Hørup med

Anders Kristian Skottenborg

og forlovere ved vielsen var gaardmand Jens Møller fra Hørup og musiker Ditlev Trapp Langmann-Bjerregaard fra Kjellerup.

Anders Kristian Skottenborg, der den 27. juli 1905 fik navneændring fra Anders Kristian Andersen, er født d. 10. august 1878 i Illerhede, Grønbæk sogn, som søn af husmand Anders Peter Andersen og hustru Jensine Jakobine Johansen.

Han blev hjemmedøbt d. 10. september 1878 og fremstillet i kirken d. 10. november samme aar; faddere var pigen Jensine Johansen fra Grønbæk, pigen Dorthea Marie Andersen fra Illerhede, aftægtsgaardmand Anders Kr. Johansen og aftægtsgaardmand Anders Skottenborg, begge fra Illerhede, samt husmand Jens Andersen fra Ans.

Bosat: Almtoft pr. Kjellerup.

Anders Kristian Skottenborg gik i Skovsborg skole. Han lærte landbruget i adskillige pladser, og i 1906 købte han en ejendom paa 14 tdr. land i Almtoft, som han i aarenes løb ombyggede. Saaledes opførte han i 1915 et nyt stuehus samt i 1923 nye udbygninger. Han drev ejendommen indtil 1941, da han afstod den til sønnen Johannes.

I anledning af Anders Kristian Skottenborgs 75 aars fødselsdag bragte Silkeborg avis følgende omtale:

"Fhv. Gaardejer Anders Kristian Skottenborg, Almtoft, fylder 75 Aar Mandag den 10. ds. Han stammer fra Iller, og som ung tjente han forskellige Steder, bl. a. som Bestyrer i mange Aar i Levring. Ved sit Giftermaal omkring 1905 købte han den Ejendom i Almtoft, der nu ejes af Sønnen, Gaardejer Johannes Skottenborg som overtog den i 1941 - samme Aar, som Hustruen døde. Han har aldrig givet sig af med offentlige Hverv. For det meste klarer han sig selv, og han holder sin Ejendom i fineste Orden baade ude og inde. Havearbejdet har altid været Skottenborgs Hobby, særlig de sidste Aar, men heller ikke Landmandsarbejdet vil han

trods de 75 lægge paa Hylden, og ofte søger han op til gaarden for at hjælpe til. Han har altid været tjenstvillig og aldrig været bange for at række en hjælpende Haand, derfor er han ogsaa vellidt blandt sine Naboer. Skottenborg er stadig rask og rørig og har altid et godt Humør. Der er ingen Tvivl om, at han i Dagens Anledning vil blive Genstand for stor Opmærksomhed."

II. E. 3. a.

#### Johannes Jensen Skottenborg

er født d. 5. februar 1908 i Almtoft, Hørup sogn.

Han blev gift d. 24. december 1930 i Sjørsløv med

#### Anne Marie Madsen

der er født d. 27. oktober 1904 i Sjørsløv, som datter af landmand Frands Marius Madsen og hustru Caroline Marie Olesen.

Bosat: Almtoft pr. Kjellerup.

Johannes Jensen Skottenborg gik i skole i Kjellerup. Han lærte landbruget hjemme og besøgte desuden Rønde højskole, og efter giftemaalet købte han en ejendom i Pederstrup, som han drev i 11 aar. I 1941 overtog han fødegaarden efter faderen, og denne, der nu er paa ca. 23 tdr. land, driver han stadig.

Anne Marie Madsen gik i skole i Sjørsløv. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og havde derpaa plads i ½ aar i køkkenet paa Kjellerup gl. sygehus samt 1 aar i huset i Kjellerup.

II. E. 3. a. 1)

#### Marie Skottenborg

er født d. 13. december 1931 paa Rigshospitalet i København.

Hun blev gift d. 27. oktober 1950 i Hørup med

#### Kristian Morten Østermark

der er født d. 21. juli 1926 i Frederiksdal, Kragelund sogn, som søn af gaardejer Peter Østermark og hustru Marie Mortensen.

Bosat: Frederiksdal pr. Engesvang.

Marie Skottenborg gik i skole i Mausing samt i Kjellerup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser paa Kjellerupegnen.

Kristian Morten Østermark gik i skole i Frederiksdal. Han blev efter skolegangen udlært ved landbruget, og vinteren 1947-1948 søgte han Hoptrup højskole. Fra 1948 til 1949 aftjente han sin værnepligt ved Livgarden i København, og i 1950 overtog han faderens gaard, der er paa 113 tdr. land.

II. E. 3. a. 1) a)

#### Gurli Margrethe Østermark

er født d. 7. september 1951 i Frederiksdal, Kragelund sogn.

II. E. 3. a. 1) b)

#### Jytte Else-Marie Østermark

er født d. 2. oktober 1954 i Frederiksdal.

II. E. 3. a. 2)

#### Ellen Skottenborg

er født d. 29. juni 1933 i Pederstrup, Vinderslev sogn.

Hun blev gift d. 30. marts 1954 i Hørup med



### Kristian Johan Nyrup

der er født d. 15. maj 1931 i Skræ, Torning sogn, som søn af gaardejer Peter Nyrup og hustru Kirstine Jacobsen.

Bosat: Fuglemose pr. Kjellerup.

Ellen Skottenborg gik i skole i Kjellerup, hvorefter hun lærte husgerning hjemme, ligesom hun havde plads i 1½ aar i Kjellerup samt 2 aar i Silkeborg.

Kristian Johan Nyrup gik i skole i Torning Vestermark og blev derefter uddannet i landbruget i Vinderslev samt i Herning. I 1952 aftjente han sin værnepligt i Viborg og i 1954 overtog han sin nuhavende ejendom, der er paa 18 tdr. land.

II. E. 3. a. 2) a)

### Lisbeth Nyrup

er født d. 6. september 1957 i Vinderslev.

II. E. 3. a. 3)

### Kristian Madsen Skottenborg

er født d. 24. juni 1935 i Pederstrup, Vinderslev sogn.

Bosat: Almtoft pr. Kjellerup.

Kristian Madsen Skottenborg, der er gift og har et barn, er beskæftiget som landmand.

II. E. 3. a. 4)

### Erik Madsen Skottenborg

er født d. 23. maj 1943 i Almtoft, Hørup sogn.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper i Almtoft.

II. E. 4.

### Johanne Marie Jensen

er født d. 24. august 1876 i Mausing, Vinderslev sogn, og hun døde d. 2. maj 1915 i Nr. Vinge.

Hendes daab fandt sted d. 17. september 1876; piggen Ane Marie Lauritsen fra Mausing bar hende, gaardmand Jens Christian Nielsens hustru fra Mausing stod hos, og faddere var ungkarl Mads Peter Mouritsen fra Serup, husmand Peder Christensen fra Mausing, og husmand Mourits Povelsen fra Hinge.

Johanne Marie Jensen blev gift ca. 1902 med

### Morten Pedersen

Han er født d. 18. november 1875 i Kvorning Nymark, Kvorning sogn, som søn af husmand Peder Mortensen og hustru Maren Christensen, og han døde d. 16. juli 1937 i Nr. Vinge.

Han blev døbt d. 28. november 1875, og faddere var ungpige Kirsten Johanne Mortensen, gaardmand Morten Simonsen og gaardmand Jens Pedersen Høgh, alle fra Kvorning.

Bosat: Nr. Vinge pr. Sdr. Onsild.



Morten Pedersen lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. i Tindbæk. Efter giftermålet boede han i ca. 2 aar i Kvorning, hvorefter han købte et husmandssted paa ca. 8 tdr. land i Nr. Vinge. Han tilkøbte senere et par tdr. land og drev ejendommen indtil sin død.

II. E. 4. a.

Jens Marius Pedersen

er født d. 25. juli 1904 i Kvorning.

Han blev gift d. 2. juli 1933 i Balle med

Marie Kærgaard Jensen

der er født d. 22. august 1898 i Kragelund, som datter af husmand Andreas Jensen og hustru Ane Cathrine Jensen. (Se II. E. 1. a.)

II. E. 4. b.

Thora Petrine Pedersen

er født d. 28. august 1905 i Kvorning.

Hun blev gift d. 27. maj 1934 i Lindknud med

Johannes Karl Hansen

der er født d. 17. januar 1908 i Hegnsgaard, Lindknud sogn, som søn af gaardejer Jens Frederik Hansen og hustru Marie Stengaard.

Bosat: Hegnsgaard, Okslund pr. Brørup.

Thora Petrine Pedersen gik i skole i Nr. Vinge samt i Vorning. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. paa Haslev højskole.

Johannes Karl Hansen gik i skole i Okslund. Efter skolegangen opholdt han sig 3 aar hjemme, hvor han lærte landbruget, og han havde derefter bl. a. plads paa Sjælland. I 1929 var han elev paa Haslev højskole, og i 1934 overtog han fødegaarden Hegnsgaard, der er paa 32 tdr. land.

II. E. 4. b. 1)

Ruth Hansen

er født d. 2. juni 1935 i Okslund, Lindknud sogn.

Bosat: A.D. Burcharths vej 17, Kolding.

Ruth Hansen gik i skole i Okslund, hvorefter hun opholdt sig hjemme i et par aar. I 1951 var hun elev paa Blaakilde ungdomsskole, og efter atter at have været hjemme en vinter var hun husassistent i Skodborg samt i Læborg. Hun gennemgik nu et aars kursus i barnepleje paa spædbørnshjemmet "Søfryd" i Silkeborg og arbejdede derpaa ½ aar paa spædbørnshjemmet i Gentofte. En sommer besøgte hun Faarevejle sygeplejeforskningskole, fra 1957 til 1961 gennemgik hun sygeplejeuddannelse paa Kommunehospitalet i København, og hun har nu ansættelse som sygeplejerske paa Kolding sygehus.

II. E. 4. b. 2)

Flemming Kaj Hansen

er født d. 20. december 1937 i Okslund, Lindknud sogn.

Bosat: Okslund pr. Brørup.

Flemming Kaj Hansen er landbrugsmedhjælper.

II. E. 4. b. 3)

Hanne-Marie Hansen

er født d. 24. marts 1939 i Okslund, Lindknud sogn.

Hun er beskæftiget som kokkepige i Sdr. Bjert.

II. E. 4. c.

Aksel Magnus Pedersen

er født d. 26. februar 1908 i Nr. Vinge.

Han blev gift d. 14. september 1945 i Ejstrupholm, Ejstrup sogn, med

Frida Sørine Jacobsen

der er født d. 18. august 1920 i Smedebæk, Ejstrup sogn, som datter af murermester Mikkel Jacobsen og hustru Anne Marie Sørensen.

Bosat: Ejstrupholm.

Aksel Magnus Pedersen gik i skole Nr. Vinge. Han lærte landbruget paa Nr. Vinge-egnen og arbejdede derefter som daglejer ved Randers samt i en tørvemose. I 1941 var han paa skovarbejde ved Grindsted med "Det flyvende Korps", og han var derefter beskæftiget i bl. a. Grarup og Dørslund brunkulslejer. I 10 aar var han derpaa murerarbejdsmand, og han er nu arbejdsmand i Ejstrupholm.

Frida Sørine Jacobsen gik i skole i Smedebæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning paa Brande-egnen samt i Ejstrupholm, og siden 1961 har hun arbejdet paa en tekstilfabrik i Thorlund.

II. E. 4. c. 1)

Anne-Marie Pedersen

er født d. 17. november 1946 i Ejstrupholm, Ejstrup sogn.

II. E. 4. d.

Olga Mathilde Pedersen

er født d. 5. august 1909 i Nr. Vinge.

Hun blev gift d. 24. juli 1938 i Nr. Vinge med

Harald Christian Andersen

der er født d. 6. september 1909 i Tølløse paa Sjælland søn af arbejdsmand Karl Andersen og hustru Sidse Marie Hansen.

Bosat: Ryesgade 68, København Ø.

Olga Mathilde Pedersen gik i skole i Nr. Vinge. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente i Sjørring, Bygum, Velds og Skibby samt 5 aar i København. Sommeren 1932 var hun elev paa Haslev højskole.

Harald Christian Andersen gik i skole i Nr. Vallenderød. Han lærte landbruget fra sit 11. aar og tjente bl. a. ca. 2 aar paa Nyvangsgaarden ved Tølløse samt ½ aar i Kirke-Saaby. Vinteren 1935-1936 var han elev paa Haslev højskole, og senere virkede han i 5½ aar som medhjælper i en viktualieforretning. I 1947 blev han ansat som gartner ved garnisonskirkegaarden i København, og siden 1957 har han haft ansættelse som kirketjener ved Fredens kirke i København.

II. E. 4. d. 1)

Inge Karen Andersen

er født d. 28. januar 1943 i København.

Hun virker som kontorassistent i København.

II. E. 4. e.

Aage Pedersen

er født 1910 eller 1911 i Nr. Vinge, og han døde som lille.

II. E. 4. f.

Aage Munk Pedersen

er født d. 27. februar 1912 i Nr. Vinge.

Han blev gift d. 7. april 1940 i Engesvang med

Klara Helga Laursen

der er født d. 30. marts 1915 i Aarhus som datter af husmand Hans Chr. Laursen og hustru Marie.

Bosat: Engesvang.

Aage Munk Pedersen gik i skole i Nr. Vinge samt i Ingstrup. Han arbejdede ved landbruget indtil 1940 og var saa arbejdsmand indtil 1951, da han startede gartneri med tilhørende forretning i Engesvang. Han var desuden siden 1947 reservepostbud i Engesvang.

Klara Helga Laursen gik i skole i Engesvang. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i Sinding og Sejling. Hun driver nu forretningen, som hører til gartneriet.

II. E. 4. f. 1)

Herdis Marie Pedersen

er født d. 30. april 1940 i Engesvang.

Hun blev gift d. 13. september 1959 i Engesvang med

Jørn Knudsen

der er født d. 19. november 1939 i Silkeborg som søn af slagter Cornelius Svendsen Knudsen og hustru Martha Andersen.

Bosat: Skolegade 32, Silkeborg.

Herdis Marie Pedersen gik i skole i Engesvang. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var desuden en tid beskæftiget som syerske paa en fabrik i Ikast.

Jørn Knudsen gik i skole i Silkeborg og var derefter til søs i en periode paa 5 aar. I 1959 aftjente han sin værnepligt ved søværnet, og han har siden haft forskelligt arbejde, sidst som repræsentant.

II. E. 4. f. 1) a)

Johnny Knudsen

er født d. 1. januar 1960 i Silkeborg.

II. E. 4. f. 2)

Vita Pedersen

er født d. 19. august 1945 i Engesvang.

Hun er beskæftiget som husassistent.

II. E. 5.

Jens Laurits Jensen

er født d. 5. oktober 1878 i Mausing, Vinderslev sogn, og han døde d. 12. december 1958 i Bække.

Hans daab fandt sted d. 10. november 1878; pigen Bolette Rasmussen fra Nisset i Lem-

ming sogn, bar ham, pigen Ane Marie Lauritsen fra Mausing stod hos, og faddere var aftægtsgaardmand Thomas Lauritsen fra Mausing, skrædder Christen Lauritsen ligeledes fra Mausing, og ungkarl Mads Peter Mouritsen fra Hinge.

Jens Laurits Jensen blev gift d. 27. maj 1910 i Læborg med

Kirstine Henriksen

og forlovere ved vielsen var aftægtsgaardmand Ole Jørgen Henriksen fra Vittrup mark og husmand Jens Christian Lund fra Murholm.



Kirstine Henriksen er født d. 16. januar 1882 paa Eskelund mark, Brørup sogn, som datter af husmand og skrædder Ole Jørgen Henriksen og hustru Hedevig Christine Lorentsen, og hun døde d. 2. april 1953 i Bække.

Hun blev døbt d. 23. februar 1882, og faddere var kroerjer Petersens hustru fra Vejen kro, købmand H. Henriksen fra Vejen, ungkarl Hans Jensen fra Estrupmark og pigen Marie Nielsen Knude fra Eskelund.

Bosat: Nordholm, Vittrup pr. Bække.

Jens Laurits Jensen lærte efter skolegangen landbruget og overtog svigerfaderens gaard "Nordholm" i Vittrup, som han drev i en længere aarrække og derefter afhændede.

II. E. 5. a.

Signe Jensen

er født d. 4. april 1911 i Vittrup, Lindknud sogn, og hun døde d. 29. september 1959 i Fredericia.

Hun blev gift d. 14. april 1933 i Læborg med

Harry Andersen Kjestrup

der er født d. 4. november 1910 i Tobøl, Føvling sogn, som søn af skrædermester Niels Andersen Kjestrup og hustru Kristiane Andrea Frederiksen.

Bosat: Vroldvej, Skanderborg.

Signe Jensen gik i skole i Nyby. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette.

Harry Andersen Kjestrup gik i skole i Tobøl. Han arbejdede ved landbruget fra sit 9. aar og havde fra 1938 til 1945 en ejendom paa 9 tdr. land i Folding kommune, hvorefter han drev en ejendom paa 18 tdr. land paa Vejen Vestermark indtil 1950, da han blev selvstændig vognmand i Brørup. I 1953 flyttede han til Fredericia, hvor han er beskæftiget som fabriksarbejder ved Voss A/S, indtil han i 1962 overtog Albani bryggeriernes øldepot i Skanderborg.

II. E. 5. a. 1)

Bent Andersen Kjestrup

er født d. 9. marts 1940 i Folding.

Han blev gift d. 4. november 1961 i Smerup med

Annelise Mariane Hansen

der er født d. 8. februar 1945 paa Fakse sygehus som datter af grafiker Max Schumann og Agnes Hansen.





Aage Jensen Nielsen gik i skole i Kragelund og var desuden elev paa Skanderup ungdomsskole. Han lærte landbruget, og efter i 1954 at have aftjent sin værnepligt i Tønder tjente han en tid i Foldingbro, hvorpaa han var fodermester i Københoved. Vinteren 1957-1958 besøgte han Vinding husmandsskole, og i 1958 overtog han sin nuhavende ejendom, der er paa 21 tdr. land.

Inga Kirstine Pedersen gik i skole i Tirslund. Efter skolegangen opholdt hun sig en tid hjemme, og hun var derefter husassistent i bl. a. Borris og Vig paa Sjælland samt kokkepige paa Bække kro.

II. E. 5. b. 2)

Inga Nielsen

er født d. 13. juli 1938 i Kragelund, Bække sogn.

Hun blev gift d. 24. juni 1961 i Bække med

Knud Gosvig

der er født d. 23. juni 1936 i Lunderskov, Skanderup sogn, som søn af gaardejer Mads Gosvig og hustru Dorthea Ladegaard.

Bosat: Lunderskov.

Inga Nielsen gik i skole i Kragelund og var desuden elev paa Skanderup ungdomsskole sommeren 1954. Hun lærte husgerning og tilbragte bl. a. 1 aar i Skodborg, 1½ aar i Gamst og 2½ aar i Jordrup. Vinteren 1959-1960 besøgte hun Uldum højskole, og den sidste tid inden giftermålet var hun husbestyrerinde i Kragelund.

Knud Gosvig gik i skole i Lunderskov og stod derefter i mekanikerlære ½ aar i Kolding. I 2½ aar var han landbrugsmedhjælper i Lunderskov, og efter at have været fodermester 2 aar i Skodborg samt 1 aar i Gelballe aftjente han fra 1956 til 1958 sin værnepligt i Hvorup ved Aalborg. I 1½ aar opholdt han sig derpaa hjemme, og efter et ophold paa Bygholm landbrugs-skole overtog han faderens gaard, der er paa 25 tdr. land.

II. E. 5. c.

Thomas Munk Jensen

er født d. 5. marts 1914 i Vittrup, Lindknud sogn.

Han blev gift d. 26. oktober 1940 i Vamdrup med

Astrid Hansen

der er født d. 20. januar 1920 i Lindelse paa Langeland som datter af smedemester Alfred Hansen og hustru Hansine.

Bosat: Haftrup pr. Vamdrup.

Thomas Munk Jensen gik i skole i Nyby. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente i Vittrup, Brørup og ved Odense. I 1940 overtog han sin nuværende ejendom, der er paa 12 tdr. land, og i 1961 opførte han her en ny ladebygning. - Thomas Munk Jensen har været medlem af bestyrelsen for flere foreninger i Vamdrup.

Astrid Hansen gik i Fuglsbølle skole og lærte derefter husgerning forskellige steder paa Langeland og Fyn. Hun har siden 1956 arbejdet paa fjerkræslagteriet i Vamdrup.

II. E. 5. d.

Johanne Marie Jensen

er født d. 4. maj 1916 i Vittrup, Lindknud sogn.

Hun blev gift d. 5. oktober 1938 i Læborg med

Laurits Madsen Sterup

der er født d. 4. april 1913 i Vejen som søn af husmand Mads Sterup og hustru Anna Brink.  
Bosat: Aalykke, Ll. Anst pr. Anst.

Johanne Marie Jensen gik i skole i Nyby. Hun var efter skolegangen beskæftiget som husassistent og havde plads i Læborg, ½ aar i Nyby, 4 aar i Gesten, ½ aar i Vejen og 1 aar i Askov.

Laurits Madsen Sterup gik i skole paa Vejen Vestermark samt i selve Vejen. Han lærte landbruget og tjente bl. a. i Thiset og i Københoved. Vinteren 1935-1936 besøgte han Ladelund landbrugsskole, og efter i et aar at have været bestyrer paa Vindinggaard ved Skibelund overtog han sin nuhavende ejendom, der er paa 30 tdr. land. - Laurits Madsen Sterup er formand for Anst husmandsforening og for den Radikale forening samt medlem af bestyrelsen for indkøbsforeningen i Ribe amt og for Ribe amts husmandsforening.

II. E. 5. d. 1)

Annelise Sterup

er født d. 4. november 1942 i Ll. Anst, Anst sogn, og hun døde d. 10. november 1945 paa Brørup sygehus.

II. E. 5. d. 2)

Villy Sterup

er født d. 6. januar 1947 i Ll. Anst.

Han er landbrugsmedhjælper i Holte.

II. E. 5. d. 3)

Lis Sterup

er født d. 12. maj 1948 i Ll. Anst.

Hun er beskæftiget som husassistent.

II. E. 5. . d. 4)

Erling Sterup

er født d. 10. april 1950 i Ll. Anst.

II. E. 5. d. 5)

Grethe Kirstine Sterup

er født d. 6. januar 1954 i Ll. Anst.

II. E. 5. d. 6)

Ove Sterup

er født d. 27. juni 1955 i Ll. Anst.

II. E. 5. e.

Ole Jørgen Munk Jensen

er født d. 29. april 1918 i Vittrup, Lindknud sogn.

Han blev gift d. 21. marts 1948 i Vamdrup med

Rigmor Søgaard

der er født d. 13. september 1929 i Vamdrup som datter af boelsmand Arendt Søgaard og hustru Emma Boisen.

Bosat: Anst.

Ole Jørgen Munk Jensen gik i skole i Nyby. Han var hjemme indtil sit 16. aar og tjente derefter - afbrudt af flere perioder hjemme - 1 aar i Brørup, 1½ aar i Holsted, ½ aar i

Københoved, ca. 1 aar paa Kragebjerg i Avnslev paa Fyn, 4½ aar i Vamdrup, ½ aar paa Klebækgaard i Lunderskov og 1 aar paa Skovborglund. I 1947 overtog han sin nuværende ejendom i Anst. Den var da paa 11 tdr. land, men i 1951 frasolgte Ole Jørgen Munk Jensen 2 tdr. land eng og tilkøbte andre 4 tdr. land ager, saaledes at ejendommen nu er paa 13 tdr. land.

Rigmor Søggaard gik i skole i Bække, Asbo og V. Vamdrup. Hun blev efter skolegangen uddannet ved husgerning og tjente bl. a. paa Højskolegården i Vamdrup, Frisenhavn i Hjarup, Stenskær i Farris og Lyngsholm i Vamdrup.

II. E. 5. e. 1)

Ejner Munk Jensen

er født d. 4. marts 1949 i Anst.

II. E. 5. e. 2)

Ulla Munk Jensen

er født d. 11. oktober 1951 i Anst.

II. E. 5. e. 3)

Henning Munk Jensen

er født d. 14. juli 1957 i Anst.

II. E. 5. e. 4)

Britta Munk Jensen

er født d. 20. februar 1962 i Brørup.

II. E. 5. f.

Jens Christian Munk Jensen

er født d. 24. marts 1921 i Vittrup, Lindknud sogn.

Han blev gift d. 17. februar 1948 i Anst

Anne Marie Jessen

der er født d. 18. april 1927 i Gamst, Anst sogn, som datter af gaardejer Peter Jacobsen Jessen og hustru Marie Sørensen.

Bosat: Gamst pr. Anst.

Jens Christian Munk Jensen gik i skole i Nyby og tjente derefter i Anst, Læborg, Lindknud og paa Sjælland. 1948 købte han sin nuhavende ejendom "Godthaab" i Gamst, der da var paa 8 tdr. land, men som nu har et tilliggende paa 19 tdr. land. - Jens Christian Munk Jensen er medlem af bestyrelsen for brugsforeningen og for forsamlingshuset.

Anne Marie Jessen gik i skole i Gamst og var desuden i 1943 elev paa Skanderup ungdomsskole. Hun lærte husgerning i Vejen og besøgte 1945-1946 husholdningsskolen i Kolding.

II. E. 5. f. 1)

Ejvind Jensen

er født d. 12. juni 1948 i Gamst, Anst sogn.

II. E. 5. f. 2)

Aase Jensen

er født d. 21. april 1949 i Gamst.

II. E. 5. f. 3)

Lis Jensen

er født d. 29. august 1950 i Gamst.

II. E. 5. f. 4)

Hans Munk Jensen

er født d. 25. februar 1952 i Gamst.

II. E. 5. f. 5)

Jytte Jensen

er født d. 27. oktober 1955 i Gamst.

II. E. 5. g.

Tage Munk Jensen

er født d. 20. december 1924 i Vittrup, Lindknud sogn.

Han blev gift d. 12. februar 1955 i Dalby paa Fyn med

Else Margrethe Rasmussen

der er født d. 20. november 1932 i Hersnap, Dalby sogn, som datter af savskærer Peter Christian Rasmussen og hustru Karen Pedersen.

Bosat: Anst.

Tage Munk Jensen gik i skole i Nyby. Han lærte efter skolegangen landbruget og arbejdede desuden fra sit 18. til sit 21. aar i Bække mose. I 1946-1947 aftjente han sin værnepligt i Sønderborg, i 1949 var han elev paa Vinding landbrugsskole og han drev derefter en ejendom paa ca. 5 tdr. land i Gamst indtil 1961, da han købte sin nuhavende ejendom, der er paa 11½ tdr. land. Denne driver han samtidig med at han arbejder paa mejeriet.

Else Margrethe Rasmussen gik i skole i Dalby og var derefter beskæftiget som husassistent forskellige steder paa hjemegnen. Hun har senere taget præliminæreksamen.

II. E. 5. g. 1)

Jørn Munk Jensen

er født d. 4. januar 1956 i Gamst, Anst sogn.

II. E. 5. g. 2)

Karin Munk Jensen

er født d. 10. marts 1957 i Gamst.

II. E. 5. g. 3)

Kurt Munk Jensen

er født d. 18. december 1959 i Gamst.

II. E. 5. g. 4)

Egon Munk Jensen

er født d. 20. januar 1961 i Gamst.

II. E. 6.

Else Margrethe Jensen

er født d. 24. januar 1881 i Mausing, Vinderslev sogn, og hun døde d. 2. august 1939 i Silkeborg.

Hun blev hjemmedøbt d. 2. februar 1881 og fremstillet i kirken d. 27. marts samme aar; husmand Søren Jensens hustru fra Mausing bar hende, gaardmand Carl Selmer Nielsens hustru fra Mausing stod hos, og faddere var husmand Mads Peter Mouritsen fra Hinge samt



Jacob Vestergaard og husmand Peter Christensen, begge fra Mausing.

Else Margrethe Jensen blev gift d. 10. april 1909 i Silkeborg med

Jens Nielsen

og forlovere ved vielsen var væver Hans Andreas Jørgensen og skomager Chr. Pedersen fra Alderslyst.

Jens Nielsen er født d. 25. februar 1885 i Balle sogn som søn af skomager Kristen Nielsen og hustru Mathiasine Karoline Olesen, og han døde d. 23. juni 1950 i Alderslyst.

Hans daab fandt sted d. 29. marts 1885 i den katolske kirke.

Bosat: Silkeborg.

Else Margrethe Jensen gik i skole i Mausing. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente i Kvorning, og den sidste tid inden giftermålet arbejdede hun paa en systue i Silkeborg.

Jens Nielsen havde i drengesaarene forskellige pladser som hyrdedreng og senere som landbrugsmedhjælper. I 1914 aftjente han sin værnepligt ved sikringsstyrken, og senere arbejdede han paa Lysbro teglværk samt paa Silkeborg maskinfabrik. Han var desuden en overgang bestyrer paa "ARBEJDE ADLER" Silkeborg.

II. E. 6. a.

Anna Jensine Jensen

er født d. 13. januar 1904 i Kvorning.

Hun blev gift d. 19. november 1939 i Silkeborg med

Hans Kristian Mathias Hansen

der er født d. 24. april 1905 i Okslund, Lindknud sogn, som søn af boelsmand Jens Frederik Hansen og hustru Marie Steengaard.

Bosat: Hvinningdal pr. Silkeborg.

Anna Jensine Jensen gik i skole i Silkeborg, Funder Kirkeby, Nørreskov, Funder og Kjellerup. Efter skolegangen var hun beskæftiget som husassistent en tid, derpaa i forretning i en aarrække, ligesom hun en tid arbejdede hos en tandtekniker. I 1930 besøgte hun Haslev højskole, og hun har desuden et aar været elev paa en handelsskole.

Hans Kristian Mathias Hansen gik i skole i Okslund og i Lindknud, hvorefter han var landbrugsmedhjælper flere steder i Sønderjylland. Senere havde han ansættelse som bestyrer for skellige steder, i 4½ aar havde han ejendommen "Bækkelund" ved Silkeborg, og efter i ½ aar at have boet i Vium overtog han sin nuværende ejendom i Hvinningdal, der er paa 16 tdr. land.

II. E. 6. a. 1)

Britta Steengaard Hansen

er født d. 25. januar 1941 i Silkeborg.

Hun er beskæftiget som syerske.

II. E. 6. a. 2)

Olfert Steengaard Hansen

er født d. 6. marts 1942 i Silkeborg.

Han blev gift d. 8. december 1962 i Blaahøj med

Lene Birthe Pedersen

der er født d. 15. november 1943 i Blaahøj.

Olfert Steengaard Hansen er beskæftiget som metalarbejder.

II. E. 6. a. 2) a)

Yvonne Steengaard Hansen

er født d. 11. december 1962 i Blaahøj.

II. E. 6. a. 3)

Elina Steengaard Hansen

er født d. 6. oktober 1943 i Silkeborg.

Hun er under uddannelse som syerske.

II. E. 6. a. 4)

Jens Ove Steengaard Hansen

er født d. 28. juni 1950 i Hvinningdal, Balle sogn, og han døde samme dag.

II. E. 6. b.

Bruno Christian Nielsen

er født d. 17. februar 1909 i Silkeborg.

Han blev gift d. 6. november 1938 med

Alma Camilla Akstrup

Hun er født d. 16. juni 1909, og hun døde i oktober 1947 og blev begravet i Holstebro.

Bosat: Nørre Søgade 23 B, København K.

Bruno Christian Nielsen er beskæftiget som tjener i København.

II. E. 6. b. 1)

Sonja Akstrup Christensen

er født d. 25. januar 1945 i Silkeborg.

Hun kom efter moderens død i pleje hos fasteren Vera og dennes mand Svend Dybdal Christensen og gik i skole i Aarhus, ligesom hun sommeren 1960 havde et ophold paa Taarupgaard ungdomskostskole. Siden 1961 har hun været i damefrisørlære i Aarhus.

II. E. 6. c.

Felix Munk Nielsen

er født d. 14. februar 1911 i Funder sogn, og han døde d. 5. december 1920 i Silkeborg.



II. E. 6. d.

Vera Caroline Munk Nielsen

er født d. 27. november 1912 i Funder sogn.

Hun blev gift d. 12. november 1933 i Silkeborg med

Svend Dybdal Christensen

der er født d. 26. september 1909 i Vor Frue sogn, Aarhus, som søn af maskinarbejder Chresten Peter Christensen og hustru Anne Kathrine Jensen.

Bosat: Bygvangen 18, Aarhus N.

Vera Caroline Munk Nielsen gik i skole i Silkeborg, og lærte efter skolegangen husgering i forskellige pladser i Silkeborg samt Aarhus.

Svend Dybdal Christensen gik i skole i Aarhus. Han stod efter skolegangen en tid i maskinlære og var derpaa nogle aar matros og maskinpasser paa forskellige slæbebaade og isbrydere, afbrudt af militærtjeneste ved søværnet. Siden 1937 har han været ansat som kranfører ved Aarhus havn.

II. E. 6. d. 1)

Else Dybdal Christensen

er født d. 7. april 1934 i Sankt Johannes sogn, Aarhus, og hun døde d. 19. august 1941 i Aarhus.

II. E. 6. d. 2)

John Dybdal Christensen

er født d. 13. februar 1936 i Sankt Johannes sogn, Aarhus.

Han blev gift d. 23. marts 1957 i Aarhus med

Rita Frølund Jensen

der er født d. 18. marts 1936 i Herning som datter af driftsleder Peter Richard Jensen og hustru Elly Frølund.

Bosat: Aarhus.

John Dybdal Christensen gik i skole i Aarhus og stod derefter i lære som kommis i Aarhus brugsforening. Fra 1957-1958 aftjente han sin værnepligt i Jonstruplejren samt i Karup, og senere var han 2 aar bestyrer af Aarhus brugsforening, hvorefter han fik ansættelse som sekretær ved Handels- og kontorfunktionærernes fagforening i Aarhus.

Rita Frølund Jensen gik i skole i Skjern samt i Aarhus, hvorefter hun var ekspeditrice i isenkramforretninger i Hasle og Aarhus.

II. E. 6. d. 2) a)

Doris Dybdal Christensen

er født d. 1. oktober 1957 i Aarhus.

II. E. 6. d. 2)b)

Per Dybdal Christensen

er født d. 23. marts 1959 i Aarhus.

II. E. 6. e.

Jenny Margrethe Munk Nielsen

er født d. 13. juni 1914 i Silkeborg.

Hun blev gift første gang d. 10. april 1934 i Houlbjerg med

Jakob Giphardt Steensen

Han er født d. 27. januar 1903 i Bøgskov, Gullev sogn, som søn af husmand Rasmus Peter

Steensen og hustru Anne Cathrine Jakobsen, og han døde d. 15. maj 1955 i Gullev sogn.

Jenny Margrethe Munk Nielsen blev derpaa gift anden gang d. 30. januar 1960 med lagerarbejder Lars Frederik Madsen, men ægtefællerne separeredes i 1962.

Bosat: Sandsæter, Nordehav, Hønefoss, Norge.

Jakob Giphardt Steensen var beskæftiget som arbejdsmand indtil sin død.

II. E. 6. e. 1)

Annalise Steensen

er født d. 11. oktober 1935 i Gullev sogn.

Hun blev gift d. 10. december 1955 i Bjerringbro med

Egon Pedersen

der er født d. 6. september 1927 i Vesterbølle som søn af arbejdsmand Otto Pedersen og hustru Esther Johanne Augusta Mogensen.

Bosat: Storgaten 19, Hønefoss, Norge.

Egon Pedersen flyttede i 1958 til Norge og er her beskæftiget som mekaniker.

II. E. 6. e. 1)a)

Steen Giphardt Pedersen

er født d. 13. juni 1956 i Bjerringbro.

II. E. 6. e. 1) b)

Lisbet Synnøve Giphardt Pedersen

er født d. 6. maj 1960 i Drammen, Norge.

II. E. 6. e. 2)

Jonna Bente Giphardt Steensen

er født d. 19. januar 1940 i Gullev sogn.

II. E. 6. e. 3)

Henning Giphardt Steensen

er født d. 20. september 1943 i Gullev sogn.

II. E. 6. e. 4)

Betty Margrethe Giphardt Steensen

er født d. 13. juni 1947 i Gullev sogn.

II. E. 6. e. 5)

Inge Giphardt Steensen

er født d. 5. december 1948 i Gullev sogn.

II. E. 6. e. 6)

Jens Ole Giphardt Steensen

er født d. 23. december 1955 i Gullev sogn.

II. E. 6. f.

Gerda Munk Nielsen

er født d. 7. juni 1917 i Silkeborg.

Hun blev gift d. 30. juli 1935 i Silkeborg med

Ejnar Severin Timmermann Press

der er født d. 26. november 1911 i Aarslev som søn af arbejdsmand Niels Timmermann Press og hustru Ane Lisbeth Christensen.

Bosat: Søpassagen 10, København Ø.

Gerda Munk Nielsen gik i skole i Silkeborg samt i Virklund, og lærte derefter husgering i Silkeborg. I tre aar virkede hun som syerske, og hun har nu ansættelse paa en lampefabrik.

Ejnar Severin Timmermann Press gik i skole i Silkeborg og stod derefter i koloniallære i 2 aar samt i formerlære ligeledes i 2 aar. Han maatte imidlertid afbryde uddannelsen paa grund af sygdom, og efter at have været landbrugsmedhjælper i 4 aar samt mejeriarbejder i ca. 2½ aar var han i 7 aar chauffør hos manufakturhandler Søndergaard i Silkeborg. Under krigen kørte han som chauffør for forskellige firmaer i Silkeborg, hvorpaa han var chauffør ved Silkeborg Dampvaskeri i elleve aar, indtil han rejste til København, hvor han nu er arbejdsmand paa højtalerfabrikken "Peerless".

II. E. 6. f. 1)

Inger Timmermann Press

er født d. 5. december 1935 i Silkeborg.

Hun blev gift d. 8. december 1956 i Silkeborg med

Bent Aagaard

der er født d. 8. november 1934 i Hvidovre som søn af køkkenchef Børge Michael Aagaard og hustru Bine Marie Pouline Midjord.

Bosat: Skibelundvej 21, Vanløse.

Inger Timmermann Press gik i skole i Alderslyst. Hun lærte efter skolegangen husgering og var desuden ekspeditrice i en bagerforretning samt stuepige paa et hotel. og paa Gudenaas kurbad, Silkeborg.

Bent Aagaard gik i skole i København og udlærtes i 1955 som kok paa hotel "Codan", København. Fra 1955-1957 aftjente han sin værnepligt ved 1. regiment, og efter at have virket som kok paa "Mercur" og "Grand" hotel blev han bestyrer af en restaurant og cafeteria i København.

II. E. 6. f. 1) a)

Grethe Aagaard

er født d. 29. marts 1956 i Silkeborg.

II. E. 6. f. 1) b)

Kim Aagaard

er født d. 23. december 1957 i Advent's sogn, København.

II. E. 6. f. 2)

Jørgen Timmermann Press

er født d. 22. december 1937 i Silkeborg.

Bosat: Nørre Søgade 23 B, København K.

Jørgen Timmermann Press var efter skolegangen en tid bybud samt arbejdsdreng og udlærtes i 1958 som smed i Kolind. Efter at have arbejdet som svend 1 aar i Aarhus flyttede han til København, hvor han nu har ansættelse.

II. E. 6. f. 3)

Erik Timmermann Press

er født d. 15. maj 1940 i Silkeborg.

Han blev gift d. 27. januar 1962 i Alderslyst, Silkeborg med

Inger Margrethe Helm-Petersen

der er født d. 10. september 1940 i Silkeborg som datter af ekstraarbejder Evald Richardt Helm-Petersen og hustru Ellen Margrethe Lauritsen.

Bosat: Estrupsgade 15, Silkeborg.

Erik Timmermann Press gik i skole i Silkeborg og var derefter landbrugsmedhjælper 1½ aar i Balle Huse samt 2 aar i Sinding, ligesom han gennemgik et kursus paa landbrugsfaglig skole i Sejling. Han blev derefter specialarbejder, og siden januar 1963 har han været brandmand i Silkeborg kommune.

Inger Margrethe Helm-Petersen gik i skole i Silkeborg og var derefter husassistent ca. 4 aar i Silkeborg. Fra 1957 til 1961 gennemgik hun uddannelse som ekspeditrice, og hun har nu ansættelse hos guldsmed Nielsen i Silkeborg.

II. E. 6. f. 4)

Arne Timmermann Press

er født d. 17. maj 1943 i Silkeborg.

Han er beskæftiget som lagerarbejder.

II. E. 6. g.

Frede Munk Nielsen

er født d. 29. oktober 1920 i Silkeborg.

Han blev gift d. 13. februar 1949 i Rødding med

Sigrid Poulsen

der er født d. 5. maj 1927 i Rødding som datter af hønseriejer Poul Christian Poulsen og hustru Ane Kirstine Andersen.

Bosat: Illerupvej 45, Aarhus N.

Frede Munk Nielsen gik i skole i Silkeborg. Han var landbrugsmedhjælper ved Laven samt i Balle ialt 3½ aar, og efter at have arbejdet en sommer i en tørvemose ved Silkeborg havde han i ½ aar ansættelse ved Karup flyveplads, hvorefter han en tid var beskæftiget paa en flyvemaskinefabrik i Tyskland. Siden 1941 har han haft forskelligt løst arbejde i Aarhus, hovedsageligt ved havnen.

Sigrid Poulsen gik i skole i Rødding og var derefter husassistent forskellige steder i Salling samt 1 aars tid paa Holstebro-egnen.

II. E. 6. g. 1)

Connie Munk Nielsen

er født d. 17. juni 1949 i Aarhus.

II. E. 6. g. 2)

Flemming Munk Nielsen

er født d. 11. august 1950 i Aarhus.

II. E. 6. g. 3)

Mona Rita Munk Nielsen

er født d. 3. marts 1952 i Aarhus.

II. E. 6. g. 4)

Mogens Munk Nielsen

er født d. 22. marts 1956 i Aarhus.

II. E. 6. g. 5)

Birgitte Munk Nielsen

er født d. 2. januar 1962 i Aarhus.

II. E. 7.

Mette Kathrine Jensen

er født d. 11. oktober 1883 i Mausing, Vinderslev sogn.

Hun blev hjemmedøbt d. 20. oktober 1883 og fremstillet i kirken d. 2. december samme aar; pigen Ane Kathrine Jensen fra Mausing bar hende, pigen Marie Andersen fra Vinderslev stod hos, og faddere var husmand Mads Peter Mouritsen fra Hingeballe samt husmand Peter Christensen og husmand Thomas Jensen, begge fra Mausing.



Mette Kathrine Jensen blev gift d. 13. april 1922 i Silkeborg med Jens Peter Nielsen

der er født d. 25. marts 1887 i Nyrup, Gislum sogn, som søn af gaardmand Niels Christian Nielsen og hustru Johanne Marie Jensen Bisgaard.

Han blev døbt d. 7. april 1887, og faddere var gaardmand Jakob Christensens hustru fra Tøttrup, gaardmand Niels Pedersen og dennes datter Karen Kirstine fra Knold samt gaardmand Jesper Pedersen og ungkarl Christen Jensen, begge fra Nyrup.

Bosat: Vestergade 69, Silkeborg.

Mette Kathrine Jensen gik i skole i Mausing og lærte derefter husgerning forskellige steder, bl. a. et aar i Silkeborg samt en tid hos søsteren i Kjellerup. I 7-8 aar arbejdede hun i trykkeriet paa Silkeborg avis samt senere en tid paa Silkeborg Socialdemokrat, og fra 1916 til 1944 drev hun osteforretning i Nygade i Silkeborg.

Jens Peter Nielsen gik i skole i Gislum og var derefter landbrugsmedhjælper en tid. Da han var 18 aar gammel, døde forældrene, og han drev derefter den gaard, som de havde efterladt sig, i 4 aar, indtil han solgte den og kom i tømmerlære i Bjerringbro, hvor han da fik 15 øre i timen. Sin svendeprøve aflagde han paa Haslev haandværkerhøjskole, hvor han senere opholdt sig en vinter, og efter at have arbejdet som svend i Helsingør, Kolding, Hadsund, Aalborg og Esbjerg flyttede han i 1920 til Silkeborg, hvor han virkede som tømmer indtil sit 70. aar, heraf ca. 20 aar hos Christian Mikkelsen og 14 aar hos Frederik Madsen.

II. E. 7. a.

Inga Nielsen

er født d. 21. august 1923 i Silkeborg.

Hun blev gift d. 30. december 1948 i Silkeborg med

Poul Kenno Maaetoft

der er født d. 17. februar 1923 i Ejstrupholm, Ejstrup sogn, som søn af tekstilarbejder Søren Maaetoft og hustru Kirstine Jensen.

Bosat: Møllevænget 9, Nykøbing M.

Inga Nielsen gik i skole i Silkeborg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente ½ aar i Aarhus, ligesom hun i 1945 var elev paa husholdningsskolen i Vejle. Senere arbejdede hun som kontorassistent i Silkeborg og Aarhus.

Poul Kenno Maaetoft gik i skole i Silkeborg og blev senere kontorassistent paa kommunkontoret samme sted. I 1942 aftjente han sin værnepligt ved civilforsvaret i Silkeborg, og i 1951 flyttede han til Nykøbing M., hvor han blev fuldmægtig paa kommunekontoret. Han har siden 1962 været bogholder her.

II. E. 7. a. 1)

Thorkild Maaetoft

er født d. 8. juni 1950 i Silkeborg.

II. E. 7. a. 2)

Ruth Maaetoft

er født d. 10. maj 1954 i Nykøbing M.

II. E. 7. b.

Kurt Henning Nielsen

er født d. 1. oktober 1924 i Silkeborg.

Han blev gift d. 27. december 1947 i Silkeborg med

Anna Vibeke Kristiansen

er født d. 3. maj 1923 i Silkeborg som datter af kriminalassistent Kristian Godfred Kristiansen og hustru Methea Jacobsen.

Bosat: Am Lachsbad 6, Flensborg, Tyskland.

Kurt Henning Nielsen gik i skole i Silkeborg, hvor han bestod realeksamen. I 1946 demite-redes han som lærer fra Th. Langs seminarium, og efter at have aftjent sin værnepligt i Aarhus fik han ansættelse i Flensborg, hvor han nu er overlærer ved Chr. Poulsen skolen. Han er desuden organist i Flensborg. - Kurt Henning Nielsen startede 1947 FDF i Flensborg og var desuden stifter af forbundets orkester der.

Anna Vibeke Kristiansen gik i skole i Silkeborg, hvor hun bestod realeksamen. Hun gennemgik handels- og dekoratøruddannelse og blev senere haandarbejds lærerinde. Hun har som saadan virket en tid i Flensborg.

II. E. 7. b. 1)

Lars Erik Nielsen

er født d. 27. marts 1949 i Silkeborg.

II. E. 8.

Mourits Jensen

er født d. 11. marts 1886 i Mausing, Vinderslev sogn, og han døde d. 4. juni 1893 samme sted og blev begravet d. 11. juni.

Han blev hjemmedøbt d. 26. marts 1886 og fremstillet i kirken d. 22. april samme aar; moderen bar ham, pigen Karen Jensen fra Mausing stod hos, og faddere var købmand Johannes Jensen fra Mausing, aftægtsgaardmand Søren Christensen fra Fruerlund og husmand Mads Peter Mouritsen fra Hingeballe.



## II. F.

### Mads Peter Mouritsen

er født d. 16. november 1852 i Mausing, Vinderslev sogn, og han døde ca. 1925 i Nørskovlund, Hinge sogn, og blev begravet paa Hinge kirkegaard.

Bosat: Nørskovlund pr. Hinge.

Mads Peter Mouritsen, der var ugift, boede i Nørskovlund indtil sin død.

## III.

### Jens Nielsen Krogsdal

er født d. 30. maj 1812 i Aahuset, Vindum sogn, og han døde kort efter samme sted og blev begravet d. 14. juni 1812.

## IV.

### Peder Nielsen Krogsdal

er født d. 30. maj 1812 i Aahuset, Vindum sogn, og han døde kort efter samme sted og blev begravet d. 14. juni 1812 sammen med tvillingebroderen.

Tvillingerne blev begge, kort efter fødslen, hjemmedøbt, men naede ikke at blive fremstillet i kirken inden de døde.

V.

Christine Nielsdatter

er født d. 29. juli 1813 i Aahuset, Vindum sogn, og hun døde d. 11. maj 1877 i Fruerlund, Vinderslev sogn, og blev begravet d. 17. maj.

Hun blev hjemmedøbt d. 29. juli 1813 og senere fremstillet i kirken; faddere var Søren Jensen Krogsdals hustru Ane Jensdatter fra Viskum Skovhus, Niels Andersen og Søren Nedergaard fra Tange i Højbjerg sogn samt Jens Pedersen fra Vindum Mølle, alle jordbrugere og bønderfolk.

Christine Nielsdatter blev gift d. 1. april 1842 i Vindum med

Søren Christensen

og forlovere ved vielsen var ejeren af Vindum mølle Christen Pedersen og ejeren af Hede-  
gaard Andreas Nicolaisen.

Søren Christensen er født d. 8. april 1811 i Røde Mølle, Langaa sogn, som søn af Christen Sørensen og hustru Anne Pedersdatter Qvist, og han døde d. 21. marts 1901 paa Funder Nørhede, Funder sogn, og blev begravet d. 28. marts.

Han blev hjemmedøbt d. 9. april 1811 og fremstillet i kirken d. 5. maj samme aar; faddere var Jens Skjemt's hustru Anne, Anders Iglsoe's hustru Maren, Niels Frandsen, Jens Thomsen og Jens Pedersen.

Bosat: Fruerlund pr. Kjellerup.

Søren Christensen og hustru bosatte sig umiddelbart efter brylluppet i Gødvad, Gødvad sogn, hvor han var husmand og teglbrænder. En tid var han desuden pramdrager, idet han sejlede sten fra teglværket ad Gudenaen til Randers, og et egetræsmadskab, som han har haft med sig paa disse farter, findes endnu i familiens eje. Efter at have boet i Gødvad i ca. 6 aar, flyttede han i 1848 til Fruerlund, hvor han ifølge nedenstaaende skøde, der ses indført i Lysgaard-Hids herreders skøde- og panteprotokol nr. 22, side 26, købte en ejendom:

" S k ø d e .

Underskrevne Jens Nielsen i Fruerlund i Vinderslev Sogn sælger og skøder og overdrager til Søren Christensen af Gødvad min efter Skøde af 27. November 1830 tinglæst 18. April 1831 ejende og paaboende Gaard i Fruerlund af gl. Hartk. 3 Tdr. 3 Skp. 2½ Alb. nyt Hartk. Matr. Nr. 1, 2 Tdr. 4 Skp. 2 Fjdk. 1 1/4 Alb., Parcel 1b med 1 Skp. 3 Fjdk. 3/4 Alb. med gl. Skat 1 Rigsdaler 94 Skilling, som det Kongelige Rentekammer har tilladt at afhænde til Køberen til Bebyggelse inden to Aar for den akkorderede Købesum 200 Rigsdaler og paa Vilkaar, at Køberen holde sig efterrettelig den Ret til Tørveskær i 45 Favne af Parcellens Mose, som Niels Jørgensen i Vinderslev har betinget sig og sin Gaards Ejere efter ham, samt Vej til og fra Mosen.

Og da Køberen har berigtiget Købesummen ved derfor at udstede Panteobligation, saa tilskøde jeg ham herved nævnte Parcelejendom paa anførte Vilkaar med de Rettigheder og Byrder, jeg selv havde og ejede samme, fri for Enhver Krav og Tiltale.

Skrevet i Hørup Mølle den 20. December 1848."

Senere solgte Søren Christensen atter ejendommen og gik paa aftægt med sin hustru. Den sidste tid inden sin død boede han hos datteren Sørine paa Funder Nørhede.

V. A

Anthomine Nielsine Sørensen

er født d. 4. december 1842 i Gødvad sogn, og hun døde d. 23. juni 1846 samme sted paa

grund af halsbetændelse og blev begravet d. 28. juni.

Hun blev døbt d. 8. januar 1843 og faddere var: pigen Stine Poulsdatter hos Anders Mortensen, og indsidder Peder Nielsens hustru fra Gødvad Mark samt gaardmændene Lars Mortensen, Christen Hansen og Niels Christensen, alle fra Gødvad.

V. B.

Christen Sørensen

er født d. 5. august 1845 i Gødvad sogn.

Han blev døbt d. 9. november 1845, og faddere var pigen Sidsel M. Andersdatter, skræder Jens Rasmussens hustru fra Gødvad sogn og husmand Moust Poulsen fra Vinderslev samt gaardmand Niels Mathiesen og husmand Niels Christensen, begge fra Resendal.

Christen Sørensen lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. i Højbjerg, Vinderslev og Sjørring. Ifølge lægdsrullen mødte han 3 gange paa session, inden han blev kaseret, og ved de 3 sessioner fik han følgende anmærkninger: I 1864 knude i ryggen, i 1866 svagt bryst og i 1870 overlagt taa. Han maalte ved sessionen 63 tommer ( ca. 158 cm. ). Om han har været gift, vides ikke, ligesom det har været umuligt at finde hans død.

V. C.

Anthomine Nielsine Sørensen

er født d. 28. oktober 1847 i Gødvad sogn, og hun døde d. 27. februar 1911 i Tandskov, Serup sogn, og blev begravet d. 7. marts.

Hun blev hjemmedøbt d. 28. oktober 1847 og fremstillet i kirken d. 19. december samme aar; faddere var pigen Ane Kirstine Nielsen fra Vindum sogn, husmand Hans Andersens hustru fra Gødvad, husmand Jens Nielsen fra Vindum, husmand Anders Henriksen fra Vinderslev og husmand Anders Christensen fra Gødvad.

Anthomine Nielsine Sørensen blev gift d. 27. november 1873 i Vinderslev med

Niels Christian Pallesen

og forlovere ved vielsen var aftægtsmand Søren Christiansen fra Fruerlund og husmand Søren Carlsen fra Resdal i Serup sogn.

Niels Christian Pallesen er født d. 21. oktober 1826 i Balle som søn af husmand Palle Nielsen Brøgger og hustru Kirstine Nielsdatter, og han døde d. 20. maj 1897 i Tandskov og blev begravet d. 26. maj.

Han blev hjemmedøbt d. 22. oktober 1826 og fremstillet i kirken d. 17. december samme aar; ved daaben fik han navnet Niels Christian Brøgger Pallesen, men navnet Brøgger brugte han aldrig. Faddere ved daaben var Gaardmand Rasmus Thomsens hustru Marie Kjerstine Sørensdatter, væver Herman Villumsens hustru Ane Nielsdatter, gaardmand Jens Eriksen, husmand Anders Pedersen Foged og Jens Nielsen, alle fra Balle.

Niels Christian Pallesen var gift første gang med Ane Sørensdatter, der døde d. 28. marts 1873 i Serup sogn, 42 aar gammel. I dette ægteskab var 6 børn.

Bosat: Resdal pr. Skægkær.

Om Anthomine Nielsine Sørensen og Niels Christian Pallesen har sønnen Søren Peder Kristian Pallesen bl. a. fortalt følgende:

"Far var veteran fra krigsaarene 1848-1850, og han var med i udfaldet fra Fredericia d. 6. juli 1849. I slaget ved Isted i 1850 blev han saaret, og han oppebar herfor en mindre pension. Af profession var far murer, men ved siden af dette drev han en ejendom paa ca.

20 tdr. land, beliggende i Resdal. Paa ejendommen holdtes 4-5 køer og et par stude, men i min barndom var studene dog blevet udskiftet med en hest. Mor har fortalt, at far, når han om sommeren havde murerarbejde, var oppe ved tretiden om morgenen for at arbejde paa ejendommen, inden han skulle møde paa sin arbejdsplads. Og naar han saa om aftenen kom hjem fra arbejde, tog han igen fat med det forefaldende arbejde derhjemme, og hvad han ikke naaede at udrette, blev overladt til mor, især hvad angaar dyrenes røgt og pleje. Endvidere har mor fortalt, at far var med til at bygge Silkeborg papirfabrik, og at han gik de ca. 8 km. til og fra arbejde.

Far døde ved et ulykkestilfælde, idet han faldt af en vogn. Jeg erindrer tydeligt, at hesten kom hjem med den tomme vogn, og at mor og jeg løb ud ad vejen for at finde ham. Vi fandt ham liggende død ved vejen; han havde i faldet fra vognen brækket halsen og var død paa stedet. Efter fars død drev mor selv ejendommen et par aar, men derefter solgte hun den og forpagtede en mindre ejendom paa 4 tdr. land, som hun selv drev."

V. C. 1.

#### Ane Pallesen

er født d. 22. november 1875 i Resdal, Serup sogn.

Hun blev døbt d. 2. januar 1876, og faddere var husmand Chr. Pallesens hustru Maren Sørensen fra Sejling, enken Karen Marie Pallesen fra Silkeborg, husmand Jens Pedersen Bødker, husmand Søren Karlsen og husmand Peter Sørensen fra Tandskov.

Ane Pallesen blev gift d. 4. november 1898 i Serup med Niels Peder (Broberg) Nielsen og forlovere ved vielsen var husejerne Knud Peter Sørensen fra Tandskov og Kristen Pallesen fra Sejling.

Niels Peder (Broberg)Nielsen er født d. 24. september 1873 i Havgaard, Vammen sogn, som søn af indsider og skrædder Christen Nielsen og hustru Dorthe Nielsen, og han døde d. 12. maj 1935 i Serup.

Han blev hjemmedøbt d. 25. september 1873 og fremstillet i kirken d. 2. november samme aar; faddere var faderen, gaardmand Jens Christensen Gammelbys hustru, pigen Kirsten Marie Nielsen, gaardmand Peder Chr. Rasmussen og husmand Jens Eriktrup, alle fra Vammen.

V. C. 1. a.

#### Niels Christian Broberg Nielsen

er født d. 1. juli 1899 i Tandskov, Serup sogn.

Han har været gift med Marie Laursen fra Levring men dette ægteskab ophævedes i 1940. Bosat: Granvej 1, Alderslyst pr. Silkeborg.

Niels Christian Broberg Nielsen gik i skole i Tandskov samt i Sejling, Indtil sit 22. aar var han landbrugsmedhjælper, og efter at have arbejdet en tid ved jernbanen drev han fra 1930 til 1940 landbrugsejendom henholdsvis i Linaa og Sinding. Han har siden 1952 været arbejdsmand paa Jydsk Telefon-Aktieselskab.



Med husbestyreriinde Erna Elisabeth Pedersen, der fødtes d. 29. april 1909 i Hurup Thy, har Niels Christian Broberg Nielsen sønnen:

V.C. 1. a. 1)

Erik Broberg Nielsen

der er født d. 21. november 1943 i Silkeborg.

Han er beskæftiget som mekanikerlærling i Silkeborg.

V.C. 1. b.

Adolf Thorvald Broberg Nielsen

er født d. 22. februar 1901 i Tandskov, Serup sogn.

Han blev gift d. 14. april 1926 i Hinge med

Yrsa Evy Pedersen

der er født d. 19. februar 1902 paa Den kongelige fødselsstiftelse i København som datter af boelsmand Hans Kristian Pedersen og hustru Anne Agnete Benedikte Jensen, og hun døde d. 30. december 1954 i Silkeborg.

Bosat: Frausing pr. Hinge.

V.C. 1. b. 1)

Egon Broberg Nielsen

er født d. 11. maj 1927 i Frausing, Hinge sogn.

Han blev gift d. 26. november 1952 i Thyregod med

Margrethe Jensen

der er født d. 15. december 1929 i Thyregod som datter af gaardejer Jens Knudsen Jensen og hustru Agnes Hansen.

V.C. 1. b. 1) a)

Else Broberg Nielsen

er født d. 9. august 1955 i Thyregod.

V.C. 1. b. 2)

Inga Broberg Nielsen

er født d. 31. januar 1930 i Frausing, Hinge sogn.

Hun blev gift d. 30. maj 1950 i Hinge med

Vagn Andersen

der er født d. 10. januar 1928 i Nørskovlund, Hinge sogn.

V.C. 1. b. 2) a)

Gert Andersen

er født d. 18. juli 1954 i Hinge.

V.C. 1. b. 3)

Else Broberg Nielsen

er født d. 29. september 1935 i Frausing, Hinge sogn.

Hun blev gift d. 4. oktober 1953 i Silkeborg med

Elmer Møller

der er født d. 31. maj 1928 i Lemming som søn af kørelærer Christian Møller og hustru Antoinette Margrethe Lundorff.

Bosat: Skolegade 30, Silkeborg.



Elmer Møller er beskæftiget som arbejdsmand i Silkeborg.

V.C. 1. b. 3) a)

John Møller

er født d. 21. januar 1954 i Silkeborg.

V.C. 1. c.

Theodor Broberg Nielsen

er født d. 24. februar 1903 i Tandskov, Serup sogn.

Han blev gift d. 25. oktober 1931 i Sindal med

Helga Christensen

der er født d. 12. december 1903 i Hørmested som datter af landmand Ejnar Emil Christensen og Christine Marie Christensen Hyldig.

Bosat: Sall.

Theodor Broberg Nielsen gik i skole i Alderslyst, Lemming og Balle. . . Allerede som 12 aarig kom han ud at tjene, og efter konfirmationen havde han bl. a. plads i Balle og i Døssing samt paa Fyn, og vinteren 1926-1927 besøgte han Korinth landbrugsskole. Fra 1931 til 1940 drev han en ejendom paa 11 ha. i Skellerup Nygaarde, og efter i ca. 1 aar at have haft en ejendom paa 10 ha. i Voldby flyttede han til Sall, hvor han nu driver en ejendom paa 9,3 ha.

Helga Christensen gik i Høgholt skole og havde derefter bl. a. plads som husassistent paa Linderumgaard samt paa Tise Ladegaard. Fra 1926-1928 var hun køkkenpige paa Korinth landbrugsskole, afbrudt af et ophold som elev paa Vallekilde højskole, og hun var derefter kokkepige paa henholdsvis Rødkilde højskole og Høng gymnasium.

V.C. 1. c. 1)

Ella Broberg Nielsen

er født d. 4. november 1932 i Skellerup Nygaarde, Linaa sogn.

Hun blev gift d. 7. maj 1955 i Sall med

Jens Jensen

der er født d. 3. maj 1927 i Sall som søn af gaardejer Hans Jensen og hustru Marie Paulsen.

Bosat: Aptrup pr. Sall.

Jens Jensen er gaardejer i Aptrup.

V.C. 1. c. 1) a)

Find Jensen

er født d. 9. august 1957 i Aptrup, Sall sogn.

V.C. 1. c. 1) b)

Connie Jensen

er født d. 7. maj 1961 i Aptrup.

V.C. 1. c. 2)

Anna Kirstine Broberg Nielsen

er født d. 15. maj 1934 i Skellerup Nygaarde, Linaa sogn.

Hun blev gift d. 29. december 1956 i Sall med

Erik Middelhede

der er født d. 2. maj 1933 i Lysbro, Mariehøj sogn, som søn af træindustriarbejder Christian Middelhede og hustru Johanne Mikkelsen.

Bosat : Højvangen 4, Silkeborg.

Anna Kirstine Broberg Nielsen gik i skole i Sall og var derefter husassistent i 4 aar. I 1955 afsluttede hun barneplejeuddannelse, hvorpaa hun virkede som saadan et aar i Resenbro.

Erik Middelhede gik i skole i Hvinningdal, Lysbro samt Silkeborg og udlærtes i 1953 som automekåniker ved Motorcompagniet i Silkeborg. Fra 1953-1955 aftjente han sin værnepligt ved civilforsvaret, og efter at have arbejdet 1 aar i Silkeborg var han i 3 aar oversergent ved civilforsvaret i Sæby. Han fik derefter ansættelse i sin tidligere læreplads, hvor han i 1960 forfremmedes til værkfører.

V. C. 1. c. 2) a)

Jette Middelhede

er født d. 11. september 1960 i Silkeborg.

V. C. 1. c. 3)

Niels Broberg Nielsen

er født d. 25. oktober 1935 i Skellerup Nygaarde, Linaa sogn.

Han blev gift d. 22. februar 1958 i Slangstrup med

Vibeke Andersen

der er født d. 14. januar 1937 i Slangstrup som datter af landmand Alfred Andersen og hustru Gudrun Eriksen.

Bosat: Kirkedal pr. Sall.

Niels Broberg Nielsen gik i skole i Sall og lærte derefter landbruget i Optrup, Skjød og Sall. Fra 1955 til 1956 aftjente han sin værnepligt i Jægerspris samt i Høvelte, og efter vinteren 1956-1957 at have været elev paa Malling landbrugsskole købte han i 1958 sin nuhavende ejendom "Kirkedal".

Vibeke Andersen gik i skole i Slangstrup og havde derefter plads som husassistent forskellige steder paa Sjælland.

V. C. 1. c. 3) a)

Ib Broberg Nielsen

er født d. 3. februar 1959 i Sall.

V. C. 1. d.

Ida Amalie Nielsen

er født d. 10. december 1904 i Tandskov, Serup sogn.

Hun blev gift d. 15. maj 1934 i Hinge med

Jens Laurits Pedersen

der er født d. 31. marts 1900 i Frausing, Hinge sogn, som søn af gaardejer Anders Peter Sørensen Pedersen og hustru Maren Nielsen.

Bosat: Hinge skov pr. Hinge.

Ida Amalie Nielsen gik i skole i Frausing samt i Serup og var derefter husassistent i Løsning, Skanderborg og Hinge.

Jens Laurits Pedersen gik i skole i Frausing og tjente derefter som landbrugsmedhjælper hjemme samt i Fuglemose og paa Frausinggaard.

I 1933 overtog han sin nuhavende gaard i Hinge skov.

V.C. 1. d. 1)

Harry Pedersen

er født d. 9. februar 1935 i Hinge skov, Hinge sogn.

Han blev gift d. 24. marts 1962 i Hinge med

Edith Marie Hansen

der er født d. 14. juli 1936 i Lundum som datter af husmand Harald Hilmar Hansen og hustru Mary Person.

Bosat: Nordre Ringgade 86, Aarhus N.

Harry Pedersen gik i skole i Frausing og arbejdede derefter 1 aar ved landbruget. I 1955 udlærtes han som kommis i en kolonialforretning i Silkeborg, og efter at have aftjent sin værnepligt ved forsyningstropperne i Esbjerg fik han ansættelse i Skjød brugsforening. I 1961 flyttede han til Aarhus, hvor han nu er ekspedient ved A/S Antas.

Edith Marie Hansen gik i Vinten -Enner skole og var derefter husassistent indtil sit 18. aar, da hun kom i lære som barneplejerske paa en vuggestue i København. Efter uddannelsen virkede hun en tid paa Hovedgaard børnehjem samt paa Ortopædisk hospital i Aarhus, og siden 1961 har hun arbejdet ved Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Aarhus.

V.C. 1. d. 2)

Anny Pedersen

er født d. 6. december 1936 i Hinge skov, Hinge sogn.

Hun blev gift d. 15. maj 1959 i Hinge med

Børge Bjerregaard Madsen

der er født d. 30. april 1935 i Revn, Vinderslev sogn som søn af gaardejer Martin Madsen og hustru Margrethe Bjerregaard.

Bosat: Pederstrup pr. Kjellerup.

Anny Pedersen gik i skole i Frausing og var derefter husassistent forskellige steder paa sin hjemegn samt i Iller og i Pederstrup.

Børge Bjerregaard Madsen gik i skole i Hauge. Han arbejdede efter skolegangen ved landbruget samt ved tørvegravning i, en mose, og aftjente sin værnepligt ved forsyningstropperne i Esbjerg samt i Aarhus. Som 18aarig begyndte han vognmandsforretning i Revn, og efter at have været her i 6 aar flyttede han ved giftermålet til Pederstrup, hvor han siden har været vognmand.

V.C. 1. d. 2) a)

Jens Martin Bjerregaard Madsen

er født d. 26. oktober 1961 i Pederstrup, Vinderslev sogn.

V.C. 1. d. 3)

Holger Pedersen

er født d. 12. august 1939 i Hinge skov, Hinge sogn.

Han er tømrer og bor i Brande.

V.C. 1. d. 4)

Lilly Pedersen

er født d. 11. marts 1942 i Hinge skov.

Hun er kokkepige paa Bjerringbro hvilehjem.

V. C. 1. d. 5)

Ruth Pedersen

er født d. 29. juni 1944 i Hinge skov.

Hun er beskæftiget paa Malling central.

V. C. 1. e.

Olga Broberg Nielsen

er født d. 11. marts 1907 i Vejerslev.

Hun blev gift d. 1. maj 1932 i Hinge med

Christian Madsen

der er født d. 9. november 1906 i Vindum som søn af husmand Christen Madsen og hustru Karen Pedersen.

Bosat: Granvej 72, Alderslyst pr. Silkeborg.

Christian Madsen er beskæftiget som maskinarbejder i Silkeborg.

V. C. 1. e. 1)

Ejgil Madsen

er født d. 24. august 1936 i Randers.

Bosat: Sølystvej 72, Silkeborg.

Ejgil Madsen er beskæftiget som tømrer i Silkeborg.

V. C. 1. f.

Ester Broberg Nielsen

er født d. 26. april 1913 i Balle.

Hun blev gift d. 21. november 1935 i Serup

Anker Overgaard

der er født d. 8. marts 1901 i Sinding som søn af landmand Ole Overgaard og hustru Inger Marie.

Bosat: Serup pr. Lemming.

Ester Broberg Nielsen gik i skole i Gjern, hvorefter hun var husassistent der samt i Malling, Nykøbing S. og Serup.

Anker Overgaard gik i skole i Sinding. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente i Nisset, Lemming samt Serup, hvorefter han i ca. 10 aar var lillebilchauffør. Han har siden været kirkebetjent, ringer og graver i Serup, hvor han desuden driver en ejendom paa 4½ tdr. land.

V. C. 1. f. 1)

Anna Overgaard

er født d. 25. september 1936 i Serup.

Hun blev gift d. 9. august 1959 i Silkeborg med

Willy Martin Marquart

der er født d. 29. januar 1917 i Grenaa som søn af slagter Marius Marquart og hustru Antoinie Lindstrøm.

Bosat: Serup pr. Lemming.

Anna Overgaard gik i skole i Serup og var desuden i 1952 elev paa Levring efterskole. Hun lærte husgerning i Silkeborg og arbejdede desuden en tid paa børnedaghjemmet "Færgedaarden" i Silkeborg.

Willy Martin Marquart gik i skole i Grenaa og udlærtes i 1936 som frisør. I 6 aar arbejdede han i sin tidligere læreplads, og han drev derefter frisørsalon i Grenaa fra 1942 til 1950, da han flyttede til København, hvor han i 3 aar havde frisørsalon. Han blev derefter svend hos en frisørmester i Serup, og efter i 1955 at have forpagtet forretningen overtog han i 1957 denne.

V.C. 1.f. 1) a)

Susanne Marquart

er født d. 5. januar 1959 paa Kjellerup sygehus.

V.C. 1.f. 2)

Inger Overgaard

er født d. 25. september 1936 i Serup.

Hun blev gift d. 12. marts 1955 i Silkeborg med

Bent Hugo Kristiansen

der er født d. 16. februar 1928 i Laven, Linaa sogn, som søn af vognmand Rosenius Kristiansen og hustru Johanne Frederikke Kristensen.

Bosat: Gødvad pr. Silkeborg.

Inger Overgaard gik i skole i Serup og var desuden i 1951 elev paa Levring efterskole. Hun lærte derefter husgerning og tjente som husassistent i Silkeborg.

Bent Hugo Kristiansen gik i skole i Laven. I 3-4 aar efter skolegangen arbejdede han paa Anebjerg teglværk, og efter at have været chauffør hos faderen samt hos forskellige andre vognmænd, blev han arbejdsmand paa en fabrik i Lysbro.

V.C. 1.f. 2) a)

Niels Jørgen Overgaard Kristiansen

er født d. 13. august 1955 i Silkeborg.

V.C. 1.f. 2) b)

Elin Overgaard Kristiansen

er født d. 7. september 1957 i Silkeborg.

V.C. 1.f. 3)

Niels Ole Overgaard

er født d. 14. marts 1946 i Serup.

Han er beskæftiget som bagerlærling i Serup.

V.C. 1.g.

Alma Broberg Nielsen

er født d. 26. april 1913 i Balle.

Hun blev gift d. 10. november 1938 i Dallerup med

Aksel Kristian Poulsen

der er født d. 10. november 1914 i Tovstrup, Dallerup sogn, som søn af gaardejer Peter Poulsen og hustru Jensine Jensen.

Bosat: Sorring.

Alma Broberg Nielsen gik i skole i Gjærn og var derefter husassistent indtil giftermålet.

Aksel Kristian Poulsen gik i skole i Tovstrup og lærte derefter landbruget. Vinteren

1935-1936 var han elev paa Haslev højskole, og i 1938 overtog han sin nuhavende ejendom i Sorring.

V.C. 1.g. 1)

Peder Poulsen

er født d. 11. november 1939 i Sorring, Dallerup sogn.

Han er beskæftiget som møbelsnedker i Kjellerup.

V.C. 1.g. 2)

Poul Erik Poulsen

er født d. 25. juli 1941 i Sorring.

Bosat: Nørre Allé 96, Aarhus C.

Poul Erik Poulsen gik i skole i Sorring og arbejdede derefter 5 aar ved landbruget i Jylland samt paa Fyn. Fra 1961- 1962 aftjente han sin værnepligt ved artilleriet i Varde, og han er nu ansat som postbud ved Post- og telegrafvæsenet i Aarhus.

V.C. 1.g. 3)

Ellen Poulsen

er født d. 14. december 1943 i Sorring.

Hun gennemgaar uddannelse som barneplejerske.

V.C. 1.g. 4)

Hans Thyge Poulsen

er født d. 10. oktober 1945 i Sorring.

V.C. 1.g. 5)

Ingrid Lis Poulsen

er født d. 22. september 1950 i Sorring.

V.C. 1.g. 6)

Niels Bundgaard Poulsen

er født d. 7. marts 1953 i Sorring.

V.C. 1.h.

Vagner Broberg Nielsen

er født d. 3. juli 1917 i Lemming.

Han blev gift d. 26. oktober 1944 i Vig paa Sjælland med

Ingeborg Petersen

der er født d. 30. juni 1923 i Holbæk som datter af bager Peter Oluf Petersen og hustru Maren Kristine Hansen.

Bosat: Rønne Allé 2, Silkeborg.

Vagner Broberg Nielsen gik i skole i Gjern samt i Funder og arbejdede derefter en tid ved landbruget. Senere udlærtes han som tømmer, en overgang drev han tømmerforretning i Balle ved Odder, og han har nu siden 1959 haft egen virksomhed i Silkeborg.

Ingeborg Petersen gik i skole i Vig og var derefter husassistent samt en tid ekspeditrice i en bagerforretning. Hun arbejder nu paa en tekstilfabrik i Silkeborg.

V.C. 1.h. 1)

Lene Marianne Broberg Nielsen

er født d. 23. april 1945 i Rørvig paa Sjælland.

Hun er beskæftiget som ekspeditrice i Silkeborg.

V.C. 1.h. 2)

Hanne Grethe Broberg Nielsen



er født d. 17. september 1949 i Kjellerup.

V. C. 2.

Søren Christian Pallesen

er født d. 13. november 1878 i Resdal, Serup sogn, og han døde d. 23. februar 1881 samme sted og blev begravet d. 2. marts.

Han blev døbt d. 26. januar 1879, og faddere var pigen Stine Sørensen fra Vinderslev sogn, pigen Ane Jensen fra Resdal og husmand Christen Pallesen fra Sejling samt husmændene Søren Karlsen og Karl Rasmussen, begge fra Resdal.

V. C. 3.

Kirstine Marie Pallesen

er født d. 21. december 1881 i Resdal, Serup sogn.

Hun blev døbt d. 15. januar 1882, og faddere var pigen Inger Kirstine Pallesen fra Tvillum, husmand Karl Rasmussens hustru fra Resdal, husmand Knud Peter Sørensen fra Tandskov, husmand Jens Pedersen, ligeledes fra Tandskov, og husmand Søren Karlsen fra Resdal.



Kirstine Marie Pallesen blev gift d. 7. april 1903 i Serup med

Niels Peter Christensen

og forlovere ved vielsen var indsidder i Tandskov Niels Peter Nielsen og husmand fra Sejling Kristen Pallesen.

Niels Peter Christensen er født d. 31. maj 1869 i Funder Kirkeby, Funder sogn, som søn af gaardejer Jens Christian Christensen og hustru Dorthea Michelsen Frank, og han døde d. 30. juni 1961 i Grauballe, Svostrup sogn, og blev begravet d. 4. juli.

Hans daab fandt sted d. 13. juni 1869; husmand Niels Christian Peter Christensens hustru Mette Marie Jensen fra Eskebakkegaards mark bar ham, og faddere var pigen Johanne Kjerstine Pedersen fra Paarup, gaardmand Jens Christian Sørensen fra Stenholt, gaardmand Niels Nielsen Elling fra Funder og husmand Hans Peter Christensen fra Hesselhus.

Bosat: Grauballe hvilehjem, tidligere Nørskovlund pr. Hinge.

Kirstine Marie Pallesen gik i skole i Resdal. Allerede som 12aarig kom hun ud at tjene hos noget familie i Hinge, og efter konfirmationen var hun husassistent forskellige steder paa sin hjemegn.

Niels Peter Christensen gik i skole i Funder Kirkeby og lærte derefter landbruget hjemme. Fra sit 21. til sit 25. aar var han tømrer i U. S. A., og han blev derefter uddeler i Funder Kirkeby brugsforening. Senere drev han en tid egen købmandsforretning, og efter i 8

at have haft savskæreri i Skæggær flyttede han til Nørskovlund, hvor han virkede som karetmager indtil 1½ aar før sin død, da han flyttede ind paa Grauballe hvilehjem.

V.C. 3. a.

Mary Emilie Christensen

er født d. 12. januar 1903 i Tandskov, Serup sogn.

Hun blev gift d. 16. juni 1923 i Serup med

Niels Viggo Andersen

der er født d. 26. marts 1899 i Serup som søn af landmand Ole Andersen og hustru Petrine Kristine Jensine Nielsen.

Bosat: Balle pr. Ø. Bording.

Mary Emilie Christensen gik i skole i Hinge og var derefter husassistent forskellige steder paa sin hjemegn.

Niels Viggo Andersen gik i skole i Serup. Allerede som 12aarig kom han ud at tjene, og efter konfirmationen havde han plads som landbrugsmedhjælper i Serup, Lemming, Gødvad og Vinderslev. fra 1920-1921 aftjente han sin værnepligt ved infanteriet i København, fra 1923 til 1927 drev han en ejendom paa 13 tdr. land i Serup, og han købte derefter sin nuhavende ejendom, der er paa 14 tdr. land.

V.C. 3. a. 1)

Kirstine Petrine Andersen

er født d. 9. december 1923 i Serup.

Hun blev gift d. 28. november 1953 i Balle med

Henry Engelbretch

der er født d. 8. april 1923 i Kølkkær, Rind sogn, som søn af landmand Anton Engelbretch.

Bosat: Højmarksvej 21, Hvinningdal pr. Silkeborg.

Kirstine Petrine Andersen gik i skole i Balle. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Henry Engelbretch gik i skole i Alderslyst og var derefter landbrugsmedhjælper indtil giftermålet. I tre aar var han derpaa fodermester, og han har siden arbejdet paa en fabrik i Silkeborg.

V.C. 3. a. 1) a)

Anne Birthe Andersen

er født d. 30. april 1945 i Balle.

Hun arbejder paa en fabrik i Ø. Bording.

V.C. 3. a. 1) b)

Ole Engelbretch

er født d. 20. oktober 1956 i Skæggær, Balle sogn.

V.C. 3. a. 1) c)

Niels Palle Engelbretch

er født d. 23. august 1960 i Skæggær.

V.C. 3. b.

Henry Ludvig Christensen

er født d. 20. maj 1904 i Skæggær, Balle sogn.

Han blev gift d. 12. november 1930 i Fruering med

Julie Jensen

der er født d. 1. februar 1906 i Virring, Fruering sogn, som datter af boelsmand Rasmus Peter Jensen og hustru Mariane Christensen.

Bosat: Laasby.

Henry Ludvig Christensen gik i skole i Resdal, Sinding, Hinge og Frausing. Han kom ud at tjene allerede som 10aarig og havde derefter forskellige pladser indtil 1930, afbrudt af militærtjeneste i Vordingborg 1925 og af et ophold paa Ollerup folkehøjskole i 1928. Fra 1930 til ca. 1947 drev han en ejendom paa ca. 20 tdr. land i Illerup, en kort tid havde han en ejendom paa 10 tdr. land i Firgaarde, og i 1948 købte han derpaa sin nuhavende ejendom i Laasby, der er paa 15½ tdr. land.

Julie Jensen gik i skole i Virring. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder paa hjemegnen samt i Serup.

V. C. 3. b. 1)

Erling Hesel Christensen

er født d. 27. januar 1932 i Illerup, Dover sogn.

Han blev gift d. 5. juli 1958 i Simested med

Ellen Jensen Ladekarl

de r er født d. 21. april 1931 i Giver, som datter af landmand Byrial Jensen Ladekarl og hustru Martha Marie Iversen.

Bosat: Hundslund.

Erling Hesel Christensen gik i skole i Bjedstrup og udlærtes i 1950 som bager. I ca. 2 aar arbejdede han i Vammen, fra 1952 til 1955 aftjente han sin værnepligt i Karup, hvorfra han hjemsendtes som sergent, og han havde derefter ansættelse som svend i 4 aar i Gøteborg i Sverige samt 1 aar i Randers indtil 1960, da han flyttede til Hundslund, hvor han virker som svend hos en bagermester.

Ellen Jensen Ladekarl gik i skole i Simested og havde derefter plads som husassistent i Aalestrup, Vammen, Vejle og Gøteborg.

V. C. 3. b. 1) a)

Tommy Hesel Christensen

er født d. 16. april 1959 i Gøteborg, Sverige.

V. C. 3. b. 1) b)

Berit Christensen

er født d. 28. april 1962 i Odder.

V. C. 3. b. 2)

Inga Rita Christensen

er født d. 7. oktober 1937 i Illerup, Dover sogn.

Bosat: Aahavevej 4, Silkeborg.

Inga Rita Christensen gik i skole i Bjedstrup samt i Laasby og var desuden elev paa Egaa efterskole. I ca. 3 aar havde hun forskellige pladser ved husgerning, og hun har nu ansættelse som sygemedhjælper ved Silkeborg sygehus.

V. C. 3. c.

Jens Christian Christensen

er født d. 24. december 1905 i Skægkær, Balle sogn.

Han blev gift d. 21. april 1931 i Brandstrup med

Signe Agnethe Nielsen

der er født d. 10. maj 1908 i Rødkærbro, Vindum sogn, som datter af gaardejer Martin Nielsen og hustru Ella Christine Hansen.

Bosat: Vinderslev Østergaard pr. Kjellerup.

Jens Christian Christensen gik i skole i Hinge. Han lærte efter skolegangen landbruget paa Sjælland samt i Jylland, og efter at have aftjent sin værnepligt i Vordingborg, opholdt han sig fra 1926 til 1929 i U. S. A., hvor han arbejdede paa en farm. Efter hjemkomsten havde han i 5 aar en ejendom i Astrup, og i 1936 overtog han derpaa Vinderslev Østergaard, der er paa 32 tdr. land. I 1958 byggede han nyt stuehus, og han har desuden lagt nyt tag paa gaardens bygninger samt udvidet kostalden.

Signe Agnethe Nielsen gik i skole i Rødkærbro. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og tjente desuden i Vinderslev samt paa Hinge mejeri. I 1929 var hun elev paa Tommerup højskole.

V. C. 3. c. 1)

Ruth Christensen

er født d. 13. august 1932 i Astrup, Hinge sogn.

Hun blev gift d. 16. maj 1953 i Vinderslev med

Tausø Frederik Würtz

der er født d. 18. oktober 1923 i Engesvang som søn af husmand Niels Würtz og hustru Vilhelmine Løhde.

Bosat: Havnevej 75, Grenaa.

Ruth Christensen gik i skole i Vinderslev og var desuden i 1948 elev paa Levring efterskole. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og arbejder nu paa en systue i Grenaa.

Tausø Frederik Würtz gik i skole i Engesvang og arbejdede derefter paa en tømmerhandel samme sted, ligesom han i nogle aar var lastbilchauffør. Efter en tid at have arbejdet paa en metalvarefabrik i Pederstrup flyttede han til Grenaa, hvor han nu er medhjælper paa Apoteket.

V. C. 3. c. 2)

Gerda Christensen

er født d. 29. september 1933 i Astrup, Hinge sogn.

Hun blev gift d. 13. november 1954 i Vinderslev med

Knud Frederik Svenningsen

der er født d. 28. maj 1929 i Brande, som søn af overlærer Jens Chr. Svenningsen og hustru Nielsigne Erikk Margrethe Holm Christensen.

Bosat: Nørskovlund pr. Hinge.

Gerda Christensen gik i skole i Vinderslev og var desuden i 1949 elev paa Levring efterskole. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette.

Knud Frederik Svenningsen gik i skole i Silkeborg, hvor han bestod realeksamen. I 1948 udlærtes han som kolonialkommis, og efter at have aftjent sin værnepligt i Randers var han i nogle aar ansat i Silkeborg brugsforening. I 1956 købte han sin nuhavende købmandsforretning i Nørskovlund.

V. C. 3. c. 2) a)

Jens Svenningsen

er født d. 31. januar 1956 i Silkeborg.

V. C. 3. c. 2) b)

Kirsten Svenningsen

er født d. 5. maj 1958 i Nørskovlund, Hinge sogn.

V. C. 3. c. 3)

Else Christensen

er født d. 8. marts 1938 i Vinderslev.

Hun blev gift d. 21. februar 1959 i Vinderslev med

Svend Aage Bach

der er født i Midstrup, Levring sogn, som søn af boelsmand Søren Bach og hustru Anna Skovborg.

Bosat: Midstrup pr. Hindbjerg.

Else Christensen gik i skole i Vinderslev og var desuden i 1952 elev paa Levring efterskole. Hun lærte derefter husgerning og tjente i Kjellerup, Silkeborg, Grenaa og København.

Svend Aage Bach gik i skole i Skovsborg og tjente derefter som landbrugsmedhjælper i Lysgaard og Kjellerup. Fra 1955 til 1958 var han metalarbejder i Sverige, og i 1959 overtog han faderens ejendom i Midstrup.

V. C. 3. c. 3) a)

Jane Bach

er født d. 12. december 1959 i Midstrup, Levring sogn.

V. C. 3. c. 3) b)

Tommy Bach

er født d. 23. oktober 1961 i Midstrup.

V. C. 3. c. 4)

Niels Ove Østergaard Christensen

er født d. 19. februar 1943 i Vinderslev.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

V. C. 3. d.

Ester Hedevig Christensen

er født d. 6. maj 1908 i Skæggær, Balle sogn, og hun døde d. 25. december 1947 eller 1948 paa Bispebjerg hospital i København.

Hun blev gift d. 23. marts 19.. i København med

Sven Thingsted

der er født d. 4. juli 1911 som søn af Peter Thingsted.

Bosat: Sommerstedgade 3, København V.

Sven Thingsted driver tobakshandel i København.

V. C. 3. d. 1)

John Thingsted

er født d. 7. januar 1936 i København.

Bosat: Tinghøjvej 44, Søborg.

John Thingsted er beskæftiget som malersvend.

V. C. 3. d. 2)

Sven Erik Thingsted

er født d. 25. juli 1943 i København.

Han arbejder som bygningsnedker i København.

V. C. 3. e.

Palle Ingemann Christensen

er født d. 22. juli 1911 i Nørskovlund, Hinge sogn.

Han blev gift d. 6. juni 1937 i Bording med

Ragna Kirstine Andersen

der er født d. 20. august 1915 i Silkeborg, som datter af postbud tidl. mælkehandler, Kristen Peter Andersen og hustru Karen Marie Johansen.

Bosat: Bording.

Palle Ingemann Christensen gik i skole i Hinge og arbejdede derefter en tid paa en gaard i Serup. I 1930 udlærtes han som slagter, og siden 1936 har han drevet egen forretning i Bording.

Ragna Kirstine Andersen gik i skole i Bording og var derefter husassistent forskellige steder paa sin hjemegn samt i Silkeborg.

V. C. 3. e. 1)

Frits Chresten Christensen

er født d. 24. januar 1938 i Bording.

Han sejler som matros.

V. C. 3. e. 2)

Karen Christensen

er født d. 31. december 1939 i Bording, og hun døde d. 8. maj 1940 samme sted.

V. C. 3. e. 3)

Niels Aage Christensen

er født d. 28. februar 1941 i Bording.

Han er beskæftiget som slagter.

V. C. 3. e. 4)

Palle Egon Christensen

er født d. 17. april 1942 i Bording.

Han er ligeledes beskæftiget som slagter.

V. C. 3. e. 5)

Henny Solveig Christensen

er født d. 17. december 1943 i Bording.

Hun har plads som husassistent i Hoven.

V. C. 3. e. 6)

Inger Christensen

er født d. 18. januar 1946 i Bording.

Hun er ligeledes husassistent.

V. C. 3. e. 7)

Knud Evald Hesel Christensen

er født d. 18. august 1950 i Bording.

V. C. 3. f.

Selma Ragnhild Christensen

er født d. 29. juni 1914 i Nørskovlund, Hinge sogn.



Hun blev gift d. 4. juni 1939 i Serup med

Hans Viggo Jørgensen

der er født d. 22. marts 1909 i Odense som søn af entreprenørformand Hans Jesper Jørgensen og hustru Maren Kirstine.

Bosat: Drewsensvej 19, Odense.

Selma Ragnhild Christensen gik i skole i Serup og var desuden i 1929 elev paa Levring efterskole. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser.

Hans Viggo Jørgensen gik i skole i Odense og blev derefter udlært som brolægger, samtidig med at han gik paa teknisk skole. Han har nu ansættelse som ingeniør ved et entreprenørfirma.

V.C. 3. f. 1)

Hans Finn Jørgensen

er født d. 4. juni 1942 i Odense.

Han er i tømrerlære.

V.C. 4.

Sørine Kirstine Pallesen

er født d. 13. marts 1885 i Resdal Serup sogn.

Hendes daab fandt sted d. 25. maj 1885, og faddere var gaardmand Niels P. Nielsens hustru fra Sejling, pigen Marie Kirstine Rasmussen ligeledes fra Sejling, husfæster Karl S. Karlsen fra Resdal, husejer Kristen Pallesen fra Sejling og møllersvend Søren P. Pallesen fra Mausing.



Sørine Kirstine Pallesen blev gift d. 11. november 1903 i Serup med

Morten Peter Mortensen

og forlovere ved vielsen var husejer i Tandskov Niels Frederiksen og savskærer i Skægbæk Niels Peter Christensen.

Morten Peter Mortensen er født d. 19. september 1882 paa Forlev mark, Skanderup sogn som søn af gaardejer Knud Mortensen og hustru Karen Marie Mortensen.

Han blev døbt d. 29. september 1882, og faddere var faderen og gaardmand Thomas Sørensens hustru fra Tebstrup samt gaardmand Niels Rasmussens hustru, boelsmand Laurs Andersen og seminarist N.G. Jørgensen, alle fra Forlev.

Bosat: Klostervej 80, Ry.

Sørine Kirstine Pallesen gik i skole i Resdal og lærte derefter husgerning forskellige steder paa hjemegnen samt ved Aarhus. I 1906 var hun paa Ollerup højskole.

Morten Peter Mortensen gik i skole i Forlev. Han opholdt sig hjemme indtil sit 20. aar og tjente derefter forskellige steder paa hjemegnen, afbrudt af militærtjeneste i Aarhus 1905 samt af et ophold paa Ry højskole vinteren 1907-1908. I 1908 overtog han faderens gaard i Forlev, i 1916 var han tre gange genindkaldt til sikringsstyrken, og han drev derefter gaar-

den indtil 1952, da han afstod den til sønnen Knud.

V. C. 4. a.

Arne Mortensen

er født d. 16. december 1909 i Forlev, Skanderup sogn.

Bosat: Sandagergaard, pr. Sandager.

Arne Mortensen gik i skole i Forlev og var vinteren 1925-1926 elev paa Vestbirk efterskole. Han lærte landbruget hjemme og tjente desuden forskellige steder paa sin hjemegn og paa Assensegnen. Vinteren 1933-1934 besøgte han Ry højskole, vinteren 1938-1939 havde han et ophold paa Korinth landbrugsskole, og han har nu ansættelse som fodermester paa Sandagergaard.

V. C. 4. b.

Sofus Mortensen

er født d. 13. august 1911 i Forlev, Skanderup sogn.

Han blev gift d. 10. juli 1943 i Ørsted med

Kathrine Nygaard Bay

der er født d. 18. maj 1915 i Ørsted som datter af gaardejer Peder Nygaard Pedersen Bay og hustru Johanne Kristiansen.

Bosat: Klostervej 80, Ry.

Sofus Mortensen gik i skole i Forlev og arbejdede derefter 10 aar ved landbruget, afbrudt af et ophold paa Ry højskole vinteren 1931-1932. Senere dimitteredes han som lærer fra Silkeborg seminarium, og efter i 8 aar at have haft embede i Bode flyttede han til Ry, hvor han nu har ansættelse.

Kathrine Nygaard Bay gik i skole i Ørsted. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var sommeren 1933 elev paa Borrehus husholdningsskole i Kolding. I 1941 dimitteredes hun som lærerinde, og hun virkede derefter et par aar som vikar i henholdsvis Bjerringbro og Odder. Hun har siden 1951 haft ansættelse som lærerinde i Ry.

V. C. 4. b. 1)

Peter Bay Mortensen

er født d. 15. april 1944 i Bode, Ørsted sogn.

V. C. 4. b. 2)

Johanne Bay Mortensen

er født d. 1. august 1946 i Bode.

V. C. 4. b. 3)

Lisbet Bay Mortensen

er født d. 15. september 1947 paa Ørsted sygehus.

V. C. 4. b. 4)

Else Bay Mortensen

er født d. 11. januar 1954 paa Skanderborg sygehus.

V. C. 4. c.

Frida Mortensen

er født d. 26. marts 1913 i Forlev, Skanderup sogn.

Hun blev gift d. 20. juli 1938 i Skanderup med

Anton Christensen

der er født d. 31. januar 1910 i Tving, Fraugde sogn paa Fyn, som søn af husmand Chre-

sten Christensen og hustru Maren Hansine Larsen.

Bosat: Kappendrup pr. Langeskov.

Frida Mortensen gik i skole i Forlev. Hun opholdt sig hjemme et par aar og tjente derefter som husassistent forskellige steder, afbrudt af et ophold paa Ry højskole sommeren 1933. - Frida Mortensen har været medlem af skolekommissionen i Rolfsted.

Anton Christensen gik i skole i Birkum. Han er uddannet ved landbruget og drev en tid en ejendom paa 24 tdr. land i Skellerup. Senere flyttede han til Kappendrup, hvor han overtog sin nuhavende gaard, der er paa 32 tdr. land.

V. C. 4. c. 1)

Ellen Christensen

er født d. 27. juli 1941 i Skellerup.

Hun blev gift d. 28. maj 1960 i Rolfsted med

Helge Arne Harbo Rasmussen

der er født d. 1. maj 1938 i Refs-Vindinge som søn af vejarbejder Karl Harbo Rasmussen og hustru Valborg Rasmussen.

Bosat: Helsingø.

Ellen Christensen gik i skole i Rolfsted og var desuden elev Sdr. Næraa efterskole. Hun lærte efter skolegangen husgerning forskellige steder paa Fyn samt i Hillerød og arbejder nu paa en skotøjsfabrik i Høbjerg.

Helge Arne Harbo Rasmussen gik i skole i Refs-Vindinge og udlærtes i 1957 som snedker samme sted. Sin værnepligt aftjente han ved 6. regiment i Odense, og efter at have arbejdet i 1½ aar i Hillerød flyttede han i 1960 til Helsingø, hvor han siden har virket som snedkersvend.

V. C. 4. c. 1) a)

Dorthe Harbo Rasmussen

er født d. 1. december 1960 i Helsingø.

V. C. 4. c. 2)

Jørgen Christensen

er født d. 30. april 1944 i Kappendrup, Rolfsted sogn.

Han er i lære som mekaniker.

V. C. 4. c. 3)

Karen Christensen

er født d. 8. februar 1947 i Kappendrup.

V. C. 4. d.

Minna Marie Mortensen

er født d. 26. april 1914 i Forlev, Skanderup sogn.

Bosat: Sanatorievej 16, Ry.

Minna Marie Mortensen gik i skole i Forlev. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og besøgte desuden Husassistenternes Fagskole i København. I 1947 fik hun ansættelse som økonoma paa Ry sanatorium, hvor hun siden har virket, afbrudt af et ophold paa Teknologisk Institut i 1950.

V. C. 4. e.

Knud Mortensen

er født d. 4. november 1921 i Forlev, Skanderup sogn.

Han blev gift d. 16. maj 1948 i Smerup paa Sjælland med

Bodil Christiansen

der er født d. 30. marts 1924 i St. Torøje, Snerup sogn, som datter af gaardejer Niels Peter Christiansen og hustru Maren Sofie Vilhelmine Frederikke Hansen.

Bosat: Egesgave, Stenbæksholm pr. Næstved.

Knud Mortensen gik i skole i Forlev. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente i Ry, paa Roskildeegnen og paa Stevns. I 1942 aftjente han sin værnepligt i Næstved og genindkaldtes til befrielsestropperne i 1945, vinteren 1943-1944 besøgte han Vallekilde højskole, og han var derefter paa Lundby landbrugsskole. Fra 1948 til 1950 drev han en gaard paa Stevns, og senere overtog han faderens gaard i Forlev, som han havde indtil 1956, da han overtog sin nuhavende gaard Egesgave, der er paa 57 tdr. land.

Bodil Christiansen gik i skole i Lund ved Rødvig og lærte derefter husgerning paa Stevns samt paa Roskildeegnen. Vinteren 1941-1942 besøgte hun Snoghøj gymnastikhøjskole, og i 1946 var hun elev paa Haslev haandarbejdsskole.

V. C. 4. e. 1)

Astrid Marie Mortensen

er født d. 24. februar 1949 i Holtug.

V. C. 4. e. 2)

Niels Henrik Mortensen

er født d. 1. juni 1951 i Forlev, Skanderup sogn, og han døde d. 9. april 1953 samme sted ved en drukneulykke.

V. C. 4. e. 3)

Lars Peter Mortensen

er født d. 11. marts 1954 i Forlev.

V. C. 4. e. 4)

Birgit Margrethe Mortensen

er født d. 25. juli 1955 i Forlev.

V. C. 4. e. 5)

Tove Elisabeth Mortensen

er født d. 18. maj 1959 i Egesgave, Fodby sogn.

V. C. 4. e. 6)

Bent Mortensen

er født d. 18. maj 1962 i Egesgave.

V. C. 4. f.

Gunner Mortensen

er født d. 8. november 1927 i Forlev, Skanderup sogn.

Han blev gift d. 31. august 1957 i Kirke-Helsing med

Vita Elly Poulsen

der er født d. 5. august 1930 paa Rigshospitalet i København, som datter af lagerformand Jens Peder Poulsen og hustru Emmy Nielsen.

Bosat: Fuglsangsvej 35, Birkerød.

Gunner Mortensen gik i skole i Forlev og i Skanderborg private mellem- og realskole, hvor han bestod realeksamen, samt paa Aarhus katedralskole, hvorfra han i 1948 tog studentereksamen. I 1954 dimitteredes han som cand.polyt fra Polyteknisk læreanstalt i København, og han aftjente sin værnepligt paa Sjælsmark kaserne, i Ringsted og i Holbæk samt paa Artillerivejens kaserne paa Amager og hjemsendtes som sergent. I 1 aar havde han ansættelse ved elektricitetsselskabet NESÅ, og han blev derefter ansat ved Isefjordværket, hvor han siden har virket.

Vita Elly Poulsen gik i skole i Kirke-Helsingø og var desuden elev paa Vinde-Helsingø efterskole. En tid var hun husassistent i Mullerup, og hun stod derpaa i lære som modist i Slagelse, hvor hun udlærtes i 1951. Fra 1952 til 1957 virkede hun som modist i en forretning i København.

V. C. 4. f. 1)

Søren Mortensen

er født d. 18. september 1958 i Søborggaards sogn.

V. C. 4. f. 2)

Anne Helene Mortensen

er født d. 12. juni 1962 i Maglegaards sogn.

V. C. 5.

Ane Marie Pallesen

er født d. 18. april 1889 i Resdal, Serup sogn.

Hun blev døbt d. 10. juni 1889, og faddere var husejer Karl Karlsens hustru fra Resdal og husejer Jens Pedersens hustru fra Tandskov samt husejer Karl Rasmussen, ungtkarl Anton Karlsen og træskomand Søren Hansen, alle fra Resdal.

Ane Marie Pallesen blev gift første gang d. 6. december 1911 i Serup med

August Kristensen

Forlovere ved vielsen var husejer i Serup Jakob Mikkelsen og karetmager i Nørskovlund Niels Peter Christensen.

August Kristensen er født d. 14. december 1886 i Serup som søn af blikkenslager August Rasch og Kirsten Marie Rasmine Mikkelsen, og han døde d. 21. maj 1928 paa Kjellerup sygehus og blev begravet d. 26. maj.

Hans daab fandt sted d. 2. januar 1887, og faddere var pigen Else Marie Michelsen, pigen Kirstine Vildrik, ungtkarl Søren Michelsen, ungtkarl Kristen Michelsen og væver Hans Vildrik, alle fra Serup.





Ane Marie Pallesen blev gift anden gang d. 18. oktober 1938 i Silkeborg med Rasmus Peter Jensen

Han er født d. 12. juli 1871 paa Svinballe mark, Hundslund sogn, som søn af husmand Jens Jensen og hustru Ane Jørgensdatter, og han døde d. 15. september 1956 i Serup.

Han blev hjemmedøbt d. 12. august 1871 og fremstillet i kirken d. 22. oktober samme aar; faddere var proprietær Sørensens hustru fra Ovdrupgaard, pigen Ane Marie Jørgensen fra Trustrup, proprietær Fritz Leth fra Elbæk, gaardmand Anders Jensen fra Rude og ungkarl Niels Jørgen Mogensen fra Trustrup.

Bosat: Serup pr. Lemming.

Ane Marie Pallesen gik i skole i Resdal og var derefter husassistent i Serup, Pederstrup og Forlev.

August Kristensen gik i skole i Hinge. Han arbejdede allerede ved landbruget fra sit 7. aar og tjente efter konfirmationen i Mausing, Serup og Hinge. Ved giftemaalet købte han et husmandssted ved Hinge sø, som han drev, samtidig med at han gravede mergel i søen. Efter hans død videredrev enken ejendommen i 7 aar.

Rasmus Peter Jensen gik i skole i nærheden af Svinballe og arbejdede ved landbruget fra sit 12. aar. Som 17aarig kom han i mejerilære, og efter at være blevet udlært arbejdede han paa forskellige mejerier, indtil han flyttede til Serup, hvor han i 43 aar virkede som mejeribestyrer.

V.C. 6.

Søren Peder Kristian Pallesen

er født d. 7. januar 1892 i Resdal, , Serup sogn.

Hans daab fandt sted d. 6. marts 1892, og faddere var tjenestepige Ane Pallesen fra Serup, husejer Kristen Pallesens hustru Marie Sørensen fra Sejling, husejer Jens Pedersen Bød-





ker fra Tandskov, husejer Karl Rasmussen Hjort fra Resdal og husejer Kristen Pallesen fra Sejling.

Søren Peder Kristian Pallesen blev gift d. 28. maj 1919 i Herning med Kathrine Kirstine Poulsen der er født d. 17. marts 1897 i Vejlbypaa Fyn som datter af matros ved DSB Ole Peder Poulsen og hustru Frederikke Petersen.

Bosat: Haakonsgade 29, Herning.

Søren Peder Kristian Pallesen gik i skole i Resdal og i Sejling. Fra sit 10. aar havde han plads hos en farbroder i Sejling, og han arbejdede derefter ved landbruget indtil 1912, da han aftjente sin værnepligt ved 3. dragonregiment i Aarhus. I 1915 blev han stationsarbejder ved DSB, og efterhaanden forfremmedes han til portør, togbetjent og jernbanepakmester. I 1943 udnævntes han til togfører, og han virkede nu som saadan indtil 1961, da han tog sin afsked.

Kathrine Kirstine Poulsen gik i skole i Nørresundby, Ulfborg, Tiphede og Herning. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede ved dette indtil sit 17. aar, hvorefter hun var stuepige paa et hotel indtil giftermålet.

V. C. 6. a.

#### Egon Pallesen

er født d. 30. november 1919 i Herning.

Han blev gift d. 4. marts 1944 i Herning med Dagmar Marie Kristine Dyrborg Nielsen der er født d. 17. maj 1919 i Herning som datter af købmand Jens Nielsen og hustru Mette Johanne Jensen.

Bosat: Nørgaards Allé 27, Herning.

Egon Pallesen gik i skole i Herning og udlærtes i 1940 som blikkenslager, hvorefter han arbejdede som svend i Herning. Han gennemgik et kursus paa Teknologisk institut i Aarhus, og i 1950 fik han ansættelse som maskinmester ved Herning sygehus.

Dagmar Marie Kristine Dyrborg Nielsen gik i skole i Herning. Hun arbejdede efter skolegangen 2 aar ved husgerning i København, og var derpaa 7 aar syerske paa en fabrik i Herning.

V. C. 6. a. 1)

#### Birgit Pallesen

er født d. 14. maj 1946 i Herning.

V. C. 6. a. 2)

#### Jørgen Pallesen

er født d. 25. maj 1951 i Herning.

V. C. 6. b.

#### Villy Pallesen

er født d. 2. oktober 1921 i Herning.

Han blev gift første gang d. 19. december 1943 i Silkeborg med Edith Else Margrethe Frølich

Hun er født d. 27. marts 1921 i Silkeborg som datter af maalerflæser, tidl. snedker Sofus Claudius Frølich og hustru Ebba Dorthea Vilhelmine Tvede Eriksen, og hun døde d. 26. december 1954 i Silkeborg.

Villy Pallesen blev derpaa gift anden gang d. 4. december 1955 i Aarhus med

Grethe Tinning

der er født d. 18. september 1932 i Aaby sogn, Aarhus, som datter af repræsentant Viggo Tinning og hustru Betty Andersen.

Bosat: H. C. Ørsteds Vej 109, Herning.

Villy Pallesen gik i skole i Herning og stod derefter i frisørlære. Efter at være blevet udlært drev han i 13 aar selvstændig frisørforretning i Silkeborg, samtidig med at han under krigen aftjente sin værnepligt ved civilbeskyttelsestjenesten. Han havde derpaa i 3 aar egen forretning i Ribe og har nu siden 1958 virket som frisør i Herning.

Grethe Tinning gik i skole i Aarhus og var derefter laborantelev paa et mejeri. I 3½ aar gennemgik hun sygeplejeuddannelse i Silkeborg, og siden 1959 har hun virket som laboratorie-assistent hos stadsdyrlægen i Herning.

V. C. 6. b. 1)

Ole Henning Frølich Pallesen

er født d. 27. juni 1944 i Silkeborg.

V. C. 6. b. 2)

Mogens Frølich Pallesen

er født d. 13. oktober 1948 i Silkeborg.

V. C. 6. b. 3)

Jytte Tinning Pallesen

er født d. 14. maj 1956 i Silkeborg.

V. C. 6. c.

Henning Pallesen

er født d. 21. juni 1923 i Herning.

Han blev gift d. 15. februar 1947 i Herning med

Grethe Rasmussen

der er født d. 4. maj 1926 i Sankt Johannes sogn, Aarhus.

Bosat: Thiesens Allé 23, Korsør.

Henning Pallesen virker som lokomotivfører i Korsør.

V. C. 6. c. 1)

Inge Pallesen

er født d. 6. oktober 1953 i Herning.

V. C. 6. d.

Verner Pallesen

er født d. 5. november 1925 i Herning.

Han blev gift d. 9. april 1949 i Hammerum med

Elna Engelbrecht

der er født d. 4. august 1927 i Herning som datter af træhandler Valdemar Engelbrecht og hustru Elna Marie Johanne Johansen.

Bosat: Møllemarksvej 68, Odense.

Verner Pallesen virker som repræsentant.

V. C. 6. d. 1)

Jan Engelbrecht Pallesen

er født d. 7. april 1951 i Herning.

V. C. 6. d. 2)

Ellen Pallesen

er født d. 30. juni 1955 i Herning.

V. D.

Anne Marie Sørensen

er født d. 4. marts 1850 i Fruerlund, Vinderslev sogn, og hun døde ugift d. 25. august 1885 i Vinderslev og blev begravet d. 30. august. Ved dødsindførelsen ses i kirkebogen anført, at hun døde af vattersot, "men var værkbruden".

Hun blev døbt d. 20. maj 1850; gaardmand Jens Nielsens hustru Elisabeth Mikkelsdatter fra Fruerlund bar hende, og faddere var husmand Anders Henriksens hustru fra Mausing, gaardmand Mads Henriksen og husmand Søren P. Pedersen fra Fruerlund samt husmand Anders Nielsen fra Gødvad.

V. E.

Jensine Sørensen

er født d. 14. september 1852 i Fruerlund, Vinderslev sogn, og hun døde d. 16. marts 1854 samme sted og blev begravet d. 26. marts.

Hun blev hjemmedøbt d. 19. september 1852 og fremstillet i kirken d. 26. december samme aar; indsidder Peter Th. Bitsch's hustru fra Fuglemose bar hende, og faddere var Christen Christensens hustru fra Fruerlund, gaardmand Jens Nielsen, ligeledes fra Fruerlund, husmand J. Christopher Lindhardt fra Revl og ungkarl Christen Nielsen fra Brokhusene.

V. F.

Sørine Christine Sørensen

er født d. 14. september 1852 i Fruerlund, Vinderslev sogn, og hun døde d. 17. marts 1918 i Silkeborg og blev begravet d. 22. marts.

Hun blev hjemmedøbt d. 19. september 1852 og fremstillet i kirken d. 26. december samme aar; pigen Anne Marie Mouritzen fra Vinderslev bar hende, og faddere var skrædder Søren Peter Pedersens hustru fra Fruerlund, gaardmand Jens Nielsen, ligeledes fra Fruerlund, husmand J. Christopher Lindhardt fra Revl og ungkarl Christen Nielsen fra Brokhusene.

Sørine Christine Sørensen blev gift d. 14. oktober 1879 i Vinderslev med

Jens Jensen

og forlovere ved vielsen var husmand Niels Jensen fra Hauge og aftægtsmand Søren Christensen fra Fruerlund.

Jens Jensen er født d. 28. september 1850 i Hauge, Vinderslev sogn, som søn af husmand Niels Jensen og hustru Anne Christine Christensdatter, og han døde d. 28. juni 1908 paa Funder Nørhede, Funder sogn, og blev begravet d. 2. juli.

Hans daab fandt sted d. 8. december 1850; pigen Else K. Jensdatter fra Skræ, bar ham, og faddere var Joh. Christopher Lindhardts hustru A. Marie Hansdatter fra Revl, gaardmand Knud Jensen fra Elkær og husmand og ungkarl Peter Christensen, ligeledes fra Elkær.

Bosat: Funder Nørhede pr. Funder.

Sørine Christine Sørensen gik i skole i Torning og tjente derefter 14 aar paa Hønholtgaard i Vinderslev, ligesom hun arbejdede 10 aar i Funder Stormose.

Jens Jensen gik i skole i Hauge. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente de sidste 11 aar inden giftermålet paa Hønholtgaard. Derpaa købte han en forsømt ejendom paa Funder Nørhede, og denne drev han og hustruen i fællesskab, samtidig med at han var daglejer i Sinding samt paa Sejlgaard, hvor han fik 1 kr. om dagen, mens hans hustru fik 25 øre for at malke Sejlgaards 14 køer. Ved overtagelsen af ejendommen paa Funder Nørhede havde denne en besætning paa 1 ko, men med flid og nøjsomhed istandgjorde Jens Jensen og hustruen ejendommen og udvidede dens besætning til at omfatte 5 køer, en del ungreuter, en spand heste, noget fjerkræ og nogle svin. Efter Jens Jensens død videredrev enken gaarden indtil 1912 sammen med datteren Agnes Marie og opnaaede at faa præmie for vel-drevet landbrug.

V. F. 1.

Udøbt pigebarn, der fødtes d. 3. februar 1881 paa Funder Nørhede, Funder sogn, og hun døde d. 17. februar samme aar.

V. F. 2.

#### Christine Jensen

er født d. 15. april 1882 paa Funder Nørhede, Funder sogn, og hun døde d. 10. april 1899 samme sted og blev begravet d. 16. april.

Hun blev døbt d. 23. april 1882; pigen Ane Jensen fra Sinding bar hende, og faddere var husmand Rasmus Jacobsens hustru Maren Pedersen fra Hessellund, aftægtsgaardmand Jacob Rasmussen ligeledes fra Hessellund, aftægtsgaardmand Søren Christensen fra Vinderslev og husmand Anders Christiansen fra Funder Mark.

V. F. 3.

#### Ane Kirstine Jensen

er født d. 8. juni 1885 paa Funder Nørhede, Funder sogn, og hun døde d. 9. november 1917 i Silkeborg og blev begravet d. 16. november.

Hendes daab fandt sted d. 2. august 1885; husmand Anders Christian Jensens hustru Caroline Sørensen fra Vinderslev bar hende, og faddere var husmand Rasmus Jacobsens hustru Maren Pedersen fra Hessellund, husmand Anders Christian Jensen fra Vinderslev, husmand Mikkel Simonsen fra Funder Nørhede og ungkarl Christen Christensen fra Eskebakkegaard.

Ane Kirstine Jensen blev gift d. 28. maj 1909 i Silkeborg med

#### Søren Jacobsen

Erlovere ved vielsen var tømrer Niels Jacobsen fra Voel og træhandler Jens Hansen fra Silkeborg.

Søren Jacobsen er født d. 26. oktober 1878 i Voel som søn af tømrer Niels Jacobsen og hustru Ane Sørensen, og han døde d. 23. juni 1919 paa sygehuset i Silkeborg og blev begravet d. 29. juni.

Han blev døbt d. 29. december 1878, og faddere var



husmand Niels Rasmussen fra Voel Mark, husmand Jacob Nielsen fra Sorring Mark og pigen Nielsine Jacobsen fra Toustrup.

Bosat: Silkeborg.

Ane Kirstine Jensen gik i skole Funder-Kirkeby. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var bl. a. køkkenpige paa en restaurant i Silkeborg.

Søren Jacobsen gik i skole i Voel. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. i Voel, hvorpaa han flyttede til Silkeborg, hvor han virkede som staldforpagter i en aarrække.

V. F. 3. a.

#### Bodil Jensine Jacobsen

er født d. 22. marts 1910 i Silkeborg.

Hun blev gift d. 20. juni 1931 i Voel med

#### Herluf Vagner Lau

der er født d. 29. oktober 1902 i Sorring, Dallerup sogn, som søn af vognmand Niels Kristian Lau og hustru Mette Marie Jensen.

Bosat: Christian VIII's vej 21, Silkeborg.

Bodil Jensine Jacobsen gik i skole i Silkeborg samt i Voel, hvor hun var i pleje hos sin farfar og farmor. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente i Silkeborg samt i Voel.

Herluf Vagner Lau gik i skole i Silkeborg. Han arbejdede efter skolegangen som ekspedient paa et kaffelager i 14 aar og har siden arbejdet paa papirfabrikken i Silkeborg.

V. F. 3. a. 1)

#### Erik Lau

er født d. 13. januar 1934 i Silkeborg.

Han blev gift d. 14. februar 1959 paa Københavns raadhus med

#### Alis Gaardsøe Olesen

der er født d. 13. februar 1941 i Sundby, København, som datter af matros Hans J. Gaardsøe Olesen og hustru Karen Margrethe Christoffersen.

Bosat: Abildsgaardsvej 75, Virum.

Erik Lau gik i skole i Silkeborg og udlærtes i 1954 indenfor kolonialbranchen. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Jydske trainregiment i Padborg samt i København var han i 1 aar kommis i en købmandsforretning paa Nørrebro i København, og han har siden virket som disponent i en købmandsforretning i Hellerup.

Alis Gaardsøe Olesen gik i skole i København og havde derefter indtil 1961 ansættelse som kontorist paa et sagførerkontor.

V. F. 3. a. 1) a)

#### Lisbeth Lau

er født d. 2. juni 1961 i Vor Frelser sogn, København.

V. F. 3. a. 2)

#### Grethe Lau

er født d. 9. december 1938 i Silkeborg.

Hun blev gift d. 6. juni 1959 i Silkeborg med

#### Arne Stig Wandsø

der er født d. 6. marts 1934 i Grønfelt, Ølgod sogn, som søn af maskinhandler Niels Wandsø og hustru Johanne Jørgensen.

Bosat; Houmannsgade 26, Horsens.

Grethe Lau gik i skole i Silkeborg og udlærtes i 1959 som kontorassistent, hvorefter hun i 2 aar var deltidsbeskæftiget paa et kontor.

Arne Stig Wandsø gik i skole i Ølgod samt i Silkeborg og udlærtes i 1953 hos en isenkræmmer. Han har siden arbejdet i Brande, Aarhus, Horsens samt Silkeborg, afbrudt af militærtjeneste i Karup, og i 1958 fik han ansættelse som dekoratør i Horsens, hvor han stadig virker.

V. F. 3. a. 2) a)

Ghita Wandsø

er født d. 4. september 1961 i Horsens.

V. F. 3. a. 3)

Søren Lau

er født d. 13. april 1950 i Silkeborg.

V. F. 3. b.

Svend Erik Jacobsen

er født d. 14. februar 1915 i Silkeborg, og han døde d. 29. juni 1917 samme sted.

V. F. 4.

Søren Christian Jensen

er født d. 25. februar 1888 paa Funder Nørhede, Funder sogn, og døde d. 5. februar 1896 samme sted og blev begravet d. 12. februar.

Hans daab fandt sted d. 8. april 1888; husmand Niels Christian Pallesens hustru Ane Thomine Sørensen fra Tandskov bar ham, og faddere var pigen Christine Jensen fra Pederstrup, husmand Mikkell Simonsen fra Funder Nørhede, husmand Rasmus Jacobsen fra Hessellund og ungkarl Christen Christensen fra Eskebakkegaard.

V. F. 5.

Niels Anton Jensen

er født d. 29. september 1890 paa Funder Nørhede, Funder sogn, og han døde d. 2. februar 1899 samme sted og blev begravet d. 9. februar.

Han blev døbt d. 30. november 1890; pigen Inger Kirstine Jensen fra Vinderslev bar ham, og faddere var pigen Kirstine Sørensen fra Funder Nørhede og husmand Niels Jensen fra Vinderslev samt husmændene Mikkell Simonsen og Søren Jensen, begge fra Funder Nørhede.

V. F. 6.

Agnes Marie Jensen

er født d. 24. august 1893 paa Funder Nørhede, Funder sogn.

Hendes daab fandt sted d. 26. november 1893; husmand Rasmus Jacobsens hustru Maren Pedersen fra Hessellund bar hende, og faddere var gaardmand Søren Ambrosiussens hustru Kristine Nielsen fra Nørskovgaard, husmand Mads Peter Abildskov fra Eskebakkegaards Mark, husmand Søren Jensen fra Funder Nørhede og gaardmand Andreas Kristensen fra



Eskebakkegaard.

Agnes Marie Jensen blev gift d. 9. april 1914 i Silkeborg med Søren Peter Sørensen Louring og forlovere ved vielsen var arbejdsmand Niels Sørensen Louring og gaardskarl Søren Jacobsen fra Silkeborg.

Søren Peter Sørensen Louring, der den 1. april 1905 fik navneændring fra Søren Peter Sørensen, er født d. 18. marts 1890 i Silkeborg som søn af fyrbøder Niels Sørensen Louring og hustru Mette Pedersen, og han døde d. 11. september 1959 i Silkeborg og blev begravet d. 15. september.

Hans daab fandt sted d. 4. april 1890, og faddere var ølkusk J.P. Løvstads hustru Abeline Jensen, savskærer L. Kristensen, arbejdsmand Niels Sørensen Munk og arbejdsmand Jens Anton Sørensen, alle fra Silkeborg.

Bosat: Aldersrovej 2 A, Silkeborg.

Agnes Marie Jensen gik i skole i Funder-Kirkeby og opholdt sig derpaa hjemme indtil sit 17. aar, hvorefter hun lærte husgerning i Silkeborg. I et aar var hun ekspeditrice i et mejeriudsalg, og hun virkede derefter som syerske paa en trikotagefabrik i Silkeborg i 6 aar.

Søren Peter Sørensen Louring gik i skole i Silkeborg og udlærtes senere paa Silkeborg maskinfabrik. En tid arbejdede han som svend i Faarvang samt i Gjern, og efter at have aftjent sin værnepligt i Værløse 1911-1912 havde han arbejde i Struer samt i Viborg. I 35 aar virkede han nu i sin tidligere læreplads, men da han kom til skade med sin skulder, kunne han ikke arbejde i 3 aar, og da han atter fik arbejde blev det paa Gudenaas fabriker, hvor han derefter var i 10 aar. - Søren Peter Sørensen Louring var formand for smedene i 10 aar samt medlem af bestyrelsen for maskinarbejderne, og i 29 aar virkede han som kredsformand for kolonihaveforeningen af 1917.

V. F. 6. a.

#### Edith Louring

er født d. 28. maj 1919 i Silkeborg.

Hun blev gift d. 16. februar 1946 i Silkeborg med

#### Hans Ole Jørgensen

der er født d. 26. september 1922 i Simla, Forindien, som søn af missionær Christian Kasper Jørgensen og hustru Karen Høgslund Guldbrandsen.

Bosat: Rylevej 33, Silkeborg.

Edith Louring gik i skole i Silkeborg og lærte derefter i nogle aar husgerning, hvorpaa hun i 7½ aar virkede som klinikassistent hos en tandlæge i Silkeborg.

Hans Ole Jørgensen gik i skole i Herning og udlærtes i 1944 som maskinarbejder her. Efter at have aftjent sin værnepligt ved civilforsvaret i Herning begyndte han at arbejde i Silkeborg, og i 1952 bestod han maskinisteksamen. Han har nu ansættelse som montør hos A/S E. Rasmussen, Fredericia.

V. F. 6. a. 1)

#### Karenlise Jørgensen



er født d. 13. juli 1947 i Silkeborg.

V. F. 6. a. 2)

Henning Jørgensen

er født d. 6. maj 1950 i Silkeborg.

V. F. 6. b.

Niels Louring

er født d. 12. juni 1922 i Silkeborg.

Han blev gift d. 18. august 1945 i Silkeborg med

Jova Eline Jakobsen

der er født d. 23. januar 1924 i Silkeborg som datter af brolægger Jacob J. Jakobsen og hustru Johanne Nielsen.

Bosat: Sorgenfrigaardsvej 78, Kgs. Lyngby.

Niels Louring gik i skole i Silkeborg og udlærtes i 1941 som bager her. I 3 aar stod han i lære som kok paa restaurant "Broen" ved Middelfart, og efter at have været kok 1 aar paa et hotel aftjente han sin værnepligt ved søværnet i København. Han fik nu ansættelse som kok paa restaurant "Sønderport" i Silkeborg, hvor han virkede indtil 1946, afbrudt af genindkaldelse til befrielsestropperne i 1945. I 4 aar drev han derpaa slagter- og viktualieforretning i Silkeborg, i 4 aar arbejdede han paa Karup hotel, og efter at have været souschef paa hotel "Europa" i København i 1 aar samt kok paa "Wivex" og paa hotel "Cosmopolite" i ialt 5 aar fik han 1959 ansættelse som souschef paa hotel "Imperial", hvor han stadig virker.

Jova Eline Jakobsen gik i skole i Silkeborg. Efter skolegangen var hun 2 aar paa kontor hos malermester Damsgaard i Silkeborg, og hun kom derefter i manufakturarlære hos Aage Schmidt, hvor hun i 1947 udlærtes. Hun har siden bl. a. været ekspeditrice i en grøntforretning i Virum i 1 aar og har nu ansættelse i en frugt- og grøntforretning i Sorgenfri.

V. F. 6. b. 1)

Per Louring

er født d. 27. maj 1947 i Silkeborg.

V. F. 6. b. 2)

Ib Louring

er født d. 5. november 1950 i Silkeborg.

V. F. 6. c.

Anna Louring

er født d. 17. februar 1929 i Silkeborg.

Hun blev gift d. 21. januar 1951 i Silkeborg med

Frede Weiglin Hansen

der er født d. 20. februar 1928 i Assens som søn af ejendomshandler Niels Martin Hansen og hustru Vilhelmine Weiglin.

Bosat: Søborg Hovedgade 115, Søborg.

Anna Louring gik i skole i Silkeborg og var derefter ekspeditrice i en slagterforretning samme sted indtil 1951, hvorpaa hun arbejdede ½ aar i Herning.

Frede Weiglin Hansen gik i skole i Assens og udlærtes her som slagter. Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden, og efter at have arbejdet en tid som svend i Ebeltoft var han forretningsbestyrer i Brønderslev samt i Haderslev. I ca. ½ aar drev han egen forretning, og

han var derpaa 1. svend samt forretningsbestyrer i Ringsted, København og Søborg indtil 1962, da han blev bestyrer af en slagterforretning i Istedgade.

V. F. 6. c. 1)

Hanne Weiglin Hansen

er født d. 17. april 1952 i Brønderslev.

V. F. 6. c. 2)

Bjarne Weiglin Hansen

er født d. 17. april 1952 i Brønderslev.

V. F. 6. c. 3)

John Weiglin Hansen

er født d. 12. juni 1958 i Søborg.

V. F. 6. d.

Ebba Louring

er født d. 17. december 1933 i Silkeborg.

Hun blev gift d. 7. juli 1956 i Silkeborg med

Niels Peter Dale Pedersen

der er født d. 25. december 1933 i Blovstrød paa Sjælland som søn af gartner Helge Robert Erik Pedersen og hustru Valborg Vidia Duzine Petersen.

Bosat: Ellevej 22, Hørsholm.

EbbaLouring gik i skole i Silkeborg og arbejdede derefter 4 aar som ekspeditrice i en viktualieforretning samme sted. Hun har siden virket som ekspeditrice i to forskellige viktualieforretninger i Hørsholm.

Niels Peter Dale Pedersen gik i skole i Blovstrød, Østerkøb samt Usserød og arbejdede derefter 1 aar som væver paa den militære klædefabrik. I 2 aar var han ansat ved Hørsholm ridehus, og efter i 1½ aar at have passet og trænet travheste paa "Stenhavegaard" i Usserød begyndte han i 1952 at arbejde paa Brdr. Andersens konfektionsfabrik, hvor han siden har virket.

V. G.

Niels Henrik Sørensen

er født d. 10. oktober 1855 i Fruerlund, Vinderslev sogn.

Hans dåb fandt sted d. 6. januar 1856; husmand Anders Henriksens hustru fra Mausing bar ham, og faddere var husmand Christen Christensen, skrædder Søren Peter Pedersen og ungkarl Mikkil J. Steenholt, alle fra Fruerlund.

Niels Henrik Sørensen blev gift d. 30. oktober 1878 i Todbjerg med



Karen Marie Pedersen

Forlovere ved vielsen var Kristian Kristensen og møllersvend Karl Kristensen, begge fra Todbjerg.

Karen Marie Pedersen er født d. 27. november 1853 i Legaardslund, Skanderup sogn, som datter af boelsmand Peder Rasmussen og hustru Georgine Jørgensen.

Hun blev døbt d. 15. december 1853, og faddere var pigen Mette Christiansen, husmand Jørgen Rasmussens hustru fra Vrold mark, husmand Rasmus Jensen fra Ormslev, ungkarl Søren Rasmussen fra Aabo og ungkarl Ole Kaae Gregersen fra Skovby.

Bosat: Ingerslev pr. Hasselager.

Niels Henrik Sørensen lærte efter skolegangen landbruget. I nogle aar var han arbejdsformand i København, og senere drev han et husmandsted i Ingerslev, samtidig med at han virkede som entreprenør og byggede en del jernbaner. Den sidste tid inden sin død boede han paa hvilehjemmet i Brabrand.

V.G. 1.

Sørine Kristine Sørensen

er født d. 21. maj 1879, og hun døde d. 3. oktober 1886 paa amtssygehuset i København.

V.G. 2.

Kresten Peder Gehrt Sørensen

er født d. 3. januar 1881, og han døde ca. 8 maaneder gammel i Aarhus.

V.G. 3.

Marie Petrea Georgette Nicoline Sørensen

er født d. 13. november 1883, og hun døde d. 21. september 1886 i Ordrup.

V.G. 4.

Alma Marine Sørensen

er født d. 26. marts 1886 i København, og hun døde i februar 1916.

Hun blev gift d. 21. november 1907 i Tiset med

Niels Christian Dalstrup

Forlovere ved vielsen var entreprenør og husmand Niels Henrik Sørensen fra Ingerslev og købmand Skovsgaard fra Tingskov.

Niels Christian Dalstrup, der fik navneændring fra Niels Christian Andersen, er født d. 25. marts 1884 i Grynderup, Sæby sogn, som søn af gaardmand Jens Peder Andersen og hustru Ane Dorthea Justesen.



Hans daab fandt sted d. 10. april 1884, og faddere var ungpige Petrine Jensen fra Grynderup, kone Dorte Kirstine Jensen fra Holmgaard og aftægtsgaardmand Anders Kristensen Dalstrup fra Nisum samt aftægtsgaardmand Just Sørensen og indsidder Jens Kristian Pedersen, begge fra Grynderup.

Bosat: Harre Bjerg pr. Roslev.

Alma Marine Sørensen lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i Grynderup.

Niels Christian Dalstrup lærte efter skolegangen landbruget hjemme. Han aftjente sin værnepligt og besøgte Ollerup folkehøjskole, og senere drev han ejendomme i Nissum, Nørhede og Rosted. I 32 aar havde han derpaa en gaard paa ca. 30 td. land i Harre Bjerg, og efter at have solgt denne, boede han en tid til leje i Harreby. Den sidste tid inden han døde, drev han en mindre ejendom paa 4-5 td. land i Ilbjerg.

V.G. 4. a.

Aage Dalstrup

er født d. 10. august 1908 i Aasted.

Han blev gift d. 27. november 1932 i Durup med

Bodil Marie Mortensen

der er født d. 7. januar 1909 i Skive som datter af handelsmand Morten Børsting Mortensen og hustru Jepsine Marie Jepsen.

Bosat: Otting pr. Balling.

Aage Dalstrup gik i skole i Harre. Han arbejdede ved landbruget hjemme indtil sit 16. aar og stod derefter i smedelære i Aasted. Efter at være blevet udlært var han svend i Durup samt i Tvis, og han drev derpaa selvstændig forretning i ca. 17 aar i Tøndering. Ca. 1956 flyttede han til Otting, hvor han siden har drevet forretning.

Bodil Marie Mortensen gik i skole i Durup og havde derefter forskellige pladser som husassistent indtil giftermålet.

V.G. 4. a. 1)

Finn Dalstrup

er født d. 22. november 1933 i Tøndering.

Han blev gift d. 9. november 1958 i Junget med

Alma Morgen Sørensen

der er født d. 24. august 1935 i Tæbring som datter af møbelarbejder Viggo Sørensen og hustru Anne Elisabeth Morgen.

Bosat: Harre pr. Roslev.

Finn Dalstrup gik i skole i Tøndering. Han lærte landbruget, aftjente sin værnepligt i Padborg samt i Borris 1954-1955 og havde forskellige pladser som landbrugsmedhjælper, indtil han overtog sit nuhavende husmandssted i Harre.

Alma Morgen Sørensen gik i skole i Flade og havde derefter forskellige pladser som husassistent paa Mors samt i Salling.

V.G. 4. a. 1)a)

Lissy Morgen Dalstrup

er født d. 25. februar 1960 i Harre.

V.G. 4. a. 2)

Jytte Dalstrup

er født d. 22. november 1933 i Tøndering.

Hun blev gift d. 11. april 1954 i Odense med

Holger Brunsgaard Andersen

der er født d. 4. februar 1926 i Rybjerg som søn af husmand Andreas Andersen og hustru Anna Marie Nielsen.

Bosat: Jebjerggaard, Jebjerg pr. Langaa.



Jytte Dalstrup gik i skole i Tøndering og tjente der efter som husassistent forskellige steder, afbrudt af et ophold paa højskole i sommeren 1951.

Holger Brunsgaard Andersen gik i skole i Rybjerg. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente forskellige steder. Fra 1947 til 1948 aftjente han sin værnepligt ved artilleriet i Aarhus, vinteren 1950-1951 besøgte han Vallekilde højskole, og siden 1958 har han været bestyrer paa Jebjerggaard.

V.G. 4. a. 2) a)

Anna Marie Brunsgaard Andersen

er født d. 14. august 1954 paa Skive sygehus.

V.G. 4. a. 2)b)

Hanne Brunsgaard Andersen

er født d. 28. september 1956 paa Skive sygehus.

V.G. 4. a. 2) c)

Preben Brunsgaard Andersen

er født d. 5. marts 1958 i Jebjerg, Ørum sogn.

V.G. 4. a. 3)

Ebba Dalstrup

er født d. 10. august 1939 i Tøndering.

Hun er gift med

Ove Jacobsen

Bosat: Hald pr. Højslev.

Ove Jacobsen er bagermester i Hald.

V.G. 4. a. 4)

Ove Dalstrup

er født d. 21. september 1946 i Tøndering.

Han er beskæftiget som fisker i Glyngøre.

V.G. 4. b.

Arne Dalstrup

er født d. 18. marts 1910 i Nørhede, Lihme sogn.

Han blev gift d. 29. oktober 1937 i Maarslet med

Gerda Adserballe

der er født d. 15. juni 1909 i Testrup, Maarslet sogn, som datter af landmand Holger Thomsen Adserballe og hustru Martha Marie Kristensen.

Bosat: Nymark pr. Maarslet.

Arne Dalstrup gik i skole i Harre og lærte efter skolegangen landbruget forskellige steder i Salling. Fra 1938 til 1945 havde han en ejendom paa 6 td. land i Løjenkær, og efter i 2 aar at have drevet et husmandssted paa 13 td. land i Testrup overtog han sin nuhavende ejendom, der er paa 10 td. land.

Gerda Adserballe gik i Testrup friskole. Hun lærte husgerning hjemme hos faderen og opholdt sig her indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa Rødding højskole vinteren 1929-1930.

V.G. 4. b. 1)

Viggo Adserballe Dalstrup

er født d. 3. juli 1931 i Testrup, Maarslet sogn.



Han er gift med

Gerda Jørgensen

Bosat: Ravnholt skov pr. Tranbjerg J.

Viggo Adserballe Dalstrup er beskæftiget som tømrer.

V.G. 4. b. 2)

Henning Dalstrup

er født d. 20. juni 1940 i Løjenkær, Astrup sogn.

Han er beskæftiget som løjtnant af reserven ved regimentet i Vordingborg.

V.G. 4. b. 3)

Elinor Alma Dalstrup

er født d. 23. august 1941 i Løjenkær, Astrup sogn.

Hun blev gift d. 28. oktober 1962 i Maarslet med

Niels Jens Elmer Olsen

der er født d. 5. februar 1938 i Sabro som søn af landmand Aage Olsen og hustru Nielsine Christiansen.

Bosat: Maarslet.

Elinor Alma Dalstrup gik i skole i Maarslet og lærte derefter husgerning i bl. a. Obstrup, Ravnholt, Sabro, Solbjerg, Malling og Maarslet. Hun arbejder nu paa A/S R. Færch's fabriker i Aarhus.

Niels Jens Elmer Olsen gik i skole i Sabro og var derefter landbrugsmedhjælper i Folby, Testrup og Jegstrup. Fra 1957 til 1959 aftjente han sin værnepligt i Varde samt i Aarhus, vinteren 1960-1961 besøgte han Malling landbrugsskole, og han virker nu som maskinarbejder i Tranbjerg J.

V.G. 4. b. 4)

Ove Dalstrup

er født d. 22. maj 1946 paa Testrup mark, Maarslet sogn.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

V.G. 4. c.

Anna Marie Dalstrup

er født d. 16. juli 1912 i Nørhede, Lihme sogn.

Hun blev gift første gang d. 25. marts 1931 i Harre med

Viggo Jensen Strøm

Han er født d. 4. januar 1908 i Vejby som søn af landmand Jens Nielsen Hjerck Strøm og hustru Karoline Mikkelsen, og han døde d. 19. maj 1943 i Vejby og blev begravet d. 24. maj.

Anna Marie Dalstrup blev derpaa gift anden gang d. 26. oktober 1946 i Vejby med

Aksel Dahm

der er født d. 29. april 1905 i Flade som søn af Kirsten Kristensen (Dahm).

Dette ægteskab ophævedes dog i 1953, og Anna Marie Dalstrup blev derefter gift tredje gang d. 26. november 1960 paa Glostrup raadhus med

Anton Godsk Madsen

der er født d. 22. september 1910 i Ejsing som søn af gaardejer Frederik Madsen og hustru Dorthé Godsk.

Bosat: Lem pr. Brodal.

Anna Marie Dalstrup gik i skole i Harre. Hun lærte efter skolegangen husgerning og

havde forskellige pladser ved dette.

Viggo Jensen Strøm gik i skole i Vejby. Han lærte landbrug hjemme hos faderen og var derefter fra giftermålet og indtil sin død arbejdsmand.

Aksel Dahm blev uddannet ved landbruget og drev en gaard i Lem samt derefter to mindre ejendomme i Thise.

Anton Godsk Madsen er beskæftiget som smed i Skive.

V. G. 4. c. 1)

Aage Jensen Strøm

er født d. 12. august 1931 i Vejby.

Han blev gift d. 3. maj 1955 i Sdr. Onsild med

Nielsine Kristensen

der er født d. 20. juni 1933 i Hærup, Klejtrup sogn, som datter af gaardejer Søren Kristian Kristensen og hustru Katrine Jensen.

Bosat: Sportsvej 55, Glostrup.

Aage Jensen Strøm gik i skole i Vejby, Estvad og Haasum. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 3 aar i Salling, 3 aar ved Sønderborg, en tid paa Fyn, 1 aar i Morsholt og 1 aar i Gravens. Fra 1951-1952 aftjente han sin værnepligt i Haderslev, og i 1959 kom han til Glostrup, hvor han først i 1/2 aar varbejdede ved Nordiske Kabel- og Traadfabriker og derefter en tid var chauffør for en vognmand i Brøndbystrand. Han har siden været chauffør hos Leif M. Jensen, Glostrup.

Nielsine Kristensen gik i skole i Klejtrup, Nr. Onsild og Sdr. Onsild. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente 1 1/2 aar i Onsild, 1/2 aar i Holmstrup, 1/2 aar i Randers og 2 1/2 aar i Kerteminde. Sommeren 1950 var hun elev paa Rønde højskole, og efter i 1 aar at have været sygemedhjælper var hun i 2 aar stuepige paa Nyborg Strand. Fra 1959 til 1960 arbejdede hun paa en fabrik i Glostrup.

V. G. 4. c. 1) a)

Britta Strøm

er født d. 1. december 1955 paa Odder sygehus.

V. G. 4. c. 1) b)

Søren Strøm

er født d. 24. juli 1957 i Hesselballe.

V. G. 4. c. 1) c)

Kurt Strøm

er født d. 8. oktober 1960 paa Rigshospitalet i København.

V. G. 4. c. 2)

Gerda Jensen Strøm

er født d. 25. juli 1933 i Vejby.

Hun blev gift d. 11. april 1953 i Glostrup med

Svend Aage Børsting

der er født d. 13. august 1932 i Nautrup som søn af husmand Marinus Børsting og hustru Karen Pedersen.

Bosat: Balle pr. Mern.

Gerda Jensen Strøm gik i skole i Vejby samt i Lem og var desuden en tid paa et ungpigehjem i Holte. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde en tid ansættelse i køkkenet

paa Krabbesholm sanatorium, ligesom hun gennemgik kursus paa Hadsten husholdningsskole. Hun har siden 1962 arbejdet ved Anjo vask i Glostrup.

Svend Aage Børsting gik i skole i Durup, Nautrup og Harre. Han havde efter skolegangen forskellige pladser ved landbruget i Salling, og efter fra 1952 til 1953 at have aftjent sin værnepligt ved civilforsvaret i Thisted arbejdede han 2 aar paa Den danske Traadvarefabrik i Glostrup. I 2 aar var han kranfører hos F.L. Schmidt i Valby, i 1 aar arbejdede han paa Nordiske Kabel- og Traadfabriker, og han har siden været chauffør hos Leif M. Jensen i Glostrup.

V.G. 4. c. 2) a)

Viggo Strøm Børsting

er født d. 5. juni 1953 paa Hammel sygehus.

V.G. 4. c. 2) b)

Karen Margrethe Børsting

er født d. 3. august 1955 i Glostrup.

V.G. 4. c. 2) c)

Arne Magnus Børsting

er født d. 1. marts 1960 i Glostrup.

V.G. 4. c. 3)

Bent Jensen Strøm

er født d. 28. december 1935 i Vejby.

Han blev gift d. 9. marts 1957 i Glostrup med

Tonny Winfeldt Nielsen

der er født d. 29. august 1938 i Skive som datter af chauffør og arbejdsmand Peter Nielsen.

Bosat: Bygmarksvej 6, Glostrup.

Bent Jensen Strøm gik i skole i Vejby samt i Lem og var derefter landbrugsmedhjælper i Durup, Filskov, Maarslet og Grindsted. I 1 aar arbejdede han paa Rock-Wool i Hedehusene, og efter i et aar at have været pakhusarbejder i Skive kom han i 1961 til Glostrup, hvor han nu er chauffør.

Tonny Winfeldt Nielsen gik i skole i Skive og havde derefter forskellige pladser ved husgerning.

V.G. 4. c. 3) a)

Kirsten Marie Strøm

er født d. 3. november 1956 i Skive.

V.G. 4. c. 3) b)

Svend Aage Strøm

er født d. 5. januar 1958 i Filskov.

V.G. 4. c. 4)

Eva Jensen Strøm

er født d. 23. februar 1937 i Vejby.

Hun blev gift d. 27. oktober 1956 i Laasby med

Svend Aage Rasmussen

der er født d. 3. marts 1933 i Hjerik som søn af arbejdsmand Jens Christian Rasmussen og hustru Marianne Laursen.

Bosat: Østergade 18 a, Durup.

Eva Jensen Strøm gik i skole i Vejby, Lem samt Thise og lærte efter skolegangen husger-  
ning i bl. a. Tøndering. Hun har siden 1962 drevet frugt-, grønt- og blomsterforretning i Du-  
rup.

Svend Aage Rasmussen gik i skole i Hjerk. Han var efter skolegangen beskæftiget som  
landbrugsmedhjælper forskellige steder i Salling og siden 1959 været chauffør for en tømmer-  
handel i Durup.

V.G. 4. c. 4) a)

Sonja Rasmussen

er født d. 7. marts 1959 i Durup.

V.G. 4. c. 5)

Ruth Jensen Strøm

er født d. 3. maj 1940 i Vejby.

Hun blev gift d. 5. maj 1962 i Lem med

Kurt Pedersen

der er født d. 7. august 1939 i Køge som søn af maskinarbejder Holger Pedersen og hustru  
Gurli Kristensen.

Bosat: Stormøllevej 20 A, Køge.

Ruth Jensen Strøm gik i skole i Vejby, Lem, Flensted og Laasby. Hun lærte efter  
skolegangen husgerning og tjente en tid i Møllerup samt i Gødvad, 2 aar i Laasby og 1 aar  
paa "Mesinggaard" ved Skanderborg. Siden 1958 har hun været sygemedhjælper paa Køge  
sygehus.

Kurt Pedersen gik i skole i Køge og stod derefter i lære som maskinarbejder samme sted.  
I 2 aar var han elev paa en maskinskole i København, og efter at have aftjent sin værnepligt  
ved Søværnet virker han nu som maskinmester.

V.G. 4. c. 6)

Inga Jensen Strøm

er født d. 19. november 1942 i Vejby.

Hun er beskæftiget som husassistent i Jebjerg.

V.G. 4. c. 7)

Kirsten Elise Dahm

er født d. 14. februar 1946 i Lem.

V.G. 4. c. 8)

Alma Annette Dalstrup Dahm

er født d. 24. januar 1951 i Thise.

V.G. 4. c. 9)

Viggo Kristian Dalstrup Dahm

er født d. 24. januar 1951 i Thise.

V.G. 4. d.

Niels Peter Dalstrup

er født d. 16. august 1913 i Harre, og han døde d. 8. oktober 1951 i Stavtrup, Kolt sogn.

Han blev gift d. 20. april 1940 paa raadhuset i Aarhus og derefter i Ormslev kirke med

Ester Agnete Jensen

der er født d. 18. december 1911 i Aabo, Ormslev sogn, som datter af gaardejer Peder Jensen og hustru Kirstine Marie Olesen.

Bosat: Stavtrup pr. Ormslev.

Niels Peter Dalstrup gik i skole i Harre. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente forskellige steder i Salling samt paa Aarhus-egnen. En tid havde han en ejendom paa 6 td. land i Fregerslev ved Hørning, og han købte derpaa i 1946 en ejendom paa 15 td. land i Stavtrup. Denne havde han indtil sin død, hvorefter den overtoges af enken, som siden har drevet den.

Ester Agnete Jensen gik i skole i Aabo. Hun lærte efter skolegangen husgerning paa Aarhus-egnen samt ved Horsens og var sommeren 1934 elev paa Rødding højskole.

V.G. 4. d. 1)

Knud Dalstrup

er født d. 27. juli 1943 i Aabo, Ormslev sogn.

V.G. 4. e.

Gudrun Marine Dalstrup

er født d. 20. februar 1916 i Harre.

Bosat: Ny Munkegade 16, Aarhus C.

Gudrun Marine Dalstrup gik i skole i Harre og tjente derefter som husassistent forskellige steder, bl. a. i Aarhus. Hun stod derpaa i bagerlære, og efter at være blevet udlært arbejdede hun bl. a. nogle aar i Lilly & Petras conditori i Aarhus. Senere var hun i en aarrække syerske, og den sidste tid har hun sejlet paa langfart som vaskeriassistent med et af ØK's skibe.

VI.

Olrache Nielsdatter

er født d. 18. maj 1815 i Aahuset, Vindum sogn, og hun døde d. 24. februar 1859 i Mausing, Vinderslev sogn, og blev begravet d. 4. marts.

Hun blev hjemmedøbt d. 19. maj 1815 og derpaa fremstillet i kirken; faddere var Jens Jensens hustru Maren Andersen fra Højbjerg hus, Søren Nedergaard fra Tange, Nicolai Hedegaard og Jens Rasmussen fra Vindum mølle.

Olrache Nielsdatter blev gift d. 17. maj 1844 i Vindum med

Anders Henrichsen

Forlovere ved vielsen var gaardmand Søren Jensen Duelund fra Brandstrup og husmand Anders Pedersen fra Sahl.

Anders Henrichsen er født d. 26. juni 1815 i Randers som søn af daglønner Henrich Andersen og hustru Maren Pedersdatter, men hvornaar han døde, vides ikke.

Han blev hjemmedøbt d. 26. juni 1815 og fremstillet i kirken d. 30. juli samme aar; faddere var moderen, Maren Henrichsen, Niels Hobroe, Jens Pedersen og Henrich Andersen.

Anders Henrichsen blev gift anden gang d. 7. juli 1859 med Else Marie Hansen fra Pederstrup, der fødtes 1839.

Bosat: Mausing pr. Kjellerup.

Olriche Nielsdatter lærte efter skolegangen husgerning og tjente ved giftermålet i Serup præstegaard.

Anders Henrichsen lærte efter skolegangen landbruget og var ved giftermålet skovarbejder paa Ulstrup. Derefter blev han indsidder paa Gødvad mark indtil 1845, da han flyttede til Mausing, hvor han fik et husmandssted i fæste.

VI. A.

#### Henrik Andersen

er født d. 10. august 1844 i Gødvad, og han døde d. 18. oktober 1846 i Mausing, idet han druknede i en vandgrøft, og blev begravet d. 25. oktober.

Hans daab fandt sted d. 29. september 1844, og faddere var fæster Henrik Andersens enke Maren Pedersen fra Randers, indsidder Peder Nielsens hustru Dorthe Marie Rasmusdatter fra Gødvad og husmand Niels Christensen fra Resendal samt tjenestekarl Jens Peter Johansen og husmand Jens Ovesen, begge fra Gødvad.

VI. B.

#### Maren Henriksen

er født d. 25. juni 1848 i Mausing, Vinderslev sogn, og hun døde d. 25. oktober 1862 samme sted og blev begravet d. 2. november.

Hun blev døbt d. 6. august 1848; pigen Anne Kirstine Nielsdatter fra Brandstrup bar hende, og faddere var husmand Mourits Poulsens hustru Karen Marie Nielsdatter fra Vinderslev samt gaardmand Morten Madsen, husmand Anders Jørgensen og Jens Jacobsen, alle fra Mausing.



VII.

Ane Kjerstine Nielsdatter

er født d. 13. maj 1817 i Aahuset, Vindum sogn, og hun døde d. 26. april 1873 i Tange, Højbjerg sogn, og blev begravet d. 3. maj.

Hun blev hjemmedøbt d. 15. maj og senere fremstillet i kirken; faddere var pigen Else Pedersdatter og gaardmand Nicolaj Andreassen, begge fra Hedegaard, samt Niels Aagaard fra Elsborg, Niels Andersen og Søren Nedergaard fra Tange.

Ane Kjerstine Nielsdatter blev gift d. 14. marts 1856 i Vindum med

Peder Nielsen

Forlovere ved vielsen var husmand Laust Nielsen fra Brandstrup og Jens Nielsen fra Aahuset.

Peder Nielsen er født d. 24. marts 1808 i Tange, Højbjerg sogn, som søn af gaardmand Niels Andersen Hedegaard og hustru Ane Marie Lasdatter, og han døde d. 18. juli 1877 i Tange og blev begravet d. 24. juli.

Han blev hjemmedøbt d. 24. marts 1808 og fremstillet i kirken d. 3. maj samme aar; møllerens hustru fra Ll. Mølle bar ham, og faddere var Thomas Vestergaards hustru, Jens Pedersen, Søren Sørensen og Rasmus Jensen, alle fra Tange.

Peder Nielsen blev gift første gang d. 13. februar 1844 med Ane Kirstine Jensdatter. Hun er født d. 28. januar 1815 i Elsborg som datter af husmand Jens Michelsen og hustru Karen Nielsdatter, og hun døde d. 29. september 1855 i Tange og blev begravet d. 5. oktober. I dette ægteskab var børnene Christiane, født 1844 og død 1849, Christen, født 1845 og død samme aar, Ane Marie, født 1848 og død 1849, Christiane, født 1849 og død 1865, Christen, født 1854, Ane, født 1855 og død 1857, samt et dødfødt drengbarn i 1855.

Bosat: Tange.

Ane Kjerstine Nielsdatter lærte efter skolegangen husgerning og var i nogle aar husbestyrerinde hos farbroderen Jens Jensen Krogsdal i Brandstrup.

Peder Nielsen købte i 1844 formedelst 525 rigsbankdaler sølv en gaard i Tange af Christen Jensen. Gaarden stod til hartkorn 3 td. 4 skp. med tilhørende konge- og korntiende, og denne gaard drev Peder Nielsen indtil sin død.

## VIII.

Jens Nielsen Krogsdal

er født d. 8. maj 1819 i Aahuset, Vindum sogn, og han døde d. 14. september 1912 samme sted og blev begravet d. 23. september.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13			18		22	23			
	12	14	15	16	17	19	20	21	24	25



20-21. Sophie Elisabeth og Jens Nielsen Krogsdal.

Diamantbrudeparret,  
Aftægtsfolk paa "Aahuset" hos  
sønnen Peder Jensen Krogsdal.

16-17. Sønnen Niels Jensen Krogsdal  
og hustru, Randers.

24-25. Sønnen Christen Jensen Krogsdal  
og hustru, Sjørsløv.

1-2. Sønnen Søren Jensen Krogsdal,  
Faarup og dennes datter Petrine  
Sofie.

3-5. Datteren Ane Kirstine Jensen  
Krogsdal og dennes mand Peder  
Andreassen Hedegaard, Vindum.

4. Sønnen Kristian Jensen Krogsdal,  
København.

6. Sønnen Jens Peter Jensen Krogsdal,  
Ulstrup.

9-10. Sønnen Peter Jensen Krogsdal og  
hustru, Faarup.

7-8. Sønnen Peder Jensen Krogsdal og dennes  
2. hustru Maren. (Paa daværende tids-  
punkt ejer af "Aahuset").

Derefter Peder Jensen Krogsdals børn  
af 1. ægteskab:

11. Jens Jensen Krogsdal (senere ejer af  
"Aahuset").

12. Maren Jensen Krogsdal.

13. Sofus Jensen Krogsdal.

14. Sofie Elisabeth Jensen Krogsdal.

18. Niels Jensen Krogsdal.

19. Marie Jensen Krogsdal.

22. Martin Jensen Krogsdal.

Børn af 2. ægteskab:

23. Martinus Jensen Krogsdal.

15. Thomine Skov datter af Peder Jensen  
Krogsdals 2. hustru Maren.

Han blev hjemmedøbt d. 9. maj 1819 og senere fremstillet i kirken; faddere var Niels Aaegaards hustru Maren fra Elsborg, Nicolai Andreassen fra Hedegaard, Hans Daniel fra Snedkerhuset, Niels Andersen fra Tange og mølleren i Vindum's hustru Maren Pedersdatter.

Jens Nielsen Krogsdal blev gift d. 17. maj 1844 i Vindum med

Sophie Elisabeth Christensdatter

Forlovere ved vielsen var Chr. Pedersen fra Vindum mølle og Søren Nielsen Vestergaard fra Vindum.

Sophie Elisabeth Christensdatter er født d. 4. december 1817 i Dollerup som datter af Christen Thommasen og hustru Bodil Kirstine Pedersdatter, og hun døde d. 7. maj 1906 i Aahuset og blev begravet d. 14. maj.

Hun blev hjemmedøbt d. 4. december 1817 og senere fremstillet i kirken; madam Lund fra "Sallitsgaard" bar hende, og faddere var faderen, Anders Skygge, Christian Plet og Peder Christensen fra Dollerup.

Bosat: Aahuset, Vindum pr. Tange.

Jens Nielsen Krogsdal lærte efter skolegangen landbruget hjemme og overtog ved giftermålet i 1844 efter moderen ejendommen Aahuset, som han derpaa drev indtil 1887, da den afstodes til sønnen Peder, hos hvem han og hans hustru gik paa aftægt.

Ved Jens Nielsen Krogsdal og hustrus diamantbryllup i Vindum d. 17. maj 1904 var skrevet følgende sang:

"Hvor er det skønt i Livets Foraarsdage  
Naar Haabet folder sig som Blomsten ud,  
For Mand og Hustru Vejen fremad drage,  
Med Tillid til hinanden og til Gud!  
Naar fælles Stræben gælder Hjemmets Lykke,  
Da synes ingen Byrde os for tung,  
Og Modgang kan ej let vort Sind nedtrykke,  
Vort Arbejd' synes Leg, naar man er ung.

Et Ægtepar, som Sølvkrans kan binde,  
Har ogsaa høstet Livserfaring nok;  
Den bedste Skat, de kan i Livet vinde,  
Er Kærligheden af en Børneflok. -  
Om Livet end er brydsomt, skøn er Glansen;  
For hvert et Aar man skønnere den fandt;  
Men hvilken Lykke, naar Guldbrudekransen,  
Kan prydes med en herlig Diamant!

Jens Nielsen Krogsdal og hans Hustru kære  
Har vandret sammen sex-ti Ægteaar,  
Og Diamanten de i Guldkrans bære  
Med Hæder om det sølverhvide Haar!  
- Gav Livet dem ej altid lyse Dage  
Fra da de Pagten bandt for Altrets Fod,  
Med Stolthed dog de skue kan tilbage,  
Thi deres Færd var hæderlig og god.

I Husmandshjemmet mellem golde Bakker  
De sled og stred i deres unge Aar,  
og fremad gik det; - de Vorherre takker  
For rig Velsignelse i deres Kaar;  
Syv brave sønner og en kærlig Datter  
End kappes om at glæde Fa'r og Mo'r;  
Den ældste ta'r fra Randers tid og atter  
Til dem som hos den yngste Broder bo'r.

Paa denne Højtidsdag vi ser med Glæde  
I Krogsdals og Sofies Aftægtshjem,  
At Slægt og Venner muntre er tilstede,  
Med Børneflokken de omkredser dem.  
At Ægteparret viden om man skatter,  
Derpaa de ser idag saa mangt et Tegn,  
Ej blot fra dem, som denne Kreds omfatter,  
Men langt ud over deres Hjemmeegn.

Gid Herren lønne deres Alders Dage  
For trofast Stræbsomhed og huslig Flid.  
Han dem ej give Grund til Suk og Klage,  
Men Lykke og Tilfredshed hver en Tid!  
Ja, vore bedste Ønsker her vi flette  
I Ægteparrets sjældne Brudekrans:  
Gid Herren deres Alders Dage lette,  
Saa Livets Fryd vi ser af Øjets Glans. "

#### VIII. A.

##### Niels Jensen Krogsdal

er født d. 13. oktober 1844 i Aahuset,  
Vindum sogn, og han døde d. 8.  
marts 1918 i Randers.

Hans daab fandt sted d. 8. decem-  
ber 1844, og faddere var pigen Ane  
Kirstine Nielsdatter fra Brandstrup,  
husmand Søren Christensen, Anders  
Henrichsen fra Gødvad, husmand  
Jens Jensen fra Tange og møller  
Christen Pedersen fra Ll. Mølle.

Niels Jensen Krogsdal blev gift  
d. 2. maj 1872 i Randers med

##### Hansine Caroline Sørensen

Forlovere ved vielsen var N. C. Sørensen og H. P. Nielsen.

Hansine Caroline Sørensen er født d. 11. maj 1847 i Randers som datter af snedker og  
daglejer Søren Nielsen og hustru Cathrine Christensdatter.

Hun blev døbt d. 15. august 1847, og faddere var pigen Else Marie Jensdatter, tømrer-  
svend P. Nielsen og hustru samt snedkersvendene Peder Wingaard og Christian Svenningsen  
fra Randers.

Bosat: Skolestræde 8, Randers.

Niels Jensen Krogsdal drev ved giftermålet en beværtning paa Torvegade i Randers, og  
endnu 30 aar efter, nemlig i 1902, nævnes han som værtshusholder her. Derefter begyndte  
han imidlertid at handle med tøj, og han drev nu i en aarrække en herreekviperingshandel i  
Skolegade 5 i Randers.

#### VIII. A. 1.

##### Jens Karl Jensen Krogsdal

er født d. 7. oktober 1872 i Randers.

Hans daab fandt sted d. 1. december 1872, og faddere var pigen Kirstine Jensen, mada-  
me Vang, korporal C. Jensen og Jens Jensen.

Jens Karl Jensen Krogsdal udlærtes som maskinarbejder og udvandrede i 1902 til U. S. A.





Da man sidst hørte fra ham, nemlig i 1920, havde han ansættelse som maskinmester hos en millionær i nærheden af San Francisco.

VIII. A. 2.

Cathrine Sophie Elisabeth Jensen Krogsdal

er født d. 10. marts 1874 i Randers, og hun døde d. 16. september 1945 i Aarhus.



Hendes daab fandt sted d. 17. maj 1874, og faddere var tjenestepigen Kirstine Jensen, madame Vang, kobbersmed Nielsen og malermester Sørensen.

Cathrine Sophie Elisabeth Jensen Krogsdal blev gift d. 7. juli 1901 i Randers med Rudolf Emil Mentzel

Forlovere ved vielsen var brudens far og handelsfuldmægtig V. Chr. Karup.

Rudolf Emil Mentzel er født d. 27. juli 1856 i Nyboder, København, som søn af baadsmænd senere havnefoged Gotfred Emanuel Mentzel og hustru Juliane Sofie Sørensen, og han døde d. 18. februar 1930 i Aarhus.

Han var gift første gang med Ane Mette Rasmussen der døde d. 29. december 1898 i Aarhus.

Bosat: Aarhus.

Cathrine Sophie Elisabeth Jensen Krogsdal gik i skole i Randers og lærte derefter husgering i bl. a. Dronningborg, paa Eldrupgaard og i Helsingør. Den sidste tid inden giftemaalet var hun ekspeditrice hos sin tilkommende mand.

Rudolf Emil Mentzel gik i skole i Middelfart og blev derefter uddannet som bogbinder i Odense. Senere flyttede han til Aarhus, hvor han startede en hatte- og broderiforretning i Frederiksgade. Omkring 1898 flyttedes forretningen til Vestergade og derefter til Søndergade, hvor Rudolf Emil Mentzel handlede med bl. a. legetøj og lædervarer indtil nogle aar før sin død.

VIII. A. 2. a.

Louis Emil Mentzel

er født d. 8. oktober 1901 i Vor Frue sogn, Aarhus.

Han blev gift d. 27. november 1941 i Byrum paa Læsø med

Anna Jensy Pedersen

der er født d. 14. oktober 1906 i Vesterø paa Læsø som datter af styrmand Jens Gaarn Pedersen og hustru Ane Elise Marie Petersen.

Bosat: Pontoppidansvej 43, Helsingør.

Louis Emil Mentzel gik i skole i Aarhus, hvor han bestod realeksamen. Han kom derefter i lære ved telegrafvæsenet og arbejdede i bl. a. Aarhus, Fredericia, Aalborg og København. Siden 1947 har han haft ansættelse ved Post- og telegrafvæsenet i Helsingør, hvor han nu virker som overassistent.

Anna Jensy Pedersen gik i skole paa Læsø samt i København, hvor hun bestod realeksamen. En tid arbejdede hun paa kommunkontoret samt paa postkontoret paa Læsø, og efter at have virket som privatlærerinde paa Nordre Rønner nord for Læsø var hun stuepige hos en baron i København.

VIII. A. 2. a. 1)

Erik Mentzel

er født d. 3. september 1942 i Byrum paa Læsø.

Han studerer statsvidenskab i København.

VIII. A. 2. a. 2)

Jørgen Mentzel

er født d. 16. juni 1944 i Aalborg.

VIII. A. 2. a. 3)

Viggo Mentzel

er født d. 10. december 1947 i Byrum.

VIII. A. 2. b.

Ellen Margrethe Mentzel

er født d. 18. marts 1903 i Aarhus domsogn.

Bosat: Frederiks Allé 98, Aarhus C.

Ellen Margrethe Mentzel gik i skole i Aarhus, hvor hun tog eksamen. Efter 4 aars klaverundervisning virkede hun i 26 aar som musiklærerinde, og hun stod derpaa 3 aar i lære hos Kathrine Andersen, M.P. Bruuns Gade i Aarhus, hvor hun lærte at lave konfekt, og efter at være blevet udlært var hun i 5 aar rengøringsassistent paa restaurant "Klostergaarden" i Aarhus. Senere blev hun rengøringsassistent paa Banegaardsrestauranten, hvor hun stadig arbejder. - Ellen Margrethe Mentzel maler en del i sin fritid og har udstillet paa "Den permanente".

VIII. A. 3.

Kirstine Jensen Krogsdal

er født d. 5. april 1876 i Randers, og hun døde d. 5. april 1922.

Hun blev hjemmedøbt d. 29. april 1876 og fremstillet i kirken d. 11. juni samme aar; faddere var uldhandler Sørensen og snedker G. Petersen med hustruer samt maler Sørensen.

Kirstine Jensen Krogsdal blev gift d. 7. maj 1901 i Randers med

Søren Christian Pedersen Kaarup

Forlovere ved vielsen var fhv. pakmester R.N.T. Østergaard og slagtermester Edvard



Zacho, begge fra Randers.

Søren Christian Pedersen Kaarup, der d. 10. december 1904 fik navneændring fra Søren Christian Pedersen, er født d. 11. maj 1871 i Vorup Kær, Vorup sogn, som søn af husmand Jørgen Pedersen og hustru Dorthea Marie Christensen, og han døde d. 23. marts 1943 i København.

Hans daab fandt sted d. 25. juni 1871, og faddere var gaardmand Søren Christensens hustru fra Hornbæk, pigen Nicoline Pedersen, ligeledes fra Hornbæk, og gaardmand Anders Madsen Pedersen fra Bjerregrav samt ungkarlene Niels Christian Pedersen og Anders Christensen, begge fra Hornbæk.

Bosat: København.

Søren Christian Pedersen Kaarup var kulgrosserer i København.

VIII. A. 3. a.

#### Holger Kaarup

er født d. 20. marts 1902 i Randers.

Han blev gift d. 30. maj 1953 i Taarbæk med

#### Tove Johanne Lous

der er født d. 7. december 1916 i Sankt Jakobs sogn, København, som datter af maskinmester Lous.

Bosat: Strandboulevarden, København Ø.

Holger Kaarup gik i skole i Ordrup og stod derefter i lære. Senere bestod han teknikum, og fra 1927 har han haft ansættelse som ingeniør ved F.L. Schmidt's cementvarefabrikker og har bl. a. opholdt sig 2½ aar i Tyskland, 2½ aar i Tyrkiet, 1½ aar i Italien, 3 aar i Sydamerika, 12 aar paa Madagaskar, 5 aar i England, ½ aar paa New Zealand og 1½ aar i Frankrig.

VIII. A. 3. a. 1)

#### Carsten Kaarup

er født d. 14. december 1943 i København.

VIII. A. 3. b.

#### Gerda Kaarup

er født d. 16. september 1904 i Randers.

Hun blev gift d. 21. maj 1928 paa Raadhuset i Sønderborg med

#### Svend Krarup

der er født d. 3. september 1885 i Lemvig, som søn af distriktslæge Janus Balthasar Krarup og hustru Jenny Arnoldine Krarup.

Bosat: Sankt Kjelds Gade 12, København, Ø.

Gerda Kaarup gik i skole i Ordrup og opholdt sig derefter en tid hjemme hos faderen. I 1923 var hun elev paa Frederiksborg husholdningsskole, og hun havde derefter plæds paa herregaarden "Nørholm" ved Varde.

Svend Krarup gik i skole paa Samsø og var derefter elev om bord i skoleskibet "Georg Stage". I 1908 aftjente han sin værnepligt ved søværnet, hvorfra han hjemsendtes som løjtnant af reserven, og fik derefter ansættelse ved Østasiatisk kompagni, for hvem han sejlede



indtil 1951, fra 1926 som kaptajn.

VIII. A. 3. b. 1)

Kirsten Krarup

er født d. 19. juli 1932 i Sankt Jakobs sogn, København.

Hun blev gift d. 26. august 1953 paa Københavns raadhus med

Frank Aage Specht

der er født d. 1. oktober 1923 i Alsted som søn af købmand Aage Julius Kristian Specht og hustru Johanne Marie Hansen.

Bosat: Egeløvsvej 24, Virum.

Kirsten Krarup gik i skole i København og var desuden elev paa Lægaardens ungdomsskole. Hun havde et ophold paa Ubberup højskole, hvorefter hun tjente 1/2 aar som husassistent i København.

Frank Aage Specht gik i skole i Glumsø, hvor han i 1939 bestod realeksamen. I 1946 udlærtes han indenfor kolonialbranchen hos faderen, og efter at have aftjent sin værnepligt ved søværnet paa Middelgrundsfortet i København begyndte han at arbejde indenfor forsikringsbranchen og fik ansættelse hos D. F. F. A. Han har siden 1953 været ansat ved forsikringsselskabet Haand i Haand.

VIII, A. 3. b. 1) a)

Vibeke Specht

er født d. 26. marts 1954 i Hellerup.

VIII. A. 3. c.

Albert Kaarup

er født d. 31. maj 1908 i København, og han døde d. 23. juni 1944 paa Porto Rico.

VIII. A. 4.

Boline Cathrine Jensen Krogsdal-

er født d. 28. september 1878 i Randers, og hun døde d. 21. september 1962 i Grenaa og



blev begravet d. 27. september.

Hendes daab fandt sted d. 20. oktober 1878, og faddere var madame Schmidt, jomfru Marie Sørensen, landmand Peter Andersen og tjenestekarl Chr. Jensen.

Boline Cathrine Jensen Krogsdal blev gift d. 31. august 1902 i Randers med Wilhelm Edvard Louis Georg Herbst  
Forlovere ved vielsen var handelsfuldmægtig S. Chr. Kaarup fra Randers og købmand Carl Jensen fra Slagelse.

Wilhelm Edvard Louis Georg Herbst er født d. 7. april 1879 i Roskilde domsogn som søn af bagermester Carl Frantz Georg Herbst og hustru Ida Johanne Henriette Moring, og han døde d. 24. november 1963 i Ordrup. - Ægteskabet ophævedes ca. 1908.

Bosat: Grenaa.

Boline Cathrine Jensen Krogsdal stod efter skolegangen i lære i en trikotageforretning og lærte derefter husgerning paa hotel "Nyborg". Senere gennemgik hun uddannelse som damefrisør, og i august 1909 startede hun egen salon paa Torvet i Grenaa, som hun drev indtil 1938, da den afstodes til datteren Carla. Endnu virkede Boline Cathrine Jensen Krogsdal dog i flere aar i forretningen.

Wilhelm Edvard Louis Georg Herbst udlærtes som bager og konditor hos faderen og arbejdede i dennes forretning indtil ca. 1909, da han flyttede til København, hvor han begyndte at arbejde som fotograf paa Østerbro. Han boede sidst paa et hvilehjem i Ordrup.

VIII. A. 4. a.

#### Carla Herbst

er født d. 21. juli 1903 i Roskilde.

Bosat: Torvet 6, Grenaa.

Carla Herbst gik i skole i Grenaa og stod derefter i lære som damefrisør hos moderen. Senere supplerede hun sin uddannelse i Hamborg, Berlin samt København, og i 1938 overtog hun hun moderens forretning i Grenaa. - Carla Herbst er formand for Damefrisørernes forening i Grenaa samt medlem af bestyrelsen for Foreningen af damefrisører i Jylland.

VIII. A. 5.

#### Valdemar Jensen Krogsdal

er født d. 4. oktober 1880 i Randers, og han døde d. 9. september 1929 i Sutton Coldfield, England.

Hans daab fandt sted d. 21. november 1880, og faddere var moderen, fru Camilla Jensen, maler N. Sørensen og uldhandler C. N. Nielsen.

Valdemar Jensen Krogsdal blev gift d. 16. januar 1904 i England med

#### Caroline Goodaker

der er født d. 20. maj 1885 i Barking, Essex, England, som datter af Joseph Goodaker.

Bosat: 25. Holland Street, Sutton Coldfield, Warwickshire, England.

Valdemar Jensen Krogsdal gennemgik kon-uddannelse hos S. C. Sørensen i Randers og



paa institut Bitterlien i Schweiz. Han flyttede derefter til London, hvor han indtil sin død drev en større grossistvirksomhed. - Valdemar Krogsdal var i sine unge aar i Randers en særdeles dygtig og anerkendt gymnast og vandt adskillige præmier.

VIII. A. 5. a.

Dagmar Caroline Krogsdal

er født d. 19. november 1904 i Hornchurch, Essex, England.

Hun blev gift d. 14. september 1939 i Sutton Coldfield med

Walther William Aplin

der er født d. 8. februar 1908 i Sutton Coldfield.

Bosat: Spider Cottage, Kingsend- Powick, Worcester, England.

Walther William Aplin virker som ingeniør.

VIII. A. 6.

Dagmar Jensen Krogsdal

er født d. 8. december 1882 i Randers.

Hun blev døbt d. 25. marts 1883, og faddere var faderen, jomfru Andrea Nielsen, jomfru Nielsine Lindgaard og uldhandler C. Christensen.

Dagmar Jensen Krogsdal blev gift d. 2. marts 1915 i Randers med

Jens Peter Rytter Jensen

Forlovere ved vielsen var restauratør Qvist og maskandiser Krogsdal, begge fra Randers.

Jens Peter Rytter Jensen er født d. 5. november 1873 i Løvskal, Skjern sogn, som søn af husmand Nikolaj Jensen og hustru Jensine Marie Jensen, og han døde d. 1. maj 1934 og blev begravet paa Hornbæk kirkegaard ved Randers.

Hans daab fandt sted d. 26. december 1873, og faddere var gaardmand Anders Peder- sens hustru og husmand Christen Madsen samt ungarlene Peter Jensen og Martin Jensen, alle fra Løvskal.

Bosat: Randers.

VIII. A. 6. a.

Edith Krogsdal Jensen

er født d. 28. august 1915 i Randers, og hun døde d. 22. februar 1962 samme sted.

Hun blev gift første gang d. 1. september 1948 i Silkeborg med

Jens Niels Holger Jensen

Han er født d. 23. juni 1882 i Lyngaa præstegaard som søn af gaardejer Jens Jensen (Stensholm) og hustru Anne Marie Nielsen, og han døde d. 9. april 1951 i South Dakota, U.S.A.

Jens Niels Holger Jensen var gift første gang med Dorthea N.N., der døde i U.S.A., og med hvem han havde 11 børn, som alle er bosat i U.S.A.

Edith Krogsdal Jensen blev efter Jens Niels Holger Jensens død gift anden gang med

Anker Bach Sørensen.

Bosat: Aage Beks Vej 4, Randers.

Edith Krogsdal Jensen bestod præliminæreksamen i Randers og udlærtes dere er som kontorassistent, hvorpaa hun var bogholder indtil giftemaalet i 1948. Efter hendes første mands død i 1951, vendte Edith Krogsdal Jensen tilbage til Danmark, hvor hun derpaa i 10 aar virkede som bogholder ved Randers tekniske skole.

Jens Niels Holger Jensen var farmer og kreaturhandler i U.S.A. Efter hans første hustrus død opholdt han sig en kort tid i Danmark, hvorefter han atter virkede i U.S.A. indtil



sin død.

Anker Bach Sørensen er automobilforhandler i Randers.

VIII. A. 6. a. 1)

Alice Hasager Jensen

er født d. 28. august 1951 i Aarhus.

VIII. A. 6. b.

Gudrun Krogsdal Jensen

er født d. 2. august 1918 i Randers.

Hun blev gift d. 18. oktober 1942 i Hornbæk ved Randers med

Marius Petersen

der er født d. 7. februar 1915 i Bjergby, Borup sogn, som søn af arbejdsmand Ernst Mikael Petersen og hustru Mariane Søndergaard.

Bosat: Solsortevej 19, Silkeborg.

Gudrun Krogsdal Jensen gik i skole i Randers, hvor hun bestod realeksamen, og var derefter i ca. 5 aar ekspeditrice i en trikotageforretning i Randers. Hun har nu ansættelse som kontorassistent i Ulstrup.

Marius Petersen gik i skole i Lem og udlærtes derefter som gartner. I ca. 20 aar drøv han egen frugt en gros forretning, og han er nu beskæftiget som repræsentant indenfor automobilbranchen i Silkeborg.

VIII. A. 6. b. 1)

Ulla Krogsdal Petersen

er født d. 20. september 1946 i Horsens, og hun døde d. 16. september 1947 samme sted.

VIII. A. 6. b. 2)

Walther Krogsdal Petersen

er født d. 30. juni 1948 i Silkeborg.

VIII. A. 6. b. 3)

Fritze Krogsdal Petersen

er født d. 8. februar 1950 i Silkeborg.

VIII. B.

Christen Jensen Krogsdal

er født d. 7. september 1846 i Aahuset, Vindum sogn, og han døde d. 13. februar 1931 i Sjørslev.

Han blev døbt d. 8. november 1846, og faddere var gaardmand Anders Christensens hustru Ane Kathrine Christensdatter fra Dollerup, gaardmand Søren Vestergaard fra Vindum, Anders Nielsen fra Frederiksminde, husmand Niels Poulsen fra Holmhuset og aftægtsmand Hans Danielsen fra Drejehuset.

Christen Jensen Krogsdal blev gift d. 8. november 1883 i Viborg



domkirke med

### Jensine Jensdatter

Forlovere ved vielsen var husmand J.C.Møller fra Bjerring og husmand Jens Nielsen Krogsdal fra Vindum.

Jensine Jensdatter er født d. 14. oktober 1857 i Hjermind som datter af husmand og seldmager Jens Sørensen og hustru Else Kirstine Jacobsdatter, og hun døde d. 20. juli 1933 i Sjørsløv.

Hendes daab fandt sted d. 4. december 1857; husmand Morten Laursens hustru fra Langaa bar hende, og faddere var Morten Laursen, husmand Jens Munch og gaardmand Anders Laursen samt Niels Pedersen og hustru fra Hjermind.

Bosat: Sjørsløv.

Christen Jensen Krogsdal gik i skole i Vindum. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. i Hvorslev samt i Bjerring præstegaard og paa Fyn. Sin værnepligt aftjente han som sygepasser i Randers, og efter i nogle aar at have været bestyrer paa Bjerring-Mammen fattiggaard købte han i 1891 en ejendom i Sjørsløv, hvilken han drev indtil 1917, da han afstod den til svigersønnen Anders Laursen.

Jensine Jensdatter gik i skole i Loldrup ved Viborg. Hun blev uddannet ved husgerning og havde bl. a. plads hos en adjunkt i Viborg samt hos en lærer Holm i Bjerring og en købmand Sand i Bjerringbro.

VIII. B. 1.

### Sofie Elisabeth Jensen Krogsdal

er født d. 9. november 1883 i Viborg.

Hun blev døbt d. 16. december 1883; faddere var portør J.K.Møller fra Bjerringbro, arbejdsmand Anders Sørensen fra Viborg mark, avlskarl N. Jacobsen, gaardmand T. Hede- gaards hustru fra Vindum og sypige Dorthea Hansen fra Viborg.

Sofie Elisabeth Jensen Krogsdal blev gift d. 23. marts 1904 i Sjørsløv med Niels Severin Pedersen Hørup





Forlovere ved vielsen var brudeparrets fædre.

Niels Severin Pedersen Hørup er født d. 8. februar 1877 i Sjørsløv som søn af gaardejer Jens Pedersen Hørup og hustru Ingeborg Severine Andersen Sjørbo, og han døde d. 24. juni 1941 i Levring og blev begravet d. 30. juni.

Han blev hjemmedøbt d. 20. februar 1877 og fremstillet i kirken d. 1. april samme aar faddere var aftægtsgaardmand Niels Severin Pedersens hustru Ane fra Vattrup samt ungkarlene Peder Nielsen, Anders Nielsen og Anders Christensen fra Sjørsløv.

Bosat: Levring alderdomshjem pr. Kjellerup.

Sofie Elisabeth Jensen Krogsdal gik i skole i Mammen samt i Sjørsløv og lærte derefter husgerning hjemme, ligesom hun en tid havde en plads som husassistent i Sjørsløv.

Niels Severin Pedersen Hørup gik i skole i Sjørsløv og lærte derefter landbruget hjemme hos faderen, hvor han opholdt sig indtil 1904, da han ifølge nedenstaaende skøde købte en ejendom i Levring:

" Dags Dato er indgaaet Handel mellem Peder Nielsen Dyhr af Levring og Severin Pedersen af Sjørsløv paa følgende Betingelser: Peder Nielsen Dyhr sælger herved hans Ejendom i Levring Matrikel Nr. 1 d og en Moseparcel Nr. 10 i Brødløs til Severin Pedersen fra Sjørsløv for en Kjøbesum af 11.500,00 kr. skriver Elleve Tusind og Fem Hundrede Kroner. I Handelen medfølge al udvendig Besætning med Undtagelse af 1 Hest og 1 sort Tyrkalv samt 2 Faar. Al øvrig Besætning og Avlsredskaber medfølger. Sælgeren har forbeholdt sig Ret at bebo Ejendommen til 6. April 1904, til hvilken Dato Sælgeren fratræde Ejendommen og Kjøbereren modtager samme. Kjøbesummen berigtiges ved Tiltrædelsen af Ejendommen. Kongelig Skat som forfalder 1. April skal Kjøbereren betale.

Levring den 1. Marts."

Ca. 4 aar efter tilkøbte Niels Severin Pedersen Hørup yderligere 3 td. land, saaledes at ejendommen blev paa ialt 15 td. land, og han drev den derefter indtil sin død, hvorefter enken videredrev den indtil 1944, da den afstodes til sønnen Jens. - Niels Severin Pedersen Hørup var i en periode medlem af Levring sogneraad.

VIII. B. 1. a.

#### Jens Pedersen Hørup

er født d. 28. august 1904 i Levring.

Han blev gift d. 11. maj 1941 i Sahl med

#### Maren Kirstine Simonsen

der er født d. 12. oktober 1921 i Sahl, som datter af gaardejer og sognefoged Peder Simonsen og hustru Anne Marie Kristensen.

Bosat: Levring pr. Kjellerup.

Jens Pedersen Hørup gik i skole i Levring og var desuden som 18aarig elev paa Levring efterskole. Han opholdt sig hjemme indtil sit 17. aar, hvorefter han var landbrugsmedhjælper i Sjørsløv, Levring og Hingeballe. Efter at have aftjent sin værnepligt ved 9. regiment i Viborg havde han plads 3 aar i Levring, 7 aar i Tange samt 3 aar i Mammen, og han opholdt sig derpaa hjemme i 3 aar indtil 1944, da han overtog ejendommen efter moderen.

Maren Kirstine Simonsen gik i skole i Hørup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa Nr. Nissum husholdningsskole i 1940.

VIII. B. 1. a. 1)

#### Anne-Lise Hørup

er født d. 12. maj 1941 i Levring.

Bosat: Kirkegade 2, Randers.

Anne-Lise Hørup er beskæftiget som husassistent.

VIII. B. 1. a. 2)

Niels Severin Pedersen Hørup

er født d. 24. juni 1944 i Levring.

Han er landbrugsmedhjælper i Levring.

VIII. B. 1. a. 3)

Grethe Pedersen Hørup

er født d. 15. juni 1947 i Levring.

Hun har plads som husassistent i Kjellerup.

VIII. B. 1. a. 4)

Jørgen Pedersen

er født d. 27. april 1950 i Levring.

VIII. B. 1. b.

Kristen Pedersen Hørup

er født d. 4. august 1908 i Levring.

Bosat: Serup pr. Lemming.

Kristen Pedersen Hørup gik i skole i Levring og havde som 12aarig plads en sommer ved landbruget. Efter skolegangen opholdt han sig hjemme indtil sit 18. aar, afbrudt af et ophold paa Levring efterskole som 16aarig, og han tjente derpaa i Levring, Løvel samt Hingeballe. Han har siden 1936 været gaardbestyrer for Esther Møller i Lemming.

VIII. B. 1. c.

Ingeborg Jensine Pedersen Hørup

er født d. 31. juli 1914 i Levring.

Hun blev gift d. 22. oktober 1944 i Levring med

Magnus Madsen

der er født d. 18. august 1905 i Sjørslev som søn af vognmand Jens Christian Madsen og hustru Kirstine Andersen.

Bosat: Sjørslev.

Ingeborg Jensine Pedersen Hørup gik i skole i Levring. Hun opholdt sig efter skolegangen hjemme i 2 aar og tjente derpaa som husassistent forskellige steder paa egnen.

Magnus Madsen gik i skole i Sjørslev. Efter skolegangen var han i et aar landbrugsmedhjælper, hvorpaa han blev kusk samt senere lastbilchauffør hos faderen, efter hvis død han overtog dennes gaard med tilhørende vognmandsforretning.

VIII. B. 1. c. 1)

Jens Christian Madsen

er født d. 18. november 1944 i Sjørslev.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

VIII. B. 1. c. 2)

Birgit Elisabeth Madsen

er født d. 18. oktober 1947 i Sjørslev.

VIII. B. 1. d.

Jensine Pedersen Hørup

er født d. 6. november 1917 i Levring.

Hun blev gift d. 8. januar 1944 i Levring med

Magnus Christian Christensen

der er født d. 16. december 1912 i Gullev som søn af Andreas Christensen og hustru Bolette Frederikke Madsen.

Bosat: Tind pr. Bjerringbro.

Jensine Pedersen Hørup gik i skole i Levring og tjente derefter som husassistent i forskellige pladser samt en tid hjemme.

Magnus Christian Christensen gik i skole i Gerning og havde allerede som 12aarig plads et aar ved landbruget. Efter konfirmationen tjente han som landbrugsmedhjælper forskellige steder paa hjemegnen, og vinteren 1933-1934 var han elev paa Tommerup højskole. I ca. 4 aar var han kontrolassistent ved Løgstør samt i Levring, og efter i ca. 3 aar at have haft en ejendom i Vidstrup flyttede han til Tind, hvor han først forpagtede og derefter købte sin nuhavende ejendom, der er paa 9 td. land.

VIII. B. 1. d. 1)

Karen Marie Hørup Christensen

er født d. 31. august 1941 i Levring.

Bosat: Elmegade 9, Bramminge.

Hun er tilskærerske.

VIII. B. 1. d. 2)

Hans Ulrik Hørup Christensen

er født d. 11. juli 1945 i Vidstrup, Hvorslev sogn.

Han er landbrugsmedhjælper i Sahl.

VIII. B. 1. d. 3)

Andreas Hørup Christensen

er født d. 12. januar 1947 i Vidstrup.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper i Tind.

VIII. B. 1. e.

Niels Pedersen Hørup

er født d. 15. oktober 1919 i Levring.

Han blev gift d. 11. august 1946 i Gjørl med

Ellen Pedersen Ravn

der d. 14. november 1922 fik navneændring fra Ellen Pedersen, og som er født d. 1. maj 1922 i Budolfi sogn, Aalborg, som datter af gaardejer, tidligere købmand Jens Severin Pedersen Ravn og hustru Carla Frederikke Nielsen.

Bosat: Gravensgade 4, Aalborg.

Niels Pedersen Hørup gik i skole i Levring og arbejdede derefter 3 aar ved landbruget, indtil han kom i tømrerlære i Sjørslev. Vinteren 1941-1942 var han elev paa Hadsten håndværkerskole, og han arbejdede derpaa som svend i Grenaa samt i Aalborg indtil 1949, da han blev brandmand.

Ellen Pedersen Ravn gik i skole i Gjørl og havde derefter forskellige pladser ved husgerning i ialt 7 aar. Fra 1943 til 1946 gennemgik hun sygeplejeuddannelse paa Aalborg amts-

sygehus, og efter i en aarrække at have været hjemmegaaende husmor, genoptog hun i 1961 sygeplejegerningen.

VIII. B. 1. e. 1)

Mogens Hørup

er født d. 24. juni 1947 i Aalborg.

VIII. B. 1. e. 2)

Ulla Hørup

er født d. 10. december 1949 i Aalborg.

VIII. B. 1. f .

Anna Pedersen Hørup

er født d. 27. februar 1923 i Levring.

Hun blev gift d. 26. oktober 1947 i Alderslyst med

Peter Pedersen

der er født d. 30. november 1921 i Aidt som søn af smedemester Hans Peter Pedersen og hustru Ane Kirstine Kristiansen.

Bosat: Aidt pr. Thorsø.

Anna Pedersen Hørup gik i skole i Levring. Hun lærte efter skolegangen husgerning i Sjørsløv samt i Hingealle og stod derpaa i damefrisørlære i Aidt samt i Alderslyst. Hun har siden 1947 drevet egen salon i Aidt.

Peter Pedersen gik i skole i Aidt og var derefter landbrugsmedhjælper indtil sit 17. aar, da han kom i smedelære hos faderen. Sin værnepligt aftjente han paa Bernstorff slot samt i Herningholm, og efter at have arbejdet som svend i Langaa og i Hammel overtog han i 1946 smedeforretningen i Aidt, som han siden har drevet.

VIII. B. 1. f. 1)

Flemming Pedersen

er født d. 24. december 1949 i Aidt.

VIII. B. 1. f. 2)

Bent Pedersen

er født d. 23. marts 1954 i Aidt.

VIII. B. 1. g.

Peder Pedersen Hørup

er født d. 18. juni 1928 i Levring.

Han blev gift d. 3. maj 1958 i Gerning med

Inga Sørensen

der er født d. 5. august 1936 i Gerning som datter af landmand Jens Christian Sørensen og hustru Asta Johanne Hermansen.

Bosat: Hesselbjerg pr. Bjerringbro.

Peder Pedersen Hørup gik i skole i Levring og arbejdede derefter ved landbruget i 5 aar, indtil han kom i tømmerlære hos Peter Mortensen i Sjørsløv. Efter at være blevet udlært aftjente han sin værnepligt ved flyvetropperne i Karup, og han arbejdede derpaa 6 aar i Tind samt 1 aar hos P. Frederiksen i Bjerringbro, afbrudt af en tid paa Grønland. I 2 aar drev han egen mælkeforretning i Dronningborg, og han flyttede derefter til Hesselbjerg og arbejder nu atter hos P. Frederiksen i Bjerringbro.

Inga Sørensen gik i skole i Gerning og var desuden i 1953 elev paa Jebjerg ungdomsskole.

Hun lærte husgerning og havde i 8 aar forskellige pladser som husassistent, afbrudt af et ophold paa Langelands landbrugs- og husholdningsskole sommeren 1957.

VIII. B. 1. g. 1)

Annette Pedersen Hørup

er født d. 9. september 1959 i Dronningborg.

VIII. B. 2.

Jensine Kirstine Jensen Krogsdal

er født d. 18. maj 1892 i Mammen.

Hun blev døbt d. 12. juni 1892, og faddere var Birthe Marie Pedersdatter, gaardmand Peder Jensens hustru fra Bjerring og husmændene Søren Jensen fra Faarup, Peder Jensen fra Vindum samt Christen Andersen fra Bjerring.

Jensine Kirstine Jensen Krogsdal blev gift d. 20. marts 1917 i Sjørsløv med

Anders Laursen

Forlovere ved vielsen var husmand Otto Laursen fra Sjørsløv og brudens far.

Anders Laursen er født d. 16. november 1888 i Sjørsløv som søn af boelsmand Jens Laursen og hustru Ane Katrine Andersen.

Hans daab fandt sted d. 26. december 1888, og faddere var gaardmand Andreas J. Krats hustru, gaardmand P. Laursen, gaardmand P. Sandt og husmand Andreas Johannesen, alle fra Sjørsløv.

Bosat: Sjørsløv.

Jensine Kirstine Jensen Krogsdal gik i skole i Sjørsløv. Efter skolegangen opholdt hun sig 1½ aar hjemme, hvorpaa hun tjente som husassistent i Levring og Sjørsløv indtil et par aar før giftermålet, da hun atter flyttede hjem.

Anders Laursen gik i skole i Sjørsløv. Han lærte efter skolegangen landbruget og var bl. a. i ca. 4 aar bestyrer hos landstingsmand Hans Jensen i Sjørsløv. Sin værnepligt aftjente han ved sikringsstyrken, og ved giftermålet overtog han svigerfaderens ejendom i Sjørsløv. Denne nedbrændte i 1932, men Anders Laursen genopbyggede den og drev den indtil 1961, da den afstodes til sønnen. Jens.

VIII. B. 2. a.

Anna Krogsdal Laursen

er født d. 5. december 1917 i Sjørsløv.

Hun blev gift d. 1. december 1938 i Sjørsløv med

Niels Jensen Lyngsøe

der er født d. 22. februar 1904 i Demstrup, Sjørsløv sogn, som søn af gaardejer Jens Jensen Lyngsøe og hustru Kathrine Pedersen Brødløs.

Bosat: Sjørsløv.

Anna Krogsdal Laursen gik i skole i Sjørsløv og havde derefter forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet.



Niels Jensen Lyngsøe gik i skole i Demstrup. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og var desuden elev paa Asmildkloster landbrugsskole. Siden ca. 1927 har han drevet et husmandssted i Sjørsløv.

VIII. B. 2. a. 1)

Kirsten Lyngsøe

er født d. 18. marts 1940 i Sjørsløv, og hun døde d. 5. marts 1941 samme sted.

VIII. B. 2. a. 2)

Jens Lyngsøe

er født d. 11. april 1942 i Sjørsløv.

Han er handels- og kontorelev i Sjørsløv.

VIII. B. 2. a. 3)

Poul Erik Lyngsøe

er født d. 15. april 1945 i Sjørsløv.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper i Sjørsløv.

VIII. B. 2. a. 4)

Kirsten Lyngsøe

er født d. 6. marts 1950 paa Kjellerup sygehus.

VIII. B. 2. b.

Kristian Krogsdal Laursen

er født d. 6. april 1919 i Sjørsløv.

Han blev gift d. 29. december 1949 i Sinding med

Grethe Thøgersen

der er født d. 13. april 1928 i Sinding som datter af grd. Jens Thøgersen og hustru Marie Johnsen. - Bosat: Sinding pr. Skæggær.

Kristian Krogsdal Laursen gik i skole i Sjørsløv. Han lærte efter skolegangen landbrug og tjente 1½ aar i Demstrup, 5 aar i Sjørsløv og 6 aar i Vinderslev. Efter giftermålet var han 4 aar reservepostbud samt 2 aar savværksarb. i Resdal, og i 1957 overtog han svigerfaderens gaard i Sinding, som han siden har drevet. - Grethe Thøgersen gik i skole i Sinding. Hun lærte husgerning og tjente i Serup og Kærsgaard samt 3 aar hjemme.

VIII. B. 2. b. 1)

Jens Krogsdal Laursen

er født d. 12. juli 1953 i Resdal, Serup sogn.

VIII. B. 2. b. 2)

Karen Margrethe Krogsdal Laursen

er født d. 3. februar 1957 i Sinding.

VIII. B. 2. b. 3)

Vagn Krogsdal Laursen

er født d. 9. juni 1959 i Sinding.

VIII. B. 2. c.

Dagny Krogsdal Laursen

er født d. 19. februar 1921 i Sjørsløv.

Hun blev gift d. 12. april 1946 i Sjørsløv med

Vagn Hovgaard Villadsen

der er født d. 20. april 1918 i Bramminge som søn af maskinhandler Hannibal Villadsen og



hustru Alma Rasmine Marie Svendsen.

Bosat: Marconivej 6, Aarhus C.

Dagny Krogsdal Laursen gik i skole i Sjørslev. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var desuden en tid ekspeditrice i en bagerforretning i Aarhus.

Vagn Hovgaard Villadsen gik i skole i Bramminge og aftjente sin værnepligt i Aarhus. I 1940 bestod han eksamen fra Odense teknikum, og han har siden haft ansættelse som ingeniør hos fa. Sabroe i Aarhus og har bl. a. arbejdet 1½ aar i Sydamerika samt 3 aar i Sverige.  
VIII. B. 2. c. 1)

Birgit Hovgaard Villadsen

er født d. 1. marts 1949 i Gøteborg, Sverige.

VIII. B. 2. c. 2)

Inge Hovgaard Villadsen

er født d. 8. april 1953 i Aarhus.

VIII. B. 2. d.

Signe Krogsdal Laursen

er født d. 7. september 1922 i Sjørslev.

Hun blev gift d. 22. november 1944 i Sjørslev med

Laurits Lauritsen Munk

der er født d. 22. januar 1914 i Langaa som søn af gaardejer Anders Lauritsen Munk og hustru Jensine Kathrine Jensen.

Bosat: Almtoft pr. Kjellerup.

Signe Krogsdal Laursen gik i skole i Sjørslev og havde derefter forskellige pladser som husassistent i Demstrup, Sjørslev og Kjellerup.

Laurits Lauritsen Munk gik i skole i Almtoft samt i Kjellerup og lærte derefter landbrug hjemme, ligesom han havde forskellige pladser som landbrugsmedhjælper. Sin værnepligt aftjente han i Viborg samt i Fredericia og opnaaede rang af korporal. Han var senere genindkaldt til sikringsstyrken, og fra 1944 til 1945 drev han derefter en ejendom paa 18 td. land, hvorefter han først forpagtede og senere overtog faderens gaard i Almtoft.

VIII. B. 2. d. 1)

Anders Lauritsen Munk

er født d. 13. marts 1945 i Salten, Them sogn.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

VIII. B. 2. d. 2)

Jørgen Lauritsen Munk

er født d. 21. november 1949 i Almtoft, Hørup sogn.

VIII. B. 2. d. 3)

Annette Lauritsen Munk

er født d. 9. december 1956 i Almtoft.

VIII. B. 2. e.

Guðrun Krogsdal Laursen

er født d. 18. juli 1927 i Sjørslev.

Hun blev gift d. 22. april 1949 i Sjørslev med

Arne Bernhard Frederiksen

der er født d. 20. september 1925 i Gl. Asmild, Asmild sogn, som søn af arbejdsmand Fre-

derik Nicolai Frederiksen og hustru Marta Johanne Frank.

Bosat: Bækvej 13, Viby J.

Gudrun Krogsdal Laursen gik i skole i Sjørsløv. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder, afbrudt af et ophold paa Kærehave husholdningsskole.

Arne Bernhard Frederiksen gik i skole i Duelund samt i Kvorning og var desuden elev paa Levring efterskole. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente sin værnepligt i Viborg samt paa Bornholm, hvorefter han blev stationsarbejder ved DSB i Brande. Efter 2 aars forløb blev han portør, og siden 1960 har han været togetjent i Aarhus.

VIII. B. 2. e. 1)

Erling Frederiksen

er født d. 12. september 1949 i Brande.

VIII. B. 2. e. 2)

Kirsten Krogsdal Frederiksen

er født d. 27. april 1954 i Brande.

VIII. B. 2. f.

Jens Krogsdal Laursen

er født d. 15. januar 1929 i Sjørsløv.

Han blev gift d. 6. maj 1961 i Taarup med

Astrid Laursen

der er født d. 4. maj 1941 i Knudby, Taarup sogn, som datter af husmand Osvald Laursen og hustru Marie Frederiksen.

Bosat: Sjørsløv.

Jens Krogsdal Laursen gik i skole i Sjørsløv. Han lærte efter skolegangen landbruget i Sjørsløv samt i Almtoft, og i 1961 overtog han fødegaarden efter faderen.

Astrid Laursen gik i skole i Borup og var derefter husassistent hjemme i 3 aar samt ca. 2½ aar i Sjørsløv.

VIII. B. 2. g.

Karl Krogsdal Laursen

er født d. 27. juli 1931 i Sjørsløv.

Bosat: Vestervang pr. Hindbjerg.

Karl Krogsdal Laursen gik i skole i Sjørsløv. Han lærte efter skolegangen landbruget i Sjørsløv, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 1952, og har siden 1956 været landbrugsmedhjælper i Hindbjerg.

VIII. C.

Jens Peter Jensen Krogsdal

der d. 11. juli 1905 fik navneændring fra Jens Peter Jensen, er født d. 18. august 1848 i Aahuset, Vindum sogn, og han døde d. 24. november 1923 i Ulstrup, Hvorslev sogn, og blev begravet d. 3. december.

Hans daab fandt sted d. 15. oktober 1848, og faddere var husmanskone Christine Nielsdatter fra Vinderslev, gaardmand Søren Vestergaard fra Vindum, gaardmand Andreas Nicolaisen fra Hedegaard, gaardmand Søren Nielsen fra Tange og gaardmand Anders Nielsen



fra Frederiksminde.

Jens Peter Jensen Krogsdal blev gift d. 10. juni 1881 i V. Velling med

Maren Andreassen

Forlovere ved vielsen var husmand Jens Nielsen fra Vindum og gaardmand Jørgen Kristensen fra Ll. Torup.

Maren Andreassen er født d. 24. januar 1858 i Ll. Torup, V. Velling sogn, som datter af Andreas Andersen og Ane Christensendatter, og hun døde d. 20. marts 1916 i Ulstrup og blev begravet d. 27. marts.

Hun blev hjemmedøbt d. 13. februar 1858 og fremstillet i kirken d. 5. april samme aar; faddere var gaardmand Christen Jørgensens datter Kirsten Marie Christensdatter fra Kællinghøl, gaardmand Christen Gjermandsen og ungkarl Rasmus Sørensen fra Ll. Torup samt gaardmand Laurs Høilund fra Vinge.

Bosat: Ulstrup.

Om Jens Peter Jensen Krogsdal og hustru har svigersønnen Harald Monrad Rasmussen bl. a. fortalt følgende: " Min svigerfader Jens Peter Jensen Krogsdal kom her til egnen i 1855 (syv aar gammel) og tjente i 4 aar som lilledreng hos Chr. Tind i Amstrup. Dernæst fortsatte han samme sted som stordreng, ogsaa i 4 aar. I 1862 blev han konfirmeret i Hvorslev kirke, og senere tjente han som karl i Hvorslev.

Sin værnepligt aftjente han som dragon i Randers, og efter at være blevet hjemsendt som korporal efter 3 aars tjenestetid fik han plads som herskabskusk paa Ulstrup hovedgaard, hvor han kørte med firspand. Han var en udmærket kusk, og da han engang skulle bygge hus, tilbød greven ham, at han maatte laane et spand heste paa godset, og han fik saaledes al sin kørsel til huset gjort gratis.

Han havde ogsaa lært at lave træsko, og i 1878 blev han gaardskarl paa hotellet, hvor han samtidig var beskæftiget med at lave træsko. Dette haandværk drev han helt indtil 1922, og han blev kendt viden om for sine gode træsko og træskostøvler.

Selv om Jens Peter Jensen Krogsdal aldrig blev nogen særlig velhavende mand, havde han en god evne til at gøre sine meninger gældende, og han kunne tale paa lige fod med saavel høj som lav. Han var saaledes i en aarrække medlem af bestyrelsen for haandværkerforeningen og af byens dyrskueudvalg.

Det var ligeledes Jens Peter Jensen Krogsdal der, da Ulstrup bys vandværk blev lavet, kunne paavise et kildevæld oppe i bakkerne, som kunne forsyne byen med vand. Ved dette væld havde han nemlig som dreng vandet kreaturerne.

I 1881 blev han gift med Maren Andreassen, som blev ham en god og kærlig ægtefælle, og som i flere aar drev et vaskeri (fransk vask og strygning) for paa denne maade at hjælpe med til hjemmets opretholdelse."

VIII. C. 1.

Ane Elisabeth Jensen Krogsdal

er født d. 8. august 1882 i Ulstrup, Hvorslev sogn.

Hun blev hjemmedøbt d. 5. september 1882 og fremstillet i kirken d. 15. oktober samme aar; faddere var gaardmand Jørgen Christensens hustru fra Ll. Torup, gaardmand Peter Andreasens hustru fra Vindum, husmand Christen Christensen fra Ll. Torup, husmand Jens Nielsen fra Vindum og snedker N. Sørensen fra Ulstrupbro.

Ane Elisabeth Jensen Krogsdal blev gift d. 19. juni 1910 i Hvorslev med

Harald Monrad Rasmussen

Forlovere ved vielsen var inspektør Rasmus Rasmussen fra Randers og træhandler Jens Peter Jensen Krogsdal fra Ulstrup.

Harald Monrad Rasmussen er født d. 2. september 1887 i Dalbyover som søn af gaardmand Rasmus Rasmussen og hustru Ane Kirstine Jensen.

Hans daab fandt sted d. 16. oktober 1887, og faddere var praktiserende læge Teisens hustru, gaardmand Søren Madsens hustru, gaardmand Peter Andersen og ungkarl Jens Jensen Pedersen Kragh, alle fra Dalbyover, samt husmand Christen Hermansen fra Dalbynder.

Bosat: Ulstrup.

Harald Monrad Rasmussen udlærtes som tømrer og arbejdede en tid som saadan i Randers, men blev derefter ansat ved Randers brandkorps. Fra 1914 til 1917 var han reservepolitibetjent i Randers, og i 1922 overtog han svigerfaderens træhandel i Ulstrup, som han siden har drevet, samtidig med at han har arbejdet som tømrer og har deltaget i opførelsen af 13 broer i Viborg amt samt af 36 huse i Ulstrup og omegn.

VIII. C. 1. a.

Poula Simona Rasmussen

er født d. 12. december 1917 i Dalbyover.

Hun blev gift d. 13. december 1936 med

Gunner Degn Nielsen

der er født d. 30. juli 1913 i Aidt som søn af sadelmager Niels Nielsen og hustru Kirstine Marie Kristensen.

Bosat: Ulstrup.

Gunner Degn Nielsen er uddannet sadelmager og driver møbelpolstrerforretning i Ulstrup.

VIII. C. 1. a. 1)

Mona Gurli Nielsen

er født d. 13. august 1937 i Ulstrup, Hvorslev sogn.

Hun blev gift d. 31. december 1955 i Ulstrup med

Jørn Morten Olsen

der er født d. 23. november 1933 i Grenaa.

Bosat: Ulstrup.

VIII. C. 1. a. 1) a)

Lone Degn Olsen

er født d. 21. oktober 1956 i Viborg Sdr. sogn.

VIII. C. 1. a. 2)

Dich Bruno Nielsen

er født d. 25. april 1943 i Ulstrup.

VIII. C. 1. a. 3)

Annemarie Nielsen

er født d. 18. juni 1945 i Sdr. Vinge.

VIII. C. 1. a. 4)

Hanna Lisbeth Nielsen

er født d. 20. juni 1947 i Kjellerup.

VIII. C. 1. a. 5.

Ellenmargrethe Nielsen

er født d. 6. maj 1949 i Sdr. Vinge.

VIII. C. 1. a. 6)

Karna Susanne Nielsen

er født d. 14. juli 1953 i Ulstrup.

VIII. C. 2.

Jens Jensen Krogdøl

er født d. 3. oktober 1887 i Ulstrup, Hvorslev sogn, og han døde d. 5. januar 1960 samme sted.

Han blev døbt d. 20. november 1887, og faddere var Jørgen Christensen Bødkers hustru fra Ll. Torup, Christen Christensen Bødker, ligeledes fra Ll. Torup, og drejer Søren Sørensen fra Ulstrup samt lærer Petersen og dennes hustru fra Læsten.



Jens Jensen Krogdøl blev gift d. 16. december 1919 i Hvorslev med

Johanne Bach

Forlovere ved vielsen var træhandler Jens Peter Jensen Krogdøl og afholdsvært Nikolaj Bach, begge fra Ulstrupbro.

Johanne Bach er født d. 25. juni 1895 i Ø. Tørslev som datter af gaardmand, senere afholdsvært Nikolaj Chr. Pedersen Simonsen Bach og hustru Karoline Kristensen.

Hun blev døbt d. 21. juli 1895, og faddere var pigen Kirsten Jensen, mejerist Søren Kristiansen og landpost Th. Jensen, alle fra Ø. Tørslev, samt gaardmand H.P. Jensen og dennes hustru fra Støvbygaard.

Bosat: Ulstrup.

Jens Jensen Krogsdal stod i malerlære i Hadsten og arbejdede derefter som svend forskellige steder indtil han startede egen forretning i Ulstrup. - Han deltog aktivt i frihedskampen under Danmarks besættelse.

Johanne Bach lærte efter skolegangen husgerning og havde bl. a. plads paa Madsens hotel i Bjerringbro.

VIII. C. 2. a.

Esther Krogsdal

er født d. 31. januar 1921 i Ulstrup, Hvorslev sogn.

Hun blev gift d. 5. januar 1947 i Hvorslev med

Svend Adelhardt Gudnason

der er født d. 2. januar 1924 i Give som søn af stenhugger og cementvarefabrikant Olafur Gudnason og hustru Christina Christiansen.

Bosat: Enggade 8, Give.

Esther Krogsdal gik i skole i Ulstrup samt i Bjerringbro og arbejdede derefter paa et kontor, ligesom hun en tid var husassistent.

Svend Adelhardt Gudnason gik i skole i Give. Han udlærtes som stenhugger i Varde, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved artilleriet i Esbjerg, og efter i nogle aar at have været kompagnon med faderen overtog han ved dennes død virksomheden i Give.

VIII. C. 2. a. 1)

Thorkild Gudnason

er født d. 18. november 1947 i Give.

VIII. C. 2. a. 2)

Jens Krogsdal Gudnason

er født d. 25. juni 1951 i Give.

VIII. C. 2. a. 3)

Lars Gudnason

er født d. 10. februar 1960 i Give.

VIII. D.

Ane Kirstine Jensen

er født d. 14. oktober 1850 i Aahuset, Vindum sogn, og hun døde d. 15. april 1939 i Norring, Folby sogn.

Hun blev døbt d. 29. december 1850, og faddere var pigen Else Marie Andersen fra Sahl, gaardmand Søren Vestergaard fra Vindum, gaardmand Andreas Nicolajsen fra Hedegaard, gaardmand Anders Nielsen fra Frederiksminde og gaardmand Søren Nielsen fra Tange.

Ane Kirstine Jensen blev gift d. 4. november 1879 i Vindum med

Peder Andreasen

Forlovere ved vielsen var Andreas Nicolajsen og Jens Nielsen.

Peder Andreasen er født d. 11. december 1840 i Hedegaard, Vindum sogn, som søn af



gaard ejer Andreas Nicolajsen og hustru Johanne Pedersdatter, og han døde d. 18. april 1907 i Hedegaard.

Hans daab fandt sted d. 7. februar 1841, og faddere var gaardmand Peter Bochs datter Ane Kirstine Pedersdatter, gaardmand Søren Larsen Lihn, gaardmand Christen Larsen Lihn, husmand Anders Larsen Lihn og husmand Herman Nielsen, alle fra Vindum.

Bosat: Hedegaard pr. Tange.

Peder Andreasen lærte efter skolegangen landbruget og overtog senere fødegaarden, som han drev indtil sin død.

Peder Andreasen og Ane Kirstine Jensen havde ingen børn, men fik deres niece Sofie Elisabeth Jensen Krogdsal i pleje i 1899, da hendes mor døde. Hos denne plejedatter boede Ane Jensine Jensen de sidste aar inden sin død.



#### VIII. E.

##### Søren Jensen Krogdsal

er født d. 10. juni 1853 i Aahuset, Vindum sogn, og han døde d. 21. marts 1927 i Faarup, Vindum sogn.

Han blev døbt d. 14. august 1853 i Bjerring, og faddere var pigen Maren Nielsen fra Holm, gaardmand Andreas Nicolajsen fra Hedegaard og gaardmand Søren Nielsen Vestergaard fra Vindum samt gaardmand Søren Nielsen og husmand Jens Jensen, begge fra Tange.

Søren Jensen Krogdsal blev gift d. 30. november 1886 i Vindum med

##### Ane Margrethe Maul

Forlovere ved vielsen var husmand Jens Nielsen fra Aahuset i Vindum sogn og forpagter N. G. Simonsen fra Brandstrup.

Ane Margrethe Maul er født d. 1. november 1847 i Frederikshøj, Frederiks sogn, som datter af gaard ejer Daniel Maul og hustru Elisabeth Herrold, og hun døde d. 18. maj 1901 i Faarup og blev begravet d. 24. maj.



Hun blev hjemmedøbt d. 30. november 1847 og fremstillet i kirken d. 26. december samme aar; pigen Anne Margrethe Herrold bar hende, og faddere var gaardmand Daniel Maul, gaardmand Johan Georg Cramer og Johannes Maul, alle fra Frederikshøj.

Ane Margrethe Maul var gift første gang med Peder Nielsen (Knudsen). Han er født d. 9. oktober 1815 i Faarup, Vindum sogn, som søn af gaardejer Niels Pedersen og hustru Bodil Pedersdatter, og han døde d. 4. februar 1885 i Viborg og blev begravet d. 11. februar i Vindum.

Bosat: Faarup pr. Rødkjærsgade.

Søren Jensen Krogsdal lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. hos Jens Jensens enke i Borup. Ved giftemålet med Ane Margrethe Maul overtog han hendes afdøde mands gaard i Faarup, som han drev indtil kort før sin død, da han solgte den og opførte et beboelseshus paa jord fra gaarden.

Ane Margrethe Maul lærte efter konfirmationen husgerning og tjente bl. a. to aar i Grønbæk, 4 aar i Dollerup og en tid i Hornbæk ved Randers.

VIII. E. 1.

### Petrine Sofie Jensen Krogsdal

er født d. 26. april 1888 i Faarup, Vindum sogn, og hun døde d. 23. august 1963 i Viborg.

Hun blev døbt d. 21. maj 1888, og faddere var forpagter Christian Simonsen fra Brandstrup, husmand Mads Peter Nielsen, ligeledes fra Brandstrup, gaardmand Peder Andreas Hedegaard fra Vindum, gaardmand Thomas Præst's enke fra Faarup og husmand Peder Jensen Krogsdal fra Vindum.



Petrine Sofie Jensen Krogsdal blev gift ca. 1919 med

### Jens Christian Jensen

Han er født d. 8. august 1866, men hvor vides ikke, og han døde d. 25. marts 1951 i Viborg.

Han var ved giftemålets indgåelse enkemand og havde i sit første ægteskab 5 børn.

Bosat: Koldingvej 122, Viborg.

Petrine Sofie Jensen Krogsdal gik i skole i Faarup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. paa et hotel i Rødkjærsgade. Den sidste tid inden giftemålet var hun husbestyrerinde hos sin tilkommende mand.

Jens Christian Jensen drev indtil giftemålet med Petrine Sofie Jensen Krogsdal en mindre ejendom paa Vestermarken ved Viborg, hvorefter han flyttede til Viborg og fik ansættelse hos murermester Chr. Frederik Jensen, hos hvem han arbejdede i ca. 40 aar. - Jens Christian Jensen fik diplom for 25 aars tro tjeneste som tillidsmand i Husmændenes brandforsikring.

Inden ægteskabets indgåelse fik Petrine Sofie Jensen Krogsdal børnene Anton Marius og Jensine Marie med sin daværende forlovede Jens Christian Christensen.

VIII. E. 1. a.

### Anton Marius Christensen

er født d. 7. februar 1910 i Faarup, Vindum sogn.

Bosat: Karupvej 11, Kastrup.

Anton Marius Christensen, der er arbejdsmand, har med sin hustru Valborg to børn.

VIII. E. 1. b.

Jensine Marie Christensen

er født d. 26. april 1912 i Faarup, Vindum sogn.

Hun blev gift d. 7. maj 1937 i Fredericia med

Niels Christian Viktalius Møller Henriksen

der er født d. 3. marts 1912 i Kolding som søn af maler Christian Møller Henriksen og hustru Karen.

Bosat: Skjoldborgvej 14, Fredericia.

Jensine Marie Christensen gik i skole i Viborg. Hun lærte efter skolegangen husgerning i Viborg og tjente ½ aar hos vognmand Rasmus Lysdahl, 1 aar hos kunsthändler Olm, 1 aar hos købmand Toft og 2 aar paa vaskeriet paa Viborg sindssygehospital. En kort tid var hun gangpige paa Middelfart sindssygehospital, og hun arbejdede derefter bl. a. 1 aar i vaskeriet paa Fredericia jernbanehotel.

Niels Christian Viktalius Møller Henriksen gik i skole i Fredericia. Efter at være blevet udlært som maler her arbejdede han som svend hos forskellige mestre, bl. a. Emil Jensen og Holger Nielsen. Han har siden ca. 1959 været ansat hos malermester Jensen & søn, Fredericia.

VIII. E. 1. c.

Ane Margrethe Jensen

er født d. 22. november 1921 i Viborg.

Hun blev gift d. 30. juli 1944 i Viborg med

Edmond Georg Reinholdt Sørensen

der er født d. 19. februar 1919 i Viborg som søn af slagteriarbejder Andreas Sørensen og hustru Birthe Marie Christensen.

Bosat: Aalborggade 3, København Ø.

Ane Margrethe Jensen gik i skole i Viborg. Hun havde efter konfirmationen plads 3 aar som barnepige hos kreditforeningsfuldmægtig Ankersen og rejste derpaa til København, hvor hun i 5 aar tjente hos grosserer Chr. Steiner.

Edmond Georg Reinholdt Sørensen gik i skole i Viborg. Han udlærtes her som maler og efter at have aftjent sin værnepligt ved flyvetropperne i Værløse 1939-1940 har han arbejdet hos forskellige malermestre i København, de sidste aar som vognmaler.

VIII. F.

Niels Christian Jensen Krogsdal

er født d. 14. november 1855 i Aahuset, Vindum sogn, og han døde i april 1940 i København.

Han blev hjemmedøbt d. 20. januar 1856 og fremstillet i kirken d. 14. marts samme aar; faddere var pigen Ane Marie Cathrine Christensen fra Ll. Mølle, pigen Gertrud Cathrine Faarup fra Vindum, gaardmand Andreas Nicolajsen fra Hedegaard, gaardmand Anders Nielsen fra Frederiksminde og husmand Jens Jensen fra Tange.

Niels Christian Jensen Krogsdal var gift med

Anna Micaeline Hansen

Hun er født d. 12. januar 1862 i København, og hun døde d. 1. april 1936 samme sted.





Bosat: København.

Niels Christian Jensen Krogsdal var politibetjent  
i København.

VIII. F. 1.

Inger Jensen Krogsdal

er født d. 5. januar 1900 i København.

Hun var gift første gang med

Knud Knudsen

Han er født d. 11. juni 1896, og han døde i september 1928.

Inger Jensen Krogsdal blev derpaa gift anden gang d. 29. december 1929 i København  
med

Carlo Rudolf Jensen

der er født d. 15. juni 1889 i København som søn af husejer Anders Jensen og hustru Anna.

Bosat: Nørre Allé 19 A, København N.



Inger Jensen Krogsdal gik i skole i København. Hun lærte efter skolegangen porcelæns-maling og arbejdede bl. a. en tid paa Den kongelige Porcelænsfabrik. Hun har nu ansættelse som porcelænsmaalerinde ved et firma i Drejøgade.

Knud Knudsen var beskæftiget som forretningsfører.

Carlo Rudolf Jensen gik i skole i København og udlærtes som glarmester hos faderen og broderen, der i fællesskab drev forretningen. Han arbejdede nu hjemme indtil 1912, hvorefter han havde egen glarmesterforretning paa Frederiksberg indtil 1919, da den flyttedes til Tagensvej.

VIII. F. 1. a.

#### Kjeld Jensen

er født d. 13. august 1931 i København, og han døde d. 4. april 1932 samme sted.

VIII. G.

#### Peter Jensen Krogsdal

er født d. 29. juni 1859 i Aahuset, Vindum sogn, og han døde i 1949.

Hans daab fandt sted d. 11. september 1859, og faddere var pigen Jensine Christine Jensen fra Tange, husmand Poul Nielsens hustru fra Holmhuset, møller Christen Pedersen fra Ll. Mølle, gaardmand Andreas Nicolajsen fra Hedegaard og gaardmand Anders Nielsen fra Frederiksminde.

Peter Jensen Krogsdal blev gift d. 29. november 1886 i Bjerring med

#### Birthe Marie Pedersdatter

Forlovere ved vielsen var gaardmændene Niels Christian Jensen og Laurs Christensen, begge fra Bjerring.

Birthe Marie Pedersdatter er født d. 14. november 1840 i Bjerring som datter af husejer Peder Sørensen Lindgaard og hustru Else Marie Mortensdatter, og hun døde d. 17. december 1922 i Bjerring og blev begravet d. 27. december.

Hun blev døbt d. 26. december 1840 i Bjerring, og faddere var husfæster Niels Mikkelsen Lunds hustru fra Bjerring, pigen Ane Kirstine Pedersdatter fra Vindum, gaardmand Jens Nielsen fra Bjerring, murermester Jens Nielsen fra Bjerring hede og Henrich Sørensen Dam fra Bjerring.

Birthe Marie Pedersdatter blev gift første gang d. 22. oktober 1875 i Bjerring med gaardmand Jens Peder Christensen. Han er født d. 4. april 1847 i Bjerring som søn af gaardmand Christen Michelsen og hustru Ane Marie Lauritsdatter, og han døde d. 24. december 1880 i Bjerring.

Bosat: Bjerring pr. Bjerringbro.

Peter Jensen Krogsdal overtog ved giftemaalet med Birthe Marie Pedersdatter hendes afdøde mands gaard i Bjerring og drev denne i en aarrække, indtil den afstodes til Birthe Marie Pedersdatters datter af første ægteskab.

En datterdatter af Birthe Marie Pedersdatters første ægteskab, fru realskolebestyrer Smidt, Bjerringbro, har fortalt følgende om Peter Jensen Krogsdal og hustru:

"Om mine bedsteforældres liv og færden kan der vist kun siges godt. Trods den store aldersforskel levede de et smukt og harmonisk samliv i 36 aar, hvori den ene altid tænkte paa at glæde den anden. De var begge hjælpsomme og gavmilde mennesker, som altid kom godt ud af det med naboer og bysbørn. Deres tjenestefolk beholdt de i aarevis, ja, flere af

dem endda i mange aar, og disse havde her et godt hjem.

Saa vidt jeg ved, havde ingen af dem offentlige hverv af betydning, men de var ved deres død respekteret og afholdt af alle."

VIII. H.

### Peder Jensen Krogsdal

er født d. 7. januar 1862 i Aahuset, Vindum sogn, og han døde d. 10. marts 1954 samme sted.

Han blev hjemmedøbt d. 19. januar 1862 og fremstillet i kirken d. 11. maj samme aar; faddere var pigen Nicoline Sørensen fra Vindum og husmand Peder Andersens hustru fra Sahl samt møller Peder Christensen, høker Nielsen og gaardmand Anders Nielsen, alle fra Vindum.

Peder Jensen Krogsdal blev gift første gang d. 15. oktober 1886 i Brandstrup kapel, Vindum sogn med

### Else Marie Nielsen

Forlovere ved vielsen var husmand Jens Nielsen Krogsdal fra Aahuset og husmand Niels Nielsen fra Kokhuset i Faldborg.

Else Marie Nielsen er født d. 5. maj 1863 i Brandstrup, Vindum sogn, som datter af husmand Niels Nielsen og hustru Maren Nielsen, og hun døde d. 29. juni 1899 i Aahuset og blev begravet d. 4. juli.

Hun blev hjemmedøbt d. 20. juli 1863 og fremstillet i kirken d. 29. september samme aar; faddere var husmand Poul Nielsens hustru fra Holmhuset, husmand Niels Jensens hustru fra Elsborg, gaardmand Peder N. Knudsen fra Faarup, husmand Mads Toft Pedersen fra Brandstrup og husmand Jacob Rasmussen, ligeledes fra Brandstrup.

Peder Jensen Krogsdal blev gift anden gang d. 26. april 1901 i Vindum med Maren Thomasen





Forlovere ved vielsen var gaardmand og sogneraadsformand Niels Knudsen fra Faarup samt gaardmand Søren Jensen Krogsdal, ligeledes fra Faarup.

Maren Thomasen er født d. 1. april 1868 i Faarup, Vindum sogn, som datter af gaardmand Thomas Laursen (Præst) og hustru Ane Cathrine Jensen, og hun døde d. 12. juni 1913 i Aahuset.

Hun blev døbt d. 7. juni 1868, og faddere var gaardmand Niels Knudsens hustru fra Faarup og husmand Christen Bruuns hustru fra Rind samt gaardmændene Peder Knudsen, Ole Duelund og Søren Overgaard, alle fra Faarup.

Maren Thomasen var gift første gang med husmand Mads Nielsen Skov, der døde d. 11. april 1894 i Vinderslev sogn.

Bosat: Aahuset, Vindum pr. Tange.

Peder Jensen Krogsdal lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1887 ifølge nedstaaende skøde fødegaarden efter faderen:

" Underskrevne Jens Nielsen Krogsdal af Vindum gjør vitterligt at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved skjøde og endelig overdrager til min Søn Peder Jensen Krogsdal følgende mig tilhørende Ejendomme, nemlig:

A) Den mig efter Skjøde, tinglæst 8. Januar 1846, tilhørende Ejendom "Aahuset" kaldet, Matr. No. 19 af Vindum By og Sogn, af Hartkorn 3 Skp. 3 Fjdk. 1 1/4 Alb. Gl. Skat 5 Rigsd. 93 Skill.

B) Den mig efter Skjøde, tinglæst 19. December 1861 tilhørende Medejendomsret til Engparcellen "Taarupvraa" kaldet, Matr. No. 1a og 1b af Vindum af Hartkorn 4 Skp. 2 Fjdk. 3/4 Alb. og 2 Skp. 2 Fjdk. 2 1/4 Alb. med fælles Gl. Skat 7 Rigsd. 35 Skill. af hvilke Matr. No. 1. b. ved den private foregaaende Udskiftning nu alene tilhører mig, hvorom dog Intet er berigtiget til Panteregistrene.

C) Den mig efter Skjøde, tinglæst i Lysgaards m. fl. Herreders Ret, den 17. Marts 1871 tilhørende Parcel Matr. No. 12c af Tange, Højbjerg Sogn af Hartkorn 1 1/4 Alb. Gl. Skat 10 Skill. med Kongetiende heraf.

I Salget er derhos indbefattet de paa Matr. No. 19 af Vindum værende Bygninger med Tilbehør, Ejendommens Besætning og Inventarium, Avl og Afgrøde samt det Indbo, der er Køberen overleveret.

Vederlaget for denne Overdragelse er af Køberen berigtiget ved, at han overtager og fremtidig uden Ansvar for mig forrenter og tilsvare den Ejendommen paahvilende Gæld til Viborg Bys og Omegns Sparekasse, stor 2000 Kr., der forrentes og afdrages med 6 % og ved at han i en samtidig hermed oprettet Aftægtskontrakt har forpligtet sig til at tilsvare mig og min nulevende Hustru vor levetid Aftægt, anslaaet til Kapitalværdi 1600 Kr., og da han herved for sit Vedkommende har berigtiget Vilkaarene for denne Overdragelse, saa skal det Solgte, der strax modtages af ham, herved tilhøre ham med de samme Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har været Ejer deraf i Følge mine paaberaabte Adkomster, med hvis Indhold Køberen er bekendt.

Med Hensyn til Brugen af det stemplede Papir, ansættes det Overdragne til Værdi 7000 Kr., hvoraf for det i Salget indbefattede Løsøre 2000 Kr. og for Parcellen Matr. No. 12c af Tange 100 Kr.

Idet der til Aftægtskontrakten benyttes Stempel til Taxt 10 Kr. 65 Øre, bliver der til nærværende Skjøde at anvende til Stempel til Taxt 23 Kr.

Saaledes udstedes dette Skjøde til Bekræftelse med min Underskrift vidnefast.

Vindum d. 28. januar 1887.

Til Vitterlighed.

Peder Pedersen.

Peder Andreasen.

Jens Nielsen Krogsdal.

Peder Jensen Krogsdal."

Samtidig med udstedelsen af ovenstaaende skøde ses oprettet følgende aftægtskontrakt Peder Jensen Krogsdal og hans forældre imellem:

"Idet jeg underskrevne Jens Nielsen Krogsdal af Vindum ved Skjøde af Dags Dato har overdraget til medunderskrevne min Søn Peder Jensen Krogsdal den mig tilhørende Ejendom "Aahuset" kaldet, Matr. No. 19 af Vindum m. fl., har jeg, som en Del af Vederlaget herfor, forbeholdt mig og min nulevende Hustru, Sophie Elisabeth Christensdatter, i vor Levetid følgende Aftægt og Underhold af det solgte nemlig:

1) Saalænge vi dermed finder os tilrette, forbeholde vi os at nyde vort Underhold i Samliv med Kjøberen og Husstand, saaledes at vi spise ved Familiens Bord og forsyne Kjøberen os i denne Tid med alt Øvrigt fornødent, saavel Logis i Stedets Vaaningshus, i hvilken Henseende vi er berettiget til at fordrø vort særlige Soveværelse med Lys og Varmæ, samt Klæder, Pleje og Opvartning i Sygdomstilfælde, fri Lægehjælp og Medicin, alt i enhver Henseende forsvareligt og godt og som Familiens øvrige Medlemmer. Stedets Ejer betaler os derfor aarlig kontant 12 Kr. med Halvdelen hver 1. Maj og 1. November.

2) Naar vi maatte ønske at ophæve dette Samliv, skal Aftægtsyderen til enhver Tid være forpligtet til, at overlade os til vor udelukkende Beboelse og Afbenyttelse 3 Fag Hus af vestre Ende af Stedets Vaaningshus tillige med Loftsrummet herover, hvortil han anbringer en Trappeopgang og bekoster opsat i Kjøkkenet et nyt Komfur. - Denne Lejlighed skal Stedets Ejer bestandig vor Levetid holde i enhver Henseende forsvareligt og vel vedligeholdt uden nogen Udgift for os. Af Stedets Indbo har vi udtaget hvad vi ønske til møblering af vor Aftægtsbolig, og naar vi agte at føre vor egen Husholdning skal Ejeren levere os de Køkkenredskaber som vi forlange og have Brug for til Husholdningens Førelse. Af Stedets Have forbeholde vi os i vor Levetid Afbenyttelsen af Halvdelen fra vestre Side, og skal Ejeren aarlig Foraar og Efteraar lade Haven paaføre den fornødne Gødning fra Stedets Mødding, samt grave for os.

3) Naar vi ophører at nyde vort Underhold som i Post 1 bestemt, skal Stedets Ejer, i Stedet for, levere os i vor Aftægtsbolig til vor Underholdning aarlig følgende Naturalpræstationer nemlig: 3 Td. Rug, 1 Td. Malt, 4 Skp. Byg, 4 Skp. Boghvedegryn, 2 Skp. Byggryn, 2 Lisp. Ost og kontant 12 Kr. - Med Halvdelen hver 1. Maj og 1. November. 3 Td. Kartofler - om Efteraaret i rette Optagningstid, 4 Lisp. saltet og røget Mellemlæsk -, med Halvdelen hver 1. Januar og 1. Maj. 3 Lisp. Smør - med en Fjerdedel den første Dag i hvert Kvartal 6 Pund Lys, 8 Potter Petroleum og 8 Pund Hør - hver 1. November 4 Snes Hønsæg - med 1 Snes den 1. November og 3 Snes den 1. Maj, 4 Pund Uld - med Halvdelen hvert Foraar og Efteraar i Klippingstidene. 4 Alen Vadmæl - hver 1. Maj. 2 Høns - eftersom forlanges med en ad Gangen.

I Tiden fra 1. Maj til 1. November leveres os daglig 3 Potter nymalket Mælk og den øvrige Tid af Aaret daglig 2 Potter Mælk. Hver Efteraar i Slagtetiden udtage vi af Stedets til Slagtning bestemte Faar og Lam, 1 Faar og 1 Lam, begge med Ulden paa, til Klipping og Slagtning, dog er Ejeren berettiget til at fritage 1 Faar og 1 Lam fra Valget.

Til Brændsel leveres os aarlig 10000 Stk. Tørsv af almindelig Størrelse, der i rette Bjergningstid i tør og god Tilstand hjemføres og indsættes i et særligt Brændselshus for os,

som Ejeren bekoste opført paa det Sted vi bestemme.

4) De betingede Naturalpræstationer leveres stedse forud for den kommende Tid i gode og sunde Varer og god Maal og Vægt, sker dette ikke ere vi, berettigede til paa Aftægtsyderens Regning at anskaffe de manglende eller bedre Varer.

5) Til og fra Aftægtsboligen forbeholder os fri og uhindret Færdsel ligesom ogsaa paa Stedets Jorder, der ikke ere besaaede.

Vi forbeholder os derhos Ret til Medafbenyttelse af Stedets Brønd, Bageovn og Grubeke-  
del med tilhørende Kar og Redskaber.

6) Vort Korn skal Aftægtsyderen paa Forlangende besørge bragt frit til og fra Mølle, han skal ligeledes, naar det forlanges, paa dertil passende Tider lade bage, brygge og vaske for os, og iøvrigt ved alle Lejligheder i det daglige Liv, særlig i Sygdoms- og Svaghedstilfælde, yde os al fornøden Hjælp, Pleje og Omsorg. I Sygdomstilfælde skal Stedets Ejer hente og hjem-  
kjøre Læge til os, og besørge Medicinen afhentet samt betale Medicinen og honorere Lægen.

7) Det skal til enhver Tid staa os eller den af os længstlevende frit for at fraflytte Aftægtsbo-  
ligen og tage Bopæl andet Steds, men bortfalder i saa Fald vor Ret til Afbenyttelse af Aftægts-  
boligen og Havejord, Mælk, Ildebrændsel, Møllekjørsel, Brygning, Bagning, Vask, Pleje og  
Opvartning samt fri Lægehjælp og Medicin, i Stedet for hvilke Præstationer der aarlig betales  
os 50 Kr. med 25 kr. hver 1. Maj og 1. November. De øvrige Præstationer leveres os deri-  
mod uforandret paa det Sted vi bestemmer inden for en Afstand af 2 Mil fra Aftægtsboligen,  
til de fastsatte Tider.

Med et halvt Aars Varsel til en 1. Maj eller 1. November ere vi berettigede til at flytte  
tilbage til Aftægtsboligen og naar vi saaledes paany indflytte, nyde vi atter Aftægten som for-  
an bestemt.

8) Aftægten vedbliver uforandret til den længstlevende af Aftægtsfolkernes Død. Ved vor døde-  
lige Afgang skal Stedets Ejer besørge og bekoste vor hæderlige og anstændige Begravelse ef-  
ter Egnens Skik og Brug.

Underskrevne Peder Jensen Krogsdal forpligter herved mig og efterkommende Ejere til  
at opfylde denne Kontrakt i enhver Henseende og meddeler jeg herved til Sikkerhed for Aftæg-  
ten Prioritet efter 2000 Kr. til forhøjet Rente i den mig efter Skøde af Dags Dato tilhørende  
Ejendom, "Aahuset" kaldet, Matr. No. 19 af Vindum af Hartkorn 3 Skp. 3 Fjdk. 1 1/4 Alb.  
Gl. Skat 5 Rigsd. 53 Skill. samt min Medejendomsret til Engparcellen "Taarupvraa" kaldet,  
der er skyldsat under Matr. No. 1.A. og 1.B. af Vindum for Hartkorn 4 Skp. 2 Fdk. 3/4 Alb.  
og 2 Skp. 2 Fdk. 2 1/4 Alb. fælles Gl. Skat 7 Rigsd. 35 Skill., af hvilke Matr. No. 1.B. ved  
den private foregaaende Udskiftning nu tilhører mig, hvorom dog intet er noteret til Pantere-  
gistrene. - Under Pantsætningen er endvidere indbefattet de paa Ejendommen til enhver Tid  
værende Bygninger med Tilbehør, Ejendommens Besætning og Inventarium, Beholdning af  
Gødning og Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd og Pantets Assurancesummer.

I Søgmaalstilfælde herefter er Forordning 25. Januar 1828 anvendelig og skal enhver  
Præstation erlægges skadesløst.

Med Hensyn til Brugen af det stemplede Papir anslaaes den heri betingede Aftægt til Kapi-  
talværdi - 1600 Kr.

Saaledes indgaaet bekræftes herved med vore Underskrifter vidnefast.

Vindum den 28. Januar 1887.

Jens Nielsen Krogsdal

Peder Jensen Krogsdal

Til Vitterlighed: Peder Pedersen      Peder Andreasen. "

Peder Jensen Krogsdal drev nu ejendommen indtil 1924, da han afstod den til sønnen Jens Jensen Krogsdal og flyttede til en mindre ejendom i Vindum sammen med sin stedatter Thomine Skov. Senere byggede han et hus i Tange, hvor Thomine Skov drev hjemmebageri og café. Efter hendes død solgte Peder Jensen Krogsdal imidlertid huset og flyttede tilbage til Aahuset, hvor han i sine sidste aar nød en god og kærlig pleje hos sin søn og svingerdatter.

VIII. H. 1.

Jens Jensen Krogsdal

er født d. 8. oktober 1887 i Aahuset, Vindum sogn, og han døde d. 14. oktober 1888 samme sted.

Han blev døbt d. 13. november 1887, og faddere var gaardmand Peder Andreasens hustru fra Vindum, gaardmand Peter Jensen Krogsdals hustru fra Bjerring, møller Søren Kristensen fra Ll. Mølle, gaardmand Peder Andreasen fra Vindum og husmand Peder Lassen fra Tange.

VIII. H. 2.

Jens Jensen Krogsdal

er født d. 21. december 1888 i Aahuset, Vindum sogn.

Hans daab fandt sted d. 6. januar 1889, og faddere var pigen Johanne Pedersen fra Bjerring og gaardmand Søren Krogsdals hustru fra Faarup samt møller Søren Christensen, gaardmand Niels Peter Andersen og husmand Kristen Madsen, alle fra Vindum.

Jens Jensen Krogsdal blev gift d. 29. juni 1924 i Lee med Jensine Kristiane Henningsen. Forlovere ved vielsen var gaardmand Peder Jensen fra Vindum og husmand Jens Nielsen fra Krog.

Jensine Kristiane Henningsen, der d. 7. august 1905 fik navneændring fra Jensine Kristiane Nielsen, er født d. 13. juli 1898 i Lee som datter af husmand Jens Nielsen og hustru Kirsten Marie Andersen.

Faddere ved hendes daab var gaardmand Anders Peter Andersens hustru fra Lee, gaardmand Henning Nielsens hustru fra Bigum, gaardmand Peder Thomsen fra Hvirring, husmand Niels Handskemager Jensen fra Tavl og forpagter Morten Nielsen Mortensen fra Lee.

Bosat: Hasselvej 4, Bjerringbro.

Jens Jensen Krogsdal gik i skole i Vindum og arbejdede samtidig hermed fra sit 11. aar ved landbruget. Efter konfirmationen var han landbrugsmedhjælper forskellige steder paa egnen, vinteren 1912-1913 havde han et højskoleophold, og i 1924 overtog han derpaa ifølge nedenstaaende skøde fødegaarden "Aahuset" efter faderen:

" Underskrevne Gaardejer Peder J. Krogsdal af Vindum sælger, skøder og endelig overdrager herved til min Søn Ungkarl Jens Krogsdal, sst., den mig tilhørende Ejendom, der er skyldsatsat under:



Matr. No.	By:	Sogn:	Hartkorn:
19, Aahuset,	Vindum	Vindum	0 Td. 3 Skp. 3 Fdk. 1 1/4 Alb.
1b	-	-	0 " 3 " 2 " 1 1/2 "
17e	-	-	0 " 0 " 1 " 1 "
12e	Tange	Højbjerg	0 " 0 " 0 " 1 1/4 "

med paaværende Bygninger med disses mur- og sømfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfur og Grubekedel, al paa Ejendommen værende Besætning, Avlsredskaber, Maskiner og Vogne, Avl, Afgrøde og Gødning samt øvrigt Udbo af enhver Art.

Overtagelsen har fundet Sted, og Ejendommen henligger herefter for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende, saaledes at han i Ildsvaadetilfælde oppebærer Assurancesummerne til anordningsmæssig Anvendelse.

Køberen betaler samtlige af Ejendommen gaaende fremtidig forfaldende Skatter og Afgifter samt Amtstueskatten for Oktober Termin 1923.

Købesummen, der er aftalt til 22,000 Kr., berigtiges af Køberen ved, at han	
1. overtager Gælden til Kreditforeningen i Viborg ifølge Obligation læst 18/6 1908,	
for	5,000 Kr.
mod at skete Afdrag og Reservefondsandelene kommer ham til Gode,	
2. udsteder Obligation til Køberen for	7,000 "
der forrentes med 4 1/2 % fra den 12. Januar 1924 og afdrages med	
4000 Kr. i Juni Termin 1929, og Resten betales i Juni Termin 1932.	
3. betaler Restkøbesummen kontant	10,000 "
	<hr/>
	22,000 Kr.

Paa Tro og Love ansættes den faste Ejendoms Værdi til 14,000 Kr., medens Resten af Købesummen er Vederlag for medfulgt Løsøre.

Omkostningerne ved Udstedelse af Skøde betales af Parterne med Halvdelen af hver, medens Køberen alene betaler Omkostningerne ved Udstedelse af Obligationen.

Da Købesummen nu er berigtiget, skal den solgte Ejendom Matr. No. 19 Vindum m. v. fra nu af følge og tilhøre Køberen Jens Krogsdal som hans rette Ejendom med de samme Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig Peder J. Krogsdal, fri for andre Hæftelser end foran nævnt og:

1. Bankhæftelsen,
2. Ifl. Dokument, læst 12/7 1810, er et Stk. Tørveskær afhændet, (vedr. 17e)
3. Lejekontrakt, læst 12/4 1849, med Paategn. 1. 9/12 1897, og 29/11 1900 til Jens Peter Sørensen paa et Stk. Eng paa 17a, (vedr. 17e)
4. Deklaration, læst 25/2 1915, til Statsbanerne ang. Vejforandring over Banen (vedr. 19 og 17 e)
5. Do. læst 15/5 1919, ang. Vejret for Andelsselskabet Gudenaacentralen paa 19 og 17e.

Medunderskrevne Jens Krogsdal indgaar herved som Køber paa dette Skødes Bestemmelser.

Viborg den 19. Januar 1924.

Som Sælger:  
Peder Krogsdal.

Som Køber:  
Jens Krogsdal.

Til Vitterlighed:  
Sønderholm. C. Kirkebæk.



I 1937 nedbrændte Aahuset, paanær den længe hvori der var hestestald, vognhus og brændselsrum, og som Jens Jensen Krogsdal havde opført i 1924. Efter branden genopføres gaardens bygninger dog ret hurtigt, og Jens Jensen Krogsdal drev derefter Aahuset indtil 1961, da han afstod den til sønnen Bent. - Jens Jensen Krogsdal har været formand for husmandsforeningen og for Vindum kvægavlsforening samt medlem af bestyrelsen for mejeriet, brugsforeningen og foderstofforeningen.

Jensine Kristiane Henningsen gik i skole i Lee. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette paa sin hjemegn. - Hun har været medlem af bestyrelsen for Bjerringbro husholdningsforening.

VIII.H. 2. a.

Else Krogsdal

er født d. 2. februar 1926 i Aahuset, Vindum sogn, og hun døde d. 2. maj samme aar.

VIII.H. 2. b.

Ella Krogsdal

er født d. 3. juli 1928 i Aahuset, Vindum sogn.

Hun blev gift d. 22. oktober 1954 i Vindum med

Gunnar Jensen

der er født d. 15. april 1930 i Trehuse, Frederiks sogn, som søn af gaardejer Peder Jensen og hustru Edel Nielsine Bach.

Bosat: Trehuse pr. Frederiks.

Ella Krogsdal gik i skole i Vindum og lærte derefter husgerning forskellige steder paa sin hjemegn. Sommeren 1947 var hun elev paa Ask højskole, og hun havde derefter plads i Brabrand og paa en gaard ved Skanderborg samt paa Højskolehjemmet og paa pensionat West-end i Viborg.

Gunnar Jensen gik i skole i Frederiks. Han lærte landbruget hjemme, afbrudt af ophold paa Vestbirk højskole og paa landbrugsskolen i Lyngby, og overtog i 1957 faderens gaard i Trehuse.

VIII.H. 2. b. 1.)

Jens Peder Krogsdal Jensen

er født d. 2. april 1955 i Trehuse, Frederiks sogn.

VIII.H. 2. b. 2)

Birte Krogsdal Jensen

er født d. 6. oktober 1959 paa Kjellerup sygehus.

VIII.H. 2. c.

Inger Krogsdal

er født d. 29. oktober 1930 i Aahuset, Vindum sogn.

Hun blev gift d. 10. marts 1956 i Vindum med

Knud Erik Jensen

der er født d. 27. september 1932 i Frederiks som søn af arbejdsmand Marinus Jensen og hustru Margrethe Svendsen.

Bosat: Baggesensgade 20 A, København N.

Inger Krogsdal gik i skole i Vindum og var derefter ca. 2 aar husassistent her. I 1951 dimitteredes hun som lærerinde fra Th. Langs seminarium i Silkeborg, og hun virkede der-

paa 2 aar i Frederiks samt 3 aar i Ørding paa Mors.

Knud Erik Jensen gik i skole i Frederiks og arbejdede efter skolegangen ½ aar ved landbruget. I 4 aar stod han i handelslære i Frederiks, og efter i 1 aar at have været elev paa handelsdagsskole arbejdede han 4 maaneder i en kolonialforretning i Norge. Fra 1953 til 1954 aftjente han sin værnepligt i Aalborg og Viborg samt ved Det danske Kommando i Tyskland,, fra 1956 til 1957 drev han en blandet kolonialforretning i København, og han virker nu som kontorassistent.

VIII.H.2.c.1)

Berit Yvonne Krogsdal Jensen

er født d. 1. december 1959 i København.

VIII.H.2.c.2)

Bendt Allan Krogsdal Jensen

er født d. 23. oktober 1961 i København.

VIII.H.2.d.

Henry Peter Krogsdal

er født d. 4. august 1932 i Aahuset, Vindum sogn.

Bosat: Hemmersvej 33, Skive.

Henry Peter Krogsdal gik i skole i Vindum og var derefter i et par aar beskæftiget ved landbruget, hvorpaa han stod i snedkerlære i Rødkjærbro. Efter at være blevet udlært arbejdede han 4 aar som svend paa Bjerringbro savværk, og i 1963 dimitteredes han som lærer fra seminariet i Skive.

VIII.H.2.e.

Bent Krogsdal

er født d. 5. maj 1935 i Aahuset, Vindum sogn.

Han blev gift d. 30. maj 1962 i Vindum med

Birgit Thisted

der er født d. 13. januar 1943 i Vindum som datter af gaardejer Karl Cilius Thisted og hustru Edith Ingeborg Caroline Nielsen.

Bosat: Aahuset, Vindum pr. Tange.

Bent Krogsdal gik i skole i Vindum. Efter skolegangen var han landbrugsmedhjælper i ca. 3 aar samt kontrolassistent i Vindum i 3 aar, vinteren 1954-1955 besøgte han Odder højskole, og i 1961 overtog han derpaa efter faderen fødegaarden "Aahuset", der er paa 24½ td. land.

Birgit Thisted gik i skole i Vindum og var derefter husassistent i 3½ aar. Vinteren 1961-1962 var hun elev paa Hadsten højskole.

VIII.H.3.

Niels Jensen Krogsdal

er født d. 20. maj 1890 i Aahuset, Vindum sogn.

Hans daab fandt sted d. 5. juni 1890, og faddere var gaardmand Magnus Eriksens hustru fra Brandstrup, bestyrer Kristen Krogsdals hustru fra Mammen og gaardmand Søren Krogsdal fra Faarup samt møller Niels Peter Andersen og aftægtsgaardmand Jens Krogsdal, begge fra Vindum.

Niels Jensen Krogsdal blev gift d. 20. maj 1927 i Brandstrup med

Christine Pedersen Bødker

Forlovere ved vielsen var brudeparrets fædre.

Christine Pedersen Bødker er født d. 18. januar 1903 i Brandstrup, Vindum sogn, som datter af gaardejer Peder Kristian Pedersen Bødker og hustru Davine Elisabeth Nielsen Simonsen.

Hun blev døbt d. 9. marts 1903, og faddere var gaardmandskone Maren Sørensen, født Pedersen, fra Lee, pigen Inger Petrine Pedersen fra

Faldborg og gartner Peder Vestergaard fra Vindum samt husmændene Niels Christian Simonsen og Peder Christian Jensen (Vammen), begge fra Brandstrup.

Bosat: Brandstrup pr. Rødkjærsgade.

Niels Jensen Krogsdal gik i skole i Brandstrup samt i Faarup. Fra sit 8. aar tjente han 2 aar i Brandstrup samt en tid hos farbroderen Søren Jensen Krogsdal i Fårup, og efter konfirmationen havde han derpaa plads i bl. a. Bjerringbro, Hersom og Tavl, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 1911 og genindkaldelse til sikringsstyrkerne i 1914. Fra 1918 til 1920 arbejdede Niels Jensen Krogsdal paa elektricitetsværket, fra 1924 til 1946 drev han en ejendom paa 14 td. land i Brandstrup, og efter i 3 aar at have haft en statsejendom paa 16 td. land købte han i 1950 sit nuhavende husmandssted i Brandstrup. - Niels Jensen Krogsdal har været medlem af bestyrelsen for mejeriet, husmandsforeningen og sygekassen.

Christine Pedersen Bødker gik i skole i Brandstrup. Efter skolegangen opholdt hun sig hjemme en tid, og hun tjente derpaa som husassistent i bl. a. Bjerringbro, Hvorslev, Ørum og Nørbæk, afbrudt af korte ophold hjemme. Senere har hun i 6 aar været rengøringsassistent ved Brandstrup skole.

VIII. H. 3. a.

#### Else Jensen Krogsdal

er født d. 1. januar 1929 i Brandstrup, Vindum sogn.

Hun blev gift d. 20. maj 1953 i Brandstrup med

#### Jens Vejer Raunsbæk

der er født d. 3. november 1923 i Møborg.

Bosat: Vemb.

VIII. H. 3. a. 1)

#### Svend Erik Jensen Krogsdal

er født d. 27. juni 1947 paa Kjellerup sygehus.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper i Faarup.

VIII. H. 4.

#### Martin Jensen Krogsdal

er født d. 5. januar 1892 i Aahuset, Vindum sogn, og han døde d. 13. januar 1963 og blev begravet i Grønbæk.



Hans daab fandt sted d. 14. februar 1892, og faddere var gaardmand Søren Jensen Krogsdals hustru Margrethe Danielsen fra Faarup samt banevogter Christen Thomsens hustru Else Marie Christensen, gaardmand Peder Andreasen, gaardmand Erik Pedersen og aftægtsgaardmand Søren Christensen, alle fra Vindum.

Martin Jensen Krogsdal blev gift første gang d. 12. december 1917 i Grønbæk med Mathilde Jensine Pedersen Leisgaard. Forlovere ved vielsen var gaardmændene Johannes Leisgaard fra Leisgaarden og Peder Jensen Krogsdal fra Vindum.

Mathilde Jensine Pedersen Leisgaard er født d. 28. marts 1879 i Leisgaarden, Grønbæk sogn, som datter af gaardmand Peder Johansen (Leisgaard) og hustru Ane Bolene Jensen, og hun døde d. 28. januar 1945 i Allingaalyt, Grønbæk sogn.

Hun blev døbt d. 11. maj 1879 og faddere var snedker Anders Jensens hustru fra Truust, gaardmand Anders Thomsens hustru fra Grønbæk og gaardmand Thomas Thomsen, ligeledes fra Grønbæk, samt husmændene Lars Hillemand og Peter Rasmussen, begge fra Alling Mark.

Mathilde Jensine Pedersen Leisgaard var gift 1. gang med gaardmand Morten Jacobsen, med hvem hun havde tre børn, hvoraf et døde som spæd.

Martin Jensen Krogsdal blev gift anden gang d. 16. maj 1946 i Horsens med Elisabeth Bech.

Hun er født d. 15. juli 1897 paa Iller Nedermark, Grønbæk sogn, som datter af husmand Kristian Olesen og hustru Bodil Marie Jacobsen, og hun døde d. 4. januar 1953 i Ans, hvorefter Martin Jensen Krogsdal giftede sig tredje gang d. 4. juni 1954 i Bjerring med Christine Sørine Sørensen.

der er født d. 16. februar 1906 paa Mammen Vesterhede, Mammen sogn, som datter af husmand Søren Sørensen og hustru Maren Nielsen.

Bosat: Østergade 30, Ans.

Om Martin Jensen Krogsdal har sønnen Peder Elfred Leisgaard Krogsdal fortalt følgende: "Min far blev jo født i Aahuset. Da børneflokket imidlertid var for stor, til at alle kunne gøre nytte for føden her, kom børnene ret hurtig ud at tjene. Min far blev allerede som 9-10aarig tjenestedreng og har bl. a. tjent i Truust, Faarup og Naderup. Skolegangen maatte saa passes sammen med det arbejde, som man paa daværende tidspunkt forlangte af en saadan tjenestedreng.

Far arbejdede nu ved landbruget, indtil han aftjente sin værnepligt som trainsoldat i København i 1912. Efter hjemsendelsen herfra havde far i et par aar arbejde som vognmandskusk i København, men antagelig har længselen efter hjemstavnen været ham for stor, for han vendte atter tilbage til Jylland og blev senere bestyrer for min mor, som paa daværende tidspunkt var enke og beboede en mindre landejendom paa Ans mark. Efter giftemaalet solgte de denne ejendom og købte en lidt større i Naderup, som de havde indtil 1939, da de paa grund af svagelighed solgte den; far led af sukkersyge, og mor var stærkt gigtlidende. En tid boe-





de de nu i Roe, men senere flyttede de til Allingaalyst, hvor far udførte lettere arbejde paa Allinggaard. Her døde min mor.

Far blev senere gift med Elisabeth Bech. De boede en kort tid i Grønbæk og købte saa en lille landejendom i Asmindegaarde, som de dog atter solgte efter nogle aars forløb, hvorpaa de købte hus i Ans. Efter nogle faa maaneder her døde "Lise" pludselig, og far var atter alene. Han blev nu gift med Christine Sørensen fra Serup, men hans helbred svigtede efterhaanden mere og mere, hovedsagelig paa grund af sukkersygen, og hvad hermed fulgte. I sine sidste aar var han saaledes meget svækket, men Christine gav ham i den tid en yderst god og kærlig pleje. Sine allersidste dage tilbragte far paa hvilehjemmet "Bethel" i Ans, og her døde han efter kort tids ophold."

VIII. H. 4. a.

#### Peder Elfred Leisgaard Krogsdal

er født d. 24. februar 1919 i Naderup, Grønbæk sogn.

Han blev gift d. 29. maj 1944 i Skive med

#### Karen Christensen

der er født d. 18. august 1920 i Resen som datter af ejendomsmægler Chresten Christensen og hustru Else Marie Christoffersen.

Bosat: Claus Cortsensgade 11, Horsens.

Peder Elfred Leisgaard Krogsdal gik i skole i Braarup og arbejdede derefter ved landbruget indtil 1942, da han fik ansættelse som arrestmedhjælper ved arresthuset i Kolding. I 1943 blev han reservefængselsbetjent ved statsfængslet i Horsens, og i 1958 udnævntes han til fængselsoverbetjent her.

Karen Christensen gik i skole i Skive. Hun gennemgik efter skolegangen uddannelse som damefrisør og virkede som saadan indtil giftermålet.

VIII. H. 4. a. 1)

#### Lona Leisgaard Krogsdal

er født d. 7. oktober 1945 i Horsens.

VIII. H. 4. a. 2)

#### Jytte Leisgaard Krogsdal

er født d. 25. november 1947 i Horsens.

VIII. H. 4. a. 3)

#### Steen Leisgaard Krogsdal

er født d. 9. januar 1949 i Horsens.

VIII. H. 5.

#### Sofus Emil Jensen Krogsdal

er født d. 10. maj 1893 i Aahuset, Vindum sogn.

Han blev døbt d. 18. juni 1893, og faddere var gaardmand Magnus Eriksens hustru Maren Nielsen fra Brandstrup og pigen Mathilde Nielsen fra Faarup samt banevogter Johannes Pedersen, gaardmand Erik Pedersen og gaardmand Peder Andreasen, alle fra Vindum.

Sofus Emil Jensen Krogsdal blev gift d. 17. maj

1921 i Sjørsløv med

#### Ann Sophie Mikkelsen





Forlovere ved vielsen var gaardmændene Mikkil Gravers Mikkelsen fra Sjørsløv og Peder Krogsdal fra Vindum.

Ane Pouline Mikkelsen er født d. 23. september 1896 i Sjørsløv som datter af gaardejer Mikkil Gravers Mikkelsen og hustru Kirstine Sørensen.

Hun blev døbt d. 25. oktober 1896, og faddere var murer Mikkil Graversens hustru, ungkarl Hans Peter Mikkelsen fra Horsens, ungkarl Kristian P. Sørensen fra Sjørsløv og ungkarl Anders P. Andersen ligeledes fra Sjørsløv.

Bosat: Brandstrup pr. Rødkjærbro.

Sofus Emil Jensen Krogsdal gik i skole i Vindum og tjente samtidig fra sit 12. aar ved landbruget. Efter skolegangen var han en kort tid hjemme, og han havde derefter plads som landbrugsmedhjælper i bl. a. Rødkjærbro. Sin værnepligt aftjente han ved Kastellet i København i 1913, og under første verdenskrig var han desuden flere gange genindkaldt. I 1921 købte han en ejendom paa 9 td. land i Sjørsløv, og denne drev han indtil 1956, da han solgte den og købte hus i Sjørsløv. Han er senere flyttet til Brandstrup.

Ane Pouline Mikkelsen gik i skole i Sjørsløv og var desuden elev paa Levring efterskole, hvorefter hun lærte husgerning hjemme.

VIII. H. 6.

#### Sofie Elisabeth Jensen Krogsdahl

er født d. 6. august 1895 i Aahuset, Vindum sogn, og hun døde d. 12. februar 1958 i Risskov.

Hendes daab fandt sted d. 15. september 1895, og faddere var gaardmand Peder Andreasen Hedegaards hustru Ane Kirstine Jensen fra Vindum og gaardmand Søren Krogsdals hustru Margrethe Maul fra Faarup samt aftægtsgaardmand Søren Christensen, møllersvend Frederik Tagesen og husmand Jens Kristian Nielsen, alle fra Vindum.

Sofie Elisabeth Jensen Krogsdahl blev gift d. 2. april 1918 i Vindum med



#### Jens Sørensen Melballe

Forlovere ved vielsen var rentier Niels Peter Martin Melballe fra Stilling og gaardmand Peder Jensen Krogsdal fra Vindum.

Jens Sørensen Melballe er født d. 4. december 1886 i Jeksen, Adslev sogn, som søn af gaardejer Niels Peter Martin Melballe og hustru Karen Marie Pedersen, og han døde d. 10. april 1958 i Aabyhøj.

Han blev hjemmedøbt d. 23. december 1886 og fremstillet i kirken d. 17. juni 1887; faddere var forældrene, enken Mette Marie Nielsen, gaardmand Søren Schou fra Jeksen og møller Jens Peter Petersen fra Durup mølle.

Bosat: Brabrand.

Sofie Elisabeth Jensen Krogsdahl, der paa grund af moderens tidlige død var i pleje hos fasteren Ane Kirstine Jensen Krogsdal og dennes mand Peder Andreasen, gik i skole i Vin-

dum. Efter skolegangen arbejdede hun som smørrebrødsjomfru paa Langaa banegaard, et hotel i Aalborg og paa kroen i Jeksen, afbrudt af perioder, hvor hun var husassistent hjemme.

Jens Sørensen Melballe gik i skole i Jeksen og lærte derefter landbruget. Vinteren 1903-1909 var han elev paa Vejstrup højskole, en tid havde han faderens gaard i Jeksen i forpagtning, og han drev derefter en ejendom i Aarslev i 12 aar samt en i Norring i 13 aar. - Jens Sørensen Melballe var medlem af bestyrelsen for andelsmejeriet og for brugsforeningen i Norring.

VIII. H. 6. a.

#### Niels Krogsdahl Melballe

er født d. 16. januar 1919 i Aarslev.

Han blev gift første gang d. 9. april 1942 i Folby med

#### Else Margit Johanne Christensen

Hun er født d. 27. marts 1921 i Frederiks sogn, København, som datter af postbud Alfred Peter Christensen og hustru Helga Andrea Marie Jørgensen, og hun døde d. 2. marts 1944 paa Gentofte amtssygehus.

Niels Krogsdahl Melballe blev derpaa gift anden gang d. 6. maj 1945 i Roskilde med

#### Liza Tita Christensen

der er født d. 30. oktober 1924 i Højreby, Søllested sogn paa Lolland, som datter af fodermester Niels Frederik Christensen og hustru Marie Elisabeth Jørgensen.

Bosat: Torbenfeldtvej 3, Brønshøj.

Niels Krogsdahl Melballe gik i skole i Aarslev samt i Hinnerup. Efter skolegangen arbejdede han ved landbruget hjemme, og han aftjente derpaa sin værnepligt i Fredericia samt i Sønderborg, udnævntes til oversergent og hjemsendtes i 1941. Han havde nu ansættelse ved postvæsenet i København indtil befrielsen i 1945, da han atter indtraadte i hæren som oversergent. Efter 8 maaneders tjeneste blev han imidlertid genansat ved postvæsenet, hvor han siden har virket, fra 1948 som overpakmester.

Else Margit Johanne Christensen gik i skole i København samt i Norring og var desuden elev paa Egaa efterskole. Hun var derefter beskæftiget som husassistent indtil giftemaalet.

Liza Tita Christensen gik i skole i Slagelse, Ringsted samt Roskilde og var derefter husassistent forskellige steder paa Sjælland indtil giftemaalet. Hun har siden 1960 virket som montrice paa en metalvarefabrik.

VIII. H. 6. a. 1)

#### Poul Verner Melballe

er født d. 25. januar 1943 i Ordrup.

Han er beskæftiget som klejnsmed.

VIII. H. 6. a. 2)

#### Maud Elisabeth Krogsdahl Melballe

er født d. 5. november 1945 i Davids sogn, København.

VIII. H. 7.

#### Maren Jensen Krogsdal

er født d. 26. september 1896 i Aahuset, Vindum sogn.

Hun blev døbt d. 15. november 1896, og faddere var moderen, gaardmand Søren Krogs-



dals hustru Ane Margrethe Maul fra Faarup, gaardmand Peder Andreasen fra Hedegaard, gaardmand Peder Jensen fra Bjerring og aftægtsgaardmand Jens Nielsen Krogsdal fra Vindum.

Maren Jensen Krogsdal blev gift d. 11. februar 1922 i Vindum med

Kristian Marinus Sørensen

Forlovere ved vielsen var købmand Christen Thomsen og gaardmand Peder Krogsdal, begge fra Vindum.

Kristian Marinus Sørensen er født d. 3. november 1883 i Over-Hvam, Vium sogn, som søn af gaardejer Peder Sørensen og hustru Mariane Frandsen, og han døde d. 24. april 1956 i Vindum og blev begravet d. 28. april.

Han blev døbt d. 30. december 1883, og faddere var pigen Marie Pedersen, skovløber Søren Olsen, husmand Christen Andersen og husmand Peder Almtoft, alle fra Kølkær.

Kristian Marinus Sørensen var gift første gang med Ane Johanne Sørensen, der døde d. 26. september 1916.

Bosat: Vindum pr. Bjerringbro.

Kristian Marinus Sørensen var slagtermester i Vindum.

VIII. H. 7. a.

Helga Sørensen

er født d. 12. februar 1924 i Vindum.

Hun blev gift d. 7. september 1943 i Vindum med

Arne Lyngsø Andersen

der er født d. 12. oktober 1921 i Sjørsløv som søn af boelsmand Frederik Villiam Andersen og hustru Agnes Frederikke Nikoline Sørensen.

Bosat: Sjørsløv.

Helga Sørensen gik i skole i Vindum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede ved dette indtil giftermålet.

Arne Lyngsø Andersen gik i skole i Sjørsløv. Efter skolegangen arbejdede han i ca. 7 aar som landbrugsmedhjælper, hvorpaa han blev arbejdsmand. Han er nu beskæftiget som saadan i Sjørsløv.

VIII, H. 7. a. 1)

Torben Lyngsø Andersen

er født d. 22. januar 1944 i Sjørsløv.

Han er i lære som møbelsnedker.

VIII, H. 7. b.

Johanne Sørensen

er født d. 21. april 1928 paa sygehuset i Viborg.

Hun blev gift d. 21. juli 1954 i Vindum med

Niels Christian Schultz-Nielsen

der i 1955 fik tilføjet bindestregen i sit efternavn, og som er født d. 4. marts 1929 i Bastrup, Vamdrup sogn, som søn af landmand Hans Nielsen og hustru Anna Schultz.

Bosat: Illerupvej 38, Aarhus N.

Johanne Sørensen gik i skole i Vindum og var efter skolegangen beskæftiget som husassistent samt senere servitrice i Viborg, Kolding og København. Sommeren 1950 var hun elev paa Stevns højskole.

Niels Christian Schultz-Nielsen gik i skole i Bastrup samt i Vamdrup, hvor han bestod

præliminæreksamen. Efter skolegangen gennemgik han uddannelse som assistent ved postvæsenet, og han aftjente derefter sin værnepligt paa Bornholm samt i Fredericia og blev sergent. Derpaa gennemgik han officersskolen og udnævntes til løjtnant, hvorefter han bl. a. har gjort tjeneste ved Det danske Kommando i Tyskland og ved FN-styrkerne i Gaza. Han er nu kaptajnløjtnant ved Vestre Landsdelskommando i Aarhus.

VIII. H. 7. b. 1)

Erik Schultz-Nielsen

er født d. 14. juli 1955 i Kolding.

VIII. H. 7. b. 2)

Jørgen Schultz-Nielsen

er født d. 10. april 1958 paa sygehuset i Sønderborg.

VIII. H. 8.

Else Marie Jensen Krogsdal

er født d. 29. juni 1899 i Aahuset, Vindum sogn.

Hun blev døbt d. 4. juli 1899, samme dag som moderen begravedes, og faddere var boelsmandskone Maren Nielsen fra Brandstrup, husmandskone Ane Johanne Jørgensen fra Vindum, ledvogter Søren Jensen, ligeledes fra Vindum, husmand Kristen Jensen fra Sjørslev og gaardmand Peder Jensen fra Bjerring.

Else Marie Jensen Krogsdal blev gift d. 31. maj 1921 i Vindum med

Christen Jacobsen

Forlovere ved vielsen var husmand Kristen Kristensen fra Vindum og snedker Carl Nielsen fra Sahl.

Christen Jacobsen er født d. 13. marts 1889 i Gammellose, Framlev sogn, som søn af gaardejer Laurs Jacobsen og hustru Maren Kristensen.

Hans daab fandt sted d. 9. juni 1889, og faddere var faderen, kone Kirsten Marie Jensen fra Debel, pigen Marie Povlsen fra Favrskov mølle, ungkarl Kristian Brøknær fra Lyngbygaard og husmand Kristen Jensen fra Edslev mark.

Bosat: Framlev pr. Harlev J.

Else Marie Jensen Krogsdal gik i skole i Vindum. Hun opholdt sig hjemme indtil sit 16. aar og havde derefter forskellige pladser som husassistent, bl. a. hos onkelen Jens Peter Jensen Krogsdal i Ulstrup.

Christen Jacobsen gik i skole i Framlev og kom allerede som 9aarig ud at tjene i en sommerplads. Efter konfirmationen havde han plads 4 aar hos sognefogeden i Framlev samt 1 aar i Brabrand, og i 4 aar var han brødkusk paa Aarslev mølle, hvorefter han overtog faderens gaard i Framlev, hvor han nu har opført nyt stuehus og lade.

VIII. H. 8. a.

Elna Krogsdal Jacobsen

er født d. 31. marts 1922 i Framlev.

Hun blev gift d. 11. september 1948 i Framlev med

Hans Christian Winther



der er født d. 3. august 1924 paa Fredericia by- og amtssygehus som søn af arbejdsmand Marius Larsen Winther og hustru Karen Kirstine Laursen.

Bosat: Sjællandsgade 6, Fredericia.

Hans Christian Winther er chauffør i Fredericia.

VIII. H. 8. a. 1)

Gerda Winther

er født d. 4. februar 1949 i Fredericia.

VIII. H. 8. a. 2)

Ulla Winther

er født d. 3. oktober 1950 i Fredericia.

VIII. H. 8. a. 3)

Elin Winther

er født d. 21. marts 1952 i Fredericia.

VIII. H. 8. b.

Børge Krogsdal Jacobsen

er født d. 12. september 1924 i Framlev.

Bosat: Framlev pr. Harlev J.

Børge Krogsdal Jacobsen driver sammen med broderen Hans gartneri i Framlev.

VIII. H. 8. c.

Grethe Krogsdal Jacobsen

er født d. 6. november 1927 i Framlev.

Hun blev gift d. 1. januar 1951 i Framlev med

Tormod Jacobsen

der er født d. 18. december 1921 i Vrejlev som søn af landmand Albert Martin Jacobsen og hustru Gertrud Ane Margrethe Petersen.

Bosat: Holbergsvej 3, Aabyhøj.

Grethe Krogsdal Jacobsen gik i skole i Framlev. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede ved dette indtil sit 20. aar, ligesom hun gennemgik et husholdningskursus i Framlev. I et ½ aar var hun derpaa syerske hos en dame i Fredericia, hvorefter hun i perioder har drevet systue for en engros virksomhed.

Tormod Jacobsen gik i skole i Børglum og var desuden vinteren 1936-1937 paa Egaa efterskole. Indtil 1946 arbejdede han ved landbruget, i 10 aar var han lastvognschauffør og arbejdsmand, og siden 1956 har han arbejdet paa konservesfabrikken Jaka i Brabrand.

VIII. H. 8. c. 1)

Aage Jacobsen

er født d. 6. marts 1952 i Aarhus.

VIII. H. 8. c. 2)

Karin Jacobsen

er født d. 26. december 1955 i Aabyhøj.

VIII. H. 8. d.

Hans Krogsdal Jacobsen

er født d. 17. juli 1929 i Framlev.

Han blev gift d. 19. december 1959 i Aarhus med



### Lilly Hougaard

der er født d. 14. september 1933 i Skarresø som datter af husmand Ejner Hougaard og hustru Asta Caroline Jensen.

Bosat: Framlev pr. Harlev J.

Hans Krogsdal Jacobsen gik i skole i Framlev og arbejdede derefter ved landbruget. Vinteren 1953-1954 var han elev paa Beder gartnerskole, og i 1957 startede han derpaa sammen med broderen Børge gartneri paa jord fra faderens gaard.

Lilly Hougaard gik i skole i Koed. Hun opholdt sig hjemme indtil sit 17. aar og var derefter husassistent i Koed, Løgten og Viby J. Sommeren 1953 var hun elev paa Hadsten højskole, og hun var derefter ekspeditrice i en bagerforretning i Hasle samt i en delikatesseforretning paa Aaboulevarden i Aarhus samt i Park Allé's bageri, ligeledes i Aarhus.

VIII. H. 8. d. 1)

### Bjarne Krogsdal Jacobsen

er født d. 20. maj 1960 i Framlev.

VIII. H. 8. d. 2)

### Henrik Krogsdal Jacobsen

er født d. 11. august 1961 i Framlev.

VIII. H. 9.

### Martinus Jensen Krogsdal

er født d. 14. februar 1902 i Aahuset, Vindum sogn.

Han blev døbt d. 2. marts 1902, og faddere var pigene Sofie Elisabeth Jensen fra Sjørsløv, pigene Ane Marie Thomsen fra Faarup og gaardmand Peder Andreassen fra Vindum samt gaardmand Søren Jensen Krogsdal og ungkarl Laurits Thomasen, begge fra Faarup.

Martinus Jensen Krogsdal blev gift d. 4. december 1930 i Bjerring med

### Johanne Mathilde Jensen

der er født d. 1. januar 1911 i Bjerring som datter af murermester Jens Johan Jensen og hustru Hansine Jacobine Caroline Jensen.

Hun blev døbt d. 5. februar 1911, og faddere var moderen, pigene Mogensine Mogensen Fris fra Sahl, ungkarl Anders Jensen fra Langaa, ungkarl Jacob Mogensen Fris fra Mammen og ungkarl Niels Kristian Kristensen fra Bjerring.

Bosat: Torup pr. Ulstrup.

Martinus Jensen Krogsdal gik i skole i Vindum. Han lærte efter skolegangen landbrugét hjemme i ca. 5 aar og tjente derpaa 2 aar i Hjermand, 1 aar i Lee, 5 aar i Bjerring og 1 aar i Haldum. Ved giftermålet flyttede han til Hjorthede, hvor han boede indtil 1955, da han overtog sin nuhavende ejendom i Torup, der er paa 8 td. land. - Martinus Jensen Krogsdal har været medlem af skolekommissionen og menighedsraadet, ligesom han i 12 aar var sognefoged



i Hjorthede.

Johanne Mathilde Jensen gik i skole i Bjerring. Allerede et par aar før konfirmationen kom hun ud at tjene, og hun arbejdede derefter som husassistent indtil giftermålet, 1½ aar i Mammen, 3 aar paa Vindum skovmark og 1 aar i Bjerringbro.

VIII. H. 9. a.

Knud Erik Krogsdal

er født d. 16. marts 1932 i Hjorthede, og han døde d. 4. september 1959 i Edmonton, Canada, ved en ulykke paa hans arbejdsplads.

Han blev gift d. 8. maj 1957 i Torup med

Anni Saiebel

der er født d. 26. december 1934 i Roslinde, Østtyskland.

Bosat: Edmonton, Canada.

Knud Erik Krogsdal var indtil sin død beskæftiget ved et olieselskab i Edmonton.

VIII. H. 9. b.

Henning Krogsdal

er født d. 24. august 1933 i Hjorthede.

Bosat: Torup pr. Ulstrup

Henning Krogsdal gik i skole i Hjorthede og stod derefter i lære hos smedemester Søren Kristiansen i Mammen. Efter at være blevet udlært arbejdede han som svend i Espe paa Fyn, og fra 1952 til 1953 aftjente han sin værnepligt ved artilleriet i Aarhus og hjemsendtes som korporal, hvorpaa han arbejdede hos en smedemester i Skave indtil 1955, da han fik ansættelse hos smedemester V. Groos i Langaa.

VIII. H. 9. c.

Tove Birgit Krogsdal

er født d. 9. juli 1935 i Hjorthede.

Hun blev gift d. 10. november 1957 i Langaa med

Hans Olaf Jørgensen

der er født d. 1. maj 1932 i Sarup, Haarby, som søn af gaardejer Rasmus Jørgensen og hustru Carla Anna Elisabeth Schmidt.

Bosat: Jernbanegade 17, Viborg.

Tove Birgit Krogsdal gik i skole i Hjorthede og havde derefter forskellige pladser som husassistent og som ekspeditrice indtil giftermålet.

Hans Olaf Jørgensen gik i skole i Nellesose og stod derefter i lære i Haarby brugsforening. Efter at være blevet udlært arbejdede han som kommis i Nr. Højrup, Løgstrup og Hvam, og han driver nu købmandsforretning i Viborg.

VIII. H. 9. c. 1)

Erik Krogsdal Jørgensen

er født d. 13. november 1960 i Viborg.

VIII. H. 9. d.

Gerda Krogsdal

er født d. 15. juli 1939 i Hjorthede.

Hun er gift med

Viggo Toft,

med hvem hun har et barn.

Bosat: Møntmestervej 56, København NV.

Viggo Toft er beskæftiget som specialarbejder.

VIII, H. 9. e.

Karen Marie Krogsdal

er født d. 31. juli 1943 i Hjorthede.

Hun er husassistent i Langaa.

VIII, H. 9. f.

Wilhelm Erhardt Krogsdal

er født d. 3. oktober 1944 i Sønderborg.

VIII, H. 9. g.

Ingeborg Krogsdal

er født d. 5. april 1947 i Kjellerup, Hørup sogn.

Hun er husassistent hos søsteren Tove i Viborg.

VIII, H. 10.

Ane Cathrine Jensen Krogsdal

er født d. 27. september 1904 i

Aahuset, Vindum sogn.

Hun blev døbt d. 23. oktober 1904, og faddere var pigen Kirstine Pedersen fra Vinderslev, pigen Ane Cathrine Thommesen fra Vindum, møllersvend Martin Jacobsen fra Ll. Mølle, ungkarl Niels Jensen Knudsen Thomsen fra Faarup og ungkarl Jens Jensen Krogsdal fra Vindum.



Ane Cathrine Jensen Krogsdal blev gift d. 4. august 1931 i Højbjerg med Niels Christian Simonsen Nielsen

der er født d. 2. oktober 1905 i Brandstrup, Vindum sogn, som søn af boelsmand Daniel Christian Laurits Simonsen Nielsen og hustru Kirstine Jensen Bruun.

Han blev døbt d. 29. oktober 1905, og faddere var aftægtskone Christine Simonsen, født Maul, og gaardmandskone Davine Elisabeth Bødker, født Nielsen, begge fra Brandstrup, samt boelsmand Simon Christensen fra Faldborg, gartner Peder Vestergaard fra Vindum hede og husmand Jens Peter Jensen Bruun fra Brandstrup.

Bosat: Sjørring pr. Sdr. Onsild.

Ane Cathrine Jensen Krogsdal gik i skole i Vindum og havde derefter indtil giftemaalet forskellige pladser som husassistent, bl. a. 1 aar paa Tange kraftstation.

Niels Christian Simonsen Nielsen gik i skole i Sjørring. Han udlærtes som karetmager i Hobro og arbejdede som saadan, indtil han ved faderens død overtog dennes gaard i Sjørring, der er paa 20 td. land.

VIII.H. 10. a.

Jens Christian Simonsen Nielsen

er født d. 12. august 1932 i Sjørring, Lindum sogn.

Han blev gift d. 5. december 1954 i Tjele med

Marie Andersen

der er født d. 5. december 1933 i Formyre, Tjele sogn, som datter af vejmand Niels Peter Andersen og hustru Juste Sørensen.

Bosat: Vorning pr. Hammershøj.

JensChristian Simonsen Nielsen gik i skole i Sjørring og var desuden vinteren 1948-1949 elev paa Gudenaadalens ungdomsskole i Ulstrup. Han lærte efter skolegangen landbruget, gennemgik uddannelse som kontrolassistent paa St. Restrup husmandsskole vinteren 1952-1953 og han aftjente sin værnepligt i Viborg samt ved Det danske Kommando i Tyskland. I 7 aar han en ejendom paa 13 td. land i Sdr. Vinge, og han driver nu et husmandssted i Vorning, samtidig med at han siden 1957 har virket som kontrolassistent.

Marie Andersen gik i skole i Foulum og havde derefter forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet.

VIII.H. 10. a. 1)

Niels Christian Simonsen Nielsen

er født d. 22. februar 1957 i Sdr. Vinge.

VIII.H. 10. b.

Inga Thomine Krogsdal Simonsen Nielsen

er født d. 28. december 1933 i Sjørring, Lindum sogn.

Bosat: "Krogsagergaard" pr. Ø. Tørslev.

Inga T. Krogsdal Simonsen Nielsen gik i skole i Sjørring og var desuden i 1952 elev paa Gudenaadalens ungdomsskole i Ulstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente som husassistent paa Sjørringegnen samt i Vammen og i Foulum. Senere har hun virket som husbestyrerinde i Nørbæk samt i Foulum, og hun er nu husbestyrerinde paa "Krogsagergaard".

VIII.H. 10. c.

Kirsten Simonsen Nielsen

er født d. 4. november 1935 i Sjørring, Lindum sogn.

Hun blev gift d. 6. april 1955 i Lindum med

Viggo Damsgaard Jensen

der er født d. 2. oktober 1934 i Dalum ved Odense som søn af repræsentant Christian Wilhelm Julius Jensen og hustru Mary Pedersen.

Bosat: Ny Vestergade 16, Odense.

Kirsten Simonsen Nielsen gik i skole i Sjørring og var desuden i 1953 elev paa Gudenaadalens ungdomsskole i Ulstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede ved dete indtil giftermålet.

Viggo Damsgaard Jensen gik i skole i Odense og udlærtes i 1954 som bager her. Fra 1954 til 1956 aftjente han sin værnepligt i Holbæk, i nogle aar arbejdede han i Norge, og siden 1959 har han været beskæftiget som bagersvend i Odense.

VIII.H. 10. c. 1)

Christian Damsgaard Jensen

er født d. 15. juni 1960 i Odense.

VIII.H. 10. d.

Hilda Simonsen Nielsen

er født d. 7. maj 1939 i Sjørring, Lindum sogn.

Hun blev gift d. 25. marts 1962 i Lindum med

Hans Erik Larsen

der er født d. 6. december 1930 i Harridslev som søn af murermester Jens Christian Larsen og hustru Jensine Andersen.

Bosat: Nørbæk pr. Faarup.

Hilda Simonsen Nielsen gik i skole i Sjørring og var desuden elev paa Snoghøj efterskole. Hun lærte husgerning og tjente bl. a. ½ aar i Tindbæk og 1½ aar i Vorning samt en tid paa alderdomshjemmene i Ørum, Rud og Randers.

Hans Erik Larsen gik i skole i Harridslev. Han udlærtes som kolonialkommis i Enslev brugsforening og arbejdede ½ aar i sin tidligere læreplads, hvorefter han havde ansættelse i 1½ aar i Sdr. Kongerslev brugsforening, ½ aar i Assens, 15 maaneder i Raaby brugsforening og ca. 5½ aar i Stenvad brugsforening, afbrudt af militærtjeneste i Haderslev samt 8 maaneders ophold paa Den danske Andelsskole i Middelfart. I 1959 forpagtede han en købmandsforretning i Nørbæk, som han i 1960 overtog.

VIII.H. 10. e.

Svend Simonsen Nielsen

er født d. 28. maj 1942 i Sjørring, Lindum sogn.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper i Egelev.



IX.

Peder Nielsen Krogsdal

er født d. 17. marts 1822 i Aahuset, Vindum sogn, og han døde d. 7. april 1860 paa Vindum hede, og blev begravet d. 16. april.

Han blev hjemmedøbt d. 17. marts og senere fremstillet i kirken; faddere var pigen Caroline Olesdatter, ungkarl Peder Andreasen og Hans Daniel Bolsmand, alle fra Vindum, samt gaardmand Jens Pedersen fra Tange og ungkarl Anders Pedersen fra Friisholt.

Peder Nielsen Krogsdal blev gift d. 11. november 1853 i Bjerring med

Ippe Kirstine Larsdatter

Forlovere ved vielsen var husmand Jens Nielsen fra Aahuset og gaardmand Anders Sørensen (Præst) fra Faarup.

Ippe Kirstine Larsdatter er født d. 8. januar 1825 i Faarup, Vindum sogn, som datter af gaardmand Lars Sørensen og hustru Ane Kjerstine Thomasdatter, og hun døde d. 8. april 1860 paa Vindum hede, og blev begravet d. 16. april.

Hun blev hjemmedøbt d. 9. januar 1825 og senere fremstillet i kirken; faddere var pigen Kirstine Larsdatter, gaardmand Peder Møller og gaardmand Jens Windum, alle fra Faarup, samt gaardmand Hans Nielsen og ungkarl Niels Birch fra Vindum.

Bosat: Vindum hede pr. Bjerringbro.

Peder Nielsen Krogsdal lærte efter skolegangen landbruget og aftjente sin værnepligt i København. Senere overtog han en ejendom paa Vindum hede, som han drev indtil sin død, hvorefter hele boet solgtes paa auktion og indbragte 1589 rigsdaler, medens gælden beløb sig til 454 rigsdaler 2 mark og 9 skilling.

Saa vel Peder Nielsen Krogsdal som Ippe Kirstine Larsdatter døde af brystbetændelse (tuberkulose).

IX. A.

Laust Sørensen

er født d. 14. januar 1845 i Faarup, Vindum sogn, og han døde d. 18. januar 1868 af brystbetændelse og blev begravet d. 26. januar.

Han blev hjemmedøbt d. 10. april 1845 og fremstillet i kirken d. 12. maj samme aar; faddere var pigen Ane Kirstine Nielsdatter, gaardmand Jacob Andersen, gaardmand Frederik Pedersen, gaardmand Jens Møller og ungkarl Jørgen Christensen, alle fra Faarup.

Laust Sørensen var ved sin død tjenestekarl hos gaardmand Ole Sørensen Duelund i Faarup.

IX. B.

Niels Pedersen Krogsdal

er født d. 25. august 1854 paa Vindum hede, Vindum sogn, og han døde d. 13. maj 1860 samme sted af tæring og blev begravet d. 20. maj.

Hans daab fandt sted d. 29. oktober 1854, og faddere var pigen Ane Kirstine Nielsdatter fra Brandstrup, gaardmand Niels Birk fra Vindum, husmand Jens Nielsen fra Aahuset, ungkarl Poul Aarhus og husmand Christen Mortensen fra Vindum hede.

IX. C.

Anders Pedersen Krogsdal

er født d. 23. juli 1856 paa Vindum hede, Vindum sogn, og han døde d. 30. april 1871 i Faarup og blev begravet d. 7. maj.

Han blev døbt d. 5. oktober 1856, og faddere var pigen Birgitte Andersen fra Faarup,

gaardmand Niels Th. Birks hustru fra Vindum, husmand Jens Nielsen Krogsdal fra Aahuset, ungarl Poul Aahus fra Faarup og ungarl Rasmus Christensen Vinkel fra Vindum.

Anders Pedersen Krogsdal var ved sin død plejebarn hos gaardmand Thomas L. Præst i Faarup.

IX. D.

Peder Pedersen Krogsdal

er født d. 8. marts 1860 paa Vindum hede, Vindum sogn, og han døde d. 8. november samme aar og blev begravet d. 15. november.

Han blev hjemmedøbt d. 5. april 1860 og fremstillet i kirken d. 10. juni s. a; faddere var husmand Jens N. Krogsdals hustru fra Aahuset, gaardmand Peder Nielsens hustru fra Tange, gaardmand Thomas Laursen, ungarl Laust Sørensen fra Faarup og Thomas N. Birk fra Vindum.

X.

Jens Christian Nielsen Krogsdal

er født d. 1. marts 1825 i Aahuset, Vindum sogn, og han døde d. 2. juni 1845 samme sted og blev begravet d. 8. juni

Han blev hjemmedøbt d. 2. marts 1825 og senere fremstillet i kirken; faddere var pigen Ane Kjerstine Christensdatter, ungarlene Poul Jensen, Peder Pedersen og Peder Christensen fra Brandstrup samt gaardmand Hans Mortensen fra Faarup.