



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTEN CHRISTENSEN

UDARBEJDET AF
DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLERUP
1963-1964

Forord.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem Dansk Slægtshistorie, Kjellerup, og en del af slægtens medlemmer; først og fremmest pensioneret lærer Lauritz Anton Larsen, Jels, som fortjener stor anerkendelse for det imponerende og omhyggelige arbejde, han har udført ved at samle, nedskrive og registrere saa mange oplysninger om slægten - et arbejde, som blev et betydningsfuldt grundlag for denne bog.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er foruden kirkebøger anvendt folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m. m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m. v., der forekommer i originalen, vil altsaa ogsaa forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis densamme angivelse og stavemaade, som er benyttet i den paagældende kirkebog, da det ville føre for vidt at forsøge paa at identificere hver enkelt fadder og forlover.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen at udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke gøres færdig, saalænge slægten stadig lever. Derfor er bogen indrettet saaledes, at den med tiden kan ajourføres. Af den grund har det ikke været muligt at nummerere bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af slægtsbogen vil maaske nok melde sig den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde slægtninge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" Selvfølgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og alt - ogsaa én selv - er et produkt af denne fortid. Johannes V. Jensen har et sted sagt: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid". Tænk paa, hvad dette egentlig betyder. Et gammelt ordsprog lyder: "Sig mig, hvem du omgaas, og jeg skal sige dig, hvem du er". Dette ordsprog kunne meget vel omskrives til: "Sig mig, hvem du stammer fra, og jeg skal sige dig, hvem du er."

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i denne forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. En stor del af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men du, kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved dine tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f. eks. Hersom eller Løvel sogn, saa er det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, at slægtens gamle har gaaet, ligesom flere af de gaarde og huse, man passerer, er de samme, som óns forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

Stærke slægter som denne kan sætte stærke præg paa den egn eller by, de kommer til at leve

1. Det mærkes maaske ikke meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkelt-person, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelthederne forsvinder ganske vist, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog maa blive til glæde for saavel nulevende som kommende generationer.

Kjellerup i april 1964.

DANSK SLÆGTSHISTORIE.

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden;
aartusind toner op i graad og sang,
mens toppen suser lmod evigheden!

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og raat,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens vé og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
naar du mit land, min stamme, frit maa leve,
og skønne sange paa den danske røst
maa frie, stærke sjæle gennembæve.
Da staar en ny tids bonde paa sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blaat sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

Paa opfordring har pensioneret lærer Lauritz Anton Larsen nedskrevet følgende om sit arbejde med indsamling og registrering af sine idag meget udførlige slægtsoptegnelser:

"De første spirer til mine optegnelser blev nok lagt de mange gange, da jeg som dreng sad i min bedstefaders aftægtsstue og lyttede til, hvad han og andre krigsveteraner fra 1848-1850 fortalte om deres oplevelser, alt imens tobaksrøgen fyldte stuen.

I min ungdom begyndte jeg saa at spørge og nedskrive det, som især min moder og bedstefader kunne fortælle om deres hjem og slægt. Min spørgen voksede med aarene, i særdeleshed da de to blev ældre, og jeg maatte regne med, at der af deres aar ikke var mange tilbage. Efterhaanden strakte min "nysgerrighed" sig ogsaa til at omfatte andre grene af slægten, og i mange aar har jeg, naar tid og lejlighed tillod det, foretaget rejser til de egne af landet, hvor slægtens ældre levede og virkede, for her at finde frem til deres efterkommere, ligesom jeg har sendt og modtaget en mængde breve.

Det var oprindeligt min tanke, at de oplysninger, jeg indsamlede om slægten, skulle gemmes hos mig selv og saa senere overgaa til en af mine efterkommere, men efterhaanden blev disse slægtsoptegnelser saa omfattende, at jeg gerne saa, at de blev hele slægtens ejendom, og i 1962, da det saa ud til, at baade min hustru og jeg maatte indstille os paa, at vor tid snart var forbi, vovede jeg saa at indbyde slægten til et møde i Randers. Mødet fandt sted d. 9. juni, og tilslutningen var over al forventning, idet der mødte ca. 70 fra alle egne af landet. Det viste sig her, at der var god stemning for at modtage mit tilbud om at lade lave en slægtsbog af mine optegnelser.

Fra DANSK SLÆGTSHISTORIE i Kjellerup var mødt to repræsentanter, som var villige til at se paa mit arbejde og derefter at afgive et tilbud paa udgivelse af en slægtsbog. Dette firma har nu arbejdet med sagen siden, og samtidig har jeg, idet mit helbred efterhaanden var blevet bedre, rejst en del rundt til de slægtninge, som jeg tidligere ikke havde fundet frem til.

Mange af de breve, som jeg har modtaget, vil senere blive afleveret til Landsarkivet i Viborg tillige med et eksemplar af den færdige slægtsbog og mine optegnelser, som blev grundlaget for denne bog.

Til slut vil jeg gerne bringe min hjerteligste tak til alle de hjem, hvor jeg paa mine rejser har modtaget saa megen gæstfrihed og forstaaelse for det arbejde, jeg udførte, og som jeg nu haaber skal blive til velsignelse for de kommende generationer, ligesom det er mit haab, at disse i fremtiden vil faa lejlighed til at mødes og styrkes gennem slægtsfællesskabets følelse.

Jels, den 7. februar 1964

Lauritz Anton Larsen."



Paa Lauritz Anton Larsens 80 aars fødselsdag var repræsentanter fra DANSK SLÆGTSHISTORIE, Kjellerup, mødt op for at overrække ham det første eksemplar af anetavlen.

SLÆGTSSTÆVNET

d. 30. juni 1963.

Efter at slægten i 1962 første gang havde været samlet til stævne, blev der i 1963 atter gjort forsøg herpaa, og det med stor succes. Herom fortæller dagbladet "Himmerland" :

"Flaget vajede i gaar festligt over den lille Hersom kirke i Klejtrup sogn, hvor den beskedne malmklokke i taarnet, hvis reb var fastgjort til muren, havde kaldt til søndagens formiddagsgudstjeneste. Kirken var fyldt til sidste plads af folk fra egnen og en slægt, der var stævnet mod hjemegnen. Det var "Sommersmedeslægten", der gennem de sidste hundrede aar er udgaaet fra gaardene: Moesgaard, Mariendal, Palsgaard, Anneksgaarden og Løvelbro.

Folk fra disse gaarde, "sommersmedene" var kendt over hele Himmerland og langt videre omkring for deres evne til at smede høléer og andre skæreredskaber. Ved hvert kendt marked, kunne man møde sommersmedene, med deres anerkendte redskaber, som de solgte.

Gennem aarene forgrenede slægterne sig. I dag tæller de op mod tusind personer, Omkring 125 af disse fra alle egne af landet var mødt op til slægtsstævne.

Sjælen i dette stævne og arbejdet med en slægtsbog er forh. lærer Larsen, der tidligere har virket paa egnen, men nu bor i Jels. Trods sine snart 80 aar har han gjort et meget stort slægtsforskningsarbejde, de senere aar bistaaet af skoleinspektør A. Jensen, Skive, der ogsaa deltog i stævnet. Ligeledes deltog forretningsfører Chr. Lund-Jensen, Dansk Slægtshistorie, Kjellerup, der havde hjulpet med at tilrettelægge arrangementet med festen.

Slægter drog ud.

Grundtvigs magtfulde salme - "Lovsynger Herren, min mund og mit indre" tonede ud fra det gamle kirkerum bag den massive egedør, hvor slægterne har søgt søndagens gudstjenester langt tilbage.

Pastor Kristensen talte ud fra dagens tekst og nævnede senere slægtsskabets betydning, menneskets trang til at drage ud, og senere søge tilbage.

Efter prædiken gav lærer Larsen, Jels, et rids af slægtens historie, og senere gik man rundt paa kirkegaarden og besøgte slægtens gamle grave.

Der blev ogsaa aflagt besøg ved den gamle Hersom skole, opført 1792, hvor der var skole til 1889. Ogsaa den har været med til at præge slægtsbilledet. Her fortalte lærer Larsen om slægten fra Moesgaard.

De mange biler kørte derefter i kortege til Kolbygaard, der ogsaa hører til slægtsminderne. Gaardens ejer Ove Folmer Kolby og frue bød velkommen og bød de mange gæster indenfor. Det var meget interessant at høre, at gaardens gamle velholdte stuehus, der delvis var opført af materialer fra den gamle præstegaard engang ialt havde kostet 1000 kr.

Ved en efterfølgende frokost paa Klejtrup hotel blev der snakket hyggeligt ved de lange borde. Forretningsfører Chr. Lund-Jensen, Kjellerup opfordrede de forskellige slægtsgrene til at kontakte hinanden og finde ud af familieskabet.

Senere kørte kortegen videre paa besøg paa Moesgaard, Mariendal, Palsgaard, Anneksgaarden, Løvelbro og tilbage til Klejtrup, hvor der blev spist middag, før slægtsstævnet sluttede.

"Sommersmedeslægtens sammenkomst i søndags paa hjemegnen i Hersom fik et interessant forløb. De omkring 125 af slægten, der var samlet til stævnet fik i straalende vejr hilst paa slægtens gamle gaarde og andre minderige steder.

Den første del af festen er tidligere omtalt. Efter frokost paa Klejtrup hotel kørte man først i kortege til Moesgaard i Troestrup og hilste paa den gamle gaard, der er bygget 1812. Her fortalte pens. lærer Larsen, Jels, om slægtens virke, og man saa og hørte om det gamle hovedige, hvoraf en del endnu er bevaret. Engang omgav det Hersomgaard, og de, der boede indenfor hovediget undgik modsat de, der boede udenfor, at komme paa høvarbejde paa den store gaard.

Om formiddagen havde man besøgt sognets ældste skole, der havde virket til 1889, nu besøgte man skole nr. 2, der ligger tæt ved Moesgaard og Mariendal. Sænere gik turen til Palsgaard med det 140 aar gamle stuehus. Denne ejes i dag af Jens Gade. Alle steder fortalte lærer Larsen om slægtens forskellige grene, som de nu hørte til gaardene. Og maaske følte slægten af i dag de gamle stoute smedes virke, naar de stod i gaardens smedie og med omhu smedede de kendte høleer, der blev brugt overalt paa egnen.

En signet dag.

Det var som et billede af formaalet, at man ved middagen paa Klejtrup hotel indledte med sangen - Som dybest brønd. I sin indledningstale dvælede lærer Larsen ved salmen - Den signede dag med fryd vi ser, som man havde sunget om formiddagen ved gudstjenesten i Hersom kirke. - Han syntes dagen for slægtsstævnet havde været en signet dag. Han redegjorde derefter for slægtens forskellige grene, der alle var repræsenteret.

Forretningsfører Chr. Lund-Jensen, Dansk Slægtshistorie, Kjellerup, takkede lærer Larsen for hans store arbejde og interesse for slægtsforskningen. Der var tilslutning fra hele forsamlingen, og der blev udbragt et leve.

Der blev under middagen stillet forslag om et videre arbejde for forskningen af slægtens fire grene, saaledes at der blev et udvalg for hver gruppe. Man blev enig om at vælge en repræsentant for hver slægtsgren. For Palsgaardslægten valgtes viceskoleinspektør A. Jensen, Skive, for Mariendalslægten fru Laura Hansen, Viborg, for Moesgaardslægten jordemoder fru Gerda Brun, Silkeborg, for Kolbyslægten gdr. Ove Kolby, Kolbygaard, og for Hougaardslægten Peter Anton Jensen, Troestrup.

Ved kaffen underholdt frøken Allingtoft, Skals, til stor glæde for tilhørerne, med solosang og harmonikaspil, og fru Pedersen, Viborg talte om glæden ved stævnet.

Pastor Kristensen, Hersom, udtalte sin ros til lærer Larsen for hans store indsats for slægtsforskningen og Sofus Bundgaard, Klejtrup, fortalte egnsminde.

Ud paa aftenen kunne sommersmedenes efterkommere igen drage hjem efter en indholdsrig, men anstrengende dag.

Til slægtsstævnet var skrevet følgende sang:

Mel. Jeg elsker de grønne lunde...

Paa denne dag hvor vi fester
og mødes i slægtens lag,
vi alle er værter og gæster
og samles om fælles sag.

Vi mindes henrundne slægter
hvor her de gik sin gang -
vor rod vi os ej fornægter
men mindes i denne sang.

Her pløjede de og saaede,
og arbejdede dagen lang -
og meget de hermed naaede
skønt arbejdet tit var trang.

Men ikke dog ej her alene
vi finde kan slægtens spor,
thi nogle vil ogsaa mene
der er plads paa den vide jord.

Om ude de der fandt lykken,
det ved vi knap nok maaske,
men hjemlandets stille hygge
bestandig dog huskede de,

Om slægten har fostret navne
med titler og ordensbaand,
de fleste dog fandt at gavne
i hverdagens stille aand.

Om hverdagslivets helte,
om stort ej nævnes kan,
ej her fanfare sig meldte,
men de bærer Danmarks land.

Vi er her som saa mange andre
der til tider ta'r en tørn,
men ogsaa kan sammen vandre
ad vejen som glade børn.

Et ønske for dagen som kommer
rundt om i de mange hjem.
En lys og en festlig sommer
til glæde for vejen frem.

En af slægten,

Indholdsfortegnelse: Anetavle for Anders Christensen og
hustru Maren Larsdatter.

Efterkommere efter Anders Christensen
og hustru Maren Larsdatter.

Orientering om bogens brug:

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8's forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19 etc. Hvis man omvendt f. eks. vil finde barnet af ægteparret med numrene 66 og 67, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa en datter, ane nr. 33 gift med nr. 32; deres barn er nr. 16 gift med nr. 17, deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld er der dog umiddelbart før anetavlen indsat en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Foran efterkommeroversigten - bogens andet afsnit - er indsat nogle sole, paa hvilke samtlige slægtens medlemmer ses opført. I solenes midte staar ægteparret Anders Christensen og Maren Larsdatter, derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med store bogstaver, og derpaa oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med smaa bogstaver, tiptipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parentes, og tiptiptipoldebørn, mærket med smaa bogstaver og ligeledes efterfulgt af en parentes. Dette bevirker, at hvert medlem af slægten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den paagældende staar opført i teksten. Hvis man saaledes f. eks. paa en af solene finder personen Jonna Vestergaard Larsen, født 1941, vil man se, at hun her er mærket med 1). Bevæger man sig nu fra den paagældende sols midte i en lige linie ud til hende, vil man passere gennem fire rubrikker, hvori staar navnene paa hendes tipoldeforældre, oldeforældre, bedsteforældre og sidst forældre, mærket med henholdsvis III. A. 1. og a. Jonna Vestergaard Larsen faar derfor registreringsnummeret III. A. 1. a. 1), under hvilket nummer hun ses opført i selve teksten.

Anetavle

for

Anders Christensen

og hustru

Maren Larsdatter

1. Anders Christensen
f. 1796 d. 1873.
2. Nathan Johans
f. ca. 1620 d
Ingeborg N.N.
f. d. 1709.
3. Maren Larsdatter
f. 1802 d. 1879.
4. Christen Nielsen
f. 1773 d. 1839.
5. Benthe Andersdatter
f. 1762 d. 1846.
6. Lars Christensen Westergaard
f. 1780 d. 1850.
7. Maren Nielsdatter Hast
f. 1772 d. 1832.
8. Niels Christensen (Smed)
d. 1817.
9. Anne Judithhe Lauritsdatter
f. 1750 d. 1801.
10. Laurits Christensen (Hvam)
f. ca. 1720 d. 1794.
Maren Hansdatter
f. 1729.
11. Christen Nielsen Westergaard
d. 1804.
12. Christen Nielsen Westergaard
f. 1730 d. 1804.
13. Maren Larsdatter
f. 1746 d. 1821.
14. Niels Thomasen Hast
f. 1742 d. 1804.
15. Maren Jensdatter
f. d. 1802.
16. Hans Jobansen
f. 1696 d. 1768.
Anne Rasmusdatter
f. d. 1750.
17. Johan Nathansen
f. 1660 d. 1724.
18. Rasmus Jensen
f. 1661 d. 1728.
19. Niels Pedersen Westergaard
f. ca. 1690 d. 1759.
Kirsten Christensdatter.
20. Thomas Iversen (Hast)
f. ca. 1693 d. 1756.
Maren Andersdatter
f. 1716 d. 1756.
21. Christen N.N.
N.N.
d. 1762.
22. Peder Westergaard

Anders Christensen

2.

er født 1796 i Løvel, og han døde d. 14. september 1873 i Mariendal, Hersom sogn.

Hans daab fandt sted d. 16. oktober 1796; Maren Peitersdatter fra Aastrup bar ham, og faddere var Peder Thomasen, Jens Møller, Jacob Frisenberg og Pejter Villumsen.

Anders Christensen blev gift d. 27. oktober 1821 i Hersom kirke med

Maren Larsdatter

3.

Hun er født d. 10. december 1802 i Hvidding, og hun døde d. 1. juni 1879 i Mariendal.

Hun blev hjemmedøbt d. 10. december 1802 og fremstillet i kirken d. 13. februar 1803; Christen Thybo's hustru Ingeborg bar hende, og faddere var Jens Vestergaard, Stephan Stephansen og Inger Andersdatter, alle fra Hvidding.

Anders Christensen gik i skole i Løvel, og fra hans skolegang opbevares endnu en "Zifferbog" med smukt indførte regneopgaver i. Fra hans soldatertid eksisterer endvidere en barberkniv mærket "7. Regiment 2. Comp."

Anders Christensen var smed og drev desuden Anneksgaarden i Bjerregrav indtil 1831, da han solgte denne og ifølge nedenstaaende skøde købte gaarden Mariendal i Hersom sogn:

"Underskrevne Ritmester L.P. Ørum af Mariendahl, tilstaar og herved vitterliggiør at have solgt og afhændet ligesom jeg herved fra mig og mine arvinger sælger, skjøder og aldeles afhænder til Smed Anders Christensen af Bjerregrav det mig efter Skjøde af 18. Juni 1831 tilhørende Sted Mariendahl kaldet beliggende i Hersom Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt, med dets paastaaende Bygninger og tilhørende Ager og Eng samt Hede, 1/2 Part af Fiskeriet i den saakaldte Steensgaarde og endelig en Anpart Mose i den saakaldte Storemose der alt staaer Hartkorn heri Hovedgaardstaxt 1 Td. 5 Skp. og 1/2 Alb. og ufrie Dito 6 Skp., 2 Fjdk. og 1/4 Alb. for den Kjøbesumma 1050 Rbdlr. Sedler, nævnes Eet Tusinde og Halvtredsindstyve Rigsbankdaler Sedler. - Da Jeg for denne Kjøbesumma er fyldestgjort, saa erklærer jeg herved ingen videre Ret eller Rettighed at have i eller til fornævnte Eiendomme, men samme med alt



Gravsten på Hersom kirkegaard.



"Anneksgaarden" i Bjerregrav.



"Mariendal" i Hersom.

dets Tilliggende skal fra nu af tilhøre Kjøberen Smed Anders Christensen af Bjerregrav og Arvinger som en paa lovlig Maade erhvervet Eiendom saaledes som jeg deraf har været Eier. For Vanhjemmel er jeg ansvarlig.

Til Bekræftelse under mit Navn og Segl i tvende Vidners Overværelse.

Mariendahl d. 18. Juni 1831.

L.P. Ørum.

Til Vitterlighed: J. Jensen og Lars Poulsen."

(Rinds-Gislum Herreders Skøde- og Panteprotokol 1830-33, folio 140 b.)

I en artikel i Aalborg Amtstidende om "Sommersmedene" paa Hobroegnen fortælles bl. a. følgende:

"Til Mariendal, som havde hørt under Hersomgaard, hørte 45 tønnder land samt en hedeparcel paa 12 tønnder land og tillige moseskifter og 6 tønnder land eng.

Mariendal var en smuk bondegaard. Stuehuset var stort og rummeligt. Der var stor stue med panelerede vægge, to gæsteværelser, messingbeslag paa dørene og gammeldags fyldinger. Haven var stor og forsynet med mange frugttræer. Af disse staar endnu flere, bl. a. to store pæretræer og enkelte æbletræer. Pærerne var velkendte paa egnen, da mange af dem solgtes. De maa være plantet omkring 1800.

En slægt med usædvanlige kræfter.

Smed Anders var en driftig mand, der holdt gaard og mark i orden, og han havde en god besætning. Han var den første paa egnen, som - i 1841- lod sætte en muret brønd. Den var 40 alen dyb, og den var i brug til omkring 1912. Da havde kjeldspandene slidt saa meget paa siderne, at der var fare for sammenstyrtning.

I smedien der hørte til gaarden var som oftest to-tre mand i arbejde. Han havde specialiseret sig i haandsmedede høleer, og om vinteren blev der lavet flere hundrede. Ofte maatte

de ogsaa arbejde med dem om sommeren, da der var betydelig efterspørgsel.

Konen paa gaarden, Maren Larsdatter af Moesgaard, var kendt for sine ualmindelige kræfter, men ogsaa for sit vennesæle sind. Hun var god mod fattigfolk. Hendes slægt var kendt for deres usædvanlige kræfter. En farbroder til hende, Kren Vestergaard i Læsten, kom engang i Hobro til at overvære, at en kanon var gaaet fast i rendestenen. Seks artillerister kunne ikke faa den op. Kren tilbød at gøre det alene. De lo ad ham, men han løftede kanonen.

De fem sønner blev smede som deres far.

Paa Mariendal voksede en stor børneflokk op, ialt, 6 sønner og 5 døtre. Døtrene blev gift med gaardmænd i de omliggende byer, og de fem af sønnerne blev landmænd og smede som deres far, en blev klokkestøber og fabrikejer. De fem blev berømt for deres "hjøllic", som de drog ud og solgte paa markederne rundt om i Himmerland og paa Viborg- og Randerseggen. De gik under fællesnavnet "Sommersmedene".

I 1834 laante Anders Christensen 200 rigsdaler af madame Emilie Bastrup i Hobro mod 1. prioritet i gaarden Mariendal.

Allerede i 1822 havde Anders Christensen og broderen Niels faaet nogle hede-parceller af faderen, og i 1846 efter moderens død delte de to som eneste arvinger de jordparceller, hun efterlod sig.

I 1865 afstod Anders Christensen Mariendal til sønnen Lars og gik sammen med sin hustru paa aftægt hos denne, hvor de i 1871 fejrede deres guldbryllup, til hvilken anledning sønnen Christian havde skrevet følgende sang:

Idag tilbage Fædres Tanker vender
Til deres Ungdoms glade Bryllupsfest,
Da Hjertet stille, varme Tak opsender
Til ham, som er den rette Bryllupsgjæst.
O! Gud med dem Du ogsaa Guldbryllup feire,
Velsign de Gamle - Alle, Store, Smaa,
Som her sig kjærlig, trofast om dem leire
Og skjøndt ubedt dog talrig om dem staae.

O! Gud idag vi Alle kunne møde,
Som under elsket Moders Hjerte laae;
Af Fryd vil Faders, Moders Aasyn gløde,
At skue talrig Flok omkring sig staae,
Og Ungdoms-Mandoms-Minder sødt fremtræde:
Ti Planter smaa som Mænd og Koner staae.
Nødtørftig Brød i eget Hjem. O! Kjære,
Kun Eders yngste Pant tilbagestaae.

Kun Fattigdom var Eders Ungdoms Eie;
Men Kjærlighed med Virkelyst og Held
Gud skjænkte Jer - ei Guld kan det opveie,
Naar Guds Velsignelse er lagt dertil.
O! hvilken Lykke har Gud Eder skjænket
Fra Fattigdom til Velstand kæmpet frem.
Jer ingen tunge Børnesorger krænket;
Men Alle plantet Jer: mig ei forglem.

De tyve Aar Du elsket Moder talte
Den Dag dit første Barn jo Lyset saae,
Og dertil ti ved Modernavn Dig kaldte.
Saa mangen Byrde paa din Skulder laae.
Ak! mangen søvnløs Nat Du maatte døie;
Men Gud saa rigelig har lønnet Dig.
Vi voxte op til Fryd for Moderøie
Med Sundhed og Forstand. O! lykkelig.

Vor Hjertes Tak vi Alle her Dig bringe,
Du kjærlig, trofast stedse mod os var.
Dig kjære Fader hædret vil vi minde,
Utrættelig Du for os virket har.
Fem Sønner Du dit Haandværk selv jo lærte:
At elske Gud - paa Dydens Vei at gaae.
Jer Vandel lyser for os som en Kjerte;
Gid vi som I maae altid hædret staae.

Fem Søstre og Du kjære Moder ledte
Til Huuslighed og Flid at voxte frem
Derfor jeg haaber nu de skjønndt vil frede
Om dem, som staaer dem nær i eget Hjem.
Kun nu vor yngste Broder staaer tilbage,
Af Gud han sjelden rigt begavet staaer.
O! kjære Moder ei for ham Du klage,
Han frem paa Dyd og Ærens Bane gaaer.

O! nu Farvel jeg Eder Kjære byder,
Min simple Gave I nu ei forsmaaee.
Ja, gid det Budskab sildigst til mig lyder,
At Eder jeg ledsage skal til Ro.
Som hidtil, Sundhed, Glæde til Jer smile,
At I med Fred kan Livets Aften naae,
Og naar Gud Fader kalder Jer til Hvile
For Jesu Skyld til Himlens Fryd indgaae.

See her vi staae nu i fortrolig Klynge
Og mindes Eders Ungdoms Bryllupsfest,
Nu til Guldfesten vil vi muntert synge,
Os more Alle som vi synes bedst.
En Skaal for Sølvhaarsparret vil vi drikke
For Børn og Børnebørn vi tømme een,
En Selskabsskaal til Slutning glemmes ikke,
Hurra! slet ingen Gjæst er dertil seen.

Modtag disse velmente Tanker som en taknemmelig Erindring fra Eders altid hengivne Søn
Christian Andersen."

Om "Sommersmedene" og deres arbejde har den gamle landsbysmed Niels Vejrum fra Kousted, der som ung stod i lære hos Anders Christensens søn Anders, i en avisartikel bl. a. fortalt følgende:

"Naar om efteraaret ved novembertide landmanden var færdig med sit efteraarsarbejde, blev det tit lidt smaat med arbejde i landsbysmedjerne. Saa maatte smeden se, om han kunne finde paa at lave et og andet redskab, der kunne afsættes til landmændene om foraaaret. Det kunne være plove, harver og vogne, og de gamle sko kunne laves i ny sko. En undtagelse herfra var hølesmedene; det var blevet tradition for dem, at de kunne tage fat paa høleerne.

Min læremester var hølesmed og var af slægten fra Hersom, ogsaa kaldet "sommersmedene". Hans navn var Anders Andersen. Han begyndte som bysmed i Nørbæk, men flyttede senere til Snæbum, hvor han købte gaard ved Hobro-Hvilsom-vejen og byggede en smedje, da der ingen var i byen i forvejen. For at komme i lære hos ham maatte jeg paatage mig arbejdet som karl paa gaarden et aar først. Jeg kom der 1. november 1889.

Straks efter november gik vi i gang med høleerne. Første akt begyndte om aftenen, naar vi havde spist vor "nætter". Ved sekstiden gik vi i smedjen, og nu skulle der svejdes tre høleer sammen, inden det var fyraften; der var jo ingen otte timers arbejdsdag dengang. Sammenlægningen af, hvad der skulle bruges til en høle, var foretaget dagen i forvejen. Jern og staal til en høle bestod af et stykke norsk stangjern, 22 tommer langt, 2 gange 1/2 tomme, og et stykke 3 gange raffineret sakse-staal. Jernet var bøjet sammen, og ind imellem var staalet lagt, et tykt stykke, og derfor skulle vi ogsaa være to til at bruge forhammeren, en 4-aars lærling og jeg, og jeg var langt fra nogen stærk knægt. Vi gik i gang med de første tre, og jeg mærkede nok, at det sved fælt i fingrene, men jeg tav og holdt smerten ud, men dagen efter var der to store blæner paa de forreste to fingre. Jeg saa lidt betænkelig paa dem og viste saa mester dem. - Du kan gaa ind til Margrethe (mesters kone), sagde han. Det gjorde jeg, og hun gik hen

og tog en stoppenaal, satte en uldtraad i, stak naalen igennem vablerne, trak uldtraaden igennem, klippede traaden af, og væsken i vablerne sivede langsomt ud. Aftenen efter fik jeg en spand vand sat hen ved siden af mig til at dyppe haanden i, naar jeg skulle bruge forhammeren paa det hvidglødende jern, og efterhaanden gik det bedre, da jeg fik mere øvelse i at bruge forhammeren.

Vi var ingenlunde kede af den tur om aftenen, som varede et par timer, for mens jernet blev varmet op til svejsevarme, ca. 1300 grader, fortalte mester eventyr. Han var en god fortæller, og det forkortede tiden. Undertiden kom ogsaa byens unge karle for at se paa. Der var noget tiltrækkende ved at staa og se paa den hvæsende ild, men naar mester sagde "hets", sørgede de for at komme om bag ryggen af os, mens gnisterne føg rundt om os. Der er et gammelt ord-sprog, der siger, at himmerig i smedjen er bag smedens ryg.

Naar nu stykkerne var svejset sammen og strakt ud i ca. 1 alens længde, blev de lagt bort til næste dag. Naar vi saa tog fat paa den igen, blev de strakt ud til en høles fulde længde og fik den rigtige krumning. Kom der folk i smedjen, som ikke havde set det før, og var de nysgerrige og spurgte, hvad de skulle bruges til, kunne mester godt være i lune til at svare, at det var sabler til de Randers dragoner.

I tredie omgang skulle leerne pennes ud. Med pennen af hamrene blev de hamret ud, til de fik den bredde, de skulle have, ca. 4 tommer paa det bredeste sted. Her skulle passes godt paa, at vi ikke ramte forkert. Ryggen maatte ingen slag faa, og der maatte heller ikke gerne falde to slag paa samme sted paa bladet, saa kunne det godt blive for tyndt et sted.

Naar leen var pennet ud i hele sin længde, blev ryggen sat af med en sæthammer, og naar saa laaret var strakt og havde faaet facon til at gøre fast paa draget eller skaftet, var leen færdigsmedet, og nu blev der saa klippet ca. en femtedel af æggen, for at man kunne være sikker paa, at staalet var fremme; ellers kunne høleen ikke skære. Dernæst fik den en omgang paa den store slibesten for at gøre den endnu mere jævn og tyndere i æggen.

Nu var leen saa færdig til den vigtige proces: hærningen. Naar hærningen skulle foregaa, blev der lagt 2-3 løbefulde tørv paa ilden, som saa blev brændt i gløder, og saa blev der hængt for vinduerne, for at der kunne blive mørkt i smedjen, for saa kunne det bedre ses, naar leen var rødglødende over det hele, inden den blev sænket i vandtruget, som forinden var gjort grundigt rent. Vandet maatte ikke være fedtet.

Efter den omgang fra ilden og i vandet var leen blevet baade skæv og bulet og skulle saa rettes op, men nu var den blevet alt for haard, saa den gik i stykker, hvis vi slog paa den. Den skulle derfor limes eller anløbes, som det kaldtes, og dertil blev den skrabt med en flintesten, saa den blev blank. Nu blev leen holdt ind over ilden og varmet op, til den begyndte at antage farve, hvor den var skrabt med flintestenen. Naar den havde faaet en gul-brunlig kulør, havde den en passende haardhed, og nu kunne den rettes op, saa længe den var lidt varm, og faa den facon, den skulle have. Derefter fik den en omgang paa slibestenen igen, og høleen var færdig.

Der regnedes med, at 3 mand kunne smede to leer om dagen. Produktionen var et hundrede stykker om aaret og prisen 6-7 kr. pr. le. En del var forudbestilt, og ellers tog mester hen paa forsommeren til Hobro og Randers, naar der var torvedag eller marked. I Randers var der gode kunder fra de saakaldte nedre byer Tjæreby og Albæk. Til det fede græs i Gudena-engen var de hjemmesmedede leer de bedste, sagdes der.

I hjøllismedens værksted blev der ogsaa lavet andre skærende redskaber f. eks. lyngleer, spader til at skære hedetørv med, almindelige tørvspader samt økser, brødknive, slagteknive og uldsakse, men som regel kun paa bestilling."

er født d. 6. marts 1773 i Foulum, Tjele sogn, og han døde d. 4. oktober 1839 i Hersom.

Hans daab fandt sted d. 6. juni 1773; Anne Jensdatter fra Klaris bar ham, og faddere var Laust Hvam, Niels Vestergaard og Christen Larsen samt Søren Vester Tjele og dennes hustru.

Christen Nielsen blev trolovet d. 27. juli 1794 og gift d. 5. oktober samme aar i Løvel med

Benthe Andersdatter

der ved trolovelsen kaldes Benedicte Andersdatter. Forlovere var Christian Keisen og Niels Bierg.

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhaanden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En saadan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede" men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I aaret 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn paa trolovelse bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt paa fjerde finger, "Thi vise mestre og læger skriver, at der ganger en aare fra hjertet op til den fjerde finger".

Benthe Andersdatter er født 1762 i Løvel, og hun døde d. 14. marts 1846 i Hersom.

Hun blev døbt d. 14. marts 1762; Jens Eriksens datter Birgitte fra Aastrup bar hende, og faddere var Niels Lauritsen fra Hørup samt Søren Andersen, Karen Jensdatter og Maren Jensdatter.

Christen Nielsen, der ved trolovelsen opgives at være smedesvend, overtog svigerfaderens virksomhed i Løvel, men flyttede senere med sønnen Niels til Palsgaard og opførte her en smedje ved gaarden, i hvilken han arbejdede til ca. 1830, da han købte et husmandssted i Over-Hvolris af Mads Laursen. Han har sikkert ligesom sine efterkommere hovedsagelig været beskæftiget med at fremstille høleer.

I 1821 købte Christen Nielsen fra Møldruggaard tre hedeparceller, som han dog atter i 1822 solgte til sønnerne Anders og Niels formedelst 145 rbd. 2 mark og 7 skilling rede sølv.

Efter enkens død i 1846 delte de to sønner arven, der vurderedes til ca. 700 rbd., mellem sig paa følgende maade:

"Vi underskrevne Brødre og Gaardmænd Anders Christensen i Mariendall og Niels Christensen i Palsgaard, der som eneste og myndige Arvinger efter vor afg. Moder Benedicte Andersdatter, Enke efter forud afdøde Smed og Huusmand Christen Nielsen af Overhvolriis, uden Skiftehold havde tiltraadt Boet - have mellem hinanden deelt Boets faste Eiendomme saaledes.

1.

Engparcellen af Hørrup Damgaard i Bjerregrav Sogn af gl. Hartkorn 1 Td. men efter den nye Matricul 1 Skpr. ½ Album betegnet No. 7, skal tilhøre Anders Christensen og Arvinger med fuldkommen Eiendomsret.

2.

Engparcellen af Hersomgaards udstykkede Jorder Mortenseng kaldet af gl. Hartkorn upriveret - 3 Fjdk. 2 Alb., men efter den nye Matricul betegnet No. 10 b med Hartkorn 1 Skp. 2 Fjdk. 2½ Alb. skal tilhøre Niels Christensen og Arvinger med fuldkommen Eiendomsret; og

3.

Parcellen af Mads Laursens Gaard i Overhvolriis af gl. Hartkorn 1 Skp. 1 Fjdk. 2 1/4 Alb. efter den nye Matricul 2 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb. betegnet No. 8 og Halvparten af Parcellen No. 4 af Møldrugaard i Roum Sogn af gl. Hartkorn (hele Parcellen) 3 Skpr., efter den nye Matricul 2 Fjdk. 1/4 Alb. betegnet No. 7, ere vi blevne enige om at sælge, og hvad saaledes derfor indkommer ved Salget gaaer til lige deling mellem os begge. - Saalænge disse 2de Eiendomme endnu ei ere afhændede, deeltage vi med hinanden hver med det halve i Indtægten og Udgifterne deraf. - Saaledes er Arvedeelingen af vor Sal. Moders faste Eiendomme foregaaet mellem os, hvilket vi herved bekræfter med vore Underskrifter i Overværelse af Vitterlighedsvidner.

Mariendall og Palsgaard i Hersom Sogn, den 6te Mai 1846.

Anders Christensen.

Niels Christensen.

Til Vitterlighed: Therkild Gregersen og Niels Nielsen.

m. f. p. "

(Rinds-Gislum Herreders Skøde- og Panteprotokol 1844-46, Folio 461.)

Lars Christensen Westergaard

6.

der var boelsmand i Hvidding, Vorning sogn, indtil han og hans hustru flyttede til Hersom, er født 1780 i Hvidding, og han døde d. 12. januar 1850 i Hersom.

Hans daab fandt sted d. 5. marts 1780; Niels Seerups hustru Johanne Christensdatter bar ham, og faddere var Christen Michelsøn og Jens Westergaard samt Søren Pedersen og dennes hustru Dorthe Jensdatter, alle fra Hvidding.

Lars Christensen Westergaard blev gift d. 26. marts 1802 i Hammershøj med

Maren Nielsdatter Hast

7.

Forlovere ved vielsen var Christen Michelsen og Christen Thyboe af Hammershøj.

Maren Nielsdatter Hast er født d. 28. december 1772 i Kvorning, og hun døde d. 2. oktober 1832 i Hersom.

Hun blev døbt d. 17. januar 1773; Anders Michelsens hustru Anne Thomasdatter fra Hammershøj bar hende, og faddere var Mads Lassøn, Christen Christensøn og Jacob Andersøn.

der var fæstegaardmand under Tjele gods i Foulum, døde d. 12. august 1817 i Foulum, Tjele sogn, og blev begravet d. 20. august. Ved sin død angives han i kirkebogen at have været 43 aar gammel, hvilket imidlertid ikke kan være rigtigt.

Han blev gift d. 13. oktober 1772 i Tjele kirke med

Hun er født d. 19. marts 1750 i Foulum, og hun døde 1801 samme sted og blev begravet d. 24. juli.

Hun blev hjemmedøbt d. 24. marts 1750 og fremstillet i kirken d. 30. marts samme aar; Maren Andersdatter fra V. Tjele bar hende, og faddere var Christen Laursen, Niels Lassen, Christen Østergaard og Inger Rasmusdatter.

Efter Anne Judithe Lauritsdatters død giftede Niels Christensen (Smed) sig anden gang med Anne Andersdatter, der overlevede ham.

Hvem Niels Christensen (Smed) er søn af, vides ikke, men han er muligvis identisk med den Niels Christensen, der fødtes 1736 i Rødding som søn af Christen Skrædder.

Efter Niels Christensen (Smed)s død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene af første ægteskab, som imidlertid skriftlig havde givet afkald paa al arv, bortset fra 47 rdlr. og 1 faar.

Af boets effekter kan nævnes:

1 gammelt fyrretræsbord med fod, 2 træstole og 1 skammel, der var næsten ubrugelig, 1 bilæggerkakkellovn, 1 blaamalet fyrretræs skab og 1 blaamalet fyrretræskiste med laas og nøgle, 1 fyrretræsskrin, 1 gammel fyrretræs kiste uden laas, 1 lille rundt bord paa en pæl, 1 gammelt madskab, 6 tintallerkener, 1 hylde med nogle stentallerkener, 2 pyramider, 2 messing lystager, 1 tinlysestage, 1 ur, 1 krus med tinlaag, en del gudelige bøger, 1 blaa kjole med kamelhaarsknapper, 1 blaa trøje med metalknapper, 1 hvid vadmelstrøje med metalknapper, 1 rød vest, 2 gamle trøjer, 1 par skindbukser med metalknapper, 2 par strømper, 1 hat og 1 hue, 1 par gamle støvler, 4 gamle blaargarns skjorter, 1 halstørklæde og 1 sengested med tilbehør. I frammerset var bl. a. 1 gammel kobbergruekedel, 1 messingkedel, 1 øltønne, nogle ballier og spande samt 1 kerne, mens gaardens besætning bestod af 1 sorthjelmet ko, 1 sortbroget ko, 4 gamle faar, 4 lam, 4 høns og 1 hane.

Hele boet vurderedes til 187 rbdrl., men den paa boet hvilende gæld var paa 151 rbdrl., og der blev herefter kun 36 rbdrl. til deling mellem arvingerne. Dette beløb tilfaldt dog enken, idet skifteretten foreholdt hende, at den ikke ønskede at tage ansvaret for det noget større beløb, som hun havde lovet sine stedbørn i arv efter deres fader.

(Skifteprotokol for Tjele gods 1786-1837, folio 397).

er født ca. 1723, og han døde efter 1801, idet han det aar nævnes i folketællingen, men hans død er forgæves søgt i kirkebogen for Herson og Løvel sogne.

Han var gift første gang med

hvis navn ikke kendes, men som døde 1762 i Løvel, og blev begravet d. 20. juni, 43 aar og 6 maaneder gammel. Deres vielse er forgæves søgt i kirkebøgerne for Løvel, Pederstrup, Rødding, Tjele, Vinge, Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne.

Anders Christensen Smed blev derpaa gift anden gang d. 31. oktober 1762 i Bjerregrav kirke med Ane Jacobsdatter, der døde 1794 i Løvel og blev begravet d. 28. december, 77 aar gammel.

Anders Christensen Smed var smed i Løvel, indtil svigersønnen Christen Nielsen overtog virksomheden, og han selv gik paa aftægt hos denne. I folketællingen 1801 siges det om ham, at han er 78 aar gammel, svag og skrøbelig og lever af at betle.

Bysmeden var paa den tid en højt anset mand i landsbyen. Han havde kontrakt med byens gaardmænd og skulle beslaa deres heste samt reparere vogne og redskaber. Som vederlag herfor modtog han dels kontanter og dels visse faste afgifter i form af korn, kvæg, halm og fri græsning paa gaardmændenes marker. Nye ting fremstillet af smeden blev betalt "paa ambolten", altsaa i rede penge.

Bønderne skulle selv gaa smeden til haande med det arbejde, de ønskede udført. Desuden skulle de betale ham for kul og jern og medbringe brød, øl og brændevin til at førtære, mens arbejdet stod paa.

En gang om aaret mødte bymændene hos smeden med kornafgiften, og ved den lejlighed var det skik, at smeden holdt et stort gilde, hvor man som regel aad og drak til den lyse morgen.

Bysmeden behandlede med en vis respekt; ikke alene var han udøver af vort næstældste haandværk og havde "de stærkeste kræfter", men mange steder var smeden ogsaa "klog mand" og kunne mere end sit fadervor. Troen paa de sorte smede har antagelig til dels sin oprindelse deri, at smeden jo arbejdede med jernet, som almindeligvis blev anset for at være det bedste værge mod onde aander.

Smeden ikke alene skoede hestene, mange steder blev han ogsaa anset for at være en slags dyrlæge, som "doktorerede" især paa heste. En af kurene bestod i at gnide hestens syge ben med rughalm og aarelade det.

I 1777 begyndte den kongelige danske veterinærskole at uddanne dyrlæger "paa det kursmedene ikke ved deres kur ganske ihjelslaa skulde", men smedene fortsatte dog deres dyrlægegering endnu i mange aar. Ogsaa som læge benyttede man smeden; han trak tænder ud, kurerede for gigt i lemmerne og meget andet, saa man forstaar, at det var en mand med autoritet, der stod ved ambolten.

Christen Nielsen Westergaard

12.

der var fæstegaardmand i Hvidding, Vorning sogn, er født 1730 i Hvidding, og han døde d. 26. maj 1804 samme sted efter et langvarigt sygeleje og blev begravet d. 3. juni.

Han blev døbt almindelig Bededag 1730; Johanne Skøttis bar ham, og faddere var Jens Iversen, Espen Madsen og Niels Skøttis kone.

Christen Nielsen Westergaard blev gift d. 9. juni 1771 i Vorning kirke med

Maren Larsdatter

13.

der ved flere af børnenes daab og ved sin død kaldes Ane Larsdatter.

Hun er født ca. 1746, men hvor vides ikke, og hun døde d. 17. marts 1821 i Hvidding.

Niels Thomasen Hast

14.

der var husfæster og skrædder i Kvorning by og sogn, er født 1742 i Hammershøj, og han døde d. 8. marts 1804 i Kvorning.

Hans daab fandt sted d. 22. februar 1742; Anne Marie Iversdatter bar ham, og faddere var Niels Ib, Jens Nielsen, Oluf Jensen, Christen Nielsens hustru og Johanne Christensdatter.

Niels Thomasen Hast blev gift d. 4. februar 1767 i Kvorning kirke med

Maren Jensdatter

15.

der døde d. 19. februar 1802 i Hammershøj af brystsvaghed og blev begravet d. 26. februar.

der var fæstegaardmand i Foulum, Tjele sogn, er født ca. 1720, og han døde d. 25. juni 1794 i Foulum og blev begravet d. 29. juni.

Han blev trolovet d. 17. november 1747 i Tjele og senere gift med

Maren Hansdatter

19.

der fødtes d. 6. juli 1729 i Tjele.

Hendes daab fandt sted d. 10. juli 1729; Nathan Johansens hustru bar hende, og faddere var Erik Sørensen, Jens Christensen og Anne Christensdatter.

Efter Laurits Christensen (Hvam)s død blev der afholdt skifte, af hvilket det fremgaar, at Laurits Christensen (Hvam) var gift to gange, og at han havde børn i begge ægteskaber, nemlig i første ægteskab Anne, gift med Niels Smed i Foulum, Maren, gift med Søren Andersen i V. Tjele, Hans, 36 aar, Johan, 32 aar og for tiden soldat i København, samt Søren, 30 aar, tjenende paa Lundgaard, og i det andet ægteskab Anders, 30 aar, Christen, 28 aar og hjemme paa gaarden, Maren, 24 aar og hjemme paa gaarden, Christen, 21 aar, tjenende i Tjele Mølle, Peder, 19 aar, tjenende i Foulum Præstegaard, Jørgen, 17 aar og hjemme samt Maren, 13 aar, og Laurs, 10 aar gammel.

Af boets effekter kan nævnes:

1 fyrretræsbord paa egetræsfod, 2 gamle bænke, 3 træstole, 1 firetyvetimers stueur, 1 skab med 3 dørre i, 1 jernbilæggekakkelovn, 1 hylde med 5 stentallerkener, 7 gamle tintallerkener, 3 tinfade, 1 tinskaal, 1 tinpote og 1 tinkrus, 2 messinglysestager, 1 lille malmmorter, 1 messing strygejern, 1 stor bibel, 2 jernbismer, 1 krum kniv, 1 slagbord, 1 skænk med laas og nøgler, 1 egetræs hængeskab, 1 spanskkrør med tinknop og 1 kuffert med laas og nøgler, hvilken kuffert flere af arvingerne gjorde krav paa, idet de paastod, at de havde faaet den af deres fader, inden han døde, men da de ikke kunne blive enige, blev ogsaa den vurderet.

Desuden fandtes bl. a. 1 rok, 1 sort kaffekande, 1 blaa kjole og 1 vest, 1 par gamle blaa klædesbukser, 1 stribet undertrøje, 1 blaa rejsekjole, 1 skindpels, 1 par nye vadmelbukser, 1 par gamle støvler, 1 vadmelstrøje, 1 gammel grøn undertrøje, 1 hvid undertrøje, noget sengetøj, 1 gammel sadel, nogle tønder, bøtter og kar samt 1 beslagen vogn, 3 møgvogne, og en del redskaber.

Gaardens besætning bestod af: 2 sorte heste, hvoraf den ene var 20 aar og den anden 14 aar, 2 sorte hopper, den ene paa 7 aar og den anden paa 5 aar, 1 hesteplag, 1 føl, 1 blakgrimet ko, 6 aar, 2 sorthjelmede køer, 6 og 8 aar, 1 "krimmel hornet" ko, 7 aar, 1 hvid kvie, 2 hvidbrogede stude, 1 blakket tyr, 1 sort kalv, 2 spæde kalve og 1 syg kalv, der i mellemtiden var død, samt 15 faar og 11 lam, hvoraf 4 var blevet spist ved begravelsen, og endelig 1 aaringspolt og 1 gris, 3 gæs, 13 gæslinger og 8 høns, af hvilke de 5 ligeledes var blevet brugt ved begravelsen.

Da arvingerne ikke kunne finde ud af at dele boet, og da der desuden var en del gæld, blev man enige om at lade samtlige boets effekter sælge paa auktion.

(Skifteprotokol for Tjele gods 1756-1837, folio 103 b).

Christen N. N.

20.

der antagelig boede i Løvel, var gift med

N. N.

21.

der døde 1762 i Løvel og blev begravet d. 20. juni, 72 aar og 6 maaneder fgammel.

Niels Pedersen Westergaard

24.

der var fæstegaardmand i Hvidding, Vorning sogn, er født omkring 1690, og han døde 1759, idet der det aar afholdtes skifte efter ham.

Han var gift med

Kirsten Christensdatter

25.

der overlevede ham.

Thomas Iversen (Hast)

28.

der var fæstegaardmand i Hammershøj, er født ca. 1693, og han døde 1756 i Hammershøj og blev begravet d. 27. maj.

Navnet paa hans første hustru kendes ikke, men han blev gift anden gang d. 28. oktober 1738 i Hammershøj kirke med

Maren Andersdatter

29.

Hun er født 1716 i Hammershøj, og hun døde 1756 samme sted og blev begravet d. 12. december.

Hendes daab fandt sted d. 1. marts 1716; Michel Bondgaards hustru bar hende, og faddere var Axel Pedersen og Niels Andersen Overby.

Efter Thomas Iversen (Hast)s død blev der afholdt skifte mellem enken og sønnen af første ægteskab Iver, 22 aar, samt børnene af andet ægteskab, nemlig Anders, 15 aar, Niels, 12 aar, Anders, 8 aar, Jens, 6 aar, Anna, gift med Anders Mickelsen i Hammershøj, og Dorthe, 15 uger gammel. Lavværge for enken var Jens Jensen Høg fra Hammershøj, mens farbroderen Jørgen Iversen var kurator for sønnen Iver, og farbroderen Niels Iversen var formynder for de umyndige børn.

Af boets effekter kan nævnes:

1 fyrretræsbord med skuffe, 3 fyrretræsskabe, 2 fyrretræssengsteder, 1 lille fyrretræsbord med egetræsfod, 1 himmelseng med egestolper, 1 jernbilæggekækelovn, 1 lille fyrretræsskrin. 3 smaa træstole, en del sengetøj, nogle ballier og spande, mens gaardens besætning var paa 5 kvier, 3 stude, 4 køer, 7 kalve, 23 faar og lam, 4 svin og 4 grise, 7 heste og 2 føl.

Boets samlede værdi opgjordes til ialt 236 rdlr. 5 mark 13 skilling, men da gæld og andre udgifter beløb sig til 185 rdlr. 3 mark, blev der kun 51 rdlr. 2 mark 13 skilling til deling arvingerne imellem.

(Skifteprotokol for Himmelstrup, Viskum, Ulstrup og Skjern godser 1740-1779, fol. 167 b.)

Hans Johansen

38.

er født 1696 i Tjele degnebolig, og han døde d. 7. april 1768 i Foulum, Tjele sogn.

Han blev gift d. 17. februar 1726 i Tjele kirke med

Anne Rasmusdatter

39.

der døde d. 24. september 1750 i Foulum og blev begravet d. 29. september, 45 aar gammel.

Hans Johansen var i en aarrække fæster af en halvgaard i Foulum, som derpaa overtoges af svigersønnen Laurits Christensen (Hvam), hos hvem han gik paa aftægt.

Da Hans Johansen døde, blev der afholdt skifte mellem den afdøde datter Maren og hendes mand Laurits Christensen (Hvam)'s børn, idet disse var eneste arvinger. Alt hvad den afdøde efterlod sig, var imidlertid kun hans gangklæder, nemlig 1 blaa vadmelskjole, 1 hvid vest med metalknapper, 1 par hvide bukser, 1 rød ulden drejls undertrøje, 1 kallemankes nattrøje og 1 rødmalet kuffert med laas, hvilket ialt vurderedes til 8 rdlr. 4 1/3 mark. Laurits Christensen (Hvam) var jo som aftægtyder forpligtet til at betale den afdødes begravelse, og han paatog sig endvidere at betale dennes gæld, saaledes at arvingerne kunne faa deres arvelodder ubeskaaret. (Skifteprotokol for Tjele gods 1756-1785).

Peder Westergaard

48.

der var fæstegaardmand i Hvidding, Vorning sogn, blev d. 4. oktober 1703 trolovet og derpaa gift med sin tjenestepige Maren Pedersdatter. Han har dog sandsynligvis været gift en gang før, idet sønnen Niels allerede fødtes omkring 1690.

er født 1660 i Viborg, og han døde d. 12. april 1724 i Foulum degnebolig.

Johan Nathansen nævnes i 1684 i Viborg sammen med sin hustru som hørende til byens mere fattige og forarmede. I 1687 er han nævnt under feldbereder laugets Hatterode, og i 1688, da han solgte sin part i en toft til handelsmand Niels Jørgensen, kaldes han handskemager og borger i Viborg. Samme aar blev han imidlertid degn for menighederne i Tjele og Vinge sogne, men i 1690 siges det om ham, at han ingen degnebolig havde og langt mindre avling eller bjergning.

Johan Nathansens søn Nathan fulgte faderen i embedet og døde 1761. Hans søn Otto blev ligeledes degn i Foulum, men gav i 1770 skriftlig afkald paa embedet paa grund af sin hustrus utroskab. Da han var blevet skilt fra hende, var han skiftevis murerarbejdsmand, væver, betler og løsgænger, og ca. 1798 blev han idømt 6 maanederstugthusarbejde for betleri. Hans fraskilte hustru var ikke meget bedre, idet hun ifølge Poulsens "Viborg Amts Degnehistorie" i 1787 var efterlyst af bymændene i Lundum ved Horsens, hvorfra hun var rejst efter at have be draget mange ved "laan og borg". Hun brugte da navnet Heidenreich, og i 1818 optraadte hun i Aarhus domsogn under navnet A. B. Ottesen.

En søn af dette ægteskab, ved navn Niels Ottesen, var først hyrdedreng og lærte sig selv matematik og geometri. Fra 1781 til 1786 var han skriverdreng hos proviantskriver Cramer i Horsens, og han blev derefter elev paa Horsens Latinskole, som han imidlertid maatte forlade, hvorefter han flyttede til København, hvor han lavede falske bancosedler og dømtes fra ære, liv og gods. Han blev imidlertid benaadet til livsvarigt tugthus og frigaves efter 8 aars forløb paa grund af god opførsel, samtidig med at han fik fribrev som urmager og guldsmed. Han kunne imidlertid ikke holde sig paa rettens vej, og det var ham, der foretog det berømte tyveri af guldhornene, for hvilket han sad fængslet i 37 aar. Hans hustru Johanne Rosine Luchner dømtes 3 gange for tyveri.

der boede i Tjele, er født 1661, og han døde d. 1. juli 1728 i Tjele.

Nathan Johansen

152.

der var væver i Viborg, er født ca. 1620, og han døde 1669 i Viborg.

Han var gift med

Ingeborg N.N.

153.

der i 1672 levede i børnehuset med 5 børn i alderen 11 til 2 aar. Hun døde 1709 i Viborg.

Efterkommere

efter

Anders Christensen

og hustru

Maren Larsdatter



Anders Christensen
f. 1796 d. 1873.

gift 1821

Maren Larsdatter
f. 1802 d. 1879.

Christen
Andersen
f. 1822
d. 1910.

Karen
Laursen
f. 1848
d. 1912.

Elise Jensen
Clausen
f. 1889.

Johanne M.
Pedersen
f. 1922.

Jens Evald
Christensen
f. 1924.

Serine Mar-
grethe Thybo
f. 1920.

Thomas
Christensen
f. 1922.

Theodor
Norup
Pedersen
f. 1957.

Anne Kirstine
Sørensen
f. 1942.

Elise
Sørensen
f. 1936.

Milly
Christensen
f. 1948.

Willy
Christensen
f. 1945.

Marie
Christensen
f. 1943.

Feder
Christensen
f. 1862.
d. 1940.

Christen
Kristensen
f. 1893
d. 1925.

Tage
Kristensen
f. 1923.

Hans
Christensen
f. 1951.

Jørgen
Christensen
f. 1950.

Marianne
Christensen
f. 1946.

Peter Ove
Christensen
f. 1957.

Else Marie
Christensen
f. 1948.

Søren
Christensen
f. 1957.

Lars
Christensen
f. 1959.

Erik
Christensen
f. 1950.

Gert
Christensen
f. 1953.

Lies
Christensen
f. 1954.

Niels-Jørgen
Christensen
f. 1947.

Poul Erik
Christensen
f. 1947.

Lene Dalgaard
Christensen
f. 1957.

Benny Dalgaard
Christensen
f. 1959.

Annelise Jen-
sen
f. 1941.

Aage Knudsen
Christensen
f. 1942.

Kirsten
Christensen
f. 1944.

Ann Grethe
Konstmann
f. 1954.

Jan Raunkjær
Christensen
f. 1956.

Fia Raunkjær
Christensen
f. 1962.

Jens Peter
Christensen
f. 1952.

Jens Peter
Christensen
f. 1952.

Jens Peter
Christensen
f. 1952.

Jens Peter
Christensen
f. 1952.

Clara Amalie
Christensen
f. 1896.

Jens Christian
Christensen
f. 1907.

Marie Kirstine
Christensen
f. 1894.

Karen Kirstine
Dalgaard
Christensen
f. 1927.

Agathe Tobine
Serine Andersen
f. 1896.

Edith Kristine
Johannsen
f. 1925.

Agathe
Christensen
f. 1925.

Kristen Ejvind
Christensen
f. 1925.

Karen
Christensen
f. 1921.

Maja M. Nielsen
Christensen
f. 1944.

Karen Balle
Christensen
f. 1943.

Svend Erik
Andersen
f. 1943.

Arthur Becker
Christensen
f. 1919.

Peter
Konstmann
d. f. 1927.

Svend Aage
Konstmann
f. 1928.

Hans Christian
Konstmann
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.

Hans
Christensen
f. 1932.



Anders Christensen
f. 1796 d. 1873.

g. 1821
Maren Larsdatter
f. 1802 d. 1879.

Lars Andersen
f. 1827
d. 1877.

Ans Semmedatter
f. 1814
d. 1868.

I.
1) G. 1906.
Jacob Larsen f. 1859 d. 1940.
Kirstine Jensen f. 1863.
Lauritz Aronson f. 1863.
Kirstine Jensen f. 1909.
2) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
Ida Vestergaard Larsen f. 1918.
Theodor Fredsted f. 1916.
3) G. 1939.
Svend Fredsted f. 1945.
Elin Fredsted f. 1953.
4) G. 1935.
Oluf Vestergaard f. 1935.
Birthe Mikkelsen f. 1941.
Thorilda Vestergaard f. 1941.
Wikke Laen f. 1941.
5) G. 1945.
Jens Mogens f. 1945.
Susanne Morte Mikkelsen f. 1961.
6) G. 1934.
Poul Jensen f. 1908.
Laura Vestergaard f. 1914.
7) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
8) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
9) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
10) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
11) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
12) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
13) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
14) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
15) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
16) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
17) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
18) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
19) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
20) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
21) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
22) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
23) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
24) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
25) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
26) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
27) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
28) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
29) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
30) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
31) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
32) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
33) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
34) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
35) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
36) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
37) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
38) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
39) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
40) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
41) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
42) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
43) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
44) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
45) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
46) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
47) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
48) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
49) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
50) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
51) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
52) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
53) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
54) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
55) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
56) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
57) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
58) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
59) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
60) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
61) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
62) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
63) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
64) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
65) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
66) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
67) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
68) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
69) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
70) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
71) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
72) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
73) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
74) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
75) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
76) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
77) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
78) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
79) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
80) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
81) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
82) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
83) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
84) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
85) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
86) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
87) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
88) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
89) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
90) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
91) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
92) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
93) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
94) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
95) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
96) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
97) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
98) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
99) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.
100) G. 1935.
Villy Oluf Mikkelsen f. 1911.







Anders Christensen
f. 1796 d. 1873.
g. 1821.

Bentine Andersen
datter
f. 1826.
d. 1883.

Maren Larsdatter
f. 1802 d. 1876.

IV. g. 1854.

Jens Johan
Pedersen
f. 1821.
d. 1899.

Marieline
Nielsen Flarup
f. 1863.
d. 1917.

Margit Kirstine
Pedersen
f. 1930.
g. 1899.

Margit Kirstine
Pedersen
f. 1930.
g. 1900.

Linda
Pedersen
f. 1933.
g. 1905.

Linda
Pedersen
f. 1933.
g. 1905.

Linda
Pedersen
f. 1933.
g. 1905.

Peter Sørensen
1) f. 1958.
Pia Sørensen
f. 1962.

Marianne S. Poulsen
f. 1963.

Lis Søgaard Poulsen
f. 1952.

Birthe S. Poulsen
1) f. 1949.

Dorthe S. Nielsen
3) f. 1957.

Erik Søgaard Nielsen
2) f. 1952.

Flemming S. Nielsen
1) f. 1948.

Ingrid S. Christensen
2) f. 1954.

Grethe S. Christensen
1) f. 1947.

Nelly Petra S. Christensen
f. 1933.
g. 1956.

Jenny Søgaard Christensen
f. 1940.
g. 1941.

Jens Conrad Jespersen
f. 1921.

Phora Frandsen
f. 1926.
g. 1948.

Carl Johan Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Charlotte Jespersen
f. 1961.

Yvette Marie Jespersen
1) f. 1952.

Jeanette M. Jespersen
2) f. 1953.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Kresten Søgaard Christensen
f. 1894.

Jensine Johanne Jensen
f. 1896.

Carl Johan Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Georgette Marie Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Yvette Marie Jespersen
1) f. 1952.

Jeanette M. Jespersen
2) f. 1953.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Kresten Søgaard Christensen
f. 1894.

Jensine Johanne Jensen
f. 1896.

Carl Johan Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Georgette Marie Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Yvette Marie Jespersen
1) f. 1952.

Jeanette M. Jespersen
2) f. 1953.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Kresten Søgaard Christensen
f. 1894.

Jensine Johanne Jensen
f. 1896.

Carl Johan Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Georgette Marie Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Yvette Marie Jespersen
1) f. 1952.

Jeanette M. Jespersen
2) f. 1953.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Kresten Søgaard Christensen
f. 1894.

Jensine Johanne Jensen
f. 1896.

Carl Johan Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Georgette Marie Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Yvette Marie Jespersen
1) f. 1952.

Jeanette M. Jespersen
2) f. 1953.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Kresten Søgaard Christensen
f. 1894.

Jensine Johanne Jensen
f. 1896.

Carl Johan Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Georgette Marie Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Yvette Marie Jespersen
1) f. 1952.

Jeanette M. Jespersen
2) f. 1953.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Kresten Søgaard Christensen
f. 1894.

Jensine Johanne Jensen
f. 1896.

Carl Johan Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Georgette Marie Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Yvette Marie Jespersen
1) f. 1952.

Jeanette M. Jespersen
2) f. 1953.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Kresten Søgaard Christensen
f. 1894.

Jensine Johanne Jensen
f. 1896.

Carl Johan Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Georgette Marie Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Yvette Marie Jespersen
1) f. 1952.

Jeanette M. Jespersen
2) f. 1953.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Kresten Søgaard Christensen
f. 1894.

Jensine Johanne Jensen
f. 1896.

Carl Johan Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Georgette Marie Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Yvette Marie Jespersen
1) f. 1952.

Jeanette M. Jespersen
2) f. 1953.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Kresten Søgaard Christensen
f. 1894.

Jensine Johanne Jensen
f. 1896.

Carl Johan Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Georgette Marie Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Yvette Marie Jespersen
1) f. 1952.

Jeanette M. Jespersen
2) f. 1953.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Kresten Søgaard Christensen
f. 1894.

Jensine Johanne Jensen
f. 1896.

Carl Johan Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Georgette Marie Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Yvette Marie Jespersen
1) f. 1952.

Jeanette M. Jespersen
2) f. 1953.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Kresten Søgaard Christensen
f. 1894.

Jensine Johanne Jensen
f. 1896.

Carl Johan Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Georgette Marie Jespersen
f. 1922.
g. 1951.

Yvette Marie Jespersen
1) f. 1952.

Jeanette M. Jespersen
2) f. 1953.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.

Christiaan Jespersen
1) f. 1954.





Anders Christensen
f. 1796. d. 1873.

Maren Larsdatter
f. 1802 d. 1879.

gift 1821.

VII. g. 1865.

VI. g. 1862.

Axel Jensen
f. 1830.
d. 1913.

Christian
Andersen
f. 1855.
d. 1909.

Ane Johanne
Andersen
f. 1856.
d. 1940.

Jensine Marie
Andersen
f. 1869.
d. 1887.

Laura Sine
D.M. Andersen
f. 1871.
d. 1883.

Kristine Marie
Andersen f. 1874
d. 1926.

F. Jacob Jacobsen
f.

Anders Christian
Andersen
G. f. 1876.
d. 1878.

Anders Christian
Andersen f. 1878
d. 1907.

Hans Christian
Andersen
f.

H. Poulina
Christensen d. 1954

Therkild Greger-
sen Andersen
f. 1880.
d. 1909.

Kristian
Andersen
f. 1882.

Laura Sine
Andersen
f. 1884.

Anton Rind
f. 1879.
d. 1906.

Anton Rind
f. 1879.
d. 1906.

Carl Georg Rind
f. 1914.

P. Lilly Marie
Schmidt Jensen

Gudrun Rind
f. 1909.

Fleming
Nielsen
f. 1936.

Pinn Nielsen
f. ca. 1939.

1) Gitte
Nielsen
f. 1937.

Drog
f. 1945.

F. g. 1896.

Andersine
Jensen
f. 1872.
d. 1954.

Martinius Nielsen
f. 1874.
d. 1942.

Agnes Jensen
Moslund f. 1898.

Madras P. Riis
f. 1893.

Kel R. Jensen
Moslund
f. 1900.

Marie Hallum
f. 1908.

Ulrik
Moslund
a. f. 1945.

Jens Serenensen
Lindgaard
f. 1861.
d. 1940.

Lene Jensen
Moslund
f. 1897.

L. g. 1920.

Agge Kyster
f. 1890.

Karl Hennig
Kyster f. 1930.

Ruth

Viigo Kyster
f. 1936.

Paul Henry
Pedersen
f. 1921.

Martinius Mos-
lund Kyster
f. 1924.

Alicia de Lopez
f. 1924.

Karen de Lopez
1) Kyster
f. 1954.

Inger Marie
Kyser f. 1956.

Christan Martin
Nielsen
f. 1931.

Christian Jensen
Gillis Jensen
f. 1905.

Lene Marie
Kyser
f. 1947.

Karen M.
Kyser
f. 1945.

Agge Kyster
1) Pedersen
f. 1945.

Carsten Kyster
2) Pedersen
f. 1947.

Hemming Kyster
3) Pedersen
f. 1949.

Birgit Kyster
4) Pedersen
f. 1951.

Mari Lindgaard
f. 1921.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Kyser
f. 1920.

John C. Ky



I.

Christen Andersen

er født d. 10. december 1822 i Anneksgaarden, Bjerregrav, og han døde d. 14. august 1910 i Fiskbæk og blev begravet d. 19. august.

Han blev hjemmedøbt d. 10. december 1822 og fremstillet i kirken d. 31. marts samme aar; madame Finderup fra Løvelsbro bar ham, pigen Else Marie Jensdatter fra Anneksgaarden stod hos, og faddere var gaardmændene Kristen Smed fra Palsgaard, Lars Christensen fra Moesgaard og Laurids Thygesen fra Bjerregrav.

Christen Andersen blev gift d. 10. april 1855 i Skals med

Ane Pedersdatter

Forlovere ved vielsen var gaardmand Peder Pedersen og husmand Anders Vognsen, begge fra Skringstrup.

Ane Pedersdatter er født d. 20. oktober 1830 i Skringstrup, Skals sogn, som datter af tjenestekarl Peder Pedersen og hustru Ane Nielsdatter, og hun døde d. 17. juni 1906 i Fiskbæk og blev begravet d. 24. juni.

Hun blev hjemmedøbt d. 24. oktober 1830 og fremstillet i kirken d. 19. december samme aar; væverpigen Karen Pedersdatter fra Væverhuset bar hende, og faddere var gaardmand Jens Østers hustru fra Skringstrup, Laage Nielsen fra Skals, husmand Jens Pedersen fra Kvorning og husmand Niels Pedersen fra Skringstrup.

Bosat: Fiskbæk pr. Løgstrup.

Christen Andersen lærte smedehaandværket og virkede først en tid som landsbysmed i Tostруп. Efter at have deltaget i krigen 1848 - 1850 bosatte han sig imidlertid i Fiskbæk, hvor han som sommersmed var beskæftiget med at lave høleer, som solgtes i Viborg og omegn samt paa Løgstør marked.

Hans hustru, der var væverske, hjalp ham i smedjen, indtil deres to sønner kunne begynde at svinge hammeren.

I. A.

Anders Christensen

er født d. 29. oktober 1856 i Fiskbæk, og han døde d. 31. maj 1941 samme sted.

Hans daab fandt sted d. 6. november 1856; aftægtsmand Thomas Snabes hustru fra Fiskbæk bar ham, gaardmand Jens Pedersens hustru fra Fiskbæk stod hos, og faddere var ungarl Anders Pedersen samt gaardmændene Laust Pedersen og Berthel Christensen, alle fra Fiskbæk.

Anders Christensen blev gift d. 8. januar 1884 i Fiskbæk med

Karen Laursen

Forlovere ved vielsen var gaardmand Laust Pedersen fra Snabe og husmand og smed Christen Andersen fra Fiskbæk.

Karen Laursen er født d. 3. april 1848 i Fiskbæk som datter af tjenestekarl Laurs Pedersen og Maren Thomasdatter datter af Thomas Snabe, og hun døde d. 15. januar 1912 i Fiskbæk og blev begravet d. 22. januar.

Hun blev hjemmedøbt d. 26. april 1848 og fremstillet i kirken d. 11. juni samme aar; pigen Dorthea Johansdatter fra Rønninggaard bar hende, og faddere var Peder Pedersen fra Skringstrup, Chr. Jensen Meldgaard, Laurs Snabe og søster Inger Marie fra Rogenstrup.

Bosat: Snabegaard pr. Løgstrup.

Anders Christensen lærte efter skolegangen landbruget på forskellige gaarde og arbejdede desuden i nogle aar i faderens smedje. Ved giftemaalet overtog han Snabegaard, som han drev indtil ca. 1918, da den afstodes til sønnen Laust.

I. A. 1.

Maren Christensen

er født d. 29. september 1885 i Snabegaard, Fiskbæk sogn, og hun døde d. 21. oktober 1914 i Løgstrup og blev begravet d. 25. oktober.

Hun blev døbt d. 6. oktober 1885, og faddere var gaardmand Laust Pedersens hustru fra Snabe, aftægtsgaardmand Christen Jensens enke fra Meldgaard, gaardmand Thomas Laursen, ligeledes fra Meldgaard, ungkarl Ferdinand Pedersen fra Viborg og ungkarl P. Chr. Christensen fra Fiskbæk.

Maren Christensen blev gift d. 14. juni 1912 i Fiskbæk med

Niels Kristian Nielsen Grønning

Forlovere ved vielsen var landpostbud Carl Knudsen fra Løgstrup og gaardmand Anders Christensen fra Fiskbæk.

Niels Kristian Nielsen Grønning er født d. 16. oktober 1880 i Vejby som søn af boelsmand Niels Peter Kristiansen og hustru Frederikke Klavsens, og han døde ca. 1957.

Han blev hjenmedøbt d. 9. november 1880 og fremstillet i kirken d. 10. april 1881; faddere var moderen, pigen Jensine Nielsen fra Krejbjerg og gaardmand Peder Nielsen fra Ejstrup samt gaardmand Jens Peter Nielsen og møller Jacob Jensen, begge fra Vejby.

Niels Kristian Nielsen Grønning var gift anden gang med Nora N. N.

Bosat: Løgstrup.

Niels Kristian Nielsen Grønning var karetmager i Løgstrup.

I. A. 2.

Laust Christensen

er født d. 7. februar 1887 i Snabegaard, Fiskbæk sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 28. februar 1887 og fremstillet i kirken d. 29. maj samme aar; faddere var gaardmand Laust Pedersens enke fra Snabe, slagter Petersens hustru fra Viborg, husmand Niels Chr. Pedersen fra Borup, gaardmand Thomas Laursen fra Meldgaard og ungkarl Peder Christensen fra Fiskbæk.

Laust Christensen blev gift d. 16. december 1913 i Fiskbæk med

Elise Jensen Clausen

Forlovere ved vielsen var boelsmand Jesper Clausen fra Rogenstrup og gaardmand Anders Christensen fra Fiskbæk.

Elise Jensen Clausen er født d. 18. december 1889 i Brandstrup som datter af husmand Jens Jensen Clausen og hustru Nielsine Christensen.

Hun blev døbt d. 2. februar 1890, og faddere var husmand Niels Kr. Frederiksens hustru fra Mønsted og ungkarl Anton Jensen fra Viborg samt husmand Niels Søren Møllers hustru, husmand Jens Peter Bjærg og husmand Jens Peter Brunsen, alle fra Brandstrup.

Bosat: Snabegaard pr. Løgstrup.

Laust Christensen gik i skole i Fiskbæk og lærte derefter landbruget hjemme, indtil han ca. 1918 overtog fødegaarden, som han drev indtil 1951, da den afstodes til sønnen Thomas. - Laust

Christensen har været medlem af menighedsraadet.

Elise Jensen Clausen gik i skole i Brandstrup og tjente derefter som husassistent forskellige steder paa Viborgeggen samt bl. a. en tid som husbestyrerinde paa Snabegaard.

I. A. 2. a.

Carl Christensen

er født d. 17. marts 1914 i Snabegaard, Fiskbæk sogn.

Han blev gift d. 2. november 1941 i Kvorning med

Erna Lilli Olsen

der er født d. 28. april 1920 i Knudstrup som datter af arbejdsmand Søren Olsen og hustru Oline Kirstine Hansen.

Bosat: Pederstrup pr. Viborg.

Carl Christensen gik i skole i Fiskbæk. Han lærte efter skolegangen landbruget hos bl. a. faderen og overtog i 1941 sin nuhavende ejendom i Pederstrup.

Erna Lilli Olsen gik i skole i Kvorning og arbejdede derefter indtil giftermålet i en købmandsforretning samme sted.

I. A. 2. a. 1)

Marie Christensen

er født d. 12. maj 1943 i Pederstrup.

Hun er beskæftiget som husassistent.

I. A. 2. a. 2)

Laust Christensen

er født d. 7. februar 1945 i Pederstrup.

Han er i lære som mejerist.

I. A. 2. a. 3)

Niels Jørgen Christensen

er født d. 10. september 1948 i Pederstrup.

Han arbejder som landbrugsmedhjælper.

I. A. 2. a. 4)

Lilly Christensen

er født d. 3. august 1956 i Pederstrup.

I. A. 2. b.

Maren Signe Christensen

er født d. 29. juli 1915 i Snabegaard, Fiskbæk sogn.

Hun blev gift d. 2. maj 1939 i Fiskbæk med

Søren Aksel Sørensen

der er født d. 3. november 1911 i Formyre, Tjele sogn, som søn af landpostbud Aksel Sørensen og hustru Ane Kirstine Andersen.

Bosat: Navntoft pr. Viborg.

Maren Signe Christensen gik i skole i Fiskbæk. Hun opholdt sig hjemme indtil sit 18. aar, og efter et ophold paa Salling ungdomsskole havde hun plads som husassistent indtil 1935, hvorpaa hun opholdt sig hjemme indtil giftermaalet.

Søren Aksel Sørensen gik i skole i Foulum. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 6 aar i Fiskbæk. Ved giftermaalet i 1939 overtog han sin nuhavende gaard i Navntoft. - Søren Aksel Sørensen er formand for mejeriet og har i to perioder været medlem af menighedsraadet.

I. A. 2. b. 1)

Elise Sørensen

er født d. 22. august 1942 i Navntoft, Vorde sogn.

Hun er beskæftiget som ekspeditrice.

I. A. 2. b. 2)

Anne Kirstine Sørensen

er født d. 20. februar 1949 i Navntoft.

I. A. 2. c.

Anna Christensen

er født d. 30. september 1918 i Snabegaard, Fiskbæk sogn.

Hun blev gift d. 2. december 1945 i København med

Peter Norup Pedersen

der er født d. 31. oktober 1917 i Laastrup som søn af gaardejer Peter Pedersen og hustru Birthe Katrine Andersen.

Bosat: Søndervigvej 83, Vanløse.

Anna Christensen gik i skole i Fiskbæk og var desuden vinteren 1935-36 elev paa Salling ungdomsskole. En tid var hun husassistent hjemme samt forskellige steder paa Viborgegnen, og i 1944 dimitteredes fra husholdningsseminariet i Sorø, hvorefter hun var lærerinde i Holstebro. I et par vintre underviste hun paa aftenskoler, og efter fra 1946-1948 at have været lærerinde paa Lindevangshjemmet havde hun i 3 aar ansættelse paa Statens veterinære Serumlaboratorium.

Peter Norup Pedersen gik i skole i Nr. Rind og havde derefter forskellige pladser ved landbruget paa Viborgegnen. I 1945 dimitteredes han som cand. agro. fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, og han arbejdede derefter ½ aar paa Skadedyrslaboratoriet samt 2 aar ved Statsfrøkontrollen. Fra 1948 til 1951 gennemgik han licentiatkursus paa Landbohøjskolen, i 9 aar havde han ansættelse som amanuensis ved skolersafdeling for plantekulturer, og han var derpaa i 2 aar lektor samme sted. Han har siden 1962 været direktør for Statsfrøkontrollen.

I. A. 2. c. 1)

Theodor Norup Pedersen

er født d. 11. december 1957 i København.

I. A. 2. d.

Thomas Christensen

er født d. 27. april 1922 i Snabegaard, Fiskbæk sogn.

Han blev gift d. 26. oktober 1946 i Ø. Bølle med

Sørine Margrethe Thybo

der er født d. 2. september 1920 i Ø. Bølle som datter af gaardejer Karl Thybo og hustru Jespermine Bak.

Bosat: Snabegaard pr. Løgstrup.

Thomas Christensen gik i skole i Fiskbæk. Han arbejdede ved landbruget hjemme indtil sit 17. aar og tjente derefter forskellige steder, afbrudt af ophold paa Asmildkloster landbrugsskole vinteren 1940-1941 og paa Frederiksborg højskole vinteren 1942-1943. I 1951 overtog han fødegaarden Snabegaard efter faderen. - Thomas Christensen er formand for Løgstrup foderstoffsforening og medlem af skolekommissionen.

Sørine Margrethe Thybo gik i skole i Ø. Bølle og var desuden i 1937 elev paa Havbro efterskole. Hun lærte husgerning og tjente forskellige steder paa hjemegnen. Vinteren 1941-1942 besøgte hun Ubberup sygeplejehøjskole, og efter at have gennemgaaet sygeplejeuddannelse paa Viborg sygehus virkede hun bl. a. 1 aar paa Aarhus kommunehospital.

I. A. 2. d. 1)

Anders Esben Christensen

er født d. 24. december 1947 i Snabegaard, Fiskbæk sogn.

I. A. 2. d. 2)

Hans Carl Christensen

er født d. 6. juli 1949 i Snabegaard.

I. A. 2. d. 3)

Karen Margrethe Christensen

er født d. 16. juli 1951 i Snabegaard.

I. A. 2. d. 4)

Jens Erik Christensen

er født d. 21. marts 1955 i Snabegaard.

I. A. 2. d. 5)

Peter Ove Christensen

er født d. 15. januar 1957 i Snabegaard.

I. A. 2. e.

Jens Evald Christensen

er født d. 18. december 1924 i Snabegaard, Fiskbæk sogn.

Han blev gift d. 6. december 1946 i Hillerslev med

Johanne Margrethe Pedersen

der er født d. 24. marts 1922 i Sallinge, Hillerslev sogn, som datter af gaardejer Johannes Pedersen og hustru Mariane Larsen.

Bosat: Kværndrup.

Jens Evald Christensen gik i skole i Fiskbæk. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. i Fiskbæk og i Sallinge, afbrudt af et ophold paa Frederiksborg højskole vinteren 1943-1944 og af militærtjeneste ved artilleriet i Aarhus. Fra 1947 til 1952 drev han en ejendom i Espe, hvorefter han overtog sin nuhavende gaard i Kværndrup.

Johanne Margrethe Pedersen gik i skole i Hillerslev. Hun lærte husgerning hjemme og var desuden ude at tjene en kort tid, afbrudt af et ophold paa Ryslinge højskole.

I. A. 2. e. 1)

Marianne Christensen

er født d. 8. februar 1946 i Sallinge, Hillerslev sogn.

Hun er beskæftiget som husassistent.

I. A. 2. e. 2)

Else Marie Christensen

er født d. 21. marts 1948 i Espe.

Hun er ligeledes beskæftiget som husassistent.

I. A. 2. e. 3)

Jørgen Christensen

er født d. 24. januar 1950 i Espe.

I. A. 2. e. 4)

Hans Christensen

er født d. 25. september 1951 i Espe.

I. A. 2. e. 5)

Søren Christensen

er født d. 20. februar 1957 i Kværndrup.

I. A. 2. e. 6)

Lars Christensen

er født d. 22. april 1959 i Kværndrup.

I. B.

Peder Christensen

er født d. 27. december 1862 i Fiskbæk, og han døde d. 18. december 1940 samme sted.

Han blev hjemmedøbt d. 28. december 1862 og fremstillet i kirken d. 6. april 1863; pigen Karen Kristine Pedersen fra Fiskbæk bar ham, pigen Maren Andersen fra Hersom stod hos, og faddere var gaardmand Peder Pedersen fra Fiskbæk, gaardmand Laust Pedersen fra Snabe og ungkarl Niels Andersen fra Hersom.

Peder Christensen blev gift d. 26. december 1892 i Fiskbæk med

Jensine Karoline Nielsen

Forlovere ved vielsen var gaardmændene Thomas Laursen og Anders Christensen, begge fra Fiskbæk.

Jensine Karoline Nielsen er født d. 24. maj 1874 i Kølsten, Vorde sogn, som datter af indsieder Peder Nielsen og hustru Marie Kirstine Jensen, og hun døde d. 27. september 1918 i Fiskbæk og blev begravet d. 2. oktober.

Hendes daab fandt sted d. 26. juli 1874, og faddere var gaardmand Søren Hansens hustru fra Kølsten, pigen Kirsten Hansen, ligeledes fra Kølsten, og ungkarl Niels Nielsen fra Vinkel samt ungarlene Jens Jensen og Søren Jensen, begge fra Navntoft.

Bosat: Fiskbæk pr. Løgstrup.

Peder Christensen arbejdede efter skolegangen nogle aar i faderens smedje og lærte desuden møllebyggerfaget. En tid boede han i Stilling, hvor han fiskede, byggede smaa baade og var fyrbøder ved Stilling teglværk, og omkring aarhundredeskiftet flyttede han saa tilbage til Fiskbæk, hvor han indrettede mekanikerværksted og cykelforretning og desuden byggede baade og mindre fiskefartøjer. I 1911 blev installeret telefoncentral i smedehjemmet, og denne passedes nu af hustruen, mens Peder Christensen lavede roekurve og aalejern samt drev lidt fiskeri.

I avisartikler i Viborg Stifts Folkeblad ved Peder Christensens 70 aars fødselsdag og ved hans jordefærd fortælles om ham, at han havde et godt humør og var i besiddelse af stor snilde, indsigt og fingernemhed, samt at han kunne reparere næsten alt og selv lavede hjemmets møbler. Han var et udpræget natummenneske, og endnu som 70aarig holdt han meget af at cykle og havde da i de sidste 6 aar kørt 30.000 km. Han cyklede da endnu hver sommer til Sønderjylland for at besøge sine to døtre.

I. B. 1.

Christen Kristensen

er født d. 28. september 1893 i Fiskbæk, og han døde d. 16. maj 1925 i Viborg og blev begravet d. 21. maj.

Han blev døbt d. 12. november 1893, og faddere var smed Christen Andersen og dennes hustru fra Fiskbæk, gaardmand Thomas Laursens hustru fra Meldgaard, gaardmand Anders Christensen fra Snabe og husmand Ole Frederiksen fra Fiskbæk.

Christen Kristensen blev gift d. 15. maj 1921 i Hvam med

Agathe Tobine Sørine Andersen

Forlovere ved vielsen var manufakturhandler Peder Nielsen og gaardmand Thomas Kristian Andersen, begge fra Hvam.

Agathe Tobine Sørine Andersen er født d. 5. februar 1896 i Restrupkrog, Hvam sogn, som datter af gaardejer Thomas Kristian Andersen og hustru Johanne Nielsen.



Hun blev hjemmedøbt d. 11. februar 1896 og fremstillet i kirken d. 25. maj samme aar; faddere var moderen, gaardkone Karen Jensen, bager Frederik Carlsen og gaardmand Martin Peder Husum, alle fra Hvam, samt gaardmand Christen Conrad Schmidt fra Skærshale.

Bosat: Vestergade 11, Viborg.

Christen Kristensen gik i skole i Fiskbæk. Han blev uddannet som cykelmekaniker og virkede som saadan i Højslev og i Viborg indtil sin død.

Agathe Tobine Sørine Andersen gik i skole i Hvam. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i Aarhus, Odense og Viborg. Efter mandens død har hun været hushjælp forskellige steder i Viborg.

I. B. l. a.

Tage Kristensen

er født d. 7. april 1923 i Viborg.

Han blev gift d. 7. april 1946 i Viborg med

Edith Kristine Johannesen

der er født d. 21. december 1925 i Stenild som datter af vejmand Niels Johannesen og hustru Petra.

Bosat: Danmarksvej 22, Viborg.

Tage Kristensen gik i skole i Viborg og arbejdede derefter i 17 aar paa en trævarefabrik samme sted. I 1946 fik han ansættelse ved D.S.B. hvor han nu virker som overportør.

Edith Kristine Johannesen gik i skole i Viborg. Hun arbejdede efter skolegangen en kort tid ved husgerning og stod derpaa i forretning i Viborg indtil giftemaalet.

I. B. l. a. 1)

Erik Kristensen

er født d. 22. februar 1950 i Viborg.

I. B. 1. a. 2)

Gert Kristensen

er født d. 5. april 1953 i Viborg.

I. B. 1. a. 3)

Liss Kristensen

er født d. 25. april 1954 i Viborg.

I. B. 1. b.

Kristen Ejvind Kristensen

er født d. 18. august 1925 i Viborg.

Han blev gift d. 21. juni 1947 i Viborg med

Karen Kirstine Dalsgaard Nielsen

der er født d. 18. januar 1927 i Rindsholm, Asmild sogn, som datter af Frederik Carl Christian Nielsen og hustru Jenny Kirstine Nielsen.

Bosat: Søndervangsvej 25, Glostrup.

Kristen Ejvind Kristensen er beskæftiget som maskinarbejder.

I. B. 1. b. 1)

Niels-Jørgen Kristensen

er født d. 21. juli 1947 i Rindsholm, Asmild sogn.

I. B. 1. b. 2)

Poul Erik Kristensen

er født d. 21. juli 1947 i Rindsholm.

I. B. 1. b. 3)

Lene Dalsgaard Kristensen

er født d. 8. februar 1957 i Glostrup.

I. B. 1. b. 4)

Benny Dalsgaard Kristensen

er født d. 8. april 1959 i Glostrup.

I. B. 2.

Marie Kirstine Christensen

er født d. 8. oktober 1894 i Fiskbæk, og hun døde d. 11. oktober 1962 samme sted.

Hendes daab fandt sted d. 26. december 1894 og faddere var gaardbestyrer Anders Christensens hustru fra Fiskbæk, mølleforpagter Laurits Madsens hustru fra Sdr. Mølle, væver Peter Nielsen fra Hammel, husmand Anders Nielsen Andersen fra Højbjerg og gaardmand Thomas Laursen fra Meldgaard.

Bosat: Fiskbæk pr. Løgstrup.

Marie Kirstine Christensen passedede efter moderens død telefoncentralen hjemme indtil 1925, da hun selv blev bestyrer for den.

I en avisomtale af hendes 25 aars jubilæum som centralbestyrer fortælles bl. a., at hun på en dygtig og stilfærdig maade havde forestaaet ledelsen af centralen, der i 1938 fik navnet Løgstrup central, hvorfor hun nu fejredes ved en festlig sammenkomst i forsamlingshuset paa jubilæumsdagen. Telefonselskabets repræsentant overrakte hende en pengegave fra abonnenterne som erkendelse og paaskønnelse, og der blev holdt en række taler, hvori der blev udtrykt taknemmelighed for hendes trofaste gerning og desuden fremhævet, at hun trods stærkt optaget-hed havde formaaet at være samlingsmærket for sine søskende og deres børn.

I. B. 2. a.

Jenny Petersen

er født d. 29. november 1917 i Fiskbæk.

Hun blev gift d. 1. december 1940 i Fiskbæk med

Jens Christian Jensen

der er født d. 9. september 1907 i Hornum, Ulstrup sogn, som søn af handelsmand Anton Jensen og hustru Jensine Pedersen.

Bosat: Fiskbæk pr. Løgstrup.

Jenny Petersen gik i skole i Fiskbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og har siden virket som skiftevis husassistent og telefonistinde.

Jens Christian Jensen gik i skole i bl. a. Gatten. Han lærte efter skolegangen landbruget og arbejdede ved dette indtil 1938, da han blev arbejdsmand i Fiskbæk. Han har nu ansættelse paa Fiskbæk mejeri om formiddagen og er om eftermiddagen beskæftiget med at fremstille dritler. - Jens Christian Jensen har de sidste 18 aar været kasserer i den lokale jagtforening.

I. B. 2. a. 1)

Annelise Jensen

er født d. 25. maj 1941 i Fiskbæk.

Hun blev gift d. 18. april 1962 i Fiskbæk med

Aage Chresten Knudsen

der er født d. 29. maj 1938 i Ørum ved Skive som søn af gaardejer Gunnar Knudsen og hustru Thyra Møller Andersen.

Bosat: Viborgvej 48, Skive.

Annelise Jensen gik i skole i Fiskbæk og var derefter ekspeditrice i forskellige forretninger, ligesom hun i perioder virkede som telefonistinde. Hun har nu ansættelse i en isenkramforretning.

Aage Chresten Knudsen gik i skole i Ørum. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 15. aar, og efter at have staaet i lære som smed virker han nu som saadan i Skive.

I. B. 2. a. 2)

Kirsten Jensen

er født d. 14. december 1942 i Fiskbæk.

Hun er beskæftiget som telefonistinde.

I. B. 2. a. 3)

Per Jensen

er født d. 9. maj 1944 i Fiskbæk.

Han er i lære som snedker.

I. B. 3.

Clara Amalie Christensen

er født d. 13. august 1896 i Fiskbæk.

Hun blev døbt d. 20. september 1896, og faddere var væver P. Niensens hustru fra Hammel, gaardmand Just Jensens hustru og gaardmand Laust Madsen, begge fra Jegstrup samt ungarl Niels Peder Nielsen fra Hammel og ungarl Anton Pedersen fra Fiskbæk.

Clara Amalie Christensen blev gift d. 24. juni 1922 i Skast med

Jørgen Hansen Konstmann

der er født d. 23. august 1896 paa Borg mark, Brede sogn, som søn af gaardejer Boy Peter Konstmann og hustru Bothilde Marie Schønberg.

Hans daab fandt sted d. 27. september 1896, og faddere var stationsforstander Jørgen Hansen fra Visby, ungarl Hans Andreas Petersen fra Borg og pigen Mathilde Nissen fra "Harritz".
Bosat: Bredebro.

Clara Amalie Christensen gik i skole i Fiskbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser i Jylland samt paa Sjælland indtil giftermålet.

Jørgen Hansen Konstmann gik i skole i Borg. Han lærte landbruget og overtog i 1938 en gaard i Vollum, som han drev indtil 1958, da den afstodes til sønnen Peter. - Jørgen Hansen Konstmann var med i 1. verdenskrig.

I. B. 3. a.

Boy Peter Konstmann

er født d. 10. februar 1923 i Skast.

Han blev gift d. 4. januar 1954 paa Rømø med

Asta Raunkjær

der er født d. 1. september 1929 i Ansager som datter af murer Viggo Raunkjær og hustru Margrethe Anni Hansen.

Bosat: Kaldred pr. Eskebjerg.

Boy Peter Konstmann gik i skole i Skast. Han opholdt sig hjemme indtil ca. 1953, afbrudt af perioder med arbejde forskellige steder i Sønderjylland og gennemgik derefter uddannelse som civilflyver. Han har siden virket som saadan, sidst ved DAN FLY paa Kalundborg flyveplads.

Asta Raunkjær gik i skole i Krogager og var derefter husassistent forskellige steder i Jylland indtil giftermålet.



I. B. 3. a. 1)

Anni Grethe Raunkjær Konstmann

er født d. 26. oktober 1954 i Sønderborg.

I. B. 3. a. 2)

Jan Raunkjær Konstmann

er født d. 19. januar 1956 i Vrøgum, Aal sogn.

I. B. 3. a. 3)

Pia Raunkjær Konstmann

er født d. 20. september 1962 i Kaldred, Brejninge sogn.

I. B. 3. b.

Jens Karl Konstmann

er født d. 17. juni 1924 i Skast.

Han blev gift d. 24. maj 1953 i Sparkær med

Birthe Andersen

der er født d. 29. juni 1931 i Sparkær som datter af arbejdsmand Jens Peter Andersen og hustru Agnes Margrethe Christensen. (Se I. B. 4)

Bosat: Østerild.

Jens Karl Konstmann gik i skole i Skast og lærte derefter landbruget forskellige steder i Sønderjylland. Fra 1946 til 1947 aftjente han sin værnepligt, hvorpaa han arbejdede ved landbruget i Sverige, Norge samt Danmark, afbrudt af ophold vinteren 1947-1948 paa Rønshoved højskole, vinteren 1948-49 paa Sigtuna højskole i Sverige og vinteren 1951-1952 paa Asmildkolster landbrugsskole. Fra 1952 til 1960 drev han en ejendom i Vangsaa, samtidig med at han var skovarbejder og han flyttede derpaa til Østerild, hvor han nu har ansættelse som skovopsynsmand og desuden driver noget landbrug.

Birthe Andersen gik i skole i Sparkær. Hun var efter skolegangen husassistent forskellige steder og arbejdede desuden i 3 aar som syerske i Dollerup.

I. B. 3. b. 1)

Jens Peter Konstmann

er født d. 12. marts 1954 i Vangsaa, Vang sogn.

I. B. 3. b. 2)

Jørgen Konstmann

er født d. 1. maj 1958 i Vangsaa.

I. B. 3. b. 3)

Kirsten Konstmann

er født d. 5. maj 1962 i Østerild.

I. B. 3. c.

Bodil Konstmann

er født d. 22. januar 1926 i Skast.

Hun blev gift d. 5. oktober 1945 i Brede med

Arthur Becker Clausen

der er født d. 1. januar 1919 i Rødding som søn af Johanne Sofie Clausen.

Bosat: Lænkebjerg 12, Haderslev.

Bodil Konstmann gik i skole i Skast samt i Vollum og var desuden i 1941 elev paa Rens efterskole. Indtil giftermålet havde hun forskellige pladser som husassistent, og siden 1957 har hun virket som køkkenmedhjælper paa kasernen i Haderslev.

Arthur Becker Clausen gik i skole i Brændstrup og arbejdede derefter nogle aar ved landbruget. Fra 1949 til 1951 var han traktorfører i Haderslev, og i 1958 blev han benzinmontør.

I. B. 3. c. 1)

Hans Jørn Konstmann Clausen

er født d. 9. februar 1946 i Sønderborg.

Han er beskæftiget som arbejdsdreng.

I. B. 3. c. 2)

Finn Bo Clausen

er født d. 29. november 1948 i Aabenraa.

I. B. 3. c. 3)

Lis Holmgaard Clausen

er født d. 26. november 1949 i Brede.

I. B. 3. c. 4)

Per Becker Clausen

er født d. 17. marts 1951 i Haderslev.

I. B. 3. c. 5)

Jytte Bodil Clausen

er født d. 31. maj 1952 i Haderslev, og hun døde d. 13. maj 1954 samme sted.

I. B. 3. c. 6)

Birthe Becker Clausen

er født d. 1. februar 1954 i Haderslev.

I. B. 3. d.

Peter Konstmann

er født d. 16. maj 1927 i Skast.

Med sin hustru Agnete har han 7 børn.

Bosat: Vollum pr. Bredebro.

Peter Konstmann overtog i 1958 faderens gaard.

I. B. 3. e.

Svend Aage Konstmann

er født d. 29. december 1928 i Skast.

Med sin hustru Olga har han 3 børn.

Bosat: Vollum pr. Bredebro.

Svend Aage Konstmann er beskæftiget som entreprenør.

I. B. 3. f.

Hans Christian Konstmann

er født d. 27. maj 1932 i Skast.

Han blev gift d. 6. september 1958 i Brejninge med

Irene Klein

der er født d. 27. december 1939 paa Thurø som datter af matros Christian Klein og hustru Jonna Laura Madsen.

Bosat: Bogøvej 15, Kirkeby pr. Nordborg.

Hans Christian Konstmann gik i skole i Nr. Vollum. Han arbejdede en tid ved landbruget og stod 1 aar i mejerilære og efter i ca. 6 aar at have virket som gravemester begyndte han i 1959 egen vognmandsforretning paa Als.

Irene Klein gik i skole i Vornæs paa Taasinge. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og havde desuden et ophold paa Bollerup husholdningsskole.

I. B. 3. f. 1)

Jette Konstmann

er født d. 25. januar 1959 i Sønderborg.

I. B. 3. f. 2)

Tonny Konstmann

er født d. 8. august 1960 i Havnbjerg.

I. B. 4.

Agnes Margrethe Christensen

er født d. 23. januar 1898 i Fiskbæk.

Hendes daab fandt sted d. 20. februar 1898, og faddere var pigen Ane Andersen, meyerske Mariane Olsen, gaardbestyrer Anders Christensen og ungkarl Søren Pedersen, alle fra Fiskbæk, samt gaardmand Hans Frederiksen fra Neder Løgstrup.

Agnes Margrethe Christensen blev gift d. 12. juni 1921 i Fiskbæk med

Jens Peter Andersen

Forlovere ved vielsen var smed Peder Kristensen og gaardmand Anders Kristensen, begge fra Fiskbæk.

Jens Peter Andersen, der d. 4. juli 1911 fik navneændring fra Peter Andersen, er født d. 11.

marts 1897 i Højbjerg som søn af murer Anders Nielsen Peter Andersen (Helstrup) og hustru Karoline Kjerstine Jensine Marie Nielsen, og han døde d. 11. marts 1955 i Borris.

Hans daab fandt sted d. 19. april 1897, og faddere var pigen Kristiane Marie Kristensen fra Palstrup, husmand Laust Christensens hustru fra Højbjerg og smed Peder Kristensen fra Fiskbæk samt ungarlene Andreas Mikkelsen og Kristen Sørensen, begge fra Højbjerg.

Bosat: Eakkely pr. Sparkær.

Agnes Margrethe Christensen gik i skole i Fiskbæk. Den første tid efter skolegangen arbejdede hun ved landbruget, og hun var derefter husassistent indtil giftermålet. Hun lærte desuden at sy, og i over 30 aar har hun virket som syerske.

Jens Peter Andersen gik i skole i Højbjerg. Han lærte efter skolegangen landbruget og arbejdede ved dette en tid, ligesom han i en aarrække var arbejdsmand.

I. B. 4. a.

Jens Evald Andersen

er født d. 22. november 1921 i Ans, Grønbæk sogn.

Bosat: Æbelø pr. Bogense.

Jens Evald Andersen er beskæftiget som arbejdsmand.

I. B. 4. b.

Anna Margrethe Andersen

er født d. 2. september 1923 i Fiskbæk.

Hun blev gift d. 10. januar 1948 i Sparkær med

Hans Peter Olesen

der er født d. 19. august 1920 i Hjorthede, som søn af Ane Christine Olesen.

Bosat: Sparkær.

Anna Margrethe Andersen gik i skole i Sparkær samt i Fiskbæk og arbejdede derefter paa forskellige telefoncentraler bl. a. i Fiskbæk, indtil giftermålet.

Hans Peter Olesen gik i skole i Hjorthede. Han arbejdede ved landbruget indtil giftermålet og har siden været arbejdsmand og reservepostbud, de sidste aar i Højslev Huse.

I. B. 4. b. 1)

Tove Elisabeth Olesen

er født d. 9. juli 1948 i Romlund.

I. B. 4. b. 2)

Tommy Olesen

er født d. 14. august 1949 i Romlund.

I. B. 4. b. 3)

Rose Olesen

er født d. 26. januar 1952 i Viborg.

I. B. 4. b. 4)

Gerda Olesen

er født d. 3. november 1953 i Sparkær, Nr. Borris sogn.

I. B. 4. b. 5)

Edith Olesen

er født d. 14. august 1958 i Sparkær.

I. B. 4. c.

Thorkild Andersen

er født d. 12. januar 1925 i Fiskbæk.

Bosat: Bakkely pr. Sparkær.

Thorkild Andersen gik i skole i Sparkær. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 20. aar og var derefter arbejdsmand samt i 4 aar skovarbejder indtil 1956, da han paa grund af sygdom maatte holde op.

I. B. 4. d.

Betty Andersen

er født d. 19. marts 1926 i Kvols.

Hun blev gift d. 9. maj 1948 i Sparkær med

Evald Tougaard

der er født d. 20. juli 1921 i Kirkebæk, Romlund sogn, som søn af gaardejer Søren Tougaard og hustru Anna Andersen.

Bosat: Kirkebæk pr. Løgstrup.

Betty Andersen gik i skole i Sparkær og havde der efter forskellige pladser som husassistent paa Viborgeggen indtil giftemaalet.

Evald Tougaard gik i skole i Rogenstrup. Han lærte efter skolegangen landbruget og drev fra 1948 til 1956 en ejendom i Kirkebæk, hvorefter han overtog sin fødegaard samme sted. - Evald Tougaard er medlem af bestyrelsen for Løgstrup mejeri.

I. B. 4. d. 1)

Elly Tougaard

er født d. 28. december 1948 i Kirkebæk, Romlund sogn.

I. B. 4. d. 2)

Erling Tougaard

er født d. 27. juni 1950 i Kirkebæk.

I. B. 4. d. 3)

Hase Tougaard

er født d. 28. marts 1952 i Kirkebæk.

I. B. 4. d. 4)

Sonja Tougaard

er født d. 4. maj 1954 i Kirkebæk.

I. B. 4. d. 5)

Bente Tougaard

er født d. 5. november 1958 i Kirkebæk.

I. B. 4. e.

Inger Andersen

er født d. 24. december 1928 i Rævind, Taarup sogn.

Hun blev gift d. 23. december 1951 i Sparkær med

Roald Gunnar Theils Mortensen

der er født d. 29. november 1928 i Knudby, Taarup sogn, som søn af gaardejer og smed Jørgen Karl Mortensen og hustru Agnes Andersen.

Bosat: Fiskbæk.pr. Løgstrup.

Inger Andersen gik i skole i Sparkær og havde derpaa indtil giftermålet forskellige pladser som husassistent, bl. a. i Viborg og i Videbæk.

Roald Gunnar Theils Mortensen gik i skole i Knudby og i Borup. Han arbejdede efter skolegangen ved landbruget indtil sit 21. aar og aftjente derpaa sin værnepligt ved 3. regiment i Viborg. Efter hjemsendelsen kom han i smedelære i Videbæk, og han har nu ansættelse som smed paa flyvestation Karup.

I. B. 4. e. 1)

Jørgen Jens Theils Mortensen

er født d. 3. april 1952 i Viborg.

I. B. 4. f.

Birthe Andersen

er født d. 29. juni 1931 i Sparkær, Nr. Borris sogn.

Hun blev gift d. 24. maj 1953 i Sparkær med

Jens Karl Konstmann

der er født d. 17. juni 1924 i Skast som søn af gaardejer Jørgen Hansen Konstmann og hustru Clara Amalie Christensen. (Se I. B. 3.)

I. B. 4. g.

Karen Andersen

er født d. 13. juni 1935 i Sparkær, Nr. Borris sogn.

Hun blev gift d. 13. november 1955 i Sparkær med

Evald Andersen

der er født d. 6. februar 1930 i Vorde som søn af arbejdsmand Karl Kristian Andersen og hustru Johanne Marie Løvkvist Pedersen.

Bosat: Haraldskær pr. Skibet.

Karen Andersen gik i skole i Sparkær og havde derefter en tid plads i huset. Fra 1950-1953 stod hun i slagterlære i Viborg, i ½ aar var hun husassistent i Norge, og hun arbejdede derpaa 1 aar ved Asani i Viborg.

Evald Andersen gik i skole i Lyngsø og i Sjørslev. I nogle aar arbejdede han ved landbruget samt et aar ved fiskedammene i Fasterholt, og fra 1951 til 1952 aftjente han sin værnepligt i Randers samt ved Det danske kommando i Itzehoe. Han har siden 1959 været fodermester paa herregaarden Haraldskær.

I. B. 4. g 1)

Dorte Andersen

er født d. 26. oktober 1956 i Hjorthede.

I. B. 4. g. 2)

Gitte Andersen

er født d. 25. oktober 1958 i Fasterholt, Arnborg sogn.

I. B. 4. h.

Otto Andersen

er, født d. 1. november 1938 i Sparkær, og han døde som lille.

I. B. 4. j.

Svend Erik Andersen

er født d. 19. november 1943 i Sparkær, Nr. Borris sogn.

Han er i lære som murer.

I. B. 5.

Karen Christensen

er født d. 28. august 1900, og hun døde d. 17. februar 1937 i Silkeborg.

Hun var gift med

Jens Christian Nielsen

der er født d. 28. oktober 1899 i Randers som søn af slagter Carl Vilhelm Nielsen og hustru Sørsine Sørensen.

Hans daab fandt sted d. 25. december 1899, og faddere var faderen, pigen Josefine Kristine Nielsen, pigen Sofie Sørensen og skibstømrer Kristen Sand, alle fra Randers.

Jens Christian Nielsen er gift anden gang med Gunnild N. N.

Bosat: Glentevej 10, Silkeborg.

Jens Christian Nielsen har tid-



ligere været beskæftiget som tarmmester.

I. B. 5. a.

Maja Norma Nielsen

er født d. 22. november 1921 i Viborg.

Hun blev gift d. 7. november 1943 i Silkeborg med

Tage Balle Jensen

der er født d. 24. maj 1919 i Aarhus som søn af typograf Niels Balle Jensen og hustru Thora Marie.

Bosat: Sankt Pauls Kirkeplads 6, Aarhus C.

Maja Norma Nielsen bestod mellemskoleeksamen i Silkeborg og blev derefter uddannet som telefonistinde, ligesom hun i ca. 2 aar virkede som korrekturlæser ved "Landsbladet". Hun har siden ca. 1959 haft ansættelse som sekretær ved et ingeniørfirma i Aarhus.

Tage Balle Jensen gik i skole i Aarhus. Han udlærtes som typograf og bestod i 1948 eksamen fra den internationale højskole i København. Derefter arbejdede han som typograf og faktor forskellige steder i Aarhus, Thisted samt Ringsted indtil 1959, da han forfremmedes til driftsleder.

I. B. 5. a. 1)

Niels Balle Jensen

er født d. 29. marts 1944 i Viby J.

Han er i handelslære.

I. B. 5. a. 2)

Karen Balle Jensen

er født d. 1. december 1950 i Silkeborg.

I. B. 6.

Peter Christensen

er født d. 16. august 1901 i Fiskbæk.

Han blev døbt d. 8. september 1901, og faddere var faderen, gaardmand Hans Frederiksen hustru fra N. Løgstrup, arbejdsmand Niels Kristensens hustru fra Viborg og gaardmand Anders Kristensen fra Fiskbæk.

Peter Christensen blev gift d. 24. november 1929 i Gedsted med

Ida Marie Sørensen Hovgaard

Forlovere ved vielsen var brudens forældre.

Ida Marie Sørensen Hovgaard er født d. 17. april 1907 i Gedsted som datter af murerarbejdsmand Peder Christian Sørensen Hovgaard og hustru Mette Kirstine Jensen (Ilris).

Hendes daab fandt sted d. 9. maj 1907, og faddere var ølhandler Søren Torps hustru, modehandlerske Maren Nielsen, arbejdsmand Niels Østergaard og skomager Jens Chr. Jensen, alle fra Gedsted, samt arbejdsmand Christen Jensen fra Skive.

Bosat: Søndergade 17, Nørresundby.

Peter Christensen gik i skole i Fiskbæk. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 18. aar og kom derefter i slagterlære. Siden 1946 har han drevet egen slagterforretning i Nørresundby.

Ida Marie Sørensen Hovgaard gik i skole i Gedsted. Hun var efter skolegangen husassistent og ekspeditrice samt en tid sygeplejeelev.

I. B. 6. a.

Betty Christensen

er født d. 21. juni 1930 i Farsø, og hun døde d. 25. juni 1956 i Aarhus.

Hun blev gift i 1950 i København med

Kaj Bargholz

der er beskæftiget som chauffør.

Betty Christensen gik i skole i Fiskbæk. Hun arbejdede inden giftermålet som ekspeditrice i forskellige slagterforretninger.

I. B. 6. a. 1)

Jette Bargholz

er født d. 9. juli 1953 paa Amager.

I. B. 6. a. 2)

Ole Bargholz

er født d. 9. maj 1955 i Dianalund, Tersløse sogn.

Begge børn er i pleje hos morfaderen og mormoderen i Nørresundby.

I. B. 6. b.

Per Hovgaard Kristensen

er født d. 15. juni 1941 i Fiskbæk.

Han blev gift d. 24. november 1962 i Frederikshavn med

Hanne Grethe Jensen

der er født d. 5. marts 1943 i Store-Hedinge som datter af tingbogsregistrator H. C. Jensen.

Bosat: Rolighedsvej 8, Hillerød.

Per Hovgaard Kristensen gik i skole i Nørresundby. Fra 1958 til 1961 gennemgik han uddannelse ved toldvæsenet i Frederikshavn, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Jydske telegrafregiment i Aarhus fik han ansættelse ved toldvæsenet i Hillerød.

Hanne Grethe Jensen gik i skole i Frederikshavn og stod derefter i lære indenfor manufakturbranchen, hvor hun udlærtes ca. 1 måned efter giftermålet.

I. B. 7.

Anna Christensen

er født d. 15. februar 1903 i Fiskbæk, og hun døde d. 2. oktober 1963.

Hun blev døbt d. 31. maj 1903, og faddere var gaardmand Th. Laursens hustru fra Meldgaard, pigen Maren Christensen fra Fiskbæk, gaardmand Hans Frederiksen fra Neder Løgstrup og indsidder Anders Pedersen fra Fiskbæk.

Anna Christensen blev gift d. 24. april 1927 i Jerne med

Max Müller

Forlovere ved vielsen var brudgommens moder og brudens fader.

Max Müller er født d. 27. november 1897 i Nørby, Visby sogn, som søn af skomager Emil Friedrich Wilhelm Müller og hustru Andrea Andersen, og han døde d. 1. august 1960 i Bredebro, Brede sogn.

Bosat: Munketoft, Bredebro.

Anna Christensen gik i skole i Fiskbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente indtil giftemaalet forskellige steder i Midt- og Sønderjylland. Hun har de sidste par aar haft forhandling af gas.

Max Müller gik i skole i Visby. Han blev udlært indenfor kolonialbranchen i 1915 og var derefter kommis samt senere chauffør for et kornlager i Bredebro. I ca. 1930 begyndte han saa smaaat at handle med radioer, og efter i nogle aar at have haft en mælkeforretning i Bredebro startede han i 1940 en cykel- og radioforretning samme sted, som han drev indtil sin død.

I. B. 7. a.

Inger Müller

er født d. 30. august 1928 i Bredebro, Brede sogn.

Hun blev gift d. 11. december 1954 i Bredebro med

Johannes Christian Riis

der er født d. 6. november 1927 i Haderslev som søn af tømrermester August Riis og hustru Anne Catrine.

Bosat: Granholm 7, Aabenraa.

Inger Müller gik i skole i Bredebro og i Tønder. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder i Sønderjylland samt i København.

Johannes Christian Riis gik i skole i Haderslev. Han gennemgik kontoruddannelse og arbejdede derefter som kontorassistent forskellige steder, bl. a. 7 aar i Aabenraa. Han har siden 1958 haft ansættelse som bogholder hos H.P. Therkelsen i Krusaa.

I. B. 7. a. 1)

Asger Riis

er født d. 9. oktober 1955 i Aabenraa.

I. B. 7. a. 2)

Birthe Riis

er født d. 27. april 1960 i Aabenraa.

I. B. 7. b.

Egon Müller

er født d. 22. oktober 1930 i Bredebro, Brede sogn.

Han er gift med

Rita Jensen

med hvem han har 2 børn.

Bosat: Nikkelmansgade 7, Nykøbing F.

Egon Müller er beskæftiget som værkfører.

I. B. 7. c.

Ruth Müller

er født d. 8. oktober 1933 i Bredebro, Brede sogn. Indgik i 1963 ægteskab med Jørgen Larsen.
Bosat: Munketoft, Bredebro.

Ruth Müller gik i skole i Bredebro og havde derefter plads som husassistent. I 1954 kom hun i lære som damefrisør, og siden 1959 har hun drevet egen salon i Bredebro.

I. B. 7. d.

Gunnar Müller

er født d. 3. december 1939 i Bredebro, Brede sogn.

Bosat: Munket ft, Bredebro.

Gunnar Müller gik i skole i Bredebro og opholdt sig efter skolegangen hjemme 1 aar. I 1959 udlærtes han indenfor kolonialbranchen, og efter at have aftjent sin værnepligt ved flyvevaabnet i Karup hjalp han til hjemme indtil 1962, da han fik ansættelse som kommis.

I. B. 8.

Olga Ingeborg Christensen

er født d. 13. april 1905 i Fiskbæk.

Hun blev døbt samme sted, og faddere var moderen, gaardmand Hans Frederiksens hustru fra Neder Løgstrup, husmand Peder Jensen fra Fiskbæk, urmager Laurits Jacobsen fra Løgstrup og murersvend Niels Peter Nielsen fra Vinkel.

Olga Ingeborg Christensen blev gift d. 5. april 1928 i Fiskbæk med

Charles Sigfred Jørgen Vedel Jensen

der er født d. 5. august 1897 i Vejle som søn af politibetjent Niels Carl Jensen og hustru Ane Marie Caroline Madsen.

Hans daab fandt sted d. 5. september 1897, og faddere var faderen, arbejdsmand Frederik Madsens enke Marie og stolemager Jens Peter Bechs enke Marie, alle fra Vejle, samt malersvend Sigfred Madsen fra Haderslev.

Bosat: Frimestervej 2, København N. V.

Charles Sigfred Jørgen Vedel Jensen er beskæftiget som fabriksarbejder.

I. B. 8. a.

Anni Vedel Jensen

er født d. 8. marts 1929 i Sall.

Hun blev gift d. 29. maj 1948 i København med

Knud Ejgil Bruun Pedersen

der er født d. 16. august 1923 i Sankt Johannes sogn, Aarhus, som søn af Anna Kirstine Pedersen.

Bosat: Vinhaven 47, København Valby.



Knud Ejgil Bruun Pedersen er beskæftiget som sporvejsfunktionær.

I. B. 8. a. 1)

Karin Vedel Bruun Pedersen

er født d. 12. november 1948 i Sankt Markus sogn, København.

I. B. 8. a. 2)

Inge Vedel Bruun Pedersen

er født d. 3. november 1951 i Hellig Kors sogn, København.

I. B. 8. a. 3)

Udøbt drengebarn,

født d. 23. maj 1963 i Hellig Kors sogn.

I. B. 8. b.

Birgit Vedel Jensen

er født d. 6. januar 1932 i Sall.

Hun blev gift d. 17. november 1951 i København med

Otto Kristian Stahl Jørgensen

der er født d. 27. januar 1929 i Reersø, Kirke-Helsinge sogn, som søn af Karl Kristian Jørgensen og hustru Dagmar Hansen.

Bosat: Gl. Køgevej 156, København Valby.

Birgit Vedel Jensen gik i skole i Hammel.

Otto Kristian Stahl Jørgensen gik i skole i Reersø og gennemgik derefter uddannelse som maskinarbejder. Fra 1950 til 1951 aftjente han sin værnepligt ved søværnet, og han har nu ansættelse som maskinarbejder ved Berlingske Tidende.

I. B. 8. b. 1)

Torben Vedel Stahl Jørgensen

er født d. 16. april 1952 i København.

I. B. 8. b. 2)

Flemming Vedel Stahl Jørgensen

er født d. 10. februar 1959 i København.

I. B. 9.

Ove Christensen

er født d. 18. september 1907 i Fiskbæk.

Han blev hjemmedøbt d. 5. oktober 1907 og fremstillet i kirken d. 27. oktober samme aar; faddere var moderen, gaardmand Jens Chr. Christensens hustru fra Over Løgstrup og murer Anders Andersen fra Højbjerg samt ungarlene Laust Kristensen og Anton Mikkelsen, begge fra Fiskbæk.

Ove Christensen blev gift d. 5. februar 1947 i Vorde med

Agnes Kirstine Nielsen

der er født d. 19. marts 1923 i Fiskbæk som datter af gaardejer Peder Nielsen og hustru Jenny Olesen.

Hun blev døbt d. 20. maj 1923, og faddere var fisker Jens Olesens hustru fra Hjarbæk, pigens Dagmar Olesen fra Skals, ungkarl Christian Andersen fra V. Vandet og ungkarl Hartvig Olesen fra Hjarbæk.

Bosat: Kølsten Mark pr. Løgstrup.

Ove Christensen gik i skole i Fiskbæk og havde derefter forskellige pladser ved landbruget paa Viborgeggen indtil sit 24. aar. Efter at have gennemgaaet uddannelse som slagter virkede han som saadan i 17 aar, hvorpaa han var arbejdsmand indtil 1947, da han overtog sin nuhavende ejendom paa Kølsten mark. Han virker desuden som hjemmeslagter og fremstiller tillige dritler til Løgstrup mejeri.

Agnes Kirstine Nielsen gik i skole i Fiskbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet.

I. B. 9. a.

Vagn Christensen

er født d. 9. december 1949 paa Kølsten Mark, Vorde sogn

I. B. 9. b.

Inger Christensen

er født d. 29. januar 1955 paa Kølsten Mark.

I. B. 10.

Thorvald Kristensen

er født d. 22. september 1909 i Fiskbæk, og han døde i februar 1955 i Esbjerg.

Han blev hjemmedøbt d. 6. oktober 1909 og fremstillet i kirken d. 26. december samme aar; faddere var forældrene, smed Christen Madsens hustru fra Fiskbæk, gaardmand Thomas Meldgaard fra Knudslund og snedker Christen Christensen fra Fiskbæk.

Thorvald Kristensen blev gift d. 10. december 1933 i Silkeborg med

Sofie Nielsine Langhoff

der er født d. 15. august 1909 i Sparkær som datter af slagtermester Aage Steffen Thor Langhoff og hustru Dagmar Kristine Christiansen.

Hun blev hjemmedøbt d. 15. august 1909 og fremstillet i kirken 10. september samme aar; faddere var forældrene, fru Karen Nielsen fra Spar-



kær, repræsentant Niels Kristensen og teglbrænder Niels Nielsen.

Bosat: Teglværksgade 42, Esbjerg.

Thorvald Kristensen gik i skole i Fiskbæk og var derefter cykelmekaniker i bl. a. Viborg. Senere drev han selvstændig cykelforretning i Bjerringbro samt i Thisted indtil 1950, da han flyttede til Esbjerg, hvor han arbejdede som rørlægger indtil sin død.

Sofie Nielsine Langhoff gik i skole i Sparkær. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede ved dette forskellige steder i Midtjylland indtil giftermålet. Siden 1950 har hun været beskæftiget som fabriksarbejderske paa Esbjerg tovværksfabrik.

I. B. 10. a.

Jørn Kristensen

er født d. 24. maj 1934 i Bjerringbro.

Han blev gift d. 11. september 1954 i Roskilde med

Bente Steen

der er født d. 7. juli 1933 i Ballerup som datter af arbejdsmand Thorvald Kristian Steen og hustru Charlotte Marie Sørensen.

Bosat: Karlslunde pr. Taastrup.

Jørn Kristensen blev i 1950 mathelev ved søværnet og gennemgik her uddannelse som radio-telegrafist. Han har siden virket som saadan, de sidste 7 aar med rang af oversergent.

I. B. 10. a. 1)

Sten Langhoff Kristensen

er født d. 14. oktober 1954 i Karlslunde.

I. B. 10. a. 2)

Susan Langhoff Kristensen

er født d. 10. august 1956 i Karlslunde.

I. B. 10. b.

Kirsten Kristensen

er født d. 26. marts 1938 i Bjerringbro.

Hun blev gift d. 31. august 1958 i Esbjerg med

Niels Erik Feddersen

der er født d. 24. maj 1938 i Esbjerg som søn af rørlægger Christian Bojsen Feddersen og hustru Anne Marie Pedersen.

Bosat: Kløvervej 39, Vojens.

Kirsten Kristensen gik i skole i Thisted samt i Esbjerg. Hun gennemgik uddannelse som laborant paa Valsemøllen i Esbjerg og virkede her indtil giftermålet.

Niels Erik Feddersen gik i skole i Esbjerg. Han udlærtes som automekaniker og fik derefter ansættelse ved flyvevaabnet, hvor han nu er flyvemekaniker med rang af oversergent.

I. B. 10. b. 1)

Gitte Langhoff Feddersen

er født d. 24. januar 1959 i Esbjerg.

I. B. 10. b. 2)

Klaus Langhoff Feddersen

er født d. 15. december 1961 i Vojens.

II.

Christiane Andersdatter

er født d. 26. januar 1824 i Anneksgaarden i Bjerregrav, og hun døde d. 15. december 1896 i Hvidding, Vorning sogn, og blev begravet d. 22. december.

Hun blev hjemmedøbt d. 26. januar 1824 og fremstillet i kirken d. 16. april samme aar; pigen Anne Larsdatter fra Moesgaard bar hende, pigen Elisabeth Christensdatter fra Anneksgaarden i Bjerregrav stod hos, og faddere var gaardmand Peder Ginderup fra Løvelbro, gaardmand Peder Nielsen fra Aastrup og husmand Søren Mortensen fra Hvolris.

Christiane Andersdatter blev gift d. 15. juni 1850 i Vorning med

Byrial Sørensen

Forlovere ved vielsen var gaardmand Verner Andersen fra Vorning og gaardmand Christen Jensen fra Hvidding.

Byrial Sørensen er født d. 21. september 1830 i Hvidding som søn af gaardejer Søren Byrialsen og hustru Johanne Jensdatter, og han døde d. 18. maj 1888 samme sted og blev begravet d. 25. maj.

Han blev hjemmedøbt d. 29. september 1830 og fremstillet i kirken d. 7. november samme aar; faddere var sognefoged Anders Vernerensens hustru Maren Nielsdatter fra Vorning samt gaardmændene Christen Michelsen og Peder Pedersen, begge fra Hvidding.

Bosat: Hvidding pr. Hammershøj.

Byrial Sørensen lærte efter skolegangen landbrug og overtog ved faderens død i 1849 fødegaarden i Hvidding, som var paa ca. 100 tdr. land. Han drev den indtil kort før sin død, da den afstodes til sønnen Søren, hos hvem han og hans hustru derefter gik paa aftægt.

II. A.

Søren Byrialsen

er født d. 25. december 1850 i Hvidding, Vorning sogn, og han døde d. 10. april 1937 samme sted.

Han blev hjemmedøbt d. 27. december 1850 og fremstillet i kirken d. 2. marts 1951; faddere var gaardmand Verner Andersen fra Vorning samt gaardmændene Christen Mikkelsen og Niels Søndergaard, begge fra Hvidding.

Søren Byrialsen lærte efter skolegangen landbruget og overtog nogen tid før faderens død den ca. 100 tdr. land store fødegaard, som han drev indtil kort før sin død, da han solgte den til sin nabo og gik paa aftægt hos denne. - Søren Byrialsen var i en aarrække medlem af sogneraadet, og det fortælles desuden om ham, at han var meget godgørende og hvert aar skænkede penge til børnenes juletræsfeest, samt at han for egne midler opførte et forsamlingshus, som efter hans død skulle overtages af byen.

Efter hans død sikrede Randers museum sig en del af hans gamle og ejendommelige indbo, som nu ses opstillet paa museet i den saakaldte "Søren Byrialsens stue".

II. B.

Anders Byrialsen

er født d. 14. november 1853 i Hvidding, Vorning sogn, og han døde d. 11. januar 1882 samme sted og blev begravet d. 19. januar.

Han blev hjemmedøbt d. 18. november 1853 og fremstillet i kirken d. 12. januar 1854; fad-

dere var gaardmand Christen Jensens hustru fra Hvidding, gaardmand Niels Søndergaard, ligeledes fra Hvidding, og gaardmand Christen Sørensen fra Hvorum.

Bosat: Hvidding pr. Hammershøj.

Anders Byrialsen lærte efter skolegangen landbruget og var elev paa Faarup højskole.

Paa Randers museum hænger et mindeblad over ham med følgende indskrift:

"Du var saa kærlig, stille, blid.
Kom venlig os i møde.
Og ligger nu paa Baaren hvid.
Drog bort ved Morgenrøde.
Drog bort i favre Ungdomskaar,
til Sorg for os og mange.
Det er vor Trøst, at hist du gaar,
i Paradisets Gange."

II. C.

Johanne Byrialsen

er født d. 8. juli 1857 i Hvidding, Vorning sogn, og hun døde d. 10. december 1861 samme sted og blev begravet d. 19. december.

Hun blev hjemmedøbt d. 10. juli 1857 og fremstillet i kirken d. 9. august samme aar; faddere var gaardmand Verner Andersens hustru Ingeborg Nielsdatter fra Vorning, husmand Anders Andersen, ligeledes fra Vorning, og gaardmand Christen Jensen fra Hvidding.

III.

Lars Andersen

er født d. 30. juni 1827 i Bjerregrav Anneksgaard, og han døde d. 2. november 1927 i Oldrup, Hundslund sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 30. juni 1827 og fremstillet i kirken d. 16. september samme aar; faddere var skolelærer Hast's hustru fra Vorning, Lars Christensens datter fra Moesgaard, husmand Christian Nielsen Smed fra Christianshavn, gaardmand Niels Christensen Smed fra Palsgaard og hr. Ginnerup til Løvelbro.

Lars Andersen blev gift d. 24. september 1853 i Vejrum kirke med

Ane Sørensdatter

Forlovere ved vielsen var gaardmændene Mads Sørensen og Hans Jacobsen, begge fra Vejrum.

Ane Sørensdatter er født d. 2. januar 1814 i O. Viskum som datter af gaardejer Søren Nielsen Løvskal og hustru Kirsten Jensdatter, og hun døde d. 28. marts 1888 i Mariendal, Hersom sogn.

Hendes daab fandt sted d. 18. april 1814; Peder Rasmussens hustru fra Velds Mølle bar hende, og faddere var Anders Nielsen, Jacob Jensen og Søren Clausen, alle fra O. Viskum.

Ane Sørensdatter blev gift første gang d. 24. september 1836 i O. Viskum med Jacob Mikelsen der var smed i Vejrum. Han er født d. 16. januar 1814 i Vejrum, som søn af boelsmand og smed Michel Pedersen og hustru Sophia Jaedsdatter, og han døde d. 26. februar 1853 i Vejrum og blev begravet d. 8. marts.

Om Lars Andersen har sønnesønnen lærer Lauritz Anton Larsen i en avis-kronik fortalt følgende:

"Lars Andersen blev født paa Anneksgaarden i Bjerregrav, Viborg amt, den 30. juni 1827, som søn af gaardejer og smed Anders Christensen, hvis fædre i flere led havde været smede paa Viborg-egnen.

Lars var den tredie af 11 børn, 6 sønner og 5 døtre. Sønnene blev alle smede. Den yngste, Laurits Andersen, blev kendt som klokkestøber i Aarhus. I Aarhus domkirke, Budolfi i Aalborg, i Frederikshavn og i taarnet paa den kendte Brejninge kirke paa Taasinge og mange flere steder i landet, vil man læse hans navn paa taarnklokkerne.

De øvrige 5 sønner blev meget kendte for deres hølær og kaldtes "sommersmedene". Leerne solgtes i oplandet fra Aalborg, Hobro, Randers, Viborg og Skive, mange hundrede hvert aar. Der skal nok sidde en del af dem endnu oppe ved lægter og spær i gamle lader paa disse egne.

Her skal kun berettes om Lars, men der kunne skrives lange artikler om hver enkelt af de 4 andre landsbysmede



4 generationer. Fra venstre: Lars Andersen, Jacob Larsen, Ejnar Vestergaard Larsen og Lauritz Anton Larsen.



hvis vinterarbejde i smedien for en stor del var høleerne.

Lars var en kraftkarl helt fra drengæarene, som henrandt ved arbejde i smedie, mark og stald paa gaarden Mariendal i Hersom - samme sogn som Bjerregrav. Denne gaard havde hørt under Hersomgaard, men blev købt i 1831 af Lars's fader og blev i slægten til 1912, da Lars's søn Jacob solgte den til fremmede.

Frederik d. VI. var død, der skulle ringes med kirkeklokken, men den stod i smedien til reparation. Degnen kom for at høre, om den var i orden. Han prøvede at løfte klokken, men kræfterne slog ikke til. Hva', sagde Lars's fader, den kan min knægt (Lars) jo løfte! Og han gjorde det. Da var Lars 12 aar. Han havde senere, da han var smed i Vejrum, en rød hest, som han kunne gaa under bugen paa og løfte den fra jorden.

Det skete ogsaa i de tider, at fulde mennesker kunne blive farlige for deres omgivelser. I stedet for at hente politi, saa hentede man "Smed Lars". Hans rolige venlige væsen virkede straks beroligende, men var dette ikke nok, saa slog han sine arme om manden og løftede ham fra jorden. Nogle minutter i denne skruestik havde altid den tilsigtede virkning.

Naa, tilbage til drengæarene.

Da han var 14 aar, var han saa veluddannet i haandværket, at han jævnlig blev sendt ned i herregaardssmedien for at ordne gaardens redskaber - ja endog sko heste. Daglønnen var en mark. Herremandens søn ville gerne hjælpe til, og de to drenge havde det rart med hinanden. Af ham lærte Lars at skraa tobak, og han vedblev dermed til han var omtrent 100 aar.

Saa kom treaarskrigen. Lars' ældste broder kom straks med. Lars blev taget til dragon, men oversat til trainkonstabel. Nytaarsmorgen 1850 sejlede han i haard vinterstorm med en smakke fra Aarhus til København - en haard tur! Her kom han 3 maaneder paa beslagskole for derefter at blive sendt til Trelde ved Fredericia, ogsaa i 3 maaneder. Saa udløb vaabenstilstanden, og den 25. juli deltog han med batteriet Wegener i slaget ved Isted. Om dette fortalte han gerne og huskede enkelthederne lige til sin død. Den 8. august var han med i en mindre træfning i nærheden af Rensborg. Batteriet gik derefter i stilling paa Lyrskov hede. I barakker og jordhuler maatte de tilbringe tiden, indtil de i februar 1851 blev trukket tilbage til Als.

Her blev Lars Andersen meget godt kendt med befolkningen i de ca. 15 maaneder, han var indkvarteret i gaardene.

En tid var han i kvarter paa Augustenborg slot. Hertugen var flygtet for de danske, men forinden havde han nedgravet alt sit guld og sølv. En af hertugens tjenere, der blev i Augustenborg, vidste besked hermed, og da han fik at vide, at hans herre var landsforræder, gav han oplysning om, hvor skatten var at finde. Dette laa forud for Lars Andersens indkvartering. Men tilfældet havde givet anledning til en smædeviser, som Lars Andersen lærte under opholdet paa slottet, og som senere blev optegnet efter hans diktat. Visen aftrykkes andet sted i bladet.

Den paagældende tjener var forøvrigt flink overfor de danske soldater, Han viste dem rundt paa slottet, hvor sytøj og andet endnu laa, som det pludselig var blevet forladt af hertugfamilien. Soldaterne forlystede sig den sommer med at stjæle hertugens pærer og havde det muntert i de hertugelige omgivelser.

Længst var Lars hos gdr. Peder Jacobsen i Mjang. Her var der to drenge, nær konfirmationsalderen. I 1914 kom han i forbindelse med denne familie, men de to drenge var forlængst døde, og en søn af den ene havde nu gaarden i Mjang. Det førte med sig, at Lars blev indbudt til at gæste familien. Det skete i juni samme aar, kort før verdenskrigens udbrud.

Dette besøg var en stor oplevelse for ham, og der vistes ham særlig megen opmærksomhed. Der var lavet stor sammenkomst af familiemedlemmer. Der blev bl. a. kørt med flere "Fuerværker" (hestekøretøjer) til de kendte historiske steder og mindesmærker.

Den samme store gæstfrihed og opmærksomhed blev gentaget i 1920, da man tilbød de gamle veteraner en gratis rejse til den genforenede landsdel. Turen blev foretaget i september, da Lars var 94. Han var endnu en kæmpe af kraft og skikkelse og gjorde turen uden at føle nogen anstrengelse derved. To aar senere bar han en sæk majs, 100 kg., fra en vogn og ind i ejendommen, hvor han da boede hos sin søn.

I 1853 var Lars smedesvend i Vejrum ved Viborg. Efter smedemesterens død blev han gift med enken og dermed stedfader til 3 børn. I 1865 bad hans fader ham om at komme hjem til Mariendal og overtage gaard og smedie. Den ældste af stedbørnene havde overtaget den gamle smedie i Vejrum. En sten i muren med aarstallet 1857 og Lars' forbogstaver vidner endnu i dag om hans virke her.

I ægteskabet kom der en søn, Jacob Larsen, som i 1883 fortsatte som ejer og leder af den dobbelte virksomhed i gaard og smedie.

Som aftægtsmand fortsatte Lars som daglig medhjælper, og samtidig tog han sig af at ordne forskellige smaaarbejder for hans gamle kunder, mere for at gøre en tjeneste end for fortjenesten.

1912 solgtes gaarden, og Lars fulgte sin søn til Horsenseggen, hvor sønnesønnen, Laurits A. Larsen var lærer.

Her oplevede han at fejre sin 100 aars fødselsdag d. 30. juni 1927 med en overordentlig opmærksomhed fra egnen og fra familiemedlemmer fra mange egne af landet. Deputationer fra mange soldaterforeninger satte med deres uniformer kulør paa festen, der fejredes i det smukkeste sommervejr. Fra tidlig morgen var Lars paa benene og i straalende humør. Uden særligt besvær kunne han modtage og tale med de mange gæster. Efter festmiddag i Oldrup skoles gymnastiksal og senere ved sogneraadets fest i Hundslund forsamlingshus var han lige saa frisk som om morgenen. Der var blandt de mange hilsener og blomster ogsaa telegram fra kongen.

I denne fest deltog to repræsentanter fra Als. Den før omtalte Peder Jacobsen og gdr. Hans Kaad fra Majbøllykke.

Dermed havde Lars naaet sit livs højdepunkt. Æret, agtet og afholdt af alle, som havde kendt ham gennem hans lange liv; de havde nu faaet lejlighed til at hylde den gamle hædersmand.

I de følgende uger og maaneder var det, som om han forberedte sig paa at trække sig tilbage til den verden, som han ofte i syner og drømme havde faaet lov at se glimt af. "Jeg vil ønske du havde set det, jeg har set af herlighed og glæde", udtalte han flere gange til sin sønnesøn.

Indtil hen i oktober kunne han endnu færdes ude, men kræfterne svandt for hver dag. De sidste 14 dage tilbragte han i sengen, stillede ingen krav om noget, men var fuldt klar, lige til han døde d. 2. november.

Den sidste nat vedblev han gentagne gange at bede "Fadervor" og helt tydeligt og rigtigt sagde han alle tre vers af salmen "Kom sandheds aand" og sluttede, som hver morgen og aften, med ordene: I Jesu navn!

Disse ord staar paa mindestøtten - en "ege"stub - paa Hundslund kirkegaard.

Før Lars Andersens 100 aars fødselsdag bragte bladet "Lan det" følgende omtale:

"For os yngre staar det, at Danmark kunde være i Krig, som noget fjernt, der ligger langt, langt tilbage i Historien. Og saa lever der midt iblandt os endnu Mænd, der selv har sat Livet i Vove for Landet, ikke blot fra den sidste Krig, men fra den næstsidste. Ganske vist er der af disse sidste kun to tilbage. Den ældste af dem lever ved Næstved, nemlig Peter Mikkelsen, som fyldte 100 aar for en Maaned siden. Den yngste fylder 100 aar nu i denne Maaned, i hvilken Anledning en større Festlighed vil blive afholdt.

En Smedefamilie.

Denne Veteran er fhv. Smed og Gaardmand Lars Andersen, der nu bor i Sødrup midt mellem Odder og Horsens, men som har levet sin meste Tid i Hersom ved Viborg. Han er født paa "Anneksgaarden" i Bjerregrav ved Viborg d. 30. Juni 1827 (i Kirkebogen staar ved en Fejltagelse d. 29.). Han er ud af en gammel Smede- og Landmandsslægt, og selv blev han og hans 5 Brødre Smede, der i mange Tider var kendt over hele Himmerland under Navnet "Sommermedene", fordi de rejste rundt og solgte "Hjøleer". Lars Andersen har endnu en Broder levende, nemlig Lauritz Andersen, der nu bor i Aarhus, hvor han i mange Aar var Klokkestøber - den første i Danmark - og bl. a. har lavet to Klokker til Aarhus Domkirke. 1832 flyttede Familien til Gaarden "Mariendal" i Hersom i samme Sogn som Bjerregrav, og her levede Lars Andersen til 1911. Selv blev han gift i 1853 med en Smedeenke fra Vejrum. 1865 overtog han selv Gaarden og Smedjen i Hersom. Konen døde i 188. Siden 1884 har Lars været Aftægtsmand, altsaa indtil nu i 43 Aar. Han har dog været travlt beskæftiget med alle Slags Smede- og Husflidsarbejde hele tiden indtil for et Aar siden. Som 99-aarig kunde han endnu save lidt Brænde. I sine Manddomsaar opfandt han og lavede Roesaamaskiner, som endnu findes paa Viborg-egnen.

1913 flyttede han med sin eneste Søn, Jacob Larsen til Sødrup-Oldrup ved Hundslund, hvor en Sønnestøn, L. A. Larsen, er Lærer. Lars Andersen er Bedstefader til 5 Børn og Oldefader til 28, hvoraf en nu forbereder sig til Eksamen paa Universitetet.

Krigsoplevelser.

En sollys Foraarsdag sidder jeg hos "gamle Lars" og hører ham fortælle Minder fra sit lange Liv. Stille og beskeden beretter han om Ting, der synes uendelig fjerne, frem for alt om hans Deltagelse i Krigen.

I Juledagene 1849 fik Lars Bud om at rejse til Rekrutskolen i København. Hans Broder kørte ham de ti Mil til Aarhus, hvorfra han i forrygende Snestorm tog med en Smakke til Hovedstaden. Han havde ikke andet Ly end en Baad, som han sov under. Fra Nytaarsdag til April var han Rekrut paa Christianshavns Beslagskole og maatte ofte sko 20 Heste daglig, altsaa lægge 80 Sko under. Derefter kom han som Trænkonstabel med Batteriet Wegener til Trelde Næs ved Fredenicia. Her laa han indkvarteret hos en Gaardmandsenke, som syntes saa godt om den stætte, smukke Soldat med det venesæle Væsen, at hun tilbød ham sin Datter og 1000 Rigsdaler i Medgift; men han modstod det flotte Tilbud.

Den 23-24. Juli var han indkvarteret i Bov Skole, og den 25. deltog han i Istedslaget. Lars var med til at skyde Bollensted Mølle i Brand; først ramte de Møllehatten, men andet Skud gik ind ad Døren og jog Tyskerne ud. Om Morgenen smaaregnede det, men siden klarede det op, og Forfølgelsen af Tyskerne gik rask. Ved Arenholt Sø forsynede man sig i et Marketenderi med Brød, Røm og Havre. I Kroen tog man Fedt og andre Varer til Straf for, at to Døtre der havde stjålet to danske Geværer til Tyskerne. Da Artilleriet kom Infanteriet til Hjælp, sagde man: "I kommer da med nogle gode Bøsser!"

Efter Slaget laa man i Bivuak paa Lyrskovhede til Oktober og i Jordbarakker til Februar 1851.

Under en lille Kamp blev en Dag en af Hestene skudt ned. Fra Februar til April laa Lars paa Augustenborg Slot, og han kan endnu recitere en Smædevis om Hertugen der. I April 1852 permitteredes Lars fra Bov, hvorefter han for 22 Mark lejede en Vogn til at køre sig til Randers. Derfra spadserede han de 5 Mil hjem til Hersom.

1914 besøgte han atter Als og mange af de kendte Steder fra sine Krigsdage. Han traf Efterkommere af samme Slægt paa den alsiske Gaard, hvor han var indkvarteret. Sønderjyderne kør-

te ham rundt over hele Als og modtog ham med stor Glæde. Næsten skønnere Oplevelse var det at gæste disse Egne, da han i September 1920 efter Genforeningen igen var dernede.

Fremskridtssind.

Underligt må det være for Lars Andersen at leve under Nutidens Samfundsforhold, ham, der tilbragte sin barndom under Frederik den Sjette, hvis Statsprincip jo var: "Vi alene vide --" Lars fortæller, at mange Børn i hans Tid var saa fattige, at de maatte laane Klæder og Sko ved Konfirmationen. I hans Barndom havde de fattigste kun Tiggerposen at ty til i Nødens Tid - eller Fattighuset! I Skolen bestod Undervisningen mest i at faa "en paa Øret", og den bedste Lærdom fik Lars først ved at læse en Formularbog for Soldater.

De højere Klasser regnede Bønderne saa lidt, at disse f. eks. ofte maatte staa flere Timer paa Amtstuen og vente paa at faa Lov til at betale Skat, ja, maaske blev de endda saa jaget ud og bedt om at komme en anden Dag.

Derfor var Lars naturligvis Venstremand for at kunne medvirke til retfærdigere Kaar for Bondestanden. En Periode i 60-erne var han Medlem af Sogneraadet for Hersom-Klejtrup-Bjergregrav. Engang skulde han til Rigsdagsvalg og havde da aftalt med sin Nabo, at de vilde stemme paa Venstre; men da Naboen saa Hofjægermesteren fra Tjele og andre store Herrer, stemte han paa Højre, hvorimod Lars var trofast.

Allerede Lars' Fader havde været en Fremskridtsmand med Sans for det nye. Han var den første paa Egnen, som gravede en rigtig Brønd med røde Mursten.

I tørre Somre kom Folk da med Tønder og Krukker og hentede Vand i Brønden.

Hvorledes bliver man gammel?

Sin høje Alder skylder Lars frem for alt sit medfødte gode Helbred. Han har ejet fysiske Kræfter som faa. Som 12-aarig kunde han løfte en Kirkeklokke, som ung gaa ind under en Hest og løfte den. Han blev ofte brugt til at føre sindsyge til Viborg, fordi han var baade stærk og besindig. Som 95-aarig kunde han bære en Tønde Korn og selv gaa to-tre Mil. Indtil sit 97. Aar kunde han selv læse Aviser og Bøger. Nu er Synet dog ret svækket.

Lars har heller aldrig ødet sit Helbred ved Overdaadighed. I hans Tid bestod Føden mest af Brød, Byg- og Boghvedegrød samt Kaal. Man kogte Kaal om Lørdagen for en hel Uge. Kaffe fik man kun om Søndagen og kun med et Stykke Kandis til. Kartofler nød man ofte tre Gange om Dagen, men kun med Meldyppelse til - intet Kød eller Flæsk. I de første Tider kogtes Kartoflerne til Svinene, men Folk stjal sig til at spise deraf og vænnede sig derved til dem.

Men først og sidst har "gamle Lars" naaet de 100 ved den legemlige Sundhed, som staar i nøje Forbindelse med aandelig Sundhed. Han har altid været sindslikevægtig, altid tilfreds og glad, altid ivrig efter at hjælpe andre. Selv nu ved de 100 er han rank og frejdig i sin Skikkelse, en egen Fred og Livsglæde lyser over hans Ansigt, et Vidnesbyrd om, at en from og glad Kristen-tro bærer gennem stort og smaat et helt Liv. Det siges, at Lars aldrig har haft en eneste Uven i de 100 Aar. Hans Flid og hans vennesæle Sind har været hans Livs gave - og hans Livs Opgave den at være os unge et smukt Eksempel for vor korte Livsvandel."

Efter 100-aarsdagen skrev Horsens avis bl. a. følgende:

"Hvem kender Oldrup By ved Hundslund? Vistnok de færreste, men det er heller ikke saa underligt, thi Oldrup ligger lidt fra Alfarvej og gemmersin Idyl mellem høje, jyske Banker. Idyl - ja, det kan undertiden være vanskeligt at finde i vor Tid, men Oldrup er en gammel, ægte dansk Landsby og den er idyllisk i sig selv. Vejen snor sig gennem den lille By, forbi hyggelige Bindingsværkshuse, hvor Roserne staar i Flor, forbi veldyrkede Haver med grønne Plæner, og fra Vejens ene Side lyder en Kildes friske, men sagte Rislen som Akkompagnement til Vindes Susen

i Træerne. Staar man paa en Bakke lidt udenfor Byen, har man det herligste danske Landskab med Marker, Skove, Krat, Banker og Dale for sig.

I Gaar vaagnede Oldrup for en dag op ad Ubemærketheden. Det er jo her, den gamle Kriger fra Istedslaget Lars Andersen lever - og hans 100 Aarsdag fik selvfølgelig ikke Lov til at gaa upaaagtet hen. Hele Oldrup festede for ham. Fra næsten hvert Hus smeldede Dannebrog i Sommervinden. Der blev vistnok ikke bestilt ret meget i Byen den Dag - for større er Oldrup jo ikke, end at alle Beboere deltog i en saadan Begivenhed. Der var kun et Sted, hvor der var travlt: hos Lars Andersens Sønesøn Skolelærer Larsen. Han skulde bespise næsten 100 Gæster fra Hobro, Randers, Langaa, Hersom, Skive, Als o. m. a. Steder. Og det var næsten Familie alt sammen. Dagens samlende Midtpunkt, Lars Andersen, sov til Middag for bedre at kunde staa Anstrengelserne igennem, men da han saa spadserede ned til Skolelæreren i sit stiveste Puds med Medaljerne paa Brystet, saa han rask, glad og forventningsfuld ud.

En lille Overraskelse.

Kort før Middag, medens Festlighederne endnu ikke var begyndt, lød der pludselig gjaldende Hornsignaler i Byen, og et lille Detachment Soldater fra Aarhus med Oberstløjtnanterne Larsen og Bay og Kaptajn Beyer i Spidsen red op ad Vejen og gjorde Holdt udenfor Lærer Larsens Hus. Ogsaa Militæret vilde være med til at hylde den gamle Hædersmand og takke ham for hans Indsats i Krigen. Men foruden var Formanden for Artilleriforeningen i Aarhus, Telegrafbestyrer Nielsen, kommet til Stede. Biler og Vogne fyldte Skolens lille Gaard.

Kanonerne, der ikke kom.

Det var ellers Meningen, at et Batteri Kanoner skulde have drønet Hyldestsalut over Egnen - det blev ogsaa kun ved Meningen, thi Kanonerne, som skulde komme fra Aarhus, maatte i Stedet for til Øvelse paa Mols. Naa, der var jo hyldest nok endda til Fødselsdagsbarnet, der var saa rørt over al den Venlighed, der strømmede ham i Møde, at han somme Tider græd.

Skolens Gymnastiksal er lille, men stor nok til Drengene i Oldrup Skole. Paa Væggene hænger Billeder af Dalgas, Niels Fjord, de sønderjydske Piger og af Grundtvig. Salen var pyntet med Grønt og Flag. Oberstløjtnant Larsen talte ved Bordet for Lars Andersen som den modige raske Soldat, der satte sit Liv paa Spil for Danmark, og Kaptajn Beyer holdt en smuk Tale om Slægtskabsfølelsen, som særlig gør sig gældende i Jylland. Senere talte Oberstløjtnant Larsen om den Lykke, det var for en Familie at have en saadan Stamfader at se hen til, en Arbejdsmand med Humør og Sang paa Læben. Og der blev holdt mange flere Taler, før Bordet hævedes.

Hen paa Eftermiddagen blev hele Selskabet fotograferet, og saa skulde gamle Lars hjem for at sove til den officielle Fest i Hundslund Forsamlingshus begynde. Han blev trods Protest kørt hjem i Bil. Han vilde selv være gaaet. Mere træt var han ikke.

Lars vilde gaa til Hundslund.

Og lidt efter drog Militæret igen af By, ogsaa med Hornmusik, og det fik et dundrende Hurra med sig paa Vejen af Beboerne og Gæsterne.

Ved 5-Tiden begyndte man i Biler at sætte Kursen mod Hundslund Forsamlingshus, hvor Hundslund Sogneraad var Vært, Lars Andersen var efter en lille "een paa Øjet" igen paa Benene og han erklærede, at han ville gaa den 2 km lange Vej fra Oldrup til Hundslund. Men naar man er 100 Aar, maa man pænt rette sig efter det, andre mener er det bedste, og Lars, der i 90-aars Alderen gik 2½ Mil, gjorde, hvor nødig han end vilde, Turen til Hundslund i Bil.

Festen i Hundslund Forsamlingshus

skulde begynde Kl. 5 - den begyndte en Time senere, man havde højst regnet med ca. 200 Menne-

sker - der kom over 300, saa det var undskyldeligt, at Festen knap kom til at forløbe helt programmæssigt.

Der var kommet Deputationer til Stede fra Selskabet De Danske Forsvarsbrødre i Horsens og Omegn, der samtidig repræsenterede Vaabenbrødrene her i Byen, og Feltartilleriforeningen for Horsens og Omegn med Fane. Den første Forening var repræsenteret af Næstformanden, Købmand Emil Abildgaard, Motorsagkyndig Carl E. Jørgensen og Repræsentant Edelman, og Feltartilleristforeningen af sin Bestyrelse, Slagter Peter Sørensen, Fængselsbetjent Sørensen, Losseformand Chr. Nielsen, der bar Fanen, Næstformanden, Restauratør Naldahl og Rørmester Chr. Thomsen.

Lars Andersen blev ført til Bords af Købmand Emil Abildgaard og indtog Hæderspladsen ved Siden af to Veteraner fra 1864, Steffen Jensen Holm, Sondrup Mark, og Jens Peter Nielsen, Thorup. De tre gamle Mennesker repræsenterede tilsammen en alder af 275 Aar.

Sogneraadsformand Anton Rasmussen, Oldrup, bød Forsamlingen og især Lars Andersen velkommen. Man sang "I Danmark er jeg født" og "Danmark dejligst Vang og Vænge", hvorefter Sognepræst Kragh, Hundslund, holdt Aftenens Hovedtale og dermed indledede Talernes lange Række. Han opridsede i kønne Ord Rammen om Lars Andersens Liv og Virke, og gjorde Minderne fra 1848, 49-50 og 1864 levende for Tilhørerne. Han udtalte bl. a., at Danskerne havde Gavn og Lære af 1848, der gav dem Mod og Tro, - saa kom 1864, der næsten lammede Folket, men knyttede det nærmere sammen efter Skuffelsen, lærte det at tage sig sammen og se mere nøgternt paa Tingene. Lars Andersen er Repræsentant for 1848, der kom hjem som Sejrherrer og blev hyldet, - de to Veteraner fra 1864, der sidder ved hans side, fik kun liden Tak for deres haabløse Kamp for Fædrelandet, - de maatte luske sig hjem og fik kun Skam og Skændsel for deres Daad. Sluttelig motiverede Pastor Kragh i smukke Vendinger et Hurra for Lars Andersen.

Derefter talte Købmand Abildgaard, Horsens, og hæftede en Erindringsmedalje paa Treaarskrigerens Bryst. Ogsaa fra Feltartilleristforeningen i Horsens og Omegn var der en Medalje, der blev overrakt Lars Andersen af Rørmester Thomsen, Horsens, paa hvis Opfordring Forsamlingen sang "Der er et yndigt Land".

Efter Lars Andersens begravelse bragte Odder Dagblad følgende omtale:

"Det var ikke faa Flag, der i Gaar Eftermiddags vajede paa halv Stang i Hundslund Kommune, da den 100-aarige Veteran fra Treaarskrigen, Dannebrogsmænd Lars Andersen, Sødrup, blev stedt til sit sidste Hvilested paa Hundslund Kirkegaard.

Lars Andersens Kiste var henstillet aaben i Kapellet, for at Venner og Familie, som kom lang Vejs fra, endnu en Gang kunde se den gamle Kæmpes milde Træk.

Ved 2-Tiden blev Laaget skruet paa Kisten og med 5 florumvundne Faner i Spidsen blev Kisten, baaret af Vaabenbrødre, ført ind i Hundslund Kirke, mens det store Følge fulgte efter og fyldte Kirken til sidste Plads. I Følget bemærkede vi Oberstløjtnanterne Larsen og Bay, Aarhus, som repræsenterede Det Jyske Artilleri, og den Afdødes Broder, den 79-aarige Klokketøber Laurids Andersen, Aarhus, samt to af Hundslunds Veteraner fra 64 Jens P. Nielsen og Steffen Holm.

Ved Kisten paraderede Horsens og Omegns Forsvarsbroderforenings, Horsens og Omegns Feltartilleriforenings, D. Y. V. s, Garderforeningen for Odder og Omegns og Odder og Omegns Pionerforenings Faner.

Paa Kisten laa Lars Andersens Sølvkors og en stor, smuk Laurbærkrans fra Kongen; endvidere var der sendt signerede Kranse fra Jysk Artilleri, Præsten og Lærerpersonalet i Hundslund og Sondrup, Hads Herreds sønderjyske Samfund, Venner i Sødrup, Hilsen fra Sønderjylland: H.

Kaad, Majbøl, og P. Jacobsen, Mjang, med Familie (Jacobsen er Sønnesøn af den Mand, hos hvem Lars Andersen var indkvarteret under Krigen), Børnene i Oldrup Skole, Venner i Hersom og Horsens og Omegns Feltartilleriforening.

Pastor Krag talte smukt ud fra Salmen "Den signede Dag" og han fandt at intet bedre end denne Sang rammer det Liv Lars Andersen levede; han byggede paa det kristne Haab om Tro, og han var et Lysets Barn, et Solskinsmenneske. Lars Andersen var et lykkeligt Menneske, han oplevede dog ogsaa Modgang, var med, hvor det gik paa Livet løs, da han drog ud for at være med til at værge vort Land, og han havde den Lykke i 1920 at opleve Genforeningen. De, der som han kæmpede i Treaarskrigen, og de, der kæmpede i 64, har gennem det, at de satte Livet ind for at redde, hvad der var dansk, ligesaavel som Sønderjylland, gennem deres Trofasthed været med til at skabe det, hvorpaa Genforeningen kunde finde Sted. Vi siger Tak, fordi de var rede til paa Kongens Bud at drage ud og sætte Livet ind for at værge vor Sydgrænse. Lars Andersen havde af Naturen et lyst og let Sind, og selv i sine sidste Aar havde han let ved at vinde sig Venner. Det milde Sind og hans Retsindighed prægede ham, han var sand i Tanker og Handling, han var et af de ægte Mennesker, hvis Mildhed og Godhed, man kunde stole paa. Lars Andersen blev aldrig tilovers, men var lige til det sidste til Velsignelse for Børn og Hjem, ja, for Bysbørn og alle, der kendte ham. I Barneaarene havde han lært at sætte sin Lid til ham, der er Lysets Kilde, og det blev han ved med til det sidste. Vi siger Tak til ham som Veteran og for det gode rene Menneskeliv, han levede blandt os, og vi lader Takken gaa videre til Lysets Fader,

Medlemmer af Familien bar Kisten til Graven, hvor Pastor Krag forrettede Jordpaakastelsen.

Lærer Larsen, Oldrup, den afdødes Sønnesøn: Nogle af de sidste Ord Bedstefader udtalte var: "Saa takker vi", og han gentog dem flere Gange. Vi hans Familie siger Tak for alt, hvad han har været for os, hans Minde vil leve i mange Slægtsled. Vi takker ham for det Eksempel, han gav, og fordi vi maatte beholde ham saa længe, ikke mindst de sidste Dage og Dagene i Sommer, da han fyldte 100 Aar, vil faa Betydning for os. Tak til alle, der er mødt her og har vist Deltagelse.

En stor Del af Følget, ialt ca. 125 mennesker samledes derefter til fælles Kaffe

i Forsamlingshuset.

Her blev der sunget forskellige Salmer, ligesom der blev holdt enkelte Taler.

Lærer Larsen, Oldrup, mindedes sin Bedstefader som den alle gerne vilde være i Selskab med, og som var Ven med alle. Han var af de rene, i hans Mund var der aldrig Svig eller Uret, derfor var han ogsaa lykkelig, og derfor nærede han ikke Frygt for Døden. Han havde den sjældne Lykke at se ind bag Forhænget, for faa Aar siden gjorde han det første Gang, og siden skete det mange Gange. "I skulde have set det, jeg har set", sagde han, naar han havde set ind i Guds Rige, og det han saa, fandt han saa herligt, at han ikke kunde finde Ord for det. Bedstefader var en lykkelig Mand i sit Arbejde, og han glædede sig, naar han kunde hjælpe andre. Hans Forbilleder vil vi gerne efterligne, hans Liv var saadan, at Guds Rige er kommet til ham allerede her paa Jorden. Tak for alt, hvad der er gjort for, at Mindekransen, der er knyttet til hans Navn, ikke skal visne.

Den afdødes Søn, Jacob Larsen, Sødrup, takkede for den store Deltagelse.

Lærer Steen, Sødrup: Det hedder "Abraham døde i en god Alderdom", han saa sin Slægt fortsætte og Muligheden for Forjættelsens Opfyldelse. Lars Andersen døde ogsaa i en god Alderdom omgivet af sin Slægt, og de Børn, han var Oldefader til har et tydeligt Billede af ham, det er en Lykke for Slægten at have en saadan patriarkalsk Skikkelse. Han var en nøjsom Mand, der ikke stillede store Krav til det ydre, men fandt sin Glæde hjemme ved Arbejdet. Han var en hjælpsom Mand og en flittig Mand, og han havde Kærlighed til sine Omgivelser. Vi saa op til

ham med Beundring, og kan vi blot faa noget i Retning af hans Liv ind i vort, vil det være til Velsignelse for os.

Pastor Krag slog til lyd for, at man i Hundslund rejste en Genforeningssten, der skal minde om 1920 og om, "hvad Fædrene har kæmpet, Mødrene har grædt". Pastoren ville foreslaa at opstille en Natursten ved Indgangen til Kirkegaarden, og paa Stenen skulde der staa: "Vi er danske og vil vedblive at være danske". "1848-50 og 1864". Helst alle bør være med til at rejse en saadan Sten, og det er ikke store Summer, det drejer sig om, De, der interesserer sig for Sagen, kan melde sig til mig.

Efter endnu en enkelt Udtalelse brød man op, og gik hver til sit."

III. A.

Jacob Larsen

er født d. 7. juni 1859 paa Vejrum mark, Vejrum sogn, og han døde d. 2. februar 1940 i Bjerregrav.

Han blev paa grund af sygdom hjemmedøbt d. 19. juni 1859 og derefter fremstillet i kirken d. 21. august samme aar; faddere var pigen Jacobine Marie Jensen fra Hjorthede, gaardmand Anders Sørensens hustru Ane Pedersdatter fra O. Viskum, møller J. Frederiksen og gaardmand Mads Sørensen fra Vejrum samt ungarl Peder Jacobsen fra Vinkel.

Jacob Larsen blev gift d. 1. november 1882 i Hersom kirke med

Marie Kolbye

Forlovere ved vielsen var gaardmændene Peder Sthyr Kolbye fra Ørris og Lars Andersen fra Mariendal.

Marie Kolbye er født d. 6. september 1859 i Kolbygaard, Ørris i Hersom sogn, som datter af gaardejer Peter Sthyr Kolbye og hustru Inger Marie Sørensdatter, og hun døde d. 20. juli 1943 i Viborg.

Hendes daab fandt sted d. 16. oktober 1859, og faddere var skrædderske og ungpige Christi-



ane Jensen fra Nr. Borup og ungpige Birgitte Sørensen fra Ørris samt tjenestekarlene Mads Christian Sørensen fra Ø. Velling, Søren Sørensen fra Bigum og Niels Christiansen fra Hersom Præstegaard.

Om forældrene og barndomshjemmet har sønnen Lauritz Anton Larsen bl. a. fortalt følgende:

"Far gik i skole i Hersom by ved siden af Hersomgaard, hvor ligeledes mor havde sin skolegang, og de blev da ogsaa konfirmeret samtidig. Skolelæreren hed fra 1860 til 1873 N.R. Dyrberg, og om ham som lærer har jeg nærmest det indtryk, at man var godt tilfreds med ham, men at han desværre var noget drikkældig, hvilket da ogsaa i 1873 førte til hans afskedigelse.

Far havde flere ungdomskammerater, som han vedblev at komme sammen med helt op til sine sidste aar. Der var bl. a. Jens Kistrup i Løvel, hvis hjem laa lidt for nord for Mariendal, Peder Østergaard i Hærup og Anders Hansen, kaldet Hersom, i Hvolris.

Far syntes mest at have arvet sit væsen, saavel som sin legemlige bygning fra sin mor, der ogsaa var en lille vims og dygtig kone med sort haar og mørke øjne. Disse træk gaar igen hos min ældste søster Ane og i nogen grad hos søster Maren. Det mørke haar findes ogsaa hos Niels og Severin, hendes sønnesønner.

Valget med hensyn til hvad far skulle være, var givet. Han var eneste barn og derfor den, der skulle føre haandværket videre og overtage gaarden. Han ville nok gerne have været ud for at se sig om, men det var der ingen tid til. Senere sørgede han dog for, at hans egne børn kom ud.

Far aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Viborg. Han var en lille smidig karl og vist ogsaa baade en dygtig og interesseret soldat. Han omtalte altid senere tjenesten uden særlig kritik og som en interessant og skøn tid, ogsaa helt op til hans sidste aar. Maaske havde han tænkt paa at blive ved militæret, men det kunne der altsaa ikke være tale om. I hans sidste aar var han en tid indlagt paa Odder sygehus, vistnok for noget ischias, og dette ophold samt soldatertjenesten var de eneste perioder, hvori far opholdt sig udenfor hjemmet.

Det var vist først i 1883, at mine forældre fik skøde paa gaarden Mariendal, og i hvert fald var fars forældre flyttet op i aftægtslejligheden, før mor kom til gaarden.

Det syne, som om slægterne her i Mariendal alle har levet et jævnt og virksomt liv, sparsomt og paapasseligt, saa intet gik til spilde, men desuden roligt, gudfrygtigt og agtværdigt, hvorfor de da ogsaa var meget ansete paa deres egn. Disse traditioner fortsattes, da mine forældre kom til. Der blev intet købt, før der var noget at betale med, men ogsaa min far maatte dog gøre laan for at overtage hjemmet. Jeg husker, at renter og afdrag blev nøjagtigt betalt i rette tid. Efterhaanden blev der ogsaa opsparet nogen kapital, saaledes at min far oven i købet kunne hjælpe en fattig mand, hvis der var særlig nød i hans hjem - og der var paa den tid mange fattige hjem med mange børn.

Det var vist nok smedien, der gjorde, at der kunne lægges lidt til side, og at vi havde det økonomisk godt. Landbruget passede min far saa godt som de dygtigste paa den egn, men han var en forsigtig mand, der ikke vovede sig ud i indkøb af nye maskiner o. s. v., før de var gennemprøvede af naboerne. Han var meget akkurat med alt sit arbejde, baade paa værkstedet og ved landbruget; alt havde sin plads, og rent skulle der være.

Far skændte ikke meget paa os, men han taalte heller ikke ret meget, og vi var nærmest bange for ham og havde ikke meget at skulle have sagt. Han holdt nok af os, men det var, som om vi ikke maatte mærke det. Jeg kan ikke huske, at han nogensinde har vist mig kærtegn eller har taget mig paa sine knæ. Derimod har jeg ofte faaet straf, og det var da gerne med ris paa bagdelen. Jeg var den ældste, og han mente vel, at jeg saa ogsaa skulle være den klogeste.

I to perioder var far medlem af sogneraadet samt i flere perioder af skolekommissionen, og i mange aar var han desuden vurderingsmand til ejendomsskyld. Hans interesser spændte vidt, og han udnyttede sin tid godt. Han var interesseret i husflidsarbejde og lavede flere smukke udskæringer i træ, og ogsaa i metal lavede han smaating. Han blev desuden en dygtig husflidsbog-binder uden at have faaet anden undervisning, end hvad han kunne lære ved at læse i en husflidsbog. Ved alt dette vakttes ogsaa min interesse for disse ting, ligesom jeg interesserede mig meget for arbejdet i smedien og paa værkstedet. Paa vinteraftner, og undertiden naar sneen fæg, og stormen hylede, hyggede vi os inde i stuen med mange forskellige arbejder, saaledes ogsaa med at behandle faareuld.

Efterhaanden, som vi børn kom i konfirmationsalderen, fik vi ogsaa selvstændige meninger, men det var sjældent, at i hvert fald jeg vovede mig frem med dem. Far forstod ikke rigtig ungdommen, og han fandt sig ikke tilpas i deres selskab. Vi havde undertiden ungdomsgilde hjemme, og det synes han ikke at have haft noget imod, men han kom dog aldrig ind til os en saadan aften. Det skyldtes maaske ogsaa en vis generthed, der desuden gjorde ham nervøs og urolig. Dettetog til med aarene, og han led sikkert meget derved.

Jeg har nævnt flere tillidshverv, som blev far overdraget, og di se hverv interesserede ham meget. Men ellers undgik han helst at komme med i ledelsen af de nye foretagender. Der blev saaledes oprettet en sparekasse i sognet, og den var far meget interesseret i, og han ville gerne støtte den. For imidlertid at undgaa at komme med i bestyrelsen lod han min broder og jeg (vi var da store drenge) tegne hver en aktie. Det var iøvrigt i de samme aar, at mejerierne begyndte at komme frem. Hidtil havde vi skummet og kærnet hjemme - som alle paa den tid gjorde - og om vinteren havde vi med megen besvær faaet lavet lidt smør, som vi i nogle aar var saa heldige at faa afsat til en rebslager Tostrup i Viborg. Nu oprettedes imidlertid flødemejeriet ude paa Møldrups Hede, og vore Naboer sluttede sig vist alle til her, men far betænkte sig saa længe, at vi først kom med, da der ogsaa var blevet oprettet mejerier i Bjerregrav og Klejtrup.

Det var nu blevet meget bedre at være landmand, men det krævede ogsaa mere, og dette var vel grunden til, at far efter aarhundredeskiftet efterhaanden opgav at smede for andre. Der var jo nu nok at gøre med at passe gaarden. Der var desuden i de sidste aar kun nogle ganske enkelte, som vedblev at komme med et eller andet, som de skulle have repareret, og det meste af dette tog min bedstefader sig af. Bedstefader var jo aftægtsmand paa gaarden, men han havde dog aldrig modtaget nogen aftægt, mens han derimod deltog i alt arbejdet i smedien og paa gaarden. Han tjente en del penge i smedien, saa der var nok til lomme penge, rejser o. s. v. - og en seddel blev der da ogsaa af og til til vi søskende, særlig da vi var blevet voksne. Jeg var hans særlige yndling, og fik vist flest af dem. Det er dog et sprøgsmaal, hvem der var mest glad, giveren eller modtageren. Hos far vankede der ikke mange lomme penge, men vi blev her vænnet til at spare dem og sætte dem i sparekassen - en god vane.

Far følte sig tidligt gammel, og dette var vel ogsaa medvirkende til, at han trak sig tilbage, da han var naaet lidt over de halvtreds. Anderledes var det med bedstefar, han var endnu ung af sind og blev aldrig gammel, skønt han naaede at runde de hundrede aar.

Allerede, medens jeg gik i skole, kunne far tale om, at det var nok klogt at sælge gaarden. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men da han solgte den i 1911, var det sikkert i den tro, at der ville komme daarligere tider. Vi havde dengang ret gode tider for landbruget, og far havde lagt saa meget til side, at han vel nok havde ca. 30.000 kr., da gaarden var solgt, og dette beløb var saa stort, at man den gang nok kunne regne med, at det var nok til at sikre deres alder dom.

Det var meget imod min vilje, at gaarden solgtes. Jeg havde haabet, at en af mine søskende

kunne have overtaget den, saaledes at den kunne være blevet i slægten. Men far syntes ikke, at nogen af dem kunne overtage den uden at komme til at stifte for stor en gæld. De fik dog alle efterhaanden hver sin gaard, og saaledes kunne vel en af dem lige saa godt have faaet Mariendal.

Efter at gaarden var blevet solgt, flyttede mine forældre og bedstefar til Lindum, hvor de lejede sig ind i et hus. I september 1913 flyttede de imidlertid til Oldrup i Hundslund sogn, hvor de havde købt en lille ejendom paa ca. 3 tdr. land. Her holdt de 2 køer og nogle svin, og et fritliggende hønsehus blev omdannet til smedie og værksted.

Her fik de nogle gode aar, og her var nok at virke med for dem alle. Bedstefar stod atter foran essen og nynnede de sange og viser, som han plejede, naar han rigtig var i sit es, og naboerne opdagede ham snart og kom med deres smaating, som han ordnede for dem. Far og mor fandt sig ogsaa godt til rette i disse nye omgivelser, og de fik sig en vennekreds af gode naboer.

Som aarene gik, og mine forældre ældedes, blev far mere omsorgsfuld overfor mor, der vel nok var den, som aarene tog mest paa. Han lærte at malke køer, for at hun skulle være fri, han vaskede storvask for hende og hjalp hende med alt husligt arbejde, hvilket vel dengang var helt ukendt i Hersom. Efterhaanden blev det dog for meget for dem, og de sidste aar bortforpagtede de jorden.

Far var bange for, at mor skulle dø før ham, men han var ogsaa bekymret for det omvendte, for han mente ikke, at mor ville være i stand til at klare sig alene. For ham ville det ogsaa blive svært, om han skulle indrette sig hos andre. Han spekulerede endvidere paa, hvordan deres pengesager bedst kunne ordnes, saaledes at det var betryggende under alle forhold, og han var nær ved at have købt sig en livrente for sin kapital.

Henimod slutningen af 1930'erne begyndte far at længes efter sin hjemegn, noget som vi aldrig før havde mærket. I september 1939 solgte han ejendommen og købte et hus i Bjerregrav, der var bygget paa jord fra Anneksgaarden, hvor hans bedsteforældre havde boet, og hvor hans far var født. I aarene forud havde far klaget over gigt og andre skrøbeligheder, men dette var nu som blæst væk. Han rejste til Viborg og andre gamle kendte steder og nød tilværelsen med sine minder. For mor var det derimod ikke nogen forandring til det bedre. Hun skulle blive hjemme ved huset, og hun savnede sine venner i Oldrup og os i skolen, som hun ellers jævnligt havde kunnet komme og faa en passiar med. Her i Bjerregrav havde hun ganske vist sin broder Kristian og dennes hustru, men det var ogsaa omtrent de eneste, som hun kom sammen med.

Vinteren 1940 var en af de tre strenge. Det var koldt i de dage, og det var meget smaat med varme i stuen. Flere havde sagt til far, at han skulle fyre noget bedre, men det blev ikke anderledes - de frøs. Far spiste meget lidt, og han var blevet noget mager. Alligevel stod han ude i vinterkulden uden frakke og savede brænde og frøs. I kakkellovnen kom der kun lidt, og det var ikke underligt, at han blev syg og maatte i seng - i øvrigt uden nogen særlig paaviselig sygdom. Først om fredagen gav han tilladelse til at hente lægen, men bagefter var han dog tilfreds med, at denne havde været der. Lægen var imidlertid klar over, at der intet var at gøre, og dødsattesten lød paa lungebetændelse.

Om torsdagen havde pastor Sandbæk været hos far og mor og taget dem begge til alters. Derom sagde pastor Sandbæk senere, at han havde været glad for denne dag i deres hjem. Far havde været helt med i den hellige handling, og han havde selv udtalt indstiftelsesordene sammen med præsten. Han kunne det hele rituel, sagde pastor Sandbæk. Præsten sørgede desuden for, at lærer Mogensen blev underrettet om fars tilstand, men da denne næste dag kom derved, var far død.

Lørdag den 10. februar 1940 skulle far begraves. Der var i ugens løb faldet meget sne, men fra Viborg og syd paa var vejene dog ryddede, saaledes at vi kunne køre igennem. Ogsaa fra

Viborg til Bjerregrav var der ryddet for sne, men derfra ad sognevejen "Nedervejen" til Hersom var der meget sne, som man straks fra morgenstunden gik i gang med at rydde væk. Det lykkedes, men det var et besværligt og anerkendelsesværdigt stykke arbejde, der blev udført, for at min fars kiste kunne naa frem til Mariendals gravsted paa Hersom kirkegaard - efter fars eget ønske. Her ligger ogsaa hans mor og vores lillesøster Laura begravet, men endnu var der saa meget plads, at far og mor ogsaa kunne stædes til hvile i gravstedet.

Paa grund af den strenge vinter udeblev en del af familien fra begravelsen. Efter denne var der dog samlet ca. 60 mennesker til mindesamvær i forsamlingshuset, hvor der blev sagt mange kønne ord om far. "

Efter begravelsen bragte et af de lokale blade følgende omtale:

"Husejer Jacob Larsen, Bjerregrav, blev begravet fra Hersom kirke. Efter salmen: "At sige verden ret farvel" talte pastor Sandbæk ud fra Esajas 46., vers 4, og udtalte bl. a. :

- Der findes en gaade, der spørger: Hvad er det, alle gerne vil blive og ingen gerne vil være? og det er vel ikke svært for os at blive klar over, at svaret er ordet "Gammel". Alle ønsker vi at blive gamle, fordi vi hader døden. Og alle ved vi, at det dog mest gaar efter salmens ord, at om man naar den alder som nu Jacob Larsen, de fire snese, saa stemmer det dog mest, at "om firsindstyve en kæmpe naar, des mere han har at døje". Faa slipper saa let over alderens byrde, som Jacob Larsen slap det. Det er ikke mange, det bliver beskaaret i 80-aars alderen sammen med sin hustru at drage til det sted, hvor de hørte hjemme. Han drog hertil for at leve sine sidste aar her og for at dø her.

Da jeg for et par dage siden før Jacob Larsens død, efter god gammel krist. skik, blev kaldt til ham for at give ham den hellige nadver, og da vor herre Jesus Kristus selv var tilstede, fordi han har lovet os at være, hvor to eller tre er forsamlede i hans navn, da oplevede jeg det igen, hvilken gave vor kirkes gamle ord er, ordene fra alterens sakramente, ordene fra Luthers forklaringer, dem, man ikke kan undgaa at kunne uden ad ind i sin alderdom, om man har været, hvor de lød. Er vi der? at gud med os kan gøre det under, at disse gamle ord ikke bare bliver sætninger, vi kan udenad, men at det under sker, som gud kan lade ske, at vi hører ham tale gennem dem.

Gud hjælpe os til at være, hvor han bærer. Han hjælper jer til det, som hørte til Jacob Larsens slægt. Han hjælpe os alle til at høre hans ord, at vi ikke skal gaa herfra i en falsk tro, en tro paa os selv, men i den tro, som kommer til orde i en kendt salme, de der ved, at vi er i det dybe, set med den hellige guds øjne, men som ogsaa ved om Jesu Kristi gerning og det haab, han tændte mellem os.

Ved graven rettede den døde søn, lærer Larsen, Oldrup, en tak til følget. Ved en sammenkomst i forsamlingshuset talte lærer Larsen, gaardejer A. Hansen og forhenværende amtsraadsmedlem R.P. Rasmussen, Oldrup, rentier Jørgen Pedersen, Bjerregrav, og købmand Therkildsen, Hvolris, der alle talte om den retskaffenhed og samvittighedsfuldhed, der prægede Jacob Larsens hele færden og liv. "

Sønnen Lauritz Anton Larsen fortæller derefter i sine erindringer bl. a. følgende om sin mor:

"Navnet Marie fik mor efter sin bedstemor Eva Marie, men morfar ønskede blot ikke, at mor ogsaa skulle have navnet Eva.

Som den ældste af en stor børneflokk har mor maattet tage sig meget af de yngre søskende, ligesom hun har været nødt til at deltage i de mange opgaver i hjemmet. Derigennem blev hun velskikket til selv at overtage et hjems mange pligter og opgaver, hvilket skete, da hun som 23-aarig flyttede ind paa Mariendal.

Det er en vanskelig opgave at skulle fortælle om mor paa en saadan maade, at der kan blive et billede ud af det, der fuldentd dækker det, som hun var, og som hun blev for os børn og for alle, der kom i vort hjem. "Moders navn er en himmelsk lyd", og det maa behandles med nænsomhed. Hun gjorde selv saa lidt for at hævde sig, men indstillede sig efter de tilskikkelser, hun kom ud for. Det, der gjorde hende ondt, bar hun stille for sig selv. Det samme har jeg mødt hos alle hendes søskende, herlige mennesker i al deres færd.

Som ung kone i et hjem med en ældre dygtig svigermor, der vel helst saa, at de skikke og forhold, som hun var vant til, blev bevarede, kom mor sikkert ud for store vanskeligheder, og hendes stilling blev, efter hvad andre har fortalt, mest lig tjenestepigens i de første aar. Det er dog vanskeligt at dømme nogen i dette forhold, da saadant ofte opstaar de ældre og yngre imellem.

For os søskende blev mor den gode opofrende mor, der aldrig skaanede sig selv, men altid søgte at gøre det godt for os. Mild og venlig var hun mod alle, og hun havde altid et smil at give. I stilhed hjalp hun ogsaa en og anden, som trængte til hjælp, af de midler, som hun havde indenfor sit omraade. Hun passede sit hus med omhu, og der maatte intet gaa til spilde. Med hensyn til sig selv stillede hun meget smaa fordringer, og efterhaanden som vi søskende forlod hjemmet, længtes hun kun efter, at vi atter skulle komme hjem, og hun modtog os altid med glæde og venlighed.

Naar mor sad ved rokken, skete det, at hun nynnede paa Aakjærs "Moders gamle rok", og saa havde hun vist en af sine bedste timer. Jeg husker ogsaa en vinterdag, hvor vi sad i sovekammeret - her tyede vi nemlig gerne ind, naar det var rigtig streng vinter, idet der her var læ fra gaarden - at hun fortalte om "Fadervor". Engang, da vi havde besøgt Jens Sørensens (Jens Jensens) fra Ørris, og de havde rejst sig for at gaa, kom de til at tale om religion og om gud. Jeg husker ikke helt, hvordan det faldt, men far sagde noget om, at det burde de vist tale noget mere om. - Det var et omraade, som sjældent blev berørt, men som alligevel var i deres tanker. I de sidste aar lyttede far og mor altid til radiogudstjenesterne, og de lod sig ikke forstyrre, selv om en af os kom ind i stuen. De hørte blot efter og sang med paa salmerne. Ligesom min bedstefar læste de ogsaa ofte i salmebogen, og mor læste desuden i sin huspostil, en stor bog, som jeg nu har skænket til biblioteket.

Mor interesserede sig en hel del for kongefamilien, hvis indbyrdes slægtsskab hun kunne udenad. Dette var ogsaa ofte samtaleemnet paa stille vinterdage, naar hun sad ved spinderokken, og pigen samt senere vi børn haandterede karterne eller tilssede (det vil sige at plukke ulden fra hinanden, saaledes at den var lettere at karte). Til andre tider var det strikkepindene, der føjede maskerne sammen til trøjer, strømper m.m. Mor fortalte ogsaa paa saadanne aftner om, hvordan hun som ung trak med kreaturerne den lange vej til heden, velnok mindst 2-3 kilometer. Saa havde hun tøjret over armen, saaledes at hun kunne udnytte tiden med at strikke, hvilket hun fortsatte med hele den lange dag, indtil kreaturerne igen skulle hjem om aftenen.

Mor, der meget sjældent skændte paa os, har ogsaa fortalt om vor familie, baade nær og fjern, men det husker jeg saa lidt af, da det jo først senere fangede min interesse.

Mor havde en god og sund forstand, omend hendes evner vel ikke var saa store som fars, men hun brugte "sit pund" med ansvar og god vilje. Det var derfor saa trist, at hendes aands-evner i hendes sidste aar efterhaanden sløredes. Det var nok allerede begyndt i Oldrup, og det var maaske en af fars aarsager til ængstelse for og omhu med hende. Særlig klart viste det sig efter fars død, da mor slet ikke kunne administrere sine egne sager, hvorfor hun maatte flytte til børnene. Det blev først Maren, der i 1940 tog mor med hjem til Paderup ved Randers. Det gik imidlertid stadig tilbage, men mor kunne dog færdes baade ude og inde. I januar 1941 kom

mor til os i Oldrup, og hun var meget glad for her igen at træffe sammen med mennesker, som hun kendte og holdt af - gamle venner. En tid var mor atter hos Maren, der da boede i Erslev ved Hadsten, og i marts 1943 hentede Marie saa mor til Viborg. Her fik hun en hjerneblødning, og hun kunne derefter ikke selv spise. Der kom endnu en hjerneblødning, og om aftenen d. 19. juli 1943 skrev Marie 3 breve om mors tilstand, bl. a. til moster Katrine i Aalborg. Næste morgen var min svoger Anton Hansen staaet tidligt op for at køre efter tørv; klokken var da 3. Marie saa mor vende sig i sengen, og da der lidt efter hørtes en underlig lyd, skyndte hun sig hen til mor. Der kom lidt slim og blod fra hendes mund og næse, men hun laa ganske stille og hørte ikke, at der blev talt til hende. Aandedrættet blev svagere og svagere, og ca. 15. min. efter var mor sovet ind, ganske stille.

Hendes kiste førtes til Hersom, hvor den blev henstillet i vaabehuset indtil begravelsesdagen. Foruden os søskende og en del andre familiemedlemmer mødte der flere af mors gamle venner op, og efter begravelsen samledes vi i skolen hos lærer P. Mogensen, der havde været fars og mors trofaste raadgiver og hjælper paa saa mange maader, mens de boede i Bjerregrav."

III. A. 1.

Lauritz Anton Larsen

er født d. 20. august 1883 i Mariendal, Hersom sogn.

Han blev døbt d. 23. september 1883; gaardmand Niels Kristensens hustru Marie fra Hvorum bar ham, gaardmand Niels Andersen Bundgaards hustru Kristiane fra Stubbegaard stod hos, og faddere var gaardmændene Peder Sthyr Kolbye fra Ørris, Hans Christian Jensen fra Hvolrisgaard og Lars Andersen fra Mariendal.

Lauritz Anton Larsen blev d. 20. august 1906 først borgerlig viet og derefter kirkeviet i henholdsvis Skerpinggaard og Klim frimenighedskirke til



Katrine Sørensdatter Vestergaard

Forlovere ved vielsen var gaardejer Søren J. Vestergaard fra Vust og købmand A. Thorhauge fra Ranum.

Katrine Sørensdatter Vestergaard er født d. 22. marts 1881 i Vestergaard, Vust sogn, som datter af gaardejer Søren Kristian Kristensen Vestergaard og hustru Larsine Otteline Jørgensen, og hun døde d. 16. juli 1962 i Jels og blev begravet d. 19. juli.

Hendes daab fandt sted d. 18. april 1881, og faddere var forældrene samt gaardmand Niels Jakobsen, forpagter Steffen Kr. Nielsen og husmand Jens P. Breum, alle fra Holme i Vust sogn. Bosat: Jels.

Lauritz Anton Larsen gik i skole i Hersom og dimitteredes i 1905 fra Ranum seminarium. I 2 aar var han hjælpelærer i Manstrup, en tid virkede han som andenlærer i Stenum, og efter i 3 aar at have virket som enelærer i Tømmerby blev han i 1911 kaldet til lærer ved Oldrup skole, hvor han virkede indtil 1943, da han tog sin afsked med pension og flyttede til Jels. -

Lauritz Anton Larsen har igennem mange aar brugt en stor del af sin fritid paa slægtsforskning og har foretaget en overordentlig betydningsfuld indsamling af oplysninger om sin slægt.

Katrine Sørensdatter Vestergaard lærte efter skolegangen husgerning og tjente 2 aar i forskellige landbohjem paa Kertemindeegnen. I sommeren 1901 var hun elev paa Vestbirk højskole, og samme aar fik hun plads i huset hos sin ældste søster, der var gift med købmand Thorhaug i Ranum, som foruden købmandsforretningen ogsaa drev et pensionat for seminarister.

Ved Katrine Sørensdatter Vestergaards død skrev avisen følgende:

" Fru Kathrine S. Larsen, født Vestergaard, Jels, er i gaar død efter lang tids svær sygdom.

Fru Larsen stammer fra Vust i Thy og blev i 1906 gift med lærer L. A. Larsen. Ægteparret var gennem en aarrække førstelærer ved Oldrup skole i Hundslund kommune. Fru Larsen efterlader foruden sin mand fem børn, en søn og fire døtre. Sønnen, Ejner, er læge i Frederikssund, Kristine er gift med gaardejer A. Vestergaard, Jels, Ida er gift med gaardejer Th. Fredsted, Jels, Laura gift med repræsentant Mikkelsen, Kolind, og Signe er enke efter førstelærer Mogens, Grauballe. Fru Kathrine Larsen blev 81 aar gammel. Hun var det samlende midtpunkt derhjemme for børn, børnebørn og oldebørn. Fru Larsen har i mange aar været plaget af gigt, saa al færden uden for hjemmet var besværlig. Hun har med stor taalmodighed baaret sin modgang med godt humør, trofast plejet af sin mand til det sidste. De sidste aar har fru Larsen tillige været angrebet af en svær sygdom, som nu til slut medførte døden, og i disse aar har fru Larsen med stor taalmodighed holdt sig i gang til det sidste."

Efter jordefærden bragte avisen følgende:

" Under stor deltagelse blev fru Kathrine S. Larsen, gift med pens. lærer L. A. Larsen, Jels, torsdag eftermiddag ført til hvile paa Jels kirkegaard. I kirken sang man "Jeg saa ham som barn", og pastor M. Friis, Jels, holdt derefter en meget personlig præget tale om den afdøde, idet han gik ud fra ordene i den 68. salme, hvor salmedigteren siger: "Lovet være Herren! Fra dag til dag bærer han vore byrder, Gud er vor Frelse."

Pastor Friis sagde bl. a. : Gennem de femten aar, jeg har kendt fru Larsen, har jeg erfaret, at fru Larsen hørte til dem, der i særlig grad fik livets svære byrder at bære. De kunne knuge hende, og gjorde det især i de sidste aar. Det kunne hændes, at hun spurgte: Hvorfor skal jeg dog lide saaledes? Men vi fandt oftest frem til, at naar Gud lod saadanne byrder hvile paa et menneske, saa har dette menneske en opgave overfor andre, som han lader løse, saa længe han lader os leve. Gud har kunnet lade én glæde et eller andet menneske, selv længe efter at man egentlig var færdig til at sige farvel. - Men Herren bærer byrderne fra dag til dag, og fru Larsen vidste, hvor hun skulle hente den nødvendige styrke. Hun søgte sin i kirken saa længe hun var i stand til at komme her. Det var beundringsværdigt, som hun med sine skrøbeligheder holdt ud i kirken og var her for at finde Gud i kirkens fællesskab. - Det bør andre, der har sundhed og kræfter i behold søge at efterleve. Saa ville dagens byrder blive lettere at bære gennem det store fællesskab.

Hun efterlader sig et smukt minde for sine kære gennem det lange liv, hun levede blandt jer, og gav jer styrke gennem de mange aar. - Nu lægges savnets byrder paa de efterladedes skuldre.

Ved graven takkede sønnen, læge Einar Larsen. I en smuk tale for sin mor tolkede han børnenes tak.

I et efterfølgende mindesamvær paa Landbohjemmet blev holdt flere taler."

III. A. 1. a.

Ejnar Vestergaard Larsen

er født d. 19. september 1907 i Manstrup, Bejstrup sogn.

Han blev gift d. 25. januar 1936 i København med

Zetna Larsen

der er født d. 28. februar 1905 i København som datter af skræddermester Niels Larsen og hustru Rønne Hansen.

Bosat: Jernbanegade 44, Frederikssund.

Ejnar Vestergaard Larsen gik i skole i Oldrup og havde samtidig forskellige sommerpladser paa landet. Efter konfirmationen tjente han som landbrugsmedhjælper 1 aar i Oldrup samt 1 aar i Manstrup, og i 1923 blev han indskrevet paa Odder private realskole, hvor han i 1925 bestod paaeliminaereksamen. I 1927 tog han studentereksamen fra Høng eksamenskursus, og i 1936 dimitteredes han som cand. med. fra Københavns Universitet. Fra 1936 til 1938 var han kandidat ved Amtssygehuset i Næstved, og efter at have været reservelæge ved Amtssygehuset i Brørup i 1 aar samt ved Amtssygehuset i Frederikssund i 4 aar slog han sig i 1943 ned som praktiserende læge i Frederikssund.

Zetna Larsen er beskæftiget som prokurist.

III. A. 1. a. 1)

Jonna Vestergaard Larsen

er født d. 16. oktober 1941 i Frederikssund.

Hun bestod studentereksamen i Hillerød i 1961 og læser nu til læge.

III. A. 1. a. 2)

Bente Vestergaard Larsen

er født d. 6. juli 1945 i Frederikssund.

Hun kom i 1961 paa Hillerød gymnasium.

III. A. 1. b.

Kirstine Vestergaard Larsen

er født d. 8. juli 1909 i Tømmerby, Tolstrup sogn.

Hun blev gift d. 8. juli 1929 i Hundslund med

Anker Juhl Vestergaard

der er født d. 3. april 1905 i Uggeløse paa Sjælland som søn af gaardejer Niels Vestergaard og hustru Bertha Nielsen.

Bosat: Højvang pr. Jels.

Kirstine Vestergaard Larsen gik i skole i Oldrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente i Harte, Gylling og Jels, ligesom hun gennemgik et husholdningskursus. Hun er desuden blevet delingsføreruddannet paa Uldum højskole og har bestaaet eksamen i orgelspil fra Gedved seminarium.

Anker Juhl Vestergaard gik i skole paa Alrø i Horsens fjord. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. i Oldrup og i Skodborg, afbrudt af militærtjeneste ved Dragonerne i Aarhus 1925 og af et ophold paa Uldum højskole. I 1929 overtog han i Jels 16 ha jord, hvorpaa han opførte sin nuhavende gaard. Han har her siden ca. 1938 haft svineavlscener. - Anker Juhl

Vestergaard har været medlem af bestyrelsen for flere af egnens foreninger og bl. a. i ca. 20 aar virket som kasserer for Andelsmejeriet.

III. A. 1. b. 1)

Grete Vestergaard

er født d. 7. maj 1930 i Jels.

Hun blev gift d. 4. april 1950 i Jels med

Aage Nygaard Nielsen

der er født d. 15. juli 1927 i Brenderup Fyn som søn af gaardejer Chresten Madsen Nielsen og hustru Louise Kirstine Nygaard.

Bosat: Aarø pr. Aarø Sund.

Grete Vestergaard gik i privat friskole og var desuden elev paa Vesterlund ungdomsskole. Hun lærte husgerning i forskellige pladser paa Fyn samt paa Bornholm og var en tid økonoma paa et gartneri paa Fyn. En sommer gennemgik hun delingsførerruddannelse paa Frederiksborg højskole, hvorefter hun har undervist i gymnastik.

Aage Nygaard Nielsen var efter skolegangen elev paa Glamsbjerg efterskole og havde desuden ophold paa Korinth og Dalum landbrugsskoler samt paa Rødding højskole, afbrudt af arbejde ved landbruget. Fra 1951 til 1954 var han forpagter af sit fødehjem, hvorefter han overtog en ejendom paa Aarø, som han drev samtidig med, at han de første 2 aar var svinekontrollassistent. I 1962 købte han desuden en naboejendom, og han driver nu begge gaarde under et.

III. A. 1. b. 1) a)

Kirsten Nygaard Nielsen

er født d. 19. september 1950 i Ollerup.

III. A. 1. b. 1) b)

Bente Nygaard Nielsen

er født d. 26. marts 1952 i Brenderup Fyn.

III. A. 1. b. 1) c)

Flemming Nygaard Nielsen

er født d. 25. april 1955 paa Aarø, Øsby sogn.

III. A. 1. b. 1) d)

Hanne Nygaard Nielsen

er født d. 31. juli 1956 paa Aarø.

III. A. 1. b. 1) e)

Lars Nygaard Nielsen

er født d. 18. maj 1958 paa Haderslev sygehus.

III. A. 1. b. 1) f)

Merete Nygaard Nielsen

er født d. 21. juli 1960 paa Aarø.

III. A. 1. b. 1) g)

Leif Nygaard Nielsen

er født d. 24. februar 1962 paa Haderslev sygehus.

III. A. 1. b. 2)

Bent Juul Vestergaard

er født d. 19. maj 1932 i Jels.

Han blev gift d. 10. november 1956 i Hunderup med

Edith Hansen

der er født d. 16. september 1933 i Sejstrup, Hunderup sogn, som datter af gaardejer Hjalmar Hansen og hustru Anna Boel.

Bosat: Sofiedal pr. Faarhus.

Bent Juul Vestergaard gik i skole i Jels og var desuden vinteren 1946-1947 elev paa Vesterlund ungdomsskole. En tid arbejdede han ved landbruget hjemme, afbrudt af en plads af 2 aars varighed i Københoved, og vinteren 1952-1953 havde han et ophold paa Engelsholm højskole. Sin værnepligt aftjente han ved 2. regiment i Odense samt i Haderslev, vinteren 1955-1956 besøgte han Kærgaard landbrugsskole, og efter at have tjent 3 maaneder i Vilstev købte han sin nuhavende ejendom i Sofiedal.

Edith Hansen gik i skole i Sejstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. ½ aar paa Ravnsøgaard samt 1 aar i Rødding. En tid var hun servitrice paa hotel Munken i Ribe, vinteren 1952-1953 besøgte hun Engelsholm højskole, og hun var derefter husassistent samme sted i 1 aar samt paa Kærgaard landbrugsskole i 2 aar, afbrudt af et ophold hjemme.

III. A. 1. b. 2) a)

Bodil Vestergaard

er født d. 3. oktober 1957 i Sofiedal, Tinglev sogn.

III. A. 1. b. 2) b)

Erik Vestergaard

er født d. 4. januar 1960 i Sofiedal, og han døde d. 12. januar samme aar.

III. A. 1. b. 2) c)

Eva Vestergaard

er født d. 10. december 1960 i Sofiedal.

III. A. 1. b. 3)

Inger Vestergaard

er født d. 28. november 1933 i Jels.

Hun blev gift d. 20. november 1954 i Jels med

Frits Villy Jacobsen

der er født d. 13. februar 1928 i Vejrum som søn af gaardejer Jens Chr. Jacobsen og hustru Karen Andersen Brusén.

Bosat: Oksenvad pr. Sommersted.

Inger Vestergaard gik i skole i Jels og var desuden elev paa Vesterlund ungdomsskole. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftemaalet, bl. a. i Askov, afbrudt af et ophold paa Vestbirk højskole.

Frits Villy Jacobsen er uddannet ved landbruget og har været elev paa Høng højskole samt

paa Lægaard landbrugsskole. I 1949 aftjente han sin værnepligt ved 2. regiment, og i 1954 overtog han sin nuhavende ejendom paa Oksenvad mark.

III. A. 1. b. 3) a)

Arne Jacobsen

er født d. 9. april 1956 i Oksenvad.

III. A. 1. b. 3) b)

Finn Jacobsen

er født d. 21. juli 1958 paa Haderslev sygehus..

III. A. 1. b. 3) c)

Birgit Jacobsen

er født d. 28. juni 1963 paa Haderslev sygehus.

III. A. 1. b. 4)

Niels Vestergaard

er født d. 1. februar 1936 i Jels.

Bosat: Niels Ebbesens vej 16, København V.

Niels Vestergaard gik i skole i Jels, og var desuden vinteren 1951-1952 elev paa Vesterlund ungdomsskole. Han lærte landbruget og havde forskellige pladser ved dette. Vinteren 1955-1956 besøgte han Uldum højskole, fra 1956 til 1957 aftjente han sin værnepligt ved 2. regiment i Haderslev, vinteren 1959-1960 gennemgik han et kursus paa Kærgaard landbrugsskole sluttende med svine- og kokontrolleksamen, og vinteren 1960-1961 var han elev paa Askov højskole. Han virkede derefter som bestyrer paa Kærgaard landbrugsskole, i 1963 gennemgik han her et forberedelseskursus inden optagelsesprøven til Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, og samme aar begyndte han studierne her.

III. A. 1. b. 5)

Erik Vestergaard

er født d. 24. april 1937 i Jels.

Bosat: Fountain City, Wisconsin, U.S.A.

Erik Vestergaard gik i skole i Jels og var desuden vinteren 1952-1953 elev paa Vesterlund ungdomsskole. Han lærte landbruget i forskellige pladser og aftjente fra 1957 til 1958 sin værnepligt paa flyvestation Karup. I 6 måneder havde han plads i England, vinteren 1958-1959 besøgte han Danebod højskole samt vinteren 1959-1960 Askov højskole, og vinteren 1960-1961 havde han et ophold paa Graasten landbrugsskole, der afsluttedes med svine- og kokontrolleksamen. Han arbejder nu ved landbruget i U. S. A.

III. A. 1. b. 6)

Kirsten Vestergaard

er født d. 17. juli 1938 i Jels.

Hun blev gift d. 18. november 1961 i Tinglev med

Morten Kristian Gundersen

der er født d. 20. februar 1934 i Tinglev som søn af Nis Gundesen og hustru Inge Jürgensen.

Bosat: Sofiedal pr. Faarhus.

Kirsten Vestergaard gik i skole i Jels og var desuden elev paa Vesterlund ungdomsskole. Hun lærte husgerning og tjente bl. a. i Hjerting samt paa Uldum højskole. Sommeren 1959 besøgte hun Ry højskole, og efter en tid i huset i Norge havde hun indtil giftermålet plads paa et pensionat i Padborg.

Morten Kristian Gundesen er uddannet ved landbruget og driver nu en gaard i Sofiedal.

III. A. 1. b. 6) a)

Ole Gundesen

er født d. 24. marts 1962 i Sofiedal, Tinglev sogn.

III. A. 1. b. 6) b)

Lis Gundesen

er født d. 9. juni 1963 i Sofiedal.

III. A. 1. b. 7)

Ejnar Larsen Vestergaard

er født d. 5. februar 1940 i Jels.

Han gik i skole i Jels og var desuden vinteren 1955-1956 elev paa Vesterlund ungdomsskole. Derefter lærte han landbruget i forskellige pladser, fra 1959 til 1960 aftjente han sin værnepligt ved 2. regiment i Haderslev, vinteren 1960-1961 søgte han Rønshoved højskole, og efter at have været hjemme en tid tjente han ½ aar i England. Vinteren 1962-1963 var han elev paa Kærgaard landbrugsskole.

III. A. 1. b. 8)

Aksel Vestergaard

er født d. 20. november 1942 i Jels, og han døde d. 24. april 1950 paa Gram sygehus.

III. A. 1. b. 9)

Frode Vestergaard

er født d. 20. november 1942 i Jels.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper hjemme.

III. A. 1. b. 10)

Knud Vestergaard

er født d. 29. december 1947 i Jels.

III. A. 1. b. 11)

Jørn Vestergaard

er født d. 29. december 1947 i Jels.

Begge tvillinger er beskæftiget ved landbruget.

III. A. 1. c.

Signe Vestergaard Larsen

er født d. 3. september 1911 i Oldrup, Hundslund sogn.

Hun blev gift d. 27. december 1934 i Hundslund med

Poul Jensen Mogensen

Han er født d. 26. maj 1908 i Hvorslev som søn af snedker Jens Mogensen og hustru Anna Jensen, og han døde d. 2. oktober 1958 i Grauballe, Svostrup sogn, og blev begravet d. 8. oktober.

Bosat: Grauballe.

Signe Vestergaard Larsen gik i skole i Oldrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente i Oldrup samt i Aagaard. Sommeren 1930 gennemgik hun delingsførerruddannelse paa Rødding højskole, og hun var derefter paa Snoghøj. Fra 1931 og intil giftermålet virkede hun paa Mellerup børnehjem.

Poul Jensen Mogensen gik i skole i Hvorslev. Han udlærtes som tømrer, men begyndte derefter at læse paa Skaarup seminarium, hvorfra han i 1931 dimitteredes. Han var derpaa lærer 2 aar i Assens samt 5 aar ved Mellerup friskole, hvorefter han i 1939 blev kaldet til lærer i Hersom. Her havde han ansættelse i 12 aar, indtil han i 1951 flyttede til Grauballe, hvor han virkede indtil sin død.

Ved Poul Jensen Mogensens død skrev avisen følgende:

" Tidligere førstelærer ved Hersom skole Poul Jensen Mogensen, Grauballe skole, døde i aftes pludselig paa Kjellerup sygehus, 50 aar gammel.

Han blev kort efter at have taget lærereksamen gift og fik sit første embede i Mellerup friskole i Randers, hvorfra han kom til Hersom. Baade Poul Mogensen og hans kone, der er lærerdatter, faldt godt til blandt beboerne i Hersom sogn, og de blev meget afholdte af eleverne og deres forældre. Lærer Mogensen besad en egen evne til at undervise børnene, og alle i skoledistriktet beklagede, da han efter 12 aars virke flyttede til Grauballe, hvor han og hans familie har boet de sidste 7-8 aar.

Foruden sin hustru efterlader han sig 3 børn. En datter er gift og arbejder som sygeplejerske i Ballerup; en anden datter bor hjemme og den yngste, en søn paa 12 aar gaar i skole i Silkeborg. "

III. A. 1. c. 1)

Anna Kathrine Mogensen

er født d. 12. december 1935 i Mellerup.

Hun blev gift d. 7. juni 1958 i Svostrup med

Gunnar Skjoldgaard Jensen

der er født d. 20. juli 1926 i Vellerup paa Sjælland som søn af arbejdsmand Knud Jensen og hustru Karen Boline Knudsen.

Bosat: Skovvej 44, Ballerup.

Anna Kathrine Mogensen bestod realeksamen i Silkeborg i 1953 og gennemgik derefter uddannelse som sygeplejerske paa Kjellerup sygehus. Efter giftermålet virkede hun en tid som saadan i Ballerup.

Gunnar Skjoldgaard Jensen er beskæftiget som mekaniker.

III. A. 1. c. 1) a)

Poul Skjoldgaard Jensen

er født d. 18. november 1958 i Ballerup.

III. A. 1. c. 1) b)

Jørgen Skjoldgaard Jensen

er født d. 16. maj 1962 i Ballerup.

III. A. 1. c. 2)

Ingrid Mogensen

er født d. 13. april 1940 i Hersom.

Bosat: Amts- og Bysygehuset, Kalundborg.

Ingrid Mogensen gik i skole i Hersom samt i Grauballe og bestod i 1957 realeksamen i Silkeborg. I 1959 var hun elev paa Testrup sygeplejehøjskole, og hun blev derefter sygeplejeuddannet paa Sygeplejeskolen for Viborg amt samt paa Kjellerup sygehus, og gennemgik supplerende uddannelse paa Statshospitalet i Viborg. Hun har siden 1962 haft ansættelse paa Amts- og Bysygehuset i Kalundborg.

III. A. 1. c. 3)

Jens Mogensen

er født d. 11. februar 1945 i Hersom.

Han bestod realeksamen i Silkeborg i 1962 og har siden været seminarieelev.

III. A. 1. d.

Laura Vestergaard Larsen

er født d. 2. maj 1914 i Oldrup, Hundslund sogn.

Hun blev gift d. 14. juli 1935 i Hundslund med

Villy Oluf Mikkelsen

der er født d. 9. november 1911 i Nebel, Raarup sogn, som søn af gaardejer Mikkil Peter Mikkelsen og hustru Sørine.

Bosat: Bredgade, Kolind.

Laura Vestergaard Larsen gik i skole i Oldrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i Aarhus, Gylling Skov og Horsens. Sommeren 1933 var hun elev paa Rødding højskole.

Villy Oluf Mikkelsen gik i skole i Lindved samt i Raarup. Han stod i koloniallære i Raarup købmandsgaard og fik senere ansættelse ved Dansk Andels Ægexport i Horsens, hvor han var indtil 1940, da han forflyttedes til afdelingen i Ryomgaard, hvor han senere blev bestyrer. I 1942 fik han ansættelse som driftsleder paa fabrikken Rypi i Ryomgaard, og her virkede han indtil 1958, da han startede sin nuhavende grossistvirksomhed med salg af kurve i Kolind.

III. A. 1. d. 1)

Oluf Vestergaard Mikkelsen

er født d. 23. november 1935 i Horsens.

Han blev gift d. 8. december 1962 i Lemvig med

Birthe Marie Nielsen

der er født d. 27. februar 1941 i Lemvig som datter af chauffør Børge Erhardt Nielsen og hustru Nora Nicoline Kristensen.

Bosat: Fasanvej 10, Bremdal pr. Struer.

Oluf Vestergaard Mikkelsen bestod i 1952 præliminæreksamen i Ryomgaard og blev derefter antaget som elev ved toldvæsenet i Silkeborg. Efter at have afsluttet uddannelsen aftjente han fra 1955 til 1957 sin værnepligt i Tønder, Helsingør og i Søgaardlejren samt ved Det danske Kommando i Tyskland og hjemsendtes som sergent. Han har siden 1957 været toldassistent i Struer.

Birthe Marie Nielsen gik i skole i Lemvig. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i Holstebro. De sidste 4 aar inden giftermålet arbejdede hun paa en fiskeindustrivirksomhed i Lemvig.

III. A. 1. d. 1)a)

Susanne Mikkelsen

er født d. 19. maj 1961 i Lemvig.

III. A. 1. d. 2)

Thorkild Vestergaard Mikkelsen

er født d. 23. august 1941 i Ryomgaard, Marie Magdalene sogn.

Bosat: Kloostertorvet 10, Aarhus C.

Thorkild Vestergaard Mikkelsen bestod præliminæreksamen i Ryomgaard 1957 og udlærtes i 1963 som maskinarbejder paa Kirch's telefonfabrikker.

III. A. 1. d. 3)

Benny Vestergaard Mikkelsen

er født d. 27. marts 1951 i Ryomgaard.

III. A. 1. e.

Ida Vestergaard Larsen

er født d. 6. juni 1918 i Oldrup, Hundslund sogn.

Hun blev gift d. 23. juli 1939 i Hundslund med

Theodor Fredsted

der er født d. 14. februar 1916 i Jels som søn af gaardejer Jens Fredsted og hustru Elsebeth Fuglsang.

Bosat: Jels.

Ida Vestergaard Larsen gik i skole i Oldrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og havde desuden et højskoleophold. - Ida Vestergaard Larsen har i en periode været medlem af skolekommissionen.

Theodor Fredsted gik i skole i Jels. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme og overtog i 1939 fødegaarden. I 1962 tilkøbte han desuden en naboejendom.

III. A. 1. e. 1)

Jens Lauritz Fredsted

er født d. 6. januar 1941 paa Gram sygehus.

Bosat: Jels.

Jens Lauritz Fredsted gik i skole i Jels og lærte efter skolegangen landbruget. Fra 1960 til 1961 aftjente han sin værnepligt ved Garderhusarregimentet i Næstved, vinteren 1961-1962 besøgte han Ry højskole, og vinteren 1962-1963 var han elev paa Graasten landbrugsskole.

III. A. 1. e. 2)

Henning Fredsted

er født d. 17. august 1942 i Jels.

III. A. 1. e. 3)

Svend Fredsted

er født d. 31. maj 1945 i Jels.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

III. A. 1. e. 4)

Elin Fredsted

er født d. 11. april 1953 i Jels.

III. A. 2.

Anne Marie Larsen

er født d. 14. november 1884 i Mariendal, Hersom sogn.

Hendes daab fandt sted d. 26. december 1884; gaardmand Hans Christian Jensens hustru Kristiane fra Hvolrisgaard bar hende, og faddere var pigen Else Marie Andersen fra Moesgaard, aftægtsmand Kristian Nielsen fra Ørris, gaardmand Mads Christian Christensen fra Kjærsig og gaardmand Niels Christensen fra Hvorum.

Anne Marie Larsen blev gift d. 9. maj 1911 i Hundslund med

Sofus Laurits Michael Hansen

Forlovere ved vielsen var lærer Lauritz Anton Larsen og gaardmand Rasmus Peter Rasmussen, begge fra Oldrup.

Sofus Lauritz Michael Hansen er født d. 25. november 1889 i Avnslev paa Fyn som søn af snedker Hans Peder Hansen og hustru Jacobine Mathilde Petersen, og han døde d. 24. juni 1960 i Randers.

Hans daab fandt sted d. 29. december 1889; gaardejer Thomes Pedersens hustru fra Avnslev bar ham, og faddere var husfæster Peder Hansen fra Avnslev, ungarl Peder Jacob Pedersen fra Skalkendrup og landpost Jens Pedersen fra Korkendrup.

Bosat: Ymersvej 14, Randers.



Anne Marie Larsen lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. hos læreren og sogne-
sognefogeden i Avnslev, afbrudt af et ophold paa Ollerup højskole. Senere havde hun desuden bl.
a. plads hos sin tilkommende svigerfader og hos en hestehandler i Horsens.

Sofus Laurits Michael Hansen lærte efter skolegangen landbruget og overtog ved giftermaa-
let et husmandssted paa Oldrup mark. Omkring 1918 flyttede han til Løjenker, og han havde der-
efter en ejendom i Hjulby ved Nyborg indtil 1923, da han overtog en gaard i Enslev. Senere solg-
tes den, og de boede derpaa en kort tid i Ø. Tørslev, indtil de flyttede til Randers.

III. A. 2. a.

Gerda Mary Hansen

er født d. 5. juli 1913 i Oldrup, Hundslund sogn.

Hun blev gift d. 9. maj 1936 i Enslev med

Johannes Marius Hansen

der er født d. 24. september 1908 i Møllegaarden, Hvorslev sogn, som søn af møller Hans Pe-
ter Hansen og hustru Isidora Severine Eriksen.

Bosat: Sønderup pr. Skælskør.

Johannes Marius Hansen udlærtes efter skolegangen indenfor kolonialbranchen og virkede
fra 1936 til 1942 som brugsuddeler i Høve. En kort tid drev han købmandsforretning samme
sted, og han fik derefter ansættelse som repræsentant ved et kornfirma i Korsør.

III. A. 2. a. 1)

Kjeld Krogh Hansen

er født d. 17. oktober 1938 i Høve.

III. A. 2. a. 2)

Bent Krogh Hansen

er født d. 16. november 1943 i Høve.

III. A. 2. b.

Laura Hansen

er født d. 29. marts 1915 i Oldrup, Hundslund sogn.

Hun blev gift d. 28. oktober 1944 i Odense med

Charles Nielsen

der er født d. 21. december 1912 i Ansgars sogn, Odense.

Bosat: Nyvangsvej 19 A, Odense.

Charles Nielsen er beskæftiget som bygningsarbejder.

III. A. 2. b. 1)

Erik Toft Nielsen

er født d. 14. august 1947 i Odense.

III. A. 2. c.

Dagmar Hansen

er født d. 17. april 1917 i Oldrup, Hundslund sogn.

Hun blev gift d. 19. juli 1938 i Enslev med

Osvald Jensen Christensen

der er født d. 19. februar 1912 i Ø. Tørslev.

Bosat: Ø. Tørslev.

Osvald Jensen Christensen er beskæftiget som snedker.

III. A. 2. c. 1)

Kurt Ronald Christensen

er født d. 7. april 1944 i Ø. Tørslev.

III. A. 2. c. 2)

Steen Brink Christensen

er født d. 1. december 1951 i Ø. Tørslev.

III. A. 2. d.

Gudrun Hansen

er født d. 3. april 1919 i Løjenkær, Astrup sogn.

Hun blev gift d. 25. maj 1946 i Randers med

Oluf Schou Nielsen

der er født d. 4. oktober 1919 i Enslev som søn af smed Niels Christian Nielsen og hustru Ingeborg Knudsen.

Bosat: Stadfeldtsvej 25, Randers.

Gudrun Hansen gik i skole i Enslev. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 1½ aar i Enslev, 1 aar hos en direktør i Randers og 7 aar hos en lærerinde, ligeledes i Randers.

Oluf Schou Nielsen gik i skole i Enslev. Han udlærtes som maskinarbejder paa Strømmen i Randers og arbejdede derefter som svend i sin tidligere læreplads og paa Hein's maskinfabrik, afbrudt af militærtjeneste ved Søværnet i København 1939-1940. Siden 1945 har han haft ansættelse ved DSB, fra 1951 som lokomotivfører.

III. A. 2. d. 1)

Jørn Hansen Nielsen

er født d. 23. maj 1943 i Randers.

Han er beskæftiget som klejnsmed.

III. A. 2. d. 2)

Knud Schou Nielsen

er født d. 16. december 1948 i Randers.

III. A. 2. e.

Else Dora Hansen

er født d. 24. januar 1928 i Enslev.

Hun blev gift d. 27. januar 1951 i Odense med

Mogens Leonhardt Servé

der er født d. 22. januar 1927 i Sankt Hans sogn, Odense, som søn af slagter Georg Servé og hustru Anna Johanne Jensen.

Bosat: Irenevej 8, Odense.

Else Dora Hansen gik i skole i Enslev. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. ½ aar hos en læge i Dalbyover samt ½ aar hos en konsul i Randers. I 1948 udlærtes hun som barneplejerske i Odense, og hun havde derefter bl. a. ansættelse 1 aar paa Odense fødeklinik samt 2½ aar paa vuggestuen i V indegade, Odense.

Mogens Leonhardt Servé gik i skole i Odense, Borup og København. I 1947 udlærtes han som vogn - og beslagsmed hos M. Jensen & Søn i Odense, og han arbejdede derefter bl. a. 1 aar hos Falck Schmidt i Odense samt 6 aar i sin tidligere læreplads, afbrudt af militærtjeneste i Odense 1949-1950. Han har siden 1956 haft ansættelse paa R. Bøgh Jørgensens maskinfabrik i Odense, først som montør og derefter fra 1963 som værkfører.

III. A. 2. e. 1)

Ole Leonhardt Servé

er født d. 12. marts 1952 i Sankt Knuds sogn, Odense.

III. A. 3.

Peter Kolby Larsen

er født d. 25. august 1886 i Mariendal, Hersom sogn.

Hans daab fandt sted d. 17. oktober 1886, og faddere var gaardmand Peder Styhr Kolbyes enke Inger Marie fra Ørris og gaardmand Mads Christian Christensens hustru Ane fra Kær sig samt gaardmændene Kristian Andersen fra Moesgaard, Niels Andersen fra Stubbegaard og Hans Christian Jensen fra Hvolrisgaard.



Peter Kolby Larsen blev gift første gang d. 25. september 1909 i Sem med

Dorthea Cathrine Christensen Møldrup

Forlovere ved vielsen var gaardmand Jacob Larsen fra Hersom og husejer Jørgen Christensen Møldrup fra Sem mark.

Dorthea Cathrine Christensen Møldrup er født d. 20. marts 1884 paa Sem mark som datter af gaardejer Jørgen Christensen Møldrup og hustru Marie Christensen, og hun døde d. 28. december 1921 paa Enslev mark og blev begravet d. 3. januar 1922.

Hendes daab fandt sted d. 14. april 1884, og faddere var kone Mariane Mikkelsdatter fra

Enslev, kone Margrethe Henriksen fra Kastberg og husmand Mathias Johnsen fra Enslev samt husmand Anders Brix og ungkarl Rasmus Svendsen, begge fra Sem mark.

Peter Kolby Larsen blev derpaa gift anden gang ca. 1924 med

Kathrine Maagaard Christensen

fra Gjerlev ved Mariager. Dette ægteskab opløstes dog i 1934.

Bosat: Fredensgade 15, Randers.

Peter Kolby Larsen gik i skole i Hersom. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 1½ aar i Vejen præstegaard samt 1 aar i Vust. Vinteren 1908-1909 var han elev paa Ryslinge højskole, fra 1909 til 1916 drev han en ejendom i Kærby, og han havde derefter to forskellige ejendomme i Enslev indtil 1934, da han flyttede til Randers, hvor han arbejdede forskellige steder, bl. a. for kommunen.

Dorthea Cathrine Christensen Møldrup gik i skole i Sem. Hun bestod eksamen som lærerinde fra Th. Langs seminarium i Silkeborg og virkede derefter som saadan en kort tid inden giftemaalet.

III. A. 3. a.

Jørgen Kolby Larsen

er født d. 14. februar 1910 i Kærby.

Han blev gift d. 22. september 1934 i Randers med

Edith Antoni Brygger Jensen

der er født d. 11. juli 1914 i Udbyover, Udbyneder sogn.

Bosat: Mimersvej 11, Randers.

Jørgen Kolby Larsen er kommunalarbejder i Randers.

III. A. 3. a. 1)

Tonny Kolby Larsen

er født d. 3. februar 1934 i Havndal.

III. A. 3. a. 2)

Else Marie Kolby Larsen

er født d. 5. september 1939 i Havndal.

III. A. 3. b.

Jacob Kolby Larsen

er født 1911 i Kærby, og han døde i januar 1912 samme sted.

III. A. 3. c.

Jacob Kolby Larsen

er født d. 14. januar 1914 i Kærby.

Han blev gift d. 24. juni 1950 i Korup med

Meta Marie Jensen

der er født d. 15. november 1918 i Billum som datter af gaardejer Jens Kristian Jensen og hustru

Ane Kirstine Jensen.

Bosat: Trøstrup pr. Korup.

Jacob Kolby Larsen gik i skole i Enslev. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 2 aar hos sognefogeden i Enslev, 2 aar i Dræby, 2 aar i Højby og 3 aar i Seden, afbrudt af militærtjeneste i Randers i 1936 - 1937 og af et ophold paa Dalum landbrugsskole vinteren 1941-1942. I 1949 overtog han sit nuhavende statshusmandsbrug i Trøstrup. - Jacob Kolby Larsen har i 4 aar været medlem af bestyrelsen for mejeriet.

Meta Marie Jensen gik i skole i Billum. Hun gennemgik efter skolegangen uddannelse ved husgerning og tjente bl. a. 2 aar i Billum og 2 aar i Bilstoft. Sommeren 1938 var hun elev paa Tommerup højskole, hvorefter hun bl. a. havde plads 4 aar hos en onkel i Vrenderup og 5 aar i Seden, heraf 2 aar paa Seden lærlingehjem.

III. A. 3. c. 1)

Vagn Kolby Larsen

er født d. 7. juli 1953 paa Odense amtssygehus.

III. A. 3. c. 2)

Keld Kolby Larsen

er født d. 3. september 1955 paa Odense amtssygehus.

III. A. 3. d.

Esther Marie Kolby Larsen

er født d. 25. december 1915 i Kærby.

Hun blev gift d. 4. november 1944 i København med

Henry Th. Rasmussen

der er født d. 5. februar 1914 paa Amager.

Bosat: Kastrupvej 116 A, København S.

Henry Th. Rasmussen er beskæftiget som skrædder.

III. A. 3. d. 1)

Britta Kolby Rasmussen

er født d. 24. juli 1946 i København.

III. A. 3. e.

Ragnhild Kolby Larsen

er født d. 4. juni 1918 i Enslev.

Hun blev gift d. 26. oktober 1949 med

Aksel Lorentsen

der er født d. 27. november 1916 i Seest.

Bosat: Ulfborgvej 16, Maalev.

Aksel Lorentsen var først depotbestyrer paa flyvestation Skrydstrup og fik derefter ansættelse ved hjemmeværnet.

III. A. 3. e. 1)

Bente Lorentsen

er født d. 7. april 1948 i Vojens.

III. A. 3. e. 2)

En tvilling til Bente, død kort efter fødslen.

III. A. 3. e. 3)

Kirsten Lorentsen

er født d. 11. april 1952 i Vojens.

III. A. 3. f.

Helge Kolby Larsen

er født d. 8. januar 1920 i Enslev.

Han blev gift d. 25. september 1942 i Horsens med

Lilly Sofie Jørgensen

der er født d. 23. marts 1922 i Juelsminde, Klakring sogn, som datter af murermester Thorvald Marinus Dahlsen Jørgensen og hustru Martha Karoline Rasmussen.

Bosat: Hørning.

Helge Kolby Larsen udlærtes efter skolegangen indenfor kolonialbranchen. En tid var han brugsuddeler i Oldrup, og han driver nu egen købmandsforretning i Hørning.

III. A. 3. f. 1)

Erik Kolby Larsen

er født d. 20. august 1942 i Juelsminde, Klakring sogn.

III. A. 3. f. 2)

Finn Kolby Larsen

er født d. 8. februar 1946 i Hørning.

III. A. 3. f. 3)

Lene Kolby Larsen

er født d. 23. marts 1948 i Hørning.

III. A. 3. g.

Frode Kolby Larsen

er født d. 17. oktober 1921 i Enslev.

Han blev gift d. 1. november 1958 i Randers med

Inge Lillian Rudolfsen

der er født d. 24. juni 1933 i Randers som datter af arbejdsmand Niels Christian Rudolfsen og hustru Poula Kirstine Mogensen.

Bosat: Markedsgade 3, Randers.

Frode Kolby Larsen gennemgik efter skolegangen uddannelse indenfor kolonialbranchen og er nu beskæftiget som arbejdsmand i Randers.

III. A. 4.

Inger Marie Larsen

er født d. 15. juli 1888 i Mariendal, Hersom sogn.

Hun blev døbt d. 12. august 1888, og faddere var husmand Anders Christian Andersens hustru Kirsten Marie fra Hersom Hede, pigen Ane Cathrine Kolby fra Ørris, aftægtsmand Kristian Nielsen, ligeledes fra Ørris, indsidder Rasmus Kolby fra Ørris Hede og gårdmand Niels Andersen fra Stubbegaard.

Inger Marie Larsen blev gift d. 15. juli 1914 i Hundslund med



Anton Hansen

Forlovere ved vielsen var husmand Jakob Larsen fra Sødrup og lærer Lauritz Anton Larsen fra Oldrup.

Anton Hansen er født d. 29. maj 1887 paa Foulum Hede, Tjele sogn, som søn af gaardejer Christen Hansen og hustru Nielsine Marie Sørensen, og han døde d. 19. marts 1958 i Viborg.

Hans daab fandt sted d. 19. juni 1887, og faddere var husmand Erik Jørgensens hustru Kirsten Marie Hansen fra Ingstrup samt pigen Marie Kirstine Sørensen, møller Thomas Jensen, husmand Peter Pedersen og husmand Anders Jensen, alle fra Foulum.

Bosat: Fredensgade 2, Viborg.

Inger Marie Larsen gik i skole i Hersom. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. ½ aar paa Bjerregrav mejeri, ½ aar hos en snedker i Skelhøje og en tid hos moderens fætter i Nr. Vedby paa Falster, hvorefter hun havde et ophold paa Odder højskole.

Anton Hansen gik i skole i Foulum. Han lærte efter skolegangen landbruget og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet, da han overtog fødegaarden, som han drev indtil 1924, hvorpaa han havde flere ejendomme, bl. a. i Feldingbjerg, indtil han i 1934 flyttede til Viborg, hvor han havde forskelligt arbejde indtil sin død.

III. A. 4. a.

Kristine Hansen

er født d. 8. juni 1915 i Foulum, Tjele sogn.

Hun blev gift d. 18. september 1948 i Alderslyst med

Kristian Kamp

der er født d. 2. januar 1914 i Brejning som søn af gaardejer Jeppe Knudsen Kamp og hustru Sine Pedersen.

Kristian Kamp var ved giftermålets indgaaelse enkemand og medbragte fra sit første ægteskab børnene: Lilli, født 1935, Asta, født 1938 og Grethe, født 1943.

Bosat: Kejlstrupvej 13, Silkeborg.

Kristine Hansen gik i skole i Foulum, Feldingbjerg, Herup og Neder Feldborg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder i Jylland samt paa Sjælland, afbrudt af et ophold paa Holbæk husholdningsskole vinteren 1936-1937.

Kristian Kamp gik i skole i Brejning og havde derefter forskellige pladser ved landbruget indtil 1936. Han har siden arbejdet i Silkeborg, fra 1947 som galvanisør.

III. A. 4. a. 1)

Niels Kamp

er født d. 25. januar 1955 i Silkeborg.

III. A. 4. b.

Laura Hansen

er født d. 11. januar 1917 i Foulum, Tjele sogn.

Bosat: Fredensgade 2, Viborg.

Laura Hansen gik i skole i bl. a. Neder Feldborg og havde derefter en kort tid plads som husassistent. Fra 1939 til 1942 gennemgik hun uddannelse som børnehavelærerinde paa Frøbel højskole, og hun virkede derefter som saadan i København indtil 1960, da hun fik ansættelse i Viborg.

III. A. 4. c.

Jacob Hansen

er født d. 5. december 1918 i Foulum, Tjele sogn.

Han blev gift d. 10. marts 1946 i Silkeborg med

Valborg Elise Jensen

der er født d. 30. september 1922 i Silkeborg som datter af skomagermester Jens Peter Jensen og hustru Ebba Mary Markussen.

Bosat: 326 Empress Avenue, Willowdale, Ontario, Canada.

Jacob Hansen var en tid medhjælper hos svigerfaderen og emigrerede 1954 til Canada, hvor han siden 1956 har været beskæftiget som guldsmed.

III. A. 4. c. 1)

Jørn Sthyr Hansen

er født d. 27. marts 1947 i Silkeborg.

III. A. 4. c. 2)

Karin Sthyr Hansen

er født d. 18. august 1951 i Silkeborg.

III. A. 4. d.

Nielsine Marie Hansen

er født d. 24. oktober 1920 i Foulum, Tjele sogn.

Bosat: Grønningen 29, Thisted.

Nielsine Marie Hansen gennemgik efter skolegangen uddannelse som sygeplejerske og virker nu som sundhedsplejerske i Thisted.

III. A. 4. e.

Frode Hansen

er født d. 13. september 1922 i Foulum, Tjele sogn.

Bosat: 9919-87 Street, Edmonton, Alberta, Canada.

Frode Hansen arbejdede efter skolegangen en kort tid ved landbruget og virkede derpaa ved forskellige firmaer i bl. a. Norge og Sverige. I 1952 emigrerede han til Canada, hvor han nu er beskæftiget med bygnings- og entreprenørarbejde.

III. A. 4. f.

Marius Kolbye Hansen

er født d. 2. januar 1925 i Feldingbjerg, og han døde d. 29. juni 1959 ved en drukneulykke.

Han læste først til skovfoged, men opgav dette og slog sig paa fiskeri, først i Limfjorden og derefter ved Sjællands nordkyst.

III. A. 4. g.

Aksel Hansen

er født d. 23. april 1926 i Sevel.

Bosat: Fredensgade 2, Viborg.

Aksel Hansen stod efter skolegangen til søs og har siden sejlet paa langfart, afbrudt af en periode ved Den danske Brigade i Sverige. Han er for tiden paamønstret en af Mærsk-baadene.

III. A. 4. h.

Karen Margrethe Hansen

er født d. 22. januar 1928 i Stavlund, Haderup sogn.

Bosat: Hasserisgade 3, Aalborg.

Karen Margrethe Hansen gik i skole i Viborg. og havde derefter forskellige pladser ved husgerning. Fra 1947 til 1948 var hun barneplejeelev i Odense, og efter i 6 aar at have virket som barneplejerske i København gennemgik hun en 3-aarig uddannelse som beskæftigelsesterapeut, og hun virker nu som saadan i Aalborg.

III. A. 5.

Maren Larsen

er født d. 2. maj 1890 i Mariendal, Hersom sogn, og hun døde d. 9. marts 1956 i Hadsten.

Hun blev hjemmedøbt d. 5. maj 1890 og derpaa fremstillet i kirken d. 22. juni samme aar; faddere var gaardmand Kristian Andersens hustru Maren fra Moesgaard, møller Niels Kristensens hustru Marie fra Klejtrup mølle, aftægtsgaardmand Kristian Nielsen af Ørris, gaardmand Mads Kristian Kristensen fra Kær sig og aftægtsgaardmand Lars Andersen fra Mariendal.

Maren Larsen blev gift d. 1. oktober 1913 i Resen med

Ole Andersen

Forlovere ved vielsen var lærer Lauritz Anton Larsen fra Oldrup og gaardmand Ole Laur-



sen fra Nautrup.

Ole Andersen er født d. 16. april 1886 i Raklev paa Sjælland som søn af arbejdsmand Melchior Andersen og hustru Johanne Jensen. Han døde d. 18. januar 1964 i Hadsten.

Hans daab fandt sted d. 22. maj 1886; moderen bar ham, og faddere var gaardmand Lars Andersen og ungkarl Melchior Olsen, begge fra Vollerup.

Bosat: Kirkevej 59, Hadsten.

Maren Larsen gik i skole i Hersom. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente først hos mosteren Martine i Aalborg og derefter hos broderen Lauritz Anton i Manstrup. Senere havde hun bl. a. plads ½ aar i Langeskov, 2 aar hos sognefogeden i Avnslev og en tid paa Krabesholm højskole. Hun var desuden elev paa Roskilde højskole.

Ole Andersen lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. paa Fyn. Ved giftermålet overtog han en mindre ejendom i Balle ved Odder, og denne drev han i ca. 4 aar, hvorefter han havde adskillige gaarde og ejendomme indtil 1951, da han og hans hustru flyttede til Hadsten og købte hus her.

III. A. 5. a.

Svend Andersen

er født d. 19. juni 1914 i Balle, Odder sogn.

Han blev gift d. 28. juni 1937 i Emmerlev med

Gyda Marie Sørensen

der er født d. 25. februar 1917 i Kærgaard, Emmerlev sogn, som datter af husmand Hans Sørensen og hustru Ajno Lopisto.

Bosat: Østergade 10, Højer.

Svend Andersen gik i skole i Borum og i Dyngby. Han lærte efter skolegangen landbruget og havde forskellige pladser i Sønderjylland, indtil han i 1937 fik ansættelse som væver paa A/S Kjærbye's tæppefabrikker i Højer, hvor han stadig virker.

Gyda Marie Sørensen gik i skole i Sdr. Sejerslev. Hun lærte efter skolegangen husgerning

og havde forskellige pladser paa Højereggen indtil giftermålet.

III. A. 5. a. 1)

Ernst Andersen

er født d. 5. juni 1939 i Tønder.

Bosat: Østergade 10, Højer.

Ernst Andersen gik i skole i Højer samt i Tønder. Han udlærtes som bager i 1958 og aftjente derefter sin værnepligt som marinesoldat paa Langelandsfortet. Efter hjemsendelsen stod han til søs med enaf rederiet Ove Skou's baade, og han har siden sejlet paa langfart som kok, sidst med en af Mærsk-baadene.

III. A. 5. a. 2)

Birgit Andersen

er født d. 4. april 1943 i Tønder.

Hun er beskæftiget som børnehavemedhjælper.

III. A. 5. a. 3)

Bent Andersen

er født d. 2. juli 1952 i Sønderborg.

III. A. 5. b.

Marie Andersen

er født d. 15. juni 1916 i Balle, Odder sogn.

Hun blev gift d. 17. november 1940 i Gesten med

Herluf Nielsen

der er født d. 26. januar 1916 i Hejnsvig som søn af Jens Nielsen og hustru Anne Marie Jensen.

Bosat: Gesten.

Marie Andersen gik i skole i Skast. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og besøgte sommeren 1937 Kerteminde højskole.

Herluf Nielsen gik i skole i Gesten. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente forskellige steder i Sønderjylland, afbrudt af et ophold paa Djursland husmandsskole vinteren 1938-1939, hvor han gennemgik et kontrolkursus. Han har siden ca. 1945 drevet ejet hønseri i Gesten.

III. A. 5. b. 1)

Grethe Nielsen

er født d. 8. august 1942 i Gesten.

Hun blev gift d. 17. november 1963 i Gesten med

Erik Arvad Christensen

der er født d. 4. april 1940 som søn af manufakturhandler Ejnar Arvad Christensen og hustru Ellen.

Bosat: Aarhus.

Grethe Nielsen var inden giftermålet ekspeditrice.

Erik Arvad Christensen er beskæftiget som forretningsfører.

III. A. 5. b. 2)

Jytte Nielsen

er født d. 28. juni 1946 i Gesten.

Hun er beskæftiget som ekspeditrice. editrice.

III. A. 5. b. 3)

Else Marie Nielsen

er født d. 8. oktober 1955 i Gesten.

III. A. 5. c.

Gunnar Melchior Andersen

er født d. 31. marts 1918 i Taaning.

Bosat: Torp pr. Tinglev.

Gunnar Melchior Andersen gik i skole i Skast. Han opholdt sig hjemme indtil sit 18. aar og havde derefter forskelligt arbejde ved land- og skovbrug, bl. a. i Sverige. Han har siden 1961 været skovarbejder ved Tinglev.

III. A. 5. d.

Aage Lars Andersen

er født d. 10. december 1919 i Alsønderup paa Sjælland.

Han blev gift d. 28. september 1957 i Stockholm med

Inger Augusta Jørgensen

der er født d. 23. marts 1922 i Draaby som datter af besyrer Sofus Marinus Jørgensen og hustru Gerda Augusta Charlotte Kruse.

Bosat: Kirkevej 63, Hadsten.

Aage Lars Andersen gik i skole i Dyngby, Gylling, Snerrild og Skast. Han arbejdede efter skolegangen nogle aar ved landbruget paa Viborgeggen og han var desuden kusk hos en købmand i Skals. Fra 1948 til 1957 opholdt han sig i Sverige, hvor han arbejdede som fører paa en gravemaskine, i 3 aar drev han en landbrugsejendom, og han har siden været gravemester i Hadsten.

Inger Augusta Jørgensen gik i skole i Æbeltoft og var derefter i ca. 3 aar ekspeditrice i tricotateforretninger i Æbeltoft og Lemvig. I 3 aar havde hun forskellige pladser som husassistent i Æbeltoft, Randers samt København, og hun gennemgik derefter fra 1945 til 1948 sygeplejeadannelse paa sygehuset i Randers, hvorpaa hun virkede i baade Norge, Sverige og Danmark indtil giftermålet.

III. A. 5. d. 1)

Jørgen Andersen

er født d. 25. maj 1958 i Aarhus.

III. A. 5. d. 2)

Erik Andersen

er født d. 7. december 1959 i Aarhus.

III. A. 5. e.

Asta Andersen

er født d. 18. november 1922 i Dyngby, Bjerager sogn.

Hun er gift med

Jens Boeriis

der er født d. 24. december 1918 i Vebbestrup som søn af banearbejder Søren Poulsen Nielsen Boeriis og hustru Marianne.

Bosat: Vestergade, Hadsten.

Asta Andersen gik i skole i Krogsgaard og havde derefter forskellige pladser ved husgerning i Jylland indtil giftermålet.

Jens Boeriis gik i skole i Langaa. Han stod efter skolegangen i tømrerlære i 3 aar og havde derefter forskelligt arbejde paa Hadstenegnen, bl. a. som landbrugsmedhjælper og som chauffør. Siden ca. 1956 har han været beskæftiget som gravemester.

III. A. 5. e. 1)

Leif Boeriis

er født d. 15. august 1942 i Vinterslev, Galten sogn.

III. A. 5. e. 2)

Inger Boeriis

er født d. 27 juli 1945 i Vinterslev.

III. A. 5. e. 3)

Poul Boeriis

er født d. 15. januar 1947 i Hadsten.

III. A. 5. e. 4)

Else Boeriis

er født d. 1. juli 1950 i Hadsten.

III. A. 5. f.

Erna Andersen

er født d. 10. januar 1925 i Dyngby, Bjerager sogn.

Hun blev gift d. 24. april 1949 i Faarup med

Gunnar Bundesen

der er født d. 7. november 1925 i Holsted som søn af glarmester og snedker Chresten Bundesen og hustru Elise Katrine Nielsen.

Bosat: Juelsgade 23, Odense.

Erna Andersen gik i skole i Krogsgaard og havde derefter forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet.

Gunnar Bundesen gik i skole i Brørup. Han gennemgik handelsuddannelse og har siden giftermålet virket som salgschauffør i Odense.

III. A. 5. f. 1)

Ole Bundesen

er født d. 19. december 1950 i Odense.

III. A. 5. f. 2)

Elise Bundesen

er født d. 24. maj 1952 i Odense.

III. A. 5. g.

Henry Andersen

er født d. 18. maj 1927 i Dyngby, Bjerager sogn.

Han blev gift d. 16. juni 1951 i Kliplev med

Bodil Carstensen

der er født d. 19. juni 1929 i Felsted som datter af Thyra Carstensen.

Bosat: Torp pr. Tinglev.

Henry Andersen gik i skole i Galten. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og var derpaa arbejdsmand indtil 1949, da han begyndte at virke ved skovbrug, dels i Sverige og dels i Sønderjylland. Han har siden 1957 været beskæftiget som skovløber.

Bodil Carstensen gik i skole i Kliplev. Hun stod efter skolegangen i lære som ekspeditrice i en Irma-forretning og virkede derpaa som saadan indtil giftermålet.

III. A. 5. g. 1)

Finn Andersen

er født d. 1. februar 1952 i Sønderborg.

III. A. 5. g. 2)

Jan Andersen

er født d. 12. juni 1957 i Kliplev.

III. A. 5. g. 3)

Dorthe Andersen

er født d. 1. april 1960 i Aabenraa.

III. A. 5. h.

Ingrid Andersen

er født d. 28. oktober 1928 i Gylling.

Hun blev gift d. 24. maj 1958 i Hadsten med

Henning Erik Jeppesen

der er født d. 29. september 1936 i Skallerup, Udby sogn paa Sjælland, som søn af skovarbejder Jens Jeppesen og hustru Marie.

Bosat: Mejlgaard pr. Tranehuse.

Ingrid Andersen gik i skole i bl. a. Galten. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskel-

lige pladser paa Hadstenegnen og havde derefter fra 1946 til 1957 ansættelse som væver paa Højer tæppefabrik, hvorpaa hun dels arbejdede paa børstefabrikken i Hadsten og dels førte hus for faderen.

Henning Erik Jeppesen gik i skole paa Sjælland og arbejdede derefter ved landbruget her indtil ca. 1955. Fra 1956 til 1957 aftjente han sin værnepligt ved Søværnet, 3 aar havde han ansættelse paa Hadsten børstefabrik, og han var derpaa i 2 aar skytte paa Søholt ved Tirstrup. Siden 1961 har han været ansat som savværksarbejder under herregaarden Mejlgaard.

III. A. 5. j.

Erik Andersen

er født d. 22. juli 1932 i Skast.

Han blev gift d. 27. juli 1957 i Vitten med

Kirsten Evelyn Pedersen

der er født d. 18. oktober 1933 i Vitten som datter af præstegaardsforpagter Aage Bernhardt Pedersen og hustru Johanne Andersen.

Bosat: Tendrupvej 30, Hornslet.

Erik Andersen gik i skole i Krogsgaard, Munkdrup, Galten og Hinnerup. Efter skolegangen opholdt han sig hjemme i et aar, hvorpaa han var gartnermedhjælper indtil 1950, da han flyttede til Sverige, hvor han først var skovarbejder og derefter gravemester, afbrudt af militærtjeneste ved luftværnsartilleriet i 1952.

Han har siden 1962 virket som gravemester i Hornslet.

Kirsten Evelyn Pedersen gik i skole i Vitten samt i Hinnerup, hvor hun bestod mellemskoleeksamen. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette i Sønderjylland samt paa Sjælland.

III. A. 5. j. 1)

Erik Flemming Andersen

er født d. 2. februar 1959 i Limhamn, Sverige.

III. A. 5. j. 2)

Eva Elisabeth Andersen

er født d. 23. juli 1961 i Limhamn.

III. A. 5. k.

Elise Margrethe Andersen

er født d. 11. april 1936 i Krogsgaard, Mønsted sogn.

Hun blev gift d. 11. august 1956 i Over Hadsten med

Erik Lund Østergaard Nielsen

der er født d. 29. marts 1933 i Folby som søn af smedemester Jens Østergaard Nielsen og hustru Lilly Jorgine Lund Andersen.

Bosat: Kastbjerg pr. Havndal.

Elise Margrethe Andersen gik i skole i Hinnerup, Sabro og Ødum. Hun havde efter skolegangen bl. a. ansættelse en tid paa Folby central og var senere husassistent, afbrudt af et ophold

paa Krabbesholm højskole sommeren 1953.

Erik Lund Østergaard Nielsen gik i skole i Folby. En kort tid arbejdede han ved landbruget, og han stod derefter i smedelære hos faderen samt i nærheden af Horsens, hvorpaa han arbejdede som svend. Fra 1955 til 1956 aftjente han sin værnepligt, og han har siden drevet egen smedeforretning i Kastbjerg.

III. A. 5. k. 1)

Maren Elsebeth Østergaard Nielsen

er født d. 1. februar 1957 i Kastbjerg.

III. A. 5. k. 2)

Jens Østergaard Nielsen

er født d. 6. august 1958 i Kastbjerg.

III. A. 5. k. 3)

Søren Østergaard Nielsen

er født d. 9. juni 1962 i Kastbjerg.

III. A. 6.

Laura Kirstine Larsen

er født d. 11. september 1891 i Mariendal, Hersom sogn, og hun døde d. 25. december 1893 samme sted og blev begravet d. 31. december.

Hendes daab fandt sted d. 8. november 1891; moderen bar hende, og faddere var indsidder Niels Christian Pedersens hustru. Maren fra Hersom, møller Niels Christensen fra Klejtrup, skomager Jacob Jacobsen fra Hersom og aftægtsmand Lars Andersen, ligeledes fra Hersom.

IV.

Bentine Andersdatter

er født d. 26. december 1829 i Anneksgaarden i Bjerregrav, og hun døde d. 3. januar 1883 i Kvorning og blev begravet d. 10. januar.

Hendes daab fandt sted d. 1. januar 1830, og faddere var Niels Christensens hustru fra Palsgaard, Christen Nielsen og dennes hustru fra Hvolris samt Lars Christensen fra Moesgaard.

Bentine Andersdatter blev gift d. 19. maj 1854 i Hersom med

Jens Johan Pedersen

Forlovere ved vielsen var gaardmand og smed Anders Christensen fra Mariendal og husmand Peder Jensen fra Hammershøj.

Jens Johan Pedersen er født d. 14. december 1821 i Hammershøj som søn af husmand og snedker Peder Jensen og hustru Christiane Jensdatter, og han døde d. 25. september 1895 i Kvorning og blev begravet d. 3. oktober.

Han blev døbt d. 10. marts 1822, og faddere var J. Christensens hustru fra Kjejsmark samt Laurs Pedersen Bundgaard fra Hammershøj.

Jens Johan Pedersen blev gift 2. gang d. 18. marts 1884 i Kvorning med Petrea Mette Eline Jensen, der fødtes d. 6. december 1854 i Ø. Teglgaard, Hersom sogn, som datter af møller Jens Jensen og væverske Christiane Pedersen.

Bosat: Kvorning pr. Hammershøj.

Jens Johan Pedersen var husmand og sognefoged i Kvorning.

IV. A.

Peder Jensen

er født d. 16. juni 1855 i Kvorning, og han døde d. 1. juni 1926 i København.

Han blev hjemmedøbt d. 18. juni 1855 og fremstillet i kirken d. 12. august samme aar; faddere var boelsmand Niels Jensens hustru Ane Johanne Pedersdatter fra Møjby samt husmændene Axel Jensen og Jens Engedahl, begge fra Kvorning.

Peder Jensen var gift med

Johanne N. N.

der overlevede ham.

Bosat: Falstersvej 12, København F.

Peder Jensen havde ansættelse som murer paa Frederiksberg Gasværk.

I ægteskabet var i hvert fald følgende to børn:

IV. A. 1)

Bentine Jensen

døde ca. 1930 i København.

Bosat: Falstersvej 12, København F.

Bentine Jensen var indtil sin død ekspeditrice i en antikvitetsforretning i København.

IV. A. 2)

Drengbarn, død som ung.

IV. B.

Jens Johan Jensen

er født d. 29. november 1858 i Kvorning, og han døde d. 28. januar 1922 i Aalum.

Han blev hjemmedøbt d. 30. november 1858 og fremstillet i kirken d. 25. december samme aar; faddere var gaardmand Søren Byrials hustru Christiane Andersdatter fra Hvidding samt husmændene Henrich Christensen og Peder Simonsen, begge fra Kvorning Nymark.

Jens Johan Jensen blev gift d. 18. december 1888 i Hammershøj med

Nielsine Kirstine Nielsen Flarup



Forlovere ved vielsen var gaardmand Niels Chr. Mikkelsen fra Hammershøj samt husmand og sognefoged Jens Johan Pedersen fra Kvorning. Nymark.

Nielsine Kirstine Nielsen Flarup er født d. 19. februar 1863 i Hammershøj som datter af gaardmand Niels Christian Mikkelsen Flarup og hustru Ane Kirstine Olesen, og hun døde d. 25. januar 1917 i Aalum.

Hun blev hjemmedøbt d. 25. februar 1863 og fremstillet i kirken d. 15. maj; faddere var gaardmand Jens Pedersen Flarup og dennes hustru Zidse Jørgensen samt Mikkel Nielsen, alle fra Hammershøj.

Bosat: Aalum pr. Randers.

Jens Johan Jensen var først skomager i Hammershøj og købte derpaa i 1895 en gaard i Aalum, som han drev indtil 1918, da den afstodes til svigersønnen Kresten Søgaard Christensen.

IV. B. 1.

Bentine Flarup Jensen

er født d. 8. juni 1889 i Hammershøj, og hun døde i juli 1937 paa kommunehospitalet i Aarhus.

Hun blev døbt d. 30. juni 1889, og faddere var gaardmand Peder Larsens hustru Ane Dorthea Justesen, gaardmand Jens Andersen og husmand Søren Andersen, alle fra Hammershøj.

Bentine Flarup Jensen blev gift ca. 1914 med

Laurits Jensen Smed

Han er født d. 24. marts 1890 i Mejlbj, og han døde i oktober 1956 i Aarhus og blev begravet d. 27. oktober.



Bosat: Vestergade 77, Aarhus C.

Bentine Flarup Jensen lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet.

Laurits Jensen Smed handlede med landbrugsejendomme og boede bl. a. i Spentrup, Gimming, Neder Hornbæk ved Randers og Vejlbj, hvorefter han flyttede til Aarhus, hvor han virkede som statseksamineret ejendomsmægler.

IV. B. 1. a.

Marie Flarup Jensen Smed

er født d. 25. januar 1915 i Spentrup.

Hun blev gift d. 28. oktober 1937 i Aarhus med

Elo Wahl Christensen

der er født d. 21. oktober 1916 i Aarhus som søn af Ferdinand Wahl Christensen og hustru Karoline. - Ægteskabet ophævedes i 1957.

Bosat: Hegnshusene 126, Brønshøj.

Marie Flarup Jensen Smed gik bl. a. i skole i Gimming, Neder Hornbæk og Elkærsholm. Fra sit 15. til sit 21. aar var hun husbestyrerinde for faderen, og hun havde derefter indtil giftermålet en husbestyrerindeplads i København. Hun har siden 1957 virket som husmoderafløser.

Elo Wahl Christensen gik i skole i Aarhus og arbejdede derefter forskellige steder, bl. a. som bybud. Han har siden sit 18. aar været chauffør i København.

IV. B. 1. a. 1)

Bente Carola Wahl Christensen

er født d. 17. marts 1938 paa Rigshospitalet i København.

Bosat: Skolegade 49, Karise.

Bente Carola Wahl Christensen gik i skole i Brønshøj, hvor hun bestod realeksamen. I 1962 dimitteredes hun som lærerinde fra Københavns aftenseminarium, og hun har siden haft ansættelse i Karise.

IV. B. 1. a. 2)

Ole Wahl Christensen

er født d. 2. februar 1940 i Kapernaum sogn, København.

Bosat: Hegnshusene 126, Brønshøj.

Ole Wahl Christensen gik i skole i Brønshøj. Han udlærtes som boghandlermedhjælper i 1959, aftjente sin værnepligt ved Sjællandske Trainregiment og har siden virket som handelsmand indenfor maskinbranchen.

IV. B. 1. a. 3)

Per Viggo Wahl Christensen

er født d. 5. juni 1942 i Kapernaum sogn, København.

Bosat: Hegnshusene 126, Brønshøj.

Per Viggo Wahl Christensen gik bl. a. i skole i Brønshøj. Han udlærtes indenfor kolonialbranchen i 1962 og har siden haft ansættelse hos Esso.

IV. B. 1. a. 4)

Else Marie Wahl Christensen

er født d. 21. september 1944 i Kapernaum sogn, Køben'avn.

Hun gik i skole i Brønshøj og har derefter stået i lære som blomsterbinderske.

IV. B. 1. b.

Jens Johan Jensen Smed

er født d. 8. september 1916 i Spentrup.

Han blev gift d. 18. november 1945 i Odder med

Eva Linderup Olesen

der er født d. 25. august 1920 i Bjerager som datter af smed Alfred Linderup Olesen og hustru Kristine Jensine Sørensen.

Bosat: Borgbjerg Allé 22, Odder.

Jens Johan Jensen Smed gik i skole i Spentrup. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 19. aar og stod derefter i skrædderlære i Odder, hvor han udlærtes. Indtil 1948 virkede han som svend i Vejle samt Aarhus, og han har siden haft ansættelse som driftsleder paa Julius Nielsens korsetfabrik i Aarhus.

Eva Linderup Olesen gik i skole i Odder. Efter skolegangen havde hun først en tid ansættelse paa et sagførerkontor i Odder, og hun virkede derefter 10 aar paa Odder kærmerkantor.

IV. B. 1. b. 1)

Peter Smed

er født d. 7. marts 1948 i Odder.

IV. B. 1. b. 2)

Ulla Smed

er født d. 19. marts 1952 i Odder.

IV. B. 1. c. .

Sigfred Jensen Smed

er født d. 1. september 1918 i Spentrup.

Han blev gift d. 1. november 1944 i København med

Inger Hansen

der er født d. 17. april 1916 i København.

Bosat: Kærbyvej 69, København Vanløse.

Sigfred Jensen Smed gik i skole i Gjandrup og arbejdede derefter forskellige steder ved landbruget paa Randers- og Aarhusegnen. Fra 1937 var han i 9 aar bud og chauffør i København, og han blev derpaa clerk samt senere forretningsfører i en skibsprovianteringshandel. Fra 1954 til 1961 drev han egen skibsprovianteringshandel, og han har siden virket som vognmand.

Inger Hansen gik i skole i Hvidovre. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser i København indtil giftemaalet.

IV. B. 1. c. 1)

Finn Smed

er født d. 10. marts 1947 i Valby.

IV. B. 1. c. 2)

Henning Smed

er født d. 19. marts 1949 i Valby.

IV. B. 1. d.

Henry Jensen Smed

er født d. 9. november 1920 i Nørager.

Han blev gift d. 8. juli 1947 i Fredericia med

Gerda Jensen

der er født d. 29. juli 1925 i Holstebro som datter af togfører Niels Kristian Jensen og hustru Johanne Marie Louise Bech Andersen.

Bosat: Otto Rudsgade 17, Aarhus N.

Henry Jensen Smed gik i skole i Aarhus og arbejdede efter skolegangen i ca. 1 aar som bud. I 1940 udlærtes han som bager, og han har siden arbejdet som svend forskellige steder, fra 1945 i Aarhus.

Gerda Jensen gik i skole i Fredericia. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser indtil 1945, hvorpaa hun virkede ved Jysk Telefon-aktieselskab indtil 1955.

IV. B. 1. d. 1)

Søren Jensen Smed

er født d. 12. april 1954 i Aarhus.

IV. B. 1. e.

Anna Dorthea Smed

er født d. 23. november 1922 i Tindbæk, Skjern sogn.

Hun blev gift d. 30. juni 1945 i København med

Ove Lind

der er født d. 8. januar 1912 i København som søn af smed Jens Alfred Lind og hustru Anna Rasmussen.

Bosat: Folehaven 49, København Valby.

Anna Dorthea Smed gik i skole i Aarhus og var derefter i 2 aar beskæftiget som husassistent i Aarhus samt i København. Senere lærte hun at sy paa en systue, og hun har siden virket som syerske.

Ove Lind gik i skole i Nakskov. Han stod i gartnerlære paa Møn og har siden virket som gartner forskellige steder, de sidste 30 aar i København.

IV. B. 1. e. 1)

Jan Lind

er født d. 6. februar 1944 i København.

Han er i handelslære.

IV. B. 1. e. 2)

Mogens Lind

er født d. 4. marts 1946 i København.

Han er i smedelære.

IV. B. 1. e. 3)

Gunnar Lind

er født d. 26. november 1947 i København.

IV. B. 1. e. 4)

Vibeke Lind

er født d. 11. oktober 1954 i København.

IV. B. 1. f.

Karen Jensen Smed

er født d. 4. februar 1925 i Sødring.

Hun blev gift d. 21. oktober 1944 i Aarhus med

Holger Martin Jensen

der er født d. 6. januar 1918 i Skanderborg som søn af tømrer Karl Jensen og hustru Astrid Matilde Justesen.

Bosat: Høskovvej 11, Viby J.

Karen Jensen Smed gik i skole i Aarhus. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser i Aarhus, Skanderborg samt Herning indtil giftermålet.

Holger Martin Jensen gik i skole i Skanderborg. Han udlærtes som tømrer og læste derefter til bygningskonstruktør i København, hvorpaa han virkede nogle aar ved Hedeselskabet samt en tid hos en arkitekt. Han har siden ca. 1947 haft ansættelse paa kommuneingeniørens kontor i Viby J. - Holger Martin Jensen er medlem af bestyrelsen for foreningen "Raceduen".

IV. B. 1. f. 1)

Inger Elisabeth Jensen

er født d. 10. maj 1945 i Herning.

IV. B. 1. f. 2)

Sonja Kirsten Jensen

er født d. 20. maj 1946 i Herning.

Hun er i lære som buntmager..

IV. B. 1. f. 3)

Conny Solvejg Jensen

er født d. 28. oktober 1948 i Aarhus.

IV. B. 1. f. 4)

Birthe Ellen Jensen

er født d. 28. august 1954 i Aarhus.

IV. B. 1. g.

Betty Jensen Smed

er født d. 21. februar 1923 i Neder Hornbæk, Hornbæk sogn ved Randers.

Hun blev gift d. 27. februar 1954 i Gentofte med

Alf Walder Krøyer Plambech Hansen,

der er født d. 21. oktober 1928 i New York, U.S.A., som søn af Alf Andersen og hustru Brynhild Tendal.

Bosat: Carlshøjvej 45, Kgs. Lyngby.

Betty Jensen Smed gik i skole i Aarhus. Hun udlærtes som kontorassistent i 1949 og havde derefter plads 1 aar i huset i England, hvorpaa hun var korrespondent 1 aar i Aarhus samt senere en tid i København.

Alf Walder Krøyer Plambech Hansen gik i skole i Lyngby. Han udlærtes indenfor isenkrambranchen og arbejdede nogle aar i København indtil 1956, da han købte en konfektureforretning i Lyngby. - Alf Walder Krøyer Plambech Hansen er medlem af bestyrelsen for Dansk Konfekturforening.

IV. B. 1. g. 1)

Lene Plambech Hansen

er født d. 8. december 1955 i Lyngby.

IV. B. 1. g. 2)

Tine Plambech Hansen

er født d. 18. januar 1959 i Lyngby.

IV. B. 2.

Anne Kerstine Jensen

er født d. 25. april 1892 i Hammershøj.

Hun blev døbt d. 13. maj 1892, og faddere var gaardmand Anders Pedersens hustru Kirsten Justesen samt gaardmændene Niels Christian Mikkelsen og Jens Andersen, alle fra Hammershøj.

Anne Kerstine Jensen blev gift d. 4. juli 1912 i Aalum med

Marius Anton Nicolaj Nielsen

Forlovere ved vielsen var gaardmand Anders Nielsen fra Gjandrup og brudens fader.

Marius Anton Nicolaj Nielsen er født d. 23. april 1885 i Gjandrup, Aalum sogn, som søn af gaardejer Niels Jensen og hustru Ane Andersen (Højlund), og han døde d. 11. december 1962 i Aalum.

Hans daab fandt sted d. 14. juni 1885, og faddere var pigen Dorthea Olesen fra Lindum og murer Niels Højlund fra Aalum samt pigen Andersine Højlund, gaardbestyrer Christen Andersen og ungkarl Christen Nielsen, alle fra Gjandrup.



Bosat: Aalum.

Anne Kerstine Jensen gik i skole i Aalum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde to forskellige pladser ved dette indtil giftermålet.

Marius Anton Nicolaj Nielsen gik i skole i Aalum samt i Lindum. Han udlærtes som tømrer i Langaa i 1905 og arbejdede derefter som svend forskellige steder. Ved bygningen af landsudstillingen i Aarhus 1908-1910 virkede han som formand, i 1911 startede han selvstændig virksomhed i Aalum, og denne drev han indtil 1958, samtidig med at han havde restaurant "Blok-

bjerg" i Aalum, som han havde bygget i 1933, og som solgtes i 1958.

IV. B. 2. a.

Anna Gudrun Nielsen

er født d. 23. februar 1913 i Aalum.

Hun blev gift d. 8. september 1937 i Aalum med

Laurits Peter Westergaard Nielsen

Han er født d. 2. juli 1906 i Harlev som søn af skomager Niels Westergaard Nielsen og hustru Jensigne, og han døde d. 27. oktober 1950 i Aalum.

Bosat: Pontoppidansgade 1, Randers.

Anna Gudrun Nielsen gik i skole i Aalum. Hun lærte efter skolegangen husgerning i to pladser paa hjemegnen og havde desuden et ophold paa Hadsten husholdningsskole. Derpaa tjente hun 2 aar paa en herregaard samt 1 aar i København, hvorefter hun arbejdede i forældrenes restaurant om sommeren og havde forskellige pladser om vinteren indtil giftermålet. Efter ægtefællens død videredrev hun en tid bageriet, indtil 1962 havde hun en tricotageforretning, og hun har siden virket som husmoderafløser i Randers.

Laurits Peter Westergaard Nielsen gik i skole i Harlev. Han udlærtes som bager i Aarhus og arbejdede derefter som svend i Randers indtil 1940, da han startede eget bageri i Aalum, som han drev indtil sin død.

IV. B. 2. a. 1)

Kirsten Westergaard Nielsen

er født d. 4. april 1938 i Aalum.

Hun blev gift d. 2. november 1958 i Randers med

Frode Kurt Nielsen

der er født d. 5. oktober 1932 i Nørager som søn af arbejdsmand Niels Marius Nielsen og hustru Ane Antonie Jensen.

Bosat: Lomandsgade 12, Langaa.

Kirsten Westergaard Nielsen gik i skole i Aalum og var desuden vinteren 1952-1953 elev paa Brøruphus ungdomsskole. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser paa Randers-egnen samt en tid i Norge, afbrudt af arbejde i forældrenes restaurant om sommeren, ligesom hun efter faderens død hjalp moderen i bageriet. Vinteren 1957-1958 havde hun et ophold paa Hadsten husholdningsskole.

Frode Kurt Nielsen gik i skole i Nørager. Han var indtil giftermålet tørvearbejder om sommeren og havde forskelligt løst arbejde om vinteren, afbrudt af militærtjenesten ved Jydske Trainregiment i Padborg. Han har siden 1958 haft ansættelse paa Nissens trævarefabrik i Langaa.

IV. B. 2. a. 1) a)

Helle Westergaard Nielsen

er født d. 30. april 1959 i Langaa.

IV. B. 2. a. 1) b)

Lars Westergaard Nielsen

er født d. 28. oktober 1960 i Langaa.

IV. B. 2. a. 2)

Bodil Westergaard Nielsen

er født d. 22. september 1942 i Aalum.

Hun er i lære paa et kontor.

IV. B. 2. b.

Jens Johan Nielsen

er født d. 11. maj 1915 i Aalum.

Han blev gift d. 19. april 1942 i Vejle med

Anna Marie Hansen

der er født d. 5. januar 1919 i Vejle som datter af boelsmand Johannes Hansen og hustru Ane Marie Nielsen.

Bosat: Ny Randersvej 44, Viborg.

Jens Johan Nielsen gik i skole i Aalum samt i Venning og havde samtidig med skolegangen forskellige sommerpladser ved landbruget, bl. a. hos en onkel. I 1930 kom han i tømrerlære hos faderen, hvor han udlærtes og derefter arbejdede som svend, afbrudt af et ophold paa Hadsten haandværkerhøjskole i 1938. I 1940 fik han ansættelse ved politiet i København, og i 1942 forflyttedes han til Viborg, hvor han fra 1946 til 1956 var civilbetjent og derpaa overbetjent af 1. grad indtil 1958, da han udnævntes til politiassistent.

Anna Marie Hansen gik i skole i Vejle. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente i Vejle samt i København indtil giftermålet.

IV. B. 2. b. 1)

Carl-Johan Nielsen

er født d. 8. februar 1944 i Viborg.

Han er beskæftiget som lagerekspedient.

IV. B. 2. b. 2)

Else-Marie Nielsen

er født d. 22. februar 1947 i Viborg.

Hun har plads som husassistent.

IV. B. 2. c.

Nielsine Kirstine Flarup Nielsen

er født d. 24. april 1917 i Aalum.

Hun blev gift d. 28. oktober 1941 i Aalum med

Frederik Lerche

der er født d. 30. maj 1912 i Hornbæk ved Randers som søn af gaardejer Anders P. Lerche og hustru Sørine Stenz.

Bosat: Over Hornbæk pr. Randers.

Frederik Lerche er beskæftiget som tømrer.

IV. B. 2. c. 1)

Bente L erche

er født d. 7. juni 1942 i Over Hornbæk, Hornbæk sogn.

Hun er seminarieelev i Aarhus.

IV. B. 2. c. 2)

Birgit L erche

er født d. 18. juli 1944 i Over Hornbæk.

Hun er ligeledes seminarieelev i Aarhus.

IV. B. 2. c. 3)

Henning L erche

er født d. 28. juni 1947 i Over Hornbæk.

IV. B. 2. c. 4)

Steen L erche

er født d. 13. juni 1949 i Over Hornbæk.

IV. B. 2. c. 5)

Niels Bruntoft L erche

er født d. 15. maj 1951 i Over Hornbæk.

IV. B. 2. c. 6)

Anne-Mette L erche

er født d. 6. april 1955 i Over Hornbæk.

IV. B. 2. d.

Betty Nielsen

er født d. 29. maj 1919 i Aalum.

Hun er gift med

Vagner Pedersen

men ægtefællerne er separerede.

Bosat: Aavej, Langaa.

Betty Nielsen og Vagner Pedersen har 4 børn.

IV. B. 2. e.

Doris Nielsen

er født d. 21. august 1921 i Aalum.

Bosat: Aagaarden 1 A, Randers.

Doris Nielsen gik i skole i Aalum. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige vinterpladser og hjalp om sommeren i forældrenes restaurant. Siden 1951 har hun været bestyrer af et ismejeri i Randers.

IV. B. 2. f.

Niels Arne Nielsen

er født d. 8. april 1924 i Aalum.

Han blev gift d. 17. marts 1961 i Aalum med

Grethe Lis Jensen

der er født d. 22. november 1930 i Randers som datter af cykelhandler Aage Harry Jensen og hustru Esther Elisabeth Nielsen.

Bosat: Randersvej 3, Aarhus N.

Niels Arne Nielsen gik i skole i Aalum. Han udlærtes som tømrer hos faderen og var desuden elev paa Hadsten haandværkerhøjskole. I 1947 bestod han konstruktørexamen i Aarhus, og efter at have aftjent sin værnepligt var han en kort tid ansat hos faderen. Siden ca. 1948 har han haft ansættelse som ingeniør i Aarhus. - Niels Arne Nielsen har været gruppefører i Hjemmeværnet.

Grethe Lis Jensen gik i skole i Randers. Hun udlærtes som modist i Randers og havde der efter to ophold paa en husholdningsskole i København, afbrudt af en kort tid hjemme. Fra 1952 og indtil giftemaalet virkede hun som modist i sin tidligere læreplads i Randers.

IV. B. 2. g.

Per Nielsen

er født d. 19. juli 1926 i Aalum.

Han blev gift d. 3. marts 1951 i Aalum med

Ellen Margrethe Martens

der er født d. 30. august 1929 som datter af installatør Martin Martens og hustru Birthe Johanne Andersen.

Bosat: Nørremøllevej 65, Viborg.

Per Nielsen gik i skole i Aalum. I 1945 udlærtes han som baker hos svogeren, og efter at have været elev paa Ry højskole virkede han en kort tid som svend. Fra 1946 til 1947 arbejdede han som gartner og baker i Sverige, sin værnepligt aftjente han ved Søværnet, og han var der paa en tid i lære som kok paa Borger- og Haandværkerforeningen i Aarhus, hvorefter han i 1½ aar sejlede i udenrigsfart. Han lejede nu en restaurant i Herning, som han drev en kort tid, i nogle maaneder var han køkkenchef i Herning, og i 1951 startede han derefter viktualieforretningen "Det kolde bord" i Viborg, som han siden har drevet.

Ellen Margrethe Martens gik i skole i Aalum, Randers samt Aarhus og bestod realeksamen. Senere tog hun korrespondenteksamen i engelsk fra Handelshøjskolen, hvorefter hun virkede som korrespondent i Aarhus og Randers indtil giftemaalet.

IV. B. 2. g. 1)

Lise Lotte Nielsen

er født d. 19. august 1951 i Viborg.

IV. B. 2. g. 2)

Anne Birthe Nielsen

er født d. 12. marts 1953 i Viborg.

IV. B. 2. g. 3)

Poul Erik Nielsen

er født d. 1. septemb. 1958 i Viborg.

IV. B. 2. g. 4)

Ida Anette Nielsen

er født d. 23. oktober 1960 i Viborg.

IV. B. 2. g. 5)

Lars Ole Nielsen

er født d. 16. august 1962 i Viborg.

IV. B. 2. h.

Inge Nielsen

er født d. 25. juli 1933 i Aalum.

Hun blev gift d. 15. februar 1953 i Aalum med

Tage Vestergaard

der er født d. 29. september 1927 i Havnstrup som søn af handelsmand Thomas Vestergaard og hustru Christine Hansen.

Bosat: Sommerlyst 10, Holstebro.

Inge Nielsen gik i skole i Aalum og var desuden i 1949 elev paa Taarupgaard ungdomsskole. Hun lærte husgerning i forældrenes restaurant og havde desuden i 1950 et ophold paa Hadsten husholdningsskole.

Tage Vestergaard lærte efter skolegangen landbruget og arbejdede ved dette indtil 1948. Fra 1948 til 1949 aftjente han sin værnepligt, og efter at være blevet hjemsendt som korporal fik han i 1951 ansættelse som chauffør ved DSB.

IV. B. 2. h. 1)

Jan Vestergaard

er født d. 2. september 1953 i Aalum.

IV. B. 2. h. 2)

Dorthe Vestergaard

er født d. 8. august 1954 i Viborg.

IV. B. 2. h. 3)

Per Vestergaard

er født d. 5. april 1956 i Holstebro.

IV. B. 2. h. 4)

Hanne Vestergaard

er født d. 21. april 1960 i Holstebro.

IV. B. 2. h. 5)

Birgitte Vestergaard

er født d. 12. oktober 1963 i Holstebro.

IV. B. 3.

Karen Jensen

er født d. 2. juli 1894 i Hammershøj.

Hun blev hjemmedøbt d. 3. juli 1894 og fremstillet i kirken d. 16. september samme aar; faddere var pigen Kirsten Marie Knudsen samt gaardmændene Anders Pedersen og Anders Chr. Christensen, alle fra Hammershøj.

Karen Jensen blev gift d. 18. april 1918 i Aalum med

Kresten Søgaard Christensen

der er født d. 12. februar 1894 i Over Fussing, Ø. Bjerregrav sogn, som søn af gaardejer, tidligere fattiggaardsbestyrer Niels Peter Christian Christensen og hustru Bodil Christensen.

Han blev døbt d. 22. marts 1894, og faddere var gaardmand Jens Mouritsens hustru fra Løvskal, pigen Ane Sophie Christensen fra fattiggaarden, mølleforpagter Chr. Christensen fra Over Mølle, ungkarl Christen Brøndum Christensen fra Volstrup og ungkarl Jens Højlund Jensen fra fattiggaarden.

Bosat: Volstrup pr. Randers.

Karen Jensen gik i skole i Aalum. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og opholdt sig her indtil giftermålet.

Kresten Søgaard Christensen gik i skole i Svinding. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser, afbrudt af militærtjeneste ved Infanteriet 1916-1917, og overtog i 1918 svigerfaderens gaard, som han havde indtil 1933, da han overtog faderens gaard i Volstrup. Denne drev han indtil 1963, hvorefter den solgtes.

IV. B. 3. a.

Niels Sigfred Søgaard Christensen

er født d. 2. marts 1919 i Aalum.

Han blev gift d. 10. november 1946 i Aalum med

Inge Jensen Winther

der er født d. 18. marts 1922 i Gesten som datter af bager Anton Jensen Winther og hustru Jensine Knudsen Andersen.

Bosat: P. Knudsens Vej 16, Randers.

Niels Sigfred Søgaard Christensen gik i skole i Venning. Han arbejdede ved landbruget indtil 1945 og har siden virket som guld- og sølvsmed i Randers. - Han er medlem af hjemmeværnet og har i nogle aar virket som gruppefører.



Inge Jensen Winther gik i skole i Haslev og var derefter ekspeditrice i forskellige bagerforretninger indtil giftermålet.

IV. B. 3. a. 1)

Grethe Søgaard Christensen

er født d. 8. februar 1947 i Randers.

IV. B. 3. a. 2)

Ingrid Søgaard Christensen

er født d. 23. oktober 1954 i Randers.

IV. B. 3. b.

Mary Søgaard Christensen

er født d. 20. april 1923 i Aalum.

Hun blev gift d. 16. november 1947 i Aalum med

Villy Nielsen

der er født d. 6. oktober 1920 i Auning som søn af boelsmand Paul Nielsen og hustru Emma Gruballe.

Bosat: Romaltvej 10, Krstrup pr. Randers.

Mary Søgaard Christensen gik i skole i Svinding og opholdt sig derefter hjemme indtil sit 18. aar, hvorpaa hun havde forskellige pladser som husassistent paa Randerseggen indtil giftermålet.

Villy Nielsen gik i skole i Auning. Indtil sit 18. aar var han arbejdsdreng paa Auning møbel-fabrik, i ca. 8 aar virkede han som chauffør i Svinding samt derefter en tid i Randers, og siden 1961 har han drevet selvstændig vognmandsforretning i Randers.

IV. B. 3. b. 1)

Flemming Søgaard Nielsen

er født d. 25. august 1948 i Krstrup.

IV. B. 3. b. 2)

Erik Søgaard Nielsen

er født d. 23. november 1952 i Krstrup.

IV. B. 3. b. 3)

Dorthe Søgaard Nielsen

er født d. 8. maj 1957 i Krstrup.

IV. B. 3. c.

Bodil Søgaard Christensen

er født d. 26. maj 1926 i Aalum.

Hun blev gift i Aalum med

Svend Poulsen

der er født d. 24. august 1922 i Aalum søn af Niels Poulsen og hustru Petra Knudsen.

Bosat: Oustrup pr. Auning.

Bodil Søgaard Christensen lærte efter skolegangen husgerning hjemme og havde fra sit 17. aar forskellige pladser, bl. a. i Bjerregrav,

Svend Poulsen lærte efter skolegangen landbruget og var en tid forpagter af en ejendom i Auning, hvorefter han i 1955 købte sin nuhavende ejendom i Oustrup.

IV. B 3. c. 1)

Birthe Søgaard Poulsen

er født d. 14. juli 1949 i Auning.

IV. B. 3. c. 2)

Lis Søgaard Poulsen

er født d. 9. maj 1952 i Auning.

IV. B. 3. c. 3)

Marianne Søgaard Poulsen

er født d. 2. marts 1963 i Aarhus.

IV. B. 3. d.

Nelly Petra Søgaard Christensen

er født d. 20. oktober 1933 i Volstrup, Aalum sogn.

Hun blev gift d. 20. oktober 1956 i Aalum med

Jørgen Andreas Sørensen

der er født d. 18. november 1929 i Glæsborg som søn af Peter Sørensen og hustru Elisabeth.

Bosat: Solsortvej 9, Viborg.

Nelly Petra Søgaard Christensen gik i skole i Svinding. Hun gennemgik efter skolegangen uddannelse paa kommunkontoret i Randers og virkede senere 1½ aar i Viborg.

Jørgen Andreas Sørensen gik i skole i Vinding og blev derefter uddannet som revisor. Han har siden ca. 1952 virket som saadan i Viborg.

IV. B. 3. d. 1)

Peter Sørensen

er født d. 11. juli 1958 i Viborg.

IV. B. 3. d. 2)

Pia Sørensen

er født d. 28. maj 1962 i Viborg.

IV. B. 3. e.

Jenny Søgaard Christensen

er født d. 9. marts 1940 i Volstrup, Aalum sogn.

Hun blev gift d. 13. oktober 1962 i Aalum med

Sven Ove Jensen

der er født d. 7. august 1941 i Viborg som søn af kaptajn Ejner Harald Jensen og hustru Johanne Kristensen.

Bosat: Pilevej 13, Viborg.

Jenny Søegaard Christensen gik i skole i Svinding og var desuden vinteren 1955-1956 elev paa Holstebro ungdomsskole. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser indtil ca. 1958, hvorefter hun var ekspeditrice i fætterens viktualieforretning i Viborg indtil giftemaalet.

Sven Ove Jensen gik i skole i Viborg. Han udlærtes i 1962 som elektriker og har siden arbejdet som montør.

IV. B. 4.

Jensine Johanne Jensen

er født d. 15. april 1896 i Hammershøj.

Hun blev døbt d. 24. maj 1896, og faddere var sergent Jens Jensens hustru Nicoline Henriksen fra Viborg samt gaardmændene Jens Andersen og Peder Nielsen Flarup, begge fra Hammershøj.

Jensine Johanne Jensen blev gift d. 1. juli 1920 i Sønderbæk med

Marius Kristian Jespersen

Forlovere ved vielsen var gaardejer Jesper Jespersen fra Aarup og particulier Christen Nielsen fra Sønderbæk.

Marius Kristian Jespersen er født d. 5. februar 1891 i Aarup, Kvorning sogn, som søn af gaardejer Jesper Jespersen og hustru Marie Elisabeth Peitersen.

Han blev hjemmedøbt d. 8. februar 1891 og fremstillet i kirken d. 27. marts samme aar; faddere var moderen samt gaardmand Jens Nielsen og gaardmand Kristen Nielsen, alle fra Aarup.

Bosat: Aarup pr. Hammershøj.

Jensine Johanne Jensen gik i skole i Sønderbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede ved dette indtil giftemaalet.

Marius Kristian Jespersen gik i skole i Kvorning. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og aftjente i 1911 sin værnepligt ved Infanteriet i København. Vinteren 1915-1916 besøgte han Asmildkloster Landbrugsskole, og i 1920 overtog han fødegaarden i Aarup, som han drev til 1958, da den afstodes til sønnen Jens Conrad. - Marius Kristian Jespersen har været revisor i Hammershøj Andelskasse og er nu formand for Rinds-Nørrelyng herreders brandkasse, i hvis bestyrelse han har været siden 1937.

IV. B. 4. a.

Jens Conrad Jespersen

er født d. 25. september 1921 i Aarup, Kvorning sogn.

Han blev gift d. 3. juli 1948 i Haasum med



Thora Frandsen

der er født d. 15. juni 1926 i Haasum som datter af gaardejer Kristian Frandsen og hustru Kirstine Jensen.

Bosat: Aarup Kærgaard pr. Hammershøj.

Jens Conrad Jespersen gik i skole i Kvorning og var desuden vinteren 1937-1938 elev paa Salling ungdomsskole. Han lærte landbruget, afbrudt af militærtjeneste ved Artilleriet 1942-1943, og var vinteren 1943-1944 elev paa Dalum landbrugsskole. I 1958 overtog han fødegaarden, som han siden har drevet. - Jens Conrad Jespersen er formand for Hammershøj andelsmejeri og for Landboforeningen.

Thora Frandsen gik i skole i Haasum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var sommeren 1946 elev paa Rønshoved højskole.

IV. B. 4. a. 1)

Kirsten Marie Jespersen

er født d. 17. december 1948 i Aarup, Kvorning sogn.

IV. B. 4. a. 2)

Anne-Lise Jespersen

er født d. 27. oktober 1951 i Aarup.

IV. B. 4. a. 3.)

Bente Jespersen

er født d. 14. maj 1954 i Aarup.

IV. B. 4. a. 4)

Charlotte Jespersen

er født d. 20. november 1961 i Aarup.

IV. B. 4. b.

Carl Johan Jespersen

er født d. 24. oktober 1922 i Aarup, Kvorning sogn.

Han blev gift d. 23. juni 1951 i Los Angeles, Californien, med

Georgette Marie Le Blanc

der er født d. 25. august 1923 i Lower West Pubnico, Nova Scotia, Canada, som datter af murermeister Elmer Le Blanc og hustru Gertrude D'entremont.

Bosat: 9856 Rathburn Avenue, Northridge, Californien, U.S.A.

Carl Johan Jespersen udlærtes i 1942 som tømrer og tog i 1944 eksamen som bygningskonstruktør fra Randers tekniske skole. I 1945 dimitteredes han som ingeniør i bygningsteknik fra Horsens bygningsteknikum, og i 1948 emigrerede han til U.S.A., hvor han i 1951 startede egen forretning som general building contractor.

IV. B. 4. b. 1)

Yvette Marie Jespersen

er født d. 26. april 1952 i Los Angeles.

IV. B. 4. b. 2)

Jeanette Marie Jespersen

er født d. 23. april 1953 i Los Angeles.

IV. B. 4. b. 3)

Gary Maurice Jespersen

er født d. 23. juli 1955 i Los Angeles.

IV. B. 4. c.

Jesper Marius Jespersen

er født d. 18. juni 1924 i Aarup, Kvorning sogn.

Han blev gift d. 24. september 1949 i København med

Lise Thomassen

der er født d. 5. januar 1926 i Filips sogn, København, som datter af installatør Niels Thomassen og hustru Petra Hansen.

Bosat: Hammershøj.

Jesper Marius Jespersen gik i skole i Kvorning samt i Viborg, hvor han bestod studentereksamen. I 1949 dimitteredes han som dyrlæge fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København, og samme aar købte han praksis i Vammen, som han drev indtil 1952, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved Sjællandske Trainregiment, bl. a. en tid som udstationeret korporal ved SHAPE i Paris. Efter hjemsendelsen bosatte han sig derpaa i Hammershøj, hvor han siden har haft egen praksis.

Lise Thomassen gik i skole i København og bestod her realeksamen. Hun udlærtes som kontorassistent paa et sagførerkontor i København og havde herefter ansættelse hos forskellige sagførere indtil giftermålet.

IV. B. 4. c. 1)

Christian Jespersen

er født d. 23. august 1954 i Viborg.

IV. B. 4. c. 2)

Susanne Jespersen

er født d. 24. maj 1957 i Viborg.

IV. B. 4. d.

Grethe Kirstine Jespersen

er født d. 16. juli 1928 i Aarup, Kvorning sogn.

Hun blev gift d. 12. maj 1949 i Kvorning med

Anton Petersen

der er født d. 1. december 1920 i Lime ved Randers som søn af gaardejer Per Jørgen

Petersen og hustru Ane Rasmussen.

Bosat: Skovvang, Aalum pr. Randers.

Anton Petersen er gaardejer i Aalum.

IV. B. 4. d. 1)

Birte Petersen

er født d. 5. marts 1950 i Aalum.

IV. B. 4. d. 2)

Per Kristian Petersen

er født d. 28. oktober 1951 i Aalum.

IV. B. 4. d. 3)

Ole Petersen

er født d. 5. august 1961 i Aalum.

IV. B. 5.

Niels Christian Flarup Jensen

er født d. 28. maj 1897 i Aalum.

Han blev hjemmedøbt d. 28. maj 1897 og fremstillet i kirken d. 12. september samme aar; faddere var gaardmand Ole Justesens hustru fra Sønderbæk, gaardmand Christen Vestergaards hustru fra Sønderbæk, og aftægtsgaardmand Niels Christian Mikkelsen fra Hammershøj samt gaardmand Peder Kjeldsen og købmand A. Hviid, begge fra Aalum.

Niels Christian Flarup Jensen blev gift d. 4. maj 1926 i Aalum med

Karen Petrea Nielsen

der er født d. 30. april 1903 i Gjandrup, Aalum sogn, som datter af gaardejer Anders Nielsen og



hustru Dorthea Pedersen Kjeldsen.

Hun blev hjemmedøbt d. 1. juni 1903 og fremstillet i kirken de. 12. juli samme aar; faddere var gaardmand Knud Bødkers hustru fra Gjandrup, gaardmand Jens Jensen Huus's hustru fra Stevnstrup, ungkarl Peder Kjeldsen Pedersen fra Linde, ungkarl Frederik Nielsen fra Randers og ungkarl Marius Nielsen fra Langaa.

Bosat: Ø. Bjerregrav pr. Bjerregrav.

Niels Christian Flarup Jensen gik i skole i Aalum. I 1917 udlærtes han som tømrer hos Marius Nielsen i Aalum, og han arbejdede derefter som svend forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste ved Infanteriet i København 1919. Fra 1926 til 1930 drev han egen tømrerforretning i Hornbæk, i 14 aar havde han en landejendom i Gjandrup, som han drev samtidig med, at han var svend hos Marius Nielsen, og i 1944 flyttede han derpaa til Bjerregrav, hvor han drev egen forretning indtil 1959. Han har siden virket som svend i Randers.

Karen Petrea Nielsen gik i skole i Taanum. Hun opholdt sig hjemme indtil sit 16. aar og havde derpaa indtil giftermålet forskellige pladser ved husgerning. Hun har siden 1960 arbejdet paa Randers fjerkræslagteri.

IV. B. 5. a.

Dorethe Flarup Jensen

er født d. 24. april 1928 i Hornbæk ved Randers.

Hun blev gift d. 28. december 1950 i Bjerregrav med

Ingvar Lundgren

der er født d. 24. februar 1928 i Skövde, Sverige, som søn af tømrer Frans Lundgren og hustru Elisabeth Andersson.

Bosat: Vellinge V. 17, Vellinge, Sverige.

Ingvar Lundgren er beskæftiget som metalsliber.

IV. B. 5. a. 1)

Christer Villy Lundgren

er født d. 5. april 1951 i Malmø, Sverige.

IV. B. 5. a. 2)

Sten Inge Lundgren

er født d. 5. april 1954 i Malmø.

IV. B. 5. a. 3)

Bo-Carsten Lundgren

er født d. 4. december 1958 i Vellinge, Sverige.

IV. B. 5. b.

Karen Birgit Flarup Jensen

er født d. 1. november 1933 i Gjandrup, Aalum sogn.

Hun blev gift d. 4. april 1954 i Bjerregrav med

Richardt Jacobsen

der er født d. 26. januar 1930 i Taagerup paa Lolland.

Bosat: Langgade 77, Randers.

Karen Birgit Flarup Jensen gik i skole i Randers, hvor hun bestod realeksamen. Hun stod derefter i lære i Banken for Randers og omegn, hvor hun virkede indtil 1956, og siden 1960 har hun haft ansættelse som assistent i Diskontobanken.

Richardt Jacobsen gik i skole i Rødby. Han udlærtes som mejerist og virkede som saadan indtil 1954, hvorefter han i 3 aar havde ansættelse hos Nestle A/S. Han har siden arbejdet som kedel- og maskinpasser paa bryggeriet Thor.

IV. B. 5. b. 1)

Birgitte Flarup Jacobsen

er født d. 28. maj 1956 i Randers.

IV. B. 5. b. 2)

Jørn Flemming Flarup Jacobsen

er født d. 5. marts 1958 i Randers.

IV. B. 6.

Anton Jensen

er født d. 25. august 1899 i Aalum.

Hans daab fandt sted d. 8. oktober 1899, og faddere var pigerne Marie Nielsen Vestergaard og Birgitte Justesen, begge fra Sønderbæk, samt gaardmand Niels A. Ove, gaardbestyrer Lars Hougaard og husmand Anders Chr. Pedersen, alle fra Aalum.

Anton Jensen blev gift d. 29. november 1927 i Skjern med

Agnes Nicoline Mikkelsen

Forlovere ved vielsen var gaardejer Anders Chr. Pallesen fra Løvskal og ejendomsmægler Laurits Smed fra Hornbæk.

Agnes Nicoline Mikkelsen er født d. 4. oktober 1899 paa Torup mark, Torup sogn, som datter af gaardejer Christian Mikkelsen og hustru Anne Kirstine Sørensen.

Hun blev døbt d. 29. oktober 1899, og faddere var boelsmand Søren Laursens hustru fra Sahl, købmand Lars Hansens hustru fra Torup og slagter C. Mikkelsen fra Ulstrupbro samt husmand Hans P. Pedersen og ungkarl Mikkel Madsen, begge fra Torup.

Bosat: Løvskal. pr. Bjerringbro.

Anton Jensen lærte efter skolegangen landbruget og har siden giftermålet virket som arbejdsmand i Løvskal.

Agnes Nicoline Mikkelsen gik i skole i Torup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet.

IV. B. 6. a.

Anker Bang Jensen

er født d. 26. februar 1922 i Løvskal, Skjern sogn.

Han blev gift d. 16. maj 1954 i Grinderslev med

Inga Marie Brøns

der er født d. 30. maj 1934 i Oddense som datter af landmand Otto Andreas Brøns og hustru Alma Madsen.

Bosat: Løvskal pr. Bjerringbro.

Anker Bang Jensen gik i skole i Løvskal. Han lærte efter skolegangen landbruget og havde forskellige pladser, bl. a. i Lee samt i Jebjerg. Fra 1954 til 1959 var han teglværksarbejder, og han har siden haft ansættelse paa slagteriet i Bjerringbro.

Inga Marie Brøns gik i skole i Grinderslev. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i Jebjerg samt paa Skive sygehus og paa Grinderslev kloster.

IV. B. 6. a. 1)

Bjarne Bang Jensen

er født d. 21. februar 1957 i Løvskal, Skjern sogn.

IV. B. 6. a. 2)

Per Bang Jensen

er født d. 19. oktober 1961 i Løvskal.

IV. B. 6. b.

Signe Kirstine Flarup Jensen

er født d. 7. april 1928 i Løvskal, og hun døde ca. 1939 samme sted.

IV. B. 6. c.

Anne Kirstine Jensen

er født d. 16. november 1929 i Løvskal, Skjern sogn, og hun døde d. 8. oktober 1961 i Lee.

Hun blev gift d. 4. november 1951 i Lee med

Peder Smed Nielsen

der er født i Lee som søn af landmand Niels Nielsen og hustru Ane Marie Petrine Laursen.

Bosat: Lee pr. Bjerringbro.

Anne Kirstine Jensen gik i skole i Løvskal. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser indtil giftermålet.

Peder Smed Nielsen gik i skole i Lee. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 17. aar og kom derefter i murerlære. I 1930 var han paa haandværkerhøjskole, i 1931 udlærtes han, og han arbejdede derefter ved faget indtil 1949, da han købte en gaard i Lee. Denne drev han indtil 1962, da han solgte den og købte en mindre ejendom samme sted.

IV. B. 6. c. 1)

Anne Marie Agnes Nielsen

er født d. 18. maj 1953 i Lee.

IV. B. 6. d.

Lilli Ruth Jensen

er født d. 17. april 1931 i Løvskal, Skjern sogn.

Hun blev gift d. 1. juli 1951 i Gassum med

Ove Christensen

der er født d. 26. juni 1930 i Gerning som søn af skovarbejder Andreas Christensen og hustru Bolette.

Bosat: Tværvej 14, Bjerringbro.

Lilli Ruth Jensen gik i skole i Løvskal. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftemaalet.

Ove Christensen gik i skole i Gerning. I nogle aar arbejdede han ved landbruget, en tid var han chauffør, og ved giftemaalet fik han derefter ansættelse som traktorfører paa Randrupgaard. Han har siden ca. 1953 virket som montør for elektricitetsselskabet "Gudenaadalens Opland".

IV. B. 6. d. 1)

John Christensen

er født d. 20. oktober 1951 i Gassum.

IV. B. 6. d. 2)

Anton Torben Christensen

er født d. 10. juli 1953 i Viborg.

IV. B. 6. d. 3)

Jytte Bolette Christensen

er født d. 15. januar 1960 i Bjerringbro.

IV. B. 6. e.

Ida Elisabeth Jensen

er født d. 25. februar 1935 i Løvskal, Skjern sogn.

Hun blev gift d. 20. november 1954 i Skjern med

Lars Bak Thomsen

der er født d. 10. juli 1926 i Hjermand som søn af gaardejer Christen Storegaard Thomsen og hustru Boline Christensen Bak.

Bosat: Hjermand pr. Bjerringbro.

Ida Elisabeth Jensen gik i skole i Løvskal. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. paa Randrupgaard samt paa Hald andelsmejeri.

Lars Bak Thomsen gik i skole i Hjermand. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjen- te fra 1947 til 1948 sin værnepligt ved Søværnet. Efter hjemsendelsen havde han i ca. 4 aar plads paa Tulstrupgaard i Hjorthede, hvorpaa han fik ansættelse som montør ved elektricitets- selskabet "Gudenaadalens Opland".

IV. B. 6. e. 1)

Christen Bak Thomsen

er født d. 26. april 1956 i Hjermand.

IV. B. 6. e. 2)

Mogens Flarup Bak Thomsen

er født d. 5. marts 1961 i Hjermind.

IV. B. 7.

Martine Kristine Jensen

er født d. 13. oktober 1901 i Aalum.

Hun blev døbt d. 17. november 1901, og faddere var gaardmand Anders Bundgaards hustru, gaardmand Peder Nielsen Flarups hustru og skomager Niels Frederiksen, alle fra Hammershøj, samt ungkarl Kristen Nielsen Ove fra Aalum og ungkarl Just Andersen fra Randers.

Martine Kristine Jensen blev gift d. 15. november 1925 i Viborg med

Anker Peter Gustav Rasmussen

der er født d. 23. marts 1900 i Linaa som søn af hotelejer, tidligere mejerist Jørgen Kristian Rasmussen og hustru Marie Kirstine Jensen.

Hans daab fandt sted d. 23. april 1900, og faddere var forældrene samt boelsmand Anker Rasmussen Høgh fra Linaa mark, bestyrer Peder Pedersen (Alrø) fra Linaa mejeri og boelsmand Anders Jensen (Holkenborg)s datter Karen Marie fra Skellerup.

Bosat: Mariagervej 62 A, Randers.

Martine Kristine Jensen gik i skole i Aalum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede ved dette indtil giftermålet.

Anker Peter Gustav Rasmussen gik i skole i Grauballe. Han arbejdede ved landbruget indtil giftermålet og drev derefter en tid egen vognmandsforretning. I 9 aar havde han øldepot i Hammershøj, og siden 1940 har han virket som chauffør ved DSB.

IV. B. 7. a.

Nelly Kirstine Rasmussen

er født d. 26. april 1927 i Hammershøj.

Hun blev gift d. 18. oktober 1947 i Randers med

Poul Otto Henrik Linde

der er født d. 25. juli 1925 i Lyngaa som søn af proprietær Knud Arved de Linde og hustru Edith Andrea Hansen.

Bosat: Ymersvej 44, Randers.

Nelly Kirstine Rasmussen gik i skole i Randers og bestod her realeksamen i 1943. Hun gennemgik derefter kontoruddannelse og har siden virket som kontorassistent, afbrudt af en periode paa ca. 7 aar.

Poul Otto Henrik Linde gik i skole i Hadsten samt i Vitten. Efter skolegangen stod han til søs, i 1962 bestod han styrmandseksamen fra Marstal navigations-skole, og han læser nu til skibsførereksamen.



IV. B. 7. a. 1)

Kirsten Høj Linde

er født d. 25. april 1948 i Randers.

IV. B. 7. a. 2)

Poul Anker Høj Linde

er født d. 30. august 1949 i Randers.

IV. B. 7. b.

Jens Christian Egon Rasmussen

er født d. 30. januar 1930 i Viborg.

Han blev gift d. 1. maj 1958 i Ballerup med

Eva Marie Bach Andersson

der er født d. 13. januar 1936 i Rørbæk som datter af arbejdsmand Gustav Andersson og hustru Hilda Bach.

Bosat: Liltoften 67, Skovlunde.

Jens Christian Egon Rasmussen gik i skole i Randers. Han udlærtes som elektromekaniker og fik i 1950 ansættelse som mekaniker ved Flyvevaabenet, hvor han nu har rang af overfenrik.

Eva Marie Bach Andersson gik i skole i Hobro. Hun udlærtes i 1954 som boghandlermedhjælper og havde senere en tid ansættelse som kontrol- og varselsmedhjælper ved Flyvevaabenet. Hun virker nu som kontorassistent.

IV. B. 7. b. 1)

Tina Rasmussen

er født d. 3. december 1959 i Skovlunde.

IV. B. 8.

Anne Margrethe Jensen

er født d. 24. september 1905 i Aalum.

Hun blev døbt d. 26. november 1905, og faddere var maler J. C. Laurbergs hustru Karoline Rosine Christensen, gaardmand Christen Nielsen Boes hustru Maren Pedersen, gaardmand Niels A. Ove, gaardmand Lars Hougaard og ungkarl Peder Hvid, alle fra Aalum.

Anne Margrethe Jensen blev gift d. 4. januar 1929 i Aalum med

Jens Christian Peschardt

der er født d. 8. april 1904 i Mosegaard, Egtved sogn, som søn af gaardejer Frederik Christian Peschardt og hustru Jørgine Margrethe Jørgensen.

Han blev døbt d. 23. maj 1904, og faddere var moderen samt gaardmand Kristian Peter



Peschardt og dennes hustru Dorthea Nielsen fra Tindvad.

Bosat: Vesterbrogade 32, Vejle.

Anne Margrethe Jensen gik i skole i Aalum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet.

Jens Christian Peschardt gik i skole i Egtved skov. Han udlærtes i 1922 indenfor kolonialbranchen og var derefter kommis i Vraa samt i Svinding. Fra 1931 til 1947 arbejdede han ved landbruget og drev forskellige ejendomme paa Randers - og Vejleegnen, hvorefter han overtog Vesterbro vaskeri i Vejle, som han stadig driver.

IV. B. 8. a.

Margit Kirstine Peschardt

er født d. 22. februar 1930 i Svinding, Aalum sogn.

Hun blev gift d. 26. december 1951 i Vejle med

Regnar Lomholdt Jensen

der er født d. 18. juli 1920 i Allerup paa Fyn som søn af slagter Anton Marinus Jensen og hustru Anna Catrine Peschardt.

Bosat: Grejsdalsvej, Grejsdalen pr. Vejle.

Margit Kirstine Peschardt gik i skole i Langkastrup samt i Bredal. Indtil 1947 var hun ekspeditrice i bager- og slagterforretninger i Vejle samt i Aarhus, i 2 aar virkede hun som husassistent i Sverige, og hun opholdt sig derefter hjemme hos forældrene indtil giftermålet.

Regnar Lomholdt Jensen gik i skole i Mosegaard og i Harndrup. Han udlærtes som slagter i Bogense og arbejdede derefter som svend her samt i Hedensted og en tid i Tyskland. Han har siden 1946 drevet egen slagterforretning i Grejsdalen.

IV. B. 8. b.

Frits Johan Peschardt

er født d. 17. december 1933 i Balle, Todbjerg sogn.

Han blev gift d. 26. december 1957 i Korsør med

Dina Rigmor Larsen

der er født d. 7. oktober 1939 i Korsør som datter af installatør Villy Larsen og hustru Gretha Jensen.

Bosat: Vandtaarnsvej 2, Graasten.

Frits Johan Peschardt gik i skole i Vejle. Han udlærtes i 1952 som bager og aftjente derefter sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment. I 1954 blev han stationsarbejder ved DSB i Korsør, og siden 1956 har han været portør, fra 1957 i Graasten.

Dina Rigmor Larsen gik i skole i Korsør. Hun udlærtes indenfor isenkrambranchen og var beskæftiget her indtil giftermålet.

IV. B. 8. b. 1)

Linda Peschardt

er født d. 15. maj 1958 i Rinkenæs.

IV. B. 8. b. 2)

John Peschardt

er født d. 4. juni 1960 i Graasten.

IV. B. 8. c.

Paul Erik Peschardt

er født d. 8. juli 1938 i Langkastrup, Verring sogn.

Han blev gift d. 17. marts 1962 i Vonge, Ø. Nykirke sogn, med

Anna Johanne Peschardt

der er født d. 28. oktober 1938 i Vonge som datter af gaardejer Vesti Peschardt og hustru Asta Sandal.

Bosat: Falkevej 13, Randers.

Paul Erik Peschardt gik i skole i Vejle. Han udlærtes som slagter i 1957 og arbejdede derefter som svend forskellige steder, bl. a. i Norge samt i Sverige. Siden 1962 har han haft ansættelse som portør ved DSB i Randers.

Anna Johanne Peschardt gik i skole i Vonge og havde desuden et ophold paa Vesterlund ungdomsskole i 1954. Hun havde forskellige pladser som husassistent og var i 1958 elev paa Testrup sygeplejehøjskole, hvorefter hun gennemgik sygeplejeuddannelse paa Centralsygehuset i Holstebro. Hun har siden 1961 haft ansættelse som sygeplejerske paa Centralsygehuset i Randers.

IV. B. 8. c. 1)

Flemming Christian Peschardt

er født d. 11. marts 1963 i Randers.

IV. B. 8. d.

Frederik Christian Peschardt

er født d. 17. juli 1943 i Bredal.

Han er i koloniallære i Vejle.

IV. C.

Jens Jensen

er født d. 20. marts 1867 i Kvorning, og han døde d. 1. juni 1922 i Hobro og blev begravet d. 7. juni.

Han blev døbt d. 21. april 1867, og faddere var tjenestekarl Jens Jensens hustru Gertrud Marie Nielsen fra Flarup, husmand Peder Jensen fra Hammershøj, og husmand Peder Simonsen fra Kvorning Nymark.

Jens Jensen blev gift d. 17. september 1895 i Viborg med

Nicoline Hansine Henriksen



Forlovere ved vielsen var maler Anders Andersen Kjeldsen og skomager Peter Christian Møller, begge fra Viborg.

Nicoline Hansine Henriksen er født d. 10. oktober 1875 i Viborg som datter af værtshusholder Hans Jacob Henriksen og hustru Julie Sophie Kirstine Salling, og hun døde d. 12. april 1933 i Hobro.

Hun blev døbt d. 26. december 1875, og faddere var skomager T. C. Møller, forhenværende overbetjent Salling, tømrer C. Henriksen, avlsbruger Thomsens hustru og skomager A. Kirkebæks hustru.

Bosat: Hobro.

Jens Jensen arbejdede efter skolegangen i nogle aar ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt i Viborg, forfremmedes til sergent og virkede som saadan indtil ca. 1900, da han flyttede til Hobro, hvor han indtil sin død beklædte stillingen som arrestforvarer.

IV. C. 1.

Hans Jacob Julius Sophus Jensen

er født d. 5. august 1896 i Viborg.

Han blev døbt d. 11. oktober 1896, og faddere var faderen, sygehusforvalter Gottlieb Vossmann og værtshusholder Henriksens enke, alle fra Viborg.

Hans Jacob Julius Sophus Jensen blev gift d. 13. juli 1922 i Hillerød med

Ketta Margrethe Jessen

der er født d. 8. december 1898 i Odense som datter af toldassistent Jessen.

Bosat: Søndre Ringgade 5, Aarhus C.

Hans Jacob Julius Sophus Jensen gik i skole i Hobro. Han udlærtes i Magasin du Nord's afdeling i Hobro i 1914 og virkede derefter som manufaktur ekspedient i bl. a. Odense. Senere fik han ansættelse ved Anton Christensen's børnekonfektion, hvor han fra 1922 til 1959 var repræsentant, og han har siden været ansat som saadan hos fa. Wohler.

Ketta Margrethe Jessen gik i skole i Hillerød. Hun gennemgik efter skolegangen kontoruddannelse og virkede som kontorassistent indtil giftermålet.

IV. C. 1. a.

Per Jessen Jensen

er født d. 6. december 1922 i Hillerød.

Han blev gift d. 2. april 1953 med

Inge Heegaard

der er født d. 10. april 1930 i Hedensted som datter af læge Hans Heegaard og hustru Anna Pedersen.

Bosat: Skjøttvej, Hedensted.

Per Jessen Jensen gik i skole i Aarhus, hvor han i 1939 bestod realeksamen samt i 1942 studentereksamen. En tid studerede han ved Aarhus universitets medicinske fakultet, i 1945 indkaldtes han til militærtjeneste ved Sjællandske Livregiment, i 1948 hjemsendtes han som sekondløjtnant, og i 1950 bestod han højere handelseksamen fra Jydske Handelshøjskole i Aarhus. Han fik nu ansættelse som assistent ved A/S Emulsion, Palsgaard, hvor han efter supplerende teknisk uddannelse i 7 aar virkede som driftsleder, heraf 3 aar ved firmaets hollandske licensfabrik i Zierikzee. Han har siden 1958 været ansat som eksportchef hos Brdr. Michaelsen

A/S, Hedensted. - Per Jessen Jensen deltog aktivt i frihedskampen under Danmarks besættelse.

Inge Heegaard bestod realeksamen og opholdt sig 1 aar i England som barneplejerske. Hun gennemgik uddannelse som hospitalslaborant paa Bispebjerg hospital samt paa Øresundshospitalet og havde fra 1951 til 1953 ansættelse paa Kystsantoriet i Juelsminde.

IV. C. 1. a. 1)

Claus Jessen Jensen

er født d. 2. oktober 1957 i Hedensted.

IV. C. 1. b.

Ulla Jensen

er født d. 15. november 1926 i Aarhus.

Hun er gift med

Eigild Faber

der er beskæftiget som tandlæge i København.

Bosat: Puggaardsgade 3, København V.

IV. C. 1. c.

Anne Margrethe Jensen

er født d. 4. maj 1929 i Aarhus.

Hun blev gift d. 30. april 1955 i Aarhus med

Knud Møller

der er født d. 1. september 1931 i Hørup paa Als som søn af liniemester Egund Alexander Møller og hustru Constance Caroline Christensen.

Bosat: Østerbakke 16, Broager.

Anne Margrethe Jensen gik i skole i Aarhus og bestod her realeksamen i 1946. En tid arbejdede hun ved husgerning, fra 1948 til 1951 var hun sygeplejeelev paa Aarhus kommunes hospital, og hun gennemgik derefter supplerende uddannelse i København samt paa Statshospitalet i Augustenborg. Den sidste tid inden giftemålet var hun sygeplejerske paa Aarhus kommunes hospital, og siden 1956 har hun virket som skolesundhedsplejerske.

Knud Møller gik i skole i Augustenborg samt i Sønderborg, hvor han i 1948 bestod realeksamen. Han gennemgik derefter kontoruddannelse paa kommunkontoret i Augustenborg, og fra 1952 til 1954 aftjente han sin værnepligt og hjemsendtes som sergent. Han fik nu ansættelse som kommuneassistent paa Broager kommunkontor, i 1958 forfremmedes han til overassistent, og siden 1963 har han været fuldmægtig her.

IV. C. 2.

Jens Aage Bent Jensen

er født d. 25. oktober 1899 i Viborg.

Han blev døbt d. 1. januar 1900, og faddere var forvalter G. Vassmann, sergent Christian Andersen, musiker Peter Andersen, frøken Camilla Andersen og maler Kjeldsens hustru Frederikke, alle fra Viborg.

Jens Aage Bent Jensen blev gift d. 22. november 1924 i Faaborg med



Carla Kirstine Hansen

der er født d. 8. juni 1902 i Faaborg som datter af fabrikant Theodor Hansen og hustru Maren Kristine Christiansen.

Bosat: Klintevej 14, Faaborg.

Jens Aage Bent Jensen gik i skole i Hobro. Han udlærtes indenfor kolonialbranchen i 1913 og var derefter kommis forskellige steder indtil 1923, da han købte egen forretning i Faaborg, som han drev samtidig med, at han fra 1939 var kontorassistent ved Faaborg kommune. I 1945 blev han derpaa kommunesekretær, og i 1947 afhændede han forretningen. - Jens Aage Bent Jensen stiftede i Faaborg Forsvarsbroderforeningen, hvis formand han en tid var. Han har desuden i 25 aar været medlem af bestyrelsen for roklubben, heraf en del aar som formand, og er nu byrådsmedlem.

Carla Kirstine Hansen gik i skole i Faaborg. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og var desuden en tid beskæftiget som medhjælper paa faderens kontor.

IV. C. 2. a.

Henny Kaufholz Jensen

er født d. 28. februar 1928 i Faaborg.

Hun blev gift d. 5. december 1953 i Godthaab, Grønland, med

Børge Poul Jørgensen

der er født d. 8. januar 1926 i Vejby paa Sjælland som søn af malermester Søren Christian Jørgensen og hustru Stefanie Marie Poul.

Bosat: Godhavn, Grønland.

Henny Kaufholz Jensen bestod realeksamen i Faaborg og gennemgik derefter kontoruddannelse ved engros-firmaet I. Larsen, Faaborg. Senere var hun bogholder i et firma i København, og hun fik derpaa ansættelse i Den kongelige grønlandske Handel med bopæl i Godthaab. Hun virker nu som bogholder i Godhavn.

Børge Poul Jørgensen er beskæftiget som overassistent ved Den kongelige grønlandske Handel i Godhavn.

IV. C. 2. a. 1)

Jesper Jørgensen

er født d. 30. juli 1955 i Faaborg.

IV. C. 2. b.

Tove Kaufholz Jensen

er født d. 21. december 1932 i Faaborg.

Bosat: Gladsaksevej 109, Søborg.

Tove Kaufholz Jensen bestod realeksamen i Faaborg i 1949 og gennemgik derefter uddannelse som laborant paa Centralsygehuset i Svendborg. En tid var hun assistent paa Centralsygehuset i Holbæk, og siden 1955 har hun været laboratorieleder paa Lægelaboratoriet for Gentoft og omegn. Hun gennemgik i 1958 et kursus for laboranter paa Teknologisk Institut i København.

IV. C. 3.

Betty Johanne Jensen

er født d. 31. januar 1903 i Hobro.

Hendes daab fandt sted d. 13. april 1903; moderen bar hende, og faddere var faderen samt blikkenslager Andr. Idskau og dennes hustru fra Hobro.

Bosat: Tranekærparken 19, Vejlbj pr. Risskov.

Betty Johanne Jensen gik i skole i Hobro, hvor hun bestod realéksamen. Hun gennemgik derefter uddannelse i banken for Hobro og omegn, hvor hun virkede som assistent indtil 1926, da hun fik ansættelse som privatsekretær hos bankens juridiske konsulent. Fra 1927 til 1931 var hun elev paa Amtssygehuset i Hobro, og efter at have gennemgaaet supplerende uddannelse forskellige steder virkede hun fra 1933 til 1952 ved Amtssygehuset i Hobro, fra 1938 som afdelingssygeplejerske. - Betty Johanne Jensen har været næstformand for amtskredsen af sygeplejersker i Randers amt.



IV. C. 4.

Ernst Henry Jensen

er født d. 15. februar 1908 i Hobro.

Han blev døbt d. 16. april 1908; enke fru Julie Henriksen fra Viborg bar ham og faddere var faderen samt blikkenslager A. Idskov og dennes hustru fra Hobro.

Ernst Henry Jensen blev gift d. 4. april 1946 i Frederiksberg slotskirke, København, med

Gerd Lønberg-Holm

der er født d. 25. juli 1920 i Oslo, Norge, som datter af direktør, cand. polyt. Poul Lønberg-Holm og hustru Maria v. Benzon.

Bosat: Villa Kroglund, Vindeby pr. Svendborg.

Ernst Henry Jensen gik i skole i Hobro, hvor han i 1924 bestod realeksamen. Han gennemgik uddannelse i et skibsmæglerfirma og var senere en kort tid beskæftiget i en kolonialforretning i Faaborg. I 1928 indkaldtes han til militærtjeneste, i 1932 bestod han studentereksamen fra et kursus i København, og han blev derefter optaget som elev paa Officersskolen. Under den spanske borgerkrig var han fra 1937 til 1938 kontrolofficer ved den internationale grænsekontrol mellem Frankrig og Spanien, og under den anden verdenskrig var han kaptajn i den engelske hær og virkede ved Royal East Kent Regiment (The Buffs). I 1944 blev han nedkastet med faldskærm paa Ø. Bølle hede ved Aalestrup, og under resten af krigen var han engelsk Liaison-officer ved den danske modstandsbevægelses fynske hovedkvarter i Odense. I 1948 overflyttedes han til reserven med rang af major ved artilleriet og tiltraadte samtidig stillingen som Justitsministeriets motorsagkyndige i Svendborg. - Ernst Henry Jensen er ridder af Dannebrog samt af den britiske empire orden og er desuden dekoreret med 3 engelske krigsmedailler.

Gerd Lønberg-Holm bestod studentereksamen i Richmond, London. I 1936 kom hun til Danmark, og efter at have bestaaet en tillægsprøve til sin studentereksamen blev hun discipel paa Løve-Apoteket i København. I 1943 dimitteredes hun som cand. pharm., i 4 aar virkede hun ved medicinalfirmaet GEA A/S, Frederiksberg, og siden 1959 har hun haft ansættelse paa Sankt Nicolaj Apotek i Svendborg.

IV. C. 4. a.

Jens Christian Poul Jensen

er født d. 3. oktober 1947 i København.

IV. C. 4. b.

Anne-Birgitte Ethel Jensen

er født d. 22. september 1951 i København.

V.

Anders Andersen

er født d. 16. maj 1832 i Mariendal, Hersom sogn, og han døde d. 27. oktober 1904 i Snæbum og blev begravet d. 2. november.

Hans daab fandt sted d. 10. juni 1832, og faddere var Christen Andersens hustru fra Trøstrup, Jens Christensen og dennes hustru fra Esperii samt Christen Nielsen fra Hvolris og Niels Christensen fra Palsgaard.

Anders Andersen blev gift første gang d. 11. juli 1865 i Læsten med

Dorthe Christensdatter Westergaard

Forlovere ved vielsen var gaardmændene Jens Nielsen fra Rejstrup og Niels Andersen fra Sønderbæk.

Dorthe Christensdatter Westergaard er født d. 11. februar 1838 i Læsten som datter af gaardmand Christen Christensen Westergaard og hustru Talke Pedersdatter, og hun døde d. 2. marts 1875 i Nørbæk og blev begravet d. 8. marts.

Hun blev hjemmedøbt d. 11. februar 1838 og fremstillet i kirken d. 16. april samme aar; Jens Møllers hustru Johanne Nielsdatter fra Rejstrup bar hende, og faddere var Christen N. Westergaards hustru Mariane Sørensdatter fra Sønderbæk samt gaardmand Peder J. Westergaard, ungkarl Peder Jensen og ungkarl Jacob Jensen.

Anders Andersen blev gift anden gang d. 5. september 1878 i Nørbæk med

Margrethe Nielsdatter

Forlovere ved vielsen var gaardejer og sognefoged Jens Nielsen fra Rejstrup samt gaardejer Mads Vestergaard fra Læsten.

Margrethe Nielsdatter er født d. 1. april 1835 i Drengstrup, Klejtrup sogn, som datter af gaardejer Niels Jensen og hustru Anna Christensdatter, og hun døde d. 22. april 1893 i Snæbum og blev begravet d. 29. april.

Hun blev døbt d. 12. april 1835, og faddere var gaardmand Christen Andersens hustru Margrethe fra Snæbum og møllerens datter Anne-Kirstine fra Klejtrup mølle samt ungarlene Peder Pedersen, Søren Knudsen og Lambert Christensen, alle fra Klejtrup.

√Bosat: Snæbum pr. Hobro.

Anders Andersen lærte efter skolegangen smedehaandværket hjemme hos faderen og flyttede omkring 1865 til Rejstrup, hvor han traf sin første hustru. Efter giftermålet købte han en mindre gaard i Hvorum og byggede her en smedje. Aaret efter afstod han imidlertid gaarden til broderen Christian og købte smedjen i Nørbæk. Her virkede han som smed indtil 1878, da han flyttede til Snæbum, hvor han købte en gammel hedejendom paa 16 tdr. land ved Hobro-Hvilsom-vejen, og her opførte en smedje som han drev indtil sin død.

I en avisartikel i Viborg Stifts Folkeblad fortælles følgende om ham:

" Anders Andersen var smed og gaardejer i Snæbum, hvor han boede ved Hobro-Hvilsom-vejen. Hans valgsprog var: "Den svend, der bor ved vejen, er aldrig forlegen". Han var en mand med lune, selskabsmand og afholdt af alle. Han var altid i godt humør. "Det er herligt at leve",



var et andet af hans valgsprog.

- De er ikke saa dygtig som jeg, sagde han engang til doktor Magnus, Hobro. - Saa, hvorledes det? spurgte lægen. - Jo, jeg kan lave et nyt plovskær af to gamle, svarede smeden, men De kan ikke gøre to gamle kællinger til en ung pige.

Engang i et muntert - og fugtigt - lag slumpede han til at købe en gaard i Hvilsom. Den drev han med bestyrer en tid, indtil bestyreren giftede sig med smedens datter og overtog gaarden. Anders var en dygtig smed, som foruden at lave det øvrige smedearbejde havde leerne som speciale. Hvert aar inden høslæt leverede han flere sendinger i Randers, ligesom han havde faste aftagere i Hobro, og egnens landmænd hentede deres leer i smedjen. "Han kunne sælge alle dem, han kunne lange og lave", oplyser hans svigersøn. Anders Andersen døde i 1904."

V. A.

Talke Andersen

er født d. 6. april 1866 i Nørbæk, og hun døde d. 14. september 1910 paa sygehuset i Randers og blev begravet d. 18. september.

Hun blev hjemmedøbt d. 14. april 1866 og fremstillet i kirken d. 13. maj samme aar; faddere var gaardmand Byrial Sørensens hustru fra Hvidding, pigene Dorthe Marie Christensen fra Læsten, gaardmand Niels Foged fra Hvornum, ungkarl Niels Andersen fra Hvirring og ungkarl Mads Christensen fra Læsten.

Talke Andersen blev gift d. 3. juni 1887 i Lem med

Mogens Christensen Erichsen

Forlovere ved vielsen var gaardmand Jens Christensen Eriksen fra Lem og møller Rasmus Nielsen Prick fra Lem mølle.

Mogens Christensen Erichsen er født d. 16. september 1852 i Lem som søn af gaardejer Christen Jensen Erichsen og hustru Bodil Marie Sørensdatter, og han døde d. 18. juli 1922 i Laurbjerg og blev begravet d. 23. juli.

Han blev hjemmedøbt d. 26. september 1852 og fremstillet i kirken d. 5. december samme aar; faddere var Jørgen Kjærs hustru fra Brastrupholm samt Christen Kjærs plejedatter pigene Ane Marie, gaardmand Peder Sørensen, sognefoged Thomas Jensen og gaardmand Anders Skjøth, alle fra Lem.

Bosat: Laurbjerg.

Mogens Christensen Erichsen lærte efter skolegangen landbruget og drev en ejendom i Lem indtil omkring aarhundredeskiftet, da den solgtes, og han og hans hustru flyttede til Laurbjerg, hvor han derefter virkede som arbejdsmand.

V. A. 1.

Christen Erichsen

er født d. 23. februar 1888 paa Lem mark, Lem sogn, og han døde d. 16. marts samme aar af krampe og blev begravet d. 23. marts.

V. A. 2.

Bodil Marie Erichsen

er født d. 31. maj 1889 paa Lem mark, Lem sogn, og hun døde ca. 1925.

Hun blev hjemmedøbt d. 5. juni 1889 og fremstillet i kirken d. 8. september samme aar;

faddere var gaardmand Jens Chr. Erichsens enke og møller Anders Chr. Andersens hustru, begge fra Lem, samt gaardmand Anders Kjeldsen fra Harridslev, husmand Peder Olesen fra Mejlby og ungkarl Søren Christensen fra Lem.

Bodil Marie Erichsen var gift med

Marius Hansen

der var gaardejer i Læborg og døde ca. 1943.

Bosat: Læborg pr. Vejen.

V. A. 2. a.

Gerhardt Hansen

om hvem intet vides.

V. A. 3.

Dorthea Jensine Erichsen

er født d. 24. januar 1891 paa Lem mark, Lem sogn, og hun døde d. 26. juli 1892 samme sted og blev begravet d. 31. juli.

Hun blev hjemmedøbt d. 14. februar 1891 og fremstillet i kirken d. 9. maj samme aar; faddere var gaardejer Mads Westergaards hustru fra Læsten, gaardmand Jens Sørensens hustru fra Bjerregrav, gaardmand Christen Søggaard fra Lem og gaardmand Niels Hvass fra Vorup.

V. A. 4.

Christen Erichsen

er født d. 20. september 1893 paa Lem mark, Lem sogn, og han døde d. 2. august 1895 samme sted og blev begravet d. 7. august.

Han blev hjemmedøbt d. 20. september 1893 og fremstillet i kirken d. 19. november samme aar; faddere var pigerne Severine Andersen fra Jennum og Inger Marie Madsen Vestergaard fra Læsten samt gaardmand Jens Christensen fra Bjerregrav, gaardmand Ole Østerballe fra Over Fussing og ungkarl Christen Erichsen fra Lem.

V. A. 5.

Dorthea Jensine Erichsen

er født d. 20. september 1893 paa Lem mark, Lem sogn.

Hun blev hjemmedøbt d. 20. september 1893 og fremstillet i kirken d. 19. november samme aar; faddere var pigerne Maren Andersen og Dorthe Andersen, begge fra Snæbum, samt boelsmand Poul Lauridsen fra Mejlby mark, ungkarl Christen Madsen Westergaard fra Læsten og ungkarl Karl Mogensen fra Lem.

Dorthea Jensine Erichsen blev gift d. 22. april 1921 med

Sofus Marinus Nielsen

Han er født d. 3. juli 1895 i Ølst som søn af boelsmand Jens Germand Nielsen og hustru Karen Marie Sørensen, og han døde d. 20. maj 1957.

Bosat: Hans Bojes allé 7, Krstrup pr. Randers.

Sofus Marinus Nielsen var beskæftiget som slagteriarbejder.

V. A. 5. a.

Egon Nielsen

er født d. 30. december 1920 i Aarhus.

Han er beskæftiget som arbejdsmand.

V. A. 5. b.

Gerda Marie Nielsen

er født d. 12. juni 1922 i Krstrup.

Hun er gift med

Søren Christensen

der er beskæftiget som arbejdsmand.

Bosat: Horsens.

V. A. 5. c.

Karen Margrethe Nielsen

er født d. 4. april 1924 i Krstrup.

Bosat: Østerbro, København.

Karen Margrethe Nielsen er hjemmesygeplejerske i København.

V. A. 5. d.

Egil Nielsen

er født d. 16. august 1926 i Krstrup.

Han blev gift d. 8. januar 1950 i Randers med

Irene Ellinor Larsen

der er født d. 18. februar 1929 i Randers.

Bosat: Schaldemosevej 1, Randers.

V. A. 5. d. 1)

Inge Lise Nielsen

er født d. 3. maj 1952 i Aarhus.

V. A. 5. e.

Børge Nielsen

er født d. 1. april 1931 i Krstrup.

Han blev gift d. 26. januar 1957 i Randers med

Schirly Lis Pedersen

der er født d. 20. oktober 1935 i Randers.

Bosat: Lervangen 17, Randers.

V. A. 5. e. 1)

Erik Nielsen

er født d. 19. november 1959 i Aarhus.

V. A. 6.

Anders Erichsen

er født d. 27. november 1894 paa Lem mark, Lem sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 3. december 1894 og fremstillet i kirken d. 12. april 1895; faddere var moderen samt pigen Mariane Østerballe fra Neder Bjerregrav mølle, gaardejer Anders Christian Andersen fra Lem, arbejdsmand Jens Christian Vøhlike fra Randers og ungkarl Niels Brøndum Pedersen fra Over Fussing.

Anders Erichsen blev gift d. 16. maj 1921 i Kousted med



Ingeborg Marie Kristensen

Forlovere ved vielsen var husmand Kristen Kristensen og boelsmand Carl Andersen, begge fra Neder Kousted.

Ingeborg Marie Kristensen er født d. 16. august 1901 paa Ø. Hede, Asferg sogn, som datter af boelsmand Christen Kristensen og hustru Anna Kathrine Hansen.

Hun blev døbt d. 3. november 1901, og faddere var teglbrænder Karl Sørensen fra Østervang teglværk samt gaardmand Niels Christensens hustru Ane Marie, pigen Mariane Sørensen, husmand Jens Thomsen Kjær og ungkarl William Pauls, alle fra Ø. Hede.

Bosat: Asferg pr. Faarup.

Anders Erichsen gik i skole i Laurbjerg samt i Hvidding og havde samtidig fra sit 9. aar plads om sommeren hos Søren Byrialsen. Senere tjente han forskellige steder i Midtjylland, afbrudt af militærtjeneste ved Sikringsstyrken i Aalborg samt i København 1915, og i 1921 flyttede han til Kousted og fik her arbejde ved banen. I 1924 købte han en mindre ejendom i Klørup, og denne drev han i 15 aar samtidig med at han arbejdede ved banen, hvorefter han købte en ejendom i Asferg, som han havde indtil 1961.

Ingeborg Marie Kristensen gik i skole i Asferg og Faarup samt i Raasted. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder paa Randersegnen indtil giftemaalet.

V. A. 6. a.

Kresten Ingvar dt Erichsen

er født d. 11. februar 1919 i Nørbæk.

Han blev gift d. 26. oktober 1947 i Enslev med

Anna Theodora Johansen

der er født d. 23. januar 1926 i Enslev som datter af gaardejer Chresten Johansen og hustru Karen Borre Christensen.

Bosat: Karmark Løvskaal pr. Bjerringbro.

Kresten Ingvar dt Erichsen gik i skole i Hornbæk. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser paa Randersegnen og bestyrede fra 1947 til 1948 en gaard i Vivild. I 8 aar var han derefter forkarl i Spentrup, og han har siden været bestyrer af gaarden Karmark.

Anna Theodora Johansen gik i skole i Enslev. Hun lærte efter skolegangen husgerning og

havde forskellige pladser ved dette paa Randersegnen indtil giftermaalet.

V. A. 6. a. 1)

Anders Christian Erichsen

er født d. 29. april 1950 i Spentrup.

V. A. 6. a. 2)

Svend Erichsen

er født d. 17. april 1956 i Spentrup.

V. A. 6. b.

Tage Henry Erichsen

er født d. 24. februar 1922 i Kousted, og han døde d. 20. maj 1923 samme sted.

V. A. 6. c.

Tage Henry Erichsen

er født d. 24. februar 1924 i Kousted.

Han blev gift d. 23. januar 1949 i Randers med

Erna Petersen

der er født d. 15. juni 1929 i Vorup som datter af metalsliber Peter Søren Holger Petersen og hustru Krista Sørensen.

Bosat: Gl. Hobrovvej 25, Randers.

Tage Henry Erichsen gik i skole i Hornbæk. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser paa Randersegnen og aftjente fra 1945 til 1946 sin værnepligt i Fredericia. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse som stationsarbejder ved DSB i København, og senere udnævntes han til portør. Han har siden 1953 virket som togetjent, fra 1958 i Randers.

Erna Petersen gik i skole i Vorup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder, bl. a. i Randers og i København.

V. A. 6. c. 1)

Per Erichsen

er født d. 24. juni 1949 i Sankt Markus sogn, København.

V. A. 6. c. 2)

Lis Erichsen

er født d. 24. juni 1952 i Hellig Kors sogn, København.

V. A. 7.

Christine Erichsen

er født d. 11. juni 1897 paa Lem mark, Lem sogn.

Hun blev døbt d. 8. august 1897, og faddere var møller og gaardejer Anders Christian Andersens hustru Kristine Andersen, gaardejer Christen Søgaaards datter Nielsine Søgaaard og ungkarl Søren Christensen Erichsen, alle fra Lem, samt husmand Peder Christensen Erichsen fra Mej-

by i Linde sogn og husmand Søren Sørensen fra Mejlbymark i Harridslev sogn.

Christine Erichsen var gift med

Frederik Jespersen

der inden sin død var beskæftiget som lokomotivfører.

Bosat: Ingerslevsgade 144, København V.

Christine Erichsen og Frederik Jespersen har tre børn.

V A. 8.

Jens Erichsen

er født d. 15. september 1900 i Laurbjerg, og han døde d. 17. september samme aar af krampe og blev begravet d. 23. september.

Han blev hjemmedøbt d. 15. september 1900 af sognets skolelærer, men nåede ikke inden sin død at blive fremstillet i kirken.

V. A. 9.

Marius Erichsen

er født d. 15. september 1900 i Laurbjerg.

Han blev hjemmedøbt af sognets skolelærer d. 30. september 1900 og fremstillet i kirken d. 28. oktober samme aar; faddere var moderen, Niels Peter Schødt's husholderske Ane Kirstine Sørensen, arbejdsmand Søren Sørensen Schødt og arbejdsmand Kristen Ejstrup Knudsen, alle fra Laurbjerg.

Marius Erichsen er beskæftiget som fodermester paa Sjælland.

V A. 10.

Christen Erichsen

er født d. 13. november 1901 i Laurbjerg, og han døde dagen efter, da han var født for tidligt, og blev begravet d. 20. november.

V. A. 11.

Andrea Erichsen

er født d. 13. november 1901 i Laurbjerg, og hun døde d. 8. juli 1902 og blev begravet d. 13. juli.

Hun blev hjemmedøbt d. 13. november 1901 og fremstillet i kirken d. 19. maj 1902; faddere var arbejdsmand Rasmus Rasmussen Toft's hustru Kirstine Marie Hansen, arbejdsmand Kristen Ejstrup Knudsen og arbejdsmand Jochum Kristiansen, alle fra Laurbjerg, samt pigen Maren Jensen fra Vammen og gaardbestyrer Kristen Eriksen fra Lem.

V. A. 12.

Jens Erichsen

er født d. 11. december 1902 i Laurbjerg, og han døde d. 8. juni 1904 paa grund af lungebetændelse og blev begravet d. 14. juni.

Han blev døbt d. 13. april 1903, og faddere var moderen, pigen Cecilie Guldmand og forhenværende møller Niels Jensen, alle fra Laurbjerg, samt tjenestekarl Niels Nielsen fra Bidstrup.

V. A. 13.

Andrea Erichsen

er født d. 2. januar 1904 i Laurbjerg.

Hun blev hjemmedøbt d. 3. januar 1904 og fremstillet i kirken d. 14. juni samme aar; faddere var murer Martin Krogh's hustru Erikstence Petrine Andersen, forhenværende møller Niels Jensen, husmand Søren Sørensen Schødt og brøndgraver Søren Kristensen, alle fra Laurbjerg, samt pigen Bodil Marie Eriksen fra Lem sogn.

Andrea Erichsen blev gift d. 31. maj 1938 i Vivild med

Rudolf Laursen

der driver et statshusmandsbrug.

Bosat: Hevringholm pr. Vivild.

V. A. 13. a.

Elly Laursen

er født d. 24. marts 1940 i Ørsted.

Bosat: De gamles Hjem, Dronningborg.

Elly Laursen gik i skole i Lystrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og har nu ansættelse paa Alderdomshjemmet i Dronningborg.

V. A. 13. b.

Inge Laursen

er født d. 24. marts 1940 i Ørsted.

Bosat: Alderdomshjemmet Egely, Holmegaardsvej 2, Holme pr. Højbjerg.

Inge Laursen gik i skole i Lystrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og har siden 1962 været ansat paa Alderdomshjemmet Egely.

V. B.

Maren Andersen

er født d. 8. februar 1868 i Nørbæk, og hun døde d. 25. januar 1941 i Hvilsom.

Hun blev hjemmedøbt d. 17. februar 1868 og fremstillet i kirken d. 13. april samme aar; pigen Maren Andersen fra Hvidding bar hende, og faddere var ungkarl Mads Christensen fra Læsten samt gaardmand Jens Mikkelsen, ungkarl Niels Andersen og pigen Ane Nielsdatter, alle fra Nørbæk.

Maren Andersen blev gift d. 8. februar 1896 i Snæbum med

Anton Andersen

Forlovere ved vielsen var smed Anders Andersen og boelsmand Christen Andersen, begge fra Snæbum.

Anton Andersen er født d. 29. april 1868 i Snæbum som søn af husmand Christen Andersen og hustru Birthe Kirstine Johannesen, og han døde d. 29. januar



1946 paa Hobro sygehuse og blev begravet d. 5. februar.

Han blev døbt d. 14. juni 1868, og faddere var gaardmand Jesper Jespersens hustru fra Hvilsom, gaardmand Hans Johansen og dennes hustru fra Snæbum, gaardmand Niels Christensen fra Møllehuset samt gaardmand Anders Christensen fra Snæbum.

Bosat: Hvilsom pr. Hobro.

Maren Andersen lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. paa herregaardene Bro-løkke, Ledreborg og Liselund.

Anton Andersen lærte efter skolegangen landbruget og blev senere bestyrer paa sin tilkommende svigerfaders gaard i Hvilsom. Ved giftermålet med Maren Andersen overtog han gaarden, som han derpaa drev indtil 1934, hvor den afstodes til sønnen Marinus. - Anton Andersen havde flere offentlige hverv og var bl. a. medlem af sogneraadet i 2 perioder samt formand for brugsforeningen og for mejeriet.

V. B. 1.

Anders Johannes Andersen

er født d. 27. april 1896 i Hvilsom.

Han blev hjemmedøbt d. 1. maj 1896 og fremstillet i kirken d. 14. juni samme aar; faddere var pigerne Karen Andersen og Dorthe Andersen, begge fra Snæbum, samt gaardmand Anders Nielsen Vestergaard, og gaardmand Anders Jørgensen og ungarl Niels Peter Nielsen, alle fra Hvilsom.

Anders Johannes Andersen blev gift d. 22. februar 1925 i Hobro med

Olga Sørensen

Forlovere ved vielsen var ølhandler Kristen Søndergaard fra Hobro og avlsbruger Anders Andersen fra Hvilsom.

Olga Sørensen er født d. 25. maj 1898 i Torup, Simøsted sogn, som datter af handelsmand, tidligere husmand Anders Sørensen og hustru Kirsten Marie Hansen.

Hun blev døbt d. 10. juli 1898, og faddere var moderen, vejmand Niels Jensens hustru fra Torup og husmand Søren Nielsen fra Simøsted samt boelsmand Knud Christensen og smed og husmand Niels Peter Nielsen, begge fra Guldager.

Bosat: Adelgade 40, Hobro.

Anders Johannes Andersen gik i skole i Hvilsom. Han lærte efter skolegangen landbruget og havde forskellige pladser i Midtjylland indtil 1917. Han har siden virket som handelsmand i Hobro.

Olga Sørensen gik i skole i Simøsted og havde derefter forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet.

V. B. 1. a.

Ellen Andersen

er født d. 14. marts 1931 i Hobro.

Hun er gift med

André Proctor

der læser til teknikum ingeniør.

Bosat: London, England.

V. B. 2.

Anders Andersen

er født d. 13. juni 1897 i Hvilsom, og han døde d. 9. september 1952 i Randers.

Hans daab fandt sted d. 27. juni 1897, og faddere var boelsmand Christen Andersens hustru og smed Anders Andersen, begge fra Snæbum, samt købmand Christen Nielsen Bach's hustru, boelsmand Knud Niels Christian- sen og ungkarl Niels Nielsen, alle fra Hvilsom.

Bosat: Hvilsom pr. Hobro.

Anders Andersen gik i skole i Hvilsom. Efter skole- gangen stod han 3 aar i smedelære hos Niels Vejrum i Kousted, i 1 aar arbejdede han hos en vognfabrikant i Randers, og senere øftjente han sin værnepligt. En tid var han finmekaniker i Horsens, hvor han drev forretning i kompagni med en anden, i et par aar opholdt han sig hjemme, og han startede derefter cykelværksted i en kælder paa Bentzonsvej i København. Denne drev han i 7 aar, hvorefter han paa grund af en alvorlig rygska- de maatte sælge den.



V. B. 3.

Christen Andersen

er født d. 11. august 1898 i Hvilsom.

Hans daab fandt sted d. 30. august 1898, og faddere var moderen, pigen Karen Marie Andreasen, gaardmand Anton Andersen og smed Christian Laust- sen, alle fra Hvilsom, samt ungkarl Jens Andersen fra Snæbum.

Bosat: Christiansgade 22, Aalborg.

Christen Andersen gik i skole i Hvil- som samt i Snæbum og havde desuden fra sit 9. til sit 12. aar forskellige som- merpladser. Indtil sit 18. aar arbejdede han ved landbruget og i 1924 flyttede han til Aalborg, hvor han i 1925 startede egen cykelforretning i en kælder i Borgergade. I 1926 flyttedes forret- ningen til Søndergade, og her virkede han indtil 1957. Han er desuden ejer af forskellige ejen- domme i Aalborg.



V. B. 4.

Bertel Christian Andersen

er født d. 6. januar 1900 i Hvilsom.

Han blev døbt d. 28. januar 1900, og faddere var gaardmand Christen Christensen (Posborg)s hustru fra Tollestrup, pigen Dorthe Marie Christensen fra Hvilsom og boelsmand Christen Ander- sen fra Snæbum samt ungkarl Jens Andersen og gaardmand Anders Jørgensen, begge fra Hvilsom.

Bertel Christian Andersen blev gift d. 16. august 1927 i Rolsø med

Mette Anine Petrine Jensen

Forlovere ved vielsen var brudeparrets fædre.

Mette Anine Petrine Jensen er født d. 6. februar 1903 i Andrup, Rolsø sogn, som datter af brøndborer Søren Peter Jensen og hustru Birthe Marie Pedersen.

Hun blev hjemmedøbt d. 17. februar 1903 og fremstillet i kirken d. 13. april samme aar; faddere var forældrene og husejer Jens Jensen fra Vrinneres samt gaardmand Niels Peter Petersens hustru Ane Mette Jensen og ungkarl Niels Petersen, begge fra Toggerbo.

Mette Anine Petrine Jensen medbragte i ægteskabet børnene Johannes Egon Jensen, født d. 6. april 1925 i Vrinneres, og Elna Marie Jensen, født d. 9. juni 1927 i Vrinneres. Begge børn er gift, og den ældste har i sit ægteskab 5 børn.

Bosat: Andrup pr. Vrinneres.

Bertel Christian Andersen gik i skole i Hvilsom. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser i Midtjylland og købte i 1930 et husmandssted i Vrinneres. Dette drev han indtil 1951, hvorefter han solgte det og i stedet købte svigermoderens hus i Andrup. Han har siden været beskæftiget som daglejer.

Mette Anine Petrine Jensen gik i skole i Vrinneres. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser paa Aarhuseggen indtil giftermålet.

V. B. 4. a.

Anna Margrethe Andersen

er født d. 14. juli 1929 i Vrinneres, Rolsø sogn.

Hun blev gift d. 27. maj 1961 i Rolsø med

Henry Sørensen

der er født d. 7. februar 1920 i Lime som søn af arbejdsmand Therkel Sørensen og hustru Agnes Jensen.

Bosat: Lime pr. Mørke.

Anna Margrethe Andersen gik i skole i Vrinneres. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og havde fra 1949 til 1960 ansættelse som kokkepige paa hotel Rønde.

Henry Sørensen gik i skole i Lime. Han lærte landbruget i forskellige pladser paa sin hjemegn og var desuden en kort tid beskæftiget paa en minkfarm i Rønde. Han arbejder nu ved en entreprenør i Randers.

V. B. 4. b.

Svend Aage Andersen

er født d. 22. juni 1932 i Vrinneres, Rolsø sogn, og han døde d. 27. marts 1951.



V. B. 4. c.

Lissy Andersen

er født d. 13. august 1938 i Vrinner, Rolsø sogn.

Hun blev gift d. 10. maj 1958 i Rolsø med

Børge Nielsen

der er født d. 24. august 1935 i Vistoft som søn af arbejdsmand Aage Nielsen og hustru Ellen Margrethe Madsen.

Bosat: Geding pr. Mundelstrup.

Lissy Andersen gik i skole i Vrinner. Hun lærte efter skolegangen husgering og havde forskellige pladser paa Aarhus- og Randerseggen indtil giftemaalet.

Børge Nielsen gik i skole i Tved. Han arbejdede ved landbruget indtil, ca. 1957 og har siden virket som chauffør forskellige steder i Aarhus og i Hasle.

V. B. 4. c. 1)

Knud Erik Nielsen

er født d. 12. september 1958 i Tved.

V. B. 4. c. 2)

Jørgen Bo Nielsen

er født d. 21. januar 1961 i Geding, Tilst sogn.

V. B. 4. c. 3)

Bente Margrethe Nielsen

er født d. 4. februar 1963 i Geding.

V. B. 4. d.

Bent Andersen

er født d. 10. september 1944 i Vrinner, Rolsø sogn.

Han er i snedkerlære.

V. B. 5.

Marinus Andersen

er født d. 9. december 1900 i Hvilsom, og han døde d. 10. juli 1902 samme sted af engelsk syge.

Han blev døbt d. 26. december 1900, og faddere var pigen Dorthe Andersen fra Snæbum samt boelsmand Knud Niels Christiansens hustru, ungkarl Bertel Andersen, gaardmand Jens Pedersen og forpagter Niels Christian Andreasen, alle fra Hvilsom.

V. B. 6.

Marinus Andersen

er født d. 2. oktober 1903 i Hvilsom.

Han blev døbt d. 1. november 1903, og faddere var moderen, pigen Johanne Andersen og

boelsmand Christen Peter Christoffersen, alle fra Snæbum, samt ungkarl Jens Andersen og husmand Jens Peter Laustsen, begge fra Hvilsom.

Marinus Andersen blev gift d. 15. juni 1934 i Hvilsom med

Marie Magdalene Kristensen

der er født d. 22. november 1902 i Aarhus domsogn som datter af gaardejer Jacob Kristensen (Kjeldsen) og hustru Ane Christensen.

Hun blev døbt d. 14. december 1902, og faddere var moderen, pigen Marie Massing, partikulier Jens Vester, husejer N. Rasmussen og træhandler R. Nielsen.

Bosat: Sølystgade 12, Aarhus C.

Marinus Andersen gik i skole i Hvilsom. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente i 1924 sin værnepligt ved 5. dragonregiment i Randers. I 1934 overtog han fødegaarden, som han drev indtil 1946, da han solgte den og købte Slemminggaard i Støvring. Denne havde han i 4 aar, og efter i andre 4 aar at have haft gaarden Sofienlund i Ulstrup købte han en mindre lystejendom ved Aarhus, hvor han i 3 aar drev gartneri og hønseri. Han har derefter bl. a. arbejdet paa hotel Phønix samt paa 6. Frederiks kro og er nu toiletforpagter i Aarushallen, samt dig med at han handler med antikviteter. - Marinus Andersen har i en del aar været formand for Indre missions samfund i Hvilsom og har desuden haft flere hvern indenfor KFUM.

Marie Magdalene Kristensen gik i skole i Thisted samt i Hvilsom. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. paa Langeland og paa Sjælland.

V. B. 6. a.

Anton Søgaard Andersen

er født d. 19. marts 1938 i Hvilsom, og han døde d. 23. oktober 1953 ved en ulykke.

V. B. 6. b.

Jakob Søgaard Andersen

er født d. 25. juni 1939 i Hvilsom.

Han blev gift d. 27. oktober 1962 i Ebeltoft med

Grete Pedersen

der er født d. 25. februar 1941 i Ebeltoft som datter af skotøjsarbejder Aksel Pedersen og hustru Dagmar Pallesen.

Bosat: Dronning Margrethes Vej 5, Aarhus N.

Jakob Søgaard Andersen gik i skole i Hvilsom, Støvring, Randers samt Aarhus og bestod realeksamen sidstnævnte sted. En tid var han math ved Flyvevaabenet, i 2 aar arbejdede han som chauffør for et firma i Aarhus, og siden 1960 har han været ansat som ekspedient hos Nestle i Aarhus.

Grete Pedersen gik i skole i Ebeltoft, hvor hun bestod realeksamen. En tid var hun husassistent, og hun blev derefter sygeplejeelev paa Ortopædisk hospital i Aarhus og efter et aars forløb paa Kommunehospitalet samme sted. Efter to aars elevtid afbrød hun imidlertid uddannelsen, og hun har siden virket som laboratorieassistent paa Seruminstitutet.

V. B. 6. c.

Anna-Lise Søgaard Andersen

er født d. 25. oktober 1945 i Hvilsom.

Hun er beskæftiget som syerske i Aarhus.

V.C.

Anders Andersen

er født d. 1. maj 1873 i Nørbæk, og han døde d. 22. januar 1886 i Snæbum og blev begravet d. 29. januar.

Han blev døbt d. 30. maj 1873; gaardmand Jens Pedersens hustru Bentine Andersen fra Kvorning bar ham, og faddere var ungkarl Mads Christensen fra Læsten samt gaardmand Christen Haugaard, gaardmand Anders Pedersen og pigen Sidsel Andersen, alle fra Nørbæk.

V.D.

Dorthe Andersen

er født d. 14. juli 1878 i Nørbæk, og hun døde d. 14. oktober 1938 i Grenaa.

Hendes daab fandt sted d. 5. september 1878; gaardmand Niels Andersens hustru Ane Christensdatter fra Sønderbæk bar hende, og faddere var smed Niels Andersens hustru Grethe Sørensen fra Sønderbæk samt gaardmand Jakob Pedersen, gaardmand Knud Andersen og husmand Fred. Christensen, alle fra Nørbæk.

Dorthe Andersen blev gift d. 23. maj 1901 i Snæbum med

Christen Peter Christoffersen



Forlovere ved vielsen var smed Anders Andersen og gaardejer Jens Christoffersen, begge fra Snæbum.

Christen Peter Christoffersen er født d. 31. oktober 1877 i Snæbum som søn af gaardejer Jens Christoffersen og hustru Maren Kirstine Madsen.

Han blev hjemmedøbt d. 18. november 1877 og fremstillet i kirken d. 19. april 1878; faddere var pigerne Christine Andersen og Mariane Christoffersen, begge fra Snæbum, samt husmand Christoffer Jensen fra Tollestrup, Christen Ømark fra Snæbum og ungkarl Mads Christoffersen fra Tollestrup.

Bosat: De gamles hjem, Grenaa.

Dorthe Andersen lærte efter skolegangen husgerning hjemme og opholdt sig her indtil giftermålet.

Christen Peter Christoffersen gik i skole i Snæbum. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. hos sin tilkommende svigerfader, hvor han hjalp til både i smedjen og i marken. Senere blev han bestyrer for denne, og ved giftermålet med Dorthe Andersen overtog han gården i Snæbum, som han drev i en aarrække, hvorefter han flyttede til Grenaa. Her virkede han først i nogle aar som fisker og derefter som fiskepakker.

V.D. 1.

Anders Christoffersen

er født d. 25 marts 1903 i Snæbum.

Han blev hjemmedøbt d. 25. marts 1903 af lærer og kirkesanger Pedersen og derpaa fremstillet i kirken d. 12. april samme aar; faddere var gaardejer Anton Andersens hustru Maren fra Hvilsom, pigen Ane Katrine Christoffersen fra Snæbum og gaardejer Jens Christian Christensen fra Gundestrup, samt gaardejer Jørgen Peter Christensen og husmand Christen Bundgaard Nielsen, begge fra Snæbum.

Bosat: De gamles hjem, Grenaa.

Anders Christoffersen gik i skole i Snæbum samt i Grenaa. Han lærte efter skolegangen landbruget og havde forskellige pladser indtil sit 31. aar, hvorefter han i 14 aar var gaardskarl hos en købmand i Grenaa. Han har siden 1948 haft ansættelse som portør paa De gamles hjem i Grenaa.



V.D. 2.

Jens Christoffersen

er født d. 25. oktober 1906 i Snæbum.

Han blev døbt d. 18. november 1906, og faddere var gaardejer Jacob Jacobsens hustru Ane Marie Christoffersen fra Hejring, pigen Ane Dorthea Christoffersen fra Snæbum og gaardejer Anton Andersen fra Hvilsom samt ungarl Christian Christoffersen og snedker Mads Christian Olesen, begge fra Snæbum.

Jens Christoffersen blev gift d. 21. september 1929 i Hammelev med

Betty Nielsen Skaaning

Forlovere ved vielsen var fiskepakker Christen Peter Christoffersen fra Grenaa havn og husejer Peter Nielsen Skaaning fra Hammelev.

Betty Nielsen Skaaning er født d. 14. januar 1909 i Hammelev som datter af husmand Peter Nielsen Skaaning og



hustru Ane Margrethe Andresen.

Hun blev døbt d. 21. februar 1909, og faddere var faderen, gaardejer Martin Fogh, smed Theodor Miller og dennes hustru Christence Nielsen Miller samt gaardmandskone Jensine Nielsen Fogh, alle fra Hammelev.

Bosat: Havnevej 199, Grenaa.

Jens Christoffersen gik i skole i Snæbum samt i Grenaa. Han lærte landbruget i Hammelev og arbejdede her indtil ca. 1930, hvorefter han fik ansættelse paa Grenaa Ardelssvineslagteri, hvor han siden har virket, fra 1954 som reserveopsynsmand under veterinærinspektøren for kødkontrol. - Jens Christoffersen har været kasserer for Ankerkæden i Grenaa samt medlem af bestyrelsen for Slagteriarbejdernes fagforening, en overgang som formand.

Betty Nielsen Skaaning gik i skole i Hammelev og havde derefter forskellige pladser paa eggen som husassistent indtil giftermålet.

V.D. 2. a.

Grethe Christoffersen

er født d. 7. december 1929 i Hammelev.

Hun blev gift d. 24. marts 1951 i Grenaa med

Knud Ove Jensen

der er født d. 30. januar 1927 i Nykøbing M., som søn af murer Carl Jensen og hustru Emma Jacobsen Pedersen.

Bosat: Søgade 27, Grenaa.

Grethe Christoffersen gik i skole i Grenaa. Hun virkede efter skolegangen som medhjælper i blomsterforretningen "Flora" i Grenaa og gennemgik desuden et kursus i kranse- og blomsterbinding paa Beder gartnerskole.

Knud Ove Jensen gik i skole i Nykøbing M. Han udlærtes som tømrer og bygnings-snedker og har siden arbejdet som svend forskellige steder, bl. a. paa Grønland. Han har nu ansættelse hos fa.Amholdt i Grenaa. - Knud Ove Jensen er medlem af bestyrelsen for tømrernes fagforening samt for foreningen Ankerkæden.

V.D. 2. a. 1)

Ann Jensen

er født d. 5. april 1952 i Grenaa.

V.D. 2. b.

Børge Christoffersen

er født d. 3. marts 1946 i Grenaa.

Han er bankelev.

V.D. 3.

Aage Christoffersen

er født d. 27. december 1911 i Snæbum.

Han blev døbt d. 21. januar 1912, og faddere var faderen og gaardejer Anton Andersens hustru Maren fra Hvilsom samt pigen Nielsine Christoffersen, gaardejer Jens Christoffersen og ungkarl Jens Marius Christoffersen, alle fra Snæbum.

Aage Christoffersen blev gift d. 2. november 1946 i Aarhus med

Marie Cathrine Jensen

der er født d. 8. april 1914 i Esbjerg som datter af arbejdsmand Clemmen Jensen og hustru Marie Laursen.

Hun blev døbt d. 31. maj 1914, og faddere var enken Karoline Christensen, arbejdsmand Niels Christian Andersen og dennes hustru samt arbejdsmændene Anders Andersen og Thorvald Petersen, alle fra Esbjerg.



Marie Cathrine Jensen blev gift første gang 1935 med fisker Willy Outzen, der døde 1944. Bosat: Sølystvej 5, Grenaa.

Aage Christoffersen gik i skole i Grenaa. Han lærte efter skolegangen landbruget og arbejdede ved dette i ca. 16 aar, hvorefter han blev fiskepakker i Grenaa.

Marie Cathrine Jensen gik i skole i Esbjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser, afbrudt af et aar som ekspeditrice i en bagerforretning. Fra 1944 til 1946 arbejdede hun som serveringsdame ved private sammenkomster i Grenaa.

V.D. 3. a.

Finn Clemmen Christoffersen

er født d. 10. januar 1941 i Grenaa.

Bosat: Sølystvej 5, Grenaa.

Han sejler som letmatros.

V.D. 3. b.

Bodil Christoffersen

er født d. 30. oktober 1947 i Grenaa.

V.D. 4.

Margrethe Christoffersen

er født d. 3. marts 1914 i Grenaa.

Hendes daab fandt sted d. 13. april 1914, og faddere var forældrene og Marie Amalie Olsen samt fisker Henrik Hansen og dennes hustru.

Margrethe Christoffersen blev gift d. 23. december 1958 med

Børge Pedersen

der er født d. 1. juni 1910 paa Bredstrup mark, Grenaa sogn, som søn af fisker Poul Pedersen og hustru Olga Louise Andersen.

Han blev døbt d. 31. juli 1910, og faddere var forældrene, gartner Mauritz Christiansen og pigen Kirstine Christiansen, alle fra Grenaa.

Bosat: Havnevej 185, Grenaa.

Margrethe Christoffersen gik i skole i Grenaa. Hun lærte efter skolegangen husgerning og



arbejdede ved dette indtil giftermålet.

Børge Pedersen gik i skole i Grenaa og i Aastrup, samtidig med at han fra sit 9. aar havde forskellige sommerpladser. Han lærte efter skolegangen landbruget, men er nu beskæftiget som fisker.

VI.

Christian Andersen

er født d. 22. april 1835 i Mariendal, Hersom sogn, og han døde d. 12. august 1906 i Møldrup, Roum sogn, og blev begravet d. 18. august.

Han blev hjemmedøbt d. 1. maj 1835 af jordemoderen og derpaa fremstillet i kirken d. 31. maj samme aar; faddere var Jens Zilsgaards hustru fra Esperils, Jens Vads datter Kirsten fra Hedehuset, Christen Nielsen fra Hvolris, Lars Christensen fra Moesgaard og hr. Hoppe fra Hersomgaard.

Christian Andersen blev gift d. 31. oktober 1862 i Hersom med

Maren Therkildsen

Forlovere ved vielsen var gaardmand og smed Anders Christensen fra Mariendal og gaardmand og sognefoged Therkild Gregersen fra Ørris.

Maren Therkildsen er født d. 19. oktober 1842 i Ørris, Hersom sogn, som datter af gaardejer Therkild Gregersen og hustru Else Jensdatter, og hun døde d. 18. januar 1915 i Viborg og blev begravet d. 25. januar.

Hendes daab fandt sted d. 13. december 1842, og faddere var Louise Jensen fra Navndrup mølle, Anders Jensens datter Johanne fra Ørris, Peder Møller, ligeledes fra Ørris, Lars Sognefoged fra Hersom og Jens Jensen fra Hørup.

Bosat: Møldrup.

Christian Andersen lærte efter skolegangen smedehaandværket hjemme hos faderen og flyttede ved giftermålet til Rødding, hvor han blev landsbysmed. Under krigen 1864 blev han indkaldt til militærtjeneste i Randers, men da man her opdagede, at han ikke tidligere havde været soldat, blev han atter hjemsendt. Kort efter var der indkvarteret tyske soldater i Rødding, og blandt disse var nogle smede, som kom og deltog i arbejdet. De var vældig flinke, og det fortælles, at Christian Andersen lærte meget af dem. I 1866 købte han broderen Anders' gaard og smedie i Hvornum, og her fremstillede han høleer samt rense- og hakkelsesmaskiner indtil 1875, da han mageskiftede med sin fætter Niels Christensen og derved overtog Moesgaard i Hersom sogn. Det var en af egnens bedste gaarde, saa der var arbejde nok med landbruget om sommeren. Om vinteren var det smedjen, det gjaldt, og det fortælles, at der hver vinter blev fremstillet 300 høleer, vist flere end hos nogle af hans brødre. Omkring aarhundredeskiftet solgte Christian Andersen Moesgaard og flyttede sammen med sin hustru til Møldrup, hvor han havde købt en smedje til sønnen Anders.

VI. A.

Else Marie Andersen

er født d. 18. januar 1863 i Rødding, og hun døde d. 12. oktober 1955 hos datteren Signe Petrea i Randers.

Hun blev hjemmedøbt d. 31. januar 1863 og fremstillet i kirken d. 3. april samme aar; gaardmand Anders Christensens hustru fra Hersom bar hende, gaardmand Therkild Gregersens hustru fra Hersom stod hos, og faddere var husmand Lars Nielsen fra Rødding samt gaardmændene Anders Christensen og Therkild Gregersen, begge fra Hersom.

Else Marie Andersen blev gift d. 25. maj 1888 i Hersom med

Rasmus Kolby



Forlovere ved vielsen var gaardmand Christian Andersen fra Moesgaard og gaardaftægtsmand Kristian Nielsen fra Ørris.

Rasmus Kolby er født d. 24. april 1862 i Ørris, Hersom sogn, som søn af gaardejer Peter Sthyr Kolby og hustru Inger Marie Sørensdatter, og han døde d. 10. marts 1907 paa Ørris hede, Hersom sogn, og blev begravet d. 16. marts.

Han blev døbt d. 16. maj 1862, og faddere var enken, madame Kolby fra Løvel, pigen Birgithe Sørensen fra Troestrup, aftægtsgaardmand Christian Nielsen fra Ørris, ungkarl Søren Sørensen fra Bigum og gaardmand Jens Jensen fra Ørris.

Bosat: Ørris hede pr. Hobro.

Else Marie Andersen gik i skole i Hersom. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og opholdt sig her indtil giftemaalet.

Rasmus Kolby gik i skole i Hersom. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente i 1883 sin værnepligt. Ved giftemaalet overtog han en hedelod paa 30 tdr. land, og her opførte han en ejendom, som han drev indtil sin død, hvorefter den videredreves af enken, indtil hun solgte den.

I Lauritz Anton Larsens optegnelser fortælles bl. a. følgende om Rasmus Kolby og Else Marie Andersen:

" Ved giftemaalet overtog Rasmus og Else en udyrket hedelod paa ca. 30 tdr. land beliggende paa Ørris hede. Det var et haardt og brydsomt arbejde, de gik ind til, og meget har de næppe faaet at begynde med, da der jo i begge familier var mange søskende. Først skulle lyngen slaas eller brændes af, de mange sten skulle fjernes, og der skulle bygges hus. Smedearbejdet har Elses far jo nok klaret for dem, og fra hjemmet i Ørris leveredes arbejdskraft og tømmer til byggeriet. Det blev dog i første omgang kun til et hus med beboelse i den vestre ende og stald og lade i den østre. Men husly var der da til baade mennesker og dyr.

Muligvis har Rasmus og Else faaet deres første køer fra forældrene, men naar køerne skulle være trækdyr for vogn, plov og harve, blev der næppe meget mælk i spanden. Efter nogle aars forløb kom der dog stude paa gaarden og efter endnu flere aar en hest og senere endnu en, men da var det meste af lyngen ogsaa forvandlet til korn-, græs- og kartoffelmarker.

Rasmus og Else var begge flittige og nøjsomme mennesker, der sled og sparde sig igennem.

Naar der kunne blive en lille pakke smør eller lidt æg, saa svøbte Else det i sit klæde og vandrede i sine træsko de ca. 2½ mil til Viborg for at sælge det og købe de smaating som der i hjemmet var haardest brug for. For at tjene en ekstraskilling rejste Rasmus en vinter til Silkeborg-egnen, hvor han tog plads paa en gaard, mod at gaardejeren der lærte ham at lave træsko, og i flere aar derefter fremstillede Rasmus i sin fritid, saa mange træsko som han kunne naa.

Der var dengang ikke noget mejeri at sende mælken til, og det var ofte meget vanskeligt, især om vinteren, at faa fløden til at blive til smør i den lille haandkærne, som fandtes i ethvert hjem. Men efterhaanden dukkede andelsmejerierne op, og dette mærkedes i særdeleshed paa de fattige smaa hedejendomme. Der opnaaedes nu en bedre pris paa smørret, besætningerne øgedes, og markerne blev bedre passet. Saaledes gik det ogsaa hos Else og Rasmus, men da Rasmus var 45 aar, blev han syg, og efter kort tids forløb døde han af kræft. Else fortsatte imidlertid arbejdet i flere aar og naaede at faa en saa god gaard ud af det, saa hun, da hun solgte den, kunne købe sig et hus i Hvornum og endda havde saa meget tilovers, at hun regnede med at kunne klare sig resten af sin tid uden alderdomsunderstøttelse, da hun betragtede dette som offentlig hjælp og ikke ville være nogen noget skyldig. Først da hun gik i sit 93. aar lykkedes det datteren Signe Petrea at faa hende til at sælge huset og flytte hjem til sig i Randers, hvor hun nu boede indtil sin død."

VI. A. 1.

Inger Marie Kolby

er født d. 4. marts 1889 paa Ørris hede, Hersom sogn, og hun døde d. 29. januar 1910 i Avnslev paa Fyn, hvor hun da havde plads som husassistent, og blev begravet d. 5. februar.

Hun blev døbt d. 24. marts 1889, og faddere var gaardmand Christian Andersen og dennes hustru Maren fra Moesgaard samt gaardmandsenke Inger Marie Sørensen fra Ørris, aftægtsgaardmand Kristian Nielsen, ligeledes fra Ørris, og husmand Kristen Nielsen (Lemtoft) fra Ørris hede.



VI. A. 2.

Martha Kristiane Kolby

er født d. 26. januar 1893 paa Ørris hede, Hersom sogn.

Hun blev døbt d. 19. februar 1893, og faddere var gaardmand Christian Andersens hustru

Maren fra Moesgaard, pigen Ane Katrine Kolby fra Ørris, husmand og landpost Kristen Nielsen fra Nørre hede, husmand Hans Kristian Jensen fra Hersom hede og husmand Johan Michael Iversen fra Nørre hede.

Bosat: Lindum pr. Sdr. Onsild.

Martha Kristiane Kolby gik i skole i Hersom. Hun lærte efter konfirmationen husgerning og tjente bl. a. 1 aar hos mosteren Kristine Jacobsen. I 1911 lærte hun at sy i Viborg, fra 1916 til 1932 var hun husbestyrerinde i Klejtrup, samtidig med at hun syede for fremmede, og hun passede derefter i 26 aar brevsamlingsstedet i Klejtrup, hvorpaa hun flyttede til Lindum.



VI. A. 3.

Kristian Andersen Kolby

er født d. 8. april 1896 paa Ørris hede, Hersom sogn, og han døde i 1939 i Alaska, hvor han en dag fandtes myrdet i sin hytte.

Hans daab fandt sted d. 3. maj 1896, og faddere var pigen Ane Johanne Andersen fra Fri-sendal ved Aarhus, pigen Martine Dusine Kolby fra Gedsted, ungkarl Kristian Kolby fra Skring-strup, ungkarl Hans Peter Kolby fra Ørris og ungkarl Anders Andersen fra Moesgaard.

Bosat: Alaska, U. S. A.

Kristian Andersen Kolby lærte efter skolegangen smedehaandværket i Lindum og emigrerede derpaa til Alaska, hvor han blev pelsjæger og levede i et blokhus dybt inde i skovene sammen med en kammerat.

VI. A. 4.

Signe Petrea Kolby

er født d. 21. december 1899 paa Ørris hede, Hersom sogn.

Hun blev døbt d. 7. januar 1900, og faddere var gaardmand Christian Andersens hustru fra Moesgaard, gaardmand Søren Kolbys hustru fra Ørris og gaardmand Jakob Larsen fra Mariendal samt husmand Jens Justesen Christensen og husmand Johan Michael Iversen, begge fra Ørris hede.

Signe Petrea Kolby blev gift d. 9. marts 1919 i Hvornum med

Hans Jes Lorentzen Hoff

der er født d. 19. oktober 1891 i Lindum som søn af købmand Ernst Carl Frederik Hoff og hustru Cathrine Pedersen.

Han blev døbt d. 22. november 1891, og faddere var bødker Hein og dennes hustru Marie Hoff fra Løgten samt jomfru Katrine Tryde fra Fussingø mølle, skytte A. Ebsen fra Nr. Vinge

og gaardbestyrer Jens Iversen fra Lindum.

Bosat: Bastrups Allé 7, Vorup pr. Randers.

Signe Petrea Kolby gik i skole i Hersom samt i Hvornum. Hun lærte efter skolegangen husgering hjemme og opholdt sig her indtil giftermålet, afbrudt af 1 aar hvor hun tjente hos fremmede.

Hans Jes Lorentzen Hoff gik i skole i Lindum. Han lærte efter skolegangen landbruget og havde forskellige pladser ved dette, afbrudt af militærtjeneste ved 5. Dragonregiment i Randers, hvor han paa grund af krigen laa i ca. 3½ aar. En kort tid var han chauffør i Randers, i 1932 begyndte han som lagermand ved Gulf Oil, og fra 1936 til 1957 virkede han derpaa som bestyrer af et olie- og benzindepot.

VI. A. 4. a.

Else Hoff

er født d. 20. maj 1919 i Hornbæk ved Randers.

Bosat: Hobrovej 12, Randers.

Else Hoff er beskæftiget som syerske i Randers.

VI. A. 4. a. 1)

Hans Oskar Hoff

er født d. 18. december 1947 i Vorup.

VI. A. 4. b.

Karen Hoff

er født d. 29. maj 1921 i Vorup.

Bosat: Vestre Fjordvej 24, Aalborg.

Karen Hoff er bestyrer for et af Schous udsalg i Aalborg. - Hun har i en aarrække været ivrig kajakroer, og d. 12. august 1948 vandt hun paa Thomsen olympisk guldmedalje i 500 m kajak for damer samt nogle dage senere verdensmesterskabet i toerkajak for damer sammen med Bodil Thomsen, København.

VI. A. 4. c.

Ernst Carl Frederik Hoff

er født d. 2. juli 1923 i Vorup.

Han blev gift d. 31. oktober 1948 i Onsild med

Irma Riborg Jensen

der er født d. 9. januar 1927 i Randers.

Bosat: Staldgaardsgade 6, Randers.

Ernst Carl Frederik Hoff har bestaaet maskinisteksamen og sejler nu som maskinchef for rederiet Myren.

VI. A. 4. c. 1)

Hans Jes Lorentzen Hoff

er født d. 17. januar 1949 i Randers.

VI. A. 4. c. 2)

Per Renu Hoff

er født d. 12. juli 1960 i Randers.

VI. B.

Maren Andersen

er født d. 4. oktober 1864 i Rødding, og hun døde 1957 paa de gamles hjem i Viborg.

Hun blev døbt d. 26. november 1864; pigen Christiane Andersen fra Hvødding bar hende, pigen Lene Therkildsen fra Hersom stod hos, og faddere var gaardmand Therkild Gregersen fra Hersom samt gaardmand Poul Sundstrup og husmand Jens Peter Sørensen, begge fra Rødding.

Maren Andersen blev gift første gang d. 25. maj 1892 i Hersom med

Niels Conrad Mortensen

Forlovere ved vielsen var gaardmand Kristian Andersen fra Moesgaard og skolelærer Hans Kristian Rasmussen fra Hersom skole.

Niels Conrad Mortensen er født d. 1. juli 1865 i Svinning, Aalum sogn, som søn af indsidder og daglejer Conrad Mortensen og hustru Christiane Elisabeth Nielsen, og han døde d. 29. marts 1903 i Viborg og blev begravet d. 2. april.

Han blev hjemmedøbt d. 3. juli 1865 og fremstillet i kirken d. 10. september samme aar; faddere var gaardmand Claus Jensens hustru Margrethe Nielsen fra Venning, husmand Niels Hansen og dennes hustru Marie Nielsen fra V. Velling samt Peder Madsen fra Aalum og ungkarl Peder Risi fra Gjandrup.

Maren Andersen blev gift anden gang d. 7. april 1911 i Randers med

Niels Mogensen

Forlovere ved vielsen var sadelmager Jacob Jacobsen fra Møldrup og realskolebestyrer Aksel Thorvald Diemer fra Aalestrup.

Niels Mogensen er født d. 15. april 1867 i Gundestrup, Hvilsom sogn, som søn af gaardejer Mogens Pedersen og hustru Kirsten Nielsdatter, og han døde 1930 i Hobro.

Han blev hjemmedøbt d. 15. april 1867 og fremstillet i kirken d. 17. maj samme aar, faddere var gaardmand Christen Nielsens hustru fra Hvilsom, pigen Maren Nielsen fra Gundestrup, ungkarl Niels Nielsen, ligeledes fra Gundestrup, gaardmand Søren Andersen fra Tollestrup og gaardmand Christen Christensen fra Hvilsom.

Niels Mogensen var gift første gang med Kirstine Jacobsen. Hun er født d. 22. august 1872 paa Skanderup mark, Skanderup sogn, og hun døde d. 22. maj 1910 i Aalestrup, Ø. Bølle sogn, og blev begravet d. 27. maj.

Bosat: Viborg.

Niels Conrad Mortensen nævnes i 1893 som vært paa Højskolehjemmet, Reberbanen 1 i Viborg, men var 2 aar senere murersvend og virkede derpaa som saadan indtil sin død.

Niels Mogensen var tricotagehandler i Aalestrup, indtil han i 1918 flyttede til Hobro, hvor



han var brandforsikringsdirektør.

VI. B. 1.

Christian Conrad Mortensen

er født d. 12. april 1893 i Viborg, og han døde i januar 1915.

Han blev døbt d. 11. maj 1893, og faddere var forældrene, sergent J. Jensen fra Viborg og pigen Johanne Andersen fra Skovsbo.

VI. B. 2.

Harald Mortensen

er født d. 31. maj 1895 i Viborg.

Han blev døbt d. 16. juni 1895, og faddere var forældrene, sypige Marie Pedersen og arbejdsmand Niels Christian Conrad Mortensen, alle fra Viborg.

Harald Mortensen var gift med

Anna Jørgensen

der nu er død.

Bosat: Hvilehjemmet, Ballum.

VI. B. 2. a.

Niels Mortensen

om hvem intet vides.

Bosat: København.

VI. B. 3.

Rigmor Kristelle Mortensen

er født d. 22. maj 1897 i Viborg.

Hun blev døbt d. 4. juli 1897, og faddere var forældrene samt gaardejer Christian Andersen og dennes hustru Maren fra Hersom.

Rigmor Kristelle Mortensen er gift med

Kristian Tønnesen

der tidligere har været beskæftiget som elektriker.

Bosat: Strandlodsvej 84, København S.

VI. B. 4.

Gerda Marie Mortensen

er født d. 17. oktober 1900 i Viborg.

Hun blev døbt d. 11. november 1900, og faddere var forældrene samt gaardskarl Christen Christiansen og dennes hustru Marie, alle fra Viborg.

Gerda Marie Mortensen blev gift første gang d. 6. oktober 1924 i Hobro med

Anton Kristian Markussen

Forlovere ved vielsen var inspektør Niels Mogensen fra Hobro og arbejdsmand Erhard Markussen fra Vejlbysogn.

Anton Kristian Markussen er født d. 23. januar 1899 i Vejlbj krat, Vejlbj sogn, som søn af arbejdsmand Erhard Markussen og hustru Ane Kirstine Pedersen.

Han blev døbt d. 18. juni 1899, og faddere var møllekusk Søren Kr. Rasmussens hustru Benedikte fra Vejlbj krat, pigen Kamille Kristensen fra Terp i Lisbjerg, telefonarbejder Rasmus Nissen fra Aarhus, maskinpudser Kristian Sørensen, ligeledes fra Aarhus, og particulier Kristen Kristiansen fra Vejlbj krat.

Egteskabet ophævedes, og Gerda Marie Mortensen blev derpaa gift anden gang d. 18. marts 1944 i Aarhus med

Ove Henrik Røn

der er født d. 27. april 1902 i Holstebro som søn af portør Mads Bruun Henriksen Røn og hustru Ane Kathrine Kristensen,

Han blev døbt d. 8. juni 1902, og faddere var faderen, gaardmand Ove Henrik Røn og dennes hustru Katrine Brun fra Harboøre samt enke Barbara Kirstine Kristensen fra Ringkøbing.

Bosat: Sankt Olufs Bakke 6, Viborg.

Gerda Marie Mortensen gik i skole i Viborg samt i Aalestrup. Hun udlærtes som modist og virkede som saadan indtil 1924, hvorefter hun i ca. 23 aar var dameskræderinde i Viborg.

Ove Henrik Røn har siden ca. 1935 været beskæftiget paa Andelssvineslagteriet i Viborg, sidst som maskinmester,

VI. B. 4. a.

Mogens Markussen

er født d. 30. januar 1926 i Viborg.

Han er gift med

Tove Knudsen

Bosat: Temstrupvej 6, Haslev.

Mogens Markussen er beskæftiget som bogholder.

VI. B. 4. a. 1)

Lene Markussen

er født d. 24. november 1952 i København.

VI. B. 4. a. 2)

Lars Markussen

er født d. 15. april 1957 i København.

VI. C.

Ane Johanne Andersen

er født d. 11. august 1866 i Hvorum, og hun døde 1940 i Viborg.

Hun blev døbt d. 7. oktober 1866, og faddere var gaardmand Axel Jensens hustru fra Vorning sogn, smed Anders Andersens hustru fra Nørbæk og gaardmand Lars Andersen fra Hersom samt gaardmændene Niels Christiansen Vad og Niels Christensen Foged, begge fra Hvorum.

Bosat: Viborg.

Ane Johanne Andersen gik i skole i Hersom. Hun kom i lære som meyerske og lærte senere

husgerning, bl. a. paa herregaarden Gl. Ryomgaard. En tid var hun husbestyrerinde, og hun virkede derefter i en længere aarrække som økonoma paa Viborg Amts sygehus.

VI. D.

Jensine Marie Andersen

er født d. 25. maj 1869 i Hvornum, og hun døde d. 28. august 1887 i Hersom og blev begravet d. 2. september.

Hun blev døbt d. 4. juli 1869, og faddere var gaardmand Niels Christiansen Våd og dennes hustru, husmand Søren Padkjærs hustru, gaardmand Niels Foged og husmand Christen Christensen Molbo, alle fra Hvornum.

VI. E.

Laura Sine Dorthea Marie Andersen

er født d. 27. august 1871 i Hvornum, og hun døde d. 20. januar 1883 i Hersom og blev begravet d. 27. januar.

Hun blev døbt d. 15. oktober 1871, og faddere var gaardmand Jørgen Lassens hustru Inger Marie Andersen fra Kousted, pigen Else Kirstine Rasmussen fra Klejtrup og gaardmand Hans Christian Hansen fra Brøndum samt gaardmændene Niels Jensen Gaardsø og Søren Jensen Hørrup, begge fra Hvornum.

VI. F.

Kristine Marie Andersen

er født d. 3. marts 1874 i Hvornum, og hun døde d. 5. december 1926 paa Viborg Amts sygehus og blev begravet d. 10. december.

Hun blev hjemmedøbt d. 14. marts 1874 og fremstillet i kirken d. 25. maj samme aar; faddere var gaardmand Lars Andersen og dennes hustru Ane Sørensen fra Hersom, gaardmand Niels Nielsens hustru Lene Therkildsen, ligeledes fra Hersom, gaardmand Jens Terkildsen fra Ørris og ungkarl Kristen Jensen (Tøgersen) fra Hvornum.

Kristine Marie Andersen var gift med

Jacob Jacobsen

der var beskæftiget som sadelmager i Møldrup.

Bosat: Møldrup.

Kristine Marie Andersen og Jacob Jacobsen havde 2 børn, der begge døde som smaa.

VI. G.

Anders Christian Andersen

er født d. 10. august 1876 i Moesgaard, Hersom sogn, og han døde d. 8. marts 1878 samme



sted og blev begravet d. 16. marts.

Han blev døbt d. 27. august 1876, og faddere var gaardmand Niels Andersens hustru Christiane fra Stubbegaard, gaardmand Niels Christensens hustru Marie fra Hvorum, gaardmand Lars Andersen fra Mariendal, gaardmand Jens Therkildsen fra Ørris og gaardmand Mads Christian Christensen fra Hersom.

VI. H.

Anders Christian Andersen

er født d. 18. november 1878 i Moesgaard, Hersom sogn, og han døde d. 7. marts 1907 i Viborg og blev begravet d. 14. marts.

Han blev døbt d. 5. januar 1879, og faddere var gaardmand Jens Therkildsens hustru Birthe Marie, pigen Gregersine Ane Dorte Therkildsen, husmand Kristen Jensen og husmand Søren Nors Therkildsen, alle fra Ørris, samt gaardmand Lars Andersen fra Mariendal.

Anders Christian Andersen var gift med

Povline Christensen

om hvem intet vides.

Bosat: Møldrup.

Anders Christian Andersen lærte smedehaandværket hos Niels Petersen i Løvel og flyttede senere med forældrene til Møldrup, hvor han indtil sin død drev den smedje, som faderen der havde købt til ham.

VI. H. 1.

Hans Christian Andersen Cassøe

der er beskæftiget som murer i Randers, er gift med

Birthe Christensen

Bosat: Ymersvej 22, Randers.

VI. H. 1. a.

Lis Andersen

er født d. 25. maj 1939 i Randers.

VI. J.

Therkild Gregersen Andersen

er født d. 30. august 1880 i Moesgaard, Hersom sogn, og han døde 1909 i Canada ved en ulykke, idet en høstakmaskine faldt ned over ham.

Han blev hjemmedøbt d. 14. september 1880 og fremstillet i kirken d. 10. april 1881; moderen bar ham, og faddere var gaardmand Mads Kristian Kristensens hustru Ane fra Hersomgaards mark og gaardmand Lars Andersen fra Mariendal samt gaardmand Jens Therkildsen og boelsmand Anders Jensen, begge fra Ørris.

Bosat: Canada.

Therkild Gregersen Andersen lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og tjente ved sin død i Canada.



VI. K.

Kristian Andersen

er født d. 11. maj 1882 i Moesgaard, Hersom sogn.

Hans daab fandt sted d. 16. juli 1882; pigen Else Marie Andersen fra Moesgaard bar ham, og faddere var pigen Maren Andersen fra Moesgaard, ungarl Anders Kristian Andersen fra Stubbegaard, ungarl Jakob Pedersen fra Mariendal og ungarl Søren Jensen fra Moesgaard.

Kristian Andersen er gift og har i sit ægteskab døtrene Milred, Ellen og Margit, hvoraf den ene er gift med overtandlæge Brams i Aalborg.

Bosat: Nordvestvej 13, Randers.

Kristian Andersen stod i lære paa cykelfabrikken Jyden i Aalestrup samt paa en maskinfabrik i Aars og arbejdede desuden en tid paa farbroderens fabrik i Aarhus. Han bestod maskinisteksamen og fik senere ansættelse ved DSB, først som fyrbøder og senere som lokomotivfører.



VI. L.

Laura Sine Andersen

er født d. 16. maj 1884 i Moesgaard, Hersom sogn.

Hun blev døbt d. 29. juni 1884; boelsmand Anders Jensens hustru Bente fra Ørris bar hende,

og faddere var pigen Ane Johanne Andersen fra Moesgaard, smed Lars Andersen fra Mariendal, gaardmand Niels Andersen fra Stubbegaard og gaardmand Jens Therkildsen fra Ørris.

Laura Sine Andersen blev gift d. 7. april 1908 i Roum med

Anton Rinds

der d. 9. november 1914 fik navneændring fra Anton Nielsen.

Forlovere ved vielsen var gaardejer Jens Therkildsen fra Ørris og kommissær Jens Thomsen fra Møldrup.

Anton Rinds er født d. 19. juni 1879 i Redsø, Valsgaard sogn, som søn af gaardejer Søren Nielsen og hustru Ane Marie Hansen, og han døde d. 6. septbr. 1956 i Aalestrup, Ø. Bølle sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 22. juni 1879 og fremstillet i kirken d. 19. oktober samme aar; faddere var gaardmand Lars Peter Sørensens hustru Marianne Mortensen, gaardmand Niels Peter Iversen, husmand Søren Christensen og husmand Jens Sørensen, alle fra Redsø, samt indsider Niels Hansens hustru Elsin Poulsen fra Kelstrup mark.

Bosat: Aalykke, Aalestrup.

Laura Sine Andersen gik i skole i Hersom. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente i en længere aarrække hos fabrikant Andersen i Aalestrup.

Anton Rinds gik i skole i Valsgaard. Han drev fra 1906 til 1948 barbersalon samt cigar- og tobaksforretning i Aalestrup og var derefter kollektør for klasselotteriet, hvilket hverv hustruen efter hans død har fortsat, dog nu med bestyrer.

VI. L. 1.

Gudrun Rinds

er født d. 6. april 1909 i Aalestrup, Ø. Bølle sogn.

Hun er gift med

Edvardt Nielsen

der er beskæftiget som snedkermester i København.

Bosat: C. F. Richsvej 146, København F.

VI. L. 1. a.

Flemming Nielsen

der er gift, er født 1936.

VI. L. 1. a. 1)

Gitte Nielsen

er født d. 13. september 1957.



VI. L. 1. b.

Finn Nielsen

er født ca. 1939.

VI. L. 2.

Karl Georg Rinds

er født d. 25. juni 1914 i Aalestrup, Ø. Bølle sogn.

Han er gift med

Lilly Marie Schmidt Jensen

Bosat: Jægersborgvej 77, Gentofte.

Karl Georg Rinds driver egen damefrisørsalon i København.

I ægteskabet er der en søn, der er født 1945.

VII.

Inger Marie Andersdatter

er født d. 16. december 1836 i Mariendal, Hersom sogn, og hun døde d. 18. marts 1923 i Kousted.

Hun blev døbt d. 29. januar 1837, og faddere var Chr. Jensens enke fra Hvolrisgaard, Chr. Vinkel og dennes hustru fra Stubbegaard samt Niels Meldgaard fra Esperlås og hr. Hoppe fra Hersomgaard.

Inger Marie Andersdatter blev gift første gang d. 12. maj 1862 i Kousted med

Jørgen Larsen

Forlovere ved vielsen var Christen Bonde og Thomas Laursen.

Jørgen Larsen er født d. 11. juli 1825 i Kousted som søn af gaardejer Lars Thomasen og hustru Ane Katrine Mortensdatter, og han døde d. 24. juni 1877 samme sted og blev begravet d. 1. juli.

Han blev døbt d. 11. september 1825; Jens Poulsens søster Karen Kristiansdatter fra Kondrup bar ham, pigen Else fra Kousted stod hos, og faddere var Christen Holdsteen fra Randers samt Søren Poulsen og Niels Skoubo, begge fra Kousted.

Jørgen Larsen blev gift første gang d. 29. december 1855 i Kousted med Nielsine Christensen. Hun er født 1825, og hun døde d. 6. august 1860 i Kousted og blev begravet d. 12. august.

Inger Marie Andersdatter blev gift anden gang d. 25. juni 1878 i Kousted med

Christen Jensen (Kondrup)

Forlovere ved vielsen var Anders Vegger og Jens Jensen, begge fra Kousted.

Christen Jensen (Kondrup) er født d. 20. september 1840 i Kondrup, Borup sogn, som søn af gaardejer Jens Christensen og hustru Georgine Drakmand, og han døde d. 2. juni 1909 i Kousted.

Han blev døbt d. 25. oktober 1840; gaardmand Kjeld Nielsens hustru Gjørriid Christensdatter fra Gundestrup bar ham, og faddere var gaardmand Niels Bjergaards hustru Maren Christensdatter fra Spentrup og Jens Møller fra Borup samt gaardmændene Thomas Jensen og Niels Jacobsen, begge fra Kondrup.

Christen Jensen (Kondrup) blev gift første gang d. 11. oktober 1867 i Kousted med Martine Jensen Bach. Hun er født d. 20. februar 1843 i Kousted som datter af gaardfæster Jens Laursen Bach og hustru Maren Nielsdatter, og hun døde d. 7. maj 1877 i Kousted, og blev begravet d. 17. maj.

Bosat: Kousted pr. Bjerregrav.

Jørgen Larsen var ejer af Moesgaard i Kousted, som han drev indtil sin død.

Christen Jensen (Kondrup) overtog derpaa ved giftermålet med Inger Marie Andersdatter gaarden og videredrev den indtil ca. 1897, da han solgte den og sammen med sin hustru flyttede ind i byens gamle smedehus.

VIII.

Lene Andersdatter

er født d. 11. april 1839 i Mariendal, **Hersom sogn**, og hun døde d. 4. juni 1918 i Skotterupgaard, Vorning sogn.

Hun blev døbt d. 19. maj 1839, og faddere var Christen Vinkel og dennes hustru fra Stubbegaard, Niels Hersom og hustru fra Hvolrisgaard samt Niels Meldgaard fra Esperiiis.

Lene Andersdatter blev gift d. 8. august 1865 i Vorning med

Axel Jensen

Forlovere ved vielsen var gaardmand Niels Nielsen fra Vorning og husmand Jens Pedersen fra Kvorning ny-mark.

Axel Jensen er født d. 14. januar 1830 i Skotterupgaard, som søn af fæstegaardmand Jens Axelsen og hustru Else Marie Hansdatter, og han døde d. 9. oktober 1913 samme sted.

Han blev døbt d. 24. januar 1830, og faddere var gaardmand Christen Jensens hustru Mette Marie Axelsdatter fra Mollerup, gaardmand Jørgen Hansen fra Holm og gaardmand Chr. Sørensen Olesen fra Vinge.

Bosat: Skotterupgaard, Vorning pr. Hammershøj.

Lene Andersdatter lærte efter skolegangen husgerning og tjente en overgang paa Hersomgaard.

Axel Jensen blev uddannet ved landbruget og overtog ved giftermålet den 125 tdr. land store Skotterupgaard, som hans moder to aar i forvejen havde købt til selveje af herregaarden Tjele formedelst 8500 rigsdaler. Han drev nu gaarden indtil 1906, da den afstodes til sønnen Jens Peter, hos hvem han og hans hustru antagelig gik paa aftægt.

VIII. A.

Jens Peter Jensen

er født d. 6. februar 1866 i Skotterupgaard, Vorning sogn, og han døde d. 2. marts samme aar paa grund af for tidlig fødsel og blev begravet d. 9. marts.

VIII. B.

Jens Peter Jensen

er født d. 12. maj 1867 i Skotterupgaard, Vorning sogn, og han døde d. 6. september 1932 samme sted og blev begravet d. 13. september.

Hans daab fandt sted d. 18. juni 1867, og faddere var gaardmand Jens Pedersen Flarups hustru Sidsel Jørgensdatter fra Hammershøj, gaardmand Niels Nielsen fra Vorning og gaardmand Jens Lang fra Holme.

Jens Peter Jensen blev gift d. 26. juni 1909 i Klejtrup med

Else Marie Kjeldsen



Forlovere ved vielsen var gaardmand Jacob Sørensen fra Fristrup og boelsmand Jens Andersen Skamris fra Roum.

Else Marie Kjeldsen, der d. 11. januar 1906 fik navneændring fra Else Marie Andersen, er født d. 29. oktober 1886 i Hejring, Klejtrup sogn, som datter af gaardejer Christian Andersen (Kjeldsen) og hustru Ingeborg Pedersen, og hun døde d. 20. april 1926 i Skotterupgaard og blev begravet d. 27. april.

Hendes daab fandt sted d. 1. januar 1887, og faddere var gaardmand Jens Sørensens hustru Birgitte, gaardmand Andreas Andersens hustru Edel og købmand H. P. Andersen, alle fra Hejring, samt husmand Carl Andersen og smed Christen Nielsen, begge fra Fristrup.

Bosat: Skotterupgaard, Vorning pr. Hammershøj.

Jens Peter Jensen blev uddannet ved landbruget og overtog i 1906 fødegaarden, som han drev indtil sin død, hvorefter den overtoges af sønnen Christian.

VIII. B. 1.

Aksel Jensen

er født d. 28. maj 1910 i Skotterupgaard, Vorning sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 25. juni 1910, men ses ikke fremstillet i kirken.

Han blev gift d. 1. maj 1942 i Ørum med

Karen Hansine Nielsen

der er født d. 19. oktober 1917 i Rynkeby paa Fyn som datter af slagter Hans Martin Nielsen og hustru Jensine Rasmine Jensen.

Bosat: Thunøgade 26, Aarhus C.

Aksel Jensen gik i skole i Vorning og opholdt sig derefter hjemme indtil sit 20. aar, hvorpaa han startede egen vognmandsforretning i Ørum, hvilken han drev indtil 1947. Han har siden haft egen lædervarefabrik i Aarhus.

Karen Hansine Nielsen gik i skole i Rønninge. En tid arbejdede hun ved husgerning, og hun stod derefter i lære som damefrisør. Hun har senere drevet selvstændig salon i Ørum samt i Aarhus.

VIII. B. 1. a.

Eva Damsgaard Jensen

er født d. 23. juli 1939 i Langeskov, Rønninge sogn.

Hun er beskæftiget som fabriksarbejderske.

VIII. B. 1. b.

Jens Peter Damsgaard Jensen

er født d. 23. september 1948 i Aarhus.

VIII. B. 2.

Christian Jensen

er født d. 7. januar 1912 i Skotterupgaard, Vorning sogn.

Han blev døbt d. 10. marts 1912, og som eneste fadder ses i kirkebogen indført hans moder.

Han blev gift d. 3. september 1939 i Vorning med

Erna Mogensen



der er født d. 6. november 1913 i Vorning som datter af gaardejer Laurs Mogensen og hustru Nielsine Nielsen.

Hun blev døbt d. 18. januar 1914, og faddere var sognefoged Niels Nielsens datter Maren, husmand Peder Bak og forpagter Jens Peter Flarup, alle fra Vorning.

Bosat: Skotterupgaard, Vorning pr. Hammershøj.

Christian Jensen gik i skole i Vorning. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme samt i en enkelt plads ude og aftjente i 1933 sin værnepligt ved infanteriet i Borris, hvorefter han overtog fødegaarden, som han siden har drevet.

Erna Mogensen gik ligeledes i skole i Vorning. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme samt i en enkelt plads ude.

VIII. B. 2. a.

Jens Laurs Jensen

er født d. 25. august 1942 i Skotterupgaard, Vorning sogn.

Han er beskæftiget som kommis i Vorning.

VIII. B. 2. b.

Poul Jensen

er født d. 24. april 1946 i Skotterupgaard.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper hjemme.

VIII. B. 2. c.

Gunnar Jensen

er født d. 13. maj 1949 i Skotterupgaard,

VIII. B. 3.

Helene Marie Jensen

er født d. 23. april 1919 i Skotterupgaard, Vorning sogn.

Hun blev hjemmedøbt d. 24. april 1919 og fremstillet i kirken d. 21. september samme aar; faddere var tjenestepige Martha Kjeldsen fra Skotterup, gaardmand Søren Ottesen fra Kvorning og købmand Brandt fra Vorning.

Helene Marie Jensen blev gift d. 14. april 1939 i Ørum med

Jens Nørgaard Eriksen

der er født d. 9. november 1914 i Ørum Sønderlyng, Ørum sogn, som søn af tømrermester Jens Christian Eriksen og hustru Laura Sørensen Nørgaard.

Han blev hjemmedøbt d. 9. november 1914 og fremstillet i kirken d. 13. maj 1915; faddere var moderen, pigen Emma Karoline Eriksen fra Viborg og ungkarl Jens Eriksen fra Vejrum hede samt gaardmændene Jens Olesen Jensen og Søren Sørensen, begge fra Ørum.

Bosat: Ørum Sønderlyng.

Helene Marie Jensen gik i skole i Vorning. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser paa Viborgeggen indtil giftermålet.

Jens Nørgaard Eriksen gik i skole i Ørum. Han arbejdede efter skolegangen i en kort tid ved landbruget, men kom derpaa i tømrerlære hos faderen, hvor han udlærtes. I 1947 startede han sin nuhavende tømrervirksomhed i Ørum.

VIII. B. 3. a.

Frits Eriksen

er født d. 21. september 1939 i Ørum Sønderlyng, Ørum sogn.

Bosat: Amtssygehuset, Varde.

Frits Eriksen gik i skole i Ørum. En kort tid arbejdede han hos faderen, i 1958 bestod han præliminæreksamen fra kursus i Hammershøj, og han var derefter elev paa sygehjemmet "Charlotte" i Charlottenlund samt to gange paa Diakonhøjskolen. Han er nu sygeplejeelev paa Amtssygehuset i Varde.

VIII. B. 3. b.

Else Marie Eriksen

er født d. 16. marts 1944 i Ørum Sønderlyng.

VIII. C.

Else Marie Jensen

er født d. 5. december 1868 i Skotterupgaard, Vorning sogn, og hun døde d. 3. november 1948 i Haslund.

Hun blev døbt d. 27. december 1868, og faddere var gaardmand Hans Christian Hansens hustru fra Brøndum samt gaardbestyrer Peder Sørensen og gaardmand Mikkell Jensen Nørup, begge fra Holme.

Else Marie Jensen blev gift d. 13. december 1898 i Vorning med

Peder Christensen Ilsøe

Forlover ved vielsen var gaardmand Jens Sørensen Lindgaard fra Mammen.

Peder Christensen Ilsøe er født d. 30. juli 1857 i Langaa som søn af gaardejer Christen Andersen Ilsøe og hustru Maren Pedersdatter, og han døde d. 2. februar 1935 i Haslund.

Han blev døbt d. 9. september 1857; John's hustru Dorthe Pedersdatter fra Hagsholms mark bar ham, og faddere var gaardmændene Christen Huus, Just Christensen og Christen Pedersen, alle fra Langaa.

Peder Christensen Ilsøe var ved giftemaalets indgaaelse enkemand.

Bosat: Haslund pr. Randers.

Peder Christensen Ilsøe lærte efter skolegangen landbruget og drev i en længere aarrække en gaard i Haslund, som han i 1929 afstod til sønnen Magnus.

Else Marie Jensen havde med gaardejer og ejendomshandler Chresten Nordentoft Thomsen sønnen:

VIII. C. 1.

Aksel Thomsen

er født d. 15. juni 1892 i Skotterupgaard, Vorning sogn.

Han blev døbt d. 10. juli 1892, og faddere var gaardmand Hans Christian Hansens hustru Sidsel Jensen fra Hulbæk i Ørum sogn, husmand Esper Christensen Høgh fra Nr. Vinge og husmand Christen Christensen Gammelby fra Vorning.

Aksel Thomsen blev gift d. 24. maj 1920 i Aarhus med



Margretha Kristensen

der er født d. 14. august 1898 i Hurup som datter af maskinmester Niels Kristensen og hustru Ane Kirstine Overgaard.

Bosat: Finsensgade 62, Aarhus N.

Aksel Thomsen gik i skole i Vorning. Han stod i lære som karetmager hos onkelen Anders Jensen i Mammen, i 3 aar samt 1 aar i Hammershøj, og efter at være blevet udlært var han "paa valsen" i Norge samt i Tyskland, hvorpaa han arbejdede som svend for skellige steder.

Fra 1921 til 1957 havde han ansættelse ved DSB's centralværksted i Aarhus. - Aksel Thomsen har i en længere aarrække været formand for en politisk vælgerforening samt medlem af bestyrelsen for fagforeningen og for Arbejdernes boligforening. Han er nu formand for Katolsk landsforbund og medlem af bestyrelsen for Danske lytteres fællesforbund.

Margretha Kristensen gik i skole i Esbjerg samt i Aarhus. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og opholdt sig her indtil giftemaalet.

VIII. C. 1. a.

Ellen Margrethe Thomsen

er født d. 27. maj 1922 i Aarhus.

Hun blev gift d. 23. maj 1942 i Aarhus med

Ole Ellegaard Therkildsen

der er født d. 9. november 1919 i Viby J. som søn af arbejdsmand Michel Therkildsen og hustru Kirstine.

Bosat: Enghavevej 3, Viby J.

Ellen Margrethe Thomsen gik i skole i Viby J. samt i Aarhus. Hun lærte efter skolegangen syning og virkede derpaa som syerske indtil giftermålet.

Ole Ellegaard Therkildsen gik i skole i Viby J. I 1937 kom han i lære som møbelpolstrer, og han har siden virket som saadan i Viby J. samt i Aarhus.

VIII.C. 1. a. 1)

Preben Ellegaard Therkildsen

er født d. 14. marts 1948 i Holme.

VIII.C. 1. b.

Annelise Thomsen

er født d. 15. august 1923 i Aarhus.

Hun har været gift Schmidt, men er nu fraskilt. I ægteskabet er to børn.

Bosat: Læsøgade 75, Aarhus C.

Annelise Thomsen er beskæftiget som ekspeditrice.

VIII.C. 2.

Ane Ilsøe

er født d. 5. juli 1899 i Haslund.

Hun blev døbt d. 27. august 1899, og faddere var pigen Marie Jensen fra Faarup samt pigen Nielsine Christensen Ilsøe, mejerist Peder Pedersen, indsidder Anton Bang og møller Julius Sørensen, alle fra Haslund.

Ane Ilsøe blev gift d. 6. maj 1925 i Haslund med

Jens Larsen Møller

Han er født d. 24. oktober 1900 i Over Romalt, Krstrup sogn, som søn af købmand Martinus Jensen Møller og hustru Kirstine Thomsen, og han døde d. 8. januar 1937 i Spentrup.

Han blev døbt d. 9. december 1900, og faddere var forældrene, pigen Maren Thomsen, gaardmand Niels Møller og gaardmand Peder Sørensen, alle fra Krstrup.

Bosat: Spentrup.

Ane Ilsøe gik i skole i Haslund. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet.

Jens Larsen Møller lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1925 en ejendom i Spentrup, som han drev indtil sin død.

VIII.C. 2. a.

Ruth Ilsøe Møller

er født d. 22. juni 1926 i Spentrup.

Hun er gift med

Erik B. Hansen

der driver et husmandssted.

Bosat: Bidstrup pr. Laurbjerg.

I ægteskabet er 5 børn.

VIII. C. 2. b.

Aase Ilsøe Møller

er født d. 7. marts 1932 i Spentrup.

Hun blev gift d. 23. maj 1959 i Spentrup med

Gunnar Nørager Laursen

der er født d. 3. april 1926 i Stenderup som søn af gaardejer Laurits Nørager Laursen og hustru Eugenie Jensen.

Bosat: Sdr. Aldum pr. Stenderup.

Gunnar Nørager Laursen er uddannet ved landbruget og driver en gaard i Sdr. Aldum.

VIII. C. 2. b. 1)

Bent Nørager Laursen

er født d. 26. januar 1960 i Sdr. Aldum, Stenderup sogn.

VIII. C. 2. b. 2)

Lars Nørager Laursen

er født d. 6. februar 1961 i Sdr. Aldum.

VIII. C. 3.

Magnus Ilsøe

er født d. 16. juli 1902 i Haslund.

Han blev døbt d. 28. september 1902, og faddere var ungkarl Magnus Nielsen Birkehøj fra Assentoft samt mejerist Pedersens hustru Ane Marie Sørensen, skrædder Christen Madsen Christensen, møller Christian Sørensen og dennes hustru Mette Sofie Jensen, alle fra Haslund.

Bosat: Haslund pr. Randers.

Magnus Ilsøe gik i skole i Haslund. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme og overtog i 1929 fødegaarden, som han siden har drevet.

VIII. C. 4.

Helene Ilsøe

er født d. 16. juni 1905 i Haslund.

Hun blev døbt d. 30. juli 1905, og faddere var pigen Marie Ilsøe, pigen Kristiane Jakobsen, husmand Rasmus Jakobsen og ungkarl Anton Nielsen, alle fra Haslund, samt ungkarl Jens Peter Jensen.

Helene Ilsøe er gift med

Vagn Lilbæk

der er beskæftiget som møller.

Bosat: Ryomgaard.

I ægteskabet er 1 barn.

VIII. C. 5.

Vera Ilsøe

er født d. 12. oktober 1907 i Haslund.

Hendes daab fandt sted d. 8. december 1907, og faddere var husmand Christen Jensen og hustru Kirstine, skomager Marius Jensen og hustru Andrea samt ungkarl Niels Kjeldsen, alle fra Haslund.

Vera Ilsøe blev gift d. 21. april 1935 i Haslund med

Elius Kristian Albek

der er født d. 16. april 1901 i Randers, som søn af gaardejer Mads Kristian Kristensen og Juliane Kirstine Nielsen (Albek).

Han blev døbt d. 11. august 1901 i Haslund, og faddere var husmand Kristen Nielsen Albek og dennes hustru Ane Kirstine Hansen fra Tebbestrup, lærerinde Ane Albek fra Odder, lærer Anton Nielsen fra Vorup og ungkarl Niels Peter Kristian Nielsen Albek fra Tebbestrup.

Bosat: Tebbestrup pr. Randers.

Vera Ilsøe gik i skole i Haslund. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser paa Aarhus- og Randersegnen indtil giftermålet.

Elius Kristian Albek gik i skole i Tebbestrup. Han lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1935 sin nuhavende ejendom i Tebbestrup.

VIII. C. 5. a.

Per Albek

er født d. 16. februar 1936 i Tebbestrup, Haslund sogn.

Han blev gift d. 12. november 1960 i Houlbjerg med

Anne-Lise Pedersen

der er født d. 28. februar 1934 i Sankt Johannes sogn, Aarhus, som datter af mejeribestyrer Peder Hauge Pedersen og hustru Petrea Andersen.

Bosat: Østergaard, Skjellerup pr. Hobro.

Per Albek gik i skole i Haslund og var desuden elev paa Egaa efterskole. Han lærte landbruget i forskellige pladser og aftjente sin værnepligt ved Dragonregimentet i Holstebro samt ved Det danske kommando i Tyskland. Efter hjemsendelsen havde han et ophold paa Askov højskole, en sommer arbejdede han paa et frilandsgartneri i Norge, en vinter besøgte han Malling landbrugsskole, og i 1960 overtog han sin nuhavende gaard i Skjellerup.

VIII. C. 5. a. 1)

Søren Albek

er født d. 23. august 1961 i Østergaard, Skjellerup sogn.

VIII. C. 5. b.

Hans Albek

er født d. 14. marts 1939 i Tebbestrup, Haslund sogn.

Han er gift med

Ellinor Kristensen

Bosat: Tordenskjoldsgade 24, København K.

Hans Albek er beskæftiget som kedelpasser.

VIII. C. 5. c.

Jørgen Albek

er født d. 14. marts 1939 i Tebbestrup.

Bosat: Canada.

VIII. C. 5. d.

Ove Albek

er født d. 24. februar 1941 i Tebbestrup.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

VIII. C. 5. e.

Inger Albek

er født d. 4. januar 1946 i Tebbestrup.

Hun er beskæftiget som husassistent.

VIII. C. 5. f.

Anna Albek

er født d. 29. august 1949 i Tebbestrup, og hun døde d. 11. marts 1950 samme sted.

VIII. D.

Maren Jensen

er født d. 23. december 1870 i Skotterupgaard, Vorning sogn, og hun døde d. 7. marts 1947 i Spentrup.

Hun blev døbt d. 11. januar 1871, og faddere var gaardmand Byriai Sørensens hustru Christiane Andersen fra Hvidding, husmand Christen Christensens hustru Gjertrud Nicoline Nielsen fra Holme, og gaardmand Peder Christian Espersen fra Vorning samt gaardmændene Pæer Sørensen og Jens Lang, begge fra Holme.

Maren Jensen blev gift d. 9. november 1896 i Mammen med

Jens Sørensen Lindgaard

Forlovere ved vielsen var aftægtsgaardmand Søren Andersen Lindgaard og gaardmand Laurs Sørensen, begge fra Mammen.

Jens Sørensen Lindgaard er født d. 13. marts 1861 i Mammen som søn af gaardejer Søren Andersen Lindgaard og hustru Karen Marie Jensdatter, og han døde d. 7. maj 1940 i Spentrup.

Han blev døbt d. 1. april 1861, og faddere var skolelærer Møllers hustru madame Margrethe Møller fra Lee og gaardmand Jacob Storgaard fra Mammen Søndermark samt husmand Jacob Pedersen Skaun og husmand Christen Mortensen, begge fra Mammen.

Bosat: Mammen pr. Bjerringbro.

Jens Sørensen Lindgaard var uddannet ved landbruget og drev en gaard i Mammen indtil sin død.

VIII. D. 1.

Marie Katrine Lindgaard

er født d. 17. december 1897 i Mammen, og hun døde d. 5. februar 1920 i Hornbæk ved Randers og blev begravet d. 12. februar.

Hun blev hjemmedøbt d. 19. december 1897 og fremstillet i kirken d. 7. april 1898; faddere var aftægtsgaardmand Søren Lindgaards hustru Karen Marie Jensen fra Mammen, gaardmand Axel Jensen og dennes hustru Helene Andersen fra Vorning samt gaardmændene Laust Sørensen fra Korreborg og Rasmus Møller Kirkegaard fra Vorning.

VIII. D. 2.

Agnes Helene Lindgaard

er født d. 9. november 1899 i Mammen.

Hun blev døbt d. 26. december 1899, og faddere var moderen, pigen Severine Sørensen fra Korreborg, boelsmand Niels Christensen (Lindgaard) fra Mammen, gaardmand Laust Sørensen fra Korreborg og husmand Søren Kristensen (Bak) fra Mammen Søndermark.

Bosat: Østervold 13, Randers.

Agnes Helene Lindgaard gik i skole i Mammen og i Spentrup. Hun lærte først husgerning og gennemgik derpaa fra 1921 til 1925 sygeplejeuddannelse i Viborg, hvorefter hun virkede som sygeplejerske forskellige steder, bl. a. paa Sindssygehospitalet i Aarhus. Hun har sidst haft ansættelse som plejemoder paa aandssvageanstalten Ebberødgaard.

VIII. D. 3.

Søren Lindgaard

er født d. 30. november 1901 i Mammen.

Han blev hjemmedøbt d. 17. december 1901 og fremstillet i kirken d. 28. marts 1902; faddere var husmand Søren Kristensen Bak's hustru Ane Marie Kirstine Sørensen fra Mammen Søndermark, pigen Marie Jensen fra Vorning, gaardmand Laurs Sørensen fra Korreborg og gaardmand Mikkell Nielsen fra Mammen.

Søren Lindgaard blev gift d. 7. november 1947 i Jebjerg med

Edith Jensen

der er født d. 30. juni 1911 i Jebjerg som datter af gartner Jens Peter Jensen (Smed) og hustru Mariane Ingstrup Michaelsen.

Hun blev døbt d. 23. juli 1911, og faddere var moderen, arbejdsmand Thomas Kristensen fra Højslev og ungarl Niels Peter Mikaelen.

Bosat: Spentrup.

Søren Lindgaard gik i skole i Mammen samt i Jennum. Han lærte landbruget hjemme og hjalp forældrene med driften af gaarden indtil deres død, samtidig med at han siden 1929 har haft egen ejendom i Spentrup.

Edith Jensen gik i skole i Jebjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskel-



pladser som husassistent samt som husbestyrerinde indtil giftermålet.

VIII. D. 3. a.

Jens Peter Lindgaard

er født d. 13. september 1951 i Aarhus.

VIII. D. 3. b.

Aksel Lindgaard

er født d. 5. juni 1954 i Aarhus.

VIII. D. 4.

Emma Lindgaard

er født d. 4. maj 1910 i Mammen.

Hun blev døbt d. 12. juni 1910, og faddere var moderen, sygeplejerske Henrikke Kristensen, boelsmand Ole Kristensen og karetmager Anders Jensen, alle fra Mammen, samt husmand Søren Kristensen Bach fra Mammen Søndermark.

Emma Lindgaard blev gift d. 14. januar 1930 i Spentrup med

Christian Martin Cilius Jensen

der er født d. 29. marts 1905 i Solbjerg som søn af husmand Søren Jensen og hustru Ane Tonnisen.

Han blev hjemmedøbt d. 2. maj 1905 og fremstillet i kirken d. 5. november samme aar; faddere var faderen, enken Kirstine Tonnisen fra Troldbjergmose, banevogter Niels Christoffer Sørensen og dennes hustru Emilie Kirstine Jensen fra Solbjerg station samt ungkarl Niels Tonnisen fra Troldbjergmose.

Bosat: Enslev Bjerge pr. Gjerlev J.

Christian Martin Cilius Jensen er gaardejer i Enslev Bjerge.

VIII. D. 4. a.

Aksel Lindgaard Jensen

er født d. 19. maj 1930 i Enslev.

Han blev gift d. 5. november 1955 i Vindblæs med

Anna Margrethe Bach

der er født d. 18. september 1933 i Udbyneder som datter af gaardejer Johannes Bach og hustru Mary Kirstine Kjær.

Bosat: Østerdalsgaard, Nebstrup pr. Havndal.

Aksel Lindgaard Jensen gik i skole i Enslev og var desuden vinteren 1945-1946 elev paa Vivild ungdomsskole. Han lærte landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 1951-1952 samt af et ophold paa Kalø landbrugsskole vinteren 1952-1953, og i 1955 købte han en ejendom paa Fuglsø mark, som han drev indtil 1963, da han overtog svigerfaderens gård Østerdalsgaard.

VIII. D. 4. a. 1)

Poul Lindgaard Jensen

er født d. 26. december 1956 paa Fuglsø mark, Udbyneder sogn.

VIII.D. 4. a. 2)

Jørn Lindgaard Jensen

er født d. 29. juli 1962 paa Fuglsø mark.

VIII.D. 4. a. 3)

Udøbt barn

født d. 4. december 1963 i Østerdalsgaard, Vindblæs sogn.

VIII.D. 4. b.

Marie Lindgaard Jensen

er født d. 13. august 1931 i Enslev.

Hun blev gift d. 24. september 1955 i Enslev med

Niels P. B. Sundtoft

der er født d. 1. juli 1931 i Foulum, Tjele sogn, som søn af lærer Jens Nicolaj Sundtoft og hustru Margrethe Bach.

Bosat: Lee brugsforening pr. Bjerringbro.

Marie Lindgaard Jensen gik i skole i Enslev og var desuden sommeren 1946 elev paa Vivild ungdomsskole. Hun udlærtes i Enslev brugsforening og arbejdede derefter ved faget indtil giftemålet.

Niels P.B. Sundtoft gik i skole i Foulum. Han udlærtes i en brugsforening og aftjente sin værnepligt ved artilleriet i Nymindegab, hvorefter han i 1954 havde et ophold paa Den danske Andelsskole i Middelfart. Han har siden 1955 været uddeler i Lee brugsforening.

VIII.D. 4. b. 1)

Lissy Lindgaard Sundtoft

er født d. 30. april 1957 i Lee.

VIII.D. 4. b. 2)

Karin Lindgaard Sundtoft

er født d. 13. januar 1961 i Lee.

VIII. E.

Andersine Jensen

er født d. 26. oktober 1872 i Skotterupgaard, Vorning sogn, og hun døde d. 21. november 1954 i Sædding, Guldager sogn.

Hendes daab fandt sted d. 24. november 1872, og faddere var husmand Jens Pedersens hustru Bentine Andersen fra Kvorning samt gaardmand Jens Lang og husmand Christen Christensen, begge fra Holme.

Andersine Jensen blev gift d. 10. november 1896 i Vamdrup med

Martinus Nielsen Moslund

Forlovere ved vielsen var gaardejer Holger Midtgaard og smed Rasmus Nielsen Moslund, begge fra Hoptrup.

Martinus Nielsen Moslund er født d. 14. december 1874 i Hoptrup som søn af smed Rasmus Nielsen Moslund og hustru Ane Marie Nielsen, og han døde d. 5. september 1942 i Sædding.

Bosat: Strandgaarden, Sædding pr. Esbjerg.

Martinus Nielsen Moslund var ejer af Strandgaarden i Sædding, som nu drives af sønnen Axel.

VIII. E. 1.

Lene Jensen Moslund

er født d. 12. februar 1897 i Esbjerg.

Hendes daab fandt sted d. 15. april 1897, og faddere var moderen og pigen Vilhelmine Madsen samt arbejds mændene Hans Madsen og Hans Jørgensen.

Lene Jensen Moslund blev gift d. 1. april 1920 i Vonsild med

Aage Kyster

Forlovere ved vielsen var Henri Kyster og M. Moslund.

Aage Kyster er født d. 29. september 1890 i Kolding som søn af bankbogholder Johan Kristoffer Kyster og hustru Mette Catrine Sørine Eriksen.

Han blev døbt d. 30. marts 1891, og faddere var forældrene samt A. Eriksen.

Bosat: Strandvejen 95, Sædding pr. Esbjerg.

Lene Jensen Moslund gik i skole i Esbjerg, Gesing og Sædding. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde desuden et ophold paa Askov høj kule samt et paa Borghus husholdningsskole.

Aage Kyster gik i skole i Kolding. Han udlærtes indenfor kolonialbrancher og startede i 1919 egen forretning i Vonsild, som han drev indtil 1924, da han flyttede til Sædding, hvor han først virkede som handelsmand og derefter indtil 1959 som magasininformant. - Aage Kyster har været kasserer i Sygekassen, Borgerforeningen og Socialdemokratisk forening.

VIII. E. 1. a.

Johan Christoffer Kyster

er født d. 24. december 1920 i Vonsild.

Han blev gift d. 12. januar 1946 i Odense med

Asta Petersen

er født d. 11. marts 1921 i Lunderskov, Skanderup sogn, som datter af rangermester Niels Alfred Pedersen og hustru Sara Marie Hansen.

Bosat: Tangevej 98, Ribe.

Johan Christoffer Kyster gik i skole i Sædding samt i Esbjerg, hvor han bestod studentereksamen. Han aftjente efter skolegangen sin værnepligt og dimitteredes i 1946 som lærer fra Odense seminarium. I 5 aar havde han ansættelse som lærer ved Tranebjerg private realskole, og han flyttede derefter til Fanø, hvor han først virkede som lærer og derefter som viceskoleinspektør. Han har siden 1961 været ansat som lektor ved Ribe seminarium.

Asta Petersen gik i skole i Lunderskov samt i Kolding. I 1939 bestod hun eksamen fra Handelshøjskolen i Kolding, og hun virkede derefter i forskellige firmaer i Lunderskov samt i Odense indtil giftermålet.

VIII. E. 1. a. 1)

Lene Marie Kyster

er født d. 23. juli 1947 i Tranebjerg.

VIII. E. 1. a. 2)

Karen Margrethe Kyster

er født d. 3. september 1953 i Esbjerg.

VIII. E. 1. b.

Signe Moslund Kyster

er født d. 23. juni 1922 i Vonsild.

Hun blev gift d. 11. marts 1945 i Helnæs paa Fyn med

Paul Henry Pedersen

der er født d. 11. marts 1921 i Helnæs som søn af landmand Henning Pedersen og hustru Kirsten.

Bosat: Jerrigsvej 9, Sædding pr Esbjerg.

Paul Henry Pedersen er beskæftiget som arbejdsformand.

VIII. E. 1. b. 1)

Aage Kyster Pedersen

er født d. 6. juli 1945 i Helnæs.

Han er i lære som skibstømrer.

VIII. E. 1. b. 2)

Carsten Kyster Pedersen

er født d. 28. februar 1947 i Helnæs.

Han er i lære som maskinarbejder.

VIII. E. 1. b. 3)

Henning Kyster Pedersen

er født d. 1. november 1949 i Helnæs.

VIII. E. 1. b. 4)

Birgit Kyster Pedersen

er født d. 26. december 1951 i Sædding, Guldager sogn.

VIII. E. 1. c.

Martinus Moslund Kyster

er født d. 22. februar 1924 i Vonsild.

Han er gift med

Alicia de Lopez

der er født d. 2. februar 1924 i Arica, Chile.

Bosat: Chile Exploration Company, Chuquicamata, Chile.
Martinus Moslund Kyster er beskæftiget som kraftværksbestyrer.

VIII. E. 1. c. 1)

Karen de Lopez Kyster

er født d. 1. august 1954 i Chile.

VIII. E. 1. c. 2)

Inger Marie de Lopez Kyster

er født d. 7. februar 1956 i Chile.

VIII. E. 1. d.

Karl Henning Kyster

er født d. 29. juli 1930 i Sædding, Guldager sogn.

Han er gift med

Ruth

med hvem han har to børn.

Bosat: Jerrigsvej 2, Sædding pr. Esbjerg.

Karl Henning Kyster er beskæftiget som maskinmester.

VIII. E. 1. e.

Viggo Kyster

er født d. 1. december 1936 i Sædding, Guldager sogn.

Bosat: Strandvejen 95, Sædding pr. Esbjerg.

Viggo Kyster er ligeledes beskæftiget som maskinmester.

VIII. E. 2.

Agnes Jensen Moslund

er født d. 21. august 1898 i Esbjerg.

Hun blev døbt d. 11. september 1898, og faddere var moderen, pigen Anna Hansen, kusk Anton Fuglsang, kusk Niels Moslund og arbejdsmand Hans Jørgensen.

Agnes Jensen Moslund blev gift d. 19. maj 1922 i Guldager med

Andreas Pedersen Riis

Forlovere ved vielsen var brudeparrets fædre.

Andreas Pedersen Riis er født d. 7. marts 1893 i Guldager som søn af gaardejer Peder Andreas Riis og hustru Kirstine Hansen.

Han blev døbt d. 16. april 1893; moderen bar ham, og faddere var pigen Sofie Riis fra Varde, gaardmand Nis Hansen fra Holmsland, gaardmand Niels Thuesen fra Hjerting og ungarl Søren Hansen fra Vestk r i Ølgod sogn.

Bosat: Tarphagevej 57, Sædding pr. Esbjerg.

Andreas Pedersen Riis er forhenværende gaardejer.



Agnes Jensen Moslund og Andreas Pedersen Riis.

VIII. E. 3.

Axel Rasmus Jensen Moslund

er født d. 10. maj 1900 i Esbjerg.

Han blev døbt d. 18. juni 1900, og faddere var pigen Petrine Jensen, arbejdsmand Hans Jørgensen og dennes hustru samt kusk Niels Vendborg Moslund.

Axel Rasmus Jensen Moslund blev gift i Esbjerg med
Marie Hallum



der er født d. 1. februar 1908.

Bosat: Strandgaarden, Sædding pr. Esbjerg.

Axel Rasmus Jensen Moslund videredriver den gaard i Sædding, som faderen tidligere var ejer af.

VIII. E. 3. a.

Ulrik Moslund

er født 1945.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

VIII. E. 4.

Svend Aage Jensen Moslund

er født d. 27. maj 1902 i Esbjerg.

Han blev døbt i Esbjerg, og faddere var forældrene, pigen Ane Ølholm fra Vejle og mælkehandler Niels Vendborg Moslund.

Bosat: Strandvejen 67, Sædding pr. Esbjerg.



VIII. F.

Christiane Jensen

er født d. 9. februar 1875 i Skotterupgaard, Vorning sogn.

Hun blev døbt d. 25. marts 1875, og faddere var gaardejer Jens Langs hustru Kirsten Marie Jørgensen fra Holme, husmand Jens Pedersen fra Kvorning nymark og gaardmand Peder Christian Espersen fra Vorning.

Bosat: Sædding hvilehjem.

Christiane Jensen gik i skole i Vorning. Hun havde efter skolegangen forskellige pladser ved husgerning og lærte derpaa at sy i Randers, hvorefter hun virkede som syerske i Hammershøj indtil 1961, da hun flyttede ind paa Sædding Hvilehjem.

VIII. G.

Marie Jensen

er født d. 30. september 1877 i Skotterupgaard, Vorning sogn, og hun døde 1942 i Ørum Sønderlyng.

Hun blev døbt d. 14. oktober 1877, og faddere var gaardmand Mikkel Jensen Norups hustru Maren Eriksen fra Holme, husmand Jens Pedersen fra Kvorning og gaardmand Peder Sørensen fra Holme.

Marie Jensen blev gift d. 7. november 1903 i Vorning med



Søren Ottesen

Forlover ved vielsen var gaardmand Axel Jensen fra Skotterup.

Søren Ottesen, der ved giftermaalets indgaaelse opgives som værende enkemand, var gaardejer.

VIII. G. 1.

Karl Aksel Ottesen

er født d. 8. december 1904 i Holme.

Han blev døbt d. 1. januar 1905, og faddere var moderen samt gaardmand Niels Nielsen og husmand og sadelmager Jens Akselsen, begge fra Vorning.

Karl Aksel Ottesen blev gift d. 14. oktober 1938 i Ørum med

Laura Kirstine Jespersen

der er født d. 15. maj 1911 i Velds, Ørum sogn som datter af gaardejer Lars Olesen Jespersen og hustru Ane Kirstine Christensen.

Hun blev døbt d. 5. juni 1911, og faddere var gaardejer Søren Vognsens hustru Laura Marie Nielsen fra Velds, pigen Jesperline Jespersen fra Ø og gaardejer Jens Jespersen fra Tindbæk samt gaardejerne Anders Hansen og Anton Nielsen Pind, begge fra Velds.

Bosat: Ørum Sønderlyng.

Karl Aksel Ottesen gik i skole i Kvorning og arbejdede derefter ved landbruget hjemme indtil 1931. Han har siden haft ansættelse som inspektør ved Arbejdsgivernes ulykkesforsikring og er desuden branddirektør.

Laura Kirstine Jespersen gik i skole i Ørum. Hun lærte efter skolegangen husgerning, hovedsagelig hjemme, og virkede ved dette indtil giftermaalet.

VIII. G. 2.

Helene Ottesen

er født d. 7. januar 1910 i Kvorning.

Hun blev døbt d. 20. februar 1910, og faddere var karetmager Anders Jensens hustru Agnes Nielsen fra Mammen, gaardmand Jens Peter Jensen fra Skotterup og sadelmager Jens Axelsen fra Vorning.

Helene Ottesen blev gift d. 29. april 1934 i Sdr. Vinge med

Børge Kristen Højlund Mogensen

der er født d. 14. marts 1909 i Sdr. Vinge som søn af gaardejer og sognefoged Mogens Christian Mogensen og hustru Kirstine Marie Christensen Højlund.

Han blev døbt d. 12. april 1909, og faddere var faderen, aftægtsgaardmand Kristen Højlund fra Sdr. Vinge, boelsmand Mads Laursen og hustru fra Vinge samt købmand M. Jacobsen og dennes hustru fra Aarhus.

Bosat: Helsted Mark pr. Randers.

Helene Ottesen gik i skole i Kvorning og var desuden vinteren 1928-1929 elev paa Jebjerg ungdomsskole. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet.

Børge Kristen Højlund Mogensen gik i skole i Sdr. Vinge. Han lærte efter skolegangen landbruget og forpagtede først faderens gaard i 7 aar og derefter en ejendom i Gørløse, ligeledes i ca. 7 aar. I 1946 købte han sin nuhavende ejendom i Helsted.

VIII. G. 2. a.

Inger Marie Højlund Mogensen

er født d. 19. marts 1936 i Sdr. Vinge.

Hun blev gift d. 28. maj 1960 i Borup med

Anders Bang Nielsen

der er født d. 15. marts 1932 i Linde som søn af gaardejer Niels-Peder Bang Nielsen og hustru Katrine Andersen.

Bosat: Hestedamsgade 32, Horsens.

Anders Bang Nielsen er beskæftiget som forvalter.

VIII. G. 2. a. 1)

Niels-Børge Bang Nielsen

er født d. 19. november 1960 i Dronningborg.

VIII. G. 2. a. 2)

Dan Bang Nielsen

er født d. 31. december 1962 i Dronningborg.

VIII. G. 2. b.

Aage Højlund Mogensen

er født d. 29. juni 1938 i Sdr. Vinge.

Han blev gift d. 24. marts 1962 i Krstrup med

Inge Andersen

der er født d. 28. november 1944 i Ølst som datter af chauffør Arne Andersen og hustru Erna.

Bosat: Grønvang 17, Krstrup pr. Randers.

Aage Højlund Mogensen gik i skole i Gørløse samt i Helsted. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 18. aar og stod derefter i lære paa Moselund mejeri, ligesom han gennemgik handels-skole og mejeriskole. Han har siden 1961 haft ansættelse som mejerist i Randers.

Inge Andersen gik i skole i Krstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning samt syning og virker nu som syerske i Randers.

VIII. G. 2. c.

Søren Højlund Mogensen

er født d. 23. oktober 1945 i Gørløse.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

VIII. G. 2. d.

Arne Højlund Mogensen

er født d. 26. november 1947 i Helsted mark, Borup sogn.

Han er i lære som karetmager.

VIII. H.

Anders Jensen

er født d. 14. november 1880 i Skotterupgaard, Vorning sogn.

Han blev døbt d. 27. december 1880, og faddere var enken Maren Andersdatter fra Vinge mølle, gaardmand Byrial Sørensen fra Hvidding og husmand Søren Christensen fra Vorning.

Anders Jensen blev gift første gang d. 29. juli 1908 i Vorning med

Agnes Marie Nielsen

Forlover ved vielsen var gaardmand og sognefoged Niels Nielsen fra Vorning.

Agnes Marie Nielsen er født d. 8. september 1887 i Vorning som datter af gaardejer og sognefoged Niels Nielsen og hustru Jensine Christine Andersen Løgstrup, og hun døde d. 2. april 1919 på Hobro tuberkulosehospital og blev begravet d. 9. april i Vorning.

Hendes daab fandt sted d. 29. september 1887, og faddere var Severine Andersen Løgstrup, købmand Esper Nielsens hustru, gaardmand Anders Jensen og møller Niels Chr. Nielsen, alle fra Vorning.

Anders Jensen blev derpaa gift anden gang d. 16. november 1926 i Vorning med

Jensine Karenmine Jensen

der er født d. 18. marts 1884 i Hammershøj som datter af sadelmager Peter Dyrmosse Jensen og hustru Else Marie Kjeldsen.

Hun blev døbt d. 11. april 1884, og faddere var ungpige Margrethe Mikkelsen, gaardmand Jacob Sørensen og husmand Henrik Jensen, alle fra Hammershøj.

Bosat: Hammershøj.

Anders Jensen gik i skole i Vorning. En kort tid arbejdede han paa Mammen mølle, men



omkring 1900 kom han i karetmagerlære i Randers. Efter at være blevet udlært aftjente han fra 1903 til 1904 sin værnepligt ved Det tekniske korps i København, og han virkede derpaa som svend i Løsning samt i Stoholm, indtil han i 1907 startede egen karetmagervirksomhed i Mammen. Denne drev han indtil 1918, da han flyttede til Hammershøj, hvor han virkede indtil 1957. - Anders Jensen var i ca. 10 aar formand for Luftmeldetjenesten og har desuden i en aarrække været revisor i Sygekassen.

Agnes Marie Nielsen gik i skole i Vorning. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og opholdt sig her indtil giftermålet.

Jensine Karenmine Jensen gik i skole i Hammershøj og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet. Hun gennemgik nu uddannelse som organist i Randers, i 1919 blev hun organist i Kvorning, og i 1920 desuden i Vorning. Hun virkede derpaa som saadan i ca. 25 aar. - Jensine Karenmine Jensen har været medlem af menighedsraadet.

VIII. H. 1.

Helga Helene Jensen

er født d. 17. september 1911 i Mammen.

Hun blev døbt d. 15. oktober 1911, og faddere var gaardejer Jens Sørensen Lindgaard og dennes hustru Maren Jensen fra Mammen samt pigen Maren Nielsen, ungkarl Hans Christian Nielsen og gaardejer Jens Peter Jensen, alle fra Vorning.

Helga Helene Jensen blev gift d. 5. august 1934 i Hammershøj med

Svend Aage Rasmussen

der er født d. 15. september 1909 i Esbjerg som søn af slagteriarbejder Anders Rasmussen og hustru Johanne Vilhelmine Hansen.

Han blev døbt d. 17. oktober 1909, og faddere var faderen, arbejdsmand Christen Christensen og dennes hustru samt pigen Antonie Momsen.

Bosat: Carl Plougs vej 1, Kolding.

Helga Helene Jensen gik i skole i Hammershøj. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser i Esbjerg indtil giftermålet.

Svend Aage Rasmussen gik i skole i Esbjerg og udlærtes derefter som kedelsmed. I en aarrække virkede han som svend i Esbjerg samt i Kolding, og han er nu mester paa Mejeriernes maskinfabrik i Kolding.

VIII. H. 1. a.

Kirsten Agnete Rasmussen

er født d. 30. maj 1935 i Esbjerg.

Hun blev gift d. 26. oktober 1957 i Kolding med

Paul Lauritzen Kudsk

der er født d. 8. januar 1935 i Gl. Haderslev som søn af vognmand Michael Lauritzen Kudsk og hustru Ingeborg Andersen.

Bosat: Vestre Strandvej 13, Solrød Strand.

Kirsten Agnete Rasmussen gennemgik kontoruddannelse paa et revisionskontor i Kolding og havde derefter fra 1955 til 1961 ansættelse ved Toldvæsenet i Haderslev.

Paul Lauritzen Kudsk virker som arkitekt ved Havdrup-Solrød kommune.

VIII.H. 1. a. 1)

Henrik Kudsk

er født d. 6. april 1962 i Roskilde.

VIII.H. 1. b.

Egon Løgstrup Rasmussen

er født d. 28. april 1940 i Kolding.

Bosat: Horsøvej 14, Hobro.

Egon Løgstrup Rasmussen gik i skole i Kolding. Han udlærtes i 1958 indenfor kolonialbranchen og arbejdede derefter en tid som kommis. Fra 1961 til 1962 gennemgik han Bergenholdts dekoratørskole i København, og han har siden virket som dekoratør ved firmaet Kristian Hansen i Hobro.

VIII.H. 2.

Niels Børge Jensen

er født d. 22. december 1912 i Mammen.

Han blev døbt d. 19. januar 1913, og faddere var sygeplejerske Henrikke Kristensen fra Mammen, pigen Kristiane Jensen fra Vorning, sognefoged Niels Nielsen, ligeledes fra Vorning, gaardmand Niels Nielsen fra Valsgaard og gaardmand Søren Ottesen fra Kvorning.

Niels Børge Jensen var gift med

Johanne Strøm

Hun er født i Narvik, Norge, og hun døde i 1959 i Kristianssand, under en rejse til sin hjemegn.

Bosat: Gunnekær 21, Vanløse.

Niels Børge Jensen er beskæftiget som maskinpasser paa et væveri i Rødovre.

VIII.H. 2. a.

Arild Strøm Jensen

er født d. 16. august 1952 i Rødovre.

VIII.H. 3.

Marna Jensine Jensen

er født d. 29. maj 1916 i Mammen.

Hun blev døbt d. 9. juli 1916, og faddere var gaardmand Niels Nielsens hustru Marie Thorsen fra Valsgaard, gaardmand Martin Kristensens hustru Margrethe Kristensen fra Mammen, sognefoged Niels Nielsen fra Vorning og gaardmand Jens Christian Jensen fra Mammen.

Marna Jensine Jensen blev gift d. 3. oktober 1943 i Hammershøj med

Herluf Nielsen

der er født d. 12. maj 1920 i Randers som søn af skrædermester Marinus Nielsen og hustru Christine Johannesen.

Hans daab fandt sted d. 30. maj 1920, og faddere var forældrene, skrædder Johan Johansen og H. Langaa.

Bosat: Skovkrogen 16, Mølholm pr. Vejle.

Marna Jensine Jensen gik i skole i Hammershøj. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i Esbjerg samt i Randers.

Herluf Nielsen gik i skole i Hammershøj. Han stod først i skræderlære hos faderen i Hammershøj og derefter i Esbjerg, hvorpaa han i 1943 overtog faderens virksomhed, som han drev indtil 1961. Han har siden haft ansættelse som tilskærer ved firmaet Falbe Hansen i Randers. - Herluf Nielsen har i en aarrække været formand for Randers og Omegns skrædermestereforening. - Er nu beskæftiget som driftsleder i Vejle.

VIII. H. 3. a.

Agnes Marie Nielsen

er født d. 7. april 1944 i Hammershøj.

VIII. H. 3. b.

Else Marie Nielsen

er født d. 17. januar 1948 i Hammershøj.

VIII. H. 3. c.

Niels Marinus Nielsen

er født d. 21. juni 1949 i Hammershøj.

VIII. H. 4.

Gerda Jensen

er født d. 28. december 1918 i Hammershøj.

Hun blev døbt d. 26. januar 1919, og faddere var gaardmand Søren Ottesens hustru Marie Jensen fra Kvorning, husmand Christian Løgstrup ligeledes fra Kvorning, og karetmager Anders Jensen fra Hammershøj.

Gerda Jensen blev gift d. 6. maj 1941 i Hammershøj med

Oskar Lykkegaard

der er født d. 24. juni 1917 i Kvorning som søn af skorstensfejer Jens Jensen Lykkegaard og hustru Hermine Jensine Christiane Hollerup.

Han blev døbt d. 5. august 1917, og faddere var arbejdsmand Christen Sørensen og dennes hustru Mathilde Hollerup samt ungkarl Johan Hollerup, alle fra Hammershøj.

Bosat: Darumvej 81, Esbjerg,

Oskar Lykkegaard udlærtes som bager i Randers og arbejdede derefter i 20 aar som svend hos en bagemester i Varde, hvorefter han overtog sin nuhavende forretning med tilhørende bageri.

VIII. H. 4. a.

Poul Erik Lykkegaard

er født d. 19. februar 1943 i Varde.

Han er beskæftiget som typograf.

VIII.H.4.b.

Karen Lykkegaard

er født d. 13. marts 1947 i Varde.

IX.

Niels Andersen (Mariendahl)

er født d. 9. februar 1843 i Mariendal, Hersom sogn, og han døde d. 23. maj 1883 i Nørbæk og blev begravet d. 30. maj.

Hans daab fandt sted d. 16. april 1843, og faddere var tjenestepige Christiane Andersdatter, Niels Smeds datter Ane Marie fra Palsgaard, sognefoged Lars Christensen, gaardmand Chr. Winkel fra Stubbegaard og gaardmand Niels Nielsen fra Hvidbjerggaard, alle af Hersom.

Niels Andersen (Mariendahl) blev gift d. 29. oktober 1870 i Nørbæk med

Johanne Margrethe Sørensdatter

Forlovere ved vielsen var gaardejer Peder Sørensen og smed Anders Andersen, begge fra Nørbæk.

Johanne Margrethe Sørensdatter er født d. 3. oktober 1842 i Hvidding, Vorning sogn, som datter af boelsmand Søren Nielsen og hustru Ane Margrethe Hansdatter, og hun døde d. 21. oktober 1922 i Kongsvad møllehus, Sdr. Onsild sogn, og blev begravet d. 27. oktober i Glenstrup.

Hendes daab fandt sted d. 1. januar 1843, og faddere var gaardmand Søren Byrialsens hustru Johanne Jensdatter fra Hvidding samt ungarlene Niels Hansen og Anders Hansen, begge fra ~~Hammershøj~~.

Johanne Margrethe Sørensdatter blev gift anden gang d. 6. juli 1884 i Nørbæk med enkemanden Christian Christensen Ort, der er født d. 2. december 1845.

Bosat: Nørbæk pr. Faarup.

Niels Andersen (Mariendahl) lærte smedehaandværket hjemme hos faderen og arbejdede her indtil 1865, da han rejste til sin broder Anders i Rejstrup. Senere samme aar flyttede han med denne til Hvorum, og i 1867 bosatte han sig som smed i Sønderbæk, hvor han boede indtil ca. 1878, da han - antagelig paa grund af tuberkulose - opgav smedehaandværket og flyttede til Nørbæk, hvor han indtil sin død drev et husmandssted. Medens han var smed i Sønderbæk, skal han hvert aar have fremstillet ca. 100 høleer, som hovedsagelig solgtes paa markedet i Randers.

Om Niels Andersen (Mariendahl) fortælles det, at han som ung var lammet ved munden, saaledes at han maatte aabne den med fingrene, naar han skulle spise. Lægerne har sikkert ikke kunnet hjælpe ham, og mod faderens vilje rejste han saa til den kloge kone i Vindblæs. Hun satte et plaster paa hans nakke, og 8 dage efter kunne han atter tygge maden uden besvær.

IX. A.

Anders Nielsen Mariendahl

er født d. 12. august 1871 i Sønderbæk, og han døde d. 19. september 1958 i Ringkøbing.

Han blev hjemmedøbt d. 20. august 1871 og fremstillet i kirken d. 3. september samme aar; fasteren, gaardmand Jørgen Lassens hustru Inger Marie Andersdatter fra Kousted, bar ham, og faddere var gaardmand Christen Kr. Johansen, ungarl Christen Pedersen, Peder Andersen fra Sønderbæk og pigen Ane Nielsen fra Nørbæk.

Anders Nielsen Mariendahl blev gift d. 30. oktober 1894 i Tim med



Sidsel Marie Christensen

Forlovere ved vielsen var gaardmand Anders Jensen (Stampe) fra Nygaard og gaardmand Christen Kjeldsen fra Søndergaard.

Sidsel Marie Christensen er født d. 12. juli 1860 i Ll. Søndergaard, Tim sogn, som datter af gaardejer Christen Kjeldsen og hustru Else Marie Jensdatter, og hun døde d. 25. marts 1949 i Ringkøbing.

Hun blev hjemmedøbt d. 15. juli 1860 "formedelst for tidlig Fødsel og Nødsfarligheds Svaghed" og fremstillet i kirken den 26. august samme aar; faddere var Birthe Marie Olesdatter fra Rindum samt Zidsel Nielsdatter, Birthe Margrethe Nielsdatter, gaardmand Jens Andersen, gaardmand Christen Peder Jensen og ungarl Laurids Kjeldsen, alle fra Tim.

Bosat: Ringkøbing.

Anders Nielsen Mariendahl lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1895 ifølge nedenstaaende skøde hustruens fødegaard i Tim:

"Jeg underskrevne gaardejer Kresten Kjeldsen af Lille Søndergaard i Thim tilstaar herved og vitterliggjør at jeg til min svigersøn Anders Nielsen Mariendahl sammesteds har solgt og afhændet den mig ifølge skøde tinglæst d. 22. december 1858 tilhørende gaard Lille Søndergaard kaldet i Thim sogn med dens paastaaende bygninger og desses tilbehør samt tilhørende jordeiendomme nemlig

matr. nr. 26 Søndergaard, sønden aen i Thim	2 tdr.	1 skp.	0 fjdk.	½ alb.
matr. nr. 100 d Søndergaard, norden aen "	0 "	0 "	0 "	1/4 "
matr. nr. 1 h af Hvingel i Hee	0 "	2 "	0 "	2 3/4 "

Ialt af hartkorn 2 tdr. 3 skp. 1 fjdk. ½ alb. gammelskat 27 kr. 31 øre,

tilligemed disse eiendommens anpart konge- korn- og kvægtiende, samt den paa eiendommen værende besætning og inventarium, fourage, avl og afgrøde, og endvidere den del af indboet, som jeg ikke har forbeholdt mig, hvilket alt er paavist samt tiltraadt og overtaget af køberen.

Og da køberen har berigtiget den accorderede kjøbesum i penge, 8000 kr., er otte tusinde kroner, derved, at han, uden ansvar for mig overtager, tilsvare og udreder samt forrenter den paa det solgte ifølge panteobligation tinglæst den 19. juni 1895 hvilende pantegjæld 8000 kr. med tilhørende statutmæssige forpligtelser til den vest og sønderjydske kreditforening, hvilken overtagelse køberen ved dette skjødes modtagelse har indgaaet paa, og han derh s, som en del af vederlaget for det solgte, men uden afdrag i den fornævnte kontante kjøbesum, ved kontrakt af dags dato, der tinglæses samtidig hermed, har forpligtet sig til at yde mig og min hustru Else Marie Jensen aftægt for vor livstid m. v., i kontrakten ansat til værdi 2800 kr., saa skjøder og overdrager jeg herved til bemeldte Anders Nielsen Mariendahl den fornævnte eiendom "Lille Søndergaard" i Thim med bygninger og disses tilbehør, samt tilhørende jordeiendomme matr. no. 26 sønden aen og matr. no. 100 d norden aen i Thim, samt matr. no. 1 h af Hvingel i Hee, med disse eiendommens tiendeparter, samt besætning og inventarium, avl og afgrøde, samt den ham overleverede del af ind- og udboet, alt saaledes som det solgte foran findes beskrevet, med de rettigheder, forpligtelser og byrder, hvormed jeg har eiet og besiddet samme og under mit hjemmels ansvar ef-



ter loven. Da kjøberens ved overtagelsen af den ommeldte pantegæld til kreditforeningen indtræder i mine rettigheder og forpligtelser overfor kreditforeningen, er det en selvfølge, at fra den til dette laan henhørende reservefundsandel er overgaaet til ham og at de paa gjælden skete afdrag kommer ham tilgode.

Det solgtes værdi udgjør 14.800 kr., hvoraf de overdragne løsøre gjenstande ansættes til værdi 4000 kr.

Kjøberens skal respektere, at der paa Thim sogns kongetiende hviler legatgjæld 2000 kr.

Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast ved min nærværelse i Ringkøbing d. 24. oktober 1895.

Christen Kjeldsen.

Til vitterlighed

P. L. Jensen. "

I 1900 solgte Anders Nielsen Mariendahl Ll. Søndergaard, og købte en ejendom med tilhørende vandmølle i Ejstrup, Hee sogn. Denne ejendom mageskiftede han i 1902 med gaarden Udstrup i Nr. Omme, som han i 1904 atter mageskiftede med gaarden Smørborg i Hjerm, hvilken gaard han drev indtil 1912, da han overtog Klostergaarden i Gammelsogn. Denne drev han indtil 1926, da den afstodes til svigersønnen Jørgen Jørgensen, og Anders Nielsen Mariendahl købte nu en mindre ejendom ved Tim station, som han havde indtil 1940, da han og hans hustru flyttede til Ringkøbing.

IX. A. 1.

Margrethe Mariendahl

er født d. 10. september 1895 i Ll. Søndergaard, Tim sogn.

Hun blev hjemmedøbt d. 11. september 1895 og fremstillet i kirken d. 27. oktober samme aar; faddere var moderen, gaardmand Kristen Iversen Nørgaard fra Nørgaard og gaardmand Jeppe Thuesen fra Søndergaard.

Margrethe Mariendahl blev gift d. 27. april 1919 i Gammelsogn med

Jørgen Jørgensen

der er født d. 16. november 1892 i Gammelsogn som søn af gaardejer og fisker Chresten Jensen Jørgensen og hustru Ellen Kirstine Steffensen.

Han blev hjemmedøbt d. 30. november 1892 og fremstillet i kirken d. 26. december samme aar; faddere var moderen, enken Maren Nielsdatter fra Gammelsogn, gaardmand Kristen Steffensen fra Røjklit og snedker og husmand Niels Kristen Jørgensen fra No.

Bosat: Klostergaarden, Gammelsogn pr. Ringkøbing.

Margrethe Mariendahl gik i skole i Hjerm. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme samt i forskellige pladser og havde desuden et ophold paa Vallekilde højskole.

Jørgen Jørgensen gik i skole i Gammelsogn. Han arbejdede i ca. 10 aar som fisker i Esbjerg, den sidste tid med egen baad, og købte derpaa i 1920 en ejendom i Hee, som han havde til 1926, da han solgte den og overtog svigerfaderens gaard i Gammelsogn. Denne drev han



indtil 1962, da den afhændedes til sønnen Christen. - Jørgen Jørgensen er formand for Holmsland sogns arkiv og er sogneraadsformand.

IX. A. 1. a.

Christen Jørgensen

er født d. 24. juni 1920 i Hee, og han døde som 10-aarig.

IX. A. 1. b.

Ellen Kirstine Jørgensen

er født d. 5. februar 1922 i Hee.

Hun blev gift d. 26. februar 1944 i Gammelsogn med

Aksel Andersen

der er født d. 11. maj 1917 i Hee som søn af gaardejer Jens Andersen og hustru Jørgine Østergaard Poulsen.

Bosat: Nr. Esp, Torsted pr. Tim.

Aksel Andersen er gaardejer i Nr. Esp.

IX. A. 1. b. 1)

Carsten Juul Andersen

er født d. 24. januar 1945 i Bække.

Han er elev i en bank.

IX. A. 1. b. 2)

Jørgen Juul Andersen

er født d. 25. marts 1947 i Bække.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

IX. A. 1. b. 3)

Jonna Birgit Andersen

er født d. 30. juni 1948 i Bække.

IX. A. 1. b. 4)

Jens Østergaard Andersen

er født d. 21. september 1949 i Bække.

IX. A. 1. b. 5)

Per Østergaard Andersen

er født d. 10. oktober 1951 i Nr. Esp, Torsted sogn.

IX. A. 1. c.

Anders Mariendahl Jørgensen

er født d. 14. maj 1923 i Hee.

Han blev gift d. 3. august 1952 i St. Nustrup med

Krista Høj

der er født d. 16. december 1931 i Bandsby, Nysogn sogn, som datter af gaardejer Chr. Høj og hustru Sigrid Skarregaard.

Bosat: Bratbjerg pr. Hee.

Anders Mariendahl Jørgensen lærte efter skolegangen landbruget hjemme samt i forskellige pladser. Ved giftermålet købte han sit nuhavende statshusmandsbrug i Bratbjerg.

IX. A. 1. c. 1)

Villy Mariendahl Jørgensen

er født d. 9. januar 1953 i Bratbjerg, Hee sogn.

IX. A. 1. c. 2)

Anette Høj Jørgensen

er født d. 29. maj 1954 i Bratbjerg.

IX. A. 1. c. 3)

Irene Høj Jørgensen

er født d. 1. januar 1956 i Bratbjerg.

IX. A. 1. c. 4)

Poul-Erik Jørgensen

er født d. 22. november 1959 i Bratbjerg.

IX. A. 1. d.

Vagn Jørgensen

er født d. 16. september 1924 i Hee.

Han blev gift d. 22. september 1951 i Holmsland med

Anne Marie Pedersen

der er født d. 18. juni 1925 i Holmsland som datter af vognmand Alfred Pedersen og hustru Karen Margrethe Lauritsen.

Bosat: Brejning pr. Spjald.

Vagn Jørgensen gik i skole i Gammelsohn og var desuden vinteren 1939-1940 elev paa Staby efterskole. Han lærte landbruget hjemme samt i forskellige pladser ude og aftjente fra 1945 til 1946 sin værnepligt i Haderslev. Vinteren 1947-1948 besøgte han Høng landbrugs-skole, og i 1951 købte han sin nuhavende ejendom i Brejning.

Anne Marie Pedersen gik i skole i Nysogn. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var i 1943 elev paa Ollerup gymnastikhøjskole, hvor hun gennemgik delingsføreruddannelse. Derefter virkede hun som syerske, afbrudt af ophold paa Galtrup højskole i 1946 samt paa

en tilskærerskole i København i 1948, og den sidste tid inden giftermålet drev hun selvstændig systue i Nysogn.

IX. A. 1. d. 1)

Oluf Jørgensen

er født d. 12. august 1947 i Holmsland.

IX. A. 1. d. 2)

Karen Margrethe Jørgensen

er født d. 15. december 1952 i Brejning.

IX. A. 1. d. 3)

Jørgen Jørgensen

er født d. 25. januar 1955 i Brejning.

IX. A. 1. d. 4)

Bodil Jørgensen

er født d. 3. marts 1959 i Brejning.

IX. A. 1. e.

Sigrid Marie Jørgensen

er født d. 6. juli 1926 i Klostergaarden, Gammelsogn sogn.

Hun blev gift d. 30. april 1946 i Gammelsogn med

Vagn Egon Højbjerg

Han er født d. 30. april 1921 i Nysogn som søn af gaardejer Jens Højbjerg og hustru Hansigne Jacobsen, og han døde d. 2. marts 1953 i Ringkøbing og blev begravet d. 8. marts. Bosat: Struervej 6, Holstebro.

Sigrid Marie Jørgensen gik i skole i Gammelsogn og var desuden sommeren 1941 elev paa Staby efterskole. Hun lærte derefter husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet. Siden 1955 har hun virket som syerske i Holstebro.

Vagn Egon Højbjerg gik i skole i Røjklit. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme samt i forskellige pladser paa egnen og overtog ved giftermålet fødegaarden, som han drev indtil sin død.

IX. A. 1. e. 1)

Ole Jørgensen

er født d. 1. februar 1946 i Gammelsogn.

Han er i koloniallære.

IX. A. 1. f.

Ruth Jørgensen

er født d. 27. november 1927 i Klostergaarden, Gammelsogn sogn.

Hun blev gift d. 30. oktober 1948 i Gammelsogn med

Anders Mulbjerg

der er født d. 11. august 1924 i Højmark, Lem sogn, som søn af gaardejer Kristen Mulbjerg og hustru Kirstine Jensen.

Bosat: Velling pr. Ringkøbing.

Anders Mulbjerg er gaardejer i Velling.

IX. A. 1. f. 1)

Jens Chr. Mulbjerg

er født d. 21. oktober 1949 i Hanning.

IX. A. 1. f. 2)

Jørgen Mulbjerg

er født d. 11. november 1951 i Velling.

IX. A. 1. f. 3)

Margrethe Mulbjerg

er født d. 24. februar 1953 i Velling.

IX. A. 1. f. 4)

Hanne Mulbjerg

er født d. 30. november 1956 i Velling.

IX. A. 1. f. 5)

Arne Mulbjerg

er født d. 24. januar 1959 i Velling.

IX. A. 1. g.

Esther Jørgensen

er født d. 7. maj 1929 i Klostergaarden, Gammelsogn sogn.

Hun blev gift d. 9. november 1949 i Gammelsogn med

Henrik Pedersen

der er født d. 20. maj 1924 i Sdr. Lem, Lem sogn, som søn af landmand Laurids Pedersen og hustru Larsine Kathrine Vibeke Larsen.

Bosat: Holmsland pr. Ringkøbing.

Henrik Pedersen er uddannet ved landbruget og driver nu egen gaard.

IX. A. 1. g. 1)

Laurids Pedersen

er født d. 13. januar 1951 i Sdr. Lem, Lem sogn.

I X. A. 1. g. 2)

Knud Pedersen

er født d. 23. juni 1953 i Holmsland.

IX. A. 1. g. 3)

Bodil Pedersen

er født d. 29. august 1954 i Holmsland.

IX. A. 1. g. 4)

Mogens Pedersen

er født d. 5. oktober 1955 i Holmsland.

IX. A. 1. g. 5)

Sven Pedersen

er født d. 5. april 1960 i Holmsland.

IX. A. 1. h.

Krista Jørgensen

er født d. 13. august 1930 i Klostergaarden, Gammelsogn sogn.

Hun er gift med

Arne Nielsen

som er gaardejer.

Bosat: Vorgod.

I ægteskabet er 4 børn.

IX. A. 1. j.

Vera Jørgensen

er født d. 3. april 1933 i Klostergaarden, Gammelsogn sogn.

Hun blev gift d. 9. november 1956 i Nysogn med

Laurids Micael Eriksen

der er født d. 21. november 1931 i Bandsby, Nysogn sogn, som søn af gaardejer Jens Eriksen og hustru Karen Marie Tambjerg Nielsen.

Bosat: Holmsland pr. Ringkøbing.

Vera Jørgensen gik i skole i Gammelsogn. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette, afbrudt af et ophold paa Antvorskov højskole sommeren 1952.

Laurids Micael Eriksen gik i skole i Nysogn. Han lærte landbruget i forskellige pladser og af-tjente fra 1951 til 1952 sin værnepligt i Karup. Efter hjemsendelsen besøgte han vinteren 1952 - 1953 Boris landbrugsskole, og han driver nu egen gaard.

IX. A. 1. j. 1)

Lene Eriksen

er født d. 8. november 1957 i Bandsby, Nysogn sogn.

IX. A. 1. j. 2)

Jane Eriksen

er født d. 14. september 1959 i Bandsby.

IX. A. 1. j. 3)

Rita Eriksen

er født d. 20. november 1960 i Bandsby.

IX. A. 1. j. 4)

Jens Eriksen

er født d. 29. august 1963 i Bandsby.

IX. A. 1. k.

Asta Jørgensen

er født d. 3. april 1933 i Klostergaarden, Gammelsogn sogn, og hun døde som lille.

IX. A. 1. l.

Asta Jørgensen

er født d. 24. februar 1935 i Klostergaarden, Gammelsogn sogn.

Hun blev gift d. 2. april 1955 i Nysogn med

Aksel Nørgaard Johansen

der er født d. 20. februar 1927 i Gammelsogn som søn af gaardejer Jørgen Frandsen Johansen og hustru Marie Nørgaard.

Bosat: Brejning pr. Spjald.

Asta Jørgensen gik i skole i Gammelsogn. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og besøgte sommeren 1954 Rønshoved højskole.

Aksel Nørgaard Johansen gik i skole i Gammelsogn. Han opholdt sig hjemme indtil sit 16. aar og havde derefter forskellige pladser ved landbruget, bl. a. hos en broder i Roost. Vinteren 1946-1947 besøgte han Rødding højskole, vinteren 1953-1954 var han elev paa Lægaard landbrugsskole, og siden giftemaalet har han drevet en gaard i Brejning.

IX. A. 1. l. 1)

Aage Johansen

er født d. 22. december 1955 i Brejning.

IX. A. 1. .1. 2)

Jan Johansen

er født d. 16. juli 1959 i Brejning.

IX. A. 1. l. 3)

Torben Johansen

er født d. 26. juli 1961 i Brejning.

IX. A. 1. m.

Christen Jørgensen

er født d. 23. marts 1936 i Klostergaarden, Gammelsogn sogn.

Han blev gift d. 26. august 1962 i Gammelsogn med

Anna Marie Jensen

der er født d. 11. august 1942 i Muldbjerg, Hover sogn, som datter af arbejdsmand Thorvald Møller Jensen og hustru Nanna Lundsgaard.

Bosat: Klostergaarden, Gammelsogn pr. Ringkøbing.

Christen Jørgensen lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1962 fødegaarden i Gammelsogn.

IX. A. 1. m. 1)

Steen Jørgensen

er født d. 17. januar 1963 i Klostergaarden, Gammelsogn sogn.

IX. A. 1. n.

Edith Jørgensen

er født d. 13. november 1939 i Klostergaarden, Gammelsogn sogn.

Hun blev gift d. 18. oktober 1959 i Gammelsogn med

Ejnar Lorenzen

der er født d. 16. april 1932 i Sottrup som søn af husmand Jes Lorenzen og hustru Marie Asmussen Lyck.

Bosat: Krusaa.

Edith Jørgensen gik i skole i Gammelsogn. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder, bl. a. paa Als.

Ejnar Lorenzen gik i skole i Kiskelund. Han udlærtes i 1950 indenfor kolonialbranchen og arbejdede derefter som kommis forskellige steder, bl. a. paa Als. Han har siden 1958 drevet egen købmandsforretning i Krusaa.

IX. A. 1. n. 1)

Helle Lorenzen

er født d. 25. december 1960 i Krusaa, Bov sogn.

IX. A. 2.

Elise Mariendahl

er født d. 10. august 1897 i Ll. Søndergaard, Tim sogn.

Hun blev døbt d. 5. septemb. 1897, og faddere var moderen, aftægtsgaardmand Christen Kjeldsen fra Søndergaard og gaardmand Christen Iversen Nørgaard fra Nørgaard, alle af Tim.

Elise Mariendahl blev gift d. 28. maj 1920 i Gammelsogn med

Hans Hansen

Han er født d. 16. juli 1890 i Bøndergaard, Gammelsogn sogn, som søn af gaardejer Kristen Hansen og hustru Karen Hansen, og han døde d. 28. august 1961 i Bøndergaard.

Han blev døbt d. 24. august 1890; moderen bar ham, og faddere var konen Sidsel Marie Hansen fra Gammelsogn, gaardmand Peder Hansen fra Sønderby i Nysogn sogn og husmand

Povl Thomsen fra Gammelsogn.

Bosat: Vester Strandgade 8, Ringkøbing.

Elise Mariendahl gik i skole i Hjerm. Hun lærte efter skolegangen husgerning forskellige steder i Vestjylland og var sommeren 1919 elev paa Askov højskole.

Hans Hansen gik i skole i Gammelsogn. Han blev uddannet ved landbruget og havde forskellige pladser i Vestjylland afbrudt af et ophold paa Rødkilde højskole. I 1920 overtog han fødegaarden i Gammelsogn, som han drev indtil sin død, hvorefter den videreførtes af enken, der derpaa solgte den aaret efter.

IX. A. 2. a.

Alfred Hansen

er født d. 8. juli 1922 i Bøndergaard, Gammelsogn sogn.

Han blev gift d. 29. marts 1947 i Uldum med

Sigrid Agnete Andersen

der er født d. 26. november 1925 i Uldum som datter af gaardejer Anton Andersen og hustru Toma Helene Mortensen.

Bosat: Manøgade 9, København Ø.

Alfred Hansen gik i skole i Gammelsogn og arbejdede derefter ved landbruget nogle aar, hvorefter han kom i koloniallære. I 1947 startede han egen forretning i Gaasdal, aaret efter købte han en forretning i Sandet, og denne drev han indtil 1954, hvorpaa han i 2 aar virkede i Langaa. Han flyttede derefter til København, hvor han siden har haft ansættelse ved samme firma, nu som ekspeditionsleder.

Sigrid Agnete Andersen gik i skole i Uldum. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og arbejdede desuden en tid i Flemming brugsforening, afbrudt af et ophold paa Rødding højskole sommeren 1946.

IX. A. 2. a. 1)

Kurt Boye Hansen

er født d. 3. marts 1948 i Gaasdal, Borris sogn.

IX. A. 2. b.

Karen Hansen

er født d. 1. april 1925 i Bøndergaard, Gammelsogn sogn.

Hun blev gift d. 27. november 1951 i Gammelsogn med

Chresten Nørgaard

der er født d. 5. februar 1921 i Tim som søn af Iver Christensen Nørgaard og hustru Anne Margrethe Pilgaard.

Bosat: Tim.

Chresten Nørgaard driver en gaard i Tim.

IX. A. 2. b. 1)

Jytte Hansen Nørgaard

er født d. 27. april 1952 i Tim.

IX. A. 2. b. 2)

Annelise Hansen Nørgaard

er født d. 30. marts 1955 i Tim.

IX. A. 2. c.

Gudrun Hansen

er født d. 4. november 1926 i Bøndergaard, Gammelsogn sogn, og hun døde d. 4. maj 1927 samme sted.

IX. A. 2. d.

Gunnar Hansen

er født d. 3. maj 1928 i Bøndergaard, Gammelsogn sogn.

Han blev gift d. 12. december 1955 i Vedersø med

Elly Kamp Bjerg

der er født d. 6. februar 1925 i Vedersø som datter af gaardejer Jens Chr. Bjerg og hustru Maren Kamp.

Bosat: Hvingel pr. Hee.

Gunnar Hansen driver en gaard i Hvingel.

IX. A. 2. e.

Christen Hansen

er født d. 5. marts 1930 i Bøndergaard, Gammelsogn sogn.

Han blev gift d. 4. november 1958 i Nysogn med

Valborg Hansen

der er født d. 20. maj 1934 i Gammelsogn som datter af gaardejer Arthur Hansen og hustru Anne Kirstine Jensen.

Bosat: Ølstrup pr. Ringkøbing.

Christen Hansen gik i skole i Gammelsogn. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme samt i forskellige pladser ude og aftjente fra 1950 til 1951 sin værnepligt ved Dragonregimentet i Randers. Vinteren 1952-1953 var han elev paa Lægaard landbrugsskole, og i 1958 købte han sin nuhavende ejendom i Ølstrup.

Valborg Hansen gik i skole i Gammelsogn. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser paa Holmsland indtil giftermålet.

IX. A. 3.

Kristine Mariendahl

er født d. 14. december 1898 i Ll. Søndergaard, Tim sogn.

Hun blev døbt d. 15. januar 1899, og faddere var moderen, gaardejer Kristen Iversen fra Nørgaard og aftægtsgaardmand Kristen Kjeldsen fra Ø. Søndergaard.

Kristine Mariendahl blev gift d. 5. juli 1923 i Gammelsogn med

Chrøsten Jørgensen

Han er født d. 20. oktober 1896 i Gammelsogn som søn af gaardejer og fisker Chrøsten Jensen

Jørgensen og hustru Ellen Kirstine Steffensen, og han døde d. 14. december 1935 i Anneksgaarden, Gammelsohn sogn, og blev begravet d. 19. december.

Han blev døbt d. 22. november 1896, og faddere var moderen og ungkarl Niels Peter Nielsen fra Gammelsohn samt konen Jakobine Christensen og gaardmand Christen Steffensen, begge fra Røjklit.

Bosat: Anneksgaarden, Gammelsohn pr. Ringkøbing.

Kristine Mariendahl gik i skole i Hjerm, Holstebro og Gammelsohn. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme samt i forskellige pladser, bl. a. paa Vejen realskole, og besøgte sommeren 1921 Rødding højskole. Hun har siden mandens død videredrevet gaarden.

Christen Jørgensen gik i skole i Gammelsohn. Han lærte landbruget hjemme samt i forskellige pladser ude og var desuden elev paa Borris landbrugsskole. Fra 1923 til 1932 havde han en ejendom i Halby, og han overtog derefter faderens gaard i Gammelsohn, som han drev indtil sin død.

IX. A. 4.

Niels Andersen Mariendahl

er født d. 29. juni 1900 i Ejstrup Hee sogn, og han døde d. 8. maj 1940 i Ribe.

Han blev døbt d. 12. august 1900, og faddere var moderen, pigen Kirstine Paulsen og gaardmand Christen Paulsen, begge fra Østergaard, samt gaardmand Jacob Knudsen Bokdal.

IX. A. 5.

Ebba Mariendahl

er født d. 22. december 1905 i Smørborg, Hjerm sogn.

Hendes daab fandt sted d. 21. januar 1906, og faddere var forældrene samt lærerinde Anna Kristensen.

Ebba Mariendahl blev gift d. 17. april 1932 i Tim med

Emanuel Jørgensen

der er født d. 5. marts 1902 i Gammelsohn som søn af gaardejer og fisker Christen Jensen Jørgensen og hustru Ellen Kirstine Steffensen.

Han blev døbt d. 28. marts 1902, og faddere var moderen og gaardmand Kjeld Jensen Kjeldsen fra Gammelsohn samt konen Jakobine Steffensen og gaardmand Christen Steffensen, begge fra Røjklit.

Bosat: Halby pr. Hee.

Ebba Mariendahl gik i skole i Gammelsohn. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme samt i forskellige pladser ude, bl. a. paa Fyn, og hun besøgte sommeren 1927 Ollerup folkehøjskole.

Emanuel Jørgensen gik i skole i Gammelsohn. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme samt i forskellige pladser ude og var vinteren 1925-1926 elev paa Borris landbrugsskole. Fra 1926 til 1931 bestyrede han en ejendom i Borris, og han købte derefter sin nuhavende gaard i Hee. - Emanuel Jørgensen har været formand for mejeribestyrelsen samt for skolekommissionen og er nu formand for sogneraadet.

IX.A.5.a.

Inger Jørgensen

er født d. 30. januar 1935 i Halby, Hee sogn.

Hun blev gift d. 4. oktober 1956 i Hee med

Arne Pedersen

der er født d. 4. juli 1934 i Løvstrup, Hanning sogn, som søn af gaardejer Johannes Pedersen og hustru Marie Vendelboe.

Bosat: Løvstrup, Finderup pr. Skjern.

Arne Pedersen var en tid traktorfører i Bratbjerg og flyttede derefter til Gindeskovgaard, hvor han boede, indtil han i 1960 overtog sin fødegaard.

IX.A.5.a.1)

Birgit Pedersen

er født d. 4. december 1956 i Bratbjerg, Hee sogn.

IX.A.5.a.2)

Henning Pedersen

er født d. 15. juni 1959 i Gindeskovgaard, Grove sogn, og han døde d. 6. august samme aar paa Herning sygehus.

IX.A.5.a.3)

Knud Pedersen

er født d. 3. august 1960 i Løvstrup, Hanning sogn.

IX.A.5.b.

Svend Jørgensen

er født d. 9. april 1937 i Halby, Hee sogn, og han døde som barn.

IX.A.5.c.

Dagny Jørgensen

er født d. 27. marts 1939 i Halby, Hee sogn.

Hun blev gift d. 21. september 1957 i No med

Ole Peter Agerfeldt Nielsen

der er født d. 13. oktober 1933 i Ringkøbing, som søn af gaardejer Jens Nielsen og hustru Johanne Sørensen.

Bosat: Hee.

Dagny Jørgensen gik i skole i Hee. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser i Vestjylland indtil giftemaalet.

Ole Peter Agerfeldt Nielsen gik i skole i Rindom samt paa Holmsland. I nogle aar arbejdede han ved landbruget i Vestjylland, men efter at have aftjent sin værnepligt ved Dragonregimentet i Holstebro fik han ansættelse ved DSB, hvor han siden har virket, nu som togbetjent.

IX. A. 5. c. 1)

Per Agerfeldt Nielsen

er født d. 6. marts 1959 i Middelfart.

IX. A. 5. d.

Kjeld Jørgensen

er født d. 24. november 1941 i Halby, Hee sogn.

Bosat: Hee.

Kjeld Jørgensen gik i skole i Hee og udlærtes i 1960 indenfor kolonialbranchen samme sted. Han blev derefter indkaldt til militærtjeneste ved Dronningens livregiment i Nr. Uttrup og gennemgik uddannelse som sergent paa Fodfolkets sergentskole, Kronborg.

IX. A. 5. e.

Holger Jørgensen

er født d. 26. oktober 1943 i Halby, Hee sogn.

Han er i lære som tømrer.

IX. A. 5. f.

Erling Jørgensen

er født d. 1. maj 1945 i Halby, Hee sogn.

Han er i handelslære.

IX. A. 5. g.

Ellen Kirstine Jørgensen

er født d. 17. december 1946 i Halby, Hee sogn.

IX. B.

Maren Petrea Nielsen Mariendahl

er født d. 11. december 1873 i Sønderbæk, og hun døde d. 8. april 1903 af tæring og blev begravet d. 14. april i Glenstrup.

Hun var beskæftiget som syerske i Hobro, men boede den sidste tid inden sin død hos moderen og dennes anden mand.

IX. C.

Søren Christian Nielsen Mariendahl

er født d. 15. marts 1876 i Sønderbæk, og han døde d. 25. marts 1954 i Bjerregrav, Raasted sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 29. marts 1876 og fremstillet i kirken d. 7. maj samme aar; pigen Dorthe Marie Vestergaard fra Læsten bar ham, og faddere var smed Anders Andersen fra Nørnbæk samt gaardmand Christen Nielsen, ungkarl Simon Pedersen og pigen Marie Pedersen Bech, alle fra Sønderbæk.

Søren Christian Nielsen Mariendahl blev gift d. 11. november 1899 i Glenstrup med

Martine Andersen

Forlovere ved vielsen var husmand Kristen Kristensen Ort og boelsmand N. Kr. Kristensen Moth, begge fra Møllegaards mark.

Martine Andersen er født d. 16. februar 1874 i Bjerregrav som datter af indsidder Jens Andersen og hustru Birthe Marie Jacobsen, og hun døde d. 24. november 1952 samme sted.

Hun blev hjemmedøbt d. 22. februar 1874 og fremstillet i kirken d. 14. juni samme aar; faddere var husmand Vagn Andersen og dennes hustru Maren, husmand Fr. Møllers datter Ane Marie og gaardmand Niels Hansen, alle fra Bjerregrav, samt gaardmand P. Kvorning fra Neder Bjerregrav.

Bosat: Bjerregrav.

Søren Christian Nielsen Mariendahl, der ved faderens tidlige død arvede et messingspænde, der havde siddet i faderens skødskind, samt en lille malmkanon, lærte efter skolegangen landbruget. Ved giftermålet bosatte han og hans hustru sig i Holmgaarde, men aaret efter rejste de til København, hvor han i 6-7 aar var vognmandskusk og derefter opsynsmand i Vestre fængsel. En kort tid boede de atter i Holmgaarde, og de flyttede derpaa til Over Fussing, hvor Søren Christian Nielsen Mariendahl bl. a. var beskæftiget med at støbe ajlebeholdere. Omkring 1917 slog de sig ned i Bjerregrav, hvor de senere købte hus og boede indtil deres død. Her var Søren Christian Nielsen Mariendahl om sommeren kampestenmurer, mens han om vinteren arbejdede i en grusgrav. Desuden virkede han en tid som røgter paa en gaard i nærheden.

IX.C.1.

Kirsten Marie Nielsen Mariendahl

er født d. 1. februar 1893 i Bjerregrav, og hun døde d. 31. marts 1916 paa Hobro tuberkulosehospital og blev begravet d. 7. april i Bjerregrav.

Hun blev hjemmedøbt d. 7. februar 1893 og fremstillet i kirken d. 30. marts samme aar; faddere var gaardmændene Christen Bæk og Jacob Pedersen med hustruer samt ungarl Jacob Andersen, alle fra Bjerregrav.



IX.C.2.

Niels Mariendahl

er født d. 11. marts 1900 i Glenstrup, og han døde d. 8. november 1961 i Randers.

Hans daab fandt sted d. 16. april 1900, og faddere var Kristian Moth's hustru Karen Marie

Kristensen, smed Peter Pedersens hustru Birgitte Jensen og husmand Kristian Kristensen Ort, alle fra Mølgaardsmark, samt gaardejer Peder Pedersen Møller fra Holmgaard.

Niels Mariendahl blev gift d. 21. oktober 1934 i Haverslev med

Emma Hedvig Sørensen Munkholm

der d. 12. juli 1905 fik navneændring fra Emma Hedvig Sørensen.

Hun er født d. 15. oktober 1904 i Stensager, Brorstrup sogn, som datter

af gaardejer Ivar Peter Sørensen (Munkholm) og hustru Karen Marie Kristine Mikkeline Jakobsen.

Hun blev døbt d. 11. december 1904, og faddere var pigen Karen Kristensen fra Brorstrup, pigen Gertrud Marie Sørensen fra Fyrkilde, husmand Kristen Sørensen fra Brorstrup, ungkarl Niels Kristian Sørensen fra Fyrkilde og ungkarl Niels Jakobsen Giøer.

Bosat: Hejmdalsvej 14, Randers.

Niels Mariendahl gik i Fussingø og Bjerregrav skoler. Han arbejdede ved landbruget indtil giftermålet og var derpaa arbejdsmand i Randers. Senere virkede han i 11 aar paa en sølvvarefabrik samt en tid paa elektricitetsværket, og de sidste tre aar inden sin død havde han ansættelse paa bryggeriet Thor.

Emma Hedvig Sørensen Munkholm gik i skole i Brorstrup samt i Haverslev. Hun opholdt sig hjemme indtil sit 18. aar og lærte derefter syning. Hun har siden giftermålet virket som syerske i Randers.

IX. C. 2. a.

Preben Mariendahl

er født d. 21. maj 1936 i Randers.

Han er gift med

Kirsten Lerche

Bosat: Lervangen 55, Randers.

Preben Mariendahl er beskæftiget som urmager.

IX. C. 2. b.

Kirsten Munkholm Mariendahl

er født d. 22. november 1938 i Randers.

Hun blev gift d. 16. januar 1960 i Randers med

Knud Vissing Andersen

der er født d. 24. oktober 1933 i Randers som søn af gasværksarbejder Alfred Andersen og hustru Edith Vissing.

Bosat: Jyllandsgade 2 A, Randers.



Kirsten Munkholm Mariendahl gik i skole i Randers. Hun udlærtes som kontorassistent i 1958 og har siden haft ansættelse som saadan ved DSB rutebiler.

Knud Vissing Andersen gik i skole i Randers. Han udlærtes i Randers Diskonto- og Laane-bank og har siden 1954 haft ansættelse som bankassistent her.

IX.C.3.

Jens Mariendal

er født d. 27. august 1902 i København.

Han blev gift d. 24. april 1925 i Læsten med

Madsine Pedersen

Forlovere ved vielsen var arbejdsmand Søren Kristian Nielsen Mariendal fra Bjerregrav og gaardejer Jens Andersen Hjulmand fra Læsten.

Madsine Pedersen er født d. 28. december 1901 paa Spentrup mark, Spentrup sogn, som datter af gaardejer Jens Andersen Juellmand og hustru Peterline Madsen.

Hun blev døbt d. 2. februar 1902, og faddere var enken Kristiane Andersen fra Spentrup mark og pigen Kristine Gregersen fra Spentrup præstegaard samt husmand Otto Petersen og tjenestekarl Mads Madsen, begge fra Jennum.

Bosat: Galten pr. Hadsten.

Jens Mariendal gik i skole i Bjerregrav og havde desuden fra sit 8. aar forskellige sommerpladser. Han lærte efter skolegangen landbruget og var bl. a. en tid fodermester paa herregaarden Fussingø. I 1939 startede han egen lillebilforretning i Galten, og denne drev han indtil 1958.

Madsine Pedersen gik i skole i Læsten og virkede derefter som kokkepige i forskellige pladser, bl. a. paa Skjern Hovedgaard.

IX.C.3.a.

Krista Marie Mariendal

er født d. 29. maj 1925 i Bjerregrav.

Hun blev gift d. 15. november 1945 i Galten med

Jens Valdemar Bojesen

der er født d. 26. marts 1910 i Agersted, Voer sogn, som søn af husmand Chresten Bojesen og hustru Johanne Tomine Johansen.

Bosat: Skjød pr. Hadsten.

Krista Marie Mariendal gik i skole i Raasted, Bjerregrav samt Sønderbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser paa Randerseggen indtil giftermålet.

Jens Valdemar Bojesen gik i skole i Agersted. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser paa sin hjemegn og gennemgik vinteren 1935-1936 et landbrugs- og kontrolkursus paa Trye højskole. I nogle aar virkede han som kontrolassistent, bl. a. i Dybvad og Galten, og efter at have været arbejdsmand en tid havde han fra 1950 til 1957 ansættelse som repræsentant ved Linds fabrikker i Holstebro. Han var derpaa atter arbejdsmand, indtil han i 1959 blev kontrolassistent i Skjød.

IX.C.3.a.1)

Jørgen Erhardt Bojesen

er født d. 16. maj 1946 i Ravnkilde.

IX.C.3.a.2)

Poul Lindhardt Bojesen

er født d. 30. september 1949 i Tovstrup, Dallerup sogn.

IX.C.3.a.3)

Arne Reinholdt Bojesen

er født d. 4. oktober 1952 i Skjød.

IX.C.3.a.4)

Erik Steen Bojesen

er født d. 22. februar 1955 i Skjød.

IX.C.3.b.

Elna Mariendal

er født d. 18. september 1926 i Borup ved Randers.

Hun blev gift d. 25. januar 1953 i Galten med

Peter Husum

der er født d. 14. april 1920 i Faarup som søn af landpostbud Chr. Husum og hustru Mette Marie Christensen.

Bosat: Valdemarsvej 15, Kristrup pr. Randers.

Peter Husum er beskæftiget som landpostbud.

IX.C.3.b.1)

Gert Husum

er født d. 29. januar 1952 i Galten.

IX.C.3.b.2)

Lis Husum

er født d. 11. marts 1954 i Vivild.

IX.C.3.c.

Esther Mariendal

er gift med

Viggo Holm Christensen

som driver en gaard i Galten.

Bosat: Galten pr. Hadsten.

IX.C.3.d.

Erling Mariendal

er født d. 24. juli 1930 i Raasted.

Han blev gift d. 22. oktober 1955 i Ebeltoft med

Birthe Dalsgaard Sørensen

der er født d. 12. maj 1934 i Feldballe som datter af fyrbøder Harry Sørensen og hustru Anna Dalsgaard Jensen.

Bosat: Søndergade 32, Hadsten.

Erling Mariendal gik i skole i Sønderbæk samt i Galten og arbejdede derefter ved landbruget indtil sit 17. aar, da han kom i mekanikerlære i Randers. Senere stod han desuden i lære i Hadsten, hvor han nu virker som mestersvend.

Birthe Dalsgaard Sørensen gik i skole i Auning og havde derefter ansættelse i forskellige forretninger, ligesom hun i ca. 3 aar var sygemedhjælper i Aarhus.

IX. C. 3. d. 1)

Käthe Isabella Mariendal

er født d. 15. november 1956 i Aarhus.

IX. C. 3. e.

Ninna Mariendal

er født d. 24. april 1932 i Svejstrup, Raasted sogn.

Hun blev gift d. 25. april 1953 i Galten med

Egon Jørgen Welling

der er født d. 10. november 1927 i Aarslev som søn af arbejdsmand Jens Kristian Nielsen Welling og hustru Martha Sandahl.

Bosat: Fuglebakken 9, Randers.

Ninna Mariendal lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og har siden ca. 1957 arbejdet som presserske.

Egon Jørgen Welling gik i skole i Aarslev. Han arbejdede ved landbruget i forskellige pladser paa sin hjemegn indtil 1947, hvorefter han aftjente sin værnepligt i Fredericia samt ved Det danske Kommando i Itzehoe. Han har siden 1948 haft ansættelse som postbud i Randers.

IX. C. 3. f.

Grethe Mariendal

er født d. 30. maj 1934 i Aalum.

Hun blev gift i Galten med

Knud Edvard Cramer

der er født d. 28. december 1922 i Gullev som søn af Frederik Cramer.

Bosat: Fuglebakken 30, Randers.

Knud Edvard Cramer er beskæftiget som mejerist i Randers.

IX. C. 3. f. 1)

Finn Cramer

er født d. 20. september 1955 i Randers.

IX. C. 3. f. 2)

Jette Cramer

IX. C. 4.

Margrethe Mariendahl

er født d. 26. august 1904 i Sankt Jacobs sogn, København.

Hun blev gift d. 9. november 1930 i Nr. Borup med

Robert Viktor Hansen Estrup

der i 1915 fik navneændring fra Robert Viktor Hansen.

Han er født d. 13. april 1897 i Flade ved Frederikshavn som søn af arbejdsmand Hans Hansen og hustru Elise Christensen.

Bosat: Raadmands Boulevard 43, Randers.

Margrethe Mariendahl gik i skole i Bjerregrav. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser indtil giftermålet. Siden ca. 1955 har hun arbejdet paa en keramikfabrik i Randers.

Robert Viktor Hansen Estrup gik i skole i Flade og stod derpaa i snedkerlære i ca. 2 aar, hvorefter han arbejdede ved landbruget indtil 1934, da han flyttede til Randers, hvor han siden hovedsagelig har været beskæftiget som sølvsliber.

IX. C. 4. a.

Hans Mariendahl Estrup

er født d. 26. marts 1932 i Kondrup, Borup sogn.

Han er gift med

Conny

med hvem han har to børn.

Bosat: Nyvej 8, Randers.

Hans Mariendahl Estrup er beskæftiget som radiotekniker.

IX. C. 4. b.

Søren Mariendahl Estrup

er født d. 22. december 1933 i Kondrup, Borup sogn.

Han blev gift d. 25. januar 1958 paa Frederiksberg med

Ulla Zachariassen

der er født d. 21. maj 1934 paa Frederiksberg som datter af maskinarbejder Gotfred Zachariassen og hustru Marie Louise Petrea Siewert.

Bosat: Godthaabsvej 66, København F.

Søren Mariendahl Estrup gik i skole i Randers og udlærtes i 1953 som skrædder samme sted. Han aftjente sin værnepligt ved Jyske luftværnsregiment i Aalborg og arbejdede derefter som



svend i bl. a. Aalborg og Randers indtil 1957, da han flyttede til København, hvor han fra ca. 1959 har virket som tilskærer.

Ulla Zachariassen gik i skole paa Frederiksberg og bestod her realeksamen. Indtil 1954 havde hun ansættelse paa et kontor, i 1 aar opholdt hun sig som barnepige i Paris, og virkede derefter som kontorassistent indtil giftemaalet.

IX. C. 4. b. 1)

Bo Estrup

er født d. 24. august 1958 paa Frederiksberg.

IX. C. 4. b. 2)

Dorthe Estrup

er født d. 13. februar 1961 paa Frederiksberg.

IX. C. 4. c.

Kirsten Birthe Estrup

er født d. 20. februar 1939 i Randers.

Hun blev gift d. 3. november 1962 i Randers med

Willy Kroglund Jensen

der er født d. 31. maj 1927 i Randers som søn af bagemester Holger Kroglund Jensen og hustru Kirstine.

Bosat: Ll. Nygade 12, Horsens.

Kirsten Birthe Estrup gik i skole i Randers og udlærtes ca. 1957 som kontorassistent samme sted. Hun har siden virket som hulkortoperatør, fra 1962 i Horsens.

Willy Kroglund Jensen gik i skole i Horsens. Han udlærtes som kontorassistent og havde derefter ansættelse forskellige steder, bl. a. som hulkortoperatør i Randers. Han virker nu som bogholder i Horsens.

IX. C. 5.

Christian Mariendahl

er født d. 8. marts 1907 i Sankt Jacobs sogn, København, og han døde d. 18. november 1947 paa Skørping sanatorium og blev begravet d. 24. november.

Han gik i skole i Bjerregrav og arbejdede derefter ved landbruget, hovedsagelig som fodermester.



IX. C. 6.

Bertha Mary Mariendahl

er født d. 16. august 1909 i Over Fussing, Bjerregrav sogn.

Hendes daab fandt sted d. 10. oktober 1909; bødker Thorvald Marius Vandborgs hustru Kristiane Hansen fra Over Fussing bar hende, og faddere var arbejdsmand Kristen Kristensen og dennes hustru Johanne Margrethe Sørensdatter fra Holmgaard, murer Niels Poulsen Eriksen fra Bjerregrav og tjenestekarl Jens Andersen fra Over Fussing.

Bosat: Hadsundvej 75, Randers.

Bertha Mary Mariendahl gik i skole i Over Bjerregrav samt i Kousted. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser paa Randerseggen indtil 1932, da hun paa grund af sygdom maatte ophøre med at arbejde.



IX. C. 7.

Svend Aage Mariendahl

er født d. 28. april 1913 i Over Fussing, Bjerregrav sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 9. juni 1913 og fremstillet i kirken d. 7. september samme aar; faddere var particulier Søren Christensens hustru Jensine Pedersen, høker og landpost Jens Christensen og hustru Ane Marie Nielsen Bak, bødker Thorvald Marius Vandborg og husforpagter Thomas Jensen Andersen, alle fra Over Fussing.

Bosat: Korsgade 7, Aalborg.

Svend Aage Mariendahl gik i skole i Kousted, Over Bjerregrav samt Raasted. Han lærte landbruget i forskellige pladser paa Randerseggen, fra 1940 til 1952 virkede han som daglejer, en kort tid var han kabelarbejder, og han flyttede derefter til Aalborg, hvor han først har været beskæftiget ved entreprenørarbejde og derefter ved Jydsk Telefon-Aktieselskab. - Svend Aage Mariendahl har været medlem af bestyrelsen for fagforeningen i Raasted.

IX. C. 8.

Anders Marius Mariendahl

er født d. 11. april 1915 i Over Fussing, Bjerregrav sogn.

Hans daab fandt sted d. 6. juni 1915, og faddere var faderen, gaardejer Anders Madsens enke Maren Christensen, snedker og husmand Niels Andersen Smed og ungkarl Anders Madsen, alle fra Over Fussing, samt pigen Kirsten Marie Andersen fra Terp.

Anders Marius Mariendahl blev gift d. 9. juli 1943 i København med

Asta Hjorth Rothemejer

der er født d. 6. september 1916 i Esbjerg som datter af overpakmester Andreas Frits Rothemejer og hustru Kirstine Ryberg Hjorth.

Hun blev døbt d. 19. november 1916, og faddere var forældrene og postbud F. B. Rothemejers hustru samt agent Anders Hjorth og dennes hustru fra Jerne.



Bosat: Sandhusvej 11, København, Valby.

Anders Marius Mariendahl gik i skole i Kousted og arbejdede derefter ved landbruget indtil 1939. I 5 aar virkede han som portør, og han har siden haft ansættelse som gartner ved Rigshospitalet i København.

Asta Hjorth Rothemejer gik i skole i Fredericia. Indtil giftermålet virkede hun paa forskellige hospitaler, hovedsagelig i Jylland.

IX. C. 8. a.

Finn Rothemejer Mariendahl

er født d. 19. december 1943 i Vor Frelser sogn, København.

Han er under uddannelse ved Toldvæsenet.

IX. C. 8. b.

Annie Rothemejer Mariendahl

er født d. 20. marts 1951 i Valby.

IX. C. 9.

Herluf Brøndum Mariendahl

er født d. 13. september 1919 i Bjerregrav, Raasted sogn.

Han blev gift d. 5. maj 1944 i Aabybro

Birthe Marie Bjerg

der er født d. 30. december 1918 i Nybjerg, Aaby sogn, som datter af gaardejer Mads Christian Nielsen Bjerg og hustru Johanne Marie Rasmine Grøn.

Hun blev døbt d. 23. marts 1919, og faddere var moderen, snedker Laurids Dunn og dennes hustru Maren Kathrine fra Aabybjerg samt gaardmand Poul Poulsen fra Hoven og gaardmand Niels Grøn fra Aaby.



Bosat: Aadalsvej 7, Gug.

Herluf Brøndum Mariendahl gik i skole i Kousted og arbejdede derefter ved landbruget indtil sit 16. aar. I 1940 udlærtes han som tømrer og bygningsnedker i Onsild, og han har derefter virket som saadan, bl. a. i fire perioder paa Grønland. Siden 1959 har han arbejdet i Gug.

Birthe Marie Bjerg gik i skole i Skovengene. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet.

IX. C. 9. a.

Flemming Bjerg Mariendahl

er født d. 26. april 1946 i Randers.

IX. C. 9. b.

Johanne Marie Mariendahl

er født d. 17. maj 1949 i Lindholm.

Maren Andersen

er født d. 20. september 1845 i Mariendal, Hersom sogn, og hun døde d. 11. februar 1900 i Vammen og blev begravet d. 20. februar.

Hendes daab fandt sted d. 25. oktober 1845, og faddere var ungpigerne Benthine Andersen og Kirsten Marie Hansen samt ungarlene Lars Andersen, Jens Pedersen og Christen Hansen, alle fra Hersom.

Maren Andersen var gift med

Søren (Iversen) Jensen

Han er født d. 20. januar 1840 i Ørum Sønderlyng, Ørum sogn, som søn af husmand Jens Christensen og hustru Maren Nielsdatter, og han døde d. 5. juni 1905 i Vammen og blev begravet d. 9. juni.

Han blev døbt d. 22. marts 1840. og faddere var gaardmandskone Christiane Nielsdatter, tjenestepige Ane Marie Nielsdatter og gaardmand Jens Frandsen, alle fra Hulbæk, samt smed Iver Christensen og Jacob Christensen, begge fra Velds.

Bosat: Vammen.

Søren (Iversen) Jensen drev et husmandssted i Vammen indtil sin død.

X. A.

Jens Jensen

er født d. 18. maj 1870 i Vammen.

Han blev hjemmedøbt d. 25. maj 1870 og fremstillet i kirken d. 31. juli samme aar; faddere var husmand Jens Jensens hustru Maren Andersen fra Hulbæk, pigen Marie Jacobsen og aftægtsgaardmand Anders Christensen, begge fra Hersom, samt aftægtsgaardmand Jens Sørensen og husmand Jens Chr. Nielsen, begge fra Vammen.

Jens Jensen var gift med

Aurora

i hvilket ægteskab var 3 sønner og 1 datter.

Bosat: Howitzvej, København F.

Jens Jensen sejlede i en aarrække som fyrbøder og havde derefter ansættelse ved Frederiksberg forbrændingsanstalt.

X. B.

Anders Jensen

er født d. 9. oktober 1872 i Vammen, og han døde i Skive.



Han blev hjemmedøbt d. 25. oktober 1872 og fremstillet i kirken d. 11. april 1873; faddere var aftægtsgaardmand Jens Christensen fra Hulbæk samt pigen Nicoline Jensen, pigen Kirstine Marie Sørensen, aftægtsgaardmand Jens Sørensen og husmand Jens Chr. Nielsen, alle fra Vammen.

Bosat: Skive.

Anders Jensen var beskæftiget som brødkusk i Skive, hvor han kørte landtur.

X. C.

Peder Christian Jensen

er født d. 13. februar 1875 i Vammen, og han døde d. 26. januar 1941 i Randers.

Han blev hjemmedøbt d. 25. februar 1875 og fremstillet i kirken d. 30. maj samme aar; faddere var gaardmand Byrial Christensens hustru fra Hvidding, pigen Maren Jensen fra Kvorning, gaardmand Søren Laursen fra Vammen, husmand Jens Pedersen fra Kvorning og husmand Niels Jensen fra Mollerup.

Peder Christian Jensen blev gift d. 29. april 1903 i Vordingborg med

Ane Christine Bentsen

Hun er født d. 24. oktober 1879 i Terslev Overdrev, Terslev sogn paa Sjælland, som datter af indsidder Bent Nielsen og hustru Mette Kirstine Christophersdatter, og hun døde d. 19. januar 1957 i Randers.

Hendes daab fandt sted d. 27. december 1879, og faddere var pigen Kirstine Nielsen og husmand Niels Hansen, begge fra Bøgenøkkehus, samt husmand Rasmus Larsen og husmand Christen Larsen, begge fra Terslev Overdrev.

Bosat: Nordvestvej 5, Randers.

Peder Christian Jensen fik ansættelse ved DSB og virkede først i Vamdrup samt i Gedser og derefter i Randers, indtil han blev pensioneret.

X. C. 1.

Magnus Kristoffer Jensen

er født d. 24. juni 1903 i Vamdrup.

Han blev gift i U. S. A. med

Sørine

men ægteskabet er barnløst.

Bosat: 870-15 Street, Fortuna, Californien, U. S. A.

Magnus Kristoffer Jensen lærte efter skolegangen landbruget og emigrerede i 1927 til U. S. A., hvor han først i et par aar var beskæftiget som landmand og derefter fik ansættelse ved et sav-

X. C. 2.,

Søren Henning Jensen

er født d. 22. juli 1907 i Vamdrup.

Hans daab fandt sted d. 1. september 1907, og faddere var faderen, sy pige Kathrine Graabæk, frøken Marie Jensen og lokomotivfører Black, alle fra Vamdrup.

Søren Henning Jensen blev gift d. 11. august 1945 i Haslund med

Ingeborg Sørensen

der er født d. 18. marts 1920 i Mygind som datter af møbelhandler Rasmus Sørensen og hustru Elisabeth Mariager.

Bosat: Lindeallé 4, Auning.

Søren Henning Jensen bestod realeksamen og gennemgik derefter handelsuddannelse. En tid havde han ansættelse ved D. D. P. A., og han blev derefter repræsentant hos Dansk Esso A/S, hvor han siden 1955 har virket som distriktschef.

X. C. 2. a.

Elisabeth H. Jensen

er født d. 15. marts 1947 i Randers.

X. C. 2. b.

Birgithe H. Jensen

er født d. 19. oktober 1948 i Randers.

X. C. 2. c.

Søren Henning Jensen

er født d. 15. december 1953 i Randers.

X. C. 3.

Grete Kirstine Jensen

er født d. 23. februar 1920 i Gedser, Gedesby sogn.

Hun blev gift d. 27. april 1940 i Holstebro med

Boy Harro Heinrich Dircks

der d. 30. maj 1916 fik navneændring fra Boy Harro Heinrich Dircks Nielsen.

Han er født d. 1. september 1905 i Holstebro som søn af sagfører Peder Dircks og hustru Amalie Dorethe Harrsen.

Ved hans daab optraadte følgende faddere: læge Boy Harro Heinrich Harrsen og hustru Ellen Appeldorn, proprietær Harro Heinrich Harrsen og dennes hustru Mary Høcher, alle fra Herning, samt professorinde Louise Grube, født Høcher, fra Kiel.

Bosat: V. Altanvej 14, Randers.

Grete Kirstine Jensen bestod i 1935 præliminæreksamen i Randers og virkede derefter som klinikassistent hos sin tilkommende mand indtil giftermålet.

Boy Harro Heinrich Dircks gik i skole i Holstebro samt i Silkeborg, hvor han i 1923 bestod studentereksamen. I 1927 dimitteredes han fra Tandlægehøjskolen i København, og i 1930 overtog han sin nuhavende praksis i Randers.

X. C. 3. a.

Peder Dircks

er født d. 27. august 1941 i Randers.

X. C. 3. b.

Anna Dircks

er født d. 9. juli 1943 i Randers.

X. D.

Søren Marius Jensen

er født d. 22. maj 1877 i Vammen, og han døde i Raarup efter at være blevet sparket af en hest.

Hans daab fandt sted d. 19. august 1877, og faddere var gaardmand Chr. Andersens hustru Maren Therkildsen fra Hersom samt pigen Ane Kirstine Laursen, gaardmand Søren Nielsen, husmand Laust Nielsen Dahl og husmand Jens Kr. Nielsen, alle fra Vammen.

Bosat: Raarup.

Søren Marius Jensen lærte efter skolegangen landbruget og drev indtil sin død en gaard i Raarup.



X. E.

Johan Jensen

er født d. 29. februar 1880 i Vammen, og han døde ca. 1927.

Han blev døbt d. 13. juni 1880, og faddere var gaardmand Axel Jensens hustru Lene Andersen fra Holme i Vorning sogn, pigen Talke Andersen fra Læsten, husmand Jens Jensen fra Hulbæk i Ørum sogn, husmand Jens Pedersen fra Vorning og ungarl Søren Byrialsen fra Hvidding i Vorning sogn.

X. F.

Maren Jensen

er født d. 2. maj 1882 i Vammen, og hun døde d. 10. august 1903 i Frederiks præstegaard, idet hun blev ramt af et lyn, da hun stod ved sit arbejde i køkkenet. Hun blev begravet d. 15. august i Vammen.

Hendes daab fandt sted d. 29. maj 1882, og faddere var husmand Jens Kr. Nielsen og hendes hustru Johanne Jacobsen, pigen Ane Sørensen og gaardmand Søren Nic. Laursen, alle fra Vammen, samt gaardmand Jen Jensen fra Faardal.

X. G.

Marie Jensen

er født d. 3. maj 1885 i Vammen, og hun døde d. 22. november 1948 i Skodborg J.

Hendes daab fandt sted d. 21. juni 1885, og faddere var pigen Else Marie Andersen fra Her-som og gaardmand Jens Jensen fra Faardal samt pigen Else Marie Jensen, gaardmand Søren Nicolaj Laursen og husmand Jens Kr. Nielsen, alle fra Vammen.

Marie Jensen blev gift d. 21. juli 1908 med

Jens Bjerregaard

Han er født d. 5. december 1879 i Sindbjerg, Redsted sogn, som søn af gaardejer Peder Kristian Jensen Bjerregaard og hustru Ane Katrine Christensen Riis, og han døde d. 31. maj 1940 i Skodborg J.

Han blev døbt d. 6. januar 1880, og faddere var moderen, gaardejer Anders Boll fra Tøving og forpagter Povl Christensen Riis fra Vejerslev.

Bosat: Skodborg J.

Jens Bjerregaard lærte efter skolegangen møllebyggerfaget i Galtrup og virkede derpaa som saadan i Vejen, indtil han i 1919 købte Skovgaard i Skodborg J., hvilken gaard han drev indtil sin død, hvorefter den overtoges af sønnen Magne.

X. G. 1.

Magne Bjerregaard

er født d. 4. juni 1909 i Vejen.

Hans daab fandt sted d. 27. juni 1909, og faddere var moderen, boelsmand Peder Christensen Bjerregaard fra Erslev, fyrbøder Peder Christian Jensen fra Vamdrup, gaardejer Niels Laursen Pihlkjær fra Taborgaard og husejer Anders Truelsen fra Vejen.

Magne Bjerregaard blev gift d. 7. januar 1941 i Hvirring med

Kirstine Paulsen

Hun er født d. 10. marts 1917 paa Rask mark, Hvirring sogn, som datter af gaardejer Therkel Paulsen og hustru Ane Jensen, og hun døde d. 30. maj 1954 i Skodborg J.

Hun blev døbt d. 6. april 1917, og faddere var moderen, forpagter Kristian Thomsens hustru Marie Thomsen fra Aale præstegaard, boelsmand Frants Peter Paulsen fra Honum skov og ungkarl Andreas Jensen fra Linnerup.

Bosat: Skodborg J.

Magne Bjerregaard gik i skole i Vejen samt i Skodborg J. og var desuden vinteren 1924-1925 elev paa Skibelund efterskole. Han lærte landbruget og tjente bl. a. i Oldrup samt paa Bornholm. Vinteren 1929-1930 gennemgik han delingsføreruddannelse paa Ollerup folkehøjskole, vinteren 1936-1937 besøgte han Malling landbrugsskole, og i 1940 overtog han faderens gaard Skovgaard, som han drev indtil 1961, da han solgte den og købte en tobaksforretning i Skodborg J. - Magne Bjerregaard, der i en aarrække har virket som gymnastikleder, har været formand for Venstres ungdom og er nu premierløjtnant i Hjemmeværnet.

Kirstine Paulsen gik i skole i Honum og var desuden elev paa Flemming efterskole. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa Rødding højskole sommeren 1936.



X. G. 1. a.

Jens Bjerregaard

er født d. 6. november 1941 i Skovgaard, Skodborg sogn.

Bosat: København.

Jens Bjerregaard gik i skole i Skodborg J. og var desuden elev paa Skibelund ungdomsskole. Han lærte landbruget i forskellige pladser og aftjente fra 1960 til 1962 sin værnepligt ved 6. og 7. regiment. Vinteren 1962-1963 besøgte han Malling landbrugsskole, og han blev derefter optaget som elev paa Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København.

X. G. 1. b.

Anne Marie Bjerregaard

er født d. 1. august 1943 i Skovgaard, Skodborg sogn.

Hun bestod realeksamen i 1960 og virkede senere som lærervikar i Agerbæk. Fra 1962 til 1963 havde hun plads i huset i London, og efter hjemkomsten blev hun optaget som elev paa Haderslev seminarium.

X. G. 1. c.

Poul Bjerregaard

er født d. 21. maj 1946 i Skovgaard, Skodborg sogn.

Han bestod realeksamen i 1963 og blev derefter skovfogedelev i Jels.

X. G. 2.

Anne Bjerregaard

er født d. 21. december 1910 i Vejen.

Hun blev døbt d. 22. januar 1911, og faddere var moderen, ølbrygger Peder Bjerregaard fra Erslev, gartner Christen Riis Bjerregaard fra Lunderskov og pigen Karen Bjerregaard fra Vejen.

Anne Bjerregaard blev gift d. 24. oktober 1944 i Skodborg J. med

Gunner Ryge Petersen

der er født d. 25. januar 1914 i Stenbrogaard, Them sogn, som søn af gaardejer Søren Petersen og hustru Johanne Kirstine Laursen.

Han blev hjemmedøbt d. 12. februar 1914 af valgmenighedspræst J. Teilmann, men i kirkebogen ses ikke indført nogen faddere.

Bosat: Den danske skole, Agtrup, Sydslesvig.

Anne Bjerregaard gik i skole i Skodborg. Hun lærte efter skolegangen barnepleje og var desuden elev paa Ollerup, Rønshoved, Askov og Hindholm højskoler.

Gunner Ryge Petersen har siden 1946 haft ansættelse som lærer ved Den danske skole i Agtrup.



X. G. 2. a.

Søren Ryge Petersen

er født d. 31. juli 1945 paa Gram sygehus.

X. G. 2. b.

Jens-Ole Ryge Petersen

er født d. 4. september 1946 i Flensborg, Tyskland.

X. G. 2. c.

Johanne Marie Ryge Petersen

er født d. 27. oktober 1948 paa sygehuset i Sønderborg.

X. G. 2. d.

Arne Ryge Petersen

er født d. 17. juni 1950 paa sygehuset i Tønder.

X. G. 3.

Maren Elisabeth Bjerregaard

er født d. 10. juni 1913 i Vejen.

Hun blev døbt i Vejen, og faddere var moderen, ølbrygger P. Bjerregaard fra Erslev, fabrikant Diderik Møller Heide fra Galtrup, husejer Anders Truelsen fra Vejen, gartner Christen Riis Bjerregaard fra Lunderskov og lokomotivfører Christian Jensen fra Vamdrup.

Maren Elisabeth Bjerregaard er gift med

Ejner Sørensen

der driver en gaard i Jersie.

Bosat: Jersie pr. Lille -Skensved.

I ægteskabet er 4 børn.

X. G. 4.

Karen Margrethe Bjerregaard

er født d. 28. januar 1917 i Vejen.

Hun blev døbt d. 11. marts 1917, og faddere var moderen, ølbrygger P. Bjerregaard fra Erslev og gaardmand Niels Laursen Pihlkjær fra Taborgaard samt gartner Christen Riis Bjerregaard og pigen Karen Bjerregaard, begge fra Lunderskov.

Bosat: Frøsvej, Rødding.

Karen Margrethe Bjerregaard gik i skole i Skodborg J. og lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser, afbrudt af et ophold paa højskole og paa husholdningsskole samt af et kursus paa Odense sy- og tilskærerskole. Senere var hun 6 aar assistent paa børnehjem i Odense samt i Aalborg, og hun har nu ansættelse som husbestyrerinde hos radioforhandler Hellerøe i Rødding.



XI.

Lauritz Andersen

er født d. 14. januar 1849 i Mariendal, Hersom sogn, og han døde d. 3. juni 1931 i Aarhus.

Han blev hjemmedøbt d. 3. februar 1849 og fremstillet i kirken d. 18. februar samme aar; faddere var Niels Smeds hustru fra Palsgaard, Christen Winzels hustru fra Stubbegaard og gaardmand Niels Hersom fra Hvolrisgaard samt gaardmand Christen Andersen og husmand Niels Larsen, begge fra Hersom.

Lauritz Andersen blev gift d. 17. maj 1877 med

Olavia Olsen

Hun er født d. 6. juli 1853 i Nykøbing F. som datter af fabrikant og klejnsmedemester Ole Rasmussen Olsen og hustru Louise Margrethe Jacobsen, og hun døde d. 31. marts 1940 i Aarhus.

Hun blev døbt d. 31. juli 1853, og faddere var murerm. N. Rosendahl og dennes hustru, skorstensfejer Hoffmanns datter Mathilde, drejemester Hertz, slagter Hertz og slagter Schrøder, alle fra Nykøbing F.

Bosat: Kystvejen 45, Aarhus C.

Lauritz Andersen lærte smedehaandværket hjemme hos faderen samt paa smedemester Jensens maskinværksted i Viborg. Senere arbejdede han en aarrække som svend i København, og ca. 1880 flyttede han derpaa til Aarhus, hvor han fik ansættelse som værkfører paa Christensens jernstøberi i Frederiksgade. Ca. 10 aar senere startede han egen maskinfabrik med tilhørende klokkestøberi i Mejlgade, og denne virksomhed drev han indtil ca. 1900, da han solgte den og købte ejendommen paa Kystvejen. Han havde da støbt ca. 50 kirkeklokker, deriblandt den største af klokkerne i Aarhus domkirke. - Lauritz Andersen var medstifter af Aarhus amatørfotografforening samt historisk samfund for Aarhus, og i Viborg amts aarvog fra 1930 har han skrevet en større artikel under overskriften: "Minder fra den sydøstlige del af Rinds herred".

XI. A.

Hans Christian Andersen

er født d. 8. marts 1878 i København.

Han blev døbt d. 17. maj 1878, og faddere var forældrene, cigarfabrikant Olsen, missions-elev Nørregaard og frøken Laura Olsen.

Hans Christian Andersen blev gift i 1906 med

Johanne Klein

om hvem intet vides.

Bosat: København.

Hans Christian Andersen var, inden han tog sin afsked, i en længere aarrække direktør for en stor maskinfabrik i Kastrup.



XI. A. 1.

Olaf Andersen

er født d. 6. december 1906.

Han er beskæftiget som ingeniør.

XI. A. 2.

Kaj Andersen

er født d. 18. februar 1908.

Han er ligeledes beskæftiget som ingeniør.

XI. A. 3.

Birgit Andersen

er født d. 6. december 1912.

Hun er gift med

Ingeniør Varming

der har ansættelse ved atomstationen Risø.

Bosat: København.

XI. B.

Andreas Lauritz Olaf Andersen

er født d. 19. august 1880 i København.

Han blev døbt d. 19. september 1880, og faddere var forældrene, missionselev Nørregaard og jomfru Alvilda Hansen.

Andreas Lauritz Olaf Andersen er gift med

Louise Kingler

der er født i Østrig.

Bosat: København.

Andreas Lauritz Olaf Andersen har igennem en længere aarrække arbejdet som ingeniør for et schweizisk firma, hovedsagelig i udlandet.

XI. B. 1.

Luise Andersen

er født d. 17. maj 1927.

Hun har været gift men ægteskabet er opløst.

Bosat: København.

XI. C.

Carl Frederik Andersen

er født d. 21. juni 1884 i Aarhus, og han døde d. 30. november samme aar og blev begravet d. 5. december.

Han blev døbt d. 10. august 1884, og faddere var forældrene og lærer N. S. Nørgaard samt købmand Nørretranders og dennes hustru.

XI. D.

Harald Emil Olav Andersen

er født d. 2. juni 1887 i Aarhus.

Han blev døbt d. 25. oktober 1887, og faddere var faderen, frøken Julie Berthelsen og købmand Nørretranders samt jernstøber J. Christensen og dennes hustru.

Harald Emil Olav Andersen har været gift med

Gerda Brix

som døde ca. 1957.

Bosat: København.

Harald Emil Olav Andersen har i ca. 40 aar haft ansættelse som arkitekt ved firmaet Lysberg Hansen & Co., København.

XI. D. 1.

Dregebarn, død som spæd.

XI. E.

Carla Louise Andersen

er født d. 26. december 1892 i Aarhus.

Bosat: Kystvejen 45, Aarhus C.

Carla Louise Andersen har fra 1914 til 1959 haft ansættelse ved Aarhus Stiftstidende, de sidste aar som redaktør.



Efter at have gennemlæst foranstaaende efterkommeroversigt har pensioneret lærer Lauritz Anton Larsen fundet anledning til følgende rettelser og tilføjelser:

- III. A. 1. b. 9) Frode Vestergaard gik i skole i Jels samt i Rødding og var desuden elev paa Vesterlund ungdomsskole. Han lærte landbruget og har haft forskellige pladser ved dette, afbrudt af militærtjeneste i Fredericia samt af et ophold paa Rødding højskole vinteren 1963-1964, hvor han gennemgik delingsføreruddannelse.
- III. A. 1. c. 2) Ingrid Mogensen fik i 1963 ansættelse paa Amtssygehuset i Aarhus.
- III. A. 1. c. 3) Jens Mogensen er elev paa Th.Langs seminarium i Silkeborg.
- III. A. 1. e. Ida Vestergaard Larsen var elev paa Rødding højskole.
- III. A. 1. e. 2) Henning Fredsted bestod præliminæreksamen i Jels 1959 samt studentereksamen i Haderslev 1963. Han aftjente derefter sin værnepligt i Fredericia.
- III. A. 1. e. 3) Svend Fredsted gik i skole i Jels og var desuden elev paa Skanderup ungdomsskole. Han lærte landbruget og aftjente derpaa sin værnepligt i Haderslev.
- III. A. 2. a. 1) Kjeld og Bent Krogh Hansen, der begge bor i Høng, er uddannede maskinarbejdere. Kjeld Krogh Hansen sejler nu med én af ØK's baade.
- III. A. 2. c. 1) Kurt Ronald Christensen er uddannet mejerist og var i 1963 elev paa landbrugsskole.
- III. A. 3. a. 1) Tonny Kolby Larsen er udlært typograf og har en tid sejlet som radiotelegrafist. Den 1. marts 1964 blev han i Lemvig viet til laboratorieassistent Henny Lilly Godskesen, der er født d. 25. februar 1939 i Vildbjerg. Ægteparret bor nu Sønder Allé 4, Vorup pr. Randers.
- III. A. 3. a. 2) Else Marie Kolby Larsen er blevet gift med fiskehandler Ove Bloch Laursen. De bor De Lichtenbergs Vej 37, Grenaa, og har i deres ægteskab datteren Helle, der er født d. 27. september 1961 i Grenaa.
- III. A. 3. f. 1) Erik Kolby Larsen gennemgik efter skolegangen kolonialuddannelse.
- III. A. 4. a. Kristine Hansen er desuden blevet uddannet som økonoma paa Kuranstalten ved Hald.
- V. Anders Andersen havde en god lille gaard paa 24 tdr. land ved Hobro-Hvilsomvejen. De 16 td. land hedejød, som omtales i bogen, købte han senere og mageskiftede efter en tid med den gaard i Hvilsom, som svigersønnen Anton Andersen i 1896 overtog.
- VI. H. Povline Christensen, der var fra Hvornum, og hvis forældre var arbejdsmand Hans Christensen og hustru Karen Marie, døde i 1954 i Sjørring. Hun var gift anden gang med murer Cassøe og boede først i Klejtrup, derefter i Sjørring. I dette ægteskab var 3 børn.
- VI. H. 1. Hans Christian Andersen, kaldet Cassøe efter stedfaderen, arbejdede efter skolegangen først nogle aar paa gaarde i Hersom samt i Klejtrup sogne og lærte derpaa murerhaandværket i Vammen, hvorefter han var svend 3 aar i Sdr. Onsild. Han virker nu i Randers. Hans hustru Birthe Christensen er født d. 11. november 1912 i Vammen som datter af murermester Martin Christensen og hustru Mette Jensen.

- X. A. Jens Jensen og hustru Aurora havde børnene Valdemar, Charles, Ingolf og Aurora.
- X. B. Anders Jensen, der døde ca. 1931, var gift og havde sønnerne Søren og Magnus.
- X. G. 3. Maren Elisabeth Bjerregaard har gennemgaaet delingsførerruddannelse paa Ollerup Gymnastikhøjskole. Hun blev gift d. 28. maj 1927.
- XI. E. Carla Luise Andersen har om sin fader, Lauritz Andersen, fortalt, at han som ung foretog flere studierejser til udlandet, bl. a. til U. S. A., samt at han i en alder af 80 aar begyndte at lære fransk.