



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG

Anetavle og efterslægt

for

Jacob Rasmussen Skriver ~ Else Kirstine Jensdatter

1824 - 1900

1823 - 1881

Estruplund sogn

SLÆGTSBOG

over slægten

SKRIVER



UDARBEJDET AF
DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLERUP

1965

Forord.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem Dansk Slægtshistorie, Kjellerup, og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlerne er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m. m.

Hver slægtslinie i anetavlerne er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstås saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paa-gældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m. v., der forekommer i originalen, vil altsaa ogsaa forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemaade, som er benyttet i den paagældende kirkebog, da det ville føre for vidt at forsøge paa at identificere hver enkelt fadder og forlover.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen af at udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke gøres færdig, saalænge slægten stadig lever. Derfor er bogen indrettet saaledes, at den med tiden kan ajourføres. Af den grund har det ikke været muligt at nummerere bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af slægtsbogen vil maaske nok melde sig den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde slægtninge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" Selvfølgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og alt - ogsaa én selv - er et produkt af denne fortid. Johannes V. Jensen har et sted sagt: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid." Tænk paa, hvad dette egentlig betyder."

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder som kan hjælpe én til midt i denne forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. En stor del af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men du, kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved dine tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f. eks. Ørsted, St. Sjørup eller Tørslev, saa er det, selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje at slægtens gamle har gaaet, ligesom flere af de gaarde og huse, man passerer, er de samme, som ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

Stærke slægter som denne kan sætte præg paa den egn eller by, de kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sikkert ogsaa rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelthederne forsvinder ganske vist, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog maa blive til glæde for saavel nulevende som kommende generationer.

Kjellerup i september 1965.

DANSK SLÆGTSHISTORIE.

Indholdsfortegnelse: Anetavle for Jacob Rasmussen
Skriver.

Anetavle for hans hustru Else Kirstine Jensdatter.

Jacob Rasmussen Skriver og hustru med efterkommere.

Jacob Rasmussen Skrivers bror Rasmus og dennes hustru med efterkommere.

Orientering om bogens brug:

Om nummereringssystemet i anetavlerne gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8's forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19 etc. Hvis man omvendt f. eks. vil finde barnet af ægteparret med numrene 66 og 67, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa en datter, ane nr. 33 gift med nr. 32, deres barn er nr. 16 gift med nr. 17, deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld er der dog umiddelbart før anetavlerne indsat en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Foran efterkommeroversigten - bogens tredje afsnit - er indsat nogle sole, paa hvilke samtlige slægtens medlemmer ses opført. I solenes midte staar ægteparret Jacob Rasmussen Skriver og Else Kirstine Jensdatter, derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med store bogstaver, og derpaa oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med smaa bogstaver, og tiptipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parentes. Dette bevirker, at hvert medlem af slægten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den paagældende staar opført i teksten. Hvis man saaledes f. eks. paa en af solene finder personen Susanne Nissen Smith, født 1964, vil man se, at hun er mærket med 1). Bevæger man sig nu fra den paagældende sols midte i en lige linie ud til hende, vil man passere gennem fire rubrikker, hvori staar navnene paa hendes tipoldeforældre, oldeforældre, bedsteforældre og sidst forældre, mærket med henholdsvis III., B., 1. og c. Susanne Nissen Smith faar derfor registreringsnummeret II. B. 1. c. 1), under hvilket nummer hun ses opført i selve teksten

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til den rod forneden;
aartusind toner op i graad og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,
i flinteøksten efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og raat,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hverts skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens vé og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
naar du mit land, min stamme, frit maa leve,
og skønne sange paa den danske røst
maa frie, stærke sjæle gennembæve.
Da staar en ny tids bonde paa sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blaat sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

Anetavle

for

Jacob Rasmussen Skriver

født 1824

74. Rasmus Giessing f. ca. 1600 d. efter 1655								108. Jens Pedersen Bøye nævnes 1688		112. Espen Nielsen				122. Jens Andersen f. ca. 1605	
36. Peder Jønsen Marvardsen f. ca. 1620 d. før 1686	37. Karen Rasmus- datter (Gjessing) f. ca. 1627 d. 1705	38. Niels Christensen Thomassen f.ca.1633 d. 1708	39. Anne Sørensen- datter f.ca.1636 d. 1720	48. Mads Jensen Krog f.ca.1659 d. 1741	49. Karen Niels- datter f.ca.1672 d. 1743	50. Rasmus Jensen f.ca.1642 d. 1712	51. Birgitte Peders- datter f.ca.1667 d. 1731	54. Søren Jensen Bøye f.ca.1665 d.1734	55. Bodil Peders- datter f.ca.1670 d. 1737	56. Peder Espersen Hiorsen f.ca.1630 d. 1696	57. Kirsten Rasmus- datter f.ca.1634 d.1716	60. Hove Pedersen	61. Anne Jensdatter levede 1682	62. Anders Jensen Boesøn f. 1635 d. 1711	63. Johanne Andersdatter f. ca. 1642 d. 1721
16. Rasmus Jensen f. ca. 1642 d. 1712	17. Birgitte Pedersdatter f. ca. 1667 d. 1731	18. Peder Pedersen Markvardsen f. ca. 1661 d. 1742	19. Karen Nielsdatter f. ca. 1665 d. 175c	24. Jens Madsen (Krog) f. ca. 1705 d. 1738	25. Maren Rasmusdatter Skriver f. 1707 d. 1776	26. Søren Andersen (Ladefoged) f. ca. 1700 d. 1740	27. Anne Sørensdatter f. 1706 d. 1748	28. Espen Pedersen Hiorsen f. ca. 1664 d. 1738	29. Kirsten Rasmusdatter f. 1683 d. 1761	30. Peder Hovesen f. ca. 1670 d. 1753	31. Anne Andersdatter f. 1687 d. 1766				
8. Jens Rasmussen Skriver f. 1698 d. 1763	9. Maren Pedersdatter f. 1705 d. 1763	10. Rasmus Jensen Smed f. ca. 1723 d. 1781					12. Mads Jensen Krog f. 1734 d. 1788		13. Bodil Sørensdatter f. ca. 1728 d. 1808	14. Rasmus Espensen (Hiorsen) f. 1709 d. 1767	15. Maren Pedersdatter f. 1711 d. 1757				
	4. Peder Jensen Skriver f. 1732 d. 1800			5. Anne Marie Rasmusdatter Smed f. 1751 d. 1803			6. Jens Madsen Krog f. 1758 d. 1816				7. Anc Rasmusdatter f. 1752 d. 1821				
		2. Rasmus Pedersen Skriver f. 1778 d. 1845							3. Maren Jensdatter f. 1782 d. 1861						

er født 1778 i Tørslev, Estruplund sogn, og han døde d. 4. december 1845 samme sted og blev begravet d. 12. december.

Han blev døbt d. 22. februar 1778; jomfru Anne Tørsleff fra Estruplund bar ham, og fadderne var Christen Snedkers hustru, Rasmus Skriver, Søren Madsen og Jacob Rasmussen Smed, alle fra St. Sjørup.

Rasmus Pedersen Skriver blev trolovet d. 22. august 1805 og gift d. 11. oktober samme aar i Holbæk med

Maren Jensdatter

Forlovere var gaardmand Laust Sørensen Hellesen fra Holbæk og gaardfæster Jens Madsen Krog fra Kare.

Trolovelsen kendtes allerede i Middelalderen og var en ægteskabstiftende handling. Efterhaanden fik den kirkelige vielse dog større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre personer. En saadan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede Personer at søge Seng sammen, før end de i Kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabstiftende handling.

I aaret 1799 blev trolovelsen helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn paa trolovelse bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt paa fjerde finger, "thi vise Mestre og Læger skriver, at der ganger en Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".

Rasmus Pedersen Skriver overtog i 1803 ved et arveskøde moderens gaard i Tørslev, der stod til hartkorn 8 tdr. 4 skpr.

Den 31. december 1845 blev der afholdt skifte efter Rasmus Pedersen Skriver mellem enken og børnene Peder, gaardmand i Hevring, Jens, gaardmand i St. Sjørup, Rasmus, 24 aar, Jacob, 21 aar, Anne Marie, gift med Niels Kusk i Holbæk, Ane, gift med Søren Jensen, gaardmand paa Holbæk mark, og Maren, ugift. Samtlige sønner var til stede under skiftet, hvor Peder foruden sig selv ogsaa repræsenterede sine svogre, ligesom han var formynder for sin ugifte søster og kurator for sine 2 mindreaarige brødre, mens Jens mødte for sig selv og for moderen. Da afdøde og hans efterladte hustru var selvejerbønder, var det dem tilladt fuldt og helt at disponere over deres ejendom, hvilket de havde gjort paa den maade, at gaarden med besætning samt ind- og udbo "ved den førstes Død skal overdrages til den efterlevende Ægtefælle imod som Arv til den ugifte Datter at udrede 200 Rdlr. og ved den længstlevendes Død skal tilfalde de tvende mindreaarige Sønner imod at de som Arv udreder til deres Søskende 800 Rdlr. - De tvende myndige Sønner erklærede paa egne og fraværende Svogres Vegne, at de har modtaget en lige Sum, som den der er dem tillagt ved den længstlevende af Forældrenes Død, der er 200 Rdlr. for hver Søn og 100 Rdlr. for hver Datter eller 600 Rdlr." Der hvilede ingen gæld paa boet, og de 2 mindreaarige sønner erklærede nu, at de var tilfredse med ovennævnte bestemmelser og derfor ikke gjorde fordring paa arv efter deres far. For at finde ud af til hvilken værdi forældrene havde sat gaarden, enedes man om, at vurdere den arv, de mindreaarige sønner ved moderens

død kunne tilkomme, lige med, hvad hver af deres brødre havde faaet og ville faa, hvilket vil sige 400 rdlr. til hver. Der blev saaledes i alt til børnene tale om følgende arv: De 4 sønner skulle hver have 400 rdlr., den ugifte datter skulle ligeledes have 400 rdlr. og de 2 gifte døtre hver 200 rdlr., hvilket i alt beløb sig til 2400 rdlr. Ud fra dette beløb beregnede skifteretten nu, hvad den skulle have for sin ulejlighed, hvilket blev 70 rdlr. "Den den umyndige Datter tillagte Arv 200 Rdlr. bliver at inddrage under Overformynderiet, men forbliver indestaaende hos Enken til hun bliver gift eller paa anden Maade raadig over sit Gods uden Renters Svarelse imod at hun i dets Sted nyder Opdragelse, Klæder og Underholdning, og blev for samme givet Udlæg i samtlige Boets Ejendomme." Samtlige tilstedeværende erklærede nu, "at de ikke havde noget imod dette Skifte at erindre, og at de ville holde Skifteretten fri for Ansvar og Krav i Anledning af dette Skifte og dets Behandling." Boets samtlige ejendomme blev derpaa overdraget til enken, imod at hun var ansvarlig for den derpaa hvilende gæld. (Rugsø m. fl. Herreders Skifteprotokol 1844-1847, folio 203 ff)

Enken, som nu havde faaet gaarden overdraget, drev derefter denne indtil 1853, da hun afstod den til sønnen Jacob, hos hvem hun gik paa aftægt. I den anledning ses at være blevet oprettet følgende aftægtskontrakt:

"Da jeg Maren Jensdatter, Enke efter afdøde Gaardmand Rasmus Pedersen Skriver af Tørslev d. d. har meddelt min Søn Jacob Rasmussen Skriver Skjøde paa den mig tilhørende Gaard i Tørslev med underliggende saa tilpligter han eller Gaardens paafølgende Eiere herved indtil min Død at udrede følgende Aftægt til mig:

1. Den Bopæl som er indrettet i den østre Ende af Stuehuset overlades mig til fri Afbenyttelse og vedligeholdes forsvarligt af Gaardens Eier.
2. Til Underholdning leveres mig aarlig 2 Tdr. Rug, 10 Skpr. Byg, 1 Tønne Malt, 1 Lispund røget Flæsk uden Been, 1½ Lispund Ost, 2 Lispund Smør, 6 Alen Vadmel, 5 Alen Hørlærred, fem Alen Blaarlærred, ½ Lispund rensket Hør, alt i gode og sunde Varer og efterhaanden som jeg har Brug derfor.
3. Fodres og græsses mig en Ko, som anskaffes af Gaardens Eier, og af ham ombyttes 2 gange aarligt, saaledes at den bestandigt mælker (giver mælk) og besørger han den malket for mig. Endvidere fodres og græsses mig 2 Faar med deres Yngel, og hvis noget af Faarene skulle dø, leverer Eieren mig et andet i Stedet uden Udgift for mig. Saavel Koen som Faarene fodres og græsses forsvarligt, lige med Eierens egne.
4. Leveres mig aarligt 12 forsvarlige Læs gode Tørv, til hvis Opbevarelse Ejeren leverer mig fornødent Husrum og indsættes de deri af Ejeren uden Udgift for mig.
5. Ejeren besørger mit Brød bagt, mit Øl brygget og opvarmer min Kakkelovn, naar jeg forlanger det.
6. Han skal derhos være forpligtet til at yde mig den fornødne Pleie, naar jeg bliver syg, eller saa gammel og svag, at jeg behøver det, ligesom han ogsaa, naar jeg forlanger det, skal give mig Befordring til og fra Kirke og naar jeg vil besøge min Familie.
7. Skulde jeg blive til Sinds at flytte et andet Sted hen, da skal Eieren være forpligtet til at levere den ovenbetingede Aftægt, der hvor jeg opholder mig, men bortfalder i saa Fald Korn og Tørvene.
8. Naar jeg ved Døden afgaar, skal Gaardens Eier besørge min anstændige Begravelse efter Egnens Skik og Brug, og skal alt hvad jeg efterlader mig tilfalde ham alene, med Undtagelse af mine Sengeklæder og Gangklæder samt Linned der skal tilhøre og deles lige imellem mine 2 Døtre Ane Marie og Ane.
9. Jeg Jacob Rasmussen Skriver forpligter herved mig og Gaardens efterfølgende Eiere til

at udrede til min Moder Maren Jensdatter den af hende her foran betingede Aftægt og pantsætter jeg herved til Sikkerhed for denne Contracts Opfyldelse i det hele, med første Prioritets Pantetret den mig ifølge Skøde af D. D. tilhørende Gaard i Tørslev Matr. No. 8 af Tørslev, 41 af Kahr og 180 af Ørsted, af Htkr. ialt 5 Tdr. 3 Skpr., 2 Fjdkr. med Gammelskat 63 Rdlr. og 25 Sk.

10. For det stemplede Papirs Skyld bemærkes det, at vi anslaa de aarlige Præstationer til 90 Rdlr. hvilken Sum taget 5 Gange udgjør 450 Rdlr., hertil kommer Begravelsen 30 Rdlr. ialt 480 Rdlr.

At denne Contract saaledes er indgaaet bekræftes herved med vore Underskrifter i Vidners Overværelse

Tørslev d. 28. Sept. 1853.

Jacob Rasmussen Skriver

Maren Jensdatter

Til Vitterlighed

D. Friis Jens Michelsen

Laugværgen

P. Rasmussen Skriver."

(Rugsø m. fl. Herreders Skøde- og Panteprotokol 1853-1854, folio 368-370)

Maren Jensdatter er 1782 i Kare, Holbæk sogn, og hun døde d. 18. juni 1861 i Tørslev og blev begravet d. 24. juni.

Hendes daab fandt sted d. 17. november 1782; gudmoder var Mads Kroghs datter af Holbæk, og faddere var Mads Krogh, Søren Rasmussen, Jens Madsen og Søren Jensens hustru af Kare.

Rasmus Pedersen Skriver og Maren Jensdatter havde i deres ægteskab børnene:

1. Peder Rasmussen Skriver, født 1807 i Tørslev, gift d. 6. oktober 1832 i Ørsted med Dorthe Kathrine Rasmusdatter, født d. 28. november 1801 i St. Sjørup.
2. Anne Marie Rasmusdatter (Skriver), født 26. januar 1808 i Tørslev, gift 20. juni 1826 i Estruplund med Niels Pedersen Hevring, enkemand af Holbæk, 58 aar gammel.
3. Anne Rasmusdatter (Skriver), født 18. april 1810 i Tørslev, gift 21. juni 1831 i Estruplund med gaardejer Søren Jensen, enkemand af Holbæk, 62 aar gammel.
4. Jens Rasmussen (Skriver), født 10. december 1812 i Tørslev, gift 27. juni 1837 i Estruplund med Birthe Kirstine Pedersdatter, enke fra St. Sjørup, 27 aar gammel.
5. Mette Elisabeth Rasmusdatter (Skriver), født 16. april 1815 i Tørslev, gift første gang med Hans Peder Hansen, husmand paa Ørsted mark, gift anden gang 5. januar 1877 i Estruplund med Peder Christian Hovesen, enkemand, 56 aar gammel.
6. Espen Rasmussen Skriver, født 23. februar 1818 i Tørslev.
7. Rasmus Rasmussen Skriver, født 30. april 1821 i Tørslev, gift d. 20. oktober 1846 i Estruplund med Maren Christensdatter, født 25. juni 1823 i St. Sjørup.
8. Jacob Rasmussen Skriver, født 11. marts 1824 i Tørslev, gift d. 1. november 1849 i Ørsted med Else Kirstine Jensdatter, født 24. februar 1823 i Ørsted.
9. Maren Rasmusdatter (Skriver), født 11. marts 1827 i Tørslev, gift 18. august 1849 i Estruplund med gaardejer Jacob Pedersen Neimann, enkemand af Tørslev.

er født 1732 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde d. 4. juni 1800 i Tørslev, Estruplund sogn, og blev begravet d. 11. juni.

Han blev døbt d. 30. november 1732; Maren Rasmusdatter Skriver fra Tørslev bar ham, og faddere var Peder Skriver fra Tørslev, Peder Marcussens søn Jens fra Ørsted, Rasmus Smeds datter Mette og Rasmus Pedersens hustru fra St. Sjørup.

Peder Jensen Skriver blev gift første gang d. 2. maj 1766 i Estruplund med Anne Jensdatter, der var enke efter Mads Sørensen i Tørslev. Hun døde imidlertid i 1777 og blev begravet d. 19. februar, hvorefter Peder Jensen Skriver giftede sig anden gang d. 4. juli samme aar i Estruplund med

Anne Marie Rasmusdatter Smed

Hun er født 1751 i St. Sjørup, og hun døde 1803 i Tørslev og blev begravet d. 7. april.

Hun blev døbt d. 9. maj 1751; Jens Rasmussen Skriver's datter Karen fra St. Sjørup bar hende, og faddere var unge Jens Jensen, Søren Jensen Ondpeng, Jens Terkelsens Terkel, Hovi Pedersen, tjenende gamle Jens Jensen, og Mads Sørensen fra Tørslev.

Peder Jensen Skriver var fæster af en større gaard i Tørslev, som han antagelig havde overtaget fæstet paa ved giftemaalet med sin første hustru. I 1759 ses han imidlertid af sin husbonde at have købt denne gaard, der stod til hartkorn 8 tdr. 4 skpr., til selveje formedelst 1100 rdlr., i hvilken anledning husbonden udstedte følgende skøde:

"Christian Heinrich August Baron af Hardenberg-Rewentlow til Stamhusene Friisenvold, Løgstrup, Brusgaard, Caløe, Krænkerup, Rosenlund og Nørregaard. Gjør vitterligt at som hans Mayst. ved meddelte Bevilling under 2den Januar d. a. allernaadigst har tilladt at fra Stamhuset Friisenvold Gods maae afhændes en Del Strøegods somme langt fra liggende, og der iblandt den Gaard i Randers Amt, Rougsø Herred, Estruplund Sogn, Tørslev Bye, der staaer for Hartkorn Ager og Eng 8 Tdr. 4 Skpr., som ved Accort er tilsagt Beboeren Peder Jensen til Eje imod derfor betalte Købesumma 1100 Rdlr., altsaa sælger skiøder og afhænder ieg fra mig og Arvinger samt Stamhusets Efterkommende Eiere i Kraft af den paaberaabte kongelige allernaadigste Bevilling til fornævnte Peder Jensen berørte af ham paaboende Gaard med ald den Herlighed og Rettighed, som dertil ligger og af Arilds tid tillagt haver baade i bye og Marck, intet undtagen i nogen Maade, saaledes det har været ejet til Stamhuset og efter Udskiftningen er beboeren tildelt saa at bemeldte Køber Peder Jensen og Arvinger skal og maae have, nyde, bruge og beholde samme Gaard til bestandig Arv og Eiendom, og gjøre dem sig saa nyttig, som han eller de paa lovlig Maade bedst ved, vil og kan, uden at ieg eller Arvinger kiender os at have nogen meere Loed, Deel, Ret eller Rettighed til eller udi fornævnte Gaard med dens Tilliggende, men samme eene og allene at tilhøre Peder Jensen og Arvinger, hvorfor ieg og Arvinger er bleven hans og Arvingers faste Hiemmel efter Loven.

Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl samt Curators Underskrift

d. 18. Maii 1795

Christian Heinrich August Hardenberg Rewentlow."

(Rugsø m. fl. Herreders Skøde- og Panteprotokol 1791-1803, folio 337b)

Efter Peder Jensen Skriver's død blev der d. 11. juli 1800 afholdt skifte efter ham mellem enken og børnene Rasmus, 22 aar, og Kirstine Marie, 17 aar gammel. Til stede under skifteforretningen var enken med hendes lavværge hr. Raarup fra Holbæk mølle samt sønnen med kurator Jens Boye fra Ørsted, medens Jacob Rasmussen fra St. Sjørup var mødt som formynder for datteren. Skifteforvalteren, by- og herredsfoged Stadfeldt fra Randers, og de 2 vitterligheds-

og vurderingsmænd, sognefoged Christen Reeb fra St. Sjørup og Ole Krog fra Tørslev, gik nu igang med at registrere samtlige boets effekter, hvoraf bl. a. kan nævnes:

I dagligstuen: 1 langt fyrretræsbord med fod, 2 fyrretræsbænke, 1 messingkaffekande, 2 tinsaltkar og 1 lille tinskaal, 1 messingfyrbækken, 1 gammel messingkedel, 1 justeret tinpottemaal, 1 gammel stenterrin med laag, 1 thedaase, 1 gammel tinthepotte, 1 pyramide, 4 træstole, 1 gammelt rødmalet bord og 1 lille thebord. I en anden stue stod en gammel, lang egetræskiste og en gammel kobberkedel, og paa loftet fandtes bl. a. et gammelt sengested, 2 gamle rokke, 2 haspetræer, 3 høleer, 4 kornsække og 2 segler. I gaarden samt i hughuset fandtes forskellige redskaber samt en beslagen vogn og en gammel møgvogn. Selve gaardens besætning bestod af 7 køer, 2 kvier, 2 stude, 2 kalve, 16 gamle faar med 10 lam, 1 so, 3 gamle gæs og en gase samt følgende heste: 1 gul hoppe, 4 aar, 1 rød hoppe, 3 aar, 1 graa hest, 6 aar, 1 sort hoppe, 13 aar, 1 sortstjernet hest, 13 aar, 1 sort hest, 14 aar, 1 graaskimlet hoppe, 10 aar, og 2 aarings heste.

Selve gaarden blev med den afgrøde, der stod paa jorderne, sat til 1000 rdlr., og efter at dette beløb var blevet sammenlagt med vurderingssummen for indbo og besætning, blev der en samlet indtægt paa 1405 rdlr. 1 mk. og 8 sk. Imidlertid skyldte boet efter panteobligation 400 rdlr. til Frederik Thornsohn i Vegerslev samt 400 rdlr. til ungkarl Laurs Sørensen i Ørsted, hvoraf 1 aars rente, 16 rdlr., var forfalden til betaling. Da enken "af Kiærlighed til hendes Børn" ikke ønskede at fordre vederlag for de udgifter, som hun havde haft i forbindelse med mandens begravelse, beløb hele gælden sig derpaa til 816 rdlr. Der blev herefter 589 rdlr. 1 mk. 8 sk. til deling arvingerne imellem.

Enken og hendes 2 børn anmodede nu om, at skiftet maatte blive afsluttet, og at det nu registrerede bo maatte blive hende overdraget til fuld raadighed, imod at hun selv betalte skifteomkostningerne og desuden tillagde sin datter 100 rdlr. i fædrene arv, idet det var hendes hensigt med tiden at ville overdrage sønnen Rasmus gaarden, "naar hun nærmere fandt for Godt at oplade den imod at Sønnen ligesom de kunde forenes om paa en lovlig Maade anskaffede samt at han i saa fald ved Gaardens tiltrædelse udbetalte udi i Mødrene Arv til Søsteren 200 Rdlr. courant, saaledes at Datteren baade til Fædrene og Mødrene Arv fik 300 Rdlr.". Denne anmodning fra enkens side accepteredes af sønnen og hans kurator samt af den umyndige datters formynder, og de erklærede, at de var tilfredse hermed. Skifteretten ønskede imidlertid ikke at træffe nogen afgørelse desangaaende, "da det siden var ankommet paa Omstændighederne og Enkens og Børnenes iværende Forfatning i Fremtiden, om eller hvor vidt Gaarden kan overdrages til Sønnen, imod at han da betalte til sin Søster den af Enken nu betingede Mødrenearv". Skifteretten delte nu de 589 rdlr. 4 mk. 8 sk. mellem arvingerne, saaledes at sønnen fik 196 rdlr. 2 mk. 8 sk. og datteren 98 rdlr. 1 mk. 4 sk., mens moderen skulle have resten. Pengene blev imidlertid indtil videre staaende i gaarden, som skifteretten derpaa overdrog enken til fri raadighed og disposition, mod at hun betalte skifteomkostningerne og desuden i fællesskab med børnene holdt skifteretten "anger-, skades- og kravesløs i alle Deele". (Rugsø m. fl. Herreders Skifteprotokol 1793-1805)

Efter Anne Marie Rasmusdatter Smeds død blev gaarden derpaa overtaget af sønnen Rasmus. Moderen havde imidlertid ikke inden sin død faaet tinglæst noget skøde til ham, hvorfor han d. 20. marts 1804 mødte for stamhuset Estrups birketings ret; hvor han fremlagde et til ham fra hans moder udstedt arveskøde af 29. marts 1803, ifølge hvilket skøde hun havde solgt og overdraget ham gaarden i Tørslev med dens tilhørende jorder paa de vilkaar, som fremgik af skødet. "Men da samme ikke, formedelst hans Moders Bekjendte Svaghed, der over 1 Aar før hendes Død holdt hende til Sengen, kunde af hende efter ovennævnte Lovbuds Forskrift personlig gjentages til Ting", anmodede sønnen Rasmus nu retten om at faa dette arveskøde ført til protokols, og sam-

tidig fremstillede han de 2 vitterlighedsvidner, sognefoged Christen Reeb og Jens Boye af Ørsted, som havde været til stede, da arveskødet blev udstedt, og som havde underskrevet det, for at disse 2 overfor retten, tilligemed hans ugifte søsters formynder, Jacob Rasmussen, som ogsaa havde været til stede, kunne bekræfte rigtigheden af dette arveskøde, som havde følgende ordlyd:

"Efter Begjæring vare vi tvende underskrevne mødte ved Peder Jensen Sælveiers Enke Ane Marie Rasmusdatter i Tørslev i dag den 29de Martz 1803, og da tilkjendegav hver for os, at siden hun nu næsten i et Aar har været sengeliggende og ei har Haab om at hun i nogen Tid kunde blive saa frisk at hun i egen Person kunde tage til Tinget for der at afgive sin sidste Villie og Bestemmelse om hvorledes hun vil der skal forholdes med Delingen mellem hendes 2de Børn, saa ville hun desaaarsag endnu medens hun var ved sin sunde Fornuft og Forstand hermed for os tilkiendegive hvorledes dermed skal forholdes, og dette skulle være saaledes:" Nu følger den erklæring, som enken med lavværge og børnenes tilslutning havde afgivet paa skiftet efter hendes mand, og arveskødet fortsætter: "Denne skulle blive i sin fulde Kraft saaledes at Sønnen Rasmus beholder Gaarden med dens Hartkorn 8 Tdr. 4 Skpr. samt dens Besætning og Ind- og Udboe med lagte eller indavlede Sæd intet undtagen, naar han, nemlig hendes Søn Rasmus derimod endvidere lader sin Søster faae ud af Gaarden naar hun bliver givet en god Ko, et godt Bæst og en omskotet Vogn med et par gode Haver og Agestole, en Dragkiste, en Do mindre, en anden Kiste, et stort Skab, 2 Sølvbægre, 1½ Dusin Tintallerkener, et stort Tinfad, et Do. mindre, 4 Faar, saaog at hun udtager naar hun vil den Seng hende i Dag er anvist og givet med Klæder til Sengen og endelig gjør hendes Bryllup anstændig efter Egnens Skik. Paa disse Vilkaar erklærede Enken Ane Marie Rasmusdatter at Gaarden som forommeldt med alle sin Ejendomme Herligheder og Rettigheder med øvrige Besætning samt Ind- og Udbo skulle være Sønnen herved tilskjødet solgt og overdragen til fri Raadighed, som hans lovlig tilkjøbte Eiendom efter hendes Død, dog at han besørger Enken sin Moder hæderlig jordet. Denne Enkens Forklaring som for hende er oplæst og efter hendes egne Ord forfattede og afskreven er sket i vores Overværelse nemlig, Datterens Formynder Jacob Rasmussen, Sønnen Rasmus Pedersen paa egne Vegne, og Sognefogden Christen Reeb og Jens Boye af Ørsted til Vitterlighed og kan vi tillige attestere, at Enken var ved sin fuldkommen Forstands Brug og var vel fornøjet hermed, da det ord til andet for hende blev oplæst og derfor selv med paaholden Pen underskrev det.

Tørslev den 29de Martz 1803."

Retten kaldte nu de 2 fremstillede vitterlighedsvidner, Christen Reeb og Jens Boye, frem "og ei allene forelæste dem ord til andet det fremlagte Arveskiøde men endog foreviste dem til egen Eftersyn og Vedkiendelse af Underskrivterne bemeldte Skiøde, forelæste dem Edens Forklaring af Lovbogen betydede dem Edens Vigtighed, og formanede til ei at stadfæste eller udsige mere eller andet end hvad der var overensstemmende med Sandhed; hvilket alt de lovede og blev derpaa efter Lovens Maade i Eed tagen og under denne deres Eed forklarede, at det her i Retten fremlagde og dennem nu foreviste og forelæste Arveskiøde udstædt af Selveier Peder Jensens nu afg. Enke Ane Marie Rasmusdatter i Tørslev under 29de Martz 1803 er det samme som de til Vitterlighed have underskreven og som af Enken bemeldte Tid blev underskreven med Paahold af Pennen som egenhændig underskreven af øvrige Vedkommende, følgelig at de ogsaa vedkjendte sig saavel Rigtigheden af deres Underskrift som Skjødets øvrige Indhold og tilstod det ved sund Fornuft og Sans fri Villie og velberaad Hue at være indgaaet samt af den umyndiges Formynder iligemaade samtykt, da kunde ej heller andet end at hands Rasmus Pedersens øvrige tilførte heri Protocollen angaaende hans Moders lange Sygeleje overgaar førend hendes Død, og da ingen fordrede videre Forklaring af dennem bleve de demitterede". Derpaa kaldte retten den tilstedeværende formynder for Rasmus Pedersens ugifte søster frem, og den samme fore-

stilling gentog sig, hvorefter skødet kunne endelig godkendes. (Rugsø m. fl. Herreders Skøde- og Panteprotokol 1843-1845, folio 207 ff)

Jens Madsen Krog

6.

er født 1758 i Holbæk, og han døde d. 8. januar 1816 i Kare, Holbæk sogn.

Han blev døbt d. 19. marts 1758; Søren Iversens hustru fra Udby bar ham, og faddere var Jens Bøye, Laurits Hellesen, Mads Thomasen og Niels Hvassteens's hustru, alle fra Holbæk.

Jens Madsen Krog blev trolovet første gang d. 3. april 1778 og gift d. 26. juni samme aar i Holbæk med Maren Madsdatter fra Kare, der var enke efter fæstegaardmand Michel Mogensen. Hun døde imidlertid 1779 og blev begravet d. 10. marts, 39 aar gammel, hvorefter Jens Madsen Krog blev trolovet anden gang d. 23. marts samme aar og derpaa gift d. 11. juni med

Ane Rasmusdatter

7.

Hun er født 1752 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, og hun døde d. 14. juli 1821 i Kare.

Hun blev døbt d. 10. december 1752; fasteren, som var gift med Rasmus Frisk i Vejlbj, bar hende, og fadder var Jens Esbernsen fra Ørsted.

Ved giftemaalet med sin første hustru overtog Jens Madsen Krog fæstet paa den gaard i Kare, som hendes nu afdøde mand tidligere havde været fæster af. I den anledning ses fra husbonden udstedt følgende fæstebrev:

"Jeg Jørgen Scheel til Grevskabet Scheel, Stamherre til Estrup, Ridder af Elephanten, kgl. Majestæts Geheimeconferentzraad, Kammerherre og Oberstaldmester gjør vitterlig at have stæd og fæst, ligesom jeg herved til en fremmet Karl, som med frie Pass fra Holbækgaard's Eiere er indkommen, navnlig Jens Madsen fra Holbeck, stæder og fæster den halve Gaard i Holbæk Sogn, Kahre Bye, som Michel Mogensen sidst beboede og fradøde, hvilken fornævnte halve Gaard, som efter nye Landmaalings Matricul staar for Hartkorn agger og Eng 3 Tdr. 7 Skpr. 1 Fjdk. og 2 Alb., bem. Jens Madsen maa nyde bruge og sin Livstid i fæste beholde, naar han deraf aarlig og til rette Forfaldstider svarer og betaler alle kongl. Contributioner, som nu er eller herefter allernaadigst paabudet vorder item Landgilden at yde og levere til hver Aars Martini efter Jordbogen med Rug 4 Skpr. og 2 Fjdk. Havre 2 Skpr. og 2 Fjdk., Bederie og Landgildspenge naar ingen Olden er 3 Rdlr. 4 Mark og 10 Skill., for Hoverie er han befriet indtil nærmere Ordre, uden forsaavidt Kahrholms Engs biergning og Tilsyn angaar, hvilket hand som hans Formand forretter. Gaardens Bygning og Besætning holder han stedse i forsvarlig Stand at samme alle Tider kan staae for et lovlig Syn, auflingen self forsvarlig dørker - og fulddrive, intet deraf eller noget Gaardens øvrige tilliggende til andre bortleyer, laaner eller noget deraf til Upligt bruger.

Iøvrigt haver hand at rette sig efter hands kongelige Majestæts allernaadigste Lov og Forordninger, samt være mig som sit Herskab og min Fuldmægtig hørig og lydlig, alt under dette sit Fæstes forbyrdelse. Til Indfæstning betaler hand 30 Rdlr. hvorimod han nyder til Gaardens Forbedring 1 Sætlæs Bøgetræe.

Estrup d. 26de Martii 1778

Paa høye Herskabets Vegne som Fuldmægtig
Broberg."

(Estrup Fæsteprotokol, folio 128)

Jens Rasmussen Skriver

8.

der var gaardmand i St. Sjørup, Estruplund sogn, er født 1698 i Tørslev, Estruplund sogn, og han døde 1763 i St. Sjørup og blev begravet d. 5. juni.

Han blev døbt d. 23. oktober 1698; Niels Jensens hustru fra Holbæk bar ham, og faddere var lille Rasmus Salling, Rasmus Nielsen Salling og Rasmus Eskildsen, alle fra Tørslev, samt Stor Jensis Johanne fra Ingerslev.

Jens Rasmussen Skriver blev gift d. 16. juni 1726 med

Maren Pedersdatter

9.

Hun er født 1705 i Ørsted, og hun døde 1763 i St. Sjørup og blev begravet d. 23. maj.

Hun blev døbt d. 3. maj 1705; Søren Broemands hustru fra Ørsted bar hende, og faddere var Peder Nielsen Bakken og Søren Christensen Høeg fra Ørsted samt Niels Thomasen fra St. Sjørup.

Rasmus Jensen Smed

10.

der boede i St. Sjørup, Estruplund sogn, er født ca. 1723, og han døde 1781 i St. Sjørup og blev begravet d. 1. november.

Hans vielse er forgæves søgt i Estruplund, Ørsted, Vejlbj og Vivild sogne, hvorfor det ikke har været muligt at finde konens navn. Det vides imidlertid, at hun døde 1781 i St. Sjørup og blev begravet d. 18. november, 60 aar gammel.

Rasmus Jensen Smeds herkomst kan ikke fastslaaes med sikkerhed, men alt tyder paa, at han var søn af den Jens Rasmussen Smed i Bode, Ørsted sogn, der døde 1760 og blev begravet d. 8. april. Om hans død staar i kirkebogen: "Som var befunden død ved Steenbroen imellem Weilbye og Heilbecks Broe, men kunde efter lovlig tagen Syn icke skiønnes at have tilføyet sig selv noget ont eller være tilføyet af andre".

Rasmus Jensen Smeds hustru var antagelig datter af Jacob Sørensen Smed i St. Sjørup, der døde 1759, 63 aar gl. og hustru Anne Marie Hansdatter, død 1755, 75 aar gl.

Mads Jensen Krog

12.

der var gaardmand i Holbæk, er født 1734 i Holbæk, og han døde 1788 samme sted og blev begravet d. 23. november.

Han blev døbt d. 11. april 1734; Maren Madsdatter bar ham, Maren Rasmusdatter fra Voerstod hos, og faddere var Jens Rasmussen fra St. Sjørup samt Christen Pedersen og Jelle Christensen fra Holbæk.

Mads Jensen Krog blev trolovet d. 24. april 1753 og gift d. 5. juli samme aar i Holbæk med

Bodil Sørensdatter

13.

Hun er født ca. 1728, og hun døde d. 3. marts 1808 "hos Ole Krog" og blev begravet d. 8. marts paa Holbæk kirkegaard.

Hun var ved giftemaalets indgaelse enke efter Oluf Sørensen i Holbæk, med hvem hun d. 17. juli 1750 var blevet trolovet og senere gift.

Den 17. november 1788 blev der afholdt skifte efter Mads Jensen Krog mellem enken og børnene Ole, gaardmand i Tørslev, Jens, gaardmand i Kare, Anders, som drev fødegaarden i Holbæk, Ane, gift med Laurs Hellesen i Holbæk, Maren, gift med Mads Christensen i Anneksgaard-

en, og Mette Marie, 17 aar gammel.

Af boets effekter kan nævnes: 1 fyrretræs dragkiste med 4 skuffer og laase, som tilhørte den yngste, ugifte datter, i den ene af disse skuffer en tegnebog med kobbermønter, som tilhørte sønnen Jens, endvidere 1 grønmalet egetræs skabkiste, 1 spejl med blaa ramme, 1 peberbøsse, 1 violet stenkrus uden laag, 2 gamle spinderokke, 2 tinlysestager, 4 par hvide thekopper, 6 hvide stentallerkner, 1 manglebrædt og 4 røde stentallerkner med grøn glasering. Paa loftet laa 4 tdr. korn, 20 skpr. byg, 2 skpr. boghvede og 2 skpr. ærter, mens gaardens besætning var paa 9 heste, 4 køer, 2 kvier, 1 broget studekalv, 2 kviekalve, 3 stude og 9 svin. Den afdødes gangklæder bestod af 1 gammel hvid vadmelstrøje, 1 skindtrøje, 1 par støvler, 1 ny brun vest med 6 "apoxer", 1 gammel blaa trøje, 1 ny blaa kjole og 1 gammel kjole, som var vendt. Boets samlede værdi opgjordes til i alt 241 rdlr., men da gaarden var noget brøstfældig, og der desuden manglede nogle redskaber og noget besætning, krævede herremanden, som ejede gaarden, 194 rdlr. i erstatning, hvorefter der til deling arvingerne imellem blev 47 rdlr. (Holbækgaards Skifteprotokol 1780-1850, folio 43b)

Rasmus Espensen (Hiorsen)

14.

er født 1709 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, og han døde 1767 samme sted og blev begravet d. 26. juli.

Han blev døbt d. 17. november 1709; Niels Marcussens hustru fra Bode bar ham, og faddere var Laurits Madsen og Peder Rasmussen fra Hollandsbjerg samt Jens Andersens hustru fra Bode.

Rasmus Espensen (Hiorsen) blev trolovet d. 7. maj 1748 og gift d. 3. oktober samme aar i Ørsted med

Maren Pedersdatter

15.

Hun er født 1711 i Ørsted, og hun døde 1757 i Hollandsbjerg og blev begravet d. 11. februar.

Hendes daab fandt sted d. 18. oktober 1711; provstens datter Lisbeth Axelsdatter bar hende, og faddere var Jens Hovisen, Rasmus Madsen, Hans Høys hustru og Anne Andersdatter, alle fra Ørsted, samt Hovi Terkelsen fra St. Sjørup.

Maren Pedersdatter var ved giftemaalets indgaaelse enke efter Søren Steger. Da hun døde, giftede Rasmus Espensen (Hiorsen) sig anden gang med en pige af samme navn, som efter hans død blev gift anden gang d. 7. oktober 1768 med Peder Nielsen (Salling). Hun døde d. 25. april 1812, 77 aar gammel.

Rasmus Espensen (Hiorsen) var fæster af en gaard i Hollandsbjerg. Efter hans første hustrus død blev der d. 18. marts 1757 afholdt skifte mellem ham og hendes børn af første ægteskab, nemlig Peder Sørensen, 20 aar, Nille Sørensdatter, 19 aar, og Margrete Sørensdatter, 15 aar gammel, samt deres fællesbørn, nemlig Espen Rasmussen, 7 aar, og Anne Rasmusdatter, 5 aar gammel. Som formynder for de umyndige børn blev antaget deres mosters mand og farbroder Jens Espensen fra Ørsted.

Af boets værdier kan nævnes: 1 egetræsbord med aaben fod, 1 stor brunmalet fyrretræsskab med laas og hængsler, 1 tinsmøræske, 1 tinthepotte, 1 messingstrygejern, 1 halv pots butelje, 1 peberkværn, 4 hollandske tallerkner, 1 jernkakkelovn, 1 brunmalet fyrretræs skrin, 1 egetræsbænk, 3 gamle stole, 2 spinderokke, 2 skillerier, 2 store og 2 smaa messinglysestager, 2 par karter, 2 salmebøger, bogen "Rostocks Postil", 1 stenkrus uden laag, 1 gammel jerntobaks fyrfad og 1 brunmalet lukket fyrretræs sengested med dertil hørende sengetøj. I storstuen

stod bl. a. 1 gammel egetræs sengested med himmel over og dertil hørende sengetøj, og endvidere fandtes 1 brunmalet kiste med jernbeslag, som indeholdt afdødes gangklæder, nemlig: 1 fløjlskvindehue med gule "galmer", 1 kramlærredsforklæde, 2 kniplingshatte, 2 kniplingstørklæder, 1 "modest", 1 par halværmer, 4 særke, 1 brun vadmelskjole, 1 blaa stoffeskjole, 1 sort vadmelskjole og 1 stor gammel kjole. At selve fæstegaarden har været af en ret pæn størrelse, fremgaar af, at besætningen var paa 12 heste, 7 køer, 8 stude, 1 svin, 4 kalve, 8 gamle faar med 6 lam, 6 svin og 3 gamle gæs. Boets samlede værdi opgjordes iøvrigt til 287 rdlr. 4 mk. 1 sk., mens udgifterne var paa 152 rdlr. 4 mk. 14 sk., hvorefter der til deling imellem enkemanden og børnene af afdødes to ægteskaber blev 134 rdlr. 5 mk. 3 sk.

Da Rasmus Espensen (Horsen) i 1767 selv døde blev der afholdt skifte mellem hans anden hustru og børnene af dette ægteskab, nemlig Peder, 8 aar, Kirsten, 4 aar, og Maren, 2 aar gammel. Foruden en malet egetræs halvkiste, 1 malet fyrretræs hængeskab og 1 par sølvskeer samt en del andre effekter efterlod afdøde sig sine gangklæder, som bestod af 1 blaa klædeskjortel, 1 blaa vest med 3 dusin sølvknapper, 1 blaa vadmelskjortel, 1 blaa vest med metalknapper, 1 stribet hjemmegjort nattrøje med 8 sølvknapper, 1 par læderbukser med 8 sølvknapper, 1 par hvide vadmelsbukser, 1 gammel stribet hjemmegjort brystdug, 1 hvid vadmelsvest med metalknapper, 1 gammel blaa klædeskabuds, 1 rødt klædeshatteslag, 1 par blaa strømper, 1 par gamle strømper, 1 nathue, 1 rødbrøget kartunsklæde, 1 klæde af blaar, 1 hat, 2 hørgarnsskjorter, 3 blaar-garnsskjorter, 1 par støvler, 1 par sko og 1 par skosølvspænder, en efter den tids forhold særdeles velforsynet garderobe. Sammensætningen af gaardens besætning havde ændret sig noget, idet den nu bestod af 13 heste, 5 køer, 2 stude, 1 kvie, 2 kalve, 15 faar, 1 vædder, 11 lam, 1 hvid so, 4 grise, 4 gamle gæs og 10 gæslinger. Boets samlede værdi blev opgjort til i alt 337 rdlr. 12 sk. (Gl. Estrup Skifteprotokol 1752-1767, folio 250 og 294 ff)

Rasmus Jensen

16.

ogsaa kaldet Rasmus Skriver eller Skriver Rasmus er født ca. 1642, hvor vides ikke, og han døde 1712 i Tørslev, Estruplund sogn, og blev begravet d. 2. oktober, 70 aar, 5 maaneder og 8 dage gammel.

Han var gift med

Birgitte Pedersdatter

17.

Hun er født ca. 1667, og hun døde 1731 i Tørslev og blev begravet d. 22. marts.

Rasmus Jensen var fæster af gaard nr. 11 i Tørslev by, der ifølge matriklen 1688 stod til hartkorn 8 tdr. 7 skpr. 1 fjdk. 2 alb., og som ejedes af hr. Christian Detlef greve til Reventlow.

Det har desværre ikke været muligt i den direkte mandsstamme at føre slægten længere tilbage end til ovennævnte Rasmus Jensen. Ganske vist mangler kirkebogen for det tidsrum, hvori Rasmus Jensen maa være født, men hans tilnavn Skriver skulle normalt være en god ledetråd ved gennemgang af andre arkivalier end kirkebøgerne. En grundig gennemgang af det fra aarene 1673-1686 eneste bevarede bind af Rugsø Herreds tingbog giver imidlertid ikke en eneste person med tilnavnet Skriver; derimod indeholder Stenalt godsarkiv nogle pakker med skøder, adkomster og retstrætter fra 1600-tallet, i hvis akter Skrivernavnet jævnligt dukker op. Saaledes optræder der i 1658 en Christen Jensen Skriver i Ørsted, der hvad navn og tidspunkt angaar udmærket kunne være broder til ovennævnte Rasmus Jensen, som imidlertid ud fra fadderlisterne ved hans børns daab synes at have nær familie i byen Ingerslev i Estruplund sogn, og her er det værd at bemærke 2 mænd, som bærer Skrivernavnet, og som begge optræder i dokumenter fra Stenalt godsarkiv, nemlig den i aaret 1615 nævnte Peder Udsen Skriver i Ingerslev, som var skriver paa Rugsø herredsting, og den i 1626 nævnte Anders Skriver i St. Sjørup. Det maa anses for sandsynligt, at Rasmus Jensen har staaet i et vist slægtsskabsforhold til disse 2 mænd.

Heller ikke Rasmus Jensens hustru Birgitte Pedersdatters herkomst har med sikkerhed kunnet fastslaaes. Det synes dog ud fra fadderlisterne som om, hun har været en datter af anneksbonden i Tørslev Peder Rasmussen Salling, der døde 1689, 55 aar gammel. Denne mulighed synes yderligere at blive bekræftet ved den omstændighed, at Rasmus Jensen og Birgitte Pedersdatters datter nr. 2 fik navnet Else, samme navn som Peder Rasmussen Sallings hustru, der døde 1710, 70 aar gammel, bar.

Peder Pedersen Markvardsen

18.

der var fæstegaardmand i Ørsted, er født ca. 1661 i Ørsted, og han døde 1742 samme sted og blev begravet d. 26. august.

Han blev gift d. 8. november 1696 i Estruplund med

Karen Nielsdatter

19.

Hun er født ca. 1665 i St. Sjørup, og hun døde 1750 samme sted og blev begravet d. 27. september.

Jens Madsen (Krog)

24.

er født ca. 1705 i Holbæk, og han døde 1738 samme sted og blev begravet d. 19. januar.

Han blev trolovet d. 29. marts 1733 og gift d. 21. juni samme aar i Estruplund med

Maren Rasmusdatter Skriver

25.

Hun er født 1707 i Tørslev, Estruplund sogn, og hun døde 1776 i Holbæk og blev begravet d. 22. maj.

Hun blev døbt d. 13. marts 1707; Jens Andersens hustru fra Hollandsbjerg bar hende, og faddere var Rasmus Pedersen Salling, Albert Pedersen, Rasmus Nielsen og Johanne Rasmusdatter, alle fra Tørslev.

Maren Rasmusdatter Skriver blev efter Jens Madsen Krogs død gift anden gang d. 24. oktober 1738 i Holbæk med Søren Thomasen, der døde 1776, 72 aar gammel.

Jens Madsen Krog var fæster af en gaard i Holbæk, som hørte under Holbækgaards gods. Efter hans død videredrev enken gaarden, indtil hun blev gift med Søren Thomasen, som derpaa overtog den.

Den 11. februar 1738 blev der afholdt skifte efter Jens Madsen Krog mellem enken og børnene Mads, 4 aar, og Rasmus, 1 aar gammel. Som formynder for de umyndige børn mødte farbroderen Niels Madsen Krog fra Holbæk. Af boets værdier kan nævnes: 1 fyrretræsbord med lukket fod, 1 fyrretræsskab med laas, 1 egetræsskrin med laas, 1 gammel spinderok, 2 spindestole, 1 fyrretræssengested med omhæng og dertil hørende sengetøj, 1 egetræskiste, der i skiftet betegnes som værende gammeldags arbejde, 2 fade, 1 flaske og 5 tallerkner. Paa loftet laa 6 tdr. havre, 4 skpr. rug, 5 skpr. mel og 6 skpr. hvede, og i gaarden fandtes 1 slibesten og 3 vogne, mens der i stalden var 2 køer 1 kvie, 2 stude, 1 ungnød, 9 heste, 9 faar, 3 svin og 1 gaas. Boets samlede værdi opgjordes til 95 rdlr. 5 sk., men udgifterne blev paa 160 rdlr. 1 sk., saa der kunne intet blive til deling arvingerne imellem. (Holbækgaard Skifteprotokol)

Søren Andersen (Ladefoged)

26.

der var gaardmand i Kare, Holbæk sogn, er født ca. 1700, antagelig i Kare, og han døde 1740 i Kare og blev begravet d. 14. december.

Han var gift med

Anne Sørensdatter

27.

Hun er født 1706 i Holbæk, og hun døde 1748 i Kare og blev begravet d. 7. august.

Hun blev efter Søren Andersen Ladefogeds død gift anden gang d. 17. oktober 1742 i Holbæk med Søren Jensen Hellisen Ladefoged.

Espen Pedersen Hiorsen

28.

er født ca. 1664 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, og han døde 1738 samme sted og blev begravet d. 27. april.

Han var gift første gang med Bodil Madsdatter, der døde 1705 og blev begravet d. 17. oktober, 32 aar og 8 maaneder gammel, hvorefter Espen Pedersen Hiorsen giftede sig anden gang d. 15. maj 1706 i Ørsted med

Kirsten Rasmusdatter

29.

Hun er født 1683, antagelig i Hollandsbjerg som datter af Rasmus Rasmussen Salling, og hun døde 1761 i Hollandsbjerg og blev begravet d. 5. juli.

Espen Pedersen Hiorsen var fæster af en gaard i Hollandsbjerg. Efter hans død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene Peder, 31 aar, ladefoged paa Krabbesholm, Rasmus,

30 aar, hjemmeværende, Jens, 14 aar, ligeledes hjemmeværende, Maren, gift med podemester Mads Christensen paa Gjerdrup, og Bodil, 21 aar gammel. Enken antog som lavværgen Peder Nielsen fra Hollandsbjerg, mens den næstældste søn, Rasmus, var formynder for de 2 yngste børn.

Af boets værdier kan nævnes: 1 gammelt langt egetræs bord med lukket fod, 1 gammel fyrretræs bæk, 1 jernbilæggerkakkellovn med jernfod, 1 gammel egekandebæk med 3 laager, 1 gammel esketræsstol med halmsæde, 2 smaa studsglas, 2 glasflasker, 1 lille blaat krus med tinlaag, 1 større krus, 1 lille peberkværn, 1 lille spejl, 1 gammel spinderok, 1 gammelt egetræssengested med himmel og omhæng, 1 blaastribet sengedækken, 1 gammel blaastribet bolsteroverdyne, 1 par gamle blaargarnslagner, 1 lang blaastribet bolsterhoveddyne og 1 gammel blaastribet bolstersunderdyne. Desuden 1 egetræssengested med omhæng og dertil hørende sengetøj, 1 lille madkurv, 1 flødebøtte, 6 malede og 7 umalede trætallerkner, 6 lerkar, 4 stenfade, 1 langt egetræs bord, 1 egetræs bæk, 1 stor gammel egetræskiste med jernbaand, 1 gammelt egetræsskrin, 2 blaa rejsehynder, 1 gammel mangelbrædt og den afdødes gangklæder, som imidlertid ikke blev registreret, da der kun var meget faa, og "den sal. Mand i langsommelig Tid havde været svag og sengeliggende", saaledes, at de meste af hans klæder var blevet foræret børnene. Gaardens besætning bestod af 12 heste, 2 føl, 8 gamle faar med lam, 2 væddere, 5 polte, 3 gæs og 1 gase. Boets samlede værdi opgjordes til i alt 147 rdlr. 1 mk. Nu krævede imidlertid herremanden, som ejede gaarden, der stod til 4 tdr. 2 skpr. 1 fjdk., en del penge til reparation af gaarden og supplerung af besætning og redskaber, nemlig 42 rdlr. til 4 heste, 8 rdlr. til en vogn med tilbehør, 2 rdlr. 4 mk. til en plov med tilbehør og 3 mk. til en harve. Endvidere skyldte afdøde ladefogden Morten Andersen paa Estrup 5 rdlr. 3 mk. 8 sk., og naar disse beløb blev sammenlagt med skiftets omkostninger samt med de udgifter, der havde været i forbindelse med afdødes begravelse, blev der i alt en udgiftspost paa 114 rdlr. 4 mk., hvorefter enken og børnene kunne dele de resterende 32 rdlr. 3 mk. (Gl. Estrup Skifteprotokol 1739-1753, folio 27 ff)

Peder Hovesen

30.

der boede i Ørsted, er født ca. 1670 i Kare, Holbæk sogn, og han døde 1753 i Ørsted og blev begravet d. 17. juni.

Han blev trolovet d. 17. januar 1710 og gift d. 22. april samme aar i Ørsted med

Anne Andersdatter

31.

Hun er født 1687 i Ørsted, og hun døde 1766 samme sted og blev begravet d. 13. april.

Hun blev døbt d. 29. marts 1687; Jacob Skomagars Margrete bar hende, og faddere var Laurits Rasmussen Palsøn, Jens Palsøn, Laurits Stebsøn, Nielsen Jensen, der tjente hos Anders Bousen, Kirsten Boesdatter og Søren Backens.

Peder Jensen Marvardsen

36.

er antagelig født omkring 1620, og han døde givetvis før 1686, idet hans død ikke ses indført i kirkebogen, som begynder det aar.

Han var gift med

Karen Rasmusdatter (Gjessing)

37.

Hun er født ca. 1627 i Ørsted, og hun døde 1705 samme sted og blev begravet d. 24. maj.

Peder Jensen Markvardsen ses i matriklen 1688, hvis opgivelser hviler paa landvæsenskommissionens arbejder fra aarene 1681 til 1683, opført som fæster af en gaard i Ørsted, som stod til hartkorn 6 tdr. 5 skpr. 1 fjdk. 1 alb., og som hørte under Holbækgaard. Den 22. maj 1673 ses iøvrigt Christen Thomasen i Ørsted paa sin principal Niels Rosenkrantz til Holbækgaards vegne at have stævnet en del fæstere for resterende landgilde, her i blandt Peder Jensen Markvardsen.

Niels Christensen Thomasen

38.

der var fæstegaardmand i St. Sjørup, Estruplund sogn, er født ca. 1633, og han døde 1708 eller 1709 i St. Sjørup og blev begravet d. 7. januar 1709.

Han var gift med

Anne Sørensdatter

39.

Hun er født ca. 1636, og hun døde 1720 i St. Sjørup og blev begravet d. 27. oktober.

Niels Christensen Thomasen ses i matriklen 1688 opført som fæster af en gaard i St. Sjørup, der stod til hartkorn 7 tdr. 4 skpr. 2 fjdk. 1 alb., og som ejedes af jomfru Mette Kaas til Himmestrup.

Mads Jensen Krog

48.

der var fæstegaardmand i Holbæk, er født ca. 1659, og han døde 1741 i Holbæk og blev begravet d. 26. november.

Han var gift med

Karen Nielsdatter

49.

Hun er født ca. 1672, og hun døde 1743 i Holbæk og blev begravet d. 24. februar.

Efter Mads Jensen Krog blev der d. 22. februar 1742 afholdt skifte mellem enken og børnene Niels, 30 aar, Jens, der var død, og som havde efterladt sig sønnerne Mads og Rasmus, Søren, 25 aar, og Maren, 28 aar gammel. Som lavværge antog enken Mads Hellesen, mens Christen Hiorsen var formynder for børnene. Af boets værdier kan nævnes: 1 egetræsbord paa aaben fod, 2 fyrretræsbenke, 1 egetræsskab, 1 egetræshalvkiste, 1 skibskiste af fyrretræ, 1 jernkakkellovn med træfødder og den afdødes gangklæder, nemlig 1 vadmelskjorte, 1 hvid vadmelsstrøje, 1 par bukser, 1 par strømper, 2 blaarlærredsskjorter, 1 hat og 1 par sko. Gaardens besætning var paa 9 heste, 2 køer, 1 kvie, 5 faar, 3 grise, 4 gæs og 1 gase. Boets samlede værdi opgjordes til 88 rdlr. 4 mk., men gælden var paa 179 rdlr. 5 mk. 2 sk., saa der blev intet til deling arvingerne imellem. (Holbækgaards Skifteprotokol)

Rasmus Jensen

50.

er identisk med ane nr. 16.

Birgitte Pedersdatter

51.

er identisk med ane nr. 17.

Søren Jensen Bøye

54.

der var fæstegaardmand i Holbæk, er født omkring 1665, og han døde 1734 i Holbæk og blev begravet d. 7. november.

Han var gift med

Bodil Pedersdatter

55.

Hun er født omkring 1670, og hun døde 1737 i Holbæk og blev begravet d. 8. december.

Efter Søren Jensen Bøyes død ses afholdt følgende ganske interessante skifte:

"Anno 1735 d. 6 Aprilly indfandt vi underskrevne udi afgangne sal. Søren Jensen Bøjes Sterfboe i Holbæk paa Holbækgaards Gods for at holde Skifte og Deling imellem hans efterladte Enke Bodil Pedersdatter og de med den sal. Mand udi Kuld og Køn sammenavlede 6 Børn, hvor da var tilstede paa Herskabets Vegne Erick Frisenberg, fuldmægtig ved Holbækgaard, samt Birkeskriver Iver Trane af Udbye og med sig havende tvende Mænd navnlig Niels Hiorsen og Søren Hellesen, begge af Udbye, i Overværelse af Enken med hendes i Dag tagne Lavværge hendes yngste Søn Laurits Sørensen som ey allene paa sin Moders, men endog paa egne Vegne var tilstæde; Item den ældste Søn Jens Sørensen Bøje, saag den anden Søn Peder Sørensen, begge af Holbæk, dernæst Søren Andersen og Oluf Madsen af Kahre, som har to af Døtrene tilægte, Anne og Maren Sørensdatter, jo og var tilstæde Espen Jensen som paa den yngste Datters Vegne Kirsten Sørensdatter var tilstæde, i henseende hand med hende hafde holdt Trolovelse og gaarden igien efter den sal. Mand hafde fæstet, og som Erik Frisenberg fornemmer at alle Arvingerne i forskrevne Henseende ere myndige og nu her nærværende, saa fandt Frisenberg fornøden at tilspørge dem samtlige, hvorledes der med Boen skulde handles, eftersom de bedst var videndes dens Tilstand, jo og hvad enhver af boen af de 4de som allerede var gift hafde bekommet, jo og hvad Boen videre kunde taale; vel tilstod Frisenberg at den sal. Mand var intet skyldig til sin Hosbonde, men derimod forefinder han den efterladte Gaards Bygning i slet Tilstand, saa hand fandt det for bedste om Espen Jensen, som gaarden har fæstet, kunde overtales til at antage dend til Fyldest, uden nogen derpaa Syns tagelse, og derimod beholder boen og besætningen som den findes, undertagen hvad som kunde med samtlige deres Villie blive aflagt til Enken, ey allene af Boeskabet, men endog hvad Espen Jensen med Enken kunde blive accorderet, hvad hun aarlig til Underholdning skulle have at leve af, saafremt hun ikke i boen ville forblive, begiærede udi saa Maader deris samtlige Svar, dertil svarede Søren Andersen og Oluf Madsen af Kahre paa deres Hustruers Vegne, saag Jens Sørensen Bøye paa egne Vegne, at de vare velfornøjede paa deres parter med hvis de forhen af Boen hafde bekommet paa de Conditioner, at Enken bliver tillagt noget heraf boen. Derefter fremstod Enken at ville have en Kieddel med tilbehør, som hun foreviste vog 4 Lispund, nock hendes Stolpseng og Sengeklæder som bestaar af en Olmerdugsdyne 2 Bolster Under Do., 2 Bolster Hovedpuder et par Lagner saavel som en jernbunden Kiste, item en Ko og 4 Faar, som Espen Jensen hende aarlig skulle føde, saag aarlig 1 Td. Rug og 1 Td. Byg, saafremt hun agtet at sidde for sig selv eller nogen anden uventende Dødsfald skulle paakomme. Men forblev Enken hos de unge folk i Gaarden, da nyder hun allene i Stæden paa Kornet, Koen og Faarene,

hendes Ophold saalænge hun lever hvilket alt Espen Jensen tilstod, indgik og belovede, imod han beholder det øvrige af boen urørendes, forsaavidt fædrene og mødrene Arv vedkommer saa ingen, enten efter sal. Søren Bøje eller hans fæstemøes Moder her i boen maa have noget at for-dre eller kræve uden hvis som hende er tilskrevet, neml. Kiedel, Kiste, Seng og Sengeklæder; saa ville han være fornøjet med boen og gaardens bygning paa egne og fæstemøes vegne være fornøjet og derhos lovede, at være saaledes imod Enken, som hand for Gud og hver Mand vil være ansvarlig, derefter svarede Peder Bøj, som er den ene Søn, der endnu ikke sit svar hafde givet, at naar Espen Jensen som antager hans faders boe uden nogen anden Skifte og Deeling, ville indestaa at betale ham 5 Sldr., foruden hvis han allerede hafde faaet, var han lige saavel som de andre efter faderen fornøjet, alleneste hand ligesaavel som de andre fick sin Deel af hvis hans Moder ved sin dødelig afgang efterlod sig, vilde Espen Jensen sligt icke indgaa, fick Fri-senberg at handle med boen som hand for godt siuntis saaledes som lovligt kunde være. Dertil svarede Espen Jensen at han ingenlunde ville indestaa at betale sin Svoger Peder Bøj de paastaa-ende 5 Rdlr. saafremt hand icke ville tage de 6 Sldr. i Værdi derfor, som Peder Pedersen i Tør-slef hertil Sterfboen var skyldig, hvilket Peder Boye og var fornøjet med. Derefter fremkom den yngste Søn Laurs Sørensen bøj som foregav, at hand ingensinde før havde faaet noget heraf boen, eller siden hans fader døde, som de andre hans Søkende havde faaet, der allerede var gifte. Alligevel ville hand dog icke være genstridig, enten imod sin Svoger og Søster som har antaget hans faders Gaard, langt mindre være stridig imod sin Moder, men eftergav alle sine Prætentioner, som hand heri Stervboen kunde have at fordre, alleneste om hund efterlod sig noget af det hende tillagte var, hand da nyder sin Andeel deraf, og blev da videre Samling her i Stervboen opsat til den 18 April".

Paa nævnte Dato samledes man atter i Boet, og Skifteforvalteren tilspurgte da hver enkelt, om han eller hun var tilfreds med de tidligere indgaaede Betingelser, hvortil alle svarede bekræftende. (Holbækgaards Skifteprotokol 1710-1756, folio 218 ff)

Peder Espensen Hiorsen

56.

er født ca. 1630 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, og han døde 1696 samme sted

Han var gift med

Kirsten Rasmusdatter

57.

der døde 1716 i Hollandsbjerg og blev begravet d. 26. april, 82 aar gammel.

Peder Espensen Hiorsen ses i 1658 af svogeren Rasmus Andersen Bode, som var gift med Maren Espensdatter, at have købt et stykke jord, "Som liger imellem Christen Jensøn Morup i Hollandsbjerg och Niels Nielsen Skøtt ibidem, som løber fra gaden och gaadstenen och til den søn-dre Veye och udi brede som fra Christen Jensens Østerrad och Laderaade, som er i begi parter udi een raad - fra samme Raadhuus's tagdrøp och offuer til Niels Nielsen Skøtt i Holinsbirrig til nogen Skielstien, som stod imellem Niels Nielsen och Rasmus Andersen och siden fra Christen Jensen Morupis Isteraad och Laderaad - och ned ved hans Stald, som løber udi øster med den-nem ind och udi Vesten med den anden ende och den sønder og vester Stolpe och samme forne Stolperad, den tredie for østen inden for, som er rette skiel, och saa tuert ofuer i Vesten til samme forne Skiel, som om berørt er . . ."

I matriklen 1680 nævnes Peder Espensen Hiorsen som selvejerbonde i Hollandsbjerg, og han ejede da 2 gaarde, som stod til henholdsvis 2 tdr. 5 skpr. 1 alb. og 2 tdr. 6 skpr.

Den 27. maj 1680 ses han at have optraadt paa Rugsø herredsting paa broderen Henriks veg-

ne, og han fik da udstedt arveafkald fra dennes stedbørn paa den arv i en selvejergaard i Hollandsbjerg, som de muligvis kunne tilkomme efter deres mor Mette Nielsdatter, broderen Henriks afdøde hustru.

Den 26. juni 1684 var Peder Espensen Hiorsen atter paa Rugsø herredsting, denne gang for at udbyde et stykke toftejord til salg. Paa tinget mødte desuden Peder Nielsen Skiøt fra Eldrup, som paa sin søster Dorette Nielsdatters vegne bød paa jorden. Han fik den, og den 3. juli samme aar ses at være blevet udstedt følgende skøde:

"Rasmus Rasmussen i Ørsted, forordnet Herredsfoged i Rougsø Herred Amdi Christensen Skriver og Rasmus Nielsen ibid. Thinghører, gjøre vitterligt, at Aar efter Guds Byrd 1684 thorsdagen den 3die Juli paa forne Thing var skikket Dorett Nielsdatter af Hollandsbjerg, som begierde och fick itt fuldt Tingsvidne udi efterschrefne otte Dannemænds Nærværelse og Paahør, nemlig Rasmus Rasmussen Salling i Hollandsbjerg Søren Sørensen i Lilsjørup, Jens Nielsen i Kahre Jens Christensen i Holbæk og Jens Sørensen Haugtorn i Udbye, huilcke otte Dannemænd alle samdrægteligen saae oc hørde, at Peder Espensen Hiorsen i Hollandsbjerg fremstod for Retten oc udi loughlig Thinglyd med Mund og Haand skiøtte oc aldeles afhændte fra sig og sin Hustrue Kirsten Rasmusdatter oc deris Arfvinger til bem. Dorethe Nielsdatter af Hollandsbjerg oc hendis Arfvinger it Støcke Thoftjord, ligendis paa den nordre Side af Hollandsbjerg Gade, imellem Peder Pedersøns oc Thomas Sørensens Thofter, streckende sig udi Længden fembten faufne oc udi Breden otte faufne, ringer it Qvarter, huilcket forskrefne støcke Thoftjord bem. Dorethe Nielsdatter og hendis Arfvinger maa og skal hafue nyde, bruge og beholde for it fult Skiøde og Kiøb til euindelig Eyendom uigenkaldende til evig Thid, oc kiendtes forne Peder Espensen Hiorsen sig for sig sin Hustrue oc deris Arfvinger ey nogen videre eller ydermere Lod, Deel eller Rettighed at have til eller udi forb. Støcke Thoftjord efter denne Dag i nogen Maader medens bejaed og tilstoed derfor at hafue bekommet annammet og opbaaret rede Penge, fyllest og fuldværd til ald vilje oc nøye, saa hand tacket for goed fuldkommen oc nøyactig Betaling i alle Maader. Thi tilforpligtet forne Peder Espensen Hiorsen seg og sin Hustru og deris Arfvinger at frie hiemle oc tilstaae bem. Dorette Nielsdatter oc hendis Arfvinger forn. Støcke Thoftjord qvit oc fri for huer Mandis Tiltale i alle Maader, skeede det saa /: som dog icke formodis /: at samme Støcke Thoftjord eller noget deraf blef Dorette Nielsdatter eller hendis Arfvinger ved nogen Domb eller Rettergang afvunden formedelst Vanhiemmels Brøsts Skyld, da tilforpligtet forne Peder Espensen hiorsen sig sin Hustrue og deris Arfvinger igien at vederlægge hende og hendis Arfvinger med ligesaa meget gott oc velbeileligt Jord inden siette Ugers Dagen dernest efter skadesløs i alle Maader, og var omrørte Stykke Jord loughbuden udi trej ting førend skiøde gick efter Tingsvindis Indhold her i Dag for Retten læst og paaskrefuen og var forb. Peder Espensen Hiorsen og Dorette Nielsdatter med huerandre til Wedermaalsting der dette Skiøde blef udsted, til Witterlighed under voris Ziegnetter trøgt heneden hoes forb. Peder Espensen Hiorsens Ziegnat. Ut Supra." (Stenalt Godsarkiv, Skøder og Adkomster)

I 1688 oplyses det i matriklen, at Peder Espensen Hiorsen da var ejer af en gaard, som stod til hartkorn 4 tdr. 7 skpr. 3 fjdk. 2 alb. Det synes saaledes som om, han har slaet de 2 gaarde, som han tidligere var ejer af, sammen til 1 gaard.

Sluttelig ses Peder Espensen Hiorsen d. 7. september 1691 af svogeren Rasmus Andersen at have købt et stykke jord, "som leger nest ved och paa den vestre Side til Christen Morup i Hollandsbjerg fra Gadestienen och thill den Veig, som leger sønden ved Hollandsbjerg och dett udi sin Bredelse som det aff Arildstid verret haffuer . . ."

der var selvejergaardmand i Kare, Holbæk sogn, var gift med

Anne Jensdatter

61.

der endnu levede 1682.

Den 6. august 1674 mødte Hove Pedersen op paa Rugsø herredsting for at udstede et vinde, hvor i han "forbøed alle oc enhuer som bygger og boer i Karre Bye, under en fuld Hørringsdielle och anden Laugmaal, som der kand paafølge, icke at maa befatte sig med noget af det Grib eller fellitzjord, som findis nogetstedz paa ald Karre Mark eller der i Byen, enten at age i Gaard til Giødning eller anden Gafuen oc brugelighed at tilegne, førend hand det med dennem Samtycker eller och hand faaer sin Loed och Deel deraf til Skifte, huilcket hand ochsaa udi tuende ting nest tilforn haffuer forbudet oc tilkiendegivet."

Den 2. oktober 1679 var Hove Pedersen atter paa Rugsø herredsting, denne gang som lavværg for Kirsten Rasmusdatter, enke efter Rasmus Sørensen Havtorn i Kare, som paa tinget meddelte, at hun havde truffet aftale med forpagteren paa Demstrup og Sødriugholm Detlef Eggers om den arv, som hun kunne tilkomme efter sin afdøde broder Peder Rasmussen, der havde været forvalter og forpagter paa Demstrup.

Den 10. juni 1680 mødte synsmændene Peder Rasmussen Bang, Niels Jensen, Rasmus Andersen og Laurits Pedersen op paa Rugsø herredsting og meddelte, at de havde synet Hove Pedersens selvejergaard i Kare, som han selv tidligere havde beboet, og som han nu havde fæstet bort til Anders Lassen. Af synet fremgaar det, "at der war 7 binding staldhuus gandske brøstfeldig, som vil af nye opbygis och kand ey ferdiggjøres renger end 21 Sldr., 1 bielcke i Laderaden Sønder for (gaaet itu) 1 Mark - fattis 1 Rembstøck for 1 Mark, 1 Gauflsyld, 1 Mark, 1 Vindskeede 8 Skill., 1 stolp, 12 Skill., Taget brøstfeldig paa samme Lade for 12 Trauf Langhalm och kand icke kiøbes oc opleggis for ringer end 3 Dlr. Paa den Søndre Radhuus var 2 Rimbstøcker brecket for 2 Mark, 1 bielcke 1 Mark. Paa Føleraden var 1 Spænde i Stycker for 1 Mark, 2 Vindskeeder borte for 1 Mark, fatis 4 Trauer tag for 4 Mark. Paa Isterrallingen fattis 1 Vindskeede for 4 Mark och 8 Trau tag for 2 Dlr. Summa paa forne brøstfeld 29 Dlr., 1 Mark ..."

Aaret efter opstod der nu en strid i Kare by. Aarsagen var den, at en del af gaardmændene havde inddraget deres part af byens fællesjord, som normalt brugtes til græsning af kreaturer, men som de nu ønskede at saa til. Nogle af gaardmændene havde imidlertid været saa begærlige, at de havde taget mere, end de kunne tilkomme, muligvis her i blandt Hove Pedersen, saaledes at en af gaardmændene ganske blev snydt for sin part. I den anledning udstedte Niels Olufsen i Vejrmøllen paa husbonden fru Birthe Skeel til Holbækgaards vegne et vinde paa Rugsø herredsting, hvor i det hedder:

"Eftersom de fleste af Karre byemænd nyligen haffuer och i forrige Aaringer indtaget en part af deris byes fellitzjord udi deris fædrift, som de haffuer oc acter at føre Sæd udi, huortill Gud gifue Lycke oc fremgang, mens saasom fornemmes, at de dermed icke rettelig anfanger, idet nogle ere saa jordgierrige af dem, at de ey allene vil nøjis med den diel de selfver retteligen kan faae, mens søger og en Andens till, Som di Selfuer bemechtiger och schifter sig til efter dieris Vilie, och vil icke lade dieris jefnchristne och Naboer nyde sin Loed och rette Diel deraf, som dem efter deris fellidz Loed, Skat oc Skyld kand tilkomme, som udi anden deris Loed skiftejord findes, foraarsagis jeg underskrefne paa velbr. Hosbunds Tjænere Rasmus Troelsens vegne, som formienis af hafue part udi samme indtagne jord ofuer samtlig Karremænd saamange som har skift och plouget der udi her for Retten at besuerge fordi de imod ald Lov och Domb haffuer formeent hannem den Diel och Anpart som hand med Rette deraf kunde tilkomme hoes sine

Naboer och derudi formienes størst uskiell at were giort, gifues derfor hermed offuer forne Karremænd højeste Last ock Klage, saa oc her for Retten forbyder med loulig forbud forb. Kahremænd icke at føre nogen Sæd udi samme indtagne och nye braatte Jord, langt mindre at afhøste det, inden de den loulig haffuer deelt oc schift oc forne Rasmus Troelsen sin part derudi hoes hans Naboer bekommer, eller forne Jord at ligge til Fæegang som den tilforn giort haffuer, saafremt de ey agter at stande til Rette for huis Skade oc Omkostning forn. Rasmus Troelsen kand derfor udi geraade, at dette for Retten paa Rougsø Herredsting maa achtis lesis oc paaschriifvis, oc efter loulig Varsel til fierde ting it uvilligt tingsvinde meddelis, oc hermed befallis min Husbunds tienner Niels Ollesen i Weyrmøllen dette at fremblege och Tingsvinde derefter at begiere.

Holbeckgaard d. 22 Sept. 1681."

Den 20. december 1681 samme aar var Hove Pedersen atter paa Rugsø herredsting, hvor han udbød et stykke jord til salg, "som er indstenet og indstabet og maaler 100 jydsk Alen i Længden og 19 Alen og et Kvarter i Bredden". Samme dag ses han at have solgt dette jordstykke til Jens Andersen i Kare. Den 16. november aaret efter udstedte han og hans hustru et skøde til Niels Troelsen, tidligere ridefoged paa Visborggaard, paa et stykke jord, som laa til den gaard, de beboede, og den 16. marts 1696, da han nævnes sidste gang, beseglede han Oluf Henriksen Assens's skøde paa et hus i Hollandsbjerg.

(Rugsø Herreds Tingbog 1673-1687 og Stenalt Godsarkiv, Skøder og Adkomster)

Anders Jensen Boesøn

62.

der boede i Ørsted, døde 1711 og blev begravet fredag d. 20. marts, 76 aar gammel.

Han var gift med

Johanne Andersdatter

63.

Hun er født ca. 1642, og hun døde 1721 i Ørsted og blev begravet d. 3. september.

Den 25. januar 1683 ses Anders Jensen Boesøn at have optraadt paa Rugsø herredsting paa søsteren Kirsten Jensdatter, Rasmus Christensen Bousens enke i Ørsteds, vegne, og han optog da et vidne om skiftets afholdelse efter hendes afdøde mand og i denne forbindelse misligholdelse af det formynderskab, som hendes mands broder Peder Christensen Rousing i Bjergby havde paa taget sig for sønnen Jens Rasmussen i Ørsted. Endvidere stævnedes Anders Jensen Boesøn barnets andre farbrødre Niels Christensen Kock og Anders Christensen i Ørsted.

Den 24. februar 1687 ses Anders Jensen Boesøn at være blevet stævnet for Rugsø herredsting af Laurits Madsen i Hollandsbjerg, som han skyldte 13 rdlr. og 4 sk. samt 1 skp. sædeland, og paa skiftet efter degnekonen Sidsel Jacobsdatter i Ørsted, som afholdtes d. 4. juni 1690, oplyses det, at Anders Jensen Boesøn skyldte boet 10 rdlr. 3 mk. 3 sk.

der boede i Ørsted, er født omkring 1600, og han døde efter 1655.

Torsdag d. 29. november 1655 blev der paa Rugsø herredsting af Christen Skeel til Fussingø fremført en sag vedrørende fiskeri og engslet "imellem Midtstrøm oc Rousø lande", hvorom der mellem Estrup og Rugsø herreders bønder da i mere end 30 aar havde været ført en trætte. I den anledning blev 8 af herredets ældste og mest ansete mænd udtaget til at afgive vidne om, hvem der i deres levetid havde kunnet gøre hævde paa nævnte fiskeri og engslet. Bl. a. vidnede Christen Jensen Morup fra Hollandsbjerg, at han mindedes "udi 34 Aar at førend han engang naaede at fiske i nævnte Strøm ville de have voldsvoeret ham til Estrup Birketing og da havde hans Husbond ham i Forsvar og hjemlede ham samme Fiskeri og fik skriftlig Seddel herpaa af Fuldmægtigen Rasmus Nielsen, hvilken og blev læst paa Estrup Birketing. Han vidnede ydermere, at umiddelbart før hans Husbond sal. Eske Brock døde, da var han sendt t. Aarhus efter Christen Ibsen, som da af sal. Albert Skeel var antaget til at føre den Proces om det Engslet och fischeri i gudom fiske (Gudenaen) och hans Husbonder baade sal. Hr. Albrecht skiel och Christen Skiel haffuer giffuet hannem forloff att bruge fischeri i gudom fiske, huorfor hand hafuer tit og ofte brugt Voed oc fischeri baade med Rasmus Giessing i Ørsted och Niels Nielsen fisker i Hollindsbierrig udi forne Vand". Desuden vidnede Peder Jensen fra Ørsted, at han kunne huske 25 aar tilbage i tiden, og at der i al den tid havde været trætte, klammeri og slagsmaal om fiskeriet i Gudenaen. Dagen efter ses iøvrigt paa Hevringsholms birketing at være blevet udstedt et vidne om hævde paa fiskeriet i Gudom fjord, og her vidnede Rasmus Jensen Nerager i Tørslev, at han kunne huske 30 aar tilbage i tiden.

Jens Pedersen Bøye

108.

nævnes i matriklen for 1688 som beboer af gaard nr. 11 i Holbæk sammen med Søren Nielsen Bøye.

Espen Nielsen

112.

der boede i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, var d. 23. maj 1615 paa Rugsø herredsting som en af de 8 dannemænd, der vidnede for Jens Sørensen. Den 26. oktober 1626 optraadte han desuden i et tingsvidne vedrørende syn afholdt over "Hierbecks Vase".

Espen Nielsen havde i hvert fald følgende børn: Mads Espensen i Hollandsbjerg, der levede i 1680, Peder Espensen Degn i Hollandsbjerg, som var gift med Kirsten Madsdatter, Peder Espensen Hiorsen i Hollandsbjerg, Henrik Espensen i Hollandsbjerg, Maren Espensdatter, som var gift med Rasmus Andersen i Bode, og endnu en datter, hvis navn ikke kendes, men som var gift med Rasmus Sørensen Haugtorn i Hollandsbjerg.

Espen Nielsens herkomst kendes ikke, men han har givetvis været beslægtet med den Espen Pedersen i Hollandsbjerg, der nævnes 1515 i et tingsvidne, samt den Esbern Jensen i Hollandsbjerg, som var foged paa Rugsø herredsting, og som nævnes 1534.

Jens Andersen

122.

er født omkring 1605, antagelig i Ørsted som søn af herredsfoged Anders Christensen.

Den 27. september 1660 ses han at have optraadt som sættemdommer paa Rugsø herredsting, og den 25. januar 1662 nævnes han som fæster af en gaard i Kare, Holbæk sogn, som Jørgen Lyk-

ke til Søgaard da skødede til Niels Christensen i Ørsted. I aarlig landgilde skulle Jens Andersen , betale 8 groter leding, 8 hestes gæsteri, 5 skpr. havre og 13 skilling 1 album leding samt i gam- melskat give 2 pund og 5 mark smør, 1 stob honning samt 10 skilling arbejdspenge. Gæsteri be- stod oprindelig i pligten til at modtage herremændens folk og heste i indkvartering, men afløstes efterhaanden af en aarlig afgift.

Den 2. juni 1670 blev den gaard, som Jens Andersen havde været fæster af, af Niels Chris- tensen skødet til Jens Andersens datter og hendes mand Hove Pedersen, men d. 3. april 1684 ses dette ægtepar at have videresolgt gaarden til velbyrdige hr. Christen Seefeld.

Anetavle

for

Jacob Rasmussen Skrivers

hustru

Else Kirstine Jensdatter

464.
Anders
Christensen
f. ca. 1545
d. efter 1600

232.
Christen
Andersen
f. ca. 1586

233.
Anne
Rasmusdatter

90.
Jens
Andersen
f. ca. 1605

92.
Anders
Jensen
d. før 1686

93.
Margrethe
Rasmusdatter
d. 1701

96.
Espen
Nielsen

116.
Jens
Christensen
Kock
f. ca. 1619
d. 1693

117.
Karen
N.N.
d. 1702

44.
Hove
Pedersen

45.
Anne
Jensdatter
levede 1682

46.
Rasmus
Rasmussen
Skifter
f. ca. 1649
d. 1711

47.
Kirsten
Andersdatter
d. 1742

48.
Peder
Espensen
Hiorsen
f. ca. 1630
d. 1696

49.
Kirsten
Rasmusdatter
f. ca. 1634
d. 1716

52.
Hove
Pedersen

53.
Anne
Jensdatter
levede 1682

54.
Anders
Jensen
Boeson
d. 1711

55.
Johanne
Andersdatter
f. ca. 1642
d. 1721

56.
Jens
Maarup
f. ca. 1660
d. 1733

58.
Anders
Jensen
Kock
f. ca. 1654

20.
Jens
Nielsen
f. ca. 1671
d. 1746

21.
Dorthe
Jensdatter
f. ca. 1687
d. 1758

22.
Jens Hovisen
f. 1676
d. 1728

23.
Margrete
Rasmusdatter
Skifter
f. ca. 1685

24.
Espen
Pedersen
Hiorsen
f. ca. 1664
d. 1738

25.
Kirsten
Rasmusdatter
f. 1683
d. 1761

26.
Peder
Hovesen
f. ca. 1670
d. 1753

27.
Anne
Andersdatter
f. 1687
d. 1766

28.
Rasmus
Jensen
Maarup
f. ca. 1687
d. 1767

29.
Karen
Andersdatter
Kock
f. 1695
d. 1755

30.
Anders
Jensen
Smed
f. ca. 1691
d. 1767

31.
Birgitte
Pedersdatter
f. ca. 1684
d. 1734

8.
Peder Esbensen
f. ca. 1702
d. 1760

9.
Maren Rasmusdatter
f. ca. 1703
d. 1767

10.
Jens Jensen
f. ca. 1719

11.
Anne Jensdatter
f. 1724
d. 1788

12.
Jens Esbensen
f. 1725
d. 1766

13.
Kirsten Pedersdatter
f. 1723
d. 1766

14.
Peder Rasmussen Maarup
f. 1726
d. 1784

15.
Karen Andersdatter
f. 1725
d. 1779

4.
Jens Pedersen Espensen
f. 1745
d. 1818

5.
Margrete
Jensdatter
f. 1750
d. 1818

6.
Espen Jensen Bay
f. 1757
d. 1830

7.
Else Kirstine Pedersdatter
f. 1763

2.
Jens Jensen Espensen
f. 1790
d. 1873

3.
Else Kirstine Espensdatter
f. 1795
d. 1831

Jens Jensen Espensen

2.

er født 1790 i Ørsted, og han døde d. 9. december 1873 samme sted.

Han blev døbt d. 9. maj 1790 sammen med tvillingesøsteren Ane Kirstine; Peder Sallings steddatter Maren Rasmusdatter fra Hollandsbjerg bar ham, mens Ane Kirstine blev baaret af Rasmus Pedersens datter Maren fra Hollandsbjerg, og faddere var Espen Pedersen, Peder Rasmussen fra Hollandsbjerg og Jens Jensen fra Hevring samt Rasmus Maarup, Niels Smed, Michel Glavind, Peder Røjgaards hustru og Jens Glavinds hustru, alle fra Ørsted.

Jens Jensen Espensen blev gift d. 25. oktober 1817 i Ørsted med

Else Kirstine Espensdatter

3.

Hun er født d. 22. marts 1795 i Ørsted, og hun døde d. 1. marts 1831 samme sted.

Hendes daab fandt sted d. 6. april 1795; Søren Grands hustru fra Ingerslev bar hende, og faddere var Søren Grand, Peder Hovesen fra St. Sjørup, Jens Espensen fra Ørsted og Jens Boesen fra Kare.

Jens Jensen Espensen overtog i 1816 fødegaarden i Ørsted, som stod til hartkorn 6 tdr. 7 skpr. 1 fjdk. 1½ alb., og som faderen indtil da havde været ejer af.

Jens Pedersen Espensen

4.

er født 1745 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, og han døde d. 28. marts 1818 i Ørsted.

Han blev døbt d. 29. september 1745; Laurs Persen Marcussens hustru fra Hollandsbjerg bar ham, og faddere var Jens Marcussen fra Ørsted samt Peder Giessing, Chr. Sørensen Flogstrup, Morten Laursens datter Maren og Anders Nielsen Bangs hustru, alle fra Hollandsbjerg.

Jens Pedersen Espensen blev trolovet d. 14. maj 1782 og senere gift med

Margrete Jensdatter

5.

Ved trolovelsen oplyses det, at Jens Pedersen Espensen da var enkemand.

Margrete Jensdatter er født 1750 i Ingerslev, Holbæk sogn, og hun døde d. 9. oktober 1818 i Ørsted.

Hun blev døbt d. 13. september 1750; Rasmus Skifters datter Maren bar hende, og faddere var Jens Christensen fra Tørslev samt Christian Møller, Laurits Nielsen og Søren Jørgensens hustru, alle fra Ingerslev.

Jens Pedersen Espensen var fæster af en gaard i Ørsted, der stod til hartkorn 6 tdr. 7 skpr. 1 fjdk. 1½ alb., og som tilhørte baronen paa Frisenvold. Den 25. juli 1795 blev gaarden imidlertid udbudt til salg paa en offentlig auktion, og her lykkedes det Jens Pedersen Espensen at købe gaarden til selveje formedelst 1015 rdlr. Aaret efter havde han faaet udredt pengene, hvorfor der udstedtes følgende skøde til ham:

"Gjør vitterligt at Anno 1795 den 25de Juli blev efter foregaaende Bekjendtgjørelse ifølge Hr. Forvalter Friis paa Frisenvold hans Requisition paa S. F. G. Baron von Hardenberg, Stamherre til Frisenvold, Caløe, Brusgaard etc. Gaarde hans vegne foretagen offentlig Auction over en højbem. Hr. Baronens tilhørende og i Ørsted Bye i Rougsø Herred, Randers Amt, beliggende Bondeggaard af Hartkorn 6 Tdr. 7 Skpr. 1 Fjdkr. 1½ Alb., hvilken Gaard med Hartkorn og Bygninger samt den dertil hørende Besætning efter adskillige Bud og Overbud af de tilstædeværende endelig blev tilslagen Beboeren Jens Pedersen som højstbydende for den Summa 1015 Rdlr., og da dette Bud er bleven approberet af Baron v. Hardenberg og Kiøberen Jens Pedersen med Hr. Forvalter Friis's foreviste Qvittering har godtgiørt at Kiøbesummen med halv Aars Renter ifølge Auctionsconditionerne nu er bleven betalt udi dette Aars Snapsting, Saa er det jeg paa Embeds Vegne i Kraft af den om Auctionsvæsenet i Danmark udgangne allernaadigste Forordning af 19/12 1793 hermed sælger skiøder og aldeles afhænder fra Hr. Baron v. Hardenberg og Arvinger til Jens Pedersen og Arvinger hans i Ørsted by, Rovsø Herred, Randers Amt, hidtil beboede Gaard med tilliggende 6 Tdr. 7 Skpr. 1 Fjerdingskar een og en halv Album Ager og Engs Hartkorn med alle de til bem. Gaard og Hartkorn henhørende Herligheder og Rettigheder, som Hr. Baron v. Hardenberg og forrige Eyere den eyet og havt haver og Jens Pedersen og følgende Eyere af Gaarden efter Loven og Anordningerne med Rette kan tilkomme, da højstbem. Hr. Baronens Arvinger forbinder at erstatte ald formedelst dette Kiøb indtræffende med Hiemmel, dets Bekræftelse under min Haand og Segl.

Randers den 24de Juni 1796

S. A. Stadfeldt."

(Rugsø m. fl. Herreders Skøde- og Panteprotokol 1791-1803, folio 175)

Jens Pedersen Espensen drev nu gaarden i Ørsted indtil d. 5. august 1816, da han afstod den til sønnen Jens, som i stedet for kontant betaling forpligtede sig til til hver af sine søskende, Rasmus, Peder og Ane Kirstine, at udrede 1 hest, 1 ko, 2 faar, 1 seng med dertil hørende sengeklæder, 1 skab og 1 kiste. Desuden skulle han, naar den tid kom, og saafremt hans søster forlangte det, lade afholde hendes bryllup og betale alle udgifterne i forbindelse hermed. Endelig

forpligtede han sig til, saalænge hans forældre blev boende i gaarden, at give dem frit ophold og aftægt. Ønskede de imidlertid imod forventning at henleve deres alderdom andet steds, skulde han aarligt levere dem 2 tdr. rug, 2 tdr. byg, 1 lispund fed flæsk, 2 fede gæs, 1 skp. byg-gryn eller boghvedegryn og 10 læs gode tørv. Hvis forældrene krævede det, skulde han endvidere lade opføre og indrette en passende aftægtsbolig paa gaardens grund samt overlade dem en god malkeko og 2 faar, som frit skulde græsses og fodres som gaardens øvrige kreaturer. Samtlige ydelser til søskende og forældre vurderedes til ialt 1200 rdlr. (Rugsø m. fl. Herreders Skøde- og Panteprotokol 1816-1818, folio 135 ff)

Espen Jensen Bay

6.

der var gaardmand i Ørsted, er født 1757 i Ørsted, og han døde d. 16. august 1830 samme sted.

Han blev døbt d. 24. april 1757, og gudmoder var jomfru Axilia Frisenberg.

Espen Jensen Bay blev trolovet første gang d. 21. maj 1780 og gift d. 29. september samme aar med enken Mette Pedersdatter, der dog døde kort efter, hvorpaa Espen Jensen Bay trolovede sig anden gang d. 13. juni 1786 og viedes d. 4. juli samme aar i Ørsted kirke med

Else Kirstine Pedersdatter

7.

der er født 1763 i Ørsted.

Hendes daab fandt sted d. 6. februar 1763; jomfru Udbye bar hende, og faddere var Jens Morup fra Hevring, Jens Espensen, Peder Bays hustru, Jens Marcussen og Jens Hørning fra Ørsted.

Peder Esbernsen

8.

der boede i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, er født ca. 1702, hvor vides ikke, og han døde 1760 og blev begravet d. 9. marts.

Han blev trolovet d. 9. oktober 1732 og gift d. 16. november samme aar i Ørsted med

Maren Rasmusdatter

9.

Hun er født ca. 1703, og hun døde 1767 paa Ørsted hospital og blev begravet d. 22. januar.

Det har ikke været muligt at fastslaa, hvem Peder Esbernsen var søn af, men det er sandsynligt, at han stammer fra Esbern Bang i Hollandsbjerg, mod hvem der d. 3. april 1538 paa kongens retterting i Odense blev udtaget stævning, samt fra den Esbern Bang, der d. 9. marts 1467 optraadte som en af 24 gamle dannemænd paa Rugsø herredsting.

Maren Rasmusdatter synes ifølge fadderlisterne at være datter af Rasmus Andersen Bender i Hevring, hvis enke Ane Pedersdatter blev begravet d. 18. september 1746, 66 aar gammel.

Jens Jensen

10.

der boede i Ingerslev, Holbæk sogn, er født ca. 1719, og han døde før sin hustru, men er for-gæves søgt i kirkebøgerne.

Han blev trolovet d. 10. september 1749 og senere gift med

Anne Jensdatter

11.

der ved trolovelsen tjente hos Rasmus Skifter i Ingerslev.

Hun er født 1724 i Ørsted, og hun døde 1788 eller 1789 i Ingerslev og blev begravet d. 4. januar.

Hun blev døbt d. 9. april 1724; Anders Skifters hustru ved Strandkærholm bar hende, og faddere var Peder Hovesen fra Ørsted, Rasmus Skifter fra Ingerslev, Jens Andersens datter Margrete fra Bode og Thomas Ladefogeds hustru fra St. Sjørup.

Jens Esbernsen

12.

er født 1725 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, og han døde 1766 i Ørsted og blev begravet d. 13. april.

Hans daab fandt sted d. 22. juli 1725; Christen Gissels hustru fra Hollandsbjerg bar ham, og faddere var Jens Boesen og Søren Marcussen fra Bode samt Jens Nielsens og Anders Poulsens hustruer fra Hollandsbjerg.

Jens Esbernsen blev trolovet d. 23. april 1751 og derpaa gift med

Kirsten Pedersdatter

13.

Hun er født 1723 i Ørsted, og hun døde 1766 samme sted og blev begravet d. 16. marts.

Hun blev døbt d. 17. oktober 1723; Thomas Ladefogeds hustru fra St. Sjørup bar hende, og faddere var Jens Hovitsen, Niels Hansens søn Rasmus fra Ørsted og Søren Møllers ældste datter fra St. Sjørup.

Jens Esbernsen var fæster af en gaard i Ørsted, der stod til hartkorn 6 tdr. 7 skpr. 1 fjdk. 1½ alb., og hvis bygninger bestod af et tolvfags stuehus med loft, en nifags stald med en port i, en tyvefags lade og et tolvfags fæhus.

Som det fremgaar af ovenstaaende døde Jens Esbernsen og Kirsten Pedersdatter begge i en ung alder og omtrent samtidig, antagelig paa grund af smitsom sygdom. Efter deres død blev

der d. 6. maj 1766 afholdt skifte mellem børnene Peder, 12 aar, Espen, 8 aar, Niels, 2 aar, Kirsten, 14 aar, og Anne Marie, 5 aar gammel. Som formynder for børnene blev antaget farbroderen Rasmus Esbernsen fra Hollandsbjerg samt Peder Nielsen Bay fra Ørsted. Af dette skifte fremgaar det, at det efterladte bo bl. a. indeholdt følgende effekter: 1 fyrretræsbænk, 1 egetræsbord med aaben fod, 1 brunmalet egetræsskab, 1 stueur med federal, 1 jernbilæggekakkelovn, 16 hollandske stentallerkner, 2 salmebøger, det nye testamente, en bog med titlen "Den bedendes Klæde", 1 egetræsvugge, 1 træstol, 15 skilderier og 10 tdr. mjød samt 1 egetræskiste, som indeholdt Kirsten Pedersdatters gangklæder, nemlig: "1 sort Fløjels Fruentimmerhue med Sølvgalloner, 1 fløjels Capereulet, 1 grøn og hvid Damaskes Hue, 1 sort Tafetes Do, et halv hvid Søms Tørklæde, 1 Hørgarns Tørklæde, 1 Kramlærredes Forklæde, et Kartuns eller Violet Do, 1 sort Taftes Modest, 6 Stkr. Kramlærreds Hatte m. Kniplinger, 1 par Kramlærreds Manchetter, en Kartuns Kaabe med rødt Rye Underfoer, 1 Sirtes Skørt, 1 Do Trøje, 1 hvid Cannefasses Trøje, 1 blaaf og hvidt hjemmegjort Livstk., 1 rød Ryes Kjortel, 1 sort Vadmels Do., samt 3 Stoffes Trøjer. Af Jens Esbernsens klæder kan nævnes: 1 hvid Klædes Kjortel, 1 hvid Vadmels Vest med Kamelhaarsknapper, 1 brun Vadmels Vest med Metalknapper, 1 par Skindbukser med 8 Sølvknapper, 1 blaaf Klædes Vest med 2 Dusin Sølvknapper, 1 par sorte Skindbukser og 2 Hatte. Mens selve gaardens Indbo synes noget fattigt, er der til gengæld en efter den tids forhold ret velforsynet garderobe. Gaardens besætning, som var af en ret anselig størrelse, bestod af 12 heste, 5 køer, 2 kvier, 1 stud, 5 kalve, 19 faar med 14 lam, 1 vædder, 1 bede, 8 svin, 4 gæs og 1 gase.

Den ene af børnenes formyndere, Peder Nielsen Bay, oplyste nu paa skiftet, at afdøde havde penge tilgode for 16 tdr. byg, som var blevet leveret til købmandskarl Peder Christensen Møller i Randers, og som i alt kostede 34 rdlr. 4 mk. Endvidere oplyste samme, at boet havde forskellige smaabeløb tilgode hos folk i Ørsted by. Efter at alt dette var blevet gjort op og lagt sammen med vurderingen af boets effekter, naaede man frem til en formue paa i alt 476 rdlr. 5 mk. 12 sk.

Nu gik man imidlertid i gang med at bese selve gaarden, som ikke helt var i den tilstand, man kunne ønske. Til reparation af stuehuset krævedes 16 rdlr., stalden havde mangler for et beløb af 18 rdlr., ladehuset skulle udbedres for 13 rdlr. 2 mk., og endelig trængte fæhuset til at blive repareret for 10 rdlr. Desuden manglede gaarden til udsæd 11 tdr. byg sat til 23 rdlr. 5 mk. samt 12 skpr. boghvede sat til 2 rdlr. "Til Husholdningen bliver og at anføre hvad som behøves, indtil Gud giver dend Sæd, som er lagt indauflet", nemlig 8 tdr. rug til 32 rdlr. og 8 tdr. byg til 17 rdlr. 2 mk. Folkelønningerne manglede at blive betalt fra paaske til mikkelsdag 1766, nemlig til en karl 5 rdlr. 2 mk., til en pige 3 rdlr. 2 mk. og til en høstpige 2 rdlr. 1 mk. 8 sk. samt til Niels Glavind, "som har været her i Gaarden, siden de sal. afdøde blev syge og sengeliggende, og bliver indtil Byggen vorder saaed, er accorderet for sin Tjeneste 1 Rdlr. og 2 Mk." Samtlige boets udgifter beløb sig herefter til 327 rdlr. 5 mk. 8 sk., og man enedes nu om at opsætte den videre forhandling om de tiloverblevne midlers fordeling og om overtagelsen af gaardens videre drift og fæstemaal.

Den 30. maj samme aar samledes alle atter, og børnenes 2 værger fremstod nu og begærede det endelige skifte yderligere udsat "af Aarsag, at der ey i Dag kunde giøres endelig Slutning og Aftale med den Karl, som de havde Tanker om at vilde indtræde heri Gaarden til at ægte dend ældste Datter (den stakkels pige var da kun 14 aar gammel) samt underholde de øvrige umyndige Børn". Udsættelsen blev bevilget, og paa næste skiftesamling, som fandt sted d. 8. oktober samme aar, besluttedes det at dele de tiloversblevne arvemidler, nemlig 154 rdlr. 4

sk., imellem børnene, saaledes at pengene indtil videre dog blev indsat i godsets kasse. Herimod indvendte børnenes 2 formyndere: "at de seer, at det vilde blive til skade for dend Beboer, som indtræder i Gaarden, nemlig Niels Knudsen fra Wiffild, der i Dag paa nærmere høje Herskabets approbation er accorderet Gaarden til fæste paa den maade, at han ægter dend ældste Datter Kirsten Jensdatter, som nu er 14 Aar, naar hun kommer til dend Alder, at hun sig udi Ægteskab kand indlade, dog at Tiiden ey længere udsættes end i højeste tre Aar fra Dato at regne, saa og underholder de øvrige Børn her paa Stedet med nødtørstig Klæde og Føde samt Skolegang og andet indtil de selv Brødet kan (tjene)". Efter yderligere forhandlinger mellem skifteforvalteren og børnenes formyndere besluttedes det, at karlen Niels Knudsen skulle betales 50 rdlr. i indfæstning af gaarden, imod at børnenes arvemidler blev staaende i boet indtil nytaar 1767 under formyndernes kaution, hvorefter pengene skulle indbetales til herskabet kasse og først udbetales børnene, naar de naaede deres myndigheds alder. Skifteretten og formynderne havde saaledes nu sørget for de forældreløse børn, omend det var noget af en studehandel, de havde lavet med datteren Kirsten, som altsaa var tvunget til inden 3 aar at gifte sig med den nye fæster paa gaarden. (Brusgaards skifteprotokol 1726-1773, folio 162 ff)

Peder Rasmussen Maarup

14.

er født 1726 i Hevring, Ørsted sogn, og han døde 1784 samme sted og blev begravet d. 2. maj.

Han blev døbt d. 20. oktober 1726; husholdersken fra Hevringholm, Else Jacobsdatter, bar ham, og fadder var ladefogden Peder Maarup paa Hevringholm.

Peder Rasmussen Maarup blev trolovet d. 23. oktober 1753 og senere gift med

Karen Andersdatter

15.

der da var enke efter Peder Michelsen i Ørsted.

Hun er født 1725 i Hevring, og hun døde 1779 samme sted og blev begravet d. 26. september.

Hendes daab fandt sted d. 8. juli 1725; Niels Smeds hustru fra Ørsted bar hende, og faddere var Rasmus Bruun, Anders Grand og Rasmus Bangs datter Karen, alle fra Hevring, samt Nicolai Rotgieters hustru fra Ørsted.

Peder Rasmussen Maarup var fæster af en større gaard i Hevring, der stod til hartkorn 8 tdr. 6 skpr. 1 fjdk. Efter hans død blev der afholdt skifte mellem børnene Peder, 28 aar, Rasmus, 25 aar, og Else Kirstine, 21 aar gammel. Af boets effekter kan nævnes: I den øverste stue: 1 rundt egetræsbord paa aaben fod, 1 malet egetræskiste med laas og beslag, 1 egetræs himmelseng med 4 blaa og hvidstribede omhæng samt 1 kappe, 1 jernbilæggerkakkelovn, 3 træspindestole med "syrræsæder" og 1 hjørnehængeskab, som bl. a. indeholdt bogen "Brockmanns Huspostil". I dagligstuen stod 1 jernbilæggerkakkelovn samt 1 standur, og i bryggerstuen var bl. a. 1 kobberbryggerkedel paa 100 liter, 1 jernispunds vægt og 1 haandkværn. Gaardens besætning bestod af 10 heste, 5 køer, 4 kvier, 1 stud, 2 kalve, 20 faar, 1 vædder og 1 hvid so. Boets samlede værdi opgjordes til i alt 213 rdlr. 3 mk. 13 sk. Imidlertid krævede husbonden til supplering af besætning og redskaber et beløb paa 96 rdlr., og dette sammenlagt med en del andre udgifter blev i alt 168 rdlr. 3 mk., hvorefter der til deling børnene imellem blev 45 rdlr. 13 sk. (Estruplund Skifteprotokol 1712-1789, folio 235)

Jens Nielsen

20.

er født ca. 1671, og han døde 1746 i Ingerslev og blev begravet d. 31. maj.

Han var gift med

Dorthe Jensdatter

21.

Hun er født ca. 1687, og hun døde 1758 i Ingerslev og blev begravet d. 22. februar.

Den 10. april 1723 solgte Laurits Eriksens enke Anne Eskildsdatter herregaarden Estruplund med tilhørende bøndergods til kaptajn Kaalund. I det i den anledning udstedte skøde ses Jens Nielsen opført som fæster af en gaard i Ingerslev, som stod til hartkorn 7 tdr. 1 skp. 3 fjdkr. 2 alb., og som hørte under Estruplund. I aarlig landgilde skulle han yde 1 ørtug rug, 1½ ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 otting og 6 mark smør, ½ brændsvin (et svin, som skulle paa olden i skoven, og som derfor mærkedes med et varmt stempel), ½ lam, 1 gaas, 2 høns, 20 æg og 6 skpr. malt gæsteri. Gæsteri bestod oprindeligt i pligten til at modtage husbondens folk og heste i indkvartering men afløstes efterhaanden af en aarlig afgift.

Jens Hovisen

22.

er født 1676 i Kare, Holbæk sogn, og han døde 1728 i Ørsted og blev begravet d. 6. oktober.

Han var gift første gang med Anne Sørensdatter, enke efter Anders Christensen i Ørsted, og efter hendes død blev han trolovet anden gang d. 1. juli 1722 og derpaa gift med

Margrete Rasmusdatter Skifter

23.

der er født ca. 1685 i Ingerslev, Holbæk sogn.

Jens Hovisen ses i et skøde paa noget af Estruplund gods, dateret 1723, opført som fæster af en gaard i Ørsted, der stod til hartkorn 8 tdr. 6 skpr. 1 fjdk. 2½ alb., og hvoraf han aarlig skulle svare 16 rdlr. i stedet for at yde hoveri. Det fremgaar iøvrigt heraf, at han ved sit første ægteskabs indgaaelse kom i besiddelse af bondeskylden af gaarden. Denne bondeskyld solgte han imidlertid atter d. 1. oktober 1708 til herremanden paa Estruplund, Laurits Eriksen.

Den 7. oktober 1728 blev der afholdt skifte efter Jens Hovisen mellem enken og børnene Anne, Maren og Kirsten. Af boets værdier kan nævnes: 1 egetræsbord, 2 egetræsbænke, 2 egetræs stole, 1 jernkakkelovn, 1 skab med laas og nøgle, 1 fyrretræsbord med 4 rækker og skuffer under, 1 egetræskiste med jernbeslag, 1 egetræsseng med drejede stolper og 1 fyrretræsskab med 3 døre samt laas og nøgler. I staldene stod 6 køer, 4 kvier, 5 stude, 2 brune hopper med 1 føl, 1 rødblisset hoppe med 1 føl, 1 sortblisset hoppe, 1 gammel sort hest, 1 sort hoppe med 1 føl, 1 sort mærplag, 18 gamle faar, 3 store svin, 7 grise og 4 gamle gæs. Boets samlede værdier opgjordes til i alt 270 rdlr. 1 mk. 8 sk. (Estruplund Skifteprotokol 1712-1789, folio 38 ff)

Espen Pedersen Hiorsen

24.

er født ca. 1664 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, og han døde 1738 samme sted og blev begravet d. 27. april.

Han var gift første gang med Bodil Madsdatter, der døde 1705 og blev begravet d. 17. oktober, 32 aar og 8 maaneder gammel, hvorefter Espen Pedersen Hiorsen giftede sig anden gang d. 15. maj 1706 i Ørsted med

Hun er født 1683, antagelig i Hollandsbjerg som datter af Rasmus Rasmussen Salling, og hun døde 1761 i Hollandsbjerg og blev begravet d. 5. juli.

Espen Pedersen Hiorsen var fæster af en gaard i Hollandsbjerg. Efter hans død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene Peder, 31 aar, ladefoged paa Krabbesholm, Rasmus, 30 aar, hjemmевærende, Jens, 14 aar, ligeledes hjemmевærende, Maren, gift med podemes-ter Mads Christensen paa Gjerdrup, og Bodil, 21 aar gammel. Enken antog som lavværge Pe-der Nielsen fra Hollandsbjerg, mens den næstældste søn, Rasmus, var formynder for de 2 yng-
ste børn.

Af boets værdier kan nævnes: 1 gammelt langt egetræsbord med lukket fod, 1 gammel fyr-
retræsbænk, 1 jernbilæggekakkelovn med jernfod, 1 gammel egekandebænk med 3 laager, 1
gammel esketræsstol med halmsæde, 2 smaa studsglas, 2 glasflasker, 1 lille blaaf krus med
tinlaag, 1 større krus, 1 lille peberkværn, 1 lille spejl, 1 gammel spinderok, 1 gammelt ege-
træssengested med himmel og omhæng, 1 blaastribet sengedækken, 1 gammel blaastribet bol-
steroverdyne, 1 par gamle blaargarnslagner, 1 lang blaastribet bolsterhoveddyne og 1 gammel
blaastribet bolstersunderdyne. Desuden 1 egetræssengested med omhæng og dertil hørende sen-
getøj, 1 lille madkurv, 1 flødebøtte, 6 malede og 7 umalede trætallerkner, 6 lerkar, 4 stenfade,
1 langt egetræsbord, 1 egetræsbænk, 1 stor gammel egetræskiste med jernbaand, 1 gammelt
egetræsskrin, 2 blaa rejsehynder, 1 gammelt mangelbrædt og den afdødes gangklæder, som i-
midlertid ikke blev registreret, da der kun var meget faa, og "den sal. Mand i langsommelig
Tid havde været svag og sengeliggende", saaledes at det meste af hans klæder var blevet for-
æret børnene. Gaardens besætning bestod af 12 heste, 2 føl, 8 gamle faar med lam, 2 væddere,
5 polte, 3 gæs og 1 gase. Boets samlede værdi opgjordes til i alt 147 rdlr. 1 mk. Nu krævede
imidlertid herremanden, som ejede gaarden, der stod til 4 tdr. 2 skpr. 1 fjdk., en del penge
til reparation af gaarden og supplerings af besætning og redskaber, nemlig 42 rdlr. til 4 heste,
8 rdlr. til en vogn med tilbehør, 2 rdlr. 4 mk. til en plov med tilbehør og 3 mk. til en harve.
Endvidere skyldte afdøde ladefogden Morten Andersen paa Estrup 5 rdlr. 3 mk. 8 sk., og naar
disse beløb blev sammenlagt med skiftets omkostninger samt med de udgifter, der havde været
i forbindelse med afdødes begravelse, blev der i alt en udgiftspost paa 114 rdlr. 4 mk., hvor-
efter enken og børnene kunne dele de resterende 32 rdlr. 3 mk. (Gl. Estrup Skifteprotokol 1739-
1753, folio 27 ff)

Peder Hovesen

26.

der boede i Ørsted, er født ca. 1670 i Kare, Holbæk sogn, og han døde 1753 i Ørsted og blev
begravet d. 17. juni.

Han blev trolovet d. 17. januar 1710 og gift d. 22. april samme aar i Ørsted med

Anne Andersdatter

27.

Hun er født 1687 i Ørsted, og hun døde 1766 samme sted og blev begravet d. 13. april.

Hun blev døbt d. 29. marts 1687; Jacob Skomagere Margrete bar hende, og faddere var
Laurits Rasmussen Palsøn, Jens Palsøn, Laurits Stebsøn, Nielsen Jensen, der tjente hos An-
ders Bousen, Kirsten Boesdatter og Søren Backens.

Rasmus Jensen Maarup

28.

der var fæstegaardmand i Hevring, Ørsted sogn, er født ca. 1687 i Ørsted, og han døde 1767 i Hevring og blev begravet d. 25. oktober.

Han blev trolovet d. 28. oktober 1716 og gift d. 14. februar 1717 i Ørsted med

Karen Andersdatter Kock

29.

Ved trolovelsen ses i kirkebogen indført følgende: "Kiendes vi underskrefne Rasmus Nielsen af Tørslef og Rasmus Jensen Bang af Hevring at saasom Rasmus Jensen paa Estruplund tienende og Karen Andersdatter, fød i Hevring agter at begive sig i Ægteskab med hverandre, da anlover vi tvende underskrefne Mænd for os og voris Arfinger under Gods og Æris fortabelse at holde Mag. Christen Sejersens, Sognepræst for Ørsted og Estruplund Menigheder for samme Trolovelsesforretning skadesløs og fri for alles Tiltale udi alle optænkelige Maader, til Stadfæstelse haver vi begge voris Hænder underskrevet. Ørsted d. 28. Oktbr. 1716.

Rasmus Jensen

Rasmus Nielsen Tørslef."

Karen Andersdatter Kock er født 1695 i Hevring, og hun døde 1755 samme sted og blev begravet d. 21. september.

Hun blev døbt d. 17. marts 1695; Jens Kocks Gertrud fra Hollandsbjerg bar hende, og fadere var Anders Christensen og Simon Pedersen fra Ørsted samt Christen Jensen Kock fra Hevring og Maren Jensdatter Kock fra Hollandsbjerg.

Efter Karen Andersdatter Kocks død blev der d. 17. oktober 1755 afholdt skifte mellem enkemanden og børnene Peder, 27 aar, Jens, 25 aar, Anders, 20 aar, Birgitte, gift med Jens Pedersen i Bode, og Else, 17 aar gammel. Inden skifteforvalteren og dennes folk naaede at komme i gang med at registrere og vurdere boets effekter, fremstod Rasmus Jensen Maarup og meddelte, "at han hellere end gjerne ynskede at undgaae denne Vidtløftighed ved Registrerings- og Vurderingsholdelse og i saadan Henseende yderligere Skifteretten proponerede, at han efter hans Efne og Formue vilde see hans Børn fornøjet, og til saadan Ende erklærede at overlade hans Søn Jens Rasmussen en Egehalvkiste med Laas, Hængsler og Jernfang, brun anstrøgen, Sønnen Anders Rasmussen ligeledes en brun anstrøgen heel Egekiste med Laas, Hængsler og Jernfang samt tillige med Ramme at staa paa, Datteren Else Rasmusdatter at overlade en fyrredragkiste m. 4 Skuffer samt Laas for, enhver blaa anstrøgen og hendes sal. Moders Gangklæder udi alt ligesom de forefindes". Hermed mente enkemanden, at han havde udredt den arv til børnene, som de kunne tilkomme efter deres moder, i betragtning af at de gifte børn tidligere havde modtaget en del gaver af forældrene. (Estruplund Skifteprotokol 1712-1789, folio 211 ff)

Anders Jensen Smed

30.

der boede i Hevring, Ørsted sogn, er født ca. 1691, og han døde 1767 i Hevring og blev begravet d. 15. februar.

Han blev trolovet d. 17. april 1723 og senere gift med

Birgitte Pedersdatter

31.

I kirkebogen ses ved trolovelsen indført følgende: "Saasom Anders Jensen Smed af Hevring agter at indlade sig i Ægteskab med Birgitte Pedersdatter, som nylig er ankommen til Ørsted med lovlig Skudsmaal fra Gjesinggaard, saa forsikrer vi tvende undertegnede paa Ære og Velære efter Forordningens tilhold vor k. Sognepræst at intet hinderligt paa noget af siderne be-

findes, at han jo baade frit kan Trolove og i sin Tid Ægtevie disse. Ørsted d. 17. April 1723

Nicolai Christiansen

R. C. S. N. "

Birgitte Pedersdatter født ca. 1684, og hun døde 1734 i Hevring og blev begravet d. 4. april.

der var selvejergaardmand i Kare, Holbæk sogn, var gift med

der endnu levede 1682.

Den 6. august 1674 mødte Hove Pedersen op paa Rugsø herredsting for at udstede et vinde, hvor i han "forbøed alle oc enhuer som bygger og boer i Karre Bye, under en fuld Hørringsdielle och anden Laugmaal, som der kand paafølge, icke at maa befatte sig med noget af det Grib eller fellitzjord, som findis nogetstedz paa ald Karre Mark eller der i Byen, enten at age i Gaard til Glødning eller anden Gafuen oc brugelighed at tilegne, førend hand det med dennem Samtycker eller och hand faaer sin Loed och Deel deraf til Skifte, huilcket hand ochsaa udi tuende ting nest tilforn haffuer forbudet oc tilkiendegivet."

Den 2. oktober 1679 var Hove Pedersen atter paa Rugsø herredsting, denne gang som lavværgen for Kirsten Rasmusdatter, enke efter Rasmus Sørensen Havtorn i Kare, som paa tinget meddelte, at hun havde truffet aftale med forpagteren paa Demstrup og Sødtringholm Detlef Eggers om den arv, som hun kunne tilkomme efter sin afdøde broder Peder Rasmussen, der havde været forvalter og forpagter paa Demstrup.

Den 10. juni 1680 mødte synsmændene Peder Rasmussen Bang, Niels Jensen, Rasmus Andersen og Laurits Pedersen op paa Rugsø herredsting og meddelte, at de havde synet Hove Pedersens selvejergaard i Kare, som han selv tidligere havde beboet, og som han nu havde fæstet bort til Anders Lassen. Af synet fremgaar det, "at der var 7 binding staldhuus gandske brøstfeldig, som vil af nye opbygis och kand ey ferdiggjøres renger end 21 Sldr., 1 bielcke i Laderaden Sønder for (gaaet itu) 1 Mark - fattis 1 Rembstøck for 1 Mark, 1 Gauflsyld, 1 Mark, 1 Vindskeede 8 Skill., 1 stolp, 12 Skill., Taget brøstfeldig paa samme Lade for 12 Trauf Langhalm och kand icke kjøbes oc opleggis for ringer end 3 Dlr. Paa den Søndre Radhuus var 2 Rimbstøcker brecket for 2 Mark, 1 bielcke 1 Mark. Paa Føleraden var 1 Spænde i Stycker for 1 Mark, 2 Vindskeeder borte for 1 Mark, fatis 4 Trauer tag for 4 Mark. Paa Isterrallingen fattis 1 Vindskeede for 4 Mark och 8 Trau tag for 2 Dlr. Summa paa forne brøstfeld 29 Dlr., 1 Mark ..."

Aaret efter opstod der nu en strid i Kare by. Aarsagen var den, at en del af gaardmændene havde inddraget deres part af byens fællesjord, som normalt brugtes til græsning af kreaturer, men som de nu ønskede at saa til. Nogle af gaardmændene havde imidlertid været saa begærlige, at de havde taget mere, end de kunne tilkomme, muligvis her i blandt Hove Pedersen, saaledes at en af gaardmændene ganske blev snydt for sin part. I den anledning udstedte Niels Olufsen i Vejrmøllen paa husbonden fru Birthe Skeel til Holbækgaards vegne et vinde paa Rugsø herredsting, hvor i det hedder:

"Eftersom de fleste af Karre byemænd nyligen haffuer och i forrige Aaringer indtaget en part af deris byes fellitzjord udi deris fædrift, som de haffuer oc acter at føre Sæd udi, huortill Gud gifue Lycke oc fremgang, mens saasom fornemmes, at de dermed icke rettelig anfanger, idet nogle ere saa jordgierrige af dem, at de ey allene vil nøjls med den diel de selvver retteligen kan faae, mens søger og en Andens till, Som di Selfuer bemechtiger och schifter sig til efter dieris Villie, och vil icke lade dieris jefnchristne och Naboer nyde sin Loed och rette Diel deraf, som dem efter deris fellidz Loed, Skat oc Skyld kand tilkomme, som udi anden deris Loed skiftejord findes, foraaarsagis jeg underskrefne paa velbr. Hosbunds Tiænere Rasmus Troelsens wegne, som formienis af hafue part udi samme indtagne jord ofuer samtlig Karremænd saamange som har skift och plouget der udi her for Retten at besuerge fordi de imod ald Lov och Domb haffuer formeent hannem den Diel och Anpart som hand med Rette deraf kunde tilkomme hoes sine

Naboer och derudi formienes størst uskiell at were giort, gifues derfor hermed offuer forne Karremænd højeste Last ock Klage, saa oc her for Retten forbyder med loulig forbud forb. Kahremænd icke at føre nogen Sæd udi samme indtagne och nye braatte Jord, langt mindre at afhøste det, inden de den loulig haffuer deelt oc schift oc forne Rasmus Troelsen sin part derudi hoes hans Naboer bekommer, eller forne Jord at ligge til Fæegang som den tilforn giort haffuer, saafremt de ey agter at stande til Rette for huis Skade oc Omkøstning forn. Rasmus Troelsen kand derfor udi geraade, at dette for Retten paa Rougsø Herredsting maa achtis lesis oc paaschrifvis, oc efter loulig Varsel til fierde ting it uvilligt tingsvinde meddelis, oc hermed befallis min Husbunds tienner Niels Ollesen i Weyrmøllen dette at fremblege och Tingsvinde derefter at begiere.
Holbeckgaard d. 22 Sept. 1681."

Den 20. december 1681 samme aar var Hove Pedersen atter paa Rugsø herredsting, hvor han udbød et stykke jord til salg, "som er indstenet og indstabet og maaler 100 jydsk Alen i Længden og 19 Alen og et Kvarter i Bredden". Samme dag ses han at have solgt dette jordstykke til Jens Andersen i Kare. Den 16. november aaret efter udstedte han og hans hustru et skøde til Niels Troelsen, tidligere ridefoged paa Visborggaard, paa et stykke jord, som laa til den gaard, de beboede, og den 16. marts 1696, da han nævnes sidste gang, beseglede han Oluf Henriksen Assens's skøde paa et hus i Hollandsbjerg.

(Rugsø Herreds Tingbog 1673-1687 og Stenalt Godsarkiv, Skøder og Adkomster)

Rasmus Rasmussen Skifter

46.

er født ca. 1649, og han døde 1711 i Ingerslev, Estruplund sogn, og blev begravet d. 25. marts, 62 aar og 2 maaneder gammel.

Han var gift med

Kirsten Andersdatter

47.

fra Bode i Ørsted sogn, der døde 1742 i Ingerslev og blev begravet d. 27. maj, 81 aar gammel.

Rasmus Rasmussen Skifter ses i matriklen 1688 opført som fæster af en gaard i Ingerslev, der stod til hartkorn 9 tdr. 2 alb., og som ejedes af forpagter Peder Paulsen paa Tulstrup.

Peder Espensen Hiorsen

48.

er født ca. 1630 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, og han døde 1696 samme sted

Han var gift med

Kirsten Rasmusdatter

49.

der døde 1716 i Hollandsbjerg og blev begravet d. 26. april, 82 aar gammel.

Peder Espensen Hiorsen ses i 1658 af svogeren Rasmus Andersen Bode, som var gift med Maren Espensdatter, at have købt et stykke jord, "Som liger imellem Christen Jensøn Morup i Hollandsbjerg och Niels Nielsen Skøtt ibidem, som løber fra gaden och gaadstenen och til den søndre Veye och udi brede som fra Christen Jensens Østerrad och Laderaade, som er i begi parter udi een raad - fra samme Raadhuus's tagdrøp och offuer til Niels Nielsen Skøtt i Holinsbirrig til nogen Skielstien, som stod imellem Niels Nielsen och Rasmus Andersen och siden fra Christen Jensen Morupis Isteraad och Laderaad - och ned ved hans Stald, som løber udi øster med denem ind och udi Vesten med den anden ende och den sønder og vester Stolpe och samme forne Stolperad, den tredie for østen inden for, som er rette skiel, och saa tuert ofuer i Vesten til samme forne Skiel, som om berørt er ..."

I matriklen 1680 nævnes Peder Espensen Hiorsen som selvejerbonde i Hollandsbjerg, og han ejede da 2 gaarde, som stod til henholdsvis 2 tdr. 5 skpr. 1 alb. og 2 tdr. 6 skpr.

Den 27. maj 1680 ses han at have optraadt paa Rugsø herredsting paa broderen Henriks vegne, og han fik da udstedt arveafkald fra dennes stedbørn paa den arv i en selvejergaard i Hollandsbjerg, som de muligvis kunne tilkomme efter deres mor Mette Nielsdatter, broderen Henriks afdøde hustru.

Den 26. juni 1684 var Peder Espensen Hiorsen atter paa Rugsø herredsting, denne gang for at udbyde et stykke toftejord til salg. Paa tinget mødte desuden Peder Nielsen Skiøt fra Eldrup, som paa sin søster Dorette Nielsdatters vegne bød paa jorden. Han fik den, og den 3. juli samme aar ses at være blevet udstedt følgende skøde:

"Rasmus Rasmussen i Ørsted, forordnet Herredsfoged i Rougsø Herred Amdi Christensen Skriver og Rasmus Nielsen ibid. Thinghører, gjøre vitterligt, at Aar efter Guds Byrd 1684 thorsdagen den 3die Juli paa forne Thing var skicket Dorette Nielsdatter af Hollandsbjerg, som begierde och fick itt fuldt Tingsvidne udi efterschrefne otte Dannemænds Nærværelse og Paahør, nemlig Rasmus Rasmussen Salling i Hollandsbjerg Søren Sørensen i Lilsjørup, Jens Nielsen i Kahre Jens Christensen i Holbæk og Jens Sørensen Haugtorn i Udbye, huilcke otte Dannemænd alle samdrægteligen saae oc hørde, at Peder Espensen Hiorsen i Hollandsbjerg fremstod for Retten oc udi loughlig Thinglyd med Mund og Haand skiøtte oc aldeles afhændte fra sig og sin Hustrue Kirsten Rasmusdatter oc deris Arfvinger til bem. Dorethe Nielsdatter af Hollandsbjerg oc hendis Arfvinger it Støcke Thoftjord, ligendis paa den nordre Side af Hollandsbjerg Gade, imellem Peder Pedersøns oc Thomas Sørensens Thofter, streckende sig udi Længden fembten faufne oc udi Breden otte faufne, ringer it Qvarter, huilcket forskrefne støcke Thoftjord bem. Dorethe Nielsdatter og hendis Arfvinger maa og skal hafue nyde, bruge og beholde for it fult Skiøde og Kiøb til euindelig Eyendom uigenkaldende til evig Thid, oc kiendtes forne Peder Espensen Hiorsen sig for sig sin Hustrue oc deris Arfvinger ey nogen videre eller ydermere Lod, Deel eller Rettighed at have til eller udi forb. Støcke Thoftjord efter denne Dag i nogen Maader medens bejaed og tilstoed derfor at hafue bekommet annammet og opbaaret rede Penge, fyllest og fuldværd til ald vilje oc nøye, saa hand tacket for goed fuldkommen oc nøyacktig Betaling i alle Maader. Thi tilforpligtet forne Peder Espensen Hiorsen seg og sin Hustru og deris Arfvinger at frie hiemle oc tilstaae bem. Dorette Nielsdatter oc hendis Arfvinger forn. Støcke Thoftjord qvit oc fri for huer Mands Tiltale i alle Maader, skeede det saa /: som dog icke formodis :/ at samme Støcke Thoftjord eller noget deraf blef Dorette Nielsdatter eller hendis Arfvinger ved nogen Domb eller Rettergang afvunden formedelst Vanhiemmels Brøsts Skyld, da tilforpligtet forne Peder Espensen hiorsen sig sin Hustrue og deris Arfvinger igien at vederlægge hende og hendis Arfvinger med ligesaa meget gott oc velbeleiligt Jord inden siette Ugers Dagen dernest efter skadesløs i alle Maader, og var omrørte Stykke Jord loughbuden udi trej ting førend skiøde gick efter Tingsvindis Indhold her i Dag for Retten læst og paaskrefuen og var forb. Peder Espensen Hiorsen og Dorette Nielsdatter med huerandre til Wedermaalsting der dette Skiøde blef udsted, til Witterlighed under voris Ziegnetter trøgt hernelen hoes forb. Peder Espensen Hiorsens Ziegnet. Ut Supra." (Stenalt Godsarkiv, Skøder og Adkomster)

I 1688 oplyses det i matriklen, at Peder Espensen Hiorsen da var ejer af en gaard, som stod til hartkorn 4 tdr. 7 skpr. 3 fjdk. 2 alb. Det synes saaledes som om, han har slaadet de 2 gaarde, som han tidligere var ejer af, sammen til 1 gaard.

Sluttelig ses Peder Espensen Hiorsen d. 7. september 1691 af svogeren Rasmus Andersen at have købt et stykke jord, "som leger nest ved och paa den vestre Side til Christen Morup i Hollandsbjerg fra Gadestienen och thill den Veig, som leger sønden ved Hollandsbjerg och dett udi sin Bredelse som det aff Arildstid verret haffuer . . ."

Hove Pedersen

52.

er identisk med ane nr. 44.

Anne Jensdatter

53.

er identisk med ane nr. 45.

Anders Jensen Boesøn

54.

der boede i Ørsted, døde 1711 og blev begravet fredag d. 20. marts, 76 aar gammel.

Han var gift med

Johanne Andersdatter

55.

Hun er født ca. 1642, og hun døde 1721 i Ørsted og blev begravet d. 3. september.

Den 25. januar 1683 ses Anders Jensen Boesøn at have optraadt paa Rugsø herredsting paa søsteren Kirsten Jensdatter, Rasmus Christensen Bousens enke i Ørsteds, vegne, og han optog da et vidne om skiftets afholdelse efter hendes afdøde mand og i denne forbindelse misligholdelse af et formynderskab, som hendes mands broder Peder Christensen Rousing i Bjergby havde paataget sig for sønnen Jens Rasmussen i Ørsted. Endvidere stævnedes Anders Jensen Boesøn barnets andre farbrødre Niels Christensen Kock og Anders Christensen i Ørsted.

Den 24. februar 1687 ses Anders Jensen Boesøn at være blevet stævnet for Rugsø herredsting af Laurits Madsen i Hollandsbjerg, som han skyldte 13 rdlr. og 4 sk. samt 1 skp. sædeland, og paa skiftet efter degnekonen Sidsel Jacobsdatter i Ørsted, som afholdtes d. 4. juni 1690, oplyses det, at Anders Jensen Boesøn skyldte boet 10 rdlr. 3 mk. 3 sk.

Jens Maarup

56.

der boede i Ingerslev, Holbæk sogn, er født ca. 1660, og han døde 1733 i Ingerslev og blev begravet d. 22. november.

Om hans hustru vides det blot, at hendes fornavn var Maren.

En nær slægtning til Jens Maarup er givetvis den Jens Christensen Maarup i Hollandsbjerg, der blev begravet d. 8. februar 1691, 70 aar gammel.

Anders Jensen Kock

58.

er født ca. 1654 i Hevring, Ørsted sogn, og han døde 1731 samme sted og blev begravet d. 28. oktober.

Den 7. juni 1696 ses nogle borgere i København samt i Køge at have udstedt et skøde til Laurits Eriksen, herremanden paa Estruplund, paa forskelligt gods, bl. a. en gaard i Hevring, som Anders Jensen Kock var fæster af, og hvoraf han i aarlig landgilde skulle svare 1 ørtug rug, 2 ørtug byg, 1 otting og 2 mark smør, 1 fødenød, 1 brændsvin, 1 lam, 1 gaas, 4 høns, 20 æg, 5 mark garn, 25 skpr. gæsterihavre og 3 stob honning.

Jens Andersen

90.

er født omkring 1605, antagelig i Ørsted som søn af herredsfoged Anders Christensen.

Den 27. september 1660 ses han at have optraadt som sættemand paa Rugsø herredsting, og den 25. januar 1662 nævnes han som fæster af en gaard i Kare, Holbæk sogn, som Jørgen Lykke til Søgaard da skødede til Niels Christensen i Ørsted. I aarlig landgilde skulle Jens Andersen betale 8 groter leding, 8 hestes gæsteri, 5 skpr. havre og 13 skilling 1 album leding samt i gammelskat give 2 pund og 5 mark smør, 1 stob honning og 10 skilling arbejdspenge. Gæsteri bestod oprindeligt i pligten til at modtage herremandens folk og heste i indkvartering, men afløstes efterhaanden af en aarlig afgift.

Den 2. juni 1670 blev den gaard, som Jens Andersen havde været fæster af, af Niels Christensen skødet til Jens Andersens datter og hendes mand Hove Pedersen, men d. 13. april 1684 ses dette ægtepar at have videresolgt gaarden til velbyrdige hr. Christen Seefeld.

Anders Jensen

92.

døde før 1686 i Bode, Ørsted sogn.

Han var gift med

Margrethe Rasmusdatter

93.

der døde 1701 i Bode og blev begravet d. 7. august, 70 aar gammel.

Anders Jensen nævnes d. 13. september 1649 som en af de synsmænd, der paa Rugsø herredsting vidnede, at de havde synet og takseret den brøstfældighed, som fandtes paa Hierbecks bro. Den 12. marts 1663 ses Søren Andersen og Rasmus Andersen i Bode at have udstedt et skøde til Anders Jensen paa den lod og part i en gaard i Bode, som han og hans hustru beboede, og som Søren og Rasmus Andersen havde arvet efter deres moder Else Andersdatter. (Stenalt Godsarkiv)

I matriklen 1688 nævnes Anders Jensen atter, denne gang som fæster af en gaard i Bode, der stod til hartkorn 9 tdr. 2 skpr. 3 fjdkr., og som ejedes af "De Roeder".

Espen Nielsen

96.

der boede i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, var d. 23. maj 1615 paa Rugsø herredsting som en af de 8 dannemænd, der vidnede for Jens Sørensen. Den 26. oktober 1626 optraadte han desuden i et tingsvidne vedrørende syn afholdt over "Hierbecks Vase".

Espen Nielsen havde i hvert fald følgende børn: Mads Espensen i Hollandsbjerg, der levede i 1680, Peder Espensen Degn i Hollandsbjerg, som var gift med Kirsten Madsdatter, Peder Espensen Hiorsen i Hollandsbjerg, Henrik Espensen i Hollandsbjerg, Maren Espensdatter, som var gift med Rasmus Andersen i Bode, og endnu en datter, hvis navn ikke kendes, men som var gift med Rasmus Sørensen Haugtorn i Hollandsbjerg.

Espen Nielsens herkomst kendes ikke, men han har givetvis været beslægtet med den Espen Pedersen i Hollandsbjerg, der nævnes 1515 i et tingsvidne, samt den Esbern Jensen i Hollandsbjerg, som var foged paa Rugsø herredsting, og som nævnes 1534.

Jens Christensen Kock

116.

er født ca. 1619 i Ørsted, og han døde 1693 i Hevring og blev begravet d. 5. juli.

Han var gift med

Karen N.N.

117.

der døde 1702 i Hevring og blev begravet d. 26. april, 86 aar gammel.

Den 7. juni 1696 skødede nogle borgere i København og Køge en del gods til Laurits Eriksen paa Estruplund hvor i blandt en gaard i Hevring by, som Jens Christensen Kock var fæster af. I aarlig landgilde skulle han betale 1 ørtug rug, 2 ørtug byg, 1 otting 2 mark smør, 1 fødenød, 1 brændsvin, 1 lam, 1 gaas, 4 høns, 20 æg, 5 mark garn, 3 stobe honning og 25 skpr. gæsterihavre.

der var selvejergaardmand i Ørsted og herredsfoged for Rugsø herred, er født ca. 1586 i Ørsted.

Han var gift med

Anne Rasmusdatter

233.

om hvem intet vides.

Christen Andersen nævnes første gang d. 10. februar 1615, da han paa Rugsø herredsting var medudsteder af Bendit Tuesdatters lovbud paa hendes arvepart efter hendes fader Thue Sørensen i en selvejergaard i Ørsted.

Den 30. november 1655 ses birkefogden Rasmus Rasmussen Maarup i Ingerslev at have udstedt en række vidner om fiskeriet i Gudenaen. Blandt vidnerne var Christen Andersen, som da var herredsfoged, og som vidnede, "att eftersom hand var stefnet Louligen aff wellverrdig Christen Skeel Albertsens saavel og af velbuirdig Jørgen Seefelds fuldmegtiges med en landstingsstefning hid til Hefringholms Birketing for hans Sandhed at vinde och bekiende, da er hans Vinde som efterfølger; For det første, da er dett hannem i Guds Sandhed fuldvitterlig, att Anno 1599 da gick forne Christen Andersen i Skole paa Skaffgaard, och da samme Aar falt en Thrette mellem den gode welbr. Øffrighed, den thid skaffgaard besiddendes med de andre Lodtzeigere aff Ørsted, och den velbm. Øffrighed paa stienaldt samme Thid paa den anden Side, om it stycke Jord, kaldis Stockebro Lycke, och da laandte hans salig Fader den gode welbuirdig Øffrighed, som da besad skaffgaard, En laughefd, som sal. Niels Marchussen i Ørsted hafde giort, och udi samme Loughefd hafde hand indvord sin Laad och deel fra Spangsenge och ad det Dige Sønden och westen om Boe, thill Marcheskiels Stene ved Hollandsbierrig Mark med Eng och Thagskøer thill Midstrømme, ydermere for det andet vandt forne Christen Andersen att det hannem i Guds Sandhed vitterligt er att der haffuer vered Kiff och Klammeri om det Fiskeri och Engslett, Sønden og Vesten Boe i 30 Aar, Nock for det tredie vandt forne Christen Andersen, att hand vidste icke Retter, end att Midstrømme var rette Herritzskiel mellem Hald Herred och Roxøe herred. Noch end ydermere vant forne Christen Andersen, att for mere end 30 Aar siden, da er der kommen thill en gaard i Drammelstrup i Estrup Birck en deel af nogle Gunger som ellers skulle hafue liged till nogle Gaarde i Ørsted, som samme Gunger frakom, gemenlig tvisted derom, saa ingen af dennem haffuer haft det i roelig hefd, medens udi u-timmelige tider det slaged, høstet och bierred."

Den 17. juli 1684 ses Christen Andersens sønner Niels og Anders at have udstedt et skøde til deres søstersøn Espen Pedersen og dennes hustru Anne Jørgensdatter paa et hus i Ørsted, som de havde arvet parter i efter deres forældre Christen Andersen og Anne Rasmusdatter. Skødet ses at være blevet underskrevet af Niels og Anders's "kiære" broder Jens Christensen Kock i Hevring. (Stenalt Godsarkiv)

Om bestillingen som herredsfoged fortæller Jens Abildtrup i bogen om slægten Abildtrup følgende:

"Herredsfogedstillingen gaar langt tilbage i Middelalderen. Oprindeligt kaldtes Herredsfogden blot Foged; senere gik han ogsaa under Navnene: Dommer, Tinghører, Tingholder og Tingfoged, men Herredsfoged var det almindeligst brugte Navn. Herredsfogdens Embedsomraade var Herredet. Hans Gerning kunde føre ham til et hvilket som helst Hjem paa Landet, til Hytten, Gaarden og Slottet indenfor dette Omraade, men hans faste og egentlige Arbejde fandt sted paa Herredstinget mindst 1 Dag om Ugen.

Herredstinget var en aaben, firkantet Plads paa fri Mark omgivet af ret store Sten, hvorpaa

der laa fire Planker eller Stokke som gav Sæde til Tingets faste Personale: Herredsfogden, Skriveren og de otte Mænd, som efter Stokkene blev kaldt Stokkemændene, hvis Arbejde det var at være Herredsfogden behjælpelig paa forskellig vis. Inden for de fire Stokke laa en Sten, Tyvestenen kaldet, hvorpaa den anklagede Tyv skulde sidde.

Tinget skulde af Hensyn til Herredsfolkene gerne ligge nogenlunde centralt i Herredet, om muligt helst paa et højere beliggende Sted, ved en Gravhøj f. eks., hvorfra det kunde ses vidt omkring, men det maatte dog ikke ligge for nær ved Købstad, Landsby eller Kro, at ikke Herredsmændene paa deres Vej skulde blive fristet til Drik eller anden Slethed. Heller ikke var det ubejlejligh, om der i nærheden laa et Hus eller en Gaard, hvor Tingfolkene i ondt Vejr kunde søge Læ og Tilflugt.

Herredsfogden var en af de mest ansete Mænd i Herredet. Han blev kaldet af Lensmanden, senere, 1660, af Kongen. Han skulde være Selvejer og hørte i almindelighed til de største og mest ansete Selvejerslægter, men i ældre Tid kunde han ogsaa tilhøre lavadelige Slægter. Det krævedes af ham, at han skulde være en "uberygtet Dannemand" og "vederhæftig", d. v. s. være økonomisk velstillet.

Herredsfogdens Gerning er i korthed blevet skildret saaledes: "Hans Embede bestod væsentlig i at lede Forhandlingerne og holde Orden paa Tinget, afsige Domme, samt forestaa udfærdigelsen af skriftlige Vidnesbyrd om de retslige Akter o. s. v., som fandt sted paa Tinget. Han udsteder (sammen med to andre, sjældnere flere) de Vidner, der tages beskrevet, han udsteder Domme, Opsættelser, Stævninger og lignende. Han maatte forelæse Edsformularen, der skulle gentages af den sværgende, føre Regnskab over Bøder m. m., lade kgl. aabne Breve, Landstingsstævninger, Kundgørelser o. s. v. læse paa Tinge . . ."

Det var saaledes ikke smaating, en Herredsfoged maatte tage vare paa.

der var selvejergaardmand i Ørsted og herredsfoged for Rugsø herred, er født omkring 1545, og han døde efter 1600.

Anders Christensen nævnes første gang d. 15. maj 1589, da han i sin egenskab af herredsfoged ses at have udstedt et vidne om, at Jacob Biørn til Stenholt 3 gange havde ladet sin fuldmægtig Søfren Jensen møde op paa tinget for hver gang at forbyde nogen af Ørsted bys indbyggere at bruge den uskiftede fællesjord uden først at spørge ham, idet han ogsaa havde part i Ørsted mark.

Den 25. maj 1592 ses Anders Christensen at have udstedt et vidne paa Rugsø herredsting angaaende en eng i Hollandsbjerg, og den 25. juli 1593 udstedte han et tingsvidne om markskel mellem Hevring og Ørsted marker. Den 18. marts 1596 udstedte han et tingsvidne om Vinkelgaards jorder i Ørsted, og d. 19. april 1599 ses han at have udstedt et vidne angaaende markskjel mellem Ørsted by og Ll. Sjørup og Stokkebro marker. (Stenalt Godsarkiv)

Da Anders Christensens søn Christen Andersen i Ørsted bl. a. havde en søn ved navn Niels, er der grund til at tro, at sidstnævnte er opkaldt efter en af sine oldeforældre, og da Anders Christensen ifølge et vidneudsagn, som er nævnt under sønnen Christen, var i besiddelse af en vis Niels Marcussens lovhævd paa jord i Ørsted, uden tvivl paa sin kones vegne, er det sandsynligt, at denne Niels Marcussen var far til Anders Christensens kone, hvis navn imidlertid ikke kendes.

Jacob Rasmussen Skriver
og hustru
Else Kirstine Jensdatter
med forfædre og efterkommere



Jacob Rasmussen Skriver
f.11.-3.-1824
d.27.-7.-1900

g.1.-11.-1844

Elsie Kirstine Jensdatter
f.24.-2.-1823
d.13.-11.-1881

g.1. g.
12-5-1875

Jacobine Dortha
Skriver
f.14.-11.-1880
d. ...-12.-1949

Morten Emil
Skriver
f.11.-12.-1909
d. ...-7.-1941

Asse Skriver
Revsbech
f.25.-5.-1942

Jørgen Skriver
Revsbech
f.11.-4.-1955

Rasmus Jacob-
sen Skriver
f.1.-9-6-1850
d.

Rasmus Jacobson
Skriver
f.23-1-1852
d.12-1-1928

Anna Christine
Daugaard
f.21-10-1881

Feder Rasmussen
Skriver
f.18-2-1907
d.11-4-1964

Morten Emil
Skriver
f.11-12-1909
d. ...-7-1941

Jørgen Skriver
Revsbech
f.11-4-1955

Jørgen Skriver
Revsbech
f.11-4-1955

Ester Kirstine
Larsen
f.29.-8.-1891

Feder Jakobsen
Skriver
f.22.-8.-1875
d.9.-11.-1946

Anna Christine
Daugaard
f.21-10-1881

Feder Rasmussen
Skriver
f.18-2-1907
d.11-4-1964

Morten Emil
Skriver
f.11-12-1909
d. ...-7-1941

Jørgen Skriver
Revsbech
f.11-4-1955

Jørgen Skriver
Revsbech
f.11-4-1955

Frede Skriver
f.28.-8.-1925
g.7.-5.-1955

Elna Strøm
Hansen
f.6.-5.-1923

Vagn Dangaard
1. Skriver
f.7.-2.-1905

Anker Dangaard
Skriver
f.2.-10.-1907

Birthe Egede
Jensen
f.7-4-1911

Feder Rasmussen
Skriver
f.18-2-1907
d.11-4-1964

Morten Emil
Skriver
f.11-12-1909
d. ...-7-1941

Jørgen Skriver
Revsbech
f.11-4-1955

Jørgen Skriver
Revsbech
f.11-4-1955

Stephan Amdi
Skriver
f.7.-7.-1958

Christian Amdi
Skriver
f.5.-10.-1964

Ole Egede
1. Skriver
f.4.-8.-1964

Birgitte
Egede
1. Skriver
f.4.-8.-1964

Morten Hundel
vadt Skriver
f.9.-10.-1964

Morten Hundel
vadt Skriver
f.9.-10.-1964

Morten Hundel
vadt Skriver
f.9.-10.-1964

Morten Hundel
vadt Skriver
f.9.-10.-1964

Morten Hundel
vadt Skriver
f.9.-10.-1964





Jacob Rasmussen Skriver
f. 11-3-1824
d. 27-7-1909

g. 1-11-1849

Else Kirstine Jensdatter
f. 24-2-1823
d. 13-11-1881

Rasmus J Skriver
f. 23-1-1852
d. 12-1-1928

Karen Skriver
f. 24-5-1923
d. 31-12-1960

Anders C Sørensen
f. 19-1-1894

Valdemar S Skriver
f. 20-2-1936

Hilda C Ebsen
f. 30-11-1936

Margit Skriver
f. 10-4-1962

Marianne S Jensen
f. 29-10-1960

Bo P Jensen
f. 16-8-1959

Jette P Jensen
f. 12-2-1927

ABake P Jensen
f. 13-10-1964

Tone H Andersen
f. 14-5-1964

Henrik Jensen
f. 15-2-1961

Anette P Jensen
f. 22-6-1964

Bertina Skriver
f. 15-7-1964

Kristen Skriver
f. 17-7-1964

Trine Skriver
f. 17-7-1964

Jens H Andersen
f. 16-5-1959

Henrik Jensen
f. 15-7-1964

Henrik Jensen
f. 15-7-1964

Kristen Skriver
f. 15-7-1964

Henrik Jensen
f. 15-7-1964

Henrik Jensen
f. 15-7-1964

Henrik Jensen
f. 15-7-1964

Henrik Jensen
f. 15-7-1964

Jens A Jensen
f. 26-7-1890

Rasmussen Jacob
f. 12-1-1890

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Dejager S Skriver
f. 7-1-1893

Rigmor R Skriver
f. 1890

Marthins S Harning
f. 22-10-1888

Inga S Poulsen
f. 24-1-1914

Minna Harning
f. 11-6-1920

Knud T Harning
f. 15-5-1950

Ove Harning
f. 27-4-1943

Kirsten B
f. 15-1-1944

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893

Henning Jensen
f. 14-11-1893









Jacob Rasmussen Skriver
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

g. 1-11-1848

Else Kirstine Jensadatter
f. 24-2-1823
d. 13-11-1881

V. g. 26-10-1882

VI. g. 5-10-1886

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

D. g. 5-4-1916

Marie Elisabeth Skriver
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Aage Rasmussen
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Marte Elisabeth Skriver
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Rasmus R. Buse
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Else Kirstine Jensadatter
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Else Kirstine Jensadatter
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Else Kirstine Jensadatter
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Else Kirstine Jensadatter
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Else Kirstine Jensadatter
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Else Kirstine Jensadatter
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Else Kirstine Jensadatter
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Else Kirstine Jensadatter
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Else Kirstine Jensadatter
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Else Kirstine Jensadatter
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Else Kirstine Jensadatter
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Else Kirstine Jensadatter
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Else Kirstine Jensadatter
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882

V. g. 26-10-1882



Jacob Rasmussen Skriver
f. 11-3-1824
d. 27-7-1900

Elise Kirstine Jensdatter
f. 24-2-1823
d. 13-11-1881

g. 1-11-1844

V. g. 26-10-1882

Jens Rasmussen
f. 3-11-1857
d. 12-12-1916

Martinius
f. 10-10-1858
d. 10-10-1910

Martha Nicolai
f. 20-7-1880
d. 30-6-1935

Niels Anker
f. 8-7-1889
d. 26-4-1919

Leo R. Thorsen
f. 24-8-1939
a. g. m.

Preben R. Thorsen
f. 22-3-1942
b. g. m.

Inger M. Thorsen
f. 18-8-1944
c. g. 20-11-1964

Ove R. Thorsen
f. 25-6-1946
e.

Vita Thorsen
f. 23-10-1948

Jenny L. Skriver
f. 25-12-1920
2. g. 23-5-1942

Edward Kristensen
f. 4-9-1918

Marie Skriver
f. 1923
3. g. m.

Age Jensen

Martinius Skriver
f. 6-7-1923

Metrid L. Skytte
f. 25-4-1926

Age Skriver
f. 8-1-1925

Edvald Olsen

Age Skriver

Kirsten Kjeldsen

Marie Elisabeth
f. 15-7-1869
d. 7-7-1916

Marie Margrethe
f. 1-11-1890

Grethe Skriver
f. 20-10-1923

Edvald Mathiasen
f. 2-12-1922

Elis Skriver
f. 27-5-1948

Emmy Skriver
f. 20-1-1950

Age Skriver
f. 15-8-1957

Vagn Skriver
f. 19-10-1919

Birgit Hejl-
f. 29-9-1945

Age Skriver
f. 11-2-1917

Age Skriver
f. 11-3-1894

Vagn Skriver
f. 19-10-1919

Birgit Hejl-
f. 29-9-1945

Age Skriver
f. 11-2-1917

Age Skriver
f. 15-8-1957

Vagn Skriver
f. 19-10-1919

Birgit Hejl-
f. 29-9-1945

Age Skriver
f. 11-2-1917

Age Skriver
f. 15-8-1957

Vagn Skriver
f. 19-10-1919

Birgit Hejl-
f. 29-9-1945

Age Skriver
f. 11-2-1917

Age Skriver
f. 15-8-1957

Vagn Skriver
f. 19-10-1919

Birgit Hejl-
f. 29-9-1945

Age Skriver
f. 11-2-1917

Age Skriver
f. 15-8-1957

Vagn Skriver
f. 19-10-1919

Birgit Hejl-
f. 29-9-1945

Age Skriver
f. 11-2-1917

Jacob Rasmussen Skriver

er født d. 11. marts 1824 i Tørslev, Estruplund sogn, og han døde samme sted d. 27. juli 1900.
Han blev gift d. 1. november 1849 i Ørsted kirke med



Else Kirstine Jensdatter

Forlovere ved brylluppet var gaardmand Jens Espensen af Ørsted og gaardmand Jacob Pedersen af Tørslev.

Else Kirstine Jensdatter er født d. 24. februar 1823 i Ørsted sogn som datter af gaardmand Jens Jensen Espensen og hustru Else Kirstine Espensdatter, og hun døde d. 13. november 1881 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Bosat: Tørslev pr. Ørsted.

Jacob Rasmussen Skriver overtog 1853 efter moderen gaarden i Tørslev med hartkorn 8 tdr. 4 skpr., men moderen blev boende som aftægtskone.

I.

Rasmus Jacobsen Skriver

er født d. 1. juni 1850 i Tørslev, Estruplund sogn, og han døde som lille.

II.

Rasmus Jacobsen Skriver

er født d. 23. januar 1852 i Tørslev, Estruplund sogn, og han døde d. 12. januar 1928 i Ørsted sogn.

Han blev gift første gang d. 12. maj 1875 i Ørsted kirke med



Rasmine Jacobsen

Hun er født d. 14. november 1853 i Lykkegaard, Ørsted sogn, som datter af gaardejer Jacob Nielsen Kusk og hustru Margrethe Knudsdatter, og hun døde d. 12. januar 1890 i Lykkegaard.

Han blev derpaa gift anden gang 1892 med

Ane Marie Sophie Skifter

der er født d. 18. februar 1858 i Holbæk sogn, og døde d. 18. august 1941 i Ørsted sogn.

Bosat: Lykkegaard, Ørsted.

Rasmus Jacobsen Skriver lærte landbrug og overtog hustruens fødegaard, Lykkegaard, der var paa ca. 100 tdr. land.

Sønnen, afdøde skolebestyrer Peder Jakobsen Skriver, fortæller i sin levnedsskildring bl. a. følgende fra barndomshjemmet: " Da ens Barndom har stor Betydning for ikke at sige, at den kan være helt bestemmende for Vedkommendes senere Udvikling, skal jeg anføre enkelte Betydningsfulde Træk og Begivenheder fra min Barndom. Jeg er den ældste af 7 Søsken-
de, og vi mistede vor Moder, da hun var 38 Aar, og jeg som den ældste var 14 Aar. Det er en vanskelig Alder for et Menneske at staa uden Moder; der er maaske ingen Alder i et Menneskes Liv, hvor man mere trænger til en Moder end netop i Overgangs-



alderen; men det havde til Følge, at jeg kom til at tænke over Ting, som tit ligger Mennesker i denne Alder fjernt, nemlig Død og evigt Liv. Med andre Ord: Min Moders Død fik bl. a. den Betydning for mig, at jeg aldrig kom bort fra min Barnetro; jeg kunde ikke tænke mig, at jeg ikke skulde mødes med min Moder igen, og denne Tro har jeg bevaret siden.

Den Person, der maaske havde mest Betydning for mig i min Barndom, var min Morfar. Han hed Jacob Nielsen, men blev kaldt Jacob Kusk. Han havde været med i Begivenhederne i 1848 - 1850, og hvad han oplevede der, prægede ham hele hans Liv. Han var meget historisk interesseret og nationalt indstillet. Naar Historie senere blev mit kæreste Fag i Skolen, kan jeg bl. a. takke ham for det. Han fortalte mig levende om Begivenhederne 1848, om Trearskrigen, hvori han var med som Gardist og blev saaret i Slaget ved Isted; han fortalte mig ogsaa om Danmarks Historie i det hele taget paa en saadan Maade, at jeg vist kan sige, at Kærligheden til mit Folk og Fædreland derigennem blev vakt. Han var tillige en Mand, som Fattigfolk kunde gaa til, dersom de trængte til Hjælp paa en eller anden Maade. Jeg mindes en Ting, som gjorde et stærkt Indtryk paa mig. Jeg var kommet med til en Vaabenbrødfest; en fattig Mand, der var kommet i Bekneb for Penge til Hjælp for et eller andet, kom til min Morfar og bad ham hjælpe. Manden fik da 10 Kr., og det var mange Penge i Firserne i forrige Aarhundrede. Han var agtet af sin Egns Befolkning, som faa Bønder var det paa den Tid.

Noget andet, der fik Betydning for mig i min tidligste Ungdom var, at min Far giftede sig igen 2 1/4 aar efter min Moders Død, og jeg fik en Stedmoder, som jeg kom til at holde af næsten, som hun kunde være min rigtige Moder. -

Min Fader hørte til Randersegnens selvstændige Bønder, der satte en Ære i at være Bonde. Selvom mit Hjem var en stor Bondegaard, og min Far som saa mange andre ofte blev kaldt Proprietær, ønskede han at blive nævnt med det Danske Navn Gaardejer. Han kunde som saa mange Bønder være noget tilknappet overfor sine Børn; vi blev strengere opdraget end det senere Slægtled, men vi lærte at forstaa, at trods tilknappetheden holdt Fader af os. I en Tale, jeg holdt ved hans Død, sammenlignede jeg ham med en af Bondeskikkelserne i Bjørnsons Bondefortællinger. "

II. A.

Peder Jakobsen Skriver

er født d. 22. august 1875 i Lykkegaard, Ørsted sogn, og han døde d. 9. november 1946 i Glamsbjerg, Køng sogn.

Han blev gift d. 23. april 1904 i Egtved kirke med

Anna Christine Damgaard

Hun er født d. 21. oktober 1881 i Bølling, Egtved sogn, som datter af købmand H. Damgaard og hustru Anna Kristine Birk.

Bosat: Glamsbjerg.

Peder Jakobsen Skriver arbejdede i sine unge aar ved landbruget, hvorefter han læste til lærer paa Silkeborg seminarium. Efter at være blevet dimitteret herfra i 1903 blev han vikar i Ormslev, hvor han var i 7 maaneder. Derpaa var han 2. lærer i Lysgaard ved Viborg, indtil han d. 1. september 1904 tiltraadte stillingen ved Glamsbjerg Fri- og Efterskole, hvor han virkede til d. 1. september 1944.

I anledning af Peder Jakobsen Skriveres udnævnelse til ridder af Dannebrogordenen udarbejdede han en selvbiografi, af hvis indledning det væsentlige er gengivet under stoffet om faderen, Rasmus Jacobsen Skriver.



Peder Jakobsen Skriver fortsætter: "Forfatteren og Præsten Jakob Knudsen, som i Halvfemserne i forrige Aarhundrede var Valgmenighedspræst i Mellerup ved Randers Fjord, kom en Tid regelmæssigt til mit Fødesogns Kirke og holdt Gudstjeneste, og dette sammen med det aandelige Liv, der udgik fra Mellerup Højskole, fik den Betydning, at jeg fra min Ungdom kom med i det stærke Aandsliv, der udgik fra grundtviske Kredse. --

I Overgangsalderen var jeg paa Dalbyneder Fortsættelsesskole Nord for Randers, hvis Forstander C.C. Egens prægede de unge Mennesker i grundtvisk Retning samtidig med, at vi lærte noget. Det var min Faders Ønske, jeg skulle være Lærer, og jeg blev da ogsaa optaget paa Jelling Seminarium i 1892, men efter faa Maaneders Forløb brød jeg af, jeg ville være Landmand. Jeg var saa Landmand til mit 24. Aar. Et Aar hjemme, derefter Landvæsenselev et Aar, Forkarl paa større Gaarde, dels paa Fyn, dels i Kolding-Vejleegnen, og som Landmand endte jeg som Bestyrer paa "Rodsminde" i Bølling, 2 Mil Nord for Kolding; da var jeg 23 Aar. Det var en selvstændig Plads, da Ejeren ikke havde Forstand paa Landbrug, og desuden boede han i Horsens, Gaarden var paa 240 Td. Land; det var altsaa en ret krævende Plads for en ung Mand.

Tilsyneladende var mit Livs Vej afstukket, jeg skulde være Landmand, Men i disse Ungdoms-aar havde jeg den Lykke stadig at opholde mig i aandelig vakte Kredse, og særlig fik Tiden, da jeg opholdt mig i Koldingegnen, først i Dons og siden i Bølling og Aagaard, stor Betydning for min aandelige Udvikling og var derigennem medbestemmende til, at jeg valgte Lærergerningen som min Livsgerning.

I Nabosagnet til Dons var den landskendte grundtvigske Præst, Valdemar Brücker, Valgmenighedspræst. Mine Husbondsfolk i Dons var Medlemmer af Valgmenigheden, og dette førte til, at jeg kom meget i Aagaard Kirke og var desuden med et Par Vintre til Brückers ugentlige Torsdagsmøder, hvor han holdt Foredrag og læste for os. Dette førte til, at jeg 1. November 1899 brød af som Landmand og indmeldte mig paa Brückers nyoprettede Højskole, hvor jeg blev Elev og samtidig gik til Forberedelse i Valgmenighedens Friskole hos den betydelige Skolemand, Povl Lindholm. Denne Ungdomstid i Koldingegnen og derefter de tre Aar paa Silkeborg Seminarium var de lykkeligste i min Ungdomstid, saa lykkelige, at jeg alle mine Dage har staaet i den største Taknemlighedsgæld til Pastor Brücker, mine Husbondsfolk, Signe og Hans Ravn i Dons, og

derefter til Forstander Vinther og hans udmærkede Lærerstab. Jeg oplevede i de Aar, hvad Grundtvig udtrykker i Sangen: "Et jævnt og muntert, virksomt Liv paa Jord - - - -".

Den 22. Avgust 1900 paa min 25 aarige Fødselsdag mødte jeg paa Silkeborg Seminarium, der dengang blev ledet i udpræget grundtvigsk Retning. Forstander Vinther, Pastor Hemming Carstensen, der døde som Valgmenighedspræst i Vartov, Skolebestyrer Morten Mortensen og forøvrigt alle Seminariets Lærere hørte til den grundtvigske Retning; men det var for mit Vedkommende særlig de tre første, der fik Betydning for mig. Seminarieordningen var endnu saa fri dengang, at man nok kunde tillade sig i Historie, Litteratur, Kristendomsundervisning, Pædagogik m.m. at drive Undervisningen med Højskolepræget over sig, selv om man dog maatte have Samling paa Læsestoffet, der skulde opgives til Eksamen. Jeg har meget at sige Tak for fra min Ungdomstid, mest af alt takker jeg Forstander Vinther for, hvad han kom til at betyde for mig som Lærer i den danske Skole.

Min Lærereksamen tog jeg i 1903; da var jeg 28 Aar gammel. Da jeg rejste paa Seminariet, var det egentlig min Mening, at jeg vilde være Højskolelærer; men saadan blev det ikke, det blev Børneskolen og Skolen for de unge i Overgangsalderen, Efterskolen, jeg kom til at vie mit Arbejde.

Umiddelbart efter at jeg havde taget Eksamen, blev jeg Vikar i Ormslev ved Aarhus, hvor jeg skulde være i 7 Maaneder. Lønnen var som ved de fleste Andenlærerembeder dengang 600 Kr. aarlig + Bolig og Brændsel; det var ikke meget, efter at man havde bekostet sin Uddannelse, men med Sparsommelighed kunde man leve af det. Det var ikke noget godt Sted at være Lærer. Børn fra de bedste Hjem gik i et Nabosogns Friskole, og deres Forældre hørte til Valgmenigheden. Der var en jammerlig Disciplin i Skolen, da jeg kom der; Førstelæreren var gammel, og Andenlæreren, som jeg var Vikar for, havde ikke kunnet holde Disciplin; men jeg søgte da ogsaa at komme bort derfra hurtigst muligt. I Glamsbjerg var der opslaaet en Plads ledig ved Friskolen der, men samtidig skulde der oprettes en Efterskole for unge Mennesker i Overgangsalderen, og jeg, der havde Lyst til at have med unge at gøre, søgte Pladsen. Men for ikke eventuelt at staa uden Arbejde, naar Vikariatet var udløbet, søgte jeg ogsaa Pladser i Folkeskolen, og saa skete det mærkelige, at jeg samme Dag, nemlig den 10. Marts 1904, blev tilbudt to Pladser, nemlig som Leder af Skolen i Glamsbjerg og som Andenlærer i Lysgaard ved Viborg. Da Pladsen i Glamsbjerg først skulde tiltrædes 1. September, tog jeg mod begge Pladser og rejste straks til Lysgaard som Andenlærer.

Lysgaard, hvor Blichers Bondefortællinger "løb af Stabelen", var et godt Sted at være for en Lærer, en interesseret Bondebefolkning og en historisk Egn, præget af Blicher, der jo er født i Nabobyen, Vium. Men Lønnen var lille, og særlig da jeg blev gift den 23. April 1904, kneb det med at faa 50 Kr. maanedlig til at slaa til. Min Hustru havde jeg lært at kende, da jeg var Gaardbestyrer i Bølling, hvor hendes Fader var Købmand. Anna Christine, f. Damgaard, hedder hun; vi har levet i et lykkeligt Ægteskab igennem 41 Aar. Vi fik mange gode Venner i den korte Tid, vi boede i Lysgaard, prægtige Mennesker, som vi aldrig glemmer, og en Egn skønnere end nogen Egn i Danmark. For os, der dog begge er Østjyder, kom Viborgegnen til at staa som det rigtige, ægte Jylland.

I Glamsbjerg. Det var en stor Forandring at flytte fra en jydsk Hedeegn med dens noget langsomme, men aandelige interesserede Befolkning, til en fynsk Stationsby, der som alle Opkomlinger savner noget af det solide og samlende, der kendetegner en udpræget Bondeby og dens Befolkning. Her i denne By faldt min Livsgerning i 40 Aar, nemlig fra 1. September 1904 til 1. September 1944. Glamsbjerg Fri- og Efterskole er den Skoles Navn, hvor jeg har udført et Livs Skolearbejde. Den begyndte som almindelig grundtvigsk Friskole med Børn i den undervisningspligti-

ge Alder; da jeg blev Leder af Skolen, blev der oprettet en Efterskole for unge i Alderen 14 - 18 Aar, og i 1909 knyttedes et Præliminærkursus til Skolen. Den er i disse 40 Aar ledet som en grundtvigsk Skole, og det er mit Haab, at den vedblivende maatte svare til sit Navn. Skolen begyndte 1898 med 17 Elever; da jeg kom der, var der 43 i Børneskolen og 9 i Efterskolen. Da jeg 1. September 1944 afleverede den til min Efterfølger, var der 78 Børn i Børneskolen, 60 unge i Efterskolen og 46 i Eksamenskursuset. Skolen er gentagne Gange udvidet, saa den er delvis Kostskole.

Foruden min Skolegerning har jeg i de forløbne 40 Aar haft adskilligt andet Arbejde. Allerede det første Aar, jeg var ved Skolen i Glamsbjerg, begyndte jeg med Møder for ældre og unge hver Torsdag i de 5 Vintermaaneder, og det har været overholdt hvert Aar i 40 Aar. Ved disse Møder har jeg holdt Foredrag, særlig over historiske eller litterære Emner, og læst op, særlig af den nyere Litteratur. Sangen har ogsaa været et vigtigt Led ved disse Møder. De sluttede ogsaa ofte med en Times Folkedans, ledet af en af Skolens Lærerinder. Jeg har haft meget Ungdomsarbejde uden for Skolen. Allerede i Lysgaard ledede jeg Gymnastik med Ungdommen, og det fortsatte i Glamsbjerg. Jeg ledede en Del Aar baade Karle- og Pige-gymnastik 2 Gange ugentlig, særlig om Vinteren. Dette havde til Følge, at jeg blev indvalgt i Odense Amts Skytte- og Gymnastikforenings Bestyrelse fra 1909 til 1929. Indtil 1920 som almindeligt Styrelsesmedlem. Fra 1920-26 som Formand for Gymnastikudvalget. I 1926 afløste jeg fhv. Statsminister Klaus Berntsen som Formand for O. A. S. og G.; men i 1929 blev der over hele Landet foretaget en Adskillelse mellem Skytter og Gymnaster, fordi Forbindelsen og Samarbejdet de fleste Steder i Landet var bristet. I April 1929 blev der af Gymnastikrepræsentanter fra hele Landet nedsat et Udvalg paa 5 Medlemmer, der skulde forberede Dannelsen af De danske Gymnastikforeninger. Jeg blev Formand for Udvalget, og da D. d. G. blev dannet den 23. September 1929 blev jeg Foreningens Formand, hvilken Stilling jeg beklædte til 1943, da jeg paa Grund af for meget Arbejde nedlagde mit Mandat og blev derefter udnævnt til Foreningens første Æresmedlem. D. d. G. startede med ca. 20 000 aktive Medlemmer. Da jeg gik af som Formand, havde Foreningen ca. 130 000 aktive Medlemmer. Der var i de forløbne 13 Aar udført et udmærket Arbejde i alle Landets Kredse og mest af de unge selv; deraf kommer den vældige Fremgang i Medlemstallet. Af Opgaver, som jeg var med til at løse i Gymnastikforeningen, skal jeg nævne nogle Stykker. I 1934 var det 50 Aar, siden den lingske Gymnastik blev indført i Danmark fra Sverige. Da denne Gymnastik har betydet saa meget for dansk Ungdom og Ungdomsarbejde, ordnede D. d. G. en Jubilæumsfest paa Vallekilde Højskole, da denne Skole var det første Sted, der blev fremvist svensk Gymnastik, og den har været tro mod denne Gymnastiks Idealer siden. Som særlig indbudte var bl. a. Formanden for Nordens Gymnastikforbund, Major Thulin, Lund, og kungl. svenska Gymnastikkonsulenten Kaptajn Berg v. Linde, Stockholm, endvidere den danske Indenrigsminister Bertel Dahlgaard, den gamle Gymnastikinspektør K. A. Knudsen og Fru Appel, Askov, der begge er to af Pionererne for den lingske Gymnastiks Indførelse i Danmark. Der blev fremvist Gymnastik af 2 danske og 2 svenske Hold. I den Anledning blev jeg overrakt den svenske Lingmedalje i Guld, en Udmærkelse, som meget faa i vort Land har opnaaet, og som jeg slet ikke har fortjent.

Som Formand for D. d. G. var jeg med til at erhverve den militære Lejr, Fuglsølejren paa Mols, i 1934. Den har været stærkt benyttet af Ungdom fra hele Landet i de forløbne Aar. Der er Plads til ca. 360 liggende Gæster, Spisestue til 250 Personer, en meget stor Gymnastiksal med Badrum, samt Badestrand ved Ebeltoft Vig, Samtalestue og Læseværelse. Den staar D. d. G. i ca. 100 000 Kr., og den er gældfri. Af andre Foreteelser fra Gymnastikken skal jeg nævne Lingiaden i Stockholm i 1939, hvor D. d. G. mødte med 3 Hold Gymnaster, et Mands- og Kvindehold paa hver 500 Deltagere og et ældre Mandshold, hvor Deltagerne var over 50 Aar, paa 100 Deltagere. I An-

ledning af min Deltagelse i Lingiaden blev jeg af H. M. Kong Gustav IV den 17. Oktober 1939 udnævnt til Ridder af kgl. Vasaorden 1. Klasse. Den 16. Marts 1940 forelaa Hs. M. Kong Christian X, s Tilladelse til at bære samme Orden. Fra selve Lingiadekomiteen fik jeg den 20. Juli 1939 overrakt Lingiademedaljen med Kong Gustavs Billede for mit Arbejde i Deltagelse af Lingiaden.

Af andet nordisk Samarbejde, jeg har deltaget i, kan jeg nævne, at jeg i 1930 var Sveriges Gæst ved et stort svensk Landsgymnastikstævne i Stockholm. I 1932 var jeg Fører for 2 danske Gymnastikhold, der deltog i en 8 Dages Lejr i Malmköping, og endelig 1936 var D. d. G. Indbyder og Arrangør af en 8 Dages Lejr, som Nordens Gymnastikforbund lod afholde i Fuglsølejren paa Mols, hvori der deltog Gymnastikhold fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det blev ikke alene det gymnastiske Arbejde blandt Ungdommen, jeg befattede mig med, men ogsaa et mere aandeligt præget Ungdomsarbejde gennem De danske Ungdomsforeninger. Jeg blev Medlem af Hovedstyrelsen 1918, nogle Aar efter Næstformand, og fra 1928 til 1931 Formand for denne store Landsforening. Naar jeg efter 3 Aars Formandsskab maatte trække mig tilbage fra Formandspladsen, var Grunden ene og alene den, at jeg ikke kunde overkomme Arbejdet som Formand for to store Landsforeninger, og da jeg mente, at D. d. G., som jeg i 1929 var med til at stifte, havde mest Krav paa mig, valgte jeg at gaa af som Formand for D. d. U. Jeg blev derefter udnævnt til Æresmedlem af D. d. U.

Som Skolemand fik jeg ogsaa efterhaanden noget at gøre uden for mit hjemlige Skolearbejde. Jeg var i flere Aar Medlem af Styrelsen for Friskoleforeningen for Fyn. Fra 1916 til 1938 Formand for Foreningen af private Efterskoler. Jeg maatte gaa af som Formand for denne Forening i 1938, da jeg fra 1. April d. A. af Undervisningsministeren blev udnævnt til Tilsynsførende ved de frie Ungdoms- og Efterskoler, og denne Stilling har jeg fremdeles.

For mit Arbejde baade i og uden for Skolen har Hs. M. Kong Christian X af 1. December 1942 udnævnt mig til Ridder af Dannebrogordenen.

I September 1944 gik jeg af som Forstander for Glamsbjerg Fri- og Efterskole efter 40 Aars lykkeligt Arbejde ved denne Skole.

Under den nylig afsluttede Verdenskrig har jeg deltaget en Del i illegalt Arbejde, særlig ved Uddeling af illegale Skrifter og ved Afholdelse af lukkede Møder. Natten mellem 14. og 15. Juni 1944 blev jeg Kl. 1 om Natten arresteret af Gestapo og ført til Husmandsskolen ved Odense, der var Gestapos Hovedkvarter paa Fyn. Jeg var imidlertid kun arresteret i 3 Dage, da man ikke efter 3 Dages Forhør kunde finde noget, der kunde berettige til at holde mig fængslet. At jeg saa hurtigt fik min Frihed, dertil medvirkede tillige, at Gestapo fik tilsendt en Lægeerklæring, der lød paa, at jeg led af kronisk Bronchitis, og Lægeerklæringen har sikkert skildret mig som Individ, der ikke havde lang Tid tilbage at leve i.

Jeg har nu et Ønske tilbage, at jeg maa leve saa længe, at jeg maatte se en ny og bedre Verden tone frem efter den sidste frygtelige Verdenskrig. Ellers føler jeg nu, at jeg har meget at sige Tak for og meget at bede om Tilgivelse for, dette gælder baade over for Mennesker og over for Gud."

II. A. 1.

Vagn Damgaard Skriver

er født d. 7. februar 1905 i Glamsbjerg, Køng sogn.

Bosat: Liljen 9c, Albertslund, Taastrup.

Vagn Damgaard Skriver er gift og har i ægteskabet en søn.

II. A. 2.

Anker Damgaard Skriver

er født d. 2. oktober 1907 i Glamsbjerg.

Han blev gift d. 16. juli 1932 i Odense med

Birtha Egede Jensen

Hun er født d. 7. april 1911 i Tranebjerg paa Samsø som datter af murermester Jens Jørgen Jensen og hustru Birgitte Kirsten Egede.

Bosat: Stige Friskole, Stige Fyn.

Anker Damgaard Skriver tog lærereksamen fra Silkeborg seminarium 1928. Han virkede i 2 aar som lærer paa Anvorskov højskole og var derpaa i 2 aar paa Kerteminde højskole, hvorefter han i 1932 fik ansættelse ved Stige Friskole. - Anker Damgaard Skriver er formand for Odense amts Gymnastikforening og har desuden tillidshverv indenfor lærerstanden.

Birtha Egede Jensen tog realeksamen i Tranebjerg og fik 1929 delingsførerruddannelse i Ollerup. Hun har siden virket som lærerinde.

II. A. 2. a.

Ole Egede Skriver

er født d. 2. april 1936 i Stige, Lumby sogn.

Han blev gift d. 13. juli 1963 i Gunderup kirke med

Agnete Pilgaard

Hun er født d. 31. maj 1940 i Nøvling sogn som datter af landmand Harald Pilgaard og hustru Birgitte Marie Knøsgaard.

Bosat: Haderup pr. Skive.

Ole Egede Skriver gik i skole i Stige, og vinteren 1955-1956 var han elev paa Viborg Gymnastikhøjskole. Han aftjente sin værnepligt ved livgarden 1956-1957 og læste derpaa til lærer ved Kolding Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1963. Han har siden haft ansættelse ved Haderup Centralskole.

Agnete Pilgaard var elev i Aalborg Realskole, besøgte vinteren 1957-1958 Sønderborgs idræts-højskole og læste derefter ved Kolding Seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1963. Hun har nu ansættelse ved Haderup Centralskole.

II. A. 2. a. 1)

Birgitte Egede Skriver

er født d. 4. august 1964 i Haderup sogn.

II. A. 2. b.

Per Jørgen Skriver

er født d. 23. februar 1938 i Stige.

Han blev gift d. 29. juli 1961 i Ø. Starup med

Else Hundevadt

Hun er født d. 29. marts 1938 i Kolding som datter af fabrikant Børge Hundevadt og hustru Dagny Jutta Damgaard Hansen.

Bosat: Lyngvej 10, Risskov.

Per Jørgen Skriver tog lærereksamen fra Odense seminarium 1960, aftjente 1960-1962 sin værnepligt i Aarhus, og efter hjemsendelsen fik han ansættelse som lærer ved Skovvangsskolen i Aarhus.

Else Hundevadt tog lærereksamen fra Odense seminarium 1961 og har siden haft ansættelse ved Skovvangsskolen.

II. A. 2. b. 1)

Morten Hundevadt Skriver

er født d. 9. oktober 1964 i Risskov.

II. A. 2. c.

Hans Skriver

er født d. 15. april 1940 i Stige.

Han blev gift d. 4. juli 1964 i Vor Frue kirke, Aarhus, med

Kirsten Worm Pedersen

der er født d. 20. april 1942 i Aarhus domsogn som datter af skoleinspektør Axel Pedersen og hustru Gudrun Worm.

Bosat: Finsensgade 65, Aarhus N.

Hans Skriver gik i skole i Stige, var vinteren 1955-1956 elev paa Vesterlund ungdomsskole, og 1956-1958 besøgte han præliminærkursus paa Nørregades Friskole i Odense. Derpaa frekventerede han Odense studenterkursus og paabegyndte derefter cand. mag. - studiet, som ventes afsluttet 1968.

Kirsten Worm Pedersen tog realeksamen fra Læsøegades skole i Aarhus og blev nysproglig student fra Marselisborg gymnasium 1961. Hun deltog i Flensted-Jensens gymnastikturné til Grækenland og U. S. A. fra sommeren 1961 til sommeren 1962 og blev efter hjemkomsten optaget paa Marselisborg seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1965. Hun er ansat som lærerinde ved Katrinebjergskolen i Aarhus.

II. A. 2. d.

Anna Birgitte Skriver

er født d. 27. september 1943 i Stige.

Hun gik i skole i Stige og var vinteren 1957-1958 elev paa Sdr. Næraa efterskole. Hun besøgte præliminærkursus paa Nørregades Friskole i Odense 1958-1960 og blev derefter optaget paa Sankt Knuds gymnasium, hvorfra hun tog studentereksamen 1963. Vinteren 1963-1964 var hun elev paa Gerlev idrætshøjskole, hvorefter hun blev optaget som elev paa Aarhus seminarium.

II. A. 3.

Esther Rasmine Damgaard Skriver

er født d. 18. april 1909 i Glamsbjerg, Køng sogn.

Bosat: Idrætshøjskolen, Gerlev pr. Slagelse.

Esther Rasmine Damgaard Skriver tog 1930 eksamen fra Danmarks højskole for legemsøvelser og fik derpaa ansættelse ved Sankt Knuds gymnasium i Odense, hvor hun var til 1957, da hun blev ansat ved Idrætshøjskolen i Gerlev.

II. A. 3. a.

Anna Skriver

er født d. 14. februar 1945 i Glostrup.

Bosat: Vordingborg.

II. B.

Margrethe Caroline Skriver

er født d. 17. februar 1877 i Lykkegaard, Ørsted sogn, og hun døde samme sted d. 12. oktober 1882.

II. C.

Else Kirstine Skriver

er født d. 23. februar 1878 i Lykkegaard, Ørsted sogn.

II. D.

Jacobine Dortehea Skriver

er født d. 14. november 1880 i Lykkegaard, Ørsted sogn, og hun døde i december 1949 i Mellerup sogn.

Hun blev gift d. 5. april 1906 i Ørsted kirke med

Anton Marius Revsbech

Han er født d. 15. september 1878 i Voer sogn som søn af gaardejer Morten Revsbech og hustru Karen Pedersen, og han døde d. 5. april 1905 i Ørsted sogn.

Bosat: Mellerup pr Randers.

Anton Marius Revsbech drev vognmandsforretning i Mellerup indtil 1935, da forretningen blev overtaget af sønnen.



II. D. 1.

Ove Skriver Revsbech

er født d. 18. februar 1907 i Gassum sogn.

Han blev gift d. 30. november 1941 i Elev kirke med

Ninna Mikkelsen

der er født d. 17. oktober 1912 i Hornslet sogn som datter af baneformand Carl Mikkelsen og hustru Marie Hansen.

Bosat: Klipleve.

Ove Skriver Revsbech afsluttede sin skolegang i Mellerup, hvorefter han kom i lære som mejerist og blev udlært 1925. Han aftjente sin værnepligt som marinesoldat 1927 og arbejdede der-

efter ved landbruget til 1939. Han var 1940-1943 forvalter paa Løvenholm ved Auning, og 1943-1951 var han forvalter ved Fa. Prima Kulimport i Aabenraa. Han drev entreprenørforretning 1951-1959 og har siden haft ansættelse som bygningsformand .

Ninna Mikkelsen gik i skole i Hjorthøj og var senere elev paa Egaa efterskole. Hun er uddannet ved husgerning og har bl. a. tjent en arrække i Aarhus.

II. D. 1. a.

Jørgen Skriver Revsbech

er født d. 11. april 1955 i Kliplev sogn.

II. D. 2.

Rigmor Skriver Revsbech

er født d. 6. juni 1908 i Gassum sogn, og hun døde d. 12. januar 1959.

Hun var gift med

Marius Hansen

Der var ingen børn i ægteskabet.

II. D. 3.

Morten Emil Skriver Revsbech

er født d. 11. december 1909 i Gassum sogn.

Han blev gift d. 19. juli 1941 i Hald med

Ingrid Marie Andreassen

der er født d. 18. april 1918 i Randers som datter af gaardejer Jens Christian Andreassen og hustru Alfrida Marie Nielsen.

Bosat: Mellerup pr. Randers.

Morten Emil Skriver Revsbech gik i skole i Mellerup og kom efter skolegangen ud at tjene. Han arbejdede ved landbruget til sit 25. aar og overtog derpaa faderens vognmandsforretning, som han stadig driver. - Morten Emil Skriver Revsbech var 1950-1954 medlem af sogneraadet.

Ingrid Marie Andreassen gik i skole i Hald. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

II. D. 3. a.

Aase Skriver Revsbech

er født d. 25. maj 1942 i Mellerup sogn.

Bosat: Egtved.

Aase Skriver Revsbech tog præliminæreksamen fra Randers Realskole 1958. Hun virkede en tid som husassistent og var derpaa elev paa Silkeborg husholdningsskole. I 1950 blev hun optaget paa Gedved seminarium, hvorfra hun dimitteredes i juni 1965. Hun fik derefter ansættelse som lærerinde ved Egtved skole.

II. D. 3. b.

Lis Skriver Revsbech

er født d. 11. maj 1945 i Mellerup sogn.

Bosat: Lumsaas.

Lis Skriver Revsbech læser til børnehavelærerinde.

II, D. 3, c.

Ole Skriver Revsbech

er født d. 11. maj 1950 i Mellerup sogn.

II, D. 4.

Karen Rebekka Skriver Revsbech

er født d. 20. maj 1911 i Gassum sogn.

Hun blev gift d. 24. december 1934 i Mellerup med

Jens Sejr Moestrup

Han er født d. 1. februar 1914 i Mellerup sogn som søn af gaardejer Jens Moestrup og hustru Anna Elisabeth Rørdam.

Bosat: Gislungevej 53, Brønshøj.

Karen Rebekka Skriver Revsbech gik først i skole i Mellerup og var derpaa i 2½ aar elev paa Glamsbjerg Friskole. Hun virkede derefter som husassistent indtil sit giftermaal.

Jens Sejr Moestrup gik i skole i Mellerup. Han kom i lære som maskinarbejder og blev udlært 1934, aftjente 1935 sin værnepligt som marinesoldat i København, og efter hjemsendelsen begyndte han som maskinarbejder. Han virkede som saadan til 1946, da han etablerede selvstændig forretning i København. Denne drev han indtil 1952, og siden har han virket som maskinarbejder, hovedsagelig hos B. & W.

II, D. 4. a.

Jens Oluf Moestrup

er født d. 4. marts 1935 i Mellerup sogn.

Han blev gift d. 17. november 1956 i Brønshøj med

Else Margrethe Marie Jørgensen

der er født d. 16. april 1934 i Gentofte som datter af arbejdsmand Laurits Jørgensen og hustru Gerda Jørgensen.

Bosat: Spurvehøjvej 2, Hvidovre.

Jens Oluf Moestrup tog mellemskoleeksamen i Husum og kom efter skolegangen i lære som maskinarbejder. Han blev udlært d. 13. november 1954, og 1955-1956 aftjente han sin værnepligt ved hærens tekniske korps. Han har siden hjemsendelsen virket som maskinarbejder, bl. a. i 6 aar ved B. & W.

Else Margrethe Marie Jørgensen gik i skole i København. Hun blev udlært som bogbinderske 1951 og virkede som saadan indtil sit giftermaal.

II, D. 4. a. 1)

Claus Moestrup

er født d. 5. maj 1957 paa Frederiksberg.

II. D. 4. a. 2)

Jesper Moestrup

er født d. 1. august 1958 i Valby.

II. D. 4. b.

Hanne Moestrup

er født d. 17. juli 1936 i København.

Hun blev gift d. 22. oktober 1960 i København med

Knud Erhardt Rasmussen

der er født d. 11. oktober 1934 i København som søn af formand Carl Erhardt Rasmussen og hustru Inger Lilly Margrethe Petersen. (Se efterkommere efter Rasmus R. Skriver VI. E. 1.)

Bosat: Sneppevej 18, København NV.

Hanne Moestrup gik i skole i København. Hun tog eksamen som barneplejerske 1955 og var derefter i 1 aar husassistent i England. Hun tog eksamen som børnehavelærerinde i 1958 og virkede som saadan til 1961.

Knud Erhardt Rasmussen gik i skole i København. Han blev udlært som radiomekaniker i 1954, aftjente 1954-1956 sin værnepligt ved hærens tekniske korps, og efter hjemsendelsen fik han ansættelse ved Store nordiske telegrafskab, hvor han blev afdelingsleder 1958.

II. D. 4. b. 1)

Anne Rasmussen

er født d. 1. april 1961 i København.

II. D. 4. b. 2)

Anders Moestrup Rasmussen

er født d. 20. februar 1964 i København.

II. D. 4. c.

Knud Ove Moestrup

er født d. 15. oktober 1937 i København.

Han blev gift d. 15. april 1965 i Sankt Michaelis kirke i Fredericia med

Lone Winther Hansen

Hun er født d. 22. september 1943 i Fredericia som datter af landsretssagfører Erik Peter Hansen og hustru Asta Winther.

Bosat: Kongevejen 217, Virum.

Knud Ove Moestrup tog mellemskoleeksamen fra Husum skole 1953 og realeksamen fra Frederikssundsvejens skole 1954. Han kom i lære indenfor spedititionsbranchen og blev udlært 1957, hvorefter han aftjente sin værnepligt til 1958. Efter hjemsendelsen vendte han tilbage til spedititionsbranchen og har siden 1963 været fuldmægtig.

Lone Winther Hansen tog 1960 realeksamen fra Fredericia gymnasium. Hun besøgte derpaa Pitmans Commercial College i London, og 1962 tog hun handelseksamen fra Aarhus købmandsskole. Hun har siden virket som kontorassistent.

II. D. 4. d.

Eva Moestrup

er født d. 5. juli 1939 i København.

Hun blev gift d. 16. maj 1964 i København med

René Marott Jensen

der er født d. 16. april 1938 i København som søn af karetmager Erik Marott Jensen og hustru Esther Rasmussen.

Bosat: Folehaven 120, Valby.

Eva Moestrup gik i skole i København. Hun blev uddannet som fritidspædagog, 1 aar paa Emdrupborg seminarium og 2 aar paa seminariet for fritidspædagoger, og derefter havde hun ansættelse forskellige steder indtil sit giftermaal.

René Marott Jensen gik i skole i København. Han blev udlært som pladesmed i 1957, og siden 1959 har han drevet selvstændig forretning med autoopretning.

II. D. 4. d. 1)

Helle Marott Jensen

er født d. 15. november 1960 i København.

II. D. 4. d. 2)

Thea Marott Jensen

er født d. 27. september 1964 i København.

II. D. 4. e.

Dorthe Elisabeth Moestrup

er født d. 19. december 1943 paa Frederiksberg.

Bosat: Gislingevej 53, Brønshøj.

Dorthe Elisabeth Moestrup tog realeksamen fra Korsager skole 1960 og studentereksamen fra Efterslægtsselskabets skole 1963. Hun blev derefter optaget som elev paa Emdrupborg seminarium.

II. D. 5.

Gudrun Margrethe Skriver Revsbech

er født d. 10. september 1913 i Randrup, Spentrup sogn.

Hun blev gift d. 28. oktober 1937 i Mellerup med

Niels Christian Wegger

der er født d. 4. juli 1910 i Bjergbygaard, Nr. Borup sogn, som søn af gaardejer Andreas Christian Wegger og hustru Petrea Kamilla Jacobsen.

Bosat: Bjergbygaard pr. Spentrup.

Gudrun Margrethe Skriver Revsbech gik i skole i Mellerup, og sommeren 1934 besøgte hun Vallekilde højskole. Hun er uddannet ved husgerning.

Niels Christian Wegger gik i skole i Nr. Borup. Han blev uddannet ved landbruget og besøgte 1932 Ladelund landbrugsskole. I 1937 købte han den 75 tdr. land store Tjørnegaard i V. Konstrup og drev denne til 1950, hvorefter han overtog fødegaarden, der er paa 115 tdr. land.

II. D. 5. a.

Birgit Wegger

er født d. 19. januar 1938 i Tjørnegaard, Borup sogn.

Hun blev gift d. 6. december 1961 i Dronningborg med

Johannes Petersen

der er født d. 5. juni 1937 i Smerup sogn som søn af gaardejer Peter Viggo Petersen og hustru Marie Magdalene Jessen.

Bosat: Søvang, Lille Torøje pr. Fakse.

Birgit Wegger tog præliminæreksamen fra Randers realskole og blev efter skolegangen kontoruddannet paa A/S Strømmen, Randers. Efter at være blevet udlært var hun i 6 uger paa Bredblik i Holte, virkede 1 aar som kontorassistent i Herning og besøgte saa i 3 maaneder Aarhus-egnens husholdningsskole, hvorefter hun virkede som kontorassistent i Viby Sjælland 1 aar.

II. D. 5. a. 1)

Dorte Wegger Petersen

er født d. 30. september 1962 i Fakse.

II. D. 5. b.

Mille Wegger

er født d. 27. april 1940 i Tjørnegaard, Borup sogn.

Hun blev gift d. 27. oktober 1962 i Dronningborg kirke med

Poul Holm

Han er født d. 8. september 1933 i Munkdrup, Krstrup sogn, som søn af gaardejer Jens Holm og hustru Karen Margrethe Sørensen.

Bosat: Munkdrup pr. Randers.

Poul Holm blev uddannet ved landbruget og driver en gaard i Munkdrup.

II. D. 5. b. 1)

Annette Wegger Holm

er født d. 12. april 1964 i Ørsted sogn.

II. D. 5. c.

Kirsten Wegger

er født d. 29. juli 1941 i Tjørnegaard, Borup sogn.

Bosat: Erritsø pr. Fredericia.

Kirsten Wegger gik i skole i Bjergby og i Randers realskole. Hun besøgte 1958 Hadsten højskole og Hadsten husholdningsskole. Hun har nu ansættelse som sygemedhjælper paa Sct. Josefs hospital, Fredericia.

II. D. 5. d.

Elisabeth Wegger

er født d. 28. april 1944 i Tjørnegaard, Borup sogn.

Bosat: Silkeborg.

Elisabeth Wegger gik i skole i Bjergby og senere i Randers realskole, hvorfra hun tog præliminæreksamen 1960. Hun blev udlært som teknisk tegner 1962 og begyndte derefter at læse til lærerinde ved Silkeborg seminarium.

II. D. 5. e.

Else Wegger

er født d. 1. maj 1947 i Tjørnegaard, Borup sogn.

II. D. 5. f.

Anders Christian Wegger

er født d. 9. maj 1948 i Tjørnegaard, Borup sogn.

II. D. 6.

Rasmus Skriver Revsbech

er født d. 15. december 1918 i Hem sogn.

Han blev gift d. 6. april 1946 i Aabenraa med

Hilda Buus

der er født d. 5. marts 1920 som datter af bygmester Anton Buus og hustru Marie Louise Quednau.

Bosat: Lindbjerg 28, Aabenraa.

Rasmus Skriver Revsbech gik i skole i Mellerup, og vinteren 1932-1933 var han elev paa Glamsbjerg efterskole. Han blev uddannet ved landbruget og besøgte vinteren 1941-1942 Tune landboskole, hvorefter han virkede som forvalter paa Søgaard pr. Gerlev i 1 aar. I 1948 fik han ansættelse som rutebilchauffør ved DSB og virker stadig som saadan.

II. D. 6. a.

Ove Skriver Revsbech

er født d. 26. marts 1950 i Aabenraa.

II. D. 6. b.

Lone Skriver Revsbech

er født d. 21. januar 1955 i Aabenraa.

II. E.

Margrethe Karoline Skriver

er født d. 14. november 1882 i Lykkegaard, Ørsted sogn.

Hun blev gift d. 3. april 1915 i Ørsted kirke med

Søren Jensen

Han er født d. 31. august 1878 i Katstrup sogn som søn af gaardejer Rasmus Peter Jensen og hustru Elise Marie Nielsen.

Bosat: Elisehøj, Katstrup pr. Hovedgaard.

Margrethe Karoline Skriver var sommeren 1902 elev paa Mellerup højskole. Hun var en tid

elev i Fanefjord præstegaard paa Møn og virkede senere som husjomfru paa Hulemose ved Vordingborg samt paa hovedgaarden Snedinge ved Skelskør.

Søren Jensen var en tid elev paa Bøjden forsøgsgaard paa Fyn, og 1901 besøgte han Tune landboskole. I 1914 overtog han faderens gaard, Elisehøj.



II. E. 1.

Elisabeth Rasmine Skriver Jensen

er født d. 15. april 1916 i Aarhus.

Hun blev gift d. 15. juli 1938 i Katstrup med

Henry Lyse

der er født d. 21. januar 1912 i Katstrup sogn søm søn af gaardejer Søren Pedersen Lyse og hustru Signe Nielsen.

Bosat: Holsteinsgade 33, Odder.

Elisabeth Rasmine Skriver Jensen gik i skole i Katstrup, og efter skolegangen tjente hun en tid som husassistent. Hun tog 1938 sygeplejeeksamen i Skanderborg og har siden virket som hjemmesygeplejerske.

Henry Lyse gik i skole i Hovedgaard, hvor han tog realeksamen. Han blev uddannet ved landbruget og virkede som forvalter paa større gaarde, og 1938 købte han Vinding Nygaard, som han drev til 1950. Til gaarden hørte 124 tdr. land. Han har siden været repræsentant for Trifolium Frø.

II. E. 1. a.

Bent Lyse

er født d. 4. juli 1939 i Vinding sogn. Bent Lyse gik i Hovedgaard realskole. Han tog til søs 1955 og sejlede til 1959, afbrudt af et ophold paa statens sømandsskole. Derefter aftjente han sin værnepligt som korporal ved militærpolitiet under marinen. Efter hjemsendelsen sommeren 1960 tog han igen ud at sejle og blev d. 12. august 1963 optaget paa Fanø navigationsskole, hvorfra han tog styrmandseksamen i foråret 1965 og derpaa begyndte at læse til skibsførereksamen.

II. E. 1. b.

Ejvind Lyse

er født d. 7. juni 1946 i Bredstrup sogn.

II. E. 2.

Svend Aage Skriver Jensen

er født d. 2. oktober 1918 i Elisehøj, Katstrup sogn, og han døde d. 7. oktober 1959.

Han blev gift d. 18. maj 1945 i Thorning med

Signe Hedelund

der er født d. 5. august 1923 i Thorning sogn som datter af gaardejer Anders Holger Sørensen Hedelund og hustru Valborg Rasmussen.

Bosat: Elisehøj, Kattrup pr. Hovedgaard.

Svend Aage Skriver Jensen gik i skole i Kattrup, og vinteren 1937-1938 var han paa Vallekilde højskole. Han blev uddannet ved landbruget, var vinteren 1943-1944 paa Dalum landbrugs-skole, og 1945 overtog han fødegaarden, der er paa 45 tdr. land.

Signe Hedelund gik i skole i Thorning. Efter skolegangen lærte hun husgerning hjemme og ude, og sommeren 1943 var hun elev paa Ryslinge højskole.

II. E. 2. a.

Elisabeth Skriver Jensen

er født d. 25. august 1946 i Elisehøj.

II. E. 2. b.

Søren Skriver Jensen

er født d. 26. november 1947 i Elisehøj.

II. E. 2. c.

Anders Skriver Jensen

er født d. 31. maj 1949 i Elisehøj.

II. E. 2. d.

Kirsten Valborg Skriver Jensen

er født d. 20. april 1952 i Elisehøj.

II. F.

Jacob Rasmussen Skriver

er født d. 5. december 1884 i Lykkegaard, Ørsted sogn, og han døde d. 26. februar 1958 i Ørsted sogn.

Han blev gift d. 5. december 1911 i Virring kirke med

Marie Jensen

Hun er født d. 1. april 1886 i Virring sogn som datter af gaardejer Peder Ladefoged Jensen og hustru Maren Nielsen, og hun døde d. 11. oktober 1964 i Ørsted sogn.

Bosat: Bakskovgaard, Ørsted.

Jacob Rasmussen Skriver gik i skole i Ørsted. Efter skolegangen blev han uddannet ved landbruget, og 1911 overtog han Bakskovgaard, som han drev til 1943, da den blev bortforpagtet til sønnen Poul Ladefoged Skriver, som overtog gaarden i 1947. Til gaarden hører 103 tdr. land.



II. F. 1.

Poul Ladefoged Skriver

er født d. 14. september 1912 i Bakskovgaard, Ørsted sogn.

Han blev gift d. 9. oktober 1942 i Bredstrup kirke med

Karen Margrethe Lomholt Andersen

der er født d. 9. oktober 1921 i Bredstrup sogn som datter af gaardejer Hans Lomholt Andersen og hustru Lone Madsen.

Bosat: Bakskovgaard, Ørsted.

Poul Ladefoged Skriver gik i skole i Ørsted, og sommeren 1928 var han elev paa Glamsbjerg efterskole. Han blev uddannet ved landbruget, besøgte vinteren 1931-1932 Hadsten gymnastikskole, og vinteren 1934-1935 var han paa Graasten landbrugsskole. I 1943 overtog han Bakskovgaard i forpagtning og købte gaarden i 1947. - Poul Ladefoged Skriver var 1958-1963 næstformand i landboforeningen og har desuden forskellige andre tillidshverv.

Karen Margrethe Lomholt Andersen gik i skole i Kongsted, og 1939-1940 var hun elev paa Askov højskole. Hun er iøvrigt uddannet ved husgerning.

II. F. 1. a.

Hans Lomholt Skriver

er født d. 13. august 1944 i Bakskovgaard, Ørsted sogn.

Bosat: Virum.

Hans Lomholt Skriver gik først i skole i Ørsted, og efter at have taget præliminæreksamen blev han optaget paa Randers statsskole, hvorfra han tog studentereksamen 1964. Han blev der- efter optaget paa den polytekniske læreanstalt i Lundtofte.

II. F. 2.

Rigmor Rasmine Skriver

er født d. 9. marts 1914 i Bakskovgaard, Ørsted sogn.

Hun blev gift d. 29. december 1936 i Ørsted med

Asger Severin Kring

der er født d. 19. december 1907 i Linnerup sogn som søn af pastor Hans Janus Kring og hustru Agnete Helene Sørensen.

Bosat: Østrup Haugaard, Østrup pr. Hornslet.

Rigmor Rasmine Skriver gik i skole i Ørsted og var 1930 elev paa Glamsbjerg efterskole. Hun lærte husgerning hjemme og havde forskellige pladser. Sommeren 1933 var hun elev paa Ollerup gymnastikhøjskole, og derefter var hun i 2 aar paa Grundtvigshus i København.

Asger Severin Kring gik i skole i Aale og Horsens samt Stege, hvor han tog præliminæreksamen. Han lærte landbrug, var 1927-1928 paa Dalum landbrugsskole, og 1933 dimitteredes han som landbrugskandidat. Han havde derefter bl. a. ansættelse ved Hedeselskabet i Viborg og Slagelse, hvorefter han 1939 overtog Østrup Haugaard, som han stadig driver. Til gaarden hører 71 tdr. land. - Asger Severin Kring var 1954-1962 medlem af sogneraadet.

II. F. 2. a.

Hans Jacob Kring

er født d. 6. oktober 1937 i Slagelse.

Bosat: Gammel Kongevej 12, Agersted.

Hans Jacob Kring tog realeksamen fra Hornslet realskole 1953. I 1959 blev han optaget paa den kongelige veterinære- og landbohøjskole, hvorfra han dimitteredes som cand. agro. i 1962. Han fik den 1. maj samme aar ansættelse som assistent ved Dronninglund herreds landboforenings regnskabsudvalg.

II. F. 2. b.

Torben Kring

er født d. 27. marts 1940 i Østrup, Skader sogn.

Bosat: Nebbegaard pr. Pjedsted.

Torben Kring gik i skole i Skader og Hornslet. Han blev landbrugsuddannet, aftjente sin værnepligt ved livgarden 1959-1960, og 1960-1961 besøgte han Ladelund landbrugsskole. Han har siden 1963 været forvalter paa Nebbegaard.

II. F. 2. c.

Lene Marie Kring

er født d. 7. december 1944 i Østrup.

II. F. 2. d.

Ruth Kring

er født d. 17. august 1953 i Østrup.

II. F. 3.

Rasmus Emil Skriver

er født d. 2. marts 1917 i Bakskovgaard, Ørsted sogn, og han døde d. 30. juli 1917.

II. F. 4.

Ellen Margrethe Skriver

er født d. 15. november 1918 i Bakskovgaard.

Hun blev gift d. 17. april 1954 i Ørsted kirke med

Hans Christian Kragegaard

der er født d. 21. april 1920 i København som søn af stationsforstander Lars Kragegaard og hustru Ingeborg Hansen.

Bosat: Juelsminde.

Ellen Margrethe Skriver gik i skole i Ørsted, og 1932-1933 var hun elev paa Glamsbjerg efterskole. Hun virkede i 3 aar som husassistent og fik derefter sygeplejeuddannelse paa Aarhus amtssygehus. Efter at have taget sygeplejeeksamen 1942 virkede hun som assistent, hovedsagelig paa Aarhus amtssygehus, og i 2 aar var hun i Egedesminde i Grønland.

Hans Christian Kragegaard gik i skole i Hellerup. Han kom i lære som maler og blev udlært 1941, hvorefter han aftjente sin værnepligt som marinesoldat i København. Han virkede derpaa som svend til 1945, da han etablerede selvstændig forretning i Hellerup. I 1950 tog han til Grønland, hvor han virkede som malerformand indtil 1960, da han etablerede sin nuhavende forretning som malermester i Juelsminde.

II. F. 4. a.

Lars Kragegaard

er født d. 24. august 1955 i Sukkertoppen, Grønland.

II. F. 4. b.

Jacob Kragegaard

er født d. 9. december 1957 i Sukkertoppen.

II. F. 5.

Bent Skriver

er født d. 7. juni 1922 i Bakskovgaard, Ørsted sogn.

Han blev gift d. 29. maj 1948 i Hejls med

Selma Irene Jessen

der er født d. 22. juli 1926 i Hejls sogn som datter af arkitekt Søren Thomsen Jessen og hustru Sofie Kylling.

Bosat: Hejls.

Bent Skriver gik først i skole i Ørsted og derpaa i Allingaabro. Efter skolegangen virkede han en tid ved landbruget, var vinteren 1941-1942 elev paa Ollerup gymnastikhøjskole, og 1942-1943 aftjente han sin værnepligt ved livgarden. Han besøgte 1944-1945 Ladelund landbrugsskole, og 1945-1946 virkede han som forvalter paa Hejlsgaard. I 1947 kom han ind i tømmerhandlerbranchen, og 1955 overtog han Hejls trælasthandel, som han stadig driver.

Selma Irene Jessen gik i skole i Hejls, og sommeren 1946 var hun elev paa Ollerup gymnastikhøjskole. Hun er uddannet ved husgerning.

II, F. 5. a.

Poul Jessen Skriver

er født d. 28. april 1950 i Hejls sogn.

II, F. 5. b.

Anette Skriver

er født d. 7. juni 1953 i Hejls sogn.

II, F. 6.

Kaj Jacobsen Skriver

er født d. 22. august 1928 i Bakskovgaard, Ørsted sogn.

Han blev gift d. 5. april 1953 i Skals med

Anna Dorith Laustsen

Hun er født d. 8. juli 1929 i Skals sogn som datter af gaardejer Niels Ejner Laustsen Nielsen og hustru Alma Østergaard.

Bosat: Toreby pr. Flintinge.

Kaj Jacobsen Skriver gik i skole i Ørsted og var derefter elev i Allingaabro realskole. Han blev derefter landbrugsuddannet, var vinteren 1948-1949 elev paa Ladelund landbrugsskole, og 1949-1952 læste han ved den kongelige veterinær- og landbohøjskole, hvorfra han dimitteredes som cand. agro. Han fik derpaa ansættelse ved Salling landboforening, var 1952-1953 lærer paa Vejstrup ungdomsskole, og 1953-1956 var han konsulent for Hammershøj landboforening. Derpaa virkede han til d. 1. februar 1965 som konsulent for Dronninglund herreds landboforening, og siden har han haft ansættelse ved de samvirkende Lolland-Falsterske landboforeninger.

Anna Dorith Laustsen gik i skole i Skals og i Aalestrup realskole. Hun er uddannet indenfor landbruget og har bl. a. opholdt sig i England og Skotland, 1947 besøgte hun Sorø husholdningsskole, og 1949-1950 var hun paa Ladelund landbrugsskole.

II, F. 6. a.

Niels Ejner Skriver

er født d. 11. august 1954 i Viborg.

II, F. 6. b.

Anne Mette Skriver

er født d. 29. december 1956 i Dronninglund sogn.

II, F. 6. c.

Tine Marie Skriver

er født d. 13. februar 1963 i Dronninglund sogn.

II, G.

Knud Amdi Marthinus Skriver

er født d. 22. november 1886 i Lykkegaard, Ørsted sogn, og han døde d. 28. januar 1964 i Odense.

Han blev gift d. 8. maj 1914 i
Glamsbjerg, Køng sogn, med

Ester Kirstine Larsen

der er født d. 29. august 1891 i Glams-
bjerg som datter af skrædder Anders
Martin Larsen og hustru Pouline Ol-
sen.

Bosat: Allégade 65, Odense.

Knud Amdi Marthinus Skriver tog
læreexamen fra Silkeborg seminari-
um og havde derefter forskellige vi-
kariater. I 1908 kom han til Glams-

bjerg friskole, hvor han var til 1913, da han fik ansættelse ved Nørregades friskole i Odense. I
1935 blev han skolens leder og virkede som saadan til 1952, hvorefter han var vikar til sin død.

I dansk friskoleforenings aarsberetning for 1963-64 bliver Knud Amdi Marthinus Skriver
mindet af familie, venner og kollegaer. Hans hustru skriver saaledes:

" Min mand blev født paa Lykkegaard i Tørslev ved Randers i 1886. Han var stærkt knyttet
til sin slægt og sin hjemstavn, men han befandt sig ogsaa godt paa Fyn, hvortil han kom som ung
lærer hos sin ældste broder i Glamsbjerg og senere ved Nørregades Friskole i Odense, hvor han
fik sin gerning i 50 aar.

Han var ærlig og redelig, arbejdsom og trofast i sit daglige arbejde baade i skole, kirke
og hjem.

Herhjemme var hans plads efter skoletid for det meste ved skrivebordet, og vi vidste alle,
at det arbejde, han havde paataget sig, skulle udføres paa bedste maade.

Om børnene maaske til tider har syntes, at deres fader var lidt streng, saa har de senere
erkendt, at det var til deres bedste.

Min mand var meget glad for de aar, mens børnene var mindre; vi boede paa Enghavevej,
hvor vi havde en dejlig stor have med mange blomster og megen frugt, som han holdt meget af
at arbejde med. Men ikke mindst var han glad for sine høns og kyllinger.

Om efteraaret, naar hønsene en tid fik lov at gaa frit omkring i haven, blev han hjertelig
modtaget, naar han kom fra skole om eftermiddagen, de kom stormende, naar de hørte havelaa-
gen gaa, een fløj op og satte sig paa cykelstyret, een paa han skulder, og en frimodig hanekylling
fløj op og satte sig paa hatten.

Ogsaa da vi boede paa skolen, bevarede kontakten med dyrene, da det lykkedes vor yngste
datter at overtale sin far til at beholde en lille kattekilling, hun havde faaet foræret.

Som jeg har nævnt, kunne børnene nok til tider synes, at deres far var lidt streng, men skul-
le de bede om noget, naar han sad ved sit skrivebord, var det altid en sikker fremgangsmaade
at tage den lille mis og sætte den paa skrivebordet foran ham. Naar den saa forsigtigt vovede sig
ind over papirerne paa bordet, var øjeblikket gunstigt til at komme frem med sit ærinde. Det
var jo ikke saa praktisk at have kat paa 2. sal inde midt i byen, især ikke da den jævnligt fik kil-
linger. Der var problemet med at komme af med dem, men det løste min mand ved at lade dem
vokse op, til de kunne klare sig selv, saa tog han dem i lommen, gik ind i skolestuen med dem,
satte dem paa katederet og spurgte eleverne, om der var nogen, der kunne tænke sig at faa en
lille mis. Det var der altid, da mange af eleverne var fra landet, hvor en mis mere eller mindre
ikke betød saa meget.



Min mand var altid glad for at snakke med andre mennesker og da især med de mange gode venner, vi har været saa lykkelige at have. Ogsaa naar gamle elever kom paa besøg, var han godt tilpas, især naar de kunne fortælle, at det gik dem godt.

Hans store bogsamling fortæller noget om hans interesse for litteratur og kunst, og en lang række af Fleurons dyrebøger var han meget optaget af.

Hvad min mand troede paa og levede efter kan bedst udtrykkes med det sidste vers af Kingos kønne morgensang: "Nu rinder solen op af østerlide", som han meget tit sluttede morgenandagten med:

"Du bedst min tarv og trang, o herre, kender,
tilmed er lykkens gang i dine hænder,
og hvad mig tjener bedst i hver en maade,
du det tilforn jo ser; min sjæl, hvad vil de mer?
lad Gud kun raade!"

Det er rigtigt, som det ved hans død blev sagt og skrevet: Han var en god mand."

Ester Skriver.

II. G. 1.

Knud Amdi Skriver

er født d. 2. marts 1915 i Odense, og han døde samme sted d. 1. juni 1947.

Bosat: Vejle.

Knud Amdi Skriver var 1922-1930 elev i Nørregades Friskole, og efter skolegangen blev han udlært som maler. Han gennemgik dagskolen for malere paa Odense tekniske skole, og senere virkede han en aarrække som maler og dekoratør i Vejle, indtil en hjertesygdom gjorde ham uarbejdsdygtig. - Knud Amdi Skriver interesserede sig for musik og spillede baade i Odense og Vejle klaver i amatør-jazzorkester. Han var ligeledes en dygtig tegner og interesserede sig hovedsagelig for humoristiske tegninger samt karikaturer.

II. G. 2.

Else Kirstine Skriver

er født d. 11. maj 1918 i Odense.

Hun blev gift d. 4. juni 1944 i Odense med

Ib Knudsen

der er født d. 5. november 1919 i Ærøskøbing som søn af forstander Magnus Knudsen og hustru Jenny Thomsen.

Bosat: Københavnsvej 66, Roskilde.

Else Kirstine Skriver var elev i Nørregades friskole. Efter skolegangen opholdt hun sig 1 aar i England, besøgte 1937-1938 Askov højskole, og derefter læste hun ved Tønder seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1942. Hun var 1942-1943 paa Ankerhus husholdningsskole og virkede derpaa som lærerinde i Løgumkloster til 1946, hvorefter hun var lærerinde paa Værebros drengehjem ved Ølstykke indtil 1960, da hun fik ansættelse paa lagttageshjemmet "Roskilde Hvile".

Ib Knudsen tog lærereksamen fra Tønder seminarium 1942 og besøgte 1943 Danmarks højskole for legemsøvelser. Han var derpaa lærer ved Skolehjemmet "Himmelbjerggaarden" til

1944, hvorefter han virkede som lærer i Løgumkloster til 1946. Han fik saa ansættelse paa Værebros drengehjem, hvor han var forstander fra januar 1949, og siden 1960 har han været forstander for "Roskilde Hvile".

II. G. 2. a.

Kaj Knudsen

er født d. 4. juni 1945 i Løgumkloster.

Bosat: Københavnsvej 66, Roskilde.

Kaj Knudsen er seminarieelev.

II. G. 2. b.

Birgitte Knudsen

er født d. 11. december 1946 i Værebros sogn, Jyllinge sogn.

II. G. 2. c.

Jørgen Knudsen

er født d. 12. juni 1955 i Værebros sogn.

II. G. 3.

Inger Margrethe Skriver

er født d. 12. februar 1921 i Odense.

Hun blev gift d. 4. august 1944 i Odense med

Carl Christian Mortensen

der er født d. 19. juni 1913 i København som søn af overpakkemester Aksel Rudolf Mortensen og hustru Karen Sofie Petersen.

Bosat: Høvedstensvej 24, Hvidovre.

Inger Margrethe Skriver tog præliminæreksamen fra Nørregades friskole i Odense. Hun begyndte 1941 som højskolelærerinde i fagene gymnastik og haandarbejde, var 1943 paa Snoghøj gymnastikhøjskole og tog delingsføreruddannelse, og derefter fortsatte hun som højskolelærerinde til 1945. Hun har siden undervist i gymnastik paa Diakonissestiftelsen samt paa Mariaforbundets sygeplejeforskoole.

Carl Christian Mortensen tog 1935 lærereksamen fra K. F. U. M. s seminarium, aftjente 1936-1937 sin værnepligt i København, og efter hjemsendelsen fik han ansættelse ved Københavns kommunale skolevæsen. Han tog studentereksamen fra akademisk kursus i København 1941. Siden 1955 har Carl Christian Mortensen været viceinspektør ved Ny Østergaards skole i Valby.

II. G. 3. a.

Karen Merete Mortensen

er født d. 24. august 1945 i København.

II. G. 3. b.

Knud Amdi Skriver Mortensen

er født d. 13. marts 1948 i København.

II. G. 4.

Einar Skriver

er født d. 30. juli 1922 i Odense.

Han blev gift d. 2. april 1958 i København med

Kirsten Hansen

der er født d. 14. august 1926 i Københåvn⁴¹ som datter af major J. O. Hansen og hustru Ellen Caroline Larsen.

Bosat: Rebekkevej 51, Hellerup.

Einar Skriver tog præliminæreksamen fra Nørregades friskole i Odense og blev derefter boghandleruddannet. Under krigen gjorde han tjeneste ved C. B. - tjenesten. I 1952 etablerede han sammen med 2 kollegaer A/S importbøger og oprettede i 1953 forlaget Skrifola A/S. I 1958 blev han direktør for en sammenslutning af A/S importbøger og A/S danske boghandlers bogimport. - Einar Skriver er medlem af bestyrelsen af importboghandlere i Danmark, medlem af bestyrelsen i den internationale boghandlerforening og formand for lejerforeningen "Hellegaarden".

Kirsten Hansen tog 1945 studentereksamen fra Aurehøj statsgymnasium og dimitteredes 1958 som lærerinde fra N. Zahles seminarium.

II. G. 4. a.

Michael Amdi Skriver

er født d. 23. september 1958 paa Frederiksberg.

II. G. 4. b.

Johan Amdi Skriver

er født d. 19. maj 1960 i Hellerup.

II. G. 5.

Frede Skriver

er født d. 28. august 1925 i Odense.

Han blev gift d. 7. maj 1955 i Brooklyn, New York, med

Elna Strøm Hansen

der er født d. 6. maj 1923 i Esbjerg som datter af købmand Jens Christian Hansen og hustru Ida Strøm.

Frede Skriver tog præliminæreksamen fra Nørregades friskole i Odense 1942 og studentereksamen fra Odense katedralskole 1945. I 1948 tog han højere handelseksamen fra Niels Brocks handelsskole i København, blev 1959 H.D. i regnskabsvæsen fra handelshøjskolen i København, og 1960 tog han 1. del af statsautoriseret revisoreksamen samme sted. Han var 1946-1952 revisormedarbejder i Odense og København, 1953-1957 kancellist i udenrigsministeriet og assistende handelsattaché ved generalkonsulatet i New York. Fra 1957 til 1964 virkede han som revisor i København, og siden har han været kontorchef ved Skelskør frugtplantage A/S.

Elna Strøm Hansen blev efter skolegangen uddannet i guldsmedbranchen og virkede som ekspeditrice forskellige steder. Hun var 1946-1948 husassistent i England og Sverige, og 1948-1954 virkede hun som husassistent i Amerika, hvor hun bl. a. havde ansættelse hos John D. Rockefeller. Hun blev senere sekretær ved Pocket Books i New York, og 1954-1956 var hun sekretær ved

generalkonsulatet i New York.

II. G. 5. a.

Peter Amdi Skriver

er født d. 6. september 1956 i New York.

II. G. 5. b.

Stephan Amdi Skriver

er født d. 7. juli 1958 i København.

II. G. 5. c.

Christian Amdi Skriver

er født d. 5. oktober 1964 i København.

II. H.

Ane Elisabeth Skriver

er født d. 27. maj 1888 i Lykkegaard,
Ørsted sogn.

Hun blev gift d. 23. juli 1914 i
Ørsted kirke med

Marthinus Sørensen Hørning

der er født d. 22. oktober 1888 i Hør-
ning som søn af gaardejer Søren Chri-
stensen Hørning og hustru Ane Peder-
sen Maarup.

Bosat: Støvring pr. Randers.

Ane Elisabeth Skriver gik i skole
i Tørslev, sommeren 1910 var hun elev paa Lyngby højskole. Hun lærte husgerning og havde for-
skellige pladser indtil giftermålet.

Marthinus Sørensen Hørning gik i skole i Tørslev. Han blev uddannet ved landbruget og var
vinteren 1909-1910 elev paa Ødum landbrugsskole. Han aftjente 1910 sin værnepligt paa Kron-
borg og var genindkaldt i 1914. Han købte samme aar en gaard paa 70 tdr. land i Sem ved Maria-
ger og drev denne til 1918, hvorefter han havde den 90 tdr. land store Holmgaard i Hevring til
1927. Han erhvervede da en gaard i Harridslev og havde denne til 1953, da den blev overtaget
af sønnen Rasmus Skriver Hørning.

II. H. 1.

Gerda Hørning

er født d. 18. september 1915 i Sem sogn.

Hun blev gift d. 28. marts 1938 i Aarhus med

Poul Carl August Poulsen

der er født d. 18. maj 1900 i Brendstrup, Tilst sogn, som søn af proprietær Poul Poulsen og hu-
stru Anna Johanne Faurschou.



Bosat: Støvringgaard pr. Randers.

Gerda Hørning gik i skole i Hevring og Harridslev, og efter skolegangen lærte hun husger-ning indtil sit giftemaal.

Poul Carl August Poulsen gik i Aarhus katedralskole. Efter skolegangen blev han uddannet ved landbruget, 1919-1920 aftjente han sin værnepligt i Holbæk og Sønderjylland, og efter hjemsendelsen virkede han i 2 aar som underforvalter paa Frijsenborg. Han besøgte vinteren 1921-1922 Malling landbrugsskole og var derefter forvalter paa Frijsenborg til 1924. Han virkede som forvalter forskellige steder og overtog saa 1928 Haldagergaard i Støvring, der var paa 105 tdr. land. Han har siden 1936 samtidig haft Støvringgaard i forpagtning, og siden 1959 har han desuden været ejer af den 65 tdr. land store Marienborg i Dronningborg.

II, H. 1. a.

Helle Vibeke Poulsen

er født d. 7. august 1938 i Støvringgaard, Støvring sogn.

Hun blev gift d. 11. august 1964 i Støvring med

Ib Herred Johansen

der er født d. 27. september 1938 i Gudumholm, Gudum sogn, som søn af dyrlæge Arne Herred Johansen og hustru Gerda Bartholin Larsen.

Bosat: Marselis Boulevard 129, Aarhus C.

Helle Vibeke Poulsen tog realeksamen fra Randers realskole, og 1957-1958 besøgte hun Askov højskole. Hun virkede en tid som husholdningselev og blev derpaa uddannet som laboratorietekniker. Hun var færdiguddannet 1964 og virker nu paa Grindstedværkets laboratorium i Brabrand.

Ib Herred Johansen tog præliminæreksamen i Rønne. Han blev udlært som mekaniker og læste derefter i 3 aar ved maskinteknikum i Aalborg, hvorfra han dimitteredes som maskiningeniør 1963. Han aftjente sin værnepligt i Karup og udnævntes til sergent.

II, H. 1. b.

Niels Christian Poulsen

er født d. 11. marts 1942 i Støvringgaard.

Bosat: Støvringgaard pr. Randers.

Niels Christian Poulsen tog realeksamen i Randers, og efter skolegangen var han landvæ-senselev forskellige steder. Han var paa Næsgaard landbrugsskole 1962-1963 og søgte derefter videre uddannelse i U. S. A. og Canada. Han har siden d. 1. april 1965 været forvalter paa Støv-ringgaard.

II, H. 1. c.

Anna Dorthe Poulsen

er født d. 7. marts 1946 i Støvringgaard.

II, H. 1. d.

Inge Susanne Poulsen

er født d. 1. juli 1956 i Støvringgaard.

II, H. 2.

Søren Hørning

er født d. 27. januar 1917 i Sem sogn.

Han blev gift d. 7. november 1943 i Hem kirke med

Eva Jørgensen

Hun er født d. 2. oktober 1920 i Hem sogn som datter af gaardejer Jørgen Therkildsen Jørgensen og hustru Mariane Nielsine Sørensen.

Bosat: Østrup pr. Randers.

Søren Hørning gik i skole i Hevring og Harridslev, og efter skolegangen blev han landbrugsuddannet. Han aftjente sin værnepligt i Odense 1937 og var genindkaldt 1939. Han fortsatte ved landbruget og købte 1946 sin nuhavende gaard i Østrup. - Søren Hørning blev 1958 indvalgt som medlem af sogneraadet.

Eva Jørgensen blev efter skolegangen uddannet ved husgerning, og sommeren 1937 besøgte hun Vestbirk højskole.

II, H. 2. a.

Kjeld Hørning

er født d. 25. september 1944 i Støvring sogn.

II, H. 2. b.

Hans Jørgen Hørning

er født d. 27. marts 1946 i Østrup, Albæk sogn.

II, H. 2. c.

Anne Lisbeth Hørning

er født d. 15. maj 1950 i Østrup.

II, H. 3.

Minna Hørning

er født d. 11. juni 1920 i Hevring, Ørsted sogn.

Hun blev gift d. 25. november 1950 i Silkeborg med

Jens Kristian Karl Kristensen

der er født d. 2. november 1906 i Gammel Rye, Rye sogn, som søn af chauffør Marthinus Kristensen og hustru Anine Jensen.

Bosat: Hejrevej 36, Silkeborg.

Minna Hørning gik i skole i Harridslev, og sommeren 1936 besøgte hun Glamsbjerg fri- og efterskole. Hun er iøvrigt uddannet ved husgerning og virkede ved dette indtil sit giftermål.

Jens Kristian Karl Kristensen gik i skole i Silkeborg. Som 16- aarig fik han ansættelse ved Silkeborg papirfabrik, hvor han siden har virket, fra 1940 som værkfører. - Jens Kristian Karl Kristensen har flere tillidshverv; har har saaledes i 20 aar været tropsraadsformand indenfor det danske spejderkorps.

II.H. 3. a.

Knud Tonny Hørning

er født d. 30. juni 1941 i Granslev sogn.

Bosat: Vandkunsten 6, København K.

Knud Tonny Hørning gik i skole i Silkeborg. Fra d. 1. april 1957 til d. 1. april 1961 blev han uddannet som skiltemaler og har siden virket som saadan. Han aftjente sin værnepligt som infanterist i Fredericia og hjemsendtes i efteråret 1963.

II.H. 3. b.

Ove Hørning

der 1961 fik navneændring fra Henriksen, er født d. 27. april 1943 i Silkeborg.

Han blev gift d. 30. maj 1964 i Mariehøj kirke, Silkeborg, med

Kirsten Bente Paulsen

der er født d. 15. januar 1944 i Silkeborg som datter af slagtermester Ernst Paulsen og hustru Herdis Laursen.

Bosat: Hjejlevej 36, Silkeborg.

Ove Hørning tog studentereksamen i Silkeborg 1963 fra Th. Langs skole og aftjente derefter sin værnepligt ved Jydske Telegrafregiment som fjernskriver og operatør. Han virkede ½ aar som lærervikar og begyndte derefter studiet til lærer ved Th. Langs seminarium.

Kirsten Bente Paulsen virkede efter skolegangen ca. 3 aar i tekstilbranchen og blev derefter ansat som kontorassistent. Hun er nu ansat paa De forenede papirfabrikkers kontor i Silkeborg.

II.H. 4.

Rasmus Skriver Hørning

er født d. 7. oktober 1922 i Hevring, Ørsted sogn.

Han blev gift d. 4. november 1951 i Mellerup med

Inga Sigrid Poulsen

der er født d. 24. januar 1934 i Mellerup sogn som datter af gaardejer Alfred Poulsen og hustru Elna Hansen.

Bosat: Harridslev pr. Randers.

Rasmus Skriver Hørning gik i skole i Hevring og Harridslev. Han blev uddannet ved landbruget og overtog 1953 forældrenes ejendom i Harridslev.

Inga Sigrid Poulsen gik i Mellerup friskole, og efter skolegangen lærte hun husgerning indtil sit giftermaal.

II.H. 4. a.

Finn Hørning

er født d. 29. december i Svinding, Aalum sogn.

II.H. 4. b.

Conni Hørning

er født d. 22. juli 1954 i Harridslev.

II.H. 4. c.

Anny Hørning

er født d. 28. februar 1961 i Harridslev.

II.H. 4. d.

Betty Hørning

er født d. 28. februar 1961 i Harridslev.

II.H. 4. e.

Vivi Hørning

er født d. 26. august 1963 i Harridslev.

II.H. 5.

Anna Marie Hørning

er født d. 8. august 1924 i Hevring, Ørsted sogn, og hun døde d. 9. januar 1958 i Tjæreby sogn.

Hun blev gift d. 6. juli 1950 i Harridslev med

Otto Asferg

der er født d. 8. januar 1926 i Tjæreby sogn.

Bosat: Rønne Allé 1a, Dronningborg pr. Randers.

Anna Marie Hørning gik i skole i Hevring, og sommeren 1945 var hun paa højskole. Hun blev uddannet ved husgerning og havde forskellige pladser indtil sit giftermaal.

Otto Asferg arbejdede ved landbruget indtil sit giftermaal, hvorefter han i nogle aar virkede som slagteriarbejder. Han er nu murerarbejdsmand.

II.H. 5. a.

Tage Asferg

er født d. 22. februar 1952 i Tjæreby sogn.

II.H. 5. b.

Lene Asferg

er født d. 31. oktober 1956 i Tjæreby sogn.

II.J.

Rigmor Rasmine Skriver

er født 1890 i Lykkegaard, Ørsted sogn, og hun døde d. 23. februar 1890.

II.K.

Dagmar Skifter Skriver

er født d. 7. januar 1893 i Lykkegaard, Ørsted sogn.

Hun blev gift d. 12. oktober 1916 i Ørsted med

Jens Andreas Jensen

Han er født d. 26. juli 1890 i Estruplund sogn som søn af gaardejer Kristian Michael Jensen

og hustru Birthe Andersen.

Bosat: Tørslev pr. Ørsted.



Dagmar Skifter Skriver gik i skole i Tørslev, og sommeren 1915 var hun elev paa Lyngby højskole. Hun er iøvrigt uddannet ved husgerning.

Jens Andreas Jensen gik i skole i Tørslev, og 1908 var han elev paa Frederiksborg højskole. Han blev uddannet ved landbruget og var elev paa Dalum landbrugsskole. I 1916 overtog han faderens gaard i Tørslev og drev denne til 1957, da den blev overtaget af sønnen Anders Høeg Jensen.

II. K. 1.

Anna Sofie Jensen

er født d. 10. januar 1919 i Tørslev, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 8. maj 1943 i Estruplund med

Søren Peder Pedersen

Han er født d. 11. november 1911 i Slebsager, Faaborg sogn, som søn af murer Bodolf Pedersen og hustru Ane Marie Jensen, og han døde d. 19. juni 1957 i Ø. Hurup.

Bosat: Glarbjergvej 154, Randers.

Anna Sofie Jensen har lært husgerning og virker nu som husmoderafløser.

Søren Peder Pedersen virkede indtil sin død som taxavognmand.

II. K. 1. a.

Else-Marie Pedersen

er født d. 29. april 1944 i Dronningborg sogn.

Hun er gift med

Henrik Lauritsen

der er elektriker.

Bosat: Nørrebrogade 1, Randers.

II. K. 1. b.

Jens Pedersen

er født d. 25. marts 1946 i Randers.

II. K. 1. c.

Marianne Pedersen

er født d. 20. juni 1947 i Randers.

II. K. 1. d.

Per Pedersen

er født d. 12. november 1948 i Randers.

II. K. 1. e.

Ib Pedersen

er født d. 28. juni 1950 i Randers.

II. K. 1. f.

Steen Pedersen

er født d. 24. juli 1953 i Randers.

II. K. 2.

Anders Høeg Jensen

er født d. 15. marts 1920 i Tørslev, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 31. oktober 1945 i Randers med

Ane Marie Skriver Jensen

der er født d. 17. oktober 1923 i St. Sjørup, Estruplund sogn, som datter af gaardejer Rasmus Skriver Jensen og hustru Kirstine Christiansen.

Bosat: Tørslev pr. Ørsted.

Anders Høeg Jensen gik i skole i Tørslev. Han gennemgik uddannelse ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Sønderborg 1940-1941 samt 1945, og besøgte Malling landbrugsskole i 1943. Fra 1946 til 1957 var han bestyrer af en gaard i Holte, og han overtog derpaa den 50 hektar store fødegaard Christiansminde i Tørslev, som han siden har drevet.

Ane Marie Skriver Jensen gik i skole i St. Sjørup og var desuden 1940 elev paa Vivild ungdomsskole. Hun havde først plads som husassistent og lærte derpaa syning.

II. K. 2. a.

Kirsten Høeg Jensen

er født d. 3. februar 1946 i Ørsted.

Hun er sygemedhjælper.

II. K. 2. b.

Annette Høeg Jensen

er født d. 3. juni 1947 i Virum.

Hun lærer husgerning og har været elev paa en husholdningsskole.

II. K. 3.

Birthe Christa Jensen

er født 1921.

Hun er gift med

Henry Svendstrup

der er gaardejer.

Bosat: Selling pr. Hadsten.

I ægteskabet er der 3 børn.

II. K. 4.

Christian Skriver Jensen

er født d. 18. august 1924.

Han er gift med

Gerda

Bosat: Galgehøj, Gjessing pr. Auning.

I ægteskabet er der 5 børn.

Christian Skriver Jensen er uddannet ved landbruget og er gaardejer.

II. L.

Valdemar Skifter Skriver

er født d. 19. januar 1894 i Lykkegaard, Ørsted sogn.

Han blev gift første gang d. 22. september 1922 i Haverslev med



Maren Kragh

Hun er født d. 22. marts 1890 i Haverslev sogn som datter af købmand Christen Pedersen Kragh og hustru Maren Andersen, og hun døde d. 28. februar 1929 i Sindholt, Aistrup sogn.

Valdemar Skifter Skriver blev gift anden gang d. 18. august 1935 i Sct. Pouls kirke med

Hansine Christensen

der er født d. 15. oktober 1899 i Haldrup, Vær sogn som datter af gaardejer Christen Christensen og hustru Kirsten Pedersen.

Bosat: Sct. Poulsgade 7a, Aarhus C.

Valdemar Skifter Skriver gik i skole i Tørslev, og 1913 var han elev paa Vejlbyskole. Han blev uddannet ved landbruget og var elev paa Ørsted landbrugsskole. Han aftjente sin værnepligt i Odense 1915-1917 og fortsatte efter hjemsendelsen ved landbruget. I 1922 købte han en ejendom i Hvilsager og drev den til 1923, hvorefter han købte den 157 tdr. land store Sindholt ved Suldsted, som han havde til 1931. Derefter virkede han ved forskelligt, indtil han 1935 nedsatte sig som ejendomsmægler i Aarhus. Han blev statseksamineret ejendomsmægler i 1937.

Hansine Christensen gik i skole i Haldrup og Enner. Hun lærte husgerning hjemme og havde forskellige pladser indtil sit giftermaal.

II, L, 1.

Anders Christian Sørensen

er født d. 24. maj 1923 i Hvilsager sogn.

Han blev gift d. 31. december 1960 i New York med

Hilda Christine Ebsen

der er født d. 20. februar 1936 i Aabenraa som datter af maskinmester Jacob Ebsen og hustru Ella Anne Marie Damm.

Bosat: Stejlbjergvej 13, Bredballe Strand, Vejle.

Anders Christian Skriver gik i skole i Aarhus, og efter skolegangen tog han ud at sejle. Han tog styrmandseksamen fra Fanø navigationsskole i 1951, og 1953 tog han skibsførereksamen samme sted.

Hilda Christine Ebsen gik i Aabenraa statsskole. Hun tog handelsmedhjælpereksamen 1954 og blev udlært som fotograf i 1955. Senere havde hun i 4 aar ansættelse i et handelsfirma i Sydvest-Afrika.

II, L, 1, a.

Karen Skriver

er født d. 10. april 1962 i Vejle.

II, L, 2.

Margit Skriver



er født d. 30. november 1936 i Aarhus.

Hun blev gift d. 29. oktober 1960 i Roskilde med

Preben Henning Forslund Jensen

der er født d. 11. februar 1927 i Springforbi som søn af fyrbøder Emil Jensen og hustru Inez Forslund.

Bosat: Nordre Mellemevej 31, Roskilde.

Margit Skriver gik i skole i Aarhus. Efter skolegangen lærte hun husgerning og havde forskellige pladser indtil giftemaalet. Hun passer nu regnskabet i mandens virksomhed.

Preben Henning Forslund Jensen gik i skole i Gammel Holte. Han blev udlært som snedker i 1946, aftjente i 1947-1948 sin værnepligt som marinesoldat, og derefter virkede han som svend forskellige steder indtil 1959, da han nedsatte sig som selvstændig snedkermester i Roskilde.

II. L. 2. a.

Marianne Skriver Jensen

er født d. 30. januar 1956 i København.

II. L. 2. b.

Bo Forslund Jensen

er født d. 16. august 1959 i Roskilde.

II. L. 2. c.

Jette Forslund Jensen

er født d. 7. december 1960 i Roskilde.

II. L. 2. d.

Vibeke Forslund Jensen

er født d. 13. oktober 1964 i Roskilde.

II. L. 3.

Kirsten Skriver

er født d. 30. november 1936 i Aarhus.

Hun blev gift d. 16. maj 1959 i Aarhus med

Jørgen Holm Andersen

der er født d. 17. juli 1934 i Vanløse som søn af bygningskonduktør Johannes Andersen og hustru Karen Kristine Holm.

Bosat: Odensevej 89, Faaborg.

Kirsten Skriver gik i skole i Aarhus, og efter skolegangen tjente hun 1 aar som husassistent. Hun blev derefter kontoruddannet paa et sagførerkontor og virkede som kontorassistent indtil 1964.

Jørgen Holm Andersen gik i skole i København og i Aarhus. Han blev udlært som tømrer 1952 og blev bygningskonstruktør 1955. I 1957 dimitteredes han som husbygningsingeniør fra teknikum i Aarhus. Han aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret i Hillerød 1957-1958, og fra 1. januar 1959 blev han ansat ved Faaborg Cement-Tagstensfabrik, først som ingeniør og siden d. 1 januar 1963 som direktør.

II. L. 3. a.

Lene Holm Andersen

er født d. 14. maj 1964 i Faaborg.

II. L. 4.

Inga Skriver

er født d. 2. september 1939 i Aarhus.

Hun blev gift d. 18. august 1960 i Aarhus med

Hans Martin Andreas Jørgensen

der er født d. 11. juli 1939 i Assens som søn af snedker Martin Jørgensen og hustru Hansine Rasmussen.

Bosat: Rødkløvervej 12, Aarhus N.

Inga Skriver gik i skole i Aarhus og virkede derefter 1 aar som husassistent. Derefter virkede hun som ekspeditrice indtil 1961.

Hans Martin Andreas Jørgensen gik i skole i Assens og Skanderborg samt Aarhus, hvor han tog mellemskoleeksamen. Han kom i lære paa Aarhus frugtauktion og blev færdiguddannet 1959. Fra 1959 til 1960 aftjente han sin værnepligt som infanterist i Fredericia, og derefter blev han genansat ved Aarhus frugtauktion, hvor han blev forretningsfører 1963.

II. L. 4. a.

Henrik Jørgensen

er født d. 16. februar 1961 i Aarhus.

II. L. 4. b.

Anette Jørgensen

er født d. 22. juni 1964 i Aarhus.

II. L. 5.

Ejgil Skifter Skriver

er født d. 3. april 1941 i Aarhus.

Han blev gift d. 22. februar 1964 i Lønne med

Jonna Olsen

der er født d. 8. marts 1944 i Taulov sogn som datter af kostforplejningsassistent Edvin Olsen og hustru Merry Christine Petersen.

Bosat: Skjernvej 12, Aarhus C.

Ejgil Skifter Skriver gik i skole i Aarhus, og efter skolegangen kom han i lære ved Ford motor compagni i Aarhus og blev udlært 1961. Han aftjente sin værnepligt i Varde, København, Oksbøl og Nymindegab og blev hjemsendt som sergent 1964. Han har siden haft ansættelse som mekaniker ved Fa. Tage Nielsen, Aarhus.

Jonna Olsen blev efter skolegangen kontoruddannet paa kommunekontoret i Henne-Lønne. Hun er nu kontorassistent ved DSB i Aarhus.

II. L. 5. a.

Bettina Skriver

er født d. 15. juli 1964 i Aarhus.

II. M.

Anders Skifter Skriver

er født d. 9. april 1895 i Lykkegaard, Ørsted sogn.

Han blev gift d. 29. december 1926 i Askov med



Kirsten Kirkebjerg

der er født d. 5. april 1898 i Askov, Malt sogn, som datter af gymnastikinspektør Jørgen Rasmussen Kirkebjerg og hustru Karoline Hofmandine Kloch.

Bosat: Otterup.

Anders Skifter Skriver gik i skole i Tørslev. Han tog lærereksamen fra Silkeborg seminarium 1916, og 1917-1919 aftjente han sin værnepligt som feltartillerist og hjemsendtes som løjtnant. I 1919 fik han ansættelse i Andelsbanken i Brønderslev og virkede senere forskellige steder indenfor branchen, hvorefter han 1932 fik ansættelse i Landbo-Sparekassen i Otterup, hvor han siden 1937 har været bestyrer.

Kirsten Kirkebjerg gik i skole i Askov. Hun er uddannet som gymnastiklærerinde og havde ansættelse ved Askov højskole indtil sit giftermål.

II. M. 1.

Aase Kirkebjerg Skriver

er født d. 3. september 1928 i Askov, Malt sogn.

Hun er gift med

Richardt Fischer Borg

der er ekspeditionssekretær. (se tillæg)

Bosat: Grønnevej 43, Virum.

II. M. 2.

Hanne Kirkebjerg Skriver

er født d. 12. april 1932 i Nyborg.

Hun blev gift d. 29. marts 1956 i Otterup med

Aage Andersen

Han er født d. 10. maj 1931 i Aarhus domsogn som søn af købmand Arnold Andersen og hustru Erna Christiansen.

Bosat: Nybro Vænge 19, Lyngby.

Hanne Kirkebjerg Skriver tog realeksamen fra Otterup realskole i 1947. Hun kom derefter i lære i Otterup boghandel og blev udlært 1952, hvorefter hun virkede som boghandlermedhjælper i Hørsholm til 1953. Hun opholdt sig derefter 1 aar i England som husassistent og virkede derefter en kort tid som boghandlermedhjælper i Aarhus.

Aage Andersen tog 1948 realeksamen fra Aarhus akademi. Han kom i lære i kolonialbranchen og blev udlært 1951, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved søværnet og blev hjemsendt som sergent 1953. Fra 1953 til 1954 var han ansat paa turistforeningens kontor i London, var en tid kontorassistent ved Fa. Royal persiennen, og 1955-1960 havde han ansættelse ved sæbe-compagniet Gefion, først som repræsentant og senere som konsulent og salgschef. Han har siden været ansat som salgschef ved Sunlight fabrikkerne A/S.

II. M. 2. a.

Stefan Andersen

er født d. 6. november 1957 i Aarhus.

II. M. 2. b.

Helle Skriver Andersen

er født d. 16. december 1959 i Lyngby.

II. M. 2. c.

Jakob Skriver Andersen

er født d. 26. oktober 1964 i Lyngby.

II. M. 3.

Jørgen Kirkebjerg Skriver

er født d. 21. august 1936 i Tarup, Paarup sogn.

Bosat: Hauser Plads 24, København K.

Jørgen Kirkebjerg Skriver var elev i Otterup realskole. Han blev uddannet som tegner og besøgte det fynske kunstakademi. Han har siden virket som tegner og er nu Art Director.

II. N.

Anker Kai Skifter Skriver

er født d. 18. marts 1899 i Lykkegaard, Ørsted sogn.

Han blev gift d. 19. april 1932 i København med

Ebba Margretha Kruhøffer

der er født d. 6. januar 1907 i Jordberga i Skaane som datter af gaardejer Oscar Johan Kruhøffer og hustru Anna Boline Jensen.



Bosat: Torbenfeldtvej 23, Brønshøj.

Anker Kai Skifter Skriver gik i skole i Tørslev, og efter skolegangen arbejdede han ved landbruget hjemme indtil sit 18. aar. Derefter tjente han paa forskellige gaarde indtil 1928, bl. a. som forvalter, afbrudt af et ophold paa Dalum landbrugsskole vinteren 1919-1920. Han opholdt sig i Canada 1928-1930, og derefter begyndte han som taxachauffør i København. Han etablerede selvstændig forretning 1955.

Ebba Margretha Kruhøffer gik i skole i Sorø. Hun virkede en tid som husassistent og fik derefter ansættelse som ekspeditrice i "Irma" filial, hvor hun var i 2 aar, og 1928-1929 opholdt hun sig i England.



Jens Esbensen Jacobsen Skriver
Louise Kristiane Christensen
(III.)

III.

Jens Esbensen Jacobsen Skriver

er født d. 29. august 1853 i Tørslev, Estruplund sogn, og han døde d. 21. august 1927 i Vorning sogn.

Han blev gift første gang d. 25. oktober 1877 med

Boline Birgitte Skipper Nielsen

der er født d. 7. januar 1857 i Ørsted sogn som datter af gaardmand Niels Andersen Skipper og hustru Ane Jensdatter. Hun døde d. 24. december 1887, og d. 16. august 1889 giftede Jens Esbensen Jacobsen Skriver sig anden gang med

Louise Kristiane Christensen

Hun er født d. 5. maj 1861 i Lem sogn som datter af lærer Anders Christensen og hustru Bosat: Vorning pr. Hammershøj.

Jens Esbensen Jacobsen Skriver tog lærereksamen 1874 og blev 1875 lærer i Drastrup, hvor han var til 1877. Han blev derpaa lærer i Vorning, hvor han virkede til 1923. - Jens Esbensen Jacobsen Skriver var 1884 med til at stifte Vorning sparekasse, som han var leder af til sin død.

III. A.

Kirstine Elise Jakobsen Skriver

er født d. 25. august 1878 i Vorning sogn, og hun døde d. 27. februar 1953 i Stagstrup sogn.

Hun blev gift d. 8. november 1901 i Vorning med



Niels Christensen Østergaard

der er født d. 12. oktober 1870 i Fovlum, Tjele sogn, som søn af gaardejer Jens Peter Christensen og hustru Bodil Nielsen.

Bosat: Vammen pr. Viborg, senere Gerup pr. Hørdum.

Kirstine Elise Jakobsen Skriver gik i skole hos faderen i Vorning. Hun lærte husgerning og tjente bl. a. 1 aar paa Fussingø som husjomfru.

Niels Christensen Østergaard gik i skole i Fovlum, og efter skolegangen blev han uddannet ved landbruget. Han havde 1901-1932 Rishøjgaard i Vammen, og derefter bosatte han sig i Gærup.

III. A. 1.

Boline Østergaard

er født d. 1. november 1902 i Vammen sogn.

Hun blev gift d. 1. juni 1928 i Vammen kirke med

Niels Peter Nielsen

der er født d. 8. juli 1898 i V. Torup sogn som søn af gaardejer Niels Larsen Nielsen og hustru Kristiane Olsen.

Bosat: Moselund pr. Bedsted Thy.

Boline Østergaard gik i skole i Vammen hos faderen. Hun var hjemme til sit 19. aar og havde derefter forskellige pladser ved husgerning indtil sit giftermaal.

Niels Peter Nielsen gik i skole i Torup-Fjordholme. Efter skolegangen arbejdede han ved landbruget, i 1918 aftjente han sin værnepligt i Aalborg, og derefter virkede han som kontrolassistent i 7 aar. I 1928 købte han købmandsforretning med landbrug i Gærup og drev denne til 1947, hvorpaa han overtog Harring Hedegaard, der er paa 74 tdr. land. Denne gaard afhændede han d. 1. december 1948, hvorefter han købte Moselund, der er paa 70 tdr. land. - Niels Peter Nielsen var 1945-1947 medlem af Harring-Stagstrup sogneraad.

III. A. 1. a.

Aase Editha Nielsen

er født d. 16. august 1929 i Stagstrup sogn.

Hun blev gift d. 1. juni 1949 i Bedsted med

Henry Frederiksen

der er født d. 10. april 1926 i Hørдум sogn som søn af gaardejer Frederik Kr. Frederiksen og hustru Louise Jensen.

Bosat: Harring pr. Snedsted.

Henry Frederiksen er uddannet ved landbruget og driver en gaard i Harring.

III. A. 1. a. 1)

Ruth Frederiksen

er født d. 27. juli 1950 i Harring sogn.

III. A. 1. a. 2)

Harald Østergaard Frederiksen

er født d. 10. januar 1953 i Harring sogn.

III. A. 1. a. 3)

Jørgen Østergaard Frederiksen

er født d. 20. maj 1954 i Harring sogn.

III. A. 1. a. 4)

Henrik Østergaard Frederiksen

er født d. 1. januar 1956 i Haring sogn.

III. A. 1. a. 5)

Inge Frederiksen

er født d. 18. marts 1958 i Haring sogn.

III. A. 1. a. 6)

Per Østergaard Frederiksen

er født d. 3. november 1960 i Haring sogn.

III. A. 1. b.

Ellen Nielsen

er født d. 7. august 1931 i Stagstrup sogn.

Hun blev gift d. 28. april 1957 i Bedsted med

Niels Kristian Pedersen

der er født d. 19. juni 1926 i Snedsted sogn som søn af herrefrisør Erik Kristian Pedersen og hustru Magda Kristina Hyldahl.

Bosat: Snedsted.

Ellen og Niels Kristian Pedersen er uddannet i frisørfaget og driver dame- og herrefrisørsalon i Snedsted.

III. A. 1. b. 1)

Ann Moselund Pedersen

er født d. 24. februar 1960 i Snedsted sogn.

III. A. 1. c.

Erik Østergaard Nielsen

er født d. 19. april 1933 i Stagstrup sogn.

Bosat: Moselund, Bedsted Thy.

Erik Østergaard Nielsen er uddannet ved landbruget og deltager i driften af forældrenes gaard.

III. A. 1. d.

Else Nielsen

er født d. 30. september 1934 i Staustруп.

Hun er gift med

Henry Christensen

og har i ægteskabet 1 barn.

Bosat: Vestermarken, Brande.

Else Nielsen er uddannet som sygeplejerske, og Henry Christensen er forvalter ved D. A. E.

III. A. 1. e.

Ingrid Nielsen

er født d. 1. april 1936 i Stagstrup sogn.

Hun blev gift d. 9. juli 1960 i Stagstrup med

Bjørn Høj Sejersen

Han er født d. 4. juni 1936 i Herning som søn af maskinfabrikant Svend Aage Sejersen og hustru Gudrun Høj Hansen.

Bosat: Grigsvej 2, Lind pr. Herning.

Bjørn Høj Sejersen er prokurist.

III. A. 1. e. 1)

Claus Høj Sejersen

er født d. 28. juni 1961 i Herning.

III. A. 1. e. 2)

Marianne Sejersen

er født d. 21. juni 1965 i Lind.

III. A. 1. f

Lis Nielsen

er født d. 3. februar 1938 i Stagstrup sogn.

Hun blev gift d. 27. december 1961 i Stagstrup med

Erik Jürs

der er født d. 11. februar 1939 i Brønderslev som søn af slagteriarbejder Bernhardt Oluf Jürs og hustru Lilly Carlsen.

Bosat: Engdiget 16, Vanløse.

Erik Jürs er lagerchef.

III. A. 1. f. 1)

Peter Jürs

er født d. 22. januar 1963 i Rødovre.

III. A. 1. f. 2)

Carsten Jürs

er født d. 3. april 1965 i Rødovre.

III. A. 1. g.

Sonja Nielsen

er født d. 14. september 1940 i Stagstrup.

Hun blev gift d. 9. juli 1960 i Stagstrup med

Fini Buus Toftdahl

der er født d. 28. august 1937 i Vestervig som søn af overlærer Ole Nicolajsen Toftdahl og hu-

stru Clara Buus.

Bosat: Ashøjgade 46, Hurup.

Sonja Nielsen tog mellemskoleeksamen fra Hurup private mellem- og realskole og handels-skoleeksamen fra Thisted handelsskole. Hun er kontoruddannet paa sagførerkontor.

Fini Buus Toftdahl tog mellemskoleeksamen fra Vestervig centralskole og blev derefter udlært som mekaniker.

III. A. 1. g. 1)

Jan Toftdahl

er født d. 24. december 1961 i Hurup.

III. A. 1. h.

Knud Østergaard Nielsen

er født d. 8. september 1942 i Stagstrup.

Bosat: Kærby pr. Aalborg.

Knud Østergaard Nielsen er udlært som maskinarbejder og læser nu ved maskinteknikum i Aalborg.

III. A. 2.

Marie Østergaard

er født d. 2. juli 1905 i Vammen sogn, og hun døde d. 28. februar 1948 i Thisted.

Hun blev gift i november 1929 i Vammen med

Christian Magnus Villadsen Yde .

Han er født d. 31. januar 1902 i Gersbøl, Snedsted sogn, som søn af gærdejer Martin Andreas Yde og hustru Vilhelmine Jørgine Villadsen, og han døde d. 11. februar 1964 i Thisted.

Bosat: Thisted.

Marie Østergaard var uddannet som dameskrædder.

Christian Magnus Villadsen Yde havde ansættelse ved Falcks redningskorps, hvor han beklædte en stilling som inspektør.

III. A. 2. a.

Selma Østergaard Yde

er født d. 9. marts 1931 i Thisted.

Hun blev gift d. 31. maj 1952 i København med

Poul Viggo Bachmann

der er født d. 17. februar 1910 i Slagelse som søn af cigarruller Viggo Bachmann og hustru Erna.

Bosat: St. Rørbæk pr. Ølstykke.

Selma Østergaard Yde tog mellemskoleeksamen i Thisted og virkede 1 aar som husassistent, hvorpaa hun blev uddannet som barneplejerske i Brønderslev, hvor hun var 1 aar. Derefter var hun telefonistinde i Frederikssund indtil 1963.

Poul Viggo Bachmann gik i skole i København. Han blev først udlært som elektriker og dernæst som radiomekaniker. Efter at have aftjent sin værnepligt, fik han ansættelse som radiomekaniker ved flyvestation Værløse.

III. A. 2. a. 1)

Birgitte Bachmann

er født d. 2. august 1956 i Ballerup.

III. A. 2. a. 2)

Rune Bachmann

er født d. 13. januar 1959 i Ballerup.

III. A. 2. a. 3)

Bo Bachmann

er født d. 19. juni 1964 i St. Rørbæk.

III. A. 2. b.

Grete Østergaard Yde

er født d. 24. juli 1935 i Thisted.

Hun blev gift d. 22. marts 1958 i Aarhus med

Richardt Steinmüller

Han er født d. 21. november 1931 i Esbjerg som søn af prokurist Loui Richardt Eli Steinmüller og hustru Kirstine Holm.

Bosat: Haraldsgade 7B, Esbjerg.

Grete Østergaard Yde tog realeksamen i Thisted 1953 og blev derefter laborantelev i Thisted. Hun havde ansættelse som laborant paa Aarhus kommunehospital's børneafdeling fra d. 1. januar 1955 til 1. november 1965. Hun blev autoriseret laborant 1958.

Richardt Steinmüller gik i skole i Esbjerg. Han tog matematisk naturvidenskabelig studentereksamen fra statens- og hovedstadskommunernes studenterkursus 1952, aftjente 1952-1954 sin værnepligt og blev sergent, og 1965 tog han lægevidenskabelig embedseksamen.

III. A. 2. b. 1)

Lise Marie Steinmüller

er født d. 3. december 1959 i Aarhus.

III. A. 2. c.

Niels Martin Østergaard Yde

er født d. 3. januar 1939 i Thisted.

Han blev gift d. 23. juni 1962 i Thisted med

Jenny Borggaard

der er født d. 13. april 1943 i Sundby, Stagstrup sogn, som datter af maskinfabrikant Christen Borggaard og hustru Gerda Salomon Nielsen.

Bosat: St. Rørbæk pr. Ølstykke.

Niels Martin Østergaard Yde gik i skole i Thisted, og efter skolegangen virkede han et par aar som bydreng. Han var i lære som elektriker hos installatør Busk & Vinding i 2 aar og blev færdiguddært hos Frode Pihl, hvor han desuden arbejdede 1 aar som svend. Han aftjente sin værnepligt ved søværnet 1959-1960 og var bl. a. stationeret paa marinestation Grønnedal. Efter hjem-

sendelsen virkede han som elektriker i Snedsted og Hvide Sande 1 aar, hvorefter han fik ansættelse som rejsemontør ved flyvestation Værløse.

Jenny Borggaard gik i skole i Sundby. Hun arbejdede en tid ved husgerning og virkede derpaa som ekspeditrice i 3 aar.

III. A. 2. c. 1)

Chriss Yde

er født d. 10. januar 1963 i Snostrup sogn.

III. A. 3.

Peter Valdemar Østergaard

er født d. 17. juni 1907 i Vammen sogn.

Han blev gift d. 6. oktober 1936 i Thisted kirke med

Johanne Gregersen

der er født d. 15. januar 1913 i Tingstrup, Thisted landsogn, som datter af gaardejer Ejler Gregersen og hustru Kirsten Jensen.

Bosat: Østergaard, Tudbøl pr. Sjørring.

Peter Valdemar Østergaard gik i skole i Vammen, og efter skolegangen blev han uddannet ved landbruget. I 1936 overtog han en gaard paa 7 hektar i Hundborg og drev denne til 1944, hvorefter han købte Østergaard, der er paa 11 hektar.

Johanne Gregersen gik i skole i Tingstrup. Hun virkede i 3 aar som husassistent og var derefter ekspeditrice i 3 aar.

III. A. 3. a.

Valborg Gregersen Østergaard

er født d. 18. juli 1937 i Hundborg sogn.

Hun blev gift d. 18. december 1955 i Hundborg med

Olfert Thorleif Nørgaard Knudsen

der er født d. 12. marts 1920 i Snedsted sogn som søn af landmand Jens Knudsen og hustru Marie Elise Jensen Nørgaard.

Bosat: Skovgaarden, Gersbøl pr. Snedsted.

Valborg Gregersen Østergaard gik i skole i Hundborg, og sommeren 1953 var hun elev paa Thylands ungdomsskole. Hun virkede i 2½ aar som husassistent, og sommeren 1955 var hun elev paa Vestbirk højskole. Før giftemaalet opholdt hun sig en tid hjemme og lærte syning.

Olfert Thorleif Nørgaard Knudsen gik i skole i Snedsted. Han lærte landbrug hjemme og overtog efter moderens død 1944 sammen med 2 søskende sit fødehjem, der var paa 13 hektar. I 1955, kort før sit giftemaal, overtog han Skovgaarden, der er paa 14 hektar.

III. A. 3. a. 1)

Jens Knudsen

er født d. 3. oktober 1956 i Snedsted sogn.

III. A. 3. a. 2)

Kirsten Østergaard Knudsen

er født d. 19. december 1962 i Snedsted sogn.

III. A. 3. b.

Kirsten Gregersen Østergaard

er født d. 27. januar 1940 i Hundborg sogn, og hun døde d. 4. november 1951.

III. A. 3. c.

Niels Ejler Gregersen Østergaard

er født d. 4. februar 1944 i Hundborg sogn.

Bosat: Østergaard, Tudbøl pr. Sjørring.

Niels Ejler Gregersen Østergaard gik i skole i Hundborg, og vinteren 1960-1961 var han elev paa ungdomsskolen i Lomborg. Han var en tid ude at tjene, og siden har han været medhjælper hos faderen.

III. A. 3. d.

Elsebet Gregersen Østergaard

er født d. 23. april 1947 i Hundborg sogn.

III. A. 4.

Jens Esbensen Østergaard

er født 1909.

Han er gift med

Mary

og har 4 børn.

Bosat: Grundtvigsvej 10, Viborg.

Jens Esbensen Østergaard er kolonialuddannet og driver købmandsforretning.

III. A. 5.

Helga Østergaard

er født d. 11. april 1911 i Vammen sogn.

Hun blev gift d. 14. juli 1935 i Stagstrup med

Jens Peder Thorkil Jensen

Han er født d. 5. august 1910 i Ørslev sogn som søn af baneformand Niels Jensen og hustru Margrethe Pedersen, og han døde d. 16. august 1951 i Itzehoe i Tyskland.

Bosat: Snerlevej 23, Randers.

Helga Østergaard gik i skole i Vammen, og efter skolegangen lærte hun husgerning indtil sit giftermål.

Jens Peder Thorkil Jensen blev efter skolegangen uddannet ved landbruget, bl. a. var han en tid paa Tjele. Han aftjente sin værnepligt som dragon i Randers 1931 og fortsatte ved militæret. Ved sin død var han avanceret til stabsofficiant.

III. A. 5. a.

Hans Jørgen Thorkil Jensen

er født d. 27. oktober 1937 i København.

Han er gift med

Birgit

og i ægteskabet er der 1 barn.

Bosat: Grundtvigsvej 46, Herning.

Hans Jørgen Thorkil Jensen er kontoruddannet og virker som kontorassistent.

III. A. 5. b.

Anne-Birte Jensen

er født d. 21. februar 1942 i Randers.

Hun er gift med

Einar Ulstrup

der er disponent.

Bosat: Markeds Plads 7, Randers.

III. B.

Anna Jacobsen Skriver

er født d. 14. juni 1881 i Vorning sogn, og hun døde 1950 i Hedeagergaard, Vedsted sogn.

Hun blev gift d. 5. august 1908 i Vorning kirke med

Nis Hansen Nissen

der er født d. 7. juli 1884 i Kolstrup, Stepping sogn, som søn af husmand Jens Hansen Nissen og hustru Johanne Marie Cordles.

Bosat: Hedeagergaard, Arnitlund pr. Over-Jerstal.



Nis Hansen Nissen blev uddannet ved landbruget og drev en aarrække Hedeagergaard, indtil denne i 1928 blev overtaget af svigersønnen.

III. B. 1.

Boline Nissen

er født d. 17. januar 1909 i Kærbølling, Bredsten sogn.

Hun blev gift d. 28. juli 1934 i Vedsted kirke med

Laurits Henrik Hansen

der er født d. 27. februar 1900 i Arnitlund, Vedsted sogn, som søn af gaardejer Gregers Hendrik Hansen og hustru Frederikke Warncke.

Bosat: Hedeagergaard, Arnitlund pr. Over-Jerstal.

Boline Nissen gik i skole i Bredsten, og sommeren 1931 besøgte hun Vallekilde højskole. Hun lærte husgerning hjemme og havde forskellige pladser, bl. a. var hun en tid i Glamsbjerg friskole.

Laurits Henrik Hansen gik i skole i Arnitlund, der paa det tidspunkt hørte til Tyskland, og 1917 flygtede han, for at undgaa krigstjeneste, til Danmark. Han blev uddannet ved landbruget og overtog 1928 fødegaarden, Hedeagergaard, der er paa 20 hektar. - Laurits Henrik Hansen har i en periode været medlem af sogneraadet.

III. B. 1. a.

Helge Hansen

er født d. 9. juni 1935 i Haderslev.

Bosat: Hedeagergaard, Arnitlund pr. Over-Jerstal.

Helge Hansen er uddannet ved landbruget og virker som landbrugsmedhjælper hjemme.

III. B. 1. b.

Svend Nissen Hansen

er født d. 26. november 1936 i Haderslev.

Bosat: Svendsgade 4, Slagelse.

Svend Nissen Hansen tog realeksamen i Haderslev og arbejdede derefter ved landbruget et par aar. Han aftjente sin værnepligt i Holstebro og blev hjemsendt som sergent d. 1. november 1958. Han var 1958-1959 paa Graasten landbrugsskole, og derefter læste han ved den kongelige veterinær- og landbohøjskole, hvorfra han 1962 dimitteredes som cand. agro. Han virkede 1 aar som assistent i Vojens, var en tid paa Askov højskole, og siden oktober 1963 har han haft ansættelse ved Slagelseegnens landboforening.

III. B. 1. c.

Kirsten Nissen Hansen

er født d. 29. juli 1939 i Haderslev.

Hun blev gift d. 23. marts 1963 i Vedsted kirke med

Otto Møller Smith

der er født d. 23. juni 1931 i Hoven sogn som søn af husmand Alfred Smith og hustru Valborg Møller Nielsen.

Bosat: Frølund pr. Korsør.

Kirsten Nissen Hansen blev uddannet paa den fri læreskole i Ollerup, og har siden 1962 været ansat ved frøknerne Helms skole i Korsør.

Otto Møller Smith var 1949-1950 elev paa Uldum højskole, og 1950-1951 aftjente han sin værnepligt i Viborg samt Itzehoe. Han besøgte 1954-1955 Ryslinge højskole, og senere begyndte han studiet til lærer paa den fri læreskole i Ollerup, hvor han tog eksamen i 1961. Han har siden haft ansættelse ved frøknerne Helms skole i Korsør.

III. B. 1. c. 1)

Susanne Nissen Smith

er født d. 16. februar 1964 i Korsør.

III. B. 1. d.

Asta Hansen

er født d. 22. november 1942 i Haderslev.

Bosat: Danas Plads 24, København V.

Asta Hansen læser til husholdningslærerinde.

III. B. 1. e.

Solvei Hansen

er født d. 16. august 1944 i Arnitlund, Vedsted sogn.

Bosat: Ribevej 17, Aabenraa.

Solvei Hansen er seminarieelev paa Aabenraa børneseminarium.

III. B. 1. f.

Arne Hansen

er født d. 11 april 1946 i Arnitlund.

III. B. 1. g.

Knud Hansen

er født d. 26. juli 1947 i Arnitlund.

III. B. 2.

Jens Hansen Nissen

er født d. 19. maj 1911 i Bredsten sogn.

Han blev gift d. 13. februar 1942 i Jerslev med

Gerda Poulsen

der er født d. 3. oktober 1916 i Jerslev sogn som datter af landmand Sofus Poulsen og hustru Anna Margrethe Andersen.

Bosat: Revsøvej, Sommersted.

Jens Hansen Nissen gik i skole i Bredsten og i Over-Jerstal. Han blev uddannet ved landbruget, var 1929 elev paa Frederiksborg højskole, og 1929-1930 aftjente han sin værnepligt i København. Han købte 1942 en ejendom i Eskebjerg og drev denne til 1944, hvorefter han byttede med en gaard i Vollerup, som han havde til 1947. I 1952 forpagtede han en gaard i Pindstrup og havde denne til 1955. Han har siden været ansat som banearbejder ved DSB.

Gerda Poulsen gik i skole i Jerslev, og efter skolegangen lærte hun husgerning indtil sit giftermål.

III. B. 2. a.

Mogens Finn Nissen

er født d. 8. december 1940 i Jerslev sogn.

Bosat: Koldingvej 7, Bramdrupdam.

Mogens Finn Nissen virker som jord- og betonarbejder.

III. B. 2. b.

John Nissen

er født d. 11. februar 1944 i Jerslev sogn.

Bosat: Ulstrup pr. Kalundborg.

John Nissen er postbud.

III. B. 2. c.

Jytte Nissen

er født d. 8. februar 1945 i Jerslev sogn.

Bosat: Sommersted.

Jytte Nissen er husassistent.

III. B. 2. d.

Niels Nissen

er født d. 11. juni 1946 i Eskebjerg, Bregninge sogn.

Bosat: Revsøvej, Sommersted.

Niels Nissen er i lære som snedker.

III. B. 2. e.

Flemming Nissen

er født d. 29. december 1948 i Viskinge sogn.

III. B. 2. f.

Torben Nissen

er født d. 15. august 1951 i Vollerup, og han døde d. 20. april 1952 i Pindstrup, Marie Magdalene sogn.

III. B. 2. g.

Ole Nissen

er født d. 16. april 1953 i Pindstrup.

III. B. 2. h.

Gert Nissen

er født d. 13. maj 1955 i Pindstrup.

III. B. 2. j.

Carl Nissen

er født d. 10. juli 1956 i Sommersted.

III. B. 3.

Johan Skriver Nissen

er født d. 18. maj 1913 i Bredsten.

Han blev gift d. 14. maj 1938 i Hammelev med

Margrethe Alexandra Magdalene Greisen

der er født d. 14. maj 1915 i Ladegaard, Hammelev sogn, som datter af landmand Alexandra

Greisen og hustru Anna Madsen.

Bosat: Pottervej, Over-Jerstal.

Johan Skriver Nissen gik i skole i Over-Jerstal. Han blev uddannet ved landbruget og købte 1938 en gaard paa 16 hektar i Vedsted. Han drev denne til 1957, og siden har han virket som arbejdsmand.

Magrethe Alexandra Magdalene Greisen gik i skole i Ladegaard. Hun er uddannet ved husgerning hjemme og i forskellige pladser.

III. B. 3. a.

Edith Greisen Nissen

er født d. 22. marts 1940 i Vedsted sogn,

Hun blev gift d. 9. juli 1960 i Vedsted kirke med

Uwe Wierper

der er født d. 27. november 1935 i Stoltelund, Tinglev sogn, som søn af gaardejer Hugo Wierper og hustru Anne Marie Thomsen.

Bosat: Vejbæk pr. Faarhus.

Uwe Wierper virker som skovarbejder.

III. B. 3. a. 1)

Bente Wierper

er født d. 13. januar 1961 i Gejlaa, Holbøl sogn.

III. B. 3. a. 2)

Lars Wierper

er født d. 15. marts 1963 i Gejlaa.

III. B. 3. b.

Inger Greisen Nissen

er født d. 11. april 1941 i Vedsted sogn.

Bosat: Mogensgade 13, Viborg.

Inger Greisen Nissen er beskæftiget som servitrice.

III. B. 3. c.

Dagney Greisen Nissen

er født d. 18. marts 1942 i Vedsted sogn.

Bosat: Storegade 3, Hadsund.

Dagney Greisen Nissen gik i skole i Vedsted, og efter skolegangen virkede hun en tid ved husgerning. Hun er nu beskæftiget som servitrice.

III. B. 3. d.

Agnete Greisen Nissen

er født d. 15. april 1943 i Vedsted sogn.

Hun blev gift d. 24. marts 1962 i Skast med

Arne Hansen Luff

der er født d. 15. juli 1936 i Skast sogn som søn af landmand Gudmund Luff og hustru Marie Jørgensen.

Bosat: Nustrup pr. Store-Nustrup.

Agnete Greisen Nissen gik i skole i Vedsted. Efter skolegangen kom hun ud at tjene og virkede dels som husassistent og dels som ekspeditrice indtil sit giftemaal.

Arne Hansen Luff gik i skole i Skast. Han arbejdede ved landbruget indtil 1956, aftjente sin værnepligt i Søgaard og ved den danske brigade i Itzehoe, og 1957 var han paa landbrugsskolen Reballegaard. Han virkede derefter som kontrolassistent til 1960, da han begyndte i autobran-chen. Han er nu lagerforvalter i et automobilfirma.

III. B. 3. d. 1)

Jørgen Nissen Luff

er født d. 18. november 1962 i Skrydstrup sogn.

III. B. 3. d. 2)

Alice Nissen Luff

er født d. 31. januar 1965 i Nustrup.

III. B. 3. e.

Else Greisen Nissen

er født d. 27. juli 1944 i Vedsted sogn.

Hun blev gift d. 21. februar 1965 i Halk med

Kaj Holm

der er født d. 10. maj 1939 i Halk sogn som søn af gaardejer Morten Christensen Holm og hustru Marie Dorthea Rasmussen.

Bosat: Hejsager.

Else Greisen Nissen arbejdede ved husgerning indtil 1960, da hun fik ansættelse som ekspeditrice hos en købmand i Sdr. Vilstrup.

Kaj Holm kom efter skolegangen ud at tjene og arbejdede ved landbruget til 1960, afbrudt af militærtjeneste ved livgarden. Han virkede en tid som vægter i København og begyndte senere som chauffør.

III. B. 3. f.

Bent Greisen Nissen

er født d. 26. juli 1945 i Vedsted sogn.

Bosat: Tamdrup pr. Øsby.

Bent Greisen Nissen er landbrugsmedhjælper.

III. B. 3. g.

Anni Greisen Nissen

er født d. 14. november 1946 i Vedsted sogn.

Hun er kontorelev.

III, B. 3; h.

Jens Greisen Nissen

er født d. 18. juni 1948 i Vedsted sogn.

Han er i lære som snedker.

III, B. 3, i.

Viggo Greisen Nissen

er født d. 18. december 1949 i Vedsted sogn.

Han er i lære som kommis.

III, B. 4.

Lissa Skriver Nissen

er født d. 12. marts 1917 i Bredsten.

Hun blev gift d. 13. november 1940 i Svallerup med

Peder Pedersen

der er født d. 21. januar 1915 i Sdr. Lem, Lem sogn, som søn af husmand Anthon Teodor Pedersen og hustru Ane Marie Svendsen.

Bosat: Pottervej, Over-Jerstal.

III, B. 4. a.

Inga Skriver Pedersen

er født d. 29. oktober 1943 i Arnitlund, Vedsted sogn.

Bosat: Bastrup pr. Vamdrup.

Inga Skriver Pedersen gik i skole i Arnitlund, og sommeren 1959 besøgte hun Skibelund efterskole. Hun virkede 1 aar som husassistent og har siden været ekspeditrice hos købmand Hans Pedersen, Bastrup.

III, B. 4. b.

Agnes Skriver Pedersen

er født d. 14. april 1947 i Arnitlund.

Bosat: Pottervej, Over-Jerstal.

Agnes Skriver Pedersen er uddannet som damefrisør.

III, B. 5.

Louis Skriver Nissen

er født d. 23. februar 1920 i Bredsten.

Han blev gift d. 24. maj 1942 i Vrangstrup med

Sonja Andersen

der er født d. 11. december 1919 i Vrangstrup sogn som datter af parcellist Ludvig Andersen og hustru Kristine.

Bosat: Thorsvej, 14, Næstved.

Louis Skriver Nissen var bl. a. elev paa Glamsbjerg friskole. Han arbejdede ved landbruget

hjemme, og 1941-1942 aftjente han sin værnepligt ved civil-beskyttelsestjenesten. Derpaa havde han forskelligt arbejde indtil 1946, da han købte en ejendom i Jorløse ved Kalundborg. Denne drev han til 1948, hvorefter han forpagtede en ejendom ved Glumsø. I 1952 købte han ejendommen og drev den til 1954, hvorefter han havde plads paa Maglemølle papirfabrik i Næstved til 1963, da han nedsatte sig som taxavognmand.

III. B. 5. a.

Jonna Elisabeth Skriver Nissen

er født d. 9. november 1942 i Eggeslevmagle sogn.

Hun blev gift d. 20. maj 1961 i Herlufholm kirke med

Ove Lilja Hansen

der er født d. 12. august 1940 i Rislev sogn som søn af arbejdsmand Aage Hansen og hustru Johanne Marie Jensen.

Bosat: Meistervej 15, Næstved.

Jonna Elisabeth Skriver Nissen gik bl. a. i skole i Rislev, og senere var hun elev paa Sorø ungdomsskole.

Ove Lilja Hansen gik i skole i Rislev, og efter skolegangen kom han ud at tjene ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt ved livgarden, og efter hjemsendelsen begyndte han som arbejdsmand.

III. B. 5. a. 1)

Lilian Skriver Hansen

er født d. 11. november 1961 i Næstved.

III. B. 5. b.

Gudrun Solvej Skriver Nissen

er født d. 8. december 1945 i Ringsted.

Hun blev gift d. 26. september 1964 med

Ernst Willy Andersen

der er født d. 12. maj 1943 i Herlufholm sogn som søn af arbejdsmand Jens Christian Andersen og hustru Ane Margrethe Emillie Pedersen.

Bosat: Østre Ringvej 48, Næstved.

Gudrun Solvej Skriver Nissen gik i Jernbanegades skole i Næstved og tog mellemskoleeksamen. Hun har en tid virket som husassistent og har været paa husholdningsskole, ligesom hun har været paa sygeplejeskole.

Ernst Willy Andersen gik i skole i Ladby og i Lille Næstved skole, hvor han tog mellemskoleeksamen. Han virkede en tid som arbejdsdreng, hvorefter han kom i lære som maskinarbejder og blev udlært d. 1. maj 1962. Han aftjente sin værnepligt 1962-1963 ved flyvevaabnet, og efter hjemsendelsen fik han arbejde paa Ny Maglemølle papirfabrik i Næstved.

III. B. 6.

Ruth Skriver Nissen

er født d. 7. marts 1925 i Over-Jerstal, Vedsted sogn.

Hun blev gift d. 22. oktober 1955 i Sneslev med

Jens Peter Nielsen

der er født d. 13. maj 1923 i Allerslev som søn af arbejdsmand Arnold Nissen og hustru Kristine.

Bosat: Vor Frue Alderdomshjem pr. Roskilde.

Ruth Skriver Nissen gik i skole i Over-Jerstal. Hun besøgte 1941-1942 Snoghøj gymnastikhøjskole, og 1943-1944 var hun paa Rødding højskole. Hun virkede en tid som gymnastiklærerinde, og siden d. 1. august 1964 har hun været bestyrerinde paa Vor Frue Alderdomshjem.

Jens Peter Nielsen gik i skole i Langebæk. Han arbejdede ved landbruget indtil 1962, hvorefter han blev bestyrer af Ørslev Alderdomshjem.

III. B. 6. a.

Kjeld Skriver Therkelsen

er født d. 14. januar 1947 i Vallekilde sogn.

Bosat: Eskebjerg.

Kjeld Skriver Therkelsen arbejder ved landbruget.

III. B. 6. b.

Ebba Skriver Therkelsen

er født d. 9. marts 1948 i Kaldred, Bregninge sogn.

Hun er gift med

Bent Tage Nielsen

der er født d. 8. november 1941 i Baarse sogn som søn af arbejdsmand Jens Arnold Nielsen og hustru Ellen Christine Christensen.

Bosat: Roskildevej 525, Brøndbyøster pr. Glostrup.

Bent Tage Nielsen er chauffør.

III. B. 6. b. 1)

Kim Skriver Nielsen

er født d. 11. februar 1965 i Gentofte.

III. C.

Margrethe Jakobsen Skriver

er født d. 26. oktober 1885 i Vorning sogn, og hun døde d. 25. marts 1920.

Hun blev gift d. 23. marts 1907 i Vorning kirke med

Niels Christian Nielsen

Han er født d. 15. december 1879 i Vorning sogn som søn af husmand Niels Peder Jensen og hustru Birthe Marie Nielsen, og han døde d. 29. november 1960 i Gjerlev sogn.

Bosat: Vorning.

Niels Christian Nielsen var landbrugsuddannet og forpagter af præstegaarden i Vorning. (se suppl.)

III. C. 1.

Niels Nielsen

er født d. 27. februar 1908 i Vorning sogn.

Han blev gift d. 17. april 1940 i Søllerød med

Jytte Helen Elisabeth Christensen

der er født d. 12. januar 1920 i København som datter af overkonstruktør Carl Christensen og hustru Martha Olsen.

Bosat: Rude Vang 64, Holte.

Niels Nielsen tog nysproglig studentereksamen i Randers 1926 og blev cand. mag. 1932. Han var 1932-1934 lærer ved Tværmoes kursus og ved N. Zahles seminarium. Han fik ansættelse ved Holte gymnasium d. 1. august 1933, blev adjunkt samme sted 1935, og d. 1. august 1947 blev han lektor. Han var desuden 1933-1944 lærer ved hærens officerskole, og 1945-1949 underviste han paa Blaagaard seminarium. Han havde orlov 1937-1939 og underviste da ved Stockholms Högskola. - Niels Nielsen var 1934-1937 og 1947-1958 medlem af bestyrelsen for dansk lærerforening. Af Niels Nielsens litterære arbejder kan nævnes "Dansk Grammatik for Svenskere", der blev udgivet i 1939 og senere er blevet genoptrykt.

III. C. 2.

Boline Birgitte Nielsen

er født d. 4. marts 1910 i Vorning sogn.

Hun blev gift d. 4. marts 1953 i Onsild kirke med

Johannes Bay Østergaard

der er født d. 23. april 1907 i Blenstrup, Gjerlev sogn, som søn af gaardejer Niels Christian Østergaard og hustru Elise Bay.

Bosat: Holmsgaard, Gjerlev.

Boline Birgitte Nielsen gik i skole i Vorning. Efter skolegangen kom hun ud at tjene og havde forskellige pladser ved husgerning indtil sit 25. aar. Hun blev derefter sygeplejeelev og tog sygeplejeeksamen fra Roskilde Amts Sygehus 1938, hvorefter hun havde ansættelse paa Kuranstalten i Hald i 3 aar. Derefter var hun 1½ aar paa Viborg Sygehus og havde derpaa i 10 aar ansættelse paa Rigshospitalet.

Johannes Bay Østergaard blev efter skolegangen uddannet ved landbruget. Han var først en tid hjemme og havde senere forskellige pladser, afbrudt af højskole- og landbrugsskoleophold. Han aftjente sin værnepligt i Viborg og hjemsendtes som korporal. I 1935 overtog han Holmsgaard, der er paa 80 tdr. land.

III. C. 3.

Jenny Luise Nielsen

er født d. 22. november 1911 i Vorning sogn.

Hun blev gift d. 7. august 1938 i Vorning med

Maine Dalsgaard

der er født d. 15. september 1911 i Løvel sogn.

Bosat: Ramsvej 6, Viborg.

Maine Dalsgaard er kreditforeningsfuldmægtig.

III. C. 3. a.

Margrethe Dalsgaard

er født d. 20. august 1941 i Viborg.

Hun er gift med

Erik Bjerregaard

der er blikkenslager.

Bosat: Skolegade 13, Løgstrup.

III. C. 3. b.

Bodil Birgitte Dalsgaard

er født d. 19. september 1945 i Viborg.

Hun er gift med

Henning Jørgensen

der er værktøjsmager.

Bosat: Brandholms Allé 32, Rødovre pr. Vanløse.

III. C. 3. c.

Vibeke Benedikte Dalsgaard

er født d. 26. januar 1949 i Viborg.

III. C. 4.

Birthe Marie Nielsen

er født d. 12. august 1913 i Vorning sogn.

Hun blev gift d. 20. april 1943 i Vorning med

Eigil Kjærsgaard

der er født d. 23. juli 1916 i København som søn af skræddermester Julius Kjærsgaard og hustru Ebba.

Bosat: Præstegaardsvej 2, Kristrup.

Birthe Marie Nielsen gik i skole i Vorning, og efter skolegangen tjente hun en tid som husassistent. Hun blev færdiguddannet som barneplejerske i Birkerød 1936 og virkede som saadan indtil sit giftemaal, først i Vejle og siden i Søllerød.

Eigil Kjærsgaard blev student fra Ø. Sørgades gymnasium 1935, og 1937-1943 virkede han som afdelingsleder ved skolen for arbejdsledige. Han tog teologisk embedseksamen fra Københavns universitet 1941 og aftjente 1941-1942 sin værnepligt i København. Fra 1943 til 1949 var han kaldskapellan i Herning, fra 1949 til 1960 sognepræst for Sønder- og Nørre Onsild menigheder, og siden 1960 har han været sognepræst i Kristrup.

III. C. 4. a.

Ove Kjærsgaard

er født d. 6. marts 1944 i Herning.

Bosat: Aarhus.

Ove Kjærsgaard er seminarieelev.

III. C. 4. b.

Karen-Margrethe Kjærsgaard

er født d. 26. marts 1946 i Herning.

Bosat: Herning.

Karen Margrethe Kjærsgaard er sygeplejeelev.

III. C. 4. c.

Birthe Kjærsgaard

er født d. 2. oktober 1947 i Herning.

III. C. 5.

Louise Nielsen

er født d. 29. december 1914 i Vorning sogn.

Hun er gift med

Carlo Jensen

der er overbetjent.

Bosat: Kaj Munks Vej 48, Viby J.

Louise Nielsen og Carlo Jensen har 3 børn.

III. C. 6.

Jens Skriver Nielsen

er født d. 26. februar 1920 i Vorning sogn.

Bosat: Frederiksberg 16, Farum.

Jens Skriver Nielsen, der er driftsleder, er gift og har 4 børn.

III. D.

Boline Birgitte Marie Jakobsen Skriver

er født d. 3. august 1890 i Vorning sogn.

Hun blev gift d. 24. april 1924 i Vorning kirke med



Anders Karl Fiil

der er født d. 21. juli 1896 i Brøndum, Hvornum sogn, som søn af landmand og gartner Laurits Fiil Pedersen og hustru Maren Christensen.

Bosat: Vorning pr. Hammershøj.

Boline Birgitté Marie Jakobsen Skriver gik i skole hos faderen og var omkring 1908 elev paa Vallø højskole. Hun tjente forskellige steder som husassistent indtil giftemaalet.

Anders Karl Fiil tog lærereksamen fra Gedved seminarium 1920. Han blev lærer i Vorning 1923 og virkede her til 1963. Han har siden 1927 været direktør for sparekassen i Vorning. - Anders Karl Fiil er stærkt interesseret i lokalhistorie.

III. D. 1.

Margit Fiil

er født d. 16. august 1927 i Vorning sogn.

Hun blev gift d. 14. august 1955 i Vorning med

Erik Eskildsen

der er født d. 20. juli 1928 i Hald sogn som søn af uddeler Jens Steffen Eskildsen og hustru Eline Vester.

Bosat: Hvorslev pr. Ulstrup.

Margit Fiil gik i skole i Vorning. Hun blev uddannet som sygeplejerske i Viborg og tog eksamen 1950, hvorefter hun fik supplerende uddannelse paa Kuranstalten i Hald. Derpaa havde hun ansættelse ved Sankt Hans Hospital i Roskilde, og 1952-1956 var hun paa Centralsygehuset i Randers.

Erik Eskildsen tog realeksamen i Randers, hvorefter han kom i lære i brugsforeningen og blev udlært 1948. Han var 1951 elev paa andelsskolen i Middelfart, 1952-1953 aftjente han sin værnepligt i Viborg og 1957 blev han uddeler i Ebdrup. Her var han til 1965, hvorefter han blev uddeler i Hvorslev.

III. D. 1. a.

Jytte Fiil Eskildsen

er født d. 21. august 1957 i Grenaa.

III. D. 1. b.

Anders Fiil Eskildsen

er født d. 10. juli 1959 i Ebdrup.

III. D. 2.

Bente Louise Fiil

er født d. 15. juni 1934 i Vorning sogn.

Hun blev gift d. 15. september 1957 i Ebdrup kirke med

Tage Sønderby Pedersen

der er født d. 24. februar 1931 i Lemmer, Lime sogn, som søn af gaardejer Johannes Sønderby Pedersen og hustru Ella Mikkelsen.

Bosat: Sønderbæk.

Bente Louise Fiil gik i skole hos faderen. Hun lærte husgerning hjemme, var vinteren 1952 elev paa gymnastikhøjskolen i Viborg, og 1955-1956 besøgte hun Hadsten husholdningskole.

Tage Sønderby Pedersen gik i skole i Lime. Han blev uddannet ved landbruget, aftjente 1952-1953 sin værnepligt i Padborg, og 1959 overtog han sin nuhavende gaard i Sønderbæk, der er paa 20. tdr. land.

III. D. 2. a.

Birgitte Fiil Sønderby Pedersen

er født d. 26. september 1957 i Ebdrup.

III. D. 2. b.

Mogens Fiil Sønderby Pedersen

er født d. 15. august 1960 i Sønderbæk.

III. D. 2. c.

Bodil Fiil Sønderby Pedersen

er født d. 30. august 1962 i Vorning.

III. D. 2. d.

Asger Fiil Sønderby Pedersen

er født d. 10. januar 1964 i Sønderbæk.

III. D. 2. e.

Udøbt dreng

født d. 19. februar 1965 i Vorning.

III. E.

Christian Jakobsen Skriver

er født d. 25. oktober 1892 i Vorning sogn.

Han er gift med

Betty Marentine Vadskjær

Christian Jakobsen Skriver virkede i en aarrække som repræsentant for Chr. Erichsens forlag.

III. E. 1.

Erik Andreas Skriver

er født d. 1. oktober 1924 i V. Bølle sogn.

Han blev gift d. 25. august 1951 i Skeby med

Elisabeth Kallesøe Madsen

der er født d. 4. april 1928 i Sahl sogn som datter af sognepræst Jens Harald Madsen og hustru Frida Harryeth Kallesøe.

Bosat: Peter Dams vej 9, Sorø.

Erik Andreas Skriver bestod studentereksamen og dimitteredes i 1952 som cand. jur. Han har nu ansættelse som dommerfuldmægtig i Sorø.

Elisabeth Kallesøe Madsen bestod studentereksamen i 1947 og udlærtes i 1951 som boghandlermedhjælper.

III. F.

Jacob Jacobsen Skriver

er født d. 20. maj 1894 i Vorning sogn, og han døde d. 30. oktober 1960 i Brovst.

Han var gift med



Anna Sørensen Krogh

der er født d. 12. oktober 1892 i Udby sogn som datter af gaardejer Søren Rasmussen Olesen Krogh og hustru Karen Nielsen Gjesing. Hun døde d. 26. februar 1961 i Halvrimmen.

Bosat: Nr. Vinge pr. Sønder-Onsild.

Jacob Jacobsen Skriver aftjente sin værnepligt ved artilleriet og avancerede til løjtnant. Han var tjenestegørende i Aarhus. Senere blev han forpagter af en gaard i Nr. Vinge sogn.

III. F. 1.

Anker Krogh Skriver

er født d. 8. oktober 1920 i Staantum, Kristrup sogn.

Han blev gift d. 6. august 1944 i København med

Else Marie Jensen

der er født d. 24. november 1915 i Stenløse sogn.

Bosat: Halvrimmen.

Anker Krogh Skriver bestod præliminæreksamen og læste derefter ved den kongelige veterinær- og landbohøjskole, hvorfra han dimitteredes som dyrlæge 1945. I 1947 overtog han sin nuhavende praksis i Halvrimmen.

Else Marie Jensen gik i skole i Stenløse og besøgte senere husholdningsskolen i Vollerup. Hun virkede som ekspeditrice indtil giftermålet.

III. F. 1. a.

Jette Skriver

er født d. 6. februar 1946.

III. F. 1. b.

Jacob Uffe Skriver

er født d. 27. juli 1947.

III. F. 1. c.

Lene Skriver

III. F. 2.

Karen Krogh Skriver

er født d. 27. marts 1923 i Staatum, Krstrup sogn.

Hun blev gift d. 8. september 1950 i Vorning kirke med

Ejnar Sørensen

der er født d. 24. november 1917 i Hvidding, Vorning sogn, som søn af gaardejer Ingvard Sørensen og hustru Christine Boline Christensen.

Bosat: Hvidding pr. Hammershøj.

Karen Krogh Skriver gik i skole i Nr. Vinge og var senere elev paa Strib husholdningsskole. Hun er uddannet ved husgerning og har bl. a. i 5 aar været husjomfru paa Rindsholm mølle.

Ejnar Sørensen gik i skole i Hvidding. Han arbejdede en tid ved landbruget og kom derpaa i lære som mejerist. Han blev udlært 1939 og virkede som mejerist til 1946, hvorefter han overtog sin fødegaard, Klangsmosegaard, der er paa 86 tdr. land.

III. F. 2. a.

Birgit Kristine Sørensen

er født d. 29. februar 1952 i Klangsmosegaard.

III. F. 2. b.

Jesper Ingvard Sørensen

er født d. 19. juli 1964 i Klangsmosegaard.

III. F. 3.

Henny Louise Skriver

er født d. 1. maj 1925 i Staatum, Krstrup sogn.

Bosat: Klostergade 52, Aarhus.

Henny Louise Skriver gik i Viborg realskole, og efter skolegangen virkede hun 1½ aar som husassistent. Hun begyndte derefter som sygeplejeelev paa Viborg amts sygehus og blev færdiguddannet 1947. Fra 1948 til 1949 var hun paa Aarhus kommunehospital, og derpaa var hun ½ aar

i Oslo. Hun virkede 1950-1951 paa kommunehospitalet i København, var 1951-1952 i Roskilde, og 1952-1954 var hun paa militærhospitalet i København. Hun har siden været tjenestegørende paa kommunehospitalet i Aarhus, fra 1958 som afdelingssygeplejerske.

III. F. 4.

Ingrid Skriver

er født d. 15. december 1927 i Nr. Vinge.

Hun blev gift d. 23. maj 1953 i Vorning kirke med

Holger Olivarius August Christensen

der er født d. 29. marts 1930 i Viborg som søn af grosserer Holger Olivarius August Christensen og hustru Maren Iversen.

Bosat: Mosedraget 15, Herlev.

Ingrid Skriver gik i skole i Nr. Vinge, og efter skolegangen var hun en tid husholdningselev paa Tjele. Derpaa blev hun sygeplejeelev ved Viborg amts- og bys sygehus og blev færdiguddannet 1950. Hun har bl. a. en tid virket som sygeplejerske i Oslo.

Holger Olivarius August Christensen tog præliminæreksamen fra Viborg realskole. Han af-tjente sin værnepligt i København og blev hjemsendt som sergent 1952, hvorpaa han blev ansat ved American Tobacco Co., først i Aarhus og siden i København, hvor han blev planlægningschef. Han har siden oktober 1964 været direktør for Fa. Carl Olsens emballage i Kastrup.

III. F. 4. a.

Hanne Christensen

er født d. 18. marts 1954 i Aarhus.

III. F. 4. b.

Jørgen Olivarius August Christensen

er født d. 20. august 1955 i Aarhus.

III. F. 4. c.

Henning Olivarius August Christensen

er født d. 26. december 1956 i Aarhus.

III. F. 4. d.

Holger Olivarius August Christensen

er født d. 8. oktober 1963 i Herlev.

III. G.

Anders Skaarup Jacobsen Skriver

er født d. 2. februar 1896 i Vorning sogn.

Han blev gift d. 10. august 1921 i Gjern med

Maria Kirstine Madsen

der er født d. 3. maj 1895 i Gjern som datter af lærer Troels Madsen og hustru Jensine Jensen.

Hun døde d. 24. juli 1963 i Odder.



Anders Skaarup Jacobsen Skriver gik i skole i Randers, hvor han i 1914 bestod studentereksamen. I 1921 dimitteredes han som cand. theol., og samme aar blev han præst i Randbøl. I 1928 blev han imidlertid kaldet til sognepræst for menighederne i Skorup og Stilling sogne, og her virkede han indtil 1937, hvorefter han indtil 1964 var sognepræst i Beder og Malling sogne. - Anders Skaarup Jacobsen Skriver har været formand for skolekommissionen og herredsrepræsentant for Dansk Kirke i Udlandet.

Maria Kirstine Madsen gik i skole i Silkeborg, hvor hun bestod præliminæreksamen. Efter skolegangen virkede hun en tid som privatlærerinde og havde desuden plads som husassistent.

III. G. 1.

Gunver Skriver

er født d. 26. april 1922 i Randbøl.

Bosat: Tagensvej 196D, København NV.

Gunver Skriver gik i skole i Skorup samt i Aarhus, hvor hun bestod studentereksamen. I ca. 1½ aar havde hun plads som husassistent, i 1946 blev hun sygeplejerske fra Aarhus amtssygehus, og efter at have gennemgaaet supplerende uddannelse paa Viborg Statshospital, Frederiksberg hospital og Fødselsanstalten i Aarhus, virkede hun ved Aarhus amtssygehus indtil 1959, afbrudt af 1 aar i Sverige. Fra 1959 til 1960 havde hun ansættelse ved Bispebjerg hospital, i 1 aar var hun paa Aarhus universitet, og i 1961 blev hun oversygeplejerske paa Øresundshospitalet ved en afdeling, som i 1963 flyttedes til Bispebjerg hospital.

III. G. 2.

Inge Skriver

er født d. 30. april 1925 i Randbøl.

Hun blev gift d. 17. august 1948 i Beder med

Erik Myrtue

der er født d. 8. februar 1923 i Ørum Sønderlyng, Ørum sogn, som søn af købmand, senere lagerforvalter Ole Kristian Olesen Myrthue og hustru Anna Laustsen.

Bosat: Rosengade 62, Odder.

Inge Skriver bestod studentereksamen i Aarhus i 1944 og gennemgik derefter uddannelse som sygeplejerske paa Bispebjerg hospital, hvorpaa hun virkede 5 aar som saadan i København.

Erik Myrthue tog studentereksamen i 1942 i Viborg og indkaldtes i 1945 til militærtjeneste i Aarhus, hvorfra han i 1947 hjemsendtes som løjtnant af reserven. I 1954 dlmitteredes han som dyrlæge fra den kongelige veterinær- og landbohøjskole, og i 1958 overtog han sin nuhavende praksis i Odder.

III, G. 2, a.

Ole Skriver Myrthue

er født d. 17. februar 1953 i København.

III, G. 2, b.

Lise Skriver Myrthue

er født d. 3. september 1954 i Odder.

III, G. 2, c.

Anders Skriver Myrthue

er født d. 30. juli 1955 i Ørum Sønderlyng, Ørum sogn.

III, G. 2, d.

Grethe Skriver Myrthue

er født d. 22. april 1961 i Odder.

III, G. 3.

Eva Skriver

er født d. 11. februar 1930 i Skor.

Hun blev gift d. 15. august 1953 i Beder med

Steffen Hein

der er født d. 12. december 1926 i Haslev som søn af provst Hans Karl Hein og hustru Johanne Margrethe Baden.

Bosat: Aabakkevej 24, København F.

Eva Skriver gik i skole i Beder samt i Aarhus, hvor hun i 1948 bestod studentereksamen. I 1949 tog hun filosofikum paa Aarhus universitet, fra 1949 til 1952 var hun bibliotekarelev ved Aarhus kommunes bibliotek, og fra 1952 til 1953 var hun elev paa statens bibliotekskole. Hun blev nu først timelønnet assisterende bibliotekar ved Københavns kommunes biblioteker samt derefter i 1955 assisterende bibliotekar, og i 1965 udnævntes hun til bibliotekar.

Steffen Hein bestod studentereksamen fra Aarhus katedralskole i 1946 og aftjente fra 1946 til 1948 sin værnepligt ved infanteriet. Fra 1950 til 1959 læste han ved kunstakademiet i København, og han virker nu som arkitekt.

III.H.

Herluf Jacobsen Skriver

er født d. 12. marts 1898 i Vorning sogn.

Han blev gift d. 15. juli 1925 i Galten med



Minna Koch

der er født d. 26. august 1897 i Galten sogn som datter af gaardejer Jens Rasmussen Koch og hustru Anne Marie Lopdrup.

Bosat: Ørum Sønderlyng.

Herluf Jacobsen Skriver kom efter konfirmationen ud at tjene og arbejdede ved landbruget i 3 aar. Derefter læste han til præliminæreksamen og bestod i 1918, hvorpaa han optog studiet ved den kongelige veterinær- og landbohøjskole, hvorfra han dimitteredes 1924. Han aftjente sin værnepligt ved hærens dyrlægekorps 1924, og efter hjemsendelsen var han assistent i Nakskov og Hadsten, dels ved kommunal levnedsmiddelkontrol og dels i praksis. Han har siden d. 16. juli 1925 haft selvstændig praksis i Ørum Sønderlyng.

III.H. 1.

Anna Louise Skriver

er født d. 29. marts 1927 i Ørum Sønderlyng, Ørum sogn.

Hun blev gift d. 29. december 1951 i Randers med

Erik Preben Bengt

der er født d. 4. september 1923 i København som søn af kaptajn og kontorchef Iver Hjalmer Bengt og hustru Ella Kathrine Pedersen.

Bosat: Damgaard, Vammen pr. Viborg.

Anna Louise Skriver var elev i Viborg katedralskole, hvor hun tog præliminæreksamen. Hun blev uddannet som laborant og virkede som saadan 1946-1951, bl. a. i Holland.

Erik Preben Bengt tog realeksamen fra Østersøgades gymnasium i København, og efter sko-



Aage Nicolaj Jessen Klinge
(V. C.)



Else Kirstine Jakobsen Skriver
(V. C.)



Margrethe Jacobsen Skriver
Niels Christian Nielsen
(III. C.)

legangen blev han landbrugsuddannet. Han aftjente 1945-1946 sin værnepligt i Viborg, og 1946-1948 var han paa Næsgaard landbrugsskole. Han opholdt sig derpaa 5 maaneder i Schweiz og virkede saa en tid som forvalter. Han rejste dernæst til U. S. A., hvor han var i 1½ aar, og i 1952 vendte han tilbage til U. S. A. som emigrant. Han arbejdede ved landbruget forskellige steder i Amerika og vendte tilbage til Danmark 1955. Den 1. juli 1964 overtog han Dainggaard, der er paa 50 tdr. land.

III.H. 1. a.

Carl Bengt

er født d. 2. oktober 1952 i New York.

III.H. 1. b.

Marianne Bengt

er født d. 12. oktober 1954 i Arizona.

III.H. 1. c.

Niels Bengt

er født d. 28. oktober 1955 i Arizona.

III.H. 1. d.

Ivan Herluf Bengt

er født d. 25. juli 1957 i Viborg.

III.H. 2.

Ebba Skriver

er født d. 8. juli 1930 i Ørum Sønderlyng.

Hun blev gift d. 30. oktober 1954 i Ørum Sønderlyng med

Erik Harsaae

der er født d. 18. marts 1924 i Aagaard, Starup sogn, som søn af konsulent Lars Hansen og hustru Ellen Rasmussen.

Bosat: Albert Naurs vej 22, Højbjerg.

Ebba Skriver har læst til lærer og er adjunkt.

Erik Harsaae er adjunkt ved Aarhus universitet.

III.H. 2. a.

Ellen Malene Harsaae

er født d. 27. november 1959 i Højbjerg.

III.H. 2. b.

Jens Albert Harsaae

er født d. 29. juli 1963 i Højbjerg.

III.H. 3.

Henning Skriver

er født d. 30. juni 1932 i Ørum sogn.

Han blev gift d. 4. oktober 1958 i Glostrup med

Kirsten Gosch-Andersen

der er født d. 28. november 1933 i Tveje-Merløse sogn som datter af salgschef Frederik Andersen og hustru Poula Gosch.

Bosat: Ørum Sønderlyng.

Henning Skriver tog studentereksamen fra Viborg katedralskole 1951 og aftjente 1951-1952 sin værnepligt ved søværnet. Han læste ved den kongelige veterinær- og landbohøjskole og dimitteredes som dyrlæge 1958.

III.H. 3. a.

Jacob Skriver

er født d. 23. marts 1960 i Ørum Sønderlyng, Ørum sogn.

III.H. 3. b.

Pernille Skriver

er født d. 24. april 1962 i Ørum Sønderlyng.

III.H. 4.

Birte Skriver

er født d. 13. december 1936 i Ørum Sønderlyng.

Hun blev gift d. 15. august 1959 i Ørum Sønderlyng med

Ole Greisen

der er født d. 4. august 1935 i Bregninge sogn som søn af læge Peter Greisen og hustru Ida Schønning.

Bosat: Herluf Trolles gade 7b, Aarhus.

Birte Skriver tog studentereksamen i Viborg 1955 og virkede derefter 1 aar som husassistent i England. Hun blev færdiguddannet som fysioterapeut 1959 og virkede som saadan ved Aarhus kommunehospital til 1962.

Ole Greisen tog studentereksamen i Viborg 1954 og læste derefter ved Aarhus universitet, hvor han tog lægevidenskabelig embedseksamen 1961. Han havde derefter ansættelse paa Aarhus amtssygehus indtil 1962, og fik derpaa ansættelse ved kommunehospital i Aarhus.

IV.

Else Kirstine Jakobsen Skriver

er født d. 14. januar 1856 i Tørslev Søndergaard, Estruplund sogn, og hun døde d. 28. august 1917 i Skalmstrup, Tvede sogn.

Hun blev gift d. 31. oktober 1882 i Estruplund med



Søren Sørensen Ladefoged

Han er født d. 18. april 1836 i Ø. Tørslev, Estruplund sogn, som søn af gaardejer Søren Sørensen (Ladefoged) og hustru Ane Jensdatter, og han døde d. 18. november 1921 i Voergaard, Voer sogn.

Bosat: Udby, senere Skovgaard i Skalmstrup.

Søren Sørensen Ladefoged var den ældste søn og var som saadan "Gammelmands søn" og fritaget for krigstjeneste, men han deltog som frivillig i krigen 1864 og fik tildelt krigsmedaljen. Efter hjemsendelsen giftede han sig og erhvervede en gaard paa 125 tdr. land i Udby. Denne gaard havde han indtil 1903, og 1905 købte han Skovgaard i Skalmstrup, som han havde til 1917, da den blev overtaget af sønnen Jakob Anker-Ladefoged.

IV. A.

Ane Kathrine Ladefoged

er født d. 23. december 1883 i Udby sogn.

Hun blev gift d. 15. juli 1902 i København med

Hjalmer Christian Klinge

der er født d. 11. januar 1874 paa Fejø. Han døde d. 7. august 1944 i Herning.

Bosat: Nørre Allé 5, Herning.

Om sine forældre har fru Karen Margrethe Wissing givet følgende skildring:

"Mine forældre traf hinanden i Udby; min far ferierede da hos en søster paa Holbækgaard. Far var dengang theologisk kandidat. Mor var da kun 15 aar, men de blev forlovede aaret efter



og gift, da hun var 18 aar gammel. Hun lærte husholdning hjemme paa gaarden hos sine forældre og opnaaede ikke at komme ud at tjene. Far, der oprindeligt skulle have været præst, følte sig ikke kaldet dertil, saa efter sin eksamen "hoppede han fra" og helligede sig skolelærerarbejdet. Med tiden kom far og mor til Herning, hvor far blev lektor paa gymnasiet med tysk, fransk og latin som hovedfag. I 1941 tog far paa grund af sygdom sin afsked, og i 3 aar nød far sit otium, indtil han døde d. 7. august 1944. Far havde mange interesser, skrev mange artikler til aviserne, læste meget og elskede musik. Selv spillede han alt efter gehør, og hjemme har vi smaa ting, han selv komponerede. Tit var vi alle samlede om klaveret, hvor far kunne sidde og spille for os. Havearbejde var ogsaa fars store interesse. Før villaen blev bygget kom folk indenfor haveforeningerne rejsende for at beundre haven, som udgjorde en farvepragt uden lige. En hobby, far og mor havde tilfælles, var bridgespillet. Far lavede et system, som aviserne optog, og som ældre folk i Herning stadig benytter sig af."

IV. A. 1.

Ellen Astrid Klinge

er født d. 2. marts 1903 i København.

Hun blev gift d. 9. november 1924 i Rind kirke med

Herluf Hansen

der er født d. 30. marts 1900 i Herning som søn af tørvefabrikant Hans Marthinus Hansen og hustru Agnes Karoline Petersen.

Bosat: Skrænten 3, Skive.

Ellen Astrid Klinge gik i skole i Herning. Efter skolegangen fik hun ansættelse paa kommunkontoret, og senere virkede hun en tid som husassistent indtil sit giftermaal.

Herluf Hansen gik i skole i Herning. Han blev uddannet i jern- og staalbranchen i Herning og besøgte 1918 den jydsk handelshøjskole i Aarhus. Han havde ansættelse forskellige steder indenfor branchen, var bl. a. 15. aar i Aalborg, og siden 1945 har han været direktør for Skive Jern A/S og Skive værktøjsmagasin.

IV. A. 1. a.

Leif Klinge Højmark Hansen

er født d. 27. januar 1926 i lkast sogn.

Han blev gift d. 7. november 1953 i Harte med

Else Kirstine Nielsen

der er født d. 12. juni 1933 i Harte sogn som datter af gaardejer Niels Carl Nielsen og hustru Jenny Larsen.

Bosat: Engvang 4, Skive.

Leif Klinge Højmark Hansen tog studentereksamen fra Aalborg katedralskole 1945 og højere handelseksamen fra den jyske handelshøjskole 1949. Han har faaet praktisk uddannelse indenfor jern- og staaibranchen og har siden 1954 haft ansættelse ved Skive Jern A/S og Skive værktøjsmagasin, hvor han er prokurist.

Else Kirstine Nielsen tog studentereksamen fra Kolding gymnasium 1952.

IV. A. 1. a. 1)

Alice Højmark Hansen

er født d. 23. august 1954 i Skive.

IV. A. 1. a. 2)

Jytte Højmark Hansen

er født d. 3. januar 1956 i Skive.

IV. A. 1. a. 3)

Erik Højmark Hansen

er født d. 20. juni 1957 i Skive.

IV. A. 1. a. 4)

Jennie Højmark Hansen

er født d. 7. august 1964 i Skive.

IV. A. 1. b.

Gerda Højmark Hansen

er født d. 15. februar 1927 i Herning.

Hun blev gift d. 8. november 1947 i Søllerød med

Bent Halling Pedersen

der er født d. 19. marts 1920 i København som søn af maskinmester Anders Christian Pedersen og hustru Kathrine Marie Jegsen.

Bosat: Vorregaards Allé 80, Aarhus V.

Gerda Højmark Hansen gik i skole i Aalborg. Hun tog 1947 3-sproglig korrespondenteksamen i København.

Bent Halling Pedersen gik i skole i Holte. Han blev 1939 udlært som maskinarbejder og kom derefter paa marinens flyveskole paa Holmen. I 1949 hjemsendtes han som flyvekartermester. Han etablerede 1945 Fa. Dansk Aero i København og har stadig denne virksomhed, ligesom

han siden 1957 har haft en virksomhed i Aarhus under samme navn.

IV. A. 1. b. 1)

Karen Halling Pedersen

er født d. 28. januar 1949 i København.

IV. A. 1. b. 2)

Anders Christian Halling Pedersen

er født d. 23. juli 1954 i København.

IV. A. 1. b. 3)

Kirsten Halling Pedersen

er født d. 18. april 1958 i København.

IV. A. 1. b. 4)

Lars Halling Pedersen

er født d. 4. maj 1960 i Aarhus.

IV. A. 2.

Karen Margrethe Klinge

er født d. 28. marts 1906 i Brædstrup, Ring sogn.

Hun blev gift d. 12. april 1933 i Herning med

Martin Michael Emil Wissing

der er født d. 21. juni 1902 i Aarhus som søn af vognmand Søren Sørensen og hustru Dorteia Wissing.

Bosat: Aldersrovej 17, Silkeborg.

Karen Margrethe Klinge gik i skole i Herning, hvor hun tog mellemskoleeksamen. Hun fik derefter huslig uddannelse og var sommeren 1928 elev paa Silkeborg husholdningsskole.

Martin Michael Emil Wissing gik i skole i Aarhus. Han kom i lære i manufakturbranchen og blev udlært 1921, hvorefter han virkede som ekspedient forskellige steder. I 1930 etablerede han engrosforretning i Silkeborg og driver stadig samme. Firmaet blev 1938 ændret til Fa. Wissing & Jensen A/S.

IV. A. 2. a.

Per Wissing

er født d. 20. april 1938 i Sct. Johannes sogn, Aarhus.

Han blev gift d. 26. juli 1964 i København med

Kirsten Inger-Lise Rasmussen

der er født d. 27. februar 1938 i København som datter af slagtermester Børge Rasmussen og hustru Inger Petersen.

Bosat: Hjejlevej 29, Silkeborg.

Per Wissing tog realeksamen fra Th. Langs skole i Silkeborg 1954. Fra d. 1. september

1954 til d. 31. september 1956 var han i lære ved Fa. Wissing & Jensen A/S, og anden halvdel af læretiden var han hos ekviperingshandler Henry B. Petersen, Randers. Han tog nu højere handelseksamen i Aarhus 1960, var en tid volontør paa Vejle Dampvæveri A/S, og derefter aftjente han sin værnepligt ved intendanturkorpset, først i Aalborg og senere som korporal i København. Han var sergent ved jyske telegrafregiment i Aarhus fra 1. november 1960 til 28. oktober 1962, og siden d. 1. november samme aar har han været prokurist i Fa. Wissing & Jensen A/S. Han tog diplomprøven i organisation ved handelshøjskolen i Aarhus d. 15. juni 1964.

Kirsten Inger-Lise Rasmussen var elev i skolen ved sundet i København. Hun lærte damekonfektionsbranchen ved Fa. Probst & Henriksen, København, og efter at være blevet udlært virkede hun i faderens forretning indtil giftermålet.

IV. A. 2. b.

Inge Margrethe Wissing

er født d. 14. marts 1950 i Aarhus.

IV. B.

Jakob Anker-Ladefoged

er født d. 25. september 1891 i Udby sogn.

Han blev gift d. 16. august 1919 i Kolding med

Edith Jutta Dorthea Andersen

der er født d. 10. februar 1896 i Vamdrup som datter af hestehandler Anders Andersen og hustru Ane Jepsen.

Bosat: Christiansdal pr. Vraa.

Jakob Anker-Ladefoged fik først privat undervisning hjemme, og senere var han kostskoleelev i Brædstrup realskole. Han blev derefter uddannet ved landbruget, og 1909 var han paa et 6 måneders kursus paa Thune landboskole. Han aftjente sin værnepligt ved livgarden i København 1910-1911, og fra november 1911 til november 1913 var han forvalter paa Korsbjerggaard. Han var genindkaldt til sikringsstyrken fra august 1914 til maj 1915, og derefter var han forvalter i Sverige indtil 1916. Han var 1/2 aar paa landbrugsskolen Buskerud ved Drammen i Norge og virkede derpaa en tid som inspektør paa en gaard i Norge. Efter moderens død fik han af faderen tilskødet Skovgaard, som han samme aar mageskiftede med Drenderupgaard ved Kolding, som han havde til oktober 1920. Han forpagtede derpaa Voergaard og havde denne til 1934, da gaarden blev solgt. I 2 aar virkede han som forretningsmand i Frederikshavn, og 1936 købte han saa Christiansdal, der har tilliggende paa 400 tdr. land. - Jakob Anker-Ladefoged var i 1940 medstifter af "De samvirkende danske smaaskovforeninger" og har siden været medlem af bestyrelsen for samme. Han blev ligeledes medlem af et udvalg paa 12 medlemmer, som ministeriet for landbrug og fiskeri d. 12. maj 1942 nedsatte til undersøgelse af mulighederne for forbedret drift af landets smaaskove og hedeplantager. Han er endvidere medlem af bestyrelsen for forsikringsaktieselskabet Kustos.



IV. B. 1.

Else Kirstine Ladefoged

er født d. 28. maj 1920 paa Drenderupgaard, Ødis sogn,

Hun blev gift 1947 med

Sven Aage Lindrup

der er født d. 10. juni 1910 i Stubdrupgaard, Brønderslev, som søn af Carl Lindrup og hustru Anna Christensen.

Bosat: Boller Hovedgaard pr. Taars.

Else Kirstine Ladefoged gik i Dybvad private realskole og lærte efter skolegangen husgering.

Sven Aage Lindrup blev uddannet ved landbruget og overtog 1946 St. Nørklit ved Lyngsaa og drev denne til 1952, da han overtog Boller Hovedgaard.

IV. B. 1. a.

Carl Lindrup

er født d. 31. december 1948 i St. Nørklit.

IV. B. 1. b.

Jakob Lindrup

er født d. 26. april 1951 i St. Nørklit.

IV. B. 1. c.

Thomas Lindrup

er født d. 5. maj 1956 i Boller Hovedgaard.

IV. B. 2.

Anders Anker-Ladefoged

er født d. 2. oktober 1922.

Han er gift med

Emmy Wendth

Bosat: M. A. Schultzvej, Hasseris.

Anders Anker-Ladefoged er direktør.

IV. B. 3.

Erik Anker-Ladefoged

er født d. 31. august 1926.

Han er gift med

Inger Bang

Bosat: Hirtshals.

Erik Anker-Ladefoged er skibsprovianteringshandler.

V.

Marthinus Jakobsen Skriver

er født d. 8. april 1858 i Estruplund sogn, og han døde d. 10. oktober 1940 samme sted.

Han blev gift d. 26. oktober 1882 i Ørsted kirke med

Marie Elisabeth Skipper Nielsen

der er født d. 15. juli 1859 i Ørsted sogn som datter af gaardmand Niels Andersen Skipper og hustru Ane Jensdatter. Hun døde d. 7. april 1939 i Tørslev.

Marthinus Jakobsen Skriver blev uddannet ved landbruget og drev en aar-række en gaard i Tørslev.



V. A.

Jacob Jacobsen Skriver

er født d. 22. august 1883 i Estruplund sogn.

Han blev gift d. 5. maj 1907 i Ørsted med

Else Marie Jensen

Hun er født d. 22. januar 1884 i Ørsted sogn som datter af gaardejer Ole Jensen og hustru Sofie Skifter, og hun døde d. 6. september 1947 i Spidsborg, Fausing sogn.

Bosat: Spidsborg pr. Allingaabro.

Jacob Jacobsen Skriver gik først i skole i Tørslev og senere i Ørsted. Han blev uddannet ved landbruget og var vinteren 1904-1905 elev paa Ladelund landbrugsskole. Derefter aftjente han sin værnepligt som dragon i Randers, og efter hjemsendelsen fortsatte han ved landbruget. I 1908 forpagtede han godset Sødringholm, og denne forpagtning havde han til 1918, hvorefter han købte en gaard i Ammelhede. Denne gaard havde han kun kort tid, hvorefter han bosatte sig i Spidsborg, hvor han har virket som ejendomshandler.

Else Marie Jensen lærte husgerning paa forskellige store gaarde og gennemgik desuden sy-kursus inden sit giftermaal.

V. A. 1.

Olga Skriver

er født d. 31. maj 1908 paa Sødringholm hovedgaard, Sødring sogn.

Hun var gift med

Arnold Frederiksen



der er maskinarbejder.

Bosat: Slagelse.

V. A. 2.

Arne Skriver

der var født paa Sødringholm, var gift med

Grethe Laursen

Bosat: St. Sjørup.

V. A. 3.

Martha Jacobsen Skriver

er født d. 4. juli 1916 paa Sødringholm, Sødring sogn.

Hun blev gift d. 4. maj 1935 i Fausing med

Niels Arne Kronborg

der er født d. 9. august 1911 i Bode Krog, Ørsted sogn, som søn af kirkebetjent Julius Kronborg og hustru Andrea Løfquist.

Bosat: Tingvej 5, Ørsted.

Martha Jacobsen Skriver gik først i skole i Virring, derefter i Drammelstrup skole og endelig i Allingaabro private realskole, hvorfra hun tog realeksamen 1932. Hun gav privatundervisning i sprog indtil sit giftermål i 1935 og kom samme aar i typograflære hos sin mand.

Niels Arne Kronborg gik i skole i Vivild, og efter skolegangen kom han i typograflære i Allingaabro. Efter 5 aars læretid, hvorunder han bl. a. var paa fagskole i København, aftjente han sin værnepligt i Aalborg, og derpaa arbejdede han en tid som typograf i sin læreplads. Den 1. maj 1934 startede han som selvstændig bogtrykker i Ørsted, og 1946 flyttede han ind i egen ejendom paa Tingvej i Ørsted. - Niels Arne Kronborg har i en aarrække været formand for Ørsted haandværker- og borgerforening, han er formand for kommunens erhvervsraad, og han har desuden flere gange været amtsråds-kandidat.

V. A. 3. a.

Jonna Kronborg

er født d. 28. november 1939 i Ørsted sogn.

Hun blev gift d. 14. januar 1961 i Ørsted med

Erik Buch

der er født d. 15. juni 1934 i Kolding som søn af proprietær Hans Buch og hustru. (se tillæg)

Bosat: Vonsild.

V. A. 3. b.

Jørgen Kronborg

er født d. 14. august 1945 i Ørsted sogn.

Bosat: Tingvej 5, Ørsted.

Jørgen Kronborg tog 1962 realeksamen fra Rugsøskolen i Ørsted. Efter skolegangen blev han uddannet som typograf.

V. B.

Niels Jacobsen Skriver

er født d. 22. maj 1885 i Tørslev, Estruplund sogn, og han døde d. 10. juli 1959 i Aarhus.

Han blev gift d. 29. april 1910 i Aarhus med

Thyra Elisabeth Klinge

der er født d. 3. maj 1888 i Værum sogn som datter af skolelærer og kirkesanger Christen Nielsen Klinge og hustru Mette.

Bosat: Marselis Boulevard 74, Aarhus C.

Niels Jacobsen Skriver gik i skole i Tørslev, og senere var han elev paa Testrup højskole. Han blev uddannet ved landbruget, og var omkring 1905 elev paa Lyngby landbrugsskole, og derefter virkede han som forvalter paa forskellige herregaarde. Han var 1910-1912 forpagter af Eriksborg pr. Randers, og derefter var han til 1917 ejer af Kappel pr. Lemvig.

Niels Jacobsen Skriver var 1918-1936 godsinspektør hos grev Moltke, Bonderup pr. Korsør, og derefter var han til 1940 ejer af Stylsgaard pr. Slagelse. Han bosatte sig derefter i Aarhus.



V. B. 1.

Karen Margrethe Skriver

er født d. 12. oktober 1919.

Hun er gift med

Arrild Næve

der er direktør.

Bosat: Højbjerg.

V. C.

Else Kirstine Jakobsen Skriver

er født d. 23. maj 1887 i Tørslev, Estruplund sogn, og hun døde d. 7. april 1960 i Knebel sogn.

Hun blev gift d. 3. august 1912 i Estruplund med

Aage Nicolaj Jessen Klinge

der er født d. 28. juli 1883 i Værum sogn som søn af lærer Kristen Nielsen Klinge og hustru Mette. Han døde d. 30. juni 1935 paa hovedgaarden Quelstrup, Tved sogn.

Bosat: Quelstrup, senere Assentoft og Knebel.

Else Kirstine Jakobsen Skriver blev efter skolegangen uddannet ved husgerning. Efter mandens død i 1935 drev hun Quelstrup videre til 1938, hvorefter hun var bosat i Assentoft til 1940, da hun flyttede til Vrinders. Her boede hun til 1955, hvorefter hun flyttede til Knebel, hvor hun boede til sin død.

Aage Nicolaj Jessen Klinge blev uddannet ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt ved livgarden. Fra 1912 til 1917 var han forpagter af Palstrup ved Rødkjærsgade, fra 1917 til 1924 var han ejer af Ejstrupsgaarden ved Randers, boede 1924-1927 paa Gyldenlund i Assentoft, og derefter overtog han Quelstrup, som han drev til sin død.

V. C. 1.

Erik Jessen Klinge

er født d. 22. oktober 1913 i Højbjerg sogn.

Han blev gift med

Clara Kruse

der er født d. 13. januar 1916 i Tved sogn som datter af møller Jens Peter Kruse og hustru Oll-
via.

Bosat: Knebelbro pr. Knebel.

Erik Jessen Klinge er vognmand.

V. C. 1. a.

Ingelise Klinge

er født d. 15. september 1943 i Aarhus.

Hun er gift med

Knud Ellemann Sørensen

der er chauffør.

Bosat: Galten.

V. C. 2.

Carl Jessen Klinge

er født d. 9. december 1914 i Højbjerg sogn.

Han blev gift d. 26. oktober 1937 i Tved med

Marie Kirstine Jørgensen

der er født d. 10. oktober 1915 i Tved sogn som datter af gaardejer Søren Jørgensen og hustru
Amalie Petersen.

Bosat: Strands pr. Knebel.

Carl Jensen Klinge er gaardejer.

V. C. 2. a.

Aage Jessen Klinge

er født d. 24. august 1938 i Vrinders.

Han blev gift d. 2. januar 1960 i Kavslunde med

Grethe Jørgensen

der er født d. 27. januar 1938 i Kavslunde sogn som datter af ekstrapostbud Agner Jørgensen og
hustru Gudrun Christiansen.

Bosat: Lyngmosen 30, Hedehusene.

Aage Jessen Klinge er politibetjent.

V. C. 2. a. 1)

Liselotte Klinge

er født d. 12. juli 1963 i Hedehusene.

V.C. 2. b.

Sonja Jessen Klinge

er født d. 22. juni 1940 i Vrinders.

Hun blev gift d. 6. august 1960 i Vistoft med

Erling Nielsen

der er født d. 15. februar 1937 i Idestrup sogn som søn af arbejdsmand Poul Nielsen og hustru Bodil Andersen.

Bosat: Røddikvej 6, Galten.

Erling Nielsen er bankassistent.

V.C. 2. b. 1)

Henrik Klinge Nielsen

er født d. 30. juli 1961 i Aarhus.

V.C. 2. b. 2)

Helle Vibeke Klinge Nielsen

er født d. 20. september 1963 i Galten.

V.C. 2. c.

Søren Jessen Klinge

er født d. 5. september 1943 i Dalbyover, Dalby sogn.

Bosat: Strands pr. Knebel.

Søren Jessen Klinge er tømrersvend.

V.C. 3.

Poul Jessen Klinge

er født d. 10. november 1915 paa Palstrup, Højbjerg sogn.

Han blev gift d. 15. juni 1938 i Tved med

Valborg Kristiane Jensen

der er født d. 19. september 1915 i Bjødstrup, Tved sogn, som datter af gaardejer Jens Peter Jensen og hustru Kirstine Jensen.

Bosat: Østergaard, Eg pr. Knebel.

Poul Jessen Klinge gik i skole i Aarslev, Assentoft og Tillerup. Han blev uddannet ved landbruget og var 1931-1932 elev paa Glamsbjerg efterskole. Han aftjente sin værnepligt ved livgarden i København 1934-1935 og fortsatte efter hjemsendelsen ved landbruget. I 1938 købte han Østergaard i Eg, der er paa 54 tdr. land.

Valborg Kristiane Jensen gik i skole i Tillerup, og efter skolegangen lærte hun husgerning hjemme. Hun var sommeren 1934 elev paa Frederiksborg højskole.

V.C. 3. a.

Aage Nielsen Jessen Klinge

er født d. 26. juni 1940 i Østergaard, Tved sogn.

Bosat: Eg pr. Knebel.

Aage Nicolaj Jessen Klinge er chauffør.

V. C. 3. b.

Peter Jessen Klinge

er født d. 23. november 1941 i Østergaard.

Bosat: Eg pr. Knebel.

Peter Jessen Klinge er landbrugsmedhjælper.

V. C. 3. c.

Jørgen Jessen Klinge

er født d. 23. november 1941 i Østergaard.

Bosat: Eg pr. Knebel.

Jørgen Jessen Klinge er landbrugsmedhjælper.

V. C. 3. d.

Karen Kirstine Jessen Klinge

er født d. 6. juni 1947 i Østergaard.

Hun er husassistent.

V. C. 3. e.

Svend Jessen Klinge

er født d. 11. marts 1950 i Østergaard.

V. C. 3. f.

Jens Jessen Klinge

er født d. 21. februar 1952 i Østergaard.

V. C. 3. g.

Arne Jessen Klinge

blev født og døde d. 21. februar 1952 i Østergaard.

V. C. 4.

Knud Jessen Klinge

er født d. 26. februar 1917 i Højbjerg.

Han blev gift d. 2. november 1949 i Gylling med

Agnethe Frederiksen

der er født d. 31. juli 1921 i Gylling sogn som datter af gaardejer Rasmus Frederiksen og hustru Ane Marie Rasmussen.

Bosat: Vibevej 6, Rønde.

Knud Jessen Klinge gik i skole i Aarslev, Assentoft og Tillerup. Efter konfirmationen opholdt han sig ½ aar paa Glamsbjerg efterskole. Han er uddannet ved landbruget og har deltaget i landbrugskurser. Han virkede som forvalter og bestyrer paa forskellige gaarde indtil 1957,

da han maatte indstille sit arbejde ved landbruget paa grund af en rygskaade. Han har siden haft forskelligt arbejde, bl. a. ved murerfaget samt paa Rønne møbelindustri.

Agnethe Frederiksen gik i skole i Gylling, og efter skolegangen blev hun uddannet ved husgerning. Hun havde plads paa forskellige gaarde som pige og medhjælper.

V. C. 4. a.

Kirsten Jessen Klinge

er født d. 12. november 1950 i Gylling.

V. C. 4. b.

Poul-Erik Jessen Klinge

er født d. 29. juni 1952 i Gylling.

V. C. 4. c.

Ruth Jessen Klinge

er født d. 12. februar 1955 i Thorsager sogn.

V. C. 5.

Esther Jessen Klinge

er født d. 1. december 1918 i Aarslev sogn.

Hun blev gift d. 27. oktober 1940 i Knebel med

Alfred Timm

der er født d. 18. september 1918 i Essenbæk sogn som søn af gaardejer Emil Timm og hustru Anlne Petrea Laursen.

Bosat: Skovgaardshus, Hyllested.

Esther Jessen Klinge gik i skole i Tillerup, og sommeren 1933 var hun elev paa Glamsbjerg efterskole. Hun er iøvrigt uddannet ved husgerning.

Alfred Timm blev handelsuddannet i brugsforeningen og var elev paa Den danske andelsskole i Middelfart. Han blev d. 1. april 1944 uddeler i Skovgaardshus brugsforening. - Alfred Timm blev 1947 kasserer i Hyllested-Rosmos sygekasse.

V. C. 5. a.

Emil Timm

er født d. 1. maj 1941 i Assentoft, Essenbæk sogn.

Bosat: Enghavevej 26, Hvidovre.

(Se tillæg)

V. C. 5. b.

Søren Timm

er født d. 6. august 1943 i Assentoft.

Bosat: Sct. Pouls Gade, Aarhus C.

(Se tillæg)

V. C. 5. c.

Jørgen Timm

er født d. 22. juni 1945 i Hyllested.

Bosat: Bakkelodden 9, Aarslet.

Jørge Timm er stud. tekn.

V. C. 5. d.

Arne Timm

er født d. 18. marts 1947 i Hyllested.

Han er bankassistent.

V. C. 5. e.

Ejgild Timm

er født d. 17. november 1950 i Hyllested.

V. C. 5. f.

Ove Timm

er født d. 16. august 1954 i Hyllested.

V. C. 6.

Svend Aage Jessen Klinge

er født d. 3. august 1920 i Aarslev sogn.

Han blev gift d. 14. marts 1942 i Knebel med

Mette Andersen

der er født d. 4. april 1922 i Knebel sogn som datter af gaardejer Martin Andersen og hustru Maren Lassen.

Bosat: Knebelgaard, Knebel.

Svend Aage Jessen Klinge er gaardejer.

V. C. 6. a.

Anne-Lise Jessen Klinge

er født d. 27. august 1942 i Knebel sogn.

Hun er gift med

Preben Winther

der er forpagter. (Se tillæg)

Bosat: Thorupgaard, Vrinders.

V. C. 6. b.

Birthe Jessen Klinge

er født d. 24. april 1945 i Knebel sogn.

V. C. 7.

Meta Marie Jessen Klinge

er født d. 29. maj 1922 i Aarslev sogn.

Hun blev gift d. 3. november 1945 i Tved med

Ove Herman Nielsen Stigsen

der er født d. 4. november 1919 i Tved sogn som søn af Niels Peter Nielsen Stigsen og hustru Maren Thomsen.

Bosat: Tillerup pr. Knebel.

Ove Herman Nielsen Stigsen er gaardejer.

V. C. 7. a.

Svend Aage Stigsen

er født d. 5. maj 1948 i Tillerup, Tved sogn.

V. C. 7. b.

Karin Stigsen

er født d. 9. august 1949 i Tillerup.

V. C. 7. c.

Else Stigsen

er født d. 3. april 1952 i Tillerup.

V. C. 7. d.

Bent Stigsen

er født d. 30. april 1961 i Tillerup.

V. C. 8.

Christian Jessen Klinge

døde som lille.

V. C. 9.

Ellen Margrethe Jessen Klinge

er født d. 4. juni 1929.

Hun er gift med

Johannes Christensen

der er svejser.

Bosat: Avnslev.

V. D.

Niels Anker Jakobsen Skriver

er født d. 8. juli 1889 i Tørslev, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 5. april 1916 i Ørsted med

Ane Margrethe Nejmann

der er født d. 1. november 1890 paa Ørsted mark, Ørsted sogn, som datter af gaardejer Jens Jakobsen Nejmann og hustru Lovise Dorthea Revsbech.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Niels Anker Jakobsen Skriver gik i skole i Tørslev. Han blev uddannet ved landbruget, af-tjente 1911-1912 sin værnepligt i København, og 1913 var han elev paa Ørsted landbrugsskole. Fra 1918 til 1928 var han ejer af Nørregaard i Tørslev, og derefter købte han Hevring mølle, som han drev i 30 aar.

Ane Margrethe Nejmann gik i skole i Tørslev, og efter skolegangen lærte hun husgerning og var beskæftiget ved dette indtil sit giftermaal.

V. D. 1.

Elga Skriver

er født d. 26. april 1919 i Tørslev, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 13. august 1939 i Estruplund med

Holger Rold Thorsen

der er født d. 16. januar 1917 i Kærby sogn som søn af boelsmand Christian Jensen Thorsen og hustru Inger Sofie.

Bosat: Enslev pr. Gjerlev.

Holger Rold Thorsen er arbejdsmand.

V. D. 1. a.

Leo Rold Thorsen

er født d. 24. august 1939 i Additnæs, Sdr. Vissing sogn.

Han er gift med

Inger

Bosat: Enslev pr. Gjerlev.

Leo Rold Thorsen er chauffør.

V. D. 1. b.

Preben Rold Thorsen

er født d. 22. marts 1942 i Additnæs.

Han er gift med

Tove

Bosat: Fredericia.

Preben Rold Thorsen er tankpasser.

V. D. 1. c.

Inger Margrethe Thorsen

er født d. 18. august 1944 i Kærby, Hald sogn.

Hun blev gift d. 20. november 1964 i Randers med

Svend Bach

der er født d. 9. oktober 1941 i Mariager som søn af arbejdsmand Ejner Bach og hustru Agnes Nielsen.

Bosat: Oue pr. Hobro.

Inger Margrethe Thorsen gik i skole i Enslev, og efter skolegangen kom hun ud at tjene og havde forskellige pladser indtil sit giftemaal.

Svend Bach tog realeksamen i Mariager 1958, og 1960 tog han handelsskoleeksamen fra Mariager handelsskole. Han blev udlært som mejerist paa andelsmejeriet Sorgenfri og Gjerlev andelsmejeri, og derefter besøgte han Ladelund mælkeriskole. Han aftjente sin værnpligt i Haderslev samt i Søgårdlejren og hjemsendtes som sergent.

V. D. 1. c. 1)

Per Bach

er født d. 26. januar 1965 i Sønderborg.

V. D. 1. d.

Ove Rold Thorsen

er født d. 25. juni 1946 i Kærby.

Han er smedelærling.

V. D. 1. e.

Vita Thorsen

er født d. 23. oktober 1948 i Kærby.

Hun er ekspeditrice.

V. D. 2.

Jenny Louise Skriver

er født d. 25. december 1920 i Tørslev, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 23. maj 1942 i Voer kirke med

Edvard Brønding Kristensen

der er født d. 4. september 1918 i Voer sogn som søn af Nicolaj Kristensen og hustru Ane Johanne Madsen.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Jenny Louise Skriver gik i skole i Hevring, og som 16-aarig var hun elev paa Vivild ungdomsskole. Hun tjente 3 aar i Vivild og var derefter en tid paa Estruplund. Efter giftemaalet har hun bl. a. virket som kokekone.

Edvard Brønding Kristensen gik i skole i Voer. Han kom ud at tjene som 7-aarig og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget i forskellige pladser. Ved giftemaalet fik han plads som husmand paa Lundballegaard, men efter et par aars forløb købte han hus i St. Sjørup og begyndte at arbejde for en dræningsmester i Ørsted, hvor han har været i 20 aar. Ægteparret har i en aarrække drevet kiosk ved Estruplund strand. - Edvard Brønding Kristensen har flere tillidshverv, er bl. a. kasserer for Estruplund kirkekasse, formand for Voer-Estruplund sygekasse og medlem af bestyrelsen for ungdomsnævnet i Rougsø herred m. m.

V. D. 3.

Marie Skriver

er født 1923 i Tørslev, Estruplund sogn.

Hun er gift med

Aage Jensen

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

V. D. 4.

Martinus Skriver

er født d. 6. juli 1923 i Tørslev, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 26. oktober 1947 i Børglum med

Astrid Lilian Skytte

der er født d. 25. april 1926 i Børglum sogn som datter af gærdejer Søren Pedersen Skytte og hustru Anna Petrine Larsen.

Bosat: Højsted, Smidstrup pr. Vraa.

Martinus Skriver gik i skole i Hevring, og senere var han elev paa Vivild ungdomsskole. Efter konfirmationen kom han ud at tjene, var bl. a. landbrugselev paa Christiansdal pr. Vraa i 4 aar, og derefter var han 1 aar som ladefoged paa Børglum kloster. Derpaa blev han forkarl paa Christiansdal, og efter 1 aars forløb tog han paa Dalum landbrugsskole, hvorefter han vendte tilbage til Christiansdal, hvor han virkede som fodermester i 11 aar, indtil han 1958 overtog sin nuhavende gaard.

Astrid Lilian Skytte gik i skole i Børglum samt i Vraa realskole, hvorfra hun tog mellemskoleeksamen. Hun virkede derefter som ekspeditrice i en bagerforretning i 3 aar og var derpaa husholdningselev paa Sanderumgaard avlsgaard et halvt aar, hvorefter hun var hjemme hos forældrene til giftermålet.

V. D. 4. a.

Anna Margrethe Skriver

V. D. 4. b.

Søren Anker Skriver

V. D. 5.

Aase Skriver

er født d. 8. januar 1925 i Tørslev, Estruplund sogn.

Hun er gift med

Evald Olsen

Bosat: Vallensbæk pr. Brøndby strand.

V. D. 6.

Tage Skriver

er gift med

Kirsten Kjeldsen

Bosat: Svejstrup pr. Bjerregrav.
(Se tillæg)

V. D. 7.

Grethe Skriver

er født d. 20. oktober 1929 i Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 17. februar 1948 med

Evald Hauge Mathiassen

der er født d. 2. december 1922 som søn af Andreas Mathiassen og hustru Carla Larsen.

Bosat: Højslet, Mariagervej, Randers.

Evald Hauge Mathiassen er landmand.

V. D. 7. a.

Rita Skriver Mathiassen

er født d. 27. maj 1948 i Raasted sogn.

V. D. 7. b.

Henny Skriver Mathiassen

er født d. 20. januar 1950 i Raasted sogn.

V. D. 7. c.

Lars-Ole Hauge Mathiassen

er født d. 31. december 1964 i Højslet, Skt. Peders sogn.

V. E.

Holger Jakobsen Skriver

er født d. 14. november 1891 i Tørslev, Estruplund sogn, og han døde d. 19. februar 1963.

Han var gift med

Anna Rigmor Margrethe Pedersen

Hun er født d. 28. juni 1902 i Vindinge, og hun døde d. 1. april 1964.

Holger Jakobsen Skriver gik i almindelig kommuneskole og var elev paa Glamsbjerg efterskole. Han blev uddannet som kontrolassistent og virkede en aarrække som saadan forskellige steder, og desuden var han en tid regnskabsfører for et mejeri. I de senere aar drev han pølsevogn.

Anna Rigmor Margrethe Pedersen blev efter skolegangen uddannet ved husgerning. Efter giftermålet havde hun forskelligt arbejde og overtog efter mandens død pølsehandlen.



V. E. 1.

Ruth Elisabeth Jacobsen Skriver

er født d. 21. december 1923 i Roskilde.

Hun blev gift d. 5. april 1944 i København med

Jens Peter Larsen

Han er født d. 29. marts 1916 i Mørkøv som søn af fiskehandler Herman Larsen og hustru Marie.

Bosat: Fælledvej 36B, Roskilde.

Ruth Elisabeth Jacobsen Skriver tog realeksamen i Roskilde, og efter skolegangen blev hun kontoruddannet og virkede som kontorassistent indtil 1956.

Jens Peter Larsen gik i skole i Knabstrup. Han arbejdede en tid ved landbruget og er senere blevet lagerarbejder.

V. E. 1. a.

Birgit Marianne Larsen

er født d. 25. maj 1945 i Roskilde.

Hun er ekspeditrice.

V. E. 1. b.

Dorthe Susanne Larsen

er født d. 3. oktober 1956 i Roskilde.

V. E. 1. c.

Peter Henrik Larsen

er født d. 18. juni 1960 i Roskilde.

V. E. 2.

Helge Egon Jacobsen Skriver

er født d. 18. marts 1926 i Sct. Jørgensbjerg sogn, Roskilde.

Han blev gift d. 10. april 1963 i København med

Ragnhild Margaretha Pedersen

der er født d. 11. april 1930 i Slagelse som datter af handelsmand Ejner Frederik Valdemar Pedersen og hustru Karen Marie Nielsen.

Bosat: Klintevej 47, Roskilde.

Helge Egon Jacobsen Skriver gik i skole i Vindinge, og efter skolegangen kom han ud at tjene. Han arbejdede ved landbruget til sit 18. aar, aftjente 1947-1948 sin værnepligt i Roskilde, og efter hjemsendelsen fik han ansættelse ved DSB. I 1950 avancerede han til vognopsynsmand.

Ragnhild Margaretha Pedersen gik i skole i Slagelse. Hun blev uddannet ved husgerning og havde i 13 aar plads paa centralsygehuset i Slagelse.

V. E. 2. a.

Helle Lina Jacobsen Skriver

er født d. 29. januar 1963 i Slagelse.

V. F.

Aage Jakobsen Skriver

døde som lille.

V. G.

Aage Jakobsen Skriver

er født d. 31. marts 1894 i Tørslev, Estruplund sogn, og han døde d. 15. august 1957 i Viborg.

Han blev gift d. 25. juli 1919 i Mammen kirke med



Dagmar Mariane Nielsen

der er født d. 4. maj 1894 i Mammen sogn som datter af gaardejer John Nielsen og hustru Kathrine Rasmussen Møller.

Bosat: Viborg.

Aage Jakobsen Skriver gik i skole i Tørslev. Efter konfirmationen kom han ud at tjene, omkring 1917 var han elev paa Asmildkloster landbrugsskole. Han var en tid forpagter af faderens gaard og havde senere selv flere ejendomme, bl. a. Hauritslund, Hvornum pr. Hobro, og 1931 købte han en gaard i Mammen. Han virkede samtidig som amtsvejmand i 3 aar. Han havde derpaa i en aarrække en landbrugsejendom ved Vammen. Denne afhændede han 1950 og bosatte sig i Viborg, hvor han opholdt sig til sin død.

Dagmar Mariane Nielsen gik i skole i Mammen, og senere var hun elev paa Frederiksborg højskole. Efter konfirmationen lærte hun husgerning og havde plads forskellige steder indtil giftermålet.

V. G. 1.

Vagn Jakobsen Skriver

er født d. 19. oktober 1919 i Tørslev, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 5. juni 1945 i Højslev med

Anna Valborg Hejlskov

der er født d. 28. februar 1920 i Højslev sogn som datter af gaardejer Peter Hejlskov og hustru Kristine Hansen.

Bosat: Sønderby pr. Karup.

Vagn Jakobsen Skriver gik i skole i Tørslev, Hvornum, Helsted og Mammen. Han arbejdede en tid ved landbruget, hvorefter han kom i lære som mejerist og blev udlært 1941. Han virkede nogle aar som mejerist og fik saa 1951 ansættelse som fyrbøder ved flyvestation Karup.

Anna Valborg Hejlskov gik i skole i Højslev Kirkeby. Efter skolegangen lærte hun husger-ning, og vinteren 1942-1943 var hun elev paa Ry husholdningsskole. Hun har bl. a. i den tid været husbestyrerinde hos faderen.

V. G. 1. a.

Birgit Hejlskov Skriver

er født d. 29. september 1945 i Mollerup, Ørum sogn.

V. G. 1. b.

Jørgen Hejlskov Skriver

er født d. 13. februar 1947 i Mollerup.

V. G. 1. c.

Vagn Aage Hejlskov Skriver

er født d. 15. oktober 1948 i Kvorning sogn.

V. G. 1. d.

Kirsten Mariane Hejlskov Skriver

er født d. 22. juli 1954 i Karup sogn.

V. G. 1. e.

Karen Margrethe Hejlskov Skriver

er født d. 25. oktober 1958 i Karup sogn.

V. G. 2.

Jakob Jakobsen Skriver

er født d. 19. juni 1924 i Tørslev, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 16. april 1948 i Hadbjerg med

Ellen Margrethe Witting

der er født d. 9. februar 1926 i Staantum, Kristrup sogn, som datter af arbejdsmand Peder Witting og hustru Kathrine Larsen.

Bosat: Hadbjerg pr. Hadsten.

Jakob Jakobsen Skriver gik i skole i Helsted, Selling og Mammen. Han arbejdede ved landbruget til 1948 og begyndte derefter som arbejdsmand. Han var fra 1953 til 1963 brænder paa

Jydske Lecaværk i Hinge ved Randers, og siden har han haft ansættelse som pedel paa Ødum-Hadbjerg centralskole.

Ellen Margrethe Witting gik i skole i Hadbjerg, og efter skolegangen lærte hun husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

V. G. 2. a.

Kurt Witting Skriver

er født d. 23. august 1948 i Langskov, Ødum sogn.

V. G. 2. b.

Kjeld Witting Skriver

er født d. 4. marts 1950 i Aarhus.

V. G. 2. c.

Karen Witting Skriver

er født d. 22. april 1955 i Aarhus.

V. H.

Anna Jacobsen Skriver

er født d. 24. september 1895 i Tørslev, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 16. november 1923 i Estruplund med



Alfred Halkier

Han er født d. 25. december 1889 i Assentoft, Essenbæk sogn, som søn af gaardejer Rasmus Karlsen Halkier og hustru Nicoline Andersen, og han døde d. 5. december 1942 i Kiel.

Anna Jacobsen Skriver gik i skole i Tørslev. Hun arbejdede ved husgerning hjemme til sit

18. aar og var derpaa en tid ude at tjene, hvorefter hun igen var hjemme indtil sit giftermaal.

Alfred Halkier gik i skole i Assentoft. Han blev uddannet ved landbruget og var forvalter paa flere store gaarde inden giftermaalet. Derefter var han dels forpagter dels bestyrer af forskellige gaarde indtil 1942. Han blev nødsaget til at tage arbejde i Tyskland og var beskæftiget ved murerarbejde i Kiel. Her omkom han ved et ulykkestilfælde, idet han blev dræbt af en nedstyrtende jernbjælke.

V. H. 1.

Claes Skriver Halkier

er født d. 29. januar 1925 i Skarrild sogn.

Han er gift med

Ebba Nielsen

Bosat: Jernbanevej 10, Strib.

Claes Skriver Halkier er lagerekspedient.

V. H. 2.

Else Marie Halkier

er født d. 8. maj 1928 i Lindum.

Hun er gift med

Kjeld Lindeskilde Olsen

der er pakkemester.

Bosat: Jernbanevej 19, Strib.

VI.

Marie Elisabeth Jacobsen Skriver

er født d. 7. august 1861 i Tørslev, Estruplund sogn, og hun døde i januar 1939 i Lyngby.

Hun blev gift d. 5. oktober 1886 i Estruplund med



Jens Rasmussen Buss

Han er født d. 3. november 1857 i Ørsted sogn som søn af husmand Rasmus Andersen og hustru Maren Jensdatter, og han døde i december 1936 i Lyngby.

Bosat: Lyngby.

VI. A.

Else Kirstine Rasmussen Buss

er født d. 16. november 1887 i Almind sogn.

Hun blev gift d. 6. december 1912 i Lyngby med

Frederik Vilhelm Boserup Poulsen

der er født d. 20. maj 1873 i Hobro. Han døde d. 17. april 1942.

Bosat: Herlev Hovedgade 60, Herlev.

Else Kirstine Rasmussen Buss gik i skole i Almind, Virum og København. Efter skolegangen lærte hun husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Frederik Vilhelm Boserup Poulsen gik i skole i København. Han havde en kort tid ansættelse ved postvæsenet og kom derefter til DSB, hvor han virkede en lang aarrække som regnskabsfører.



VI. B.

Rasmus Rasmussen Buss

er født d. 22. august 1889 i Almind sogn.

Han blev gift d. 26. maj 1918 i Esbjerg med

Lydia Kjergaard

der er født d. 14. juli 1890 i Lemvig som datter af tømremester Anders Christian Kjergaard og hustru Anna Margrete Larsine Sussette Thorning.

Bosat: Holsteinborgvej 9, Vanløse.

Rasmus Rasmussen Buss gik i skole i Almind, København og Virum. Han blev udlært som klaverbygger 1911, og 1911-1912 aftjente han sin værnepligt som marinesoldat paa Middelgrundsfortet. Han var genindkaldt i perioder under den 1. verdenskrig. Han virkede en tid som klaverbygger og blev senere klaverstemmer.

Lydia Kjergaard gik i skole i Esbjerg, og efter giftermålet begyndte hun som ekspeditrice. Hun har bl. a. været i 9 aar ved fa. Blichfeldt i Esbjerg.



VI. B. 1.

Poul Rasmussen Buss

er født d. 7. juni 1919 i Sct. Mathæus sogn, København.

Han blev gift d. 29. august 1942 i København med

Meta Marie Carving

Hun er født d. 1. juli 1916 i Anna sogn, København, som datter af smed Ludvig Carving

og hustru Marie Christensen.

Bosat: Einersvej 86, Lyngby.

Poul Rasmussen Buss er ekspedient.

VI. B. 1. a.

Lone Buss

er født d. 5. november 1945 i København.

VI. B. 1. b.

Jens Torben Buss

er født d. 29. juni 1948 i København.

VI. B. 2.

Ellen Rasmussen Buss

er født d. 3. november 1920 paa rigshospitalet i København.

Hun blev gift d. 6. marts 1949 i Vanløse kirke med

Poul Berling Larsen

der er født d. 19. juli 1919 i København som søn af mølleriarbejder Laurits Wilhelm Larsen og hustru Asta Mathilde Petersen.

Bosat: Rødovrevej 460, Rødovre pr. Vanløse.

Ellen Rasmussen Buss blev efter skolegangen uddannet som skotøjsekspeditrice i fa. Central Sko, og efter at være blevet udlært fik hun ansættelse ved fa. Pehrson Sko, hvor hun var i 4 aar. Hun fortsatte som ekspeditrice til giftemaalet.

Poul Berling Larsen gik først i skole i Vanløse og derefter i Brønshøj, hvor han tog real-eksamen 1936. Han kom derefter i lære i spedition- og kørselsfirmaet Th. Pedersen & Søn, og efter endt læretid fortsatte han i samme firma, hvor han blev prokurist i 1946.

VI. B. 2. a.

Lars Berling Larsen

er født d. 9. marts 1952 i Rødovre.

VI. B. 2. b.

Mette Berling Larsen

er født d. 2. juni 1954 i Rødovre.

VI. B. 3.

Aage Rasmussen Buss

er født d. 7. maj 1924 i København.

Han var gift med

Annelise

der er død.

Bosat: Rørbækvej 11, Herlev.

Aage Rasmussen Buss er klaverreparatør.

VI. B. 4.

Annie Marie Rasmussen Buss

er født d. 19. august 1925 i København.

Hun er gift med

Jørgen Smedegaard Andersen

der er adjunkt.

Bosat: Bremersvænge 16, Hvidovre.

VI. B. 5.

Svend Rasmussen Buss

er født d. 31. juli 1927 i Maglegaard sogn, København.

Han blev gift d. 2. september 1953 paa Københavns raadhus med

Bitten Jacobsen

der er født d. 31. oktober 1928 i Skive som datter af trykkeribestyrer Niels Johan Christian Jacobsen og hustru Olga Dagmar Larsen.

Bosat:

Svend Rasmussen Buss udgik af 3. mellemskoleklasse paa Duevejens skole i København 1942 og kom derefter i lære som maskinarbejder ved Søren Wistoft & Co. Han blev udlært d. 17. februar 1947. Under den sidste del af læretiden paabegyndte han uddannelsen til maskinmester paa Københavns maskinskole, og i juli 1947 bestod han maskinmestereksamen. Han var derefter ansat som maskinassistent i rederiet Ø.K. fra 1947 til 1949, afbrudt af værnepligt ved marinen i 1948. I 1954 fik han ansættelse som maskinmester hos rederiet J. Lauritzen og avancerede til maskinchef i 1960. Fra januar 1965 blev han midlertidig ansat paa rederiets tekniske afdeling for senere overtagelse af stillingen som maskinchef i rederiets nybygning paa 70.000 tons.

VI. B. 5. a.

Hanne Buss

er født d. 6. december 1953 i København.

VI. C.

Maren Rasmussen Buss

er født d. 7. oktober 1891 i Almind sogn.

Hun blev gift d. 12. februar 1915 i København med

Anders Christian Kjergaard

der er født d. 7. oktober 1891 i Lemvig som søn af tømremester Anders Christian August Kjergaard og hustru Anna Margrete Larsine Sussette Thorning.

Maren Rasmussen Buss gik i skole i København og Virum, og efter sko-



legangen lærte hun husgerning hjemme og i forskellige pladser indtil giftermåalet.

Anders Christian Kjergaard gik i skole i Esbjerg. Han kom i lære som typograf og blev udlært i 1910, hvorefter han fortsatte ved faget. Han var bl. a. 1912-1913 med DFDS amerikalinie som typograf. Fra 1915 til 1916 aftjente han sin værnepligt i København og fortsatte efter hjemsendelsen ved faget. Han fik 1919 ansættelse ved Nationaltidende og virkede her til 1961, da han gik af med pension.

VI. C. 1.

Inger Kjergaard

er født d. 20. juni 1915 i Vor Frue sogn, København.

Hun er gift med

Ernst Pihl Knudsen

der er født d. 4. juni 1915 i Christians sogn, København, som søn af trafikkontrollør Hans Heine Knudsen og hustru Betty Vilhelmine Sofie Larsen.

Bosat: Bondehavevej 62, Bagsværd.

Inger Kjergaard fik mellemskoleuddannelse paa Johanneskolen i København og blev derefter udlært som damefrisør. Hun virkede som assistent fra 1937 til 1947. Hun drev selvstændig forretning i Bagsværd 1953-1963.

Ernst Pihl Knudsen var elev i Lyngby statskole og besøgte senere Niels Brocks handelskole, hvorfra han modtog et legat til studieophold i Tyskland. Han havde her en tid ansættelse i et vinfirma. Han aftjente sin værnepligt ved C.B. -politiet og fik senere ansættelse ved statsbanerne, hvor han nu er trafikkontrollør.

VI. C. 1. a.

Birgitte Pihl Knudsen

er født d. 18. oktober 1939 i Lyngby.

Hun er gift med

Nis Henrik Skov

der er mekaniker.

Bosat: Christian d. X's allé 156, Lyngby.

VI. C. 1. b.

Merete Pihl Knudsen

er født d. 28. november 1942 i Lyngby.

Hun blev gift d. 26. maj 1963 med

Børge Ejgil Victor Emmanuel Dall

der er født d. 2. juni 1935 i Tjæreby, Vor Frue sogn, som søn af parcellist Helge Dall og hustru Helene Oda Victoria.

Bosat: Horsebakken 19, Farum.

Merete Pihl Knudsen tog realeksamen fra Bagsværd kommuneskole 1959 og var derpaa 1/2 aar paa Ryslinge folkehøjskole. Hun blev optaget paa akademisk studenterkursus, fik efter 1 aars forløb stilling i en boghandel og blev samtidig engelsk korrespondent, hvorefter hun opholdt sig en tid i England. Hun fik derefter stilling som korrespondent.

Børge Ejgil Victor Emmanuel Dall arbejdede en tid ved landbruget. Han læste ved Jørnstrup seminarium og fik derpaa ansættelse som lærer ved Bagsværd kommuneskole. Han læser til cand. psych.

VI. C. 1. b. 1)

Christina Dall

er født d. 25. februar 1964 i Farum.

VI. C. 2.

Else Kjergaard

er født d. 1. juli 1924 i København.

Hun er gift med

John Ree

der er korrespondent.

Bosat: Vårmlandsgade 2, København S.

VI. C. 3.

Jørgen Kjergaard

er født d. 8. september 1929 i Elias kirkens sogn, København.

Han blev gift d. 6. april 1954 i Jægersborg med

Bodil Petersen

der er født d. 2. oktober 1930 i Simeons sogn, København, som datter af civilingeniør Henry Petersen og hustru Anna Viola Marguerita Olsen.

Bosat: Klokkehaven 36, Ballerup.

Jørgen Kjergaard tog 1947 realeksamen fra Metropolitanskolen og begyndte samme aar som bankelev i Landmandsbanken. Han tog bankeksamen fra Købmandsskolen i København maj 1950 og aftjente 1950-1951 sin værnepligt ved garderhusarregimentet. Han tog HD i bankvæsen fra handelshøjskolen i København maj 1959, og fra 1. januar 1964 blev han udnævnt til bankfuldmægtig.

Bodil Petersen tog realeksamen fra Tjørnegaardsskolen i Gentofte 1947. Hun fik ansættelse ved F. L. Smidth & Co. A/S 1947 og blev udlært som teknisk tegner 1951.

VI. C. 3. a.

Vibeka Kjergaard

er født d. 27. april 1955 i Charlottenlund.

VI. C. 3. b.

Ninna Kjergaard

er født d. 1. januar 1958 i København.

VI. C. 3. c.

Pia Kjergaard

er født d. 12. april 1965 i København.

VI. D.

Jakob Frederik Rasmussen Buss

er født d. 8. september 1893 i Almind sogn. Han døde som 9-aarig i Lyngby.

VI. E.

Anna Rasmussen Buss

er født d. 3. marts 1895 i Almind sogn, og hun døde d. 1. januar 1896 samme sted.

VI. F.

Aage Rasmussen Buss

er født d. 15. oktober 1896 i Almind sogn.

Han blev gift d. 27. februar 1937 i Singapore med

Ane Dorthea Nesgaard

der er født d. 30. december 1907 i Flegum by, Torslev sogn.

Bosat: Amtoft pr. Vesløs.

Aage Rasmussen Buss tog real-eksamen fra Thyssens skole i Lyngby 1914, og derefter havde han til 1916

ansættelse ved Dansk Svovlsyrefabrik. Fra 1916 til 1918 var han ved Store Nordiske Telegrafkompagni i London, og 1918-1945 var han plantagebestyrer i Hollands Indien. Fra 1946 til 1948 var han censor i den britiske centralkommission i Hamborg i tysk, engelsk, hollands og malayisk. Fra 1948 til 1949 var han i direktoratet for vareforsyning, og siden har han drevet selvstændig forretning.



VI. F. 1.

Ilse Marie Buss

er født d. 19. januar 1938 paa Java.

Hun blev gift d. 27. juni 1959 i Gentofte med

Jørgen Nielsen

der er født d. 14. december 1936 i Gentofte som søn af overbrandmester Axel Louis Nielsen og hustru Gerda Svendsen.

Bosat: Herlev Hovedgade 60, Herlev.

Ilse Marie Buss gik i skole i Hald Ege, København og Herlev. Hun blev derefter kontoruddannet og virkede som kontorassistent indtil giftemaalet.

Jørgen Nielsen gik i skole i Gentofte. Han blev udlært som elektriker 1956, og 1956-1957 aftjente han sin værnepligt i Skrydstrup. Han har siden virket som elektriker, de sidste 7 aar ved General Motors.

VI. F. 1. a.

René Buss Nielsen

er født d. 21. december 1959 i Søborg.

VI. F. 1. b.

Jan Aage Buss Nielsen

er født d. 29. februar 1964 i Glostrup.

VI. G.

Arthur Rasmussen Buss

er født d. 2. december 1899 i København, og han døde d. 25. april 1959 i Gentofte.

Han blev gift d. 25. september 1934 i Søllerød med



Bertha Xenia Larsen

der er født d. 31. juli 1906 i Holte som datter af murermester Niels Larsen og hustru Oline Rasmussen.

Bosat: Kongevejen 130, Virum.

Arthur Rasmussen Buss gik i skole i Lyngby. Han arbejdede i 3 aar ved landbruget, var elev paa Lyngby højskole, og derefter blev han uddannet som instrumentmager. Han etablerede omkring 1925 musikforretning i Kgs. Lyngby, og senere blev forretningen udvidet til ogsaa at omfatte radio m. m. Denne virksomhed drev han til sin død 1959.

Bertha Xenia Larsen gik i skole i Holte. Efter skolegangen kom hun i forretning, og 1930-1934 var hun bestyrer af Schou's forretning i Lyngby.

VI. G. 1.

Kirsten Buss

er født d. 23. februar 1937 i Gentofte.

Hun blev gift d. 30. marts 1963 i Søllerød kirke med

Kai Axel Carl Palm

der er født d. 18. juli 1931 i Sundby sogn som søn af direktør Axel Uranius Herman Palm og hustru Jenny Kristine Sofie Petersen.

Bosat: Hemmingstrup pr. Helsinge.

Kirsten Buss tog realeksamen 1954 og fik derefter ansættelse i Haandværkerbanken. Hun tog bankeksamen 1957 og havde ansættelse i Haandværkerbanken til 1963. I 1962 købte hun en gaard i Hemmingstrup og har oprettet hestestutteri og hundekennel "Landseer House".

Kai Axel Carl Palm tog mellemskoleeksamen fra Sundbyvesterskolen 1948. Han sejlede 1948-1949 med motorskibet Bratingsborg, og derefter kom han i lære hos tømrermester A. Nedgegaard, Virum, og blev udlært 1953. Han aftjente derefter sin værnepligt som marinesoldat, var bl. a. 8 måneder paa marinestation Grønnedal i Grønland, og efter hjemsendelsen blev han optaget paa haandværkerskolen i Haslev, hvorfra han dimitteredes som arkitekt 1958.

VI. G. 2.

Grethe Buss

er født d. 5. december 1943 i Virum.

Bosat: Kongevejen 130, Virum.

Grethe Buss tog studentereksamen fra Virum statsskole 1962, og 1965 bestod hun første del af juridisk embedseksamen.

VI. H.

Jakob Buss

er født d. 6. december 1906 i Lyngby, og han døde d. 21. maj 1963.

Han var gift med

Thyra Alexandra Møller

der er født d. 6. januar 1900 i København.

Jakob Buss var tobakshandler.



Rasmus Rasmussen Skrivers
bror Jacob
og dennes hustru
med efterkommere

Rasmus Rasmussen Skriver

er født d. 30. april 1821 i Tørslev, Estruplund sogn, og han døde d. 11. august 1898 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 20. oktober 1846 i Estruplund med

Maren Christensdatter

Hun er født d. 25. juni 1823 i St. Sjørup som datter af gaardejer Christen Jensen og hustru Kirsten Sophie Andersdatter, og hun døde d. 29. marts 1885 i St. Sjørup.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Rasmus Rasmussen Skriver var gaardejer og sognefoged i St. Sjørup.



I.

Rasmus Rasmussen Skriver

er født d. 3. december 1842 i Tørslev, Estruplund sogn, og han døde ca. 1919, antagelig i Holbæk.

Han blev gift første gang d. 31. august 1878 i Estruplund med



Maren Madsen

Hun er født d. 14. oktober 1855 i Tørslev som datter af Mads Andreasen og hustru Mette Rasmusdatter, og hun døde d. 26. juli 1881 paa Holbæk mark, hvorefter Rasmus Rasmussen Skriver giftede sig anden gang d. 18. februar 1882 i Ørsted med

Jensine Christensen Madsen

der er født d. 3. september 1853 i Ørsted som datter af gaardejer Christen Madsen og hustru Mette Elisabeth Jensdatter.

Bosat: Holbæk mark pr. Ørsted.

Rasmus Rasmussen Skriver var beskæftiget som landmand.

I. A.

Marthinus Rasmussen Skriver

er født d. 4. marts 1879 i Tørslev, Estruplund sogn, og han døde d. 14. november 1946 i Mejlby.

Han blev gift d. 24. maj 1904 i Udby med



Julie Hansine Thomsen

der er født d. 26. februar 1881 i Holbæk som datter af arbejdsmand Peder Thomsen og hustru Inga Benedicte Johannesdatter.

Bosat: Mejlby.

Marthinus Rasmussen Skriver gik i skole i Tørslev. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og besøgte Rødkilde højskole paa Møn 1899. Fra 1901 til 1903 aftjente han sin værnepligt ved dragonregimentet i Næstved, og i 1904 købte han derefter en landejendom paa Holbæk mark. Denne havde han indtil 1912, og efter i 17 aar at have haft en gaard paa 37 tdr. land i Værum købte han i 1930 en ejendom paa 7 tdr. land i Mejlby, som han drev indtil 1945.

Julie Hansine Thomsen gik i skole i Holbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og

var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Efter mandens død flyttede hun til København, hvor hun siden har boet hos datteren Maren.

I. A. 1.

Marius Rasmussen Skriver

er født d. 18. april 1905 i Holbæk.

Han blev gift d. 3. juni 1928 i Vellevej med

Astrid Justesen

der er født d. 11. juli 1905 i Houbjerg som datter af boelsmand Morten Justesen og hustru Jensine Kirstine Andersen.

Bosat: Houbjerg pr. Laurbjerg.

Marius Rasmussen Skriver gik i skole i Værum. Han gennemgik uddannelse ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Aarhus 1926, og fik derpaa i 1930 ansættelse ved Houbjerg bryggeri. Her var han indtil 1935, og efter bl. a. at have været bestyrer 7 aar paa Eskildstrup bryghus fik han i 1947 ansættelse som brygmester paa Houbjerg bryggeri, hvor han siden har virket.

Astrid Justesen gik i skole i Tostrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede desuden en tid i en bagerforretning.

I. A. 1. a.

Børge Rasmussen Skriver

er født d. 13. oktober 1933 i Houbjerg.

Bosat: Øster Ringvej 8, Bjerringbro.

Børge Rasmussen Skriver gik i skole i Langaa, hvor han bestod realeksamen. I 4½ aar arbejdede han ved landbruget, og efter fra 1954 til 1956 at have aftjent sin værnepligt i Viborg besøgte han vinteren 1956-1957 Korinth landbrugsskole. I 1960 dimitteredes han som cand. agro med udmærkelse fra den kongelige veterinær- og landbohøjskole, og han har siden været ansat som regnskabskonsulent ved Bjerringbro og omegns landboforening.

I. A. 1. b.

Ejgil Skriver

er født d. 10. juni 1939 i Eskildstrup.

Han blev gift d. 9. september 1961 i Hadsten med

Anna Birte Sørensen

der er født d. 4. juli 1943 i Spørring som datter af mælkehandler og kontrolassistent Ejner Christian Sørensen og hustru Johanne Fruerlund.

Bosat: Landskronagade 9, København Ø.

Ejgil Skriver gik i skole i Langaa, hvor han i 1955 bestod realeksamen. I 1959 aflagde han svendeprov som tømrer i Kjellerup og fik tildelt bronzemedalje. En tid arbejdede han nu i Hjeremind, og i 1960 blev han derpaa indkaldt til militærtjeneste ved livgarden. I 1961 forfremmedes han til sergent, og han blev nu optaget paa forsvarrets gymnasium, hvorfra han i 1963 bestod studentereksamen. Han har siden været kadet paa flyvevaabnets officerskole.

Anna Birte Sørensen tog mellemskoleeksamen i Hadsten 1958 og udlærtes i 1961 som bankassistent i Hadsten bank A/S. Hun er nu sekretær hos Galle & Jessen A/S.

I. A. 1. b. 1)

Stefan Skriver

er født d. 26. februar 1962 i København.

I. A. 2.

Peter Rasmussen Skriver

er født d. 17. april 1906 i Holbæk.

Han blev gift d. 1. oktober 1937 i Gentofte med

Marie Kirstine Pedersen

der er født d. 15. juni 1915 i Mejlby, Linde sogn, som datter af musiker Niels Peter Pedersen og hustru Mogensmine Mogensen.

Bosat: Søren Møllers Gade 38, Randers.

Peter Rasmussen Skriver gik i skole i Værum. Han udlærtes i 1925 som møbelsnedker, og efter at have haft forskelligt arbejde kom han i 1940 til Spentrup. Han har siden virket som snedker, bl. a. 10 aar hos firmaet Velle & Ottesen, Randers.

Marie Kirstine Pedersen gik i skole i Mejlby. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I. A. 2. a.

Henny Skriver

er født d. 8. september 1939 i København.

Hun er gift med

Harly Christensen

der er beskæftiget som guldsmed.

Bosat: Bjellerupparken E2, Randers.

I. A. 2. b.

Ulla Skriver

er født d. 7. maj 1942 i Spentrup.

Bosat: Søren Møllers Gade 38, Randers.

Ulla Skriver gik i skole i Lem og var desuden i 1959 elev paa Vivild ungdomsskole. Hun arbejdede 5 aar som husassistent og har siden 1962 været beskæftiget som syerske.

I. A. 3.

Maren Rasmussen Skriver

er født d. 14. november 1907 i Holbæk.

Bosat: Moselgade 18, København S.

Maren Rasmussen Skriver gik i skole i Værum. Fra sit 17. til sit 24. aar havde hun plads som husassistent, og fra 1932 til 1948 virkede hun derpaa som smørrebrødsjomfru. Hun har siden været kjolesyerske.

I. A. 3. a.

Esther Skriver

er født d. 28. januar 1939 i København.

Hun er gift med

Jens Merrild

der er beskæftiget som postbud.

Bosat: Rotterdam Allé 26, St. Magleby.

I. A. 3. a. 1)

Jan Merrild

er født d. 18. juli 1959.

I. A. 4.

Ingvard Bertel Rasmussen Skriver

er født d. 11. september 1912, og han døde d. 30. december samme aar i Værum.

I. A. 5.

Julie Marie Rasmussen Skriver

er født d. 27. maj 1924 i Værum.

Hun blev gift d. 13. juni 1943 i Randers med

Erik Pedersen

der er født d. 21. juli 1917 i Hald som søn af murermester Peder Pedersen og hustru Johanne Christensen.

Bosat: Lem pr. Randers.

Julie Marie Rasmussen Skriver gik i skole i Mejlby. Hun lærte efter skolegangen husger-ning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Erik Pedersen gik i skole i Gerlev, Stouby og Hald samt i Randers, hvor han bestod real-eksamen. Han udlærtes i 1937 som murer og besøgte i 1939 Haslev haandværkerhøjskole. Indtil 1961 arbejdede han i faderens forretning, som han derpaa overtog og siden har drevet.

I. A. 5. a.

Mary Pedersen

er født d. 8. december 1943 i Lem.

Bosat: Lem pr. Randers.

Mary Pedersen er kontorassistent.

I. A. 5. b.

Knud Skriver Pedersen

er født d. 1. juli 1947 i Lem.

I. A. 5. c.

Peder Skriver Pedersen

er født d. 28. februar 1955 i Lem.

I. B.

Ane Elisabeth Skriver

er født d. 8. september 1885 i Holbæk, og hun døde ca. 1912 af tuberkulose og blev begravet i Holbæk.

Hun blev gift d. 16. juni 1910 i Holbæk med

Abel Marinus Schmidt

der er født d. 9. februar 1886 i Nyby, Læborg sogn, som søn af husmand Søren Larsen Schmidt og hustru Kirstine Henriksen.

Bosat: Værum Fællede pr. Randers.

Ane Elisabeth Skriver gik i skole i Holbæk og opholdt sig derefter hjemme hos forældrene indtil giftermålet, med undtagelse af ½ aar, hvor hun tjente som husassistent paa Kolding-egnen.

Abel Marinus Schmidt drev en gaard i Værum Fællede, som senere blev overtaget af svogeren Rasmus Rasmussen Skriver.



II.

Mette Elisabeth Rasmussen Skriver

er født d. 12. marts 1847 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og hun døde d. 29. december 1918 samme sted.

Hun blev gift d. 31. maj 1872 i Estruplund med



Peder Jensen

Han er født d. 27. december 1839 i St. Sjørup som søn af gaardejer Jens Rasmussen og hustru Birthe Kirstine Pedersdatter, og han døde d. 21. november 1896 samme sted.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Peder Jensen var ejer af Brødkærsgaard i St. Sjørup, som han drev i nogle aar, hvorefter den blev overtaget af sønnen Jens.

II. A.

Birthe Kirstine Jensen

er født d. 17. april 1873 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

II. B.

Jens Jensen

er født d. 19. juni 1874 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde d. 25. september samme aar.



II. C.

Maren Jensen

er født d. 24. marts 1876 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og hun døde d. 8. maj 1934 i Bramminge.

Hun blev gift d. 7. oktober 1898 i Estruplund med



Ingvar Kristian Jensen

Han er født d. 24. april 1874 i Jerne som søn af smed Niels Jensen og hustru Else Hansen, og han døde d. 24. marts 1947 i Bramminge.

Bosat: Aalbæk pr. Bramminge.

Ingvar Kristian Jensen var beskæftiget som smedemester.

II. C. 1.

Ejnar Peder Jensen

er født d. 10. november 1899 i Gammelby, Jerne sogn.

Han blev gift d. 4. marts 1928 i Sneum med

Laura Nielsine Nielsen

der er født d. 30. september 1899 i Tradsborg, Tjæreborg sogn, som datter af gaardejer Niels Jørgen Nielsen og hustru Nielsine Karoline Lund.

Bosat: Tjæreborg.

Ejnar Peder Jensen gik i skole i Varde samt i Sneum. Han udlærtes i 1918 som smed hos faderen og arbejdede derpaa som svend indtil 1928, da han startede egen smedie i Tjæreborg. Han har siden drevet denne.

Laura Nielsine Nielsen gik i skole i Sneum. Hun havde efter skolegangen plads som husassistent og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

II. C. 1. a.

Erling Jensen

er født d. 20. februar 1928 i Tradsborg, Tjæreborg sogn.

Han er gift og har en datter.

Bosat: Tjæreborg.

Erling Jensen er beskæftiget som smed.

II. C. 1. b.

Niels Jørgen Jensen

er født d. 4. oktober 1929 i Tjæreborg.

Han er gift og har 3 børn.

Bosat: Palnatokes Allé 19, Esbjerg.

Niels Jørgen Jensen er kølemontør.

II. C. 1. c.

Ebba Jensen

er født d. 19. juli 1933 i Tjæreborg.

Hun blev gift d. 13. august 1955 i Darum med

Kenneth Vestergaard Hansen

der er født d. 23. oktober 1922 i Wilbur, Washington, USA, som søn af gaardejer Jens Nielsen Hansen og hustru Marianne Opstrup.

Bosat: Slotsvangen 1, Varde.

Ebba Jensen gik i skole i Tjæreborg. Hun havde først plads 1 aar som husassistent hos forældrene, og efter i 1 aar at have været ekspeditrice i en bagerforretning i Tjæreborg blev hun elev i Kontant-Jørgensens manufakturforretning i Esbjerg. 1½ aar senere maatte hun imidlertid opgive paa grund af sygdom, og efter endt rekreation fik hun i 1952 ansættelse som kontorassistent ved Grotte Is, Esbjerg, hvor hun virkede indtil giftermålet.

Kenneth Vestergaard Hansen gik i skole i Næsbjerg. Han arbejdede først en tid ved landbruget og blev derpaa optaget paa Grindsted realskole, hvorfra han i 1941 bestod præliminæreksamen. Han kom nu paa et kontor og bestod i 1943 handelsskoleeksamen, hvorefter han blev elev i Varde bank. Han har siden virket her, fra 1956 som bankfuldmægtig, afbrudt af 1 aars ophold i USA. I 1963 arbejdede han 3 maaneder i en bank i London, og i 1964 paabegyndte han det 2-aarige bankkursus, som omfatter bankjura, regnskabsanalyse og bankkundskab.

II. C. 1. c. 1)

Ulla Vestergaard Hansen

er født d. 27. december 1955 i Varde.

II. C. 1. c. 2)

Marianne Opstrup Hansen

er født d. 18. april 1961 i Varde.

II. C. 2.

Ove Harald Jensen

er født d. 26. juli 1903 i Gammelby, Jerne sogn.

Han blev gift anden gang d. 9. september 1941 i Esbjerg med

Elna Bloch Jensen

der er født d. 16. juni 1919 i Grimstrup som datter af tømrermester Jacob Bloch Jensen og hustru Ane Kirstine Nielsen.

Bosat: Grimstrup pr. Esbjerg.

Ove Harald Jensen gik i skole i Sneum. Han udlærtes i 1921 som smed, og efter at have arbejdet som svend forskellige steder startede han i 1928 egen smedemesterforretning, som han siden har drevet.

Elna Bloch Jensen gik i skole i Grimstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

II. C. 2. a.

Ruth Jensen

er født d. 9. april 1930.

Hun er gift med

Christian Østergaard

der er beskæftiget som tankbestyrer.

Bosat: Aalbæk pr. Bramminge.

I ægteskabet er et barn.

II. C. 2. b.

Robert Jensen

er født d. 3. juni 1934.

Han er beskæftiget som maskinarbejder paa en maskinfabrik i Esbjerg.

II. C. 2. c.

Helge Jensen

er født d. 12. august 1939 i Grimstrup.

Han er gift med

Lillian Olesen

Bosat: Finlandsgade 9, Esbjerg.

Helge Jensen er maskinarbejder.

II. C. 2. d.

Rita Jytte Jensen

er født d. 9. december 1943 i Grimstrup.

Bosat: P. Smeds hotel, Steen Blichers Gade 10, Randers.

Rita Jytte Jensen er beskæftiget som servitrice.

II. C. 2. e.

Maren Jensen

er født d. 20. december 1953 i Grimstrup.

II. C. 3.

Asta Ellise Jensen

er født d. 15. maj 1904 i Varde, og hun døde 1956.

II. C. 4.

Valfred Holger Jensen

er født d. 24. juni 1906 i Varde.

Bosat: Middelfart.

Valfred Holger Jensen er beskæftiget som vejer.

II. C. 5.

Verner Jensen

er født d. 9. juli 1907 i Varde.

Han blev gift d. 3. december 1932 i V. Nebel med

Dagmar Hansine Therkelsen

der er født d. 24. november 1909 i V. Nebel som datter af gaardejer Terkel Nicolaj Therkelsen og hustru Maren Hansine Andersen.

Bosat: Ewalds Allé 84, Esbjerg.

Verner Jensen gik i skole i Opsneum. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 24. aar og kom derefter ind til postvæsenet, hvor han siden har virket, fra 1949 som overpostbud.

Dagmar Hansine Therkelsen gik i skole i V. Nebel. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og var beskæftiget her indtil giftermålet.

II. C. 5. a.

Therkild Nekolaj Jensen

er født d. 13. oktober 1933 i Hygum, V. Nebel sogn.

Han blev gift d. 22. april 1961 i Guldager med

Tonny Selma Rømer Elmoy

der er født d. 20. februar 1940 i Sct. Johannes sogn, København, som datter af bryggeriarbejder Elmo Hjartvar Frithjof Elmoy og hustru Gerda Rømer.

Bosat: Ewalds Allé 84, Esbjerg.

Therkild Nekolaj Jensen gik i skole i Esbjerg og var desuden en kort tid paa Holsted ungdomskostskole. I 1953 udlærtes han som maskinarbejder, fra 1954 til 1955 aftjente han sin værnepligt, og efter at have arbejdet 4 aar i Sverige fik han ansættelse som montør paa F. D. B. s tobaksfabrik.

II. C. 5. a. 1)

Lars Rømer Jensen

er født d. 15. oktober 1961 i Esbjerg.

II. C. 5. a. 2)

Vibeke Rømer Jenaen

er født d. 31. marts 1964 i Esbjerg.

II. C. 5. b.

Inger Jensen

er født d. 4. oktober 1938 i Esbjerg.

Hun blev gift d. 5. august 1961 i Esbjerg med

Henning Magnus Sillasen

der er født d. 12. november 1937 i Esbjerg som søn af købmand Hans Peder Sillasen og hustru Maria Madsen.

Bosat: Palnatokes Allé 7, Esbjerg.

Inger Jensen gik i skole i Esbjerg, hvor hun i 1956 bestod realeksamen. I 1959 udlærtes hun som kontorassistent i Esbjerg, og i 1960 fik hun ansættelse som kontorassistent ved Esbjerg kommune, hvor hun siden har virket.

Henning Magnus Sillasen gik i skole i Esbjerg, hvor han i 1954 bestod realeksamen. I 1958 udlærtes han som herreekviperingssekspedient, og efter at have aftjent sin værnepligt i Haderslev var han ekspedient 2 aar i en herreekviperingsforretning samt repræsentant 1 aar for korn-tørringsanlæg. I efteraaret 1963 startede han en minkfarm i Andrup ved Esbjerg, som han siden har drevet.

II. C. 5. b. 1)

Lene Sillasen

er født d. 18. januar 1964 i Esbjerg.

II. C. 6.

Villy Jensen

er født d. 19. april 1909 i Aalbæk, Sneum sogn, og han døde som lille.

II. C. 7.

Charles Jensen

er født d. 6. april 1910 i Aalbæk, Sneum sogn.

Han er gift og har 2 børn.

Bosat: Eigilsgade 31, København S.

Charles Jensen er beskæftiget som tilskærer.

II. C. 8.

Alfrida Jensen

er født d. 13. juli 1911 i Aalbæk, Sneum sogn.

Hun blev gift d. 1. juli 1941 i København med

Svend Viggo Boberg Hansen

der er født d. 16. april 1913 i Odense.

Bosat: Nannasgade 3, København N.

Alfrida Jensen gik i skole i Sneum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. De sidste ca. 6 aar har hun arbejdet som presser.

II. C. 8. a.

Poul Laurits Boberg Hansen

er født d. 23. juni 1943 paa Frederiksberg.

Bosat: Nannasgade 3, København N.

Poul Laurits Boberg Hansen er postekspedient.

II. C. 9.

Oda Jensen

er født d. 23. november 1912 i Aalbæk, Sneum sogn.

Hun blev gift d. 28. august 1943 i Gentofte med

Viggo Jørgensen

der er født d. 24. april 1917 i Bogense.

Bosat: Nannasgade 3, København N.

Oda Jensen gik i skole i Opsneum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. De sidste 14 aar har hun været beskæftiget som stryggerske.

II. C. 9. a.

Ole Waldemar Jørgensen

er født d. 11. juli 1945 paa Frederiksberg.

Han er i lære som blikkenslager.

II. C. 9. b.

Lone Jørgensen

er født d. 8. juni 1956 i København.

II. C. 10.

Ingrid Jensen

er født d. 10. oktober 1914 i Aalbæk, Sneum sogn.

Hun blev gift d. 17. maj 1942 i Ringkøbing med

Rathje Rudolf Vilhelm Wittorff

der er født d. 16. marts 1916 i Ringkøbing som søn af værkfører Fritz Wittorff og hustru Marie Sofie Sørensen.

Bosat: Kongevejen 31, Ringkøbing.

Ingrid Jensen gik i skole i Opsneum. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget som husassistent indtil giftermålet.

Rathje Rudolf Vilhelm Wittorff gik i skole i Ringkøbing. Han udlærtes i 1935 som elektriker og aftjente fra 1938 til 1940 sin værnepligt i København, Aarhus og Esbjerg. Han har derefter arbejdet forskellige steder, de sidste 13 aar som overmontør hos M. Olesen i Ringkøbing.

II. C. 10. a.

Bent Erik Wittorff

er født d. 3. november 1944 i Ringkøbing.

Han er i elektrikerlære.

II. C. 11.

Agnes Jensen

er født d. 18. december 1915 i Aalbæk, Sneum sogn.

Hun blev gift d. 4. april 1942 i Horsens med

Karl Marinus Feldt

der er født d. 4. maj 1919 i Horsens som søn af tobaksarbejder Anius Feldt og hustru Kathrine Christensen.

Bosat: Amallegade 25, Horsens.

Agnes Jensen gik i skole i Sneum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 5 aar paa landet.

Karl Marinus Feldt gik i skole i Horsens. Han arbejdede først ved landbruget og aftjente derpaa i 1941 sin værnepligt i Tønder. Han havde derefter arbejde forskellige steder og har de sidste 10 aar virket som bryggeriarbejder.

II. C. 11. a.

Inga Kathrine Feldt

er født d. 18. august 1942 i Horsens.

Hun blev gift d. 26. december 1962 i Horsens med

Preben Timm Hartz

der er født d. 2. september 1935 i Valby som søn af disponent Wilhelm Timm Hartz og hustru Martha Rasmine Larsen.

Bosat: Nyholms Allé 6B, Vanløse.

Inga Kathrine Feldt gik i skole i Horsens. Hun havde først plads som husassistent og gennemgik derefter uddannelse som bogbinderske.

Preben Timm Hartz gik i skole i Nakskov. Han udlærtes i 1954 som elektriker og aftjente fra 1955 til 1956 sin værnepligt i Holbæk. I 1 aar sejlede han nu for rederiet Lauritzen, og efter at have arbejdet som elektriker forskellige steder fik han i 1963 ansættelse ved firmaet Alfred Pedersen, København, hvor han siden har virket.

II. C. 11. a. 1)

Annette Hartz

er født d. 26. juli 1964 i Rødovre.

II. C. 11. b.

Kirsten Elise Feldt

er født d. 26. maj 1944 i Horsens.

Hun blev gift d. 14. november 1964 i Horsens med

Kurt Vinum Andersen

der er født d. 3. august 1942 i Horsens som søn af cykelhandler Hans Vinum Andersen og hustru Inger Margrethe Bornemann Kristensen.

Bosat: Niels Juels Gade 3, Horsens.

Kirsten Elise Feldt gik i skole i Horsens. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var bl. a. 2 aar paa KFUM. Fra 1963 til 1964 arbejdede hun paa Hede Nielsens fabrikker.

Kurt Vinum Andersen gik i skole i Horsens, hvor han i 1959 bestod realeksamen. I 1962 udlærtes han som ekspedient paa Hede Nielsens fabrikker, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Dronningens livregiment paa Nørre Uttrup kaserne fik han i marts 1964 ansættelse som lagerekspedient paa Jydsk Ilt- & Acetylenfabrik, Horsens.

II. C. 11. b. 1)

Ida Vinum Andersen

er født d. 14. januar 1963 i Odder.

II. C. 11. b. 2)

Lene Vinum Andersen

er født d. 7. maj 1965 i Torsted.

II. C. 11. c.

Doris Feldt

er født d. 11. november 1947 i Horsens.

II. C. 12.

Emil Jensen

er født d. 7. november 1917 i Aalbæk, Sneum sogn.

Han er gift og arbejder som formand.

Bosat: Katrinedalsvej 56, Vanløse.

II. C. 13.

Christian Jensen

er født d. 27. april 1920 i Aalbæk, Sneum sogn.

Bosat: København.

Christian Jensen er beskæftiget som malermester.

II. D.

Rasmus Skriver Jensen

er født d. 24. april 1877 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde d. 10. februar 1963 samme sted.

Han blev gift d. 8. oktober 1920 med

Kirstine Christiansen

Hun er født d. 29. september 1880 i St. Sjørup som datter af husmand Peder Christiansen og hustru Ane Marie Pedersen, og hun døde d. 4. oktober 1930 i St. Sjørup.



Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Rasmus Skriver Jensen var uddannet ved landbruget og drev en gaard i St. Sjørup.

II. D. 1.

Mette Elisabeth Skriver Jensen

er født d. 29. november 1920 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 25. april 1943 i Estruplund med

Søren Oluf Gjесing

der er født d. 3. februar 1913 i Ørsted som søn af gaardejer Marius Gjесing og hustru Margrethe Jørgensen.

Bosat: Holbæk mark pr. Ørsted.

Mette Elisabeth Skriver Jensen gik i skole i St. Sjørup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Søren Oluf Gjесing gik i skole i Ørsted. Han udlærtes i 1933 som mejerist og aftjente i 1934 sin værnepligt ved kystdefensionen i København. Efter hjemsendelsen arbejdede han som mejerist forskellige steder indtil 1947, da han købte en ejendom paa 21 tdr. land paa Holbæk mark, som han siden har drevet.

II. D. 1. a.

Niels Erik Gjесing

er født d. 13. oktober 1943 i Ørsted.

Bosat: Holbæk mark pr. Ørsted.

Niels Erik Gjесing har aftjent sin værnepligt og desuden gjort tjeneste i Gaza og paa Cypem. Han er nu landbrugsmedhjælper hjemme.

II. D. 1. b.

Karin Gjесing

er født d. 22. juli 1945 i Ørsted.

Hun er elev paa sygeplejeførskolen i Faarevejle.

II. D. 1. c.

Frits Gjesing

er født d. 5. november 1952 i Holbæk.

II. D. 1. d.

Jørn Gjesing

er født d. 19. december 1958 i Holbæk.

II. D. 2.

Ane Marie Skriver Jensen

er født d. 17. oktober 1923 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 31. oktober 1945 i Randers med

Anders Høeg Jensen

der er født d. 15. marts 1920 i Tørslev, Estruplund sogn, som søn af gaardejer Jens Andreas Jensen og hustru Dagmar Skifter Skriver. (Se efterkommere efter Jacob R. Skriver, II.K.)

Bosat: Tørslev pr. Ørsted.

Ane Marie Skriver Jensen gik i skole i St. Sjørup og var desuden 1940 elev paa Vivild ungdomsskole. Hun havde først plads som husassistent og lærte derpaa syning.

Anders Høeg Jensen gik i skole i Tørslev. Han gennemgik uddannelse ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Sønderborg 1940-1941 samt 1945, og besøgte Malling landbrugsskole i 1943. Fra 1946 til 1957 var han bestyrer af en gaard i Holte, og han overtog derpaa den 50 ha. store fødegaard Christiansminde i Tørslev, som han siden har drevet.

II. D. 2. a.

Kirsten Høeg Jensen

er født d. 3. februar 1946 i Ørsted.

Hun er sygemedhjælper.

II. D. 2. b.

Annette Høeg Jensen

er født d. 3. juni 1947 i Virum.

Hun lærer husgerning og har været elev paa en husholdningsskole.

II. E.

Jens Jensen

er født d. 12. april 1879 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde i august 1941 samme sted.

Han blev gift d. 24. oktober 1902 i Estruplund med

Ane Kirstine Neimann

Hun er født d. 23. september 1880 i Tørslev, Estruplund sogn, som datter af gaardejer

Anton Jacobsen Neimann og hustru Boddil Kirstine Jensen, og hun døde i juni 1951 i St. Sjørup.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Jens Jensen lærte efter skolegangen landbruget og havde et ophold paa Ødum landbrugsskole. Senere overtog han Brødkærsgaard paa St. Sjørup mark efter faderen, og denne drev han indtil 1927, hvorefter han i nogle aar havde en mindre ejendom i St. Sjørup.



II. E. 1.

Peter Jensen

er født d. 27. oktober 1904 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde d. 9. april 1931 i Randers.

Han blev gift d. 16. juli 1925 i Estruplund med

Jensine Laursen

der er født d. 11. august 1900 i Bjerregrav som datter af gaardejer Jens Laursen og hustru Marie Kirstine Jensen.

Bosat: Krokusvej 11, Fredericia.

Peter Jensen var beskæftiget som arbejdsmand.

Jensine Laursen gik i skole i Bjerregrav. Hun havde derefter plads som husassistent indtil giftermålet.

II. E. 1. a.

Pouel Anker Neimann Jensen

er født d. 23. november 1925 i Estruplund.

Han blev gift d. 14. februar 1964 i Fredericia med

Bente Jørgensen

der er født d. 23. december 1939 i Odense som datter af frisørmester Kaj Jørgensen og hustru Helen Jessen Benzen.

Bosat: Luthersvej 67, Fredericia.

Pouel Anker Neimann Jensen gik i skole i St. Sjørup samt i Randers og i Fredericia. Han arbejdede først ca. 2 aar ved landbruget, og efter fra 1945 til 1946 at have aftjent sin værnepligt i Haderslev var han 2 aar ved DSB. Han blev nu chauffør, og efter at have kørt baade taxa og bus fik han ca. 1955 ansættelse som chauffør hos Shell i Fredericia, hvor han siden har virket.

Bente Jørgensen gik i skole i Odense. Hun var derefter beskæftiget som knytterke paa Fredericia fiskenetfabrik indtil giftermålet.

II. E. 1. a. 1)

Peter Neimann Jensen

er født d. 3. juli 1964 i Fredericia.

II. E. 2.

Bodil Kirstine Jensen

er født d. 14. februar 1906 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 20. november 1929 i Estruplund med

Søren Arnold Mikkelsen

der er født d. 30. september 1905 i Nørager, Gjesing sogn, som søn af gaardejer Marius Mikkelsen og hustru Nielsine Bolette Sørensen.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Bodil Kirstine Jensen gik i skole i St. Sjørup, Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Søren Arnold Mikkelsen gik i skole i St. Sjørup. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente fra 1926 til 1927 sin værnepligt i Randers. I 1929 overtog han en ejendom paa 25 tdr. land i St. Sjørup, som han siden har drevet.

II. E. 2. a.

Ella Mikkelsen

er født d. 30. december 1934 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 23. april 1960 i Estruplund med

Erik Bæksted Jørgensen

der er født d. 30. december 1923 i Otterup som søn af gaardejer Laurits Christian Jørgensen og hustru Mary Karen Bæksted.

Bosat: Estruplund pr. Ørsted.

Ella Mikkelsen gik i skole i St. Sjørup. Hun lærte husgerning og tjente bl. a. som husjomfru paa forskellige større gaarde, afbrudt af et ophold paa Ryslinge højskole sommeren 1953. I 1957 var hun økonoma i Scoresbysund paa Grønland.

Erik Bæksted Jørgensen gik i skole i Otterup, hvor han bestod realeksamen. Han var landvæsenselev paa forskellige større gaarde og havde desuden et ophold paa Dalum landbrugsskole. Fra 1945 til 1947 aftjente han sin værnepligt i Randers, hvorfra han hjemsendtes som løjtnant, og i 1956 blev han forvalter paa Estruplund, hvor han nu er overforvalter.

II. E. 2. a. 1)

Kim Bæksted Jørgensen

er født d. 9. april 1961 i Estruplund.

II. E. 2. a. 2)

Bodil Bæksted Jørgensen

er født d. 30. august 1962 i Estruplund.

II. E. 2. a. 3)

Bo Bæksted Jørgensen

er født d. 30. maj 1964 i Estruplund.

II. E. 2. b.

Ketty Mikkelsen

er født d. 30. december 1934 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun er gift med

Niels Vestergaard Andersen

der er beskæftiget som kærner.

Boplat: Haderup pr. Skive.

I ægteskabet er 2 børn.

II. E. 3.

Marthinus Jensen

er født d. 9. april 1907 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 4. december 1936 i Asferg med

Ebba Kathrine Rasch Frederiksen

der er født d. 14. marts 1914 i Rind som datter af gaardejer Holger Rasch Frederiksen og hustru Karen Thomsen.

Bosat: Aarhusvej 82, Grenaa.

Marthinus Jensen gik i skole i St. Sjørup og Ørsted samt i Randers, hvor han bestod præliminæreksamen. Han arbejdede ved landbruget indtil 1935, afbrudt af militærtjeneste i København 1927-1928, og var derpaa i en længere aarrække lastbilchauffør. Siden 1952 har han været arbejdsmand paa Grenaa Dampværeri.

Ebba Kathrine Rasch Frederiksen gik i skole i Asferg. Hun lærte efter skolegangen husgering og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

II. E. 3. a.

Holger Rasch Jensen

er født d. 10. december 1937 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Bosat: Ø. Tørslev.

Holger Rasch Jensen gik i skole i Fjellerup. Han arbejdede først 2 aar ved landbruget og kom derefter i mejerilære. I 1958 blev han udlært, fra 1958 til 1959 aftjente han sin værnepligt ved søværnet, hovedsagelig i Hundested, og han har siden været ansat paa Ø. Tørslev andelsmejeri, hvor han nu er smørmester.

II. E. 3. b.

Kirsten Neimann Jensen

er født d. 14. juni 1939 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 16. juli 1960 i Rødovre med

Frank Rørbo

der er født d. 10. november 1939 i København som søn af inkassator Aksel Rørbo og hustru Ludovika Trembach.

Bosat: Røde Mellemvej 91b,13, København S.

Frank Rørbo er beskæftiget som typograf.

II. E. 3. b. 1)

Johnny Rørbo

er født d. 14. december 1960 i København.

II. E. 3. b. 2)

Jan Rørbo

er født d. 8. oktober 1963 i København.

II. E. 3. c.

Jens Erik Jensen

er født d. 22. november 1940 i Ramten, Ørum sogn.

Bosat: Violskrænten 12, Grenaa.

Jens Erik Jensen gik i skole i Fjellerup samt i Grenaa, hvor han i 1957 bestod realeksamen. I 1960 udlærtes han som kontorassistent paa Grenaa Dampvæveri, og han aftjente derpaa sin værnepligt ved Jydske telegrafregiment, hvorfra han i 1962 hjemsendtes som sergent. Han har siden været ansat i sin tidligere læreplads. Vinteren 1964-1965 gennemgik han et kursus, som afsluttedes med den statskontrollerede prøve i bogføring.

II. E. 3. d.

Ole Jensen

er født d. 24. maj 1942 i Fjellerup.

Bosat: Østergade 43, Toftlund.

Ole Jensen gik i skole i Fjellerup samt i Grenaa. Han var elev paa Hadsten højskole i 1960 samt paa handelsskolen i Randers fra 1960 til 1961, og i 1964 udlærtes han som speditør ved De danske Transportcentraler i Aarhus. Han har nu ansættelse ved en filial af samme firma i Haderslev.

II. E. 3. e.

Peter Neimann Jensen

er født d. 5. marts 1946 i Fjellerup.

Han er kontorelev.

II. E. 3. f.

Karen Rasch Jensen

er født d. 4. juni 1947 i Fjellerup.

Hun er under uddannelse til laborant.

II. E. 3. g.

Gerda Neimann Jensen

er født d. 26. september 1949 i Fjellerup.

II. E. 4.

Magda Elisabeth Jensen

er født d. 22. april 1908 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 23. juli 1930 i Estruplund med

Anker Marthinus Pedersen

der er født d. 13. maj 1900 i Krstrup som søn af gaardejer Martin Pedersen.

Bosat: Egelundgaard pr. Langaa.

Magda Elisabeth Jensen gik i skole i St. Sjørup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Anker Marthinus Pedersen gik i skole i Hevring. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og besøgte Vivild højskole i 1920. I 1930 købte han en gaard paa 40 tdr. land paa Hevring hede, men i 1940 maatte han sælge gaarden til militært formaal. Han har de sidste 16 aar været bestyrer af en gaard i Langaa.

II. E. 4. a.

Poula Pedersen

er født d. 19. marts 1931 i Hevring, Ørsted sogn.

Hun blev gift d. 22. april 1955 i Grensten med

William Laursen

der er født d. 26. august 1928 i Slettehage som søn af gaardejer Laurits Laursen og hustru Laura Sørensen.

Bosat: Johannesberg pr. Langaa.

Poula Pedersen gik i skole i Hevring, St. Sjørup, Ørsted og Allingaabro. Hun udlærtes i 1950 som kontorassistent og virkede derefter som saadan indtil giftermålet.

William Laursen gik i skole i Voldby samt i Langaa. Han arbejdede først en tid ved landbruget og aftjente derpaa fra 1950 til 1951 sin værnepligt i bl. a. Holbæk og Esbjerg. En tid drev han en maskinstation i Johannesberg, og fra 1960 til 1963 havde han blandet landhandel i Faarvang. Han har siden drevet entreprenørvirksomhed i Johannesberg.

II. E. 4. a. 1)

Erik Vestergaard Laursen

er født d. 21. oktober 1955 i Johannesberg, Langaa sogn.

II. E. 4. a. 2)

Kurt Vestergaard Laursen

er født d. 27. november 1956 i Johannesberg.

II. E. 4. a. 3)

Carsten Laursen

er født d. 3. april 1963 i Johannesberg.

II. E. 5.

Anton Neimann Jensen

er født d. 29. juni 1909 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 3. juni 1933 i Skader med

Kirstine Oline Kristiansen

der er født d. 3. juni 1910 i Tørslev, Ørsted sogn, som datter af gaardejer Kristian Kristiansen og hustru Nielsine Fisker.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Anton Neimann Jensen gik i skole i St. Sjørup. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og aftjente i 1928 sin værnepligt i Viborg. Fra 1939 til 1947 var han fast husmand paa Vesterbygaard i Jordløse, og siden 1955 har han virket som ringer og graver ved Estruplund kirke.

Kirstine Oline Kristiansen gik i skole i Tørslev. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

II. E. 5. a.

Rita Nielsine Neimann Jensen

er født d. 6. maj 1934 i Paderup, Kristrup sogn.

Hun blev gift d. 5. januar 1956 i Estruplund med

Arne Giltoft

der er født d. 9. april 1932 i Gladsakse som søn af Peder Giltoft og hustru Rigmor.

Bosat: Hald.

(Ang. dette ægtepar se under "Rettelser og supplement".)

II. E. 5. b.

Inge Neimann Jensen

er født d. 8. august 1935 i Kristrup.

Hun er gift med

Axel Bech Jensen

der er gaardejer.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

I ægteskabet er 1 barn.

II. E. 5. c.

Jens Christian Neimann Jensen

er født d. 1. juni 1937 i Kristrup.

Han er gift med

Joan Bendtsen

Bosat: Vejlbj pr. Allingaabro.

Jens Christian Neimann Jensen er maskinarbejder.

II. E. 5. d.

Kurt Neimann Jensen

er født d. 18. april 1942 i Jordløse.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Kurt Neimann Jensen er bestyrer.

II. E. 5. e.

Finn Neimann Jensen

er født d. 22. oktober 1944 i Jordløse.

Han er i tømrerlære.

II. E. 6.

Gerda Kathrine Jensen

er født d. 21. marts 1920 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 4. september 1944 i Estruplund med

Alfred Marius Didriksen

der er født d. 10. september 1914 i Ingerslev, Holbæk sogn, som søn af gaardejer Didrik Didriksen og hustru Ane Kirstine Broch.

Bosat: Ingerslev pr. Ørsted.

Gerda Kathrine Jensen gik i skole i St. Sjørup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Alfred Marius Didriksen gik i skole i Ingerslev. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte vinteren 1935-1936 Tune landboskole. I nogle aar havde han forskellige pladser paa større gaarde, og i 1943 blev han forpagter af sin fødegaard, der er paa 60 tdr. land. I 1948 overtog han gaarden, som han siden har drevet.

II. E. 6. a.

Annalise Broch Didriksen

er født d. 31. marts 1945 i Ingerslev, Holbæk sogn.

Bosat: Allingaabro.

Annalise Broch Didriksen er ekspeditrice.

II. E. 6. b.

Jens Broch Didriksen

er født d. 20. marts 1948 i Ingerslev.

II. E. 6. c.

Ulla Broch Didriksen

er født d. 8. marts 1955 i Ingerslev.

II. E. 6. d.

Jytte Broch Didriksen

er født d. 25. januar 1957 i Ingerslev.

II. F.

Anders Christian Jensen

er født d. 21. september 1879 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde d. 15. oktober samme aar.

II. G.

Kjerstine Sofie Jensen

er født d. 4. oktober 1881 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og hun døde d. 15. oktober samme aar.

II. H.

Rasmus Christian Jensen

er født d. 10. september 1882 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde d. 8. august 1953 i Ørsted.

Han blev gift d. 29. december 1910 i Tilst med



Hansine Kirstine Hansen

der er født d. 17. september 1885 i Aalsø som datter af møllersvend Søren Peter Hansen og hustru Ane Pedersen.

Bosat: Hevring mark pr. Ørsted.

Rasmus Christian Jensen gik i skole i St. Sjørup. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og besøgte Grundtvigs højskole 1904-1905. I 1920 købte han en ejendom paa Hevring mark, som han drev indtil sin død, da den blev overtaget af sønnen Herluf.

Hansine Kirstine Hansen gik i skole i Faarup, Aarhus og Tilst. Hun havde først plads som husassistent paa landet og besøgte derpaa Børkop højskole sommeren 1904. En tid tjente hun at-

ter ved husgerning, og efter at have staaet i forretning virkede hun indtil giftermålet som servitricer.

II. H. 1.

Peder Jensen

er født d. 9. november 1911 i Sdr. Gørding, og han døde samme dag.

II. H. 2.

Mette Elisabeth Jensen

er født d. 20. april 1913 i Sdr. Gørding.

Hun blev gift d. 26. august 1932 i Aarhus med

Vilhelm Bech

der er født d. 23. februar 1910 i Aarhus som søn af maskinarbejder Vilhelm Aage Bech og hustru Julie Kirstine Holst.

Bosat: Fuglesangs Allé 103, Aarhus V.

Mette Elisabeth Jensen gik i skole i Hevring. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Derpaa havde hun forskelligt arbejde indtil 1942, da hun blev ansat ved Det danske Rengøringselskab i Aarhus. Hun har siden 1945 været kontorassistent her.

Vilhelm Bech gik i skole i Aarhus. Han aftjente sin værnepligt i Fredericia 1931 og arbejdede derefter for Aarhus kommunes vejvæsen indtil 1940. I 1945 begyndte han ved Det danske Rengøringselskab i Aarhus, hvor han er vinduespolerer.

II. H. 2. a.

Aage Bech

er født d. 31. marts 1931 i Hevring, Ørsted sogn.

Han er gift og har 4 børn.

Bosat: Hampton N. B., Canada.

Aage Bech driver teknisk forretning.

II. H. 2. b.

Knud Bech

er født d. 8. oktober 1932 i Aarhus.

Han gik i skole i Aarhus og stod derefter 4½ aar i lære paa møbelfabrikken Gorm, Aarhus. En tid arbejdede han som møbelsnedker forskellige steder, og ca. 1956 kom han derpaa ud at sejle som hovmestermedhjælper. Han kom derefter i lære som kok og er nu hovmester ved rederiet A. P. Møller.

II. H. 2. c.

Erik Bech

er født d. 17. februar 1934 i Aarhus.

Han blev gift d. 12. juni 1954 i Aarhus med

Inger Andersen

der er født d. 2. august 1936 i Aarhus som datter af tømrer Jørgen Andersen og hustru Erna Astrid Nielsen.

Bosat: Margrethevej 18, Toftlund.

Erik Bech gik i skole i Aarhus. Han udlærtes i 1954 som skrædder og arbejdede derefter som tilskærer forskellige steder. De sidste par aar har han været driftsleder hos fa. Christian Christensen i Toftlund.

Inger Andersen gik i skole i Aarhus. Hun udlærtes i 1954 som damefrisør og drev derefter indtil 1961 salon, først i Aarhus og derpaa i Skanderborg.

II. H. 2. c. 1)

Kim Bech

er født d. 30. september 1954 i Aarhus.

II. H. 2. c. 2)

Kirsten Bech

er født d. 12. november 1956 i Aarhus.

II. H. 2. c. 3)

Hanne Bech

er født d. 16. marts 1965 i Toftlund.

II. H. 3.

Søren Peter Jensen

er født d. 9. juni 1914 i Sdr. Gørding.

Han blev gift d. 23. april 1947 i Bevtøft med

Jette Marie Andresen

Hun er født d. 26. maj 1924 i Strandelhjørn skov, Bevtøft sogn, som datter af landmand Jørgen Andresen og hustru Mette Helene Andresen, og hun døde d. 30. december 1954 i Sønderborg.

Bosat: Hjartbro pr. Bevtøft.

Søren Peter Jensen gik i skole i Hevring. Han lærte efter skolegangen landbruget og var beskæftiget ved dette indtil 1947. En kort tid arbejdede han ved DSB, og siden 1949 har han været murerarbejdsmand hos bygmester M. Sandholt i Bevtøft.

Jette Marie Andresen gik i skole i Strandelhjørn. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

II. H. 3. a.

Jørgen Andresen Jensen

er født d. 26. januar 1948 i Bevtøft.

II. H. 4.

Jens Richardt Jensen

er født d. 19. juni 1916 i Hevring, Ørsted sogn.

Han blev gift d. 9. maj 1941 i Ørsted med

Karen Margrethe Lund Sørensen

der er født d. 26. februar 1923 i Hevring som datter af slagteriarbejder Johannes Sørensen og hustru Sofie Lund Rasmussen.

Bosat: Spidsberg pr. Allingaabro.

Jens Richardt Jensen gik i skole i Hevring. Han lærte efter skolegangen landbruget og var beskæftiget ved dette indtil 1941. Derefter havde han forskelligt vinterarbejde, mens han i 20 somre i træk arbejdede ved Pindstrup mosebrug. Han har siden 1961 været lagerarbejder i fa. Th. Larsen & Søn.

Karen Margrethe Lund Sørensen gik i skole 7 forskellige steder, bl. a. i Silkeborg og Hol-landsbjerg. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil gifte-maalet. De sidste 8 aar har hun været deltidbeskæftiget paa Allingaabro ægpakkeri.

II. H. 4. a.

Lis Connie Jensen

er født d. 3. oktober 1940 i Grund, Fausing sogn.

Hun er gift med

Jørgen Eriksen

der er savværksarbejder.

Bosat: Storegade 5, Allingaabro.

I ægteskabet er 1 barn.

II. H. 4. b.

Anna Margrethe Jensen

er født d. 9. december 1942 i Spidsberg, Fausing sogn.

Bosat: Silkeborg.

Anna Margrethe Jensen er tekstilarbejderske.

II. H. 4. c.

Hanne Sigrid Jensen

er født d. 9. april 1945 i Spidsberg, Fausing sogn.

Hun er husassistent.

II. H. 4. d.

Ove Jensen

er født d. 26. maj 1946 i Spidsberg.

Han er kommis i Allingaabro.

II. H. 4. e.

Henry Christian Jensen

er født d. 17. januar 1951 i Spidsberg.

III. H. 5.

Aksel Jensen

er født d. 17. juli 1918 i Hevring, Ørsted sogn.

Han blev gift d. 29. december 1950 i Brenderup med

Annalise Nielsen

der er født d. 25. april 1927 i Brenderup som datter af gaardejer Anders Christian Nielsen og hustru Marie Nielsen.

Bosat: Brenderup Fyn.

Aksel Jensen gik i skole i Hevring og var desuden vinteren 1933-1934 elev paa Vivild ungdomsskole. I 1939 udlærtes han som mejerist, vinteren 1941-1942 besøgte han Dalum mejeriskole, og han virkede derefter fra 1942 til 1960 som mejerist paa Brenderup Andelsmejeri. Han har siden været kørelærer i Brenderup.

Annalise Nielsen gik i skole i Brenderup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og besøgte Snoghøj højskole samt Klejsgaard husholdningsskole.

II. H. 5. a.

Anette Bøgholt Jensen

er født d. 13. november 1952 i Brenderup.

II. H. 5. b.

Inge Bøgholt Jensen

er født d. 28. april 1956 i Brenderup.

II. H. 5. c.

Anders Jensen

er født d. 12. februar 1962 i Brenderup.

II. H. 6.

Udøbt pigebarn

født 1920 i Hevring, Ørsted sogn, død kort efter fødslen.

II. H. 7.

Anna Margrethe Jensen

er født d. 14. marts 1922 i Hevring, Ørsted sogn, og hun døde d. 5. april 1942.

II. H. 8.

Herluf Jensen

er født d. 1. juni 1924 i Hevring, Ørsted sogn.

Bosat: Hevring mark pr. Ørsted.

Herluf Jensen gik i skole i Hevring. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og aftjente fra 1946 til 1947 sin værnepligt i Værløse. I 1953 overtog han faderens ejendom paa Hevring mark, som han siden har drevet.

II. J.

Anders Christian Jensen

er født d. 17. august 1884 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde en halv time efter fødslen.

III.

Christen Rasmussen

er født d. 14. april 1848 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde 1943 i Aidt.

Han blev gift d. 21. september 1872 i Estruplund med



Maren Jensdatter

Hun er født d. 29. november 1842 i St. Sjørup som datter af gaardejer Jens Rasmussen og hustru Birthe Kirstine Pedersdatter, og hun døde 1941 i Aidt.

Bosat: Aidt pr. Thorsø.

Christen Rasmussen var gaardejer i Aidt.

III. A.

Jens Christian Skifter Rasmussen

er født d. 5. december 1872 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde d. 27. december 1964 samme sted.

Han blev gift d. 20. december 1899 i Estruplund med

Dorthea Kirstine Sørensen

Hun er født d. 19. april 1878 i St. Sjørup som datter af gaardejer Michel Sørensen og hustru Maren Pedersdatter, og hun døde d. 7. december 1950 i St. Sjørup.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Jens Christian Skifter Rasmussen gennemgik uddannelse ved landbruget og aftjente i 1893 sin værnepligt i Aarhus. Fra 1909 til 1915 var han ejer af Hanhedegaard i Vissing, og han købte derpaa Olsgaard i St.



Sjørup, som han drev indtil 1925, da han solgte den. I 1928 blev han sognefoged, og i 1953 fik han tildelt ridderkorset for 25 aars tjeneste som saadan. - Jens Christian Skifter Rasmussen var en overgang medlem af Voer-Estruplund sogneraad samt af bestyrelsen for Ørsted og omegns Sparekasse.

III. A. 1.

Søren Skifter Rasmussen

er født d. 19. maj 1900 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 30. januar 1932 i Estruplund med

Maren Sørensen Boelsmand

Hun er født d. 24. august 1900 i St. Sjørup som datter af gaardejer Søren Sørensen Boelsmand og hustru Mette Kirstine Margrethe Rasmussen, og hun døde d. 6. december 1955 i Voer.

Bosat: Voer pr. Ørsted.

Søren Skifter Rasmussen aftjente sin værnepligt i Sandholmløjren 1921. I 1928 dimitteredes han som lærer fra Blaagaard seminarium i København, og efter at have været vikar forskellige steder fik han i 1931 ansættelse i Voer, hvor han virkede indtil 1960. Han har siden været overlærer ved Rougsø skole i Ørsted.

Maren Sørensen Boelsmand gik i skole i St. Sjørup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. en tid paa Orebygaard ved Nykøbing F. samt i Sverige.

III. A. 1. a.

Leif Skifter Rasmussen

er født d. 7. maj 1934 i Voer.

Han er gift med

Birgit Sønder

Bosat: Framlev pr. Harlev J.

Leif Skifter Rasmussen er beskæftiget som svejser.

III. A. 1. b.

Dorthe Margrethe Skifter Rasmussen

er født d. 2. december 1940 i Voer.

Hun er gift med

Leif Sørensen

med hvem hun har 2 børn.

Bosat: Smedevej 3, Trædballe.

Leif Sørensen er beskæftiget som chauffør.

III. A. 2.

Christian Valdemar Rasmussen

er født d. 16. juli 1901 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Han er gift og beskæftiget som handelsmand.

Bosat: Samsøgade 48, Aarhus C.

I ægteskabet er 2 børn, hvoraf Preben Skifter Rasmussen bor i Krstrup pr. Randers.

III. A. 3.

Mary Kirstine Rasmussen

er født d. 26. september 1903 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun er gift med

Ejner Jensen

der er ansat ved vejvæsenet,

Bosat: Nørrevej 12, Snekkersten.

III. A. 4.

Ragnhild Marie Rasmussen

er født d. 24. december 1905 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun er gift med

Valdemar Helmich

der er snedker og postbud.

Bosat: Valbylanggade, København.

III. A. 5.

Lilly Skifter Rasmussen

er født ca. 1912.

Hun har været gift med

Axel Bendtsen

der inden sin død var fabrikant.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

I ægteskabet er 1 barn.

III. B.

Rasmus Skriver Rasmussen

er født d. 10. august 1875 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Han var invalid og ugift.

III. C.

Marthinus Skriver Rasmussen

døde som lille.

III. D.

Marthinus Rasmussen

er født d. 4. marts 1879 paa Holbæk mark, Holbæk sogn.

Han var gift, men i ægteskabet var ingen børn.

III. E.

Johan Sofus Rasmussen

er født ca. 1880.

Bosat: Alderdomshjemmet, Dronningborg.

Johan Sofus Rasmussen er gift med Nielsine N. N. , med hvem han har 3 børn, hvoraf kendes:

III. E. 1.

Mary Pouline Rasmussen

der er født d. 23. august 1913 i Randers.

Hun blev gift d. 26. december 1937 i Randers med

Anton Stengel Hansen

der er født d. 6. oktober 1911 i Bogense som søn af slagtermester Hans Stengel Hansen og hustru Julie Madsen.

Bosat: Røde Mellemvej 105, Have 105, København S.

Mary Pouline Rasmussen gik i skole i Dronningborg. Hun stod først en tid i forretning i Randers og havde derefter plads 1½ aar som husassistent hos en møbelfabrikant paa Frederiksberg. Siden 1941 har hun været deltidbeskæftiget ved rengøring.

Anton Stengel Hansen er chauffør.

III. E. 1. a.

Kurt Stengel Hansen

er født d. 15. juni 1938 i København.

III. F.

Dødfødt drengbarn

tvilling til Johan Sofus.

III. G.

Kresten Otto Diderik Rasmussen

er født d. 3. februar 1883 i Aidt.

Bosat: Aidt pr. Thorsø.

Kresten Otto Diderik Rasmussen har tidligere været beskæftiget som arbejdsmand.

IV.

Maren Rasmussen Skriver

er født d. 25. oktober 1849 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og hun døde d. 15. september 1909 paa Ingerslev mark, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 16. oktober 1888 i Estruplund med

Jens Michael Christensen

der er født d. 8. juli 1852 i Ingerslev som søn af boelsmand Christen Jensen og hustru Karen Jensdatter.

Bosat: Lunden, Ingerslev mark pr. Ørsted.

Jens Michael Christensen var uddannet ved landbruget og drev en ejendom paa Ingerslev mark, som senere afstodes til datteren og svigersønnen.

IV. A.

Karen Christensen

er født d. 10. september 1889 paa Ingerslev mark, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 7. juli 1911 i Estruplund med

Jens Marius Jensen

der er født d. 11. oktober 1888 i Holbæk som søn af husmand Anton Jensen og hustru Nille Marie Laursen.

Bosat: Lunden, Ingerslev mark pr. Ørsted.

Jens Marius Jensen overtog svigerfaderens ejendom og drev denne i nogle aar.

Begge ægtefæller er døde og har ikke efterladt sig børn.

V.

Kirsten Sofie Rasmussen Skriver

er født d. 7. maj 1851 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 8. oktober 1875 i Estruplund med

Poul Michelsen

der er født d. 1. oktober 1851 i St. Sjørup som søn af husmand Michel Jensen og hustru Else Cathrine Pedersen.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

V. A.

Anders Christian Mikkelsen

er født d. 9. februar 1873 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde d. 15. maj 1948 samme sted.

Han blev gift d. 3. maj 1903 i Estruplund med

Mette Marie Rasmussen Moeskær

der er født d. 10. juli 1881 i Hevring, Ørsted sogn, som datter af husmand Rasmus Christensen Moeskær og hustru Ane Nicoline Laursen.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Anders Christian Mikkelsen var gaardejer i St. Sjørup.



V. A. 1.

Karen Marie Mikkelsen

er født d. 20. maj 1904 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 24. maj 1929 i Estruplund med

Nicolaj Karl Jessen

der er født d. 26. december 1904 i Flensborg som søn af kontorist Nicolaus Jessen og hustru Alma Ingeborg Petersen.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Karen Marie Mikkelsen gik i skole i St. Sjørup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftemaalet.

Nicolaj Karl Jessen gik i skole i Flensborg. Han arbejdede først 4½ aar ved landbruget og var derefter i 20 aar kontrolassistent i Tørslev. Han har siden 1944 været kærner for Voer-Estruplund kommune.

V. A. 1. a.

Poul Nikolaj Jessen

er født d. 14. august 1930 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 14. juli 1957 i Aarhus med

Rosa Mary Poulsen

der er født d. 14. maj 1936 i Skr. Johannes sogn, Aarhus.

Bosat: Grenaavej 314 B, Risskov.

(Ang. dette ægtepar se under "Rettelser og supplementer".)

V. A. 1. b.

Gert Jessen

er født d. 7. februar 1946 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Han er tømrer.

V. A. 2.

Edvard Michael Mikkelsen

er født d. 9. november 1906 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 28. september 1932 i Vivild med

Tove Ragnhild Christiansen

Hun er født d. 27. august 1906 i Marie Magdalene sogn, og hun døde d. 25. november 1961 i St. Sjørup.

Bosat: Vivild.

Edvard Michael Mikkelsen har været gaardejer.

V. A. 2. a.

Børge Christian Mikkelsen

er født d. 19. juni 1931 i Vivild.

Han blev gift d. 21. maj 1961 i Estruplund med

Vera Marie Pedersen

der er født d. 12. juni 1941 i Hemmet som datter af gaatdejer Hans Laurits Pedersen og hustru Ingeborg Cecilie Sørensen.

Bosat: Storegade 36, Vivild.

Børge Christian Mikkelsen gik i skole i St. Sjørup. Han udlærtes i 1954 som urmager og arbejdede derefter som svend i Varde indtil 1962, da han købte en urmagerforretning i Vivild, som han siden har drevet.

Vera Marie Pedersen gik i skole i Hemmet samt i Tarm, hvor hun bestod realeksamen. Hun var ved postvæsenet fra 1957 til 1960 og havde derefter plads som husassistent indtil giftemålet.

V. A. 2. a. 1)

Jan Torben Mikkelsen

er født d. 20. april 1963 i Vivild.

V. B.

Vilhelm Rudolf Mikkelsen

er født d. 24. juni 1876 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde d. 21. maj 1956 i København.

Han blev gift d. 29. december 1907 i
Randers med

Johanne Jensen

der er født d. 14. august 1888 i Værum
sogn som datter af banearbejder Mads
Jensen og hustru Kristine Andersen.



V. B. 1.

Ketty Viola Mikkelsen

er født d. 28. oktober 1908 i Randers.

Hun blev gift d. 21. august 1932 i København med

Harald Bregnegaard Bregnes

der ca. 1936 fik navneændring fra Harald Bregnegaard Hansen. Han er født d. 31. december
1906 i Fakse som søn af forvalter Hans Hansen og hustru Anna Isaksen.

Bosat: Smallegade 24, København F.

Ketty Viola Mikkelsen havde først plads 1 aar som husassistent og virkede derefter paa la-
geret paa Brdr. Brauns tobaksfabrik. Efter giftermaalet hjalp hun en tid til i mandens forret-
ning, og siden 1959 har hun været ekspeditrice i et bageri og konditori.

Harald Bregnegaard Bregnes udlærtes som gartner og drev først grøntforretning i Borger-
gade 56 og derefter i Smallegade 24, hvor han samtidig var frugtgrosserer. I 1948 startede han
paa Amager en fabriksvirksomhed med fremstilling af gummihjul til Tekno legetøj.

V. B. 1. a.

Ulla Bregnes

er født d. 13. maj 1942 i Zions sogn, København.

V. B. 2.

Vilhelm Harry Mikkelsen

er født d. 27. januar 1910 i Randers.

Han blev gift d. 15. juli 1931 i København med

Mary Jørgensen

der er født d. 8. august 1911 i Borup som datter af overportør Edvard Jørgensen og hustru Karo-
line Sørensen.

Bosat: Søborg Hovedgade 6 a, Søborg.

Vilhelm Harry Mikkelsen er skomagermester.

V. B. 2. a.

Lillian Elise Mikkelsen

er født d. 11. august 1931 i København.

Hun er gift med

Anker Rasmussen

Bosat: Søborg Hovedgade 6, Søborg.

V. B. 2. a. 1)

Johnny Anker Rasmussen

er født d. 16. december 1951 i København.

V. B. 2. b.

Kirsten Mikkelsen

er født d. 26. november 1939 paa Frederiksberg.

Hun blev gift d. 27. maj 1961 i Søborg med

Mogens Stitz

der er født d. 2. april 1937 paa Rigshospitalet i København som søn af lagerforvalter Valdemar Stitz og hustru Manna Olesen.

Bosat: Høje Gladsaxe 39, Søborg.

Kirsten Mikkelsen gik i skole i København. Hun havde et ophold paa en husholdningsskole og gennemgik desuden uddannelse i et Pose- og Papirtrykkeri, hvor hun virkede i 10 aar.

Mogens Stitz gik i skole i Aarhus og havde desuden et 3 måneders ophold paa Taarupgaard højskole mellem Viborg og Skive. Han udlærtes som typograf i København og virker nu som saadan. - Mogens Stitz er fællestillidsmand paa et større Københavnsk bogtrykkeri med ca. 100 beskæftigede.

V. B. 3.

Elly Gudrun Mikkelsen

er født d. 5. februar 1920 i Sankt Pouls sogn, København.

Hun blev gift d. 1. maj 1940 i København med

Niels Ove Christian Bender

der er født d. 11. november 1915 i Krist Kirkens sogn, København, som søn af murer Max Johan Bender og hustru Laura Hansen.

Bosat: P. Knudsens Gade 11, København SV.

Elly Gudrun Mikkelsen gik i skole i København. Hun stod derefter i forretning indtil giftemaalet.

Niels Ove Christian Bender gik i skole i København. Han udlærtes i 1934 som murer og er nu murerformand i murersvendenes A/K.

V. B. 3. a.

Lise Bender

er født d. 25. april 1942 paa Frederiksberg.

V. C.

Michael Edvard Mikkelsen

er født d. 16. oktober 1886 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde d. 22. december 1899 samme sted.

V.D.

Maren Rasmine Mikkelsen

er født d. 10. marts 1889 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 27. oktober 1915 i Randers med

Rasmus Clausen Christensen

der er født d. 8. januar 1893 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, som søn af bryggeriarbejder Niels Christian Christensen og hustru Elisabeth Clausen.

Bosat: Bakkevej 15, Lindholm pr. Nørresundby.



Maren Rasmine Mikkelsen gik i skole i St. Sjørup. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og tjente som 18-årig paa Højskolehotellet i Randers.

Rasmus Clausen Christensen gik i skole i Randers. Han udlærtes hos regimentssmeden i Randers og arbejdede her i 12 aar. Derefter kom han til vognfabrikken Scandia, Randers, hvor han arbejdede indtil 1928, da han flyttede til Nørresundby. Her var han i ca. 30 aar paa Cementfabrikken D. A. C.

V.D. 1.

Elisabeth Clausen Christensen

er født d. 2. december 1915 i Randers, og hun døde d. 25. oktober 1964 i Aalborg.

Hun blev gift d. 3. juli 1938 i Aalborg med

Oskar Sørensen

Han er født d. 15. november 1906 i Aalborg, og han døde d. 14. november 1959 samme sted.

Bosat: Aalborg.

Elisabeth Clausen Christensen gik i skole i Randers samt i Lindholm. Derefter kom hun paa handelsskole, hvor hun imidlertid et par maaneder før den afsluttende eksamen maatte holde op paa grund af forældrenes daarlige økonomi. Hun arbejdede nu først paa en kjolefabrik og derefter hos Obel, hvor hun var indtil ½ aar før sin død.

Oskar Sørensen gik i skole i Aalborg, hvor han derefter uddannedes som bogbinder. Allerede meget tidlig fattede han interesse for musik, og som 12-årig var han fast knyttet til City biografen i Aalborg som pianist. Sin værnepligt aftjente han ved et militærorkester, og senere gik han helt over til musikken og var beskæftiget som pianist indtil sin død, afbrudt af en periode under krigen, hvor han arbejdede paa flyvepladsen.

V.D. 1. a.

Poul Sørensen

er født d. 10. januar 1940 i Nørresundby.

Han blev gift d. 2. september 1961 i Sdr. Kongerslev med

Anna Krista Andersen

der er født d. 11. december 1940 i Sdr. Kongerslev som datter af gaardejer Carl Gregers Andersen og hustru Meta Mariane Jensen.

Bosat: Forbindelsesvej 16, Lindholm pr. Nørresundby.

Poul Sørensen gik i skole i Aalborg. Han udlærtes i 1958 som stenhugger, og efter at have arbejdet 1 aar som svend var han i 1½ aar væver. I 1961 fik han ansættelse ved postvæsenet, hvor han siden har virket som postbud.

Anna Krista Andersen gik i skole i Sdr. Kongerslev samt i Bælum, hvor hun bestod præliminæreksamen. Hun udlærtes i 1959 som kommis i en kolonialforretning og virkede derpaa som saadan indtil giftermålet.

V.D. 1. a. 1)

Helle Sørensen

er født d. 15. december 1961 i Lindholm.

V.D. 1. a. 2)

Flemming Sørensen

er født d. 25. marts 1964 i Lindholm.

V.D. 1. b.

Inger Lis Sørensen

er født d. 1. januar 1941 i Aalborg.

Bosat: Læsøgade 17, Aalborg.

Inger Lis Sørensen gik i skole i Aalborg, hvor hun bestod realeksamen. I 1960 tog hun desuden studentereksamen fra et kursus, og i 1963 dimitteredes hun som lærer fra Aalborg seminarium. Hun har siden haft ansættelse paa Østermarkens skole i Aalborg.

V.D. 1. b. 1)

Elisabeth Joannidis

er født d. 26. oktober 1964 i Aalborg.

V.D. 1. c.

Allen Sørensen

er født d. 27. oktober 1942 i Aalborg.

Han blev gift d. 11. april 1963 i Vejgaard med

Lilly Kindberg Sørensen

der er født d. 23. maj 1943 i Godthaab, Ø. Hornum sogn, som datter af murer Einar Sørensen og hustru Edith Petrea Rasmussen.

Bosat: Forbindelsesvej 14, Lindholm pr. Nørresundby.

Allen Sørensen gik i skole i Aalborg. Han udlærtes i 1962 som pølsemager og har siden 1964 haft ansættelse som saadan i Firmaet Sallang, Aalborg.

Lilly Kindberg Sørensen gik i skole i Vejgaard. Hun udlærtes i 1961 indenfor kolonialbran-

chen, og efter at have gennemgaaet uddannelse som sygehjælper i København virkede hun som saadan indtil giftermaalet.

V. D. 1. c. 1)

Torben Kindberg Sørensen

er født d. 21. marts 1964 i Aalborg.

V. D. 2.

Kirsten Sofie Clausen Christensen

er født d. 24. juni 1921 i Randers.

Hun blev gift d. 14. september 1946 i Lindholm med

Harry Nielsen

der er født d. 23. september 1916 i Skansen, Nr. Uttrup sogn, som søn af kusk Anders Christiaan Nielsen og hustru Ane Marie Sørensen.

Bosat: Uldalsvej 30, Lindholm pr. Nørresundby.

Kirsten Sofie Clausen Christensen gik i skole i Lindholm. I 1939 begyndte hun at arbejde paa C. W. Obels fabrikker, hvor hun siden har virket.

Harry Nielsen gik i skole i Nr. Uttrup. Han udlærtes som væver og har siden arbejdet ved faget.

V. D. 2. a.

Lissy Clausen Nielsen

er født d. 14. november 1940 i Lindholm.

Bosat: Frank Rygaards Vej 4, Lindholm pr. Nørresundby.

Lissy Clausen Nielsen er tobaksarbejderske.

V. D. 2. b.

Dorte Clausen Nielsen

er født d. 1. juni 1954 i Lindholm.

V. D. 3.

Ruth Clausen Christensen

er gift med

Knud Nørkjær

der er beskæftiget som fuldmægtig.

Bosat: Rosenlundsvej, Svenstrup J.

V. E.

Else Kathrine Mikkelsen

er født d. 9. april 1892 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 27. marts 1914 i Estruplund med

Jens Laursen

Han er født d. 13. september 1889 i Favsing som søn af husmand Jens Laursen og hustru Ane Kathrine Pedersen, og han døde d. 22. maj 1933 i Randers.

Bosat: Randers.

Else Kathrine Mikkelsen gik i skole i St. Sjørup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Jens Laursen gik i skole i Drammelstrup samt i St. Sjørup. Han udlærtes som smed og var beskæftiget som saadan indtil sin død.

V. E. l.

Gudrun Laursen

er født d. 14. oktober 1914 i Randers.

Hun blev gift d. 29. oktober 1938 i Randers med

Hermann Emil Nielsen

der er født d. 16. marts 1908 i Frederikshavn som søn af ægpakker Niels Nielsen og hustru Theodora Thomsen.

Bosat: Nelliikevej 23, Kolding.

Gudrun Laursen gik i skole i Randers. Hun udlærtes i 1936 som damefrisør og virkede derpaa som saadan indtil giftermålet.

Hermann Emil Nielsen gik i skole i Frederikshavn, hvor han bestod præliminæreksamen. Han udlærtes som kontorassistent i Jydsk Andels-Foderstofforretning og har siden virket her, nu som fuldmægtig i Kolding.

V. E. l. a.

Helle Merete Nielsen

er født d. 20. maj 1946 i Frederikshavn.

Hun er laborantelev.

VI.

Karen Rasmussen Skriver

er født d. 18. august 1852 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og hun døde d. 27. maj 1938 samme sted.

Hun blev gift d. 11. december 1874 i Estruplund med

Anton Thorst Rasmussen

Han er født d. 9. november 1851 i St. Sjørup som søn af gaardmand Rasmus Torst og hustru Dorthe Marie Sørensdatte, og han døde d. 27. januar 1928 i St. Sjørup.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Anton Thorst Rasmussen var gaardejer i St. Sjørup.



VI. A.

Rasmine Rasmussen

er født d. 15. januar 1874 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og hun døde d. 24. juni 1940 i Auning.

Hun blev gift d. 10. maj 1900 i Estruplund med

Christian Linius Jensen

Han er født d. 28. maj 1874 i Udby som søn af indsidder Christen Jensen og hustru Bodil Marie Sørensen, og han døde d. 8. august 1950 i Auning.

Bosat: Auning.

Christian Linius Jensen tjente fra 1898 til 1922 paa Udbygaard, først som karl og derefter som bestyrer. I ca. 5 aar havde han nu en ejendom i Holbæk, og han flyttede derefter til Auning.



VI. A. 1.

Sofie Jensen

er født d. 29. september 1900 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Bosat: Nørregade 12, Auning.

Sofie Jensen gik i skole i Udby. Hun havde først plads som husassistent og virkede efter moderens død som husbestyrerinde for faderen. Desuden drev hun en tid pensionat i Auning.

VI. A. 1. a.

Eigil Christopher Neergaard

er født d. 18. april 1919 i Silkeborg.

Han blev gift d. 23. maj 1957 i Randers med

Annelise Olsen

der er født d. 12. april 1936 i Taars som datter af arbejdsmand Aage Olsen og hustru Agnes Mariane Valborg Muli.

Bosat: 205 South Highland Ave., Cheswick, Pennsylvania, U. S. A.

Egil Christopher Neergaard udlærtes som møbelpolerer og virkede som saadan i 10 aar, samtidig med at han i sin fritid arbejdede med radio og en tid var paa radioskole i København. Sin værnepligt aftjente han fra 1940 til 1941, og senere drev han derpaa egen radioforretning i Auning. I 1948 begyndte han at arbejde for Gulf Oil, som nogle aar efter sendte ham til Canada og derfra til U. S. A., hvor han siden 1955 har virket ved Gulf Oil Co. laboratoriet som elektrotekniker, samtidig med at han driver en lille forretning med fjernsyn og radioservice.

Annelise Olsen gik i skole i Randers. Hun udlærtes som smørrebrødsjomfru og virkede som saadan 3 aar i København.

VI. A. 1. a. 1)

Christopher Allen Neergaard

er født d. 3. november 1961 i Cheswick, U. S. A.

VI. A. 2.

Knud Alfred Linius Jensen

er født d. 7. september 1909 i Udby, og han døde d. 4. oktober 1962 i Aarhus.

Han blev gift d. 12. august 1940 i Storring med

Anna Elisabeth Danielsen

der er født d. 7. oktober 1915 i Laasby som datter af skræddermester Daniel Magnus Danielsen og hustru Thora Ottine Mikkelsen.

Bosat: Hadsundvej 91, Randers.

Knud Alfred Linius Jensen gik i skole i Udby. Han udlærtes som kolonialkommis og aftjente i 1931 sin værnepligt i Viborg, hvorfra han hjemsendtes som korporal. I 1940 fik han ansættelse ved ordenspolitiet, og den sidste tid inden sin død var han kriminaloverbetjent.

VI. A. 2. a.

Birgit Linius Jensen

er født d. 15. november 1940 i Randers.

Hun blev gift d. 10. august 1963 i Randers med

Kurt Jørgensen

der er født d. 29. november 1936 i Randers som søn af vognmand Karl Jørgensen og hustru Karen Josephine Justesen.

Bosat: Skolevej 10, Randers.

Birgit Linius Jensen gik i skole i Randers, hvor hun i 1957 bestod realeksamen. I 1958 tog hun statskontrolleret handelseksamen, linie C, og umiddelbart efter fik hun ansættelse som kontorassistent paa A/S Bryggeriet Thor, Randers, hvor hun virkede indtil giftermålet.

Kurt Jørgensen gik i skole i Randers, hvor han i 1953 bestod realeksamen. Fra 1956 til 1957 aftjente han sin værnepligt, i 1958 bestod han statskontrolleret handelseksamen, linie C, og aaret efter var han 3 maaneder paa Danish College of Commerce i England. I 1960 blev han

medejer af faderens vognmandsforretning.

VI. A. 2. a. 1)

Charlotte Jørgensen

er født d. 6. december 1963 i Randers.

VI. A. 2. b.

Knud Erik Linius Jensen

er født d. 16. marts 1945 i Randers.

Han er maskinlærling.

VI. A. 2. c.

Johnny Linius Jensen

er født d. 24. september 1946 i Randers.

Han er i lære som klejnsmed.

VI. B.

Sofie Rasmussen

er født d. 11. februar 1876 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og hun døde d. 7. juli 1896 samme sted.

VI. C.

Rasmus Rasmussen Skriver

er født d. 28. juni 1877 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde d. 14. marts 1955.

Han blev gift d. 24. oktober 1901 i Estruplund med

Ane Dorthea Elisabeth Bach

Hun er født d. 28. november 1879 i Kare, Holbæk sogn, som datter af lærer Jens Peder Christian Bach og hustru Maren Rasmussen, og hun døde d. 27. november 1956.

Bosat: Ørsted.

Rasmus Rasmussen Skriver var gaardejer og handelsmand.



VI. C. 1.

Ida Karen Rasmussen Skriver

er født d. 2. december 1915 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 1. november 1941 i Randers med

Peder Fisker Poulsen

der er født d. 13. april 1916 i Auning som søn af murermester Jørgen Peder Poulsen og hustru Agnes Carlsen.

Bosat: Søndre Fælledvej 1, Auning.

Ida Karen Rasmussen Skriver gik i skole i St. Sjørup, Voer, Ørsted og Allingaabro. Hun havde først plads 2 aar i huset, og efter at have gennemgaaet kontoruddannelse arbejdede hun som assistent indtil giftermålet.

Peder Fisker Poulsen gik i skole i Auning. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 15. aar og gennemgik derpaa uddannelse som møbelpolster. Han har siden virket ved dette fag.

VI. C. 1. a.

Finn Skriver Poulsen

er født d. 23. marts 1941 i Aarhus.

Han er gift med

Tove Sørensen

med hvem han har 1 barn.

Bosat: Vestergade 42, Auning.

Finn Skriver Poulsen er beskæftiget som arbejdsmand.

VI. C. 1. b.

Marianne Skriver Poulsen

er født d. 11. november 1945 i Auning.

Hun er blomsterbinderske i Randers.

VI. C. 1. c.

Jette Skriver Poulsen

er født d. 16. oktober 1947 i Auning.

VI. C. 1. d.

Anne Marie Skriver Poulsen

er født d. 4. februar 1953 i Auning.

VI. C. 2.

Lis Martha Sofie Rasmussen Skriver

er født d. 27. maj 1921 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 13. oktober 1951 i Glostrup med

Arthur Mealyn Denman

der er født d. 16. januar 1924 i Chester, England, som søn af botaniker John Denman og hustru Rose James.

Bosat: Frederiksborgvej 12, Roskilde.

Lis Martha Sofie Rasmussen Skriver gik i skole i Ørsted. Hun havde en tid plads i huset og gennemgik derpaa uddannelse som kontorassistent. Som saadan virkede hun indtil 1963.

Arthur Mealyn Denman uddannedes som faglærer paa Zahles seminarium i København og har siden virket som lærer paa Sankt Josefs realskole i Roskilde.

VI. C. 2. a.

Henrik Skriver Denman

er født d. 20. maj 1954 i Glostrup.

VI. D.

Dorthea Marie Rasmussen

er født d. 2. september 1881 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og hun døde d. 28. november 1958 i Krstrup.

Hun blev gift d. 31. januar 1906 i Estruplund med

Rasmus Byrgesen Nielsen

der er født d. 31. januar 1886 i Udby som søn af skovarbejder Laurs Christian Nielsen og hustru Ane Kathrine Rasmussen Byrgesen.

Bosat: R. Hougaards Vej 2c, Krstrup pr. Randers.

Dorthea Marie Rasmussen gik i skole i St. Sjørup. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og opholdt sig her indtil sit 20. aar, hvorefter hun tjente 5 aar paa Hevring mølle.

Rasmus Byrgesen Nielsen gik i skole i St. Sjørup. Han lærte efter skolegangen landbruget og blev i 1907 jagtbetjent paa godset Stenalt. Her virkede han i 10 aar, og efter i 6 aar at have haft en landbrugsejendom ved Voer færgested var han 4 aar ved vagtselskabet i København. Han flyttede nu til Randers, hvor han arbejdede paa havnen indtil han blev pensioneret. Han har siden været vicevært i ejendommen R. Hougaards Vej 2.

VI. D. 1.

Aksel Børgesen Nielsen

er født d. 10. januar 1905 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 15. august 1925 i Randers med

Gertrud Thomsen

der er født d. 10. oktober 1901 i Hørning som datter af arbejdsmand Thomas Christian Thomsen og hustru Caroline Jensen.

Bosat: Pindstrupvej, Auning.

Aksel Børgesen Nielsen gik i skole i Voer. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente fra 1926 til 1927 sin værnepligt i Viborg samt i København. Han har siden haft forskelligt arbejde.

Gertrud Thomsen gik i skole i Ø. Brønderslev. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftemaalet. Hun har derefter ligeledes haft forskelligt arbejde.

VI. D. 1. a.

Ida Børgesen Nielsen

er født d. 1. december 1924 i Auning.

Hun er gift med

Harry Mikkelsen

med hvem hun har 1 barn.

Bosat: Hejrevej 4, København NV.

Harry Mikkelsen er beskæftiget som postbud.

VI. D. 1. b.

Gunnar Børgesen Nielsen



**Dorthea Marie Rasmussen
Rasmus Byrgesen Nielsen
+ børn
(VI. D.)**

er født d. 30. december 1925 i Auning.

Han er gift og har 1 barn.

Bosat: Villestofte, Fyn.

Gunnar Børgesen Nielsen er arbejdsmand.

VI.D.1.c.

Søren Christian Børgesen Nielsen

er født d. 29. juli 1929 i Aalsø.

Han er gift med

Astrid Hansen

Bosat: Gjesingvej, Auning.

Søren Christian Børgesen Nielsen er arbejdsmand.

VI.D.1.d.

Ruth Børgesen Nielsen

er født d. 1. december 1932 i Favsing.

Hun blev gift d. 22. juli 1961 i København med

Asger Weber Madsen

der er født d. 22. januar 1921 i Marstal som søn af kaptajn Erik Knudsen Madsen og hustru Angelika Marie Albertine Weber.

Bosat: Arnold Nielsens Boulevard 107, Hvidovre.

Asger Weber Madsen er maskinmester.

VI.D.1.e.

Karen Børgesen Nielsen

er født d. 17. august 1938 i Favsing.

Hun blev gift d. 1. november 1958 i Auning med

Knud Sørensen Kjeldsen

der er født d. 9. september 1935 i Marie Magdalene sogn som søn af landmand Søren Sørensen Kjeldsen og hustru Agnes Othilde Kristensen.

Bosat: Eldrupgaard pr. Auning.

Knud Sørensen Kjeldsen er landmand.

VI.D.2.

Christian Anker Børgesen Nielsen

er født d. 6. marts 1906 i Hevring Møllehus, Estruplund sogn.

Han er gift og har 3 børn.

Bosat: Vestergade, Auning.

Christian Anker Børgesen Nielsen er arbejdsmand.

VI.D.3.

Anton Torst Børgesen Nielsen

er født d. 23. marts 1907.

Han er gift og har 2 børn,
Bosat: Händelsvej 32, København SV.
Anton Torst Børgesen Nielsen er murerarbejdsmand.

VI. D. 4.

Agnes Olivia Børgesen Nielsen

er født d. 11. maj 1908 i Ørsted.

Hun er gift med

Carl Andersen

der er maskinsmed.

Bosat: Overskæringen 5, København N.

VI. D. 5.

Karl Alfred Børgesen Nielsen

er født d. 21. juni 1909 i Ørsted.

Han blev gift d. 26. maj 1936 i Holbæk med

Mary Pedersen

der er født d. 12. november 1915 i Holbæk som datter af statshusmand Anton Pedersen og hustru Jensine Sofie Sørensen.

Bosat: H. C. Ørsteds Vej 11, Ørsted.

Karl Alfred Børgesen Nielsen gik i skole i Voer. Han arbejdede ved landbruget indtil 1945, afbrudt af et ophold paa højskolen i Glamsbjerg vinteren 1929-1930, og har siden været graver og kirkebetjent i Ørsted.

Mary Pedersen gik i skole i Holbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

VI. D. 5. a.

Jørgen Børgesen Nielsen

er født d. 1. juni 1939 i Ørsted.

Han blev gift d. 13. maj 1962 i Ørsted med

Aase Bøgeblad

der er født d. 9. december 1936 i København som datter af tømrermester Harding Jacob Daniel Bøgeblad og hustru Else Emilie Olsen.

Bosat: Ved Lindevangen 20, København F.

Jørgen Børgesen Nielsen gik i skole i Ørsted samt i Allingaabro, hvor han i 1955 bestod re-aleksamen. Han udlærtes i 1958 som kontorassistent paa Pindstrup Mosebrug og indkaldtes derpaa i 1959 til militærtjeneste ved intendanturkorpset, hvorfra han i 1961 hjemsendtes som løjtnant af reserven. Forinden havde han faaet ansættelse som bogholderassistent i Gladsaxe, og han forfremmedes nu til bogholder. Han har siden virket som saadan. I 1965 bestod han bogholdereksamen og regnskabsprøven for revisorer fra A'journskolen samt statskontrolleret prøve i bogføring fra handelshøjskolen i København.

Aase Bøgeblad gik i skole i København. Hun stod derefter i lære som damefrisør og udlærtes i 1955.

VI. D. 5. b.

Ole Børgesen Nielsen

er født d. 10. januar 1944 i Ørsted.

Han er assistent ved postvæsenet.

VI. D. 5. c.

Per Børgesen Nielsen

er født d. 1. november 1947 i Ørsted.

VI. D. 5. d.

Claus Børgesen Nielsen

er født d. 9. april 1954 i Ørsted.

VI. D. 6.

Sofus Byrgesen Nielsen

er født d. 21. september 1910 i Ørsted.

Han blev gift d. 28. november 1935 i Favsing med

Ingrid Marie Valborg Sørensen

der er født d. 30. april 1914 i Favsing som datter af vejmand Anders Christian Sørensen og hustru Ane Kirstine Marie Knudsen.

Bosat: Ingerslev pr. Ørsted.

Sofus Byrgesen Nielsen gik i skole i Voer og havde allerede fra sit 9. aar forskellige sommerpladser. Han arbejdede nu ved landbruget indtil 1934, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 1931, og efter at have været lastbilvognmand i 17 aar og lillebilvognmand i 2 aar købte han i 1953 en ejendom paa 12 tdr. land i Ingerslev, som han siden har drevet. - Sofus Byrgesen Nielsen er brandfoged og medlem af menighedsraadet.

Ingrid Marie Valborg Sørensen gik i skole i Drammelstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

VI. D. 6. a.

Grethe Byrgesen Nielsen

er født d. 3. juni 1938 i Ingerslev, Holbæk sogn.

Hun er gift med

Anker Birkekjær Kjeldsen

der er maskinmester.

Bosat: Skibsbakken 8, Blaakildemølle pr. Hobro.

VI. D. 6. a. 1)

Gitte Birkekjær Kjeldsen

er født d. 21. juli 1963 i Aalborg.

VI. D. 7.

Peter Thorvald Byrgesen

er født d. 9. oktober 1912 i Ørsted.

Han er gift og har 5 børn.

Bosat: Nimtofte.

Peter Thorvald Byrgesen Nielsen er beskæftiget som arbejdsmand.

VI. D. 8.

Ejnar Aagren Byrgesen Nielsen

er født d. 30. maj 1914 i Ørsted.

Han er gift og beskæftiget som vicevært.

Bosat: Højhusene i Bellehøj.

VI. D. 9.

Dagny Byrgesen Nielsen

er gift og har 2 børn.

Bosat: Reberbanegade, København.S.

VI. D. 10.

Karen Kathrine Byrgesen Nielsen

er født d. 13. februar 1918 i Voer.

Hun blev gift d. 8. april 1939 i Krstrup med

Johannes Karmark Gether Sørensen

der er født d. 28. januar 1917 i Randers som søn af skræddersvend Jørgen Peder Sørensen og hustru Michaline Christine Nielsen.

Bosat: Ymersvej 32, Randers.

Karen Kathrine Byrgesen Nielsen gik i skole i Randers samt i Krstrup. Hun arbejdede først 5 aar i en boghandel og var derefter i 16 aar rengøringsassistent i Randers. Hun er nu medhjælper i kantinen paa Falbe-Hansens konfektionsfabrik. Karen Kathrine Byrgesen Nielsen har været elev paa Magleaas højskole og deltager i flere private studiekredse.

Johannes Karmark Gether Sørensen gik i skole i Randers. Han udlærtes som murer og har siden arbejdet som svend, hovedsagelig i Randers. Han har deltaget i flere faglige og foreningsmæssige kurser og var fra 1939 til 1945 ved civilbeskyttelsens brandvæsen. - Johannes Karmark Gether Sørensen har bl. a. været medlem af arbejdernes fællesorganisations forretningsudvalg i Randers samt formand for murernes fagforening i Randers. Han er nu formand for socialt boligbyggeri i Randers samt for D. S. U. s veteran forening.

VI. D. 10. a.

Inge Lise Sørensen

er født d. 31. december 1940 i Randers.

Hun blev gift d. 7. april 1962 i Krstrup med

Jørgen Møller

der er født d. 13. december 1934 i Tvede-Linde som søn af specialarbejder Thorvald Nielsen Møller og hustru Jenny Vestergaard Andersen.

Bosat: Sankt Pedersgade 42, Randers.

Jørgen Møller er sparekasseassistent.

VI.D.10. a. 1)

Dorte Møller

er født d. 23. januar 1963 i Randers.

VI.D.10. a. 2)

Henrik Møller

er født d. 22. oktober 1964 i Randers.

VI.D.10. b.

Erik Gether Sørensen

er født d. 11. juni 1942 i Randers.

Han gik i skole i Randers og udlærtes i 1961 som bogbinder i J. P. Damms Bogbinderi, Randers. Fra 1961 til 1963 aftjente han sin værnepligt, og efter hjemsendelsen fik han ansættelse paa Randers Protokolfabrik, hvor han siden har virket, afbrudt af et ophold paa Esbjerg højskole vinteren 1963-1964.

VI.D.10. c.

Else Marie Sørensen

er født d. 19. april 1952 i Randers.

VI.D.11.

Anker Byrgesen Nielsen

er født d. 16. november 1919 i Voer.

Han blev gift d. 16. oktober 1944 i Odense med

Ruth Blæsbjerg Nielsen

der er født d. 18. juli 1924 i Sørslev som datter af portner Jens Martin Nielsen og hustru Johanne Cathrine Blæsbjerg.

Anker Byrgesen Nielsen gik i skole i Randers samt i Krstrup. Han arbejdede først 4 aar paa Randers Møbelfabrik og aftjente derpaa fra 1940 til 1941 samt atter 1942 sin værnepligt ved livgarden. I 1943 var han elev paa Køng højskole ved Glamsbjerg, og efter i ½ aar at have været reservepolitbetjent blev han i 1944 vægter ved De Forenede Vagtselskaber i Odense. Han har siden 1960 været overvægter samme sted.

Ruth Blæsbjerg Nielsen gik i skole i Gl. Næsby samt i Odense. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og opholdt sig her indtil giftermålet.

VI.D.11. a.

Henning Steen Byrgesen Nielsen

er født d. 17. august 1945 i Odense.

Han er malersvend.

VI. D. 11. b.

Poul Byrgesen Nielsen

er født d. 8. januar 1947 i Odense.
Han er i lære som møbelpolster.

VI. D. 11. c.

Torben René Byrgesen Nielsen

er født d. 11. juli 1948 i Odense.
Han er medhjælper.

VI. D. 11. d.

Annette Byrgesen Nielsen

er født d. 19. oktober 1952 i Odense.

VI. D. 11. e.

Tory Michael Byrgesen Nielsen

er født d. 13. december 1961 i Odense.

VI. D. 12.

Emil Byrgesen Nielsen

der var sømand, døde ca. 18 aar gammel.

VI. D. 13.

Ida Byrgesen Nielsen

døde ca. 3 maaneder gammel.

VI. D. 14.

Børge Byrgesen Nielsen

der har været gift, bor i København, hvor han er beskæftiget som bryggeriarbejder.

VI. E.

Magnus Marinus Rasmussen

er født d. 24. marts 1883 i St. Sjørup,
Estruplund sogn, og han døde d. 9.
september 1956 i København.

Han blev gift d. 15. maj 19..
i Udby med

Betty Camilla Holm

Hun er født d. 2. marts 1885 i
København, og hun døde i oktober
1931 samme sted.

Bosat: København.

Magnus Marinus Rasmussen var



beskæftiget som jord- og betonarbejder.

VI. E. 1.

Carl Erhardt Rasmussen

er født d. 19. august 1906 i Udby.

Han blev gift d. 19. august 1928 i København med

Inger Lilly-Margrethe Petersen

der er født d. 17. februar 1908 i København som datter af elektromekaniker Anders Peter Petersen og hustru Olivia Hansen.

Bosat: Frederikssundsvej 122c, Brønshøj.

Carl Erhardt Rasmussen gik i skole i København. Han begyndte efter skolegangen som jord- og betonarbejder og aftjente i 1927 sin værnepligt i København. I 1928 fik han ansættelse i Firmaet Kampsax, hvor han siden 1933 har været arbejdsformand.

Inger Lilly-Margrethe Petersen gik i skole i København. Hun udlærtes i 1927 som kontorassistent og virkede derpaa som saadan indtil giftermålet.

VI. E. 1. a.

Svend Anders Rasmussen

er født d. 3. oktober 1930 i Kapernaum sogn, København.

Han blev gift d. 28. december 1957 i Brønshøj med

Lilli Wahl Christensen

der er født d. 28. februar 1928 i København som datter af metalstøber Edward Wahl Christensen og hustru Edith Konstance Samuelson.

Bosat: Lyngbygaardsvej 5A, Kgs. Lyngby.

Svend Anders Rasmussen gik i skole i København. Han udlærtes i 1949 som urmager og optiker og aftjente i 1951 sin værnepligt ved livgarden. Han har siden haft ansættelse hos optiker Felix Schmidts eff., København.

Lilli Wahl Christensen udlærtes som bogbinder og gennemgik derpaa uddannelse som lægesekretær paa Jahns skole. Hun har siden været sekretær paa Statshospitalet i Glostrup.

VI. E. 1. b.

Knud Erhardt Rasmussen

er født d. 11. oktober 1934 i København.

Han blev gift d. 22. oktober 1960 i København med

Hanne Moestrup

der er født d. 17. juli 1936 i København som datter af maskinarbejder Jens Sejr Moestrup og hustru Rebekka Skriver Revsbech. (Se efterkommere efter Jacob R. Skriver II. D. 4.)

Bosat: Sneppevej 18, København NV.

Knud Erhardt Rasmussen gik i skole i København. Han udlærtes i 1954 som radiomekaniker og aftjente fra 1954 til 1956 sin værnepligt ved hærens tekniske korps i København. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse i Store Nordiske Telegrafsekselskab, hvor han siden har virket, fra 1958 som afdelingsleder.

Hanne Moestrup gik i skole i København. Hun var en tid ung pige i en børnehave, og efter i

1955 at have bestaaet eksamen som barneplejerske tjente hun 1 aar som husassistent i England. I 1958 afsluttede hun uddannelsen som børnehavelærerinde, og hun virkede derpaa som saadan indtil 1961.

VI. E. 1. b. 1).

Anne Rasmussen

er født d. 1. april 1961 i København.

VI. E. 1. b. 2)

Anders Moestrup Rasmussen

er født d. 20. februar 1964 i København.

VI. E. 1. c.

Andy Lilian Rasmussen

er født d. 27. juli 1938 i København.

Bosat: Frederikssundsvej 122c, Brønshøj.

Andy Lilian Rasmussen gik i skole i København, hvor hun i 1957 bestod studentereksamen. Hun har siden haft ansættelse paa Centralanstalten for revision, samtidig med at hun læser til HD.

VI. E. 2.

Aage Kaj Martin Rasmussen

er født d. 15. juli 1908 i København.

Han blev gift 1934 i Vanløse med

Irma Ellen Marie Hansen

der er født d. 23. november 1916 i København.

Bosat: Frederiksborgvej 200, København NV.

Aage Kaj Martin Rasmussen gik i skole i København. Han udlærtes i 1927 som klejnsmed og aftjente fra 1929 til 1930 sin værnepligt i København. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse i Fa. C. F. Rødtjer, København, hvor han siden har virket, nu som montør.

VI. E. 2. a.

Birthe Rasmussen

er født d. 21. november 1941 paa Frederiksberg.

Hun blev gift d. 15. december 1962 i Vanløse med

Hans René Lorckmann

der den 11. november 1964 fik navneændring fra Hans Amandus René Lundemann Jensen. Han er født d. 3. marts 1941 i Timoteus sogn, København, som søn af chauffør Poul Anker Lundeman-Jensen og hustru Elly Margrethe Jensen.

Bosat: Lyøvej 1, København F.

Birthe Rasmussen gik i skole i Vanløse. Efter skolegangen blev hun ekspeditrice paa et manufaktur-engroslager, hvor hun efterhaanden avancerede til afdelingsleder og virkede indtil 1965.

Hans René Lorckmann gik i skole i København. Han havde efter skolegangen forskelligt arbejde og aftjente fra 1960 til 1961 sin værnepligt ved Sjællandske Trainregiment. En tid arbejdede han som chauffør, og efter at have været montør i et Firma med samtaleanlæg blev han konsulent hos Økodan, Almen Dansk Interessekontor, hvor han siden har virket.

VI, E, 2. a. 1)

Pia Lorckmann

er født d. 7. april 1965 i København.

VI, E, 2. b.

Grethe Rasmussen

er født d. 9. juli 1943 i København.

Hun blev gift d. 29. august 1964 i Vanløse med

Kurt Bendix Mortensen

der er født d. 9. maj 1943 paa Frederiksberg som søn af vognmand Carl Mortensen og hustru Lilli Bendix.

Bosat: Vigerslev Allé 374A, Hvidovre.

Grethe Rasmussen gik i skole i København, hvor hun i 1960 bestod realeksamen. Hun gennemgik derefter kontoruddannelse i et forsikringsselskab, hvor hun siden har virket.

Kurt Bendix Mortensen gik i skole i København. Han udlærtes i manufakturbranchen, og efter fra 1962 til 1964 at have aftjent sin værnepligt ved Kronens Artilleriregiment fik han ansættelse i et manufakturfirma, hvor han nu er afdelingsleder.

VI, E, 3.

Karen Ursula Rasmussen

er født d. 27. december 1915 i København.

Hun er gift med

Arne Sørensen

med hvem hun har 2 børn.

Bosat: Hirsevej 2, Brønshøj.

Arne Sørensen er jord- og betonarbejder.

VI, F.

Maren Rasmussen

er født d. 17. januar 1888 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 26. november 1908 i Estruplund med

Niels Thomsen Nielsen

der er født d. 20. april 1884 i Holbæk som søn af husmand Anders Nielsen og hustru Helene Thomsen.

Bosat: Lystrup pr. Vivild.



Maren Rasmussen gik i skole i St. Sjørup. Hun lærte husgerning hjemme og tjente derpaa i 3 aar ude.

Niels Thomsen Nielsen gik i skole i Holbæk og havde allerede fra sit 9. aar forskellige sommerpladser ved landbruget. I 1907 aftjente han sin værnepligt i Odense, og i 1922 købte han derpaa en landejendom, som han drev indtil 1950, da han solgte den. Han har siden haft forskelligt arbejde.

VI. F. 1.

Leegaard Nielsen

er født d. 9. januar 1909 i Holbæk.

Han er gift med

Ingrid Nielsen

Bosat: Vivild.

Leegaard Nielsen er arbejdsmand.

VI. F. 2.

Anton Thomsen Nielsen

er født d. 26. marts 1911 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde d. 12. januar 1912 samme sted.

VI. G.

Mette Marie Rasmussen

er født d. 26. januar 1889 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 14. november 1913 i Estruplund med

Søren Kristiansen

der er født d. 13. januar 1888 i St. Sjørup som søn af boelsmand Peder Kristian Kristiansen og hustru Ane Marie Pedersen.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Mette Marie Rasmussen gik i skole i St. Sjørup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Søren Kristiansen gik i skole i St. Sjørup og havde allerede fra sit 7. aar forskellige sommerpladser som hyrdedreng. Han gennemgik efter skolegangen uddannelse ved landbruget og besøgte Vivild højskole vinteren 1908-1909. Fra 1909 til 1910 aftjente han sin værnepligt i Nyborg samt i København, og i 1921 overtog han faderens 19 tdr. land store ejendom, som han drev indtil 1947. Han var derpaa i 10 aar vejmand.

VI. G. 1.

Dødfødt pigebarn



d. 17. januar 1914 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

VI. G. 2.

Ane Marie Kristiansen

er født d. 10. september 1916 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 20. maj 1938 i Estruplund med

Aksel Christian Jensen

der er født d. 12. maj 1913 i St. Sjørup som søn af skovfoged Søren Peter Jensen og hustru Kathrine Mikkelsen.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Ane Marie Kristiansen gik i skole i St. Sjørup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Aksel Christian Jensen gik i skole i St. Sjørup. Han arbejdede først en tid ved landbruget og kom derpaa i 1942 til skovbruget. Han har siden 1946 virket som skovfoged.

VI. G. 2. a.

Kaj Jensen

er født d. 30. marts 1938 i Voer.

Han blev gift d. 11. juli 1964 i Sønderborg med

Jytte Adolphsen

der er født d. 7. maj 1935 i Sønderborg som datter af Thora Andersen.

Bosat: Kløvermarken 34, Sønderborg.

Kaj Jensen gik i skole i St. Sjørup. Da han er født spastiker og ikke kunne gaa, maatte han i 1952 indlægges paa Ortopædisk hospital i Aarhus, hvor han gennemgik en operation og opholdt sig ½ aar. Efter et par aar hjemme kom han til København paa samfundet og hjemmet for vanføre for at lære børstenbinderi. I 1954 kom han atter hjem for at starte en børstenbinderforretning, men da dette ikke kunne gaa, levede han af sin invaliderente indtil 1957. I 2 vintre var han nu paa højskolen Holsatia, og efter 1 aar ved revalideringen i Sønderborg blev han telefonvagt paa Taxa samme sted, hvor han siden har virket.

Jytte Adolphsen gik i skole i Felsted samt i Sønderborg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente i forskellige private hjem. Desuden var hun en tid stuepige paa idrætshøjskolen i Sønderborg. I nogle aar var hun syg af epilepsi, og fra oktober 1962 til juli 1963 havde hun et ophold paa Egmont højskolen.

VI. G. 2. a. 1)

John Jensen

er født d. 31. marts 1965 paa Kongevejshospitalet i Sønderborg.

VI. G. 2. b.

Ingelise Jensen

er født d. 4. marts 1951 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

VI. H.

Sørine Rasmussen

er født d. 17. marts 1890 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 6. december 1919 i Estruplund med

Anton Marius Nielsen

der er født d. 15. maj 1889 i Ørsted som søn af bødkermester Peder Nielsen og hustru Else Marie Pedersen.

Bosat: V. Altanvej 32, Randers.

Sørine Rasmussen gik i skole i St. Sjørup. Hun havde først plads som husassistent og lærte derefter syning, hvorpaa hun en tid bl. a. virkede som direktrice ved Fa. Hagensen i Ørsted.

Anton Marius Nielsen gik i skole i Ørsted. Han udlærtes i 1909 som murer og aftjente i 1912 sin værnepligt i København. Han var derefter murersvend forskellige steder, bl. a. hos Rose Jensen i Randers fra 1926 til 1958.

VI. H. 1.

Else Grethe Nielsen

er født d. 2. oktober 1921 i Randers.

Hun blev gift d. 21. februar 1942 i Randers med

Olaf Krustrup Nielsen

der er født d. 4. oktober 1918 i Randers som søn af Søren Chr. Nielsen og hustru Caroline Sørensen.

Bosat: Hans Bojes Allé 5, Krstrup pr. Randers.

Olaf Krustrup Nielsen er arbejdsmand.

VI. H. 1. a.

Lis Krustrup Nielsen

er født d. 8. april 1942 i Randers.

Hun er gift med

Preben Christiansen

der er arkitekt.

Bosat: Dalgade 15, Haderslev.

VI. H. 1. b.

Niels Krustrup Nielsen

er født d. 27. juni 1943 i Krstrup.

VI. H. 1. c.

Kirsten Krustrup Nielsen

er født d. 22. september 1946 i Krstrup.

VI. H. 1. d.

Lene Krustrup Nielsen

er født d. 6. februar 1948 i Krstrup.

VI.H.2.

Folke Asbjørn Nielsen

er født d. 19. april 1923 i Randers.

Han blev gift d. 2. marts 1946 i Randers med

Inger Christensen

der er født d. 12. november 1924 i Randers som datter af revisor Johan Christensen og hustru Elisabeth Lund.

Bosat: Lovbyvej 2, Horsens.

Folke Asbjørn Nielsen gik i skole i Randers, hvor han i 1940 bestod realeksamen. Han udlærtes som journalist paa Randers Amtstidende, og efter at have aftjent sin værnepligt ved livgarden blev han i 1946 journalist paa Randers Dagblad. I 1949 kom han til Svendborg avis, og her virkede han i 7 aar, fra 1951 som redaktionssekretær. Han arbejdede nu 2 aar som konsulent ved hjemmeværnet, i 5 aar var han redaktionschef paa Venstres pressebureau, og siden 1963 har han været medredaktør ved Horsens Folkeblad. Den 1. januar 1966 tiltræder Folke Asbjørn Nielsen stilling som ansvarshavende redaktør for Svendborg Avis.

Inger Christensen gik i skole i Randers, hvor hun i 1941 bestod præliminæreksamen samt i 1945 studentereksamen. Hun var derefter elev paa en husholdningsskole.

VI.H.2. a.

Lisbeth Nielsen

er født d. 5. august 1946 i Randers.

Hun er discipel paa Odder apotek.

VI.H.2. b.

Hanne Lund Nielsen

er født d. 11. november 1948 i Randers.

VI.J.

Ole Jensen Rasmussen

er født d. 26. februar 1892 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 24. november 1916 i Vivild med

Klara Viktoria Francisca Nielsen

der er født d. 20. marts 1898 i Auning som datter af karetmager Rasmus Nielsen og hustru Ane Marie Kjeldsen.

Bosat: R. Hougaards Vej 7, Kristrup pr. Randers.

Ole Jensen Rasmussen gik i skole i St. Sjørup. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente sin værnepligt i København 1912, 1914, 1915 og 1916. Derefter havde han forskelligt arbejde, fra 1919 til 1924 drev han en gaard paa St. Sjørup mark, og de sidste 10 aar, inden han kun-



ne faa folkepension, var han bygningsarbejder.

Klara Viktoria Francisca Nielsen gik i skole i Lystrup. Hun havde derefter i nogle aar plads hos en søster og lærte desuden syning i Randers.

VI.J. 1.

Anton Torst Skriver Rasmussen

er født d. 13. maj 1917 i Hevring, Ørsted sogn.

Bosat: R. Hougaards Vej 7, Krstrup pr. Randers.

Anton Torst Skriver Rasmussen gik i skole i Stenbergholt, Auning og Pindstrup. I 2½ aar arbejdede han ved landbruget, og han stod derefter i snedkerlære paa Auning møbelfabrik. I 1938 aftjente han sin værnepligt i Vordingborg, og han har siden arbejdet som snedker paa forskellige møbelfabrikker.

VI.J. 2.

Hilma Gerda Rasmussen

er født d. 7. maj 1919 i Hevring, Ørsted sogn.

Hun har været gift Petersen, men ægteskabet, hvori der er 3 børn, er ophævet.

Bosat: Jagtvej 109c, København N.

Hilma Gerda Rasmussen er beskæftiget som husmoderafløser.

VI.J. 3.

Valborg Ellinor Rasmussen

er født d. 11. september 1920 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 25. juli 1943 i Krstrup med

Sigfred Christensen

der er født d. 29. august 1917 i Dronningborg som søn af arbejdsmand Christen Christensen og hustru Ane Marie Christiansen Bach.

Bosat: Herman Stillings Vej 33, Randers.

Valborg Ellinor Rasmussen gik i skole i Pindstrup samt i Auning. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Sigfred Christensen gik i skole i Dronningborg. Han udlærtes i 1938 som maskinarbejder paa vognfabrikken Scandia, Randers, hvor han siden har virket, fra 1954 som driftassistent.

VI.J. 3. a.

Eigil Christensen

er født d. 11. januar 1944 i Randers.

Bosat: Herman Stillings Vej 33, Randersé

Eigil Christensen gik i skole i Randers og havde desuden et ophold paa en ungdomsskole. Han prøvede derefter flere forskellige ting og arbejdede bl. a. paa Junchers Klædefabrik, indtil denne maatte lukke. Siden 1962 har han været beskæftiget paa et maskinsnedkeri i Dronningborg.

VI.J. 3. b.

Gunnar Christensen

er født d. 6. januar 1948 i Randers.

VI.J.3.c.

Knud Christensen

er født d. 28. maj 1950 i Randers.

VI.J.4.

Esther Karen Marie Rasmussen

er født d. 2. september 1922 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 19. juli 1945 i Aarhus med

Aage Hovgaard

der er født d. 8. maj 1917 i Norring, Folby sogn, som søn af skræddermester Severin Hovgaard og hustru Jensine Andersen.

Bosat: Jordbrovej 17, Aarhus N.

Esther Karen Marie Rasmussen gik i skole i Pindstrup samt i Auning. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Aage Hovgaard gik i skole i Norring. Han udlærtes som mekaniker i Hinnerup og har siden 1940 været ansat som maskinarbejder hos Thomas Ths, Sabroe & Co, Aarhus.

VI.J.4.a.

Inge Hovgaard

er født d. 6. november 1947 i Aarhus.

Hun er handelsstuderende.

VI.J.5.

Ruth Rasmussen

er født d. 18. september 1928 i Pindstrup, Marie Magdalene sogn.

Hun blev gift d. 19. august 1950 i Kristrup med

Tage Jensen

der er født d. 29. april 1923 i Ø. Tørslev som søn af Ingeborg Jensen.

Bosat: Breumvej 4, Herlev.

Ruth Rasmussen gik i skole i Kristrup. Hun gennemgik uddannelse som bogholderske i Randers og har siden virket som saadan.

Tage Jensen gik i skole i Randers. Han udlærtes i 1946 som maskinarbejder og besøgte Roskilde højskole vinteren 1946-1947. Derefter arbejdede han som svend i Randers indtil 1950, da han blev instruktør paa vognfabrikken Scandias lærlingeværksted. Her var han indtil 1955, og han har siden været ansat i smedeforbundet, først som assistent og derpaa fra 1957 som sekretær. - Tage Jensen deltog aktivt i forskelligt ungdomsarbejde i Randers og var fra 1950 til 1952 formand for det kommunale ungdomsnævn.

VI.J.5.a.

Alice Jensen

er født d. 4. juli 1955 paa Frederiksberg.

VI.J.5.b.

Linda Jensen

er født d. 29. maj 1958 i Gladsaxe.

VI.J.6.

Preben Rasmussen

er født d. 15. januar 1939 i Krstrup.

Han blev gift d. 10. marts 1962 i Odense med

Jytte Holmbæk

der er født d. 3. juli 1941 i Hatting som datter af arbejdsmand Svend Holmbæk og hustru Else Kirstine Frederiksen.

Bosat: Poppelvej 17, Stige Fyn.

Preben Rasmussen gik i skole i Krstrup. Han udlærtes i 1959 som maler, og efter at have aftjent sin værnepligt i Aarhus arbejdede han som svend i Aarhus samt i Odense. I 1964 startede han egen forretning som malermester i Stige.

Jytte Holmbæk gik i skole i Hatting. Hun var først elev 1 aar paa handelsdagsskolen i Aarhus og arbejdede derefter paa kontor i Horsens samt i Aarhus. Siden 1961 har hun været kontorassistent hos Ths. B. Thrige i Odense.

VI.J.6.a.

Sten Thorbjørn Holmbæk Rasmussen

er født d. 14. juli 1961 i Aarhus.

VI.K.

Carl Anker Rasmussen

er født d. 10. februar 1895 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Han blev gift d. 14. maj 1921 i Aarhus med

Juliane Poulsen

der er født d. 10. november 1896 i Ørsted som datter af postbud Niels Poulsen og hustru Pouline Jeppesen.

Bosat: Lundbyesgade 16, Aarhus C.

Carl Anker Rasmussen gik i skole i St. Sjørup. Han lærte efter skolegangen landbruget og arbejdede ved dette indtil sit 25. aar, afbrudt af militærtjeneste i Holbæk 1917-1918. I 1924 begyndte han forretning som taxavognmand, og denne drev han indtil 1963.

Juliane Poulsen gik i skole i Ørsted. Hun havde derefter plads som husassistent indtil giftermålet.



VI. K. 1.

Knud Erik Rasmussen

er født d. 17. maj 1922 i Aabyhøj.

Han blev gift d. 4. november 1945 i Aarhus med

Ellen Elisabeth Kristensen

der er født d. 18. august 1921 i Give som datter af lagerekspedient Hans Kristian Kristensen og hustru Henriette Hansine Christiansen.

Bosat: Randersvej 75, Aarhus N.

Knud Erik Rasmussen gik i skole i Aarhus, hvor han i 1941 bestod studentereksamen. Fra 1942 til 1944 gennemgik han kontoruddannelse paa Aarhus skattevæsen, i 1945 tog han statskontrolleret handelsmedhjælpereksamen, linie C, og han blev nu kontorassistent ved skattevæsenet, hvor han siden har virket, fra 1959 som overassistent. - Knud Erik Rasmussen har været kasserer i landsforeningen af tuberkuloseramte i Danmarks Aarhus afdeling siden 1950, medlem af hovedbestyrelsen siden 1953 og af forretningsudvalget siden 1956.

Ellen Elisabeth Kristensen gik i skole flere forskellige steder som følge af hyppige bopælsændringer. Hun gennemgik uddannelse som blomsterbinderske og er nu deltidsbeskæftiget ved Haldrups blomster i Risskov.

VI. K. 1. a.

Hanne Rasmussen

er født d. 28. oktober 1946 i Aarhus.

Hun er dekoratør.

VI. K. 1. b.

Torben Rasmussen

er født d. 16. april 1952 i Aarhus.

VII.

Rasmus Christian Rasmussen

er født d. 25. april 1854 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde d. 21. marts 1937 i Ørum Djurs.

Han blev gift d. 16. november 1883 i Estruplund med

Ane Sørensen

Hun er født d. 27. juli 1859 i St. Sjørup som datter af indsidder Søren Christian Christensen og hustru Maren Jensdatter, og hun døde d. 5. april 1950 i Grenaa.

Bosat: Ørum Djurs.

Rasmus Christian Rasmussen gik i skole i Tørslev. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme og opholdt sig her indtil sit 30. aar, afbrudt af militærtjeneste i Aarhus. En tid var han bestyrer paa Hegedalsgaarden samt paa en gaard i Lystrup, og han flyttede derpaa til Tørslev, hvor han arbejdede som murer indtil 1913, da han købte en gaard i Dystrup. Denne havde han indtil 1917, og han flyttede nu til Ørum Djurs, hvor han var beskæftiget med at fremstille træsko indtil sin død.

Ane Sørensen gik i skole i Tørslev. Hun lærte husgerning og tjente paa Estruplund indtil sit 21. aar. Efter mandens død blev hun boende nogle aar i Ørum Djurs, og hun flyttede derpaa til en datter i Grenaa, hvor hun boede indtil sin død.

VII. A.

Kirstine Sofie Rasmussen

er født d. 6. december 1883 i Tørslev, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 19. marts 1920 i Ørum Djurs med

Hans Jørgensen

der er født d. 24. juni 1891 i Hylke som søn af gartner Christen Jørgensen og hustru Juliane Johansen.

Bosat: Sønner Allé 15, Grenaa.

Kirstine Sofie Rasmussen gik i skole i Lystrup samt i Tørslev. Hun lærte først syning og kom derpaa i 1907 til Ørum brugsforening, hvor hun var indtil 1911. I ½ aar virkede hun nu i Helsingør brugsforening, og i 1912 blev hun uddeler i Grauballe brugsforening, hvilken stilling hun beklædte indtil 1921.

Hans Jørgensen gik i skole i Hylke samt i Tebstrup. Han udlærtes i 1911 som murer og aftjente derpaa sin værnepligt med flere genindkaldelser i perioden 1912-1917; han opnaede her rang af korporal. I 1915 startede han egen forretning som murermester i Riis, og i 1917 flyttede han



derpaa forretningen til Grauballe, hvor han drev den indtil 1934. Han kom derefter til Grenaa, hvor han var murersvend indtil 1958.

VII. A. 1.

Kristian Skriver Jørgensen

er født d. 22. november 1920 i Grauballe, Svostrup sogn.

Han blev gift d. 19. maj 1946 i Vivild med

Esther Sørensen

der er født d. 10. juli 1925 i Vivild som datter af snedkermeester Carl Sørensen og hustru Erna Nielsen.

Bosat: Kastanievej 10a, Skanderborg.

Kristian Skriver Jørgensen gik i skole i Grauballe samt i Veggerslev. Han udlærtes i 1940 som gartner i Grenaa og arbejdede derefter forskellige steder indtil 1945, da han blev ansat hos gartner Jensens enke i Skanderborg, hvor han siden har virket.

Esther Sørensen gik i skole i Vivild. Hun havde derefter plads som husassistent 3 forskellige steder indtil giftermålet.

VII. A. 1. a.

Erna Skriver Jørgensen

er født d. 21. august 1947 i Skanderborg.

Hun er ekspeditrice.

VII. A. 1. b.

Karen Skriver Jørgensen

er født d. 22. januar 1952 i Skanderborg.

VII. A. 1. c.

Hans Skriver Jørgensen

er født d. 23. juni 1953 i Skanderborg.

VII. A. 1. d.

Henrik Skriver Jørgensen

er født d. 13. maj 1960 i Skanderborg.

VII. A. 2.

Arne Skriver Jørgensen

er født d. 30. marts 1924 i Grauballe, Svostrup sogn.

Han blev gift d. 15. september 1945 i Grenaa med

Inger Margrethe Nielsen

der er født d. 19. juni 1925 i Aalsø som datter af arbejdsmand Karl Marius Nielsen og hustru Petrea Bachmann.

Bosat: Ginnerup pr. Grenaa.

Arne Skriver Jørgensen gik i skole i Grauballe, Ørum, Veggerslev og Grenaa. I 1943 udlærtes han som tømrer, fra 1946 til 1947 aftjente han sin værnepligt paa Ryvangens kaserne i København, og han arbejdede derefter som snedkersvend forskellige steder. I 1958 startede han egen tømrer- og snedkerforretning i Ginnerup, som han siden har drevet.

Inger Margrethe Nielsen gik i skole i Aalsø samt i Aastrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

VII. A. 2. a.

Finn Skriver Jørgensen

er født d. 21. december 1946 i Grenaa.

Han er konstabel i Jonstruplejren.

VII. A. 2. b.

Leif Skriver Jørgensen

er født d. 3. september 1949 i Grenaa.

VII. A. 2. c.

Birthe Skriver Jørgensen

er født d. 22. maj 1954 i Grenaa.

VII. B.

Magnus Marinus Rasmussen

er født d. 7. april 1886 i Fjellerup, og han døde d. 27. marts 1965 i Ørum Djurs.

Han blev gift d. 30. november 1911 i Falling med

Rigmor Kirstine Nielsen

der er født d. 29. maj 1889 i Aalstrup, Falling sogn, som datter af skrædder Hans Nielsen og hustru Hansine Poulsen.

Bosat: Ørum Djurs.

Magnus Marinus Rasmussen lærte murerhaandværket og drev egen forretning som murermester i Ørum Djurs indtil 1946, da forretningen afstodes til sønnen Harry.



VII. B. 1.

Harry Skriver Rasmussen

er født d. 4. august 1913 i Ørum Djurs.

Han blev gift d. 30. oktober 1949 i Søften med

Jenny Margrethe Pedersen

der er født d. 10. juli 1916 i Kolt som datter af statshusmand Peder Pedersen og hustru Kirsten Marie Pedersen.

Bosat: Ørum Djurs.

Harry Skriver Rasmussen gik i skole i Ørum Djurs. Han udlærtes i 1935 som murer og arbejdede det meste af tiden i faderens forretning, indtil han i 1946 overtog denne, som han siden har drevet.

Jenny Margrethe Pedersen gik i skole i Søften. Hun havde først plads som husassistent og gennemgik derpaa fra 1940 til 1944 sygeplejeuddannelse paa Ebeltoft sygehus, hvorefter hun virkede som sygeplejerske indtil giftermålet.

VII. B. 1. a.

Mogens Skriver Rasmussen

er født d. 26. marts 1952 i Aarhus.

VII. B. 2.

Hans Skriver Rasmussen

er født d. 15. maj 1915 i Ørum Djurs.

Han blev gift d. 14. maj 1938 i Kolt med

Sigrid Johanne Sørensen

der er født d. 23. januar 1905 i Kattrup som datter af banearbejder Christen Sørensen og hustru Mikkeline Kristine Sørensen.

Bosat: Præstevænget 9, Nykøbing S.

Hans Skriver Rasmussen gik i skole i Ørum Djurs. Han afsluttede diakonuddannelse i 1937 og har siden været ansat paa Statshospitalet i Nykøbing S, hvor han nu er plejerassistent.

Sigrid Johanne Sørensen gik i skole i Kattrup. Hun besøgte Vallekilde højskole sommeren 1925 og fik nu uddannelse som sygeplejerske paa Aarhus Kommunehospital. I 1938 fik hun ansættelse paa Statshospitalet i Nykøbing S, hvor hun siden har virket.

VII. B. 2. a.

Lars Skriver Rasmussen

er født d. 7. januar 1947 i Nykøbing S.

VII. B. 3.

Rasmus Skriver Rasmussen

er født d. 15. maj 1915 i Ørum Djurs, og han døde d. 2. marts 1924 samme sted.

VII. B. 4.

Anna Skriver Rasmussen

er født d. 19. maj 1920 i Ørum Djurs.

Hun blev gift d. 17. maj 1942 i Ørum Djurs med

Aage Tage Svendsen

der er født d. 2. april 1914 i Tøstrup som søn af landmand Jens Peter Svendsen og hustru Berta

Esther Theresia Jensen.

Bosat: Hovedgaden 27, Rønde.

Anna Skriver Rasmussen gik i skole i Ørum Djurs. Hun havde plads som husassistent forskellige steder indtil giftemålet og har derefter bl. a. undervist i bogbinding paa aftenskole. De sidste par aar har hun været beskæftiget som sygemedhjælper i Ebeltoft.

Aage Tage Svendsen gik i skole i Vejlbj, Enslev, Ginnerup og Ørum. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 19. aar og stod derefter i lære som bygnings-snedker. I 1937 blev han udlært, og efter vinteren 1937-1938 at have været elev paa Haslev haandværkerhøjskole virkede han som snedker forskellige steder, bl. a. 20 aar i Bjerringbro, hvor han desuden var lærer paa husflids-skolen. De sidste 6 aar har han været snedker i Aarhus.

VII. B. 4. a.

Henning Skriver Svendsen

er født d. 27. juni 1943 i Bjerringbro.

Han gik i skole i Bjerringbro og stod derefter i lære hos isenkræmmer Aage H. Knudsen, Bjerringbro, hvor han udlærtes 1963. Han blev derpaa indkaldt til militærtjeneste paa Hvorup kaserne, hvor han nu gør tjeneste som sergent.

VII. B. 4. b.

Esbén Skriver Svendsen

er født d. 18. maj 1945 i Bjerringbro.

Han er udlært murer og aftjener for tiden sin værnepligt i Varde.

VII. B. 4. c.

Leon Skriver Svendsen

er født d. 25. juni 1949 i Bjerringbro.

VII. B. 5.

Sigrid Skriver Rasmussen

er født d. 24. november 1922 i Ørum Djurs.

Hun blev gift d. 24. november 1951 i Ørum Djurs med

Holger Jensen

der er født d. 8. november 1928 i Nødager som søn af gaardejer Mathias Antonius Jensen og hustru Anna Kathrine Christensen.

Bosat: Skolevej, Kolind.

Sigrid Skriver Rasmussen gik i skole i Ørum Djurs. Hun havde plads som husassistent indtil sit 18. aar og blev derpaa uddannet som barneplejerske. Sommeren 1946 var hun elev paa Testrup højskole, og i 1949 afsluttede hun uddannelse som sygeplejerske paa Hammel sygehus.

Holger Jensen gik i skole i Krarup. Han arbejdede først 4 aar ved landbruget og stod derpaa i murerlære. Vinteren 1950-1951 var han elev paa Haslev haandværkerhøjskole, i 1951 udlærtes han, og efter at have arbejdet 3 aar som svend i Ørum Djurs startede han egen forretning som murermester i Kolind.

VII. B. 5. a.

Mette Skriver Jensen

er født d. 3. juli 1952 i Grenaa.

VII. B. 5. b.

Peter Skriver Jensen

er født 3. juli 1953 i Grenaa.

VII. B. 5. c.

Flemming Skriver Jensen

er født d. 13. juli 1957 i Kolind.

VII. B. 5. d.

Dorte Skriver Jensen

er født d. 13. juli 1957 i Kolind.

VII. C.

Agnes Sørine Skriver Rasmussen

er født d. 31. december 1890 i Lystrup, Vivild sogn.

Hun blev gift d. 16. november 1911 i Ørum Djurs med

Otto Jensen

Han er født d. 28. juli 1888 i Stenvad, Glesborg sogn, som søn af murermester Anders Chr. Jensen og hustru Caroline Carlsen.

Bosat: Ørum Djurs.

Agnes Sørine Skriver Rasmussen gik i skole i Tørslev samt i Ørum Djurs. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Otto Jensen gik i skole i Stenvad Hede. Han arbejdede ved landbruget indtil ca. 1910 og var derpaa i nogle aar murer og træskomand. Fra sit 30. aar og indtil sin død virkede han som barber og frisør.

VII. C. 1.

Ella Skriver Jensen

er født d. 10. august 1912 i Ørum Djurs.

Hun er gift med

Werner Borum

der er købmand.

Bosat: Laurbjerg.



VII.C.2.

Olga Skriver Jensen

er født d. 5. juni 1915 i Ørum Djurs.

Hun blev gift d. 18. februar 1934 i Ørum Djurs med

Peter Evald Pedersen

der er født d. 23. august 1910 i Veggerslev som søn af sadelmager Christen Olesen Pedersen og hustru Kristiane Dorthea Rasmussen.

Bosat: Havnevejen 70, Grenaa.

Peter Evald Pedersen er beskæftiget som sadelmager.

VII.C.2.a.

Alis Skriver Pedersen

er født d. 26. juli 1934 i Veggerslev.

Hun er gift med

Svend Erik Madsen

der er arbejdsmand.

Bosat: N. P. Josiassensvej 20, Grenaa.

VII.C.2.b.

Lis Skriver Pedersen

er født d. 9. marts 1937 i Ørum Djurs.

Hun er gift med

Harry Laursen

der er murerarbejdsmand.

Bosat: Plantagevej 9, Grenaa.

VII.C.2.c.

Benny Skriver Pedersen

er født d. 3. august 1941 i Enslev.

Bosat: Havnevejen 70, Grenaa.

Benny Skriver Pedersen er chauffør.

VII.C.2.d.

Vera Skriver Pedersen

er født d. 8. maj 1943 i Veggerslev.

Hun blev gift d. 9. november 1963 i Grenaa med

Knud Rasmussen

der er født d. 20. oktober 1939 i Trustrup som søn af arbejdsmand Carl Oskar Vilhelm Rasmussen og hustru Anne Christine Nielsen.

Bosat: Skt. Jørgensparken 55, Næstved.

Vera Skriver Pedersen gik i skole i Veggerslev. Hun var først 2 aar paa Veggerslev central

og arbejdede derefter 1 aar paa et vaskeri i Randers samt 3 aar som syerske paa en konfektionsfabrik. Hun kom nu til København, hvor hun virkede 1 aar paa en konfektionsfabrik og 1 aar paa et silkestrykkeri.

Knud Rasmussen gik i skole i Trustrup. Han arbejdede 1 aar ved landbruget og kom derpaa i lære hos tømrmester Jacobsen i Rimsø, hvor han udlærtes i 1959. Fra 1959 til 1960 aftjente han sin værnepligt ved jyske ingeniørregiment i Randers, og i 1963 bestod han eksamen som bygningskonstruktør fra Randers tekniske skole. Han har siden haft ansættelse som saadan ved D. S. B.

VII. C. 2. d. 1)

Finn Skriver Rasmussen

er født d. 3. juni 1965 i Roskilde.

VII. C. 2. e.

Bo Skriver Pedersen

er født d. 9. december 1945 i Veggerslev.

Han er rørlægger.

VII. C. 2. f.

John Skriver Pedersen

er født d. 11. juni 1951 i Veggerslev.

VII. C. 3.

Ove Skriver Jensen

er født d. 11. oktober 1921 i Ørum Djurs.

Bosat: Ørum Djurs.

Ove Skriver Jensen gik i skole i Ørum Djurs. Han udlærtes som frisør hos faderen og arbejdede derefter hovedsagelig hjemme hos denne, indtil han i 1955 overtog forretningen, som han siden har drevet.

VIII.

Kirsten Marie Rasmussen Skriver

er født d. 23. december 1855 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og hun døde 1894 eller 1895 i Rødemølle, Lisbjerg sogn.

Hun blev gift d. 7. november 1884 i Estruplund med



Jens Peder Knudsen

Han er født d. 7. maj 1857 i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, som søn af gaardejer Knud Jensen og hustru Kirsten Pedersdatter, og han døde d. 6. december 1950 i Aarhus.

Bosat: Aarhus.

Jens Peder Knudsen var fra 1884 til 1905 forpagter af Røde Mølle, Ny Mølle og Graa Mølle. I 1907 blev han bestyrer af Vesterbro Mølle i Aarhus, og her virkede han indtil 1918, hvorefter han i 11 aar var vejerassistent hos den kongelige vejer og maaler i Aarhus.

VIII. A.

Knud Linnemann Jølt

er født d. 15. juni 1886 i Rødemølle, Lisbjerg sogn, og han døde d. 7. december 1952 i Nørresundby.

Han blev gift d. 8. november 1913 i Aarhus med

Petra Elisabeth Christiansen

der er født d. 12. november 1891 i Lading som datter af mejeribestyrer Hans Christiansen og hustru Mette Kirstine Andersen.

Bosat: Nørresundby.

Knud Linnemann Jølt gik i skole i Aarhus. Han stod i lære paa Frichs fabrik i Aarhus og virkede derefter her i nogle aar, først som montør og senere som overmontør. I 1925 fik han ansættelse som værker-



mester paa Dansk Andels Cementfabrik i Nørresundby, hvor han var indtil sin død.

Petra Elisabeth Christiansen gik i skole i Aarhus. Hun havde først plads 2 aar i huset og syede derefter hos Kloster i Aarhus indtil giftermaalet.

VIII. A. 1.

Oda Linnemann Jølt

er født d. 24. august 1914 i Aarhus.

Hun blev gift d. 2. maj 1940 i Nørresundby med

Leif Eisenhardt

der er født d. 13. januar 1911 i Bangsbo, Flade sogn, som søn af skibstømrer Axel Eisenhardt og hustru Elna Sørensen.

Bosat: Per Degns Vej 6, Hasseris.

Oda Linnemann Jølt gik i skole i Aarhus samt i Nørresundby. Hun gennemgik efter skolegangen kontoruddannelse og var derefter beskæftiget paa kontor indtil giftermaalet.

Leif Eisenhardt gik i skole i Vejgaard samt i Aalborg. Han udlærtes indenfor papirbranchen og fik derefter ansættelse i Fa. Worning, Aalborg. Her var han en tid, og efter at have været i en anden afdeling af samme firma kom han til A/S Ulf montering, hvor han nu er forretningsfører og medindehaver.

VIII. A. 1. a.

Finn Eisenhardt

er født d. 22. maj 1941 i Nørresundby.

Bosat: Howitzvej 17, København F.

Finn Eisenhardt gik i skole i Nørresundby samt i Aalborg, hvor han i 1960 bestod studentereksamen. Han begyndte nu at læse paa Danmarks Ingeniørakademi, sommeren 1962 havde han praktisk studiearbejde i England, og i 1964 dimitteredes han derpaa som elektroingeniør. Han har siden haft ansættelse i Fa. Søren T. Lyngsø, Søborg.

VIII. A. 1. b.

Sten Eisenhardt

er født d. 8. juli 1943 i Nørresundby.

Bosat: Per Degns Vej 6, Hasseris.

Sten Eisenhardt gik i skole i Aalborg, hvor han i 1960 bestod realeksamen. I 1964 udlærtes han som automekaniker, og han har siden læst til maskiningeniør paa Aalborg teknikum.

VIII. A. 1. c.

Bjørn Eisenhardt

er født d. 26. april 1947 i Nørresundby.

Han er i lære som elektromekaniker.

VIII. A. 2.

Erik Linnemann Jølt

er trafikassistent ved DSB.

Bosat: Søndervang 17, Roskilde.

VIII. A. 3.

Knud Linnemann Jølt

er født d. 18. december 1923 i Aarhus, og han døde d. 30. maj 1965 paa Kommunehospitalet i Aalborg.

Han blev gift d. 6. juni 1949 i Lindholm med

Eva Rigmor Haslund Andersen

der er født d. 25. februar 1927 paa Rigshospitalet i København som datter af anlægsgartner Herluf Andersen og hustru Anna Mary Louise Haslund.

Bosat: Vangs Allé 8, Aalborg.

Knud Linnemann Jølt gik i skole i Nørresundby, hvor han i 1939 bestod realeksamen. Han udlærtes paa Dansk Andels Cementfabrik i Nørresundby og læste derefter til maskiningeniør i København. En tid virkede han nu i flere private virksomheder, indtil han i 1956 blev ansat paa Aalborg gasværk, hvor han i 1960 avancerede til afdelingsingeniør. Han underviste desuden paa teknisk skoles lærlingekursus og gas- og vandmesterkursus. - Knud Linnemann Jølt var i 15 aar medlem af hjemmeværnet, hvor han bl. a. virkede som skydeinstruktør. Han var desuden kasserer i maskinteknisk gruppe, Nordjysk kreds, indenfor ingeniørsammenslutningen.

Eva Rigmor Haslund Andersen gik i skole i Nørresundby, hvor hun bestod mellemskoleeksamen. Derefter bestod hun handelsmedhjælpereksamen fra Færgemanns handelsskole i Nørresundby.

VIII. A. 3. a.

Merete Linnemann Jølt

er født d. 29. marts 1950 i Nørresundby.

VIII. A. 3. b.

Annette Linnemann Jølt

er født d. 18. juli 1956 i Lindholm.

VIII. B.

Rasmus Skriver Knudsen

er født 1888 i Rødemølle, Lisbjerg sogn, og han døde d. 11. april 1894 samme sted.

VIII. C.

Christian Marthinus Knudsen

er født d. 8. januar 1890 i Rødemølle, Lisbjerg sogn.

Han blev gift første gang d. 25. oktober 1919 i Aarhus med

Agnes Vest

Hun er født d. 22. februar 1890 i Søvind som datter af væver Kristian Karl Henriksen Vest og hustru Marie Kirstine Press, og hun døde d. 22. juni 1947, hvorefter Christian Marthinus Knudsen giftede sig anden gang d. 25. september 1948 i Vejlby med

Ane Jørgine Petersen

der er født d. 27. marts 1890 som datter af gaardejer og arbejdsmand Adolf Vilhelm Petersen

og hustru Ane Elisabeth Jørgensen.

Bosat: Nørre Allé 100, Aarhus C.



Christian Marthinus Knudsen gik i skole i Lisbjerg samt i Aarhus. Han udlærtes i 1910 som snedker og var derefter i 4 aar "paa valsen" i Tyskland, Schweiz og Østrig. Fra 1914 til 1918 af-tjente han i perioder sin værnepligt i Helsingør, og i 1920 kom han til DSB, hvor han i 1922 fik fast ansættelse og derpaa virkede indtil 1955.

Ane Jørgine Petersen gik i skole i Glatved. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjen-te bl. a. 7 aar hos konsul Momme i Grenaa. I 7 aar var hun i en broders skotøjsforretning i Ski-ve, og hun blev derpaa gift med en købmand i Aarhus, som imidlertid døde i 1945.

VIII. C. 1.

Ragna West Knudsen

er født d. 20. februar 1920 i Aarhus.

Hun er gift med

Ole Kirk

der er født d. 6. august 1918 i Randlev-Bjerager som søn af lærer Karl Kirk og hustru Anna Bred-kjær.

Bosat: Nybrovænge 47, Lyngby.

Ragna West Knudsen gik i skole i Aarhus, hvor hun bestod realeksamen. Hun havde derefter i ca. 10 aar ansættelse som kontorassistent paa sygekassen "Aarhus".

Ole Kirk udlærtes hos Ladegaard & Co, Odder, og læste derefter til ingeniør paa Odense maskinteknikum. Han har derpaa bl. a. virket som ingeniør ved fabrikken Bukh, Kalundborg, Pe-dershaab maskinfabrik, Brønderslev, og S. A. S. i Kastrup.

VIII. C. 1. a.

Kirsten Kirk

er født d. 11. juni 1943 i København.

Hun er sygeplejeelev paa Rigshospitalet.

VIII. C. 1. b.

Vibeke Kirk

er født d. 5. maj 1948 i Aarhus.

VIII. C. 1. c.

Anne Agnes Kirk

er født d. 15. juli 1949 i Kalundborg.

VIII. C. 1. d.

Mogens Kirk

er født d. 19. maj 1953 i Kolding.

VIII. D.

Maren Nicoline Kirstine Knudsen

er født d. 14. marts 1891 i Rødemølle, Lisbjerg sogn.

Bosat: Skernvej 5, Aarhus C.

Maren Nicoline Kirstine Knudsen bestod realeksamnen og lærte derpaa husgerning. Fra sit 18. aar førte hun hus for faderen paa grund af moderens tidlige død, og i 1934 blev hun derpaa ansat som biblioteksmedhjælper paa Statsbiblioteket i Aarhus, hvor hun virkede indtil 1963.



IX.

Peder Rasmussen Skriver

er født d. 18. maj 1857 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og han døde samme dag.

X.

Nicoline Rasmussen

er født d. 20. august 1858 i St. Sjørup, Estruplund sogn, og hun døde d. 26. maj 1860 samme sted.

XI.

Nicoline Rasmussen Skriver

er født d. 1 oktober 1861 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 12. oktober 1882 i Estruplund med

Peter Mikkelsen

der er født d. 29. januar 1859 i St. Sjørup som søn af husmand Michel Jensen og hustru Else Cathrine Pedersdatter.

Bosat: St. Sjørup pr. Ørsted.

Peter Mikkelsen var først musiker og derefter købmand og gaardejer i St. Sjørup. Gaarden havde han overtaget efter svigerfaderen, og den blev senere afstaaet til datteren og hendes mand.

XI. A.

Kjerstine Sophie Mikkelsen

er født d. 13. juni 1881 i St. Sjørup, Estruplund sogn.

Hun blev gift d. 31. oktober 1901 i Estruplund med

Anton Kristiansen

der er født d. 13. oktober 1881 i Hevring, Ørsted sogn, som søn af arbejdsmand Niels Christian

Christiansen og hustru Martine Hansen.

Bosat: Randers.

Anton Kristiansen overtog svigerfaderens ejendom i St. Sjørup, som han drev i nogle aar, hvorpaa han og hans hustru flyttede til Randers.

Det vides, at ægteparret havde adskillige børn, men disses adresser kendes ikke, og i kirkebogen har det kun været muligt at finde følgende børn:

XI. A. 1.

Dagmar Marie Kristiansen

er født d. 2. august 1902 i St. Sjørup, Estruplund sogn,

XI. A. 2.

Petra Nicoline Kristiansen

er født d. 22. juli 1906 i St. Sjørup.

Rettelser og supplementer, som er indgaaet efter slægtsbogens redigering:

- II. E. 2. b. Ketty Mikkelsen blev gift d. 29. maj 1955 med Niels Vestergaard Andersen, der er født d. 28. juli 1935 i Torum som søn af brøndborer Anton Andersen og hustru Kirstine Marie Nielsen Dahl.
- Ketty Mikkelsen gik i skole i St. Sjørup. Hun havde først plads som husassistent og besøgte sommeren 1953 Ryslinge højskole, hvorefter hun arbejdede som smørrebrødsjomfru.
- Niels Vestergaard Andersen gik i skole i Jebjerg. Han gennemgik uddannelse paa Jebjerg kommunekontor og var umiddelbart derefter kontorassistent 2 aar i Kjellerup. Som 19-aarig blev han kæmner i Nebbelunde-Sædinge kommune, og her var han indtil 1958, da han blev kæmner i Haderup. Han har desuden handlet en del med ejendomme og har bl. a. haft en gaard i St. Sjørup paa 30 tdr. land, en i V. Feldborg paa 51 tdr. og en i Neder Feldborg paa 46 tdr. - Niels Vestergaard Andersen har bl. a. været formand for haandværker- og borgerforeningen, medlem af biblioteksudvalget og leder af oplysningskontoret for civilforsvaret i Haderup-kredsen.
- II. E. 2. b. 1) Jette Vestergaard Andersen er født d. 5. april 1957 i Nebbelunde.
- II. E. 2. b. 2) Anita Vestergaard Andersen er født d. 19. december 1961 i Haderup.
- II. E. 5. a. Rita Nielsine Neimann Jensen gik i skole i Jordløse samt i St. Sjørup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var sommeren 1952 elev paa Gerlev idrætshøjskole.
- Arne Giltoft gik i skole i Søborg og var desuden i 1950 elev paa Voldby ungdomsskole. Han havde forskellige pladser som landbrugsmedhjælper og aftjente fra 1953 til 1954 sin værnepligt i Padborg. I 1957 købte han en ejendom i Mellerup, som han drev indtil 1963, da han paa grund af daarlig ryg maatte skifte erhverv.
- II. E. 5. a. 1) Lisbeth Giltoft er født d. 3. november 1956 i Mellerup.
- II. E. 5. a. 2) Marianne Giltoft er født d. 13. april 1958 i Mellerup.
- II. E. 5. a. 3) Kirsten Giltoft er født d. 28. december 1963 i Hald.
- V. A. 1. a. Rosa Mary Poulsen er datter af chauffør Frode Evelyn Heigendorf Poulsen og hustru Agnes Marie Pedersen.
- Poul Nikolaj Jessen gik i skole i St. Sjørup. Han stod i lære hos tømrermester Hougaard i Ørsted og aflagde efter et ophold paa Hadsten haandværkerhøjskole i 1950 sin svendeprøve. I 1954 bestod han eksamen som ingeniør fra Aarhus teknikum, og han aftjente derefter sin værnepligt, bl. a. ved Det danske Kommando i Tyskland. Han er nu bygningsinspektør ved Vejlbjby-Risskov kommune.
- Rosa Mary Poulsen gik i skole i Aarhus. Hun gennemgik derefter uddannelse som naadlerske paa Aarhus tekniske skole.

- V. A. 1. a. 1) Susan Jessen er født d. 29. december 1958 i Risskov.
- V. A. 1. a. 2) Vibeke Jessen er født d. 26. juni 1961 i Risskov.
- VII. C. 2. a. Alis Skriver Pedersen blev gift d. 6. marts 1954 i Veggerslev med Svend Erik Madsen, der er født d. 5. november 1931 i Aalsø som søn af fisker Peter Madsen og hustru Hedvig Rasmine Jensen.
- VII. C. 2. a. 1) Kirsten Skriver Madsen er født d. 30. juni 1954 i Veggerslev.
- VII. C. 2. a. 2) Ulla Skriver Madsen er født d. 28. november 1957 i Grenaa.
- VII. C. 2. a. 3) Kurt Skriver Madsen er født d. 24. oktober 1959 i Grenaa.
- VII. C. 2. a. 4) Lalla Skriver Madsen er født d. 3. januar 1964 i Grenaa.
- VII. C. 2. a. 5) Joan Skriver Madsen er født d. 23. januar 1965 i Grenaa.