



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG

Jacob Jensen i Otting
og hustrus
forfædre og efterkommere

UDARBEJDET AF
DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLERUP
1963-1964

Forord.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem Dansk Slægtshistorie, Kjellerup og en del af slægtens medlemmer; først og fremmest fru Ruth Kaadt, Skive, som fortjener stor anerkendelse for det imponerende og omhyggelige arbejde, hun har udført ved gennem arkiv- og literaturundersøgelser at samle og registrere saa mange oplysninger om de forskellige forslægtslinier - et arbejde, som blev et betydningsfuldt grundlag for denne bog.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m. m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m. v., der forekommer i originalen, vil altsaa ogsaa forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stave- maade, som er benyttet i den paagældende kirkebog, da det ville føre for vidt at forsøge paa at identificere hver enkelt fadder og forlover.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen af at udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke gøres færdig, saalænge slægten stadig lever. Derfor er bogen indrettet saaledes, at den med tiden kan ajourføres. Af den grund har det ikke været muligt at nummerere bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af slægtsbogen vil maaske nok melde sig den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med den omtale af en mængde slægtninge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" Selvfølgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og alt - ogsaa én selv - er et produkt af denne fortid. Johannes V. Jensen har et sted sagt: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid". Tænk paa, hvad dette egentlig betyder.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i denne forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. En stor del af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men du, kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved dine tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f. eks. Otting, Balling eller Krejbjerg, saa er det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, at slægtens gamle har gaaet, ligesom flere af de gaarde og huse, man passerer, er de samme, som ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

Stærke slægter som denne kan sætte præg paa den egn eller by, de kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. -

Udfra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnviser spaar, at om hundred aar er alting glemmt, og det er sikkert rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt, men ellers ikke: Enkelthederne forsvinder ganske vist, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog maa blive til glæde for saavel nulevende som kommende generationer.

Kjellerup i december 1964.

DANSK SLÆGTSHISTORIE.

Som dybest brønd gi'r altid klarest vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til den rod forneden;
aartusind toner op i graad og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og raat,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hverts skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens vé og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
naar du mit land, min stamme, frit maa leve,
og skønne sange paa den danske røst
maa frie, stærke sjæle gennembæve.
Da staar en ny tids bonde paa sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blaat sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

Indholdsfortegnelse: Anetavle for Jacob Jensen og
hustru Inger Christensdatter

Efterkommere efter Jacob Jensen
og hustru Inger Christensdatter.

Orientering om bogens brug:

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8's forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19 etc. Hvis man omvendt f. eks. vil finde barnet af ægteparret med numrene 66 og 67, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa en datter, ane nr. 33 gift med nr. 32; deres barn er nr. 16 gift med nr. 17, deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld er der dog umiddelbart før anetavlen indsat en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Foran efterkommeroversigten - bogens andet afsnit - er indsat nogle sole, paa hvilke samtlige slægtens medlemmer ses opført. I solenes midte staar ægteparret Jacob Jensen og Inger Christensdatter, derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med store bogstaver, og derpaa oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med smaa bogstaver, tiptipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parentes, og tiptiptipoldebørn, mærket med smaa bogstaver og ligeledes efterfulgt af en parentes. Dette bevirker, at hvert medlem af slægten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den paagældende staar opført i teksten. Hvis man saaledes f. eks. paa en af solene finder personen Jan Hendrichsen, født 1954, vil man se, at han er mærket med 1). Bevæger man sig nu fra den paagældende sols midte i en lige linie ud til ham, vil man passere gennem fire rubrikker, hvori staar navnene paa hans tipoldeforældre, oldeforældre, bedsteforældre og sidst forældre, mærket med henholdsvis II., B., 8. og a. Jan Hendrichsen faar derfor registreringsnummeret II. B. 8. a. 1) under hvilket nummer han ses opført i selve teksten.

Anetavle

for

Jacob Jensen

og hustru

Inger Christensdatter

				84.					124.		125.	
				Christen Sørensen					Anders N.N.		Mette Pedersdtr. d. 1707	
32.	33.	34.	35.	42.	43.							
Troels Sørensen f. ca 1649 d. 1715	Karen Nielsdtr. d. 1705	Mads Drengsgaard	Anne Pedersdtr.	Niels Møller	Else N.N. d. f. 1759				56.	57.	62.	63.
									Søren Pedersen d. 1734	Sidsel Pedersdtr. d. 1726	Søren Andersen d. 1734	Mette Pedersdtr. f. ca 1674 d. 1726
16.	17.	20.	21.	24.	25.	26.	28.	29.	30.	31.		
Jens Trogelsen f. 1687 d. 1767	Mette Madsdtr. f. 1688 d. 1770	Christen Laursen f. ca 1695 d. o 1770	Kirsten M Nielsdatter f. ca 1700 d. 1775	Anders Pedersen d. 1764	Else Pedersdtr. d. 1767	Jens Esgesen d. 1768	Peder Sørensen f. ca 1699 d. 1741	Karen Christensdtr.	Simon Christensen f. ca 1685 d. 1755	Mette Sørensdtr. d. 1767		
	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.					
	Jens Jensen (Feldingbjerg) f. 1724 d. 1797	Niels Christensen f. ca 1733 d. 176c	Maren Jepsdtr. d. 1804	Peder Andersen Dath f. 1735 d. 1808	Inger Jensdtr. f. 1741 d. 1805	Christen Pedersen f. 1723	Anne Simonsdtr. f. 1726					
	4.	5.		6.		7.						
	Jens Jensen (Møller) f. ca 1661 d. 1808	Kirsten Nielsdatter f. 1756 d. 1804		Christen Pedersen Dath f. 1776 d. 1840		Inger Christensdatter f. 1769 d. 1840						
	2.			3.								
	Jacob Jensen f. 1798 d. 1885			Inger Christensdatter f. 1805 d. 1874								

Jacob Jensen

2.

er født d. 15. januar 1798 i Balling Nedermølle, Balling sogn, og han døde d. 12. november 1885 i Otting.

Hans daab fandt sted d. 26. februar 1798; Jens Møllers hustru fra Høgild Mølle bar ham, og faddere var Mads Refsgaard fra Damsgaard paa Mors, Mads Pedersen fra Refsgaard, Christen Møller og Simon Vesterby.

Jacob Jensen blev gift d. 27. oktober 1823 i Balling med



Inger Christensdatter

3.

Forlovere ved vielsen var gaardmændene Christen Dath og Jens Jensen fra Balling.

Inger Christensdatter er født 1805 i Nr. Balling, og hun døde d. 1. juli 1874 i Otting og blev begravet d. 9. juli.

Hun blev sammen med tvillingsøsteren Anne døbt d. 24. februar 1805; Peder Høstgaards hustru bar Anne, medens Inger blev baaret af Madses hustru fra "Karsgaard" i Krejbjerg sogn, og faddere var Christen Damgaard, Rasmus Pedersen, Simon Guust, Anders Høstgaard og Peder Høstgaard, alle fra Balling.

I 1824 købte Jacob Jensen iflg. nedenstaaende skøde en gaard i Otting:

"Undertegnede Erik Jensen Opperbye Selvejergaardmand i Jebjerg Bye, Salling Herred, Viborg Amt, tilstaar og herhos vitterliggiør paa Grund af vedhæftede Kjøbecontract af 24. Maj d. a. at have solgt, ligesom jeg og herved sælger skiøder og aldeles afhænder framig og Arvinger til Jacob Jensen af Otting og hans Arvinger den mig tilhørende og ibemeldte Otting Bye og Sogn beliggende Gaard med Eiendomme hvis fulde Hartkorn er 6 Tdr., 6 Skpr. 2 Fjdk. og 2 3/4 Alb. tilligemed dette Hartkorns Anpart af Sognets Kirke- Korn- og Qvægtiende samt Kongekorn tiende, for Kiøbesumma 1600 Rdlr.



Gaarden i Otting.

Sedler. Da Kjøbesummen er betalt i overensstemmelse med Kjøbecontractens Ind- og Tilhold saa skjødes og overdrages af nævnte Jacob Jensen herved anførte Ejendomme og Tiender med samme Ret og Rettighed som jeg har været Ejer heraf ifølge Skiøde fra Peder Jensen Heeders Enke Anne Pedersdatter i Otting af 15. Decbr. 1816, tinglæst den 23de i s.Md. og i Overensstemmelse med hvilket det solgte hiemles Kjøberen og Arvinger efter Loven. Skreven i Skive den 14. Sept. 1824.

Erik Jensen Opperbye.

Til Vitterlighed C. Øllegaard P. Tofte."

Denne gaard drev Jacob Jensen i en længere aarrække, hvorpaa den afstodes til sønnen Jens, hos hvem han og hans hustru gik paa aftægt.

Om Jacob Jensen fortælles, at han som aftægtsmand hos sønnen betød meget for dennes børn. Om hans vennesæle sind og godhed overfor andre gik der ligefrem myter, og børnene i gaarden holdt meget af ham. Han havde iøvrigt en smuk sangstemme, som han ofte brugte, og ikke sjældent sad han ved børnenes vugge, medens de endnu var helt smaa, og sang dem i søvn.

er født 1761 eller 1762 i Trevad Mølle, Vridsted sogn, og han døde i 1808 i Balling Nedermølle, Balling sogn, og blev begravet d. 17. juli.

Hans nøjagtige fødselsaar har desværre ikke kunnet findes, da kirkebogen for Vridsted sogn mangler.

Jens Jensen (Møller) blev gift d. 31. oktober 1786 i Balling med

Kirsten Nielsdatter

5.

Hun er født 1756 i Balling Overmølle, Balling sogn, og hun døde 1804 i Balling Nedermølle og blev begravet d. 24. oktober.

Hun blev døbt d. 12. september 1756; Niels Kaas' hustru bar hende, og faddere var Niels Kaas, Otto Møller fra Vium Mølle, Peder Ladefoged fra Grundet og Moust Nybroes datter jomfru Apollone Margrethe.

Kirsten Nielsdatter var ved giftermaalets indgaelse enke. Hun var blevet gift første gang d. 22. december 1777 med Villads Pedersen, som imidlertid døde 1784 og blev begravet d. 28. november, 31 aar, 3 maaneder og 8 dage gammel.

Denne Villads Pedersen havde været ejer af Balling Nedermølle, som ved enkens giftermaal med Jens Jensen (Møller) overgik til denne. Møllen stod da til Hartkorn 7 tdr. 4 skp. 3/4 alb., og i 1811 købte Jens Jensen (Møller) af kammerraad Schou kirketienden af møllen formedelst 533 rdlr. 1 mk. 1 sk. Samtidig købte han af Mads Pedersen Refsgaard for en sum af 544 rdlr. 5 mk. 2 sk. kongetienden.

I Viborg amts arkiv under løbe nr. 792 findes en ganske ejendommelig bog, der bærer titlen: "Commisionsskifteprotokol i Boet efter afgangne Jens Møller i Balling Nedermølle 1808-1812". Paa første side i bogen staar følgende at læse: "Denne Bog, som bestaar af 45 Folier samt giennemdraget og fortil forsynet med det befalede stemplede Papir og bag forsejlet med Viborg Stiftamts Mandskabs Segl, autoriseres herved til Skiftecommissionsprotokol efter afdøde Jens Møller i Balling Nedermølle, og hvori Skiftecommisair Jacob Feldingberg af Søbye Mølle og Harild Jensen af Vium Mølle haver at afholde Skiftet. Viborg Amts Contoir den 12te Novbr. 1808. Udi S. C. Hr. Cammerherre Stiftamtmand Sehested's Fraværelse efter Ordre
Bayer Fuldmægtig."

Paa selve skiftet, som strakte sig over næsten 4 aar, foregik kort fortalt følgende:

Den 21. november 1808 mødte Jacob Feldingberg fra Søbye Mølle og Harild Jensen fra Vium Mølle op i Balling Nedermølle for som skiftekommissærere at forestaa skiftet og delingen efter den nylig afdøde Jens Jensen (Møller). Til stede som vidner var sognefoged Peder Høstgaard og Søren Jensen, medens den afdødes arvinger var sønnerne Jens, 17 aar, Villads, 14 aar, og Jacob, 9 aar samt datteren Cathrine Marie, som var ugift. Født værge for de umyndige børn var Niels Villadsen fra Balling Overmølle.

Et par maaneder før sin død havde Jens Jensen (Møller) oprettet et testamente, hvad angik boets løvsøre, og der var herefter kun tale om, at skiftekommissionen skulle foretage en opgørelse over de faste ejendomme, rede penge og udestaaende fordringer samt den gæld, der maatte være, for til slut at kunne fordele overskuddet arvingerne imellem.

Skiftekommissærerne begyndte skiftet med at aabne et forsejlet chatol, hvori man fandt 16 forskellige dokumenter boet vedrørende. Derefter meddelte børnenes værge Niels Villadsen, at justitsraad og herredsfoged Vissing i Viborg havde faaet udbetalt 1100 rdlr., som den afdøde havde betalt ham for gardmændene Laurs Nielsen og Mads Sørensen i V. Balling, som hav-

de skyldt herredsfogeden dette beløb efter at have købt deres gaarde af ham. Da de to mænd imidlertid ikke af herredsfogeden havde kunnet faa noget lovligt skøde, havde det ikke været muligt for dem at udstede nogen panteobligationer, og Niels Villadsen udtalte nu frygt for, at den afdødes børn skulle blive snydt for disse 1100 rdlr., som der jo intet dokument fandtes paa. Han mente derfor, at herredsfogeden enten maatte tilbagebetale boet de 1100 rdlr. eller give de to købere Laurs Nielsen og Mads Sørensen endeligt skøde paa deres ejendomme, saaledes at disse til boet kunne udstede obligationer paa beløbet. Skiftekommissærerne havde imidlertid ikke nogen ret til at inddrive dette beløb, og man enedes derfor om at overgive sagen til kancelliet og udsætte skiftet indtil videre.

Skifteforsamlingen traadte derefter atter sammen d. 18. februar 1809, d. 21. april 1809, d. 4. april 1810 og d. 26. september 1810 samt d. 26. marts 1811. Imidlertid viste det sig hver gang, at der endnu intet svar var indløbet fra kancelliet, hvorfor sagen maatte udsættes. Ind imellem havde man dog holdt auktion over den boet tilhørende tiende af Otting sogn, som det lykkedes at bortsælge for 6200 rdlr.

Da der d. 4. januar 1812 endnu ikke var kommet nogen afgørelse fra kancelliet, enedes man om paa trods heraf at lade foretage en opgørelse over boets indtægter og udgifter og at fordele overskuddet. Det hedder herom i bogen: "Anno 1812 den 4. Januar om Eftermiddagen Kl. imellem 12 og 1 var mødt paa Byfogdens Contoir i Skive Commisairen Bayer af Viborg og Møller Harild Jensen af Vium Mølle i Overværelse af Vitterlighedsvidnerne Fuldmægtigen Peder Kierulf og Emil Holger Selmer, begge af Skive, for at foretage Skifte efter afg. Jens Møller i Balling Nedermølle. Desuden var tilstede Sønnen Jens Jensen med Courator og Værgen Mads Pedersen af Refsgaard. (Sønnen Jens var nemlig i mellemtiden fyldt 18 aar og havde derfor faaet beskikket en courator, medens de umyndige børns væрге Niels Villadsen var blevet afløst af Mads Pedersen).

Indtægten bliver efter foranførte Oplysninger:

1) Sønnen Jens Jensen skal betale for Balling Nedermølle og den Del af Balling Sogns Konge Korn og Qvægtiende, som den afdøde var Ejer af, med Videre efter Faderens Bestemmelse af 27. April 1808, som allernaadigst er confirmeret den 10. Juni s. A.	8263 Rdlr.		
2) Peder Rønberg skylder	399 "		
+ 3 Aars Rente	47 "	5 Mk.	7 Sk.
3) Peder Jensen Lauring skylder	470 "		
+ 3 Aars Rente	56 "	2 "	7 "
4) Jacob Andersen Skyt skylder	1300 "		
+ 3 Aars Rente	156 "		
5) Anders Christensen Kiærgaard skylder	50 "		
+ Rente	6 "		
6) Niels Pedersen Pors skylder	150 "		
+ Renter	18 "		
7) Jørgen Jacobsen skylder	4060 "		
+ Renter	487 "	1 "	5 "
8) Jacob Møllers Enke i Søebye skylder	168 "	4 "	7 "
9) Otting Tiende indbragte ved Auktion	6200 "		
+ 1 Aars Rente deraf	248 "		
10) Forpagtningsafgifter af Otting Tiende for Aarene			

1809 og 1810

300 Rdlr.

Summa Indtægt

22380 Rdlr. 1 Mark 10 Skill.

Herimod førtes til Udgift følgende Poster:

I. Efter Regning fra Procurator Bastrup i Viborg for at være Slettedommer for Stervboet i en Sag	82 Rdlr.			
II. Do. Procurator Lykkes Salær for en Sag han har ført imod Justitsraad Vissing	215 "	3 Mark	4 Skill.	
III. Udbetalt til Otting Kirkes Reparation do betalt til Provsten for samme Kirke	108 "			
	7 "	1 "	14 "	
IV. Udgifter til Rettens Betjente ved Bortlejningen af Otting Sogns Tiende	15 "	2 "	13 "	
V. Do. Lysepenge til Degnen i samme Kirke	6 "	4 "		
VI. 2 Aars Afgift af den i Otting Kirke perpetuerede Kapital	100			
VII. Til Jens Mehlsen i Otting for en afkøbt Koe	30 "			
VIII. Til Steffen Smed i Dølbye for de umyndiges Kost og Undervisning i deres Christendom, nemlig for Sønnerne Villads Jensen og Jacob Jensens Logie og Underholdning hos Steffen Smed i Dølbye imedens de gik i Skole hos Degnen Ingstrup i Dølbye	486 "			
IX. Betalt til Husholdersken Anne Thomasdatter Balling for hendes Tjeneste hos den afdøde	100 "			
X. Betalt for en Bevilling som den afdøde skylder for	11 "	5 "	13 "	
XI. For 6 Potter Vin til Otting Kirke	12 "			
XII. Ved Tiendeauktionen betalt til Otting Sogns Fattige	1 "			
XIII. 2 Kvartaler Skatter til Amtsstuen	85 "	1 "	4 "	
XIV. Skyld for Tinglæsning af nogle Obligationers Udslettelse	1 "	5 "	13 "	
XV. Skatter af Møllen, Kirken og anden Klatgield	102 "	2 "	5 "	
XVI. Skal udbetales, som indestaar i Otting Kirke, hvoraf svares til Kregbjerg og Otting Sogns Fattige 100 Rdlr., som med betalte og resterende Renter udgjør	108 "			
XVII. Stervboet skylder til afgangne Peder Møllers Børn i Trevad Mølle	256 "	4 "	8 "	

Summa Udgift

1730 Rdlr. 1 Mark 10 Skill.

Efter dette Beløbs Fradrag fra Indtægten bliver 20650 Rdlr., efter fradrag af Skiftets Omkostninger paa ialt 538 Rdlr. reduceres til 20112 Rdlr., der deles saaledes, at Sønnen Jens Jensen tillægges 5746 Rdlr. 1 Mark og 12 Skill., de to andre Sønner tillægges hver et ligelydende Beløb, og den afdøde Datter Cathrine Marie Jensdatters Stervbo tillægges 2873 Rdlr. 2 Skill. (Det fremgaar altsaa heraf, at Jens Jensen (Møller)'s datter Cathrine Marie maa være død indenfor de 4 aar, hvor skiftet har været under behandling)

Som for anmeldt har Møller Peder Jensen i Overmøllen 1100 Rdlr. tilgode i Boet, men af Godhed for Børnene tilbød han at ville tage Vederlag herfor i den hos Justitsraad Vissing bestaaende uviste Gjæld paa ialt 1200 Rdlr., hvorfor han blev takket af Børnenes Værge Mads Pedersen Refsgaard og den mindreaarige Søn Jens Jensen, og hermed blev skiftet sluttet."

er født 1776 i Juulsgaard, Krejbjerg sogn, og han døde d. 26. maj 1840 i Balling og blev begravet d. 2. juni.

Han blev døbt d. 28. april 1776; Jacob Møllers steddatter Kirsten fra Balling Overmølle bar høm, og faddere var Eske Jensen fra Ginderup, Bertel Jensen fra Juulsgaard, Jens Poulsen fra Hesthave og Jens Knudsens datter Anne fra Krejbjerggaard.

Christen Pedersen Dath var gift med

Inger Christensdatter.

herom hedder det i kirkebogen: "Den 1ste Juli 1804 mødte i Præstegaarden Ungkarl Christen Dath af Krejbjerg Sogn og hans Forlovede Inger Christensdatter af Nørre Balling med 2de Forlovere Peder Høstgaard og Anders Høstgaard af Nr. Balling og forlangte den befalede Lysning af Prædikestolen før deres ægte Lysning."

Inger Christensdatter er født 1769 i Nr. Balling, Balling sogn, og hun døde d. 27. maj 1840 i Balling og blev begravet d. 2. juni.

Hun blev døbt d. 21. maj 1669; Peder Vesterbye's hustru fra Balling bar hende, og faddere var Anders Gade, Mogens Simonsen, Mogens Mogensen og Johanne Mogensdatter, alle fra Balling.

Christen Pedersen Dath overtog i 1804 iflg. nedenstaaende skøde en gaard i Nybye, Balling sogn:

"Underskrevne Peder Christensen boende i Nybye i Balling Sogn tilstaar og hermed vitterliggiør at have solgt, ligesom jeg og herved sælger skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Christen Pedersen Dath af Krejbjerg og hans Arvinger min eyende og paaboende Gaard i bem. Nybye af Htk. 3 Tdr. 7 Skpr. 1 Fjdk. og 1 1/12 Alb. med Gaardens paastaaende Bygninger som er assureret i Brandcassen for 550 Rdlr. med ald Ind- og Udboe og Besætning af hvad navn nævnes kan undtagen hvad den imellem mig og Christen Pedersen Dath under Dags Dato oprettede Aftægtscontract omformelder. Og da Kjøberen Christen Pedersen Dath har betalt mig den derfor accorderede Kjøbesumma 400 Rdlr., 200 Rdlr. til Anders Christensen Haugaard i Vraa i Balling Sogn og 200 Rdlr. dags dato, som udgiør forbemeldte 400 Rdlr., saa kiendes jeg for mig og mine Arvinger ingen ydermere Lod, Del, Rett eller Rettighed at have til eller udi bemeldte Gaard og Ejendom og dens rette Tilliggende og tilhørende som foran ommeldt, og saaledes som samme mig ved Skiøde af 18. Juni 1798 har været tilhørende, men samme at frie, frelse og hiemle forbemeldte Chr. Pedersen Dath og Arvinger fri for hver Mands Tiltale som derpaa kunde tale med Rette i nogen Maade. Til Bekræftelse under mit Navn og Segl

Nybye i Balling den 9. Juni 1804.

Peder Christensen. Som overværende til Vitterlighed E.E. Brogaard Peder Ludvigsen."

(Sallingland herreders skøde- og panteprotokol V, fol. 303)

Jens Jensen (Feldingbjerg)

8.

er født 1724 i Sdr. Feldingbjerg, Feldingbjerg sogn, og han døde 1797 i Trevad Mølle, Vridsted sogn, og blev begravet d. 12. februar.

Hans daab fandt sted d. 23. juli 1724; Peder Jørgensens Anne bar ham, og faddere var Vulff Christensen fra Faurholt, Mads Nielsen fra Sdr. Feldingbjerg, Peder Jørgensen, Christen Torrup, Christen Espersøns Karen, Christen Torrups Anne og tambourens hustru Else.

(Angaaende ham og hans 3 hustruer samt disses forfædre, se særskilt afsnit længere fremme i hogen)

Niels Christensen

10.

er født ca. 1733 i Skive, og han døde 1760 i Balling Overmølle, Baling sogn, og blev begravet d. 18. maj.

Han var gift med

Maren Jepsdatter

11.

der døde 1804 og blev begravet d. 12. september, 67 aar gammel.

Hun blev efter Niels Christensens død gift anden gang d. 23. juni 1763 efter kongelig bevilling med Jacob Madsen, der var tømmer i Skive.

Niels Christensen var møller i Baling Overmølle og ses d. 28. august 1759 at have udstedt en kvittering til broderen Sohne Christensen Møller, der var borger i Skive, paa at denne havde betalt ham al den arv, der kunne tilkomme ham efter hans sal. afdøde fader Christen Møller i Skive samt efter hans afdøde farmoder Else Niels Møllers i Lyby Mølle. (Skive by og Sallingland herreders skøde- og panteprotokol, I, fol. 64)

Peder Andersen Dath

12.

er født 1735 i Krejbjerg sogn, og han døde 1808 samme sted og blev begravet d. 31. januar.

Hans daab fandt sted d. 1. november 1735; Laurs Nielsens hustru fra Ginderup bar ham, og faddere var Niels Poulsen, Pedersen Kold, Christen Pedersen, Mette Pedersdatter, Christen Pedersens hustru fra Veddum og Else Pedersdatter fra Gl. Hede.

Peder Andersen Dath blev trolovet d. 20. januar 1765 og gift d. 10. februar samme aar i Krejbjerg med

Inger Jensdatter

13.

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhaanden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582, bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre personer. En saadan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsten "alvorligen forbyde de Trolovede Personer at søge Seng sammen, førend de i Kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I aaret 1799 blev trolovelsen helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af

forlovelsen.

Som et ydre tegn paa trolovelse bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt paa fjerde finger, "thi viise Mestre og Læger skriver, at der ganger en Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".

Inger Jensdatter er født 1741 i Ginderup, Krejbjerg sogn, og hun døde 1805 i Krejbjerg og blev begravet d. 24. november.

Hun blev døbt d. 22. marts 1741; Laurs Nielsens hustru fra Ginderup bar hende, og faddere var Peder Sørensen Skiøtte fra Ginderup, Jens Ifversen fra Overgaard og Poul Nielsen Gunderup fra Ginderup samt Søren Nielsen Bagges hustru Anne Nielsdatter, ligeledes fra Ginderup.

Peder Andersen Dath var fæster af Juulsgaard i Krejbjerg sogn, der stod til hartkorn 4 tdr. 3 skpr. 3 fjdk. 2 3/4 alb., og som tilhørte Peder Nissen til Spøttrup og Hesthaug. I 1798 ses der imidlertid udstedt en købekontrakt til ham, og i 1800 fik han derpaa gaarden tilskødet formedelst 940 rdlr. (Sallingland herreders skøde- og panteprotokol 1804-1811, fol. 122)

Christen Pedersen

14.

der var gaardmand i Nr. Balling, Balling sogn, er født 1723 i Ballinggaard.

Han blev døbt d. 30. maj 1723; Christen Svenningsens Maren Simonsdatter bar ham, og faddere var Chr. Sørensen og Kirsten Sørensdatter, begge fra Ballinggaard.

Christen Pedersen blev trolovet d. 4. februar 1751 og gift d. 12. april samme aar i Balling med

Anne Simonsdatter

15.

der er født 1726 i Nittrup, Balling sogn.

Hun blev døbt d. 17. november 1726; Ole Pedersens hustru Johanne Christensdatter fra Nr. Balling bar hende, og faddere var Anders Abildgaard og Niels Abildgaard, begge fra Sdr. Andrup, samt Mads Jensen fra Refshoved, Maren Laursdatter fra Balling og Dorthe Christensdatter fra Nittrup.

Jens Trogelsen

16.

er født 1687 i Vodsgaard, Feldingbjerg sogn, og han døde 1767 i Sdr. Feldingbjerg, og blev begravet d. 11. januar.

Hans daab fandt sted d. 26. december 1687, men i kirkebogen ses ikke indført faddere.

Jens Trogelsen blev trolovet d. 28. september 1710 og gift d. 2. november samme aar i Gammelstrup med

Mette Madsdatter

17.

Hun er født 1688 i Gammelstrup, og hun døde 1770 i Sdr. Feldingbjerg og blev begravet d. 4. marts.

Hendes daab fandt sted d. 7. oktober 1688; Helle Lauritzdatter Vinde fra Lundgaard bar hende, og faddere var Niels Pedersen, Anders Skræder, Maren Christensdatter, Kirsten Drengsgaard og Maren Drengsgaard.

Jens Trogelsen var fæster af en gaard i Sdr. Feldingbjerg under Himmestrup. Gaarden stod til hartkorn 2 tdr. 5 skpr. 2 fjdk., og i aarlig landgilde skulle svares 2 tdr. rug, penge 2 rdlr. 2 mk., 1½ pd. smør, 1 svin, ½ gaas og 1 høne.

Christen Laursen

20.

er født ca. 1695, og han døde omkring 1770 i Lyby Mølle, Grønning sogn.

Han var gift med

Kirsten Marie Nielsdatter

21.

Hun er født ca. 1700 i Lyby Mølle, og hun døde 1775 samme sted, idet der det aar afholdtes skifte efter hende.

Christen Laursen overtog, antagelig ved giftermålet, Lyby Mølle efter svigerfaderen. I 1742 ses han desuden at have købt Balling Overmølle, som da beboedes af Peder Hansen Brøndum, og som stod til hartkorn 4 tdr. 7 skpr. 1 fjdk. Prisen herfor var 490 rdlr. curant samt 6 rdlr. 4 mk. "i Croner", og møllen skulle leveres Christen Laursen fri for alle restancer d. 1. maj samme aar, naar Peder Hansen Brøndum fraflyttede den. (Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1737-1745, fol. 446)

I 1755 solgte Christen Laursen imidlertid Balling Overmølle til sønnen Niels, i hvilken anledning der ses udstedt følgende skøde:

"Kiendes ieg underskrevne Christen Lauridsen boende i Lyby Mølle i Grønning Sogn Schivehus Amt og hermed for alle vitterliggiør at jeg med min og Hustrue Kirstine Marie Nielsdatters frie Villie og velberaad Hue haver afstanden, overdraget skiødt og afhændet ligesom jeg hermed skiøder afhænder og overdrager fra mig og øvrige Arvinger til min Søn Niels Christensen og hans Arvinger en mig udi Schivehus Amt Rødding Herred Balling Sogn tilhørende (udi nye Landmaalings Matricul) Mølle, Balling Overmølle kaldet, hvilken udi nye Landmaalingsmatricul findes anslagen for Hartkorn Ager og Eng 1 Skp. samt Maaling 4 Tdr. 6 Skpr. og 1 Fjdr. med samme Ret og Rettighed som jeg den af forrige Ejer Sr. Hans Pedersen Heggelund efter meddelte Skiøde, dat. Kreiber dend 28. Martii 1742, mig har tilforhandlet, som bern. min Søn Niels Christensen og Arvinger maa sig saa nøttig giøre som han det bedst veed, vil og kand, og kiendes jeg underskrevne aldeles ingen ydermere Lod, Del Ret eller Rettighed hertil i nogen Maade efter dags at have af det som nu tilligger eller tilhører fornte. Balling Overmølle

og af Arildstiid tillagt haver, intet deraf i nogen Maade undtagen, men som forermeldt skal tilhøre bemeldte min Søn Niels Christensen og hans Arvinger til evindelig Arf og Eiendom. Til Bekræftelse haver jeg dette mit udgivne Skiøde selv egenhændig underskrevet og mit sædvanlige Signete hostrygt samt ydmygst og venligst ombedet hoyædle og velbyrdige Hr. Justitsraad og Amtsforvalter Lund udi Schive saavelsom Michael Tvede, Fuldmægtig ved Amtsstuen sammesteds, dette med mig til Vitterlighed ville underskrive og forsegle.

Datum Lybye Mølle dend 18. Juli Anno 1755.

Christen Laursen.

Efter Begiæring underskrives og forsegles til Vitterlighed af A. Michelsen Lund.

I lige Maade efter Begiæring underskrives og forsegles. Michael Tvede."

(Viborg landstings kopibog 1755, fol. 285)

Da sønnen Niels døde i 1760 maa Balling Overmølle imidlertid være gaaet tilbage til faderen, thi i 1769 ses han at have skødet møllen til Jacob Madsen, der i mellemtiden var blevet gift med sønnen Niels' enke Maren.

Efter Kirsten Marie Nielsdatters død ses afholdt følgende skifte, som er indført i Skivehus Amts skifteprotokol 1774-1789, fol. 21 ff.:

"Aar 1775 den 2den Decbr. indfandt sig i Lybye Skifteforvalteren hans Excellence Hr. Geheimeraad Kammerherre og Amtmand von Gabells Fuldmægtig Jacob Riise Ring i Skive efter tilkiendegivende hos Mølleren Jens Lassen i Lybye Mølle for at tage den sig der opholdende og nu ved Døden afg. gamle Enke nemlig Kirstine Marie Nielsdatter Enke efter endnu ved Døden afg. Christen Laursen Møller i Lybye Mølle hendes Efterladenskab under lovbydende Behandling med Registrering og Forsegling udi Overværelse af tvende Vitterligheds mænd navnlig Anders Nielsen Reesen og Laurs Jensen Søndergaard, begge af Øster Lybye, og blev saa af nuværende Møller Jens Lassen tilkiendegivet og anvist at være den sal. afdøde tilhørende saasom: I Dagligstuen 1 Fyrre kiste, 1 Lænestol, paa en Alkoveseng lantes: 1 blaastr. Olmerdugsoverdyne, 1 blaastr. Bolsterunderdyne, 1 hvid Vadmelunderdyne, 1 blaastr. Bolsterhovedpude, 1 blaastr. Olmerdugs Do, 1 Do med Lærredsovertræk, 2 Par Blaargarnslagner, 7 Stk. Særke af Hørlærreds Overdel og Blaarlærreds Nederdel, 1 Kobber thekedel, 1 brun Steen thepotte, 2 par blaa og hvide Thekopper. I det søndre Huus: 1 Egekiste, som blev forseget, 1 blaamalet Hængeskab, som ligeledes blev forseget.

Mere forefandtes ikke, ey heller vidste tilstedeværende efter Skifterettens Tilspørgen dem mere at angive som var den sal. afdøde tilhørende, hvorfor denne Registrerings og Forseglingsforretning blev sluttet og udsat til 30te Dagen som efter fælles Samtykke blev fastsat at foretages her i Stervboen Onsdagen den 3. January 1776, næstanstundende Aar. Datum Stervboet Lybye Mølle den 2. Decembr. 1775.

Aar 1776, Onsdagen den 3. Januarii indfandt sig efter sidste udi Lybye Mølle Skifteforvalteren hans Excellence Hr. Geheimeraad, Kammerherre og Amtmand von Gabells Fuldmægtig Jacob Riise Ring i Skive med tiltagne tvende Vitterligheds mænd, navnlig Anders Reesen og Laurs Søndergaard begge af Øster Lybye for som paa 30te Dagen at aabne og foretage Skiftebehandling efter afg. Enke Kirstine Marie Nielsdatter hvis Arvinger ere: Hendes ældste Søn, forhen afgangne i Balling Mølle boende Niels Christensen, der haver efterladt sig een eneste Datter, navnlig Kirsten Nielsdatter, som er over 19 Aar gl., dog endnu i ugift Stand, paa hvis Vegne var mødt og tilstede hendes Stiffader Jacob Madsen af Balling Overmølle; den afg. Enkes anden Søn, navnlig Laurs Christensen, der i lige Maade forhen ved døden er afgangne her i Lybye Mølle, men efterladt sig 2 Sønner, navnlig Niels Laursen, 7 Aar gl., og Christen Laursen, 3½ Aar gl., paa hvis Vegne som nærmeste Frænde paa mødrene Side var tilstede Niels Ja-

cobsen af Ø. Grønning som ansat Formynder, og nok en Datter af den afdøde Enke navnlig Else Christensdatter, som forhen haver været i Ægteskab med Just Brøndum i Siøbye Mølle, der begge forhen ved Døden er afgaaet, men efterladt dem een eneste Datter, navnlig Juliane Marie Justdatter Brøndum, som nu er 13 Aar gl., paa hvis Vegne var mødt og tilstede som Værge og Formynder hendes afgangne Faders Broder hæderlige Sr. Christian Brøndum, Sog- nedegn for Flye og Vridsted Sogne; i hvis samtlige over- og hosværelse blev forrettet som følger:

I Fyrrekiste, deri fandtes: 1 grøn ulden Damaskes Trøje, 1 rød toesellet Skørt, 1 blaa- ulden Damaskes Trøje, 1 brun toesellet Fruentimmer Kiortel, 1 blaa ulden Damaskes Kaabe med Sølvhager, 1 blaat Skørt af Dantziger tøj, 1 grøn toesellet Do., 1 gl. sort Ratins Kiøle, 1 brun Klædestrøje, 1 brun toesellet Skørt, 1 brun Klædeskjortel, 1 sort fiersellet Skørt, 2 alen blaatærnet Tøj, 1 gl. blaatavlet Forklæde, 1 sort Toesellet Trøje, 1 blaatrøkket Forklæ- de, 3 Silkeforklæder, 1 brun Silkehue, 1 gl. Bolle med en del Klude, 2 sorte Fløjlspandepuder, 1 par violette Underærmer, 1 par blommede Silke Do., 1 violet Kartuns Forklæde, 1 par lin- nede Vanter, 1 par Halværmer og 2 Halvklæder, 3 Fjerhatte, 6 par Kniplingshalværmer, 2 Kniplingshatte, 6 Hørlærreds Tørklæder, 1 firhjørnet Kramlærreds Do., 4 Hørlærreds Liin- hatte, 6 Særke, 2 blaatavlede Forklæder. (En efter den tids forhold ganske anseelig garderobe).

I et andet Skrin fandtes der: 1 liden Drejls Dug, 2 Hørlærredspudevaar med Kniplinger samt en Pung med en Seddel paahæftet hvorpaa stod skrevet med Rødkridt: Niels, derudi be- fandtes 44 Danske Kroner og en 2 Mark. - 1 Do. Pung paategnet Christen derudi 45 danske Croner og en Mark, en Do. Pung paategnet Kiersten, derudi 71 Danske Kroner, 1 hol- landsk Ducat, 1 courant Dansk Ditto af 1715 og 3 Specier, 1 Do. (pung) paategnet Maria, derudi 70 Danske Croner, 1 dobbelt Ditto, 3de Specier, 1 holl. Duc. og 1 Dansk Courant ditto af 1714, 1 Ditto Pung paategnet Christen Nielsen, derudi 5 danske Croner, 5 Stk. 2 marks Mønter, 3 Specier, 2 hollandske Dukater, 1 Saxisk Mønt af 1626, en engelsk Do. af 1708, og en fransk Do., anseet ungefær hver for 2 Mark og 8 Skill. Værdie, og 20 Rdlr. i dansk Mønt, 1 Dito Pung uden Marke, derudi 14 Stk. danske 2 Markstykker, 1 Krone og 15 Sk. i smaae penge. Endvidere i samme Skrin nogle Documenter og Papirer, som af Skifteretten bleve eftersete og befunden at være saaledes: 1 Skiftebrev efter sal. Christen Laursen i Lybye Mølle, begyndt d. 26de Juni 1769 og sluttet den 25. April 1772, 1 Opskrift paa hvad den salig afdøde hos ad- skillige haver tilgode, der beløber sig til ialt 69 Rdlr. og 8 Skill."

Der blev derefter holdt auktion over den afdødes efterladenskaber, og auktionen indbragte ialt 42 rdlr. 2 mk. 14 sk. Boets udgifter var imidlertid paa 145 rdlr. 6 sk., saa der blev in- tet til deling arvingerne imellem.

Anders Pedersen

24.

der antagelig er identisk med den Anders Pedersen Sahl, der døde 1764 i Krejbjerg og blev begravet d. 1. april, 55 aar gammel, blev trolovet d. 27. november 1729 og gift d. 5. marts 1730 i Krejbjerg med

Else Pedersdatter

25.

der døde 1767 i Krejbjerg og blev begravet d. 10. april, 76 aar gammel.

Anders Pedersen blev i 1736 fæster af Gen gaard under Spøttrup, som hans fader tidligere havde haft i fæste. I juni 1755 blev denne gaard imidlertid fæstet ud til en Laurs Christensen, og Anders Pedersen blev fæster af halvdelen af Juulsgaard i Krejbjerg, hvilken halvdel stod

til hartkorn 4 tdr. 6 skpr. 3 fjdk. ½ alb. I den anledning set udstedt følgende fæstebrev fra herremanden paa Spøttrup:

"Jeg Mogens Rosenkrantz til Spøttrup Hands Kongl. Mayst. Conferentz og Etats Raad samt Assesor udi Høyeste Rætt kiendes oc have Stæd og Fæst, som jeg og hermed Stæder og Fæster til Anders Pedersen af Nør Andrup den Gaard i Kreiberg Sogn Juulsgaard kaldet som jeg mig ved Auction haver tilkiøbt. Samme Gaard er efter nye Matricul Hartkorn 4 Tdr. 6 Skpr. 3 Fjdk. ½ Alb., som bemeldte Anders Pedersen i Junij indeværende aar haver tiltrædet efter følgende accordt:

at Hand flyttede fra det forhen i Fæste havende og paaboende Sted i Nør Andrup, som var Hartkorn 3 Tdr. 1 Skp. 3 Fjdk. ½ Alb. med ald den Besætning af Ind- og udboe hand der havde og dermed besatte denne nu ham i Fæste forundte Gaard i Kreiberg til hvis Besætnings Forbedring ieg desuden haver leveret ham penge 10 Rdlr.

Dernæst har hand annammet alle paa forneftne Gaards Ejendom Staaende Huusse og Bygninger, undtagen Eet Støkke Huus som tilforn af Jens Thomasen haver været brugt til Sallshuus, hvilket ieg tillige med Kaalhaug jord og 1 liden plads norden for det nye Salshuus samt 2de Heede Skifter i Kreiberg Heede der forhen haver lagt til det saa kaldede Rütter Huus hvilket jeg mig selv haver forbeholden og Reserveret, med den frihed og tilladelse, needtage de Huusse, som af Jens Thomasen haver været i Brug for deraf at faa Tømmer til Hjælp til een nye ladde og Eet Fæe Huusets opbyggelse paa den Plads af Gaardens Ejendom hannem er udviist, hvilken Bygning og Reparation hand altsaa paa egen Bekostning selv foretager. Og ligesom ermelte Anders Pedersen efter foreskrefne accordt haver andtaget ommelte Gaard tillige med sin fulde Sæd og Avling paa Marken, saa skal hand og den med alt tilliggende og med Rette tilhørende, det Reserverede alleene undtagen, Sin Livstid i Fæste have bruge og beholde paa de ligeleedis afhandlede Conditioner, som ere:

1. at hand deraf til Rætte forfalds tider Svarer alle kongl. Skatter og Contributioner som enten allerede ere paabudne eller herefter paa bydendes vorder.
2. betaler Landgilde til dette iværende aars Martinii 11 Rixdaller men siden aarligen til hver martinii Landgilde penge Tie Rixdaller.
3. Forretter det ordinaire Hovarbejde Ligesom andre mine Bønder i Kreiberg Sogn til Hvad Gierning ieg det maatte behøve og hannem tilsiges enten til Hesthaug eller anden steds hvor og naar forlanges.
4. Lader de paa Gaarden manglende Huuss saaleedis som accorderet er forsvarligen opbygge og i Stand sætte og holder alle til Gaarden henhørende Bygninger fremdeelis uden nogen Brøstfældighed i lovlig Stand, vedligebygger og forbedrer.
5. Conserverer Besætningen med jevnlig forbedring at den altid i behørig lovlig Stand forefindes og haves.
6. Mark Ejendommen forsvarligen bruger giøder dyrker og driver og intet enten af Agger, Eng eller Heede til upligt bruger eller bruge lader saa og intet Skifte Korn Høe eller fodring fra Stedet afhændiger eller sælger.

Og fremdeelis at hand lader sig hands Kongl. Mayts. allernaadigste Lov og Forordninger være efterrettelig sit Herskab og Fuldmægtig hørig og lydlig alt under dette Fæstes Fortabelse og anden paafølgende Straf.

Spøttrup den 24de October 1755."

(Fæsteprotokol for Spøttrup 1730-1851, fol. 154)

Saaframt Anders Pedersen er identisk med den Anders Pedersen Sahl, der døde 1764 i Krejbjerg, maa han være søn af Peder Sahl og dennes hustru Else Nielsdatter. Den sidstnævnt-

te døde 1759 og blev begravet d. 26. september, 87 aar gammel. Den mulighed bestaar dog ogsaa, at Anders Pedersen er identisk med den Anders Kiærsgaard fra Overgaard, der døde 1780 og blev begravet d. 26. december, 81 aar gammel, selvom denne mulighed dog synes mindre sandsynlig.

Jens Eskesøn

26.

der nævnes som sergent i Ginderup, Krejbjerg sogn, ved datteren Ingers daab i 1741, døde 1768 i Ginderup og blev begravet d. 16. marts, 80 aar gammel, paa nær 50 dage.

Peder Sørensen

28.

der drev Ballinggaard i Balling sogn efter faderen, er født ca. 1699 i Ballinggaard, og han døde 1741 samme sted og blev begravet d. 16. april.

Han blev gift første gang d. 19. november 1713 i Balling med Bendid Christensdatter, og efter hendes død giftede han sig anden gang d. 11. juni 1719 i Balling med

Karen Christensdatter

29.

der umiddelbart før giftermålet tjente paa Næsbækgaard.

Simon Christensen

30.

er født ca. 1685, og han døde 1755 i Nittrup, Balling sogn, og blev begravet d. 1. november.

Han blev trolovet d. 27. april 1719 og gift d. 30. juli samme aar i Balling med

Mette Sørensdatter

31.

der døde 1767 i Nittrup og blev begravet d. 4. november, 69 aar og 4 uger gammel.

Simon Christensen var fæster af en gaard i Nittrup, som efter hans død overgik til sønnen Søren, til hvem Simon Christensens 4 døtres mænd, heriblandt Christen Pedersen fra Ballinggaard, i 1757 udstedte en kvittering paa, "at hand har gjort os god reede og rigtighed for den liden Arvedeel bemeldte vore Hustruer efter ovenmeldte deres sal. Fader Simon Christensen kunde tilkomme, til hvilken ende vores Svoger hermed fuldkommen Afkald og Qvittering meddeeles". En femte datter af Simon Christensen, nemlig Inger Simonsdatter, havde imidlertid intet arvet, hvorfor hendes broder Søren Simonsen lovede "paa min egen Bekostning at gjøre hendes Trolovelse samt efter Efne at komme hende til Hiælp, naar hendes Brødlup skal holdes, og skal hun desuden naar vores Moder ved Døden afgaar nyde og beholde den Seng, hun da efterlader sig, uden at derimod af mig eller mine Svogre skal blive gjort ringeste Indsigelse eller Hinder".

(Skive By og Sallingland Herreders Skøde- og Panteprotokol 1749-1785, fol 54)

Troels Sørensen

32.

er født ca. 1649, og han døde 1715 i Vodsgaard, Feldingbjerg sogn. Hans begravelsesdato ses imidlertid ikke indført i kirkebogen.

Han var gift med

Karen Nielsdatter

33.

der nævnes 1701 som gudmoder til Christen Møllers datter fra Skalmstrup. Hun døde 1705 i Vodsgaard og blev begravet d. 4. juli, 54 aar gammel.

Troels Sørensen var fæster af Vodsgaard i Nr. Feldingbjerg, som iflg. matriclen 1688 stod til hartkorn 5 tdr. 4 skpr. 2 tjck. 2 alb., og som tilhørte jomfru Mette Kaas.

Iflg. mandtalslisten for Hald og Skivehus amters skatteregnskab for 1687 skattedes Troels Sørensen af 2 heste, 1 ko, 2 ungnød og 4 faar, ialt 1 rdlr. 4 mk. 4 sk. I samme amters regnskab 1710-1711 under mandtal over Kobberup og Feldingbjerg sognes tjenestefolk findes endvidere følgende indførelse: "Jeg, Troels Sørensen, som beboer Vodsgaard udi samme By, angiver sandfærdigen, at jeg holder en Tjenestepige, som jeg giver til Løn i 1 Aar 2 Rdlr. "

Mads Drengsgaard

34.

der nævnes 1710 ved datteren Mettes daab i Gammelstrup, var gift med

Anne Pedersdatter

35.

om hvem intet vides.

Begge ægtefællers død er forgæves søgt i Gammelstrup, men Mads Drengsgaard er sandsynligvis identisk med den Mads Christensen, der sammen med en Christen Jensen havde fæstet paa en gaard i Gammelstrup, der stod til hartkorn 5 tdr. 6 skpr. 1 alb., og som tilhørte oberst Wolf von Buchwald.

Niels Møller

42.

der var ejer af Lyby Mølle i Grønning sogn, som senere blev overtaget af svigersønnen Christen Laursen, var gift med

Else N. N.

43.

der døde før 1759.

Hun ses i kirkebogen for Grønning sogn at have optraadt som fadder hos Niels Jacobsen i 1704, hos Anders Kudsk i 1718 og hos datteren Kirsten i 1721. Denne datter Kirsten var igrigt gift med Rasmus Olufsen, og deres søn Ole Rasmussen Schive var degn paa Fur.

Søren Pedersen

56.

der var gaardmand i Ballinggaard, Balling sogn, døde 1734 i Ballinggaard og blev begravet d. 27. juni, 82 aar gammel.

Han var gift med

Sidsel Pedersdatter

57.

der døde 1726 i Ballinggaard og blev begravet d. 24. maj, 66 aar gammel.

Søren Andersen

62.

der var gaardmand i Damgaard i Nørby, Balling sogn, døde 1734 i Damgaard og blev begravet d. 14. april, 63 aar gammel.

Han var gift med

Mette Pedersdatter

63.

Hun er født ca. 1674, og hun døde 1726 i Damgaard og blev begravet d. 4. juli.

Christen Sørensen

84.

ses i matriklen 1688 opført som fæster af Lyby Mølle, Grønning sogn, hvis Avling stod til hartkorn 2 fjdk. 1 alb., medens kornmalingen sattes til 3 tdr. 5 skpr. 3 fjdk. Ejer af møllen var da Slagelse hospital.

Forklaringen paa, at Lyby mølle dengang ejedes af Slagelse hospital, maa søges i, at møllen 10 aar i forvejen af fru Sophie Reedtzis var blevet pantsat til borgmester Christoffer Lauritsen i Slagelse, som saa maa have videresolgt den til Slagelse hospital.

Anders N. N.

124.

hvis fulde navn ikke kendes, var gift med

Mette Pedersdatter

125.

der døde 1707 i Nørby, Balling sogn, og blev begravet d. 1. maj, 63 aar gammel.

Om
Jens Jensen (Feldingbjerg)
(ane nr. 8)
og hans
tre hustruer

Jens Jensen (Feldingbjerg)

der er omtalt tidligere i bogen, ane nr. 8, er født 1724 i Sdr. Feldingbjerg, Feldingbjerg sogn, og han døde 1797 i Trevad Mølle, Vridsted sogn, og blev begravet d. 12. februar.

Hans daab fandt sted d. 23. juli 1724; Peder Jørgensens Anne fra Sdr. Feldingbjerg bar ham, og faddere var Vulff Christensen fra Faurholt, Mads Nielsen fra Sdr. Feldingbjerg, Peder Jørgensen og Christen Torrup samt Christen Espersens Karen, Christen Torrups Anne og tambourens hustru.

Jens Jensen (Feldingbjerg) blev trolovet første gang d. 2. august 1748 og gift d. 11. oktober samme aar i Kobberup med

Maren Olesdatter

Forlovere ved vielsen var Ole Nørgaard fra Søby og Jens Troelsen fra Sdr. Feldingbjerg. Maren Olesdatter er født 1730 eller 1731 i Søby, Kobberup sogn, og hun døde kort efter at have født sit første barn, sønnen Ole.

Hun blev døbt d. 7. januar 1731; Troels Broues hustru Karen Nielsdatter fra Søby bar hende, og faddere var Peder Kardyb fra Kardyb samt Anders Madsen, Knud Christensen, Sidsel Christensdatter og Karen Jacobsdatter, alle fra Søby.

Jens Jensen (Feldingbjerg) blev derpaa trolovet anden gang d. 12. oktober 1751 og gift d. 3. november samme aar i Kobberup med

Cathrine Jacobsdatter Brøndum

Herom hedder det i kirkebogen: "Hr. Bredsdorff var selv til Stede og mundtlig gav Brudgommen Vidnesbyrd, at hans forrige Hustrue Maren Olesdatter var død og begravet, og at intet var ham til Hinder i nyt Ægteskab at indtræde. Haves for Bruden Proustens Skudsmaal i Viborg, hvor hun havde tient af dato 1. Okt., og ligesaa videre foreviist Skifte-bref af 25. Aug. sidst leden. Forlovere, som her egenhændig har underskrevet, ere Brudens Fader Degnen i Søebye, Jacob Jørgensen Brøndum, og Ole Christensen Nørgaard i Søebye."

Cathrine Jacobsdatter Brøndum er født 1732 i Søby, Kobberup sogn, og hun døde antagelig sidst paa aaret 1761 eller først paa aaret 1762.

Hun blev hjemmedøbt d. 14. maj 1732 og fremstillet i kirken d. 2. juni samme aar; Ane Pedersdatter, der tjente i præstegaarden, bar hende, og faddere var Anders Madsen, Troels Vroue, Jørgen Brøndum, Chr. Nørgaards Bodil og Karen Sørensdatter i Kærgaard, alle fra Søby.

Jens Jensen (Feldingbjerg) blev derefter trolovet tredje gang d. 15. juni 1762 og gift d. 22. juli samme aar i Feldingbjerg kirke med

Ane Pedersdatter

fra Skalmstrup Mølle i Feldingbjerg sogn, der døde 1812 i Vridsted og blev begravet d. 6. maj, 71 aar gammel. Samme maaned ses iøvrigt at være afholdt skifte efter hende.

I "Historisk Aarvog for Skive og Omegn" fortæller digteren Jeppe Aakjær om Jens Jensen (Feldingbjerg) i Trevad Mølle bl. a. følgende: "Min Barndoms Mølle var den i Trevad. Det var aldrig vanskeligt at faa mig afsted med Maltposen, om end det var et drøjt Stykke Arbejde for en ni Aars Purk, især om Vinteren, at bære Posen den lange Vej over Snedriver og frosne Bakker. Man fik jo Erstatning for Møjen, naar Møllen var naaet, og én fik Lov til ret at

mætte Øjet og Fantasien med al den drejende Mystik, lige fra det vældige Vandhjul, der var det største Vidunder, jeg som Dreng havde set, til det mindste lille Sold, der laa og fimrede og timsede Melstøv fra sig i en eller anden forborgen Krog af Æventyrværket. Og naar man gik hjem, laa alle disse Herligheder og groede i ens Fantasi, mens det duftende Mel i Maltsækken varmede ens Ryg heft ind til Marv og Ben.

Men nu synger Trevad Mølle som de fleste af dens Brødre paa det sidste Vers. Men før den ganske synker i Jorden, vil jeg gjøre et Par Rids til dens Historie, skjønt det meste af den er dreven bort paa Vinden sammen med det sejlene Mel.

Hvor gammel den er, kan ikke siges; som rigtig ældgamle Mennesker har den glemt sin egen Alder. Men i 1415 var den ihvertfald til, for da nævnes den som tilhørende Aunsbjergmanden Jens Nielsen. Kanske er den bygget under Valdemar Atterdag, der gjorde ret meget for Mølle driftens Opkomst i sit Rige.

Møllens Skæbne gik ud og ind; Navnene paa Mølle-Ejer saavel som Mølle-Lejer skifter bestandig indtil hen i Midten af 18. Aarhundrede. Da kommer der en Mand til Trevad Mølle, der tør betegnes som et ret enstaaende Exempel paa Driftighed og Fremgang blandt den Tids Bønder sønner. Han hedder simpelthen Jens Jensen og efter sin Fødeby Sønder Feldingbjerg lar han sig kalde Jens Feldingbjerg. Der er han født d. 23. juli 1724.

Hans Forældre var Fæstere; Faderen hed Jens Trogelsen (født 1687, død 1767), Moderen Mette Madsdatter. Jens Feldingbjerg dukker op i Trevad Mølle omkring 1750, dog blev han først Møllens Ejer nogle Aar efter.

Om Jens Feldingbjerg har faaet Penge med Konerne (som ovenfor nævnt var han gift 3 gange) eller hvordan han er kommet til dem, ved jeg ikke, men 1756 kjøber han Trevad Mølle og og betaler den kontant med 850 Rdlr. Derved grundlagde han det Møllerdynasti, som fortsattes et godt Stykke ud over hans Død, ja, som vi senere skal se, kan spores den Dag i Dag.

Trevad Mølle var under sin Omtumlethed kommen i Hænderne paa nogle Skiveboere. 1719 ejedes den af Anne Larsdatter Winde, men da Jens kjøbte den, tilhørte den en Række Arvinger af Familien Svindt, der var spredt over det halve Jylland; der var Anne Marie Christensdatter Svindt, gift med Præsten Michael Feld i Vammen; der var en Knud Svindt fra Aalborg, en Jørgen Svindt fra Løgstør, en Peder Svindt fra Skive osv. De var glade ved at komme af med Møllen til Jens Feldingbjerg, der var saa heldig at kunne betale det, den kostede. Men Jenses Selvejer-Glæde fik dog hurtigt et brat Stød. Hvad er en Mølle uden Vand? En Dag i 1759 gik det meste af Mølle vandet fra ham.

Naar en Fjandbo i gamle Dage anførte sin Gaards Størrelse til saa og saa mange Tdr. Land, kunde man tit høre Sallingboen spottende korrigere: "Ja, det er da saa, nær do haar æ hjemm hwer Krumm!"

Fjandboens Jord har virkelig til Tider haft slemme Føjtelyster. Sandflugten var én af denne Landsdels værste Farer. Store Strækninger af Øst-Fjends Herred (saaledes Fusagers og Rosgaards Marker) laa udyrkede hen i Midten af 18. Aarhundrede paa Grund af Sandflugten. Og nu var Jens Feldingbjerg pludselig kommen i Vinden for de lunefulde Sandflugts-Agre i Vester Børsting Mark.

Jens klager sin bitre Nød til Autoriteterne. Han har næsten mistet alt, hvad han "møjsommeligt med Slæb og Arbejde har forhvervet". Han kjøbte Møllen, siger han, for en Del Aar siden, da den var i sin Kraft, men nu er den bleven ramt af "tvende ulykkelige Hændelser":

1) en Dam ved Vittrup Mark, hvorfra han har haft en Del af sit "Maalevand", er nu aldeles borttørret.

2) en Sandflugt fra Børsting Byes Ager har aldeles tilstoppet de Vandaarer, hvoraf Mølle dam-

men skulde vedligeholdes og have sit Udspring, "saavel som den Bæk, deraf til Møllendammen skulde flyde", saa Vandet i min Møllendam, der tilforn har været henved 2 Alen, "nu kun er 1-2-3 Kvarter (lige for det dybeste Sted, lige for Værket)", saa der ikke kan males uden ved Regnvand.

Han ber om Ret til at bygge en Vejrmølle, for at Bønderne dog kan faa malet i deres Nærhed.

Og Tingsydner bekræfter Rigtigheden: Sandflugten fra Børsting Mark synes ikke at være til at stoppe. Bækken er omtrent forsvunden. Vandet blev henne for et Aars Tid siden. Der blev opkastet en Rende for at møde Sandet, men til ingen Nytte (22/10 1759).

Men Jens Feldingbjerg maa vel ha faaet Hullet stoppet, for hans Pengepung synes ikke at ha taget nogen større Skade. Snart begynder han at møde paa Ejendomsauktionerne og overbyde alle andre. 1771 kjøber han 12 td. Htk. i Søby for 1270 Rdl.; og Jens betaler med den blanke Skilling trods Vandmangel og Sandknog. To Aar efter kjøber han af Handelsmand Chr. Nyboe hele Vridsted By - 31 Td. Htk. - for den Sum 1450 Rdl.! Tænk paa det, I Vridsted Mænd, højere anskreven stod ikke alle jeres Gaarde tilsammen i det Herrens Aar 1773. Der sker da altsaa nogle Fremskridt i Løbet af halvandet Hundrede Aar. - Den rige Møller, - som han nu maa kaldes - er stadig om sig; snart har han Jordegods i hvert andet Sogn i det hele Herred. 1776 laaner han en arm Præst i Vroue, Mathias Holm, 250 Rdl. og faar Pant i hele hans "Udbesætning": Kreaturer, Avl og Avlsredskaber, og Præsten lover ham 4 pCt. Renter til næste Snapsting. 1785 erhverver han sig Vroue-Resen Kirketiende for en bitte Skilling paa 3300 Rdlr., og baade Fly og Vridsted Konge- og Kvægtiende havnede omsider i Jens Møllers rummelige Buxelommer. I 1785-89 ejer han 16 Bønder og 5 Husmænd, og hans Formue opgjøres til 4000 Rdl., hvoraf han svarer 20 i Skat. Ikke just nogen urimelig Skatteprocent!

I Slutningen af Halvtredserne maa han ha mistet sin 2den Kone, men uforknytt gifter han sig tredje Gang 22. Juli 1762 med Ane Pedersdatter fra Skalmstrup Mølle. Hans forrige Kone var jo ogsaa en Mølledatter; og da Børnene voxede op, søgte han ogsaa saavidt muligt at faa dem anbragt ved Vandmøller. Det lykkedes ualmindelig godt; der var vist kun én, den ældste - Ole Jensen - der gik Ram og Mølle forbi; han fik Gaard i Egebjerg, som han senere ombyttede med Bregendal, hvor hans Slægt sidder endnu. Af Ole Bregendals Halvsøskende fik Jakob Jensen (Feldingbjerg) Søby Mølle; Catrine Marie blev d. 27. april 1780 gift med Jens Thomasen, Ejer af Høgild Mølle; en yngre Bror, Jens Jensen, blev d. 31. Oktober 1785 gift med en Enke Kirsten Nielsdatter i Neder Balling Mølle; en Søster Catrine blev d. 16. April 1794 viet til Mads Jacobsen i Vium Mølle; den yngste af Søskenderne: Peder Jensen fik efter Faderen Trevad Mølle. - Saaledes sad nu gamle Jens Feldingbjerg selv i Midten som en Møllernes Konge, mens alle de dumrende Møllerværker hakkede og pulsedede rundt om ved Synsranden. Men Jens var ved at blive gammel nu; forlængst kunde han ha holdt Sølvbryllup med sin tredje Kone; da opsatte han (20. Maj 1794) sit Testamente og delte sine Grunker mellem Børnene. Og der var nok at dele af, og Jens Feldingbjergs Formue har sikkert lagt en solid Grund til hundredaarig Velstand i adskillige Hjem baade i Salling og Fjends Herred. Catrine i Vium Mølle maa ha staaet hans Hjerte nær, for hun kom til at arve lige med Brødrene, hvad først blev lovfæstet 1857. Peder Jensen fik Møllen i Trevad for 2100 Rdlr. og frit Ophold til Forældrene. "Og saa længe jeg lever forbeholder jeg mig at vejlede min Søn Peder Jensen i Raad og Daad, hans Ejendomsret til Møllen i sin Tid uforkrænket". Jojo, den Gamle vilde nok vide, hvem der slog Kværnen i Gang! 900 Rdl. synes at ha været Delingskvotienten mellem Arvingerne, men saa var der Kirke- og Konge- og Kvægtidender baade her og der, saa der var ingen smalle Steder. Sine sidste Dage levede Jens Feldingbjerg og Ane i Vridsted."

**Maren Olesdatters
forfædre**

8.
Jens Christensen
f. ca 1646 d. 1720

9.
Mette Jensdatter
f. ca 1655 d. 1705

4.
Christen Jensen Kardyb

5.
Maren Olufdatter
d. 1741

6.
Søren Lauritsen
f. 1658 d. 1737

7.
Elsø Nielsdatter
f. 1662 d. 1745

2.
Oluf Christensen
f. 1708 d. 1761

3.
Bodil Sørensdatter
d. 1778

1.
Maren Olesdatter
f. ca 1730

Oluf Christensen

2.

er født 1708 i Søby, Kobberup sogn, og han døde 1761 i Nørgaard, Kobberup sogn, og blev begravet d. 12. maj.

Han blev døbt d. 15. april 1708; Anders Thomsens Maren fra Søby bar ham, og faddere var Troels Nørgaard, Jens Christensen og barnets halvfarbroder Peder Kardyb samt Niels Kiær-
gaards Anne, Christen Eriksens Maren og Pigen Kirsten Nielsdatter fra Kardyb.

Oluf Christensen blev trolovet d. 17. juni 1728 i Nørgaard og senere gift med

Bodil Sørensdatter

3.

der døde 1778 i Søby og blev begravet d. 5. april, 81 aar gammel.

Oluf Christensen var gaardmand i Nørgaard, Søby i Kobberup sogn.

Christen Jensen Kardyb

4.

der var gaardmand i Søby, Kobberup sogn, døde et par aar efter giftermålet og blev begravet midfastesøndag, 32 aar gammel.

Han blev trolovet d. 14. januar 1706 og senere gift med

Maren Olufsdatter

5.

der døde 1741 og blev begravet d. 19. marts, 64 aar, 6 uger og nogle dage gammel.

Hun blev efter Christen Jensen Kardybs død trolovet anden gang d. 10. maj 1711 og senere gift med præsten i Sparkjærs avlskarl Anders Madtsøn.

Søren Lauritsen

6.

der boede i Søby Kærgaard, Kobberup sogn, er født 1658. og han døde 1737 i Søby Kærgaard og blev begravet d. 24. marts, 79 aar og 1 maaned gammel.

Han var gift med

Else Nielsdatter

7.

Hun er født i 1662, og hun døde 1745 i Søby og blev begravet d. 7. juni.

Jens Christensen

8.

der var gaardmand i Kardyb, Kobberup sogn, er født ca. 1646, og han døde 1720 og blev begravet d. 25. august.

Han blev gift i 1682 med

Mette Jensdatter

9.

Hun er født ca. 1655, og hun døde 1705.

Jens Christensen var sammen med en Niels Pedersen fæster af Kardybgaard, der stod til ca. 10 td. hartkorn og var en enestegaard, hvilket ville sige at den ikke laa i jordfællesskab med nogen by, hvorfor fæsterne var frit stillet med hensyn til gaardens drift, ligesom de var hovfri og derfor i anseelse næsten stod paa højde med selvejerbønder. Jens Christensen synes

iøvrigt umiddelbart efter hustruens død at have afstaaet fæstet paa sin part af gaarden til sønnen Christen.

Cathrine Jacobsdatter Brøndums
forfædre

1504.
Peder Grummesen

752.
Grumme Pedersen
d. 1514

360.
Peder Michelsen

366.
Jens Høeg

376.
Poul Grumsen
f. ca 1485
d. ca 1560

378.
Niels Jensen

176.
Jens Andersøn

177.
Inger
Christensdtr.

180.
Rimboldt
Pedersen
d. 1591

181.
Kirsten H Høy

182.
Peter C
Tromslager
d. f 1603

183.
Anne J Høeg

184.
Niels Jensen
d. 1602

188.
Morten P (Grum)
d. ant. 1616

189.
Anne Nielsdtr.
d. ca 1609

191.
Maren
Jacobsdtr.

88.
Peder J Beerring
d. 1591

89.
Kirsten C Høeg
d. 1635

90.
Peder Rim-
boldtsen
d. 1612

91.
Karen Pedersdtr.
d. 1600

92.
Christen
Nielsen
f.ca 1554
d. o 1624

94.
Niels M (Grum)
f. ca 1578
d. 1653

95.
Kirstine Jensdtr.

44.
Jens P Bering

45.
Kirsten P
Rimboldtsen

46.
Jens C Hee
d. 1666

47.
Anna Nielsdtr.

58.
Ejler Jacobsen
f. ca 1560
d. 1640

59.
Johanne Nielsdtr.
d. 1604

20.
Niels Andersen
f. ca 1600
d. 1675

22.
Peder J Bering
f. 1622
d. 1703

23.
Mette J Hee
d. 1665

28.
Jacob Madsen
f. 1596
d. 1653

29.
Karen Eilersdtr.
f. 1591
d. 1674

8.
Jens Madsen Schive
f. 1629 d. 1703

9.
Maren Mogensdtr.
Torriild

10.
Jacob Nielsen
Vesbech
f.ca 1651 d. 1700

11.
Maren Pedersdtr.
Bering
d. 1714

14.
Christian J Bruun
f. omkr. 1630

15.
Birgitte Svensdtr.

4.
Jørgen Jensen Brøndum
f. ca 1682 d. 1731

5.
Dorthe Jacobsdatter Vesbech
f. 1688 d. 1768

6.
Just Rosenmeyer
d. 1725

7.
Cathrine Jacobsdatter Bruun
f. ca 1665 d. 1718

2.
Jacob Jørgensen Brøndum
f. 1710 d. 1774

3.
Juliane Maria Rosenmeyer
f. 1708 d. 1771

1.
Cathrine Jacobsdatter Brøndum
f. 1732 d. ca 1762

Jacob Jørgensen Brøndum

2.

er født d. 6. juli 1710 i Søbys degnebolig, Kopperup sogn, og han døde d. 29. maj 1774 kl. 8 om aftenen samme sted, og blev begravet d. 6. juni.

Hans daab fandt sted d. 6. juli 1710; mormoderen Maren Pedersdatter Bering bar ham. og faddere var Søren Kiergaard, Knud Degn, Niels Syndergaard, Maren Peders og Trogels Nørgaards Maren.

Jacob Jørgensen Brøndum blev trolovet første gang d. 3. juni 1731 og gift d. 30. august samme aar paa Alrø med

Juliane Maria Rosenmeyer

3.

Forlovere ved vielsen var Gjødert Christian Rosenmeyer og Jørgen Poulsen.

Juliane Maria Rosenmeyer er født 1708 paa Alrø, og hun døde 1771 i Søbys degnebolig og blev begravet d. 24. maj.

Hun blev døbt d. 14. marts 1708; præstens hustru bar hende, og faddere var Niels Lauridsen von Baden af Bisholt, Søren Sørensen af Vads Mølle, Jens Rasmussen, Magdalene Bruun og Anne Marie Pedersdatter.

Jacob Jørgensen Brøndum blev derpaa gift anden gang d. 28. august 1772 i Ørslevkloster med Agnete Rasmusdatter Vinde, der var datter af købmand Rasmus Nielsen Vinde i Skive. Hun døde efter 1774.

Jacob Jørgensen Brøndum overtog i 1731 efter faderen embedet som sognedegn for Kopperup og Feldingbjerg sogne. Han synes at have været ret velhavende, og i 1750 var hans degneløn 13 rdlr. 2 mk. 12 sk. samt en degnebolig uden jordtilliggende. Imidlertid var han allerede dengang ejer af en "herskabelig Vaaning med Stald til 2 Heste m. m., 2 Haver og smuk Udsigt!". Denne bolig var indtil 1773 udlejet til oberstløjtnantinde von Støcken.

Jacob Jørgensen Brøndum ejede desuden en del jordegods, og i 1753 ses han at have solgt Lundø kirke med tidende samt i 1768 at have købt halvparten af Skivebro m. m. I 1772 kaldes han "hæderlig og vellærd".

Efter Jacob Jørgensen Brøndums død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene af første ægteskab. Af dette skifte fremgaar det, at indboet i Søbys degnebolig var ret fint, saaledes fandtes der 18 dages stueur, som vurderedes til 10 rdlr., samt sølvservice for godt 75 rdlr. Til afdødes bogsamling hørte bl. a. "Møllers Danske Huus-Postill", "Den Danske Pilgrim", en dansk bibel, 1 alterbog, "Thyconii Liig Prædiken over Trellund", "Lutheri Levnedes Beskrivelse", "Colinds Voldsom Indtrængelse i Guds Riige", og "Det uvorderlige Guds Søns Blod". Besætningen bestod af 3 køer, 2 kalve og 5 gamle faar med lam.

Samtlige boets effekter blev solgt paa auktion og indbragte 766 rdlr. 5 mk. 7 sk., men da gælden var paa 840 rdlr. 5 mk. 2 sk., blev der intet til deling arvingerne imellem. Enken gav imidlertid de øvrige arvinger det tilbud, at hvis de ville betale auktionsomkostningerne, som beløb sig til 6 rdlr. 3 mk. 7 sk., saa ville hun udrede den resterende gæld. (Fjends herreds gejstlige skifteprotokol 1739-1799, fol. 267 b)

Jørgen Jensen Brøndum

4.

er født ca. 1682, og han døde 1731 og blev begravet d. 3. marts.

Han blev trolovet d. 18. december 1703 og gift d. 7. oktober 1704 i Kopperup med

Hun er født 1688, og hun døde d. 6. maj 1768 i Sinding skolehus ved Herning.

Hun blev hjemmedøbt af præsten og derpaa fremstillet i kirken d. 29. oktober 1688; hr. Bering fra Verringe konfirmerede døben, mens barnet blev baaret af hans "Kiærest" Elisabeth Sophie Biener.

Umiddelbart efter giftemaalet flyttede Jørgen Jensen Brøndum og hustru ind i et hus, der laa ved Søndergaard i Kobberup sogn, som hendes moder, der da var enke, ejede. I 1712 blev degnen Knud Braad forflyttet til Mønsted, og Jørgen Jensen Brøndum fik nu embedet som sogne-
degn for Kobberup og Feldingbjerg sogne. Et par aar efter døde hans svigermor, og han flyttede ind paa Søndergaard og blev senere ejer af baade denne og af Søbø Mølle. Ved sin død betegnes han som en meget velhavende mand.

Just Rosenmeyer

6.

er antagelig født i Westphalen, Tyskland, og han døde d. 5. februar 1725 paa Alrø og blev begravet d. 12. februar under megen højtidelighed i Alrø kirke.

Han blev gift d. 6. juni 1682 uden trolovelse eller lysning med

Cathrine Jacobsdatter Bruun

7.

Hun er født ca. 1665, antagelig paa Fyn, og hun døde 1718 paa Alrø og blev begravet d. 12. oktober i Alrø kirke.

Det vides ikke, hvornaar Just Rosenmeyer indvandrede til Danmark, men den omstændighed, at han ved sin død efterlod sig en tysk bibel, kunne maaske pege paa, at han havde haft sin skolegang i Tyskland, eller ogsaa at hans forældre indvandrede til Danmark i hans tidligste barn-
dom. I 1690 nævnes han første gang, idet han det aar underskræver til vitterlighed paa et dokument. Han boede da i landsbyen Bred i Vissenbjerg sogn paa Fyn, hvor han ejede nogle gaarde og levede side om side med sin svigerfader, som var ejer af en del jordegods samme sted. Denne hans svigerfaders far Jacob Madsen, som var borgmester paa Christianshavn, havde engang været ejer af samtlige gaarde paa øen Alrø, med undtagelse af præstegaarden, og denne ø maa have tiltalt Just Rosenmeyer, for han begyndte nu at samle øens gaarde under sine hænder. I 1693 byttede han og svigerfaderen noget gods i Voldtofte og Dreslette samt en del af Ørsted kongetiende bort med 5 gaarde og gaardsparter paa Alrø, og aaret efter pantsatte "de Husarme" i København 2 bøndergaarde paa Alrø til dem. Efterhaanden kom de i besiddelse af 16 af øens 19 gaarde, og i 1697 solgte Just Rosenmeyer derpaa sin gaard i Bred og flyttede med sin hustru og sine børn til Alrø, hvor det ikke varede længe, inden han ogsaa kom i besiddelse af øens øvrige gaarde, dog med undtagelse af en enkelt.

Just Rosenmeyer og hustru havde ialt 13 børn, 6 sønner og 7 døtre, men kun 3 af sønnerne overlevede forældrene. Af børnene kan iøvrigt nævnes Wilhelm Friderik, der blev direktør for Det Islandske Kompagni, Liborius, der døde paa Alrø i 1716, Julius Adolph, der allerede døde i 1706, Barbara, der blev gift med borger i København Jesper Sørensen, Filisita, der giftede sig med søofficer Mads Pedersen Møller i København, og en tredje datter, som blev gift med ejeren af Vestergaard i Bisholt, Niels von Baden. Ægteparrets øvrige børn blev vist alle indgiftet i Alrø-familier, og endnu i vore dage kan man paa øen møde de fremmedartede fornavne Liborius, Gjødert. Elzabe o. s. v. Af andre børn i ægteskabet kan nævnes Clare Elzabe, der blev gift med gaardmand Jørgen Povlsen paa Alrø, Anna Sophie, som i 1724 ægtede gaardmand

Søren Jensen paa Alrø, Giødert Christian, der var gift med en ung gaardmandsenke fra Alrø, som var saa forelsket i ham, "at hun klædte ham op fra Top til Taa, da han skulde staa Brudgom", Juliane Marie, som blev gift med degnen Jacob Jørgensen Brøndum og endelig Just Philip, der i 1734 viedes til Anna Pedersdatter fra Alrø.

Efter Cathrine Jacobsdatter Bruuns død begyndte Just Rosenmeyer saa smaat at tænke paa at afvikle sit jordiske gods; forinden erhvervede han dog formedelst 168 rdlr. kongens tilbagekøbsret paa gaardene paa Alrø, og han sørgede desuden for, at Alrø blev fritaget for soldaterhold, hvilket kostede 16 daler.

Den 15. maj 1722 solgte Just Rosenmeyer derpaa 17 af sine gaarde, der stod til ialt hartkorn 74 tdr., til Søren Sørensen i Vads Mølle, som var en morbroder til hans svigersøn Søren Jensen. Prisen var 2864 rdlr. 3 mk. 11 sk., og salget blev ordnet saaledes, at hvert af børnene, æfterhaanden som de blev myndige, selv maatte vælge, om de ville have deres mødrene arv udbetalt, for sønnernes vedkommende 150 rdlr. 28 sk. og for døtrenes vedkommende 75 rdlr. 14 sk., eller om de ville overtage en nærmere bestemt gaard paa Alrø. Just Rosenmeyer selv gik nu paa aftægt hos datteren Anne Sophie, og kort før sin død foretog han en registrering af sit indbo "for at forekomme al Tvivl og Misforstaaelse mellem mine Børn, baade de som er nærværende og de som er fraværende".

Faa dage efter solgte han sine 5 køer til svigersønnen Søren Jensen for 3 slettedaler stykket samt sine 6 faar for 3 mk. stykket, og efter yderligere 3 ugers forløb døde han.

Der blev nu foretaget skifteforretning, og efter at døtrene havde udtaget af boet, hvad de ønskede, blev der d. 7. august 1725 holdt auktion over de resterende efterladenskaber. Fuldmægtigen, der stod for auktionen, købte her selv 6 gamle sølvskeer, 1 par sølvkospænder og 1 sølvbeslagen salmebog, medens svigersønnen Niels von Baden fik 2 sølvskeer og Søren Sørensen i Vads Mølle 1 lerkrus med sølvlaag samt 1 lille forgyldt balsambøsse. Mere sølvtøj fandtes der ikke. Af tin blev bl. a. solgt 18 tunge tallerkener, 2 store fade, 6 mindre fade og et par lysestager, og desuden fandtes der forskellige kobber- og messingkedler. Af møbler var der bl. a. 1 gammel gul kiste med laag, 1 sengested af fyr med egestolper men uden himmel, 1 egetræsbord til at trække ud og 1 sort jernbeslagen egekiste med en god laas.

Det endelige skifte fandt sted d. 20. december 1725, men forinden havde Just Rosenmeyers svigersøn Søren Jensen præsenteret boet for følgende regning over de omkostninger, som han havde haft, i forbindelse med svigerfaderens begravelse:

"½ Fjerdingkar Hvedemel	1 mk.	10 sk.
Rosiner		8 "
Corender		8 "
Muskatblomme		4 "
Niliker		4 "
Svedsker	1 "	
Safrand		4 "
Peber	1 "	
Tvebakker og Hvedebrød		8 "
4 Smørbrød		4 "
Kanelbark, 1 Citron		8 "
Mandler og Surr Brød	1 "	4 "
3 Pd. Tobak og 2 Dusin Piber	3 "	10 "
Fransk Brændevin	1 rdlr.	3 "
Fersk Fisk og Seksten Maal Bergenfisk	3 "	8 "

27 Potter Brændevin	4 rdlr.	1 mk.	
½ Td. Øl	4 "	2 "	
9 og ½ Pot Vin	2 "		
1 Kalv		2 "	
2 Børster Flæsk	1 "		
Trende Ænder		1 "	8 sk.
1 Td. Byg	3 "	2 "	
12 Høns		2 "	
Hvedebrød			12 "
½ Lispund Otte Marks Smør	1 "	3 "	8 "
Ligklæder			4 "
1 Tylvt Søm			4 "
Til Postpenge			12 "
Papir			8 "
Præsten for Ligprædikenen	6 "		
3 Degne for Sang ov. Liget	4 "		
Arbejdsløn for Beslag til Kisten at udhugge	2 "	1 "	
10 Kander gammelt Øl	1 "	1 "	
For Umage med Mad og Traktementer ved Begravelset at tillave samt den hafte Uejlighed i Huset	7 "	2 "	
Ialt	<u>45 rdlr.</u>	<u>1 mk.</u>	<u>4 sk."</u>

Den endelige opgørelse over samtlige boets effekter lød paa 2041 rdlr., og da boets gæld og udgifter var paa 1143 rdlr., blev der til deling de 10 efterladte børn imellem 859 rdlr.

Jens Madsen Schive 8.

er født 1629, antagelig i Skive, og han døde d. 29. december 1703 i Brøndum præstegaard.

Han var gift med

Maren Mogensdatter Torrild 9.

med hvem han havde ihvertfald 5 sønner og 2 døtre, som i tidens løb kom til at danne en stor slægt af præster, degne, herregaardsforpagtere, herremænd og købmænd.

Jens Madsen Schive boede først i København, men blev saa i aaret 1670 kaldet som medhjælper hos den gamle præst i Brøndum med løfte om at faa embedet, naar denne døde. Hvor naar det er sket, kan ikke ses, men i 1677 var han ihvertfald sognepræst og boede i Brøndum præstegaard, som stod til hartkorn 8 tdr. 2 skpr. 1 fjdk.

Jacob Nielsen Vesbech 10.

er født ca. 1651, antagelig i Vesbechgaard, Romlund sogn, og han døde 1700 i Søby Mølle og blev begravet d. 1. juli.

Han var gift med

Maren Pedersdatter Bering 11.

der døde 1714 i Søby og blev begravet d. 10. januar, 58 aar gammel.

Hun blev efter Jacob Nielsen Vesbechs død gift anden gang d. 26. august 1705 i Kobberup med gartneren paa Rydhav Niels Thøgersen Hvas, der var søn af byfoged i Holstebro Thøger Pedersen Hvas.

Jacob Nielsen Vesbech, der først var borger i Skive, blev i 1685 forpagter af hovedgaarden Grønkær i Feldingbjerg sogn. I matriklen 1688 ses denne gaard anført med et hartkorn paa 8 tdr. 7 skpr. 3 fjdk. 1 alb., og iøvrigt fremgaar det, at den var baade ringe og "moxen øde". At forholdene ikke har været særlig gode, kan ogsaa ses af, at forpagteren i 1688 kun blev ansat til 1 rdlr. i defensionsstyr.

I 1698 har Jacob Nielsen Vesbech imidlertid antagelig opgivet forpagtningen af Grønkær, thi d. 19. juli samme aar købte han af Axel Pors en del jordegods, deriblandt Søby Mølle og Søndergaard, begge i Kobberup sogn.

Efter Jacob Nielsen Vesbechs død solgte Maren Pedersdatter Bering halvdelen af Søby Mølle til broderen sognepræsten hr. Søren Bering til Ørslevkloster formedelst 249 rdlr. 2 mk. 12 sk. Senere flyttede hun og hendes anden mand til Holstebro, hvor de ihvertfald boede 1713, da Maren Pedersdatter Bering til svigersønnen Jørgen Jensen Brøndum solgte den anden halvdel af Søby Mølle.

Christian Jacobsen Bruun

14.

er født omkring 1630, antagelig i København.

Han var gift med

Birgitte Svendsdatter

15.

om hvem intet vides.

Christian Jacobsen Bruun var nok godsejer, idet han ejede en vængde bøndergods rundt om i landet, men da han ingen sædegaard eller hovedgaard havde, kan han ikke betegnes som værende herremand. I 1674 ses han at have boet i Assens, og det aar skødede han med fuldmagt fra moderen til hr. Jacob Madsen Lund i Flemløse en hende tilhørende bondegaard samme sted. I 1678 skødede han sammen med Eiler Jacobsen Brun til Nordentoft og Maren, der var enke efter oberst de la Haye, samt Claus Ryssing til amtsskriver Erik Nielsen kongens andpart i korntienden af Flemløse sogn. Aaret efter solgte Christian Jacobsen Bruun til raadmand og postmester Thomas Iversen i Assens den korntiende af Kværum, som hans nu afdøde moder havde faaet tilskødet af kongen. I 1688 boede Christian Jacobsen Bruun i København, og han skødede da til Hans Jespersen Lund til Tostrup og Uggerløse gods paa Fyn og i Jylland, som han havde arvet efter sin fader. 2 aar efter, nemlig i 1690, var han flyttet til Bred, Vissingbjerg sogn paa Fyn, og han skødede da noget arvegods i Thy og paa Mors til Claus Ryssings arvinger samt sine tilfaldne arveparter af kongetiende i Sandager og Vedtofte til admiralitetets assessor Hans Knudsen.

I 1694 pantsatte de husarme i København 2 bøndergaarde paa Alrø til Christian Jacobsen Bruun og hans svigersøn Just Rosenmeyer, og 3 aar efter ses Christian Jacobsen Bruun sammen med sin datter og svigersøn at have solgt deres gaard i Bred med tilliggende huse til hr. Christen Andersen Holm i Vigerslev.

Niels Andersen

20.

der var fæster af Vesbechgaard i Romlund sogn, er født ca. 1600, og han døde 1675 paa Vesbechgaard og blev begravet i Romlund kirkes midtergang.

Peder Jensen Bering

22.

er født 1622 i Viborg, og han døde d. 28. maj 1703 i Kobberup.

Han blev gift første gang med

Mette Jensdatter Hee

23.

der døde 1665, hvorefter han giftede sig anden gang med Maren Pedersdatter Hvas, som var datter af præsten i Byrum. I sit første ægteskab havde han 7 sønner og 3 døtre og i det andet ægteskab 3 sønner og 4 døtre.

Peder Jensen Bering tog studentereksamen i Viborg 1639 og blev i 1645 i en alder af 23 aar, kaldet til sognepræst for menighederne i Kobberup og Feldingbjerg sogne. I 1671 blev han desuden provst over Fjends herred. Paa sine ældre dage var han lam i benene, hvorfor han i flere aar havde en kapellan, nemlig hr. Christen Scheel. I 1699 opgav han iøvrigt provsteembedet, som blev overtaget af sognepræsten til Sortebrødre kirke i Viborg magister Christen Erichsen.

Jacob Madsen

28.

er født 1596 i Visby paa Gotland, og han døde d. 21. maj 1653 og blev begravet i Holmens kirke.

Han blev gift ca. 1621 med

Karen Eilersdatter

29.

Hun er født 1591 i Vordingborg, og hun døde d. 24. november 1674 i København og blev begravet i Holmens kirke. Ved giftermaalets indgaaelse var hun enke efter Iver Bruun, hvis efternavn ogsaa hendes børn af andet ægteskab antog.

Om Jacob Madsens barndom og ungdom vides intet; kort efter giftermaalet kaldes han dog den Jacob Madsen i Næstved, der gjorde bankerot. Helt galt fat med hans økonomi har det dog ikke været, for fra ca. 1626 spillede han en betydelig rolle som købmand og skibsreder i København, idet han allerede da drev handel paa Middelhavet og havde adskillige skibe i søen. Et vidnesbyrd om den indflydelse, han havde, er et kongebrev fra 1636, hvorved Børsen udlejes til Københavns købmænd og kræmmere, og hvori han trods bestemmelsen om, at ingen maatte tappe vin der eller benytte ild og lys, baade fik lov til at holde ild paa 2 skorstene og lade tappe vin, øl og anden drik til "godtfolk, der ville søge did". Fra 1637 drev han sin handel paa Middelhavet ved kongelig støtte, og fra 1640 var han forpagter af selvtredie accisen af alt indført fremmed øl til København og Christianshavn. I 1641 blev han borgmester paa Christianshavn, og i 1642 lejede han personlig hele Børsen for 5 aar. Under Torstenssonkrigen udrustede han for egen regning en flaaede paa 4 krigsskibe, med hvilke han i 1644 under et - dog forgæves - krydstogt i Storebælt forsøgte at kapre svenske førselsskibe, men i 1647 blev 3 af hans skibe i Biscayen opsnappet af spanske pirater. Kong Christian den 4. traadte dog straks hjælpende til og fik skibene frigivet ad diplomatisk vej. Samme aar overtog Jacob Madsen Børsen af Corfitz Ulfeldt formedelst 50000 rdlr., som skulle gaa af paa det beløb,

kronen skyldte ham for leverancer af tømmer og proviant. I det hele taget synes denne usædvanlig dygtige storkøbmand at have staaet kongen og hans kreds nær, og som leverandør forstrakte han hof, hær og flaaede med saa forskellige fornødenheder som papir, vin, proviant, tov, værk, tjære, tømmer og kugler. I perioden 1640-1649 skal han saaledes have leveret kronen varer for ialt 270000 rdlr.

Ogsaa som bygningsentreprenør nød han kongens gunst, og han medvirkede bl. a. ved opførelsen af det nye bryggers ved slottet, 100 boliger ved Nyboder og den ufuldendte storkirke, Skt. Anna Rotunde, ligesom han forpligtede sig til at genopbygge det i 1647 nedbrændte Tøjhus.

I 1650 fik han tilladelse til, skønt bøsiddende paa Christianshavn, ved sin død at lade sig begrave i Holmens kirke, som han nærede stor kærlighed til. Saaledes leverede han til kirkebygningen af sit eget pommerske og gullandske tømmer samt egeplanker til at "klæde Spærværket med saa vel udentil, hvor det skulde tækkes med Skifersten, og under det, som Dønikeren skulde gibse". Regningen fra Jacob Madsen herfor lød paa ialt 5500 rdlr.

Efter Jacob Madsens død blev Corfitz Ulfeldt draget til ansvar for, at han havde solgt Jacob Madsen Børsen, og dennes enke blev nu tvunget til at afstaa bygningen til kong Frederik den 3. for den oprindelige købesum, hvilket beløb imidlertid blev betalt hende med 1002 tdr. hartkorn jordegods i Jylland, paa Fyn og Langeland. Samtidig forsøgte man at rejse en anklage mod da afdøde Jacob Madsen og hans hustru for at have misrøgtet bygningerne, men anklagen faldt ganske til jorden, da den savnede grundlag.



Børsen i København.



Fotografi af et oliemaleri, som findes indsat i epitafiet over Jacob Madsen (Ane nr. 28) og hustru. Ifølge Dr. phil. Louis Bobé skal personerne identificeres saaledes: Hovedpersonen i billedet er Karen Eilersdatter, til højre for hende hendes to mænd Iver Bruun (nærmest) og Jacob Madsen (med pibekrave). Til venstre for hende de tre døtre af hendes første ægteskab, nemlig ved hendes side den yngste Johanne og ovenfor Karen, den ældste, og Anna. De øvrige personer i øverste række er hendes børn af andet ægteskab Maren (nærmest hende) samt Iver, Eiler og Christian (yderst). Desuden to tidligt afdøde børn.

Jens Pedersen Bering

44.

kaldet Store Jens Bering var gift første gang med

Kirsten Pedersdatter Rimboldtsen

og anden gang med Margrethe Olufsdatter, der levede 1696 og da betegnedes som værende 80 aar gammel og fattig.

Jens Pedersen Bering var købmand i Viborg og havde handelsforbindelser med Hamborg. Desuden var han raadmand og ejede en gaard paa vestsiden af Skt. Mogens Gade, det nuværende nr. 23.

Hvor mange børn han og hans to hustruer havde, vides ikke med bestemthed, men Wiberg's Præstehistorie hævder, at han skal have haft 12 sønner, der alle hed Peder. Dette lyder usandsynligt, men af de 7 børn der kendes, bærer alle 4 drengebørn navnet Peder.

Jens Christensen Hee

46.

der ogsaa nævnes med tilnavnet Gjødstrup, døde i juni 1666.

Han var gift med

Anna Nielsdatter

47.

der var datter af præsten Niels Mortensen (Grum) i Gamst Præstegaard.

Jens Christensen Hee bestod i 1621 studentereksamen i Roskilde og blev i 1622 præst for menighederne i Hee og No sogne. Det var i hans tid, at nedbrydningen af No kirke skete, hvilket vakte stor forargelse hos menigheden. I 1653 blev han iøvrigt desuden provst for herredet.

I ægteskabet var 22 børn, og det fortælles, at de alle, paa nær en datter, skal være havnet i præstestand, hvilket dog næppe kan være rigtigt.

Ejler Jacobsen

58.

er født ca. 1560, og han døde d. 27. august 1640 i Vordingborg.

Han var gift første gang med

Johanne Nielsdatter

59.

der døde 1604, hvorpaa han giftede sig anden gang med Margrete Pedersdatter, der døde 1664.

Ejler Jacobsen var i en aarrække ridefoged paa Vordingborg slot og aflagde i 1597 sin borgered i Vordingborg. Ved borgmester Niels Eriksens død i 1601 overtog han baade borgmester- og tolderembederne, som han for begges vedkommende passede med samme nidkærhed, som sin tidligere ridefogedstilling.

I 1696 klagede en Rasmus Mikkelsen i Hammerstorp flere gange til lensmanden paa Vordingborg slot over, at ridefogeden Ejler Jacobsen forfulgte og truede ham og søgte at ødelægge ham i bund og grund, paa trods af at han aldrig havde generet ridefogeden. Hvad resultatet af denne klage blev, vides imidlertid ikke. Nogle aar forinden, nemlig i 1593 havde Ejler Jacobsen iøvrigt haft en retssag i anledning af, at Beritte, Jens Smeds, havde kaldt ham en rødhovedet og rødskægget skælm og skurk, hvorfor hun dømtes til at "tage Kagen i Favnen"; paa Ejler Jacobsens forbøn slap hun dog med skrækken.

Ved sin død i 1640 efterlod han sig foruden en solid formue en gaard og et hus i Nebbe samt

to ejendomme.

I sine to ægteskaber havde han 9 børn, hvoraf kan nævnes sønnen Jacob, der blev rektor for Metropolitanskolen, og Peder, som i 1640 dømtes fredløs for mordet paa den lybsk fødte Hermann Kræmmer.

Peder Jensen Bierring

88.

der var adelsmand og raadmand i Viborg, døde d. 4. maj 1591.

Han var gift med

Kirsten Christensdatter Høeg

89.

der døde d. 23. maj 1635.

Hun nævnes som ejer af en gaard i Høgild, 8 km nordvest for Karup, og blev efter Peder Jensen Bierrings død gift anden gang med Jacob Lauritsen Skriver, der var borger i Viborg, hvor han døde d. 23. juli 1611.

Saa vel Peder Jensen Bierring som hans hustru og dennes anden mand blev begravet i Graa-brødre kirke i Viborg, hvor deres fælles ligsten laa i altergulvet.

Peder Rimboldtsen

90.

døde d. 23. oktober 1612 og blev begravet i Viborg domkirke.

Han var gift første gang med

Karen Pedersdatter

91.

der døde 1600, hvorpaa han blev gift anden gang med Dorothea Bloch, som var af en anset Viborgslægt.

Peder Rimboldtsen efterfulgte i 1589 sin fader som sognepræst ved Sortebrødre kirke i Viborg og havde allerede 2 aar i forvejen faaet forleningsbrev paa det kannikedømme i domkirken, der kaldtes Hjarbæk Præbende, og som faderen havde været forlenet med.

I kirkens søndre kapel findes følgende indskrift: "Over den ærværdige og vellærde Hr. Mag. Peder Rembert, Kannik ved Kapitlet i Viborg og trofast Præst ved Byens Dominikaner Kirke, som indsov i Herren d. 23. Okt. 1612 og hans første Hustru Catharine Pedersdatter, der døde i Aaret 1600. - Over disse lod hans anden Hustru Dorothea, Datter af Mag. Jens Bloch, salig ihukommelse, dette Mindesmærke opsætte, og hun endte fromt Livet d. 14. Juli 1618 og blev begravet her med de 3 Børn, som hun havde faaet med ham selv. - Herren give, at de maa se Guds Ansigt i Retfærdighed. 2. Corinth 5."

Christen Nielsen

92.

er født ca. 1554, og han døde omkring 1624.

Han overtog efter faderen embedet som sognepræst for menighederne i Snejlhøj og Tjørning sogne.

Niels Mortensen (Grum)

94.

er født ca. 1578, og han døde 1653, idet hans eftermand ordineredes d. 3. november d. a.

Han blev gift d. 14. september 1606 med

Kirstine Jensdatter

95.

Efter hendes død var han vist nok gift endnu engang, men hans anden hustru kendes ikke.

Niels Mortensen (Grum) blev i 1606 ordineret til præst i Anst og Gesten sogne, men i 1608 var han dog endnu kun kapellan hos svigerfaderen dér. Aaret efter maa han dog have overtaget

embedet som sognepræst, og i hvert fald nævnes han i 1610 som saadan.

Om Niels Mortensen (Grum) fortæller L.P. Borberg i sin artikel om en selvejerbondeslægt i "Fra Ribe Amt 1945" bl. a. følgende:

"I Svenskekrigen 1643-45 brændte Fjenderne hans Præstegaard, hvorved ogsaa Økne- og Hestestaldene, hans Korn og Sengeklæder gik op i Luer. 1646 ødelagde desuden strængt Vejr- lig med Hagl og Storm hans Korn. Han ansøgte da 1. April 1647 om Hjælp, hvilket anbefaledes af Lensmanden. Ved kgl. Bevilling af 6. August s. A. tilstodes det ham at oppebære 2 Rdlr. af sine Kirker.

Jens Andersøn

176.

eller Jens Madsen var værtshusholder og gaardmand i Bering by.

Han skal have været gift med

Inger Christensdatter

177.

med hvem han fik 6 sønner og 1 datter.

Om Jens Andersøn hedder det: " En god ærlig gammel Værtshuusmand, ved navn Jens Andersøn haver anno(1496?) længe før end Reformationens Tiid, beboet en stor Gaard i Bering Bye, hvor der endnu findes god Logement for Reysende, i Middelsum Herred udi Wiborg Stift beliggende en stor Møl sydost for Wiborg. - Bemeldte Mand avlede 3 Sønner, Anders, Peder, Mads, som af deres fædrene og føde Bye lode sig kalde med Tilnavnet Bering og alle vare fornemme Handelsmænd. "

Efter at have afstaaet gaarden i Bering, antagelig til en søn, flyttede Jens Andersøn til Viborg, hvor han sikkert boede indtil sin død.

Rimboldt Pedersen

180.

er født i Viborg, og han døde 1591 samme sted.

Han var gift med

Kirsten Hansdatter Høy

181.

Rimboldt Pedersen fik i 1554 kongebrev paa kongetienden af Skals sogn, hvilken han maatte opkræve, indtil han kunne blive forsørget med en anden kirkerente. Dette skete i 1559, idet han da fik livsbrev paa det kannikedømme i Viborg domkirke, som blev ledigt efter magister Mikkell Brun. Senere blev han ogsaa forstander for hospitalet i Viborg, og i 1580 ses udstedt et kongebrev, der bestemte, at et stykke skov, kaldet Knekkenborg Lund i Katballe Mark, Lysgaard herred, som Rimboldt Pedersen, kannik og forstander for Almindeligt Hospital i Viborg dels havde arvet, dels købt, og hvoraf der plejede at svares 2 grot leding til kronen, herefter med al rente skulle ligge til Viborg Hospital, men bruges af Rimboldt Pedersen og hans arvinger mod en aarlig afgift af 1 pd. smør til hospitalet.

I 1580 blev Rimboldt Pedersen desuden sognepræst ved Sortebrødre kirke i Viborg, og her virkede han indtil 1589, da dette embede blev overtaget af sønnen, som 2 aar i forvejen ogsaa havde overtaget kannikedømmet i Viborg domkirke.

Peter Christensen Tromslager

182.

der var raadmand i Viborg, døde før 1603.

Han var gift med

Anne Jensdatter Høeg

183.

der ligeledes var fra Viborg.

Niels Jensen

184.

der var sognepræst for menighederne i Snebjerg og Tjørring sogne samt provst, døde i 1602.

er født i 1530erne, antagelig i Ilsted, og han døde formentlig kort efter nytår 1616.

Han blev gift senest 1569 med

Anne Nielsdatter

189.

der var enke efter den forrige præst i sognet.

Morten Povlsen (Grum) blev omkring ca. 1569 sognepræst for menighederne i Aastrup og V. Starup sogne. Nogle aar efter skænkede han Aastrup kirke en alterkalk og en disk, som endnu tilhører kirken. Paa kalkens fod findes en latinsk indskrift, som i oversættelse lyder: "Morten Povlsen lod mig lave 1573". Endvidere findes i kirken en degnestol fra 1584, og i hans tid blev ogsaa amuekskirken i Starup forsynet med en ny prædikestol samt med nye stole.

I et latinsk brev fra slotspræsten paa Malmøhus til Morten Povlsen (Grum)'s søn, biskop Aastrup i Lund, skildres dennes fader som "en højt begavet Olding, munter, uden Forstillelse og Falskhed, en Fromhedens Elsker og en glødende og stadig Dyrker af Dyden, en Mand, der var ud over det almindelige".

Denne udtalelse er nu nok noget overdrevet, for i aarene 1577-1578 havde Morten Povlsen (Grum) flere retssager med en Jep Olufsen fra Skads herred samt desuden en sag for Viborg landsting d. 8. april 1578. Men værre var dog følgende sag, som er omtalt i L.P. Borbergs artikel om en selvejrbondeslægt i "Fra Ribe Amt 1945":

"I Juni 1583 kom Hr. Morten med sin Svend kørende til Ribe, drak sig fuld, og raabte op og søgte Klammeri med Broderen Niels, Herskabsfogden, skønt denne prøvede at undgaa ham. Alligevel fik Hr. Morten fat i ham og brølede: "Du handler ikke vel med min Moder, du faa Tusinde Djævla!" Niels søgte at berolige ham og sagde: "Kære Hr. Morten, det er stor Skam, at vi skal slaas". Om Moderen sagde Niels desuden, at han gjorde hende mere godt end de to andre (Brødre) tilsammen, idet han lod hende bruge en Arvepart efter Faderen (vel i Gaarden i Ilsted) uden Afgift til ham (Niels).

Saa blev Hr. Morten vred, greb sit Spyd fra Vognen og svang det over Broderens Hoved (alle, selv Præster, gik med Vaaben dengang, og et Spyd var jo desuden godt som Spadserestok). Niels gik da hen til ham, klappede ham paany paa Akslen, og bad ham lade ham i Fred; han vilde ikke slaas med ham. Da slog Hr. Morten til Niels med Spydstagen, fejlede vel første Gang, men ramte ham derpaa i Hovedet, saa han styrtede om.

Der var flere tilstede, da dette foregik, og nogle vilde holde Præsten; men denne fik en lille Kniv frem under sin side Kjole, hvorfor de slap ham. Han slog da paany løs paa Niels, der imedens havde rejst sig, skønt han blødte stærkt. Hr. Morten vedblev at slaa, til Niels faldt om og blev liggende; derpaa kørte Præsten bort.

Broderen maatte dels holde Sengen, dels Stuen et Par Maaneder; thi først 2. August s. A. kunde han møde paa Bytinget.

Dette Overfald af en Præst paa en af de første Embedsmænd i Byen var dog den kgl. Lensmand for meget, og han sørgede for, at der rejstes Sag mod Hr. Morten. Dennes Broder, Provst Grumme i Gørding, blev indstævnet som Vidne og spurgt, om Hr. Morten ikke nogensinde havde slaaet paa ham med Vrede, siden de blev Præster. Hr. Grumme, der gerne vilde frelse sin Broder, sagde Nej, men tilføjede dog følgende, hvorved hans Nej rigtignok blev til et Ja: "Hr. Morten havde aldrig slaaet ham til Skade, det hans Liv kunde have ondt af" (!). Desuden vedblev han som en god Broder at gøre, hvad han kunde, for at redde Hr. Morten. Han antydede endog, at 3 Skoledisciple, der havde været til Stede ved Overfaldet paa Niels, havde

vidnet falsk, men turde dog ikke fastholde denne Paastand.

Tolv Mand gjorde nu deres "Tovsed" paa, at Hr. Morten og hans Svend for Ugeringen skulde bøde til Sagvolderen, Kongen og Byen. Imidlertid maa Niels have faaet Sagen forligt; thi paa Tingmødet 2. August 1583 gav denne hr. Morten "kvit og ledig og løs fra Tovseden" paa egne, Kongens og Byens Vegne. Vilkaaret for denne lempelige Udgang af Hr. Mortens uheldige Bytur fremgaar imidlertid klart af et kgl. Gavebrev af 31. s. M. til Ribe Hospital paa 200 gl. Daler, som Hr. Morten lovede at betale for Overfaldet.

Dette hjalp en god Del Aar; men efter Hegelunds Dagbog var Hr. Morten 8. Juli og 29. Juli 1597 igen under Tiltale af Lensmanden. Sagens Udfald er dog ukendt. Hans Optræden er et typisk Bevis paa Renæssancetidens Vrangsider: Tøjlesløshed, Drik og Raahed i alle Stænder."

Jonas Jensen Kolding

190.

der antagelig var søn af den tidligere sognepræst for Anst og Gesten sogne Jens Simonsen, levede endnu 1608, men var død i 1610, da embedet var blevet overtaget af hans svigersøn.

Han var gift med

Maren Jacobsdatter

191.

Jonas Jensen Kolding gik i skole i Ribe og blev derefter hører samme sted, vistnok inden han endnu havde besøgt noget universitet. Omkring 1566 blev han rektor i Kolding, som da netop havde faaet en ny skolebygning. Denne bygning forsynede han med en indskrift, som endnu er bevaret.

Jonas Jensen Kolding forestod antagelig rektorembetet indtil 1570, da han blev residerende kapellan i Kolding. Han forsøgte sig nu med held som digter og skrev bl. a. et højsterm digt til ære for Christian den 3. 's enke Dorothea samt en lovprisning af kong Frederik den 2.

I 1578 blev han kaldet til sognepræst for menighederne i Anst og Gesten sogne, og han flyttede nu ind i præstegaarden i Gamst.

Om hans videre liv fortæller J. Iversen i en artikel i Ribe Amts Aarbog fra 1942 bl. a.:

"Som Præst i Andst-Gjesten boede han paa den oprindelige Præstegaard i Gamst ved Søen, hvor nu de store Enge breder sig. Der var noget særegent ved den store Gaard. Den laa ved Vejen mellem Snoghøj og Ribe, omtrent midtvejs; Sognepræsten havde en Forpligtelse til, eller følte sig forpligtet til at logere "Standspersoner", der kom forbi. Det vides saaledes, at Kong Frederik II med Følge har overnattet hos Præsten; ligeledes Hovmesteren Henrik Below for ikke at tale om Jonas Jensens samtidige Anders Sørensen Vedel, kongelig Historiograf og boende i Ribe. De to var aabenbart beslægtede Naturer, begge lærde Granskere. Henrik Below, der var Meklenborger, skal have anmodet den lærde Præst om at forfatte en Danmarksbeskrivelse, og det havde til Følge, at han i Aaret 1584 kunde udgive "Danæ Descripto Nowa" - den første trykte topografiske Danmarksbeskrivelse. Ti Aar senere 1594 udkom anden stærkt forøgede Udgave, trykt i Frankfurt am Main og paa Latin. I denne havde han omtalt Syvaarskrigen 1563-70 paa en saadan Maade, at Svenskerne følte sig saarede over Sammenligningen mellem Danske og Svenske, og gennem deres Gesandt i København klagede di i 1595 over dette til den danske Regering, Formynderregeringen. Klagen gik ud paa, at han i Bogen havde krænket Aftalerne ved Stettinerfreden 1570, som paa det strengeste forbød politiske Smædeskrifter de to Lande imellem. Regeringen blev nødt til at tage sig af Sagen, og Jon. Jensen blev stævnet for det akademiske Konsistorium. Det saa i nogen Tid meget truende ud for ham. Regeringen ønskede ham dømt i "Kongens Naade og Unaade" (vel sagtens af Hensyn til Svenskerne), hvilket

kunde betyde Livsstraf. Dommerne nægtede dog at gaa saa vidt "Professores kand icke dømme i hans blod", hedder det. Jon. Jensen slap med at være suspenderet fra sit Embede et Aar, en Straf, som endog mildnedes en Del, da Svenskerne havde glemt Historien for andre Ting.

Formodentlig har denne Modgang skræmmet Jon. Jensen bort fra Forfatterbanen. I Følge Dommen skulde Bogen konfiskeres og brændes, hvilket dog ikke er blevet fuldført til Bunds, idet der findes et Eksempplar i Universitets-Biblioteket i København og et i Kolding Latinskoles Bogsamling. Bogen blev endog optrykt paany 1629 med Ændringer, men med Bibeholdelse af de kriminelle Tal fra Slaget ved Svarteaa-Falkenberg: 6000 faldne Svenskere - 3000 danske Krigere.

Jon Jensen har været en nidkær Mand, lærd og levende interesseret med stor Trang til i Tidens Aand at udsmykke sine Kirker. Naar han stod i sin Have ved Præstegaarden, kunde han over Søen se Kirken paa Andst Bakke. Det er muligt, at Anders Vedel har set med, og de to Mænd har drøftet Spørgsmaalet om et Taarn paa Kirken. Vedel var jo som tidligere Hofpræst godt kendt ved Hove og har maaske anbefalet Præsten ved Lejlighed at gaa løs paa selve Majestæten. Lejligheden kom i Januar 1588, da Frederik II med Følge logerede i Præstegaarden i Gamst. Præsten benyttede den, og Resultatet blev, at Kongen resolut og uden Dikkedarer af nogen Art egenhændig" skrev et brev til lensmanden Caspar Marchdanner paa Koldinghus.

"Den Omstændighed, at Caspar Marchdanner, der var lensmand paa Koldinghus 1585-1617, ogsaa nærede stor interesse for Egnen og for Andst, der betragtes som hans Moders Hjemsted, har været en god støtte for Jonas Jensen. Straks efter Udstedelsen af Kongens Brev har man taget fat paa Taarnets Bygning. Inde i Kirken hænger en smuk Egetræstavle, paa hvilken Jon. Jensen i højstemte Vendinger paa Latin priser Caspar Marchdanner for hans Velgerninger mod Andst Kirke, bl. a. fordi han har bygget Taarnet. Man kunde deraf antage, at han for egne Midler har gjort dette. Det stemmer imidlertid ikke med Kongebrevet, der netop henleder Opmærksomheden paa, at Kirken er ved Forraad af Penninge. Spirets ejendommelige Form: Løget eller Kuppelen skyldes sandsynligvis Lensmanden selv; han havde rejst saare meget i Udlandet, set mange Ting og fra disse Rejser medbragt Ideer. - Egnens Bønder har jo sikkert maattet tilføre Materialet til Taarnet; 1592 stod det færdigt. Pastor Høstmark skriver i Liber Daticus: "Paa Andst Kirketaarn staar en stor Steen med Indskrift: 1592 lod Caspar Marchdanner dette Taarn bygge".

Paa Alteret i Kirken staar to mægtige Lystemer af Messing. Paa Foden af dem staar: "Jonas Jensen 1589". Det er, som Præsten bestandig har været virksom med Kirkens Fuldstændiggørelse. En Kirkeklokke bliver anskaffet - forøvrigt den samme som endnu hænger under Kuppelen. - Den bærer Indskriften: "Anno 1590 Verbum Domini manit iri æterum lod Hr. Jon. Jensen, Sognepræst, Hans Iversen og Nis Thomasen i Gamst, Kirkeværgere, støbe denne Klokke, Gud til Ære".

Den ihærdige Præst har dog ikke dermed ladet sig nøje. 1594 udkom hans Bog paany, og derefter indtraf alle de Genvordigheder, der før er omtalt. Ikke underligt, om han i den Tid, Processen stod paa, har følt sig miskendt og forladt."

"Hr. Jonas var 1591 bleven Magister. 1602 levede Lensmanden jo i bedste Velgaaende paa Koldinghus. Præsten vidste nok, hvad han gjorde, naar han i saa stærke Ord priser den ædelbaarne Caspar Marchdanner. Efter Digtet ser det ud, som om ogsaa Bænkene og Kirkens Pulpitur skyldes C.M.s Bevaagenhed. Bænkene er for mange Aar siden blevet fornyede; men enkelte af de gamle er nu paa Koldinghus, og de nye har saa vidt gørligt faaet Udskæringer i Smag med de gamle. Pulpituret er der endnu, og dettes Balustre har en paafaldende Lighed med de tidligere omtalte ved Hylderne bag Alteret med Aarstallet 1574.

Prædikestolen er et Egetræssnitværk i Renaissancestil fra Tiden umiddelbart før 1602, da den første Gang blev stafferet med Farver. Mellem selve Stolen og dens Himmel er anbragt et Rygpanel. Himmelen er mærkelig. Den er delt i 5 Felter med Gesims og Topkartoucher, hvoraf to er smykkede med Arneklaser. Nærmest Vinduet findes Caspar Marchdanners Vaabenmærke, derefter det danske Rigsmærke med Vildmændene, og saa kommer det mærkeligste i tredje Felt, der viser et stort aabent Gåb af Hvalfisken, af hvilket en Mand spyes ud - og ovenover de tre meget sigende Bogstaver I I K. - (Jonas Jensen Koldingenser). Himmelen bærer Aarstallet 1602, og Prædikestolen stammer altsaa ogsaa fra C. M. s og Jonas Jensens Tid.

Paa en diskret og dog til sene Tider talende Maade har Præsten her mindet om den svære Tid, han oplevede, da hans Proces førtes for Konsistoriet. Meget havde han villet, meget var naaet gennem hans Flid og Indsats, han havde ikke sparet sig selv - og saa saa han, at Lønnen blev - som Verdens Løn saa ofte bliver over for dem, der rager op over det almindelige - Utak. Med nogen Bitterhed har han funderet over, at hans ærlige Stræben i uegennyttig Hensigt skulde lønnes paa den Maade, medens andre, der lader alt gaa sin Gang som det vil, undgaar Vanskelighederne. Saaledes er jo ofte Kæmpernes Kaar. Anerkendelsen kommer først i Eftermælet. Det har været dyb Alvor for vor Præstemand. Han har følt sig som en Jonas i Hvalens Bug, indtil Befrielsen kom, og da har han ogsaa vidst at paaskønne denne. - Kirkeloftet stammer ogsaa fra hans Tid. Det er paa en smuk Maade indrammet i Kassetter og forsynet med smukt udskaarne Rosetter. Høstmark skriver i Liber Daticus: "Paa Kirkeloftet staar: Ved ærlig og velbyrdig Mand Caspar Marchdanners, Høvedsmand paa Koldinghus, Bevilling lod Jonas Jensen Colding, Sognepræst og Kirkeværge, gøre dette ny Loft 1605".

Loftet blev fornyet i Aarene 1873-76, dog i samme gamle Stil og med de oprindelige Rosetter.

Det er det sidste, der bærer Jonas Jensens Navn i Kirken. Han levede faa Aar endnu; men 1609 lukkede han sine Øjne. Efter Datidens Skik er han vel begravet inde i Kirken, men hvor, vides ikke. Rektor G. Bruun, Kolding, skriver i sin Bog, Dortheaskolen, at han blev begravet i Kirken. Da Kirkegulvet ved Restaureringen 1926 var brudt op, fandt man ved Overgangen mellem Skib og Kor en muret Grav, dækket med Egeplanker. Om det er hans Grav, faar staa hen. Det burde være det.

Paa Kirkegaarden i Hjørnet mellem Skibet og Kirkens Apsis har i umindelige Tider ligget en mægtig Natursten, 2 m høj og omtrent 1 m bred forneden, noget tilspidset opad. Den havde en Indskrift, som Tagdryp havde gjort ulæselig for den største Dels Vedkommende. - Mos og Stenlav fyldte de tiloversblevne Bogstaver. I 1922 tog et Par interesserede unge Mænd sig for at rense Stenen og om muligt tyde Indskriften. Det lykkedes, og stor blev Overraskelsen, da et tydeligt Koldingensis tværs over Stenens øverste Del kom til Syne. Paa Foden tydes med lidt Besvær: "... hannem en glædelig Opstandelse. - Anno 1609".

Menighedsraadet lod derefter Stenen rejse og opsætte paa muret Underlag omtrent paa samme Sted, som den laa. Den staar der som et syrligt Minde om Kirkens forlængst afdøde nidkære og evnerige Præst. "

der var raadmand i Viborg, nævnes 1523-1528.

Jens Høeg

366.

var raadmand i Viborg ca. 1570.

Poul Grumsen

376.

er født ca. 1485, og han døde ca. 1560 i Ilsted.

Han maa være blevet gift senest 1519, idet en af hans sønner er født det aar, men hustruens navn kendes ikke. Hun synes dog at have levet endnu 1583, men muligvis er dette hans anden hustru.

Om Poul Grumsen, der først var selvejerbonde i Ilsted og derefter blev kronens fæster samme sted, fortæller L. P. Borberg i sin artikel om en selvejerbondeslægt bl. a. følgende:

"Som saa mange andre jyske Bønders faldt hans Skæbnetime sammen med Skipper Clements Rejsning 1534 i Grevens Fejde. Herredets Bønder deltog væbnede i denne. Ribebispens Gaarde Lundenæs og Lønborggaard ved Skern brændtes, og Bønderne kæmpede ved Varde og Skern Bro mod hertug Christians - den senere Kong Christian III's - Feltherre Johan Rantzau's Tropper. Da Rantzau havde slaaet Rejsningen ned, gik Konge og Adel urimelig haardt frem mod Bønderne. De blev tiltalt og dømt i Kongens Unaade. 49 jyske Herreder maatte afgive aabent "Herredsbrev", hvori Bønderne vedgik at have forbrudt Liv og Gods. Bevisbyrden for, at en Bonde ikke havde deltaget i Rejsningen, blev lagt over paa vedkommende selv. Hovedmændene rettedes, og alle Bønderne maatte - skyldige og uskyldige i Flæng - betale "Halstøsning" i Penge eller Øxne, hvad for de mere velstaaende kunde løbe op til store Summer; desuden mistede de jordegne deres Selveje og blev tvunget til at tage deres Guarde i Fæste af Kronen med deraf tølgende Landgilde og Hoveri til Kongsgaardene. 1537-38 findes "Powel Grumssenn" da ogsaa - (først i Rækken af alle Gørding Herreds Bønder - i Riberhus' Lensregnskab opført til følgende Landgilde: 2 Ørter (10 Skæpper) Rug, 2 Ørter (12 Skp.) Byg og 4 Fjerdingskar Havre (til Kongens Heste) samt i Penge 3 Skilling Danske."

"Poul Grumsen kan dog vel næppe have været af dem, der aktivt var mest med i Rejsningen 1534. I hvert Fald nævnes han i 1542 som Sandemand i Gørding Herred og Lørdag før Fruedag i Fasten 1547 som Herredsfoged sammesteds.

Herredsfogden, der tidligere valgtes af Bønderne, men fra Christian II's Tid udnævntes af den kgl. Lensmand, var Danager i Herredet. Gørding Herredsting holdtes i Tinglund Ris paa Sønder Gørding Hede vest for Sønder Husemel. Det indrammedes af 4 store Sten; mellem dem anbragtes Bænke, kaldet Tingstokke, for Tingmændene. Herredsfogden var Bonde, enten Selvejer eller senere i hvert Fald Kronens Fæster (ikke Adelsfæster), naturligvis en af de mest ansete Bønder. Han udnævntes paa Livstid. Som Løn fik han gerne sin Caard kvit for Afgifter til det offentlige. Poul Grumsen var dog en gammel Mand, da der 20. Maj 1557 udgik aabent Brev fra Kancelliet - efter Notater i Brevbogen underskrevet af Kong Christian III personlig - om, at "Poul Grumsen" i Ilsted indtil videre maa beholde den Gaard, han bor i, uden Landgilde, dog saaledes, at han holder Gaarden ved Magt og er Lensmanden paa Riberhus underdanig."

var katolsk præst i Aastrup og V. Starup sogne indtil reformationen, hvorefter han fortsatte som protestantisk præst.

Grumme Pedersen

752.

der var selvejerbonde i Ilsted og Sandemand i Gørding Herred, er født i 1450erne, og han døde kort efter d. 1. april 1514, da han sidste gang omtales.

Fra 1481 til 1514 var han paa Gørding herredsting med til at udstede en lang række dokumenter, som endnu findes i original eller afskrift. Det første dokument forseglede han med et segl, hvori ses en sko, men derefter brugte han et bomærke. Første gang han i disse dokumenter nævnes som sandemand, var i 1494.

Ifølge jyske lov skulde der i hvert herred være 8 sandemænd, som udnævntes for livstid af kongen, og til hvem afgørelsen af en række grovere sager var henlagt, for saa vidt som de i sagen afgav en udtalelse (kaldet et tov), som tinget lagde til grund for den endelig dom.

Peder Grummesen

1504.

eller Per Grummes, der d. 26. februar 1466 sammen med herredsfogeden og forskellige andre børnder udstedte et tingsvidne paa Gørding herredsting, er antagelig født i 1420erne eller 1430erne. Han var givetvis jordeggen bonde i Ilsted, og fader til forannævnte Grumme Peder-
sen.

**Ane Pedersdatters
forfædre**

12.
Esper Larsen

6.
Jens Espersen
ant. f. 1670
d. 1742

7.
Kirsten Pedersdatter
f. ca 1671 d. 1741

2.
Peder Pedersen
d. 1773

3.
Mette Jensdatter

1.
Ane Pedersdatter
d. 1812

Peder Pedersen

2.

der var møller i Skalmstrup mølle, Feldingbjerg sogn, døde 1773 og blev begravet d. 21. november, 72 aar gammel paa nær 1 maaned og 3 dage.

Han blev trolovet d. 28. juli 1729 og gift d. 9. oktober samme aar med

Mette Jensdatter

3.

I kirkebogen har præsten indført, at han d. 9. oktober 1729 viede "den karrige Peder Pedersøn aff Gammelstrup oc den nidske Mette Jensdatter aff Skallemstrup Mølle".

Jens Espersen

6.

der boede i Røgind, Kobberup sogn, er antagelig født i juni 1670 i Hald, Ørslevkloster sogn, og han døde 1742 i Røgind og blev begravet d. 9. december, 72 aar, 6 maaneder og nogle dage gammel.

Han var gift med

Kirsten Pedersdatter

7.

Hun er født ca. 1671, og hun døde 1741 i Røgind og blev begravet d. 26. november.

Esper Larsen

12.

ses i matriklen 1688 opført som fæster af en gaard i Hald, Ørslevkloster sogn, der stod til hartkorn 4 tdr. 3 fjdk. 1 alb.

Efterkommere

efter

Jacob Jensen

og hustru

Inger Christensdatter









Jacob Jensen
f. 15-1-1798
d. 12-11-1885

Inger Christensdatter
f. 1805
d. 1-7-1874

g. 7-7-8

II. g. 24-4-1856

C. Mette M. Kri-
sen
f. 30-3-1868
d. 4-8-1906

1) Lizabeth Rasmussen
f. 8-8-1956
2) Margit Rasmussen
f. 16-8-1957
3) Anni Rasmussen
f. 25-3-1961
4) Dorthe Rasmussen
f. 20-4-1963

1) Peter D. Thomsen
f. 30-11-1956
2) Peter D. Thomsen
f. 22-7-1956
3) Hens H. S. Thomsen
f. 1-5-1954
4) Hens H. S. Thomsen
f. 11-11-1925
5) Ragnhild E. Skouboe
f. 6-8-1954
6) Ragnhild E. Skouboe
f. 29-7-1927
7) Peter D. Thomsen
f. 20-7-1929
8) Inger O. Skouboe
f. 30-10-1929
9) Jan Krogh
f. 6-2-1933
10) Petra J. Olesen
f. 10-8-1894

1) Alfred Skouboe
f. 2-6-1951
2) Mette P. Skouboe
f. 29-6-1923
3) Mette P. Skouboe
f. 25-2-1950
4) Anna I. Kristensen
f. 1-5-1925
5) Hens H. S. Thomsen
f. 11-11-1925
6) Ragnhild E. Skouboe
f. 6-8-1954
7) Peter D. Thomsen
f. 22-7-1956
8) Inger O. Skouboe
f. 30-10-1929
9) Jan Krogh
f. 6-2-1933
10) Petra J. Olesen
f. 10-8-1894

1) Mette Skouboe
f. 15-2-1963
2) Bron S. Røder
f. 10-10-1981
3) Else Skouboe
f. 12-1-1946
4) Gunnar O. Skouboe
f. 4-11-1921
5) Gunnar O. Skouboe
f. 29-7-1927
6) Peter D. Thomsen
f. 6-8-1954
7) Peter D. Thomsen
f. 22-7-1956
8) Inger O. Skouboe
f. 30-10-1929
9) Jan Krogh
f. 6-2-1933
10) Petra J. Olesen
f. 10-8-1894

1) Mette Skouboe
f. 15-2-1963
2) Bron S. Røder
f. 10-10-1981
3) Else Skouboe
f. 12-1-1946
4) Gunnar O. Skouboe
f. 4-11-1921
5) Gunnar O. Skouboe
f. 29-7-1927
6) Peter D. Thomsen
f. 6-8-1954
7) Peter D. Thomsen
f. 22-7-1956
8) Inger O. Skouboe
f. 30-10-1929
9) Jan Krogh
f. 6-2-1933
10) Petra J. Olesen
f. 10-8-1894

1) Mette Skouboe
f. 15-2-1963
2) Bron S. Røder
f. 10-10-1981
3) Else Skouboe
f. 12-1-1946
4) Gunnar O. Skouboe
f. 4-11-1921
5) Gunnar O. Skouboe
f. 29-7-1927
6) Peter D. Thomsen
f. 6-8-1954
7) Peter D. Thomsen
f. 22-7-1956
8) Inger O. Skouboe
f. 30-10-1929
9) Jan Krogh
f. 6-2-1933
10) Petra J. Olesen
f. 10-8-1894

Peder Olesen
f. 20-3-1822
d. 2-11-1912

Mathilde K. Nielsen
f. 17-3-1945
d. 17-3-1945

Inger Olesen
f. 10-7-1862
d. 7-3-1918
D. g. 24-10-1890
Niels Christensen
f. 22-11-1864
d. 11-7-1942

Svenning Olesen
f. 24-3-1869

Christen P. Christensen
f. 5-6-1892
l. g. 30-12-1931
Kirstine Pedersen
f. 24-9-1899

Sarah K. P. Beck
f. 28-10-1887
4. g. 3-1-1913
Johannes I. Nyeberg
f. 9-4-1880
Johannes O. P. Beck
f. 3-1-1890

Oline Olesen
f. 6-6-1859
d. 23-12-1946

Peder E. P. Beck
f. 21-6-1891
a. g. 1-8-1921
6. g. 23-10-1895
8. g. 1950
Evelyn Morton
f. 14-6-1893

Svend Beck
f. 22-3-1922
Greta Beck
f. 16-6-1930
b. g. m.
Jack Martin

Kirsten M. Jerskov
f. 17-9-1825
d. 8-2-1911

B. g. 18-6-1880

Carl V. P. Beck
f. 26-7-1894
Ingeborg A. Pedersen
f. 9-1-1895

Axel V. Hendrichsen
f. 28-2-1922
a. g. 1-8-18-2-1950
6. g. 1-11-1927
Kirsten med Anders
f. 27-7-1937

Jan Hendrichsen
f. 13-8-1954
Tina Hendrichsen
f. 20-8-1963

Peter Pedersen
f. 10-9-1845
d. 1-9-1-1909

10. ded som lille
Thyra P. Beck

Anna P. Beck
f. 9-1-1895

11. ded som lille
Thyra P. Beck

Arne P. Beck
f. 23-1-1904

12. g. 28-7-1933
Benedikte Debel
f. 11-6-1911

Carl V. P. Beck
f. 26-7-1894
Ingeborg A. Pedersen
f. 9-1-1895

13. ded som lille
Thyra P. Beck

Alene D. Beck
f. 10-5-1936
b. g. 20-5-1960
Grethe Holmlander
f. 19-12-1940

14. ded som lille
Thyra P. Beck

Henriette D. Beck
f. 2-7-1898
a. g. 18-9-1936
Gunnar Jakobsen
f. 25-4-1934

15. ded som lille
Thyra P. Beck

Anna M. Olesen
f. 27-7-1920
a. g. 29-3-1943
Carl J. Madsen
f. 11-3-1885
Jakob Olesen
f. 22-2-1922
g. m.
Esther Carl-
sen

16. ded som lille
Thyra P. Beck

17. ded som lille
Thyra P. Beck

18. ded som lille
Thyra P. Beck

Lone Beck
f. 26-9-1961

19. ded som lille
Thyra P. Beck

20. ded som lille
Thyra P. Beck

21. ded som lille
Thyra P. Beck

Peter Madsen
f. 18-9-1943

22. ded som lille
Thyra P. Beck

23. ded som lille
Thyra P. Beck

24. ded som lille
Thyra P. Beck





Jacob Jensen
f. 15-1-1798
d. 12-11-1885

Inger Christensdatter
f. 1805
d. 1-7-1874

VIII.

Niels Sinding
f. 3-3-1858
d. 5-2-1936

Jens Jacobsen
f. 3-8-1835
d. 12-6-1894

Aage M Sinding
f. 7-2-1937
d. 9-11-1958

Mary Sinding
f. 20-2-1927
d. 13-5-1992

Doris M Sinding
f. 3-5-1933

Anne G Sinding
f. 20-5-1927

Par Sinding
f. 4-8-1928

Claes R Sinding
f. 12-5-1994

Ove M Sinding
f. 19-11-1919

Klara E Sinding
f. 21-3-1919

Svend M Sinding
f. 2-6-1939

Kjeld M Sinding
f. 1-1-1928

Erik V Larsen
f. 5-8-1951

Jens Sinding
f. 13-4-1962

Jens Sinding
f. 29-9-1929

Mary Sinding
f. 1-1-1928

Guner M Sinding
f. 1-1-1928

Erik V Larsen
f. 5-8-1951

Jens Sinding
f. 13-4-1962

Jens Sinding
f. 29-9-1929

Jacob M Sinding
f. 2-4-1898
d. 1986

Jens Sinding
f. 14-4-1889
d. 25-7-1957

Mariane K A N Trerup
f. 20-8-1894
d. 17-2-1957

Mathilde Sinding
f. 16-1-1892
d. 27-4-1917

Anders P Larsen
f. 26-1-1918
d. 24-9-1888

Erik V Larsen
f. 5-8-1951

5. 6. 4-1886

Jens Sinding
f. 14-4-1889
d. 25-7-1957

Mariane K A N Trerup
f. 20-8-1894
d. 17-2-1957

Mathilde Sinding
f. 16-1-1892
d. 27-4-1917

Anders P Larsen
f. 26-1-1918
d. 24-9-1888

Erik V Larsen
f. 5-8-1951

6. 7-10-1823

Jens Sinding
f. 14-4-1889
d. 25-7-1957

Mariane K A N Trerup
f. 20-8-1894
d. 17-2-1957

Mathilde Sinding
f. 16-1-1892
d. 27-4-1917

Anders P Larsen
f. 26-1-1918
d. 24-9-1888

Erik V Larsen
f. 5-8-1951

7. 10-1-1874

Jens Sinding
f. 14-4-1889
d. 25-7-1957

Mariane K A N Trerup
f. 20-8-1894
d. 17-2-1957

Mathilde Sinding
f. 16-1-1892
d. 27-4-1917

Anders P Larsen
f. 26-1-1918
d. 24-9-1888

Erik V Larsen
f. 5-8-1951

8. 15-5-1863

Jens Sinding
f. 14-4-1889
d. 25-7-1957

Mariane K A N Trerup
f. 20-8-1894
d. 17-2-1957

Mathilde Sinding
f. 16-1-1892
d. 27-4-1917

Anders P Larsen
f. 26-1-1918
d. 24-9-1888

Erik V Larsen
f. 5-8-1951

9. 10-3-1871

Jens Sinding
f. 14-4-1889
d. 25-7-1957

Mariane K A N Trerup
f. 20-8-1894
d. 17-2-1957

Mathilde Sinding
f. 16-1-1892
d. 27-4-1917

Anders P Larsen
f. 26-1-1918
d. 24-9-1888

Erik V Larsen
f. 5-8-1951

10. 1-3-1876

Jens Sinding
f. 14-4-1889
d. 25-7-1957

Mariane K A N Trerup
f. 20-8-1894
d. 17-2-1957

Mathilde Sinding
f. 16-1-1892
d. 27-4-1917

Anders P Larsen
f. 26-1-1918
d. 24-9-1888

Erik V Larsen
f. 5-8-1951

11. 10-9-1906

Jens Sinding
f. 14-4-1889
d. 25-7-1957

Mariane K A N Trerup
f. 20-8-1894
d. 17-2-1957

Mathilde Sinding
f. 16-1-1892
d. 27-4-1917

Anders P Larsen
f. 26-1-1918
d. 24-9-1888

Erik V Larsen
f. 5-8-1951

12. 1-3-1876

Jens Sinding
f. 14-4-1889
d. 25-7-1957

Mariane K A N Trerup
f. 20-8-1894
d. 17-2-1957

Mathilde Sinding
f. 16-1-1892
d. 27-4-1917

Anders P Larsen
f. 26-1-1918
d. 24-9-1888

Erik V Larsen
f. 5-8-1951

13. 1-3-1876

Jens Sinding
f. 14-4-1889
d. 25-7-1957

Mariane K A N Trerup
f. 20-8-1894
d. 17-2-1957

Mathilde Sinding
f. 16-1-1892
d. 27-4-1917

Anders P Larsen
f. 26-1-1918
d. 24-9-1888

Erik V Larsen
f. 5-8-1951

14. 1-3-1876

Jens Sinding
f. 14-4-1889
d. 25-7-1957

Mariane K A N Trerup
f. 20-8-1894
d. 17-2-1957

Mathilde Sinding
f. 16-1-1892
d. 27-4-1917

Anders P Larsen
f. 26-1-1918
d. 24-9-1888

Erik V Larsen
f. 5-8-1951





Jacob Jensen
f. 15-1-1798
d. 12-11-1885

g. 7-16-1823

Inger Christensdatter
f. 1805
d. 1-7-1874

Jens Jacobsen
f. 3-8-1835
d. 12-6-1894

Mette M Jacobsen
f. 4-12-1837
d. 31-8-1919

C. f. 16-11-1865

Christen Jensen
f. 15-12-1872

Christiane Brostrup
f. 6-2-1864
d. 29-12-1923

Jacob Jensen
f. 1-9-1862
d. 27-1-1875

Inger Jensen
f. 1-9-1862
d. 27-1-1875

Gerda M Mad-
sen
f. 12-10-1898
d. 7-8-1926

Poul C Bro-
strup Jensen
f. 2-3-1935
d. 22-10-1934

Linda Rindge
f. 20-6-1921
d. 12-9-1959

Pet Brostrup
Jensen
f. 20-6-1921
d. 12-9-1959

Karin Worp
f. 24-3-1957

Peter Worp
f. 24-3-1957

Nove Jensen
f. 2-3-1935
d. 22-10-1934

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928

Hans P Worp
f. 7-8-1956
d. 9-7-1928



Jacob Jensen
f. 15-1-1798
d. 12-11-1885

g. 7-10-18123

Inger Christensdatter
f. 1805
d. 1-7-1874

Mette M Jacobsen
f. 4-12-1837
d. 31-8-1919

Inger K Jensen
f. 13-12-1877

Jens C Pedersen
f. 23-11-1911
g.l.g. med
f. 1-4-1941
d. 3-3-1953
g.2.g. med
f. 29-10-1953

Inger F Pedersen
f. 30-12-1942
a.g. 30-3-1963
Poul K Olsen

Per F Pedersen
f. 16-6-1946

Inger M Pedersen
f. 2-9-1943

Ellen M Pedersen
f. 2-10-1946

Hanne B Poulsen
f. 16-1-1948

Wiele M Poulsen
f. 2-5-1950

Johannes Poulsen
f. 2-11-1955

Johan Pedersen
f. 5-6-1874
d. 7-7-1947

Dorthe C Jensen
f. 15-7-1886
d. 3-3-1953

Julius Hansen
f. 12-4-1908

Jørgen Andersen
f. 28-7-1935

Helle K Andersen
f. 15-4-1938
b.g. 8-4-1961
f. 20-5-1938

Åkeel Hansen
f. 9-9-1909
d. 1910

Sigrid Hansen
f. 23-11-1910

Prede Bording
f. 23-6-1908

Arne Hartz
f. 30-8-1935

Kirsten
f. 18-7-1910
d. 31-7-1910
f. 23-6-1910
d. 23-2-1910

Åkeel Bording
f. 23-2-1910

Margarete Jacobsen
f. 22-12-1873
g. m. m.

Ingvald Petersen
f. 1-7-1872

Karen Petersen
f. 7-1-1933
d. 6. m.

Johannes Hansen
f. 15-4-1929

Åkeel Hansen
f. 27-8-1934
d. 11-11-1954

Anne M Hansen
f. 29-4-1953

Christen B Mathias
f. 20-2-1960

Ingrid K Mathias
f. 30-6-1928

Karen Jacobsen
f. 9-2-1842
d. 5-8-1928

Jens A Petersen
f. 29-6-1877
d. 9-5-1951

Ingvald Petersen
f. 28-5-1906
d. 10-6-1939

Kristian Petersen
f. 2-8-1908
d. 12-12-1908

Holger B Petersen
f. 2-8-1908
d. 12-12-1908

Holger B Petersen
f. 2-8-1908
d. 12-12-1908

Ingvald Petersen
f. 28-11-1963
d. 28-11-1963

Ingvald Petersen
f. 13-2-1942
d. 6. m.

Ingvald Petersen
f. 13-2-1942
d. 6. m.

Ingvald Petersen
f. 28-6-1962

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Åxel A V Hansen
f. 2-12-1878

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917

Jens O Christensen
f. 14-10-1830
d. 14-3-1917



1.

Jens Jacobsen

er født d. 17. juli 1824 i Otting, og han døde d. 30. september 1882 i V. Oustrup, Aars sogn.

Han var gift med

Kirstine Marie Nielsdatter

Hun er født d. 8. februar 1832 i Hindborg som datter af gaardejer og sognefoged Niels Jensen og hustru Ane Margrethe Christensdatter, og hun døde d. 14. januar 1903 i V. Oustrup.

Bosat: V. Oustrup pr. Aars.

Jens Jacobsen lærte efter skolegangen landbruget og overtog senere en gaard paa ca. 200 tdr. land, som han drev, samtidig med at han havde teglværk ved gaarden.

I. A.

Nielsine Jensen (Jacobsen)

er født d. 12. januar 1857 i V. Oustrup, Aars sogn.

Hun blev gift d. 10. november 1891 i Aars med

Frands Svendsen

der er født ca. 1867, og som ved vielsen nævnes som værende fra Skivum.

Bosat: Haverslev pr. Arden.

Frands Svendsen var ved vielsen købmand i Skivum. I 1901 nævnes han som gaardejer i Ny Overvad, i 1904 havde han en ejendom i Mejlby, og i 1909 ses han derpaa at være flyttet til Haverslev.

I. A. 1.

Kristian Theodor Svendsen

er født d. 22. august 1892 i Skivum, og han døde d. 30. august samme aar.

I. A. 2.

Theodora Kirstine Svendsen

er født d. 21. april 1894 i Mejlby, Brorstrup sogn.

Hun blev gift d. 17. juni 1915 i Haverslev med

Niels Kristian Nielsen Trads

Han er født d. 20. december 1889 i Ny Overvad, Haverslev sogn, som søn af arbejdsmand, musiker og væver Jens Nielsen, Trads og hustru Andrea Kristine Svendsen, og han døde d. 30. december 1962 i Haverslev.

Bosat: Haverslev pr. Arden.

Niels Kristian Nielsen Trads gik i skole i Haverslev. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og overtog ca. 1916 en ejendom i Ladelund, som han derpaa drev indtil 1950, da han solgte den og flyttede til Haverslev.

I. A. 2. a.

Lis Trads

er født d. 9. maj 1932 i Ladelund, Ravnkilde sogn.

Hun blev gift d. 12. august 1956 i Haverslev med

Niels Peter Skyggebjerg

der er født d. 24. februar 1934 i Skjold. - Ægteskabet er imidlertid blevet ophævet.

Bosat: Haverslev pr. Arden.

Lis Trads gik i skole i Ladelund og var desuden sommeren 1950 elev paa Havbro ungdomsskole. Hun blev uddannet ved husgerning og havde forskellige pladser indtil giftermålet.

I. A. 2. a. 1)

Poul Erik Skyggebjerg

er født d. 4. januar 1957 i Braulstrup, Sønderup sogn.

I. A. 2. a. 2)

Mona Skyggebjerg

er født d. 12. marts 1958 i Haverslev.

I. B.

Jacob Jacobsen

er født d. 16. april 1859 i V. Oustrup, Aars sogn, og han døde d. november 1940 samme sted.

Han blev gift ca. 1900 med

Nielsine Marie Nielsen

Hun er født d. 12. september 1871 i Vægger, Skivum sogn, som datter af gaardejer og sognefoged Niels Peter Nielsen og hustru Olavia Petrine Christensen, og hun døde d. 12. januar 1956 i V. Oustrup. - Hun var gift første gang med Las Pedersen, Katbygaard pr. Aars, der imidlertid døde efter tre aars ægteskab.

Bosat: V. Oustrup pr. Aars.

Jacob Jacobsen gik i skole i Blære. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme hos faderen og havde desuden et ophold paa en højskole. Efter faderens død overtog han den ca. 200 tdr. land store gaard i V. Oustrup, og han gik nu igang med at opdyrke heden og at forbedre jorderne. I ca. 1931 blev gaarden afstaaet til sønnen Martin, efter at ca. 45 tdr. land jord var blevet skilt fra til datteren Jensine Kirstine Marie. - Jacob Jacobsen havde flere tillidshverv og sad bl. a. i bestyrelsen for den lokale bank, som han havde været med til at oprette.

Nielsine Marie Nielsen gik i skole i Blære samt i Skivum, hvorpaa hun lærte husgerning. Efter hendes første mands død drev hun i et par aar Katbygaard, indtil den solgtes.

I. B. 1.

Jens Jacobsen

er født d. 18. august 1901 i V. Oustrup, Aars sogn, og han døde d. 23. juli 1906 samme sted.

I. B. 2.

Olavia Petrine Jakobsen

er født d. 14. oktober 1902 i V. Oustrup, Aars sogn.

Hun blev gift d. 1. oktober 1928 i Aars med

Søren Otto Schmidt

der er født d. 23. juni 1895 i Væggerby som søn af gaardejer Kristen Schmidt og hustru Else.

Bosat: Halsmandsbro pr. Vægger.

Olavia Petrine Jakobsen gik hovedsagelig i skole i Tolstrup ved Aars. En tid var hun syerske, og hun lærte derefter husgerning. Senere bestod hun præliminæreksamen i Aalborg, og ca. 1921 var hun elev paa Erritsøhus husholdningsskole. Hun opholdt sig derefter hovedsagelig hjemme indtil giftermålet.

Søren Otto Schmidt gik i skole i Væggerby. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og overtog i 1927 sin nuhavende gaard.

I. B. 2. a.

Grethe Schmidt

er født d. 18. august 1930 i Vægger.

Bosat: Statholdervej 6, København NV.

Grethe Schmidt er uddannet sygeplejerske og virker som saadan.

I. B. 2. b.

Else Schmidt

er født d. 17. november 1931 i Vægger.

Hun er gift med

Arne Christoffersen

der er beskæftiget som ingeniør.

Bosat: Sigurdsvej 22, Skaare, Løvenskog, Oslo.

I ægteskabet er to børn.

I. B. 2. c.

Jakob Schmidt

er født d. 25. februar 1934 i Vægger.

Bosat: Halsmandsbro pr. Vægger.

Jakob Schmidt er uddannet ved landbruget.

I. B. 2. d.

Ove Schmidt

er født d. 8. marts 1938 i Vægger.

Han er gift med

Grethe Nielsen

med hvem han har et barn.

Bosat: Grønvedal 24, Struer.

Ove Schmidt er mekaniker.

I. B. 3.

Niels Peter Jakobsen

er født d. 14. oktober 1904 i V. Oustrup, Aars sogn, og han døde d. 12. maj 1964 i Ejdrup.

Han blev gift d. 16. december 1930 i Skivum med



Kirstine Kristensen

der er født d. 12. december 1906 i Skivum.

Bosat: Ejdrup pr. Vægger.

Niels Peter Jakobsen gik i skole i Tolstrup. Han havde efter skolegangen forskellige pladser og besøgte desuden Thestrup højskole samt Lyngby landbrugsskole. Ca. 1928 overtog han en gaard paa 60 tdr. land i Ejdrup, og ca. 1954 købte han desuden af broderen Jens en gaard i Ertebølle paa ca. 60 tdr. land.

Kirstine Kristensen gik i skole i Skivum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i V. Hornum, ligesom hun havde et ophold paa Ry husholdningsskole. Den sidste tid inden giftermålet var hun husbestyrerinde for sin tilkommende mand. Hun har efter Niels Peter Jakobsens død videredrevet begge gaarde ved sønnernes hjælp.

I. B. 3. a.

Aase Jakobsen

er født d. 10. oktober 1931 i Ejdrup.

Hun blev gift d. 11. oktober 1959 i Blære med

Frode Thomas Jensen

der er født d. 20. august 1928 i Rebstrup, Sønderup sogn, som søn af landmand Ejner Jensen og hustru Ane Kirstine Jørgensen.

Bosat: Vægger brugsforening.

Aase Jakobsen gik i skole i Ejdrup og var desuden sommeren 1948 elev paa Havbro ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning og tjente som husassistent indtil giftermålet.

Frode Thomas Jensen gik i skole i Hjeds og var desuden vinteren 1943-1944 elev paa Havbro ungdomsskole. Han udlærtes i 1948 som kommis i Aars brugsforening og aftjente i 1950 sin værnepligt i København. I 1951 besøgte han den danske andelsskole i Middelfart, fra 1951 til 1956 havde han ansættelse i Østrup brugsforening, og han har siden været brugsuddeler i Vægger.

I. B. 3. a. 1)

Kirsten Jensen

er født d. 8. januar 1962 i Vægger.

I. B. 3. b.

Christian Jakobsen

er født d. 28. januar 1934 i Ejdrup.

Bosat: Ejdrup pr. Vægger.

Christian Jakobsen er landbrugsmedhjælper hjemme hos moderen.

I. B. 3. c.

Jacob Jakobsen

er født d. 2. marts 1939 i Ejdrup.

Han er gift med

Bente Jensen

Bosat: Ertebølle pr. Farsø.

Jacob Jakobsen er bestyrer af moderens gaard i Ertebølle.

I. B. 3. c. 1)

Peter Jakobsen

er født d. 13. september 1964 i Ertebølle.

I. B. 4.

Jensine Kirstine Marie Jakobsen

er født d. 10. marts 1907 i V. Oustrup, Aars sogn.

Hun blev gift d. 19. november 1931 i Nibe med

Frederik Emil Olsen

der er født d. 28. marts 1902 i Testrup som søn af landmand Frederik Olsen og hustru Elise Nielsen.

Bosat: V. Oustrup pr. Aars.

Jensine Kirstine Marie Jakobsen gik i skole i Tolstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og opholdt sig her indtil giftermålet.

Frederik Emil Olsen gik i skole i Aars. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og overtog ca. 1931 45 tdr. land jord fra svigerfaderens gaard i V. Oustrup. Der blev derefter opført en ejendom paa jorden, som han siden har drevet.

I. B. 4. a.

Jens Jacob Olsen

er født d. 6. marts 1932 i V. Oustrup, Aars sogn, og han døde d. 27. august 1947..

I. B. 4. b.

Anker Olsen

er født i 1934 i V. Oustrup.

Bosat: Søndre Strømfjord, Grønland.

I. B. 4. c.

Birthe Olsen

er født d. 12. maj 1939 i V. Oustrup.

Hun er gift med

Johannes Møller

der er beskæftiget som revisor.

Bosat: Bjelkes Allé 31, København N.

I. B. 4. d.

Margit Olsen

er født d. 28. april 1944 i V. Oustrup, og hun døde d. 26. august samme aar.

I. B. 4. e.

Vera Olsen

er født d. 10. maj 1948 i V. Oustrup.

Hun er husassistent hjemme.

I. B. 4. f.

Jens Jacob Olsen

er født d. 1. marts 1950 i V. Oustrup.

I. B. 5.

Jens Jacobsen

er født d. 5. april 1909 i V. Oustrup, Aars sogn.

Han blev gift d. 10. februar 1939 i Nibe med

Kirstine Simonsen

der er født d. 31. marts 1914 i Sebber som datter af arbejdsmand Christian Simonsen og hustru Kristine Christensen.

Bosat: Østre Stadionsvej 2, Aars.

Jens Jacobsen gik i skole i Aars. Han lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1930 en gaard paa 85 tdr. land i Barmer. Denne drev han indtil 1945, og efter i tre aar at have haft den 103 tdr. land store Lundalsgaard ved Mariager havde han bl. a. en gaard i Ertebølle, som han ca. 1954 solgte til broderen Niels Peter. Han har derefter haft handelsgartneri i Vægger samt forskellige andre landejendomme.

Kirstine Simonsen gik i skole i Sebber. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget hermed indtil giftermålet.

I. B. 5. a.

Nielsine Kristine Jacobsen

er født d. 4. marts 1940 i Barmer, Sebber sogn, og hun døde d. 23. maj 1963.

I. B. 5. b.

Carl Ejner Jacobsen

er født d. 6. august 1941 i Barmer.

Bosat: Canada.

I. B. 5. c.

Karna Jacobsen

er født d. 17. maj 1943 i Barmer.

Hun er servitrice paa Støvring kro.

I. B. 5. d.

Anni Jacobsen

er født d. 12. marts 1948 i V. Oustrup, Aars sogn.

I. B. 6.

Martin Jakobsen

er født d. 1. oktober 1911 i V. Oustrup, Aars sogn.

Han blev gift d. 16. april 1935 i Aars med

Elna Holm Vestergaard

Hun er født d. 23. juli 1905 i Gottrup som datter af gaardejer Christian Vestergaard og hustru Anne Marie Holm, og hun døde d. 26. februar 1964 i Aalborg.

Bosat: V. Oustrup pr. Aars.

Martin Jakobsen gik i skole i Tolstrup og var desuden vinteren 1926-27 elev paa Haurum ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget og besøgte vinteren 1931-32 Lyngby landbrugs-skole. Efter hjemkomsten herfra overtog han fødegaarden i V. Oustrup, som han derpaa drev indtil 1964, da den blev afstaaet til sønnen Jacob.

I. B. 6. a.

Jensine Jakobsen

er født d. 21. januar 1933 i V. Oustrup, Aars sogn.

Hun er gift med

Carl Jørgensen

med hvem hun har to børn.

Bosat: Tjærbygaard pr. Randers.

Carl Jørgensen er beskæftiget som gaardejer.

I. B. 6. b.

Christian Vestergaard Jakobsen

er født d. 2. november 1936 i V. Oustrup, Aars sogn.

Bosat: Hillerød.

Christian Vestergaard Jakobsen er assistent paa Statens forsøgsgaard ved Hillerød.

I. B. 6. c.

Jacob Jakobsen

er født d. 12. oktober 1937 i V. Oustrup, Aars sogn.

Han er gift med

Kirstine Randers

med hvem han har et barn.

Bosat: V. Oustrup pr. Aars.

Jacob Jakobsen overtog i 1964 fødegaarden i V. Oustrup.

I. B. 6. d.

Anne Marie Jakobsen

er født d. 23. december 1939 i V. Oustrup, Aars sogn.

Bosat: Tingvej, Aars.

Anne Marie Jakobsen er uddannet bankassistent og virker som saadan.

I. B. 6. e.

Bodil Vestergaard Jakobsen

er født d. 13. april 1942 i V. Oustrup, Aars sogn.

Hun er gift med

Damgaard Hansen

der er skovfoged.

Bosat: Trend pr. Farsø.

I. B. 6. f.

Lone Vestergaard Jakobsen

er født d. 6. februar 1944 i V. Oustrup, Aars sogn.

Hun er gift med

Christian Danielsen

Bosat: Thule, Grønland.

Christian Danielsen er observatorieleder paa Thulebasen.

I. C.

Niels Andreas Jacobsen

er født. d. 10. april 1861 i V. Oustrup, Aars sogn, og han døde som lille.

I. D.

Niels Andreas Jacobsen

er født d. 31. juli 1865 i V. Oustrup, Aars sogn, og han døde i juni 1925 i Aars.

Han blev gift d. 20. januar 1896 i Lyby med

Johanne Thordahl

Hun er født d. 24. september 1874, og hun døde d. 4. april 1920 i Snehøjgaard, Øls sogn.

Bosat: Aars.

Niels Andreas Jacobsen lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af militærtjeneste, og overtog kort før giftermålet Kastrupgaard i Testrup. Denne drev han i en aarrække, og han havde derpaa i nogle aar Østrupgaard, hvorefter han flyttede til Aars. Fra 1919 til 1920 havde han derpaa Snehøjgaard ved Hobro, og den sidste tid inden sin død boede han atter i Aars.



I. D. 1.

Jens Jacobsen

er født d. 9. juni 1898 i Kastrupgaard, Testrup sogn, og han døde d. 15. oktober samme aar.

I. D. 2.

Kirstine Marie Jacobsen

er født d. 8. august 1899 i Kastrupgaard, Testrup sogn, og hun døde d. 31. november 1962 i Vægger.

Hun var gift med

Frederik Frederiksen

der tidligere drev den nu nedlagte Kjelddalsmølle.

Bosat: Vægger.

I. D. 3.

Niels Thordahl Jacobsen

er født d. 18. november 1900 i Kastrupgaard, Testrup sogn.

Bosat: Damgaard, Fjelsted pr. Mariager.

Niels Thordahl Jacobsen er landbrugsmedhjælper hos svogeren Aage Christian Pedersen.

I. D. 4.

Ejner Jacobsen

er født d. 14. december 1903 i Kastrupgaard, Testrup sogn.

Bosat: Vive pr. Hadsund.

Ejner Jacobsen er gaardejer.

I. D. 5.

Kirstine Thordahl Jacobsen

er født d. 18. april 1906 i Kastrupgaard, Testrup sogn.



Hun blev gift d. 7. juni 1930 i Viborg med

Kristen Eli Bæch

der er født d. 5. december 1907 i Hvilsom som søn af murer Jens Bæch og hustru Ane Mosegaard.

Bosat: Vester allé 50, Hobro.

Kirstine Thordahl Jacobsen gik i skole i Østrup samt i Aars og var desuden ca. 1922 elev paa Havbro ungdomsskole. Hun lærte husgerning hjemme og besøgte i 1923 Silkeborg husholdningsskole.

Kristen Eli Bæch gik i skole i Hvilsom. Han udlærtes som mekaniker og har senere startet cykle- og radioforretning i Hobro, som han stadig driver.

I. D. 5. a.

Niels Andreas Bæch

er født d. 31. januar 1932 i Brande.

Han blev gift d. 24. marts 1962 i Vindblæs med

Elly Sørensen

der er født d. 21. juli 1941 i Norup som datter af gaardejer Laurits Sørensen og hustru Jenny Nicoline Jensen.

Bosat: Sandagergaard pr. Norup.

Niels Andreas Bæch gik i skole i Rørbæk samt i Aalestrup. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og aftjente fra 1952 til 1954 sin værnepligt i bl. a. Ringsted, Aalborg samt Esbjerg, hvorfra han hjemsendtes som sergent. Vinteren 1954-55 besøgte han Korinth landbrugsskole, og efter bl. a. at have tjent ½ aar i England overtog han i 1957 Sandagergaard, der er paa 37 tdr. land.

Elly Sørensen gik i skole i Vindblæs. Hun lærte husgerning og besøgte i 1960 Bloksborg hus-
holdningsskole i Vejen, hvorefter hun bl. a. arbejdede paa en systue i Randers.

I. D. 5. a. 1)

Anne Marie Thordahl Bæch

er født d. 2. februar 1963 i Sandagergaard, Vindblæs sogn.

I. D. 5. b.

Ejner Thordahl Bæch

er født d. 5. februar 1933 i Brande.

Han er gift med

Dolly Pedersen

Bosat: Norgesvej 7, Hjørring.

Ejner Thordahl Bæch er beskæftiget som boghandlermedhjælper.

I. D. 5. b. 1)

Annette Thordahl Bæch

er født d. 6. juni 1959.

I. D. 5. c.

Jens Thordahl Bæch

er født d. 26. august 1934 i Viborg.

Han blev gift d. 21. juli 1958 i Nr. Onsild med

Aase Sundby Sørensen

der er født d. 6. maj 1937 i Nr. Onsild som datter af prokurist Magnus Sørensen og hustru Kri-
stine Nielsen.

Bosat: Hedehuset, Nr. Onsild pr. Onsild.

Jens Thordahl Bæch gik i skole i Rørbæk samt i Hobro og i Aalestrup. Han udlærtes i 1953
som elektriker og aftjente fra 1954 til 1955 sin værnepligt i Aalborg og Viborg samt ved det dan-
ske kommando i Tyskland. Derefter var han bl. a. elektriker i 6½ aar i København, og siden 1962
har han virket i faderens cykle- og radioforretning i Hobro.

Aase Sundby Sørensen gik i skole i Nr. Onsild samt i Hobro og var desuden elev paa Hammel-
Frijsenborgegnens ungdomsskole vinteren 1952-53. I 1956 udlærtes hun indenfor trikotagebran-
chen, og hun virkede derefter bl. a. i en trikotageforretning i Fredericia i 1½ aar.

I. D. 5. c. 1)

Søren Bæch

er født d. 24. november 1958 i København.

I. D. 5. c. 2)

Klaus Bæch

er født d. 14. januar 1961 i København.

I. D. 6.

Inger Margrethe Jacobsen

er født d. 18 juni 1908 i Kastrupgaard, Testrup sogn.

Hun blev gift d. 18. februar 1930 i Aars med

Aage Christian Pedersen

der er født d. 5. juni 1902 i Nørresundby som søn af gaardejer Kristian Pedersen og hustru Marie.

Bosat: Damgaard, Fjelsted pr. Mariager.

Inger Margrethe Jacobsen gik i skole i Østrup samt i Aars. Hun besøgte sommeren 1929 Hadsten husholdningsskole og opholdt sig ellers hjemme indtil giftemaalet.

Aage Christian Pedersen gik i skole i bl. a. Ll. Rørbæk. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte Ollerup gymnastikhøjskole samt Asmild Kloster landbrugsskole, hvor han gennemgik uddannelse som kontrolassistent. Sin værnepligt aftjente han i Aarhus samt i København, og i 1930 overtog han sin nuhavende ejendom Damgaard, der er paa 65 tdr. land.

I. D. 6. a.

Johanne Thordahl Pedersen

er født d. 15. december 1932 i Damgaard, Mariager sogn.

Hun blev gift d. 22. juli 1962 i Sem med

Povl Flemming Robertsen Hinge

der er født d. 15. december 1925 i Aarhus som søn af blikkenslagermester Rasmus Danielsen Hinge og hustru Kirsten Robertsen Nielsen.

Bosat: Lintrup.

Johanne Thordahl Pedersen bestod i 1952 studentereksamen i Randers og dimitteredes i 1955 fra Th. Langs seminarium i Siikeborg. Fra 1956 til 1962 virkede hun ved Herslev-Gevninge centralskole, og hun har siden haft ansættelse som lærerinde i Lintrup.

Povl Flemming Robertsen Hinge bestod studentereksamen i Aarhus og dimitteredes i 1949 fra Aarhus seminarium. Fra 1950 til 1951 aftjente han sin værnepligt i Fredericia samt ved det danske kommando i Tyskland, i syv aar havde han ansættelse paa et drengehjem i Fredensborg, og efter at have virket fire aar ved Herslev-Gevninge centralskole blev han i 1962 ansat som lærer i Lintrup.

I. D. 6. a. 1)

Anders Kau

er født d. 2. august 1956 i Herslev-Gevninge.

I. D. 6. a. 2)

Kirsten Hinge

er født d. 7. april 1964 i Lintrup.

I. E.

Inger Margrete Jacobsen

er født d. 8. maj 1868 i V. Oustrup, Aars sogn, og hun døde ca. 1896.

Hun blev gift d. 16. marts 1894 i Aars med

Henrik Fritz Karl Rathcke

der er født d. 16. april 1873 i Randrup, Skibsted sogn, som søn af mejeriforpagter Johan Andreas Kristian Rathcke og hustru Lovise Kristiane Bøgh.

I ægteskabet er sønnen Erik Bøgh Rathcke.



II.

Kirsten Marie Jacobsdatter

er født d. 17. september 1825 i Otting, og hun døde d. 8. februar 1911 i Sønderup.

Hun blev gift d. 24. april 1856 i Otting med

Peder Olesen

Han er født d. 20. marts 1824 i Grove, Brøndum sogn, som søn af gaardejer Ole Pedersen Bæk og hustru Bodil Sørensdatter, og han døde d. 27. marts 1914 i Rebstrup, Sønderup sogn.

Peder Olesen er uddannet ved landbruget og nævnes i 1854 som gaardejer i Torp. Han var desuden skrædder, og i 1856 flyttede han til Slemstrup, Aars sogn. I 1865 boede han imidlertid i Giver, og senere overtog han Rebstrup Nedermølle i Sønderup sogn.

II. A.

Inger Bodil Marie Olesen

er født d. 13. februar 1858 i Slemstrup, Aars sogn.

Hun blev gift d. 21. maj 1887 i Giver med

Lars Christensen

der er født d. 9. september 1863 i Skørbæk, Ejdrup sogn, som søn af gaardmand, møllejejer og smed Christen Pedersen.

Bosat: Rebstrup pr. Sønderup.

Lars Christensen nævnes ved vielsen i 1887 som værende smed i Rebstrup Nedermølle, som tilhørte svigerfaderen. Endnu i 1896 ses han at have boet her.

II. A. 1

Dødfødt drengebarn d. 6. december 1887 i Rebstrup Nedermølle, Sønderup sogn.

II. A. 2.

Kristen Pedersen Kristensen

er født d. 17. december 1888 i Rebstrup Nedermølle, Sønderup sogn.

II. A. 3.

Peder Kristensen

er født d. 30. oktober 1889 i Rebstrup Nedermølle, Sønderup sogn, og han døde d. 1. november samme aar.

II. A. 4.

Peder Kristensen

er født d. 29. oktober 1891 i Rebstrup Nedermølle, Sønderup sogn.

Han har været gift, men hustruen døde d. 13. december 1951.

Bosat: Sønderup.

II. A. 5.

Marius Anton Kristensen

er født d. 21. marts 1893 i Rebstrup Nedermølle, Sønderup sogn, og han døde d. 1. maj 1961 i Aalborg.

Han var gift med

Karoline Margrethe Jørgensen

Bosat: Sønderup.

Marius Anton Kristensen var smedemester i Sønderup.

II. A. 5. a.

Spage Kristensen

er født d. 4. maj 1920.

Bosat: Løgstør.

Spage Kristensen er ansat som redder ved Falck.

II. A. 5. b.

Tage Kristensen

er født d. 26. september 1922.

Han har været gift med

Eddy N.N.

der døde i 1953.

Bosat: København.

Tage Kristensen er uddannet mekaniker.

II. A. 5. c.

Ejvind Kristensen

er født d. 12. september 1924 i Sønderup.

Han blev gift d. 26. december 1950 i Sønderup med

Hertha Nissen

der er født d. 19. juni 1926 i Flensborg, Tyskland, som datter af formand Gustaf Nissen og hustru Emma Will.

Bosat: Sønderup.

Ejvind Christensen gik i skole i Sønderup. Han lærte senere smedehandværket hos faderen, og driver nu forretning som smedemester i Sønderup.

II. A. 5. c. 1)

Britta Irene Christensen

er født d. 7. december 1951 i Sønderup.

II. A. 6.

Dødfødt drengebarn d. 15. januar 1895 i Rebstrup Nedermølle, Sønderup sogn.

II. A. 7.

Anne Katrine Christensen

er født d. 10. maj 1896 i Rebstrup Nedermølle, Sønderup sogn.

Bosat: Sønderup.

Anne Katrine Christensen har tidligere været beskæftiget som damefrisør.

II. B.

Oline Olesen

er født d. 6. juni 1859 i Slemstrup, Aars sogn, og hun døde d. 23. december 1946 i Durup.

Hun blev gift d. 18. juni 1880 i Otting med

Peder Pedersen

Han er født d. 30. september 1845 i Haugerup, Pedersborg sogn paa Sjælland, som søn af skovfoged Johannes Pedersen Beck og hustru Kirstine Johansen, og han døde d. 19. marts 1909 i Durup.

Bosat: Durup.

Oline Olesen blev opdraget hos møsteren i Otting. Hun var meget musikalsk og spillede en del som barn. Kort før giftemaalet besøgte hun Galtrup højskole.

Peder Pedersen opvoksede under ganske smaa kaar hos sin bedstemor. Allerede fra sit femte aar havde han forskellige sommerpladser, og efter konfirmationen, kom han ud at tjene ved landbruget. I 1865 aftjente han sin værnepligt ved garden i København, og efter paa Vartov at have hørt Grundtvig tale, besluttede han sig til at blive lærer. I 1872 fik han ansættelse som friskolelærer i Ejstrup, i 1873 flyttede han til Otting, og i 1878 blev han lærer i Sæbydrup. Her havde han sit virke indtil 1887, da han blev kaldet til lærer og kirkesanger i Durup, hvilket embede han beklædte indtil sin død.

Om forældrene fortæller Alfred Christian Pedersen Beck bl. a. følgende: "I vort hjem i Durup skole blev vi opdraget i tugt og efter herrens formaning. Selv syntes vi, at far var for streng, men retfærdig var han dog. Særlig haardt gik det ud over min broder Johannes. Han var et lyst hoved, men noget urolig og bestemt ikke nem at styre. Mor var vi mere fortrolige med, men far saa jo helst, at vi børn var de dygtigste børn i skolen eller ihvertfald i blandt dem, saaledes at vi kunne vise de andre børn et godt eksempel. Dette var imidlertid ikke altid tilfældet. Johannes var dog her en undtagelse, idet han altid var blandt de dygtigste.

Vi havde en temmelig stor have, som vi børn skulle holde, ligesom vi skulle passe hønserne. Desuden skulle vi ordne gangene paa kirkegaarden og ringe solen op og ned hver dag. For dette arbejde fik vi 6 kroner om aaret, hvilket beløb dog senere steg til 20 kroner.

Jeg husker endnu tydelig, da far fulgte mig paa vej fra Jebjerg station og til Breum mejeri, hvor jeg skulle i lære. Han gav mig her flere formaninger paa vejen og sagde bl. a., at jeg ikke maatte glemme at bede mit fadervor, samt at jeg skulle være tjenstvillig og ikke maatte vige tilbage for at hjælpe kvinderne i huset."

II. B. 1.

Elisabeth Pedersen Beck

er født d. 11. april 1881 i Sæby skole ved Durup, og hun døde d. 9. november 1951 i Skive.

Bosat: Durup.

Elisabeth Pedersen Beck begyndte allerede som 12 aarig at hjælpe faderen med at undervise de mindre børn i skolen. I 1899 blev hun pøgelærerinde, og i 1902 fik hun ansættelse som forskolelærerinde i Durup samt i Tøndering, tre dage ugentlig hver sted. Hun var blevet uddannet paa Jebjerg højskole under forstander Axelsen i to vintre og havde desuden deltaget i adskillige kurser. Derefter virkede hun som lærerinde indtil 1946, da hun tog sin afsked.



II. B. 2.

Anna Marie Pedersen Beck

er født d. 6. maj 1882 i Sæby skole, og hun døde d. 8. september 1891 i Durup.

II. B. 3.

Johannes Christian Pedersen Beck

er født d. 20. juni 1885 i Sæby skole, og han døde ca. to aar gammel.

II. B. 4.

Sarah Kirstine Pedersen Beck

er født d. 28. oktober 1887 i Durup.

Hun blev gift d. 3. januar 1913 i Stenmagle med

Johannes Lawaetz Nyeberg

der er født d. 9. april 1880 i Vildbjerg præstegaard som søn af sognepræst Edvard Mogens Nyeborg og hustru Kristine Lawaetz.

Bosat: Vestergade 37, Aalestrup.

Sarah Kirstine Pedersen Beck gik i skole hos faderen i Durup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftemaalet.

Johannes Lawaetz Nyeborg gik i skole i København. Efter skolegangen arbejdede han to aar ved Hagerups forlag, og senere dimitteredes han som lærer fra Nr. Nissum seminarium. En tid virkede han nu som førstelærer i Holmstrup samt i Nautrup, og han havde derefter ansættelse fjorten aar i Testrup, hvorpaa han i 1928 tog sin afsked med pension.

II. B. 5.

Johannes Oluf Pedersen Beck

er født d. 3. januar 1890 i Durup.

Han har været gift to gange i U. S. A.

Bosat: 6430, Garrison, Arvada, Colorado, U. S. A.

Johannes Oluf Pedersen Beck gik i skole hos faderen. Han kom i mejerilære i Himmerland og var senere elev paa Krabbesholm højskole. Som 20-aarig emigrerede han imidlertid til U. S. A., hvor han en overgang var mejeribestyrer og derefter læste til sagfører. Han har i en aarrække virket som saadan og er desuden borgmester.

II. B. 6.

Peder Emanuel Pedersen Beck

er født d. 21. juni 1891 i Durup.

Han blev gift omkring d. 22. april 1921 i Durup med

Marie Strøm

Hun er født d. 23. oktober 1895 i Lihme, og hun døde 1950 i Vancouver, Canada.

Peder Emanuel Pedersen Beck blev derpaa gift anden gang med Evelyn Morton.

Bosat: 2515 Dryfe St., Victoria, British Colombia, Canada.

Peder Emanuel Pedersen Beck bestod handelsskoleeksamen i Danmark og emigrerede senere til Canada, hvor han i over tyve aar har drevet egen forretning som anlægsgartner.



II. B. 6. a.

Svend Beck

er født d. 22. marts 1922 i Jebjerg.

II. B. 6. b.

Greta Beck

er født d. 16. juni 1930 i Calgary, Alberta, Canada.

Hun er gift med

Jack Martin

der er læge.

Bosat: Invermere, British Columbia, Canada.

II. B. 7.

Alfred Christian Pedersen Beck

er født d. 14. juni 1893 i Durup.

Bosat: Glattrup pr. Skive.

Alfred Christian Pedersen Beck gik i skole hos faderen i Durup. Han kom efter skolegangen i lære paa Breum mejeri ved Jebjerg og var derefter paa forskellige mejerier indtil 1914, da han blev indkaldt til militærtjeneste i Viborg. Efter lang tids tjeneste blev han hjemsendt, men derefter atter genindkaldt flere gange. Vinteren 1917-1918 besøgte han Ladelund mælkeriskole, og han arbejdede derefter atter som mejerist, afbrudt af ophold paa Askov højskole vinteren 1919-1920 samt 1920-1921. I 1923 blev han optaget paa Elbæk lærerskole, og i 1925 bestod han eksamen som fri- og højskolelærer. Vinteren 1924-25 virkede han som lærer paa Sorø højskole samt som gymnastiklærer i Lynge, og han blev derefter bestyrer paa Ringkøbing margarinefabrik, som ejedes af mejeribestyreren fra Durup. I 1927 emigrerede han sammen med broderen Peder til Canada, hvor han havde forskelligt arbejde, bl. a. som kulmine-, jernbane- og oliearbejder. Han købte nu en farm paa 160 acres i Alberta, hvilken han drev i ti aar, og efter at have boet en tid i nærheden af Calgary arbejdede han i to aar paa en fodermølle i Vancouver og vendte derpaa tilbage til Danmark.



II. B. 8.

Carl Vilhelm Pedersen Beck

er født d. 26. juli 1894 i Durup.

Han blev gift d. 23. januar 1941 paa Frederiksberg med

Ingeborg Augusta Pedersen

der er født d. 9. marts 1895 i Killerup, Taars sogn, som datter af husmand Peder Pedersen og hustru Hanna Løfqvist.

Bosat: Lykkesholms allé 3 C, København V.

Carl Vilhelm Pedersen Beck gik i skole i Durup hos faderen. Han udlærtes i 1914 hos malermester Grove, Durup, og arbejdede fra 1916 som svend i København, afbrudt af ophold paa Borup højskole vinteren 1916-1917 samt 1918-1919. I ti aar var han svend hos malermester Ole Sørensen, Absalonsgade 36, og i 1938 overtog han dennes forretning, som han drev indtil 1944. Han var nu forsikringsmand for Hafnia i tre aar, hvorpaa han arbejdede i arkivet i F/S



Carl Vilhelm Pedersen Beck
(II. B. 8.)



Ingeborg Augusta Pedersen
(II. B. 8.)

Mejeriernes ulykkesforsikring indtil 1961. Han har i en længere aarrække været folkemindesamler.

Ingeborg Augusta Pedersen gik i skole i Taars. Hun lærte først husgerning og havde derpaa ansættelse seks aar i forskellige hatteforretninger i København, hvorpaa hun i 1931 startede egen hatteforretning paa H. C. Ørstedesvej 42, hvilken hun drev indtil 1962.

II. B. 8. a.

Axel Vilhelm Hendrichsen

er født d. 28. februar 1922 i København.

Han blev gift første gang d. 18. februar 1950 i København med

Karen Poula Schouw

der er født d. 1. november 1927 i København som datter af maskinarbejder Christen Schouw og hustru Poula. Dette ægteskab ophævedes i 1961, og Axel Vilhelm Hendrichsen blev derpaa gift anden gang d. 22. december 1962 i Odense med

Kirsten Andresen

der er født d. 27. juli 1937 i Odense som datter af restauratør Jens Andresen og hustru Emmy Vera Jensen.

Bosat: Gunløgsgade 12, København S.

Axel Vilhelm Hendrichsen gik i skole i København, bl. a. i forenede kirkeskoler (københavns drengeskole). I denne periode medvirkede han i radioen og ved kirkekoncerter samt andre arrangementer for drengeskolen. I 1936 fik han ansættelse som kontorpiccolo ved National forsikring, og efter at have gennemgaaet kontoruddannelse her aftjente han fra 1943 til 1944 sin værnepligt ved civilbeskyttelsestjenesten. Han blev nu ansat paa kontoret hos Nordiske Traad- og Kabelfabrikker, og efter en tid her havde han adskillige jobs og sang bl. a. i radioens underholdningskor (det senere Svend Saabye kor) samt i kammerkoret. I 1951 blev han antaget som assistent i operakoret paa det kongelige teater, og i 1952 fik han fast ansættelse. I tre aar var han paa teatrets operaskole, og i 1957 deltog han i andelsteatrets turné med "Ungdom og Galskab", hvor han spillede Johan. I 1961 gæstespillede han paa Odense teater som Freddy i "My Fair Lady", og i 1962 spillede han i Bert Brecht's skuespil "Det gode menneske fra Sesuan" samt i operaen "Den kloge pige". I 1963 var han atter paa gæsteoptræden paa Odense teater og spillede da Masetto i Mozarts "Don Juan".

II. B. 8. a. 1)

Jan Hendrichsen

er født d. 13. august 1954 i Vanløse.

II. B. 8. a. 2)

Tina Hendrichsen

er født d. 20. august 1963 i København.

II. B. 9.

Anna Pedersen Beck

Døde som lille.

II. B. 10.

Olga Pedersen Beck

Døde som lille.

II. B. 11.

Thyra Pedersen Beck

Døde som lille.

II. B. 12.

Arne Pedersen Beck

er født d. 23. januar 1904 i Durup.

Han blev gift d. 28. juli 1933 i Højrup med

Benedikte Debel

der er født d. 11. juni 1911 i Toftlund som datter af skomager Peder Christian Debel og hustru Botilla Andrea Nørgaard.

Bosat: Aarbjerg pr. Skive.

Arne Pedersen Beck gik i skole i Durup. Han gennemgik kolonialuddannelse hos købmand Bigum i Thise og aftjente i 1925 sin værnepligt ved livgarden. Han har siden ca. 1943 virket som gartner, sidst hos handelsgartner Pedersen, Skive.

Benedikte Debel gik i skole i Ranum. Hun besøgte Esbjerg højskole og var i flere år syerske i Durup. Siden 1948 har hun været plejerske på Skive sygehus.

II. B. 12. a.

Herdis Debel Beck

er født d. 2. januar 1935 i Durup.

Hun blev gift d. 18. juni 1958 i Dommerby med

Gunnar Jakobsen

der er født d. 25. april 1934 i Hirtshals som søn af redaktør Ejnar Jakobsen og hustru Else Jensen.

Bosat: Assentoft.

Herdis Debel Beck gik i skole i Skive, hvor hun i 1953 bestod realeksamen. I et år havde hun plads i huset i København, og hun blev derpå optaget på Skive seminarium, hvorfra hun i 1958 dimitteredes. I tre år havde hun ansættelse ved Ny Holte skole i Søllerød kommune, og hun har siden været ansat ved Sønderhald herreds forbundsskole i Assentoft.

Gunnar Jakobsen gik i skole i Sæby samt i Frederikshavn, hvor han i 1953 bestod studentereksamen. Fra 1954 til 1955 aftjente han sin værnepligt, og i 1958 dimitteredes han som læ-



rer fra Skive seminarium, hvorefter han i tre aar havde ansættelse ved Ny Holte skole, indtil han i 1961 blev ansat ved Sønderhald herreds forbundsskole i Assentoft.

II. B. 12. b.

Alsing Debel Beck

er født d. 10. maj 1936 i Durup.

Han blev gift d. 20. maj 1960 i Dommerby med

Grethe Hollænder

der er født d. 19. december 1940 i Holsted som datter af værkfører Aage Hollænder og hustru Karoline Bølck.

Bosat: Odensegade 24, Aarhus C.

Alsing Debel Beck gik i skole i Durup samt i Dommerby. Han arbejdede efter skolegangen ved forskelligt, afbrudt af militærtjeneste, og søgte derpaa ind til D. S. B. som portøraspirant. Senere fik han fast ansættelse som portør, og efter at have gennemgaaet jernbaneskolen i København er han nu togbetjent.

II. B. 12. b. 1)

Lone Beck

er født d. 26. september 1961 i Aarhus.

II. C.

Jakob Olesen

er født d. 4. september 1860 i Slemstrup, Aars sogn, og han døde d. 6. marts 1939 i Aars.

Han blev gift første gang d. 18. november 1890 i Blære med



Mette Marie Kristiansen

Hun er født d. 30. marts 1868 i Hestbækgaard, Blære sogn, som datter af gaardejer Søren Kristiansen og hustru Kirstine Andersen, og hun døde d. 4. august 1906 i Højgaard, Giver sogn. Jakob Olesen blev derpaa gift anden gang med

Mathilde Kirstine Nielsen

en datter af skolelærer i Giver Julius Nielsen og hustru Ane Jensen Vestergaard.

Bosat: Højgaard pr. Giver.

Jakob Olesen var uddannet ved landbruget og drev i en aarrække Højgaard.

II. C. 1.

Søren Olesen

er født d. 27. september 1891 i Højgaard, Giver sogn.

Han blev gift d. 30. juli 1917 i Horne med

Martha Marie Kristine Ulrikke Christensen

der er født d. 4. juli 1886 i Vibenhush, København, som datter af lærer Jørgen Christensen og hustru Anna Marie Jensine Schepler.

Bosat: Hjørringgade 26, Hirtshals.

Søren Olesen gik i skole i Giver og havde desuden ophold paa Faarevejle højskole. I 1913 dimitteredes han som lærer fra Nr. Nissum seminarium, og efter bl. a. at have gennemgaaet et aars kursus i København blev han i 1916 lærer ved Horne højskole. Fra 1919 til 1929 var han højskoleforstander samme sted, og han virkede derpaa som lærer og viceskoleinspektør i Hirtshals indtil 1957, hvorefter han var indenrigsminister i trekantregeringen

til dennes afgang i 1960. - Søren Olesen har i en aarrække været medlem af sogneraadet, formand for menighedsraadet, medstifter af og bestyrelsesmedlem i Hirtshals Sparekasse samt bogholder og medlem af direktionen. Kirkeligt har han sluttet sig til indre missionen og har her virket som taler og foredragsholder. Hans politiske virksomhed begyndte med indmeldelse i Danmarks Retsforbund kort efter partiets stiftelse, i 1932 var han første gang opstillet som kandidat ved et folketingsvalg, og fra 1945 til 1947 sad han i folketinget samt atter fra 1953 til 1960. Han har foretaget private rejser i Norge, Sverige, Canada, Japan, Tyskland og Østrig samt officielle rejser i Schweiz, Sovjetunionen, Korea og Island.



II. C. 1. a.

Anna Marie Olesen

er født d. 27. juli 1920 i Horne.

Hun blev gift d. 29. marts 1943 i Horne med

Carl Johan Madsen

Han er født d. 11. marts 1901 i Frederikshavn som søn af tømmerhandler Christen Mad-

sen og hustru Martine Jacobsen, og han døde d. 21. februar 1956 i Aarhus og blev begravet d. 25. februar i Frederikshavn.

Bosat: Emilievej 1, Frederikshavn.

Anna Marie Olesen bestod realeksamen i Hjørring 1936 og havde derefter plads nogle aar i huset, hvorpaa hun lærte barnepleje og virkede ved dette indtil giftermålet. Hun har siden 1956 haft ansættelse som assistent paa et kontor i Frederikshavn.

Carl Johan Madsen tog realeksamen i Frederikshavn og stod derefter i handelslære hos P. Saxberg, Skagen. Efter at have aftjent sin værnepligt gennemgik han et to-aarigt handelskursus paa Niels Brock's handelshøjskole, København, og han købte derpaa en købmandsforretning i Brønderslev, som han drev indtil 1928, da han sammen med en broder overtog ledelsen af A/S Frederikshavns savværk og tømmerhandel. Efter broderens død i 1942 blev han administrerende direktør for firmaet, og han virkede nu som saadan indtil sin død. - Carl Johan Madsen var i en aarrække formand for forsvarsbroderforeningen i Frederikshavn.

II. C. 1. a. 1)

Peter Madsen

er født d. 18. september 1943 i Frederikshavn.

Bosat: Tjelevej 14, Risskov.

Peter Madsen har bestaaet studentereksamen og studerer nu ved det medicinske fakultet paa Aarhus universitet.

II. C. 1. b.

Jakob Olesen

er født d. 22. februar 1922 i Horne.

Han er gift med

Esther Carlsen

Bosat: Hirtshals.

Jakob Olesen er herreekviperingshandler i Hirtshals.

II. C. 1. c.

Jørgen Grove Olesen

er født d. 9. oktober 1923 i Horne.

Han blev gift d. 15. maj 1948 i Aarhus med

Inger Marie Pedersen

der er født d. 15. februar 1927 i Spørring som datter af boelsmand Thorvald Rasmus Pedersen og hustru Rasmine Richter.

Bosat: Nikolaj Rumps Vej 11, Korsør.

Jørgen Grove Olesen gik i skole i Hirtshals. Som fjorten aarig stod han til søs, og efter at have sejlet med forskellige skibe bestod han i 1945 styrmandseksamen fra navigationsskolen i Svendborg. I 1946 tog han desuden skibsførereksamen samt samme aar radiotelegrafisteksamen, og fra 1946 til 1947 aftjente han derpaa sin værnepligt ved søværnet, det meste af tiden som fører af patruljekutteren P. 33 med station i Aarhus. Efter hjemsendelsen sejlede han et

aar som enestyrmand ombord i en tremastet skonnert, og i 1949 blev han andenstyrmand ved Storebæltsoverfarten. I 1962 fik han kongelig udnævnelse som skibsfører samme sted.

Inger Marie Pedersen er uddannet paa kontor.

II. C. 1. c. 1)

Jette Grove Olesen

er født d. 6. oktober 1949 i Korsør.

II. C. 1. c. 2)

Lis Grove Olesen

er født d. 2. marts 1951 i Korsør.

II. C. 1. c. 3)

Hans Grove Olesen

er født d. 25. januar 1956 i Korsør.

II. C. 1. d.

Kirsten Olesen

er født d. 5. august 1925 i Horne.

Hun blev gift d. 8. juli 1950 i Hirtshals med

Hans Jørgen Hansen Mandøe

der er født d. 29. august 1921 i Bjolderup som søn af lærer Jens Knudsen Hansen Mandøe og hustru Else Marie Bruun.

Bosat: Bolteskov pr. Ringe.

Kirsten Olesen bestod mellemskoleeksamen i Hjørring 1941 og gennemgik derpaa sygeplejuddannelse paa Frederiksberg hospital.

Hans Jørgen Hansen Mandøe tog realeksamen i Tinglev 1939 samt studentereksamen i Aabenraa 1942. I 1947 dimitteredes han som forstkandidat fra den kongelige veterinær- og landbohøjskole, og efter at have aftjent sin værnepligt, hvorfra han hjemsendtes som sekondløjtnant, var han i 1949 -1954 beskæftiget med forstarbejde i Sverige og Danmark samt 1954-1960 i Canada. Han blev derefter assistent ved skovdyrkerforeningen for Svendborg amt og udnævntes i 1961 til skovrider.

II. C. 1. d. 1)

Jens Mandøe

er født d. 5. juli 1951 i Hirtshals.

II. C. 1. d. 2)

Else Marie Mandøe

er født d. 2. oktober 1952 i Hammel.

II. C. 1. d. 3)

Kristen Gary Mandøe

er født d. 4. januar 1964 i Ringe.

II. C. 1. e.

Bent Olesen

er født d. 14. juli 1927 i Horne.

Han blev gift d. 8. februar 1964 i København med

Monique Annelise Jørgensen

der er født d. 17. juni 1937 i Paris, Frankrig, som datter af værkfører Niels Peter Martin Jørgensen og hustru Thyra Jensen.

Bosat: Alleen 101, Kastrup.

Bent Olesen bestod mellemskoleeksamen i Hjørring i 1942 og gennemgik derefter handelsuddannelse. I 1948 aftjente han sin værnepligt ved søværnet, i 1957 bestod han studentereksamen fra et studenterkursus i København, og i 1960 havde han studieophold i U. S. A. Han studerer nu statsvidenskab ved Københavns universitet. - Bent Olesen har siden 1964 været medlem af Danmarks Retsforbunds forbundsraad.

Manique Annelise Jørgensen bestod realeksamen i København 1954 og dimitteredes i 1959 fra Zahle's seminarium. Hun har siden virket som kommuneskolelærerinde.

II. C. 2.

Kirstine Marie Olesen

er født d. 19. januar 1893 i Højgaard, Giver sogn, og hun døde d. 28. marts 1931 i Randers.

Hun var gift med

Kresten Nielsen Skouboe

Han er født d. 21. april 1894 i Spentrup, og han døde d. 7. april 1951 i Randers.

Bosat: Søren Møllers Gade, Randers.

Kresten Nielsen Skouboe var beskæftiget som typograf.

II. C. 2. a.

Hans Georg Olesen Skouboe

er født d. 24. oktober 1919 i Randers, og han døde d. 22. august 1948 samme sted.

Han blev gift d. 7. november 1942 i Randers med

Erna Lindekilde

der er født d. 3. maj 1920 i Randers som datter af togfører Peter Lindekilde og hustru Asta Petersen.

Bosat: Asavænget 18, Randers.

Hans Georg Olesen Skouboe gik i skole i Randers. Han udlærtes som mekaniker hos Nellemann i Randers og arbejdede derefter som svend hos Søby & Nielsen A/S. Han deltog iøvrigt i motorløb og blev dræbt under et løb paa Hobrobanen, da et af bilens dæk eksploderede.

Erna Lindekilde gik i skole i Randers. Hun arbejdede efter skolegangen paa Randers Fjerkræslagteri og har nu ansættelse ved Polarvask i Randers.

II. C. 2. a. 1)

Marie Skouboe

er født d. 15. februar 1943 i Randers.

Hun blev gift d. 14. juli 1962 i Randers med

Egon Skou Petersen

der er født d. 19. oktober 1941 i Taanum som søn af liniearbejder Martinus Petersen og hustru Anna Skou Petersen.

Bosat: Sennelsgade 16, Randers.

Marie Skouboe gik i skole i Randers, hvorefter hun arbejdede som syerske paa Junkers konfektionsfabrik samme sted.

Egon Skou Petersen gik i skole i Neder Hornbæk. Han uddannedes indenfor isenkrambranchen og virker nu som ekspedient i Randers tekniske forretning.

II. C. 2. a. 2)

Else Skouboe

er født d. 12. januar 1946 i Randers.

II. C. 2. b.

Gunner Olesen Skouboe

er født d. 4. november 1921 i Randers.

Han blev gift d. 8. marts 1947 i Randers med

Zita Ane Marie Jensen

der er født d. 17. december 1921 i Randers som datter af drejer Agnes Christian Jensen og hustru Maren Petrea Marie Petersen.

Bosat: Stadfeldtsvej 11, Randers.

Gunner Olesen Skouboe gik i skole i Randers. Han udlærtes hos handelsgartner Poulsen, Randers, og har nu ansættelse som kirkegaardsgartner ved Randers kommune.

Zita Ane Marie Jensen gik i skole i Vorup. Hun gennemgik uddannelse hos isenkræmmer Emil Larsen, Randers, og har været beskæftiget her i tretten aar.

II. C. 2. b. 1)

Janni Skouboe

er født d. 7. oktober 1946 i Vorup.

II. C. 2. c.

Sigurd Olesen Skouboe

er født d. 29. juni 1923 i Randers.

Han blev gift d. 25. februar 1950 i Randers med

Anna Lisa Kristensen

der er født d. 11. november 1925 i Vorup som datter af fabriksarbejder Peter Kobbé Kristensen og hustru Marie Madsen.

Bosat: Hobrovej 24, Randers.

Sigurd Olesen Skouboe gik i skole i Randers. Han gennemgik uddannelse som smed, og maskinarbejder og var fra 1945 til 1950 reparatør ved elektricitetsværket i Randers. I otte år havde han nu ansættelse som værkfører hos Vilhelm Nellesmann, Randers, i fire år var han driftsleder samme sted, og han har siden virket som salgsschef i hotelmaskiner ved Vilhelm Nørgaard A/S, København.

Anna Lisa Kristensen gik i skole i Vorup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var desuden en tid beskæftiget som ekspeditrice.

II. C. 2. c. 1)

Allize Skouboe

er født d. 2. juni 1951 i Vorup.

II. C. 2. c. 2)

Niels Peter Skouboe

er født d. 1. maj 1954 i Randers.

II. C. 2. d.

Ragnhild Elisa Skouboe

er født d. 29. juli 1927 i Randers.

Hun blev gift d. 22. juli 1956 i Hejls med

Poul Dyrborg Thomsen

der er født d. 20. juli 1925 i Kolding som søn af urmager Laurits Dyrborg Thomsen og hustru Maryanne Govichi.

Bosat: Bækkelundsvej 6, Randers.

Ragnhild Elisa Skouboe gik i skole i Randers. Fra 1946 til 1953 var hun beskæftiget på Eksprestrykkeriet i Randers, og de sidste tre år inden giftermålet havde hun derefter plads ved husgerning.

Poul Dyrborg Thomsen gik i skole i Hejls. Han lærte efter skolegangen landbruget og gennemgik et kontrolkursus på en landbrugsskole. I nogle år virkede han som kontrolassistent i Over Jerstal, i ca. ti år var han ansat som svejser på Brdr. Gram's fabrik i Vojens, og siden 1962 har han været specialarbejder på Dronningborg maskinfabrik.

II. C. 2. d. 1)

Hans Henrik Skouboe Thomsen

er født d. 6. august 1954 i Aarhus.

II. C. 2. d. 2)

Peter Dyrborg Thomsen

er født d. 30. november 1956 i Haderslev.

II. C. 2. e.

Inger Olesen Skouboe

er født d. 30. oktober 1929 i Randers.

Hun blev gift d. 23. maj 1959 i Randers med

Jan Krogh

der er født d. 6. februar 1933 i Krstrup, Randers, som søn af pølsemager Villy Christian Krogh og hustru Rigmor Jensen.

Bosat: Sjællandsgade 38, Randers.

Inger Olesen Skouboe gik i skole i Randers, hvor hun i 1947 bestod præliminæreksamen. Hun udlærtes som kontorassistent paa Brugsforeningens hovedkontor i Randers og har siden virket som saadan ved Randers boligforening af 1940. Fra 1950 til 1956 fik hun sangundervisning hos en musikpædagog, og hun har siden været sopran i Sct. Peders kirke samt i Randers bykor.

Jan Krogh kom efter skolegangen med skoleskibet Georg Stage. Sin værnepligt aftjente han i Odense, og han sejlede derefter atter indtil 1958, da han paabegyndte uddannelse som maskinarbejder. Han læser nu til maskintekniker.

II. C. 3.

Petra Johanne Olesen

er født d. 10. august 1894 i Højgaard, Giver sogn.

Bosat: Hirtshals.

Petra Johanne Olesen er beskæftiget som husbestyrerinde.

II. C. 4.

Henriette Olesen

er født d. 23. oktober 1895 i Højgaard, Giver sogn, og hun døde d. 17. december 1947 i Asdal.

Hun blev gift d. 29. oktober 1920 i Horne med



Søren Peter Rams

Han er født d. 5. juni 1894 i Bjærgby, og han døde d. 30. januar 1947 i Asdal.

Bosat: Skoven, Asdal pr. Hirtshals.

Henriette Olesen gik i skole i Giver. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og besøgte sommeren 1918 Horne højskole. - Henriette Olesen har været medlem af bestyrelsen, en tid som formand, for KFUK i Asdal.

Søren Peter Rams og dennes børn fik i 1938 ved kongelig bevilling navneændring fra Søren-søgte Horne højskole vinteren 1915-1916. Sin værnepligt aftjente han ved Fæstningsartilleriet, og i 1920 overtog han derpaa en ejendom paa 32 tdr. land i Skoven. - Søren Peter Rams var i en aarrække medlem af Asdal menighedsraad samt af bestyrelsen for andelsmejeriet, transformatorforeningen og hesteforsikringen.

Søren Peter Rams og dennes børn fik i 1938 en kongelig bevilling navneændring fra Sørensen.

II. C. 4. a.

Jakob Rams

er født d. 18. marts 1922 i Asdal.

Han blev gift d. 23. juli 1955 i Vrejlev med

Klara Simonsen

der er født d. 25. juli 1929 i Poulstrup, Dall sogn, som datter af gaardejer Johannes Simonsen og hustru Kristine Karoline Andersen.

Bosat: Ø. Hornum skole pr. Støvring.

Jakob Rams gik i Allingdam skole. Han lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af et ophold paa Horne højskole vinteren 1940-1941. I 1946 bestod han præliminæreksamen i Rønne, fra 1947 til 1948 var han elev paa en missionsskole i København, og han arbejdede derefter atter ved landbruget indtil 1955, da han fik ansættelse som pedel paa Ø. Hornum skole. - Jakob Rams er medlem af bestyrelsen for biavlerforeningen og borgerforeningen samt formand for KFUM.

Klara Simonsen gik i skole i Poulstrup. Hun havde efter skolegangen plads som husassistent og blev derpaa optaget paa Aarhus seminarium, hvorfra hun i 1953 dimitteredes. I to aar havde hun ansættelse ved Mygdal nordre skole, og efter i 1955 at have bestaaet skolekøkkenlærerindeksamen i København fik hun ansættelse ved Ø. Hornum skole.

II. C. 4. a. 1)

Lisbeth Rams

er født d. 8. august 1956 i Ø. Hornum.

II. C. 4. a. 2)

Margit Rams

er født d. 16. august 1957 i Ø. Hornum.

II. C. 4. a. 3)

Anni Rams

er født d. 25. marts 1961 i Ø. Hornum.

II. C. 4. a. 4)

Dorte Rams

er født d. 20. april 1963 i Ø. Hornum.

II. C. 4. b.

Kresten Rams

er født d. 23. marts 1925 i Asdal.

Han er gift med

Kristine N.N.

Bosat: Tornby.

Kresten Rams er beskæftiget som vognmand.

II. C. 4. c.

Arne Rams

er født d. 17. januar 1927 i Asdal.

Han blev gift d. 13. juni 1948 i Vrejlev med

Nora Mathilde Christiansen

der er født d. 26. juni 1918 i Vrejlev som datter af gaardejer Ferdinand Christiansen og hustru Lina.

Bosat: Skoven, Asdal pr. Hirtshals.

Arne Rams gik i skole i Asdal. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og besøgte vinteren 1946-1947 Horne højskole. Fra 1948 til 1949 aftjente han sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment i Randers, og kort før indkaldelsen overtog han faderens gaard i Skoven, som han siden har drevet. - Arne Rams er medlem af menighedsraadet samt af bestyrelsen for mejeriet og for ungdomsforeningen i Horne-Asdal.

Nora Mathilde Christiansen gik i skole i Høgsted. Hun gennemgik efter skolegangen uddannelse ved husgerning og besøgte vinteren 1936-1937 Horne højskole. - Nora Mathilde Christiansen er medlem af bestyrelsen for landøkonomisk selskab.

II. C. 4. c. 1)

Betty Henriette Rams

er født d. 28. januar 1950 i Asdal.

II. C. 4. c. 2)

Søren Kaj Rams

er født d. 10. juli 1952 i Asdal.

II. C. 4. d.

Preben Rams

er født d. 20. juni 1929 i Asdal.

Han er gift med

Knud Anker Rams

Bosat: Skoven, Asdal pr. Hirtshals.

Preben Rams er beskæftiget som landmand.

II. C. 4. e.

Anker Rams

er født d. 26. april 1932 i Asdal.

Han blev gift d. 29. september 1959 i Torslev med

Ketty Karoline Iversen

der er født d. 2. marts 1937 i Torshøj, Torslev sogn, som datter af landmand Alfred Iversen og hustru Emma Marie Christensen.

Bosat: Graverholt, Asdal pr. Hirtshals.

Knud Anker Rams gik i skole i Asdal. Han gennemgik efter skolegangen uddannelse ved landbruget og besøgte Horne højskole vinteren 1952-1953. I 1959 overtog han gaarden Graverholt, som han siden har drevet.

Ketty Karoline Iversen gik i skole i Try. Hun gennemgik uddannelse som kontorassistent i Hjørring træskoforretning og virkede derefter som saadan i Hjørring, Aalborg og Hirtshals i nogle aar.

II. C. 4. e. 1)

Hella Rams

er født d. 8. november 1962 i Asdal.

II. C. 4. f.

Henry Rams

er født d. 19. oktober 1939 i Asdal.

Han blev gift d. 27. juli 1963 i Torslev med

Lisbeth Donskov

der er født d. 18. maj 1935 i Østervraa, Torslev sogn, som datter af gaardejer Johannes Iversen og hustru Marie Donskov.

Bosat: Græsvangen 21, Emmersbæk pr. Hirtshals.

Henry Rams gik i skole i Asdal samt i Snevre og besøgte desuden vinteren 1956-1957 Horne ungdomsskole. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og var vinteren 1961-1962 elev paa Haslev landbrugsskole, hvorefter han i 1963 begyndte som mælkehandler i Hirtshals.

Lisbeth Donskov gik i skole i Søholt. Hun gennemgik handelsuddannelse i Randers og var sommeren 1955 elev paa Horne højskole.

II. C. 5.

Johannes Olesen

er født d. 3. maj 1897 i Højgaard, Giver sogn, og han døde ca. ti aar gammel.

II. C. 6.

Nikoline Olesen

er født d. 16. oktober 1900 i Højgaard, Giver sogn.

Hun blev gift d. 21. juni 1924 i Herslev med

Søren Peter Madsen

der er født d. 14. marts 1893 i Herslev som søn af landmand Niels Peter Madsen og hustru Rasmine Jacobsen.

Bosat: Herslev pr. Fredericia.

Nikoline Olesen gik i skole i Giver samt i Aars. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Søren Peter Madsen gik i skole i Herslev. Han udlæres som murer samme sted og arbejdede derefter som svend forskellige steder, afbrudt af et ophold paa Vallekilde højskole. Siden 1924 har han drevet egen murermesterforretning i Herslev. - Søren Peter Madsen er medlem af menighedsraadet samt af bestyrelsen for mesterforeningen i Vejle amt, Herslev brugsforening og Herslev sygekasse.



II. C. 6. a.

Elly Melitta Madsen

er født d. 22. august 1925 i Herslev, og hun døde syv maaneder gammel.

II. C. 6. b.

Peter Grove Madsen

er født d. 19. januar 1927 i Herslev.

Han er gift med

Inger Skytte

Adresse: Box 92, Site. 2., A.R.R. 3, Sudbury, Ontario, Canada.

Peter Grove Madsen, der har tre børn, er beskæftiget som svejser.

II. C. 6. c.

Børge Friis Madsen

er født d. 7. marts 1928 i Herslev.

Han blev gift d. 19. november 1955 i Hammer med

Ketty Jensen

der er født d. 22. november 1936 i Hammer som datter af gaardejer Svend Jensen og hustru Metha Jeppesen.

Bosat: Herslev pr. Fredericia.

Børge Friis Madsen gik i skole i Herslev. Han udlærtes som murer hjemme hos faderen

og besøgte vinteren 1948-1949 Ollerup haandværkerhøjskole. Sin værnepligt aftjente han ved Dragonregimentet, hvorfra han hjemsendtes som løjtnant af reserven, og efter en tid at have virket som teknisk tegner fik han ansættelse hos en arkitekt i Vejle, hvor han er bygningstekniker.

Ketty Jensen gik i skole i Hammer og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

II. C. 6. c. 1)

Torben Brian Friis Madsen

er født d. 12. maj 1956 i Herslev.

II. C. 6. c. 2)

Karin Liane Friis Madsen

er født d. 28. august 1958 i Herslev.

II. C. 6. d.

Elly Marie Madsen

er født d. 28. januar 1933 i Herslev.

Hun blev gift d. 12. februar 1955 i Herslev med

Leo Clemmensen

der er født d. 2. november 1928 i Løgstør som søn af fyrbøder Aage Clemmensen og hustru Ingrid Marie Poulsen.

Bosat: Jacob Jensens vej 4d, Hedensted.

Elly Marie Madsen gik i skole i Herslev og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

Leo Clemmensen gik i skole i Løgstør, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes i en herreekviperingsforretning i Løgstør, og efter at have haft ansættelse forskellige steder, bl. a. som lagerekspedient paa M. A. Pedersens konfektionsfabrik i Horsens, blev han i 1963 slagteri-arbejder paa Vejle amts svineslagteri.

II. C. 6. d. 1)

Marianne Clemmensen

er født d. 30. oktober 1956 i Hedensted.

II. C. 6. d. 2)

Liselotte Clemmensen

er født d. 11. juli 1960 i Hedensted.

II. C. 6. e.

Bent Madsen

er født d. 20. august 1937 i Herslev.

Han blev gift d. 2. oktober 1960 i Klovborg med

Bente Nilson

der er født d. 23. maj 1939 i Klovborg som datter af vognmand Harald Nilson og hustru Erna Vind.

Bosat: Svanholmegade 6, Vejle.

Bent Madsen gik i skole i Herslev. Han lærte murerhaandværket hjemme hos faderen og af-tjente fra 1959 til 1960 sin værnepligt i Fredericia. I et par aar arbejdede han nu som svend i Føvling, og i 1963 flyttede han til Vejle, hvor han er beskæftiget med bygning af typehuse.

Bente Nilson gik i skole i Klovborg. Hun lærte efter skolegangen husgerning forskellige steder, bl. a. paa Herslevgaard, og besøgte Uldum højskole sommeren 1958.

II. C. 6. e. 1)

Laila Vind Madsen

er født d. 13. februar 1962 i Brørup.

II. C. 7.

Julius Marinus Olesen

er født d. 21. juni 1910 i Højgaard, Giver sogn, og han døde d. 6. oktober 1964 i Hirtshals.

Han blev gift d. 29. juli 1941 i Ulstrup med



Esther Hansen

der er født d. 27. januar 1914 i Sejlflod som datter af husmand Jens Christian Hansen og hustru Karen Nielsen.

Bosat: Vanggaardsgade 30, Hirtshals.

Julius Marinus Olesen gik i skole i Aars. Han lærte efter skolegangen landbruget og bestod desuden i 1929 handelseksamen fra Aars handelsskole. I 1935 begyndte han at arbejde indenfor fjerkræ- og konservesbranchen, i fire aar havde han ansættelse paa Jydsk fjerkræslagteri, og i 1941 blev han derefter ansat ved Hirtshals fiske- hermetik, hvor han fra 1943 og indtil sin

død virkede som arbejdsleder og konservermester. - Julius Marinus Olesen virkede i flere aar indenfor FDF og var medlem af bestyrelsen for Røde Kors. Han var desuden formand for foreningen af arbejdsledere i Danmark.

Esther Hansen lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder indtil giftermålet, bl. a. en tid som servitrice i Hobro. Hun har senere bl. a. gennemgaaet et samariterkursus.

II. C. 7. a.

Else Olesen

er født d. 17. marts 1945 i Brønderslev.

Hun er beskæftiget som barneplejerske i Hvidovre.

II. C. 7. b.

Svend Erik Olesen

er født d. 28. april 1945 i Brønderslev.

Han er ekspedient i en skotøjsforretning i København.

II. C. 7. c.

Marie Møller Andersen (Olesen)

er født d. 20. oktober 1951.

II. C. 8.

Arne Olesen

er født d. 20. marts 1912 i Højgaard, Giver sogn, og han døde som spæd.

II. C. 9.

Ruth Arne Julin Olesen

er født d. 9. januar 1918 i Højgaard, Giver sogn.

II. D.

Inger Olesen

er født d. 10. juli 1862 i Slemstrup, Aars sogn, og hun døde d. 7. marts 1918 paa kommunehospitalet i Aalborg.

Hun blev gift d. 24. oktober 1890 i Giver med

Niels Christensen

Han er født d. 22. november 1864 i Skørbæk, Ejdrup sogn, som søn af mølleejer Christen Pedersen og hustru Katrine, og han døde d. 11. juli 1942 i Erstedgaard, Aarestrup sogn.

Bosat: Erstedgaard pr. Skørping.

Niels Christensen nævnes ved vielsen som mølleforpagter og var senere gaardejer.

II. D. 1.

Christen Pedersen Christensen

er født d. 5. juni 1892 i Munkholm, Sønderup sogn.

Han blev gift d. 30. december 1931 i Aarestrup med

Kirstine Pedersen

der er født d. 24. september 1899 i Aarestrup som datter af gaardejer Kristian Pedersen og hustru Maren Kirstine Sørensen.

Bosat: Erstedgaard pr. Skørping.

Christen Pedersen Christensen er uddannet ved landbruget og driver Erstedgaard.

II. E.

Svenning Olesen

er født d. 24. marts 1869 i Giver sogn.

Han nævnes i 1893 som ungkarl og skomager i Munkholm.

III.

Inger Jacobsdatter

er født d. 18. december 1827 i Otting, og hun døde d. 5. maj 1912 samme sted og blev begravet d. 11. maj.

Hun blev gift d. 27. oktober 1857 i Otting med

Laust Christensen Schou

Han er født 1803 som søn af gaardejer Christen Madsen Torregaard og hustru Dorthe Jensdatter, og han døde d. 12. januar 1881 under en rejse til Skive og blev begravet d. 20. januar i Otting. - Han var gift første gang med Mariane Andersdatter, der døde d. 5. maj 1856 i Otting og blev begravet d. 14. maj, 56 aar gammel.

Bosat: Otting pr. Balling.

Laust Christensen Schou lærte efter skolegangen landbruget og drev en gaard i Otting. Efter hans død videredrev enken gaarden indtil 1898, da den afstodes til sønnen Mads.

III. A.

Jacob Laustsen Schou

er født d. 17. april 1859 i Otting.

Han var gift, men i ægteskabet ses ikke at have været nogen børn.

III. B.

Christen Laustsen Schou

er født d. 25. november 1861 i Otting.

Han var gift og havde i hvert fald sønnen:

III. B. 1.

Carl Christian Schou

der er direktør i England og gift med

Sigrid

med hvem han har 2 piger, som begge er gift.

Bosat: Gimle, 64 the Grove, Marton-In-Cleveland, Middlesborough, Yorkshire, England.

III. C.

Markus Laustsen Schou

er født d. 16. september 1864 i Otting.

Han var gift og havde i hvert fald datteren Inger.

III. D.

Mads Laustsen Skou

der i 1898 fik navneændring fra Mads Skou Laustsen, er født d. 27. august 1868 i Otting, og han døde d. 8. december 1946 paa Skive sygehus.

Han blev gift d. 15. april 1902 i Otting med

Nielsine Anine Christensen



Hun er født d. 2. november 1873 i Otting som datter af gaardejer Peder Christensen og hustru Christiane Nielsdatter, og hun døde d. 7. marts 1942 i Otting.

Bosat: Holmgaard, Otting pr. Balling.

Mads Laustsen Skou lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1898 efter moderen Holmgaard, som da stod til hartkorn 5 tdr. 4 skp. 3 fjdk. 1/4 alb. Efter hans død blev gaarden d. 1. januar 1947 afstaaet til sønnen Carl Peter.

III. D. 1.

Ingrid Christiane Skou

er født d. 24. januar 1903 i Otting.

Hun blev gift d. 26. september 1934 i Otting med



Kristian Thordahl Nielsen

Han er født d. 13. august 1902 i Selde som søn af lærer Niels R. Nielsen og hustru Marie Thordahl, og han døde d. 15. oktober 1960 paa et plejehjem i Viborg.

Bosat: Godthaabsvej 10, Skive.

Ingrid Christiane Skou gik i skole i Oddense. Hun opholdt sig derpaa hjemme i ca. 4 aar, og efter et ophold paa Uldum højskole tjente hun forskellige steder, bl. a. i København.

Kristian Thordahl Nielsen gik i skole i Selde. Han lærte efter skolegangen landbruget og købte i 1936 en gaard i Nørby, som han drev indtil 1947, da han afhændede den paa grund af sygdom. Han overtog derefter et mejeriudsalg i Skive, som han havde indtil sin død, hvorefter enken videredrev det indtil 1962.

III. D. 1. a.

Signe Marie Nielsen

er født d. 26. januar 1935 i Selde.

Hun blev gift d. 18. april 1957 i Skive med

Kai Bjarno Lauridsen

der er født d. 27. juni 1931 i Skive som søn af gasværksarbejder Marius Lauridsen og hustru Tora Laustsen.

Bosat: Norgaardsvej 46A, Skive.

Signe Marie Nielsen gik i skole i Balling samt i Skive. Hun virkede efter skolegangen i 6 aar som klinikdame hos tandlæge Leding, Skive.

Kai Bjarno Lauridsen gik i skole i Skive. Han udlærtes i 1951 hos snedkermester Holger Laursen, Sdr. Daas, og fik derefter ansættelse som svend paa Bachs Møbelfabrik, Vinde, hvor han nu er værkfører.

III. D. 1. a. 1)

Hans Lauridsen

er født d. 7. april 1958 paa Skive sygehus.

III. D. 1. a. 2)

Jørgen Lauridsen

er født d. 24. juni 1960 paa Skive sygehus.

III. D. 1. b.

Mads Skou Nielsen

er født d. 19. august 1938 i Nørby, Balling sogn.

Han blev gift d. 20. januar 1962 i Skive med

Karen Madsen

der er født d. 17. oktober 1937 i Hjortshøj som datter af chauffør Thorvald Marinus Madsen og hustru Edith Nicoline Olsen.

Bosat: Jyllandsgade 28, Horsens.

Mads Skou Nielsen gik i skole i Balling samt i Skive, hvor han bestod mellemskoleeksamen. Han udlærtes i 1959 som tømrer i Skive og har siden læst paa Horsens Teknikum, afbrudt af 2 perioder af 5 maaneder paa Grønland.

Karen Madsen gik i skole i Skive. I 4 aar var hun ekspeditrice i en slagterforretning, og hun kom derefter i lære hos trikotagehandler Chr. Simonsen, Skive, hvor hun udlærtes i 1959. Hun har derefter bl. a. haft ansættelse hos Orla Jensen, Horsens.

III. D. 1. b. 1)

Hanne Skou Nielsen

er født d. 4. august 1963 i Horsens.

III. D. 2.

Carl Peter Moustén Skou

er født d. 27. februar 1904 i Otting.

Han blev gift d. 20. november 1949 i Rybjerg med

Helga Børsting



der er født d. 7. januar 1914 i Rybjerg som datter af gaardejer Bertel Børsting og hustru Marie Laustsen.

Bosat: Holmgaard, Otting pr. Balling.

Carl Peter Mousten Skou gik i skole i Oddense. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme og tjente desuden forskellige steder paa Vejleegnen, afbrudt af et ophold paa Uldum højskole i 1924 samt af militærtjeneste ved Livgarden i København 1925. I 1947 overtog han faderens gård, den 70 tdr. land store Holmgaard, som han siden har drevet. Han har desuden fra 1947 virket som sognefoged. - Carl Peter Mousten Skou er medlem af Sogneraadet.

Helga Børsting gik i skole i Rybjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder, bl. a. i København.

III. D. 3.

Dagny Skou

er født d. 29. juni 1905 i Otting.

Hun blev gift d. 14. oktober 1930 i Otting med

Vagn Jensen Torp

der er født d. 7. maj 1905 i Vridsted som søn af gaardejer Jens Christian Jensen Torp og hustru Jensine Jensen Vittrup.

Bosat: Vridsted pr. Skive.

Dagny Skou gik i skole i Oddense. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette, afbrudt af et ophold paa Uldum højskole sommeren 1924. - Dagny Skou har været medlem af bestyrelsen for Oddense ungdomsforening.

Vagn Jensen Torp gik i skole i Vridsted. Han tjente forskellige steder ved landbruget fra sit 16. aar og besøgte ind imellem Jebjerg husflidsskole samt Vallekilde højskole. Sin værnepligt aftjente han ved Livgarden i København, hvor han imidlertid efter 2 maaneders forløb blev kasseret, og i 1930 overtog han derpaa faderens gård, som han drev indtil 1951, hvorefter han i 3 aar havde en benzinstation i Randers.

III. D. 3. a.

Jens Jensen Torp

er født d. 10. april 1944 i Vridsted.

III. D. 4.

Laust Magnus Skou

er født d. 3. juli 1907 i Otting, og han døde d. 12. juni 1963.

Han blev gift d. 27. september 1946 i Holstebro med

Karen Bjørnkjær Nielsen

der er født d. 17. april 1921 i Bjørnkær, Sevel sogn, som datter af gaardejer og hestehandler Laust Nielsen og hustru Petrea Lundager.

Bosat: Nissum Kjærgaard pr. Durup.

Laust Magnus Skou gik i skole i Oddense og var desuden elev paa Jebjerg ungdomsskole. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Livgarden i København havde han forskellige pladser. I ca. 4 aar havde han en ejendom paa

Otting Udemark, i 1½ aar drev han gaarden Falstedbo i Elsted, og han købte derpaa Nissum Kjærgaard, som han drev indtil sin død, hvorefter enken har videregivet den. - Laust Magnus Skou var medlem af bestyrelsen for Mejeriet og Brugsforeningen.

Karen Bjørnkjær Nielsen gik i skole i Herrup samt i Fly. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning hjemme og tjente derefter 1 aar i Bramminge. Sommeren 1940 besøgte hun Kjøng højskole, og efter en tid bl. a. at have været barneplejeelev virkede hun den sidste tid inden giftermålet som husbestyrerinde for sin tilkommende svigerfader. - Karen Bjørnkjær Nielsen er medlem af Menighedsraadet.

III. D. 4. a.

Inger Bjørnkjær Skou

er født d. 12. oktober 1947 i Otting.

III. D. 4. b.

Laust Bjørnkjær Skou

er født d. 8. oktober 1950 i Otting.

III. D. 4. c.

Jørgen Bjørnkjær Skou

er født d. 6. august 1960 paa Skive sygehus.



III. E.

Laust Laustsen Schou

er født d. 9. august 1871 i Otting, og han døde omkring d. 19. januar 1941 i Ramsing.

Han blev gift d. 18. oktober 1904 i Ramsing med

Gertrud Marie Sørensen

Hun er født d. 18. oktober 1882 i Ramsing, og hun døde først i juli 1940 paa Skive sygehus.
Bosat: Ramsing.

Laust Laustsen Schou gik i skole i Otting. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og var desuden elev paa Dalum landbrugsskole. Ca. 1899 overtog han Østergaard i Ramsing, som han drev i en aarrække, hvorpaa den afstodes til svigersønnen Johannes Christensen Vestergaard.

III. E. 1.

Viggo Schou

er født d. 16. februar 1905 i Ramsing.

Han blev gift d. 12. november 1933 i Abild med

Katarine Marie Ibsen

der er født d. 2. august 1908 i Abild som datter af landmand Andreas Ibsen og hustru Ingeborg Petersen.

Bosat: Abild pr. Tønder.

Viggo Schou gik i skole i Ramsing. Han gennemgik uddannelse som mejerist paa Gylling mejeri og besøgte i 1929 Ladelund mælkeriskole, hvorefter han havde ansættelse paa forskel-

lige mejerier indtil 1933, da han overtog en købmandsforretning i Abild. Han har siden drevet denne.

Katarine Marie Ibsen gik i skole i Tønder og lærte efter skolegangen husgerning, hvilket hun var beskæftiget med indtil giftemålet.



III. E. 1. a.

Ingrid Marie Schou

er født d. 31. august 1937 i Tønder.

Bosat: Ejlersvej 1, Kolding.

Ingrid Marie Schou gik i skole i Abild samt i Tønder. Fra 1954 til 1957 var hun elev hos sagfører E. Bølling-Ladegaard, Tønder, og herunder gennemgik hun bl. a. kurser i maskinskrivning og stenografi. I 2 aar havde hun nu ansættelse ved Jydske Tidende, Tønder, og hun blev derefter overflyttet til hovedkontoret i Kolding, hvor hun først virkede 1 aar i annonceafdelingen og derefter fra 1961 har været kassererske.

III. E. 1. b.

Henry Ibsen Schou

er født d. 3. juli 1939 i Abild.

Han blev gift d. 29. april 1962 i Haderslev med

Ulla Sonja Petersen

der er født d. 23. november 1941 i Skærbæk som datter af togfører Ove Peter Petersen og hustru Kjerstine Hansen.

Bosat: Abild pr. Tønder.

Henry Ibsen Schou gik i skole i Abild samt i Tønder. Han udlærtes indenfor kolonialbranchen og aftjente derefter sin værnepligt, herunder en tid som korporal ved De danske FN tropper i Gaza. En tid rejste han for et oliefirma, og han er nu repræsentant ved Tønder Automobilhandel A/S.

Ulla Sonja Petersen gik i skole i Haderslev, Hammelev og Esbjerg. Senere virkede hun som ekspeditrice i konditorier paa Bornholm samt i Tønder, og i 1 aar arbejdede hun desuden paa Dandy, Vejle.

III. E. 1. b. 1)

Charlotte Schou

er født d. 27. oktober 1962 paa Tønder sygehus.

III. E. 1. c.

Elke Schou

er født d. 19. juli 1942 i Abild.

Bosat: Abild pr. Tønder.

Elke Schou gik i skole i Abild. Hun var smørrebrødselev paa Tønderhus og virker nu som ekspeditrice.

III. E. 1. d.

Ingolf Ibsen Schou

er født d. 19. februar 1945 i Abild.

Han er beskæftiget paa et kontor i Kolding..

III. E. 2.

Ingeborg Schou

er født d. 10. april 1906 i Ramsing, og hun døde i november 1931.

Hun gik i skole i Ramsing og lærte derefter husgerning i forskellige pladser, afbrudt af et ophold paa Rønshoved højskole. Desuden gennemgik hun et kursus paa Odense fagskole.



III. E. 3.

Søren Skou

er født d. 9. juni 1908 i Ramsing.

Han blev gift d. 10. februar 1943 eller 1944 i Roskilde med

Gudrun Jørgensen

der er født d. 29. marts 1921 i Karrebæk som datter af landmand Jørgen Jørgensen og hustru Ivarmine.

Bosat: Lenshøj pr. Strøby.

Søren Skou gik i skole i Ramsing og var desuden elev paa Salling ung-



domsskole. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og besøgte i 1931 Ladelund landbrugsskole. Fra 1936 til 1939 var han vognmand ved Greve Strand, og efter at have haft forskellige ejendomme købte han i 1955 gaarden Lenshøj, som han siden har drevet.

Gudrun Jørgensen gik i skole i Bjæverskov. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var desuden en tid ekspeditrice i en bagerforretning.

III. E. 3. a.

Kirsten Elisabeth Skou

er født d. 4. februar 1941 i Bjæverskov.

Hun blev gift d. 1. juni 1961 i Strøby med

Alfred Elith Birk Bannergaard

der er født d. 30. oktober 1934 i Strøby som søn af gaardejer Alfred (Sørensen) Bannergaard og hustru Tove (Hansen) Birkegaard.

Bosat: Ørslev pr. Vordingborg.

Kirsten Elisabeth Skou gik i skole i Karlslunde samt i Taastrup. En tid havde hun plads ved husgerning, og de sidste par år inden giftermålet var hun sygeplejeelev.

Alfred Elith Birk Bannergaard gik i skole i Strøby samt i Haslev. Han udlærtes som elektriker, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Søværnet sejlede han bl. a. 1½ år som elektriker med en af Ø.K.s baade. Han har siden 1961 drevet egen installationsforretning i Ørslev.

III. E. 3. b.

Henning Skou

er født d. 22. december 1942 i Karlslunde.

Bosat: Canada.

Henning Skou er beskæftiget som murerarbejdsmand.

III. E. 3. c.

Inge Bodil Skou

er født d. 9. april 1946 i Karlslunde.

Hun er gift med

Børge Kruse Hansen

der er gravemester ved Hofmann og Sønner.

Bosat: Herstedøster pr. Glostrup.

III. E. 3. d.

Ole Rasmus Skou

er født d. 29. maj 1962 i Køge.

III. E. 4.

Gerda Marie Schou

er født d. 27. december 1911 i Ramsing.

Hun blev gift d. 22. oktober 1935 i Ramsing med

Johannes Christensen Vestergaard

der er født d. 6. august 1908 i Volling som søn af gaardejer Peter Vestergaard og hustru Maren Nielsen.

Bosat: Østergaard pr. Ramsing.

Johannes Christensen Vestergaard lærte efter skolegangen landbruget og overtog senere svigerfaderens gaard Østergaard, som han drev indtil 1963, da den afstodes til svigersønnen Thomas Kristian Østergaard.

III. E. 4. a.

Inga Marie Vestergaard

er født d. 7. maj 1937 i Roslev.

Hun blev gift d. 11. januar 1959 i Ramsing med

Thomas Kristian Østergaard

der er født d. 5. juni 1937 i Haasum som søn af gaardejer Karl Marinus Østergaard og hustru Johanne Hansen.

Bosat: Østergaard pr. Ramsing.

Thomas Kristian Østergaard overtog i oktober 1963 svigerfaderens gaard Østergaard, som han siden har drevet.

III. E. 4. a. 1)

Laust Østergaard

er født d. 6. maj 1959 i Skive.

III. E. 4. a. 2)

Jens Østergaard

er født d. 27. juli 1960 i Skive.

III. E. 4. b.

Edith Schou Vestergaard

er født d. 3. maj 1942.

Hun er gift med

Erik Nielsen

der virker som assistent.

Bosat: Nordre Frihavnsgade 93, København Ø.

III. E. 5.

Henning Markus Schou

er født d. 28. oktober 1913 i Ramsing.

Han blev gift d. 3. juli 1943 i Skørpinge med

Inge Elisa Magdalene Frederiksen

der er født d. 22. august 1913 i Hestehavegaarden, Skørpinge sogn, som datter af gaardejer Laurits Frederiksen og hustru Julie Hansen.

Bosat: Dalmose.

Henning Markus Schou virker som cykelhandler.

III, E. 6.

Norma Gunhild Schou

er født d. 10. august 1917 i Ramsing, og hun døde d. 10. november 1952.

Hun var gift med

Arthur Olesen

der er beskæftiget som barbermester.

Bosat: Balling.

IV.

Christen Jacobsen

er født d. 8. maj 1829 i Otting, og han døde d. 13. maj 1830 samme sted og blev begravet d. 20. maj.

V.

Anna Marie Jacobsdatter

er født d. 2. maj 1830 i Otting, og hun døde d. 14. maj samme aar og blev begravet d. 20. maj.

VI.

Anna Marie Jacobsdatter

er født d. 3. maj 1831 i Otting. Hun ses at være blevet konfirmeret i 1848.

VII.

Christen Jacobsen

er født d. 2. juni 1833 i Otting.

VIII.

Jens Jacobsen

er født d. 3. august 1835 i Otting, og han døde d. 12. juni 1894 samme sted og blev begravet d. 18. juni.

Han blev gift d. 15. maj 1863 i Otting med

Mathilde Pedersen

Hun er født 1840 i Hvidbjerg Holmegaard som datter af gaardejer Peder Lydersen og hustru Maren Andersdatter, og hun døde som aftægtskone d. 28. september 1922 i Ginderup, Krejbjerg sogn, og blev begravet d. 3. oktober i Otting.

Bosat: Otting pr. Balling.

Jens Jacobsen lærte efter skolegangen landbruget og overtog senere faderens gaard i Otting, som han derpaa drev i en arrække.



VIII. A.

Inger Marie Jacobsen

er født d. 17. marts 1864 i Otting, og hun døde d. 3. marts 1937 i Lihme.

Hun blev gift d. 6. april 1886 i Otting med

Niels Sinding

Han er født d. 3. marts 1858 i Aalbæk, Lihme sogn, og han døde d. 5. februar 1936 i Lihme.

Bosat: Lihme.

Niels Sinding, der var gaardejer, fik i 1906 sammen med sine børn navneændring fra Sinding Jensen.



VIII. A. 1.

Marie Sinding

er født d. 13. juni 1886 i Lihme, og hun døde d. 18. april 1958 samme sted.

Hun blev gift d. 25. oktober 1912 i Lihme med

Peter Christian Jensen Pedersen

Han er født d. 20. juli 1884 i Lihme som søn af gaardejer Jens Pedersen og hustru Ane Kirstine Madsen, og han døde d. 29. marts 1964 i Lihme.

Bosat: Aalbæk pr. Lihme.

Marie Sinding gik i skole i Aalbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæf-

tiget ved dette indtil giftermålet.

Peter Christian Jensen Pedersen gik ligeledes i skole i Aalbæk. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte Askov højskole vinteren 1906-1907. I 1907 aftjente han sin værnepligt ved 6. Bataillons 2. kompagni i Viborg med genindkaldelse 3 gange under 1. verdenskrig, vinteren 1908-1909 var han elev paa Tune landboskole, og i 1912 overtog han derpaa faderens gaard i Aalbæk, som han drev indtil sin død, da den blev overtaget af sønnen Niels Ove.

Ved Marie Sindings død skrev avisen følgende:

"I gaar formiddag døde fru Marie Pedersen, Aalbæk, efter lang tids svær sygdom i en alder af 71 aar. Marie Pedersen, der var gift med gdr. P. Kr. J. Pedersen i Aalbæk, var en ualmindelig dygtig husmoder, der med enestaaende evner og akkuratesse fyldte sin plads i hjemmet, hvor en stor børneflokk voksede op, og hvor der ofte stilledes store krav til en husmoder, ikke mindst i de mange aar, hendes mand var sogneraadsformand i Lihme. Marie Pedersen var født 13. juni 1886 som datter af gdr. Niels Sinding i Aalbæk og blev den 25. okt. 1912 gift med gdr. P. Kr. J. Pedersen.

For ca. 12 aar siden blev fru Marie Pedersen angrebet af en alvorlig blodsygdom, der gjorde den før saa virksomme hustru til invalid, men hjemmenværende børn og hendes mand passede hende med aldrig svigtende kærlighed og taalmodighed. En datter, der er sygeplejerske, forlod sin gerning i flere aar for at tage hjem og pleje sin syge mor. Selv var hun aandsfrisk og skarpsindig i tanken til det sidste. Men selv om døden kom som en forløsning for den haardt prøvede hustru og mor, er der dog sorg i hjemmet i Aalbæk."

Ved Peter Christian Jensen Pedersens død skrev Skive Venstreblad:

"Paaskedag døde fhv. sogneraadsformand i Lihme, gdr. P. Chr. J. Pedersen, efter nogen tids sygdom, i en alder af næsten 80 aar.

P. Chr. Pedersen blev valgt ind i sogneraadet 1921, men allerede i 1924 afløste han gdr. Jens Jensen, Lihmegaard, som formand - en stilling, som han med en kort afbrydelse har beklædt, indtil han i 1954 trak sig tilbage. P. Chr. J. Pedersen var venstremand og man kan maaske ikke forstaa hvordan en fuldtro venstremand kan sidde som sogneraadsformand i et sogn, der har ubetinget radikalt flertal, i saa mange aar og saa endda nyde respekt og agtelse fra politiske modstandere. Men forklaringen er den, at P. Chr. Pedersen aldrig var ude efter at blive populær, at han uden skelen til partiparoler eller særinteresser fulgte sin samvittighed og sunde sans i alle afgørende spørgsmaal. I kraft af sine ypperlige evner og indgaaende kendskab til de talrige lovparagraffer, anordninger, cirkulærer etc., en indsigt, han var vidt bekendt for, har han altid hurtigt kunne tage stilling til de foreliggende spørgsmaal og præcisere sine synspunkter paa en stilfærdig, behersket maade, der altid aftvang anderledes tænkende agtelse og respekt. Naturligvis har hans fremragende evner og tillidvækkende personlighed gjort, at han blev taget i brug paa mange maader gennem de mange aar: i skolekommissionen, brugsforening, biblioteksforening, folkebogsamling, Lihme-Lem sparekasse, højspændingsanlægget, venstreforening m. v.

Men selvom han bestred de offentlige hverv paa udmærket maade, maa man ikke glemme



ham som en fremragende landmand, hvis landbrug kunne kappes med de bedste. Og dog kendte man ikke P. Chr. J. Pedersen, hvis ikke man ogsaa kendte ham som den gode familiefar i en lykkelig familiekreds i hjemmet i Aalbæk, hvor han, uden store ord og lader, sammen med sin hustru, var det naturlige midtpunkt i det gæstfri hjem.

For nylig overtog en søn, Niels Ove Pedersen, gaarden."

VIII. A. 1. a.

Vera Pedersen

er født d. 24. december 1913 i Lihme, og hun døde ca. 3 maaneder gammel.

VIII. A. 1. b.

Margrethe Pedersen

er født d. 1. juni 1915 i Lihme.

Hun blev gift d. 17. juli 1946 i Lihme med

Alfred Emil Pedersen

der er født d. 28. januar 1908 i Uhre, Hover sogn, som søn af gaardejer Jens Iver Pedersen og hustru Ane Marie Sørensen.

Bosat: Uhre pr. Vejle.

Alfred Emil Pedersen er gaardejer i Uhre.

VIII. A. 1. b. 1)

Jens Iver Pedersen

er født d. 6. juli 1947 i Vejle.

VIII. A. 1. b. 2)

Anna Marie Pedersen

er født d. 23. april 1949 i Uhre, Hover sogn.

VIII. A. 1. b. 3)

Solvejg Pedersen

er født d. 28. december 1950 i Uhre.

VIII. A. 1. b. 4)

Ruth Pedersen

er født d. 5. december 1952 i Uhre.

VIII. A. 1. b. 5)

Knud Pedersen

er født d. 28. februar 1955 i Uhre.

VIII. A. 1. c.

Gudrun Pedersen

er født d. 22. april 1917 i Lihme.

Hun blev gift d. 5. juli 1942 i Lihme med

Aage Barndorff Østergaard Nielsen

der er født d. 18. december 1915 i Vorde som søn af lærer Niels Østergaard Nielsen og hustru Ellen Birte Marie Barndorff.

Bosat: Roslev.

Gudrun Pedersen gik i skole i Lihme og var desuden sommeren 1933 elev paa Salling ungdomsskole. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og besøgte Ollerup højskole sommeren 1937. Hun har virket som gymnastikleder i Roslev samt i Lihme.

Aage Barndorff Østergaard Nielsen gik i skole i Vorde. Han udlærtes i Torup brugsforening og besøgte ca. 1936-1937 Den danske Andelsskole i Middelfart. Siden 1942 har han virket som uddeler i Roslev brugsforening. - Aage Barndorff Østergaard Nielsen blev i 1961 indvalgt i Roslev Sogneraad.

VIII. A. 1. c. 1)

Svend Østergaard Nielsen

er født d. 10. august 1944 i Skive.

VIII. A. 1. c. 2)

Knud Østergaard Nielsen

er født d. 25. april 1946 i Skive.

Han er i koloniallære i Vinderup brugsforening.

VIII. A. 1. c. 3)

Bent Barndorff Østergaard Nielsen

er født d. 2. september 1954 i Skive.

VIII. A. 1. d.

Jens Helge Pedersen

er født d. 5. januar 1920 i Lihme.

Bosat: Aalbæk pr. Lihme.

Jens Helge Pedersen gik i skole i Lihme. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og besøgte Asmildkloster landbrugsskole samt Kræbbesholm højskole. Senere virkede han som bestyrer af faderens gaard i Aalbæk.

VIII. A. 1. e.

Niels Ove Pedersen

er født d. 2. marts 1922 i Lihme.

Han blev gift d. 2. marts 1963 i Ø. Hvidbjerg med

Vera Gade

der er født d. 23. oktober 1936 i Hurup som datter af regnskabsfører Niels Albert Gade og hustru Jensine Kristiane Pedersen.

Bosat: Lihme.

Niels Ove Pedersen gik i skole i Lihme og var desuden elev paa Levring efterskole. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte Den jydsk Idrætshøjskole i Vejle samt Ladelund landbrugsskole. I 1962 købte han en ejendom i Lihme, og i 1964 overtog han derpaa faderens gaard i Aalbæk.

Verå Gade gik i skole i Hvidbjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget og han blev derpaa ansat ved den amerikanske base i Thule paa Grønland.

VIII. A. 1. f.

Ane Pedersen

er født d. 2. marts 1924 i Lihme.

Hun var inden sin død gift med

Herluf Lund

der nu er gift igen.

Bosat: Uhre pr. Vejle.

Herluf Lund er gaardejer.

VIII. A. 1. g.

Inge Pedersen

er født d. 2. marts 1924 i Lihme.

Bosat: Amtssygehuset, Bogense.

Inge Pedersen gik i skole i Lihme. Hun lærte barnepleje i Vejle og virkede en tid som privatbarneplejerske i Gentoft, hvorefter hun gennemgik sygeplejeuddannelse paa Kjellerup sygehus. Hun virkede nu en tid i Frederikshavn samt i Give, afbrudt af et aar i Norge som assistent, og fik i 1958 ansættelse ved Bogense Amtssygehus, hvor hun har været siden, afbrudt af perioden 1963-1964, hvor hun opholdt sig hjemme paa gaarden i Aalbæk og bestyrede huset for faderen og broderen.

VIII. A. 1. h.

Karen Pedersen

er født d. 31. marts 1926 i Lihme.

Hun blev gift d. 18. april 1957 i Lihme med

Niels Erik Smedemark

der er født d. 1. juli 1928 i Lihme som søn af forpagter Chresten Eriksen Smedemark og hustru Mette Kirstine Nielsen.

Bosat: Lem pr. Brodal.

Niels Erik Smedemark er gaardejer i Lem.

VIII. A. 1. h. 1)

Keld Smedemark

er født d. 24. marts 1951 i Skive.

VIII. A. 1. h. 2)

Finn Smedemark

er født d. 8. juli 1957 i Skive.

VIII. A. 1. h. 3)

Peder Smedemark

er født d. 2. november 1958 i Lem.

VIII. A. 1. h. 4)

Jørgen Smedemark

er født d. 18. februar 1960 i Lem.

VIII. A. 1. h. 5)

Lcif Smedemark

er født d. 4. november 1961 i Skive.

VIII. A. 1. h. 6)

Birthe Smedemark

er født d. 4. november 1961 i Skive.

VIII. A. 1. h. 7)

Henrik Smedemark

er født d. 1. juli 1963 i Skive.

VIII. A. 2.

Jens Sinding

er født d. 14. april 1889 i Lihme, og han døde d. 25. juli 1957 i Fangel.

Han blev gift d. 28. maj 1918 i Lihme med

Mariane Kirstine Andrea Nielsen Trærup

Hun er født d. 20. august 1894 i Trærup, Lihme sogn, som datter af gaardejer Jens Nielsen (Brunsgaard) og hustru Johanne Madsen, og hun døde d. 17. februar 1957 i Fangel.

Bosat: Trærup pr. Lihme.

Jens Sinding lærte landbruget og overtog svigerfaderens gaard Trærup, som han drev i en aarrække, hvorpaa han flyttede til Fangel.

VIII. A. 2. a.

Niels Trærup Sinding

er født d. 11. februar 1920 i Trærup, Lihme sogn.

Han blev gift d. 5. juli 1944 i Løgstør med

Tove Holm

der er født d. 15. juni 1918 i Overlade som datter af landpostbud Christen Jensen Holm og

hustru Frederikke Bang Nielsen.

Bosat: Møllievej 15, Vinderup.

Niels Trærup Sinding udlærtes i 1940 som elektriker hos Alfred Priess A/S, Vinderup. I 1945 dimitteredes han som ingeniør fra Aarhus Elektroteknikum, og han fik derefter ansættelse i sin tidligere læreplads, hvor han siden 1961 har været overingeniør.

VIII. A. 2. a. 1)

Jette Holm Sinding

er født d. 15. november 1944 i Aarhus.

VIII. A. 2. a. 2)

Bodil Holm Sinding

er født d. 2. december 1949 i Vinderup.

VIII. A. 2. a. 3)

Lene Holm Sinding

er født d. 8. oktober 1955 i Vinderup.

VIII. A. 2. b.

Jens Trærup Sinding

er født d. 21. oktober 1923 i Trærup, Lihme sogn.

Han blev gift d. 16. juni 1950 i Rise med

Anna Therkelsen

der er født d. 6. februar 1927 i Tved som datter af gaardejer Ole Madsen Therkelsen og hustru Maren Rasmussen.

Bosat: Myllerup Skovgaard pr. Aarup.

Jens Trærup Sinding gik i skole i Lihme. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og tjente paa forskellige fynske gaarde, bl. a. som ladefoged paa Landkilde samt som underforvalter paa Holckenhavn. Desuden var han en tid forvalter paa Juellund paa Sjælland, og indimellem besøgte han Ollerup gymnastikhøjskole, hvor han gennemgik delingsføreruddannelse, samt Korinth Landbrugsskole. Fra 1949 til 1952 var han forpagter af Damsgaarden i Sødring, i 8 aar sad han som forpagter paa Ballegaarden i Fangel, og i 1960 overtog han derpaa Myllerup Skovgaard, som han siden har drevet.

Anna Therkelsen gik i skole i Tved samt i Svendborg, hvor hun bestod præliminæreksamen. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og var bl. a. 1½ aar i Norge. I 1946 havde hun et ophold paa Snoghøj gymnastikhøjskole, hvor hun gennemgik delingsføreruddannelse, og vinteren 1949-1950 var hun elev paa Silkeborg husholdningsskole.

VIII. A. 3.

Mathilde Sinding

er født d. 16. januar 1892 i Lihme.

Hun blev gift d. 27. april 1917 i Lihme med

Andreas Christian Larsen

Han er født d. 24. juni 1888 i Skive Landsogn som søn af gaardejer Anders Peter Larsen og hustru Karen Marie Jensen, og han døde d. 15. december 1956 i Durup.

Bosat: Durup.

Mathilde Sinding gik i skole i Lihme. Hun gennemgik efter skolegangen uddannelse ved husgerning og havde desuden et ophold paa Roskilde højskole.

Andreas Christian Larsen gik i skole i Vinde. Han lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Viborg, og besøgte Ollerup højskole samt Asmildkloster landbrugsskole. Derefter overtog han en gaard i Dølby, som han havde en tid, hvorpaa han købte en gaard paa 75 tdr. land i Durup, hvilken han drev indtil 1947, da den solgtes. - Andreas Christian Larsen havde flere tillidshverv og var bl. a. sogneraadsformand i 11 aar samt næstformand i Menighedsraadet.

VIII. A. 3. a.

Anders Peder Larsen

er født d. 26. januar 1918 i V. Dølby, Dølby sogn.

Han er gift med

Anna Vestergaard

der er født d. 23. marts 1930 i Duruplund, Durup sogn, som datter af gaardejer Villads Josef-sen Vestergaard og hustru Ingrid Andersen.

Bosat: Ejskær pr. Lyby.

Anders Peder Larsen gik i skole i Nautrup. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme og tjente desuden bl. a. en tid paa Vium mølle. Vinteren 1936-1937 besøgte han Ollerup højskole, fra 1938 til 1939 aftjente han sin værnepligt i Vordingborg, og vinteren 1942-1943 havde han derefter et ophold paa Ladelund landbrugsskole. I 1950 overtog han en gaard paa 65 tdr. land i Ejskær, som han siden har drevet. - Anders Peder Larsen er medlem af Sogneraadet.

Anna Vestergaard gik i skole i Durup og var desuden elev paa Vesterlund ungdomsskole. Hun lærte husgerning hjemme og tjente desuden bl. a. hos slagter Jensen i Skive.

VIII. A. 3. a. 1)

Erik Vestergaard Larsen

er født d. 5. august 1951 paa Skive sygehus.

VIII. A. 3. a. 2)

Inger Margrethe Larsen

er født d. 3. april 1954 i Ejskær, Dølby sogn.

VIII. A. 4.

Jenny Sinding

er født d. 23. november 1896 i Lihme.

Hun blev gift d. 21. november 1926 i Lihme med

Iver Christiansen

der er født d. 22. maj 1896 i V. Lem, Lem sogn, som søn af gaardejer Iver Christiansen og

hustru Maren Nielsen.

Bosat: Stoholm.

Jenny Sinding gik i skole i Aalbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 2 aar i Aalbæk præstegaard.

Iver Christiansen gik i skole i Lihme. Han udlærtes i Lem brugsforening i 1913 og arbejdede derefter bl. a. 1 aar i Torum brugsforening, 1½ aar i Rettrup brugsforening og nogle aar i Lem brugsforening. I 1926 blev han uddeler i Stoholm brugsforening, hvor han virkede indtil 1964, da han tog sin afsked med pension. - Iver Christiansen har været formand for Borger- og Haandværkerforeningen.

VIII. A. 4. a.

Vera Sinding

er født d. 29. november 1920 i Lihme.

Hun blev gift d. 30. november 1957 i Kastrup med

Jens Peder Jensen

der er født d. 11. november 1911 i Kastrup som søn af fisker Harry Jensen og hustru Charlotte.

Bosat: Skottegaarden 67, Kastrup.

Vera Sinding gik i skole i Troelstrup samt i Viborg, hvor hun i 1936 bestod realeksamen. I 1937 var hun elev paa Salling ungdomsskole samt i 1939 paa Silkeborg husholdningsskole, og sommeren 1941 besøgte hun Ollerup gymnastikhøjskole. I 3 aar var hun barneplejerske i Sverige, i 2 aar havde hun ansættelse paa Folkekuranstalten ved Hald, og i 1949 afsluttede hun sygeplejeuddannelse fra Kommunehospitalet, hvor hun siden har virket.

Jens Peder Jensen gik i skole i Kastrup. Han stod efter skolegangen til søs og har sejlet paa alle verdenshavene, bl. a. for Ø.K. Siden 1959 har han haft ansættelse som baadsmand paa Kastrup-Malmø ruten.

VIII. A. 4. b.

Vagn Sinding Christiansen

er født d. 12. februar 1928 i Stoholm, Feldingbjerg sogn.

Han blev gift d. 15. juni 1957 i Gjellerup med

Inger Birthe Kristensen

der er født d. 29. juni 1935 i Herning som datter af installatør Ejner Kristian Marius Kristensen og hustru Else Marie Jensen.

Bosat: Thorstedvej 12, Thisted.

Vagn Sinding Christiansen gik i skole i Troelstrup samt i Viborg, hvor han i 1944 bestod realeksamen. Sin værnepligt aftjente han ved Livgarden, og efter endt militærtjeneste blev han optaget paa Skive seminarium, hvorfra han i 1957 dimitteredes. Han har siden haft ansættelse ved Thisted landsogns skolevæsen. - Vagn Sinding Christiansen gennemgik et kursus paa Danmarks Lærerhøjskole i København 1963-1964.

Inger Birthe Kristensen bestod studentereksamen i 1954 og dimitteredes i 1956 som lærerinde. I ½ aar virkede hun i Aarhus, og hun havde derefter en tid ansættelse ved Thisted landsogns skolevæsen.

VIII. A. 4. b. 1)

Hanne Sinding Christiansen

er født d. 13. februar 1959 i Tingstrup, Thisted sogn.

VIII. A. 4. b. 2)

Jens Sinding Christiansen

er født d. 13. april 1962 i Thisted.

VIII. A. 4. c.

Ivan Sinding Christiansen

er født d. 29. september 1929 i Stoholm, Feldingbjerg sogn.

Bosat: Stoholm.

Ivan Sinding Christiansen gik i skole i Viborg, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes som kommis i Stoholm brugsforening og aftjente derpaa sin værnepligt ved Det danske Kommando i Tyskland. Efter hjemsendelsen havde han atter en tid ansættelse i sin tidligere læreplads, og han blev derpaa ansat ved den amerikanske base ved Thule paa Grønland.

VIII. A. 5.

Jacob Møller Sinding

er født d. 24. april 1898 i Lihme, og han døde 1958 i Holstebro og blev begravet d. 4. juni i Sevel.

Han blev gift d. 19. december 1926 i Lihme med



Margrethe Nikoline Jensen

der er født d. 21. juni 1905 i Lindum, Selde sogn, som datter af gaardejer Niels Jensen og hustru Maren Kristensen.

Bosat: Sevel pr. Vinderup.

Jacob Møller Sinding var uddannet ved landbruget og drev i en aarrække Bækgaarden i Sevel.

VIII. A. 5. a.

Mary Sinding

er født d. 20. februar 1927 i Lihme.

Hun blev gift d. 13. maj 1952 i Sevel med

Poul Roland Christiansen

der er født d. 5. juni 1927 i Mørke som søn af slagtermester Søren Marius Christiansen og hustru Anna Emilie Storebjerg Jensen.

Bosat: Ballesvej 67, Hornslet.

Mary Sinding er uddannet sygeplejerske.

Poul Roland Christiansen er beskæftiget som maskinsnedker.

VIII. A. 5. a. 1)

Claus Ryan Christiansen

er født d. 12. maj 1954 i Hornslet.

VIII. A. 5. a. 2)

Anna Grethe Sinding Christiansen

er født d. 20. maj 1963 i Hornslet.

VIII. A. 5. a. 3)

Michael Sinding Christiansen

er født d. 20. maj 1963 i Hornslet.

VIII. A. 5. b.

Gunner Møller Sinding

er født d. 1. juli 1928 i Sevel.

Bosat: Wellington, New Zeeland.

VIII. A. 5. c.

Frode Møller Sinding

er født d. 17. august 1929 i Sevel.

Han blev gift d. 18. december 1954 i Tjele med

Sonja Margit Sørensen

der er født d. 13. maj 1932 i Viborg som datter af gaardejer Søren Christian Sørensen og hustru Ane Kirstine Elisabeth Andersen.

Bosat: Holmesvinget 4, Holme pr. Højbjerg.

Frode Møller Sinding gik i skole i Sevel. Han stod i lære som mejerist paa Skovlund og Skodborg Andelsmejerier, og efter at have virket ½ aar paa Sletten Andelsmejeri paa Fyn blev han indkaldt til militærtjeneste ved Telegraftropperne i Aarhus. I 1953 blev han sergent,

og efter at have gennemgaaet Specialofficersskolen udnævntes han til fenrik. Han var nu i 2 aar lærer ved Telegraftroppernes befalingsmandsskoler og gennemgik derefter forsvarets gymnastikskoles 2-aarige gymnastiklæreruddannelse. Han har siden virket som gymnastiklærer ved Telegrafregimentet i Aarhus, sidst med rang af overfenrik.

Sonja Margit Sørensen gik i skole i Foulum og var desuden elev paa Egaa ungdomsskole. Hun gennemgik derpaa uddannelse ved husgerning.

VIII. A. 5. c. 1)

Margit Margrethe Sinding

er født d. 16. maj 1956 i Aarhus.

VIII. A. 5. c. 2)

Pia Sinding

er født d. 18. december 1958 i Ll. Værløse.

VIII. A. 5. d.

Ove Møller Sinding

er født d. 19. november 1930 i Sevel.

Han blev gift d. 6. maj 1962 i Kirke-Søby med

Klara Emilie Jensen

der er født d. 21. marts 1937 i Kirke-Søby som datter af arbejdsmand Johannes Jensen og hustru Alma Kirstine.

Bosat: Teglværket, Ravnebjerg pr. Holmstrup.

Ove Møller Sinding gik i skole i Sevel. Han var beskæftiget ved landbruget indtil 1962 og var derpaa en kort tid lagerarbejder hos en købmand i Farsø. Han har siden været fabriksarbejder paa teglværket i Ravnebjerg. - Ove Møller Sinding har været medlem af bestyrelsen for Nørager Idrætsforening og for Søby Ungdomsforening. Fra 1960 til 1962 var han gymnastikleder i Ebberup og i Søby.

Klara Emilie Jensen gik i skole i Søby. Hun lærte efter skolegangen husgerning og gennemgik desuden et kursus paa Odense Fagskole.

VIII. A. 5. e.

Doris Møller Sinding

er født d. 1. maj 1933 i Sevel.

Hun blev gift d. 7. september 1958 i Farsø med

Per Snedker Pedersen

der er født d. 4. august 1928 i Als Østj. som søn af bagermester Søren Pedersen og hustru Agnethe Kirstine Andersen.

Bosat: Søndergade 26, Farsø.

Per Snedker Pedersen er bagermester i Farsø.

VIII. A. 5. e. 1)

Kirsten Pedersen

er født d. 18. februar 1959 i Farsø.

VIII. A. 5. e. 2)

Jørn Sinding Pedersen

er født d. 5. juni 1960 i Farsø.

VIII. A. 5. e. 3)

Lars Sinding Pedersen

er født d. 1. august 1963 i Farsø.

VIII. A. 5. f.

Aage Møller Sinding

er født d. 7. februar 1935 i Sevel.

Han blev gift d. 9. november 1958 i Simsted med

Sonja Marie Riis

der er født d. 2. juni 1939 i Guldager, Simsted sogn, som datter af gaardejer Niels Riis og hustru Emmy Kirstine Thomsen.

Bosat: Holmevej 15, Farsø.

Aage Møller Sinding gik i skole i Sevel. Han lærte efter skolegangen landbruget og har siden 1959 haft ansættelse som chauffør ved en tømmerhandel i Farsø.

Sonja Marie Riis gik i skole i Guldager. Hun opholdt sig hjemme indtil sit 18. aar og havde derefter forskellige pladser som husassistent.

VIII. A. 5. f. 1)

Per Møller Sinding

er født d. 27. februar 1959 i Nørager, Durup sogn.

VIII. A. 5. g.

Svend Møller Sinding

er født d. 27. september 1936 i Sevel.

Bosat: Dianavej 1, Hasseris pr. Aalborg.

Svend Møller Sinding virker som fuldmægtig.

VIII. A. 5. h.

Niels Jensen Sinding

er født d. 8. december 1938 i Sevel.

Bosat: Aalborg.

Niels Jensen Sinding er beskæftiget som salgschauffør.

VIII. A. 5. j.

Jens Møller Sinding

er født d. 9. juli 1941 i Sevel.

Bosat: Aabrinken 11, Grenaa.

Jens Møller Sinding er uddannet kommis og virker som saadan.

VIII. A. 5. k.

Else Møller Sinding

er født d. 18. juni 1943 i Sevel.

Bosat: Sevel pr. Vinderup.

Else Møller Sinding gik i skole i Sevel. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i Vinderup samt i Holstebro. En tid var hun ekspeditrice i en bagerforretning i Sevel samt i et konditori i Skive, og hun er nu servitrice paa café Centrum i Struer.

VIII. A. 6.

Peder Sinding

er født d. 19. september 1900 i Lihme.

Han blev gift d. 7. november 1926 i Lihme med

Elisabeth Kristine Laursen Baunsgaard

der er født d. 3. december 1903 i Lem som datter af gaardejer Kristian Laursen Baunsgaard og hustru Johanne Sørensen.

Bosat: Knud pr. Spøttrup.

Peder Sinding gik i skole i Aalbæk samt i Lihme. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme og tjente desuden en tid hos fremmede. Vinteren 1925-1926 besøgte han Ladelund landbrugsskole, og han overtog derpaa sin nuhavende gaard i Knud.

Elisabeth Kristine Laursen Baunsgaard gik i skole i Sønderhede samt i Lihme. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet. Sommeren 1925 besøgte hun Aarhusegnens husholdningsskole.

VIII. A. 6. a.

Harry Sinding

er født d. 9. maj 1928 i Knud, Rødding sogn.

Han blev gift d. 14. april 1956 i Bøvling med

Ellen Krogshede

der er født d. 17. marts 1935 i Bøvling som datter af gaardejer Ejner Krogshede og hustru Anna Madsen.

Bosat: Hvidbjerg pr. Karby.

Harry Sinding gik i skole i Rødding. Han udlærtes i Oddense brugsforening og aftjente derpaa fra 1949 til 1950 sin værnepligt i Jægersborg-lejren. I 1951 var han elev paa Den danske Andelsskole i Middelfart, en tid virkede han som kommis i Københoved brugsforening, og siden 1956 har han været uddeler i Hvidbjerg brugsforening.

Ellen Krogshede gik i skole i Bøvling. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa Gerlev idrætshøjskole.

VIII. A. 6. a. 1)

Lillian Krogshede Sinding

er født d. 23. juni 1957 i Hvidbjerg.

VIII. A. 6. a. 2)

Knud Krogshede Sinding

er født d. 16. marts 1959 i Hvidbjerg.

VIII. A. 6. a. 3)

Helle Krogshede Sinding

er født d. 13. januar 1961 i Hvidbjerg.

VIII. A. 6. b.

Ella Sinding

er født d. 22. april 1930 i Knud, Rødding sogn.

Hun blev gift d. 6. juni 1954 i Rødding med

Osvald Pedersen

der er født d. 28. juni 1925 i Skive som søn af assurandør Martin Pedersen og hustru Bodil Marie Jørgensen.

Bosat: Anst.

Ella Sinding gik i skole i Rødding og var desuden elev paa Lægaard ungdomsskole. I 3 aar arbejdede hun ved husgerning, og hun gennemgik derefter uddannelse paa Rødding kæmnerkontor, hvorefter hun virkede en tid som assistent paa kæmnerkontoret i Bjerringbro samt 1 aar i revisionsafdelingen i Salling Bank, Skive.

Osvald Pedersen gik i skole i Skive. Han udlærtes hos købmand Søndergaard og aftjente fra 1947 til 1949 sin værnepligt. Senere fik han ansættelse ved Odense Ægforretning i Skive, men forflyttedes til Bogense, hvor han blev forretningsfører. Fra 1958 til 1960 var han forvalter for samme firma i Holstebro, og efter i 2 aar at have været forretningsfører for afdelingen i Tinglev blev han repræsentant ved Anst Korn- og Foderstofforretning.

VIII. A. 6. b. 1)

Susanne Sinding Pedersen

er født d. 26. maj 1956 i Bogense.

VIII. A. 6. b. 2)

Mogens Sinding Pedersen

er født d. 21. juli 1959 i Tinglev.

VIII. A. 6. c.

Svend Sinding

er født d. 22. april 1931 i Knud, Rødding sogn.

Bosat: Knud pr. Spøttrup.

VIII. B.

Mariane Jacobsen

er født d. 3. oktober 1865 i Otting, og hun døde d. 4. april 1869 samme sted.

VIII. C.

Jacob Jacobsen

er født d. 14. maj 1867 i Otting.

Han ses i 1905 at have boet i Otting og var da ungkarl.

VIII. D.

Kathrine Amalie Jacobsen

er født d. 19. december 1868 i Otting. Hun ses at være blevet gift d. 25. september 1901 i Otting med Christen Jacobsen, født 1876 i Tørring sogn, men der synes ikke født nogen børn i deres ægteskab, hverken i Tørring eller Otting sogne.

VIII. E.

Mariane Jacobsen

er født d. 27. marts 1871 i Otting, og hun døde ca. 1954 i Lihme.

Hun blev gift første gang d. 27. marts 1896 i Otting med

Mogens Mogensen

Han er født d. 20. september 1867 i Breum som søn af snedker Laust Christian Mogensen og hustru Karen Marie Jacobsen, og han døde d. 10. maj 1904 i Ilbjerg, Rybjerg sogn, hvorpaa Mariane Jacobsen blev gift anden gang d. 15. september 1905 i Otting med

Jacob Møller Østergaard

Han er født d. 20. januar 1871 i Sønderup som søn af gaardejer og urmager Jens Poulsen Østergaard og hustru Karen Jacobsen, og han døde ca. 1956 i Lihme.

(Se XI. A.)

Bosat: Lihme.

Jacob Møller Østergaard lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af et højskoleophold, og drev derpaa flere forskellige ejendomme. Den sidste gaard, han havde, var den ca. 40 tdr. land store Bredsbjerggaard i Lihme sogn.



VIII. E. 1.

Christian Mogensen

er født d. 10. marts 1897 i Rybjerg sogn.

Han er gift med

Johanne Nielsen

der er født d. 22. februar 1895.

Bosat: Ilbjerg pr. Roslev.

Christian Mogensen har tidligere været gaardejer.

I ægteskabet er 2 børn.

VIII. E. 2.

Karen Østergaard

er født d. 25. marts 1906.

Hun er gift med

Alfred Jensen

Bosat: Veddelev pr. Roskilde.

VIII. E. 3.

Jenny Østergaard

er født d. 28. marts 1907 i Vadum.

Hun blev gift d. 7. november 1932 i Lihme med

Oskar Johannes Olesen

der er født d. 4. maj 1906 i Esbjerg som søn af gaardejer Jeppe Christian Olesen og hustru Kirstine Jakobsen.

Bosat: Lihme.

Jenny Østergaard gik i skole i Rybjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og besøgte Krabbesholm højskole sommeren 1928.

Oskar Johannes Olesen gik i skole i Lihme. Han arbejdede efter skolegangen ved landbruget og var derpaa i ca. 10 aar lastbilvognmand i Lihme. Siden ca. 1938 har han haft ansættelse som vejmand ved kommunen. - Oskar Johannes Olesen har flere tillidshverv og er bl. a. medlem af Sogneraadet samt kasserer for Arbejdsmændenes Fagforening.

VIII. E. 3. a.

Egon Olesen

er gift med

Karen Jensen

Bosat: Skivevej, Holstebro.

Egon Olesen er beskæftiget som kommis.

VIII. E. 3. b.

Inger Marie Olesen

er gift med

Christian Jacobsen

der er beskæftiget som tømrer.

Bosat: Grundtvigsvej 5, Skive.

I ægteskabet er 2 børn.

VIII. E. 3. c.

Otto Olesen

er gift med

Conny Laursen

Bosat: Kingosvej, Skive.

Otto Olesen er beskæftiget som tømrer.

VIII. E. 4.

Helga Østergaard

er født d. 22. oktober 1908 i Vadum.

Hun blev gift d. 2. maj 1937 i Lihme med

Johannes Pedersen Schmidt

der er født d. 25. juli 1906 i Lihme som søn af gaardejer Peder Pedersen Schmidt og hustru Mariane.

Bosat: Kaas Mark pr. Lihme.

Helga Østergaard gik i skole i Rybjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og besøgte Krabbesholm højskole sommeren 1927.

Johannes Pedersen Schmidt gik i skole i Lihme. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og tjente forskellige steder, bl. a. paa Sjælland. Ved gifternaalet overtog han en ejendom paa Kaas Mark, som han siden har drevet.

VIII. E. 4. a.

Else Schmidt

er født d. 1. oktober 1938 i Lihme.

Bosat: Alderdomshjemmet, Vridsløselille pr. Taastrup.

Else Schmidt er beskæftiget som husassistent.

VIII. E. 4. b.

Karen Schmidt

er gift med

Knud Erik Christensen

der er bagersvend.

Bosat: Vesterled 12, Skive.

I ægteskabet er 1 barn.

VIII. E. 4. c.

Peder Pedersen Schmidt

er født d. 31. maj 1941 i Lihme.

Bosat: Spastikerhjemmet, Hobro.

Peder Pedersen Schmidt gik i skole i Lihme og var desuden vinteren 1957-1958 elev paa Salling ungdomsskole. Han arbejdede ved landbruget indtil 1960, og efter at have aftjent sin værnepligt fik han ansættelse som plejer paa Spastikerhjemmet i Hobro, hvor han siden 1963 har virket som sløjdlærer.

VIII. E. 4. d.

Gudrun Schmidt

er født d. 29. maj 1943 i Lihme.

Hun er sygeplejeelev paa Kjellerup sygehus.

VIII. E. 4. e.

Jacob Schmidt

er født d. 27. april 1945 i Lihme.

Han er dæksdreng ombord i en af D. F. D. S. ' baade.

VIII. E. 4. f.

Bodil Schmidt

er født d. 28. april 1947 i Lihme.

VIII. E. 4. g.

Esther Schmidt

er født d. 4. maj 1949 i Lihme.

VIII. E. 4. h.

Aage Schmidt

er født d. 1. maj 1953 i Lihme.

VIII. E. 5.

Mathilde Østergaard

er født d. 13. oktober 1909 i Vadum.

Hun blev gift d. 28. maj 1933 i Lihme med

Holger Nørgaard Pedersen

der er født d. 21. december 1907 i Skive som søn af arbejdsleder Johan Peter Pedersen og hustru Maren Nørgaard.

Bosat: Elmevej 20, Viborg.

Holger Nørgaard Pedersen er assurandør ved et forsikringselskab.

VIII. E. 5. a.

Kaj Nørgaard Pedersen

er født d. 1. marts 1934 i Skive.

VIII. E. 5. b.

Steen Nørgaard Pedersen

er født d. 30. maj 1946 i Viborg.

VIII. F.

Petrea Marie Jacobsen

er født d. 12. april 1873 i Otting, og hun døde d. 6. juni 1930 i Skive.

Hun blev gift d. 17. november 1899 i Otting med



Jens Gregersen Madsen Kvist

Han er født d. 1. marts 1876 i Skidenvad, Engbjerg sogn, som søn af gaardejer Laurids Madsen Kvist og hustru Marie Kathrine Jensen, og han døde d. 17. oktober 1949 i Skive.

Bosat: Brøndumsgade 2, Skive.

Jens Gregersen Madsen Kvist stod i lære som tømrer og havde efter at være blevet udlært

et ophold paa Vestbirk højskole. Sidst i 1890erne kom han til Skive, hvor han traf sin tilkommende hustru, og de første aar efter giftemaalet var han mestersvend hos tømrmester Lars Jensen, Skive. I 1908 startede han derpaa egen forretning som tømrmester, og senere begyndte han maskinsnedkeri. - Jens Gregersen Madsen Kvist var i flere perioder medlem af bestyrelsen for Skive Tømrmesterforening og udnævntes til æresmedlem her. Desuden var han bl. a. en tid kasserer for Skive Landsogns kommunale Hjelpekasse.

Om ægteparret fortæller datteren Rigmor Kvist bl. a. følgende:

"Mor ejede begejstringens evne og havde nemt ved at blive inspireret. Hun var isørigt meget veltalende og kom let i kontakt med andre mennesker. Min Far var stille af væsen og tænkte altid, inden han talte. Han bar præg af at have fred med sig selv og var paa mange maader en slags livskunstner. Desuden havde han baade lune og megen sans for humor. Vi børn fik hjemme en meget fri opdragelse, selvom det naturligvis var en selvfølge, at vi adlød vore forældre. Meningernes frie spil raadede dog, og der anvendtes hverken magtudfoldelse eller diktatur.

"Et jævnt og muntert virksomt Liv paa Jord, lysvaagent for alt skønt og stort heneden", betegner Far og Mor's stille færden."

VIII. F. 1.

Marie Gregersen Madsen Kvist

er født d. 2. marts 1900 i Skive.

Hun har været gift med

Knud Thorup

der imidlertid er død.

Bosat: Bechgaardsgade 7, København Ø.

Knud Thorup var uddannet lærer og virkede som saadan.

VIII. F. 2.

Gunnar Gregersen Madsen Kvist

er født d. 20. august 1901 i Skive.

Han blev gift d. 11. november 1925 i Torning med

Valborg Nielsen

der er født d. 3. marts 1904 i Højbjerg som datter af gaardejer Jørgen Peter Nielsen og hustru Ane Kirstine.

Bosat: Vestervang 29, Skive.

Gunnar Gregersen Madsen Kvist er beskæftiget som typograf.

VIII. F. 2. a.

Thorleif Gregersen Kvist

er født d. 14. juli 1929 i Skive.

Han virker som filmoperatør.

VIII. F. 3.

Rigmor Gregersen Madsen Kvist

er født d. 4. marts 1904 i Skive.

Bosat: Enghavevej 40, Skive.



VIII. F. 4.

Viggo Gregersen Madsen Kvist

er født d. 10. september 1906 i Skive.

Han blev gift d. 16. juli 1932 i Skive med

Martha Jacobi

der er født d. 7. januar 1908 i Skive som datter af gartner Anton Jacobi Jacobsen og hustru Martha Børup Christensen.

Bosat: Brøndumsgade 2, Skive.

Viggo Gregersen Madsen Kvist er beskæftiget som tømrer.

VIII. F. 4. a.

Inger Kvist

er født d. 29. juli 1933 i Skive.

Hun blev gift d. 8. juli 1956 i Skive med

Niels Christensen

der er født d. 2. maj 1934 i Skive som søn af kontrollør Christian Christensen og hustru Agnes Andersen.

Bosat: Juulsbovej 17, Løsning.

Inger Kvist tog realeksamen i Skive 1950 samt studentereksamen i Viborg 1953. I 1955 dimitteredes hun som lærerinde fra Skive seminarium, fra 1956 til 1959 virkede hun i Vejle, og hun har siden haft ansættelse i Løsning.

Niels Christensen gik i skole i Skive, hvor han i 1951 bestod realeksamen. Han var først elev paa Ranum seminarium og læste derefter paa Skive seminarium, hvorfra han i 1956 dimitteredes som lærer. I 3 aar virkede han nu som saadan i Vejle, og han har siden haft ansættelse i Løsning.

VIII. F. 4. a. 1)

Hanne Christensen

er født d. 22. januar 1958 i Vejle.

VIII. F. 4. a. 2)

Karin Christensen

er født d. 9. august 1960 i Løsning.

VIII. F. 4. a. 3)

Jesper Kvist Christensen

er født d. 26. oktober 1963 i Løsning.

VIII. F. 4. b.

Grethe Kvist

er født d. 1. august 1940 i Skive.

Bosat: Brøndumsgade 2, Skive.

Grethe Kvist er beskæftiget som bogholderske.

VIII. F. 4. c.

Anna Lise Kvist

er født d. 3. februar 1942 i Skive.

Hun er gift med

Jørgen Vestergaard Kristensen

der er sparekasseassistent.

Bosat: Voldgade 9, Skive.

VIII. F. 4. d.

Else Kvist

er født d. 14. juli 1944 i Skive.

VIII. F. 4. e.

Gregers Madsen Kvist

er født d. 28. maj 1954 i Skive.

VIII. F. 5.

Mathilde Gregersen Madsen Kvist

er født d. 31. august 1908 i Skive.

Hun blev gift d. 29. maj 1949 i København med

Kay Johannes Rasmussen

der er født d. 7. april 1899 i Sankt Knuds sogn, Odense, som søn af repræsentant Niels Wiggo Johannes Rasmussen og hustru Astrid Georgia Møller.

Bosat: Christian Winthers Vej 1, København V.



Kay Johannes Rasmussen bestod afgangseksamen i sprog og stenografi fra Købmandsskolen i København og gennemgik derpaa 4 aars uddannelse i psykologi. I 1918 fik han ansættelse ved Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles administration, hvor han siden har virket, fra 1918 til 1926 som sekretær ved kommissionen vedrørende den højere landbrugsundervisning. I 1938 blev han forfremmet til kontorfuldmægtig, og i 1946 fik han kongelig udnævnelse som fuldmægtig og kasserer. - Kay Johannes Rasmussen har i en aarrække været medlem af bestyrelsen for Københavns Stenografforening.

VIII. F. 5. a.

Lulu Gudrun Bevensee Rasmussen

er født d. 2. juni 1936 paa Frederiksberg.

VIII. F. 6.

Anna Gregersen Madsen Kvist

er født d. 3. marts 1911 i Skive.

Hun blev gift d. 27. juli 1959 i Skive med

Viggo Kaj Eriksen Noer

der er født d. 19. februar 1905 i Vejby-Tibirke som søn af branddirektør Laust Eriksen Noer og hustru Marie Cecilie Jørgensen.

Bosat: Enghavevej 40, Skive.

Anna Gregersen Madsen Kvist bestod handelsskoleeksamen 1928 og dimitteredes i 1933 som lærerinde fra Gedved seminarium. Hun havde derefter i nogle aar ansættelse ved Ulfborg samt ved Herning skolevæsen, og siden 1943 har hun virket i Skive, sidst som overlærer.

Viggo Kaj Eriksen Noer gik i skole i Tisvilde samt i Skive. Han gennemgik bankuddannelse med afsluttende handelsskoleeksamen og driver nu revisionsforretning i Skive.



Viggo Kaj Eriksen Noer og hustru.

VIII. F. 7.

Johanne Gregersen Madsen Kvist

er født d. 27. september 1913 i Skive.

Hun blev gift d. 15. oktober 1938 i Aarhus med



Karl Edvard Madsen

Han er født d. 15. februar 1906 i Skive som søn af værkfører Jens Christian Madsen og hustru Ane Katrine Jensen, og han døde i 1957.

Bosat: Holstebrovej 54, Skive.

Johanne Gregersen Madsen Kvist gik i skole i Skive, hvor hun i 1930 bestod realeksamen. Hun stod i lære hos manufakturhandler Axel Dahl, og fra 1938 til 1946 havde hun derpaa ansættelse hos Ejner Knudsen. Efter mandens død blev hun ansat paa Skive kommunes kassererkontor, hvor hun siden 1963 har virket som kassererske.

Karl Edvard Madsen stod i lære i Skive brugsforening og var senere paa et sagførerkontor. I 1932 bestod han eksamen fra Handelshøjskolen i Aarhus, og han arbejdede derefter paa Fællesforeningen i Skive, indtil han fik ansættelse som assistent paa Skive kommunekontor, hvor han virkede indtil sin død.

VIII. F. 7. a.

Karen Kvist Madsen

er født d. 8. juni 1946 i Skive.

Hun er gift med

Poul Bjarne Christensen

Bosat: Aarhus.

Begge ægtefæller studerer ved Det medicinske Fakultet paa Aarhus Universitet.

VIII. F. 7. b.

Ellen Kvist Madsen

er født d. 30. september 1947 i Skive.

Hun bestod i 1964 realeksamen og blev derefter optaget paa Nykøbing gymnasium.

Bosat: Hjerk pr. Roslev.

Knud Knudsen er landbrugsmedhjælper hjemme.

VIII. G. 2. b.

Holger Knudsen

er født d. 11. august 1942 i Hjerk.

Bosat: Hjerk pr. Roslev.

Holger Knudsen er landbrugsmedhjælper hjemme.

VIII. G. 3.

Alfred Jakobsen

er født d. 1. juni 1912 i Ginderupgaard, Krejbjerg sogn.

Han blev gift d. 29. oktober 1941 i Krejbjerg med

Elfrida Bruun

der er født d. 25. april 1916 i Krejbjerg som datter af gaardejer Christian Bruun og hustru Nielsine Frederiksen.

Bosat: Ginderupgaard, Ginderup pr. Krejbjerg.

Alfred Jakobsen gik i skole i Krejbjerg og var desuden vinteren 1928-1929 elev paa Skibelund efterskole. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser, afbrudt af et ophold paa Antvorskov højskole i 1932, og overtog derpaa i 1941 fødegaarden Ginderupgaard, som han siden har drevet.

Elfrida Bruun gik i skole i Krejbjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og besøgte Odder højskole sommeren 1940. - Elfrida Bruun har været medlem af bestyrelsen for Husmoderforeningen 1 aar.

VIII. G. 3. a.

John Jakobsen

er født d. 21. januar 1943 i Ginderupgaard, Krejbjerg sogn.

Bosat: Ginderupgaard, Ginderup pr. Krejbjerg.

John Jakobsen er uddannet mekaniker.

VIII. G. 3. b.

Ruth Jakobsen

er født d. 29. juli 1945 i Ginderupgaard.

VIII. G. 3. c.

Holger Jakobsen

er født d. 25. april 1948 i Ginderupgaard.

VIII. G. 4.

Mathilde Jakobsen

er født d. 29. december 1913 i Krejbjerg.

Bosat: Egaa pr. Risskov.



VIII. G.

Jens Peter Holger Jacobsen

er født d. 10. maj 1876 i Otting, og
han døde i Krejbjerg.

Han blev gift d. 21. november 1901 i Otting med

Karen Marie Jensen

Hun er født d. 31. december 1875
i Otting, og hun døde paa Skive syge-
hus.

Bosat: Ginderupgaard, Ginderup
pr. Krejbjerg.

Jens Peter Holger Jacobsen var
uddannet ved landbruget og drev den
71 tdr. land store Ginderupgaard indtil 1941, da den afstodes til sønnen Alfred.

VIII. G. 1.

Else Marie Jakobsen

er født d. 25. april 1908.

Bosat: Spontinisvej 34, København SV.

Else Marie Jakobsen er uddannet kontorassistent og virker som saadan.

VIII. G. 2.

Dagmar Jakobsen

er født d. 9. august 1909 i Ginderupgaard, Krejbjerg sogn.

Hun blev gift d. 10. juli 1934 i Krejbjerg med

Albert Knudsen

der er født d. 18. august 1905 i Grættstrup, Junget sogn, som søn af gaardejer Knud Knudsen
og hustru Nielsine Kirstine Nielsen.

Bosat: Hjerck pr. Roslev.

Albert Knudsen er ejer af en gaard i Hjerck.

VIII. G. 2. a.

Knud Knudsen

er født d. 20. december 1938 i Hjerck.

Mathilde Jakobsen er gartner.

VIII. H.

Johanne Jacobsen

er født d. 9. februar 1878 i Otting.

Hun blev gift d. 25. maj 1899 i Otting med

Marinus Thorvald Pedersen

der er født d. 15. november 1873 i Hjerik som søn af husmand Jens Pedersen og hustru Maren Lauridsdatter.

VIII. J.

Christian Jacobsen

er født d. 19. januar 1880 i Otting.

VIII. K.

Jesmine Mathilde Jacobsen

er født d. 2. september 1881 i Otting. Hun blev konfirmeret i 1895, men ses ikke viet i Otting.

IX.

Niels Christian Jacobsen

er født d. 28. november 1836 i Otting, og han døde d. 25. januar 1838 samme sted.

X.

Mette Marie Jacobsen

er født d. 4. december 1837 i Otting, og hun døde d. 31. august 1919 samme sted.

Hun blev gift d. 25. april 1862 i Otting med

Jens Christian Christensen

Han er født d. 14. oktober 1830 i Otting som søn af gaardejer Christen Nielsen og Inger Pedersdatter, og han døde d. 14. marts 1917 i Otting.

Bosat: Otting pr. Balling.

Jens Christian Christensen lærte efter skolegangen landbruget og overtog senere en gaard i Otting, som han drev indtil 1898, da den afstodes til datteren Inger Kathrine, hos hvem han og hans hustru gik paa aftægt, i hvilken anledning der oprettedes følgende aftægtskontrakt: "Under skrevne Inger Kathrine Jensen af Otting, der ved skjøde af dags dato fra min fader Jens Chr. Christensen er overdraget gaardejendommen matr. no. 21, 22a, 10b og 6b i Otting by og sogn forpligter mig i den anledning til, saaledes som i handelen vedtaget, at svare aarlig aftægt til nævnte min fader og hans hustru min moder Mette Marie Jacobsen, saa længe de leve saaledes som herefter følger:

1.

Mine forældre beholde bolig i gaarden ligesom hidtil og da navnlig deres eget værelse, men naar de ikke længer finde sig tilfredse hermed skal jeg eller gaardens ejer, til deres udelukkende frie brug og afbenyttelse indrette hvilkensomhelst del af gaardens stuehus til en særskilt aftægtsbolig, hvilken i et og alt skal indrettes efter mine forældres ønske og bestemmelse og skal navnlig kjøkken og spisekammer forsynes med fornødne faste borde, hylder og rækker, ligesom Kjøkkenet selvfølgelig forsynes med komfur, det hele skal være komplet færdigt og i forsvarlig stand til beboelse og brug 3 maaneder efter at mine forældre forlange det og bliver lejligheden derefter forsvarlig at vedligeholde saavel indvendig som udvendig af mig eller gaardens ejer. Skulde ildsvaade nogensinde overgaa huset med aftægtslejligheden er jeg eller gaardens ejer pligtig til hurtigst muligt at lade det gjenopføre og istandsætte aftægtslejligheden som forhen, og imidlertid sørge for anden passende lejlighed til mine forældre, alt uden nogensomhelst udgift for dem. Foruden fornævnte lejlighed skal jeg eller gaardens ejer, i et af gaardens udhuse indrette et passende og bekvemt tørverum til mine forældres ildebrændsel og til hvilket rum de erholde nøglen.

Mine forældre skal derhos stedse have fri adgang til og brug af gaardens bryggers med grubekjedel og tilhørende redskaber, fri og uhindret adgang til og brug af gaardens brønd, fri og uhindret adgang til gaardens have og ret til at tage af dens urter og frugter hvad de have brug for samt fri og uhindret gang og færdsel saavel i gaarden som overalt paa ejendommen hvor der ikke er sæd.

Naar mine forældre flytte ind i særskilt aftægtslejlighed medtage de af gaardens indbo og husgeraad de gjenstande de formene at have brug for i deres lejlighed, hvilke indbogjenstande m. v. , saafremt de nogensinde fraflytte gaarden ere berettigede til at medtage og benytte til den længstlevendes død.



2.

Fremdeles nyde mine forældre deres fuldstændige kost, beklædning, lys og varme, vask, renlighed og pleje samt lægehjælp og medicin, kort sagt alle deres fornødenheder og bekvemmeligheder i og fra min husstand ligesaa godt og forsvarligt som forhen og som jeg selv med familie nyde saadant, men naar de ikke længer finde sig tilfredse hermed skal jeg eller gaardens ejer, fra hvilket som helst tidspunkt mine forældre fordre det, frit og stedse forud levere dem i deres aftægtsbolig efterfølgende aarlige præstationer i gode, sunde og forsvarlige varer: 8 pund godt friskbagt rugbrød og 4 pund ditto ditto sigtebrød, hver lørdag, 8 pund rugsigtemel, 4 pund flormel og $\frac{1}{2}$ anker godt friskt husholdningsøl den 1. i hver maaned, 6 pund godt friskkjærnet smør, 3 pund blærefedt og 8 pund byggryn, hver maaned at levere paa anfordring med det kvantum ad gangen mine forældre forlange, 16 snese friske hønseæg a' mindst $2 \frac{1}{4}$ pund pr. snese, at levere med 2 snese den 1. hver maaned i tiden fra 1. marts til 1. november, 40 pund god ost og 100 kr. skriver et hundrede kroner, at levere med fjerdeparten den 1. dag i hvert kvartal, 2 tdr. gode spisekartofler hvert efteraar før 1. november, 1 fed gaas hvert aar til jul, 160 pund godt friskt ox- eller faarekjød hvert aar i oktober maaned, 8 pund godt fersk griseflæsk hvert aar i december maaned før jul, 8 pund godt tørt og velvasket uld at levere med halvdelen hvert foraar og halvdelen hvert efteraar i klippetiden, endvidere $2\frac{1}{2}$ pot ny-malket mælk daglig, at levere lige fra malkespanden af den malkning om dagen mine forældre, der ere berettigede til at overvære malkningen, bestemme, fornøden sengehalm paa anfordring, fremdeles 10.000 stk gode gravede skudtørv, hvilke tørv frit leveres og i hus lægges i den rette bjergningstid inden hvert aars første august tørre og i enhver henseende velbehandlet.

3.

I tilfælde af mine forældres sygdom eller alderdomssvaghed er jeg eller gaardens ejer pligtig til frit paa anfordring at hente og hjemkøre læge og præst samt besørge hentet de af lægen anordnede lægemidler og betale medicinen hvorimod mine forældre selv betale lægehonorar, saa er jeg eller gaardens ejer pligtig til frit at befordre mine forældre til og fra kirke paa anfordring paa søn- og helligdage, endelig er jeg eller gaardens ejer pligtig til frit at præstere 10 rejser eller kjørsler for mine forældre paa indtil 3 mil tour og retour, de skulde stedse præsteres med aftens varsel og saavel disse som kirkekjørslerne med gaardens bedste kjøretøj, fjedervogn, 2 heste og med paalidelig kudsk.

Saa er jeg eller gaardens ejer og pligtig at yde mine forældre al den pasning og pleje og opvartning de behøve.

4.

Naar mine forældre ønske det ere de selvfølgelig berettigede til at holde pige naar de selv fæster, koster og lønner hende, saa ere de og berettigede til at saa ofte de finde for godt at modtage besøg af slægt og venner samt huse deres andre børn og jeg eller gaardens ejer er pligtig at yde fri foder, pasning og staldplads til de besøgendes heste, dog ikke i længere tid ad gangen end 24 timer.

5.

Naar den ene af mine forældre ved døden afgaaer bortfalder $\frac{1}{3}$ af alle i post 2 nævnte præstationer med undtagelse af mælk og kontante penge, af mælken bortfalder $\frac{1}{2}$ potte daglig, medens tørvne og de kontante penge leveres fuldtud til den sidstes død.

6.

Dersom mine forældre ønske det ere de berettigede til at fraflytte ejendommen og tage bolig andetsteds og jeg eller gaardens ejer er da pligtig til frit at befordre saavel dem som de indbojenstande de ønske at medtage til deres nye bolig, dog ikke længere borte end 2 mil fra gaarden eller nærmeste jernbanestation, derhos er jeg eller gaardens ejer pligtig til i stedet for samtlige fornævnte præstationer at yde dem et kontant aarligt vederlag af 300 kr. skriver trehundrede kroner der stedse lægges forud med fjerdeparten den 1. dag i hvert kvartal, første gang ved fraflytningen, porto frit og skadesløst paa den bopæl de maatte vælge, hvor denne her i landet maatte være.

7.

Naar mine forældre ved døden afgaar skal jeg eller gaardens ejer besørge og bekoste deres jordfærd paa en passende maade efter egnens skik og brug mod som vederlag at erholde deres efterladenskaber med undtagelse af penge og pengeeffekter.

8.

Foruden fornævnte præstationer til mine forældre er jeg eller gaardens ejer pligtig at betale mine ugifte søstres bryllupper eller i stedet herfor betale dem hver især 75 kr., saafremt de eller en af dem ikke maatte være gift naar de eller hun fylder 30 aar er jeg berettiget til at udbetale ommeldte 75 kr. og den paagældende søster er da pligtig til at kvittere nærværende kontrakt for de hende tillagte bryllupspræstationer til udslettelse af pantebogen.

9.

Til sikkerhed for prompte og skadesløs opfyldelse af præstation af alt hvad foran skrevet aar, ikke alene af mig men enhver efterfølgende ejer, pantsætter jeg herved med 1. prioritets panteret den mig ifølge skjøde af dags dato tilhørende gaardejendom i Otting by og sogn skyldsæt under matr. no. 21 for hartkorn 0 tdr. 3 skp. 0 fjdk. 2 3/4 alb. gl. skat 97 øre.

Matr. no. 22a for hartkorn 0 tdr. 3 skp. 0 fjdk. 2 alb. gl. skat 5 kr. 12 øre

" " 10b " " 0 " 1 " 2. " 2 1/4 " " 3 " 00 "

" " 6b " " 0 " 4 " 0 " 1 3/4 " " 0 " 41 "

tilligemed dette hartkorns anpart i sognets konge korn og kirke og kvægtiende, ejendommens samtlige nuværende og tilkommende bygninger, med disses mur- og sømfaste gjenstande, derunder indbefattet kakkelovne, komfure og indmurede kjedler alt tilbehør og inventarium, den paa ejendommen til enhver tid værende besætning, sæd, avl og gjødning, alle af ejendommen havende indtægter og renumerer samt bygningernes og det øvrige pantsattes assurancesummer.

10.

Med hensyn til brugen af det stemplede papir anslaaes samtlige præstationer efter nærværende kontrakt til en kapitalværdi af 3000 kr.

11.

I søgsmaalstilfælde i anledning af nærværende kontrakt, ved hvis thinglæsning retsanmærkning frafaldes, vedtages den ved fdg. 25. januar 1828 hjemlede hurtige retsforfølgning. Det er derhos vedtaget at mine forældre, saafremt de kontante præstationer nogensinde skulde udeblive over forfaldstid, ere berettigede til uden forudgaaende lovmaal eller dom, at foretage udlæg i pantet eller dele deraf.

Idet jeg Jens Christensen erklærer mig enig i alt foranførte, bekræftes den saaledes nedskrevne kontrakt med vore underskrifter vidnesfast.

Skrevet i Otting den 19. december 1898.

Som aftægtsyderinde:

Inger Kathrine Jensen.

Som aftægtsnyder:

Jens Chr. Christensen.

Som kurator:

Jacob Jacobsen.

Til vitterlighed:

Jens Peter Jensen. Peder Kristensen."

To dage før Jens Christian Christensen og Mette Marie Jacobsens guldbryllup, d. 25. april 1912, stod der følgende i avisen:

"Paa torsdag fejrer fhv. gaardejer i Otting Jens Chr. Christensen (Mousten) og hustru deres guldbryllup. Guldruden er 76 og brudgommen 82 aar. De kan begge i deres høje alder glæde sig ved et godt helbred. Jens Chr. Mousten har tilbragt hele sit lange liv i Otting, hvor hans fader, Chr. Nielsen ejede den gaard, der senere gik over til Jens Chr. Moustens broder Peder Mousten.

Familien, der er vidt forgrenet, er godt kendt over store dele af Salling, men af den store søskendeflok er nu kun Jens Chr. Christensen Mousten og en søster tilbage.

Bruden, hvis pigenavn er Mette Marie Jacobsen, er ogsaa født i Otting, som datter af gaardejer Jacob Møller.

Guldrudeparret har i godt en halv snes aar nydt aftægt hos deres datter og svigersøn gaardejer Johan Pedersen. De har ialt haft 10 børn, hvoraf 7 er levende. En datter er gift med gaardejer Søren Primdahl i Krejbjerg, en anden med en mejeribestyrer paa Sjælland, en er gift med kreaturhandler Peder Hansen i Skive og en, fru Inger Madsen, er indehaver af Torvegade Cigar- og kaffebod.

Ægteparret har to sønner, som begge er kendte og agtede borgere i Aarhus, hvor den ene driver en omfattende assuranceforretning og den anden er lærer og bl. a. medlem af byraadet og amtsskoleraadet.

Saadan egentlige aftægtsfolk har guldrudeparret ikke været. De har som aftægtsfolk i gaarden boet i de samme stuer som tidligere og deltaget i arbejdet og maaltiderne sammen med de unge, med hvilke de har levet i den bedste og kærligste forstaaelse.

Det maa siges til de unges og gamles ros, at de lykkelig har undgaaet de skær, som saa mange desværre strander paa, naar ungdommen og alderdommen skal leve sammen.

Jens Chr. Mousten har haft adskillige offentlige tillidshverv, han har saaledes i en lang aarrække været distrikts forstander i Sallings brandkasse, gentagne gange været medlem af Oddense-Otting sogneraad. Han har været brandsynsmand, sand- og hegnsynsmand, formand for Oddense-Otting bogsamlingsforening o. s. v.

Guldrudeparret har altid levet i god forstaaelse med deres naboer og nyder megen agtelse i egnen. Ved den sjældne fest, som de fejrer paa torsdag sammen med deres børn, vil det strømme ind med lykønskninger fra fjern og nær."

Dagen efter guldbrylluppet stod der følgende i avisen:

"Fhv. gaardejer Jens Chr. Mousten og hustru's guldbryllup i gaar blev en smuk fest for det agtede og afholdte ægtepar, der havde den glæde at se alle deres 7 børn samlede om sig ved den sjældne højtidelighed. Fra parrets talrige venner var der strømmet saa rigeligt ind med blomster, at hjemmet lignede en stor blomsterhave, og desuden var der kommet en mængde

smukke og værdifulde gaver. Af telegrammer og lykønskingskort var der ligeledes indløbet et anseligt antal baade fra fjern og nær, og i hjemmet havde der indfundet sig en talrig forsamling af naboer, slægt og venner.

Ved bordet bød guldrudeparrets ældste søn, assuredirektør Jacob Jensen, Aarhus, velkommen og takkede alle dem, der var med til at hædre hans forældre paa denne dag.

Pastor Borregaard, Oddense, talte for guldrudeparret og ønskede det en lys og lykkelig livsaften.

Byrådsmedlem, lærer Chr. Moustén, Aarhus, holdt en smuk tale til sine forældre og ønskede dem hjertelig tillykke paa højtidsdagen.

Lærer Salomonsen, Oddense, talte om guldrudeparrets gode hjem, hvorfra han havde haft flere børn, og hvorfra der altid samarbejdedes med skolen.

Mellem talerne blev der afsunget enkelte salmer og et par aldeles fortræffelige sange forfattet af guldrudeparrets 2 sønner i Aarhus.

Festen sluttede med en svingom.

I det hele taget blev festen saa vellykket, som den kunne blive, det blev en dag, som det lykkelige par, for hvem den fejredes, vil bevare i mindet som en af de lyseste og skønneste i deres liv."

X. A.

Inger Jensen

er født d. 1. september 1862 i Otting, og hun døde d. 27. januar 1875 samme sted og blev begravet d. 3. februar.

X. B.

Jacob Jensen

er født d. 6. februar 1864 i Otting, og han døde d. 29. december 1923 i Aarhus og blev begravet d. 4. januar 1924.

Han blev gift d. 15. februar 1898 i Aarhus med

Christiane Brostrup

der er født d. 15. december 1872 i Silkeborg som datter af skomager Graves Jensen Brostrup og hustru Ane Elisabeth Jensen.

Bosat: Breidablik hvile- og rekreationshjem, Illervej pr. Højbjerg.

Jacob Jensen blev seminarieuddannet og aftjente sin værnepligt ved livgarden. Fra 1896 var han derefter beskæftiget med forsikringsvirksomhed i Aarhus. - Jacob Jensen var medlem af bestyrelsen for inspektørforeningen og forsikringsselskabet Jutlandia samt af købmands- og haandværkerbankens repræsentantskab.

X. B. 1.

Poul Christian Brostrup-Jensen

der i ca. 1956 fik tilføjet binstregen i sit efternavn, er født d. 12. oktober 1898 i Aarhus.

Han blev gift d. 7. august 1926 i Holme med



Jacob Jensen
(X. B.)



Christiane Brostrup
(X. B.)

Gerda Nielsine Madsen

der er født d. 25. februar 1906 i Aarhus som datter af vognmand, R. af Dbg., Niels Peter Madsen og hustru Astrid Mattesen.

Bosat: Juttasvej 11, Kristrup pr. Randers.

Poul Christian Brostrup-Jensen bestod studentereksamen i Aarhus 1918 samt filosofikum i 1919. Han gennemgik uddannelse indenfor forsikringsbranchen i Holland samt Amerika og har siden 1924 haft ansættelse ved forsikringsselskabet National, København K.



X. B. 1. a.

Per Brostrup-Jensen

er født d. 20. juni 1927 i Aarhus.

Han blev gift d. 12. september 1959 i Summit, New Jersey i U. S. A., med

Linda Ridings

der er født d. 22. oktober 1934 i Elisabeth, New Jersey, som datter af ingeniør Garvice H. Ridings og hustru Emma G. Dold.

Bosat: R. D. 2., Long Valley, New Jersey, U. S. A.

Per Brostrup-Jensen er beskæftiget som elektroingeniør.

X. B. 1. b.

Tove Brostrup-Jensen

er født d. 2. marts 1935 i Aarhus.

Hun blev gift d. 7. august 1956 i Aarhus med

Hans Peter Torp

der er født d. 9. juli 1928 i København som søn af kontorassistent Hans Berthel Torp og hustru Ingeborg Larsen.

Bosat: Ottingvej 36, Herlev.

Tove Brostrup-Jensen gik i skole i Randers og var desuden elev paa en efterskole i København. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og tjente et aar i Gentofte samt et aar i England, hvorefter hun blev kontorassistent og virkede som saadan et aar i København.

Hans Peter Torp gik i skole i København samt i Esbjerg, hvor han bestod studentereksamen. Efter 4½ aars studietid dimitteres han som cand. polyt fra Polyteknisk læreranstalt i København, og han aftjente derpaa sin værnepligt i Padborg, Aalborg samt København, hvorfra han hjemsendtes som løjtnant af reserven. I ca. 1 aar virkede han nu som civilingeniør i England, og siden 1955 har han haft ansættelse ved fa. Marcussen & Christiansen, Hellerup.

X. B. 1. b. 1)

Karin Torp

er født d. 24. marts 1957 i Søborg.

X.B. 1. b. 2)

Peter Torp

er født d. 30. november 1959 i Aarhus.

X.C.

Christen Jensen

er født d. 16. november 1865 i Otting, og han døde d. 9. februar 1875 samme sted og blev begravet d. 17. februar.

X.D.

Inger Marie Jensen

er født d. 6. oktober 1867 i Otting, og hun døde d. 14. oktober 1940 i Skive og blev begravet d. 20. oktober.

Hun blev gift d. 9. februar 1897 i Otting med



Ole Peter Madsen

Han er født d. 15. juli 1866 i Fredericia som søn af malersvend, senere politibetjent Jens Jørgen Madsen og hustru Caroline Amalie Cathrine Holm, og han døde d. 29. september 1905 i Middelfart.

Ole Peter Madsen var beskæftiget som tjener.

In memoriam fru Inger Marie Madsen:

"Det kæreste af alt er at blive mor - det er dog vist det sværeste af alt at være mor - rigtig mor. Fru Inger Marie Madsen var det. - I en meget ung alder kom hun, ved sin mands død, til at staa ene med fire smaa børn. Fru Madsen viste at hun forstod at dække begrebet: baade far og mor - saaledes at disse fire børn fik en uforglemmelig skøn barndom. Fru Madsens sind og tanke kredsede dag og nat om ansvaret for disse børns ve og vel. Sammen med dette arbejde drev hun en lille forretning - og denne gaar der endnu ry af. Afholdt som faa var fru Madsen af

sine kunder - der ikke alene handlede der for varernes skyld - men ogsaa kom der for at hente mangt et guldorn og raad - til at leve tilværelsen paa.

Da fru Madsen gik bort efterlod hun sig et uerstatteligt savn hos sine børn - og hele den store venneskare som den dag i dag savner denne personlighed.

Undertegnede faar endelig lejlighed til at meddele andre i hvilken gæld hun hele sit liv vil mene at staa i til fru Madsen.

Fra min tidligste barndom blev jeg stærkt knyttet til familien Madsen - da mine forældre var meget travlt optagne mennesker, af arbejde ude i verdens marked - men ganske selvfølgelig tog fru Madsen sine venners lille pige, som en slags nr. 5, ind i den øvrige børneflokk, og hendes dygtigt indtjente sparsomme midler rakte altid til deling.

Denne lille pige - nu en gammel kone paa 62 siger hermed tak for tusind gode minder.

Villa "Punktum", Mandemark pr. Borre.

Antonia Lolk Stoltze.

Den 4. november 1962."

X. D. 1.

Ruth Mousten Holm Madsen

er født d. 26. november 1897 i Horsens.

Hun blev gift d. 16. september 1923 i Kobberup med



Gotthilf Emil Kaadt

der er født d. 9. maj 1891 i Aarhus som søn af maltgører Gotthilf Johannes Kaadt og hustru Petrea Rasmussen.

Bosat: Braarupvej 39, Skive.

Gotthilf Emil Kaadt har virket som installationsmester.

X. D. 1. a.

Svend Ulrik Mousten Kaadt

er født d. 9. august 1933 i Skive.

Han blev gift d. 27. september 1962 i Angmagssalik paa Grønland med

Birgit Kjærsgaard

der er født d. 6. december 1938 i Bjerager som datter af gaardejer Johannes Rasmussen Kjærsgaard og hustru Agnethe Grønfeldt.

Svend Ulrik Moustén Kaadt er elektroingeniør og virker som leder af Orssulagssuaq loranstation, der ligger i Angmagssalik distriktet.

Birgit Kjærsgaard er uddannet sygeplejerske paa Aarhus kommunehospital.

X. D. 1. a. 1)

Henrik Moustén Kaadt

er født d. 10. juli 1963 i Odder.

X. D. 1. b.

Vibeke Moustén Kaadt

er født d. 27. oktober 1935 i Skive.

Bosat: Sygeplejebolig 3, Kommunehospital, Aarhus.

Vibeke Moustén Kaadt er uddannet sygeplejerske og virker som saadan.

X. D. 2.

Sarah Moustén Holm Madsen

er født d. 4. januar 1899 i Horsens.

Hun blev gift d. 28. december 1924 i Skive med

Axel Josef Hansen

der er født d. 13. oktober 1896 i Aaker paa Bornholm som søn af snedker Hans Chr. Hansen og hustru Anie Caroline Pehl.

Bosat: Hollandsvej 28, Kgs. Lyngby.

Familien boede fra 1924 til 1950 i Rønne, hvor Axel Josef Hansen var norsk konsul og købmand. I 1950 flyttede de til Lyngby.

X. D. 2. a.

Oluf Peter Moustén Hansen

er født d. 10. november 1925 i Rønne.

Bosat: Thorshavn, Færøerne.

Oluf Peter Moustén Hansen virker som grosserer.

X. D. 2. b.

Axel Christian Moustén Hansen

er født d. 20. april 1927 i Rønne.

Han er gift med

Inger Marie Vestergaard Petersen

der er født i Godhavn, Tibirke sogn, som datter af overlærer Petersen og hustru Maja.

Bosat: Auckland, New Zealand.

Axel Christian Mousten Hansen er beskæftiget som arkitekt.

X. D. 2. b. 1)

Jens Jeppe Hansen

er født d. 3. juli 1947 i København.

X. D. 2. b. 2)

Sarah Susanne Hansen

er født d. 31. juli 1951 i København.

X. D. 2. b. 3)

Thomas Thor Hansen

er født d. 8. marts 1955 i Wellington, New Zealand.

X. D. 2. c.

Karna Mousten Hansen

er født d. 25. juni 1935 i Rønne.

Hun er gift med

Svend Aage Kruse Bro

der er født paa Fur som søn af købmand H. K. Poulsen Bro og hustru Magda.

Bosat: Toronto, Canada.

Svend Aage Kruse Bro er uddannet ingeniør og virker som saadan.

X. D. 2. c. 1)

Kenneth Oluf Kruse Bro

er født d. 26. september 1960 i Toronto, Canada.

X. D. 3.

Jens Christian Mousten Holm Madsen

er født d. 21. juli 1900 i Skive, og han døde d. 26. maj 1954 i Aarhus.

Han var gift med

Marie Louise Hansen Tranberg

der er født d. 1. maj 1908 i Lemming, Kolt sogn, som datter af gaardejer Jens Peter Hansen Tranberg og hustru Petrine Marie Rasmussen.

Bosat: Fredensvej 12, Viby J.

Jens Christian Mousten Holm Madsen gik i skole i Skive. Han stod i mejerilære hos en onkel i Osted og besøgte vinteren 1922-1923 Dalum mælkeriskole. Fra 1929 og indtil sin død virkede han derpaa som mejeribestyrer i Løgstrup.

Marie Louise H. Tranberg gik i skole i Hasselager. Hun lærte efter skolegangen husgerning

forskellige steder paa Aarhus-egnen og var desuden i et aar elev paa Winthers seminarium.

X. D. 3. a.

Inger Moustén Madsen

er født d. 10. februar 1931 i Løgstrup, Fiskbæk sogn

Hun blev gift d. 9. februar 1957 paa Frederiksberg med

Børge Bech Isaksen

der er født d. 11. januar 1932 i Sindal som søn af skindhandler Bech Isaksen og hustru Karen Klitten.

Bosat: Grønningen 32, Haderslev.

Inger Moustén Madsen gik i skole i Fiskbæk samt i Viborg. Hun gennemgik uddannelse i Handelsbanken, København, og efter i ca. to aar at have haft ansættelse under Forsvarsministeriet virkede hun i fem maanedes tid ved det danske konsulat i Casablanca. Fra 1957 til 1961 havde hun ansættelse hos August Borgen, København.

Børge Bech Isaksen gik i skole i Sindal. Han gennemgik bankuddannelse i Sindal bank og blev derpaa indkaldt til militærtjeneste ved 8. regiment i Aalborg. I 1960 blev han udnævnt til premierløjtnant ved Slesvigske fodregiment i Haderslev.

X. d. 3. a. 1)

Mads Bech Isaksen

er født d. 6. januar 1961 i Haderslev.

X. D. 3. b.

Ole Moustén Madsen

er født d. 26. november 1932 i Løgstrup, Fiskbæk sogn.

Han blev gift d. 14. november 1954 i Gentofte med

Aase Hellegaard

der er født d. 3. juni 1934 i Grøndals kirkes sogn, København, som datter af civilingeniør Poul Jensen Hellegaard og hustru Jensine Iversen.

Bosat: Henrik Thomsensvej 32, Birkerød.

Ole Moustén Madsen er flyveleder.

X. D. 3. b. 1)

Marianne Moustén Madsen

er født d. 10. juni 1955 i Hellig Kors kirkens sogn, København.

X. D. 3. b. 2)

Jens Christian Moustén Madsen

er født d. 13. oktober 1957 i Hellig Kors kirkens sogn, København.

X. D. 4.

Oluf Peter Moustén Holm Madsen

er født d. 22. juni 1903 i København, og han døde d. 4. april 1948 i Rønne.

Han blev gift d. 13. maj 1931 i Frederikssund med



Mary Jensine Hansen

der er født d. 11. september 1902 i Frederikssund som datter af frugthandler Mads Hansen og hustru Karen Marie Nielsen.

Bosat: Bakkegade 35, Hillerød.

Oluf Peter Mousten Holm Madsen gik i skole i Skive. Han udlæstes som skibsbygger, og efter at have besøgt Krabbesholm haandværkerskole virkede han en tid som skibstømrer i Nykøbing M samt i Frederikssund, hvor han imidlertid i 1932 fik ansættelse ved politiet. Efter otte aars tjeneste her blev han forflyttet til Gilleleje, hvor han i fire aar virkede som overbetjent ved kystbevogtningen. Den 10. september 1944 blev han imidlertid, mens han var paa politiskole i København, taget af tyskerne og sendt til koncentrationslejren Neuengamme, for senere at blive overført til Buchenwald. Den 23. december 1944 kom han tilbage til København, og i 1945 flyttede han til Rønne, hvor han boede indtil sin død.

Mary Jensine Hansen gik i skole i Frederikssund. Hun gennemgik efter skolegangen kon-toruddannelse og virkede derpaa som bogholderske paa Frederikssund skibsværft indtil giftermålet.

Ved Oluf Peter Mousten Holm Madsens død skrev avisen følgende:

"Overbetjent Oluf Peter Mousten Madsen døde i gaar ved middagstid paa amtssygehuset, hvor han var blevet indlagt kort efter paaske, lidende af en uheldelig sygdom, som han havde paadraget sig under sit fangenskab i de tyske koncentrationslejre.

Overbetjent Mousten Madsen var kendt af byens borgere som en dygtig og pligtopfyldende politimand, der paa sin rolige og ligefremme maade var med til at skabe respekt om korpset. Af kammerater og overordnede paa stationen betegnes han som en usædvanlig brav kammerat.

Rolig og stilfærdig som han var, blev han hurtigt efter sin ansættelse paa stationen den 15. juni 1944 vellidt blandt det øvrige personale, og det var med dyb sorg, man modtog meddelelsen om, at Mousten Madsen var mellem de af politiskolens folk, som den 19. september 1944 blev sendt til Tyskland.

Opholdet her tærede saa stærkt paa afdødes kræfter, at han var mellem de første syge, der

førtes hjem. Umiddelbart efter kapitulationen tiltraadte han igen tjenesten paa stationen i Rønne, men efter nogen tids forløb maatte han lade sig indlægge paa Amtssygehuset, og siden havde overbetjenten kun gjort tjeneste i faa maaneder.

Efter paaskeferien hos familien maatte han igen indlægges paa sygehuset, og denne gang slog kræfterne ikke til.

Overbetjent Mousten Madsen var født i København i 1903 og ansattes ved politiet i Frederikssund d. 1. august 1932. 9 aar efter udnævntes han til overbetjent af 2. grad og forflyttedes samtidig til Gilleleje, hvor han d. 1. marts 1943 udnævntes til overbetjent af 1. grad.

Overbetjenten, der kun blev 45 aar gammel, efterlader sig foruden sin hustru en datter paa ca. 14 aar.

Bisættelsen foregaar paa Rønne kapel i aften kl. 19."

Efter begravelsen bragte avisen følgende referat:

"Under deltagelse af en stor repræsentation af den bornholmske politistyrke med politimester d'Auchamp og formanden for Bornholms politiforening, overpolitibetjent Arnoldus, Hasle, i spidsen bisattes fra kapellet paa Rønne kirkegaard i gaar overpolitibetjent Oluf Mousten Madsen. Ved den dannebrogssmykkede baare paradereb en æresvagt samt politiforeningens florumvundne fane. Til baaren var sendt et væld af kranse, bl. a. signerede fra kollegerne i Rønne, Frederiksborg amts politihundeførerforening, B. h. s politiforening, rigspolitichefen, Dansk politiforbund samt kriminalpolitiet i Rønne.

Sørgehøjtideligheden indledes med Thorvald Aagaards prælude moderato. Efter salmen: "Kirkeklokker ej til hovedstæder", talte pastor Viggo Nielsen udfra Markus ord: "Kom nu I med afsides til et øde sted og hvil eder lidt." I hverdagslivet er vi saa optaget af saa mange ting, at det er svært for Gud at faa os i tale. Men han har mangfoldige maader at faa os i tale paa. Naar han ikke kan faa os i tale, sender han bekymringer over os, og disse bekymringer driver os ind i ensomheden, og han taler til os. I saadanne stunder mærker vi, at vi kan ikke selv. Vi maa søge Gud for at finde hjælp, og i ensomheden kan Gud give os alt det, han under det enkelte menneske. Selv i den mørkeste nat kan Gud lade lyset skinne ind i menneskesjælen. Det gamle ord om at gaa afsides og hvile har ogsaa en rigdom at bringe hver eneste af jer som har staaet ham saa nær. I føler, I har saa meget at sige ham tak for. I første række vil hans ældste søster, i hvis tilværelse han fik lov at faa en plads paa saa mange forskellige maader, have noget at sige ham tak for. Det samme gælder for hans hustru og lille datter, hvem det kun forundtes at være sammen med ham i faa aar. I de aar, hvor de store dønninger ogsaa gik ind over vort land, forstod han at gøre sin pligt. Han tog med sit glade sind en dag ad gangen, thi han var sikker paa, at det ville lysne en dag. Han bar sin sygdom som en mand. Han ville bære sin byrde selv. Navnene paa dem, som ofrede sig for fædrelandet, vil aldrig blive glemt, saa længe vi kan hejse vort korsbanner, og det kan vaje frit. Vi siger til jer, som nu sidder tilbage: "Gud velsigne jer og alle jeres minder. Gud holde sin haand over jer i dagene der kommer.

Snedkermester Engell sang fra pulpituret solo "Guds fred med vore døde", og efter salmen: "Han, som har hjulpet hidindtil" foretog pastor Viggo Nielsen jordpaakastelsen og lyste velsignelsen. Overbetjent Arnoldus takkede paa Bornholms politiforenings vegne den afdøde for det eksempel han havde givet, og udtalte: Du tjente dit politikorps til ære som en god dansk mand, der ikke var bange for at tage del i kampen for Danmarks frihedskamp. Du maatte vandre i koncentrationslejr og døde derfor en ærefuld død, for at vi kunne leve videre.

Fanen sænkedes tre gange over baaren, hvorefter æresvagten bar baaren ind bag de gyldne porte. Mens følget sang: "Altid frejdig, naar du gaar", gled disse langsomt for.

En broder til afdøde rettede en hjertelig tak til politietaten, der havde vist overbærenhed. - Havde min broder maattet forlade politikorpset, ville han have lidt en sorgfuld død. Nu døde han som en lykkelig mand, fordi han døde midt i den gerning, han elskede. Afdødes broder takkede yderligere personalet paa amtssygehuset, hvem hans broder havde haft den største tillid til, ligesom han takkede alle venner og bekendte for venlig deltagelse. Han takkede sluttelig sin broder for, hvad han havde givet. Du bar dit kors paa en maade, der blev et eksempel til efterfølgelse.

Med Thorvald Aagaards postludium i D-moll sluttede mindehøjtideligheden.

Udtalt af en slægtning ved bisættelsen:

"Der findes iblandt os mennesker
der for andre som forbillede staar,
det er godt for os andre, de er der,
thi vi ved, der er ting, de formaar.
De glæder enhver, der har kendt dem
og giver een tankerne om,
at det gælder henede paa jorden
at drage det gode frem.
Du var een af de mennesker, Oluf,
du var ren og ærlig og god,
vi er stolte af at slægten har rummet
en mand med dit sind og dit mod.
Dit minde vil altid bli' værnet
og det eksempel, du gav:
Hvis man lever med renhed i sindet,
vil man leve udover sin grav."

"Tanker ved en kollegas baare.

Vi er anmodet om at optage følgende:

Ens sind stemmes til vemod ved, at midt i foraarets livgivende, spirende og groende tid, dør en af ens venner og kolleger i sin bedste alder.

Atter en gang er man blevet forundret over dødens planløse maade at svinge leen paa. - Døden, ja, ham var det der svang leen, men det var en anden der bryndede den, saa den var tilpas skarp i æggen til hugget, for hvilket denne kollega og mange, mange andre kolleger faldt.

Hin septemberdag, da overbetjent Moustén Madsen sammen med mange hundrede danske politimænd dreves som en horde af forsvarsløse individer ned til de tyske koncentrationslejre, stod døden ved lejrens indgangsport og tog imod dem, men endnu med leen i hvilestilling.

Da den sidste var kommet indenfor, sagde nazimanden til døden:

"Her bliver meget at gøre for dig! Laan mig leen, saa skal jeg bryne den, for arbejdet skal gøres godt!"

For første gang siden Kain dræbte sin broder, skælvede døden. Han forstod, at ogsaa han, der hidtil havde været verdens stærkeste, nu ogsaa var en tvangsfange, der skulle arbejde efter ordre.

Han tøvede, men nazimanden tog leen og strøg den med staalet, han havde hærdet i helvedes glødebunker, der lyste blodigrøde i essens ovne.

Og med nazimandens piskeslag smeldende mod den knoglede ryg gjorde døden sit arbejde blandt lejrens stakler; og dem, han ikke ramte der, fandt han siden, efter de spor de syge og trætte havde traadt, og mange af dem faldt for leen - en af dem var Moustén Madsen.

Carl J. E. Aakerlund."

X. D. 4. a.

Lis Mousten Madsen

er født d. 10. juni 1934 i Frederikssund.

Hun blev gift d. 3. juli 1954 i Frederiksborg slotskirke med

Bent Sørensen

der er født d. 13. juni 1928 i Holbæk som søn af snedkermester Anders Holger Sørensen og hustru Esther Olivia Larsen.

Bosat: Skovleddet 57, Hillerød.

Lis Mousten Madsen gik i skole i Frederikssund samt i Gilleleje, Rønne og Frederiksborg. Hun gennemgik uddannelse paa Frederiksborg amtskontor, og efter en kort tid at have været husassistent i England fik hun ansættelse et aar ved Gutenberghus reklamebureau samt to aar i Hillerød.

Bent Sørensen gik i skole i Hillerød, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes som tømrer og bestod i 1951 eksamen som bygningskonstruktør. Sin værnepligt aftjente han i Nymindesgab, Vejle og Randers, hvorfra han hjemsendtes som sergent, og han har siden virket som arkitekt i Hillerød.

X. D. 4. a. 1)

Helle Birgitte Mousten Sørensen

er født d. 24. november 1955 i Esbønderup.

X. D. 4. a. 2)

Peter Mousten Sørensen

er født d. 14. maj 1959 i Hillerød.

X. E.

Petrine Jensen

er født d. 6. december 1869 i Otting, og hun døde d. 8. februar 1875 samme sted og blev begravet d. 17. februar.

X. F.

Nielsine Jensen

er født d. 6. februar 1872 i Otting, og hun døde i november 1940 i Krejbjerg.

Hun blev gift d. 11. maj 1897 i Otting med

Søren Bertelsen Primdahl

der er født d. 8. maj 1871 i Ginderup, Krejbjerg sogn, som søn af gaardejer Bertel Sørensen (Primdahl) og hustru Inger Pedersen.

Bosat: Sudergaard pr. Krejbjerg.

Søren Bertelsen Primdahl gik i skole i Krejbjerg. Han lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af militærtje-



neste i Fredericia, og overtog derefter fødegaarden Sudergaard efter faderen, som gik paa aftægt hos ham. - Søren Bertelsen Primdahl var i en aarrække formand for højspændingsværket.

X. G.

Johanne Jensen

er født d. 21. december 1873 i Otting, og hun døde 1942 i Skive.

Hun blev gift d. 14. oktober 1909 i Oddense med



Peter Christian Hansen

der ved vielsens indgaaelse var enkemand. Han er født d. 18. januar 1866 i Hinnerup, Torum sogn, som søn af gaardejer Hans Christian Pedersen og hustru Else Kristensdatter, og han døde 1925 i Skive.

Bosat: Hinnerup pr. Roslev.

Peter Christian Hansen var gaardejer og kreaturhandler i Hinnerup.

X. G. 1.

Hans Christian Pedersen Hansen

er født d. 30. marts 1910 i Hinnerup, Torum sogn.

Han blev gift d. 12. november 1939 i København med

Ulla Olsen

der er født d. 8. maj 1914 i Gilleleje som datter af slagtermester Johannes Olsen og hustru Caccine.

Bosat: Østergade 23, Gilleleje.

Hans Kristian Pedersen Hansen gik i skole i Skive. Han stod i lære som skibstømrer i Skive samt i Klitmøller og virkede derefter som svend et ½ aar i Skive samt et aar i Nykøbing F.

Han har siden 1935 været skibstømrer i Gilleleje. - Hans Kristian Pedersen Hansen har i tre



aar været formand for fagforeningen.

Ulla Olsen gik i skole i Gilleleje. Hun virkede efter endt skolegang som ekspeditrice i en manufakturforretning.

X. G. 1. a.

Hanne Mousten Hansen

er født d. 10. april 1939 i i Gilleleje.

Hun var gift med

Per Erik Eriksen

der omkom ved en flyveulykke d. 28. maj 1961, ca. 20 aar gammel.

Bosat: Østergade 23, Gilleleje.

Hanne Mousten Hansen er uddannet sygeplejerske og virker som saadan.

Per Erik Eriksen var flyverpilot.

X. G. 1. b.

Keld Mousten Hansen

er født d. 9. december 1942 i Gilleleje.

Bosat: Østergade 23, Gilleleje.

Keld Mousten Hansen bestod realeksamen i Gilleleje samt derefter studentereksamen paa Frederiksberg. I 1962 blev han indkaldt til militærtjeneste ved Fynske livregiment, og efter at have gennemgaaet sergentskolen paa Kronborg samt løjtnantskolen paa Gurre gjorde han i et ½ aar tjeneste ved det danske F. N. -kontingent paa Cypem.

X. G. 2.

Jens Christian Hansen

er født d. 27. maj 1912 i Skive.

Han blev gift d. 23. november 1941 i Skive med

Mary Jensen

der er født d. 14. oktober 1918 i Skive som datter af lagerformand Alfred Marinus Jensen og hustru Ane Petrea Kristiansen.

Bosat: Brøndumsgade 40, Skive.

Jens Christian Hansen gik i skole i Skive. Han udlærtes som mekaniker hos Oluf Josephsen, Skive, og arbejdede her en tid som svend, hvorefter han fik ansættelse ved Vulkan, Skive.

Mary Jensen gik i skole i Skive. I ca. fire aar var hun klinikassistent hos en tandlæge i Skive, og hun opholdt sig derefter hjemme et aars tid paa grund af moderens sygdom.

X. G. 2. a.

Anna Moustén Hansen

er født d. 1. juni 1943 i Skive.

Hun er i kontorlære.

X. G. 2. b.

Peter Moustén Hansen

er født d. 22. december 1946 i Skive.

X. G. 2. c.

Svend Moustén Hansen

er født d. 26. april 1951 i Skive.

X. H.

Kristen Moustén

der i sin seminarietid fik navneændring fra Kristen Jensen, er født d. 20. oktober 1875 i Otting, og han døde d. 10. april 1962 i Aarhus.

Han blev gift i Aarhus med

Kristiane Lauridsen Dalgaard

Hun er født d. 6. oktober 1875 i Dalgaard, Nautrup sogn, som datter af gaardejer Laust Peder Dalgaard og hustru Marie Larsen, og hun døde 1944 i Aarhus.

Om Kristen Moustén er skrevet en del artikler i tidsskrifter og aviser; En af dem lyder som følger:

"I tilslutning til vore bemærkninger i sidste hefte af tidsskriftet angaaende "byraadsjubilarerne", kan vi oplyse, at foruden fhv. finansminister H. P. Hansen, Slagelse, blev fhv. overlærer, viceborgmester K. Moustén, Aarhus, indvalgt i denne bys kommunalbestyrelse i 1906. Om fhv. overlærer K. Moustén har vi modtaget følgende smukke ord:

Viceborgmester fhv. overlærer K. Moustén, der indvalgtes i Aarhus byraad den 15. januar 1906, har virket som byraadsmedlem under hele den vældige udvikling, Aarhus har gennemgaaet fra at være en stille og fredelig provinsby til en moderne storby. I dette tidsrum er byens indbyggerantal, der nu er ca. 105.000 næsten fordoblet. Og det siger sig selv, at en saa enorm udvikling ikke mindst har stillet krav til byraadet og dets enkelte medlemmer. De har ikke blot

maattet holde trit med udviklingen, men skulle altid helst være et hestehoved foran denne. Naar Mousten gang efter gang af sit parti er blevet genvalgt som byrådsmedlem, er grunden hertil da ogsaa, at han har opfyldt dette krav om at være forud for udviklingen, saaledes at han gennem sin indsats i bystyret har været med til at lede udviklingen i den rigtige retning.

Paa to omraader har Mousten da i særlig grad faaet lov at præge byen. Af sin 40-aarige byrådsvirksomhed har han i de 31 aar været medlem af skoleudvalget, deraf i 12 aar som udvalgets formand samt de sidste 9 aar formand for skolekommissionen. I denne tid er opført 5 nye kommuneskoler med plads til ca. 6000 elever, saaledes at byens skolevæsen i øjeblikket omfatter 14 skoler med tilsammen ca. 10.500 elever, og en nyprojekteret skole for ca. 1600 elever er under opførelse. Men medens skolevæsenet har udviklet sig støt og roligt i de sidste aar, paa grund af krigen dog ikke helt i det planlagte tempo, har byens hospitalsvæsen udviklet sig langt udover, hvad befolkningstilvæksten har krævet, idet universitetets oprettelse har medført store udvidelser af de bestaaende hospitalsafdelinger og indretning af helt nye afdelinger. I 1913 opførtes et særligt hospital for epidemiske sygdomme med ialt 260 senge. Ved kommunehospitallet er opført nye bygninger for saavel kirurgisk som for medicinsk afdeling, indrettet særlige afdelinger for neurologiske og neurokirurgiske behandlinger, en røntgen- og radiologisk afdeling samt en særlig børneafdeling. Endvidere er der ansat konsulenter for øjensygdomme. Hospitalernes enorme vækst ses maaske bedst paa antallet af sygedagene, der i aaret 1905 var 55000 og i 1944 var 267000 (patienttal hhv. 1538 og 12.517). I det samme tidsrum er hospitalernes statusværdi steget fra 3/4 mill. kr. til 13 mill. kr. - Som medlem af hospitalsudvalget siden sin indtræden i byrådet og som udvalgets formand siden 1909 har Mousten mere end nogen anden ansvaret og æren for denne kolossale udvikling, og ham skyldes det først og fremmest, at Aarhus hospital har naaet et stade, der muliggør dets anvendelse til videnskabelig forskning paa saa godt som hele lægevidenskabens omraade, og som motiverer tanken om benyttelse af kommunehospitallet som "Rigshospital" for Jylland.

Ved siden af gennemførelsen af disse to meget krævende opgavers løsning har Mousten dog ogsaa naaet at bære sin store del af det øvrige byrådsarbejde. I mere end 20 aar har han som medlem af kasse- og regnskabsudvalget været med til løsningen af mange vigtige opgaver, hvoraf de største vel nok har været opførelsen af det ny raadhus og gennemførelsen af universitetsplanerne. Foruden en række af poster i de mindre byrådsudvalg kan ogsaa nævnes en række tilidshverv af mere eller mindre krævende art, som byraadshvervet har medført. Saaledes medlem siden 1906 af Aarhus teaters repræsentantskab, af amtsskoleraadet, museets historiske afdelings bestyrelse, naturhistorisk afdelings bestyrelse og bestyrelsen for Ortopædisk hospital i Jylland. Endelig er Mousten i 1942 af sine partifæller valgt til byrådsgruppens formand og samtidig til 1ste viceborgmester i raadet, et hverv der i Aarhus er mere end et æreshverv, idet det gang paa gang har medført, at viceborgmesteren maa fungere som borgmester. Med sin egen ro har Mousten ogsaa løst denne opgave og bevist, at i kommunalpolitik er ingen opgave ham for stor. Gennem sin indsats som byrådsmedlem har han paa sin ganske særlige, beskedne facon været med til at skabe værdier, der i dag gør Aarhus til en moderne storby.

Til trods for sin tilbageholdenhed og forholdsvise ubemærkethed er viceborgmesteren, overlærer Mousten i ordets sande betydning een af Aarhus bys betydelige mænd."

I en artikel i medlemsbladet for Aarhus lærerforening fra april 1955 stod følgende at læse:

"Kristen Mousten er pensioneret overlærer og bor i en moderne lejlighed i Strandparken. Alle de gamle møbler staar der, lige fra det lille maghonibord, som har tjent ham som skrivebord gennem alle aarene, og til den i vore øjne gammeldags lysekroner. Bevarelsen af de gamle ting tjener et dobbelt formaal, dels at møblene og dels at bevare det, som var. Og hos Mousten skal alle ting tjene et formaal. Det siger hans sunde realisme ham, det bevirker oprindelsen

hos ham, og det har hans livs gerning altid taget sigte paa.

Mousten stammer fra Midtsalling, hvor hans forældre havde en ejendom paa 30 tdr. land med ca. 1-2 tdr. hartkorn, altsaa et godt gaardmandsbrug. Her voksede han op som nr. 5 af 9 børn, tilbragte sin første ungdom dels som karl hjemme og dels som komand paa en gaard ved Hjerm. Sin forberedelse til seminariet har han faaet af skoleinspektør Blom Salomonsens far, og selve seminarieundervisningen fik han paa Winthers seminarium i Silkeborg, hvorfra han tog lærereksamen i 1901.

Efter den tid har han været knyttet til Aarhus, hvor han har gennemgaaet alle grader fra løs vikar over timelærer og fast ansættelse til overlærer, som det hed i hans tid. Han tog sin afsked i 1945, da han blev 70, og siden den tid har han helliget sig sin særlige interesse, arbejdet for kræftens bekæmpelse. Naar der hertil føjes, at han har været medlem af Aarhus byraad i 40 aar fra 1906 til 1946, er datoerne omkring hans ydre virke fuldstændiggjort. I anledning af hans jubilæum som kommunalpolitiker lod byraadet Ole Sønnergaard male et billede af Mousten, der er ophængt paa kommunehospitalet.

Det er ingen hemmelighed, at Mousten som kommunalmand og i særlig grad som formand for skoleudvalget "sad tungt paa pengekassen", som det hedder, og adskillige har haft ærgrelser i den anledning, men "at man skal være fedtet, naar man har med andres penge at gøre", er ganske umiddelbart et respektabelt princip, som man helt og fuldt maa anerkende, naar det tilmed hævdes af en mand, for hvem det ligefrem er et livssyn at kunne se formålet med og nytten af alting. Det er glasset, det kommer an paa, sagde Mousten, da talen faldt paa hans mærkelige gamle ovale staalbriller. Princippet er altsaa gennemført.

Man kan godt tænke sig Mousten paa rationalismens tid. Han har altid stræbt efter at være en nyttig borger - som det staar i lærebøgerne. Og det er lykkedes for ham. Fra sit hjem har han intet overleveret religiøst livssyn, som han har skullet forvalte eller have forkastet. Hans handlinger har været underkastet hans samvittigheds dom alene, og hans forstand siger ham derfor, at fremtiden er tryk, idet den for hans vedkommende til forudsætning og grundlag har et liv, levet i overensstemmelse med menneskets evner og kræfter som det givne, øvet og brugt, aldrig ud over fornuftens naturlige grænser, men heller ikke med evner og kræfter spildt paa vejen.

Man har givet Mousten tilnavnet den tavse, og han hører til de tavse, til dem, der sætter handling i stedet for ord. Naar han siger "at det er ikke al den snak der giver noget", er det jo sandt, fordi han med sit liv har ført beviset derfor i sit eget tilfælde. Men bag hans tavshed skjuler sig mennesket - det menneske, der gennem sin jyske rod har opsuget lune i sit væsen. Og hos ham slaar lunet til, fordi han evner for sit vedkommende at opdele tilværelsens tildragelser i ret og uret, godt og ondt, og derudfra kan træffe sine afgørelser.

Han har gennem sit virke - ogsaa som socialdemokrat - til stadighed baaret ved til den ild, der brændende i hans sind, har været hans lunes inderste kerne. Thi ligesom hans lune har været et aktiv, naar han skulle omgaaes mennesker, saaledes har hans varme sind været den dybeste årsag til hans valg: "at gøre noget for de fortrykte og forurettede".

Hans tavshed, som til tider virkede som en afvisende holdning, bliver helt opvejet af lunet, som aabner vejen til, det sind, der er saa modtagelig og forstaaende over for andres sorger og bekymringer, nød og elendighed, og derved bliver tavsheden fortællende for den lyttende. Og Moustens tavshed fortæller mig om en mand, der gennem aarene har formaaet at bevare oprindelighedens præg, der gennem sit varme sinds lune har forstaaet samfundslivets inderste problem, at omgaaes hinanden, og som nu i sit firsindstyvende aar kan se tilbage paa et langt livs handlinger, som han efter bedste overbevisning har vejet paa en vægt, hvis udsving har været bestemt af hans gode forstand forenet med hans samvittighed som højeste dommer."

Kristen Mousten har fra Kongen modtaget fortjenstmedaljen i sølv.

X. H. 1.

Ingrid Dalgaard Mousten

er født d. 23. september 1905 i Aarhus.

Hun blev gift d. 7. oktober 1934 i Aarhus med

Rasmus Brøndum

der er født d. 27. december 1900 i Kastbjerg som søn af gaardejer Mads Brøndum og hustru Ane Kirstine Hansen.

Bosat: Kastbjerg-Holm pr. Havndal.

Ingrid Dalgaard Mousten gik i skole i Aarhus. Hun besøgte Ry højskole og var i ca. elleve aar assistent paa skoletandklinikken i Aarhus. - Ingrid Dalgaard Mousten er medlem af bestyrelsen for Husmoderforeningen for den nordøstlige del af Randers amt.

Rasmus Brøndum gik i skole i Kastbjerg. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme, afbrudt af et ophold paa Roskilde højskole, og besøgte vinteren 1923 Ladelund landbrugsskole. I 1935 overtog han faderens gaard "Holmen", som han siden har drevet. - Rasmus Brøndum er medlem af sogneraadet samt af bestyrelsen for sparekassen og formand for brugsforeningen.

X. H. 1. a.

Lisbeth Mousten Brøndum

er født d. 4. november 1935 i Aarhus.

Hun blev gift d. 14. november 1954 i Vindblæs med

Svend Erik Nielsen

der er født d. 5. marts 1927 i Edderup, Sem sogn, som søn af fhv. gaardejer Eli Nielsen og hustru Martina Haun.

Bosat: Kastbjerg pr. Havndal.

Lisbeth Mousten Brøndum gik i skole i Kastbjerg og var desuden elev paa Mellerup ungdomsskole. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning hjemme og tjente desuden et aar i København.

Svend Erik Nielsen gik i skole i Edderup. Han virkede efter skolegangen i ca. ti aar som landbrugsmedhjælper og gennemgik derpaa et kursus i Dronningborg, hvorefter han har virket som kontrolassistent.

X. H. 1. a. 1)

Kari Mousten Nielsen

er født d. 30. juni 1953 i København.

X. H. 1. a. 2)

Kurt Mousten Nielsen

er født d. 6. august 1956 i Kastbjerg.

X. H. 1. a. 3)

Dorte Mousten Nielsen

er født d. 1. april 1962 i Kastbjerg.

X. H. 1. b.

Ruth Mousten Brøndum

er født d. 29. juni 1939 i Aarhus.

Hun blev gift d. 5. november 1960 i Aarslev med

Jens Madsen

der er født d. 19. januar 1928 i Gjellerup, Brabrand sogn, som søn af gaardejer Peter Poulsen Madsen og hustru Anna Genoveva Jensen.

Bosat: Gjellerup pr. Brabrand.

Ruth Mousten Brøndum gik i skole i Kastbjerg og var desuden sommeren 1955 elev paa Mel-lerup ungdomsskole. Hun opholdt sig hjemme i ca. tre aar og havde derefter forskellige pladser som husassistent, bl. a. i Ilshøj og i Hald.

Jens Madsen gik i skole i Brabrand. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser, bl. a. paa Fyn, og havde ind imellem et ophold paa en højskole samt paa Dalum land-brugsskole. Han er nu gaardbestyrer i Gjellerup.

X. H. 1. b. 1)

Søren Brøndum Madsen

er født d. 15. maj 1961 i Aarhus.

X. H. 1. c.

Dagny Mousten Brøndum

Hun er født d. 15. maj 1951 i Aarhus.

X. H. 2.

Dagny Dalgaard Mousten

er født d. 14. marts 1910 i Aarhus.

Hun blev gift d. 19. april 1940 i Aarhus med

Tage Arne Olsen

der er født d. 17. april 1906 i Kvissel, Aasted sogn, som søn af mejeribestyrer N. Jens Ilsen.

Bosat: Ringkøbinggade 15, København Ø.

Tage Arne Olsen er beskæftiget som revisor.

X. J.

Inger Kathrine Jensen

er født d. 13. december 1877 i Otting.

Hun blev gift d. 28. juli 1899 i Otting
med

Johan Pedersen

Han er født d. 5. juni 1874 i Vinde Østergaard, Skive sogn, som søn af gaardejer Eskild Pedersen og hustru Ane Nielsen, og han døde i juli 1947 paa Skive sygehus.

Bosat: Plejehjemmet, Viborg.

Inger Kathrine Jensen gik i skole i Oddense. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder i Sønderjylland og Salling. I 1898 overtog hun derpaa faderens gaard i Otting.

- Inger Kathrine Jensen har haft flere tillidshverv og bl. a. været medlem af menighedsraadet.

Johan Pedersen gik i skole i Lund. Han blev uddannet ved landbruget og overtog ved giftermålet hustruens gaard, som han derpaa drev indtil sin død, hvorefter enken har videredrevet den ved sønnen Christian Severins hjælp. - Johan Pedersen havde flere forskellige tillidshverv og var bl. a. medlem af sogneraadet, ejendomsskyldsvurderingsmand og vurderingsmand for Salling brandforsikring.

X. J. 1.

Christian Pedersen

er født ca. 1900 i Otting, og han døde 1910 efter en mandeloperation.

X. J. 2.

Christian Severin Pedersen

er født d. 25. november 1901 i Otting.

Bosat: Otting pr. Balling.

Christian Severin Pedersen gik i skole i Oddense. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente forskellige steder i Salling samt i Sønderjylland. De sidste ca. 35 aar har han været bestyrer paa gaarden hjemme i Otting.

X. J. 3.

Alfred Johannes Pedersen

er født d. 28. september 1903 i Otting.

Han er gift med

Hazel N. N.

Bosat: New Dale, Manitoba, Canada.

Alfred Johannes Pedersen er beskæftiget som farmer.

X. J. 4.

Valdemar Pedersen

er født d. 1. maj 1905 i Otting.

Han er gift med



Diana N.N.

Bosat: Narrow Lake, Canada.

Valdemar Pedersen er formand i en guldmine.

X. J. 5.

Jens Christian Pedersen

er født d. 23. november 1911 i Otting.

Han blev gift første gang d. 1. april 1941 i Frøslev med

Emmy Frøslev

Hun er født d. 9. maj 1917 i Frøslev som datter af landmand Peter Frøslev og hustru Jensine Mark, og døde d. 3. marts 1953 i Skive.

Jens Christian Pedersen blev derpaa gift anden gang d. 29. oktober 1955 i Rønbjerg med

Olga Louise Pedersen

der er født d. 19. november 1917 i Rønbjerg som datter af arbejdsmand Lars Christian Pedersen og hustru Ane Kristine Ledh Andersen.

Bosat: Torvegade 24, Skive.

Jens Christian Pedersen gik i skole i Oddense. Han arbejdede tre aar ved landbruget, og efter at have besøgt Jebjerg ungdomsskole kom han i mejerilære i Løgstrup, hvor han udlærtes. Han virkede derefter som mejerist, afbrudt af militærtjeneste ved 3. regiment i Viborg, indtil 1945, da han fik ansættelse som fængselsbetjent i Horsens. Senere virkede han i Faarhuslejren, men paa grund af en øreskade maatte han opgive denne stilling, og i 1947 begyndte han derefter forretning i Skive. Han driver nu manufakturforretningen "Dana" samme sted. - Jens Christian Pedersen har været medlem af bestyrelsen for mejeriforbundet i ca. 2 aar.

Emmy Frøslev gik i skole i Frøslev. Hun lærte efter skolegangen hushjælp og tjente forskellige steder, afbrudt af et ophold paa Ry højskole.

X. J. 5. a.

Inger Frøslev Pedersen

er født d. 30. december 1942 i Løgstrup.

Hun blev gift d. 30. marts 1963 med

Poul Kannegaard Olsen

der er beskæftiget som montør.

Bosat: Aarhus.

Inger Frøslev Pedersen gik i skole i Skive. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i Rønbjerg samt i København og i Aarhus.



X. J. 5. b.

Per Frøslev Pedersen

er født d. 16. juni 1946 i Løgstrup.

Bosat: Lem pr. Brodal.

Per Frøslev Pedersen er i koloniallære.

X. J. 6.

Holger Eskild Pedersen

er født d. 22. maj 1913 i Otting.

Han blev gift d. 20. august 1939 i Gullev med

Marie Christensen

der er født d. 28. marts 1916 i Nøddelund, Gullev sogn, som datter af lærer Mads Christensen og hustru Marie Pedersen.

Bosat: Skovlundsgaard pr. Thorsø.

Holger Eskild Pedersen gik i skole i Oddense. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. tre aar hos en onkel i Krejbjerg. Vinteren 1937-1938 besøgte han Asmild Kloster landbrugsskole, og i 1939 overtog han derpaa Skovlundsgaard, som han siden har drevet. - Holger Eskild Pedersen har været medlem af bestyrelsen for Thorsø mejeri.

Marie Christensen gik i skole i Nøddelund. Hun lærte efter skolegangen husgerning og virkede ved dette indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa Ryslinge og Askov højskoler.

X. J. 6. a.

Inger Marie Pedersen

er født d. 2. september 1943 paa Hammel sygehus.

Hun er kontorelev paa Hammel slagteri.

X. J. 6. b.

Ellen Margrethe Pedersen

er født d. 2. oktober 1946 i Thorsø.

X. J. 7.

Anna Marie Pedersen

er født d. 18. januar 1915 i Otting.

Hun blev gift d. 1. april 1947 i Otting med

Bue Møller Poulsen

der er født d. 11. marts 1914 i Nr. Lem som søn af husmand Johannes Poulsen og hustru Mariane Grundvad.

Bosat: Lem pr. Brodal.

Anna Marie Pedersen gik i skole i Oddense. Hun besøgte Krabbesholm højskole samt Snog-



høj gymnastikhøjskole og virkede derefter som husassistent indtil 1941, da hun blev optaget paa Vejle statsseminarium. Efter at være blevet dimitteret herfra virkede hun som vikar forskellige steder, og siden 1946 har hun været lærerinde i Nr. Lem. - Anna Marie Pedersen er medlem af menighedsraadet.

Bue Møller Poulsen gik i skole i Nr. Lem. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme, hvor han hjalp faderen paa grund af dennes sygdom. Vinteren 1936-1937 besøgte han Krabbesholm højskole, i ni aar kørte han mælkevojn for Lihme og Lem, og han arbejdede derefter en tid paa et mejeri. Han har siden ca. 1950 været landpostbud og er samtidig reservechauffør for Vestsallings rutebiler. - Bue Møller Poulsen var i sine yngre dage medlem af bestyrelsen for Radikal ungdom. Han har desuden i flere aar været medlem af bestyrelsen for Vinderupkredsens radikale venstreforening og har været opstillet som folketingskandidat.

X. J. 7. a.

Hanne Bue Poulsen

er født d. 16. januar 1948 i Nr. Lem, Lem sogn.

X. J. 7. b.

Niels Møller Poulsen

er født d. 2. maj 1950 i Nr. Lem.

X. J. 7. c.

Johannes Poulsen

er født d. 2. november 1955 i Nr. Lem.

X. K.

Dorthe Christine Jensen

er født d. 15. juli 1880 i Otting, og hun døde i marts 1953 i Osted.

Hun blev gift d. 1. juni 1906 i Otting med

Axel Andreas Valdemar Hansen

der er født d. 2. december 1878 i København som søn af snedkermester Ole Hansen og hustru Amalie Henriette Jensen.

Bosat: Osted pr. Roskilde.

Axel Andreas Valdemar Hansen er mejeriejer i Osted.



X. K. 1.

Sigurd Hansen

er født i marts 1907, og han døde ca. 8-9 aar gammel.

X. K. 2.

Gudrun Hansen



er født d. 12. april 1908 i Brande-Lydinge, Brahetrolleborg sogn.

Hun blev gift d. 18. april 1931 i Osted

Sune Johan Andresen

der er født d. 23. februar 1902 i Ryslinge som søn af højskoleforstander Peter Andresen og hustru Ane Ingeborg Marie Jensine Nielsine Blume.

Bosat: Engelsholm slot pr. Bredsten.

Gudrun Hansen gik i skole i Osted. Hun besøgte Ollerup gymnastikhøjskole og havde desuden et ophold paa Askov højskole. I to vintre gennemgik hun et broderikursus, samt i to maa-nederner et vævekursus i Sverige.

Sune Johan Andresen er forstander for Engelsholm højskole.

X. K. 2. a.

Jørgen Andresen

er født d. 28. juli 1935 i Fredericia.

Bosat: Trelde pr. Fredericia.

Jørgen Andresen er beskæftiget som arkitekt.

X. K. 2. b.

Helle Kirstine Andresen

er født d. 15. april 1938 i Snoghøj, Erritsø sogn.

Hun blev gift d. 8. april 1961 i Nørup med

Jens Ejvind Pontoppidan Møller

der er født d. 29. maj 1938 i Faaborg som søn af inspektør Frederik Børge Møller og hustru Elisabeth Sørensen.

Bosat: Smidstrup pr. Fredericia.

Helle Kirstine Andresen gik i skole hos faderen og var desuden i to aar paa kostskole. I to aar var hun elev paa Kunsthaandværkerskolen i København, og i 1958 startede hun derpaa eget værksted paa Engelsholm slot. Hun driver nu værksted i Trelde under firmanavnet "Helle-tryk" og fremstiller her haandtrykte metervarer, tørklæder, servietter m. m.

Jens Ejvind Pontoppidan Møller er mekaniker.

X.K. 2. b. 1)

Henrik Pontoppidan Møller

er født d. 23. september 1961 i Fredericia.

X.K. 2. c.

Kresten Andresen

er født d. 4. april 1943 paa Engelsholm slot, Nørup sogn.

Han blev gift d. 10. oktober 1964 i Nørup med

Tove Ulmer

der er født d. 12. oktober 1942 i Sankt Knud sogn, Odense, som datter af mekaniker Aksel Andersen og hustru Rigmor Nielsen.

Bosat: Engelsholm slot pr. Bredsten.

Kresten Andresen gik i skole hos faderen og var desuden elev paa Bordings friskole i København. Han udlærtes som tømrer hos Jørgen Petersen & Co., og læser nu til bygningskonstruktør i Horsens.

Tove Ulmer gik i skole i Odense. Hun havde først plads et aar ved husgerning og stod derpaa i lære som broderitegner hos Odense broderier, hvor hun udlærtes i 1960. Vinteren 1960-1961 var hun elev paa Engelsholm højskole, og hun har siden virket som haandarbejds lærerinde samme sted.

X.K. 3.

Aksel Hansen

er født i september 1909, og han døde ni maaneder gammel.

X.K. 4.

Sigrid Hansen

er født d. 23. november 1910 i Osted.

Hun blev gift d. 30. august 1935 i Osted med

Frede Bording

der er født d. 23. juni 1908 i Dover som søn af højskoleforstander Rasmus Bording og hustru Bodil Marie Jensen.

Bosat: Østersøgade 88, København Ø.

Sigrid Hansen gik i skole i Osted grundt-



vigske friskole, som var blevet oprettet af faderen, og var desuden elev i Salling efterskole. Senere havde hun forskellige højskoleophold, sidst paa Asskov højskole, hvor hun fik uddannelse i haandarbejde. I to somre var hun derefter lærerinde i gymnastik og haandarbejde paa Rødding højskole.

Frede Bording bestod studentereksamen og læste derefter til cand. mag. Indtil 1940 var han højskolelærer i Ollerup, og han og hans hustru overtog derpaa sammen med svogeren Sune Andresen Engelsholm slot, hvor de samme aar oprettede en højskole. I 1942 flyttede Frede Bording og hustru til København, og her begyndte de i en stor villa paa Dalgas Boulevard dag- og aftenshøjskole. I 1945 oprettede de derefter en grundtvigsk friskole paa Kochsvej 36, som siden er flyttet til Østersgade 88. Skolen tæller idag ca. 200 elever.

X.K. 4. a.

Estrid Bording

er født d. 27. maj 1938 i Ollerup.

Bosat: Slettebjergvej 3, Ballerup.

Estrid Bording gik i Bordings friskole, hvor hun i 1954 bestod præliminæreksamen. Sommeren 1955 gennemgik hun delingsførerruddannelse paa Sønderborg idrætshøjskole, og vinteren 1955-1956 var hun elev paa Ryfylke folkehøgskule i Norge, samtidig med at hun virkede som gymnastiklærerinde. Fra 1956 til 1957 havde hun plads i huset i England, og i 1961 dimitteredes hun fra statsseminariet paa Emdrupborg. Hun har siden virket som lærerinde ved Rugvængets skole i Ballerup.

X.K. 4. b.

Ingrid Bording

er født d. 15. april 1940 i Ollerup.

Hun er gift med

Arne Hentze

Bosat: Teglstrupvej 3, København Ø.

Ingrid Bording er lærerinde ved Bordings friskole.

Arne Hentze læser til cand. mag.

X.K. 4. c.

Kirsten Bording

er født d. 18. juli 1942 paa Engelsholm slot, Nørup sogn.

Hun blev gift d. 31. juli 1964 i København med

Jens Rykind-Eriksen

der i 1963 fik navneændring fra Jens Skovrider Eriksen. Han er født d. 23. juni 1939 i Vrensted som søn af gaardejer Kristen Rykind Eriksen og hustru Ellen Marie Skovrider.

Bosat: Høyensgade 21, København Ø.

Kirsten Bording gik i Bordings friskole, hvor hun i 1959 bestod præliminæreksamen. Sommeren 1960 gennemgik hun Nykøbing Falsters sy- og tilskærerskole, fra 1960 til 1961 var hun elev paa Engelsholm haandarbejdsskole, og i 1962 blev hun optaget paa skolen for boligindret-

ning, Frederiksberg, hvorfra hun i 1965 forventer at blive dimitteret som boligkonsulent.

Jens Rykind-Eriksen var elev paa Solhverv kostskole, hvorfra han i 1956 bestod prælimer-eksamen. Vinteren 1956-1957 besøgte han Vallekilde højskole, i ca. ni maaneder opholdt han sig i England, og i 1960 tog han derefter nysproglig studentereksamen fra Rønne kursus. Fra 1960 til 1961 havde han et studieophold ved University of Delaware i U. S. A., og han har siden studeret ved det juridiske fakultet paa Københavns universitet.

X. K. 4. d.

Aksel Bording

er født d. 23. februar 1946 paa Frederiksberg.

Han er i lære som bygnings-snedker.

XI.

Karen Jacobsen

er født d. 9. februar 1842 i Otting, og hun døde d. 5. august 1928 i Munkholm, Sønderup sogn.

Hun blev gift d. 11. marts 1870 i Otting med

Jens Poulsen Østergaard

Han er født d. 23. januar 1843 i Nibe, og han døde i Munkholm.

Bosat: Munkholm pr. Sønderup.

Jens Poulsen Østergaard var ejer af ejendommen Munkholm, som han drev, samtidig med at han var urmager.



XI. A.

Jacob Møller Østergaard

er født d. 20. januar 1871.

Han var gift med

Mariane Jacobsen

der er født d. 7. januar 1871 i Otting.

(Ang. dette ægtepar og deres efterkommere se VIII. E.)

XI. B.

Kristen Peter Østergaard

er født d. 7. juli 1872 i Sønderup.

Bosat: Munkholm pr. Sønderup.

Kristen Peter Østergaard er sammen med søsteren Mariane ejer af faderens gaard Munkholm.

XI. C.

Ingvard Østergaard

er født d. 22. december 1873 i Sønderup.

Han er gift med

Magdalene Andersen

der er dansk-amerikaner.

Bosat: U. S. A.

XI. D.

Marius Østergaard

er født d. 14. december 1875 i Sønderup, og han døde d. 6. maj 1878 samme sted.

XI. E.

Jens Anton Østergaard

er født d. 29. juni 1877 i Sønnderup, og han døde d. 9. maj 1951 i Odder.

Han blev gift d. 30. juli 1904 i Odder med



Kristiane Petersen

Hun er født d. 29. juni 1884 i Svorbæk, Odder sogn, og hun døde d. 27. november 1918 samme sted.

Bosat: Rold pr. Odder.

Jens Anton Østergaard var uddannet ved landbruget og drev en gaard i Rold indtil 1941, da den solgtes til Ejner Madsen, som senere videresolgte den til en søn af Jens Anton Østergaard.

XI. E. 1.

Karen Østergaard

er født d. 29. november 1904 i Odder.

Hun blev gift d. 24. februar 1932 i Odder med

Rasmus Jensen Rasmussen

Han er født d. 25. oktober 1886 i Nølev som søn af gaardejer Mads Rasmussen og hustru Anna Magdalene Nielsen, og han døde d. 28. november 1963 i Odder.

Bosat: Bisgaardsvej 5, Odder.

Karen Østergaard gik i skole i Hundslund. Hun var paa grund af moderens tidlige død i nogle aar husbestyrerinde for faderen og havde derefter plads i huset.

Rasmus Jensen Rasmussen var mekaniker og desuden filmoperatør i Odder biograf.

Da han i 1960 havde virket som filmoperatør i 40 aar, bragte Aarhus Stiftstidende d. 1. marts følgende interview med ham:

"I Dag, hvor man staar i et lunt operatørrum med fuldt moderne, elektrisk drevne filmapparater, og hvor der er truffet alle tænkelige brandsikringsforanstaltninger, er det ingen sag at være filmoperatør. Men det saa noget anderledes ud, da jeg begyndte; siger den 73-aa- rige mekaniker Rs. Rasmussen, Bisgaardsvej, Odder - bedre kendt under navnet "Cykel-Ras" - der i dag har rullet filmapparaterne i Fotorama i Odder i 40 aar af de 56 aar, biografen har eksisteret.

Biografen havde oprindeligt til huse i hjørneejendommen ved Nygade, som malermester S. Christensen nu har, siger Rs. Rasmussen. Senere flyttede den til Thomsens Hotel paa Røsensgade, hvor trikotagehandler H. Merrild bor, og senere igen til Centralhotellets fløj, hvor ekviperingshandler Hilmer Sørensen har forretning.

Navnlig de første steder var forholdene primitive, men selv da vi fik biograf i fløjen, var det ikke nogen morsom historie at opholde sig i operatørrummet, der bestod af en "blikkasse", som var hæftet paa fløjens gavl, og hvortil der førte en udvendig stige.

Det var ofte hundekoldt, og det kunne hænde om vinteren, at det sneede ind paa maskinen, der selvfølgelig dengang gik ved haandkraft.

Uafbrudt fra kl. 16 til 22

Paa hverdage varede forestillingen heldigvis ikke saa længe, det var korte, teknisk ufuld- korne film, hvis spilletid strakte sig fra en halv time til tre kvarter.

Derimod var der om søndagen uafbrudt forestilling fra kl. 16 til kl. 22. Jeg var ene mand og var bundet til stedet - kunne knap nok gaa et nødvendigt ærinde. Det kunne ofte virke lidt nedtrykkende kun at spille for et par tilfældige gæster, der var dumpet ind.

Mange gange sendte forældrene, naar de skulle i byen om søndagen, blot deres børn i bio- grafen. Det var saadan en billig maade at faa dem anbragt fra eftermiddag til aften. Biletpriserne laa kun paa 10 øre dengang for børn.

Lønnen som operatør var selvfølgelig heller ikke stor, men der kunne da af og til blive raad til en øl til 12 øre.

Hvordan jeg kom ind paa at filme? Ja, jeg var udlært maskinsmed og blev af og til benyt- tet som afløser. Der skulle ingen certifikat til dengang.

En dag sagde den gamle biografejer S. Chr. Pedersen: - Du maa over og tage den prøve, og saa rejste jeg til København. Det er kun den lille prøve jeg har, men den er god nok, for jeg skal ikke køre andre steder.

S. Chr. Pedersen var en dejlig arbejdsgiver, men bestemt i sin optræden. Det samme gæl- der sønnen, den nuværende ejer Sommer Pedersen, der ligesom faderen vil have orden og præ- cision. Det passer mig, og derfor møder jeg altid i god tid, saa det hele kan være i orden.

Heldigvis har jeg aldrig haft andre uheld en dem, der kan indtræffe, hvis der er et eller an- det i vejen med filmen.

Forhen var det ikke altid lige let at undgaa afbrydelser af filmen, og brandfaren var stor, hvis der blev kludret. I dag er vi til stadighed to mand i operatørrummet og kan skiftes til ar- bejdet ved maskinerne.

Hvad skulle jeg ellers bestille

Jeg har set mange film, selv om det i mange tilfælde kun har været med et halvt øje. Vi skal jo til stadighed følge med, om billedet staar klart og lige, men dertil og saa følge med i handlingen, er der selvfølgelig et spring.

Jeg har prøvet mange ting inden for min branche tidligere, ogsaa med motorcykler og bi- ler, men biografen har altid været hjertebarnet. Længe før jeg skal møde, tripper jeg som en

cirkushest, der venter paa trompetsignalet, og min kone ved, at nu maa jeg af sted, selv om jeg vel nok kunne have holdt hende ved selskab en god tid endnu.

Jeg har da heller ikke det mindste ønske om at holde op, saa længe man har brug for mig, og helbredet slaar til. Hvad skulle jeg bestille hjemme om aftenen? Jeg ville komme op at slaas med mutter, og det ville jeg faktisk være ked af, for hun er saa rar, slutter "Cykel-Ras" med et muntert blink i øjet."

XI. E. 1. a.

Johannes Rasmussen

er født d. 15. april 1929 i Sankt Johannes sogn, Aarhus.

Bosat: Studshoved pr. Odder.

Johannes Rasmussen gik i skole i Odder, hvor han bestod mellemskoleeksamen. Han lærte efter skolegangen landbruget og købte i 1952 en gaard i Studshoved, som han driver, samtidig med at han har vognmandsforretning.

XI. E. 1. b.

Viggo Rasmussen

er født d. 7. januar 1933 i Odder.

Han er gift med

Thea Hansen

Bosat: Dronningvej 16, Hørsholm.

Viggo Rasmussen er fenrik.

XI. E. 1. c.

Anna Magdalene Rasmussen

er født d. 27. august 1934 i Odder.

Hun blev gift d. 7. november 1952 i Odder med

Christian Richardt Kirbye Marthinus

der er født d. 30. juni 1928 i Søby, Gylling sogn, som søn af landmand Erik Vilhelm Kirbye Marthinus og hustru Ane Jørgensen.

Bosat: Splidholm pr. Gylling.

Anna Magdalene Rasmussen gik i skole i Odder. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Christian Richardt Kirbye Marthinus gik i skole i Gylling. Han gennemgik efter skolegangen uddannelse ved landbruget og har siden været beskæftiget ved dette, afbrudt af militærtjeneste 1949-1950.

XI. E. 1. c. 1)

Oda Kirbye Marthinus

er født d. 29. april 1953 i Splidholm, Gylling sogn.

XI. E. 1. c. 2)

Bente Kirbye Marthinus

er født d. 11. november 1954 i Splidholm.

XI. E. 1. c. 3)

Lene Kirbye Marthinus

er født d. 20. februar 1960 i Splidholm.

XI. E. 1. c. 4)

Ingrid Kirbye Marthinus

er født d. 28. juni 1962 i Splidholm.

XI. E. 1. d.

Ingrid Rasmussen

er født d. 13. februar 1942 i Odder.

Hun blev gift d. 3. november 1962 i Odder med

Egon Valdemar Kristensen

der er født d. 6. januar 1937 i Gislev som søn af jord- og betonarbejder Henrik Kristensen og hustru Anna Laurine Valborg Marie Skovsgaard.

Bosat: Østergade 30, Mariager.

Ingrid Rasmussen gik i skole i Odder. Hun lærte efter skolegangen husgerning og besøgte sommeren 1961 Tommerup højskole. Hun blev derefter plejeelev i Mariager og gennemgik under uddannelsen to gange fem måneders kursus paa en højskole i København. I december 1964 blev hun plejerske ved Statens Aandssvageforsorg.

Egon Valdemar Kristensen gik i skole paa Fyn samt i Højbjerg ved Aarhus. Han udlærtes som kommis i en brugsforening, og efter at have aftjent sin værnepligt ved flyvestation Karup blev han i 1957 andenkommis i Mønsted brugsforening. I 1959 fik han ansættelse paa kontoret ved Brdr. Gram A/S, Vojens, og efter at have virket en tid i Sønderborg blev han i 1963 ansat som kontorassistent paa Brændselscompagniet i Mariager, hvor han siden har været.

XI. E. 2.

Jens Frode Østergaard

er født d. 28. maj 1906 i Enslev.

Han blev gift d. 10. juni 1939 i Odder med

Rigmor Katharine Hamann

der er født d. 12. december 1908 i Kondrup, Borup-Raasted sogne, som datter af fodermester Johannes Anton Heinrich Hamann og hustru Emma Jensine Amalie Nielsen.

Bosat: Voel pr. Silkeborg.

Jens Frode Østergaard gik i skole i bl. a. Hundslund og Tvenstrup. Han arbejdede ved landbruget i ca. 9 aar og var derefter hotelkarl paa Centralhotellet i Odder indtil 1939. En tid var han beskæftiget ved fa. Ladegaard, Odder, og i 1946 købte han vognmandsforretning i Voel, som han siden har drevet. Han købte senere en grusgrav og har desuden udstykket og solgt grunde.

Rigmor Katharine Hamann gik bl. a i skole i Vitten, Hald og Horslev. Hun var efter skolegangen beskæftiget ved husgerning i 3 aar og kom derpaa i lære som bogbinderske hos bogtryk-

ker Kjeldsen, Odder, hvor hun udlærtes i 1929 og derpaa arbejdede indtil 1946.

XI. E. 3.

Holger Børge Østergaard

er født d. 2. august 1908 i Enslev.

Han blev gift d. 20. maj 1935 i Katstrup med

Helga Steffensen

der er født d. 31. juli 1907 i Katstrup som datter af gaardejer Rasmus Steffensen og hustru Andrea Hansen.

Bosat: Vedslet pr. Hovedgaard.

Holger Børge Østergaard er gaardejer i Vedslet.

XI. E. 3. a.

Kristian Østergaard

er født d. 20. maj 1938 i Serridslev, Nebel sogn.

Bosat: Vedslet pr. Hovedgaard.

Kristian Østergaard er landbrugsmedhjælper hjemme.

XI. E. 4.

Betty Østergaard

er født 24. oktober 1909 i Enslev.

Hun blev gift d. 2. december 1944 i København med

Aksel Rasmussen

der er født d. 4. april 1893 i Røved, Ødum sogn, som søn af gaardejer, sognefoged og dannebrogsmænd Søren Rasmussen og hustru Johanne Nielsen.



Bosat: Vældegaard, Ødum pr. Aarhus C.

Aksel Rasmussen gik i friskole, og efter at have opholdt sig hjemme en tid samt at have tjent paa en nabogaard besøgte han vinteren 1912-1913 Antvorskov højskole. I efteraaret 1913 blev han landvæsenselev paa Høng landbrugsskole, og i april 1914 fik han ansættelse som avlsbestyrer for skolens landbrug, hvilken stilling han beklædte i 10 aar, afbrudt af et landbrugsskoleophold vinteren 1917-1918 samt af et ophold paa Askov højskole vinteren 1919-1920. Fra 1924 til 1926 var han forvalter paa Frederiksdal ved Randers, og i 1929 blev han derpaa forpagter af fødegaarden, som han overtog i 1944. - Aksel Rasmussen har igennem flere aar været næstformand for Hadsten landboforening, for Hadsten højskole og for Hadsten Bank. Han er desuden medlem af Sogneraadet og af Menighedsraadet.

Betty Østergaard har om sit liv fortalt følgende:

"I november 1918 døde min mor af spansk syge, saa hvad der ligger forud for denne dag, er ligesom mere uvirkeligt. Disse dage med min mors sygdom og død staar saa tydelig prentet i min bevidsthed, der sattes et skel med saa dybe spor, at jeg først mange aar efter som voksen helt har forstaaet det. Min gamle mormor var hjemme for at hjælpe os, og jeg kan

endnu huske hende sige: "Ja, lille Jane, her stod din vugge, her staar nu din grav, men det skulle være mig, som laa der, og du som var hos dine børn". Dybden i denne grænseløse sorg og tragedie er vel først helt gaaet op for mig i al sin gribende elendighed, da jeg selv blev mor og forstod, hvilken hjælp, omsorg og kærlighed børn har behov for. Min mor døde fra 8 børn, hvoraf den ældste fyldte 14 aar 2 dage efter mors død.

I april 1919 kom jeg i hjemmet hos Marie og Rasmus Pedersen i Assedrup brugsforening. De havde ingen børn selv og ville gerne have mig som adoptiv- eller plejedatter. Min far ville dog ikke helt give afkald paa mig, saa jeg blev ikke bortadopteret. Jeg kom nu i Nølev skole hos frk. Albeck og lærer Jensen, som gav deres elever en god og grundig undervisning. Jeg flyttede derefter med mine plejeførelde fra Assedrup, og efter at vi havde rejst noget omkring, købte min plejefar en gaard i Studshoved, og jeg kom atter i Nølev skole.

Efter skolegangen var jeg hjemme i et par aar, og jeg havde saa et par pladser i huset samt 2 aar i en brugsforening, hvor jeg det meste af tiden var i butikken. Vinteren 1930-1931 var jeg i 5 maaneder elev paa Odder højskole, og denne vinter har haft en umaadelig stor betydning for mig. Derefter var jeg i 3 aar i en viktualieforretning i Odder og rejste saa til Fyn som kokkepige paa et alderdomshjem. Bestyrerinden der overtog imidlertid en stilling som forstanderinde paa hjemmet for døve piger i København, og hun tilbød mig nu plads som hendes assistent, hvilket jeg tog imod. Efter at have været paa dette hjem i 1½ aar blev jeg af hjemmets bestyrelse tilbudt stillingen som plejemoder, efter at forstanderinden var blevet afskediget. Dette tilbud kom som en stor overraskelse for mig, men efter alvorlig overvejelse modtog jeg stillingen, og jeg virkede derefter som plejemoder indtil d. 1. december 1944. Der var ca. 60 kvinder paa hjemmet i alderen fra 15 til 95 aar, men det vil føre for vidt her at fortælle om aarene paa hjemmet. Arbejdet, pligterne og ansvaret stillede meget store krav til mig, som jeg efter bedste evne prøvede at leve op til. Oplæringen af de unge piger, vejledning i mange spørgsmaal, samtaler med de gamle, blinde og døve, og de mange menneskelige og medmenneskelige problemer krævede alle mine evner saa fuldt og helt.

Efter at have kendt Aksel Rasmussen i flere aar blev jeg d. 2. december 1944 viet til ham i Vartov kirke af den gamle pastor Balslev. For fremtiden skulle jeg saa være husmor paa "Vældegaard" for min mand, hans gamle mor, og den husstand, som hører til en større gaard. I vort ægteskab har vi 2 drenge. Den ældste er landvæsenselev paa en gaard ved Roskilde og skal til vinter paa Vallekilde højskole, medens den yngste er elev paa Randers statskole.

I 8 aar har jeg nu været medlem af Ødum-Hadbjerg skolekommission, og jeg er desuden medlem af ungdomsnævnet og grundlistenævnet, ligesom jeg igennem mange aar har siddet i bestyrelsen for Hadsten husholdningskreds og Marthaforbundet i Hadsten.

Og her paa "Vældegaard" har vi da set vore børn vokse op, her lever vi vort liv i arbejde som i fritid, saaledes som livets tilskikkelser byder de fleste af os det. Vi haaber og ønsker, at der ogsaa efter os maa "staa en ny tids bonde paa sin toft". Vi ser jer slægt efter slægt paa den fædrene jord, fælles for jer alle var kærligheden til det hjem og det sted, hvor I havde jert virke. I fædres spor og aand føjes led til led i slægtens kæde. Arven forpligter. Med offervilje og livsvilje maa jorden værnes og arven hævdes, - det er kernen i den stærke, stoute bonde, som vi føler os i pagt med, og som vi i ærbødighed bøjer os for.

Thi "en arv er et ansvar, et krav og en glæde, vort led maa vi smede i slægtens kæde".

Vældegaard i oktober 1964, Betty Rasmussen."

XI. E. 4. a.

Rasmus Juhl Rasmussen

er født d. 11. marts 1946 i Vældegaard, Ødum sogn.

Han er landvæsenselev paa en gaard ved Roskilde.

XI. E. 4. b.

Kaj Østergaard Rasmussen

er født d. 23. marts 1947 i Vældegaard.

XI. E. 5.

Jens Kristian Poulsen Østergaard

er født d. 6. marts 1912 i Randlev.

Bosat: Munkholm pr. Sønderup.

Jens Kristian Poulsen Østergaard gik i skole i Tvenstrup samt i Odder. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og gennemgik i 1939 et kontrolkursus paa Malling landbrugsskole, hvorefter han virkede som kontrolassistent i Tranum samt ved Grønning kontrolforening. I 1942 fik han ansættelse paa Nygaard Munkholm, som han derpaa i 1956 overtog. Han har siden udvidet kostalden og bygget nyt maskinhus samt købt tidsvarende maskiner.

XI. E. 6.

Herløv Østergaard

er født d. 5. februar 1915 i Hundslund.

Han blev gift d. 2. april 1942 i Odder med

Agnes Kirstine Rasmussen

der er født d. 29. juli 1920 i Balle, Odder sogn, som datter af gaardejer Rasmus Rasmussen og hustru Petrea Nielsen.

Bosat: Rold pr. Odder.

Herløv Østergaard gik i skole i

Odder. Han lærte efter skolegangen landbruget og drev derefter en tid egen vognmandsforretning. Under krigen ophørte han imidlertid hermed paa grund af benzinmangelen, men i 1945 startede han atter vognmandsforretning, som han drev indtil 1953, da han af Ejner Madsen købte den gaard i Rold, som tidligere havde tilhørt hans fader. Han har siden drevet denne.

Agnes Kirstine Rasmussen gik i skole i Balle. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget hermed indtil giftemaalet.



XI. E. 6. a.

Ragnhild Østergaard

er født d. 27. februar 1943 i Ørting.

Bosat: Østergade 8, Odder.

Ragnhild Østergaard gik i skole i Odder. Hun arbejdede efter skolegangen i 3½ aar som husassistent og har siden været beskæftiget som bogbinderske paa Koh I Noor A/S, Odder.

XI. E. 6. b.

Verner Østergaard

er født d. 6. september 1944 i Ørting.

Han er i lære som maskinsnedker.

XI. E. 6. c.

Jørgen Østergaard

er født d. 20. oktober 1946 i Tvenstrup, Odder sogn.

XI. E. 6. d.

Otto Østergaard

er født d. 23. marts 1948 i Balle, Odder sogn.

XI. E. 6. e.

Torben Østergaard

er født d. 18. december 1950 i Odder.

XI. E. 7.

Oda Marie Østergaard

er født d. 11. marts 1916 i Hundslund.

Hun blev gift d. 10. april 1941 i Odder med

Viggo Carl Georg Jensen

Han er født d. 13. november 1907 i Borup som søn af portør Hans Peter Jensen og hustru Ane Marie Hansine Hansen, og han døde d. 13. maj 1961 i Vejle

Bosat: Randbøldal pr. Randbøl.

Oda Marie Østergaard driver købmandsforretning.

Viggo Carl Georg Jensen var inden sin død beskæftiget som arbejdsmand.

XI. E. 7. a.

Jens Anton Jensen

er født d. 8. august 1943 i Randbøldal, Randbøl sogn.

Bosat: Gormsgade 26, Vejle.

Jens Anton Jensen er i lære som bager.

XI. E. 8.

Ella Østergaard

er født d. 30. juli 1917 i Hundslund.

Hun blev gift d. 29. november 1942 i Sønderup med

Anders Skovgaard Steffensen

der er født d. 6. oktober 1914 i Katstrup som søn af gaardejer Rasmus Steffensen og hustru Andrea Hansen.

Bosat: Oens pr. Horsens.

Anders Skovgaard Steffensen er gaardejer i Oens.

XI. E. 8. a.

Asgar Skovgaard Steffensen

er født d. 9. marts 1942 i Assendrup.

Bosat: Saaby pr. Østbirk.

Asgar Skovgaard Steffensen gik i skole paa Endelave. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme og har senere tjent forskellige steder paa egnen, sidst hos Sigfred Jensen i Saaby.

XI. E. 8. b.

Eskild Østergaard Steffensen

er født d. 8. maj 1946 i Hovedgaard, Ørridslev sogn.

Han er arbejdsdreng.

XI. E. 8. c.

Ingvard Skovgaard Steffensen

er født d. 20. marts 1949 paa Endelave.

Han er landbrugsmedhjælper hjemme.

XI. E. 8. d.

Morvan Steffensen

er født d. 9. februar 1956 paa Endelave.

XI. E. 8. e.

Rosa Irene Steffensen

er født d. 8. december 1959 i Horsens.

XI. F.

Mariane Østergaard

er født d. 15. oktober 1879 i Sønderup.

Bosat: Munkholm pr. Sønderup.

Mariane Østergaard gik i skole i Sønderup. Hun opholdt sig efter skolegangen hjemme hos forældrene, da faderen var syg, og hjalp til med at reparere ure. Senere overtog hun sammen med broderen Kristen Peter faderens gaard Munkholm.

Ved Mariane Østergaards 80 aars fødselsdag havde broderdatteren Betty Rasmussen skrevet følgende:

"I Himmerlands skønne Egne ligger der Hus ved Hus,
der er Bakker og Slugter, Granhegn og Vindmøllers Sus,
der er rige Marker og duftende Vænge,
og Aaen sig snoer gennem blomstrende Enge,
bag Hegn og Krat nikker Aks og Straa,
Kartoffelmarkerne blomstrer lyse, lilla og blaa.
Og her i det Land, i denne Egn, vore Fædres Vugge stod,
her var den Verden, hvor de havde Rod,
langt de rejste omkring, og meget de saa;
men Barndomshjemmet dem dog kaldte tilbage til Bækken, de kyssed' som smaa.

Der ligger en Gaard paa Bakkens Top,
 hist nede fra Aaen den flyttedes op,
 og her er det Hjem, hvortil saa gerne vi kommer,
 baade ved Vinter og Vaar og i solfyldt Sommer,
 saa stor en Gæstfrihed her vi nyder,
 og derfor i Dag fra nær og fjern, det lyder:
 "Tillykke kære Fæster med de fire snese som i Dag, du naaer,
 du, Familiens Nestor vi hylder og siger Tak for svundne Aar;
 thi her i Hjemmet har en Stordaad du øvet,
 baade Medgang og Modgang fik du prøvet,
 saa meget du magter, du elsker at slide
 i Hus og Have, selv i Mark og Stald kan du det lide,
 een og anden kom til dig, naar Livet gik dem imod,
 men du aabned dit Hjem og dit Hjerte, du stod fast, hvor du stod,
 du var Grundnerven her, reel, retfærdig, mild og god,
 Sagen blev drøftet, Raad og Hjælp blev givet,
 de gik ej forgæves, der tændtes nyt Mod til Livet.
 Du evnede meget, du rakte vidt,
 for Brødrene her og for Hjemmet har du stridt,
 Hjemmets og Slægtens Tarv dig laa saa varmt paa Sinde,
 din Haand var rede, Sindet aaben, Tanken klar, du stoute stærke Kvinde.
 Og naar det nu er din Livsdags Kvæld,
 da strømmer imod dig det største Væld
 af Taknemlighed for rige og lyse Dage,
 Tak for det Glimt af Fortid, vi her fik at smage,
 saa Sind og Tanker stemmes tyst derved,
 og lader Minderne lyse i gylden Fred.

Tillykke! Tak !

XI. G.

Holger Østergaard

er født d. 8. marts 1882 i Sønderup, og han døde d. 10. april 1938 i Thorsø.

Han var gift første gang med

Edel Høgh

Hun er født d. 5. marts 1889 i Karlby, og hun døde omkring d. 1. august 1915 i Thorsø, hvorpaa Holger Østergaard blev gift anden gang med

Elna Birkelund Jensen

Hun er født i Kværndrup, og hun døde i juni 1942 og blev begravet paa Thorsø kirkegaard.

Bosat: Thorsø.

Holger Østergaard læste til lærer paa Ranum seminarium. Efter at være blevet dimitteret var han først en tid andenlærer i Karlby og derefter enelærer i Vidstrup, Hvorslev sogn, hvorpaa han indtil sin død havde ansættelse som førstelærer i Thorsø. - Holger Østergaard udgav bl. a. et timedelt regnebogs-system for landsbyskolen samt et dansksystem. Desuden var han udgiver af "Maa-nedsskrift for Landsbyskolen", som senere blev omdannet til bladet "Landsbyskolen". Politisk tilhørte han Retsforbundet og var en overgang medlem af Sogneraadet, ligesom han var folketingskandidat for partiet. Endelig var han bestyrer af Andelsbankens stedlige filial.



XI. G. 1.

Peder Arne Høgh Østergaard

er født d. 11. april 1911 i Hvorslev.

Han blev gift d. 24. maj 1942 i Randers med

Thora Wibroe

der er født d. 26. september 1920 i Hjørring som datter af direktør, brygger Ivar Christian Wibroe og hustru Vera Elise Schrøder.

Bosat: Rektorboligen, Sorø Akademi.

Peder Arne Høgh Østergaard bestod studentereksamen i Sorø 1929 og dimitteredes i 1934 som cand. mag. i matematik. I 1935 fik han ansættelse som adjunkt ved Helsingør gymnasium, og i 1951 blev han udnævnt til lektor samme sted. Fra 1941 til 1956 virkede han desuden som lærer ved Helsingør Skibsteknikum. I 1956 udnævntes han til rektor for Nykøbing Katedralskole, og siden 1958 har han beklædt rektorembetet ved Sorø Akademi. - Peder Arne Høgh Østergaard har været medlem af Eksamenkommissionen til afholdelse af Studentereksamen, Opgavekommissionen for Maskin- og Elektroteknika, bestyrelsen for de kommunale Gymnasieskole Lærereforening, bestyrelsen for alm. Dansk Cand. Mag. Organisation, bestyrelsen for Gymnasieskolenes Lærereforening, bestyrelsen for Helsingør kgl. private Skydeselskab og Repræsentantskabet for Danmarks pædagogiske Institut samt formand for Dansk Magisterforening. Han er nu medlem af Eksamenkommissionen for de Tekniske Skoler og af Opgavekommissionen for Mellemkole- og Realeksamen m. v. samt formand for Korpsraadet for Det danske Spejderkorps.

XI. G. 1. a.

Kirsten Høgh Østergaard

er født d. 4. august 1943 i København.

XI. G. 1. b.

Jane Høgh Østergaard

er født d. 4. august 1943 i København.

XI. G. 1. c.

Jes Christian Wibroe Østergaard

er født d. 5. marts 1948 i København.

XI. G. 1. d.

Jakob Wibroe Østergaard

er født d. 5. november 1953 i København.

XI. G. 2.

Karen Marie Høgh Østergaard

er født d. 9. juli 1913 i Hvorslev.

Hun er gift med

A. Olsen

der er direktør.

Bosat: Langelinie 123, Odense.

XI. G. 3.

Ellen Solveig Østergaard

er født d. 10. juli 1918 i Thorsø.

Bosat: Brøndbyøster Torv 3, Hvidovre.

Ellen Solveig Østergaard er uddannet lærerinde og har tidligere virket som saadan.

XI. G. 4.

Inger Østergaard

er født d. 16. januar 1924 i Thorsø.

Bosat: Færøvej, Hjørring.

Inger Østergaard er lægesekretær.