



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTEN FISKER

fra

Mammen sogn

(Middelsom herred)

om

Christen Pedersen Fisker, født 1819,

og hustru

deres forfædre og efterkommere

NORDISK SLÆGTSFORSKNING ApS
SKRINGSTRUP, SKALS

1977

Som dybest brønd gi'r altid klarest vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden; !
aartusind toner op i graad og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og raat,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
naar du mit land, min stamme, frit maa leve,
og skønne sange paa den danske røst
maa frie, stærke sjæle gennembæve.
Da staar en ny tids bonde paa sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blaat sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppé Aakjær.

Forord.

Den velkendte venstrepolitiker konsejlspræsident J.C. Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig saadanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, saa de kan gaa videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt". Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men ogsaa skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig ogsaa gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen faa den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" saa husk paa, at vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og at alt - ogsaa en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstaa sig selv og prøve at faa rede paa forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, maa han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægts-historiske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab".

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De kære læser, har

et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets baand men ogsaa ved Deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f.eks. Mammen sogn, saa er det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, slægtens gamle har gaaet, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme, som dem ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg paa den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke saa meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlaan af billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog maa blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer.

Skals, den 30. november 1977

Nordisk Slægtsforskning ApS

Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit, anetavlen, omhandler ægteparret Christen Pedersen Fisker og Maren Nielsdatter med forfædre, medens andet afsnit, efterkommeroversigten, bringer én omtale af efterkommerne efter nævnte ægtepar.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde ogsaa omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 6's fader har nr. 12 og moderen nr. 13, nr. 12's forældre har nr. 24 og 25, nr. 13's forældre nr. 26 og 27 etc.. Hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 30 og 31, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa ane nr. 15 gift med nr. 14, deres barn er nr. 7 gift med nr. 6, deres barn igen nr. 3 gift med nr. 2. For overskuelighedens skyld findes vedlagt en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Vedlagt findes endvidere en sol. Medens den skematiske anetavleoversigt redegør for slægtsforbindelsen tilbage i tiden fra stamfaderen (se

ovenfor), giver solen med stamfaderen i midten en oversigt over hans børn, børnebørn og oldebørn, mærket med henholdsvis romertal, store bogstaver og arabertal, og saaledes at laveste tal eller første bogstav i alfabetet er ældste barn i en søskendeflok. I bogens tekst videreføres dette system, saaledes at børn af arabertal er mærket med smaa bogstaver, disses børn med arabertal efterfulgt af en parentes etc. Man opnaar derved, at enhver person i efterkommeroversigten faar sit eget registreringsnummer, et nummer der redegør for forbindelsen tilbage til stamfaderen og dermed for slægtsforbindelsen til alle øvrige nævnte personer. Eksempel: II.F.2.b.. Nummeret angiver, at den paagældende er andet barn af II.F.2., som igen er andet barn af II.F., mens II.F. er sjette barn af II., som er andet barn af stamfaderen. Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man stedfæste enhver af de i efterkommeroversigten nævnte personer i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet paa grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Naar stoffet saaledes visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Hartkorn - landgilde.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter, var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "haardt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene paa de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg	1 td. hartkorn
1 " gryn eller hvedemel	2 " "
1 " hvede eller ærter	1½ " "
1 " havre	½ " "
1 " humle	½ " "
4 læs enghø	1 skp. "
12 gæs	1 td. "

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og paa grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den saakaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen paa godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man paabegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret paa jordens ydeevne - boniteten - der sattes i forhold til arealet og saaledes angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed; enge, overdrev og skove takseredes efter udbytte, de kunne frembringe, f.eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Ogsaa mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmaaling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede aar blev benyttet som basis for grundskatten paa landet, blev den paa grund af jordernes forbedring m.m. efterhaanden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i aarene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere om-

Anetavle

for

Christen Pedersen Fisker

og

Maren Nielsdatters
børn

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet paa grundlag af de bevarede danske arkivalier. Maaske skuffes De og finder, at de resultater, der her er opnaaet, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke staar i forhold til det, De har maattet betale for denne bog. Muligt er det ogsaa, at De er fuldt tilfreds og finder resultaterne baade gode og fyldestgørende.

Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt manglende kendskab til forskningsarbejdet paa vore arkiver, skal vi her give en kortfattet redegørelse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire landsarkiver København (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m.m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeaaen) og Aabenraa (dækkende Sønderjylland). I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondance, folketællinger etc.), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).

Den uindviiede, der første gang aflægges besøg paa f.eks. landsarkivet i Viborg og her faar lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder fyldt med haandskrevne bøger og protokoller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. Her sidder manden, der kun har været her nogle faa gange, og for hvem det hele endnu er saa nyt og uforstaaeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere drevne amatør, som i flere aar har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhaanden har faaet lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne ogsaa gør brug af andre arkivalier. Og endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille paa alle strengene, dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder paa problemer og vanskelig-

heder. Størstedelen af tiden gaar da ogsaa med undersøgelser, som giver negative resultater, men saa meget større er forskerglæden, hvis omsider løsningen paa problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, maa De saaledes huske paa, at det ikke er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier, han har haft til sin raadighed.

Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, fremgaar af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere saasom fødsel, daab, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov paabudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise endnu tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegaarden. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne saaledes kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gaaet tabt før 1814, det aar hvor der blev paabudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældste kirkebøger er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkaar meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpeklender, dersom kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne ogsaa fremgaar, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmenværende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandeler og optagelser af laan etc. Protokoller af denne art blev paabudt ved forordning af 1738, men en stor del er gaaet tabt. Det siger sig selv, at disse arkivalier

kun har betydning, naar man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, saasom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregaard. Disse protokoller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte maa man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de paagældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gaaet tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvori- mod det er smaat med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt paa hvilken maade efterlændskaberne fordeles arvingerne imellem. I et skifte vil saaledes afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for et slægtsskab, som ellers ikke paa grund af manglende kirkebøger lader sig paavise. Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de paagældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f.eks. ske paa den maade, at der opstaar en strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer saa ud for, at Peder Jensen fremstaar paa tinge og vidner, at den paagældende mark har tilhørt hans far Jens Pedersen, som har overtaget den fra sin far o.s.v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens jordebøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gaardes størrelse, om ejer- og fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske aarbøger, stater, købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelser etc.

Hvis man saaledes i en forslægtslinie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og paa land, saa viser der sig for forskeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt saa kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren med det formaal at give Dem indblik i arbejdets omfang og bi-bringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som forhaabentlig vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

1. GENERATION.

Ane 2 Christen Pedersen Fisker

er født den 28. september 1819 i Mammen, og han døde den 2. november 1884 samme sted.

Han blev døbt den 14. november 1819; mosteren Else Christensdatter fra Mammen bar ham til daaben, og faddere var husmand i Hjermind Michel Fisker samt Christen Olesen, Niels Jensen og Niels Laursen, alle bønderfolk i Mammen.

Christen Pedersen Fisker blev gift den 19. november 1842 i Mammen med

Ane 3 Maren Nielsdatter

Forlovere ved vielsen var gaardmand Niels Pedersen Back og brudgommens far Peder Fisker, begge af Mammen.

Maren Nielsdatter er født den 30. november 1821 i Hjorthede, og hun døde den 11. april 1891 i Mammen.

Hun blev hjemmedøbt samme dag, som hun fødtes, og senere fremstillet i kirken; Maren Jensdatter bar hende til daaben, og faddere var Lars og Mogens Andersen samt Mads Madsen og dennes hustru.

Christen Pedersen Fisker overtog kort efter at være blevet gift fadrens boelssted i Mammen og nævnes i folketællingen 1845 som gaardmand her, medens forældrene opføres som aftægtsfolk paa gaarden. Af skøde- og pante-protokollen fremgaar imidlertid, at den endelige overdragelse fra far til søn først fandt sted i december 1847 i henhold til nedenstaaende skøde:

"Underskrevne Selvejergaardmand Peder Mikkelsen i Mammen, tilstaar her ved at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder til min Søn Christen Pedersen, den mig efter Skjøde fra Christen Olesen af 24 Juli 1814, læst 6 Octbr. samme aar, folie 183 tilhørende og paaboende Gaard af gammel Hartkorn 1 Td. 2 skpr. ny Matrikel No. 9 med nyt Hartkorn 1 Td. 2 Fjdkr. i Mammen, saavel som min besætning, Inventarium, intet undtagen; alt for den imellem os accorderede Kjøbesumma 300 Rdr. siger Trehundrede Rigsdaler - og Aftægt til mig og min nuhavende hustru af Kapitalværdi 150 Rdr.

Og da Kjøbesummen er mig betalt, og der for Aftægten Dags Dato er meddelt mig Forskrivning, saa skal foranførte Ejendomme med samtlige sine herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser og saaledes som jeg selv

hidtil har besiddet samme - tilhøre Kjøberens og hans Arvinger som en lovlig erhvervet og betalt Ejendom, hvilken jeg herved forpligter mig at hjemle ham efter Loven."

Paa ejendommen hæftede en 1. prioritets gæld paa 300 rdr., hvilket laan Christen Pedersen Fiskers far havde optaget i 1831. Dette laan overtog Christen Pedersen Fisker nu, hvorfor der ikke i forbindelse med handelen skulle erlægges nogen kontant købesum.

Nogle aar efter udvidede Christen Pedersen Fisker jordarealet ved tilkøb af matrikel nr. 34d af hartkorn 1 skp. 2 fjdkr. 2 alb., hvorefter han i juni 1858 ses at have optaget et nyt laan i gaarden paa 500 rdr. næstefter de tidligere nævnte 300 rdr. samt den tinglyste aftægt til forældrene. Umiddelbart herefter, nemlig den 22. juli 1858, solgte Christen Pedersen Fisker gaarden med tilhørende jorder til Daniel Frederik Pedersen i Viborg, der i den anledning udstedte et pantebrev til ham paa 1200 rdr. mod sikkerhed i gaarden. Daniel Frederik Pedersen var dog kun ejer af gaarden i nogle faa maaneder, hvorpaa han den 29. januar 1859 atter solgte den til Christen Pedersen Fisker formedelst 1600 rdr. Gaarden bestod da stadig af matrikel nr. 9 af hartkorn 1 td. 2 fjdkr. og af matrikel nr. 34d af hartkorn 1 skp. 2 fjdkr. 2 alb. Hvad der gemmer sig bag disse transaktioner, vides ikke, men forklaringen kan være, at Christen Pedersen Fisker har manglet penge, og at Daniel Frederik Pedersen, som maa formodes at have været i nær familie med ham, har villet hjælpe ham.

Den 27. juni 1863 købte Christen Pedersen Fisker af samme Daniel Frederik Pedersen en mindre parcel i Mammen af hartkorn $\frac{1}{2}$ alb., men denne parcel maa være blevet solgt igen, idet den ikke figurerer i senere dokumenter.

I folketællingen 1860 for Mammen er Christen Pedersen Fisker opført som 41-aarig boelsmand, og foruden hustruen nævnes som hjemmeboende børn Peder, 18 aar, Mette Marie, 10 aar, Knud Christian, 6 aar, Bodil Kirstine, 3 aar, og Kirsten Marie, 1 aar gammel. Endvidere boede paa gaarden Christen Pedersen Fiskers forældre, som havde et plejebarn hos sig, nemlig den 8-aarige Kirsten Marie Nielsdatter, født i Viborg.

Christen Pedersen Fisker drev nu gaarden indtil den 21. maj 1879, da han ifølge en oprettet købekontrakt afhændede den til sønnen Christen (VIII.), som derpaa den 17. juli 1880 fik udstedt endelig skøde paa saavel matrikel nr. 9 som parcellen matrikel nr. 34d. Med i handelen fulgte endvi-

dere gaardens bygninger, besætning, redskaber og inventar, dog undtaget en hset, to køer og et faar med yngel, som Christen Pedersen Fisker beholdt. Salgsprisen var 5000 kroner, hvoraf sønnen inden næste termin skulle udstede en obligation paa 1000 kroner til sin søster Kirsten Marie. Dette beløb skulle blive staaende rentefrit og uopsigeligt i gaarden, indtil hun blev 22 aar gammel, medmindre hun forinden indgik ægteskab, i hvilket tilfælde hun kunne kræve beløbet udbetalt med $\frac{1}{2}$ aars varsel. Endvidere maatte sønnen Christen love at yde sine forældre aftægt i gaarden, saalænge de levede, hvilken aftægt nærmere præciseredes til at omfatte aarlige ydelser paa 2 tdr. rug, 2 tdr. byg, 2 lispund flæk, 2 lispund ost og 6000 stykker tørv til brændsel samt endvidere hver dag to potter nymalket mælk. Endelig forpligtede sønnen Christen sig til, naar den tid kom, at holde bryllup for sin søster Kirsten Marie "efter egnens skik og brug" og endvidere levere hende sengetøj bestaaende af tre dyner, tre puder og to par lagner.

Christen Pedersen Fisker og Maren Nielsdatter havde i deres ægteskab børnene: I. Peder, født 1843, II. Niels, født 1845, III. Bodil Kirstine, født 1848, død 1852, IV. Mette Marie, født 1850, V. Knud Christian, født 1854, VI. Bodil Kirstine, født 1857, VII. Kirsten Marie, født 1859, og VIII. Christen, født 1861. Disse børn og deres efterkommere er nærmere behandlet i bogens andet afsnit.

2. GENERATION.

Ane 4 Peder Michelsen Fisker

er født 1781 i Hjermind, og han døde den 8. juni 1864 i Mammen og blev begravet den 15. juni.

Han blev først hjemmedøbt og derpaa fremstillet i kirken den 5. august 1781; Niels Andersens hustru bar ham til daaben, og faddere var Jens Pedersens hustru samt Jens Andersen, Peder Andersen og Chr. Back, alle af Hjermind.

Peder Michelsen Fisker blev gift den 20. august 1814 i Mammen Kirke med

Ane 5 Kirsten Christensdatter

Forlovere ved vielsen var Peder Jensen af Hjermind og Las Jensen af V. Velling.

Kirsten Christensdatter er født 1785 i Mammen, og hun døde den 12. juli 1865 samme sted.

Hun blev døbt den 11. december 1785, og faddere var Karen Andersdatter, Niels Bjerrings hustru, Anders Bjerring, Jens Hvas og Søren Michelsen.

Af Hjermind kirkebog fremgaar det, at Peder Michelsen Fisker blev konfirmeret i 1798. I konfirmationsprotokollen har præsten indført, at han var konfirmand nr. 9, og at præsten sagde følgende til ham ved konfirmationen: "Din Kundskab er ei ringe. Den der faldt, han reiste sig igien, han staar fast og see til at han aldrig falder mere, og Gud og Mennesker tilgive ham". Nedenunder har præsten som forklaring til sine udtalelser anført, at konfirmanden samme aar havde besvangret en pige.

Peder Michelsen Fisker overtog ved ægteskabet med Kirsten Christensdatter hendes fader Christen Olesens gaard i Mammen af hartkorn 1 td. 2 skpr., som var matrikuleret under nr. 9. Han drev gaarden indtil ca. 1845, da den afhændedes til sønnen Christen (Ane 2), hos hvem han og hustruen gik paa aftægt. I den anledning ses oprettet følgende aftægtskontrakt parterne imellem:

"Jeg underskrevne Selvejergaardmand Christen Pedersen i Mammen tilstaar herved som følge af, at min Fader Peder Mikkelsen Dags Dato har meddelt mig Skjøde paa samtlige sine Ejendomme, at have forpligtet mig til at yde ham og hans nuhavende hustrue, min Moder Kirsten Christensdatter følgende Aftægt saalænge de lever, nemlig:

1. at forskaffe dem fri Bolig i de 3 norderste Fag af det vestre Huus og at forsyne samme med Loft, Vinduer og Døre, Skorsteen og Bagerovn og Kakkelovn, alt saaledes som af dem paavises og uden Udgivt for dem. Den norden for denne deres Bolig værende Have, have de ligeledes forbeholdt dem til fri Brug saalænge de lever og den ved deres Bolig samlende Gjødske, anvendes til deres Have.
2. Aarlig 2 Tdr. Rug, 1 Td. Byg, 1 Lispund saltet røget og tørret Flæsk og 1 Lispund Smør, som alt leveres saaledes: Kornet til 1^{ste} Maj og 1^{ste} November, hvergang med det halve, Flæsket hvert Aars 11^{te} December og 4 pund Smør ad gangen hver 1^{ste} January, 1^{ste} April, 1^{ste} Juli og 1^{ste} Oktober. Endvidere leveres dem daglig i deres Bolig 1 Potte nysmalket eller sød Mælk, hvis Mælk haves i Huset.
3. Ogsaa leverer jeg dem aarlig ved deres Bopæl, senest hvert Aars 31^{te} August 8 Læs Skudtørv a. 25 Snese og 4 Læs Hedetørv a. 19 Snese samt det fornødne Lyng paa Gaardens Ejendom. Saalænge min Faders Helbred tillader det, vil han dog selv grave og passe sine Tørv, men paa Anfordring skal jeg hjemføre dem.
4. Naar mine Forældre indflytte i ovenanførte deres Bolig, maa de have uforment Ret til af deres mig overdragne Bohave at imodtage deres Seng, Sengeklæder og Lagner, en Messinghaandkjedel, en Jerngryde, 2 Stole og en Øltønde, en Ballie, 2 Rokker, et par Karter, en Dragkiste og et Hængeskab. De have derhos ogsaa reserveret dem ubehindret Adgang til Gaardens Grube- eller Bryggekjedel.
5. Naar mine Forældre død, skal jeg besørge dem hæderligen begravet, overensstemmende med Egnens Skik og Brug. Og naar den ene af mine Forældre ved Døden er afgaaet, bortfalder af Aftægten aarlig 6 Skpr. Rug, 2 skpr. Byg, $\frac{1}{2}$ Lispund Flæsk og $\frac{1}{2}$ Lispund Smør.
6. Dersom mine Forældre finde for godt at flytte andetsteds hen, maa de følgeligviis medtage deres foranførte Boehave og hvad de forøvrigt ejer; men imidlertid tilkommer dem ikun deres Korn, som jeg skal tilføre dem, hvorimod den øvrige Aftægt, saa længe de ere fraværende bortfalder. Men bliver de senere til sinds at flytte tilbage til mig, da skal de dertil have Ret efter 12 Ugers Varsel, og der tilkommer dem da igjen den fulde Aftægt. Det er forresten aftalt, at alt hvad bemelte mine Forældre ved den længstlevendes Død efterlade dem, tilfalder mig eller Gaardens Eier,

deres Sengeklæder derimod undtagen hvilke de have besluttet skal tilfalde deres Søn Niels.

7. Til Sikkerhed for Aftægten skadesløs pantsætter jeg herved med Prioritet næstefter 300 Rdr., den mig ved Skjøde af Dags Dato overdragne Gaard af gammelt Hartkorn 1 Td. 2 skpr. - ny Matrikel Nr. 9 med nyt Hartkorn 1 Td. 2 fjdkr. i Mammen saavel som min Besætning, Inventarium, Ind- og Udboe, intet undtagen.
8. Sager som muligvis kan opstaae, enten om denne Contrakts Forstaaelse eller om dens mislige Opfyldelse, behandles efter Forordningen af 25 Januar 1828.
9. For det stemplede Papirs skyld skjønnes indeværende Aftægt, beregnet paa anordningsmæssig Maade passende at kunne ansættes til Kapitalværdie af 150 Rdr.

Det bemærkes herved, at min Søster Marie Kathrines Bryllup er jeg Christen Pedersen pligtig at gjøre efter Egnens Skik og Brug.

Til Bekræftelse under vore Hænder i undertegnede Vidners Overværelse
Mammen den 20 December 1847."

Ane 6 Niels Hansen Danielsen

er født 1802 i Vindum.

Han blev hjemmedøbt den 31. oktober 1802 og fremstillet i kirken 2. søndag i Advent; Bodil Jørgensdatter fra Vindum Overgaard bar ham til daaben, og faddere var Christian Rosen fra Vindum Overgaard samt Peder Vinkel, Søren Hvam og Anders Bjerring, alle fra Vindum.

Niels Hansen Danielsen blev gift den 9. november 1822 i Hjorthede Kirke med

Ane 7 Bodil Caspersdatter †

Forlovere ved vielsen var Mogens Andersen og Niels Møller af Hjorthede. Bodil Caspersdatter er født 1790 i Hjorthede, og hun døde den 19. januar 1868 i Mammen og blev begravet den 26. januar.

Hun blev hjemmedøbt den 26. december 1790 og fremstillet i kirken den 30. januar 1791; Kirsten Sørensdatter bar hende til daaben, og faddere var Christen Andersens hustru samt Jens Kove, Christen Kove og Lars Udbye.

Niels Hansen Danielsen og Bodil Caspersdatter fik, allerede et aar før de blev gift, datteren Maren (Ane 3), og i 1823 fødtes derpaa datteren Caroline. Ægteskabet de to imellem gik imidlertid ikke særlig godt, og sandsynligvis allerede omkring 1825 blev parret skilt. Niels Hansen Danielsens videre skæbne kendes ikke, idet han forgæves er søgt i egnens folketællinger fra 1834, men da Bodil Caspersdatter i 1868 døde, oplyses det, at hun var husmand og tømrer Niels Danielsens fraskilte hustru. Hun var i øvrigt faa aar efter skilsmissen flyttet fra Vindum til Mammen, hvor hun i folketællingen 1845 er opført som 53-aarig enke, "lever af uldbinding". Hun havde da hos sig boende datteren Caroline og dennes 1-aarige søn Hans, født udenfor ægteskab.

3. GENERATION.

Ane 8 Michel Pedersen Fisker

der boede i Hjermind, hvor han var fæstehusmand og væver, er født 1754 i Hjermind, og han døde den 31. oktober 1824 samme sted.

Han blev døbt den 7. juli 1754; Anne Andersdatter bar ham til daaben, og faddere var Peder Christensen, Poul Jensen, Christen Jørgensen, Anders Lourings hustru og Niels Madsens datter Ellen.

Michel Pedersen Fisker blev trolovet den 6. maj 1778 og gift den 1. juni samme aar i Hjermind Kirke med

Ane 9 Bodil Nielsdatter

Forlovere var Søren Tind og Niels Andersen.

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhaanden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre personer. En saadan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne: "alvorligen forbyde de trolovede Personer at søge Seng sammen, førend de i Kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I aaret 1799 blev trolovelsen helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Bodil Nielsdatter er født 1755 i Hjermind, og hun døde den 11. marts 1837 samme sted.

Hun blev døbt den 28. december 1755; Anne Pedersdatter bar hende til daaben, og faddere var Anders Louring, Christen Smed og Jens Andersen samt Christen Jørgensens hustru.

Michel Pedersen Fisker figurerer baade i folketællingerne 1787 og 1801 for Hjermind by som husmand og væver. Det har ikke været muligt at finde det til ham udstedte fæstebrev paa husmandsstedet, som maa formodes at have hørt under Ulstrup Gods.

Ane 10 Christen Olesen

er født omkring 1750, og han døde den 12. juni 1831 i Mammen.

Trods en gennemgang af kirkebøgerne for Bjerring, Mammen, Vejrum og Vindum sogne, har det ikke været muligt at skaffe klarhed over Christen Olesens herkomst, og fadderne ved hans børns daab giver intet spor. Det er muligt, at han er født i Vinkel sogn, men her mangler kirkebøgerne før 1813.

Christen Olesen blev trolovet den 28. maj 1779 og gift den 31. oktober samme aar i Mammen Kirke med

Ane 11 Maren Andersdatter Hvam

Forlovere var Søren Lund og Christen Søndergaard.

Maren Andersdatter Hvam er født ved aarskiftet 1754-1755 i Mammen, og hun døde den 29. september 1832 som aftægtsenke samme sted.

Hun blev døbt den 22. januar 1755, og faddere var Maren Tind, Michel Lunds hustru, Peder Skavn, Niels Hvam og Niels Hvas i Dalsgaard.

Maren Andersdatter Hvam var ved ægteskabets indgaaelse enke efter Anders Nielsen Slot, med hvem hun var blevet gift den 30. november 1777 i Mammen, og som døde først paa aaret 1779, 37 aar gammel.

Christen Olesen var fæster af en gaard i Mammen, som han maa formodes at have overtaget fæstet paa efter hustruens første mand. Af en hartkornspecifikation fra aaret 1791 fremgaar det, at gaarden havde et hartkorn paa 3 tdr. 1 skp. og hørte under Vindum Overgaard, hvortil Christen Olesen svarede landgilde.

Nogle faa aar efter købte Christen Olesen imidlertid en mindre gaard i Mammen til selveje, og den 20. maj 1808 ses han at have faaet gaardens bygninger brandforsikret. Af brandforsikringsprotokollen fremgaar det, at gaarden ejedes af Christen Olesen, og at bygningerne bestod af et stuehus og en længe, som var indrettet til baade lade og stald. Stuehuset, som var placeret mod syd, var paa 10 fag, 8 alen bredt, opført af egeunder- og blandings overtømmer med klinede vægge og straatag og indrettet til stue, kammer og køkken med loft, vinduer og døre, to jernbilæggerkakkellovne, to skorstene med skorstenspiber af brændte sten og en bagerovn. Stuehuset vurderedes ialt til 160 rdr. Det vestre hus, som var paa 10 fag, 6 alen bredt, var ligeledes opført af egeunder- og blandings overtømmer med klinede vægge og straatag og takseredes til ialt 60 rdr.

I 1814 afstod Christen Olesen gaarden til svigersønnen Peder Michelsen Fisker og gik sammen med sin hustru paa aftægt hos denne, i hvilken anledning der i 1815 oprettedes en aftægtskontrakt parterne imellem, hvori det bestemtes, at Christen Olesen og hustru, saalænge de levede, skulle have fri bopæl paa gaarden, og at de aarligt til hvert aars 1. maj skulle have leveret 12 skpr. rug og 12 skpr. byg, ligesom de dagligt skulle have en potte mælk. Endvidere skulle svigersønnen hvert aar levere dem 8 læs hede-tørv, som Christen Olesen dog selv var pligtig at grave, saalænge hans helbred tillod ham det. I øvrigt kunne Christen Olesen og hustru af gaardens indbo paa deres aftægt medtage et sengested, sengeklæder, en fyrretræskiste, et egetræshængeskab, et fyrretræshængeskab, en jernkakkellovn, en mes-singkedel, to stole og samtlige deres klæder. Endelig forpligtede sviger-sønnen sig til at levere sin hustrus tre søstre hver to faar, naar de blev gift, eller kom i "anden næringsvej".

Ane 12 Hans Nielsen Danielsen

er født 1773 i Hjermind, og han døde den 16. juli 1855 i Vindum. Ved hans død oplyses det, at han var enkemand og almisselem og "sad i kost" hos husmand Mogens Danielsen i Drejerhuset i Vindum.

Han ses at være blevet døbt den 27. juni 1773; Hans Kiils hustru af Hjermind bar ham til daaben, og faddere var Niels Nielsen, Jens Kallerup, Henrich Hermansen og Anders Lourings hustru, alle af Hjermind.

Hans Nielsen Danielsen blev gift den 14. september 1800 i Vindum Kirke med

Ane 13 Maren Andersdatter

Forlovere var Hr. Schalstrup og Johan Brandt.

Maren Andersdatter er født ca. 1773, og hun døde den 18. august 1846 paa aftægt i Drejerhuset i Vindum sogn.

Af folketællingen 1845 fremgaar det, at Maren Andersdatter skal være født i Resen sogn i Viborg Amt. Der kan være tale om baade Nr. og Sdr. Resen sogne, men opslag i kirkebøgerne her giver ingen løsning med hensyn til Maren Andersdatters herkomst, medmindre hun er identisk med Anders Skrædders barn Maren af Høgild, der døbttes 1774, men dette lader sig ikke bevise.

Hans Nielsen Danielsen er i folketællingen 1801 opført som husmand og tømrer i Vindum. I 1811 nævnes han som ejer af Snedkerhuset paa Vindum bys Nedermark, og han havde da tilkøbt et temmelig stort jordareal med et hartkorn paa 1 td. 3 fjdkr. 2 1/8 alb. Samme aar ses han den 24. juni 1811 af have optaget et laan hos Jørgen Møller i Skibelund Mølle paa 600 rdr. mod 1. prioritets panteret i Snedkerhuset og underliggende jorder.

Det maa formodes, at Hans Nielsen Danielsen nogle aar senere atter har afhændet den tilkøbte jord, for i folketællingen 1834 opføres han blot som røkkedrejer. I 1845 ses han at have afhændet Snedkerhuset til Mogens Danielsen, og samme aar er han i folketællingen opført som aftægtsmand og røkkedrejer.

Ane 14 Casper Pedersen

der nævnes med det besynderlige tilnavn Hordigam, er født omkring 1716, og han døde 1800 i Hjorthede og blev begravet den 26. november.

Det er ikke lykkedes at fastslaa hans herkomst, skønt han maa antages født i Hjorthede sogn, hvor der omkring 1750 optræder flere personer med fornavnet Casper.

Han blev trolovet den 20. maj 1781 og gift den 29. juni samme aar i Torup Kirke med

Ane 15 Maren Andersdatter

Af kirkebogen fremgaar det, at gaardmand Christen Ilsøe i Torup holdt brylluppet.

Maren Andersdatter var Casper Pedersens anden hustru, men første hustru kendes ikke. Ifølge folketællingen 1787 er Maren Andersdatter født omkring 1754, men hendes daab og herkomst er forgæves søgt i Hjermind, Lee og Hjorthede sogne. Det er muligt, at hun var søster til den Christen Ilsøe, der holdt hendes bryllup, og hun maa i saa fald være datter af den Anders Ilsøe, der nævnes i 1756 som fadder ved Mads Christensen Ilsøe i Skern sogn.

Casper Pedersen var oprindelig landsbysmed i Hjorthede, men paa et eller andet tidspunkt maa dette job være blevet overtaget af den i 1800 nævnte Niels Nielsen Smed, for i folketællingen 1787 hedder det om Casper Pedersen, at han tidligere havde været byens smed, men at han nu ernærede sig ved at smede for udenbys kunder. I øvrigt beboede han et husmandssted i

Hjorthede by, som hørte under Himmestrup Gods. I folketællingen 1801 samt i en brandforsikringstaksation fra 1803 nævnes hans hustru som enke, men senere maa hun være fraflyttet sognet, idet hun ikke ses at være død her.

Efter Casper Pedersens død blev der den 29. november 1800 afholdt skifte i boet mellem enken og børnene Peder, 14 aar, Herman, 12 aar, Mette, 18 aar, og Bodil, 10 aar gammel. Som lavværge for enken mødte Lars Andersen fra Hjorthede, medens Niels Nielsen Smed fra Hjorthede var formynder for de umyndige børn.

Af effekter i boet kan nævnes: to fyrretræssengesteder med omhæng og tilhørende sengetøj, et stueur, seks tintallerkner, et egetræsbord, to stole, en tobaksdaase, en pibe med tilhørende fyrstøj, to tegnebøger, to par briller, en gammel foldebænk, et spanskrør, et bryggerkar, en gammel fjerding, et lille anker paa ti potter, en fork, en greb og en stige samt endvidere en egetræskiste med jernbeslag, som indeholdt afdødes gangklæder bestaaende af en blaa klædeskjole, en blaa klædesvest, et par faareskinsbukser, en silke damaskbrøstdug, en grønblakket "kallemanches" kjole, en hvid klædeskjole med blanke knapper, en brun trøje, en gammel blaa vest, en skindtrøje, et par skindbukser, to par vadmelbukser, en blaa brøstdug, en ny vadmelstrøje, en trekantet hat, en rund hat, et par blaastribede bomuldsstrømper, et par hvide uldne strømper, et par sko med spænder, en lammeskindshue og en paryk. Af besætning paa ejendommen nævnes blot to faar, medens der var et righoldigt udvalg af smederedskaber, bl.a. en ambolt, et par blæsebælge, en slibesten, to forhamre, to tænger, en stiksav, en gammel syl, tre haandhamre, syv mejsler, en fileskrue, en stor fil, en buefil, en baandkniv og et egetræsskrin, som indeholdt tolv forskellige file samt et stykke polerstaal og en vinkel.

Boets samlede værdi blev opgjort til ialt 48 rdr. 2 mk. 7 skill., hvorefter der anførtes løs gæld til forskellige paa ialt 34 rdr. 2 mk. 9 skill., hvoriblandt afdødes begravelse, som havde kostet 5 rdr. 1 mk., og et tilsvarende beløb, som sattes tilside til enkens begravelse, naar hun døde.

Den 17. december samme aar genoptoges skifteforretningen, efter at man i mellemtiden havde foranstaltet en auktion i boet, som havde indbragt 43 rdr. 2 mk. 6 skill., hvortil kom salærer paa 2 rdr. 4 mk. 4 skill. Herfra gik imidlertid auktionssalær paa 2 rdr. 4 mk. 4 skill. samt 9 rdr. 1 mk. 2 skill., for hvilket beløb enken som højstbydende havde hjemkøbt nogle af

effekterne. Der blev herefter til rest 34 rdr. 1 mk. 4 skill. Imidlertid fremførtes nu yderligere passiver, heriblandt 4 kvartalers skat med 2 rdr. 10 skill., to terminers kornskattepenge paa 1 rd. 2 mk. 4 skill., soldaterbelønningspenge for 4 aar, 1 mk. 2 skill., ekstra skat for aarene 1794-1800 paa 2 rdr. 6 mk., 28 rdr. 4 mk., som boet skyldte godsets kasse ifølge en dom af 4. juni 1793, og endelig 15 rdr. 5 mk. 12 skill. til istandsættelse af bygningerne. Det stod herefter fast, at boet var insolvent.

Enken synes imidlertid at være blevet boende mod et løfte om at svare enhver sit, for den 3. oktober 1803 blev der foretaget taksation til brandforsikring, hvoraf det fremgik, at der var tale om et 11-fag hus, beliggende i retningen østvest, hvilket hus var opført af egeunder- og blandingsovertømmer med klinede vægge og straatag. De østligste 4 fag af huset var indrettet til stue, kammer, køkken og bryggers med loft, vinduer og døre samt en bagerovn og en skorsten af ler, medens de 7 vestlige fag omfattede lade, fæstald og faaresti. Den samlede bygning, der ialt brandforsikredes for 90 rdr., ejedes da af birkedommer Hedegaard til Himmestrup.

Smeden var paa den tid en højt anset mand i landsbyen. Han havde kontrakt med byens gaardmænd og skulle beslaa deres heste samt reparere vogne og redskaber. Som vederlag herfor modtog han dels kontanter og dels visse faste afgifter i form af korn, kvæg, halm og fri græsning paa gaardmændenes marker. Nye ting fremstillet af smeden blev betalt "paa ambolten", altsaa i rede penge.

Bønderne skulle selv gaa smeden til haande med det arbejde, de ønskede udført. Desuden skulle de betale ham for kul og jern og medbringe brød, øl og brændevin til at fortære, mens arbejdet stod paa.

En gang om aaret mødte bymændene hos smeden med kornafgiften, og ved den lejlighed var det skik, at smeden holdt et stort gilde, hvor man som regel aad og drak til den lyse morgen.

Smeden behandlede med en vis respekt; ikke alene var han udøver af vort næstældste haandværk og havde "de stærkeste kræfter", men mange steder var smeden ogsaa "klog mand" og kunne mere end sit fadervor. Troen paa de sorte smede har antagelig til dels sin oprindelse deri, at smeden jo arbejdede med jernet, som almindeligvis blev anset for at være det bedste værge mod onde aander.

Smeden ikke alene skoede hestene, mange steder blev han ogsaa ansat for at være en slags dyrlæge, som "doktorerede" især paa heste. En af kurene bestod i at gnide hestens syge ben med rughalm og aarelade det.

4. GENERATION.

Ane 16 Peder Sørensen Fisker

er født i efteraaret 1709 i Hjermind, og han døde 1758 samme sted og blev begravet den 26. april.

Han blev gift ca. 1745 med

Ane 17 Maren Gjermandsdatter

der fødtes ca. 1715 i Tavl, Hjermind sogn. Hun døde 1778, idet der da afholdtes skifte efter hende, men hendes død og begravelse er ikke indført i sognets kirkebog.

Efter Peder Sørensen Fiskers død ses Maren Gjermandsdatter at have indgaaet nyt ægteskab den 4. juli 1759 i Hjermind Kirke med Søren Christensen Tind, der blev sognefoged, og som begravedes den 26. december 1799, 72 aar gammel.

Peder Sørensen Fisker var fæster af en gaard i Hjermind, som hørte under Ulstrup Gods. Efter hans død blev der den 30. maj 1758 afholdt skifte i boet mellem enken og børnene Kirsten, 8 aar, Michel, 4 aar, og Johanne, $\frac{1}{2}$ aar gammel. Som lavværge antog enken sin bror Peder Gjermandsen fra Tavl, medens afdødes fætter Jens Andersen i Hjermind var formynder for de umyndige børn. Af effekter i boet kan nævnes: et gammelt egetræsstandskab med laas og hængsler, en brunmalet egetræskiste med laas og hængsler, som indeholdt tretten alen boister, et lille firkantet skrin, en egetræshalvkiste med jernbeslag, laas og hængsler, indeholdende den afdødes klæder, et gammelt jernbundet skrin, en jernkakkellovn, et fyrretræssengested med egestolper og aaben himmel samt et dertil hørende grønt uldent omhæng med kappe, et lukket sengested, en del sengetøj, to gamle egetræsborde, en ny egetræskiste med laas og beslag, et fyrretræssengested og et gammelt egetræssengested, begge med tilhørende sengetøj, og en kobberkedel. Af besætning paa gaarden nævnes syv heste, fem køer, tre stude, fire ungstude, tre spædekalve, toogtyve gamle faar med otte lam, tre poltsvin, to gæs, en gase og ti gæslinger.

Boets samlede værdi androg 177 rdr. 1 mk. 6 skill., medens gælden var paa 123 rdr. 1 mk. 6 skill. og blandt andet omfattede 71 rdr. til den besætning og de redskaber, som havde været paa gaarden ved overtagelsen, samt et beløb til istandsættelse af udbygningerne. Det fremgaar heraf, at

der var tale om en firlænget gaard, bestaaende af stuehus mod nord, ladebygning paa elleve gulve mod øst og staldbygninger mod syd og vest. Der blev saaledes til deling arvingerne imellem 54 rdr., som fordeltes med halvdelen til enken og den anden halvdel til børnene. I øvrigt forpligtede enken sig til at opføde sine børn paa "christelig og skikkelig vis" og forsyne dem med fornøden skolegang og anden "christelig Opdragelse som hun for Gud og Øvrigheden vil være bekendt".

Den 14. september 1778 afholdtes skiftet efter Maren Gjermandsdatter mellem hendes anden mand Søren Christensen Tind og børnene fra to ægteskaber, nemlig fra første ægteskab med Peder Sørensen Fisker datteren Kirsten, der var blevet gift med gaardmand Peder Thomasen i V. Velling, sønnen Michel, 21½ aar, og datteren Johanne, 20 aar gammel, og af andet ægteskab med enkemanden datteren Maren, 17 aar gammel. For at undgaa udgifterne ved registrering og vurdering af boet havde arvingerne formuleret følgende erklæring om arveforlig:

"Peder Thomasen fra Vester Velling erklærer at han paa sin hustrus Vegne har modtaget i Udflyning her fra Gaarden al den Andel hun i fædrene og mødrene Arv kan tilkomme, saa han vil derfor ikke prætere mere og belover at meddele vedbørlig Afkald, naar forlanges.

Datteren Johanne Pedersdatter var af Enkemanden belovet og tilsagt for den hende ifølge Skiftebrevet efter hendes salig Fader af 30^{de} Mai og 12^{te} December 1758 tilfaldne Arv, stor 6 rdr. 4 mk. 8 sk. og tillige som en liden Kendelse efter sin salig Moder, naar hun kommer i myndig Stand og samme maae betros: 4 Faarhøvder eller derfor Penge 2 rdr. 4 mk., Et Qviehøvet eller 3 rdr. Og af den salig kones Gangklæder som hende i Dag til Brugelighed er overleveret 1 sort Kiol, 1 rød Ryes Skiørt, 1 Cartuns Kaabe og en Sarsis Trøje samt Bolster og Olmerdug til en Sengs Klæder, som hun allerede har bekommet og tillige siden at gives hende saavidt muligt Fylden til bemelte Sengeklæder.

Sønnen Michel Pedersen er for den efter sin salig Fader ifølge bemelte Skiftebrev tillagte Arvpart 13 rdr. 3 mk. og tillige af Stiffaderen belovet og tillagt som en liden Kiendelse efter sin salig Moder, følgende: Hans salig Faders Gangklæder, som ham i Dag er overleveret til egen Brug og Raadighed og af begge Vurderingsmændene befunden af Værdi for 8 rdr. 1 mark - ligeledes hans salig Faders Kiste for 1 rdr. 4 mark samt en Qvie eller Koe af Gaardens Kreaturer naar han den forlanger, eller derfor penge 4 rdr. 4 mk.

Den yngste Datter Maren Sørensdatter ville Enkemanden ligesaavel som hendes andre Søskende af et Christelig Hiertelaug have tillagt nogen mødrende Arfve, der skal bestaae af alle den salig Kones Gangklæder og Liin-klæder (undtagen det som der af foran i Forretningen er tillagt Johanne Pedersdatter) Item en Kiste brunmalet med beslag, Laas og Nøgel samt Bogstaver M.G.D. og Aarstal 1740. Et lidet Egeskrin og en blaastribet Olmerdugsoverdyne."

Ane 18 Niels Andersen

er født ca. 1716 i Hjorthede, og han døde 1791 i Hjermind og blev begravet den 17. september.

Han blev gift ca. 1740 med

Ane 19 Kirsten Eskesdatter

der maa antages født ca. 1718 i Hjermind, hvis kirkebog imidlertid først findes fra 1751. Hun levede endnu 1787, men nævnes ikke i folketællingen 1801, hvorfor hun maa antages at være død i den mellemliggende periode, uden at kirkebogen dog fortæller noget herom.

I folketællingen 1787 hedder det om Niels Andersen, at han var husmand og væver i Hjermind.

Ane 22 Anders Sørensen Hvam

er født 1711 i Mammen, og han døde 1777 samme sted og blev begravet den 2. marts.

Han blev døbt den 1. marts 1711, og faddere var Kirsten Jensdatter, Jens Korreborg, Peder Lausen, Niels Josephsen og Peder Nielsen, alle af Mammen.

Anders Sørensen Hvam blev trolovet den 3. marts 1754 og senere gift i Mammen Kirke med

Ane 23 Kirsten Nielsdatter

Forlovere var Peder Schaun og Michel Smed.

Kirsten Nielsdatter er født ca. 1724, men er forgæves søgt født i Mammen sogns kirkebog. Hun døde 1804 i Mammen og blev begravet den 15. januar.

Ane 24 Niels Christensen Daniel

er født ved aarskiftet 1739-1740 i Mammen sogn, og han døde den 5. april 1818 i Snedkerhuset, Vindum sogn, og blev begravet den 12. april.

Han blev døbt den 31. januar 1740, og faddere var Eskild Andersens hustru, Anders Søndergaards hustru, Kjeld Nielsen og Just Sørensen fra Dalsgaard samt Peder Sørensen Husmand.

Niels Christensen Daniel var gift med

Ane 25 Ane Cathrine Hansdatter

men vielsen er forgæves søgt i Hjorthede, Hjermind, Lee og Mammen sognes kirkebøger, som heller ikke har kunnet give spor med hensyn til hendes herkomst. Hun døde den 8. januar 1815 i Snedkerhuset og blev begravet den 15. januar.

Niels Christensen Daniel boede i Hjermind, hvor han i folketællingen 1787 er opført som hosebinder og tigger, boende til leje. Senere flyttede han og hustruen til sønnen Hans i Snedkerhuset i Vindum, hvor de allerede nævnes som aftægtsfolk i folketællingen 1801.

5. GENERATION.

Ane 32 Søren Pedersen Fisker

er født omkring 1680, og han døde 1758 i Hjermind og blev begravet den 13. august.

Søren Pedersen Fisker havde en broder ved navn Anders (Ane 36), der boede i Hjorthede, men hvor de to er født, og hvem deres forældre var, vides ikke. En gennemgang af matriklen 1688 for hele Midelsom Herred i forsøg paa at finde en Peder med tilnavnet Fisker, har vist sig forgæves.

Søren Pedersen Fisker var gift med

Ane 33 Kirsten Christensdatter (Degn)

der kan have været en datter af Christen Mouritsen, som var degn for menighederne i Hjermind, Lee og Hjorthede sogne. Hun døde 1726 i Hjermind, idet der da afholdtes skifte efter hende.

Søren Pedersen Fisker var fæster af en gaard i Hjermind, som hørte under Ulstrup Gods. Efter hans hustrus død blev der den 3. oktober 1726 afholdt skifte i boet mellem ham og børnene Peder, 14 aar, og Christen, 12 aar gammel. Som formynder for de to umyndige børn mødte deres afdøde mors broder Niels Degn fra V. Velling sogn. Af værdier i boet kan nævnes en egetræshalvkiste med laas og beslag, et egetræsskrin med laas, to gamle træbænke, to halve sengesteder med tilhørende sengetøj, et blaat krus med tinlaag, to gamle blaa stolehwynder, en halvtønnde, en haandkværn med tilbehør, to studsglas, tre egekar, to stripper, en træspand, et brunt gammelt skrin, en stor kobberkedel, en messingkedel, en jerngryde, en jernpande, en ildklemme, en skorstenslænke, to høleer, to økser, en stor naver, en baandkniv, et spigerbor og to tørvespader samt to vogne, en plov med tilbehør og to gamle harver. Endvidere fandtes i boet en kiste, som indeholdt afdødes klæder, nemlig en gammel sort "sartsis" kjole, en gammel sort kjole af "fibschaft", et sort hjemmegjort "fibschaftes" skørt, et rødt "kirsey" skørt, to blaa vadmelskørter, en grøn "kirsey" trøje, en "kallemanches" trøje med kramærmer, et blaat lærredsforklæde, en sort hue, et sort halsklæde, en gammel sort hundeskindsmuffe, et par gamle handsker og fyrre aalen hørgarnslærred. Af besætning paa gaarden nævnes fire heste, en ko, to kvier med kalv, to stude, en studekalv, seksten gamle faar, en so og tre gamle gæs.

Boets samlede værdi opgjordes til 103 rdr., men herimod var en del gældsposter. Til gaarden, der havde et hartkorn paa 2 tdr. 2 skpr. 1 fjdk., krævedes af besætning tre heste og af redskaber en vogn, en plov og en harve, hvilket ialt androg 31 rdr., som herskabet gjorde krav paa. Endvidere krævedes 6 rdr. 4 mk. til istandsættelse af bygningerne, medens afdødes begravelse kostede 8 rdr. 5 mk. 5 skill., og skifteomkostningerne androg 5 rdr. 5 skill. Til deling blev 53 rdr. og 2 mk., hvoraf enkemanden tilkom halvdelen, medens de to sønner delte den anden halvpart.

Ane 34 Gjermand Pedersen

er født omkring 1675, og han døde 1736 i Tavl, Hjermind sogn, idet der da afholdtes skifte efter ham.

Han blev trolovet den 5. oktober og gift den 18. november 1703 i Bjer-ring med

Ane 35 Johanne Michelsdatter

fra Bjerring, der antagelig var en datter af den Michel Hansen, der opfø-res som fæster i Bjerring i matriklen 1688, og som døde her 1710 og blev begravet den 11. maj, 69 aar gammel. Johanne Michelsdatter døde 1736 i Tavl.

Gjermand Pedersen var fæstegaardmand i Tavl, som hørte under Ulstrup Gods, hvorfra ingen fæsteprotokoller er bevaret. Af matriklen 1688 frem-gaar det, at Tavlgaard da ejedes af Christen Scheel og var bortfæstet til Jens Jensen og Peder Michelsen med et samlet hartkorn paa 11 tdr. 3 skpr. 1 fjdk. Det er nærliggende at antage, at nævnte Peder Michelsen var far til Gjermand Pedersen, uden at dette dog lader sig bevise.

Den 25. juli 1736 blev der afholdt skifte i boet efter Gjermand Peder-sen og Johanne Michelsdatter, der begge kort forinden var afgaaet ved dø-den. Som arvinger nævnes børnene Peder, 29 aar, Karen, gift med Morten Lauritsen Smed i Hjermind, Mette Kirstine, 18 aar, og Maren, 14 aar gam-mel. Som formynder for de to umyndige døtre blev antaget Mourits Jensen fra Hjermind. I øvrigt blev skifteforretningen ledet af fuldmægtigen fra Ulstrup Gods Mads Vognsen Hvass bistaaet af vurderingsmændene Peder Jensen Soelgaard og Christen Andersen, begge af Hjermind.

Registreringen af det afdøde ægtepars efterladenskaber viser, at der var tale om et særdeles velforsynet og temmelig velhavende bo. I den store

stue nævnes bl.a. et egetræsbord med aaben fod, et asketræsbord paa aaben fod, et mindre bord med asketræsbordplade og aaben fod, en egetræskiste med laas, et lille egetræsskrin og en gammel fyrrekandebænk. I den lille stue fandtes fire høje træstole, en gammel stol, et gammelt fyrretræshængeskab med laas, et gammelt fyrretræsbord med aaben fod, et lille egetræsskab med tre rum i, et stort beslagent egetræsskrin med laas, tre fyrretræssengesteder med himmel og omhæng, en stor trækande og en gammel kerne. I bryggerset fandtes bl.a. et egetræskar paa 2 tdr.'s rum, tre mindre egetræskar, en gammel brændevinstønde, en gammel haandkværn med tilhørende sten, en gammel selde, en kornskæppe af nyt maal, en hel øltønde, en ny halvtønde, to gamle tønder, to brændevinstræer, et par kar, tre gamle stripper og tolv trætallerkner. Udover de i den lille stue nævnte sengesteder fandtes endvidere i karlekammeret yderligere to sengesteder, og paa skiftet er nøje anført, hvilke sengeklæder, der hørte til de fem sengesteder. Sengetøj var paa den tid temmelig kostbart, men alligevel var alle fem sengesteder rigeligt forsynet med blaargarnslagner, olmerdugsoverdyner, bolster- og vadmelsunderdyner ect.

Udover ovenstaaende løsoere-effekter nævnes et sølvbæger paa en pæglstørrelse og med de afdødes navne og aarstal indgraveret, fire tinfade, som vejede 21 pund, fire mindre gamle tinfade og tre tintallerkner, en lille messingkedel, et stort messingnatbækken, et messing dørslag, to smaa messinglysestager, en kobbergruekedel paa 1 td.'s rum, en kobber-fjerdingskedel, som vejede 30 pund, og en kobbertragt samt diverse gryder, potter, pander og redskaber i jern.

Af klæder efterlod Gjermand Pedersen sig to nye graa vadmelskjoler, en gammel sortgraa klædeskjole, en skindvest med tre dusin sølvknapper, et par skindbukser, et par gamle sko, en gammel hat og en gammel hue, medens Johanne Michelsdatter efterlod sig en gammel sortvendt klædeskjole, en "sarsis" kjole, en brun hjemmestyet kjole, et nyt rødt "sarsis" skørt, en gammel rødtribet trøje, to gamle hjemmelavede skørter, en kartunskaa, et sort "raskes" forklæde, et gammelt kramlærredsforklæde, et kramlærredstørklæde, en sort atlaskhue, otte sølvknapper og et par gamle sko.

Af redskaber paa gaarden nævnes bl.a. en gammel vogn med skinner, hovfjelde, leder og alt tilbehør, to gamle vogne af betydelig ringere kvalitet, en plov med tilbehør og tre gamle harver, medens gaardens besætning bestod af ni heste, vurderet til fra 6 til 2 rdr., otte køer, vurderet til fra 4

til 2 rdr., to kvier, to stude, to kalve, tyve faar, tyve lam og ni svin. Endvidere oplyses, at der i gaardens have stod en hel del bistader.

Af rede penge i boet fandtes 25 rdr. 2 mk., og endvidere oplyste sønnen Peder, at han efter forældrenes død havde solgt en gammel brun hoppe for 5 rdr. 4 mk. og en so og to grise for 1 rd. 2 mk. Istedet havde han imidlertid foretaget nogle indkøb, bl.a. omfattende to fjorten dage gamle spædekulve, 30 alen hørlærred, en uldsaks, to nye vognhjul, nogle glasbouteiller, to stenkrus, 8 alen bolster, dynefyld bestaaende af fjer og dun samt 12 alen hampe særketøj.

Boets samlede værdi opgjordes til 232 rdr. 1 skill., medens passiverne ialt androg 133 rdr. 2 mk. 9 skill. Heriblandt nævnes udgifterne til de afdøde forældres begravelse, nemlig 4 mk. til ligkiste, 9 rdr. til præst og degn for ligprædiken og sang samt 10 rdr. 2 mk. 12 skill. til øl, brandevin, tobak, fisk, ærter og bagværk, som var medgaaet ved sammenkomsten efter begravelsen. Endvidere skyldtes 2 rdr. 4 mk. til medicin i forbindelse med Johanne Michelsdatters sygdom samt forskellige tiende- og terminsafgifter. 9 rdr. 5 mk. 1 skill. havde sønnen Peder lagt ud af sine egne penge til betaling af spindeløn, væveløn, dagløn, humle, salt, staal, tjære, træ til reparation af bygningerne, skrædderløn, farverløn, offer for sin ældste søster, 1 td. byg og endelig noget hjulmands-arbejds løn. Herskabet paa Ulstrup krævede 25 rdr. 3 mk. til yderligere istandsættelse af bygningerne samt et beløb paa 50 rdr. til fem gode heste, 10 rdr. til en vogn med tilbehør, 2 rdr. 4 mk. til en plov med tilbehør og 3 mk. til en harve, hvilken besætning og redskaber hørte til en gaard som denne med en størrelse paa 4 tdr. 4 skpr. 1 alb. hartkorn. Endelig var der udgifter til skiftets afholdelse paa 4 rdr. 5 mk. Der blev saaledes til deling børnene imellem 98 rdr. 3 mk. 8 skill., som fordeltes med godt 39 rdr. til sønnen og godt 19 rdr. til hver af døtrene.

Skiftesamlingen sluttede med et protokollat om, at sønnen Peder, som medens forældrene levede, havde faaet fæste paa halvparten af gaarden, desuden nu skulle overtage fæstet paa den anden halvdel af gaarden mod at svare sine medarvinger følgende: Datteren, gift med Morten Lauritsen i Hjerminde, skulle have en ko, en brun to-aars mærplag, otte gamle faar, to lam, en studungnød og et par nye hjul, hvilket ialt beløb sig til 15 rdr. Da hun herudover i forbindelse med sit ægteskab havde faaet medgift bestaaende af sengeklæder, en kiste og to træstole, skulle hun ikke have mere. De

to andre piger skulle af deres bror Peder hver i rede penge have 13 rdr. 2 mk. samt desuden en ny egetræshalvkiste og en ko, hvortil kom noget sengetøj og deres afdøde mors klæder, som de skulle dele imellem sig.

Ane 36 Anders Pedersen Fisker

er født omkring 1675, og han døde ved aarskiftet 1722-1723 i Hjorthede, idet der den 6. februar 1723 afholdtes skifte efter ham.

Han var gift med

Ane 37 Bodil Pedersdatter

Hun er født i januar 1679, hvor vides ikke, og hun døde 1757 hos sønnen i Hjermind og blev begravet den 30. maj.

Anders Pedersen Fisker var bror til Søren Pedersen Fisker (Ane 32), men deres herkomst kendes ikke.

Anders Pedersen Fisker var fæster af en gaard i Hjorthede, som havde et hartkorn paa 2 tdr. 7 skpr., og som hørte under Ulstrup Gods.

Den 6. februar 1723 blev der afholdt skifte efter ham mellem enken og børnene Peder, 14 aar, Jens, 11 aar, og Niels (Ane 18), 6 aar gammel. Som lavværge for enken mødte Christen Lassen i Hjorthede, medens afdøde bror Søren (Ane 32) var formynder for de umyndige børn. Der var tale om et temmelig fattigt bo, og af besætning paa ejendommen nævnes kun fem heste, vurderet til blot 28 rdr. 4 to køer, en kalv, ni faar og to sopolte. Boets samlede værdi opgjordes til 73 rdr. 3 mk. 5 skill., men herskabet gjorde krav paa 48 rdr. til fire gode heste, 9 rdr. til en vogn, 3 mk. til en harve og 2 rdr. til en plov samt 40 rdr. til istandsættelse af gaardens bygninger, som var blevet temmelig forfaldne. Herudover oplyste enken, at boet skyldte forskellige personer nogle mindre beløb, hvortil kom udgifterne i forbindelse med skiftets afholdelse, saaledes at passiverne ialt androg 112 rdr. 3 mk. 12 skill. Boet erklæredes for insolvent, men herskabet paa Ulstrup tillod, at enken fortsatte fæstemaalet paa gaarden, mod at forsøge at svare enhver sit.

Ane 44 Søren Andersen Hvam

der var fæstegaardmand i Mammen, er født ca. 1669 i Mammen, og han døde 1738 samme sted og blev begravet den 31. oktober.

Han var gift med

Ane 45 Maren Pedersdatter

der døde 1745 i Mammen og blev begravet den 7. marts, 72 aar gammel.

Ane 48 Christen Danielsen

er født omkring 1685, og han døde efter 1752, hvilket aar han sidste gang nævnes. Hans død er imidlertid forgæves søgt i Mammen sogns kirkebog.

Christen Danielsen blev gift første gang den 4. maj 1721 i Mammen Kirke med Maren Nielsdatter. Hun er født omkring 1680, antagelig paa ejendommen Snorsang i Mammen sogn, og hun døde 1737 samme sted og blev begravet den 24. januar, hvorefter Christen Danielsen blev trolovet den 15. juni 1738 og senere gift i Mammen Kirke med

Ane 49 Mette Sophie Sørensdatter

der endnu levede 1752, men hvis død ligeledes forgæves er søgt i sognets kirkebog.

Christen Danielsen maa antages at være født i Mammen sogn, hvor det imidlertid ikke har været muligt at finde nogen person med fornavnet Daniel nævnt i matriklen 1688. Det er muligt, at hans mor var den One Daniels, der blev begravet den 25. marts 1734 paa Mammen Kirkegaard, 80 aar gammel.

Christen Danielsen havde to sønner med navnet Niels, den første født ca. 1721, og den anden (Ane 24), født 1740.

Christen Danielsen var fæster af ejendommen Snorsang i Mammen sogn, der hørte under Frijsenborg Gods, og da hans første hustru ved vielsen nævnes som værende fra Snorsang, og i øvrigt antagelig var søster til den Niels Nielsen af Snorsang, der blev begravet den 15. marts 1702, 28 aar gammel, maa det antages, at Christen Danielsen har giftet sig ind paa ejendommen, som var et mindre husmandssted af hartkorn 2 skpr. 2 fjdkr. 1 alb.

Den 4. april 1750 ses fæstet paa ejendommen at være blevet overtaget af den ældste søn Niels, og i den anledning udstedtes følgende fæstebrev til ham:

"Christian Friis, Greve til Frisenborg, Herre til Haxholm, Faurschou, Boller og Møgelkiær, Ridder Hans kongelige Majestæts høibetroede Geheine Conferenzraad Generalleutnant af Cavalleriet, Geheimeraad og Kammerherre,

Giør vitterlig, at ieg haver stød og fæst, som jeg og hermed steder og fæster til Niels Christensen, barnføed paa mit Gods, hans Faders Christen Danielsens hidtil beboede Sted Snorresang kaldet udi Mammen sogn beliggende, og Faderen nu formedelst Alderdom for denne sin Søn haver opladt og afstanden; hvilket Sted som udi nye Landmaalings Matricul er anslagen for Agger og Engs Hartkorn 2 skpr. 2 fjdkr. og 1 alb., mer bemelte Niels Christensen paa Livstid som melt udi Fæste maae nyde, bruge og beholde, med samme Rettighed og Frihed hans Fader det før ham udi lovlig Maade nødt og brugt haver, med ald dessen rette Tilliggende; Hvorimod han aarlig til rette Tider og Terminer svarer alle af Stedets Hartkorn paabydende allernaadigste kongelige Kontributioner; Item for Landgilde og Arbejdspenge 2 rdr. og 3 mark efter Jordebogen, og som han af sin Fader haver taget Fyldest for Brøstfæld og Besætning, saa have han stedse samme at vedligeholde og tilsvare; og i det øvrige retter og forholder han sig efter hans kongelige Majestæts allernaadigste Lov og Forordninger, viser sit Herskab og Fuldmægtig skyldig Lydighed, alt under dette sit Fæstes fortabelse; udi Indfæstning er mig betalt 10 Slettedaler, dets til Stadfæstelse under min Haand og Signet.

Friisenborg den 4 April 1750."

To aar senere fik fæstebrevet en tilføjelse af følgende ordlyd:

"Foruden hvis indbemelte Niels Christensen ved dette Fæstebrev haver berettiget sig, vil han ved den ene Ende af sit eget Huus forhielpe hans Fader Christen Danielsen at opbygge 3 Bindinger, hvor udi han og hans Hustru Mette Sørensdatter deres Livstid nyde frie Husværelse; ligeledes overlader den fæstende dennem og en Høeblok, hvori kan saas 3 fjerdingkar Korn, samt føder og græsser dem 4 Faar, til deres Brug og Nytte saalænge de lever.

Friisenborg den 30^{te} Augusti 1752."

Endnu i en hartkornsfortegnelse fra 1791 nævnes sønnen Niels som fæster af Snorsang af hartkorn 2 skpr. 2 fjdkr. 1 alb.

6. GENERATION.

Ane 88 Anders Sørensen Hvam

er født ca. 1631, og han døde 1709 i Mammen og blev begravet den 3. marts.

Anders Sørensen Hvam er i matriklen 1688 opført som fæster af en gaard i Mammen, der havde et hartkorn paa 6 tdr. 2 skpr., hvortil kom et stykke skov, hvor svinene kunne gaa paa olden, hvilket takseredes til at beskattes af 1 fjdk. 1 alb. I øvrigt oplystes om gaarden, at 3/4 af bondeskyl- den ejedes af en Peder Knudsen i Viborg, medens den sidste fjerdedel var udlagt til ryttergods.

Efterkommere

efter

Christen Pedersen Fisker

og

Maren Nielsdatter

I. Peder Christensen (Fisker)

er født den 18. januar 1843 i Mammen, og han døde den 21. maj 1933 i Mammen sogn. Han blev gift den 17. marts 1865 i Hjermind med Maren Christensdatter. Hun er født den 22. oktober 1841 i Hjermind som datter af ungkarl Christen Jensen Huus og hustru Ane Nielsdatter, og hun døde den 6. januar 1909 i Mammen sogn.

Peder Christensen (Fisker) lærte landbrug. Hans virke var i Mammen sogn, hvor han foruden at være en kendt kreaturhandler ogsaa drev Vestermarksgaarden. Denne overdrog han i 1915 til sønnen Niels. (I.F.)

I ægteskabet er børnene I.A.-I.G.

I.A.

Ane Christensen er født den 5. maj 1865 i Mammen sogn, og hun døde den 29. april 1951 i Sdr. Vinge. Hun blev gift den 8. januar 1889 i Mammen med Anders Peder Jensen (kaldet Fisker). Han er født den 5. maj 1866 i Dollerup som søn af Jens Peter Nielsen og hustru Ane Margrethe Jensdatter, og han døde den 14. juni 1941 paa Kjellerup Sygehus.

I anledning af ægteparrets guldbryllup skrev avisen følgende:

"Fhv. Handelsmand og Gaardejer Anders P. Jensen (Fisker) og Hustru, Ane Jensen, Bjerring, holder Guldbryllup Søndag den 8. Januar. De to Ægtefæller er begge født den 5. Maj, henholdsvis 1865 og 1866. Guldruden er født i Mammen, hvor hendes Fader, P. Fisker, var Gaardejer. Hun blev som 24-aarig gift med Anders P. Jensen, der er født i Dollerup. Jensen, der var den næst yngste af en stor Børneflokk, mistede allerede som 5-aarig sin Fader, og hans Moder maatte ernære sig og sine Børn ved at sy for Dollerup Mølle. 7 Aar gammel kom han derfor ud at tjene som Hjorddreng hos Lærer Jørgensen, Dollerup. Efter at han var blevet konfirmeret, fik han Plads i Bjerring og havde senere flere Pladser paa Bjerringbro-egnen.

Da Guldrudeparret i 1889 blev gift, købte de en lille Ejendom i Vinkel paa 4 Tønder Land Hedejord af Kreditforeningen for 1100 Kr. Det var en fattig og lidet misundelsesværdig Start. Jorden var saa ringe, at der ikke engang kunne skaffes Føde til en Ko; men de to unge tog fat med et ukueligt Mod og Arbejdsiver. Ane Jensen passede Hjemmet og den store Børneflokk, der efterhaanden voksede op, syede, strikkede, lappede og vaskede til dem, og ingen har nogensinde set Ægteparrets Børn, uden at de har været sirlige

og pæne i Tøjet. Det siger ikke saa lidt, naar der er 13 Børn at gøre i Stand. De første Aar maatte Jensen gaa paa Dagleje paa de store Gaarde, en Vinterarbejdsdag gav kun 50 Øre og en Sommerarbejdsdag 1 Kr. 25 Øre. Ved fælles Hjælp fik de efterhaanden Jorden dyrket op og samlet fra til at købe mere Jord og faa Besætning ind. Efter at Jensen havde faaet Raad til at købe to jyske Heste, begyndte han at køre Mælketur og Fragtmandskørsel. Det gik stadig fremad for de flittige Mennesker, og da de havde boet i Vinkel i 23 aar, solgte de Ejendommen. Der hørte nu 14 Tønder veldrevet Jord til, og Besætningen var paa 5 Køer, 2 jyske Heste m.m. Herfra flyttede de til Gl. Asmild, hvor de købte en Gaard paa 28 Tønder Land. I de Aar, de boede her, kørte Jensen en Mælketur til Viborg. Efter 6 Aars Forløb solgte de denne Ejendom, og Jensen overtog en Gaard paa 58 Tønder Land i Thisted ved Viborg. Efter at have solgt denne Gaard flyttede de i 1920 til Viborg for at bosatte sig der; dette blev dog kun af kort Varighed. Livet i Byen passede ikke for de to stræbsomme Mennesker, der begge var født paa Landet. De vilde hellere ud at virke paa Landet igen og købte derfor en mindre Ejendom i Brandstrup; herfra flyttede de i 1922 til Bjerring, hvor de købte deres nuværende Ejendom, som de indtil den 1. Juni i Sommer selv har drevet. Nu er Jorden forpagtet ud, og Guldbrudeparret beboer stadig Stuehuset.

Anders P. Jensen var i mange Aar en meget kendt Skikkelse paa Egnens Markeder, og han handlede meget med Kreaturer. De sidste Aar har Jensens Helbred ikke været saa godt. Han kom kort Tid før Jul hjem fra et længere Ophold paa Kjellerup Sygehus og mener selv, at han efter Guldbryllupsdagen atter maa have et Ophold paa Sygehuset. Det er særlig Gigt og Astma, der plager den ellers saa energiske Mand. Fru Ane Jensens Helbred er trods den høje Alder godt. Hun passer selv sit Hjem og kan endnu faa Tid tilovers til at lave gode haandstrikkede Beklædningsgenstande til sine Børnebørn. Der er altid nok at strikke til, idet Guldbrudeparret har 39 Børnebørn og 2 Børnebørnsbørn. Af de 13 Børn er 10 levende og har gode Stillinger; mest kendt her paa Egnen er sikkert Rutebilejer Peder Jensen, Ruten Viborg-Bjerringbro."

I ægteskabet er børnene I.A.1.-I.A.13.

I.A.1.

Jensine Jensen er født den 17. oktober 1886 paa Hesselholt Hede, Mammen

sogn, og hun døde den 11. april 1924 i Mammen. Hun blev gift den 1. december 1914 i Vinkel med Anders Christian Marinus Andersen. Han er født den 5. september 1879 paa Vigstrup Hede som søn af indsidder Jacob Andersen og hustru Caroline Christensen, og han døde den 8. august 1963 i Haderup.

Om forældrene fortæller datteren Mary Petra bl.a.:

"Far, der voksede op paa Vinkel Hede og gik i skole i Vinkel, kom ud at tjene som gaasehyrde som 7-årig i Torsager ved Løvskal. Sin værnepligt aftjente han i København, og efter at være blevet udlært som sadelmager ved farbroderen i Højslev overtog han barndomshjemmet paa Vinkel Hede. En kort tid boede de i Vinkel by, hvorpaa han i 1922 nedsatte sig som sadelmager i Mammen. Senere flyttede han til Kjeldbjerg ved Skive. - Mor, der allerede som ung blev ramt af sygdommen sklerose, laa i perioder paa Rigshospitalet i København samt paa Viborg Sygehus. Jeg kendte saa lidt til min Mor. Naar hun var hjemme, sad hun i en stol eller laa i sengen, da hun ikke kunne gaa paa grund af sygdommen."

I.A.1.a.

Mary Petra Andersen er født den 21. juli 1915 paa Vinkel Hede, Vinkel sogn. Hun blev gift den 16. maj 1935 i Trandum med Kresten Otto Sørensen, der er født den 9. juni 1902 i Mogenstrup, Sevel sogn, som søn af arbejdsmand Kresten Sørensen og hustru Mette Kathrine Poulsen.

Bosat: Hedegaardvej, Sevel, Vinderup.

Mary Petra Andersen gik i skole i Mammen og Kjeldbjerg. Hun lærte husgerning og tjente i Vinkel, Laastrup, Bjerring og Vroue.

Kresten Otto Sørensen gik i skole i Mogenstrup og Sevel. Han lærte landbrug og tjente bl.a. 14 aar paa en gaard i Stoholm. Sin værnepligt aftjente han i 1922 i Værløse, og fra 1933 til 1963 drev han en ejendom paa 18 tdr. land i Mogenstrup. Herefter flyttede ægteparret til nuværende adresse.

I.A.1.a.1)

Signe Sørensen er født den 26. februar 1936 i Mogenstrup, Sevel sogn. Hun blev gift den 12. april 1958 i Trandum med Kresten Mølgaard Christensen, der er født den 6. juni 1931 i Trandum, Sevel sogn, som søn af gaardejer Jens Christensen og hustru Ane Marie Sørensen.

Bosat: Bjergbyvej 6, Bjergby, Vinderup.

Signe Sørensen gik i skole i Mogenstrup. Hun lærte husgerning i Vridsted, Sevel og Herrup. I 1954 havde hun et ophold paa Tommerup Højskole, og efter bl.a. at have været beskæftiget hjemme var hun fra 1957 til 1958 elev paa tilskærerskolen i Skive. Siden 1973 har hun været ansat som syerske ved Frottex Børnetøj i Haderup.

Kresten Mølgaard Christensen gik i skole i Trandum. Han lærte landbrug hjemme indtil 1949, hvorpaa han var landbrugsmedhjælper paa egnen. Fra 1959 til 1960 var han fodermester i Breum, og efter at have været skovarbejder i 1 aar var han ansat 11 aar ved Viftrup Savværk, Bjergby. Siden 1973 har han været beskæftiget ved Herning Svineslagteri.

I.A.1.a.1)a)

Aksel Mølgaard Christensen er født den 2. august 1958 paa Skive Sygehus.

Bosat: Bjergbyvej 6, Bjergby, Vinderup.

Aksel Mølgaard Christensen gik i skole i Trandum, Herrup og Vinderup. Endvidere var han elev paa Rydhave Slots Ungdomsskole i 1 aar, og efter at have været karl paa Nr. Dueholm ved Vridsted begyndte han i 1976 som tømrerlærling hos Jens Bæk, Handbjerg.

I.A.1.a.1)b)

Karl Mølgaard Christensen er født den 15. juni 1959 paa Skive Sygehus.

Karl Mølgaard Christensen gik i skole i Herrup og var desuden elev paa Rydhave Slots Ungdomsskole i 2 aar. Efter at have været landbrugsmedhjælper i nogle maaneder paa hjemegnen samt arbejdsdreng i ca. 1 aar paa en møbelfabrik i Holstebro har han været elev 1 aar ved Holstebro Handelsskole.

I.A.1.a.1)c)

Kaj Mølgaard Christensen er født den 26. juli 1960 i Trandum, Sevel sogn, og han døde den 28. november 1969 i Bjergby, Sevel sogn.

I.A.1.a.1)d)

Asta Merete Christensen er født den 27. juni 1962 i Holstebro.

I.A.1.a.2)

Jenny Sørensen er født den 13. april 1941 i Mogenstrup, Sevel sogn. Hun

blev gift den 19. oktober 1963 i Holstebro med Kristian Nielsen, der er født den 19. juni 1936 i Feldborg, Haderup sogn, som søn af arbejdsmand Jens Nielsen og hustru Mary Andrea Pedersen.

Bosat: Aavænget 7, Holstebro.

Jenny Sørensen gik i skole i Mogenstrup. Hun lærte husgerning hjemme og tjente i forskellige pladser, hovedsagelig paa landet. Fra 1959 til 1960 var hun elev paa Skaarup Husholdningsskole paa Fyn, og herefter var hun ansat ved Færch's Tobaksfabrik i Holstebro indtil giftermaalet. Siden 1970 har hun været beskæftiget som kommunal dagplejemor.

Kristian Nielsen gik i skole i bl.a. Feldborg. Han lærte landbrug og tjente paa hjemegnen, afbrudt af et ophold paa Vestbirk Højskole 1960-1961. Siden har han været beskæftiget som arbejdsmand ved bl.a. vej- og brobygning, støberivirksomhed og møbelfabrikation.

I.A.1.a.2)a) Hanne Nielsen er født den 9. februar 1964 i Holstebro.

I.A.1.a.2)b) John Nielsen er født den 8. marts 1967 i Holstebro.

I.A.1.a.2)c) Henrik Nielsen er født den 6. marts 1976 i Holstebro.

I.A.1.a.3)

Laurids Sørensen er født den 13. april 1945 i Mogenstrup, Sevel sogn. Han blev gift den 4. februar 1967 i Levring med Anne Marie Jensen, der er født den 18. oktober 1945 i Midstrup, Levring sogn, som datter af husmand Mads Ejner Jensen og hustru Madsine Martine Pedersen.

Bosat: Kjellerupvej 48, Demstrup, Kjellerup.

Laurids Sørensen gik i skole i Mogenstrup. Han lærte landbrug paa hjemegnen og tjente desuden 1½ aar i Mausing ved Kjellerup. Fra 1965 til 1966 aftjente han sin værnepligt ved artilleriet i Nymindegab, og efter at have været ansat 1 aar paa en fabrik var han fra 1967 til 1970 rutebilchauffør og fra 1970 til 1971 lastbilchauffør i Kjellerup. Herefter drev han selvstændig vognmandsvirksomhed i Demstrup indtil 1975, da han begyndte som chauffør hos Aage Hansen samme sted.

Anne Marie Jensen gik i skole i Skovsborg og var desuden elev paa Levring Efterskole i 1962. Hun lærte husgerning i 1 aar, og efter at have været ansat ½ aar i en gartnerforretning samt 2 aar som husassistent i Skovsborg arbejdede hun i ca. 2 aar paa en fabrik. Efter giftermaalet har hun hovedsagelig været beskæftiget i hjemmet.

I.A.1.a.3)a) Per Sørensen er født den 1. april 1968 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.A.1.a.3)b) Gunner Sørensen er født den 23. september 1969 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.A.1.a.3)c) Jens Sørensen er født den 25. juli 1975 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.A.1.a.4)

Krista Sørensen er født den 30. marts 1947 i Mogenstrup, Sevel sogn. Hun blev gift den 22. november 1969 i Holstebro med Jens Ole Nielsen Dam, der er født den 10. november 1945 i Feldborg, Haderup sogn, som søn af arbejdsmand Peder Nielsen Dam og hustru Dagny Amalie Pedersen.

Bosat: Gl. Landevej 8, Feldborg, Skive.

Krista Sørensen gik i skole i Mogenstrup. Hun lærte husgerning i Aarhus, og efter at have tjent $\frac{1}{2}$ aar i Oslo, Norge sejlede hun $1\frac{1}{2}$ aar som kahytstjomsfru ved D.F.D.S. paa ruten København-Oslo. Endvidere har hun været beskæftiget ved børneinstitutioner i Aarhus samt i Holstebro, og efter giftermålet har hun været ansat som syerske paa en systue i Feldborg.

Jens Ole Nielsen Dam gik i skole i Feldborg. Han lærte landbrug i forskellige pladser paa hjemegnen, og sin værnepligt aftjente han fra 1964 til 1965 ved Søværnet i København. Siden har han været beskæftiget forskellige steder som bl.a. arbejdsmand, svejser og chauffør.

I.A.1.a.4)a) Peter Nielsen Dam er født den 17. januar 1970 i Feldborg, Haderup sogn.

I.A.1.a.4)b) Lisbeth Nielsen Dam er født den 31. marts 1976 i Holstebro.

I.A.1.a.5)

Bjarne Sørensen er født den 1. oktober 1955 i Mogenstrup, Sevel sogn.

Bosat: Hedegaardvej 3, Sevel, Vinderup.

Bjarne Sørensen gik i skole i Mogenstrup, Nørtoft og Sevel samt i Vinderup, hvor han bestod den udvidede tekniske forberedelseseksamen. Fra 1972 til 1976 stod han i mekanikerlære ved Erik Hylleberg i Sevel, og sin værnepligt aftjente han fra sommeren 1976 til foråret 1977.

I.A.1.b.

Dreng, dødfødt den 13. juni 1917 paa Vinkel Hede, Vinkel sogn.

I.A.1.c.

Jenny Karoline Andersen er født den 4. marts 1919 paa Vinkel Hede, Vinkel sogn, og hun døde i februar maaned 1920 samme sted.

I.A.2.

Peder Jensen er født den 8. februar 1889 i Vinkel, og han døde i maj maaned 1966. Han blev gift den 16. juni 1916 i Vium med Laura Kathrine Pedersen, der er født den 21. januar 1892 paa Marsvinlunds Mark, Vium sogn, som datter af husmand Niels Christian Pedersen og hustru Kirstine Marie Madsen.

Bosat: Østergade 24, Kjellerup.

I.A.2.a.

Svend Aage Jensen er født den 20. marts 1918 i Elsborg. Han blev gift den 9. april 1943 i Levring med Esther Vindum, der er født den 7. august 1924 i Levring som datter af gaardejer Kjeld Vindum og hustru Anna Jensen.

Bosat: Vestre Allé 52, Aalborg.

Svend Aage Jensen gik i skole i Kjellerup. Han var beskæftiget ved postvæsnet i Kjellerup i 1½ aar, som politibetjent i København i 2 aar og som lastbilvognmand i 3 aar. Herefter begyndte han omkring 1945 i sin nuværende stilling som taxavognmand.

Esther Vindum gik i skole i Levring, hvor hun bl.a. var elev paa efterskolen. Hun lærte husgerning hjemme samt paa Graasten Husholdningsskole i 1942, og efter nogle maaneder som barneplejerske, ogsaa i Graasten var hun husassistent 1 aar i Aarhus. Efter giftermålet begyndte hun i 1968 som hospitalsmedhjælper ved radiumstationen paa Aalborg Sygehus Syd.

I.A.2.a.1)

Anni Vindum Jensen er født den 9. april 1948 i Aalborg.

Bosat: Maanelysvej 9, Vestbjerg.

I.A.2.a.2)

Lars Vindum Jensen er født den 19. august 1949 i Aalborg.

Bosat: Lindborgvej 69, Skalborg.

I.A.2.a.3)

Steen Vindum Jensen er født den 15. september 1953 i Aalborg.

Han gennemgik den 7-aarige folkeskole og var endvidere elev paa Øst-

vendsyssel Ungdomsskole i Dronninglund i 2 aar. Han er nu beskæftiget som specialarbejder.

I.A.3.

Jens Peter Jensen er født den 11. oktober 1890 i Vinkel, og han døde den 4. juni 1973 i Overlund, Asmild sogn. Han blev gift første gang den 3. februar 1917 i Brandstrup med Johanne Petrine Jensen Klausen. Hun er født den 20. august 1892 i Brandstrup, Vindum sogn, som datter af Jens Klausen og hustru Nielsine, og hun døde den 5. februar 1931 i Middelhede, Sdr. Rind sogn. Han blev herefter gift anden gang den 20. november 1934 i Sdr. Rind med Dagmar Jensen. Hun er født den 2. august 1893 som datter af Niels Peter Jensen og hustru Johanne, og hun døde den 13. maj 1961 i Overlund, Asmild sogn.

Da Jens Peter Jensen fyldte 80 aar, kunne man læse følgende i avisen:

"Tidligere bolsmand Jens Peter Jensen, Hvilehjemmet, Overlund, fylder i morgen, søndag, 80 aar.

Jens P. Jensen er født paa Vinkel Hede, hvor hans far var landmand og handelsmand. Jens P. Jensen blev som ung gift med Petrine Klausen fra Brandstrup, og ægteparret overtog hendes barndomshjem, som de i en aarrække drev med stor dygtighed, og da de afhændede ejendommen, købte de i stedet en lille gaard i Middelhede, og her boede de i flere aar.

Jens P. Jensen fik ved siden af sit landbrug tid til at drive lidt handel med kreaturer, og han var en kendt og velset gæst paa markederne i Viborg og Bjerringbro. Da alderen begyndte at gøre sig gældende, solgte ægteparret gaarden og købte et hus i Overlund, og efter sin hustrus død solgte Jensen huset og tog ophold paa Hvilehjemmet. Han er, alderen taget i betragtning, ved ret godt helbred og fejrer fødselsdagen sammen med sine 4 børn, børnebørnene, den øvrige familie og venner."

i

I.A.3.a.

Ester Nielsine Jensen er født den 27. december 1917 i Brandstrup, Vindum sogn. Hun blev gift den 26. juni 1936 i Sdr. Rind med Johannes Michael Eriksen, der er født den 29. september 1910 i Tolstrup, Almind sogn, som søn af husmand Niels Christian Eriksen og hustru Aninne Frederikke Nielsen.

Bosat: Markskellet 7, Almind, Viborg.

Ester Nielsine Jensen gik i skole i Brandstrup og Sdr. Rind. Hun lærte husgerning hjemme og tjente bl.a. 1½ aar hos gaardejer Serup i Sdr. Rind.

Efter at have deltaget i sy- og tilskærerkurser drev hun fra 1948 til 1970 egen systue.

Johannes Michael Eriksen gik i skole i Almind. Han lærte landbrug og tjente hovedsagelig paa hjemegnen i 9½ aar, afbrudt af militærtjeneste i 1931 i Værløse. Efter at have tjent 1½ aar paa Sjælland købte han i 1938 en lille ejendom paa 4 tdr. land, som han drev indtil 1967. Samtidig hermed var han beskæftiget ved forskelligt, bl.a. 6 aar paa en minkfarm i Birgittelyst. Siden 1967 har han været ansat som specialarbejder ved Dansk Sundolitt i Almind.

I.A.3.a.1)

Ida Johanne Eriksen er født den 21. november 1936 i Almind. Hun blev gift den 12. april 1957 i Almind med Ejnar Østergaard, der er født den 30. marts 1931 i Hørup som søn af husmand Anton Andersen Østergaard og hustru Dagny Johanne Marie Dürr.

Bosat: Glentevej 21, Viborg.

Ida Johanne Eriksen gik i skole i Almind. Hun lærte husgerning og tjente 2 aar i Rødkærbro samt 2 aar paa Demstrupgaard. Herefter var hun beskæftiget 1½ aar ved Viborg Amtssygehus indtil giftermålet. I 1969 begyndte hun som køkkenassistent ved Viborg Amts Forsorgshjem, hvor hun siden 1973 har afløst som køkkenleder.

Ejnar Østergaard gik i skole i Kjellerup. Han lærte landbrug og tjente ved dette paa hjemegnen samt i Billum ved Oksbøl, indtil han 1950-1951 havde et ophold paa Uldum Højskole. Herefter tjente han 1 aar i Stubberup ved Skælskør, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Høvelte, Jægersborg og Padborg. Han var nu beskæftiget en tid som portør paa Lemvig Sygehus, ½ aar som chauffør hos vognmand Vagn Eriksen i Sjørøse, ½ aar hos gaardejer Henry Bitsch i Almind samt 1 aar som bestyrer i Klejtrup. Siden har han haft ansættelse som chauffør, fra 1968 ved en trælasthandel i Viborg.

I.A.3.a.1)a)

Arvid Benny Østergaard er født den 6. maj 1958 i Viborg.

Bosat: Glentevej 21, Viborg.

Arvid Benny Østergaard gik i skole i Viborg og kom i 1975 i lære som elektriker hos Erik B. Pedersen samme sted.

I.A.3.a.1)b)

Henrik Michael Østergaard er født den 8. juli 1962 i Viborg.

I.A.3.a.2)

Aase Birgit Eriksen er født den 26. august 1942 i Almind. Hun blev gift den 11. maj 1963 i Almind med Frits Padkær, der er født den 5. december 1939 i Sdr. Rind som søn af arbejdsmand Viggo Padkær og hustru Mariane Margrethe Kristensen.

Bosat: Levring, Kjellerup.

Aase Birgit Eriksen gik i skole i Almind. Hun lærte husgerning i bl.a. Sdr. Rind, og efter at have været beskæftiget $\frac{1}{2}$ aar hos en slagtermester i Serup, $\frac{1}{2}$ aar ved et brødudsalg i Viborg og ca. $\frac{1}{2}$ aar hos en gartner i Demstrup stod hun en tid i lære hos en manufakturhandler i Kjellerup. Herefter var hun bl.a. syerske ved Scanlace og Asani i Viborg i ca. 3 aar samt ved en skjortefabrik i Løgstør i 5 aar. Siden har hun forestaaet kontorarbejde og telefonpasning i parrets virksomhed.

Frits Padkær gik i skole i Sdr. Rind samt i Viborg, hvor han i 1956 bestod præliminæreksamen. En kort tid var han beskæftiget ved landbruget, og efter at være blevet udlært som vogn- og beslagsmed hos smedemester Arnold Nørgaard i Levring var han i 1961 beskæftiget hos Brandt & Søn i Doense samt ved Colas Vejmaterialer afbrudt af $1\frac{1}{2}$ maaned ved Civilforsvaret. Fra 1962 til 1967 var han ansat ved Ravnstrup Specialfabrik ved Løgstør, hvorpaa han overtog sin tidligere læremesters forretning i Levring. Desuden har han i 1971 aflagt mesterprøve indenfor V.V.S., og 1975-1976 opførtes ny værkstedsbygning.

4.

I.A.3.a.2)a) Leo Padkær er født den 23. december 1968 i Levring.

I.A.3.a.2)b) Mariann Padkær er født den 24. marts 1974 i Levring.

I.A.3.a.3)

Else Lilly Eriksen er født den 8. september 1945 i Almind. Hun blev gift den 10. juli 1965 i Almind med Børge Jesper Sørensen, der er født den 4. november 1934 i Sjørsløv som søn af arbejdsmand Anders Thorvald Sørensen og hustru Martha Emilie Niedoborski.

Bosat: Søndergade 54, Kjellerup.

Else Lilly Eriksen gik i skole i Almind og var desuden elev paa Levring Efterskole i 1961. Hun lærte husgerning i Kjellerup og var fra 1963 til 1967 ansat paa fabrikken Hjern, ogsaa i Kjellerup. Siden 1975 har hun været beskæftiget som rengøringsassistent paa skolen.

Børge Jesper Sørensen gik i skole i Duelund og Kjellerup. Han lærte landbrug i Sjørslev og tjente bl.a. 2 aar paa Avnsbjerg, afbrudt af militærtjeneste fra 1954 til 1955 i Aalborg samt i Itzehoe, Tyskland. Efter bl.a. at have været ansat i ca. 13 aar som tarmrenser paa tarmrenseriet i Kjellerup begyndte han i 1974 som kommunalarbejder.

I.A.3.a.3)a) Inge Margrethe Sørensen er født den 29. april 1967 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.A.3.a.3)b) Anny Birgitte Sørensen er født den 31. maj 1970 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.A.3.a.4)

Emmy Vera Eriksen er født den 8. september 1945 i Almind. Hun blev gift den 5. maj 1967 i Viborg med Erling Ivan Poulsen, der er født den 15. juni 1940 i Nes, Karby sogn paa Mors, som søn af arbejdsmand Niels Christian Poulsen og hustru Anna Mikkelsen.

Bosat: Sønder Allé 5, Viborg.

Emmy Vera Eriksen gik i skole i Almind og var desuden elev paa Gudenaadals Ungdomsskole i Ulstrup fra 1961 til 1962. Hun lærte husgerning $\frac{1}{2}$ aar paa Snabegaard i Almind og var bl.a. beskæftiget 1 aar i Hald Ege samt $\frac{1}{2}$ aar paa et hotel i Liseleje. Fra 1963 til 1967 var hun ansat som syerske ved Asani i Viborg, afbrudt af ca. 1 aar med ansættelse paa Vibonet. Siden 1975 har hun været beskæftiget i køkkenet paa Viborg Amts Forsorgshjem.

Erling Ivan Poulsen gik i skole i Rakkeby. Han lærte landbrug og tjente i ca. 4 aar paa Sdr. Blaabjerg i Rakkeby. Sin værnepligt aftjente han fra 1958 til 1959 i Fredericia, hvorpaa han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper i Thy samt fra 1961 til 1963 indenfor hotelbranchen i Nykøbing og Thisted. Efter at have været ansat 1 aar ved Frederiksværk Staalvalseværk begyndte han i 1964 som specialarbejder ved Viborg Slidbanefabrik.

I.A.3.a.4)à) Peter Poulsen er født den 15. marts 1969 i Viborg.

I.A.3.a.4)b) Lotte Poulsen er født den 13. december 1971 i Viborg.

I.A.3.a.4)c) Thomas Poulsen er født den 8. august 1976 paa Fødselsanstalten i Aarhus.

I.A.3.b.

Jens Klausen Jensen er født den 26. oktober 1920 i Brandstrup, Vindum sogn.

Han blev gift den 14. december 1945 i Sjørsløv med Gerda Marie Jacobsen, der er født den 5. november 1927 i Almind som datter af husmand Niels William Barth Jacobsen og hustru Johanne Anine Frederikke Sørensen.

Bosat: Bruunshaabvej 24, Rindsholm, Viborg.

Jens Klausen Jensen gik i skole i Brandstrup og Sdr. Rind. Han lærte landbrug paa hjemegnen og tjente bl.a. 6 aar paa Snabegaard i Almind samt efter giftermålet som bestyrer, bl.a. 3 aar hos Hermann Østergaard, Skals Mark. Fra 1948 til 1973 var han beskæftiget som arbejdsmand, bl.a. 20 aar ved Bruunshaab Teglværk og et entreprenørfirma i Viborg. Desuden har han deltaget i kartoffelsortering om vinteren.

Gerda Marie Jacobsen gik i skole i Demstrup. Hun lærte husgerning i Almind og tjente 1 aar i Sjørsløv samt 1 aar i Vinkel. Fra 1961 til 1974 var hun beskæftiget som syerske, først paa Kjellerup Konfektionsfabrik, derpaa 3 aar ved I.P. Konfektion i Viborg, og siden som hjemmesyerske.

I.A.3.b.1)

Henny Clausen Jensen er født den 4. december 1946 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun blev gift den 14. oktober 1967 i Almind med Bjarne Bendt Jakobsen, der er født den 22. december 1945 i Almind som søn af tømremester Kristian Jakobsen og hustru Ella Margrethe Astrup Laursen.

Bosat: Svingelvej 4, Elsborg, Rødkærsgade.

Henny Clausen Jensen gik i skole i Bruunshaab og var desuden elev paa Gudenaadalens Ungdomsskole i Ulstrup. Hun lærte husgerning hos revisor Mikelsen i Viborg og var ansat ca. 1 aar i køkkenet hos Emil P. i Viborg, ½ aar i en bagerforretning i Aalborg samt ca. 1 aar i en bagerforretning i Viborg. Omkring 1965 begyndte hun som syerske ved J.P. Konfektion, ogsaa i Viborg, og fra 1967 til 1970 var hun ansat ved Kjellerup Konfektionsfabrik, hvorpaa hun syede hjemme indtil 1974.

Bjarne Bendt Jakobsen gik i skole i Almind og Viborg. I 1964 udlærtes han som ekspedient ved isenkramforretningen Sumborg i Viborg, og efter at have været beskæftiget ved forskelligt var han fra 1966 til 1971 ansat paa kontoret i faderens virksomhed Almind & Bjørnkær Huse i Almind. Herefter drev han byggefirmaet Freja samme sted, der hovedsagelig forestod tømmer- og snedkerarbejder, indtil han i 1976 begyndte som driftsleder ved Apollo Byggeforum i Karup.

I.A.3.b.2)

Conny Klausen Jensen er født den 25. december 1951 i Bruunshaab, Asmild sogn. Hun blev gift den 31. august 1974 i Asmild med Leo Ernst Aagaard Christensen, der er født den 21. oktober 1949 i Munklinde, Bording sogn, som søn af Anton Ernst Aagaard Christensen og hustru Karen Kirstine Hansen.

Bosat: Lille Lagveien 98, Blommenholm, Norge.

Conny Klausen Jensen gik i skole i Bruunshaab og Tapdrup samt i Overlund, hvor hun i 1969 bestod realeksamen. Efter at have arbejdet som syerske samt været ansat ved et cafeteria begyndte hun i 1970 som fjernskriveroperator, først ved flyvevaabnet i Karup, og fra 1973 ved Nato i Kolsaas, Norge.

Leo Ernst Aagaard Christensen gik i skole i bl.a. Hinge, Grønbæk, Stubkjær og Frederiks. Han var bl.a. beskæftiget ved landbruget i ca. 2 aar, og efter ½-aars ophold paa en skole i Aarhus arbejdede han som altnuligmand ved et typehusfirma i Almind. Sin værnepligt aftjente han fra 1971 til 1972 i Holstebro, og herefter drev han selvstændig virksomhed som tømrer i Hodsager indtil han i 1973 rejste til Norge. Her har han siden været beskæftiget som specialarbejder i Asker.

I.A.3.b.2)a) Anja Aagaard Christensen er født den 15. marts 1975 i Bærum, Norge.

I.A.3.c.

Anna Clausen Jensen er født den 10. november 1927 i Brandstrup, Vindum sogn. Hun blev gift den 10. november 1947 i Sdr. Rind med Otto Tholstrup Jensen, der er født den 10. januar 1921 i Troelstrup, Tostrup sogn, som søn af husmand Kresten Tholstrup Jensen og hustru Caroline Jensen.

Bosat: Lærkevej 11, Viborg.

Anna Clausen Jensen gik i skole i Sdr. Rind. Hun lærte husgerning paa hjemegnen og tjente bl.a. 4 aar hos vognmand Solberg i Vinkel indtil giftermålet.

Otto Tholstrup Jensen gik i skole i Bjerregrav. Han lærte landbrug og var beskæftiget ved dette indtil 1942, bl.a. 4 aar paa en gaard i V. Tjelle. Sin værnepligt aftjente han i Tønder og Assens fra 1942 til 1943, og efter at have arbejdet hos købmand Terkildsen i Hvolris i ½ aar samt ca. 2 aar paa Rindsholm Mølle kørte han bl.a. i 3 aar som amtschauffør. Siden

1952 har han været ansat ved Colas Vejmaterialer i Viborg, hvor han nu er traktorfører.

I.A.3.c.1)

Jytte Tholstrup Jensen er født den 3. april 1948 i Viborg. Hun blev gift den 28. oktober 1967 i Sdr. Rind med Erik Svendsen, der er født den 8. december 1944 i Aalborg Domsogn som søn af lagerforvalter Ludvig Emil Svendsen og hustru Agnes Dorthea Pedersen.

Bosat: Rudolph Berghsgade 14, København Ø.

Jytte Tholstrup Jensen gik i skole i Sdr. Rind og var desuden elev paa Gudenaadalens Ungdomsskole i Ulstrup. Hun lærte husgerning i ca. 2 aar og arbejdede fra 1965 til 1968 paa Thrige-Titan i Aalborg, hvorpaa hun rejste til København. Her har hun siden været ansat som kontorassistent ved I.B.M.

Erik Svendsen gik bl.a. i Ryesgades Skole og Vejgaard Østre Skole i Aalborg. I 1965 udlærtes han som maskinarbejder ved Aalborg Værft og fortsatte her, indtil han i 1966 indkaldtes til militærtjeneste i Fredericia, København og Hvorup. I 1968 begyndte han som portør ved D.S.B. i København, hvor han siden 1972 har været ansat som lokomotivassistent.

I.A.3.c.1)a) Marianne Tholstrup Svendsen er født den 16. april 1968 i København, Zion sogn.

I.A.3.c.1)b) Jens Tholstrup Svendsen er født den 6. september 1974 i København, Zion sogn.

I.A.3.c.2)

Kai Tholstrup Jensen er født den 5. april 1951 i Rindsholm, Sdr. Rind og Asmild sogne. Han blev gift den 8. juli 1972 i Viborg med Helle Holst Jensen, der er født den 13. september 1952 i Hjørring som datter af købmand Poul Erik Jensen og hustru Tove Solvejg Jensen.

Bosat: Svalevej 16, Viborg.

Kai Tholstrup Jensen gik i skole i Sdr. Rind, Bruunshaab og Tapdrup samt i Viborg, hvor han i 1968 bestod realeksamen. I 1969 bestod han handelsskoleeksamen, og efter at have gennemgaaet uddannelse som kommis i Viborg aftjente han fra 1971 til 1972 sin værnepligt ved Sønderjydske Artilleriregiment i Varde. Siden har han været ansat som kommis i svigerfaderens købmandsforretning.

Helle Holst Jensen gik i skole i Vraa samt i Viborg, hvor hun i 1969 bestod realeksamen. I 1970 bestod hun handelsskoleeksamen, og efter at have gennemgaaet kontoruddannelse ved Viborg Andelssvineslagteri var hun ansat ved Eden Skjorter samme sted fra 1972 til 1974. Siden har hun været teletypesætter ved Viborg Stifts Folkeblad.

I.A.3.c.2)a) Lotte Holst Jensen er født den 29. december 1972 i Viborg.

I.A.3.c.3)

Rita Tholstrup Jensen er født den 28. september, 1952 i Rindsholm, Sdr. Rind og Asmild sogne.

Bosat: Pebermyntevej 29, Viborg.

Rita Tholstrup Jensen gik i skole i Sdr. Rind, Bruunshaab og Tapdrup samt i Viborg og var desuden elev paa Gudenaadalens Ungdomsskole i Ulstrup fra 1967 til 1968. Hun lærte husgerning 1 aar i Viborg, hvorpaa hun var ekspeditrice i en købmandsforretning samme sted i 5 aar.

I.A.3.c.3)a) Anita Tholstrup Jensen er født den 9. november 1970 i Viborg.

I.A.3.c.3)b) Lone Tholstrup Jensen er født den 2. september 1974 i Viborg.

I.A.3.c.4)

John Tholstrup Jensen er født den 27. juli 1956 i Rindsholm, Sdr. Rind og Asmild sogne.

John Tholstrup Jensen gik i skole i Viborg. I 1977 udlærtes han som murer hos Poul Nautrup Pedersen i Birgittelyst.

I.A.3.d.

Arne Clausen Jensen er født den 10. november 1927 i Brandstrup, Vindum sogn. Han blev gift den 1. juni 1957 i Sdr. Rind med Anna Poulsen, der er født den 3. april 1929 i Sdr. Rind som datter af gaardejer Søren Poulsen og hustru Gertrud Sørine Frederiksen.

Bosat: Himmestrupvej 51, Bjerringbro.

Arne Clausen Jensen gik i skole i Sdr. Rind. Han lærte landbrug hjemme og tjente bl.a. 6 aar paa Snabegaard i Almind samt 6 aar hos Søren Poulsen i Sdr. Rind. I 1958 købte han sin nuhavende ejendom i Himmestrup paa 11 tdr. land, og han har endvidere siden 1960 været ansat ved Mammen Mejeri, hvor han indtil 1966 kørte mælketur.

Anna Poulsen gik i skole i Sdr. Rind. Hun lærte husgerning hjemme og var beskæftiget her indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa husholdningsskolen i Strib i 1949.

I.A.3.d.1)

Tove Clausen Jensen er født den 12. november 1957 i Vennelyst, Sdr. Rind sogn.

Tove Clausen Jensen gik i skole i Lee samt i Bjerringbro, hvor hun i 1975 bestod realeksamen. Efter at have bestaaet handelseksamen i 1976 fortsatte hun ved Viborg Handelsskole, hvor hun nu læser til højere handelseksamen.

I.A.4.

Marthine Kirstine Jensen er født den 11. september 1892 i Vinkel, og hun døde den 30. januar 1972 paa sygehuset i Brovst. Hun blev gift den 21. marts 1916 i Viborg med Christian Marthinus Thomsen. Han er født den 20. november 1877 i Hjortdal som søn af gaardejer Christian Hansen Thomsen og hustru Mariane Sørensen, og han døde den 17. september 1963 i Nørthorupgaard, Hjortdal sogn.

Om Marthine Kirstine Jensen fortæller sønnen Peter bl.a.:

"Mor gennemgik folkeskolen og var i nogle aar beskæftiget som husassistent. Efter et ophold paa Ollerup Højskole fortsatte hun en tid som pige i køkkenet, hvorpaa hun flyttede til Han-Herred. Her blev hun husbestyrerinde hos sin tilkommende mand, der var enkemand. - Da far havde mange forskellige hverv var det meget af tiden mor, der dygtigt og myndigt styrede gaarden samt den store børneflokk. Det var ogsaa hos hende, far tit søgte raad i sine offentlige gøremaal."

Christian Marthinus Thomsen var landmand og drev indtil 1935 gaarden Lildal i Hjortdal, hvorpaa han købte Nørthorupgaard samme sted. Denne drev han indtil 1952, da han overdrog den til sønnen Oskar (I.A.4.f.). Parret blev fortsat paa gaarden, hvor de boede i den ene halvdel af stuehuset. - I anledningen af hans 80-aars fødselsdag skrev Fjerritslev Avis bl.a.:

"Chr. Thomsen er født i Hjortdal og har boet der hele sit liv. Allerede som 31-aarig, i 1908, valgtes han ind i Hjortdal Sogneraad, og har siden uafbrudt haft sit Sæde der, hvoraf med al ønskelig Tydelighed fremgaar, hvor stor Anerkendelse og Tillid Kommunens Beboere, Slægt efter Slægt, har

vist ham. Til April næste Aar har Chr. Thomsen været Sogneraadsformand i 45 Aar, og dermed vil det sikkert ogsaa være sket. Chr. Thomsen vil, saaledes som han ogsaa udtrykte det forleden her i disse Spalter, til at være "Forhenværende", og selvom det bliver et Tab, der vanskeligt kan erstattes, saa vil enhver unde ham et Otium med endnu mange gode og lyse Aar, en lykkelig Sensommer til Meditation og Sjælsvederkvægelse.

At være Sogneraadsformand i 45 Aar og samtidig næsten lige saa mange Aar være aktiv Landmand, fortæller i en Nøddeskal om Christian Thomsens Arbejdsevne, Energi og forbindelige Evne til at faa Arbejdet tilrettelagt. Men hertil kommer, at han ogsaa har paataget sig, en lang Række betydende andre Tillidshverv, og det har altid været gældende for Christian Thomsen, at det Arbejde, han paatog sig, gjorde han ogsaa sit bedste for.

Christian Thomsens kirkelige Interesser har ogsaa medført, at han paa dette Omraade har faaet en Række Tillidsposter. Han var saaledes meget aktiv, da V. Svenstrup Missionshus skulle bygges, og han er stadig Missionshusets Formand. Endvidere er han Medlem af Kredsbestyrelsen for Indre Mission i Han Herred, Formand for Indre Missions Samfund i Hjortdal Kommune, m.v. Gennem mange Aar har han været Medlem af Menighedsraadet, Socialudvalgsformand og Medlem af Skolekommissionen, samt Medlem af Provsti-Udvalget. Han er i det hele taget en af Indre Missions mest trofaste og solide Støtter i sin Kommune.

Paa det landbrugsfaglige Omraade har Christian Thomsen ogsaa ofte taget en Nap med, og han var ogsaa med, da Fjerritslev Andels Svineslagteri skulle sikres. I mange Aar beklædte han Næstformandshvervet i Slagteribestyrelsen. Da Aggersundbroen skulle bygges, var han Medlem af det nedsatte Udvalg, og han gjorde her en ærefuld Indsats. Nævnes skal ogsaa hans Medlemsskab i Thised Amts Sogneraadsforenings Bestyrelse.

En usædvanlig alsidig Mand har man i Christian Thomsen. Han har taget sin Kommune til sit Hjerte, og har fulgt den i dens Medgang og Modgang paa samme retlinede Vis. I Christian Thomsen har Ungdommen altid fundet en Fortaler og forstaaende Mand. Han har været lydør overfor dens Ønsker, og har aldrig villet staa i Vejen, hvor den har villet til.

Christian Thomsen har været sit Sogns gode Hyrde, og der staar en stor Vennekreds Vagt om ham og hans Hjem, en Venneskare, der kan tælles langt ud over Sognets Grænser. Man værdsætter højt hans imødekommende og retlinede Væsen, og paa 80-Aarsdagen paa Onsdag vil der ganske givet blive givet

ham en lang Række Beviser for, hvor afholdt, respekteret og agtet han er."
- Christian Thomsen var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmænd.

I ægteskabet er børnene I.A.4.a.-I.A.4.h. samt 3 børn, der døde spæde.

I.A.4.a.

Agnes Kristine Thomsen er født den 2. oktober 1916 i Lildal, Hjortdal sogn. Hun blev gift den 21. marts 1944 i Hjortdal med Christian Borregaard, der er født den 12. juni 1908 i Manstrup, Bejstrup sogn, som søn af Christen Carl Borregaard og hustru Ane Marie Godiksen.

Bosat: Tiphøjgaard, Løvhøjsvej 16, Skrøm, Fjerritslev.

Agnes Kristine Thomsen gik i skole i Hjortdal. Hun lærte husgerning hjemme og tjente bl.a. 1½ aar i Viborg samt ½ aar i København. Endvidere havde hun i 1942 et ophold paa Haslev Husholdningsskole. - Agnes Kristine Thomsen er medlem af menighedsraadet.

Christian Borregaard gik i skole i Manstrup samt i Fjerritslev, hvor han i 1925 bestod realeksamen. Han lærte landbrug hjemme og tjente i forskellige pladser, afbrudt af militærtjeneste ved træregimentet i Randers i 1930. I 1944 købte han sin nuhavende gaard Tiphøjgaard paa 60 tdr. land. - Christian Borregaard har bl.a. været bestyrelsesmedlem i mejeriet. I 1963 tildeltes han De samvirkende Jydske Landboforeningers sølvmedalje for landboflid.

I.A.4.a.1)

Sven Borregaard er født den 16. januar 1945 i Tiphøjgaard, Skrøm sogn. Han blev gift den 1. maj 1971 i Haslev med Birthe Nielsen Vølker, der er født den 25. august 1948 i Sønderborg som datter af arkitekt Vilhelm Vølker og hustru Karen Eleonora Brunbjerg Jensen.

Bosat: Irisvej 4, Skovbølling, Haderslev.

Sven Borregaard gik i skole i Skrøm samt i Fjerritslev, hvor han i 1961 bestod realeksamen. I 1966 udlærtes han som elektriker hos installatør Poul K. Sørensen, og i 1970 dimitteredes han fra Aarhus Teknikum som ingeniør. Sin værnepligt aftjente han fra 1970 til 1971 ved flyvevaabnet i Skrydstrup og Aalborg, og efter at have været ansat 1 aar ved LK-Nes i København begyndte han i 1972 som faglærer ved Haderslev Tekniske Skole, hvor han siden 1975 har været afdelingsleder.

Birthe Nielsen Vølker gik i skole i Haslev, hvor hun i 1966 bestod real-

eksamen. Hun havde et ophold paa Vejle Husholdningsskole, og efter at have gennemgaaet uddannelse som sygeplejerske ved Den danske Diakonissestiftelse fra 1967 til 1971 var hun ansat ved Aalborg Sygehus Syd 1971-1972 og ved Haderslev Sygehus fra 1972 til 1973. Siden har hun været sygeplejerske paa plejehjemmet Birkebo i Christiansfeld.

I.A.4.a.1)a) Søren Borregaard er født den 22. januar 1973 i Haderslev.

I.A.4.a.1)b) Thomas Borregaard er født den 25. juni 1976 i Haderslev.

I.A.4.a.1)c) Annemarie Borregaard er født den 25. juni 1977 i Haderslev.

I.A.4.a.2)

Erik Borregaard er født den 23. oktober 1946 paa Tiphøjgaard, Skrøm sogn.

Bosat: Tiphøjgaard, Skrøm, Fjerritslev.

Erik Borregaard gik i skole i Skrøm samt i Bonderup og var desuden elev paa Borremose Ungdomsskole fra 1962 til 1963. Han lærte landbrug hjemme, afbrudt af militærtjeneste fra 1966 til 1967. Endvidere har han haft et ophold paa Haslev udvidede Højskole i 1972.

I.A.4.a.3)

Anne Lisbeth Borregaard er født den 11. marts 1951 paa Tiphøjgaard, Skrøm sogn.

Bosat: Bogfinkevej 6, Aars.

Anne Lisbeth Borregaard gik i skole i Bonderup samt i Aalborg, hvor hun i 1970 bestod nysproglig studentereksamen fra Katedralskolen. I 1974 dimitteredes hun som lærer fra Nr. Nissum Seminarium, og efter et ophold i en kibbutz i Israel begyndte hun som lærer ved Østermarksskolen i Aars.

I.A.4.a.4)

Gunnar Borregaard er født den 6. april 1953 paa Tiphøjgaard, Skrøm sogn.

Bosat: Janesvej 25, Brabrand.

I.A.4.b.

Alfred Thomsen er født den 14. marts 1918 i Lildal, Hjortdal sogn. Han blev gift den 3. februar 1946 i Fjerritslev med Gudrun Elisabeth Jensen, der er født den 28. august 1921 i Fjerritslev som datter af urmager Godik Peter Jensen og hustru Anna Magdalene Iversen.

Bosat: Nørthorupvej 257, Fjerritslev.

Alfred Thomsen gik i skole i Hjortdal. Han lærte landbrug hjemme samt paa hjemegnen og tjente i Klarup samt ved Viborg hos bl.a. Svend Nielsen i Ingstrup. I 1946 købte han sin nuhavende ejendom Granly paa 22 tdr. land og tilkøbte senere 3 tdr. land. - Alfred Thomsen har været formand for venstrevælgerforeningen samt medlem af kredsbestyrelsen og forretningsudvalget. Videre har han en del aar været formand for transformatorforeningen for Sønderjydsk Forening for Fjerritslev og Omegn. Han er formand for skolekommissionen og bestyrelsesmedlem i svinekontrollforeningen.

Gudrun Elisabeth Jensen gik i skole i Fjerritslev. Hun lærte husgerning og tjente paa forskellige gaarde samt i Fjerritslev, 1 aar i Aarhus og en tid i Gudum ved Aalborg.

I.A.4.b.1)

Elin Thomsen er født den 27. maj 1946 i Hjortdal. Hun blev gift den 22. oktober 1966 i Hjortdal med Ivan Birk Jensen, der er født den 25. februar 1943 i Rødovre, Frederiksholm sogn, som søn af vognmand Thomas Jensen og hustru Vera Harriet Jensen.

Bosat: Snerlevej 7, Greve Strand.

Elin Thomsen gik i skole i Hjortdal og var desuden elev paa Horne Ungdomsskole ved Hirtshals i 1962. Hun lærte husgerning hos pastor Holt i Hjortdal, og efter at have været beskæftiget en tid i kantinen paa soldaterhjemmet i Aalborg, paa plejehjemmet Sankt Josef og $\frac{1}{2}$ aar som syerske i Aalborg rejste hun til København. Her har hun i $\frac{1}{2}$ aar været ansat som syerske og i ca. 4 aar som fabriksarbejderske.

Ivan Birk Jensen gik paa Henriksholm Skole i Rødovre. I 1962 udlærtes han som elektriker hos Børge Nielsen samme sted, og efter $\frac{1}{2}$ aar som elektriker i Lommedalen ved Oslo fortsatte han i sin tidligere læreplads indtil 1964, da han begyndte som selvstændig vognmand i Hvidovre. I 1968 flyttede han forretningen til Greve Strand, og siden 1970 har han forestaaet kørsel med affaldscontainere.

I.A.4.b.1)a) Jan Birk Jensen er født den 23. januar 1971 i Greve Strand.

I.A.4.b.2)

Inger Thomsen er født den 14. maj 1949 i Nørthorupkær, Hjortdal sogn. Hun blev gift den 27. oktober 1973 i Hjortdal med Erik Heuer Jensen, der er

født den 27. april 1948 i Lindholm som søn af chauffør Wiggo Rosenlund Jensen og hustru Bertha Henriette Heuer Andersen.

Bosat: Kingosvej 1, Frederiks, Karup.

Inger Thomsen gik i skole i Hjortdal samt i Fjerritslev, hvor hun i 1966 bestod realeksamen. Hun gennemgik uddannelse som ekspeditrice ved Ingrid Bech Hansens Tricotage- og Manufakturforretning i Aalborg, og efter bl.a. at have arbejdet 1 aar i Sverige var hun ansat som syerske ved Asani i Viborg fra 1971 til 1972 samt som tilskærer ved Hanse Konfektionsfabrik i Dollerup fra 1972 til 1975. Siden har hun været syerske ved Parini Tricotagefabrik i Skelhøje.

Erik Heuer Jensen gik i skole i Lindholm. Han var landbrugsmedhjælper 1 aar paa Bisgaard i Skræm og arbejdede desuden ca. 1 aar i København, hvorpaa han aftjente sin værnepligt ved flyvevaabnet i Karup og Aalborg fra 1968 til 1969. Siden har han været beskæftiget som chauffør, bl.a. 1½ aar ved Øbro Transport i Aalborg, 1 aar i Göteborg, Sverige og 1 aar ved Thorning Flisefabrik samt 1 aar i Dollerup med egen vognmandsforretning. I 1974 fik han ansættelse ved Jørgens Biler i Hald Ege.

I.A.4.b.2)a) Lene Heuer Jensen er født den 13. marts 1974 paa sygehuset i Viborg.

I.A.4.b.3)

Ejnar Thomsen er født den 14. marts 1956 i Nørthorupkær, Hjortdal sogn.

Bosat: Skivevej 2, Viborg.

Ejnar Thomsen gik i skole i Hjortdal samt i Fjerritslev, hvor han i 1973 bestod realeksamen. I 1976 bestod han matematisk fysisk studenterek-samen fra Viborg Katedralskole.

I.A.4.b.4)

Birte Thomsen er født den 16. oktober 1960 i Nørthorupkær, Hjortdal sogn.

I.A.4.c.

Anders Peter Thomsen er født den 10. juni 1919 i Lildal, Hjortdal sogn. Han blev gift den 18. august 1940 i Hjortdal med Sara Madsen, der er født den 16. juni 1915 i Fjerritslev som datter af murermester Mads Møller Madsen og hustru Jacobine Albrechtsen.

Bosat: Mølgaard, Janumvej 157, Brovst.

Anders Peter Thomsen gik i skole i Hjortdal. Han lærte landbrug hjemme og tjente bl.a. 2 aar paa en gaard i Skrøm. I 1940 købte han en gaard paa 20 tdr. land samme sted og drev denne indtil 1948, da han købte sin nuhavende gaard Mølgaard i Lerup paa 36 tdr. land. - Anders Peter Thomsen har været medlem af menighedsraadet i ca. 20 aar.

Sara Madsen gik i skole i Hjortdal. Hun var husassistent i 1 aar, hvorpaa hun gik i murerlære hos faderen og udlærtes i 1935 som den første kvindelige murer i Danmark. Hun fortsatte som murersvend indtil giftermålet i 1940.

I.A.4.c.1)

Britta Thomsen er født den 22. april 1941 i Brovst. Hun blev gift den 18. juni 1960 i Lerup med Egon Olesen, der er født den 14. juni 1931 i Astrup som søn af husmand Niels Christian Olesen og hustru Dagny Gudrun Sylvia Thomsen.

Bosat: Guldborgvej 9, Aalborg.

Britta Thomsen gik i skole i Telling. Hun lærte husgerning og tjente forskellige steder paa hjemegnen indtil giftermålet, bl.a. hos farbroderen Karl Thomsen i Nyrup og fasteren Agnes Borregaard i Skrøm. I 1970 begyndte hun som taxachauffør, og siden 1973 har hun drevet egen vognmandsforretning.

Egon Olesen gik i skole i Borup. Han lærte landbrug og tjente ved dette indtil 1951, da han gik i smedelære. Han blev udlært i 1956 hos Niels Erik Frederiksen i Tisted, og efter et ophold paa Hadsten Haandværkerhøjskole 1956-1957 var han beskæftiget ved De Smithske jernstøberier i Aalborg i 2 aar, ved Brovst Maskinfabrik i 1½ aar og ved Pedershaab Maskinfabrik i Brønderslev i 3½ aar. Siden 1963 har han været ansat som smed ved maskinfabrikken Norden i Aalborg.

I.A.4.c.1)a) Niels Peter Olesen er født den 28. august 1960 i Lerup.

I.A.4.c.1)b) Inger Margrethe Olesen er født den 11. november 1962 i V. Hjermitslev.

I.A.4.c.1)c) Kirsten Marie Olesen er født den 25. november 1964 i Aarhus.

I.A.4.c.2)

Vagn Thomsen er født den 29. oktober 1942 i Skrøm.

Bosat: Randersvej 588, Spørring, Aarhus.

Vagn Thomsen gik i skole i Telling. Han lærte landbrug og var beskæftiget ved dette i en aarrække, afbrudt af militærtjeneste fra 1961 til 1962 i Odense. I 1965 begyndte han endvidere som hyrevognschauffør, og i 1967 købte han en ejendom i Tranum paa 32 tdr. land. Der tilkøbtes ca. 28 tdr. land senere. Denne drev han indtil 1975, og i 1976 købte han Esso-service-station med autoværksted i Spørring.

I.A.4.c.3)

Tage Thomsen er født den 14. marts 1944 i Skrøm. Han blev gift den 30. maj 1970 i Kollerup med Tove Kristensen Fuglsang, der er født den 24. april 1951 i Frøstrup, Tømmerby sogn, som datter af gaardejer Ejvind Mikkelsen Fuglsang og hustru Karen Marie Kristensen.

Bosat: Flegumvej 27, Brovst.

Tage Thomsen gik i skole i Telling. Han lærte landbrug og tjente paa hjemegnen. Sin værnepligt aftjente han ved artilleriet i Aarhus. I 1962 begyndte han som minkfarmer og havde desuden anden beskæftigelse indtil 1970, da han købte Damgaarden i Thorup Holme paa 100 tdr. land. Denne drev han indtil 1973, hvorpaa han købte en minkfarm i Melholt. Siden 1976 har han været bestyrer paa en minkfarm.

Tove Kristensen Fuglsang gik i skole i Tømmerby samt i Fjerritslev og var desuden elev paa Dronninglund Ungdomsskole. Hun lærte husgerning 1 aar i Fjerritslev og var herefter køkkenmedhjælper ved Han Herreds Ungdomsskole indtil giftermålet.

I.A.4.c.3)a) Majbritt Fuglsang Thomsen er født den 3. maj 1971 i Thisted.

I.A.4.c.3)b) Mikael Fuglsang Thomsen er født den 28. september 1972 i Brovst.

I.A.4.c.3)c) Heidi Fuglsang Thomsen er født den 29. maj 1974 i Dronninglund.

I.A.4.c.4)

Helga Thomsen er født den 29. august 1945 i Skrøm. Hun blev gift den 26. december 1966 i Lerup med Henning Andersen, der er født den 1. september 1943 i Tranum som søn af gaardejer Christian M. Andersen og hustru Ella Pedersen.

Bosat: Janumvej 73, Brovst.

Helga Thomsen gik i skole i Telling samt i Brovst, hvor hun i 1962 bestod realeksamen. Hun var husassistent i 1 aar og stod i murerlære hos morbroderen Christian Madsen i Hjortdal i 2 aar. Herefter var hun køkkenmedhjælper 1 aar ved Kokkedal Drengehjem.

Henning Andersen gik i skole i Klithuse og Koldmose. Han lærte landbrug paa hjemegnen og tjente bl.a. 2 aar paa Bakkegaarden i Lerup. Sin værnepligt aftjente han fra 1962 til 1963 i Vordingborg, og efter at have været ansat 6 aar paa maskinstationen i Skovsgaard begyndte han i 1974 som chauffør ved Skovsgaard Fjerkræslagteri. Endvidere købte han i 1967 sin nuhavende ejendom i Grimdal paa 5½ tdr. land.

I.A.4.c.4)a) Frank Andersen er født den 12. januar 1968 i Brovst.

I.A.4.c.4)b) Torben Andersen er født den 6. juli 1970 i Brovst.

I.A.4.c.4)c) Anita Andersen er født den 17. maj 1974 i Brovst.

I.A.4.c.5)

Steen Thomsen er født den 15. februar 1947 i Skrøm. Han blev gift den 1. december 1973 i Tranum med Vibeke Torp Nielsen, der er født den 3. august 1951 i Nr. Økse, Brovst sogn, som datter af specialarbejder Erik Nielsen og hustru Lisse Torp Andersen.

Bosat: Stagstedvej 19, Brovst.

Steen Thomsen gik i skole i Telling samt i Brovst, hvor han i 1962 bestod realeksamen. I 1968 udlærtes han som elektriker hos Jørgen Skall i Skovsgaard, og efter at have aftjent sin værnepligt ved flyvevaabnet i Karup og Aalborg fra 1968 til 1969 begyndte han ved Aalborg Teknikum. Herfra dimitteredes han i 1973 som ingeniør og var beskæftiget som saadan indtil 1976, da han købte R.C.E. i Aalborg.

Vibeke Torp Nielsen gik i skole i Tranum samt i Brovst, hvor hun i 1969 bestod realeksamen. I 1970 tog hun handelseksamen i Aalborg, hvorpaa hun gennemgik kontoruddannelse ved automobilforhandler E. Graversen A/S i Dronninglund. Siden efteraaret 1972 har hun været ansat som kontorassistent ved Sparekassen Nordjylland i Aalborg.

I.A.4.c.6)

Agnethe Thomsen er født den 30. september 1948 i Lerup. Hun blev gift den 28. oktober 1967 i Lerup med Joel Vabbersgaard Larsen, der er født den 20.

juli 1947 i Kollerup som søn af husmand Frits Vabbersgaard Larsen og hustru Edith Kristine Vognsen.

Bosat: Randersvej 588, Spørring, Aarhus.

Agnethe Thomsen gik i skole i Telling og Tranum. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. 2 aar som køkkenpige paa Fjerritslev Sygehus.

Joel Vabbersgaard Larsen gik i skole i Kollerup. Han udlærtes som mekaniker hos Ford i Fjerritslev, og fra 1974 til 1975 drev han eget autoværksted i Frøstrup. Siden 1976 har han været ansat som mekaniker hos svogeren i Spørring.

I.A.4.c.6)a) Linda Vabbersgaard Larsen er født den 9. august 1967 i Østerild.

I.A.4.c.6)b) Dorte Vabbersgaard Larsen er født den 31. maj 1969 i Kollerup.

I.A.4.c.6)c) Viola Vabbersgaard Larsen er født den 2. marts 1971 i Kollerup.

I.A.4.c.7)

Aase Thomsen er født den 1. august 1951 i Brovst.

Bosat: Sønder Nesgaard, Nesgaardvej 27, Brovst.

Aase Thomsen gik i skole i Telling og Tranum samt i Brovst, hvor hun i 1969 bestod realeksamen. Efter 1 aar paa Nørresundby Gymnasium begyndte hun paa børnehaveseminariet i Aalborg, hvor hun i 1975 bestod afgangseksamen som børnehavelærerinde.

I.A.4.c.7)a) Kenneth Bo Thomsen er født den 2. december 1970 i Brovst.

I.A.4.c.8)

Ragnhild Thomsen er født den 12. januar 1954 i Brovst. Hun blev gift den 16. juni 1975 i Løgstør med Jørgen Holm Madsen, der er født den 23. juli 1951 i Korsholm, Kettrup sogn, som søn af vognmand Verner Madsen og hustru Stenia Secilia Holm.

Bosat: Løberen 3, Bonderup, Fjerritslev.

Ragnhild Thomsen gik i skole i Tranum samt i Skovsgaard, hvor hun i 1971 bestod realeksamen. I 1972 tog hun handelseksamen i Aalborg, og efter at have været ansat ½ aar hos en revisor samme sted var hun servitrice paa Fjerritslev Kro fra 1973 til 1975. Siden har hun været ansat som syerske ved Lee Cooper, ogsaa i Fjerritslev.

Jørgen Holm Madsen gik i skole i Korsholm. I 1972 udlærtes han som mekaniker ved Ford Motorcompagni i Løgstør, og efter at have været lastbilchauffør 1 aar hjemme aftjente han sin værnepligt ved Civilforsvaret i Thisted fra 1973 til 1974. Fra 1974 til 1975 var han ansat som montør ved D.L.A.M. i Fjerritslev, og siden har han drevet vognmandsforretning sammen med faderen og broderen Thomas.

I.A.4.c.8)a) Lotte Marion Thomsen er født den 21. februar 1973 i Brovst.

I.A.4.c.8)b) Kari Holm Madsen er født den 4. marts 1975 i Brovst.

I.A.4.d.

Anna Thomsen er født den 13. januar 1921 i Lildal, Hjortdal sogn. Hun blev gift den 6. december 1942 i Hjortdal med Aage Bernhard Rose, der ifølge bevilling i 1957 fik navneændring fra Pedersen. Han er født den 13. juni 1920 i Viborg som søn af maler Alfred Ferdinand Bernhard Pedersen og hustru Ellen Nicoline Magdalene Jensen Rose, og han døde den 11. juni 1969 i Roskilde.

Bosat: Prins Buris Vej 8, Roskilde.

Anna Thomsen gik i skole i Hjortdal. Hun lærte husgerning $\frac{1}{2}$ aar i Fjerritslev samt hjemme og tjente desuden $\frac{1}{2}$ aar i Viborg samt 1 aar i København. I 1961 begyndte hun som depotassistent ved amtssygehuset i Roskilde.

Aage Bernhard Rose gik i skole i Viborg. Han udlærtes som gartner i Varde, og sin værnepligt aftjente han i Randers samt i Hjørring og genindkaldtes endvidere til Viborg i 1945. I 1942 kom han til Roskilde og gennemgik uddannelse ved Sankt Hans Hospital, hvor han var ansat fra 1943 til 1949. Herefter var han ansat som chauffør, dels i København og dels i Roskilde indtil sin død i 1969.

I.A.4.d.1)

Kai Rose er født den 30. januar 1943 i Roskilde. Han blev gift den 26. februar 1966. Ægteskabet blev opløst i 1969.

Bosat: Parkvænget 17, Roskilde.

Kai Rose er blikkenslager.

I.A.4.d.1)a) Hanne Rose.

I.A.4.d.2)

Lilian Rose er født den 23. september 1944 i Roskilde. Hun blev gift den 9. oktober 1965 i Roskilde med Jim Rasmussen, der er født den 4. juni 1943 i Nykøbing Falster som søn af kedel- og maskinpasser Knud Leo Rasmussen og hustru Elna Egholm Jensen.

Bosat: Naalemagerstien 35, København S.

Lilian Rose gik i skole i Roskilde. Hun var husassistent i 1 aar og syerske en tid i Taastrup, hvorpaa hun havde et ophold paa Holbæk Husholdningsskole 1961-1962. Herefter gennemgik hun uddannelse som ekspeditrice i en broderiforretning i København, hvor hun var ansat indtil 1966. I 1972 begyndte hun som ekspeditrice hos Clara Wæver paa Østergade i København.

Jim Rasmussen gik i skole i bl.a. Nykøbing Falster og paa Højdevangens Skole i København. I 1963 udlærtes han som maskinpinder ved Wedela & Olsborg Sko paa Frederiksberg og fortsatte samme sted indtil 1967, afbrudt af en periode med ansættelse ved Fransi Sko samt 1 aar som chauffør. Siden 1967 har han været ansat som laboratoriearbejder ved medicinalfabrikken Novo.

I.A.4.d.2)a) Torben Rose Rasmussen er født den 2. januar 1966 i København, Sokkelund sogn.

I.A.4.d.2)b) Jeanette Rose Rasmussen er født den 29. februar 1968 i København, Vor Frelser sogn.

I.A.4.d.2)c) Sven Aage Rose Rasmussen er født den 25. april 1969 i København, Vor Frelser sogn.

I.A.4.d.3)

Margit Rose er født den 6. april 1947 i Roskilde. Hun er kontorassistent og lever i papirløst ægteskab med tømremester Christian Leegaard.

Bosat: Aagesholmsvej 7, Taastrup.

I.A.4.e.

Karl Thomsen er født den 12. marts 1923 i Lildal, Hjortdal sogn. Han blev gift den 11. marts 1950 i Komdrup med Ellen Margrethe Nielsen, der er født den 9. marts 1927 i Komdrup som datter af gaardejer Christian Marinus Nielsen og hustru Agnes Marie Mariane Nielsen.

Bosat: Højmosegaard, Nyrupvej 34, Nibe.

Karl Thomsen gik i skole i Hjortedal. Han lærte landbrug og tjente paa bl.a. Vester Kjeldgaard i Kettrup, Henriksdal i Blenstrup samt Seemgaard ved Ribe, afbrudt af et ophold paa Hammerum Landbrugsskole 1946-1947. I 1950 købte han sin nuhavende gaard Højmosegaard paa 50 tdr. land, og senere tilkøbtes 30 tdr. land. I 1972 opførtes ny kostald, og denne udvidedes i 1975. - Karl Thomsen har siden 1953 været medlem af menighedsraadet samt siden 1967 fungeret som kirkesanger i Nørholm.

Ellen Margrethe Nielsen gik i skole i Sdr. Kongerslev. Hun lærte husgerning hjemme og var beskæftiget her indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa Rønne Højskole i 1946 samt 1 aar som husassistent i Randers 1947-1948. Siden 1963 har hun været organist i Sønderholm.

I.A.4.e.1)

Povl Thomsen er født den 27. juni 1952 paa Højmosegaard, Sønderholm sogn.

Bosat: Højmosegaard, Nyrupvej 34, Nibe.

Povl Thomsen gik i skole i Sønderholm og var desuden elev paa Borremose Ungdomsskole i 1968. Han lærte landbrug og var beskæftiget ved dette 1 aar paa Alsiggaard i Gjerlev, 1 aar paa Marslund ved Struer samt 1 aar paa en gaard i Oppelstrup. Fra 1973 til 1974 havde han et ophold paa Hammerum Landbrugsskole, og siden har han været beskæftiget hjemme.

I.A.4.e.2)

Ellen Thomsen er født den 12. december 1956 paa Højmosegaard, Sønderholm sogn.

Bosat: Peter Bangsvej 1, København F.

Ellen Thomsen rejste, efter at have bestaaet realeksamen i 1974, til København, hvor hun havde faaet arbejde som hospitalshjælper paa Diakonissestiftelsen. Endvidere er hun sommeren 1976 begyndt at læse til HF.

I.A.4.e.3)

Birgit Thomsen er født den 12. april 1960 paa Højmosegaard, Sønderholm sogn.

I.A.4.e.4)

Kirsten Thomsen er født den 10. september 1966 paa Højmosegaard, Sønderholm sogn.

I.A.4.f.

Oskar Thomsen er født den 24. december 1924 i Lildal, Hjortdal sogn. Han blev gift den 7. september 1948 i Hjortdal med Aase Jørgensen, der er født den 7. september 1927 i Gøttrup som datter af grosserer Jørgen Christian Aage Jørgensen og hustru Mette Kirstine Johansen.

Bosat: Nørthorupgaard, Hjortdal, Fjerritslev.

Oskar Thomsen gik i skole i Hjortdal. Han lærte landbrug hjemme og tjente bl.a. 3 aar i Kettrup og 1 aar i Gøttrup. I 1948 købte han en ejendom i Glerup paa 33 tdr. land og drev denne indtil 1952, da han overtog Nørthorupgaard paa 85 tdr. land efter faderen. - Oskar Thomsen, der kom i menighedsraadet i 1957, har været dettes formand i ca. 15 aar.

Aase Jørgensen gik i skole i Gøttrup. Hun lærte husgerning hjemme, og efter et ophold paa Rønde Højskole i 1946 var hun husassistent hos doktor Pedersen i Fjerritslev indtil giftermålet. - Aase Jørgensen har været domsmand ved landsretten i ca. 10 aar.

I.A.4.f.1)

Jørgen Thomsen er født den 19. juli 1949 i Glerup, Visborg sogn.

Han gik i skole i Fjerritslev, hvor han bestod 9. klasse. I 1970 indkaldtes han til Jydske Trænregiment i Aalborg, hvor han siden sommeren 1972 har været kontraktansat oversergent, afbrudt bl.a. af FN-tjeneste, paa Cypern fra efteraaret 1976 til foraaaret 1977 samt en periode som tjenstgørende ved tropperne i Rendsburg, Tyskland.

I.A.4.g.

Jens Thomsen er født den 29. januar 1927 i Lildal, Hjortdal sogn, og han døde den 21. januar 1961 paa Nørthorupgaard, Hjortdal sogn.

Ved Jens Thomsens død skrev en af egnens aviser følgende:

"En af Egnens dygtige unge Landmænd er i Morges afgaaet ved Døden. Det er Husmand og Maskinstationsejer Jens Thomsen, Aalegaards Mark. Jens Thomsen havde været meget alvorlig syg siden i Efteraaret og havde i længere Perioder været indlagt paa Sygehuset i Hjørring og Brovst. Han var blevet udskrevet fra Sygehuset i Hjørring ved Juletid, men efter Jul maatte han paany lade sig indlægge, men for kort Tid siden kom han igen hjem og han døde i Morges i Fødehjemmet "Nørthorupgaard", knap 34 Aar gammel.

Jens Thomsen fik en smuk og god Opvækst paa "Nørthorupgaard" hos Chr.

Thomsen og hans Hustru, hvis yngste (næst yngste) Søn han var. Han fik en god Uddannelse ved Landbruget og viste baade Initiativ og Stræbsomhed. For 6-7 Aar siden købte han Ingv. Pretzmanns Ejendom med 13-14 Tdr. Land paa Aalegaards Mark i Skræm Sogn, og her kastede han sig med Iver og Dygtighed ud i Arbejdet som selvstændig Landmand og desuden oprettede han en Maskinstation, som han drev med stor Samvittighed og Omhu. Han havde en stor og tilfreds Kundekreds, som satte stor Pris paa den velbegavede unge Mand.

Jens Thomsen forstod at tale med alle, unge som gamle, og han var altid fyldt med godt Humør. Baade hjemme i Hjortdal og i Skræm tog han aktivt Del i Arbejdet omkring KFUM og Indre Missions Samfund.

Jens Thomsen var ugift."

I.A.4.h.

Johannes Thomsen er født den 9. december 1931 i Fjerritslev. Han blev gift den 24. juli 1954 i Aalborg, Ansgar sogn, med Hilma Jørgensen, der er født den 23. februar 1931 i Gøttrup som datter af grosserer Jørgen Christian Aage Jørgensen og hustru Mette Kirstine Johansen.

Bosat: Jyllandsgade 26, Aalborg.

Johannes Thomsen gik i skole i Hjortdal. Han lærte landbrug hjemme, og efter at have aftjent sin værnepligt i Karup og Aalborg fra 1952 til 1953 samt besøgt Haslev Landbrugsskole fra 1953 til 1954 gennemgik han uddannelse ved V. Sørensen, landbrugsmaskiner en gros, i Aalborg. I 1960 blev han forfremmet til prokurist, og siden 1972 har han været ansat som administrerende direktør i firmaet. - Johannes Thomsen er medlem af bestyrelsen for F.L.G. i Aalborg og medlem af menighedsraadet i Vor Frue sogn samme sted.

Hilma Jørgensen gik i skole i Gøttrup. Hun lærte husgerning i forskellige pladser, og i 1949 fik hun ansættelse paa kontoret hos firmaet V. Sørensen i Aalborg. Her har hun siden været ansat, - afbrudt af en periode fra 1961 til omkring 1969.

I.A.4.h.1) Karin Thomsen er født den 14. juli 1961 i Aalborg Domsogn.

I.A.5.

Martin Jensen er født den 4. september 1894 i Vinkel, og han døde den 9. juli 1973 i København. Han blev gift første gang den 9. november 1916 i

Tapdrup med Jensine Jensen. Hun er født den 2. december 1887 i Thisted, Tapdrup sogn, som datter af Frederik Jensen og hustru Else Kirstine Sørensen, og hun døde den 8. november 1963 paa Frederiksberg. Han blev gift anden gang med Helene, der bor Øhlenschlägersgade 11, København V.

Om Jensine Jensen fortæller datteren Inge:

"Mor gik som ung pige (under navnet Sine Ø) ud og syede i hjemmene paa Viborg-egnen, ligesom hun hjalp alle steder ved store gilder, baade til fest og begravelse. Efter giftermålet fortsatte hun med at sy, dog nu i sit eget hjem, hvilket hun fortsatte med til sin død, 76 aar gammel.

I.A.5.a.

Anna Kirstine Jensen er født den 11. oktober 1917 i Næstved. Hun har levet i papirløst ægteskab med Axel Johnsen. Han er født den 15. juli 1906 i Ansager som søn af Martine Johnsen og hustru Dorthea, og han døde den 16. august 1975 i København.

Bosat: Tullinsgade 3, København.

Anna Kirstine Jensen er syerske, og Axel Johnsen var mekaniker.

I.A.5.a.1)

Martin Johnsen er født den 18. september 1943 i København, Sankt Pouls sogn.

Bosat: Vævergade 5, København N.

I.A.5.b.

Astrid Frederikke Jensen.

Bosat: Lindevangshusene 12, Taastrup.

I.A.5.c.

Inge Kathrine Jensen er født den 5. januar 1920 i Næstved. Hun blev gift første gang den 28. juni 1941 med Walter Westborg, der er født den 15. marts 1916. Ægteskabet opløstes i 1945, og hun blev herefter gift anden gang den 24. april 1946 i København med Johannes Houmann, der er født den 21. november 1915 i Skive som søn af Christian Peter Nielsen Houmann og hustru Anna Jensen.

Bosat: Viborgvej 94, Hagebro, Skive.

Inge Kathrine Jensen gik i skole i Lisbjerg. I 1938 udlærtes hun som damefrisør hos Jenny Hansen i Aarhus og var herefter assistent i Køben-

havn indtil 1943. Siden har hun drevet selvstændig frisørsalon, først i København, fra 1957 til 1960 i Randers, og herefter i Haderup indtil 1973.

Johannes Houmann gik i skole i Skive. Han gennemgik gartneruddannelse hos gartner Pedersen samme sted og var beskæftiget i København i 1935, i Odense fra 1936 til 1937 samt i Skive fra 1938 til 1939. Tre gange $\frac{1}{2}$ aar var han ansat som lokomotivfyrbøder i Tyskland, og efter at have været ansat ved begravelsesvæsnet i København fra 1944 til 1957 var han gartner i 3 aar ved Randers Kommune. Siden 1960 har han været ansat ved Feldborg Statsskovdistrikt.

I.A.5.d.

Karen Margrethe Jensen er bosat paa Ole Vigsgaten 6, Oslo, Norge.

I.A.5.e.

Anders Frederik Jensen er bosat Kronprinsessegade 24, København K.

I.A.5.f.

Hans Helge Jensen er bosat Ringstedvej 64, Store Merløse.

I.A.6.

Kresten Hus Jensen er født den 21. august 1896 i Vinkel. Han blev gift den 5. august 1919 i Viborg med Maren Kirstine Therkelsen. Hun er født den 24. marts 1892 i Agtrup som datter af Hans Iver Therkelsen og hustru Mette Marie, og hun døde den 21. april 1963 i Kokholm, Rødding sogn.

Bosat: Plejehjemmet Egely, Bjerringbro.

I.A.6.a.

Børge Huus Jensen er født den 13. oktober 1930 i Rødding. Han blev gift den 11. juli 1953 i Karup med Ella Rabis Nielsen, der er født den 10. december 1934 i Karup som datter af handelsmand Laurits Christian Nielsen og hustru Ella Katrine Nielsen Skytte.

Bosat: Vandhøjen 3, Overlund, Viborg.

Børge Huus Jensen gik i skole i Ingstrup. Han udlærtes i 1951 som mejerist og aftjente derpaa sin værnepligt ved flyvevaabnet. Efter at have gennemgaaet korporalskolen samt sergentskolen har han siden 1962 været seniorsergent i Karup.

Ella Rabis Nielsen gik i skole i Karup. Hun tjente som husassistent og

arbejdede ca. 1 aar i en blomsterforretning, hvorpaa hun gennemgik fodplejeuddannelse i Herning. Efter at have haft fodspecialistforretning i Karup gennemgik hun sygehjælperuddannelse i Viborg, og hun er nu sygehjælper paa Sankt Ibsgaarden, Viborg.

I.A.6.a.1)

Kirsten Irene Huus Jensen er født den 26. februar 1954 i Karup. Hun blev gift den 16. marts 1974 i Viborg med Ole Clarup, der er født den 19. maj 1951 i Rudkøbing paa Langeland som søn af repræsentant Wagn Johannes Clarup og hustru Jytte Bendix Petersen.

Bosat: Pebermyntevej 3, Viborg.

Kirsten Irene Huus Jensen gik i skole i Karup samt i Kølvraa, hvor hun bestod 10. klasse. Efter et ophold paa Silkeborg Husholdningsskole gennemgik hun uddannelse til barneplejerske paa en vuggestue i Viborg, og fra 1973 til 1974 var hun ansat som barneplejerske ved Fysiurgisk Hospital, Hald Ege. Herefter begyndte hun at læse ved Viborg Børnehaveseminarium og forventer at bestaa eksamen som børnehavepædagog i 1978.

Ole Clarup gik i skole i Nr. Lyngvig samt i Kolding, hvor han bestod 10. klasse. Han gennemgik uddannelse som ekspedient i en sportsforretning i Kolding, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Prinsens Livregiment i Viborg 1971-1972 var han ekspedient ved et byggemarked i Kolding. I 1973 lod han sig hverve som konstabel, og i 1975 udnævntes han til overkonstabel i Viborg. Efteraaret 1976 afsluttede hans merkonomstudiet indenfor forsvaret.

I.A.6.a.1)a) Thomas Clarup er født den 11. juli 1975 i Viborg.

I.A.7.

Petrine Jensen er født den 28. februar 1898 i Vinkel, og hun døde den 6. maj 1901.

I.A.8.

Ottomine Anine Jensen er født den 18. september 1899 i Vinkel. Hun blev gift den 24. maj 1924 i Bjerring med Jens Christian Tegtmeier, der er født den 4. juli 1893 i Skrøm som søn af gaardejer Henrik August Tegtmeier og hustru Anne Dorthea Marie Arendtsen.

Bosat: Nørrevangsvej 18, Demstrup, Kjellerup.

Ottomine Anine Jensen gik i skole i Vinkel. Hun lærte husgerning og tjente hovedsagelig paa hjemegnen.

Jens Christian Tegtmeier gik i skole i Skrøm. Han lærte landbrug hjemme indtil 1911, hvorpaa han tjente forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste i Fredericia fra 1915 til 1916 samt $\frac{1}{2}$ aar i 1917. Fra 1924 til 1962 drev han en landejendom paa 17 tdr. land i Vandet, hvorpaa han overdrog den til sønnen Karl Verner.

I.A.8.a.

Anna Dorthea Tegtmeier er født den 3. oktober 1926 i Ø. Vandet, Sjørsløv sogn. Hun blev gift den 8. maj 1947 i Sjørsløv med Kai Kristian Kallermann, der er født den 19. oktober 1921 i Føvling som søn af skrædder Steffen Peter Karl Kallermann og hustru Karen Winter.

Bosat: Ny Carlsbergvej 14, København V.

Anna Dorthea Tegtmeier gik i skole i Sjørsløv. Hun lærte husgerning paa hjemegnen, og efter at have været beskæftiget ca. 4 aar som barnepige og ekspeditrice i en bagerforretning i Rødkærsgade var hun sygeplejeelev i Viborg i 2 aar indtil giftermålet. Siden 1960 har hun været ansat som sygehjælper ved kommunehospitalet i København.

Kai Kristian Kallermann gik i skole i Føvling. Han var beskæftiget ved landbruget i 4-5 aar i bl.a. Davding og Eriknaur, og under krigen kørte han fra 1942 til 1945 vognmandskørsel med hest og vogn fra Bisholt til Horsens. Han var herefter fængselsbetjent i Horsens, og i 1949 begyndte han som postbud ved postvæsnet i København.

I.A.8.a.1)

Lis Kallermann er født den 15. februar 1948 i Horsens. Hun blev gift den 2. august 1969 i Sjørsløv med Karl Sommerstedt-Rasmussen, der er født den 23. oktober 1946 i Flensborg som søn af snedker Karl Peter Rasmussen og hustru Herta Frederikke Sommerstedt.

Bosat: Korinthvej 10, Næstved.

Lis Kallermann gik paa Ny Carlsbergvejens Skole, København, hvorfra hun i 1965 bestod realeksamen. I $\frac{1}{2}$ aar var hun ansat i en børnehaven, og fra 1966 til 1969 gennemgik hun uddannelse som omsorgsassistent ved et børnehospital i Vangede, hvor hun fortsatte indtil 1973. Herefter arbejdede hun i 2 aar paa Klostergaarden i Nykøbing Falster, og siden 1975 har hun været ansat som omsorgsassistent ved behandlingscentret i Næstved.

Karl Sommerstedt-Rasmussen gik i Frøslev-Padborg Skole. Fra 1962 til 1965 var han konstabel i Farum, og fra 1966 til 1969 gennemgik han uddannelse som omsorgsassistent paa Løgumgaard, hvorpaa han arbejdede 1 aar ved Vangede Børnehospital samt som assistent paa en ungdomspension. I 1971 blev han stedfortræder for forstanderen, og fra 1973 til 1975 var han selv forstander paa behandlingshjemmet Klostergaarden i Nykøbing Falster. Siden har han været ansat som konsulent ved behandlingscentret i Næstved.

I.A.8.a.1)a) Heidi Sommerstedt-Rasmussen er født den 20. februar 1971 i København, Sankt Mattæus sogn. !

I.A.8.a.1)b) Steffen Sommerstedt-Rasmussen er født den 5. februar 1975 i København, Kristkirkens sogn.

I.A.8.a.2)

Leif Kallermann er født den 13. juli 1955 i København, Kristkirkens sogn.
Bosat: Ny Carlsbergvej 14, København V.

Leif Kallermann afsluttede skolegangen med 9. klasse i 1971. Han var beskæftiget ved landbruget, bl.a. ½ aar paa Bruunshaab Avlsgaard, hvorpaa han var dekoratørmedhjælper hos A/S P. Thomsens Magasiner i København i 1½ aar. Fra 1974 til foråret 1976 var han beskæftiget som chauffør, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Sjællandske Trænregiment i Høvelte begyndte han som chauffør ved A/S Fakse Kalkbrud.

I.A.8.a.3)

Jan Kallermann er født den 7. august 1957 i København, Kristkirkens sogn.
Jan Kallermann afsluttede sommeren 1977 et 1-aarigt ophold paa Egmont Højskole.

I.A.8.b.

Asta Helga Tegtmeier er født den 6. marts 1931 i Ø. Vandet, Sjørølev sogn. Hun blev gift den 6. maj 1956 i Sjørølev med Egon Bøgild, der er født den 23. april 1931 i Sejling som søn af gaardejer Marius Bøgild og hustru Agnes Hansen. Ægteskabet er opløst.

Bosat: Landlystvej 34, Silkeborg.

Asta Helga Tegtmeier gik i skole i Sjørølev. En tid var hun husassistent, og efter at have gennemgaaet uddannelse som syerske ved Damsbro i

Sjørsløv samt hos Ninna Pedersen i Kjellerup var hun assistent paa en systue i Vestervig i 1 aar. Herefter drev hun egen systue, først kort tid i Kjellerup, fra 1950 til 1956 i Sejling og sidst i Nisset indtil 1960.

Egon Bøgild gik i skole i Sejling. Han lærte landbrug og tjente bl.a. hjemme afbrudt af militærtjeneste i Viborg fra 1951 til 1952. Efter giftermålet i 1956 begyndte han som træindustriarbejder paa en dørfabrik i Silkeborg.

I.A.8.b.1)

Birthe Bøgild er født den 29. oktober 1956 i Nisset, Lemming sogn.

Bosat: Dreusensvej 62, Silkeborg.

Birthe Bøgild gik i skole i Silkeborg, hvor hun bestod 10. klasse. Fra 1974 til 1977 gennemgik hun uddannelse som klinikassistent ved tandlæge Stige Nielsen samme sted.

I.A.8.b.2)

Bente Bøgild er født den 20. august 1959 i Nisset, Lemming sogn.

Bosat: Landlystvej 34, Silkeborg.

Bente Bøgild begyndte efter at have bestaaet realeksamen at læse til HF-eksamen, som hun forventer at afslutte sommeren 1978.

I.A.8.c.

Karl Verner Tegtmeier er født den 13. januar 1938 i Ø. Vandet, Sjørsløv sogn. Han blev gift den 22. september 1962 i Almind med Lis Lyngsø Hansen, der er født den 25. marts 1938 i Almind som datter af gaardejer Christian Lyngsø Hansen og hustru Karen Sørensen Kloster.

Bosat: Rindsholmvej 84, Viborg.

Karl Verner Tegtmeier gik i skole i Sjørsløv. Han lærte landbrug paa egnen og tjente bl.a. 4 aar paa Demstrupgaard. Fra 1959 til 1960 aftjente han sin værnepligt i Varde, og efter et ophold paa Kalø Landbrugsskole 1960-1961 samt 1 aar som forpagter hjemme overtog han i 1962 selv gaarden i Ø. Vandet efter faderen. Denne drev han indtil 1971, og endvidere købte han allerede i 1969 svigerforældrenes ejendom i Almind paa 24 tdr. land. I 1971 tilkøbtes en ejendom paa 35 tdr. land.

Lis Lyngsø Hansen gik i skole i Almind. Hun lærte husgerning hjemme og var beskæftiget 1½ aar hos slagter Thrane i Viborg samt 1½ aar paa en træskofabrik samme sted.

I.A.8.c.1) Per Tegtmeier er født den 22. marts 1963 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.A.8.c.2) Conny Tegtmeier er født den 12. november 1965 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.A.9.

Niels Christian Jensen er født den 1. januar 1901 i Vinkel. Han blev gift den 12. juli 1922 i Brandstrup med Anna Margrethe Hvidberg, der er født den 1. juli 1903 i Viborg som datter af Peter Crone Hvidberg og hustru Ellen Marie Rasmussen.

Bosat: Store Sct. Mikkelsgade 6, Viborg.

I.A.9.a.

Edith Crone Jensen er født den 7. december 1922 i Viborg. Hun blev gift den 29. juni 1944 i Viborg med Kjeldmer Kjeldsen, der er født den 14. september 1918 i Essenbæk.

Bosat: Gyvelvej 28, Nørresundby.

I.A.9.a.1)

Anne-Mette Kjeldsen er født den 21. april 1946 i Viborg. Hun blev gift den 8. marts 1969 i Nørresundby med Anton Leo Kristoffersen, der er født den 7. november 1945 i Vejgaard som søn af vognmand Egon Nielsen Kristoffersen og hustru Ellen Kvist Nielsen.

Bosat: Bernstorffsvej 113, Viby.

Anne-Mette Kjeldsen er kontorassistent, og Anton Leo Kristoffersen er skibsbygger.

I.A.9.a.1)a) Helle Kristoffersen er født den 24. oktober 1971 i Viby.

I.A.9.a.1)b) Lea Kristoffersen er født den 3. november 1975 i Viby.

I.A.9.a.2)

Per Kjeldsen.

I.A.9.a.3)

Niels Kjeldsen er født den 31. august 1956.

I.A.9.b.

Harald Crone Jensen er født den 3. juni 1925 i Viborg. Han blev gift den 20. september 1947 i Viborg med Inger Louise Iversen, der er født den 23. januar 1928 i Vejle som datter af gørtler Mads Iversen og hustru Louise Johanne Metha Sørensen.

Bosat: Sønderklit 67, Skagen.

Harald Crone Jensen gik i skole i Viborg. I 1945 udlærtes han som tømrer og snedker hos A.K. Kristiansen og fortsatte i lærepladsen indtil han i 1946 indkaldtes til militærtjeneste ved Prinsens Livregiment i Viborg. Han fortsatte ved militæret og gennemgik uddannelse som kørelærer ved Hærens Motorskole, og efter at være blevet hjemsendt som sergent i 1953 var han ansat ved Falck Redningskorps i Viborg indtil 1960, da han etablerede selvstændig forretning som kørelærer samme sted. Siden 1963 har han været kørelærer i Skagen.

Inger Louise Iversen gik i skole i Vejle. Hun gennemgik uddannelse som ekspeditrice ved en kaffe- og kolonialforretning i Viborg, og efter at have været hjemmegaaende husmoder i en aarrække begyndte hun i 1974 som ekspeditrice i Skagen, først hos en købmand og i 1975 i datteren Joan og svigersønnen Tonni's blomsterforretning.

I.A.9.b.1)

Jytte Crone Jensen er født den 1. maj 1951 i Viborg. Hun blev gift den 1. maj 1971 i Skagen med Bjarne Albrektsen, der er født den 20. juli 1945 i Skagen som søn af skibstømrer Gunner Albrektsen og hustru Ida Frederiksen.

Bosat: Middelbanke 49, Skagen.

Jytte Crone Jensen gik i skole i Viborg og Skagen. Hun gennemgik uddannelse som ekspeditrice hos F. Stenbron, guld- & sølvvarer i Skagen, hvor hun udlærtes i 1970 og siden har været beskæftiget.

Bjarne Albrektsen gik i skole i Fjerritslev og Skagen. I 1960 udlærtes han som skibstømrer hos brødrene Nipper i Skagen og har siden været beskæftiget i lærepladsen, afbrudt af militærtjeneste i Randers fra 1965 til 1966 samt 1½ aar 1967-1968 som taxachauffør, ogsaa i Skagen.

I.A.9.b.1)a) Sanne Crone Albrektsen er født den 13. oktober 1975 i Skagen.

I.A.9.b.2)

Joan Crone Jensen er født den 1. maj 1951 i Viborg. Hun er gift med blomsterhandler Tonni Jacob Larsen.

Bosat: Middelbanke 2, Højen, Skagen.

I.A.9.c.

Lilly Crone Jensen er født den 3. august 1927 i Viborg. Hun blev gift den 6. januar 1951 i Viborg med Børge Gravgaard, der er født den 31. august 1926 i Batum, Rødding sogn, som søn af husmand Ferdinand Julius Gravgaard og hustru Trine Christensen.

Bosat: Bøgevænget 5, Hald Ege, Viborg.

Børge Gravgaard er arbejdsmand.

I.A.9.c.1)

Aase Gravgaard er født den 4. oktober 1955 i Hald Ege, Dollerup sogn.

Bosat: Kokholmvej 10, Viborg.

I.A.9.c.2)

Lis Gravgaard er født den 3. april 1958 i Hald Ege, Dollerup sogn.

I.A.9.d.

Ellen Crone Jensen er født den 22. september 1930 i Viborg. Hun blev gift den 26. januar 1952 i Viborg med Svend Aage Nedergaard Jacobsen, der er født den 21. august 1922 i Tjele som søn af husmand Søren Jacobsen og hustru Jensine Jensen.

Bosat: Sønnermarksvej 19, Viborg.

Ellen Crone Jensen gik i skole i Viborg. Hun lærte husgerning og var beskæftiget hjemme i 3 aar. Fra 1948 til 1954 var hun ansat som syerske ved Asani, og i 1969 begyndte hun igen som syerske ved Vibonet i Viborg.

Svend Aage Nedergaard Jacobsen gik i skole i Foulum. Han lærte landbrug i Foulum og Vammen og tjente bl.a. 4 aar paa Sødahl Hovedgaard i Rødding. Siden 1951 har han været beskæftiget som lagerarbejder ved flyvestation Karup.

I.A.9.d.1)

Finn Nedergaard Jacobsen er født den 20. september 1954 i Viborg.

Han gik i skole i Viborg og udlærtes i 1975 hos Viggo Holm & Søn samme sted, hvor han nu er beskæftiget som bygningssnedker.

I.A.9.d.2)

Gitte Nedergaard Jacobsen er født den 8. november 1958 i Viborg.

Hun gik i skole i Viborg, hvor hun har bestaaet 10. klasse.

I.A.9.e.

Inge Lise Crone Jensen er født den 28. juni 1934 i Viborg. Hun blev gift den 8. juni 1957 i Viborg med Carl Henrich Brunbjerg Sørensen, der er født den 13. maj 1930 i Frederiks som søn af malermester Anton Marinus Sørensen og hustru Stinne Marie Jensen.

Bosat: Brorsonsvej 12, Frederiks.

Inge Lise Crone Jensen gik i skole i Viborg og Rødning. Hun lærte husgerning hjemme og tjente bl.a. som husassistent 2 aar i Rødning Brugsforening samt 3½ aar ved amtslæge Sindbjerg Hansen i Viborg. Endvidere har hun været beskæftiget en kort periode i København.

Carl Henrich Brunbjerg Sørensen gik i skole i Frederiks samt i Viborg, hvor han bestod mellemskoleeksamen. Han udlærtes som maler hos faderen i Frederiks og gennemgik endvidere uddannelse som dekorations- og skiltemaler. Sin værnepligt aftjente han i Randers, og efter at have været beskæftiget i bl.a. Odense og København samt en tid i Norge arbejdede han hjemme indtil 1962. Herefter etablerede han sig som selvstændig malermester.

I.A.9.e.1) Dorthe Brunbjerg Sørensen er født den 15. december 1958 i Frederiks.

I.A.9.e.2) Jane Brunbjerg Sørensen er født den 6. marts 1962 i Frederiks.

I.A.9.f.

Erik Crone Jensen.

Bosat: Reichhardtsti 11, Hørsholm.

I.A.9.g.

Kirsten Crone Jensen er gift med Tage Nielsen.

Bosat: Kvædevej 19, Viborg.

I.A.9.h.

Else Crone Jensen er født den 9. marts 1944 i Viborg. Hun blev gift den 8. juni 1963 i Viborg med Jens Munk Jacobsen, der er født den 10. august 1941 i Sjørsløv som søn af gaardejer Henry Edvard Jacobsen og hustru Jensine Marie Lauritsen Munk.

Bosat: Bragesvej 13, Spentrup.

Else Crone Jensen gik i skole i Demstrup og Sjørsløv. Hun lærte husgering 1 aar i Sjørsløv samt 1 aar paa Gammelgaard i Galten, og fra 1960 til 1964 var hun ansat som syerske ved Asani i Viborg. Endvidere har hun bl.a. været ansat som medhjælper paa en frisørsalon i Viborg fra 1966 til 1968, og i 1975 begyndte hun som vikar ved Spentrup Børnehave.

Jens Munk Jacobsen gik i skole i Sjørsløv, Funder og Kjellerup og var desuden elev paa Levring Efterskole 1956-1957 samt paa en præliminærskole i Silkeborg. Han var beskæftiget 1 aar ved landbruget, og efter at have aftjent sin værnepligt 1960-1962 ved Jydsk Telegrafregiment i Aarhus, hvorfra han hjemsendtes som korporal, arbejdede han ½ aar som medhjælper paa en servicestation. Herefter blev han kontraktansat ved telegrafregimentet i Viborg og blev i 1968 tjenstgørende oversergent. Fra 1969 til 1971 var han elev paa officerskolen paa Frederiksberg, hvorpaa han var tjenstgørende secondløjtnant ved Jydske Ingeniørregiment i Randers indtil 1973 og herefter ved Jydske Telegrafregiment i Aarhus, fra 1975 som tjenstgørende løjtnant.

I.A.9.h.1) Claus Munk Jacobsen er født den 13. september 1964 i Viborg.

I.A.9.h.2) Henrik Munk Jacobsen er født den 28. marts 1968 i Viborg.

I.A.10.

Peter Jensen er født den 28. maj 1902 i Vinkel. Han blev gift den 9. maj 1933 i Vejrum med Klara Ingeborg Glud, der er født den 1. april 1909 i Vejrum som datter af gaardejer Søren Glud og hustru Marie Madsen.

Bosat: Granvej 3, Viborg.

Peter Jensen gik i skole i Vinkel, Dalsgaard og Overlund. Han lærte landbrug paa hjemegnen, indtil han i 1923 indkaldtes til militærtjeneste i Holbæk. Efter hjemsendelsen var han beskæftiget ved forskelligt, bl.a. i nogle aar som lillebilvognmand, indtil han i 1932 byttede sig til ruten Bjerringbro-Viborg. Endvidere har han i en lang aarrække kørt turistkør-

sel. Sidst i 1960erne overdrog han sit busselskab Dana Bus til sønnen Jørgen.

Klara Ingeborg Glud gik i skole i Over Viskum. Hun lærte husgerning hjemme indtil 1938, hvorpaa hun var sygeplejeelev ved Viborg Sygehus i 3 aar.

I.A.10.a.

Jørgen Glud Jensen er født den 23. december 1934 i Viborg. Han blev gift den 13. maj 1961 i Vinkel med Conny Nielsen, der er født den 6. oktober 1938 i Vinkel som datter af gaardejer Rasmus Odsgaard Nielsen og hustru Agnes Marie Kirstine Bødker.

Bosat: Skovvejen 22, Bjerringbro.

Jørgen Glud Jensen gik i skole i Viborg, hvor han i 1950 bestod realeksamensamen. I 1956 udlærtes han som typograf hos Bachhausen samme sted, og efter at have været beskæftiget 2 aar i København tog han i 1961 eksamen som kørelærer. Efter at have været beskæftiget som saadan i nogle aar overtog han efter faderen Dana Bus, der kører paa strækningen Viborg-Bjerringbro samt forestaar turistkørsel.

Conny Nielsen gik i skole i Vinkel samt i Viborg, hvor hun bestod mellemenskoleeksamen. Efter at have bestaaet handelsskoleeksamen i 1955 var hun ansat som kontorassistent ved Rindsholm Mølle fra 1956 til 1958, ved Kjærsgaards Tømmerhandel fra 1958 til 1960 og paa politigaarden i Viborg fra 1960 til 1962.

I.A.10.a.1) Kim Glud Jensen er født den 12. september 1962 paa Viborg Sygehus.

I.A.10.a.2) Lars Glud Jensen er født den 14. maj 1970 paa Viborg Sygehus.

I.A.11.

Petrine Jensen.

Bosat: Markedsgade 18, Bjerringbro.

I.A.12.

Christian Emil Jensen er født den 24. april 1905 i Vinkel, og han døde den 3. maj samme aar.

I.A.13.

Ane Marie Jensen er født den 31. marts 1907 i Vinkel. Hun blev gift den 28. april 1932 i Bjerring med Samuel Christian Sørensen, der er født den 26. december 1904 i Bjerring som søn af gaardejer Mikkel Sørensen og hustru Ane Mette Christensen.

Bosat: Skovvejen 28, Bjerringbro.

Ane Marie Jensen gik i skole i Overlund og Tapdrup. Hun lærte husgerning paa forskellige gaarde paa hjemegnen og tjente en tid i Viborg. Indimellem var hun beskæftiget hjemme.

Samuel Christian Sørensen gik i skole i Bjerring. Han lærte landbrug hjemme og blev efter faderens død i 1922 bestyrer. Fra 1924 til 1925 havde han et ophold paa Børkop Højskole, og i 1932 overtog han efter moderen Bondekærgaard paa 52 tdr. land. Denne drev han indtil 1975, da han overdrog den til sønnen Johannes.

I.A.13.a.

Jens Aksel Hansen er født den 21. maj 1926 i Sjørsløv. Han blev gift den 24. december 1950 i Roskilde med Gerda Asta Nielsen, der er født den 27. juli 1929 i Hverrestrup, Simested sogn, som datter af gaardejer Jens Christian Nielsen og hustru Marie Poulina.

Bosat: Løvskal Landevej 50, Løvskal, Bjerringbro.

Jens Aksel Hansen gik i skole i Sjørsløv. Han lærte landbrug paa forskellige gaarde paa hjemegnen, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Søværnet i Sønderborg 1947-1948 samt haft et ophold paa Vejlbys Landbrugsskole 1948-1949 tjente han paa Sjælland. Fra 1951 til 1952 drev han en landejendom paa 10 tdr. land i Snekkerup, hvorpaa han købte en gaard paa Viborg Nørreremark paa 16 tdr. land, som han drev indtil 1959, da han købte sin nuhavende ejendom i Løvskal paa 55 tdr. land.

Gerda Asta Nielsen gik i skole i Tapdrup. Hun lærte husgerning hjemme og var beskæftiget her i 4 aar, hvorpaa hun havde plads som husassistent i Viborg og Silkeborg samt en tid i Roskilde.

I.A.13.a.1)

Inger Lise Hansen er født den 6. juli 1951 i Snekkerup, Vigersted sogn.

Bosat: Falkevej 60, Viborg.

Inger Lise Hansen gik i skole i Skjern og Hammershøj. Fra 1969 til 1970

var hun elev paa Viborg Handelsskole, og efter at have gennemgaaet uddannelse som ekspeditrice ved Riis Farvehandel samme sted var hun ansat 3 aar ved Ellingsøe Farvehandel i Nykøbing Mors. Siden 1976 har hun været ekspeditrice ved Selta Møbler i Viborg.

I.A.13.a.1)a) Jens Aksel Hansen er født den 31. juli 1974 i Nykøbing Mors.

I.A.13.a.2)

Susanne Merete Hansen er født den 8. juni 1955 paa Viborg Nørreremark.

Bosat: Løvskal Landevej 50, Bjerringbro.

Susanne Merete Hansen gik i skole i Skjern samt i Hammershøj, hvor hun i 1972 bestod realeksamen. Hun bestod handelseksamen i 1973 i Viborg og gennemgik kontoruddannelse ved Landboernes Møbelmagasin samme sted. I 1976 begyndte hun som bogholder i det nyoprettede bolighus Selta Møbler.

I.A.13.a.3)

Anne-Marie Hansen er født den 24. juli 1960 i Løvskal, Skjern sogn.

Hun gik i skole i Skjern samt i Bjerringbro, hvor hun har bestaaet 10. klasse.

I.A.13.b.

Rigmor Bondekær Sørensen er født den 8. august 1933 paa Bondekærgaard, Bjerring sogn. Hun blev gift den 3. maj 1955 i Bjerring med Poul Christensen, der er født den 24. oktober 1928 i Skovly, Spentrup-Gassum sogn, som søn af gaardejer Ejner Christensen og hustru Ingeborg Margrethe Kristensen.

Bosat: Skovly, Skalhøjvej 22, Spentrup.

Rigmor Bondekær Sørensen gik i skole i Bjerring. Hun lærte husgerning hjemme og tjente i Torning samt paa Spentrupgaard i Spentrup. Endvidere var hun elev paa Haslev Højskole i 1953.

Poul Christensen gik i skole i Spentrup. Han lærte landbrug hjemme og var elev paa Rønde Højskole fra 1948 til 1949. Efter at have aftjent sin værnepligt i bl.a. Viborg fra 1949 til 1950 tjente han i forskellige pladser, bl.a. i Højen ved Vejle og paa Spentrupgaard i Spentrup. I 1955 overtog han efter forældrene fødegaarden Skovly paa 28 tdr. land.

I.A.13.b.1)

Henning Bondekær Christensen er født den 4. april 1956 i Skovly, Spentrup sogn.

Bosat: Vester Altanvej 8, Randers.

Henning Bondekær Christensen gik ud af folkeskolen i 1972. Herefter lærte han landbrug paa en gaard i Linde samt paa en gaard i Asferg og havde endvidere et ophold paa Malling Landbrugsskole. Fra efteraaret 1975 til foraaaret 1977 var han beskæftiget ved Hald Maskinstation, hvorpaa han indkaldtes til militærtjeneste i Randers.

I.A.13.b.2)

Birgith Bondekær Christensen er født den 23. august 1958 i Skovly, Spentrup sogn.

I.A.13.b.3)

Inger Bondekær Christensen er født den 27. oktober 1962 i Skovly, Spentrup sogn.

I.A.13.c.

Johannes Bondekær Sørensen er født den 11. februar 1935 i Bondekærgaard, Bjerring sogn.

Bosat: Bondekærgaard, Bjerringhede 19, Bjerringbro.

Johannes Bondekær Sørensen gik i skole i Bjerring. Han lærte landbrug hjemme og tjente 1 aar hos Henry Nielsen i Bjerring samt 1 aar paa Bjerring Præstegaard. Efter at have aftjent sin værnepligt fra 1955 til 1956 i Esbjerg, København og Aalborg har han været beskæftiget hjemme og overtog i 1975 fødegaarden Bondekærgaard.

I.A.13.d.

Erik Bondekær Sørensen er født den 26. september 1936 paa Bondekærgaard, Bjerring sogn. Han blev gift den 3. december 1960 i Bjerring med Inga Lunddorf Sørensen, der er født den 2. februar 1939 i Bjerring som datter af gaardejer Ejvind Sørensen og hustru Agnes Marie Lunddorf.

Bosat: Korsvejgaard, Gl. Viskumvej 5, Lee, Bjerringbro.

Erik Bondekær Sørensen gik i skole i Bjerring. Han lærte landbrug i Vin-dum samt i Nøddelund og tjente ialt i 4 aar hos Henning Andersen i Bjer-

ring. Fra 1956 til 1957 aftjente han sin værnepligt ved gardehusarregimentet i Næstved, og fra 1957 til 1958 havde han et ophold paa Hammerum Landbrugsskole. I 1960 købte han sin nuhavende gaard Korsvejgaard i Lee paa 32 tdr. land.

Inga Lunddorf Sørensen gik i skole i Bjerring. Hun lærte husgerning i Bjerring, og efter et ophold paa Rønde Højskole i 1958 var hun beskæftiget som kokkepige i Bjerringbro indtil giftermålet.

I.A.13.d.1) Lotte Lunddorf Bondekær Sørensen er født den 20. marts 1971 i Finland.

I.A.13.d.2) Per Lunddorf Bondekær Sørensen er født den 30. december 1971 paa Viborg Sygehus.

I.B.

Christen Christensen Fisker, der i 1905 fik navneændring fra Christen Christensen, er født den 21. november 1866 i Mammen sogn, og han døde den 30. november 1940 i Tavl, Hjermind sogn. Han blev gift med Karen Mine Pedersen. Hun er født den 25. december 1868 i Vejrum sogn som datter af Johan Peder Kjeldsen og hustru Mette Kathrine Christensdatter, og hun døde den 14. januar 1939 i Tavl, Hjermind sogn.

Christen Christensen Fisker gik i skole i Mammen. Han lærte landbrug og boede en tid i Vinkel, indtil han i 1893 overtog slægtsgaarden Lille Fuglsang efter svigerfaderen. Denne drev han indtil 1927, da han overdrog den til sønnen Johan Peter. - Christen Christensen Fisker var medstifter af Vejrum Brugsforening og dennes formand og kasserer i 16 aar. Endvidere var han medlem af sogneraadet i flere perioder.

Karen Mine Pedersen gik i skole i Vejrum og gennemgik efter endt skolegang uddannelse som syerske.

I ægteskabet er børnene I.B.1.-I.B.5.

I.B.1.

Johan Peter Kjeldsen Christensen Fisker er født den 2. december 1890 i Vinkel, og han døde den 27. september 1974 paa Viborg Sygehus. Han blev gift den 12. oktober 1922 i Mammen med Magnusine Kristine Iversen, der er født den 2. august 1900 i Mammen som datter af gaardejer Kresten Iversen og hustru Mette Marie Pedersen.

Bosat: Hovedgaden 28, Vejrumbro, Viborg.

Johan Peter Kjeldsen Christensen Fisker gennemgik folkeskolen. Han lærte landbrug og havde et ophold paa en landbrugsskole. Fra 1918 til 1920 var han kontrolassistent i Bjerring, og i 1922 købte han gaarden Søvang i Hjermind, som han drev indtil 1927, da han overtog Lille Fuglsang efter faderen. Gaarden, der har været i slægtens eje siden 1738, drev han indtil 1962, da han overdrog den til sønnen Kristian og selv byggede hus i Vejrumbro. - Johan Peter Kjeldsen Christensen Fisker har bl.a. været medlem af sogneraadet og skolekommissionen. Endvidere var han kommunerevisor samt kasserer for brugsforeningen i 8 aar.

Magnusine Kristine Iversen gik i skole i Mammen. Hun lærte husgerning i Viborg, og fra 1918 til 1920 var hun organist ved Mammen Kirke.

I.B.l.a.

Martin Fisker er født den 27. marts 1927 paa Søvang i Hjermind. Han blev gift den 1. september 1951 i Viskum med Signe Laura Nielsen, der er født den 29. juni 1931 i Over Viskum, Viskum sogn, som datter af husmand Anders Nielsen og hustru Edel Anna Signe Carlsen.

Bosat: Fuglebakken 20, Viborg.

Martin Fisker gik i skole i Vejrum og var desuden elev paa Solhverv i Vebbestrup fra 1944 til 1945. Han stod i lære som mekaniker i Mammen samt hos Peter Henriksen i Viborg, hvor han udlærtes i 1949. Herefter indkaldtes han til militærtjeneste ved Jydske Dragonregiment i Randers, og efter et ophold paa korporalskolen i Skrydstrup var han tjenstgørende korporal i Sønderborg indtil 1951. Han kom nu tilbage i sin tidligere læreplads i Viborg, hvor han fra 1962 til 1974 var beskæftiget som værkfører. Siden 1975 har han været lagerforvalter ved Eltex.

Signe Laura Nielsen gik i skole i Over Viskum. Hun lærte husgerning paa KFUM's Pensionat i Viborg, og efter at have gennemgaaet uddannelse som syerske ved en dameskrædder i Ørum Sønderlyng fra 1946 til 1949 var hun ansat ved Asani i Viborg indtil giftemaalet i 1951. Fra 1961 til 1962 var hun beskæftiget som hjemmesyerske, og i 1967 begyndte hun som medhjælper ved Hjemmeværnets Lottedepot, og her har hun siden 1972 været depotbestyrer.

I.B.l.a.1)

Keld Fisker er født den 10. marts 1952 i Viborg.

Bosat: Ivar Huitfeldts Gade 4, Aarhus.

Keld Fisker gik i skole i Viborg, hvor han bestod 10. klasse i 1969. Han gennemgik uddannelse ved Kvickly i Viborg og flyttede herefter til Aarhus i 1972, hvor han siden har været beskæftiget som ekspedient ved Kvickly, Gellerup Centret.

I.B.1.a.2)

Robert Fisker er født den 25. februar 1954 i Viborg.

Bosat: Fuglebakken 20, Viborg.

Robert Fisker gik i skole i Viborg og bestod realeksamen samt HF-eksamen fra Viborg Katedralskole. Sin værnepligt aftjente han ved Søværnet som tjenstgørende paa Minelæggeren Fyen, og efter at være blevet hjemsendt begyndte han som lagerarbejder paa vindusfabrikken Horisont i Viborg.

I.B.1.b.

Kristian Fisker er født den 19. juli 1931 i Lille Fuglsang, Vejrum sogn. Han blev gift den 12. december 1954 i Aadum med Anna Skov, der er født den 27. oktober 1934 i Stovstrup, Aadum sogn, som datter af lærer Magnus Kristensen Skov og hustru Karen Kathrine Jensen.

Bosat: Lille Fuglsang, Korreborgvej 53, Vejrumbro, Viborg.

Kristian Fisker gik i skole i Vejrum. Han lærte landbrug hovedsagelig hjemme, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Jydske Trænregiment i Oksbøl samt i Padborg 1952-1953 havde han et ophold paa Asmildkloster Landbrugsskole 1953-1954. Herefter var han beskæftiget hjemme samt en tid hos Peter Fly i Vium ved Jebjerg, og i 1962 overtog han slægtsgaarden Lille Fuglsang paa 90 tdr. land efter faderen.

Anna Skov gik i skole i Stovstrup og var desuden elev paa Ølgod Ungdomsskole fra 1949 til 1950. Hun lærte husgerning hos broderen i Roslev, og efter at have tjent en tid i Aalborg var hun husassistent hos Peter Fly i Vium ved Jebjerg. - Anna Skov er medlem af menighedsraadet.

I.B.1.b.1)

Børge Fisker er født den 16. januar 1956 i Lille Fuglsang, Vejrum sogn.

Bosat: Gothersgade 100, København.

Børge Fisker gennemgik den 10-aarige folkeskole. Efter at have været beskæftiget ved landbrug paa forskellige gaarde indkaldtes han til militærtjeneste ved livgarden i København.

I.B.1.b.2)

Gerda Fisker er født den 11. maj 1957 i Lille Fuglsang, Vejrum sogn.

Gerda Fisker bestod realeksamen i 1974, og efter at have bestaaet handelsskoleeksamen i 1975 skrev hun kontrakt som konstabel ved hæren for perioden 1975-1978.

I.B.1.b.3)

Inga Fisker er født den 26. februar 1965 i Lille Fuglsang, Vejrum sogn.

I.B.1.c.

Jørgen Fisker er født den 14. marts 1939 i Lille Fuglsang, Vejrum sogn. Han blev gift den 23. juli 1966 i Sdr. Tranders med Kirsten Bartholdt Olesen, der er født den 20. april 1942 i Aalborg, Budolfi sogn, som datter af fabrikant Erik Bartholdt Olesen og hustru Else Vilhelmine Nielsen.

Bosat: Ingemannsvej 28, Elling, Frederikshavn.

Jørgen Fisker gik i skole i Vejrum samt i Viborg, hvor han i 1956 bestod realeksamen. I 1961 dimitteredes han som lærer fra Ranum Seminarium, hvorpaa han indkaldtes til militærtjeneste ved Jydske Luftværnsregiment i Hvorup. Efter at have været tjenstgørende i Ringsted samt i Karup hjemsendtes han i 1963 som premierløjtnant, hvorpaa han fik ansættelse som lærer ved Frederikshavn Kommunale Skolevæsen, Munkebakkeskolen.

Kirsten Bartholdt Olesen gik i Ryesgades Skole i Aalborg, hvorfra hun i 1959 bestod realeksamen. Hun var au-pair 1 aar i London, England, og i 1965 dimitteredes hun som lærer fra Aalborg Seminarium, hvorefter hun fik ansættelse ved Frederikshavn Kommunale Skolevæsen, Munkebakkeskolen.

I.B.1.c.1) Marianne Bartholdt Fisker er født den 19. april 1975 i Frederikshavn.

I.B.2.

Peter Martin Christensen Fisker er født den 10. marts 1893 paa Vinkel Hede, Vinkel sogn, og han døde i maj maaned 1926 paa Viborg Sygehus. Han blev gift den 25. maj 1916 i Tapdrup med Marie Boline Jørgensen. Hun er født den 10. oktober 1890 i Thisted, Tapdrup sogn, som datter af gaardejer Søren Jørgensen og hustru Kirsten Marie Nielsen, og hun døde den 21. december 1935 i Viborg.

Om ægteparret fortæller Petra Christensen Fisker (I.B.5.) følgende:

"Martin gik i skole i Vejrum og var landmand, indtil han giftede sig i 1916. Herefter bosatte han sig i Viborg, købte hus og startede en vognmandsforretning, som han drev sammen med Marie til sin død i 1926. - Marie gik i skole i Tapdrup og lærte husgerning i forskellige pladser. Hun fortsatte efter sin mands død forretningen indtil 1935."

I.B.2.a.

Martha Fisker er født den 24. april 1926 i Viborg. Hun blev gift den 30. oktober 1948 i Toksværd med Viggo Hartmann Pedersen, der er født den 10. juli 1921 i Vraaby som søn af husmand Lars Peder Pedersen og hustru Anna Marie Hartmann.

Bosat: Levetoftvej 19, Haslev.

Martha Fisker gik i skole i Viborg, Hørby ved Hobro samt i Hobro, hvor hun i 1941 bestod realeksamen. Hun lærte husgerning hos plejeforældrene i Vinkel samt hos smedemester Kræmer samme sted, og efter et ophold paa Haslev Husholdningsskole i 1947 var hun husassistent paa Levring Efterskole i 1 aar og i Gøteborg, Sverige i ½ aar. Efter giftermålet har hun fra 1954 til 1971 drevet købmandsforretning i Levetoft.

Viggo Hartmann Pedersen gik i skole i Toksværd. Han lærte landbrug, og efter at have tjent 2 aar paa en gaard i Overløse samt 5 aar paa en gaard i Levetoft var han landbrugsmedhjælper paa Toftegaarden fra 1945 til 1966. Siden har han været ansat ved SEAS i Haslev, fra 1970 som lagerist. Endvidere købte han i 1954 en ejendom i Levetoft med tilhørende kolonialforretning.

I.B.2.a.1)

Ebbe Fisker Pedersen er født den 21. december 1948 i Haslev. Han er automekaniker.

Bosat: Ringstedvej 26, Haslev.

I.B.3.

Jens Carl Christian Christensen Fisker er født den 20. juni 1898 paa Lille Fuglsang, Vejrum sogn. Han blev gift den 4. november 1920 i Vejrum med Marie Laurine Laursen Glud. Hun er født den 19. oktober 1898 paa Vejrum

Nørremark, Vejrum sogn, som datter af gaardejer Søren Laursen Glud og hustru Marie, og hun døde den 2. februar 1972 paa Viborg Sygehus.

Bosat: Mammen Byvej 56, Bjerringbro.

Jens Carl Christian Christensen Fisker gik i skole i Vejrumbro. I 1919 udlærtes han som karetmager hos Kaj Jacobsens Vognfabrik i Viborg, og efter at have aftjent sin værnepligt samme sted fra 1919 til 1920 samt været vagtmester fra 1920 til 1921 begyndte han i 1922 som karetmager i Mammen.

Marie Laurine Laursen Glud gik i skole i Over Viskum. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. paa Tjele samt hos købmand Carl Christensen i Viborg.

I.B.3.a.

Metha Kristine Fisker er født den 14. august 1921 paa Vejrum Nørremark, Vejrum sogn. Hun blev gift den 30. august 1967 i Lødderup med Carl Marinus Poulsen, der er født den 30. november 1915 i Lødderup som søn af slagter Kresten Agger Poulsen.

Bosat: St. Sct. Hansgade 5, Viborg.

Metha Kristine Fisker er sygeplejerske, og Carl Marinus Poulsen er restauratør.

I.B.3.b.

Knud Jørgen Glud Fisker er flymekaniker.

Bosat: Bjødstrup, Knebel.

I.B.4.

Marie Christensen Fisker er født den 22. november 1899 paa Lille Fuglsang, Vejrum sogn, og hun døde i 1922.

I.B.5.

Petra Christensen Fisker er født den 25. februar 1902 paa Lille Fuglsang, Vejrum sogn. Hun blev gift den 19. november 1923 i Vejrum med Peder Lykkegaard Nielsen, der er født den 13. juni 1900 i Mausing, Vinderslev sogn, som søn af gaardejer Jens Peter Nielsen og hustru Dorthea Marie Lykkegaard.

Bosat: Østergade 63, Bjerringbro.

Petra Christensen Fisker gik i skole i Vejrum. Hun lærte husgerning hjemme indtil 1920, hvorpaa hun tjente hos gaardejer Munch i Almtoft ved Kjellerup samt hos købmand Olsen i Hinge og paa Stribegaard i Mammen.

Peder Lykkegaard Nielsen gik i skole i Mausing. Han lærte landbrug og tjente bl.a. 3 aar hos sognefoged og gaardejer P. Thomsen i Hinge, 1 aar hos pastor Overgaard samme sted samt 1 aar hos Christian Østermark i Krangelund. I 1923 købte han Tavl Nygaard i Tavl ved Bjerringbro paa 31 tdr. land og drev denne indtil 1964, da han overdrog den til sønnen Jens Poul.

I.B.5.a.

Christian Løkkegaard Nielsen er født den 24. juni 1924 paa Tavl Nygaard, Hjermind sogn. Han blev gift den 14. februar 1950 i Aidt med Magda Elisabeth Kristensen, der er født den 30. september 1929 i Borridsø, Gerning sogn, som datter af gaardejer Magnus Lindgaard Kristensen og hustru Laura Petrea Jeppesen.

Bosat: Gjelbrovej 5, Houlbjerg, Langaa.

Christian Løkkegaard Nielsen gik i skole i Hjermind. Han lærte landbrug og tjente bl.a. 5 aar paa Thulstrupgaard i Hjermind. I 1950 købte han en ejendom i Ilsø paa 10 tdr. land, som han drev indtil 1957, da han købte sin nuhavende gaard i Tjærbæk ved Houlbjerg paa 25 tdr. land. Siden 1962 har han desuden drevet maskinstation fra garden.

Magda Elisabeth Kristensen gik i skole i Borridsø. Hun lærte husgerning paa forskellige gaarde og tjente endvidere i Lee og Bjerringbro indtil giftermålet.

I.B.5.a.1)

Elsa Løkkegaard Nielsen er født den 22. juli 1950 i Ilsø, Skjern sogn. Hun blev gift den 28. juni 1969 i Granslev med Knud Røjen, der er født den 17. juli 1944 i Enslev, Vellev sogn, som søn af landmand Poul Anker Brandsen Røjen og hustru Anna Katrine Nielsen.

Bosat: Brorsonsvej 30, Bjerringbro.

Elsa Løkkegaard Nielsen gik i Houlbjerg-Granslev-Skole samt i Langaa Forbundsskole, hvor hun bestod realeksamen. Efter at have gennemgaaet kontoruddannelse ved Dansin Maskinfabrik i Langaa begyndte hun som kontorassistent i Bjerringbro.

Knud Røjen gik i skole i Vellev. En tid var han beskæftiget ved landbrug samt skovbrug, og han har gjort frivillig FN-tjeneste $\frac{1}{2}$ aar i Gaza samt $\frac{1}{2}$ aar paa Cypern. Efter endt militærtjeneste har han været ansat som redder ved Falck i Bjerringbro.

I.B.5.a.1)a) Lene Løkkegaard Røjen er født den 25. oktober 1972 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.B.5.b.

Jens Poul Løkkegaard Nielsen er født den 23. februar 1927 paa Tavl Nygaard, Hjermind sogn. Han blev gift den 2. juli 1950 i Asmild med Karen Lizzi Jensen, der er født den 9. februar 1928 i Gylling som datter af Marie Magdalene Jensen.

Bosat: Tavl Nygaard, Storhedevejen 43, Bjerringbro.

Jens Poul Løkkegaard Nielsen gik i skole i Hjermind. Han lærte landbrug paa hjemegnen, og sin værnepligt aftjente han fra 1947 til 1948 i Randers og var desuden udstationeret $\frac{1}{2}$ aar i Tyskland. Herefter var han beskæftiget hjemme paa gaarden, og i 1964 overtog han Tavl Nygaard paa 30 tdr. land efter faderen.

Karen Lizzi Jensen gik i skole i Vindum. Hun lærte husgerning og tjente paa forskellige gaarde samt i byen indtil giftermålet.

I.B.5.b.1)

Per Løkkegaard Nielsen er født den 16. november 1950 i Kjellerup, Hørup sogn. Han lever i papirløst ægteskab med Birgit Huus Jensen, der er født den 26. september 1952 paa Nr. Thulstrup Mark, Lee sogn, som datter af fabriksarbejder Peder Huus Jensen og hustru Anne Marie Pedersen.

Bosat: Lærkevej 60, Børkop.

Per Løkkegaard Nielsen gik i skole i Hjermind samt i Bjerringbro, hvor han i 1968 bestod realeksamen. Efter at have sejlet ca. 1 aar med Ø.K. samt været beskæftiget $\frac{1}{2}$ aar ved Tavl Mejeri aftjente han sin værnepligt ved Søværnet fra 1970 til 1972. Herefter fortsatte han ved hæren som oversergent i Fredericia, og i 1973 var han tjenstgørende paa Cypern. Endvidere havde han i 1975 et ophold paa Viborg Gymnastikhøjskole.

Birgit Huus Jensen gik i skole i Lee samt i Bjerringbro, hvor hun i 1969 bestod realeksamen. Hun lærte husgerning 1 aar i Aarhus og arbejdede endvidere 1 aar paa en institution samme sted, hvorpaa hun gennemgik uddannelse som sygeplejerske ved Aarhus Kommunehospital. Siden 1976 har hun været sygeplejerske ved Vejle Sygehus.

I.B.5.b.2)

Frits Løkkegaard Nielsen er født den 4. august 1958 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Storhedevejen 43, Bjerringbro.

Frits Løkkegaard Nielsen bestod realeksamen i 1975 og forventer at bestaa studentereksamen i 1978.

I.C.

Maren Christensen er født den 29. oktober 1869 i Mammen sogn, og hun døde den 21. januar 1962 i Dunkø, Viskum sogn. Hun blev gift den 25. oktober 1901 i Mammen med Søren Christian Lauritsen. Han er født den 12. april 1863 i Dunkø, Viskum sogn, som søn af gaardejer Jakob Lauritsen og hustru Dorthea Kristensdatter, og han døde den 8. februar 1935 i Dunkø, Viskum sogn.

Maren Christensen gik i skole i Mammen. - Hun var i en periode medlem af menighedsraadet for Viskum sogn.

Søren Christian Lauritsen gennemgik folkeskolen, og sin værnepligt af tjente han i Viborg i 1885. Han lærte landbrug hjemme og overtog efter faderen gaarden Dunkø, som han drev indtil 1930, da han overdrog den til sønnen Jacob. - Søren Christian Lauritsen var formand for hjælpekasen og medlem af menighedsraadet.

Børn: I.C.1.-I.C.4.

I.C.1.

Peter Martin Lindgaard Sørensen er født den 15. april 1892 paa Hesselholt Hede, Mammen sogn, som søn af ugift Maren Christensen og Jens Sørensen (Lindgaard). Han blev gift den 20. august 1912 i Sdr. Rind med Margrethe Therkildsen Kok. Hun er født den 16. maj 1891 i Sdr. Rind som datter af gaardejer Therkild Rasmussen Koch og hustru Ane Johanne Thomassen Møller, og hun døde den 16. september 1974 i Viborg.

Bosat: Skottenborg 9A, Viborg.

Peter Martin Lindgaard Sørensen gik i skole i Vejrumbro og Dalsgaard. Han lærte landbrug hos Peder Fisker i Mammen og var forkarl hos Jens Astrup samme sted, indtil han i 1911 indkaldtes til militærtjeneste ved infanteriet i Viborg. Endvidere var han under 1. Verdenskrig genindkaldt til sikringsstyrken i 3 perioder. I 1912 købte han en ejendom paa 14 tdr. land i Vinkel, som han drev indtil 1924, da han opførte en statsejendom paa Hes-

selholt Mark. Gaarden, der var paa ca. 27 tdr. land, drev han indtil 1949, og sideløbende hermed havde han fra 1927 til 1933 vognmandsforretning og cementstøberi. Fra 1949 og indtil han blev pensioneret var han beskæftiget som brolægger i Viborg.

Margrethe Therkildsen Kok gik i skole i Sdr. Rind. Hun fik allerede plads som 12-aarig og tjente som husassistent i 3 forskellige pladser i Sdr. Rind. Herefter havde hun plads i huset 1 aar paa mejeriet i Thisted, 1 aar paa Engedal i Vinkel samt 1 aar hos Niels Fisker samme sted.

I.C.1.a.

Maren Kirstine Sørensen er født den 5. november 1911 i Sdr. Rind. Hun blev gift den 4. april 1933 i Mammen med Jens Marius Andersen, der er født den 7. september 1909 i Vejrum som søn af gaardejer Jesper Andersen og hustru Maren Jensen.

Bosat: Fredensbo, Nørremarksvej 35, Vejrum, Viborg.

Maren Kirstine Sørensen gik i skole i Dalsgaard Privatskole. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. i 2 aar hos gaardejer Peter Aarestrup i Vinkel samt en tid hos Laurits Klausen i Ans. Herefter arbejdede hun hjemme indtil giftermålet.

Jens Marius Andersen gik i skole i Vejrum. Han lærte landbrug hjemme og tjente hos Jens Jensen paa Sølvhøjgaard i Lysgaard samt hos Peter Aarestrup i Vinkel. Sin værnepligt aftjente han i Viborg i 1930, og efter en tid hjemme købte han i 1933 sin nuhavende ejendom Fredensbo paa 23 tdr. land. Senere tilkøbtes 16 tdr. land.

I.C.1.a.1)

Minna Andersen er født den 17. juni 1936 i Vejrum. Hun blev gift den 16. maj 1959 i Vejrum med Villy Pedersen, der er født den 18. marts 1938 i Trekroner, Tjele sogn, som søn af gaardejer Magnus Pedersen og hustru Magda Christensen.

Bosat: Trekroner, Tjelevej 39, Ørum Sønderlyng.

Minna Andersen gik i skole i Vejrum. Hun lærte husgerning og var en tid kokkepige paa børnehjemmet i Viborg. I 1957 havde hun et ophold paa Hoptrup Højskole, og efter at have været kokkepige 1 aar paa et børnehjem i Slagelse tjente hun som husassistent i Aarhus indtil giftermålet.

Villy Pedersen gik i skole i Foulum. En tid var han beskæftiget ved landbruget, og i 1957 udlærtes han som smed hos Ritter i Møldrup. Efter at have aftjent sin værnepligt i Varde og Aarhus 1957-1959 drev han selvstændig smede- og autoværksted i Ørum - kaldet Ørum Maskinfabrik - indtil 1973. Siden har han drevet stutteri i Trekroner, Ørum og har ca. 20 travheste. - Villy Pedersen, der er travsportamatør, har vundet ca. 200 sejre paa væddeløbsbanen, bl.a. det danske Derby med Nu Bangsbo.

I.C.1.a.1)a) Grethe Susanne Pedersen er født den 6. august 1961 i Ørum Sønderlyng.

I.C.1.a.1)b) Gitte Solvej Pedersen er født den 11. april 1964 i Ørum Sønderlyng.

I.C.1.a.2)

Ruth Andersen.

Bosat: Levring, Kjellerup.

I.C.1.a.3)

Knud Samuel Andersen er født den 16. december 1939 i Vejrum.

Knud Samuel Andersen gik i skole i Vejrum samt i Silkeborg, og fra 1959 til 1960 havde han et ophold paa Haslev Højskole. Han er nu beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

I.C.1.a.4)

Olav Therkild Andersen er født den 16. juni 1945 i Vejrum. Han blev gift den 7. januar 1967 i Bjerringbro med Kirsten Lindgaard, der er født den 6. juli 1947 i Bjerring som datter af specialarbejder Ernst Lindgaard og hustru Caroline Andersen.

Bosat: Bjerring Mose, Bjerring Hedevej 27, Bjerringbro.

Olav Therkild Andersen gik i skole i Vejrum. Han var beskæftiget hjemme i ½ aar, og i 1964 udlærtes han som landbrugsmaskinsmed ved Ørum Maskinfabrik. Sin værnepligt aftjente han i Hvorup og Oksbøl 1964-1965, og efter at have arbejdet 1 aar ved F.F. i Bjerringbro kom han i 1966 tilbage til sin tidligere læreplads som montør. Siden 1969 har han været beskæftiget som værktøjsmager. I 1975 omdannedes firmaet til Ørum Passat ApS af 1975.

Kirsten Lindgaard gik i skole i Vindum. Hun lærte husgerning ½ aar hos

bagermester Hansen i Vindum samt 1 aar hos Gunnar Lihn samme sted. Efter at have arbejdet ca. 2 aar i en osteforretning i Bjerringbro var hun køkkenmedhjælper ved Forsorgscentret i Hald indtil giftermålet.

I.C.1.a.4)a) Henriette Lindgaard Andersen er født den 12. juni 1968 i Bjerring.

I.C.1.a.4)b) Marianne Lindgaard Andersen er født den 28. februar 1974 i Bjerring.

I.C.1.b.

Thomas Sørensen er født den 25. december 1914 i Vinkel. Han blev gift anden gang den 18. august 1963 i Bjerringbro med Henny Andreassen, der er født den 11. februar 1916 i Mollerup som datter af husmand Jens Christian Andreassen og hustru Nielsine Charlotte Skaksen.

Bosat: Lyngvej 4, Bjerringbro.

Thomas Sørensen er prokurist.

I.C.1.c.

Agnes Johanne Sørensen er født den 5. november 1917 i Vinkel. Hun blev gift den 20. april 1939 i Mammen med Villy Pedersen, der er født den 17. januar 1913 i Hjorthede som søn af husmand Søren Madsen Pedersen og hustru Inger Hus Christensen.

Bosat: Bjerring Byvej 44, Bjerringbro.

Villy Pedersen er bestyrer paa en gaard.

I.C.1.c.1)

Verner Pedersen er født den 6. februar 1940 i Bjerring.

Bosat: Lavended Cottage, England.

I.C.1.c.2)

Egon Pedersen er født den 18. september 1942 i Bjerring. Han blev gift den 8. juli 1967 i Odense med Lene Bendix-Petersen, der er født den 24. september 1943 paa Frederiksberg som datter af grosserer Ernst Bendix-Petersen og hustru Paula Bernth.

Bosat: Sybergsvej 3, Kerteminde.

Egon Pedersen gennemgik den 7-aarige folkeskole og har endvidere haft et

ophold paa en efterskole samt paa en højskole, hvor han bestod teknisk forberedelseksamen. I 1961 bestod han teknisk assistenteksamen, hvorpaa han begyndte som teknisk assistent ved maskinfabrikken Taarup i Kerteminde.

Lene Bendix-Petersen bestod realeksamen. Efter et ophold paa en husholdningsskole var hun husassistent 2 aar i Basel, Schweiz, og i 1966 bestod hun afgangseksamen som sygeplejerske. Siden har hun været ansat som saadan ved Odense Amtssygehus.

I.C.1.c.2)a) Henrik Pedersen er født den 19. juni 1968 i Odense.

I.C.1.c.2)b) Susanne Pedersen er født den 15. juli 1972 i Odense.

I.C.1.c.3)

Jørgen Pedersen er født den 18. september 1942 i Bjerring.

Bosat: Frederiksvej 1, København F.

Jørgen Pedersen lærte praktisk landbrug og var desuden elev paa Levring Efterskole, Nørgaards Højskole i Hadsten samt paa Ladelund Landbrugsskole. I 1965 blev han cand. agro. fra Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og var herefter forskningsmedarbejder ved afdelingen landbrugsbygninger, Statens Byggeforskningsinstitut, afbrudt af et licentiatstudium og et seniorstipendiat ved Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Siden 1975 har han været ekstern lektor i faget landbrugsbygninger ved landbohøjskolen, og i december maaned 1975 forsvarede han afhandlingen: "Optimalt klima til slagtekyllinger" for den jordbrugsvidenskabelige doktorgrad.

I.C.1.c.4)

Ivan Pedersen er født den 21. juni 1947 i Bjerring. Han blev gift den 28. september 1968 i Vindum med Lisbeth Nielsen, der er født den 3. marts 1946 i Vindum som datter af landmand Emil Nielsen og hustru Kathrine Margrethe Knudsen.

Bosat: Bjerrevej 112, Bjerringbro.

Ivan Pedersen gik i skole i Bjerring og var desuden elev paa Grejsdalens Ungdomsskole vinteren 1962-1963. Han lærte landbrug hjemme samt i forskellige pladser, bl.a. hos gaardejer Kresten Bach i Bjerring og hos Niels Christian Møller samme sted. Efter et ophold paa Asmildkloster Landbrugsskole 1967-1968 købte han sin nuhavende ejendom, hvor han har opført svine-stald.

Lisbeth Nielsen gik i skole i Faarup. Hun lærte husgerning hjemme samt i forskellige pladser og tjente bl.a. 2½ aar som kokkepige ved KFUM i Bjerringbro samt en tid paa hvilehjemmet samme sted.

I.C.1.c.4)a) Michael Pedersen er født den 19. juni 1969 i Viborg.

I.C.1.c.4)b) Hanne Pedersen er født den 18. maj 1972 i Viborg.

I.C.1.c.5)

Arne Stout, der ifølge bevilling af 1974 fik navneændring fra Pedersen, er født den 3. august 1951 i Bjerring.

Bosat: Rudolf Steiner Seminariet, Järna, Sverige.

Arne Stout gennemgik den 7-aarige folkeskole og var desuden elev paa en efterskole. Herefter havde han 2 højskoleophold, og i 1973 bestod han teknisk forberedelseseksamen i Viborg. Ind imellem har han været beskæftiget ved bl.a. et omrejsende tivoli, en møbelfabrik og ved landbruget. Endvidere har han foretaget en sørejse til Indien, og fra 1973 til 1974 aftjente han militærnægtertjeneste. Siden har han arbejdet paa og studeret ved Rudolf Steiner Seminariet i Sverige.

I.C.1.c.6)

Peder Martin Pedersen er født den 25. februar 1954 paa Viborg Sygehus.

Bosat: Runestenen 5, Aarhus V.

Peder Martin Pedersen gik i skole i bl.a. Bjerringbro, hvor han 1972 bestod realeksamen. Efter at have bestaaet handelsskoleeksamen i Viborg aftjente han sin værnepligt ved Jydske Trænregiment i Hvorup og gjorde endvidere frivillig FN-tjeneste paa Cypern i begyndelsen af 1975. Fra efteraaret 1975 til sommeren 1977 gennemgik han uddannelse som EDB-assistent.

I.C.1.d.

Elna Marie Sørensen er født den 21. april 1920 i Vinkel. Hun blev gift den 10. maj 1944 i Mammen med Jens Peter Frisenberg Sundstrup, der er født den 10. oktober 1917 i Viskum som søn af husmand Anders Jensen Sundstrup og hustru Ane Kirstine Eriksen.

Bosat: Damgaarden, Bjerring Byvej 36, Bjerringbro.

Elna Marie Sørensen gik i skole i Dalsgaard. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. 2 aar hos Kren Bach i Mammen samt hos gaardejer Johannes Søren-

sen og hos gaardejer Møller samme sted. Endvidere har hun været husassistent hos apotekeren paa Svaneapoteket i Viborg.

Jens Peter Frisenberg Sundstrup gik i skole i Øby, Viborg og Ørum Sønderlyng. Han lærte landbrug hos bl.a. Anton Pind i Velds og tjente hos Niels Fisker, Mammen Vestermark samt hos Harry Levring i Korreborg. Efter et ophold paa Borris Landbrugsskole 1943-1944 købte han en ejendom paa Bjerring Hede, som han drev indtil 1956, da han købte Damgaarden i Bjerring paa 30 tdr. land. - Jens Peter Frisenberg Sundstrup har været bestyrelsesmedlem i andelsfoderstofforeningen samt i andelsmejeriet i Bjerring. Han er bestyrelsesmedlem i slagteriet samt medlem af dettes repræsentantskab.

I.C.1.d.1)

Poul Erik Sundstrup er født den 24. april 1945 i Bjerring.

Bosat: Mølleparkvej 5, Esbjerg.

Poul Erik Sundstrup gik i skole i Bjerring og Bjerringbro samt i Viborg, hvor han i 1966 bestod matematisk studentereksamen fra Katedralskolen. I 1973 dimitteredes han som cand. oecon. fra Aarhus Universitet og har siden været ansat som revisor ved revisionsfirmaet Eilif Iversen i Esbjerg.

I.C.1.d.2)

Grethe Sundstrup er født den 3. august 1947 paa Bjerring Hede, Bjerring sogn.

Bosat: Pebermyntevej 41, Viborg.

Grethe Sundstrup gik i skole i Bjerring samt i Bjerringbro og var desuden elev paa Grejsdalens Ungdomsskole i 1964. Hun var ansat 1 aar i en blomsterforretning i Bjerringbro samt ½ aar ved et cafeteria samme sted, og efter at have været syerske paa Asani i Viborg var hun syerske og ekspeditrice ved Lilly Brudekjoler i Aarhus fra 1966 til 1970, afbrudt af et ophold i en kibbutz i Israel. Fra 1970 til 1974 var hun ansat i en boghandel, og efter 1 aar som elev ved handelsskolen i Viborg begyndte hun i 1975 som kontorelev paa Scanlace samme sted.

I.C.1.d.2)a) Tina Sundstrup er født den 19. januar 1973 i Aarhus.

I.C.1.d.3)

Inger Sundstrup er født den 17. december 1951 paa Bjerring Hede, Bjerring sogn. Hun blev gift den 22. marts 1975 i Bjerring med Jørgen Ørgaard, der ifølge bevilling af 1976 fik navneændring fra Ørgaard Nielsen. Han er født den 25. januar 1952 i Funder som søn af gaardejer Gerhard Ørgaard Nielsen og hustru Kirstine Myrhøj Vestergaard.

Bosat: Højbjerg Byvej 2, Højbjerg, Rødkærsgade.

Inger Sundstrup gik i skole i Bjerring og Bjerringbro. Hun gennemgik uddannelse som ekspeditrice hos Krusell i Viborg, og efter at have været ansat 1½ aar i forretningen hos A. Jensens Eftf. i Viborg samt 1½ aar i køkkenet paa KFUM-pensionatet i Bjerringbro begyndte hun i 1975 paa kontoret hos smedemester Vagn Graa Karlsen i Højbjerg.

Jørgen Ørgaard gik i skole i Højbjerg. Han lærte landbrug hjemme. Sin værnepligt aftjente han fra 1972 til 1973 og fra 1973 til 1974 havde han et ophold paa Asmildkloster Landbrugsskole. I januar maaned 1976 overtog han halvparten af faderens gaard.

I.C.1.d.3)a) Susanne Ørgaard er født den 4. maj 1976 i Højbjerg.

I.C.1.e.

Jens Johannes Sørensen er taxachauffør og bosat Søndergade, Bjerringbro.

I.C.1.f.

Henning Martin Sørensen er født den 15. februar 1927 i Mammen sogn. Han blev gift den 2. maj 1951 i Viborg med Rita Birgit Olesen, der er født den 24. oktober 1931 i Sjørring, Lindum sogn, som datter af husmand Ole Christian Olesen og hustru Andersine Birgitte Nielsen.

Bosat: Vestervang 3, Ørum.

Henning Martin Sørensen gik i skole i Dalsgaard. Han lærte landbrug hjemme samt 1½ aar hos Johs. Sørensen, Mammen og 2 aar paa Hesselholt, ogsaa i Mammen. Efter at have været beskæftiget paa forskellige herregaarde i Jylland og paa Fyn, bl.a. 10 aar paa Viskum Hovedgaard begyndte han i 1961 som svejser paa Ørum Maskinfabrik.

Rita Birgit Olesen gik i skole i Sjørring. Hun lærte husgerning 1 aar hos købmand Frederiksen i Sjørring, hvorpaa hun begyndte som stuepige paa Viskum Hovedgaard. Her fortsatte hun efter giftermålet indtil 1961.

I.C.1.f.1)

Jonna Sørensen er født den 12. oktober 1957 paa Viborg Sygehus.

Bosat: Vestervang 3, Ørum.

Jonna Sørensen, der har gennemgaaet uddannelse ved Møllerup Brugsforening, har nu ansættelse som ekspeditrice.

I.C.1.g.

Ejner Esra Sørensen er født den 22. december 1928 i Mammen sogn. Han blev gift første gang i 1956 i Oslo med Sonja Christa Hansen, der er født den 10. marts 1935 i Ørbæk paa Fyn som datter af Sofus Hansen og hustru Mary Pio. Herefter blev han gift anden gang den 11. juli 1965 i Ejby med Tove Merete Hansen, der er født den 30. marts 1929 i Lunde paa Fyn som datter af specialarbejder Hans Aksel Rejmund Hansen og hustru Madsine Christensen. - Tove Merete Hansen medbragte i ægteskabet døtrene Inge Randi Sørensen, der er født den 17. oktober 1956 i Odense og Birgit Sørensen, der er født den 21. april 1959 i Odense.

Bosat: Lahnsgade 65, Odense.

Ejner Esra Sørensen gik i skole i Dalsgaard. Han lærte landbrug paa hjemegnen, og sin værnepligt aftjente han fra 1949 til 1950 i Fredericia samt ved Den danske Brigade i Tyskland. Han rejste nu til Norge, og efter at have været beskæftiget $\frac{1}{2}$ aar ved landbruget, $\frac{1}{2}$ aar paa en tekstilfabrik og 3 aar som tjener i Oslo drev han fra 1956 til 1959 Bjørkelangen Hotel. Fra 1959 til 1963 var han ansat som sandblæser og sprøjtemaler ved et anti korrosionsfirma i Oslo, og efter hjemkomsten til Danmark var han kompanion i et trykkeri i Odense fra 1964 til 1969. Herefter drev han malerforretning indtil 1974, hvorpaa han var skibsbygger i ca. $\frac{1}{2}$ aar paa Lindøværftet.

Tove Merete Hansen gik i skole i Lumby. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette indtil 1955, bl.a. 2 aar paa Vedholm Avlsgaard samt 2 aar paa et missionshotelⁱ og en tid som oldfrueassistent. Herefter har hun været beskæftiget paa Lachtosan i Odense, paa en taskefabrik samt paa Nordisk Tekstilfabrik, ogsaa i Odense. Fra 1967 til 1968 gennemgik hun uddannelse i syning og tilskæring ved Odense Fagskole.

I.C.1.g.1)

Kirsten Sørensen er født den 29. november 1956 i Aurskog, Høland, Norge.

Hun lever i papirløst ægteskab med Allan Hardy Andersen, der er født i Odense, Vor Frue sogn, som søn af Svend Aage Andersen og hustru Nielsine Elvira.

Bosat: Rødegaardsvej 275, Odense M.

Kirsten Sørensen gik i skole i Skjømnhauq i Norge samt i Odense. Hun lærte husgerning i ca. $\frac{1}{2}$ aar og var beskæftiget 1 aar i en frugt- og grønt-handel, 1 aar i en købmandsforretning samt $1\frac{1}{2}$ aar som elev i en tricotageforretning. Endvidere har hun været ansat ved konserverfabrikken Plumrose indtil efteraaret 1976.

Allan Hardy Andersen gik paa Ejbyskolen i Odense i 10 aar. Herefter har han været beskæftiget ved konserverfabrikken Plumrose, afbrudt af militærtjeneste paa Bornholm samt ved infanteriet i Høvelte. - Allan Hardy Andersen har været trommeslager i orkestret Musikbanden.

I.C.1.g.1)a) Karina Sonja Andersen er født den 26. oktober 1976, Ansgar sogn.

I.C.2.

Dorthea Marie Lauritsen er født den 16. oktober 1902 i Dunkø, Viskum sogn. Hun blev gift den 25. oktober 1926 i Viskum med Valdemar Richardt Nielsen. Han er født den 16. juni 1901 i Velds, Ørum sogn, som søn af Niels Nielsen og hustru Anne Marie Pedersen, og han døde den 16. august 1958 paa Viborg Sygehus.

Bosat: Vestergade 56, Ørum.

Dorthea Marie Lauritsen gik i skole i Øby. Hun lærte husgerning hjemme indtil 1921, og efter at have været husassistent hos købmand Villekjær samt hos kontorchef Christgau i Viborg var hun igen beskæftiget hjemme indtil giftermålet. - Dorthea Marie Lauritsen har været medlem af menighedsraadet i 2 perioder samt af sogneraadet i 2 perioder og har i den forbindelse været udtaget til nævning. Endvidere har hun fra 1943 til 1964 ført folkeregistret.

Valdemar Richardt Nielsen gik i skole i Ørum. Han lærte landbrug hjemme afbrudt af militærtjeneste i København fra 1918 til 1919. I 1934 blev han bestyrer hjemme, og i 1948 overtog han selv gaarden, som han drev indtil sin død i 1958. Herefter overtog sønnen Vagn Robert gaarden i 1960. - Valdemar Richardt Nielsen, der blev medlem af sogneraadet i 1937, var sogne-

raadsformand fra 1943 til 1958. Fra 1954 til 1958 var han endvidere amtsraadsmedlem, og han havde desuden andre tillidshverv samt bestyrelsesposter.

I.C.2.a.

Helga Edith Nielsen er født den 19. december 1927 i Velds, Ørum sogn. Hun blev gift den 25. oktober 1951 i Ørum med Frode Johannes Jensen, der er født den 16. maj 1920 i Højrup som søn af gaardejer Jens Aage Anders Jensen og hustru Maren Hansen.

Bosat: Freerslevvej 35, Haslev.

Helga Edith Nielsen gik i skole i Ørum. Hun lærte husgerning hjemme, og efter at have været ansat som ekspeditrice i en boghandel i Viborg i 3 aar samt $\frac{1}{2}$ aar i en boghandel i Holstebro havde hun et ophold paa Haslev Højskole fra 1950 til 1951.

Frode Johannes Jensen gik i skole i Renge og havde endvidere et ophold paa en efterskole paa Stevns. Han lærte landbrug hjemme samt paa en gaard paa Sydstevns, og fra 1938 til 1939 tjente han paa en forsøgsstation paa Island. Fra 1939 til 1940 havde han et ophold paa Ollerup Gymnastikhøjskole, og efter at have aftjent sin værnepligt ved gardehusarregimentet i Næstved 1940-1941 arbejdede han bl.a. paa en gaard i Skovlunde samt hjemme. Han rejste endvidere i de nordiske lande med Niels Buch som gymnast i 8 aar samt med Flensted Jensen som gymnast og leder i USA, Mexico og Canada i 1 aar. Fra 1950 til 1951 var han elev paa haandværkerskolen i Haslev, hvorpaa han fortsatte samme sted som leder, fra 1958 som fastansat lærer i gymnastik. Sideløbende hermed drev han fra 1952 til 1958 Gadbygaard paa 25 tdr. land som forpagter.

I.C.2.a.1)

Else Møllebjerg Jensen er født den 24. april 1953 i Haslev.

Hun er elev paa tilskærerakademiet.

I.C.2.a.2)

Mogens Møllebjerg Jensen er født den 2. januar 1955 i Haslev.

Han studerer biologi.

I.C.2.a.3)

Vibeke Møllebjerg Jensen er født den 29. september 1956 i Dalby.

Hun er gymnasieelev.

I.C.2.b.

Paula Ragnhild Nielsen er født den 4. januar 1929 i Velds, Ørum sogn. Hun blev gift den 29. juni 1957 i Ørum med Carl Johan Christensen, der er født den 9. september 1925 i Stubbekøbing som søn af installatør Thorkild Ejvind Christensen og hustru Anna Kristine Rigmor Jensen.

Bosat: Kiplings Allé 31B, Søborg.

Paula Ragnhild Nielsen gik i skole i Ørum. Hun lærte husgerning hjemme, og efter et ophold paa Haslev udvidede Højskole gennemgik hun uddannelse som sygeplejerske i Holstebro fra 1948 til 1951. Herefter supplerede hun uddannelsen $\frac{1}{2}$ aar paa Viborg Statshospital samt ved Sankt Josefs Hospital i København og var herpaa ansat $1\frac{1}{2}$ aar ved Kommunehospitalet og 3 aar ved Ortopædisk Hospital i København. I 1970 startede hun sin nuhavende forretning i Søborg, der fører meterverer og kjolestoffer.

Carl Johan Christensen gik i skole i Stubbekøbing samt paa Bogø, hvor han i 1941 bestod realeksamen fra kostskolen. I 1945 udlærtes han som elektriker hos faderen i Stubbekøbing, og i 1952 dimitteredes han som ingeniør fra teknikum i København. Siden har han været beskæftiget som ingeniør, bl.a. 1 aar hos faderen, og fra 1955 hos L.N. Ericsson A/S i København.

I.C.2.b.1)

Torben Christensen er født den 15. april 1958 i Odense, Sct. Knuds sogn.

Bosat: Kiplings Allé 31B, Søborg.

Torben Christensen gik i skole i Søborg samt i Gladsaxe, hvor han i 1977 bestod matematisk studentereksamen.

I.C.2.b.2)

Flemming Christensen er født den 8. september 1961 paa Rigshospitalet i København.

I.C.2.c.

Vagn Robert Nielsen er født den 6. april 1930 i Velds, Ørum sogn. Han blev gift den 2. april 1953 i Sunds med Gerda Lilly Mæng, der er født den 2. au-

gust 1929 i Linaa, Sunds sogn, som datter af gaardejer Simon Mæng og hustru Kathrine Larsen.

Bosat: Vestergade 56, Ørum.

Vagn Robert Nielsen gik i skole i Ørum og var desuden elev paa Rønde Efterskole. Han lærte landbrug hjemme og tjente bl.a. i Horsens, paa Møn og paa Sjælland. Sin værnepligt aftjente han fra 1951 til 1952 i Aarhus samt ved Den danske Brigade i Itzehoe, Tyskland, hvorpaa han fortsatte hjemme. I 1960 overtog han gaarden og opførte samme aar ny staldbygning.

Gerda Lilly Mæng gik i skole i Linaa. Hun lærte husgerning hjemme og var en tid kokkepige paa forsøgsstationen Studsgaard samt ansat 1 aar paa Sjælland. Efter et ophold paa Rønde Højskole i 1952 var hun husassistent hos en adjunkt i Struer indtil giftermålet.

I.C.2.c.1)

Niels Christian Mæng Nielsen er født den 16. maj 1957 i Ørum Sønderlyng, Ørum sogn.

Bosat: Vestergade 56, Ørum.

Niels Christian Mæng Nielsen bestod i 1974 realeksamen i Ørum.

I.C.2.c.2)

Poul Erik Mæng Nielsen er født den 19. april 1959 i Velds, Ørum sogn.

I.C.2.c.3)

Jens Carl Mæng Nielsen er født den 3. november 1960 i Velds, Ørum sogn.

I.C.2.c.4)

Hans Peter Mæng Nielsen er født den 29. september 1963 i Velds, Ørum sogn.

I.C.2.c.5)

Svend Børge Mæng Nielsen er født den 30. maj 1965 i Velds, Ørum sogn.

I.C.2.d.

Niels Christian Nielsen er født den 23. juli 1931 i Velds, Ørum sogn, og han døde den 1. april 1938 samme sted.

I.C.3.

Jacob Lauritsen er født den 3. september 1904 i Dunkø, Viskum sogn. Han blev gift den 18. oktober 1928 i Tjele med Johanne Marie Nedergaard, der er født den 27. januar 1905 i Formyre, Tjele sogn, som datter af gaardejer Peder Nedergaard og hustru Elisabeth Christensen.

Bosat: Dunkø, Løvskal Landevej 208, Viborg.

Jacob Lauritsen gik i skole i Øby. Han lærte landbrug hjemme og tjente bl.a. paa Nøragergaard i Faardal. Sin værnepligt aftjente han i 1925 i Viborg, og i 1928 købte han en ejendom i Hvidding paa 28 tdr. land, som han drev indtil 1930, da han overtog Dunkø paa 58 tdr. land fra faderen. - Jacob Lauritsen har været medlem af menighedsraadet i 8 år samt af skolekommissionen, ogsaa i 8 aar.

Johanne Marie Nedergaard gik i skole i Foulum. Hun lærte husgerning hos en moster i Aarhus og tjente endvidere paa Bispegaarden i Viborg samt paa Nøragergaard i Faardal.

I.C.3.a.

Christian Sandborg Lauritsen er født den 19. maj 1930 i Hvidding, Vorning sogn. Han blev gift den 1. september 1956 i Vroue med Helga Nielsen, der er født den 14. maj 1933 i Vroue som datter af gaardejer Peder Nielsen og hustru Dagmar Mortensen.

Bosat: Christiansvej 31, Viborg.

Christian Sandborg Lauritsen gik i skole i Øby. Han lærte landbrug hjemme og tjente i en periode som forkarl paa Lille Thorsager. Herefter var han igen beskæftiget hjemme, afbrudt af en periode som lastvognschauffør paa Thorsager Savværk, og sin værnepligt aftjente han ved Prinsens Livregiment i Viborg. En tid var han beskæftiget ved Bro Mølle, og efter at have kørt lastvogn for Marinus Fisker i Daugbjerg samt rutebil for Jens Jensen i Sjørup begyndte han i sin nuværende stilling som chauffør ved Pan-Busser i Viborg.

Helga Nielsen gik i skole i Vroue. Hun lærte husgerning hjemme og tjente hos dyrlæge Borne i Kjeldbjerg, manufakturhandler Gantriis i Skive samt hos en rideskolelærer i Bjergby paa Mors. Desuden har hun været elev paa Uldum Højskole.

I.C.3.a.1)

Kirsten Sandborg Lauritsen er født den 11. februar 1958 i Viborg.

Hun er elev paa Teknisk Skole.

I.C.3.a.2)

Gitte Sandborg Lauritsen er født den 27. september 1964 i Viborg.

I.C.3.b.

Knud Sandborg Lauritsen er født den 29. juli 1932 i Dunkø, Viskum sogn. Han blev gift den 15. november 1958 i Hoptrup med Edith Christensen Bech, der er født den 30. oktober 1939 i Pamhule, Hoptrup sogn, som datter af gaardejer Kresten Bech og hustru Villy Christensen.

Bosat: Nørregaard, Anslet, Haderslev.

Knud Sandborg Lauritsen gennemgik folkeskolen. Han lærte landbrug paa forskellige større gaarde og havde endvidere ophold paa en højskole samt paa en landbrugsskole. En periode var han forvalter paa Ebbestrupgaard ved Hadsten samt paa Vejstrupgaard ved Kolding, og fra 1959 til foraaaret 1977 havde han Gammelbygaard i Fjelstrup ved Haderslev i forpagtning. Endvidere købte han i 1965 sin nuhavende gaard Nørregaard i Anslet, der nu er udbygget til stor svineproduktion.

Edith Christensen Bech gik i skole i Marstrup samt i Haderslev og var desuden elev paa Vandet Ungdomsskole. Hun lærte husgerning og havde et ophold paa Borrehus Husholdningsskole, og senere var hun kokkepige paa Vejstrupgaard ved Kolding.

I.C.3.b.1) Ole Bech Lauritsen er født den 5. august 1959 i Fjelstrup.

I.C.3.b.2) Annette Bech Lauritsen er født den 19. august 1960 i Fjelstrup.

I.C.3.b.3) Finn Bech Lauritsen er født den 31. januar 1962 i Fjelstrup.

I.C.3.b.4) Jytte Bech Lauritsen er født den 22. februar 1964 i Fjelstrup.

I.C.3.b.5) Carsten Bech Lauritsen er født den 5. marts 1969 i Fjelstrup.

I.C.3.c.

Jørgen Sandborg Lauritsen er født den 5. oktober 1943 i Dunkø, Viskum sogn. Han blev gift den 14. december 1969 i Vejrumbro med Inge Merete Christensen, der er født den 3. juni 1947 i København som datter af gaardejer Laurits Christensen og hustru Karoline Kristine Jacobsen.

Bosat: Stationsvej 3, Vejrumbro, Viborg.

Jørgen Sandborg Lauritsen gik i skole i Øby. Han lærte landbrug hjemme samt paa Ll. Thorsager, og efter at have aftjent sin værnepligt i Tønder var han ansat som traktorfører ved en maskinstation i Formyre og i Vejrumbro. Siden 1969 har han været lastvognschauffør ved Bro Mølle.

Inge Merete Christensen gik i skole i Vejrumbro. Hun lærte husgerning hjemme og tjente en tid i Viborg. Efter et ophold paa Nr. Nissum Højskole førte hun hus for faderen indtil giftermålet paa grund af moderens død.

I.C.3.c.1) Brian Sandborg Lauritsen er født den 16. maj 1969 i Vejrumbro, Vejrum sogn.

I.C.3.c.2) Jacob Sandborg Lauritsen er født den 11. april 1971 i Vejrumbro, Vejrum sogn.

I.C.3.c.3) Lars Sandborg Lauritsen er født den 11. april 1971 i Vejrumbro, Vejrum sogn.

I.C.3.c.4) Ina Marie Sandborg Lauritsen er født den 12. juni 1974 i Vejrumbro, Vejrum sogn.

I.C.4.

Martha Kristine Lauritsen er født den 7. januar 1911 i Dunkø, Viskum sogn. Hun blev gift den 30. oktober 1934 i Viskum med Svend Nybo Nielsen, der er født den 18. februar 1910 i Sdr. Ørum, Ørum sogn, som søn af gaardejer Niels Nielsen og hustru Mathilde Hedegaard.

Bosat: Vester Skovvej 5, Over Viskum, Ørum.

Martha Kristine Lauritsen gik i skole i Øby. Hun lærte husgerning hjemme og tjente 1 aar paa en gaard i Vindum samt $\frac{1}{2}$ aar paa Grønnegaard i Daaugaard. Efter et ophold paa Hoptrup Højskole i 1933 var hun husassistent hos en dommerfuldmægtig i Overlund indtil giftermålet.

Svend Nybo Nielsen gik i skole i Over Viskum. Han lærte landbrug hjemme afbrudt af et ophold paa Nr. Nissum Højskole 1926-1927. Sin værnepligt aftjente han i Viborg i 1930, og efter at ophold paa Haslev Landbrugsskole 1932-1933 tjente han bl.a. $\frac{1}{2}$ aar paa Binderuplund ved Kolding. Fra 1934 til 1940 drev han Ingstrupholm paa 84 tdr. land samt fra 1940 til 1944 Ulrikssdal ved Viborg, hvorpaa han overtog sin nuhavende gaard i Over Viskum paa 46 tdr. land efter faderen. - Svend Nybo Nielsen har været medlem af menighedsraadet i 12 aar og af skolekommissionen i 2 perioder.

I.C.4.a.

Birgit Nybo Nielsen er født den 13. april 1936 i Ingstrup, Rødding sogn. Hun blev gift den 12. juli 1962 i Viskum med Niels Skousen Aagaard. Han er født den 21. maj 1930 i Allingaabro som søn af lærer Breindahl Aagaard og hustru Magdalene Skousen, og han døde den 8. juni 1966 i Grenaa.

Bosat: Skovstykket 9, Grenaa.

Birgit Nybo Nielsen er lærer, og Niels Skousen Aagaard var lærer.

I.C.4.a.1) Lene Aagaard er født den 7. oktober 1965 i Grenaa.

I.C.4.b.

Niels Christian Nybo Nielsen er født den 10. juni 1938 i Ingstrup, Rødding sogn. Han blev gift den 4. juli 1970 i Havnelev med Anne-Lise Bendsen, der er født den 11. juli 1940 i Havnelev som datter af parcellist Herluf Marius Bendsen og hustru Else Valborg Hansen.

Bosat: Buerupvej 5, Jyderup.

Niels Christian Nybo Nielsen er lærer, og Anne-Lise Bendsen er lærer.

I.C.4.b.1) Lars Nybo Nielsen er født den 27. oktober 1972 i Buerup.

I.C.4.c.

Else Nybo Nielsen er født den 27. september 1943 i Viborg, og hun døde den 29. marts 1946 samme sted.

I.D.

Christen Christensen er født den 11. oktober 1871 i Mammen sogn, og han døde den 15. december 1895 samme sted af tuberkulose.

I.E.

Niels Christensen er født den 24. juni 1874 i Mammen sogn, og han døde den 2. juli samme aar.

I.F.

Niels Fisker, der i 1948 fik navneændring fra Christensen, er født den 13. november 1878 i Mammen sogn, og han døde den 29. november 1969 paa Viborg Sygehus. Han blev gift den 21. marts 1899 i Vejrum med Barbara Kristine Christensen. Hun er født den 26. november 1873 i Sjørup, Lysgaard sogn,

som datter af Jens Christian Christensen og hustru Else Marie Pedersen, og hun døde den 24. oktober 1949 i Mammen sogn.

Barbara Kristine Christensen var kun 16 aar, da hendes mor døde, og hun tjente 2 aar i Rud og derefter 5 aar i Hallendrup. Endvidere tjente hun i Bro Mølle, hvor hun traf sin tilkommende mand.

Ved ægteparrets guldbryllup skrev avisen følgende:

"Mammen Vestermarksgaard, der ikke alene hører til Egnens smukkeste og bedste Gaarde, men som ogsaa indtager en særdeles smuk Plads blandt Landsdelens typisk veldrevne Bøndergaarde, bliver Mandag den 21. Marts Midtpunktet for Festlighederne i Anledning af Gaardejer Niels Fisker og hans Hustrus Guldbryllup.

Siden deres Giftermaal i 1899 har de virket paa den samme Gaard, som de stadig driver. Niels Fisker overtog den i 1915 efter sin Far, den kendte Kreaturhandler P. Fisker. Dengang hørte der ikke meget Jord til, men Niels Fisker har siden lagt ekstra 30 Tønder Land til Ejendommen, som ogsaa er blevet ombygget, saa den i Dag er en fuldt moderne Gaard, hvortil der ogsaa hører en stor og god Besætning. Dette Resultat er Ægteparret dog ikke kommet let til, og de har maattet slide i det.

Kirstine Fisker, som stammer fra Lysgaard, har været en dygtig og energisk Kvinde. En stor Husholdning har der altid været paa Gaarden, og at sørge for Tøj til den store Børneflokk gav ogsaa en Masse Arbejde for Husmoderen. Hun maatte tit sidde og sy til langt ud paa Natten. Nu er Helbredet ikke saa godt længere, og den daglige Husførelse har hun overladt til sin Svigerdatter.

Niels Fisker er født paa Vestermarksgaarden, og han har hele sit Liv kun arbejdet og virket her. Da han overtog Bedriften, viste det sig hurtigt, at han havde taget alle Fisker-Familiens gode Egenskaber i Arv. Den Hede, der endnu var tilbage, fik han hurtig Bugt med, og hvor før Ræv, Fugle og Kryb havde et sikkert Fristed, groede der nu Afgrøder, som fyldte i Laden og omsattes i Stalden. Fiskers store Besætning af jydsk Kvæg er velkendt af Egnens Landmænd. Ogsaa Hesteavl har hans Interesse, og Vestermarksgaarden har altid været et godt Lærested for unge Landmænd.

I det offentlige Liv har Guldbrudgommen ogsaa haft Tid til at gøre sig bemærket. Han har bl.a. været Repræsentant for Gl. Skanderborg Brandkasse samt været Bestyrelsesmedlem i Brugsforening og Mejeri. Han har altid været meget interesseret i Tidens politiske og aandelige Rørelser. Fisker

er nok indstillet paa Rationalisering i Landbruget, men den overdrevne Mechanisering er han Modstander af.

Ti Børn er vokset op i det hyggelige og hjertelige Hjem paa Vestermarks-
gaarden, og de har nu alle egne Hjem, der ligger som i en Cirkel rundt om
Barndomshjemmet med dette som det naturlige Midtpunkt og Samlingssted.

De to Ægtefæller har alle Dage været afholdt af de mange Venner og Na-
boer, og ikke mindst fra disse vil de sikkert paa Festdagen modtage en Mas-
se Lykønskninger og Hilsener."

I ægteskabet er børnene I.F.1.-I.F.10.

I.F.1.

Kristian Huus, der ifølge bevilling fik navneændring fra Huus Christensen,
er født den 21. maj 1899 paa Vestermarksgaarden, Mammen sogn. Han blev gift
den 13. juli 1921 i Vinkel med Anna Nielsen, der er født den 13. april
1898 i Vinkel som datter af husmand Anders Nielsen og hustru Else Marie Pe-
dersen.

Bosat: Dalsgaardvej 8, Mammen, Bjerringbro.

Kristian Huus gik i skole i Dalsgaard. Han lærte landbrug hjemme indtil
1917, hvorpaa han bl.a. tjente 2½ aar hos enkefru Hvass i Dalsgaard. I
1922 købte han en ejendom paa Mammen Vestermark, som han drev indtil 1958,
hvorpaa han flyttede til Mammen. Endvidere har han i 13 aar kørt mælketur
for Mammen Mejeri samt været beskæftiget som vejmand i 6 aar.

Anna Nielsen gik i skole i Vinkel. Hun lærte husgerning paa hjemegnen
og tjente 2 aar hos Niels Pedersen (Holm) i Vinkel samt 2 aar hos Oscar
Dam i Mammen.

I.F.1.a.

Martin Kristensen er født den 3. juni 1922 i Mammen sogn. Han blev gift
den 7. januar 1945 i Mammen med Karen Mortensen, der er født den 9. marts
1915 i Aagaard, Starup sogn, som datter af smedemester Morten Mortensen og
hustru Anna Thomsen. - Karen Mortensen medbragte i ægteskabet sønnen Mor-
ten, der er født den 19. februar 1944 i Aarhus.

Bosat: Danmarksvej 14, Viborg.

Martin Kristensen gik i skole i Dalsgaard. Han lærte landbrug og var
beskæftiget ved dette paa hjemegnen samt paa Fyn og Sjælland indtil 1945,
hvorpaa han havde ansættelse som arbejdsmand, fra 1957 ved Viborg Elværk.

Karen Mortensen gik i skole i Aagaard. Hun lærte husgerning og tjente baade paa landet samt i byen. Efter et ophold paa Vallekilde Højskole i 1937 var hun husassistent paa Fyn.

I.F.1.b.

Anny Christensen er født den 16. marts 1926 i Mammen sogn. Hun blev gift den 1. februar 1951 i Helsingør med Ernst Herman Jürgensen, der er født den 2. juni 1926 paa Rigshospitalet i København som søn af toldklarerer Otto Niels Carl Jürgensen og hustru Ellen Virginia Weckman.

Bosat: Dronningens Kovang 711, Fredensborg.

Anny Christensen gik i skole i Dalsgaard. Hun lærte husgerning paa en gaard i Vejrum samt paa Hesselholt i Mammen, og efter at have været husassistent hos Emil Pedersen i Viborg rejste hun til Sjælland, hvor hun var beskæftiget paa sommerpensionatet Havregaarden ved Smidstrup samt paa Fyrkroen i Nakkehoved indtil giftermålet. Herefter har hun været ansat i 8 aar ved Lars Foss Kemi, og i 1972 begyndte hun paa rekonvalescenthjemmet Fred. Vilh. Hegels Minde.

Ernst Herman Jürgensen gik i skole i Gilleleje. Han var beskæftiget ved forskelligt, og efter at have været chauffør ved moderens vaskeri i Gilleleje samt repræsentant i ca. ½ aar for Husqvarna Symaskiner i Viborg og 1 aar for et malkemaskinefirma i Helsingør begyndte han i 1955 som specialarbejder ved Dansk Rundstokfabrik i Fredensborg. Endvidere har han fra omkring 1955 til 1960 været depotindehaver for Dalsø Gas.

I.F.1.b.1)

Rudi Michael Jürgensen er født den 2. april 1951 i Esbønderup. Han lever i papirløst ægteskab med Jytte Anny Olsen, der er født den 26. februar 1952 i Dragstrup, Søborg sogn, som datter af portør Peter Martin Olsen og hustru Elisa Jørgensen.

Bosat: Søndermarken 64, Espergærde.

Rudi Michael Jürgensen gik i skole i Fredensborg og Hellerup. Efter at være blevet udlært urmager hos urmager Hegelund begyndte han i 1973 som kontraktansat konstabel ved flyvevaabnet. Han gennemgik uddannelse i radar og elektronik i Oslo, Norge og er nu tjenstgørende overkonstabel.

Jytte Anny Olsen gik i skole i Gilleleje. Hun var husassistent 1 aar i Nødebo, og efter at have gennemgaaet uddannelse ved Schou var hun rejseda-

me for samme firma 1 aar i Nordsjælland. Herefter var hun bestyrer for en Schou-forretning i Allerød, og i 1977 fik hun ansættelse som eksportsekretær ved et firma i Espergærde. - Endvidere har hun bestaaet HF-eksamen i engelsk i 1976 samt gennemgaaet kontorkursus.

I.F.1.b.1)a) Michael Reidar Jürgensen er født den 10. december 1973 i Hørsholm.

I.F.1.c.

Carl Peter Fisker Christensen er født i 1933.

Bosat: Vindum, Bjerringbro.

I.F.2.

Elise Marie Christensen er født den 30. oktober 1900 paa Vestermarksgaarden, Mammen sogn, og hun døde den 3. april 1961 paa Viborg Sygehus. Hun blev gift den 5. december 1924 i Mammen med Niels Elgaard Kristensen, der er født den 22. februar 1903 i Mammen som søn af husmand Søren Peder Kristensen og hustru Ane Marie Pedersen. - Niels Elgaard Kristensen blev gift anden gang den 27. september 1962 i Viborg med Emilie Pape, der er født den 16. november 1912 i Vinkel som datter af Johan Frederik Pape og hustru Jacobine Kirstine Braüner.

Bosat: Hesselholtvej 24, Mammen, Bjerringbro.

Elise Marie Christensen gik i skole i Dalsgaard. Hun lærte husgerning og tjente i bl.a. Viborg. Endvidere havde hun et ophold paa Lyngby Højskole.

Niels Elgaard Kristensen gik i skole i Vejrum og Dalsgaard samt i Mammen. Han gennemgik uddannelse som mejerist ved Thisted og Vinderslev Mejerier, og fra 1965 til 1970 var han ansat som kommunekasserer i Mammen.

I.F.2.a.

Inga Elgaard Kristensen, der er datter af Krista Ottilia Christensen (I.F. 8.), er født den 1. april 1928 paa Hesselholt Mark, Mammen sogn. Hun blev gift første gang den 17. maj 1952 i Mammen med slagter Arnold Rasmussen, der er født den 30. august 1929 i Viborg som søn af Andreas Rasmussen og hustru Kathrine. Ægteskabet opløstes i 1962, og hun blev herefter gift anden gang den 1. april 1965 i Aarhus med Poul Johan Poulsen. Han er født den

22. oktober 1921 i Aarhus Domsogn som søn af smed Christian Poulsen og hustru Edel. Dette ægteskab opløstes i 1971.

Bosat: Rundhøj Allé 81, Højbjerg.

Inga Elgaard Kristensen gik i skole i Dalsgaard og var desuden elev paa en ungdomsskole i Salling fra 1944 til 1945. Hun lærte husgerning hjemme, og efter at have været ansat ved Ravnstrup Central var hun ansat ved Viborg Central fra 1947 til 1966. Herefter var hun beskæftiget som kontroltelefonistinde i Holstebro, og siden 1975 har hun været ansat ved J.T.A. S.'s Hovedkontor i Aarhus.

I.F.2.a.1)

Leo Elgaard Kristensen er født den 28. maj 1951 i København. Han blev gift den 4. september 1976 i Ø. Starup med Lene Ramskov Hansen, der er født den 5. januar 1954 i Middelfart som datter af vognmand Egon Bernhard Hansen og hustru Ketty Ramskov Nielsen.

Bosat: Parkallé 11, Frederiks, Karup.

Leo Elgaard Kristensen gennemgik folkeskolen og var derefter elev ½ aar paa Bistrup Ungdomsskole. Han udlærtes som mekaniker hos Peter Wraa i Viborg, og efter endt læretid indkaldtes han til militærtjeneste ved flyvestation Karup, hvor han blev kontraktansat konstabel. Han er nu tjenstgørende overkonstabel.

Lene Ramskov Hansen gennemgik folkeskolen samt uddannelse som ekspeditrice.

I.F.2.a.2)

Steen Elgaard Kristensen er født den 23. marts 1955 i Viborg.

Bosat: Kirketoft 26, Asp, Struer.

Steen Elgaard Kristensen bestod 9. klasse i 1971, hvorpaa han gennemgik uddannelse indenfor manufakturbranchen. Efter at have aftjent sin værnepligt 1974-1976 begyndte han som kommis.

I.F.3.

Peter Fisker er født den 12. marts 1903 paa Vestermarksgaarden, Mammen sogn, og han døde den 22. november 1956 i Aars. Han blev gift den 8. august 1928 i Mammen med Anna Pedersen, der er født den 3. april 1904 paa

Mammen Vestergaard, Mammen sogn, som datter af gaardejer Anders Pedersen og hustru Ane Katrine Møller.

Bosat: Gl. Tingvej 40, Aars.

Peter Fisker gik i skole i Dalsgaard. Han lærte landbrug hjemme og gennemgik endvidere uddannelse som mejerist ved Thisted Mejeri, hvorpaa han igen var landbrugsmedhjælper paa hjemegnen. I 1928 købte han en landejendom i Mammen paa ca. 15 tdr. land, som han drev indtil 1933, og efter ca. 2 aar i Randers var han vulkanisør i Farsø fra 1935 til 1940. Herefter var han ansat som chauffør hos vognmand Jens Jensen, først i Haubro og senere i Aars indtil 1956.

Anna Pedersen gik i skole i Mammen. Hun lærte husgerning hjemme og tjente endvidere 1 aar i Vitten Præstegaard samt $\frac{1}{2}$ aar paa Udbygaard i Ørsted.

I.F.3.a.

Ritta Fisker er født den 3. september 1929 i Mammen. Hun blev gift den 10. september 1950 i Haubro med C. Ole Regnar Sigvardsen, der er født den 13. oktober 1927 i Strandby som søn af l. lærer Sigvard Sigvardsen og hustru Johanne Regnar.

Bosat: 146 N. Skeena Street, Vancouver, B.C. Canada.

Ritta Fisker og C. Ole Regnar Sigvardsen emigrerede omkring 1955 til Canada, hvor han siden har været beskæftiget som tømrer.

I.F.3.a.1)

Karin Sigvardsen er født den 4. januar 1951 i Skive. Hun er servitrice og gift med biokemiker Richard Campell Maxwell.

Bosat: Pitt River Rd., Vancouver, B.C. Canada.

I.F.3.a.2)

Gert Fisker Sigvardsen er født den 19. marts 1952 i Nr. Søby. Han er tegner og gift med Barbara Brandon.

Bosat: Silver Ave., Burnaby, B.C. Canada.

I.F.3.a.3)

Jill Lee-Ann Sigvardsen er født den 17. oktober 1959 i Vancouver, Canada.

I.F.3.b.

Richard Fisker er født den 8. maj 1932 i Mammen. Han blev gift den 27. september 1953 i Haubro med Anny Irene Busk, der er født den 26. december 1932 i Ferslev som datter af Jens Busk og hustru Magda Hansen.

Bosat: Nybovej 11, Farsø.

Richard Fisker gik i skole i Farsø. Han arbejdede en tid ved landbruget, og i 1953 udlærtes han som blikkenslager hos Svend Andersen i Farsø. Sin værnepligt aftjente han ved Søværnet i København samt i Frederikshavn 1953-1955, hvorpaa han fortsatte som svend i sin tidligere læreplads indtil 1972. Siden 1973 har han været ansat som varmemesterassistent ved Farsø Varmeværk.

Anny Irene Busk gik i skole i Ferslev og Næsby samt i Haubro, hvor hun i 1949 desuden var elev paa ungdomsskolen. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, hvorpaa hun var ansat som servitrice ved Farsø Hotel i 3 aar og herefter hos søsteren Liily i dennes forretning Kemo-Rens. I 1971 gennemgik hun uddannelse som sygehjælper og har siden været beskæftiget som saadan ved Farsø Sygehus.

I.F.3.b.1)

Ulla Fisker er født den 20. januar 1954 i Farsø.

Ulla Fisker gik i skole i Farsø, hvor hun i 1971 bestod realeksamen. I 1972 bestod hun handelsskoleeksamen, hvorpaa hun var husassistent $\frac{1}{2}$ aar og medhjælper i en børnehave i Aarhus i $1\frac{1}{2}$ aar. Efter et ophold paa Støvring Højskole i 1974 arbejdede hun $\frac{1}{2}$ aar paa et børnehjem i København, og i 1975 begyndte hun at læse ved Aalborg Børnehaveseminarium med forventet eksamen i 1978.

I.F.3.c.

Per Fisker er født den 15. juli 1936 i Farsø.

Bosat: Richmond, B.C. Canada.

Per Fisker er tømrer.

I.F.3.d.

Niels Fisker er født den 25. maj 1942 i Farsø. Han blev gift den 24. august 1963 i Hasseris med Anne Lassen, der er født den 10. maj 1941 i Sjø-

strup, Aars sogn, som datter af vognmand Svend Lassen og hustru Anna. Ægteskabet opløstes i 1974.

Bosat: Eg Hovedvej 16, Malling.

Niels Fisker gik i skole i Haubro, Gunnestrup og Aars. Han stod i slagterlære hos Børge Lauritsen i Nørager samt hos slagtermester Ernst Mortensen i Aarhus, hvor han udlærtes i 1961. Efter at have aftjent sin værnepligt ved livgarden i København fra 1962 til 1963 har han været beskæftiget som slagtersvend i Aars og Aalborg samt fra 1965 hos eksportfirmaet Tamaco i Aarhus.

I.F.3.d.1) Mette Fisker er født den 1. oktober 1962 i Skalborg.

I.F.3.d.2) Dorthe Fisker er født den 28. oktober 1967 paa Fødselsanstalten i Aarhus.

I.F.3.d.3) Gitte Fisker er født den 23. september 1973 paa Fødselsanstalten i Aarhus.

I.F.4.

Jens Christian Testrup Fisker er født den 28. marts 1906 paa Vestermarks-
gaarden, Mammen sogn. Han blev gift den 25. juni 1936 i Viborg med Edith
Christine Nielsen, der er født den 9. februar 1913 i Vejrum som datter af
husmand Carl Christian Nielsen og hustru Ane Margrethe Jensen.

Bosat: Østergade 68, Møllerup, Ørum Sønderlyng.

Jens Christian Testrup Fisker gik i skole i Dalsgaard. Han lærte land-
brug hjemme, 1 aar hos Peder Krogsdal samt 1 aar hos Jens Vestergaard, beg-
ge i Bjerring. Efter at have tjent 1 aar paa en gaard paa Fyn aftjente han
i 1927 sin værnepligt i Viborg, efterfulgt af en del aar hjemme. Endvidere
har han været beskæftiget som murerarbejdsmand 8 aar i Rødkærbro samt 4
aar som mælkehandler fra vogn i Tapdrup, Overlund og Bruunshaab. I 1948
købte han sin nuhavende ejendom i Møllerup paa 15 tdr. land.

Edith Christine Nielsen gik i skole i Vejrum. Hun lærte husgerning 2
aar i Vejrum og tjente endvidere i Viborg, bl.a. 3 aar hos købmand Mønsted
samt 1 aar i privatboligen paa Viborg Andelsmejeri.

I.F.4.a.

Carl Fisker er født den 24. oktober 1936 i Vejrum. Han lever i papirløst
ægteskab med Anna Lise Espersen, der er født den 30. marts 1945 i Vorning

som datter af gaardejer Esper Espersen og hustru Petra Jensen Møller.

Bosat: Østergade 66, Møllerup, Ørum Sønderlyng.

Carl Fisker gik i skole i Vinkel og Møllerup samt i Vebbestrup, hvor han i 1954 bestod præliminæreksamen fra Solhverv Kostskole. Han var beskæftiget kort tid ved landbruget, og sin værnepligt aftjente han i Odense fra 1956 til 1957, hvorpaa han læste paa Rønne Studenterkursus, hvorfra han i 1961 bestod gammelsproglig studentereksamen. Efter at have været lærer i Serup ved Silkeborg 1961-1964 samt ansat ved D.A.B. i Silkeborg paa kontor og lager var han fra 1966 til 1974 beskæftiget ved forskelligt. Siden har han været ansat som specialarbejder ved Grundfos i Bjerringbro.

Anna Lise Espersen gik i skole i Vorning og var desuden elev paa Gudenaadalens Ungdomsskole i Ulstrup. Hun lærte husgerning hjemme og var beskæftiget her indtil 1969 paa grund af moderens sygdom. Siden 1973 har hun været ansat ved Grundfos i Bjerringbro.

I.F.4.a.1) Merete Espersen Fisker er født den 20. marts 1970 paa sygehuset i Viborg.

I.F.4.a.2) Mogens Espersen Fisker er født den 20. marts 1970 paa sygehuset i Viborg.

I.F.4.a.3) John Espersen Fisker er født den 8. april 1972 paa sygehuset i Viborg.

I.F.4.b.

Lissy Fisker er født den 25. juni 1947 i Vinkel. Hun blev gift den 30. august 1975 i Silkeborg med Niels Jørgen Christensen, der er født den 26. februar 1946 i Støvring som søn af regnskabsfører Aage Christensen og hustru Ruth Pedersen.

Bosat: Markedsgade 29, Faarvang.

Lissy Fisker er børnehavepædagog, og Niels Jørgen Christensen er cand. scient.

I.F.5.

Magda Kristensen er født den 20. april 1907 paa Vestermarksgaarden, Mammen sogn. Hun blev gift den 8. maj 1934 i Mammen med Jens Holm, der ifølge bevilling har faaet navneændring fra Holm Pedersen. Han er født den 21. januar 1907 i Vinkel som søn af gaardejer Niels (Holm) Pedersen og hustru Jensine.

Bosat: Grøndalsvej 6, Sdr. Vinge, Ulstrup.

Magda Kristensen gik i skole i Dalsgaard. Hun lærte husgerning hjemme samt paa hjemegnen og tjente 2 aar paa Sødal i Rødding samt 1 aar i Struer.

Jens Holm gik i skole i Dalsgaard. Han lærte landbrug hjemme og tjente i forskellige pladser paa hjemegnen samt $\frac{1}{2}$ aar paa Lolland. I 1934 købte han sin nuhavende ejendom paa ca. 17 tdr. land i Sdr. Vinge.

I.F.5.a.

Jørgen Holm er født den 28. juni 1936 i Sdr. Vinge. Han blev gift den 18. marts 1961 i Randers med Annie Marie Hansen, der er født den 22. juli 1943 i Haraldsted ved Ringsted som datter af smedemester Anton Hansen og hustru Anna Johanne Rigmor Pedersen.

Bosat: Ringvej 53, Kølvraa, Karup.

Jørgen Holm gik i skole i Sdr. Vinge. Han lærte landbrug 2 aar hos Thomas Christensen i Hjorthede samt $3\frac{1}{2}$ aar paa Maagaarden i Gerning, og sin værnepligt aftjente han fra 1956 til 1957 i Varde. Efter at have tjent ca. 1 aar i Gaarde gennemgik han uddannelse som cykelsmed hos Ejner Knudsen i Bjerringbro, hvor han fortsatte som svend fra 1963 til 1970. Efter 1 aar som bestyrer i Kølvraa for Mogens Kjeldsen overtog han i 1971 dennes cykel- og knallertforretning, som han stadig driver.

Annie Marie Hansen gik i skole i bl.a. Langaa og Hjorthede. Hun lærte husgerning hos Hans Andersen i Hjorthede og tjente en tid hos en bagermester i Ulstrup samt som husbestyrerinde hos Aage Bonde i Terp.

✱

I.F.5.a.1) Jette Holm er født den 18. januar 1960 i Sdr. Vinge.

I.F.5.a.2) Lone Holm er født den 16. november 1964 paa sygehuset i Viborg.

I.F.5.a.3) Ditte Holm er født den 11. juni 1974 paa sygehuset i Kjellerup.

I.F.5.b.

Grethe Holm er født den 13. marts 1938 i Sdr. Vinge. Hun blev gift den 27. august 1966 i Sdr. Vinge med Knud Børge Knudsen, der er født den 18. januar 1939 i Solbjerg by som søn af arbejdsmand Peder Christian Knudsen og hustru Irma Viola Kristine Andersen.

Bosat: Horsebakken 45, København NV.

Grethe Holm gik i skole i Sdr. Vinge og var desuden elev paa Mellerup Efterskole. En tid var hun beskæftiget som husassistent samt ansat paa et plejehjem i Aarhus, indtil hun i 1964 kom til København, hvor hun gennem-

gik uddannelse som sygehjælper ved Nørre Hospital. Her fortsatte hun indtil 1966, hvorpaa hun var ansat ved et jødisk plejehjem indtil 1971, og siden har hun været beskæftiget som sygehjælper i De gamles By.

Knud Børge Knudsen gik i skole i Solbjerg. Han lærte landbrug paa hjemegnen afbrudt af militærtjeneste fra 1958 til 1959 i Aalborg. Fra 1960 til 1961 gjorde han frivillig FN-tjeneste ved styrkerne i Gaza, og efter at have arbejdet nogen tid ved B & W begyndte han i 1962 som portør ved De gamles By, hvor han siden 1966 har været ansat som laboratoriebetjent.

I.F.5.b.1) Gitte Holm Knudsen er født den 1. oktober 1975 paa Roskilde Sygehus.

I.F.5.c.

Knud Holm er født den 8. januar 1941 i Sdr. Vinge. Han blev gift den 30. juni 1963 i Gullev med Else Kathrine Koudal Sørensen, der er født den 4. oktober 1942 i Kraghede, Gullev sogn, som datter af gaardejer Einar Ilsøe Sørensen og hustru Metha Jensen Koudal.

Bosat: Tjørnekraattet 5, Bjerringbro.

Knud Holm gik i skole i Sdr. Vinge og var desuden elev paa Mellerup Ungdomsskole fra 1956 til 1957. Han lærte landbrug og tjente ved dette, indtil han indkaldtes til militærtjeneste fra 1960 til 1961 i Holstebro. I 1965 udlærtes han som murer hos Arne Rosbjerg i Struer, og siden har han været ansat som murersvend hos murermester Høgh i Bjerringbro.

Else Kathrine Koudal Sørensen gik i skole i Nøddelund samt i Ulstrup, hvor hun bl.a. var elev paa Gudenaadalens Ungdomsskole. I 1963 udlærtes hun som dameskrædder hos Kirstine Kjeldsen i Bjerringbro, hvorpaa hun bl.a. havde en del hjemmesyning. Efter at have gennemgaaet pædagogisk grundkursus begyndte hun i 1969 som faglærer i bl.a. kjolesyning under fritidsundervisningen i Bjerringbro og Omegn.

I.F.5.c.1) Jesper Holm er født den 24. november 1963 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.F.5.c.2) Jane Holm er født den 28. marts 1968 i Viborg.

I.F.6.

Christian Fisker er født den 16. juni 1908 paa Vestermarksgaarden, Mammen

sogn. Han blev gift den 10. maj 1931 i Bording med Edith Sørensen, der er født den 9. november 1912 i Bording som datter af skomager Søren Christian Sørensen og hustru Mette Kirstine Christiansen.

Bosat: Østervangsvej 4, Vejrumbro, Viborg.

Christian Fisker gik i skole i Dalsgaard. I 1927 udlærtes han som tømrer hos mester Thomas Nymann i Vejrumbro, og efter at have været svend 1 aar hos Mikkelsen i Bjerringbro opholdt han sig fra 1928 til 1930 i Argentina i Sydamerika med beskæftigelse indenfor landbruget. Efter tilbagekomsten fortsatte han 1 aar i sin tidligere læreplads, hvorpaa han i 1931 etablerede sig som selvstændig tømrermester og bygningsssnedker i Vejrumbro.

Edith Sørensen gik i skole i Bording. Hun lærte husgerning $\frac{1}{2}$ aar hos dyrlæge Pedersen og var husassistent 3 aar paa kroen i Højer samt husassistent og telefonistinde en tid ved Vejrum Central. Endvidere har hun været ansat som husassistent ved Vindum Brugsforening i $\frac{1}{2}$ aar indtil giftermålet.

I.F.6.a.

Aase Fisker er født den 13. juli 1932 i Vejrumbro, Vejrum sogn. Hun blev gift den 5. september 1953 i Vejrum med Arly Sørensen, der er født den 18. august 1927 i Grønbjerg, Nr. Omme sogn, som søn af barber Jeppe Severin Sørensen og hustru Johanne Andersen.

Bosat: Veldsvej 22, Ørum Sønderlyng.

Aase Fisker gik i skole i Vejrumbro. Hun lærte husgerning hos en grosserer i Viborg og tjente bl.a. hos en tandlæge i Randers samt efter en tid hjemme 2 aar hos købmand Larsen i Viborg. Endvidere har hun været beskæftiget hos købmand Thorsen i Vejrumbro samt hos møbelhandler Martinsen i Viborg indtil giftermålet. Efter nogle aar som hjemmegaaende hustru var hun hjemmestrikkerske for en fabrik i København i 10 aar samt bl.a. 3-4 somre ansat paa en sommerrestaurant med campingplads og kiosk. Siden 1974 har hun været ansat som kontormedhjælper ved Arbejdsformidlingen i Viborg.

Arly Sørensen gik i skole i Nr. Omme. Han var beskæftiget ved landbruget indtil 1945, hvorpaa han gennemgik uddannelse som kommis og blev udlært hos O.S. Fogh i Viborg i 1949. Sin værnepligt aftjente han ved Civilforsvaret i Herning og København, og fra 1950 til 1952 var han ansat hos købmand Thorsen i Vejrumbro. Efter at have bestaaet handelseksamen i 1953 i Viborg var han beskæftiget hos købmand Ølgaards Eftf. i Horsens indtil

1972. Herefter var han beskæftiget i svigerfaderens forretning i Vejrumbro ved husbyggeri. Siden 1974 har han været ansat som trykkeriarbejder ved Randers Bogtrykkeri.

I.F.6.a.1)

Karen Sørensen er født den 12. juni 1954 i Horsens.

Bosat: Nedre Hestlundvej 18, Bording.

Karen Sørensen gik i skole i Horsens, hvor hun i 1971 bestod realeksamen samt i Gedved, hvor hun i 1973 bestod HF-eksamen fra Statsseminariet. Efter at have været beskæftiget som pædagogisk medhjælper ved Gedved og Østbirk Børnehaver begyndte hun sommeren 1975 at læse ved Ikast-seminariet for socialpædagoger med henblik paa afgangseksamen i 1978.

I.F.6.a.2)

Ole Fisker Sørensen er født den 4. april 1956 i Horsens.

Bosat: Vestergade 63A, Horsens.

Ole Fisker Sørensen gik i skole i Horsens, hvor han i 1973 bestod realeksamen. Efter at have været ansat 1 aar ved Thorsager Trævarefabrik samt 2 aar hos Møller & Jochumsen, smede- og maskinværksted i Horsens begyndte han sommeren 1976 paa HF-kursus paa Gedved Statsseminarium.

I.F.6.b.

Holger Fisker er født den 17. december 1936 i Vejrumbro, Vejrum sogn. Han blev gift den 18. oktober 1959 i Alstrup med Nanna Møller Michelsen, der er født den 29. oktober 1935 i Svingelbjerg, Vesterbølle sogn, som datter af gaardejer Arne Vestergaard Michelsen og hustru Aase Møller.

Bosat: Kagerup Park 26, Kagerup, Helsingø.

Holger Fisker gik i skole i Vejrum samt i Viborg, hvor han i 1953 bestod præliminæreksamen. Efter at have været elev 1 aar i Privatbanken begyndte han at læse ved Ranum Statsseminarium, hvorfra han i 1958 bestod lærereksamen. Sin værnepligt aftjente han fra 1958 til 1960 ved Søværnet, hvorfra han hjemsendtes som sergent, og efter at have været lærer ved Frederikshavn Skolevæsen samt fra 1962 til 1970 ved Toftegaardsskolen i Jerslev rejste han til Grønland, hvor han var ansat i Umanak indtil 1973. Herefter læste han 1 aar paa Lærerhøjskolen i København, og siden 1974 har han været ansat ved Frederiksborg Byskole i Hillerød.

Nanna Møller Michelsen gik i skole i Alstrup og var desuden elev paa Haubro Ungdomsskole i 1951. Hun lærte husgerning i 1 aar, hvorpaa hun i 1953 begyndte at læse ved Ranum Statsseminarium, hvorfra hun i 1958 bestod lærereksamen. Herefter var hun ansat som lærer 1 aar i Grenaa, 3 aar ved Frederikshavn kommunale Skolevæsen og 8 aar ved Toftegaardsskolen i Jerslev. I 1970 rejste hun til Grønland, hvor hun var beskæftiget i Umanak indtil 1973, og siden har hun været ansat som lærer ved Frederiksborg By-skole i Hillerød.

I.F.6.b.1) Jesper Fisker er født den 20. september 1960 i Frederikshavn.

I.F.6.b.2) Mette Fisker er født den 15. februar 1962 i Frederikshavn, og hun døde den 1. februar 1963 i Odder.

I.F.6.b.3) Morten Fisker er født den 24. april 1963 i Brønderslev.

I.F.6.b.4) Jakob Fisker er født den 5. september 1967 i Brønderslev.

I.F.7.

Marinus Fisker er født den 13. oktober 1909 paa Vestermarksgaarden, Mammen sogn. Han blev gift den 28. juni 1944 i Daugbjerg med Rosa Emmy Olesen. Hun er født den 9. november 1923 i Herrup, Sevel sogn, som datter af husmand Ole Olesen og hustru Jensine Villadsen, og hun døde den 8. juli 1973 i Daugbjerg.

Bosat: Sejbækvej 10, Daugbjerg, Viborg.

Marinus Fisker gik i skole i Dalsgaard. Han var beskæftiget ved landbruget indtil 1933 og tjente 2 aar hos Niels Vestergaard i Dalsgaard samt paa Stenhusgaarden i Vindum og var i en periode forkarl paa Herkegaard i Mammen samt paa Viskum Hovedgaard. Efter at have været chauffør hos vognmand Vestergaard i Vejrumbro i ca. 2 aar samt hos Laurids Marinus Ib i Vinkel i 3 aar drev han fra 1940 til 1945 et tørveværk i Daugbjerg. Endvidere har han siden 1944 drevet sin nuhavende vognmandsforretning i Daugbjerg med lokal- og langturskørsel i Danmark. - Marinus Fisker har været medlem af bestyrelsen for Skive og Omegns vognmandsforening i 16 aar og formand for præstegaardsudvalget i Daugbjerg i 4 aar. Han er kasserer og opsynsmand for Daugbjerg Daas samt brandfoged i Daugbjerg sogn.

Rosa Emmy Olesen gik i skole i Herrup. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. 2 aar paa Fattiggaarden i Daugbjerg samt 3 aar paa Morbjerggaard i Laanum. Herefter var hun ansat 1½ aar hos enkefru Kirstine Jensen i Daugbjerg indtil giftermålet.

I.F.7.a.

Jonna Fisker er født den 13. juni 1946 i Daugbjerg. Hun blev gift den 3. august 1968 i Daugbjerg med Flemming Krogsgaard Jørgensen, der er født den 16. juni 1945 i Vejle som søn af Enrico Kjærsgaard Jørgensen og hustru Lilli Krogsgaard Lauritsen.

Bosat: Skovhøj 76, Høruphav, Sønderborg.

Jonna Jørgensen gik i skole i Daugbjerg samt i Viborg, hvor hun i 1962 bestod realeksamen. Hun gennemgik bankuddannelse ved Skive Diskontobank fra 1962 til 1966 og fortsatte samme sted som bankassistent indtil sommeren 1968. Efter giftermålet var hun ansat ved Sparekassen Hobro indtil efteråret 1969. Siden har hun periodisk været ansat som vikar ved Handest Skole samt ved Hørup Centralskole.

Flemming Krogsgaard Jørgensen gik i skole i Vejle, hvor han i 1962 bestod realeksamen. I 1968 bestod han afgangseksamen fra Jelling Seminarium, hvorpaa han var lærer i Handest ved Faarup indtil 1974. Siden har han været ansat som skolekonsulent for erhvervs- og uddannelsesorientering paa Hørup Centralskole, Sydals Kommune.

I.F.7.a.1) Morten Fisker Jørgensen er født den 28. april 1970 i Handest.

I.F.7.a.2) Jeppe Fisker Jørgensen er født den 9. august 1973 i Hobro.

I.F.7.b.

Bodil Kirstine Fisker er født den 14. november 1950 i Daugbjerg. Hun blev gift den 12. marts 1977 i Aarhus med Kim Flemming Vogt, der er født den 28. juni 1947 i Resenbro, Linaa sogn, som søn af maler Kaj Gynther Schuster Vogt og hustru Grethe Edel Jensen.

Bosat: Smoven 9, Aarhus N.

Bodil Kirstine Fisker gik i skole i Daugbjerg samt i Viborg, hvor hun i 1970 bestod klassisk sproglig studentereksamen fra Katedralskolen. En tid var hun vikar ved forskellige skoler, og efter ½ aar som au-pair i Frankrig studerede hun 1 aar fransk ved Aarhus Universitet. Fra 1972 til 1976 læste hun til lærer ved Aarhus Seminarium, og efter at have bestaaet afgangseksamen fik hun sommeren 1977 ansættelse ved Katrinebjergskolen i Aarhus.

Kim Flemming Vogt er skibsbygger.

I.F.7.b.1) Jesper Vogt er født den 5. september 1976 i Aarhus.

I.F.7.c.

Arne Fisker er født den 20. april 1953 i Daugbjerg. Han blev gift den 9. oktober 1976 i Kobberup med Kirsten Fihl, der er født den 29. marts 1953 i Skive som datter af gaardejer Peter Fihl og hustru Margrethe Madsen.

Bosat: Carl Nielsens Vej 8, Holstebro.

Arne Fisker bestod realeksamen i 1970. Sin militærtjeneste aftjente han ved flyvevaabnet, hvorfra han efteråret 1972 hjemsendtes som sergent, og efter et ophold paa en landbrugsskole gennemgik han uddannelse som landbrugstekniker ved Vejlbj Landbrugsskole. Siden 1976 har han været ansat som saadan hos Jyden Staldinventar i Bur. - Ægteparret opførte hus paa nuværende adresse i 1976.

Kirsten Fihl bestod den 1-aarige handelseksamen i 1971, og siden 1973 har hun været beskæftiget som kontorassistent ved et pengeinstitut.

I.F.7.d.

Tage Fisker er født den 9. november 1955 i Daugbjerg.

Tage Fisker gik i skole i Daugbjerg samt i Vridsted, hvor han i 1972 bestod realeksamen. Herefter var han beskæftiget hjemme indtil 1975, og efter ½ aar som chauffør ved Vinderup Fjerkræslagteri fortsatte han hjemme som chauffør.

I.F.8.

Krista Ottilia Kristensen er født den 20. december 1910 paa Vestermarks-
gaarden, Mammen sogn. Hun blev gift den 29. juli 1934 i Mammen med Arne
Rusbjerg, der er født den 27. oktober 1910 i Ejsing som søn af fisker
Niels Rusbjerg og hustru Ingeborg Kristine Andersen.

Bosat: Vestergade 28, Struer.

Krista Ottilia Kristensen gik i skole i Dalsgaard. Hun lærte husgerning og var beskæftiget en tid hjemme samt bl.a. 2 aar i Tjele. Siden har hun været beskæftiget som stuepige samt som servitrice paa hotel og restaurant. Desuden har hun været ansat 10 aar paa krøluldsfabrikken Lama i København.

Arne Rusbjerg gik i skole i Struer. I 1930 udlærtes han som murer hos firmaet Lysgaard & Laursen i Struer, og sin værnepligt aftjente han i 1931,

hvorpaa han havde ansættelse som murer 13 aar i København. Fra 1947 til 1972 drev han selvstændig murermesterforretning i Struer, og sideløbende hermed har han virket som ejendomshandler og bl.a. haft Humlum Kro i 2½ aar. - Arne Rusbjerg har i 26 aar været vurderingsmand for Kreditforeningen Danmark.

I.F.8.a.

Mogens Rusbjerg er født den 4. januar 1939 i København, Helligkors sogn. Han blev gift den 9. juni 1962 i Struer med Hanne Margrethe Stubkjær, der er født den 10. januar 1942 i Aarhus som datter af lokomotivfører Aksel Stubkjær og hustru Ellen. Ægteskabet opløstes i 1969.

Bosat: Havnegade 12, Jegindø, Hvidbjerg.

Mogens Rusbjerg gik i skole i Struer. I 1958 udlærtes han som murer hos faderen, og i 1960 bestod han eksamen som arkitekt fra Randers Bygmesterskole. Fra 1960 til 1965 drev han selvstændig virksomhed som arkitekt og bygmester samtidig med at han havde ansættelse som lærer ved Teknisk Skole i Struer. Herefter var han byggeleder i Holsteinsborg paa Grønland indtil 1968, og fra 1969 til 1975 sejlede han som hovmester, og efter at have været rejseleder sommeren 1975 købte han i 1976 en grillbar paa Jegindø.

I.F.8.a.1) Tina Rusbjerg er født den 8. maj 1963 i Struer.

I.F.8.a.2) Karin Rusbjerg er født den 19. juni 1964 i Struer.

I.F.8.a.3) Arne Rusbjerg er født den 3. marts 1966 i Holstebro.

I.F.8.a.4) Rikke Rusbjerg er født den 25. marts 1968 i Holsteinsborg, Grønland.

I.F.9.

Alfred Fisker er født den 1. august 1918 paa Vestermarksgaarden, Mammen sogn. Han blev gift den 9. november 1943 i Sdr. Rind med Inga Poulsen, der er født den 17. juli 1921 i Sdr. Rind som datter af husmand Poul Poulsen og hustru Elly Nielsine Nielsen.

Bosat: Hesselholtvej 21, Mammen, Bjerringbro.

Alfred Fisker gik i skole i Dalsgaard. Han lærte landbrug hjemme og var beskæftiget her afbrudt af militærtjeneste i Viborg fra 1939 til 1940. I 1950 overtog han efter faderen Vestermarksgaarden paa 80 tdr. land og drev denne indtil 1968, da han overdrog halvparten til sønnen Erik.

Inga Poulsen gik i skole i Sdr. Rind. Hun lærte husgerning paa hjemegnen, og efter at have tjent bl.a. 1 aar paa Sjælland var hun husassistent i Over Viskum indtil giftermålet.

I.F.9.a.

Kirsten Fisker er født den 17. marts 1944 paa Vestermarksgaarden, Mammen sogn. Hun blev gift den 16. september 1967 i Mammen med Verner Kristensen, der er født den 18. december 1937 i Bjerringbro, Hjermind sogn, som søn af montør Henry Kristensen og hustru Petra Ane Sofie Jensine Christensen.

Bosat: Nyvangsvej 16, Bjerringbro.

Kirsten Fisker gik i skole i Dalsgaard og var desuden elev paa Mellerup Ungdomsskole i 1959. Hun lærte husgerning hjemme, og efter at have tjent en tid paa Allingaabro Børnehjem havde hun et ophold paa Struer Husholdningsskole fra 1961 til 1962. Herefter var hun husassistent $\frac{1}{2}$ aar i Odense, hos lærer Nør i Ørum i ca. 2 aar samt fra 1964 til 1968 ansat som telefonistinde ved telefoncentralen i Viborg.

Verner Kristensen gik i skole i Bjerringbro. Han lærte landbrug paa Bastrupgaard i Bjerringbro og paa Hjermind Østergaard i Hjermind, hvorpaa han aftjente sin værnepligt fra 1957 til 1958 i Karup. Siden har han været ansat ved E.G.O. (efter sammenslutningen i 1972 Midtjydsk Elforsyning), først som montør og fra 1970 som overmontør.

I.F.9.a.1) Jan Fisker Kristensen er født den 20. april 1968 i Viborg.

I.F.9.a.2) Charlotte Fisker Kristensen er født den 8. februar 1972 i Kjellerup, Hørup sogn.

I.F.9.a.3) Jette Fisker Kristensen er født den 6. september 1973 i Viborg.

I.F.9.b.

Erik Fisker er født den 15. september 1945 paa Vestermarksgaarden, Mammen sogn.

Bosat: Hesselholtvej 21, Mammen, Bjerringbro.

Erik Fisker gik i skole i Dalsgaard og var desuden elev paa Mellerup Ungdomsskole 1959-1960. Han lærte landbrug hjemme og tjente her samt 1 aar paa Vordegaard i Løgstrup 1963-1964. Fra 1966 til 1967 var han elev paa Hadsten Højskole og fra 1967 til 1968 paa Asmildkloster Landbrugsskole, hvorpaa han fik halvpart i faderens gaard. Endvidere begyndte han i 1970

som murerarbejdsmand og har siden 1974 været ansat som saadan ved Statshospitalet i Viborg.

I.F.9.c.

Poul Fisker er født den 18. oktober 1947 paa Vestermarksgaarden, Mammen sogn. Han blev gift den 18. september 1971 i Mammen med Pia Majken Jensen, der er født den 29. maj 1949 i København, Natanael sogn, som datter af kontroltekniker Svend Ove Jensen og hustru Else Marie Sørensen.

Bosat: Højmarkstoftens 62, Silkeborg.

Poul Fisker gik i skole i Dalsgaard. Han lærte landbrug hjemme og var beskæftiget her indtil 1966, hvorpaa han var ansat som murerarbejdsmand i ½ aar og ved Bjerringbro Svineslagteri i 2½ aar. Siden 1971 har han været ansat som montør ved Midtjydsk Elforsyning.

Pia Majken Jensen gik i Sundbyvester Skole, Tingbjerg Skole og Voldparken Skole i København. Hun gennemgik kontoruddannelse ved Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring i København, hvorpaa hun kom til Viborg som kontorassistent hos Asani fra 1968 til 1969 samt ved Sparekassen fra 1969 til 1971. Efter at have været ansat ved Sparekassen i Bjerringbro begyndte hun i 1972 som kontorassistent ved Sparekassen i Silkeborg.

I.F.9.c.1) Allan Fisker er født den 10. marts 1972 i Viborg.

I.F.9.c.2) Jakob Fisker er født den 13. maj 1976 paa sygehuset i Silkeborg.

I.F.9.d.

Tove Fisker er født den 5. maj 1953 paa Vestermarksgaarden, Mammen sogn. Hun lever i papirløst ægteskab med Gert Peder Pedersen, der er født den 1. juni 1951 i Viborg som søn af gaardejer Svend Aage Pedersen og hustru Kristine Else Marie Lassen.

Bosat: Lyngbakkevej 18, Kvorning, Hammershøj.

Tove Fisker gik i skole i Dalsgaard og Bjerringbro. Hun lærte husgering 1 aar i Viborg, og efter at have været stuepige paa Højskolehotellet samt servitrice paa Katedralskolens Kollegium gennemgik hun et sykursus paa Specialarbejderskolen i Viborg. Herefter arbejdede hun 1 aar som syerske ved Eden Skjortefabrik, en tid ved Bjerringbro Konfektionsfabrik samt 1 aar som syerske ved Linds Møbelfabrik i Thorning. I 1975 begyndte hun paa Grundfos i Bjerringbro.

Gert Peder Pedersen gik i skole i Viborg samt i Løvel og var desuden elev paa Haubro Ungdomsskole 1965-1966. Han lærte landbrug hjemme indtil 1968, hvorpaa han var fodermester hos Søren Møller i Rødding i 2 aar samt paa Vindt Mølle i ½ aar. Sin værnepligt aftjente han fra 1971 til 1972 i Skive og Viborg, og efter at have været beskæftiget paa en maskinstation i Mønsted foråret 1972 begyndte han som ledningsmontør ved Midtjydsk Elforsyning.

I.F.9.d.1) Benny Pedersen er født den 10. oktober 1972 i Viborg.

I.F.10.

Anna Kristensen er født den 23. april 1920 paa Vestermarksgaarden, Mammen sogn. Hun blev gift den 28. november 1945 i Mammen med Folmer Højlund, der er født den 14. december 1911 i Sdr. Vinge som søn af gaardejer Laust Højlund og hustru Ella Laursen.

Bosat: Hedevej 4, Sdr. Vinge, Ulstrup.

Anna Kristensen gik i skole i Dalsgaard. Hun lærte husgerning hjemme, og efter at have været husassistent 2 aar i Vinkel var hun igen beskæftiget hjemme indtil giftermålet.

Folmer Højlund gik i skole i Sdr. Vinge. Han lærte landbrug hjemme og tjente desuden i forskellige pladser. I 1941 overtog han faderens gaard i Sdr. Vinge paa 15 tdr. land, og han har senere tilkøbt ialt 18 tdr. land. I 1947 opførtes ny kostald samt i 1950 ny ladebygning.

I.F.10.a.

Birthe Fisker Højlund er født den 26. januar 1945 i Sdr. Vinge. Hun blev gift den 11. december 1965 i Sdr. Vinge med Bent Laursen, der er født den 27. august 1941 i Sahl som søn af husmand Peter Munk Laursen og hustru Clara Jensine Nielsen.

Bosat: Maagevej 33, Herning.

Birthe Fisker Højlund gik i skole i Sdr. Vinge og var desuden elev paa Mellerup Ungdomsskole i 1959. Efter at have været ansat som telefonistinde og husassistent paa Sahl Central i 2 aar samt paa Demstrup Central i 2 aar var hun ansat som tekstilarbejder ved en klædefabrik i Herning fra 1964 til 1975.

Bent Laursen gik i skole i Sahl. Han var beskæftiget ved landbrug i ca.

4 aar hos bl.a. Christian Jensen i Sahl, hvorpaa han rejste til Herning i 1962. Her var han beskæftiget ved et terrazzofirma indtil 1972, hvorpaa han begyndte ved skumgummifirmaet Lamitex.

I.F.10.b.

Karen Fisker Højlund er født den 7. april 1950 i Sdr. Vinge. Hun lever i papirløst ægteskab med Børge Jensen, der er født den 29. juli 1949 i Granslev som søn af gaardejer Jens Jensen og hustru Gerda Sørensen.

Bosat: Bregnevej 38, Karup.

Karen Fisker Højlund gik i skole i Sdr. Vinge, Thorup og Langaa. Hun var husassistent i ½ aar, hvorpaa hun gennemgik uddannelse som ekspeditrice ved Terp Brugsforening. Efter at være blevet udlært i 1970 begyndte hun ved Karup Brugsforening.

Børge Jensen gik i skole i Granslev og Houlbjerg. I 1969 udlærtes han som rørlægger hos vand- og gasmester Erik Horn i Laurbjerg, og sin værnepligt aftjente han fra 1970 til 1971 i Karup og Aalborg. Siden har han været ansat som rørlægger hos gas- og vandmester Henning Gregersen i Ilskov.

I.F.10.c.

Knud Jørgen Fisker Højlund er født den 23. juni 1951 i Sdr. Vinge.

Bosat: Hedevej 4, Ulstrup.

Knud Jørgen Fisker Højlund gik i skole i Sdr. Vinge, Thorup og Langaa. Han var beskæftiget ca. 3 aar ved landbruget paa bl.a. Thorupgaard, indtil han i 1970 begyndte som montør ved I/S Midtkraft i Aarhus.

I.G.

Petrine Martine Christensen er født den 29. juli 1880 i Mammen sogn, og hun døde den 30. marts 1963 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun blev gift den 19. november 1907 i Mammen med Christian Michael Christensen, der er født den 14. maj 1883 i Mammen som søn af Christen Hvam Christensen og hustru Ane Marie Mikkelsen.

Bosat: Skovvænget, Bjerringbro.

Om forældrene fortæller datteren Maren:

"Mor var gennem flere aar husbestyrerinde for den radikale rigsdagsmand gaardejer Rasmus Hansen i Mammen og dennes 3 børn, og omkring 1906 var hun elev paa Børkop Højskole. Hun var meget interesseret i tidens rø-

relser - baade politisk og kirkeligt. - Mor var tilsluttet Indre Mission, og hun var meget virksom i Ydre Missions arbejde i sognet. - Far gennemgik folkeskolen i Mammen, og yderligere skolegang var udelukket paa grund af tiltagende hørenedsættelse. Han lærte landbrug hos egnens dygtige gaardmænd og tjente saaledes 8½ aar hos den kendte kvægopdrætter Rasmus Møller paa Herkegaard. Ved giftermålet i 1907 købte han en mindre ejendom i Mammen, og senere var han præstegaardsforpagter i Bjerring i 16 aar og drev endvidere en gaard i Aidt samt en ejendom i Bjerring. I 1958 flyttede han til et nybygget hus i Bjerringbro, og siden fik han ophold paa det amtskommunale plejehjem Skovvænget. - Far er tilsluttet kirkelige kredse, navnlig Indre Mission."

I ægteskabet er børnene I.G.1.-I.G.2.

I.G.1.

Anna Marie Hvam Christensen er født den 1. september 1908 i Mammen sogn, og hun døde den 22. maj 1943 paa Hammel Sygehus. Hun blev gift den 23. oktober 1941 i Aidt med Martin Christian Andersen. Han er født den 19. april 1910 i Astrup, Aidt sogn, som søn af Anders Madsen Andersen og hustru Mari-
ane Nielsen, og han døde den 2. juni 1972 paa Kjellerup Sygehus.

Martin Christian Andersen lærte landbrug og var elev paa Hammerum Landbrugsskole vinteren 1940-1941. Ved giftermålet købte han en ejendom i Astrup. - Martin Christian Andersen var medlem af sogneraadet i ca. 25 aar, heraf mange aar som kasserer.

I.G.1.a.

Anna Marie Andersen er født den 22. maj 1943 i Hammel. Hun blev gift den 19. juli 1969 i Aidt med Steen Torben Jakobsen Vestergaard, der er født den 6. maj 1944 i Ingstrup, Rødding sogn, som søn af gaardejer Niels Jakobsen Vestergaard og hustru Hilda Emilie Vilhelmine Pedersen.

Bosat: Fædalhøjvej 5, Ingstrup, Viborg.

Anna Marie Andersen gik i skole i Aidt samt i Ulstrup, hvor hun i 1959 bestod præliminæreksamen. Hun lærte husgerning hjemme, og fra 1962 til 1966 gennemgik hun bankuddannelse ved Aarhus Privatbank samt ved Hammel Bank, hvor hun fortsatte indtil 1969, afbrudt af et ophold paa Hammerum Husholdningsskole i 1967. Fra 1969 til 1973 var hun ansat som bankassistent ved Privatbanken i Viborg.

Steen Torben Jakobsen Vestergaard gik i skole i Ingstrup og var desuden elev paa Rydhave Ungdomsskole i 1963. Han lærte landbrug hjemme afbrudt af militærtjeneste ved forsyningstropperne i Hvorup fra 1963 til 1964. Fra 1966 til 1967 var han elev paa Hammerum Landbrugsskole, og efter at have været landbrugsmedhjælper 1½ aar hos Johannes Sørensen i Mammen overtog han i 1969 gaarden i Ingstrup paa 45 tdr. land efter faderen. Her opførtes nyt svinehus i 1970 og kostald i 1974.

I.G.2.

Maren Hvam Christensen er født den 1. februar 1910 i Mammen sogn. Hun blev gift den 3. juli 1936 i Bjerring med Ingvard Marinus Bill Jessen, der er født den 17. august 1904 i Esbjerg som søn af snedker Søren Nissen Jessen og hustru Olga Marie Bill.

Bosat: Kirketoftvej 14, Bjerringbro.

Maren Hvam Christensen gik i skole i Bjerring samt i Bjerringbro, hvor hun i 1926 bestod realeksamen. I 1931 dimitteredes hun som lærer fra Aarhus Seminarium, hvorpaa hun var ansat ved Bjerringbro Realskole indtil 1938. En del aar fungerede hun som vikar, og i 1950 blev hun igen fastansat som lærer i Bjerringbro. Her fortsatte hun indtil sommeren 1975, da hun blev pensioneret. - Maren Hvam Christensen har været formand for børneværnet i 15 aar.

Ingvard Marinus Bill Jessen gik i skole i Agtrup ved Kolding. I 1925 udlærtes han som billedskærer ved A.L. Johansen & Søn i Kolding, hvorpaa han var beskæftiget ved Bjerringbro Savværk. Fra 1926 til 1927 samt fra 1931 til 1932 var han elev paa Haslev Haandværkerhøjskole, og ind imellem arbejdede han ca. 5 aar i Vejen. I 1933 begyndte han igen som billedskærer ved Bjerringbro Savværk, hvor han stadig er ansat.

I.G.2.a.

Inge-Lone Hvam Jessen er født den 7. februar 1939 i Bjerringbro. Hun blev gift den 20. maj 1961 i Bjerringbro med Hans Peter Baadsgaard, der er født den 27. november 1937 paa Fur som søn af færgemand Jens Vester Baadsgaard og hustru Erna Elvira Andreassen.

Bosat: Aasen 3, Haslund, Randers.

Inge-Lone Hvam Jessen gik i skole i Bjerringbro, hvor hun i 1956 bestod realeksamen. I 1961 dimitteredes hun som lærer fra Nr. Nissum Seminarium,

og efter at have været ansat ved Vorup Skole ved Randers begyndte hun i 1963 som lærer ved Statens Aandssvageforsorg i Randers.

Hans Peter Baadsgaard gik i skole paa Fur. Han lærte landbrug i ca. 3 aar og tjente bl.a. $\frac{1}{2}$ aar paa Frøslevgaard paa Mors. I 1961 dimitteredes han som lærer fra Nr. Nissum Seminarium, og efter at have aftjent sin værnepligt fra 1961 til 1962 ved Jægersborg Kaserne i København samt i Vor-
dingborg og Randers fik han ansættelse som lærer ved Vorup Skole.

I.G.2.a.1) Anne Marie Vester Baadsgaard er født den 11. maj 1968 paa Fødselsanstalten i Aarhus.

I.G.2.a.2) Kirsten Vester Baadsgaard er født den 5. maj 1972 i Randers.

I.G.2.b.

Eskil Hvam Jessen er født den 30. september 1942 i Bjerringbro. Han blev gift den 25. juni 1966 i Ejerslev paa Mors med Bodil Kirstine Nørgaard Kristiansen, der er født den 29. september 1943 i Ejerslev som datter af uddeler Jens Kristiansen og hustru Anna Nørgaard.

Bosat: Tranesvej 13, Aalum, Randers.

Eskil Hvam Jessen gik i skole i Bjerringbro, hvor han i 1959 bestod re-aleksamen. Han gennemgik kontoruddannelse ved Grundfos i Bjerringbro, og fra 1962 til 1966 læste han til lærer ved Nr. Nissum Seminarium, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Aarhus samt ved Jydske Telegrafregiment i Randers 1966-1967. Efter at have været ansat ved Ø. Bjerregrav Skole be-
gyndte han i 1970 som lærer ved aandssvageforsorgen paa Bakkeskolen i Ran-
ders.

Bodil Kirstine Nørgaard Kristiansen gik i skole i Ejerslev samt i Hvid-
bjerg, hvor hun i 1961 bestod præliminæreksamen. I 1966 dimitteredes hun som lærer fra Nr. Nissum Seminarium og var herefter ansat ved Ø. Bjerre-
grav Skole indtil 1972.

I.G.2.b.1) Christian Hvam Jessen er født den 9. december 1967 i Ø. Bjerre-
grav.

I.G.2.b.2) Karen Hvam Jessen er født den 8. maj 1969 i Ø. Bjerregrav.

I.G.2.b.3) Søren Hvam Jessen er født den 6. maj 1976 i Randers.

II. Niels Christensen (Fisker)

er født den 27. februar 1845 i Mammen. Han blev gift den 18. maj 1880 i Mammen med Ane Marie Knudsen, der er født den 3. maj 1848 i Mammen som datter af gaardejer Knud Jensen Bødker og hustru Ellen Marie Jensdatter.

Niels Christensen (Fisker) havde været gift 1 gang tidligere, idet han ved vielsen i 1880 fra fraskilt. Ægteparret havde Niels Christensens søsterdatter Marie Christine (VI.G.) i pleje. Hun døde 5 aar gammel i 1896, og paa det tidspunkt var Niels Christensen (Fisker) købmand i Mammen.

;

III. Bodil Kirstine Christensen

er født den 2. oktober 1848 i Mammen, og hun døde den 10. april 1852 samme sted.

IV. Mette Marie Christensen

er født den 11. september 1850 i Mammen, og hun døde i juni maaned 1935 paa et plejehjem. Hun blev gift den 26. maj 1874 i Mammen Hans Peter Antonsen, der er født ca. 1850, og han døde i november maaned 1920.

I ægteskabet er børnene IV.A.-IV.J.

IV.A.

Chresten Antonsen er født den 2. august 1874 i Mammen, og han døde den 4. oktober 1975 samme sted.

IV.B.

Christen Holting, der ifølge bevilling af 1908 fik navneændring fra Antonsen, er født den 27. juli 1876 i Mammen, og han døde i oktober maaned 1957 i Randers. Han blev gift den 9. januar 1903 i Mønsted med Marta Mortensen. Hun er født den 20. april 1879 paa Lundgaards Mark, Gammelstrup sogn, som datter af boelsmand Niels Mortensen og hustru Ane Sørensen, og hun døde i september maaned 1954 i Randers.

Christen Holting var togfører.

I ægteskabet er børnene IV.B.1.-IV.B.3.

IV.B.1.

Alfred Hans Peter Bech Holting er født den 18. maj 1903 i Viborg.

Bosat: Randersvej 12, Langaa.

IV.B.1.a.

Kurt Adler Holting, der ifølge bevilling af 1961 fik navneændring fra Curth, er født den 22. april 1927 i Esbjerg. Han blev gift den 27. februar 1948 i Randers med Inga Laursen, der er født den 13. april 1928 i Langaa som datter af overportør Niels Peder Laursen og hustru Martine Charlotte Marie Kristiansen.

Bosat: Havevej 11, Langaa.

Kurt Adler Holting bestod realeksamen i 1943, hvorpaa han fik ansættelse ved D.S.B. I 1959 forfremmedes han til overtrafikassistent. Sin værnepligt aftjente han 1947-1949 ved Jydske Dragonregiment, hvorfra han hjemsendtes som korporal. - Kurt Adler Holting indvalgtes i 1962 i Langaa-Torup

-Sdr. Vinge Sogneraad, og i 1971 blev han valgt til borgmester i Langaa Kommune. Han er desuden bl.a. formand for Langaa Sparekasses bestyrelse.

Inga Laursen, der bestod realeksamen i 1944, er uddannet sygehjælper. - Hun er bl.a. medlem af bestyrelsen for lokalhistorisk forening i Langaa.

IV.B.1.a.1) Jens Henrik Holting er født den 27. juni 1948 i Aarhus.

IV.B.1.a.2) Eva Holting, der er kommuneassistent, er født den 1. oktober 1954 i Langaa.

IV.B.1.a.3) Niels Kurt Holting er født den 10. juli 1968 i Viborg.

IV.B.1.b.

Dreng, født ca. 1933, død spæd.

IV.B.2.

Carlo Holting er født den 22. december 1904 i Viborg.

Bosat: Danmarksgade 37, Randers.

Carlo Holting er revisor.

IV.B.3.

Pige, født i 1920 og gift med Holger Thorsen, der er overpakkemester.

Bosat: Gl. Hobrovej 16, Randers.

IV.C.

Karen Marie Antonsen er født den 18. november 1878 i Vinkel, og hun døde den 10. juli 1905 i Krog, Lee sogn. Hun var ugift men fik en søn med Karl Pedersen fra Rødkærbro.

IV.C.1.

Frederik Edvard Pedersen Hestbæk er født den 12. oktober 1900 i Krog, Lee sogn, og han døde den 10. august 1966 i Løvskal. Han blev gift den 17. april 1936 i Ringkøbing med Kirsten Marie Jensen, der er født den 17. april 1906 i Nøvling.

Frederik Edvard Pedersen Hestbæk, der gennemgik folkeskolen, var beskæftiget som handelsmand.

IV.C.1.a.

Hans Christian Hestbæk er født den 27. april 1937 i Løvskal, Skjern sogn. Han blev gift den 3. august 1958 i Roskilde med Bodil Uglebjerg, der er født den 30. juni 1938 paa Tune Mark, Tune sogn, som datter af husmand Hans Uglebjerg og hustru Anna Cecilie Kristensen.

Bosat: Engvej 17, Ulstrup.

Hans Christian Hestbæk gennemgik folkeskolen og var indkaldt til militærtjeneste fra 1957 til 1958.

Bodil Uglebjerg gennemgik folkeskolen. Hun lærte husgerning og tjente i forskellige pladser som husassistent.

IV.C.1.a.1)

Kirsten Hestbæk er født den 19. november 1958 i Roskilde. Hun lever i parirløst ægteskab med Jørn Green Jensen, der er født den 3. december 1955 i Herning som søn af tekstilarbejder Henry Jensen og hustru Jytte Kristine Uldum.

† Bosat: Skelvangsvej 151, Randers.

Kirsten Hestbæk gik i skole i Himmelev ved Roskilde samt i Ulstrup og var desuden elev paa Levring Ungdomsskole i 1973. Fra 1974 til 1976 gik hun paa erhvervsskolen i Ikast og var samtidig beskæftiget som syerske i Ikast indtil sommeren 1977. Herefter begyndte hun paa EFG i Randers.

Jørn Green Jensen gik i skole i Herning og var desuden elev paa Haubro Ungdomsskolē. I 1977 udlærtes han som værktøjsmager ved Herning Værktøj- og Metalvarefabrik, og siden sommeren 1977 har han været ansat som saadan ved G. Arndts Maskinfabrik i Randers.

IV.C.1.a.2)

Marianne Hestbæk er født den 29. januar 1961 i Roskilde.

!

IV.C.1.a.3)

Jette Hestbæk er født den 14. februar 1963 i Roskilde.

IV.C.1.a.4)

Henrik Uglebjerg Hestbæk er født den 8. maj 1966 i Roskilde.

IV.C.1.a.5)

Lene Hestbæk er født den 12. juli 1974 i Viborg.

IV.C.1.b.

Karen Margrethe Hestbæk er født den 5. oktober 1938 i Løvskal, Skjern sogn. Hun blev gift den 27. april 1958 i Tøstrup med Axel Jeppe Kjærsgaard Hansen, der er født den 1. oktober 1933 i Fastrup, Gjellerup sogn, som søn af gaardejer Martin Hansen og hustru Kristiane Kjærsgaard.

Bosat: Enghavevej 62, Ikast.

Karen Margrethe Hestbæk var beskæftiget som husassistent fra 1952 til 1956, og i 1957 begyndte hun som stuepige ved Kjellerup Sygehus, hvor hun var beskæftiget ½ aar. Endvidere har hun været ansat som fabriksarbejder ½ aar i Roskilde samt en tid i Herning, og efter giftermålet var hun medhjælpende hustru i forretningen indtil 1975. Siden har hun været ansat paa et plejehjem, hvor hun nu er beskæftiget som sygehjælper.

Axel Jeppe Kjærsgaard Hansen var beskæftiget ved landbruget indtil 1951, hvorpaa han gennemgik kolonialuddannelse. Efter at have aftjent sin værnepligt var han kommis 1½ aar i Torning, og fra 1958 til 1975 drev han selvstændig købmandsforretning i Vinding ved Bryrup. Siden har han haft ansættelse som postbud i Herning.

IV.C.1.b.1)

Martin Hestbæk Hansen er født den 16. juli 1959 i Vinding.

Han gik i skole i Bryrup indtil 1975, hvorpaa han begyndte i Ikast, hvor han nu er gymnasieelev.

IV.C.1.b.2)

Inge Hestbæk Hansen er født den 28. november 1961 i Vinding.

IV.C.1.b.3)

Brian Kjærsgaard Hansen er født den 21. december 1964 i Brødstrup, Ring sogn.

IV.C.1.b.4)

Erik Kjærsgaard Hansen er født den 24. december 1966 i Vinding.

IV.C.1.c.

Henry Jørgen Pedersen Hestbæk er født den 23. juli 1942 i Løvskal, Skjern sogn.

Bosat: Brændgaardvej 59, Herning.

Henry Jørgen Pedersen Hestbæk har efter at have gennemgaaet folkeskolen været beskæftiget ved savværk og landbrug.

IV.C.1.d.

Maren Margrethe Hestbæk er født den 31. oktober 1944 i Løvskal, Skjern sogn. Hun blev gift den 14. oktober 1964 i Nimtofte med Jørgen Berg Petersen, der er født den 24. august 1942 i Ejer, Ovsted sogn, som søn af husmand Niels Petersen og hustru Olga Theodora Larsen.

Bosat: Vonsildvej 5, Kolding.

Maren Margrethe Hestbæk gennemgik folkeskolen. Hun lærte husgerning og tjente paa en gaard i Løvskal samt paa en gaard i Tavl, hvorpaa hun var ansat hos en slagtermester i Bjerringbro og en købmand i Vinding ved Silkeborg. Endvidere har hun været beskæftiget 2 aar i en bagerforretning i Horsens og ca. 2 aar paa tricotagefabrikken Anky i Ikast som syerske.

Jørgen Berg Petersen gennemgik folkeskolen og var desuden elev paa en efterskole i Østbirk. Han var beskæftiget ved landbruget indtil ca. 1958, hvorpaa han gennemgik uddannelse som kommis i Nr. Vissing. Efter at have været ansat ved forskellige brugsforeninger, bl.a. i Vinding ved Silkeborg, Kølkær og Ikast arbejdede han ca. 1 aar som forsikringsassurandør i Vonsild. Siden 1969 har han været ansat ved Schou's Farve- og Lakfabrik i Vamdrup, hvor han er afdelingsleder.

IV.C.1.d.1) Claus Berg Petersen er født den 1. april 1967 i Ikast.

IV.C.1.d.2) Søren Berg Petersen er født den 20. september 1969 i Vonsild.

IV.C.1.d.3) Steen Berg Petersen er født den 8. september 1970 i Vonsild.

IV.D.

Ane Kristine Antonsen er født den 6. januar 1882 i Vinkel. Hun blev gift med Jens Sørensen, og søskendebarnet Elly fortæller, at parret havde en plejesøn ved navn Svend, der er født den 23. november 1910 og døde den 1. februar 1976 i USA. Svend rejste som ung til Amerika, hvor han var brugsuddeler samt medlem af byraadet i Gladstone, Minnesota. I begyndelsen af 1960-erne besøgte han Danmark. - Svend var gift og fik 5 sønner.

IV.E.

Martine Antonsen er født den 28. oktober 1884 i Vinkel, og hun døde den 4. marts 1932 paa sygehuset i Viborg. Hun blev gift i oktober maaned 1913 i Haarby med Niels Frederik Lund. Han er født den 2. juni 1880 i Assens paa Fyn, og han døde den 17. juni 1947 i Odense.

Niels Frederik Lund var husmand.

Børn: IV.E.1.-IV.E.2.

IV.E.1.

Martin Erik Karstensen er født den 20. september 1906 i Krog, Lee sogn, som søn af pige Martine Antonsen og Johan Karstensen. Han blev gift den 15. maj 1928 i Hjorthede med Nielsine Marie Jensen. Hun er født den 30. maj 1905 i Hjorthede som datter af gaardejer Jens Christian Jensen, og hun døde den 24. april 1939 paa Ry Sanatorium.

Bosat: Nyvangsvej 1, Bjerringbro.

Martin Erik Karstensen gik i skole i Lee. Han lærte landbrug og tjente paa forskellige gaarde paa hjemegnen indtil 1929, og efter at have været ansat ved Bjerringbro Andelssvineslagteri begyndte han i 1940 som montør ved elektricitetsværket samme sted. Senere blev han lagerforvalter og virkede som saadan, indtil han blev pensioneret. - Martin Erik Karstensen har været bestyrelsesmedlem i Bjerringbro Sygekasse i en del aar.

Nielsine Marie Jensen gik i skole i Hjorthede. Hun lærte husgerning og tjente paa forskellige gaarde, bl.a. hos en morbroder i Hjorthede.

IV.E.1.a.

Henry Karstensen er født den 10. august 1928 i Lee sogn.

Bosat: Nyvangsvej 1, Bjerringbro.

Henry Karstensen gik i skole i Bjerringbro. Han var beskæftiget 2 aar indenfor landbruget og stod en tid i lære i brugsforeningen i Bjerring, hvorpaa han arbejdede ved et cementstøberi samt ved en isoleringsvirksomhed i Bjerringbro. Han er nu beskæftiget som savværksarbejder samme sted.

IV.E.1.b.

Gerda Karstensen er født den 4. november 1929 i Lee sogn. Hun blev gift den 24. maj 1953 i Bjerringbro med Jens Peder Simonsen, der er født den 8.

december 1919 i Sahl sogn som søn af gaardejer og sognefoged Peder Simon-
sen og hustru Anna Marie Christensen.

Bosat: Poppelvej 7, Bjerringbro.

Gerda Karstensen gik i skole i Bjerringbro. Hun var husassistent samme
sted indtil 1946, hvorpaa hun var beskæftiget hjemme indtil giftermålet.
Senere har hun været beskæftiget som rengøringsassistent i pensionistboli-
ger.

Jens Peder Simonsen gik i skole i Sahl. Han var beskæftiget indenfor
landbruget indtil 1936, og udlærtes som maskinarbejder i Bjerringbro, hvor
han fortsatte som svend afbrudt af en periode ved en vaskemaskinfabrik i
Viborg samt en blikkenslagervirksomhed i Ø. Tørslev. Endvidere har han væ-
ret ansat ved Grundfos i Bjerringbro, ved brunkulslejerne i Søby ved Her-
ning samt paa en fabrik i Hjermind. Siden 1951 har han været ansat ved
Bjerringbro Maskinfabrik A/S, hvor han er værkfører.

IV.E.1.b.1)

Jørn Simonsen er født den 7. november 1953 i Bjerringbro.

Han gik i skole i Bjerringbro og var desuden elev paa Vivild Ungdoms-
skole 1970-1971. I 1 aar var han beskæftiget ved forskelligt, og efter 1
aar paa Viborg Handelsskole gennemgik han uddannelse som lagerekspedient
paa et reservedelslager i Viborg, hvor han siden har været beskæftiget.

IV.E.1.b.2)

Hanne Simonsen er født den 12. november 1956 i Bjerringbro.

Bosat: Storegade 13, Bjerringbro.

Hanne Simonsen gik i skole i Bjerringbro, hvor hun bestod 10. klasse i
1974. Hun gennemgik kontoruddannelse ved advokatfirmaet Ørum Jensen & Leif
Jelsbech i Viborg, hvor hun var ansat indtil sommeren 1977, da hun begynd-
te som kontorassistent ved landsretssagfører Fanø i Kjellerup.

IV.E.1.c.

Elly Karstensen er født den 24. november 1931 i Bjerringbro. Hun blev gift
den 2. juni 1951 i Aalborg, Ansgar sogn, med Ole Møller Nielsen, der er
født den 10. februar 1927 i Aalborg, Budolfi sogn, som søn af postpakmester-
formand Rasmus Møller Nielsen og hustru Jakobine Dorthea Thomsen.

Bosat: Brogade 1, Bjerringbro.

Elly Karstensen gik i skole i Bjerringbro. Hun lærte husgerning samme

sted og tjente i forskellige pladser indtil giftermålet.

Ole Møller Nielsen gik i skole i Aalborg. I 1946 udlærtes han som automekaniker, ogsaa i Aalborg og fortsatte i lærepladsen indtil han i 1948 indkaldtes til militærtjeneste i Randers. Desuden var han tjenstgørende i Skrydstrup samt ved Den danske Brigade i Vesttyskland, hvorfra han i 1949 hjemsendtes som korporal. Efter at have været ansat ved Ford Motorcompagni i Bjerringbro i 2 aar og i Aalborg i 1½ aar var han mekaniker i Bjerringbro ved bl.a. Ford og Fiat. Siden 1973 har han været ansat ved F.F.-luft, ogsaa i Bjerringbro. - Ole Møller Nielsen har været fodboldtræner i 5 aar.

IV.E.1.c.1)

Per Møller Nielsen er født den 20. august 1951 i Aalborg, Budolfi sogn. Han blev gift den 21. juli 1973 i Gerning med Birte Margrethe Søndergaard, der er født den 19. marts 1953 i Stærkjær, Gerning sogn, som datter af gaardejer Sigurd Søndergaard og hustru Agnes Andersen.

Bosat: Bakkevej 10, Bjerringbro.

Per Møller Nielsen gik i skole i Bjerringbro. Han gennemgik uddannelse ved Bjerringbro Andelssvineslagteri, og efter at have aftjent sin værnepligt ved flyvevaabnet i Karup 1971-1972 fortsatte han i sin tidligere læreplads som pølsemaker.

Birte Margrethe Søndergaard gik i skole i Gerning samt i Ulstrup, hvor hun bestod 10. klasse. Efter at have bestaaet handelseksamen i Silkeborg begyndte hun som kontorassistent ved Landboforeningens kontor i Bjerringbro.

IV.E.1.c.1)a) Kim Søndergaard Nielsen er født den 23. oktober 1975 i Viborg.

IV.E.1.c.2)

Jan Møller Nielsen er født den 12. september 1961 i Bjerringbro.

IV.E.2.

Edith Mathilde Lund er født den 24. december 1913 i Haarby paa Fyn. Hun blev gift den 5. oktober 1935 i København med Aage Charles Christian Due, der er født den 17. december 1911 i København K. som søn af bogbinder Carl Christian Due og hustru Sanne Marie.

Bosat: Olufsvej 6A, København Ø.

Edith Mathilde Lund gik i skole i Lee, Hjermind og Møllerup. Hun udlærtes som handskesyerske i Randers og fortsatte i faget ogsaa en tid efter indgaaet ægteskab. Senere var hun beskæftiget som hjemmesyerske, samtidig med at hun var vicevært, bl.a. i en ejendom paa Frederiksberg.

Aage Charles Christian Due gik i Stevnsgades Skole i København. Han udlærtes som klejnsmed hos Zeuthen & Aagaard i København og var herefter bl. a. ansat som mekaniker ved B & W. Desuden har han arbejdet i Afrika for frømanden Jan Uhre.

IV.E.2.a.

Lizzie Due er født den 16. august 1937 paa Sankt Josephs Hospital i København.

Bosat: Genuavej 28C, København S.

Lizzie Due er overassistent ved SAS.

IV.E.2.a.1) Anita Due er født den 6. august 1958 paa Sankt Josephs Hospital i København.

IV.E.2.a.2) Frank Due er født den 30. november 1967 paa Sankt Josephs Hospital i København.

IV.F.

Hansine Marie Antonsen er født den 9. august 1887 i Vinkel. Hun blev gift den 17. oktober 1912 i Lee med Julius Nielsen Koue, der er født den 21. januar 1885 i Hjorthede sogn som søn af husmand Niels Laursen Koue og hustru Juliane Pedersdatter.

Julius Nielsen Koue var overpostbud i Randers.

Barn: IV.F.1.

IV.F.1.

Julie Marie Koue er født den 17. februar 1910 i Lee, og hun døde i april maaned 1948 i Randers. Hun var gift med restauratør Knud Skov.

IV.F.1.a.

Dorrit Skov. Om hende oplyser slægtingen Johanne Koue, at hun er gift med en taxachauffør og bosat i Aarhus.

IV.G.

Karl Antonsen er født den 11. april 1890 i Vinkel, og han døde den 27. juli 1966 i Viborg. Han blev gift den 6. juni 1911 i Lee med Kristiane Madsen. Hun er født den 15. maj 1893 paa Iller Mark, Grønbæk sogn, som datter af husejer Peder Kristian Madsen og hustru Kristiane Kristiansen, og hun døde den 23. marts 1969 i Sæby.

Om forældrene fortæller datteren Elly (IV.G.2.) bl.a.:

"Far, der var gaardmandssøn, gennemgik folkeskolen. Som ung var han beskæftiget ved landbruget, og i 1928 begyndte han som handelsmand, samtidig med at han flyttede til Mangehøje i Lee. Fra 1930 til ca. 1934 boede han i Hjorthede og herefter i Hammershøj. Far var en dygtig landmand og en meget dygtig handelsmand, der i Hammershøj havde villa og ejendom med 3-4 lejligheder. Far var meget sparsommelig overfor sig selv og overfor os børn. Jeg kan aldrig mindes, at jeg har faaet en øre, hverken som barn eller voksen. Saa der kunne aldrig blive tale om en uddannelse. Det er meget lidt, jeg kan fortælle om far, da jeg synes, jeg næsten aldrig har talt med ham. Han bekymrede sig kun om os som arbejdskraft. - Mor var en meget smuk kvinde og havde det største hjerte, jeg har kendt. Hun kunne give sin sidste krumme væk, hvis nogen var i nød. Hun var flittig og dygtig til alt. Da det var meget svært at faa penge af min far, syede hun tøj om til den store børneflokk. - Præsten, der besøgte mor en del i hendes sidste aar, sagde ved hendes begravelse, at han aldrig havde kendt et menneske med et saa alt tilgivende sind. Naar han gik fra hende, var det ham, der havde lært noget - ikke omvendt."

I ægteskabet er børnene IV.G.1.-IV.G.10.

IV.G.1.

Gunhild Marie Kirstine Antonsen er født den 21. oktober 1910 i Lee. Hun blev gift den 8. november 1931 i Hjermind med Jens Nielsen, der er født den 10. juni 1910 i Damsholte paa Møn som søn af husmand Niels Kjeldsen Nielsen og hustru Kirstine Laugesen.

Bosat: Sløvkrog 11, Hjermind, Bjerringbro.

Gunhild Marie Kirstine Antonsen gik i skole i Lee. Hun lærte husgerning og tjente paa forskellige gaarde paa Løvskaal-egnen indtil giftermålet.

Jens Nielsen lærte landbrug og tjente ved Gerning, Hjorthede og Bjerringbro. Efter giftermålet har han bl.a. været beskæftiget 7 aar som tagdækker samt 11 aar som isolatør.

IV.G.1.a.

Svend Aage Nielsen er født den 5. april 1932 i Hjorthede. Han blev gift den 13. februar 1965 i Vejrum med Ingrid Vistisen, der er født den 28. marts 1937 i Vejrum som datter af landpost Carl Christian Vistisen og hustru Frederikke Sørine Danielsen.

Bosat: Slaaenvej 8, Bjerringbro.

Svend Aage Nielsen gik i skole i bl.a. Hjermind, Hammershøj og Stoholm samt i Viborg. Han lærte landbrug og tjente ved dette, indtil han i 1952 indkaldtes til militærtjeneste i Aalborg og Padborg. Fra 1953 til 1962 var han materieforvalter, afbrudt af ca. 1½ aar i perioden 1956-1957, hvor han besøgte Australien, og fra 1962 til 1964 var han ansat som lagerforvalter ved Kjær A/S i Mørke samt fra 1964 til 1968 som bogholder ved Midtjydsk Silofabrik i Viborg. Herefter var han prokurist ved Bjerringbro Korn A/S indtil 1973, da han begyndte i sin nuværende stilling som bogholder ved Mammen Mølle. Desuden har han siden 1969 drevet en landejendom paa 15 tdr. land i Hjermind og ført opsyn med ca. 400 tdr. land skov i Sahk.

Ingrid Vistisen gik i skole i Vejrum. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. 3 aar i Vejrum, og efter at have arbejdet paa Kuren i Hald Ege 1957-1961 arbejdede hun en kort tid i Norge. Herefter begyndte hun indenfor hospitalsvæsnet i Viborg og gennemgik fra 1963 til 1964 uddannelse som plejer ved Statshospitalet, hvor hun fortsatte indtil 1968.

IV.G.1.a.1) Torben Michael Nielsen er født den 26. november 1965 i Viborg.

IV.G.1.a.2) Jesper Nielsen er født den 14. juni 1969 i Viborg.

IV.G.1.b.

Villy Nielsen er født den 5. maj 1936 i Hjermind. Han blev gift den 23. juli 1960 i Viborg med Niina Olesen, der er født den 8. januar 1939 i Sdr. Rind som datter af bager Marinus Olesen og hustru Agnes Madsen.

Bosat: Danmarksvej 10, Viborg.

Villy Nielsen gik i skole i bl.a. Feldingbjerg og Viborg. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper paa Tingstedgaard i Hjermind i 1 aar samt 1 aar i Viborg, og i 1956 udlærtes han som murer hos murermester Harry Andersen, ogsaa i Viborg. Sin værnepligt aftjente han fra 1957 til 1959 ved flyvevaabnet i Værløse, hvorfra han hjemsendtes som sergent, og efter

at have været beskæftiget som murersvend ved forskellige firmaer i Viborg samt i Rødkærsgade og 5½ aar hos Sinding & Knudsen i Aarhus begyndte han i 1973 som skovarbejder ved Palstrup Gods i Rødkærsgade. - Villy Nielsen har været bestyrelsesmedlem i Viborg Skytteforening af 1863 fra 1965 til 1975.

Ninna Olesen gik i skole i Viborg. Hun gennemgik uddannelse som ekspeditrice hos Søjmark i Viborg, hvor hun var ansat indtil 1959, hvorpaa hun var beskæftiget ved Mathiasgades Varehus indtil 1971. Siden har hun været ansat ved Fjølner.

IV.G.1.c.

Henny Birgit Nielsen er født den 7. august 1946 i Viborg. Hun blev gift den 31. oktober 1964 i Viborg med Tonny Berntsen, der er født den 23. juli 1942 i Viborg. Ægteskabet opløstes i 1966, og hun lever nu i papirløst ægteskab med Benny Kurt Nielsen, der er født den 11. maj 1948 i Vejen som søn af snedker Thomas Nielsen og hustru Clara Johanne Pedersen.

Bosat: Stærkjærvej 51, Bjerringbro.

Henny Birgit Nielsen gik i skole i Viborg. Hun var husassistent i 2 aar hos overlæge Poulsen i Viborg, hvorpaa hun var syerske i Viborg og Herning. Efter en tid som servitricer forskellige steder var hun beskæftiget 2 aar paa Grundfos i Bjerringbro. Siden 1972 har hun været specialarbejder paa Bjerringbro Savværk.

Benny Kurt Nielsen gik i skole i Vejen. I 1968 udlærtes han som snedker hos snedkermester Andersen i Vejen, hvor han fortsatte som svend indtil 1970 afbrudt af militærtjeneste i Skrydstrup og Ballerup 1968-1969. Siden har han været ansat ved Bjerringbro Savværk.

IV.G.2.

Karla Krista Antonsen er født den 17. januar 1914 i Løvskal, Skjern sogn, og hun døde den 24. september 1965 i Alderslyst ved Silkeborg. Hun blev gift den 27. december 1941 i Hammershøj med Niels Nygaard Jensen, der er født den 9. maj 1911 i Klovsborg som søn af Jens Nedergaard Jensen.

Bosat: Snejpevej 27, Silkeborg.

Niels Nygaard Jensen er malermester.

IV.G.2.a.

Poul Erik Antonsen er smedemester.

Bosat: Løvskal, Bjerringbro.

IV.G.2.b.

Jens Nygaard Jensen er klichéassistent.

Bosat: Møllegade 23, Silkeborg.

IV.G.2.c.

Krista Nygaard Jensen er født den 12. april 1944 i Alderslyst, Silkeborg. Hun blev gift den 14. december 1963 i Silkeborg med Bent Søndergaard, der er født den 6. oktober 1941 i Silkeborg som søn af farveriarbejder Svend Aage Jensen og hustru Ane Nielsine Søndergaard.

Bosat: Amaliegade 10, Silkeborg.

Krista Nygaard Jensen gik i skole i Silkeborg. Hun var husassistent i ca. 1 aar og arbejdede herefter fra 1960 til 1964 paa en papæskefabrik i Silkeborg. Siden 1972 har hun været ansat som rengøringsassistent ved Jydsk Tricotagefabrik.

Bent Søndergaard gik i skole i Silkeborg. I 1961 udlærtes han som mekaniker ved Motorcompagniet, ogsaa i Silkeborg, og efter at have aftjent sin værnepligt 1962-1963 i Varde og Aarhus samt arbejdet 1 aar ved Ford i Silkeborg fortsatte han i sin tidligere læreplads indtil 1972. Herefter var han ansat 1 aar ved Th. Folkmann, hvorpaa han i 1973 begyndte ved Silkeborg Bremse- og Koblingservice.

IV.G.2.c.1) Pia Søndergaard er født den 20. oktober 1962 i Østbirk.

IV.G.2.c.2) Susie Søndergaard er født den 16. august 1965 i Silkeborg.

IV.G.2.c.3) Keld Søndergaard er født den 10. februar 1967 i Silkeborg.

IV.G.2.d.

Steen Nygaard Jensen er klichéassistent.

Bosat: Møllegade 19, Silkeborg.

IV.G.3.

Elly Antonsen er født den 30. januar 1916 i Løvskal, Skjern sogn. Hun blev gift første gang den 15. september 1934 i Vamdrup i Sønderjylland med Bernhard Havmand, der er født den 31. marts 1910 i Fjellerup, Glæsborg sogn, som søn af skovkusk Jens Petersen Jensen Havmand og hustru Rasmine Jensine Jensen. Ægteskabet opløstes i 1943, og hun blev herefter gift anden gang den 29. april 1946 i Viborg med Søren Lindgaard Sørensen, der er født den 3. marts 1911 paa Hjermind Mark, Hjermind sogn, som søn af arbejdsmand

Niels Andreas Sørensen og hustru Sørine Frederikke Katrine Olsen, og han døde den 6. juni 1956.

Bosat: Fasanvænget 12, Viborg.

Elly Antonsen gennemgik folkeskolen og tjente herefter som husassistent paa forskellige gaarde indtil giftermaalet.

Bernhardt Havmand udlærtes i 1930 som grovsmed i Hedehusene, hvorpaa han var beskæftiget som svend i forskellige pladser. Fra 1946 til 1977 har han været ansat ved Det danske Staalvalseværk.

Søren Lindgaard Sørensen, der allerede kom ud at tjene som 8-aarig, var beskæftiget ved landbruget i Bjerring ved Bjerringbro indtil 1926. Herefter var han beskæftiget ved Mammen Mølle i ca. 16 aar, og i 1945 begyndte han som lagerforvalter ved Viborg Korn- og Foderstofforretning, hvor han arbejdede indtil sin død i 1956.

IV.G.3.a.

Karlo Havmand er født den 22. december 1934 i Vamdrup. Han blev gift den 1. august 1964 i Løjt med Margit Iversen, der er født den 10. april 1940 i Bodum sogn som datter af gaardejer Jes Iversen og hustru Gunder Catharine Madsen.

Bosat: Østerhessel 37, Løjt-Kirkeby, Aabenraa.

Karlo Havmand gik i skole i Mammen. Han tjente 1 aar paa en gaard i Mammen og udlærtes som automekaniker i Viborg, hvorpaa han fortsatte i lærepladsen som svend, indtil han i 1957 indkaldtes til militærtjeneste ved flyvestation Karup. Foraaet 1958 blev han math, og efter et ophold paa befalingsmandsskolen i Skrydstrup i 1960 udnævntes han til tjenstgørende sergent samme sted. Siden 1967 har han været tjenstgørende seniorsergent, og siden 1970 har han deltaget i flyvninger med 2-sædet jetjagere. Han har deltaget i en lang række kurser i bl.a. Norge og Vesttyskland samt foretaget tjensterejse til Libyen i Afrika.

Margit Iversen gik i skole i Bodum samt i Løjt-Kirkeby, hvor hun bestod realeksamen. Efter at have været beskæftiget 1½ aar i en møbelforretning i Aabenraa begyndte hun som kontorassistent ved Aabenraa Sparekasse, hvor hun var ansat indtil 1967.

IV.G.3.a.1) Annette Havmand er født den 22. april 1967 i Aabenraa.

IV.G.3.a.2) René Havmand er født den 22. juni 1971 i Aabenraa.

IV.G.3.b.

Edith Havmand er født den 8. december 1938 i Mammen sogn. Hun blev gift den 8. juli 1961 i Ø. Velling med Erling Hansen, der er født den 22. august 1935 i Odense, Thomas Kingo sogn, som søn af landpolitibetjent Hans Marius Hansen og hustru Martha Jensine Jacobsen.

Bosat: Poppelvej 3, Frederiksværk.

Edith Havmand gik i skole i Viborg og var desuden elev paa Jebjerg Ungdomsskole i 1954. En tid var hun ansat i en slagterforretning samt som husassistent hos bl.a. en dyrlægefamilie og en grossererfamilie i Viborg. Herefter var hun elev i 1 aar paa en vuggestue, og efter at have været ansat paa Kuranstalten i Viborg tog hun til Fyn, hvor hun arbejdede 1 aar paa et spædbørnshjem. Herefter arbejdede hun $\frac{1}{2}$ aar i en børnehave, en tid i en vuggestue samt $\frac{1}{2}$ aar paa Dronning Louises Børnehospital i København og blev hermed statsautoriseret barneplejerske i 1961. Siden 1972 har hun været ansat ved Frederiksværk Børnehave som pædagog. - Edith Havmand er tillidsmand i institutionen.

Erling Hansen gik i skole i Viborg, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes som automekaniker i Viborg, og fra 1956 til 1959 læste han ved Odense Teknikum, hvorfra han bestod afgangseksamen som maskiningeniør. Sin værnepligt aftjente han fra 1959 til 1961 ved Sjællandske Trænregiment i København samt i Avedøre-lejren, hvorfra han hjemsendtes som sergent, hvorpaa han var beskæftiget ved projektering af siloanlæg i Aarhus samt fra 1962 til 1967 som servicechef ved en landbrugsmaskinefabrik i Ullerslev. Siden har han været ansat ved Staalvalseværket i Frederiksværk, afbrudt en kort periode med ansættelse ved De forenede Jernstøberier.

IV.G.3.b.1) Lillian Havmand Hansen er født den 29. april 1962 i Aarhus, Sankt Lucas sogn.

IV.G.3.b.2) Karin Havmand Hansen er født den 29. februar 1964 i Nyborg.

IV.G.3.b.3) Connie Havmand Hansen er født den 30. juni 1965 i Nyborg.

IV.G.3.c.

Niels-Ole Lindgaard Sørensen er født den 28. juli 1947 i Viborg. Han blev gift den 20. maj 1972 i Aarhus med Annegret Burmeister, der er født den 28. november 1951 i List sogn paa Sild som datter af købmand Hans Burmeister og hustru Agathe Richardsen.

Bosat: Enøvænget 59, True, Mundelstrup.

Niels-Ole Lindgaard Sørensen gik i skole i Viborg, hvor han i 1967 bestod matematisk-biologisk studentereksamen fra katedralskolen. Efter at have læst historie ved Aarhus Universitet begyndte han i 1969 som lærerstuderende ved Marselisborg Seminarium, hvorfra han i 1973 dimitteredes som lærer. Sin værnepligt aftjente han fra 1973 til 1974 ved telegraftrupperne i Aarhus, hvorpå han begyndte som lærer ved Aarhus kommunale Skolevæsen med fast ansættelse fra 1976. Siden 1977 har han været observationslærer på Gjellerupskolen. - Niels-Ole Lindgaard Sørensen har undervist i folkedans og givet holdopvisninger i bl.a. Frankrig og Jugoslavien samt i Tivoli i København.

Annegret Burmeister gik i skole i List på Sild samt i Flensborg, hvor hun i 1971 bestod sproglig studentereksamen fra Duborgskolen. Efter at have deltaget i et delingsførerkursus på Viborg Gymnastikhøjskole 1971-1972 begyndte hun foråret 1973 i Sparekassen S.d.S. i Aarhus, hvor hun nu er ansat som kontorassistent på kreditkontoret.

IV.G.3.c.1) Søren Lindgaard Sørensen er født den 10. juli 1972 i Aarhus,

Sankt Johannes sogn.

IV.G.3.c.2) Karin Lindgaard Sørensen er født den 10. september 1974 i Aarhus,

Sankt Johannes sogn.

IV.G.3.d.

Steen Lindgaard Sørensen er født den 24. marts 1950 i Viborg. Han lever i Røgshospitalet i Københavnsområdet som datter af major Erik Ørstrøm og hustru sygeplejerske Kirsten Elisabeth Ingelborg Petersen.

Bosat: Baldersgade 15, Aalborg.

Steen Lindgaard Sørensen gik i skole i Viborg. Han udlæstes som isenkrammer ved Dansk Svensk Staal i Viborg, og sin værnepligt aftjente han fra 1970 til 1971 ved flyvevåbnet i Karup. Efter at have været væverforretter ved Scanlace i Viborg i 2 år begyndte han som lagerekspedient ved Viborg Metalager, hvor han nu er beskæftiget som lagerchef. - Steen Lindgaard Sørensen har været medlem af bestyrelsen for Viborg Fodboldforening og træner samme sted i 6 år.

Annette Ørstrøm gik i skole i Viborg, hvor hun i 1975 bestod klassisk sproglig studentereksamen fra katedralskolen. En tid var hun beskæftiget

ved Viborg Bibliotek, hvorpaa hun begyndte at studere ved bibliotekarskolen i Aalborg. - Annette Öhrström har været spejderleder og deltog i gymnasietiden i den kommunale ungdomsraadgivning.

IV.G.4.

Jenny Antonsen er født den 31. juli 1918 i Løvskaal, Skjern sogn, og hun døde den 1. marts 1966 i Aarhus. Hun blev gift den 28. december 1943 i Hammershøj med Christian Poulsen. Han er født den 23. december 1916 i Astrup som søn af brugsuddeler Edvard Marinus Poulsen og hustru Marie Margrethe Thomsen, og han døde den 21. september 1965 i Randers.

Om forældrene fortæller datteren Klitta bl.a.:

"Mor gennemgik folkeskolen og kom herefter ud som ung pige i huset. Senere var hun ansat som telefondame ved Foulum Central og Hammershøj Central. Ca. 1950 kom hun til Jydsk Telefon i Randers, hvor hun var ansat indtil automatiseringen i 1963. Herefter var hun hjemmegaaende husmoder til sin død. - Far gennemgik folkeskolen og udlærtes som bager hos Karl E. Thomsen i Aalborg og fik svendeprøve i Randers i 1938. Herefter uddannedes han som konditor og arbejdede nogle maaneder i 1940 som saadan i Hamborg, Tyskland. Vinteren 1940-1941 var han elev paa Hadsten Højskole, og i 1944 købte han Overlade Bageri og Konditori, som han drev indtil sommeren 1945, hvorpaa han købte Ramten Bageri, som han solgte efteraaret 1948. Herefter flyttede han til Randers og arbejdede 1 aar som svend i Hadsund, 1 aar ved Randers Rugbrødsfabrik og ca. 10 aar ved Prior, ogsaa i Randers. Endvidere har han arbejdet ca. 5 aar ved Solgaarden Bageri."

IV.G.4.a.

Klitta Doris Bachmann Poulsen er født den 3. maj 1942 i Hammershøj. Hun blev gift den 28. december 1970 i Aarhus med John Henry Jespersen, der er født den 9. marts 1936 i Vorup som søn af smed Karl Michael Jespersen og hustru Krista Marie Hansen.

Bosat: Vestervold 26, Randers.

Klitta Doris Bachmann Poulsen gik i skole i Randers, hvor hun i 1959 bestod realeksamen. Efter at have været ansat som husassistent var hun beskæftiget som telefonistinde ved J.T.A.S. i Randers fra 1960 til 1963 og i Silkeborg fra 1963 til 1966. Ind imellem var hun $\frac{1}{2}$ aar i Paris paa kursus. Hun begyndte nu som ekspeditrice, først hos købmand Iversen i Randers fra 1967 til 1970 og herefter ved en glarmester og kunsthandler samme sted fra 1970 til 1974.

John Henry Jespersen gik i skole i Randers, hvor han i 1952 bestod re-aleksamen. I 1957 udlærtes han som smed ved Randers Centralvarmeforretning og fortsatte i lærepladsen 1 aar, hvorpaa han var beskæftiget i København ca. ½ aar. Siden 1958 har han haft ansættelse ved Jydsk Centralvarmecom-pagni i Randers.

IV.G.4.a.1) René Bachmann Petersen er født den 12. maj 1964 i Aarhus.

IV.G.4.a.2) Flemming Bachmann Jespersen er født den 19. oktober 1974 i Ran-ders.

IV.G.4.b.

Jørn Bruno Poulsen er født den 17. april 1953 i Randers.

Bosat: Stabrandvej 4, Krarup, Kolind.

Jørn Bruno Poulsen bestod sommeren 1976 teknisk forberedelseseksamen.

IV.G.4.b.1) Jean Møller er født den 24. april 1972 i Aarhus.

IV.G.5.

Asta Louise Antonsen er født den 7. juli 1920 i Løvskal, Skjern sogn. Hun blev gift første gang den 5. december 1943 i Tiset med Hartvig Søndergaard, der er født i Solbjerg. Ægteskabet opløstes i 1944 og hun blev herefter gift anden gang den 23. marts 1952 i Silkeborg med Niels Honum Larsen, der er født den 30. januar 1920 i Horsens som søn af inkassator Anders Fran-gds Christian Larsen og hustru Sofie Honum.

Bosat: Aaparken 19, Odder.

Asta Louise Antonsen gik i skole i Hjorthede, Lee, Hjermind og Hammers-høj. Hun var beskæftiget som telefonistinde ved bl.a. Hammershøj, Ry og Kjellerup centraler og var sidst ansat ved Funder Central fra 1964 til 1967.

Niels Honum Larsen gik i skole i Horsens, hvor han i 1936 bestod real-eksamen. Han gennemgik kontoruddannelse ved markfrøkontoret i Horsens, hvor han var ansat indtil 1941, og fra 1942 til 1968 var han kontorassistent ved Kjellerup-Silkeborg-Rødkærbro Jernbane. Siden har han været beskæfti-get som overtrafikassistent, fra 1968 til 1969 ved Randers-Hadsund-banen, og herefter ved Hads-Ning Herreders Jernbane.

IV.G.5.a.

Karen Margrethe Søndergaard er født den 28. maj 1944 i Hammershøj. Hun er syerske og gift med chauffør Torben Rasmussen Juul, der er født den 7. februar 1945.

Bosat: Gl. Vibyvej 202, Taanum, Randers.

IV.G.6.

Edith Antonsen er født den 7. juli 1920 i Løvskal, Skjern sogn, og hun døde som lille.

IV.G.7.

Edith Kristiane Antonsen er født den 18. april 1923 i Løvskal, Skjern sogn, og hun døde den 17. juni 1977 i København. Hun blev gift den 25. juli 1948 i Aarhus med Peder Christian Espersen. Han er født den 28. september 1912 i Hammershøj som søn af Christian Espersen og hustru Agnes Christensen, og han døde den 12. december 1965 i Aarhus.

Edith Kristiane Antonsen gennemgik folkeskolen. Hun var beskæftiget som husassistent i Hammershøj samt som køkkenassistent paa Hammershøj Kro, og hun har desuden været beskæftiget ved Borgportens Konditori i Aarhus i en aarrække. Efter mandens død i 1965 overtog hun administrationen af ejendomskomplekset Forteparken, og i 1975 flyttede hun til København.

Peder Christian Espersen gik i skole i Hammershøj. Han tjente som landbrugsmedhjælper paa forskellige gaarde paa hjemegnen, hvorpaa han gennemgik uddannelse som kontrolassistent paa Rissskov Landbrugsskole. Senere gik han først i tømmerlære og derefter i murerlære og etablerede sammen med to brødre firmaet Brdr. Espersen, der bl.a. opførte Kvindehemmet i Viby, Tre-tommerparken og Forteparken i Rissskov.

IV.G.7.a.

Per René Espersen er født den 14. december 1949 i Aarhus, Sankt Lukas sogn. Han blev gift den 13. juli 1974 i Højbjerg med Birgitte Rasmussen, der er født den 2. august 1952 i Aarhus, Sankt Lukas sogn, som datter af Vermund Rasmussen og hustru Ruth Hindkjær.

Bosat: Bryrupvej 42, Kastrup.

Per René Espersen er steward, og Birgitte Rasmussen er stewardesse.

IV.G.7.a.1) Ann Pernille V. Espersen er født den 3. december 1975 i København.

IV.G.7.b.

Susanne Iben Espersen er født den 13. oktober 1954 i Risskov. Hun lever i papirløst ægteskab med Per Middelbo Outzen, der er født den 30. november 1952 i Sønderborg som søn af distributionschef Bent Middelbo Outzen og hustru Ella Aase Schleimann.

Bosat: Silkeborggade 40, København Ø.

Susanne Iben Espersen, der har bestaaet studentereksamen, har undervist 1 aar ved Løkken-Vraa Kommune som skolevikar. Herefter flyttede hun til København, hvor hun nu er beskæftiget som trafikassistent ved Kastrup Lufthavn.

Per Middelbo Outzen gik i skole i Sønderborg og Hjørring samt i Holstebro, hvor han bestod realeksamen. Han tog teknisk assistenteksamen i Herning og gjorde militærtjeneste som civilværnepligtig ved Hjørring Museum. Efter at have været ansat som tjener i Løkken flyttede han til København, hvor han nu er chauffør ved SAS i Kastrup.

IV.G.8.

Ida Antonsen blev gift med Ove Johansen.

Bosat: Nygade 13, Bælum.

IV.G.9.

Hans Christian Antonsen er født den 4. oktober 1928 i Lee. Han blev gift første gang den 9. juli 1955 med Norma Aase Poula Børling. Ægteskabet opløstes i 1958, og han blev derefter gift anden gang den 12. januar 1968 i Viborg med Grethe Henriette Marie Pedersen, der er født den 11. december 1937 i St. Sjørup, Estruplund sogn, som datter af husmand Peter Poulin Pedersen og hustru Jenny Marie Jensen.

Bosat: Viborgvej 10, Hammershøj.

Hans Christian Antonsen gik i skole i Hammershøj. En tid var han beskæftiget ved forskelligt, hvorpaa han kom i malerlære og udlærtes hos malermester Villiam Jensen i Hammershøj i 1951. Sin værnepligt aftjente han fra 1951 til 1952 ved Telegraftropperne i Aarhus. Efter 2 aar som svend i Aarhus har han siden 1954 drevet selvstændig malermestervirksomhed i Hammershøj.

Grethe Henriette Marie Pedersen gik i skole i St. Sjørup. Hun var hus-assistent i 2 aar samt telefonistinde i St. Sjørup og Langkastrup. Endvidere tjente hun $\frac{1}{2}$ aar som husassistent paa en gaard i Hørning ved Randers, hvorpaa hun var telefonistinde bl.a. $\frac{1}{2}$ aar i Rynkeby paa Fyn samt fra 1957 til 1966 i Hammershøj, afbrudt af 1 aar ved Ulstrup Central.

IV.G.9.a.

Allan Børling Antonsen er født den 2. april 1953 i Aarhus.

Bosat: Jacob Appels Allé 23, Kastrup.

Allan Børling Antonsen gik i skole i Hammershøj, hvor han sommeren 1971 bestod realeksamen. Efter et ophold paa Silkeborg Højskole 1971-1972 var han beskæftiget som maler hos faderen fra 1972 til 1973 samt som pædagogisk medarbejder ved fritidshjem i Aarhus fra 1973 til 1975. Herefter begyndte han at læse til børneforsorgspædagog paa seminariet paa Amager og er samtidig deltidsbeskæftiget ved postvæsnet i Kastrup Lufthavn.

IV.G.9.b.

Jane Marie Antonsen er født den 13. oktober 1963 i Hammershøj.

IV.G.9.c.

Kirsten Antonsen er født den 27. oktober 1969 i Viborg.

IV.G.9.d.

Lars Antonsen er født den 9. juli 1972 i Viborg.

IV.G.10.

Tove Henny Antonsen er født den 16. marts 1932 i Hjermind. Hun blev gift den 17. oktober 1954 i Nørup med Svend Hagen Petersen, der er født den 25. august 1925 i Vork, Egtved sogn, som søn af gaardejer Laurits Hagen Petersen og hustru Cathrine Musse Holm.

Bosat: Christian Pedersensvej 46, Sæby.

Tove Henny Antonsen gik i skole i Hammershøj. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. hos mekaniker Tougaard i Hammershøj og hos søsteren Gunhild i Viborg. Endvidere har hun været husassistent ved Hammershøj Mejeri, i en bagerforretning i Ørum samt hos gaardejer Kirk i Hammershøj og skræddersteren samme sted.

Svend Hagen Petersen gik i skole i Vork. En tid var han beskæftiget ved landbruget, og i 1946 udlærtes han som smed hos smedemester Martin Christensen i Egtved. Senere rejste han til Sjælland, hvor han arbejdede forskellige steder, og efter at have været beskæftiget i Ørum Synderlyng samt fra 1954 til 1955 i Hammershøj var han bl.a. beskæftiget i Farsø, Nørager og Onsild. Fra 1961 til 1971 arbejdede han som montør ved Sæby Jernstøberi og Maskinfabrik, og i 1975 begyndte han ved Olav Christensen Automobiles, hvor han er beskæftiget ved klargøring.

IV.G.10.a. René Bachmann Petersen er født den 12. maj 1964 i Aarhus.

IV.H.

Martin Kristian Antonsen er født den 2. september 1893 i Vinkel. Han blev gift med Rasmine, og i ægteskabet er døtrene Anna, Lydia, Grethe og Henny.

IV.J.

Karl Marinus Antonsen er født den 4. september 1895 i Vinkel, og han døde i januar måned 1968. Han blev gift med Mary.

Karl Marinus Antonsen rejste som ung til Amerika, hvor han drev en malerforretning i Los Angeles. - Han gjorde et stort arbejde for danskere i Los Angeles. Han var Ridder af Dannebrog.

IV.J.1.

Marlene Antonsen.

V.A.1.

Christian Leif Christensen er født den 25. november 1919 i København, Sct. Thomas sogn. Han blev gift den 15. oktober 1954 i København med Else Bachmann Nielsen, der er født den 23. september 1921 i København, Filips sogn, som datter af prokurist Carl Jens Nielsen og hustru Astrid Carola Dorthea Bachmann.

Bosat: Rungsted Strandvej 211, Rungsted Kyst.

Om Christian Leif Christensen kan man læse følgende i Kraks Blaa Bog af 1973:

"Student Rungsted 1938; cand. polyt. 1944; videnskabelig assistent ved laboratoriet for telegrafi og telefoni, Danmarks tekniske højskole, 1944-1946; studieophold i USA ved ITT's laboratorier 1946-1947; ansat i Storno som laboratorieleder 1947, overingeniør 1960, direktør 1968-1971; direktør i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 1971.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1963 og af akademiraadet 1971; medlem af bestyrelsen for Storno A/S 1971.

Tidsskriftartikler i fagblade. Diverse patenter vedrørende radioteknik."

V.A.1.a. Sigrid Marie Christensen er født den 2. marts 1955 i Søborg.

V.A.2.

Viggo August Birger Christensen er født den 20. november 1922.

Bosat: Ørstedsgade 83, Sønderborg.

Viggo August Birger Christensen er civiløkonom.

V.B.

Helga Marie Katrine Christensen er født den 20. september 1894 i Mammen, og hun døde den 8. maj 1964.

Hun var uddannet sygeplejerske og var plejemoder i Ry, Skørping og sidst i Haslev.

V.C.

Marie Christensen er født den 26. september 1898, og hun døde den 17. april 1975.

Hun var bestyrer af Mammen brevsamlingssted.

V. Knud Christian Christensen

er født den 25. juni 1854 i Mammen, og han døde den 12. februar 1910 samme sted. Han blev gift den 4. marts 1890 i Mammen med Christine Jensine Christensen. Hun er født den 18. februar 1866 i Mammen Søndermark, Mammen sogn, som datter af husmand Jens Christensen (Veller) og hustru Petrine Mikkelsdatter, og hun døde den 6. april 1940.

Knud Christian Christensen var uddeler i Mammen.

I ægteskabet er børnene V.A.-V.D.

V.A.

Jens Christian Christensen er født den 21. juni 1890 i Mammen, og han døde den 20. december 1971 paa Esbønderup Sygehus, Esbønderup sogn. Han blev gift første gang den 15. juni 1918 med Maren Kristine Mehlsen, der er født den 10. september 1892 i Iowa, USA. Ægteskabet opløstes, og han blev herefter gift anden gang den 24. april 1961 med Tutti Kjær, der er født den 12. november 1900 som datter af grosserer C.V. Kjær og hustru.

Tutti Kjær er bosat: Ravnsholtvej 13, Lillerød, Allerød.

Følgende oplysninger om Jens Christian Christensen er taget fra Kraks Blaa Bog 1971:

"Student 1908 i Viborg. Cand. jur. 1914. Herredsfuldmægtig i Førslev 1914, assistent ved Statsbanernes Generalsekretariat i 1916, fuldmægtig i 1919. Kontorchef i Københavns Telefonaktieselskab i 1924, regnskabschef i 1928, regnskabsdirektør i 1946. Vicedirektør og direktionsmedlem 1954-1960.

Tidligere medlem af bestyrelsen for Standard Electric A/S og af repræsentantskabet for Privatbanken, af bestyrelsen for Elersianer Samfundet. Medlem af telefonvoldgiftsnævne 1 og 2 samt næstformand i De Samvirkende Telefonaktieselskaber. Æresmedlem af bestyrelsen for interessekontoret for K.T.A.S. Skrevet bl.a. K.T.A.S.'s kapitalforhold igennem 60 aar, udg. 1943. Redigeret Studenterne 1908, udg. 1933. Elers Kollegium 1691-1941, udg. 1942."

Jens Christian Christensen var Kommandør af Dannebrog og Dannebrogsmænd. Han fik tildelt følgende udenlandske ordener: Ridder af den Franske Æreslegion samt Ridder af 1. Kl. af den Norske St. Olavs Orden.

I første ægteskab er børnene V.A.1.-V.A.2.

Christian Leif Christensen er født den 25. november 1919 i København, Sct. Thomas sogn. Han blev gift den 15. oktober 1954 i København med Else Bachmann Nielsen, der er født den 23. september 1921 i København, Filips sogn, som datter af prokurist Carl Jens Nielsen og hustru Astrid Carola Dorthea Bachmann.

Bosat: Rungsted Strandvej 211, Rungsted Kyst.

Om Christian Leif Christensen kan man læse følgende i Kraks Blaa Bog af 1973:

"Student Rungsted 1938; cand. polyt. 1944; videnskabelig assistent ved laboratoriet for telegrafi og telefoni, Danmarks tekniske højskole, 1944-1946; studieophold i USA ved ITT's laboratorier 1946-1947; ansat i Storno som laboratorieleder 1947, overingeniør 1960, direktør 1968-1971; direktør i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 1971.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1963 og af akademiraadet 1971; medlem af bestyrelsen for Storno A/S 1971.

Tidsskriftartikler i fagblade. Diverse patenter vedrørende radioteknik."

V.A.1.a. Sigrid Marie Christensen er født den 2. marts 1955 i Søborg.

V.A.2.

Viggo August Birger Christensen er født den 20. november 1922.

Bosat: Ørstedsgade 83, Sønderborg.

Viggo August Birger Christensen er civiløkonom.

V.B.

Helga Marie Katrine Christensen er født den 20. september 1894 i Mammen, og hun døde den 8. maj 1964.

Hun var uddannet sygeplejerske og var plejemoder i Ry, Skørping og sidst i Haslev.

V.C.

Marie Christensen er født den 26. september 1898, og hun døde den 17. april 1975.

Hun var bestyrer af Mammen brevsamlingssted.

V.D.

Alfred Johannes Christensen er født den 5. juni 1903 i Mammen, og han døde den 20. november 1959 i Nyborg. Han blev gift den 19. maj 1935 i Sandager paa Fyn med Else Lilli Solveig Hansen, der er født den 14. februar 1910 i Roskilde som datter af arbejdsmand Jens M. Hansen og hustru Ingeborg Sofie Jørgensen.

Bosat: Nørrebrogade 43, Fredericia.

I ægteskabet er børnene V.D.1.-V.D.4.

V.D.1.

Troels Christian Fisker Christensen er født den 19. oktober 1935 i Odense.

Bosat: Grønlandsvej 1, Fredericia.

Troels Christian Fisker Christensen er disponent.

V.D.2.

Bent Fisker Christensen er født den 18. april 1937 i Odense.

Bosat: Zahlmannsvænget 6, Hillerød.

Bent Fisker Christensen er redaktionssekretær.

V.D.3.

Jørgen Fisker Christensen er født den 26. marts 1939 i Odense.

Bosat: Grønland.

Jørgen Fisker Christensen er boghandler.

V.D.4.

Anne Dorthe Fisker Christensen er født den 25. juni 1948 i Fredericia.

Bosat: Huslodsvej 16, Fredericia.

VI. Bodil Kirstine Christensen

er født den 5. juni 1857 i Mammen, og hun døde den 16. november 1948 paa Ans Hvilehjem, Grønbæk sogn. Hun blev gift den 20. november 1877 i Mammen med Niels Peder Christensen. Han er født den 16. februar 1853 i Vinkel som søn af gaardejer Christen Pedersen og hustru Ane Dorthea Pedersen, og han døde den 19. september 1941 paa Gjern Hvilehjem, Gjern sogn.

Ved ægteparrets diamantbryllup skrev avisen følgende:

"Forhenværende Landmand og Brøndgraver Niels Peder Christensen og Hustru, Bodil Kirstine Christensen, Bakkely i Bjerring, holder Diamantbryllup Lørdag den 20. November.

Niels Peder Christensen er født i Vinkel den 16. Februar 1853, og han arbejdede først hjemme paa Faderens Gaard, inden han som Karl kom ud at tjene og havde flere Pladser paa Gaardene i Omegnen. Da han var 24 Aar gammel, blev han gift med Bodil Kirstine Fisker, der er Datter af afdøde Gaardejer Chr. Fisker i Mammen. Hun er født den 5. Juni 1857.

Da de var blevet gift, købte de en Ejendom paa Mammen Vesterhede. De solgte den dog faa Aar efter for at overtage hans Faders Ejendom paa Bjerring Mark. Efter nogle Aars Forløb afhændede de ogsaa denne Ejendom og købte en anden ved Bjerring Sø. Da han overtog Ejendommen, var der ingen Besætning paa den. Jorden var daarlig og Bygningerne ringe. I Stuehuset manglede saaledes baade Gulv og Loft.

Det saas ret hurtigt, at der var kommet Folk til Huse, som baade kunde og vilde noget. Flid og Arbejdsomhed prægede dem. Hustruen maatte ofte være ene om at klare Bedriften samtidig med, at hun tog sig af Børneflokket, for Niels Peder arbejdede rundt omkring med alle mulige Haandværk. Han var dygtig til Dræning og Tækkearbejde, og han har sat mange Brønde paa Egnen.

Da de i 1922 afstod Ejendommen til en Søn, Carl Christensen, var den i god Drift med en fin Besætning. Det gamle Ægtepar købte et lille hyggeligt Hus, Bakkely, ved Sandgrav, og her har de boet siden. Indtil 1933 arbejdede Christensen som Tækkemand, og hans Hustru, der stadig er i fuld Vigør, passer selv Arbejdet i Hjemmet og i Haven. Endda faar hun Tid til at strikke Strømper og Vanter til de mange Børnebørn og Børnebørns Børn. De er begge raske og glade og taknemmelige for at have faaet Lov til at leve saa langt et Liv sammen. De befinder sig bedst i deres Hjem, men følger dog med i, hvad der sker ude omkring.

I Hjemmet er tolv Børn vokset op, og de ni lever endnu og er i gode Stillinger. Desuden har de haft et Plejebarn, som stadig søger tilbage til dem. Børnene holder paa Lørdag en Fest for Forældrene i Bjerring Forsamlingshus. Familien er nu paa 60 Medlemmer, og der møder fire Generationer til Festen, nemlig 9 Børn, 38 Børnebørn og 11 Børnebørnsbørn."

I ægteskabet er børnene VI.A.-VI.L.

VI.A.

Martin Kristjan Kristensen er født den 11. september 1875, og han døde den 28. juni 1889 i Bjerring sogn af difteritis.

VI.B.

Kresten Christensen Fisker er født den 30. januar 1878 paa Bjerring Hede, Bjerring sogn, og han døde den 16. december 1968 i Bjerringbro. Han blev gift første gang den 6. juni 1902 i Lee med Ane Eggertsen. Hun er født den 25. november 1876 i Lee som datter af husmand Martin Paul Eggertsen og hustru Ane Marie Pedersdatter, og hun døde den 10. oktober 1916 i Bjerring. Herefter blev han gift anden gang den 29. januar 1918 i Bjerring med Ane Kirstine Thomsen. Hun er født den 21. december 1886 i Laasby som datter af karetmager Niels Thomsen og hustru Ane Kirstine Jensen, og hun døde den 9. april 1967 i Bjerring.

I anledning af Kresten Christensen Fiskers 75-aars dag skrev avisen følgende:

"Paa Fredag skal der være Fest i Huset ved Foden af Kirkebakken i Bjerring By. Kirkebetjenten, Christian Fisker, fylder nemlig 75 Aar, og den Dag kommer sikkert ikke til at gaa ubemærket hen, for Christian Fisker er afholdt og respekteret i sin By. Han er født i Bjerring, og 9 Aar gammel maatte han som den ældste af en Børneflokk paa 11 ud at tjene for Føden. Siden da har han plejet sig selv. I 1902 blev han gift med Ane Eggertsen fra Lee, og det unge Par flyttede ind i et Hus, som Fisker havde ladet bygge paa en Grund ved Kirkebakken. I 1916 mistede han sin Hustru og stod alene tilbage med seks mindreaarige Børn. To Aar senere blev han gift med Kirstine Thomsen fra Laasby, der var Enke og havde to Børn. Siden fik Ægteparret fire Børn, og blandt de tolv Børn har der bestaaet det smukkeste Søskeneforhold. En voksen Datter døde for nogle Aar siden.

I mange Aar ernærede Fisker sig og sin Familie ved at være Murerarbejdsmand, og han var bl.a. med til at bygge Bjerring Kirke, lige fra Grunden

gravedes, til den færdige Bygning blev kalket. De sidste 17 Aar har Christian Fisker været Kirketjener, et Arbejde, han er meget glad for, og som han udfører til Punktlighed og Pietet. Ogsaa ved Rengøringen i Skolen hjælper han til, og en dygtig og trofast Medhjælp har han haft i sin Hustru. der aldrig er bange for at tage fat. Som Kogekone er hun kendt viden om. Christian Fiskers ti Søskende lever alle, og i hvert fald nogle af dem vil sikkert komme til Festen i Bjerring." - Endvidere skrev avisen i anledning af hans 85-aars dag bl.a.:

"Kresten Fisker er født i Bjerring og har altid boet i fødebyen, hvor han har virket som brolægger, tækkemand, ringer og graver og hvad der ellers faldt for. Timelønnen var 33 øre, da han som ung begyndte, og han følte sig som en krøsus, naar han efter 10 timers haardt slid som skovarbejder i Vindum Skov kom hjem med en dagløn paa 4 kroner. Kresten Fisker, der i 25 aar var ringer og graver ved Bjerring Kirke, er en jovial og afholdt mand, der nu efter et langt liv med slid og sløb sammen med sin hustru hygger sig i huset i Bjerring."

Børn: VI.B.1.-VI.B.9.

VI.B.1.

Niels Peter Bernhardt Kristian Christensen er født den 20. september 1901 i Lee. Han blev gift den 2. juni 1923 i Gullev med Jensine Dagmar Christensen, der er født den 14. februar 1904 i Maanen, Gullev sogn, som datter af husmand Christian Christensen og hustru M. Kirstine Ditlevsen.

Bosat: Bjerring Byvej 12, Bjerringbro.

Niels Peter Bernhardt Kristian Christensen gik i forskellige skoler og kom endvidere ud at tjene som 8-aarig. En sommer havde han plads paa Lolland og herefter paa Taarupgaard ved Hjarbæk samt paa Vindum Overgaard i Vindum. Sin værnepligt aftjente han fra 1920 til 1921 i København, og efter giftermålet i 1923 var han først daglejer forskellige steder og herefter murerarbejdsmand i mange aar hos murermester Mogensen i Faarup. Efter at have opført hus i Bjerring i 1947-1948 var han murerarbejdsmand i Bjerringbro samt ansat 1 aar paa pumpefabrikken og 1 aar ved kommunen, indtil han blev pensioneret.

Jensine Dagmar Christensen gik i skole i Gullev og Lee. Allerede som 8-aarig fik hun plads i huset, og hun tjente paa forskellige gaarde paa hjemegnen indtil giftermålet.

Ægteparret har foruden sønnerne Anders og Svend Aage plejedøtrene Rosa Marie og Mona Lisa.

VI.B.1.a.

Anders Christensen blev gift med Laurine Østergaard. Han er murerarbejdsmand og bosat i Nørskovlund, Kjellerup.

VI.B.1.b.

Svend Aage Christensen er født den 11. januar 1934 i Mammen. Han blev gift første gang den 5. september 1959 paa Københavns Raadhus med Winnie Marie Pamperin, der er født den 15. maj 1938 i København, Phillips sogn. Ægteskabet opløstes den 18. august 1971, og han blev herefter gift anden gang den 31. maj 1974 paa Københavns Raadhus med Rita Hjorth. Hun er født den 2. juni 1940 paa Rigshospitalet i København som datter af malermester Peder Jørgensen Hjorth og hustru Inger Marie Pedersen.

Bosat: Dannebrogsgade 18, København V.

Svend Aage Christensen gik i skole i Mammen. Han var beskæftiget ved gartneri og frugtavl, først i Bjerringbro, og efter at have aftjent sin værnepligt i Varde fra 1954 til 1955 i København. Efter at have gjort frivillig FN-tjeneste i Gaza fra 1958 til 1959 begyndte han som bryggeriarbejder ved Carlsberg-Bryggerierne i København. Her har han siden 1968 været beskæftiget som formand.

Rita Hjorth gik i skole i Hvidovre samt i Kvistrup ved Haderslev. Endvidere havde hun et ophold paa Vojens Ungdomsskole fra 1954 til 1955, og hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i bl.a. København indtil giftermålet. Fra 1964 til 1969 var hun ansat som hjemmehjælper paa Vesterbro, og siden har hun været kommunal dagplejemor.

VI.B.1.b.1) Michael Pamperin Christensen er født den 26. juni 1961 paa Nørrebro i København.

VI.B.1.b.2) Henrik Pamperin Christensen er født den 16. september 1965 paa Nørrebro i København.

VI.B.2.

Marie Mathilde Christensen er født den 5. november 1903 i Bjerring. Hun blev gift den 2. juli 1925 i Bjerring med Marius Ditlev Christensen. Han er født den 22. april 1902 i Gullev som søn af murerarbejdsmand Christian

Christensen og hustru Nicoline, og han døde den 23. april 1967 paa sygehuset i Viborg.

Bosat: Nørrevænget 7, Bjerringbro.

VI.B.2.a.

Krista Fisker Christensen er født den 29. december 1925 i Bjerring. Hun blev gift den 25. november 1944 i Bjerringbro med Jørgen Pedersen, der er født den 25. august 1914 i Ejby som søn af skrædder Morten Pedersen og hustru Johanne Jensen.

Bosat: Studsdalvej 13, Fredericia.

Jørgen Pedersen er arbejdsmand.

VI.B.2.a.1)

Finn Fisker Pedersen er født den 15. november 1947 i Gudsø, Eltang sogn. Han blev gift den 15. juli 1972 i Skjoldbjerg med Tove Gertrud Søgaard, der er født den 10. september 1950 i Villebøl, Kalvslund sogn, som datter af fabriksarbejder Sven Aage Søgaard og hustru Jenny Sine Thobiasen.

Bosat: Hovedgaden 15, Billund.

Finn Fisker Pedersen gik i skole i bl.a. Tavlov. En tid var han beskæftiget ved forskelligt, hvorpaa han var beskæftiget som servicemontør i 3 aar samt som salgsschauffør i 1½ aar. I 1974 overtog han sin nuhavende købmandsforretning i Billund, og her er foretaget ombygning og modernisering.

Tove Gertrud Søgaard gik i skole i Vesterhede og var desuden elev paa Holsted Ungdomsskole 1966-1967. Hun lærte husgerning ½ aar i Skotland, og siden 1969 har hun været ansat som kantinehjælper paa Lego i Billund.

VI.B.2.a.2)

Kjeld Pedersen er født den 15. marts 1949 i Gudsø, Eltang sogn. Han er maler og gift med Inger Sørensen.

Bosat: Børupvej 10, Tavlov, Fredericia.

VI.B.2.a.3)

Leif Pedersen er født den 26. november 1951 i Gudsø, Eltang sogn.

Bosat: Lumbyesvej, Fredericia.

Leif Pedersen gennemgik folkeskolen. Han er udlært maskinarbejder, og sin værnepligt aftjente han ved Hærens Materielkommando i Haderslev.

VI.B.2.a.4)

Alis Pedersen er født den 31. januar 1957 i Gudsø, Eltang sogn. Hun lever i papirløst ægteskab med Svend Berthil Gregersen, der er født den 24. april 1941 i Nørre Green, Arnborg sogn, som søn af gaardejer Jens Slot Gregersen og hustru Johanne Birkebæk Troelsen.

Bosat: Baastlundvej 10, Billund.

Alis Pedersen gik i skole i Tavlov. Hun gennemgik uddannelse som frisør paa Sønderborg Haandværkerskole samt 1 aar som praktikant i Fredericia. Siden har hun drevet egen salon paa nuværende adresse i Billund. - Alis Pedersen har været spejderfører i Tavlov og klasserepræsentant paa haandværkerskolen i Sønderborg.

Svend Berthil Gregersen gik i skole i Arnborg. Han sejlede med svenske tankbaade i 3½ aar, og efter at have aftjent sin værnepligt ved artilleriet i Aarhus fra 1960 til 1961 kørte han lastvogne paa eksporttruter i 6 aar. Herefter var han ansat ved Lego i Billund i 2 aar, og siden 1973 har han været klejnsmed paa en maskinfabrik. - Svend Berthil Gregersen har været bestyrelsesmedlem i idrætsforeningerne i Brande, Grindsted og Billund. Endvidere har han været medlem af bestyrelsen for diskoteket i Billund Kulturcenter.

VI.B.2.b.

Hans Kurt Christensen er født den 22. juni 1935 i Randers. Han er gift med Ketty Kjellerup Jørgensen, der er født den 6. januar 1939 i Aidt som datter af elektriker Kaj Jørgensen og hustru Gerda Christensen.

Bosat: Østergade 70, Bjerringbro.

Hans Kurt Christensen er tarmsvend, og Ketty Kjellerup Jørgensen er kontorassistent.

VI.B.2.c.

Sten Fisker Christensen er født den 31. august 1945 i Bjerringbro. Han blev gift første gang den 24. oktober 1964 i Bjerringbro med Lissy Pedersen, der er født den 7. august 1943 i Rud. Ægteskabet opløstes i 1968, og han blev herefter gift anden gang den 20. maj 1972 i Vejle med Anni Dyssekilde. Hun er født den 13. marts 1936 i Kalundborg som datter af rangerleder ved DSB Paul Gert Clement Dyssekilde og hustru Karen Margrethe Christensen.

Bosat: Sleddeparken 3, Skibet, Vejle.

Sten Fisker Christensen gik i skole i Bjerringbro. I 1964 udlærtes han som tarmsvend ved Bjerringbro Andelssvineslagteri og fortsatte samme sted afbrudt af militærtjeneste fra 1965 til 1966 i Haderslev og Viborg. Fra 1968 til 1970 var han beskæftiget ved forskelligt, og efter at have været ansat ved Vejle Slidbanefabrik 1970-1972 begyndte han hos Phønix Tagpap og Vejmaterialer i Vejle, fra 1973 som tagdækker ved afdelingen i Hedensted. Siden 1976 har han været beskæftiget i firmaets serviceafdeling.

Anni Dyssekilde gik i skole i Kalundborg, hvor hun bl.a. var elev paa en efterskole. Hun gennemgik uddannelse som ekspeditrice hos slagtermester Nipsbjerg i Kalundborg og var herefter ansat i en slagterforretning i København indtil 1964. Efter at have været ansat en tid som fabriksarbejder-ske ved Philips i København, som ekspeditrice ved Stjernholm Supermarked i Vejle samt paa Dandy Fabrikken samme sted begyndte hun i 1968 i sin nu-værende stilling som syerske ved skotøjsfabrikken Sparta.

VI.B.2.c.1) Vibeke Fisker Christensen er født den 20. februar 1965 i Bjerring.

VI.B.2.c.2) Michael Fisker Christensen er født den 27. april 1967 i Bjerringbro.

VI.B.3.

Martin Poul Eggert Fisker, der ifølge bevilling af 1968 fik navneændring fra Christensen, er født den 26. november 1905 i Bjerring. Han blev gift den 23. marts 1930 i Hvorslev med Astrid Viktoria Nielsen, der er født den 26. april 1908 i Ulstrup, Hvorslev og Vellevej sogne, som datter af skorstensfejer Niels Nielsen og hustru Martine Caroline Camilla Svendsen.

Bosat: Rolighedsvej 7, Bjerringbro.

Martin Poul Eggert Fisker gik i skole i Bjerring. Han kom allerede ud at tjene som 8-aarig og var ansat ialt i 11 aar hos gaardejer Martin Mikelsen i Bjerring. Efter at have været beskæftiget som murerarbejdsmand i 3 aar begyndte han i 1936 ved savværket i Bjerringbro, hvor han var beskæftiget ialt i 36 aar, heraf en del aar som savskærer samt i ekspeditionen, indtil han blev pensioneret.

Astrid Viktoria Nielsen gik i skole i Ulstrup og Hvorslev. Hun lærte husgerning og tjente paa forskellige gaard samt i Bjerringbro indtil giftermålet. Herefter har hun været beskæftiget ved forskelligt, fra 1963 som rengøringsassistent ved Nordre Skole i Bjerringbro.

VI.B.3.a.

Anne-Lise Kristensen er født den 3. august 1930 i Bjerringbro. Hun har været gift med afdøde Svend Johannesen.

Bosat: Grumstrupsvej 10, Gentofte.

Anne-Lise Kristensen er ansat som kassedame ved et supermarked i Gentofte.

VI.B.3.b.

Poul Erik Kristensen er født den 17. maj 1934 i Bjerring. Han blev gift den 5. juni 1960 i Bjerring med Jonna Vissing Nielsen, der er født den 20. maj 1940 i Auning som datter af forretningsindehaver Hermann Vissing Nielsen og hustru Magda Kristine Jensen.

Bosat: Sydskraeningen 40, Lyngby.

Poul Erik Kristensen gik i skole i Bjerringbro. Fra 1950 til 1954 gennemgik han uddannelse som tarmrenser ved Bjerringbro Andels Svineslagteri, og efter at have aftjent sin værnepligt i Aalborg, Viborg samt i Tyskland fra 1954 til 1955 fortsatte han i sin læreplads indtil 1958. Herefter rejste han til København og var beskæftiget ved Dansk Andels Tarmsalg i Glostrup indtil sommeren 1959, da han begyndte som falckredder ved Falck Redningskorps i Gladsaxe. Siden 1973 har han haft ansættelse som salgsschauffør ved Schulstad Brødfabrik i Glostrup.

Jonna Vissing Nielsen gik i skole i Ørsted og Faarup. Hun lærte husgering og var beskæftiget ved dette indtil 1958, hvorpaa hun rejste til København som ekspeditrice i en manufakturhandel. Fra 1964 til 1971 har hun været ansat som rengøringsassistent ved en skole.

VI.B.3.b.1) Claus Vissing Kristensen er født den 24. marts 1961 i Søborg.

VI.B.3.b.2) Dorthe Vissing Kristensen er født den 14. september 1963 i Søborg.

VI.B.3.c.

Jan Fisker er født den 22. marts 1949 i Bjerringbro.

Bosat: Rolighedsvej 7, Bjerringbro.

Jan Fisker gik i skole i Bjerringbro. Han var beskæftiget 1 aar hos en maler, og i 1970 udlærtes han som møbelpolstrer hos Arne Offersen i Bjerringbro, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Fredericia fra 1970 til 1971. Siden har han været beskæftiget som murerarbejdsmand og etablerede endvidere egen møbelpolstervirksomhed i 1973.

VI.B.4.

Malte Godtfred Christensen er født den 13. august 1908 i Bjerring. Han blev gift den 15. juni 1934 i Vinkel med Laugemine Kirstine Jensen, der er født den 17. juni 1909 i Vinkel som datter af husmand Johannes Jensen og hustru Bodil Marie Christensen. - Laugemine Kirstine Jensen medbragte i ægteskabet sønnen Henning Christensen, der er født den 22. juni 1928.

Bosat: Koldingvej 25, Viborg.

Malte Godtfred Christensen gik i skole i Bjerring. Han kom ud at tjene allerede som 9-aarig og var beskæftiget paa hjemegnen indtil 1936, da han købte en ejendom paa 16 tdr. land i Brandstrup. Denne drev han indtil 1956, hvorpaa han flyttede til Viborg, og efter at have været beskæftiget 4½ aar ved Riegels Trævarefabrik begyndte han i 1960 hos Brage Michelsen, Viborg-afdeling.

Laugemine Kirstine Jensen gik i skole i Vinkel. Hun lærte husgerning og tjente i Vinkel, hos Kresten Tind i Bjerring samt hos gaardejer og sognefoged Anders Bay i Højbjerg. Endvidere har hun været beskæftiget hjemme indtil giftermålet.

VI.B.4.a.

Verner Kristensen er født den 26. december 1934 i Mammen. Han blev gift den 24. november 1962 i Vrejlev med Grethe Kathrine Kristensen, der er født den 21. november 1936 paa Rønnovsholm Mark, Vrejlev sogn, som datter af husmand Kristian Frederik Kristensen og hustru Marie Svendsen.

Bosat: Anemonevej 20, Højene, Hjørring.

Verner Kristensen gik i skole i Brandstrup samt i Bjerringbro, hvor han i 1950 bestod realeksamen. Han gennemgik uddannelse som kommis ved brugsforeningerne i Vejrum, Struer og Salling og blev udlært i 1954, hvorpaa han indkaldtes til militærtjeneste i Karup. Efter et ophold paa sergentskolen i Værløse var han igen tjenstgørende i Karup samt i Aalborg og Skagen, hvorfra han i 1958 hjemsendtes som oversergent. Siden har han været ansat ved Nestlé Nordisk Akts., fra 1967 som planlægningschef.

Grethe Kathrine Kristensen gik i skole i Rønnovsholm samt i Hjørring, hvor hun i 1954 bestod realeksamen. Hun gennemgik uddannelse som ekspeditrice ved Hans Kristiansens Tricotageforretning i Hjørring og efter at være blevet udlært fortsatte hun samme sted indtil 1967.

VI.B.4.a.1) Jesper Kristensen er født den 27. oktober 1967 i Højene, Skt.

Olai sogn.

VI.B.4.a.2) Peter Kristensen er født den 15. maj 1970 i Højene, Skt. Olai sogn.

VI.B.5.

Ragnhild Ingeborg Christensen er født den 27. januar 1912 i Bjerring. Hun blev gift med Otto Georg Kristensen. Han er født den 24. november 1912, og han døde den 24. september 1960 i Viborg.

Bosat: Gothersgade 22, Viborg.

VI.B.5.a.

Lillian Bente Fisker Kristensen er født den 1. oktober 1937 i Viborg. Hun blev gift den 11. juli 1959 i Viborg med Per Nielsen, der er født den 22. december 1936 i Viborg som søn af slagteriarbejder Christen Nielsen og hustru Magdalene Thorup.

Bosat: Kløverstien 26, Birgittelyst, Viborg.

Lillian Bente Fisker Kristensen gik i skole i Viborg, hvor hun bestod mellemskoleeksamen. Hun gennemgik uddannelse som ekspeditrice ved Hans Pedersens Tricotageforretning i Viborg, og efter at være blevet udlært i 1957 fortsatte hun i lærepladsen indtil 1962. Hun var nu beskæftiget nogle aar som hjemmegaaende husmoder samt som afløser i forretningen, indtil hun i 1976 begyndte som sygehjælper ved Viborg Sygehus.

Per Nielsen gik i skole i Viborg. I 1955 udlærtes han som slagter hos slagtermester Juhl, og efter at have aftjent sin værnepligt i Hørsholm fra 1956 til 1957 fortsatte han i sin tidligere læreplads til 1960. Herefter kørte han egen landtur indtil 1964, da han forpagtede Juhl's slagterforretning, som han købte i 1969.

VI.B.5.a.1) Sanni Helle Fisker Nielsen er født den 9. april 1960 i Viborg.

VI.B.5.a.2) Tina Fisker Nielsen er født den 7. maj 1965 paa Fødselsanstalten i Aarhus.

VI.B.5.a.3) Torben Per Fisker Nielsen er født den 14. juli 1968 i Viborg.

VI.B.5.b.

Gert Fisker Kristensen er født den 20. november 1945 i Viborg. Han blev gift den 21. januar 1967 i Skals med Eva Sadolin Stenberg, der er født den 7. august 1945 i Skals som datter af købmand Mourits Stenberg og hustru Inga Sadolin. Ægteskabet opløstes den 10. april 1973.

Bosat: Vesterled 45, Viborg.

Gert Fisker Kristensen gennemgik folkeskolen i Viborg. I 1960 begyndte han som cykelbud ved Post- og Telegrafvæsenet og fortsatte samme sted, afbrudt af militærtjeneste ved Jydske Dragonregiment i Holstebro 1964-1965. I 1966 blev han fastansat som postbud, og siden 1977 har han været ansat som kontorpakmester.

Eva Sadolin Stenberg er kontorassistent.

VI.B.5.b.1) Henrik Fisker Kristensen er født den 22. juli 1967 i Viborg.

VI.B.5.b.2) Ole Stenberg Kristensen er født den 7. oktober 1972 i Viborg.

VI.B.6.

Jens Ørskov Christensen er født den 17. juli 1914 i Bjerring. Han blev gift den 21. oktober 1938 i Bjerring med Gerda Lindgaard, der er født den 25. august 1918 i Viborg som datter af Christen Jens Christensen Lindgaard og hustru Mikkeline Elsofie Christensen.

Bosat: Grønnegade 6, Bjerringbro.

Jens Ørskov Christensen gik i skole i Bjerring. Han kom ud at tjene allerede som 9-aarig og havde plads i 6 aar paa Vindum Overgaard. En tid var han beskæftiget ved forskelligt, og i 1945 købte han en ejendom paa 14 tdr. land i Bjerring, som han drev indtil 1953. Herefter flyttede han til Bjerringbro, og efter at have været ansat ved Lynol-fabrikken begyndte han i 1965 som drejer ved Grundfos.

Gerda Lindgaard gik i skole i Bjerring. Hun lærte husgerning og tjente paa forskellige gaarde samt i byerne paa hjemegnen indtil giftermålet. Senere havde hun beskæftigelse 10 aar ved Lynol-fabrikken i Bjerringbro, og siden 1965 har hun været ansat som rengøringsassistent paa to forskellige kontorer i Bjerringbro.

VI.B.6.a.

Bent Ørskov Kristensen er født den 12. maj 1941 i Aarhus. Han blev gift den 13. maj 1967 i Torslev med Vanda Sørensen, der er født den 29. september 1944 i Skovsgaard, Torslev sogn, som datter af tømrer Lars Christian Sørensen og hustru Elfrida Marie Poulsen.

Bosat: Tange Søvej 8, Tange, Bjerringbro.

Bent Ørskov Kristensen gik i skole i Bjerring. Han var beskæftiget 1½ aar ved landbrug samt 2½ aar som arbejdsdreng paa Bjerringbro Savværk, hvorpaa han kom i lære som maskinsnedker ved A.B.C. Møbel- og Trævarefabrik i Bjerringbro, hvor han blev udlært i 1962 og fortsatte endnu ½ aar

samme sted. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment i Holstebro 1963-1964 var han beskæftiget forskellige steder i Bjerringbro. Siden 1968 har han været ansat som maskinsnedker ved S. Holmris Hansen's Møbelfabrik samme sted. - Bent Ørskov Kristensen er formand for Tange-Bjerringbro og Omegns Jagtforening og kredskasserer for 14. Kreds L.J.F. af 1923. Han er instruktør i flugtskydning og censor for de frivillige jagtprøver i 14. Kreds. Desuden underviser han i jagt paa aftenskole.

Vanda Sørensen gik i skole i Torslev. Hun lærte husgerning og tjente fra 1961 til 1964 i forskellige pladser paa hjemegnen samt 2½ aar som kokkepige paa alderdomshjemmet i Hammel og 1 aar i en bagerforretning i Bjerringbro. Endvidere har hun været ansat som kassedame i kantinen paa Grundfos i 2½ aar indtil giftermålet.

VI.B.6.a.1) Ulrich Ørskov Kristensen er født den 13. maj 1968 i Bjerringbro.

VI.B.6.a.2) Jan Ørskov Kristensen er født den 11. juni 1972 paa Viborg Sygehus.

VI.B.7.

Niels Peter Christensen er født den 7. september 1918 i Bjerring. Han blev gift den 26. marts 1947 i Mammen med Anna Thora Laursen, der er født den 20. april 1921 i Vindum som datter af husmand Peter Christian Laursen og hustru Kirstine Nielsen.

Bosat: Vestergade 64, Bjerringbro.

Niels Peter Christensen gik i skole i Bjerring. Han var beskæftiget ved landbrug paa hjemegnen indtil 1940, hvorpaa han indkaldtes til militærtjeneste i Aarhus og genindkaldtes endvidere i 1943 til Holbæk samt i 1945 til Esbjerg. Ind imellem var han beskæftiget ved forskelligt, indtil han i 1946 begyndte ved Lynol i Bjerringbro, hvor han var ansat i 23 aar som formand. Siden 1969 har han været beskæftiget som specialarbejder ved Grundfos.

Anna Thora Laursen gik i skole i Dalsgaarde. Hun lærte husgerning og tjente paa forskellige gaarde paa egnen samt 1 aar i Bjerringbro. I 1946 begyndte hun paa hvilehjemmet Skallelose i Bjerringbro, og i 1966 begyndte hun paa det nyopførte hvilehjem Skovvænget samme sted, hvor hun siden har været beskæftiget som sygehjælper.

VI.B.7.a.

Bjarne Fisker Kristensen er født den 2. februar 1950 i Gylling. Han blev gift den 7. august 1971 i Grønbæk med Else Hellerup Andersen, der er født den 8. august 1951 i Grønbæk som datter af husmand Aage Hjalmar Andersen og hustru Johanne Hellerup.

Bosat: Mikkelsgade 9, Bjerringbro.

Bjarne Fisker Kristensen gik i skole i Bjerringbro. Han var beskæftiget som arbejdsdreng ved Lynol i 5-6 aar, hvorpaa han kom i lære som maskinarbejder ved Grundfos. Efter at være blevet udlært i 1971 fortsatte han samme sted som maskinarbejder, hvor han i 1976 havde 10-aars jubilæum.

Else Hellerup Andersen gik i skole i Grønbæk samt i Ans, hvor hun bestod 10. klasse. Hun lærte husgerning paa hjemegnen og tjente i bl.a. Randers og Ans samt 3½ aar i en bagerforretning i Bjerringbro.

VI.B.7.a.1) Sanne Fisker Kristensen er født den 4. februar 1972 paa Viborg Sygehus.

VI.B.7.a.2) Ulla Fisker Kristensen er født den 30. november 1973 paa Viborg Sygehus.

VI.B.7.a.3) Jette Fisker Kristensen er født den 18. juni 1976 paa Viborg Sygehus.

VI.B.8.

Helga Christensen er født den 24. august 1920 i Bjerring. Hun blev gift den 27. november 1942 i Bjerring med Jens Peder Pedersen, der er født den 27. november 1914 i Gadbjerg som søn af Jacob Pedersen og hustru jordemoder Marie Schultz.

Bosat: Bjerring Byvej 18, Bjerringbro.

Jens Peder Pedersen er pedel.

VI.B.8.a.

Jonna Fisker Pedersen er født den 1. maj 1943 i Bjerring.

Bosat: Punkthusvej 228, Narssaq, Grønland.

Jonna Fisker Pedersen gik i skole i Bjerring og var desuden elev paa Ask Efterskole i Malling. Hun gennemgik uddannelse ved Vindum Brugsforening og var ansat ialt i 11 aar ved H.B. Hun har endvidere bestaaet handelseksamen samt merkonomeksamen i 1973, og i 1972 begyndte hun ved Kongelige Grønlandske Handel. Her har hun været ansat 2 aar i København samt 5 aar i Grønland, hvor hun nu er beskæftiget som kontorleder.

VI.B.8.b.

Lena Fisker Pedersen er født den 19. juli 1944 i Bjerring. Hun blev gift den 18. oktober 1964 i Viborg med Toni Emanuel Kjær Petersen, der er født den 17. april 1942 i Viborg som søn af kaptajn Emil Gammelgaard Petersen og hustru Asta Kjær.

Bosat: Byagervej 182, Beder.

Lena Fisker Pedersen gik i skole i Bjerring. Hun stod i lære 2 aar i en forretning i Ans samt 2 aar paa kontoret hos Vibonet i Viborg, hvor hun udlærtes som kontorassistent i 1964. Fra 1969 til 1970 var hun ansat som konsulent ved Westend & Co. i København, hvorpaa hun havde forskelligt arbejde, bl.a. som ferieafløser. Hun læser nu til ejendomsmægler.

Toni Emanuel Kjær Petersen gik i skole i Viborg, hvor han i 1958 bestod realeksamen. Han gennemgik revisoruddannelse ved Grønning Mikkelsen samme sted, og sin værnepligt aftjente han fra 1962 til 1964 i Hvorup, hvorfra han hjemsendtes som korporal. I 1973 bestod han HD-eksamen fra Handelshøjskolen, og samme aar etablerede han selvstændig revisionsfirma i Viby. Senere er firmaet flyttet til Risskov.

VI.B.8.b.1) Michael Kjær Petersen er født den 13. maj 1965 i Aarhus, Sankt Lukas sogn.

VI.B.8.c.

Ib Fisker Pedersen er født den 28. november 1954 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Tingstedvej 20, Hjermind, Bjerringbro.

Ib Fisker Pedersen gik i skole i Bjerring og Bjerringbro samt i Viborg, hvor han bestod den udvidede tekniske forberedelseseksamen. Han gik paa laborantskolen 1 aar i Frederikshavn samt ½ aar i Aarhus, og efter endt eksamen arbejdede han 2½ aar som laboratorietekniker ved Hedeselskabet, hvor han især var beskæftiget med spildevandsanalyse. Herefter begyndte han at studere kemi i Aarhus.

VI.B.9.

Henrik Lund Christensen er født den 16. november 1923 i Bjerring. Han blev gift den 27. november 1948 i Viborg med Carla Johanne Nissen, der er født den 25. oktober 1925 i Møgeltønder som datter af Christian Nissen og hustru Louise Lorentzen.

Bosat: Hulvejen 3, Ørbæk.

Henrik Lund Christensen tjente fra 1934 til 1942 hos Emil Jakobsen i Bjerring, og efter at have aftjent sin værnepligt i Tønder 1946-1947 var han beskæftiget ved forskelligt. I 1955 begyndte han paa fabrikken Lynol i Bjerringbro, hvor han var ansat til 1962, hvorpaa han var formand paa fabrikkens afdeling i Ørbæk paa Fyn indtil 1967. Siden har han været ansat som maskinfører ved Marius Pedersen Entreprenørvirksomhed, Ferritslev, og som saadan rejst over hele landet.

Carla Johanne Nissen gennemgik folkeskolen. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. i køkkenet paa Tønder Hus. Herefter var hun i en periode før giftermålet smørrebrødselev i Viborg-Hallen. Fra 1958 til 1962 passede hun en pølsevogn i Bjerringbro, og efter at være flyttet til Fyn var hun i ca. 5 aar ansat som servitrice paa Gislev Kro samt i ca. 4 aar som ekspeditrice ved en manufakturforretning i Ørbæk.

VI.B.9.a.

Per Lund Christensen er født den 6. juni 1949 i Kjellerup, Hørup sogn. Han blev gift den 25. september 1971 i Odense med Elisabeth Kofoed Nielsen, der er født den 25. februar 1952 i Odense, Sct. Knud sogn, som datter af sekretær Evald Nielsen og hustru Ruth Emilie Kofoed.

Bosat: Aasumvej 148, Odense.

Per Lund Christensen gennemgik folkeskolen. Herefter begyndte han i et entreprenørfirma, hvor han siden 1977 har været ansat som formand. - Per Lund Christensen er tropsleder for fysisk handicappede spejdere samt instruktør ved Røde Kors og Civilforsvaret.

Elisabeth Kofoed Nielsen gik paa Munkebjerg- og Holsedoreskolen samt paa Mulernes Legatskole i Odense. Hun var beskæftiget 1½ aar som husassistent og en tid i en vuggestue i Odense, hvorpaa hun læste ved Odense Børneforsorgsseminarium, hvorfra hun bestod eksamen i 1976. Siden har hun været ansat som pædagog i førortaltale vuggestue. - Elisabeth Kofoed Nielsen er juniorleder i specialgruppe for fysisk handicappede spejdere.

VI.B.9.a.1) Kasper Kofoed Christensen er født den 24. maj 1971 i Odense.

VI.B.9.a.2) Pernille Lund Christensen er født den 4. oktober 1975 i Odense.

VI.B.9.b.

Christian Nissen Christensen er født den 28. oktober 1950 i Kjellerup, Hørup sogn. Han blev gift den 11. februar 1972 i Hillerød med Ruth Beck Pedersen, der er født den 26. juni 1948 i Enner, Tamdrup sogn, som datter af

gaardejer Thyge Beck Pedersen og hustru Laura Jacobsen.

Bosat: Bakkegade 11, Hillerød.

Christian Nissen Christensen gennemgik folkeskolen. I 1970 udlærtes han som isenkræmmer, og efter et studieophold i England fra 1970 til 1971 aftjente han sin værnepligt ved Søværnet. I 1977 gennemgik han uddannelse som sygehjælper. - Christian Nissen Christensen, der er uddannet samarit, deltager i handicaparbejde. Han er kasserer i A.S.F., Hillerød-afdelingen.

Ruth Beck Pedersen gennemgik folkeskolen og udlærtes herefter som isenkræmmer. I en periode har hun været beskæftiget som rengøringsassistent.

VI.B.9.b.1) Kim Christensen er født den 14. april 1972 i Hørsholm.

VI.B.9.c.

Margrethe Lund Christensen er født den 25. september 1954 i Bjerring.

Bosat: Hovedgaden 20, Ørbæk.

Margrethe Lund Christensen gennemgik folkeskolen og var desuden elev paa Sønder Næraa Efterskole paa Fyn. I 1969 begyndte hun som husassistent hos familien Thor i Ørbæk.

VI.C.

Anine Dorthea Christensen er født den 21. maj 1880 i Bjerring sogn, og hun døde den 15. december 1958. Hun blev gift første gang den 10. marts 1905 i Bjerring med Henrik Lund Andersen. Han er født den 31. januar 1878 i Øllebølle, V. Ulslev sogn, som søn af gaardejer Jørgen Andersen og hustru Maren Johanne Christoffersdatter, og han døde den 15. september 1921 i Solbjerg. Herefter blev hun gift anden gang i oktober maaned 1927 i Bjerring med Hans Georg Jørgensen. Han er født den 4. august 1867 i Sønder Alslev sogn paa Falster, og han døde den 2. august 1944.

Om forældrene fortæller datteren Lilli Jørgine følgende:

"Far, der var uddannet mejerist, havde et ophold paa Ladelund i 1903. Sin værnepligt aftjente han ved Søværnet, og han var ansat som mejeribestyrelsesleder ved Ny Solbjerg Andelsmejeri fra dette blev opført i 1905, indtil sin død i 1921. Endvidere købte far og mor i 1916 en forretning i Solbjerg - "Mode- og Manufakturforretning" hed den dengang - af en ældre dame, som laa for døden. - Mor var uddannet mejerske. Hun deltog i arbejdet paa Ny Solbjerg Mejeri i de 17 aar, far var ansat der. Mor kernede smør, vejede det ud i halv og hel kilos pakker samt i dritler. Desuden passede hun ud-salget, da man dengang selv hentede mælk og fløde paa mejeriet. Mor havde

ung pige i huset, og fra 1916, da vi fik forretningen, havde mor ogsaa hjælp i denne. Men hun var der altid selv om eftermiddagen, naar hun var færdig med sin gerning paa mejeriet. - Mor og far var meget flittige og dygtige mennesker, men desværre maatte far bukke under for sygdom, og mor maatte sælge forretningen i 1936 paa grund af daarlig økonomi."

Hans Georg Jørgensen var uddannet mejerist.

Børn: VI.C.1.-VI.C.3.

VI.C.1.

Poul Nicolaj Christensen er født den 24. januar 1901, og han døde den 18. marts 1966. Han blev gift med Elisabeth, der er født den 12. november 1904.

Bosat: 9 Napier Street, Victoria, Australien.

Poul Nicolaj Christensen gennemgik uddannelse som mejerist. I 1922 emigrerede han til Australien.

VI.C.1.a. Ruth Christensen.

VI.C.1.b. Allan Christensen.

VI.C.2.

Johanne Emilie Andersen er født den 22. marts 1905 i Bjerring. Hun blev gift den 27. november 1927 i Ny Solbjerg med Asger Knud Valdemar Jensen. Han er født den 4. september 1904 i København, Nikolaj sogn, som søn af banemester Søren Jensen og hustru Henriette Petersen, og han døde den 20. november 1961 i Aarhus.

Bosat: Langelandsgade 58, Aarhus.

Johanne Emilie Andersen har været beskæftiget som servitrice.

Asger Knud Valdemar Jensen var vognfører.

VI.C.2.a.

Henri Lund Jensen er født den 18. november 1929 i Aarhus, Sankt Johannes sogn. Han blev gift den 3. oktober 1964 i Aarhus med Lindis Dagny Nielsen, der er født den 24. maj 1935 i Aarhus, Sankt Pouls sogn, som datter af kusk Søren Christian Nielsen og hustru Ella Dagny Rasmussen.

Bosat: Grønnegade 115, Aarhus C.

Henri Lund Jensen gik paa Nørrebrogade Skole samt paa Fru Laursens Realskole i Aarhus, hvorfra han i 1947 bestod realeksamen. Efter at have været beskæftiget som fabriksarbejder i Norge, ved torskefiskeri paa Island samt i Aarhus lod han sig i 1955 hverve som soldat i Frankrig og var ud-

stationeret i Algier, Ægypten og Tunis indtil 1960. Herefter har han været svejser ½ aar i Sverige, drejer i 5 aar ved Sabro i Aarhus, og siden 1972 slagter ved Plumrose, ogsaa i Aarhus.

Lindis Dagny Nielsen gik i skole i Hasle og paa Ingerslevs Boulevards Skole samt paa Fjordsgades Skole i Aarhus, hvorfra hun bestod mellemskoleeksamen. Fra 1951 til 1954 gennemgik hun kontoruddannelse ved K.E. Mathiasen A/S og fortsatte samme sted indtil 1961. Siden har hun været beskæftiget som bogholderske, først hos Winsløvs Eftf. indtil 1964, fra 1967 til 1973 ved S.A. Nielsen en gros virksomhed, 2 aar som vikar forskellige steder, og fra 1975 ved Aarhus Flydedok, indkøbsafdelingen.

VI.C.2.a.1)

Lischen Lund Jensen er født den 27. marts 1956 i Aarhus, Sct. Pauls sogn.

Bosat: Frederiksallé 143, Aarhus.

Lischen Lund Jensen bestod realeksamen i 1972 og udlærtes som klinikassistent i 1976. Herefter begyndte hun at læse til HF-eksamen.

VI.C.2.a.2)

Lars Lund Jensen er født den 22. november 1961 i Aarhus, Sankt Johannes sogn.

VI.C.2.a.3)

Henriette Lund Jensen er født den 13. maj 1964 i Aarhus, Vor Frue sogn.

VI.C.2.a.4)

Helle Lund Jensen er født den 13. januar 1966 i Aarhus, Vor Frue sogn.

VI.C.3.

Lilli Jørgine Andersen er født den 18. september 1909 i Ny Solbjerg, Astrup sogn. Hun blev gift den 5. juni 1931 i Astrup med Jens Østergaard, der ifølge bevilling fik navneændring fra Østergaard Nielsen for sig og sine børn ca. 1963. Han er født den 13. december 1904 i Vrinner, Rolsø sogn, som søn af vognmand Rasmus Edelin Nielsen og hustru Marie Madsen.

Bosat: Postvej 13, Foldby, Hinnerup.

Lilli Jørgine Andersen gik i skole i Astrup. Hun lærte husgerning hjemme og tjente i forskellige pladser. I 1928 udlærtes hun som damefrisør hos Anne Eriksen i Aarhus og drev herefter egen salon i Solbjerg indtil 1931, hvorpaa hun har drevet frisørsalon i Foldby fra 1931 til 1951.

Jens Østergaard gik i skole i Vrinner og Bogens. I 1924 udlærtes han som smed hos smedemester Carl Mikkelsen i Grønfeldt, og fra 1924 til 1931 var han svend hos smedemester Carl Christiansen i Hjortshøj, afbrudt af kurser paa Teknologisk Institut i Aarhus. I 1931 overtog han bysmedien i Foldby, der var grundlagt i 1850. Denne drev han indtil 1967. - Jens Østergaard har været fanebærer for Østjyllands Smedemesterforening. Han er maskinsynsmand og brandfoged.

VI.C.3.a.

Erik Lund Østergaard er født den 29. marts 1933 i Foldby. Han blev gift den 11. august 1956 i Over Hadsten med Elise Margrethe Andersen, der er født den 11. april 1936 i Mønsted sogn som datter af gaardejer Ole Andersen og hustru Maren Larsen.

Bosat: Kastbjerg, Havndal.

Erik Lund Østergaard gik i skole i Korsholm ved Foldby. En tid var han beskæftiget ved landbruget, hvorpaa han stod i smedelære hjemme samt hos en smedemester i Horsens. Efter at være blevet udlært var han beskæftiget som svend afbrudt af militærtjeneste i Karup fra 1953 til 1954. Endvidere arbejdede han i ca. ½ aar i Sverige, og i 1956 købte han sin nuhavende smedeforretning i Kastbjerg. - Erik Lund Østergaard har været bestyrelsesmedlem i Kastbjerg Vandværk samt i Havndal Borgerforening.

Elise Margrethe Andersen gik i skole i Hinnerup, Sabro og Ødum. Hun lærte husgerning hjemme og var ansat 2½ aar ved centralen i Foldby, hvorpaa hun havde et ophold paa Krabbesholm Højskole i 1953. Herefter arbejdede hun ½ aar paa en gaard ved Hadsten, 1½ aar paa alderdomshjemmet i Hadsten og ½ aar paa en gaard ved Odder samt som telefonistinde forskellige steder. Ind imellem arbejdede hun hjemme, og efter giftermålet har hun bl.a. forestaaet virksomhedens regnskaber.

VI.C.3.a.1)

Maren Elsebeth Østergaard er født den 1. februar 1957 i Kastbjerg, Udby-neder-Kastbjerg sogn.

Bosat: Skolegade 7, Hadsund.

Maren Elsebeth Østergaard gik i skole paa Havndal Centralskole, hvorfra hun bestod eksamen i 1974. Hun begyndte derefter paa Randers Statsskole i 1. g., men efter 1½ aar besluttede hun sig til at holde op og tog i stedet realeksamen paa Vebbestrup Kost- og Realskole i 1976. Hun startede derefter paa kontoruddannelse ved Hadsund Staal. I 1977 afsluttede hun handels-

medhjælpereksamen fra Randers Handelsskole. - Maren Elsebeth Østergaard har været leder i FDF og FPF fra maj 1974 til august 1977.

VI.C.3.a.2)

Jens Østergaard er født den 6. august 1958 i Kastbjerg.

VI.C.3.a.3)

Søren Østergaard er født den 9. juni 1962 i Kastbjerg.

VI.C.3.a.4)

Peter Østergaard er født den 15. december 1972 i Randers.

VI.C.3.b.

Hans Jørgen Lund Østergaard er født den 19. april 1935 i Foldby, Foldby sogn. Han blev gift den 29. december 1957 i Silkeborg med Aase Møller Sørensen, der er født den 23. juli 1937 i København som datter af købmand Thorvald Sørensen og hustru Alma Møller.

Bosat: Pillemark, Tranebjerg, Samsø.

Hans Jørgen Lund Østergaard gik i skole i Hinnerup, hvor han i 1951 bestod realeksamen. I 1955 udlærtes han som vogn- og beslagsmed hos smedemester Kr. Damgaard Jensen i Astrup ved Aarhus, og sin værnepligt aftjente han ved 10. regiment i Aalborg samt som tjenstgørende i Tyskland. Efter at være blevet hjemsendt arbejdede han bl.a. ½ aar hos smedemester Sørensen i Svenstrup, og i begyndelsen af 1958 købte han en lille smedeforretning i Pillemark. I 1964 opførte han en hel ny forretning paa 520 kvadratmeter, hvor han bl.a. forhandler Clas Mejetærskere og traktorer. I 1973 udvidedes forretningen med en maskinhal, og i 1975 købte han en blikkenslagerforretning og paabegyndte fabrikation af staalspær. I 1976 udvidedes forretningen igen med en fabrikationshal, og i 1977 begyndte han at importere kartoffeloptagere fra Schweiz. Endvidere købte han i 1972 et gammelt skibsværft, der omdannedes til restauration og i 1974 indviedes under navnet Restauration Dokken. Endvidere har han i 1974 købt en ejendom i Onsbjerg til medarbejderbolig, og i 1976 købte han et nyt skibsværft ved Ballen Havn, som han driver sammen med en svoger.

Aase Møller Sørensen gik i skole i Langaa, hvor hun i 1952 bestod realeksamen. Hun var køkkenpige 1 aar paa Aarhus Ny Missionshotel og var fra 1953 til 1956 ansat ved revisionsfirmaet Busch Sørensen i Aarhus. Efter et ophold paa Skaarup Husholdningsskole paa Fyn sommeren 1956 var hun beskæftiget i faderens købmandsforretning indtil giftermålet. Herefter har hun

været beskæftiget med pasning af bogholderiet i ægteparrets virksomhed, og desuden har hun siden 1975 været direktør for Restaurant Dokken, Ballen.

VI.C.3.b.1)

Kirsten Østergaard er født den 4. juli 1958 i Pillemark, Kolby sogn.

Kirsten Østergaard gik i skole i Tranebjerg, hvor hun i 1975 bestod re-aleksamen. Efteråret 1976 begyndte hun som økonomaelev og forventer at afslutte uddannelse sommeren 1980.

VI.C.3.b.2)

Jesper Østergaard er født den 27. september 1964 i Pillemark, Kolby sogn.

VI.C.3.b.3)

Karen Østergaard er født den 1. april 1967 i Pillemark, Kolby sogn.

VI.C.3.c.

Jette Østergaard er født den 28. november 1943 i Aarhus, Sankt Johannes sogn. Hun blev gift den 9. december 1967 i Foldby med Axél Thorsen, der er født den 2. august 1942 i Odense, Ansgar sogn, som søn af værkfører Kaj Axel Thorsen og hustru Inger Marie Hansen.

Bosat: Agerbærvej 7, Sabro.

Jette Østergaard gik i skole i Korsholm og var desuden elev paa Egaa Efterskole i 1959. Hun lærte husgerning 1 aar i Foldby, hvorpaa hun var elev paa en tilskærerskole i Hadsten 1959-1960 samt paa Ask.Højskole 1960-1961. Endvidere var hun husassistent en tid i Bispegaarden, Stautrup, og efter at have været syerske paa en fabrik i Foldby var hun elev paa Silkeborg Seminarium ½ aar i 1962. Herefter gennemgik hun uddannelse ved Aarhus Privatbank og fortsatte samme sted som bankassistent indtil 1972. Siden har hun været deltidsbeskæftiget ved ejendomsfunktionærernes fagforening.

Axel Thorsen gik i Sankt Hans Skole og paa Risingskolen i Odense. I 1961 udlærtes han som skibstømrer fra Odense Staalskibsværft, og i 1964 dimitteredes han fra Odense Teknikum som skibsingeniør. Sin værnepligt aftjente han fra 1964 til 1966 ved Gardehusarregimentet i Næstved, hvorfra han hjemsendtes som sergent, og efter at have været ansat som ingeniør ved Aarhus Flydedok i 1 aar samt ved De forenede Jernstøberier i Aarhus i 1 aar begyndte han i 1968 ved Honeywell A/S, Aabyhøj.

VI.C.3.c.1) Lene Thorsen er født den 25. marts 1969 i Aarhus, Sankt Johannes sogn.

VI.C.3.c.2) Randi Thorsen er født den 19. august 1972 i Aarhus, Sankt Johannes sogn.

VI.D.

Severine Christine Christensen er født den 13. august 1882 i Mammen, og hun døde den 15. august 1953 paa De gamles Hjem i Aarhus. Hun blev gift den 28. december 1906 i Bjerring med Ferdinand Jensen. Han er født den 2. februar 1882 i Sivested, Tøstrup sogn, som søn af arbejdsmand Jens Rasmussen og hustru Marie Rasmussen, og han døde ca. 1955. Ægteskabet opløstes omkring 1928.

Om forældrene fortæller datteren Edith bl.a.:

"Far havde vognmandsforretning indtil 1928. Efter min konfirmation samme aar blev mine forældre skilt, far blev gift igen og al forbindelse med ham ophørte. - Mor drev i ca. 14 aar et mejeriudsalg. Efter at hun var blevet alene gik hun ud som kogekone samt som hushjælp ved forskellige familier. Mor var meget afholdt alle steder, hvor hun kom."

I ægteskabet er børnene VI.D.1.-VI.D.3.

VI.D.1.

Harald Rudolf Christensen er født den 11. maj 1905 i Grenaa. Han blev gift den 15. november 1931 i Hørup med Helga Anine Andersen, der er født den 15. oktober 1910 i Almtoft, Hørup sogn, som datter af murer Knud Christian Andersen og hustru Inger Marie Jørgensen.

Bosat: Aarhusvej 4, Stilling, Skanderborg.

Harald Rudolf Christensen gik i skole i Bjerring. Han lærte landbrug og tjente hovedsagelig paa Kjellerup-egnen indtil 1931, hvorpaa han var beskæftiget ved forskelligt i en aarrække. I 1942 etablerede han sit nuværende røgeri i Stilling, og fra 1944 til 1971 har han endvidere været ansat som assurandør ved forsikringsselskabet Baltica.

Helga Anine Andersen gik i skole i Kjellerup. Hun lærte husgerning i Kjellerup og Silkeborg, og i 1930 udlærtes hun som damefrisør i Aarhus. I 1931 startede hun sin nuhavende frisørsalon i Stilling.

VI.D.1.a.

Bodil Elise Kirstine Christensen er født den 10. maj 1928 paa Rigshospita-

let i København. Hun blev gift den 12. oktober 1947 i Stilling med Olaf Børge Mæhlisen, der er født den 24. februar 1927 i Ravnstrup som søn af forsikringsinspektør Anders Mæhlisen og hustru Alma Dahl.

Bosat: Egeparken 24, Ikast.

Bodil Elise Kirstine Christensen gik i skole i Stilling. I 1947 udlæres hun som damefrisør hos moderen, hvorpaa hun var ansat paa en frisørsalon i Vejle indtil giftermålet. Fra 1951 til 1958 drev hun salon i Skanderborg og fra 1958 til 1963 i Ikast.

Olaf Børge Mæhlisen gik i skole i Skanderborg, hvor han i 1943 bestod realeksamen. Han gennemgik bankuddannelse ved Andelsbanken i Skanderborg og fortsatte samme sted indtil 1958, hvorpaa han fik ansættelse ved Ikast Sparekasse som fuldmægtig. Her har han siden 1960 været direktør.

VI.D.1.a.1)

Finn Mæhlisen er født den 24. februar 1948 i Skanderborg. Han blev gift den 27. december 1969 i Ikast med Birthe Elisabeth Andersen, der er født den 24. december 1947 i Rødding ved Haderslev som datter af repræsentant Ditlev Andersen og hustru Berit Knudsen.

Bosat: Madekildeengen 30, Bjerringbro.

Finn Mæhlisen gik i skole i Skanderborg og Ikast. I 1969 udlæres han som snedker hos tømrermester Johannes Vestergaard i Ikast, og i 1972 bestod han afgangseksamen som bygningskonstruktør i Horsens. Efter at have været beskæftiget en tid som arkitekt i Kjellerup samt i Ans etablerede han i 1974 selvstændig tegnestue i Ans.

Birthe Elisabeth Andersen gik i skole i Ikast, hvor hun i 1965 bestod realeksamen. Hun lærte husgerning 1 aar i England, og fra 1966 til 1969 gennemgik hun uddannelse som teknisk tegner i Ikast. Herefter var hun beskæftiget som saadan i Vejle indtil 1972, og efter at have været ansat 1 aar ved Kjellerup Kommune arbejdede hun fra 1973 til 1976 i Sjørslev.

VI.D.1.a.1)a) Trine Mæhlisen er født den 7. februar 1972 i Horsens.

VI.D.1.a.1)b) Mikkel Mæhlisen er født den 27. oktober 1974 i Kjellerup, Hørup sogn.

VI.D.1.a.2)

Ole Mæhlisen er født den 27. februar 1960 i Ikast.

Han er gymnasieelev i Ikast.

VI.D.1.b.

Jørgen Bjarning Christensen er født den 21. november 1946 i Stilling.

Bosat: Møllevej 35, Sakskøbing.

Jørgen Bjarning Christensen er kommuneingeniør.

VI.D.2.

Aage Jensen er født den 4. januar 1907 i Bjerring, og han døde den 30. maj 1971 i Aarhus, Langenæs sogn. Han blev gift den 14. november 1936 i Aarhus, Vor Frue sogn, med Magda Johanne Udi Pedersen, der er født den 12. januar 1914 i Hjallerup.

Bosat: Sønder Ringgade 77, Aarhus.

Aage Jensen gik i Samsøgade Skole i Aarhus. Endvidere var han elev paa Hadsten Højskole, og sin værnepligt aftjente han ved Søværnet. Efter at være blevet udlært hos Frichs A/S i Aarhus begyndte han hos De forenede jydskes Farverier og Tricotagefabrikker, hvor han var ansat som maskinmester indtil sin død.

VI.D.2.a.

Ingelise Udi er født den 29. juli 1949 i Helsingør. Hun er gift med karetmager Oluf Georg Jørgensen.

Bosat: Sandmosevej 21, Højbjerg.

VI.D.3.

Edith Bodil Marie Jensen er født den 4. april 1914 i Aarhus Domsogn. Hun blev gift den 7. december 1946 i Aarhus med Carl Børge Simonsen, der er født den 30. december 1913 i Aarhus, Sankt Pouls sogn, som søn af maler Carl Anton Simonsen og hustru Clara Rasmine Christensen.

Bosat: Gl. Holmevej 20, Højbjerg.

Edith Bodil Marie Jensen gik i Samsøgade Skole i Aarhus. Hun lærte husgerning og tjente hos bl.a. enkefru L. Nielsen i Aarhus i 9 aar samt hos lærer Lawaetz samme sted i ca. 5 aar. Herefter har hun været beskæftiget som syerske paa en fabrik, og efter giftemaalet som hjemmesyerske i 9 aar.

Carl Børge Simonsen gik i skole i Aarhus. Sin værnepligt aftjente han i Fredericia samt i Borrislejren, og han udlærtes som maskinarbejder ved DSB-Centralværkstedet i Aarhus.

VI.D.3.a.

Kirsten Simonsen er født den 6. december 1947 i Aarhus Domsogn. Hun blev gift den 7. april 1966 i Holme med Kai Mikkelsen, der er født den 29. juni 1945 i Aarhus Domsogn som søn af chauffør Magnus August Mikkelsen og hustru Betty Johanne Jensen.

Bosat: Hermodsvej 4, Aabyhøj.

Kirsten Simonsen gik i Holme Skole. Hun lærte husgerning i Aarhus, og efter at have staaet i lære som damefrisør i 2 aar fortsatte hun som hus-assistent indtil giftermålet.

Kai Mikkelsen gik paa Katrinebjergskolen i Aarhus. En tid var han medhjælper paa en møbelfabrik, og fra 1963 til 1967 var han ansat som chauffør ved Buchtrup's Udlejningsfirma i Aabyhøj, afbrudt af militærtjeneste i 1965 i Haderslev, Aalborg og Aarhus. Sommeren 1967 overtog han virksomheden og udbyggede den til at omfatte vognmands- og flytteforretning.

VI.D.3.a.1) Pia Mikkelsen er født den 28. september 1966 i Aarhus.

VI.D.3.b.

Torben Simonsen er født den 7. juli 1956 paa Fødselsanstalten i Aarhus.

Bosat: Jærgaardsgade 67-69, Aarhus.

Torben Simonsen gik i skole i Aarhus, hvor han bestod realeksamen fra Forældreskolen og studentereksamen fra Marselisborg Gymnasium. Han har læst spansk ved Folkeuniversitetet samt været beskæftiget som pakker ved Aarhus Stiftstidende i en periode. Sommeren 1977 paabegyndte han en 1-aarig handelsuddannelse.

VI.E.

Niels Christian Christensen er født den 6. marts 1887 i Mammen. Han blev gift med Sørine, der er født den 8. december 1895 i True.

I ægteskabet er børnene VI.E.1.-VI.E.2.

VI.E.1.

Niels Leo Christensen er født den 20. marts 1917 i Aarhus. Han blev gift med Sigrid Skov.

Bosat: Lindevej 28, Viby J.

VI.E.1.a. Ole Skov Christensen.

VI.E.1.b. Jan Skov Christensen.

VI.E.2.

Ragna Paula Christensen er født den 6. februar 1918 i Aarhus.

Bosat: Søndervangen 52, Viby J.

Ragna Paula Christensen gik i Fjordsgades Skole i Aarhus, hvorfra hun i 1934 bestod realeksamen. Hun lærte husgerning i ½ aar, hvorpaa hun gennemgik kontoruddannelse hos Villiam Hansen papir en gros og fortsatte samme sted, dels som ekspeditrice, dels som kontorassistent fra 1940 til 1948, afbrudt i en periode paa 2½ aar fra 1942 til 1945, hvor hun var beskæftiget ved Seest Maskinfabrik. Siden har hun været ansat som bogholder i Aarhus, fra 1950 til 1965 hos Glasalstrup, og fra 1965 ved Skandinavisk Auto-Fjederfabrik.

VI.F.

Martine Kristine Christensen er født den 14. september 1889 i Bjerring sogn. Hun har været gift med Thorvald Spure Hansen.

Bosat: Plejehjemmet Borgvold, Viby J.

I ægteskabet er børnene VI.F.1.-VI.F.3.

VI.F.1.

Ellen Lilli Spure Hansen er født den 3. oktober 1913 i Aarhus, og hun døde den 1. maj 1974 i Viby J. Hun var gift med guldsmed Godtfred Brøchner.

Bosat: Irisvej 10, Viby J.

VI.F.2.

Ruth Ebba Spure Hansen er født den 14. juli 1915 i Aarhus, Sct. Lucas sogn. Hun blev gift den 20. august 1936 i Risskov med redaktør Poul Nielsen, der er født den 13. september 1901 i Varde. Ægteskabet er opløst.

Bosat: Skovagervej 38, Risskov.

VI.F.2.a.

Poul Bjarne Nielsen er født den 12. maj 1940 i Aarhus. Han blev gift den 20. august 1966 i Bramminge med Kirsten Grauengaard Jensen, der er født den 15. juni 1943 i Kolding som datter af apoteker Carlo Jensen og hustru Agnes Marie Hansen.

Bosat: Møllebakken 32, Knebel.

Poul Bjarne Nielsen gik i skole i Forældreskolen i Aarhus samt i Ris-skov Skole, hvor han i 1957 bestod realeksamen. I 1961 udlærtes han som tømrer, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Militærpolitiet i Aalborg 1961-1963 begyndte han at læse paa teknikum. Herfra bestod han afgangseksamen i 1967, hvorpaa han var ansat som ingeniør ved et raadgivende ingeniørfirma i Aarhus 1967-1969, ved Mejeriernes Arkitektkontor samme sted fra 1969 til 1971 og ved Stadsarkitektkontoret i Aarhus 1971-1972. Siden har han været ansat som ingeniør ved stadsingeniøren i Ebeltoft.

Kirsten Grauengaard Jensen gik i skole i Grenaa samt i Aarhus, hvor hun i 1960 bestod realeksamen fra Møllevangsskolen og i 1963 studentereksamen fra Statsgymnasiet. Hun var elev paa Aarhus Husmoderskole $\frac{1}{2}$ aar samt ansat paa en fødeklinik i København $\frac{1}{2}$ aar, hvorpaa hun i 1964 begyndte at læse ved seminariet i Aarhus. Herfra bestod hun lærereksamen i 1967, og efter at have været vikar i 1 aar, ansat paa en legestue i 1 aar samt undervist paa en ungdomsskole i en kort periode var hun ansat som lærer ved Ebeltoft Skole fra 1969 til 1976. Siden har hun været ansat ved Toftevangsskolen i Ebeltoft.

VI.F.2.a.1) Sanne Grauengaard Nielsen er født den 17. marts 1967 i Aarhus.

VI.F.2.a.2) Tine Grauengaard Nielsen er født den 18. juni 1969 i Knebel.

VI.F.2.a.3) Annette Grauengaard Nielsen er født den 11. december 1971 i Knebel.

VI.F.2.b.

Uffe Dan Nielsen er født den 20. januar 1947 i Aarhus.

Bosat: Egebjergvej 153, Egebjerg, Horsens.

Uffe Dan Nielsen er ingeniør.

VI.F.3.

Edel Marie Spure Hansen er født den 3. december 1917 i Aarhus, Sct. Pauls sogn.

Bosat: Skanderborgvej 42, Aarhus.

Edel Marie Spure Hansen har gennemgaaet uddannelse indenfor bogholderi, stenografi og marketingsanalyse samt mediaplanlægning og jura. Siden 1943 har hun været ansat som korrespondent ved Jyllands-Posten.

VI.G.

Marie Christine Christensen er født den 28. september 1891 i Bjerring sogn, og hun døde den 21. december 1896 i Mammen, hvor hun var i pleje hos købmand Niels Christensen Fisker.

VI.H.

Niels Peter Christensen er født den 29. januar 1894 i Bjerring sogn. Han blev gift den 23. december 1919 i Kvorning med Johanne Cecilie Pedersen. Hun er født den 19. august 1896 som datter af husmand Christian Pedersen og hustru Mette Marie Hansen, og hun døde den 21. marts 1971 i Randers.

Niels Peter Christensen drev fra 1919 til 1928 en ejendom i Hvidding og fra 1928 til 1959 en ejendom i Klørup ved Randers. Herefter købte han hus paa Viborgvej 31 i Randers.

I ægteskabet er børnene VI.H.1.-VI.H.2.

VI.H.1.

Laurits Dyrberg Christensen er født den 8. november 1920 i Hvidding, Vorning sogn. Han blev gift den 12. marts 1960 i Randers med Dagmar Helene Andersen, der er født den 26. juli 1934 i Gammel Estrup, Fausing sogn, som datter af Jens Methmann og hustru Julie Petrea Dagmar Agnes Andersen.

Bosat: Granstien 1, Øby, Viborg.

Laurits Dyrberg Christensen gik i skole i Hvidding og Hornbæk ved Randers. Han lærte landbrug hjemme og tjente i forskellige pladser. I 1941 flyttede han til Randers, og her drev han bl.a. en maatte- og kurvefabrik fra 1943 til 1945. Fra 1953 til 1954 var han ansat hos en smedemester i Over Fussing samt fra 1954 til 1960 hos gas- og vandmester H.B. Pedersen i Randers, hvorpaa han indtil 1973 var beskæftiget ved opskæring og rensning af aaløb. Siden har han delvis været beskæftiget som montør.

Dagmar Helene Andersen gik i skole i Drammelstrup. Hun lærte husgerning hjemme og tjente i forskellige pladser indtil giftermålet.

VI.H.1.a.

Poul Erik Christensen, der i 1960 fik navneændring fra Andersen, er født den 22. marts 1953 paa Fødselsstiftelsen i Aarhus. Han lever i papirløst ægteskab med Hanne Bruun Lorentzen, der er født den 6. december 1957 paa Skottegaarden, Kastrup sogn, som datter af snedker Bent Willy Bruun Lorentzen og hustru HF-studerende Kirsten Jensen.

Bosat: Moseengen 7, Dragør.

Poul Erik Christensen gennemgik folkeskolen og var desuden elev paa en ungdomsskole i 2 aar. Efter bl.a. at have været beskæftiget 2 aar ved landbruget samt en periode som fabriksarbejder kom han til København. Her er han nu ansat som trafikfunktionær. Endvidere har han gennemgaaet uddannelse som afsætningstekniker paa specialarbejderskolen.

Hanne Bruun Lorentzen gik i skole i Store Magleby, og efter at have bestaaet realeksamen fra kursus i 1975 var hun elev 1 aar paa HF-kursus. Hun er nu elev paa Oxford Allé's Apotek.

VI.H.1.b.

Niels Peter Christensen er født den 29. januar 1959 i Randers.

Bosat: Hovedgaden 2, Vejrumbro, Viborg.

Niels Peter Christensen gik i skole i Ørum Sønderlyng og Vejrumbro. Efter at have været træarbejder i en periode begyndte han i sin nuværende beskæftigelse som maskinfører. Endvidere har han haft ansættelse som bartender.

VI.H.1.c.

Johannes Dyrberg Christensen er født den 5. november 1961 paa Viborg Sygehus.

VI.H.1.d.

Peter Dyrberg Christensen er født den 26. september 1970 paa Viborg Sygehus.

VI.H.2.

Hans Aage Christensen er født den 31. maj 1930 i Hornbæk. Han blev gift den 29. maj 1954 i Randers med Aase Birkmose Jørgensen, der er født den 15. august 1931 i Laasby som datter af købmand Jens Birkmose Jørgensen og hustru Anna Oline Kirstine Pedersen.

Bosat: Hovedgaden 131, Allingaabro.

Hans Aage Christensen gik i skole i Hornbæk. Han lærte landbrug og tjente ved dette indtil 1952, hvorpaa han kom i lære som rørslægger hos gas- og vandmesterfirmaet Brdr. Pedersen i Randers. Her fortsatte han efter at være blevet udlært i 1956, og fra 1961 til 1962 var han svejseformand ved op-

førelsen af olieraffinaderiet i Kalundborg. Siden 1962 har han drevet selvstændig smedemesterforretning i Allingaabro.

Aase Birkmose Jørgensen gik i skole i Hald og var desuden elev paa Vivild Ungdomsskole i 1947. Hun lærte husgerning hjemme og var beskæftiget som husassistent ved Randers Centralsygehus fra 1950 til 1954.

VI.H.2.a.

Jens Peter Birkmose Christensen er født den 2. november 1954 i Randers.

Bosat: Hovedgaden 131, Allingaabro.

Jens Peter Birkmose Christensen gik i skole i Allingaabro. I 1975 udlærtes han som rørlægger i faderens virksomhed i Allingaabro og fortsatte her som svend.

VI.H.2.b.

Hans Erik Birkmose Christensen er født den 18. august 1957 i Randers.

Bosat: Hovedgaden 131, Allingaabro.

Hans Erik Birkmose Christensen gik i skole i Allingaabro, hvor han bestod 10. klasse. Fra 1975 til 1976 var han ansat som pædagogisk medhjælper ved Allingaabro Børnecenter, hvorpaa han kom i lære som kommis ved Allingaabro Brugsforening.

VI.H.2.c.

John Birkmose Christensen er født den 12. marts 1960 i Randers.

VI.J.

Karl Marinus Christensen er født den 14. februar 1896 i Bjerring sogn, og han døde den 16. september 1974 i Sahl. Han blev gift den 1. august 1922 i Auning med Agnete Josefine Karoline Sivertsen. Hun er født den 8. november 1898 i Aarhus. Sct. Pauls sogn, som datter af skrædder Sigfred Karlsen Nørbæk Sivertsen og hustru Mathilde Hansen, og hun døde den 5. april 1968 i Viborg.

Om forældrene fortæller datteren Esther bl.a.:

"Far gik i skole i Bjerring. Han lærte landbrug og tjente ved dette ialt i 8 aar, bl.a. paa Lyngbygaard ved Hammel. Sin værnepligt aftjente han i 1915, og efter giftermålet i 1922 købte han en ejendom paa 12 tdr. land paa Thorup Mark, og senere købte han en ejendom i Bjerring, som han drev

indtil 1928, da han købte gaarden Granly i Tostrup paa 33 tdr. land. Denne drev han nu indtil 1961. Der opførtes nye stalde og stuehuset blev moderniseret. Herefter overtog sønnen Martin gaarden. - Far kørte desuden i flere aar mælk til andelsmejeriet Stenkilde i Velle. - Mor gennemgik folkeskolen i Gl. Ejstrup og tjente som mejerske paa Ny Solbjerg Mejeri ved Aarhus."

I ægteskabet er børnene VI.J.1.-VI.J.8.

VI.J.1.

Aage Sigfred Peter Kristensen er født den 1. august 1923, og han døde den 16. juli 1954 i Sverige.

Aage Sigfred Peter Kristensen arbejdede dels paa en maskinstation, dels i en entreprenørvirksomhed i Sverige.

VI.J.2.

Knud Kristensen er gravemester.

Bosat: Peter Johans Vej 23, Paarup, Sverige.

VI.J.3.

Esther Kristensen er født den 30. april 1928 i Nedermarken, Bjerring sogn. Hun blev gift den 26. november 1946 i Velle. med Villy Berg Jensen, der er født den 14. august 1920 paa Velle. Mark, Velle. sogn, som søn af husmand Oskar Frederik Jensen og hustru Hansmine Helene Christensen.

Bosat: Braaddenhøjvej 10, Hvorslev, Ulstrup.

Esther Kristensen gik i skole i Tostrup. Hun lærte husgerning hjemme og tjente 1 aar hos Chresten Kirkegaard i Velle. samt 2 aar hos Jens Hansen Pedersen i Hvorslev.

Villy Berg Jensen gik i skole i Tostrup. Han lærte landbrug og tjente bl.a. paa præstegaarden i Velle. Efter at have været beskæftiget som kularbejder i Ruhr-distriktet i Tyskland i ½ aar udvandt han tørv fra egen tørvemose fra 1943 til 1949. Herefter havde han en grusgrav indtil 1960, da han købte sin nuhavende gaard Gydegaard i Hvorslev paa 40 tdr. land.

VI.J.3.a.

Anna-Grethe Jensen er født den 9. februar 1948 i Hvorslev. Hun lever i pa-

pirløst ægteskab med Jens Ingvard Tougaard, der er født den 16. marts 1947 i Møllerup som søn af gaardejer Ole Tougaard og hustru Dagmar Riisgaard.

Bosat: Maagevej 21, Stevnstrup, Langa.

Anna-Grethe Jensen gik i skole i Hvorslev samt i Ulstrup, hvor hun i 1965 bestod realeksamen. Hun gennemgik uddannelse som defektrice ved Bjerringbro Apotek og blev apoteksassistent samme sted i 1969. Herefter var hun ansat som saadan ved Løveapoteket i Kolding 1969-1972, Løveapoteket i Randers 1972-1973 og Bjerringbro Apotek 1973-1974. Siden 1975 har hun været ansat som apoteksassistent ved Sønderbro Apotek i Randers.

Jens Ingvard Tougaard gik i skole i Helstrup og Hornbæk. I 1966 udlæres han som tømrer hos tømrermester Benny Damholt i Randers, hvorpaa han startede sin nuhavende tømrermesterforretning i Helstrup. Sin værnepligt aftjente han ved Prinsens Livregiment i Viborg fra 1967 til 1968. - Jens Ingvard Tougaard opførte i 1973 hus paa nuværende adresse.

VI.J.3.b.

Inge-Lise Jensen er født den 7. november 1949 i Hvorslev. Hun blev gift den 29. august 1970 i Hvorslev med Paul Østergaard, der er født den 11. februar 1943 i Gullev som søn af Niels Martin Knudsen og hustru Margrethe Østergaard.

Bosat: Baldersvej 16, Spentrup.

Inge-Lise Jensen er sygehjælper, og Paul Østergaard er tømrer.

VI.J.3.b.1) Winnie Østergaard er født den 9. december 1971 i Silkeborg.

VI.J.3.b.2) Dennis Østergaard er født den 19. september 1974 i Spentrup.

VI.J.3.c.

Karl Oskar Berg Jensen er født den 8. oktober 1951 i Hvorslev. Han blev gift den 27. maj 1976 i Vridsted med Elly Sigaard Hansen, der er født den 18. august 1953 i Vridsted som datter af gaardejer Christian Hansen og hustru Ruth Sigaard.

Bosat: Nørregade 79, Bjerringbro.

Karl Oskar Berg Jensen gik i skole i Hvorslev samt i Ulstrup, hvor han bl.a. var elev paa Gudenaadalens Ungdomsskole i 2 aar. Han var beskæftiget 1 aar ved landbruget, og i 1972 udlæres han som drejer ved Strømmens Ma-

skinfabrik i Randers, hvorefter han aftjente sin værnepligt i Farum 1972-1973. Siden har han været ansat som drejer ved Grundfos i Bjerringbro.

Elly Sigaard Hansen gik i skole i Vridsted og var desuden elev paa Hammerum Efterskole. Hun gennemgik uddannelse som ekspeditrice ved Mogenstrup Brugsforening, og efter et ophold paa Hadsten Husholdningsskole i 1974 begyndte hun som ekspeditrice hos købmand P.O. Sørensen i Hadsten. Her har hun siden været beskæftiget, afbrudt af et blomsterbindingskursus paa Berder Gartnerskole i 1975.

VI.J.3.d.

Hanne Agnethe Jensen er født den 10. maj 1953 i Hvorslev. Hun lever i papirløst ægteskab med Jens Erik Kristensen, der er født den 13. januar 1953 i Agerbæk, Faaborg sogn, som søn af slagteriarbejder Eigil Sindberg Kristensen og hustru Anne Marie Jensen.

Bosat: Allégade 2, Ansager.

Hanne Agnethe Jensen gik i skole i Hvorslev samt i Ulstrup, hvor hun bestod 10. klasse. Hun lærte husgerning i Vinkel, og efter et ophold paa Hadsten Højskole i 1971 var hun beskæftiget 2 aar paa en vuggestue i Aarhus. I 1973 begyndte hun at læse ved Børneforsorgsseminariet i Esbjerg, hvorfra hun bestod eksamen som børneforsorgspædagog i 1976.

Jens Erik Kristensen gik i skole i Agerbæk. I 1972 udlærtes han som maskinarbejder paa Grindsted-værket, og efter at have været ansat 1 aar ved Seelens Maskinfabrik i Esbjerg aftjente han sin værnepligt i Fredericia og Varde 1973-1974. Fra 1974 til 1975 var han ansat ved Carl B. Hoffmann Maskinfabrik, og i 1975 begyndte han som smed ved slagteriet i Ansager.

VI.J.3.d.1) Tina Kristensen er født den 2. november 1976 paa Grindsted Sygehus.

VI.J.3.e.

Lone Birgitte Jensen er født den 20. november 1955 i Hvorslev. Hun lever i papirløst ægteskab med Per Keiser Sørensen, der er født den 17. juni 1949 i Aarhus, Vor Frue sogn, som søn af specialarbejder Carl Volmer Olsen og hustru Agnethe Sørensen.

Bosat: Margrethesminde, Klarbøgevej 2, Hadsten.

Lone Birgitte Jensen gik i skole i Hvorslev samt i Ulstrup, hvor hun i

1973 bestod realeksamen. Efter et ophold i Canada samt $\frac{1}{2}$ aar som fabriksarbejderske ved Skandinavisk Tobakskompagni i Aarhus begyndte hun som elev ved Randers Amtsgymnasium. Herfra bestod hun HF-eksamen i 1976.

Per Keiser Sørensen gik i skole i Lyngaa samt i Hadsten, og var desuden elev paa Egaa Efterskole 1963-1964. Han lærte landbrug hos bedsteforældrene i Lyngaa i 3 aar og tjente desuden en periode hos gaardejer Bech i Vitten. Fra 1969 til 1970 aftjente han sin værnepligt ved flyvevaabnet i Karup, og efter et ophold paa Bygholm Landbrugsskole 1970-1971 købte han af bedsteforældrene Margrethesminde paa 42 tdr. land. Senere tilkøbtes 20 tdr. land.

VI.J.3.f.

Steen Berg Jensen er født den 29. marts 1959 i Hvorslev.

Han bestod 10. klasse i 1976.

VI.J.3.g.

Anne-Mette Jensen er født den 4. oktober 1965 i Hvorslev.

VI.J.3.h.

Gitte Berg Jensen er født den 5. november 1967 i Hvorslev.

VI.J.4.

Ruth Kristensen er gift med gaardejer Gunner Jensen.

Bosat: Alstrup, Mariager.

VI.J.5.

Aksel Kristensen er født den 27. juli 1931 i Tostrup, Vellevej sogn. Han blev gift den 23. december 1955 i Randers med Viola Marie Wedel Christensen, der er født den 25. januar 1934 i Tved Skovhaver, Tved sogn, som datter af arbejdsmand Peder Rasmussen Christensen og hustru Jenny Marie Kristiane Wedel Nielsen.

Bosat: Nørregade 8, Laurbjerg, Langaa.

Aksel Kristensen gik i skole i Tostrup og var desuden elev paa Levring Efterskole 1947-1948. Han lærte landbrug hjemme samt en sommer paa Solvang i Gerning, og efter at have været beskæftiget ved forskelligt rejste han i 1949 til Sjælland, hvor han arbejdede ved landbruget i Torup ved Melby

samt i Kregme. I 1952 fik han ansættelse ved en metalvarefabrik i København, og efter at have aftjent sin værnepligt 1952-1953 i Slagelse samt ½ aar i Tyskland var han bl.a. bagerikarl ½ aar i København. En tid var han beskæftiget hjemme, og siden 1960 har han været beskæftiget som jord- og betonarbejder forskellige steder.

Viola Marie Wedel Christensen gik i skole i Svendborg. Hun lærte husgerning paa forskellige gaarde paa Sjælland, bl.a. 1 aar paa Øgaarden i Dianalund, og efter at have været husassistent hos en blikkenslager var hun køkkenmedhjælper paa sanatoriet i Dianalund. Endvidere har hun været køkkenmedhjælper paa Andersvænge i Slagelse og husassistent ½ aar i København.

VI.J.5.a.

Edith Wedel Kristensen er født den 27. jan-ar 1955 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Florasvej 21, Harlev J.

Edith Wedel Kristensen er husassistent.

VI.J.5.b.

Knud Aage Wedel Kristensen er født den 30. marts 1956 i Randers.

VI.J.5.c.

Bente Wedel Kristensen er født den 11. april 1957 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Blaamunkevej, Risskov.

Bente Wedel Kristensen er stuepige paa Hotel La Tour i Aarhus.

VI.J.5.d.

Karin Wedel Kristensen er født den 13. juni 1958 i Hammel.

Bosat: Kirkevej 2, Laurbjerg, Langaa.

Karin Wedel Kristensen gik i skole i Borridsø og Ulstrup samt i Langaa, hvor hun bestod 10. klasse. Fra 1975 til 1976 var hun ansat ved papfabrikken i Thorsø, hvorpaa hun begyndte som specialarbejder ved Ferm i Ulstrup.

VI.J.5.e.

Kaj Wedel Kristensen er født den 20. oktober 1959 i Vidstrup.

VI.J.5.f.

Solvej Wedel Kristensen er født den 10. oktober 1961 i Vidstrup.

VI.J.5.g.

Conny Wedel Kristensen er født den 5. oktober 1962 i Hammel.

VI.J.6.

Martin Kristensen er født den 2. juni 1933 i Tostrup, Vellevej sogn. Han blev gift den 8. juni 1957 i Raklev med Hanne Lisbeth Haagen Petersen, der er født den 26. maj 1937 i Sdr. Nystrup, Raklev sogn, som datter af arbejdsmand Hans Peter Petersen og hustru Esther Haagen.

Bosat: Granly, Degehøjvej 7, Tostrup, Ulstrup.

Martin Kristensen gik i skole i Tostrup. Han lærte landbrug i forskellige pladser paa hjemegnen, bl.a. 2 aar paa Egely, Vellevej Mark. Sin værnepligt aftjente han fra 1953 til 1954 i Aarhus og Esbjerg, og herefter var han beskæftiget hjemme, afbrudt af et ophold paa Vejlbj Risskov Landbrugsskole 1955-1956. I 1961 overtog han gaarden Granly paa 40 tdr. land efter faderen og drev denne indtil 1969, efter at udbygningerne var genopbygget efter en brand samme aar. Siden har jorden været bortforpagtet, og han har været ansat som tankvognschauffør ved Stenkilde Mejeri i Vellevej.

Hanne Lisbeth Haagen Petersen gik i skole i Nostrup og Kalundborg. Hun var ansat 1 aar paa et renseri og 2 aar paa et sygehjem i Sdr. Nystrup samt en sommer paa lokomotivførernes feriehjem. Efter et ophold paa Aarhus-egnens Husholdningsskole i Risskov 1955-1956 var hun husassistent i København og Aarhus indtil giftermålet. Siden 1971 har hun været ansat paa hvilehjemmet Egely i Bjerringbro.

VI.J.6.a.

Birgit Haagen Kristensen er født den 27. marts 1958 i Tostrup, Vellevej sogn.

Bosat: Grandbakken 2, Ulstrup.

Birgit Haagen Kristensen gik i skole i Vellevej og Ulstrup. Hun var beskæftiget 2 aar paa Ans Kro og ca. ½ aar paa Ans Lædervarefabrik, hvorefter hun begyndte som fabriksarbejderske paa maskinfabrikken Ferm/Vølund i Ulstrup.

VI.J.6.b.

Kirsten Haagen Kristensen er født den 2. juli 1961 i Tostrup, Vellev sogn.

VI.J.6.c.

Henrik Haagen Kristensen er født den 3. februar 1964 i Tostrup, Vellev sogn.

VI.J.6.d.

Helle Haagen Kristensen er født den 3. februar 1964 i Tostrup, Vellev sogn.

VI.J.7.

Bodil Mathilde Kristensen er født den 30. januar 1935 i Tostrup, Vellev sogn. Hun blev gift den 28. august 1954 i Vellev med Karl Aage Nielsen, der er født den 25. august 1930 paa Grindsted Mark, Brønderslev sogn, som søn af husmand Jens Jacob Nielsen og hustru Thora Mathilde Hånsen.

Bosat: Nørretoften 12, Havrum, Hammel.

Bodil Mathilde Kristensen gik i skole i Tostrup. Hun lærte husgerning i V. Velling samt i Vellev og tjente herefter paa Tostrupgaard, hos gaardejer Amby i Aidt og paa Østergaard samme sted indtil giftermålet i 1954. Siden 1971 har hun været ansat som rengøringsassistent ved Havrum-Sahl Centralskole.

Karl Aage Nielsen gik i skole paa Grindsted Mark. Han var beskæftiget en tid hos mosefogden i Vildmosen og lærte landbrug paa 2 gaarde i Kraghede ialt i 5 aar. Herefter tjente han 1 aar paa Frederikshedegaard i Vellev samt 1 aar paa en gaard i Vidstrup, og efter giftermålet arbejdede han i 3 aar paa Arensdal i Skjød, hvorpaa han flyttede til Havrum og var beskæftiget som skovarbejder i Frisenborg Skov i ca. 4 aar, ved Bjørnkær Savværk i en periode og som arbejdsmand ved elementbyggeri i Aarhus en kort tid. Siden 1966 har han været ansat som traktorfører ved Hammel Kommune.

VI.J.7.a.

Jens Karl Nielsen er født den 9. december 1954 i Hammel.

Bosat: Mindevej, Hammel.

Jens Karl Nielsen er specialarbejder.

VI.J.7.b.

Svend Erik Nielsen er født den 11. marts 1958 i Havrum.

Bosat: Nørretoften 12, Havrum, Hammel.

Svend Erik Nielsen er tømrerlærling.

VI.J.7.c.

Hanne-Grethe Nielsen er født den 15. juni 1961 i Havrum.

VI.J.7.d.

Lise-Lotte Nielsen er født den 21. juni 1963 i Havrum.

VI.J.8.

Inger Kristensen er født den 25. april 1936 i Tostrup, Vellevej sogn. Hun blev gift den 28. december 1956 i Vellevej med Knud Peder Sønderby Pedersen, der er født den 19. juni 1932 i Lemmer, Lime sogn, som søn af husmand Johannes Sønderby Pedersen og hustru Ella Mikkelsen.

Bosat: Plejlen 61, Viborg.

Inger Kristensen gik i skole i Tostrup og var desuden elev paa Gudenaadalens Ungdomsskole i Ulstrup i 1952. Hun lærte husgerning hjemme og tjente paa hjemegnen, bl.a. 1 aar paa Godthaab Mejeri. Herefter havde hun ansættelse i Nørresundby og paa Fænø i Lillebælt indtil giftermålet. Siden 1975 har hun været beskæftiget som rengøringsassistent ved Statshospitalet i Viborg.

Knud Peder Sønderby Pedersen gik i skole i Lime. Han var beskæftiget 2 aar ved landbruget og gennemgik herefter uddannelse som mejerist paa bl.a. Godthaab Mejeri i Hadsten. Sin værnepligt aftjente han fra 1953 til 1955 i Hvorup, og efter et ophold paa mejeriskolen i Dalum 1956-1957 var han ansat som mejerist i bl.a. Veddam. Fra 1962 til 1967 var han mejeribestyrer paa Ajstrup Andelsmejeri og herefter paa Kirketerp Mejeri indtil 1974. Siden har han været ansat som kontorassistent ved Grønhøj Mølle.

VI.J.8.a.

Jette Sønderby Pedersen er født den 2. februar 1957 i Tostrup, Vellevej sogn.

VI.J.8.b.

Kim Tonny Sønderby Pedersen er født den 10. august 1962 i Veddum, Skelund sogn.

VI.J.8.c.

Brian Sønderby Pedersen er født den 10. marts 1966 i Ajstrup.

VI.J.8.d.

Berit Sønderby Pedersen er født den 21. januar 1973 i Kirketerp, Veggerby sogn.

VI.K.

Marie Kirstine Christensen er født den 20. juni 1898 i Bjerring sogn, og hun døde den 24. september 1974 paa Viborg Sygehus. Hun blev gift den 7. december 1917 i Bjerring med Anders Pedersen. Han er født den 17. marts 1890 i Iller Huse, Grønbæk sogn, som søn af købmand og gaardejer Johan Pedersen og hustru Ella Kirstine Jacobsen, og han døde den 12. maj 1967 i Kjellerup, Hørup sogn.

Om forældrene fortæller datteren Magda bl.a.:

"Far voksede op paa Iller Skovgaard sammen med en søskendeflok paa 10, hvoraf 5 stadig lever paa egnen. Som ung tjente han paa forskellige gaarde i Vindum, Vejerslev og Borre, og sin værnepligt aftjente han i 1911 og genindkaldtes fra 1915 til 1917 til København. Efter giftermålet købte han en ejendom paa 10 tdr. land i Iller, og 1 aar senere købte han en ejendom paa 20 tdr. land i Skovsborg, som han drev i 2 aar. Herefter drev han Geddebækholm paa Kjellerup Mark i 2 aar og boede endvidere 1½ aar i Ans. Fra 1923 til 1939 havde han Stenshøj paa 60 tdr. land paa Ans Mark, og herefter flyttede far og mor tilbage til Ans, hvor de købte hus i 1941. I 1967 døde far som en opslidt mand, men han havde været en god far og ægtemand. - Mor kom i 1915 til Bjørnsholm ved Ans, hvor hun tjente som pige i 2 aar. Herefter blev hun gift med far og fulgte ham fra sted til sted. Hun fødte ham 9 børn, 6 drenge og 3 piger, hvoraf en dreng døde i 1922 af meningitis. I 1923 i juli maaned flyttede mor til gaarden Stenshøj paa 60 tdr. land, og her gjorde hun en stor arbejdsindsats og hjalp far ude med alt sammen med en karl. Men det var drøje aar, hvor de sled tappert, indtil de solgte i 1939. Herefter arbejdede de i tørvemosen, og i 1941 købte de hus i Ans.

I 1974 døde mor paa Viborg Sygehus som en syg og opslidt kone."

I ægteskabet er børnene VI.K.1.-VI.K.9.

VI.K.1.

Peter Pedersen er født den 27. juni 1917 i Bjerring. Han blev gift den 21. november 1954 i Højbjerg med Vera Jakobsen, der er født den 29. april 1931 i Højbjerg som datter af arbejdsmand Michael Jakobsen og hustru Mary Jensine Olesen.

Bosat: Lærkevej 6, Ans.

Peter Pedersen gik i skole i Ans. Han lærte landbrug paa hjemegnen og tjente bl.a. 3½ aar paa Gl. Dalsgaard i Kjellerup. Fra 1940 til 1943 arbejdede han i Kiel og Berlin i Tyskland, og herefter var han beskæftiget ved tørveproduktion hjemme. Siden 1950 har han været arbejdsmand ved byggefirmaet Ans Cementstøberi.

Vera Jakobsen gik i skole i Højbjerg. Hun lærte husgerning og tjente paa forskellige gaarde paa hjemegnen indtil giftermålet. Herefter var hun i 4 aar ansat ved Hulkærhus Planteskole, og siden 1967 har hun været husassistent hos Harry R. Christensen i Ans.

VI.K.1.a.

Karl Pedersen er født den 9. januar 1959 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Ans.

Karl Pedersen gennemgik den 10-aarige folkeskole. Han har været beskæftiget en tid paa en møbelfabrik, og i 1977 begyndte han som arbejdsmand ved en planteskole.

VI.K.1.b.

Jørn Leo Pedersen er født den 11. marts 1961 i Kjellerup, Hørup sogn.

VI.K.2.

Magda Pedersen er født den 22. juni 1918 paa Iller Hede, Grønbæk sogn. Hun blev gift den 10. april 1940 i Grønbæk med Evald Jakob Eriksen, der er født den 21. marts 1915 i Tolstrup, Almind sogn, som søn af gaardejer Niels Christian Eriksen og hustru Annine Frederikke Nielsen.

Bosat: Lysgaardvej 48, Viborg.

Magda Pedersen gik i skole i Ans. Hun lærte husgerning og tjente paa

forskellige gaarde indtil giftermaalet, bl.a. 1 aar i Elsborg, paa Viborg Vestermark og hos morbroderen Karl Christensen i Tostrup.

Evald Jakob Eriksen gik i skole i Almind. Han lærte landbrug 1 aar hos Gunnar Jensen i Almind, 1 aar paa Højbjerg Vandmølle samt 1 aar paa Ravnholt i Højbjerg. Efter at have aftjent sin værnepligt i Viborg i 1936 var han beskæftiget 3 aar paa Palstrup i Højbjerg, og i 1940 købte han en ejendom paa 5 tdr. land i Vandet ved Rødkærbro. I 1948 købte han sin nuhavende ejendom i Over Testrup paa 32 tdr. land, og endvidere har han siden 1968 været ansat som brænder ved De forenede Teglværker i Lysbro.

VI.K.2.a.

Liss Birgit Eriksen er født den 6. december 1939 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun blev gift den 18. april 1962 i Lysgaard med Arne Nielsen, der er født den 6. februar 1935 i Klemensker paa Bornholm som søn af gaardejer Christian Nielsen og hustru Anna Elisabeth Nielsen.

Bosat: Aagade 20, Kjellerup.

Liss Birgit Eriksen gik i skole i Demstrup og Lysgaard. Hun lærte husgerning i 2 aar, og efter et ophold paa Levring Efterskole i 1956 var hun husassistent samme sted i 1½ aar. Efter at have været ansat i 2 aar hos læge Andersen i Kjellerup, ½ aar som kokkepige paa alderdomshjemmet i Lindaa og 1 aar paa alderdomshjemmet Egekrogen i Hald Ege begyndte hun i 1961 som sygehjælper ved Kjellerup Sygehus.

Arne Nielsen gik i skole i Oustrup samt i Vattrup og var desuden elev paa Levring Efterskole fra 1951 til 1952. I 1956 udlærtes han som tømrer hos tømrermester Egon Storgaard i Levring, og efter at have aftjent sin værnepligt fra 1956 til 1958 ved ingeniørtropperne i Randers samt ved Den danske Brigade i Itzehoe, Tyskland gjorde han frivillig FN-tjeneste ved styrkerne i Gaza i 8 maaneder. Herefter var han som tømrer med til at opføre Torning Skole, og fra 1961 til 1969 var han ansat hos snedkermester J.C. Nielsen. Endvidere har han siden 1961 været brandmand ved Falck Redningskorps samt fra 1969 maskinsnedker paa en dørfabrik i Kjellerup.

VI.K.2.a.1) Birthe Nielsen er født den 3. september 1964 i Kjellerup, Hørup sogn.

VI.K.2.a.2) Morten Nielsen er født den 14. februar 1967 i Kjellerup, Hørup sogn.

VI.K.2.b.

Minna Nina Eriksen er født den 1. januar 1941 i Vandet, Sjørsløv sogn. Hun blev gift den 9. april 1965 i Balle med Egon Thomas Johansen, der er født den 29. maj 1934 i Hesselskov, Kragelund sogn, som søn af boelsmand Ejner Robert Thorvald Johansen og hustru Augusta Jensen.

Bosat: Herholtsvej 4, Silkeborg.

Minna Nina Eriksen gik i skole i Demstrup samt i Lysgaard og var desuden elev paa Levring Efterskole. Hun lærte husgerning paa landet fra 1955 til 1957 og var ansat som husassistent hos doktor Andersen i Kjellerup i 2 aar, hos manufakturhandler Christensen samme sted i 2 aar og paa Nordby Kro paa Samsø i ½ aar. Herefter rejste hun til Sjælland som husassistent 1 aar i Gentofte. Efter giftermålet har hun været ansat som bryggeriarbejder paa Neptun i Silkeborg.

Egon Thomas Johansen gik i skole i Frederiksdal. Han lærte landbrug paa hjemegnen, og sin værnepligt aftjente han fra 1954 til 1956 i Aalborg og Viborg samt ved Den danske Brigade i Itzehoe, Tyskland. Herefter var han beskæftiget ved en trillebørfabrik i Lysbro, og siden 1963 har han været ansat som specialarbejder ved vinduesfabrikken Frichs i Galten.

VI.K.2.c.

Ellen Margrethe Eriksen er født den 4. december 1944 i Vandet, Sjørsløv sogn. Hun blev gift første gang den 7. december 1963 i Lysgaard med specialarbejder Sigfred Kastberg Mathiesen, der er født den 26. marts 1942 i Sindrup, Ydby sogn, som søn af Marius Mathiesen og hustru Marie Lovsdal. Ægteskabet opløstes i 1967, og hun blev herefter gift anden gang den 5. maj 1972 i Kjellerup med specialarbejder Jens Kristian Frederiksen. Han er født den 31. juli 1943 i Lindknud som søn af gravemester Hans Kristian Frederiksen og hustru Gerda Pedersen.

Bosat: Krogsgaardsvej 45, Hvam, Kjellerup.

VI.K.2.c.1) Anna Marie Eriksen er født den 9. april 1963 i Kjellerup, Hørup sogn.

VI.K.2.c.2) Randi Elisabeth Kastberg Mathiesen er født den 21. januar 1965 i Helsted, Borup sogn.

VI.K.2.c.3) Peter Kastberg Mathiesen er født den 31. maj 1966 i Helsted, Borup sogn.

VI.K.2.c.4) Hans Kristian Frederiksen er født den 27. juli 1970 i Kjellerup, Hørup sogn.

VI.K.2.c.5) Kirsten Frederiksen er født den 11. januar 1972 i Knudstrup.

VI.K.2.c.6) Birgit Frederiksen er født den 11. september 1972 i Knudstrup.

VI.K.2.d.

Svend Erik Eriksen er født den 11. november 1945 i Vandet, Sjørsløv sogn. Han blev gift den 8. november 1975 i Lysgaard med Ella Godiksen, der er født den 12. august 1952 i Hunstrup som datter af arbejdsmand Emil Godiksen og hustru Erna Ottomine Larsen.

Bosat: Herningvej 26, Bækkelund, Viborg.

Svend Erik Eriksen gik i skole i Lysgaard. Han lærte landbrug i Torning, Vium samt Finderup, og sin værnepligt aftjente han fra 1965 til 1966 ved Hvorup Kaserne. Efter at have været ansat ved en maskinstation i Rindsholm fra 1966 til 1968 samt som murerarbejdsmand fra 1968 til 1972 begyndte han som skovarbejder ved Hedeselskabet.

Ella Godiksen gik i skole i Østerild og Tingstrup. Hun lærte husgerning 1 aar i Thisted, og efter at have været ansat som syerske paa en fabrik i Stubbjær i ca. 1 aar havde hun hjemmearbejde som pakkerske indtil 1975.

VI.K.2.d.1) Flemming Eriksen er født den 25. juni 1976 paa Viborg Sygehus.

VI.K.2.e.

Inger Marie Eriksen er født den 21. februar 1947 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun blev gift den 29. august 1970 i Lysgaard med Leif Blomgren, der er født den 30. januar 1943 i Eskilstrup som søn af snedker Carl Blomgren og hustru Carla Jensen. Ægteskabet opløstes i 1972.

Bosat: Guldborgvej 14, København F.

Inger Marie Eriksen gik i skole i Lysgaard og var desuden elev paa Levring Efterskole i 1963. Hun lærte husgerning i Viborg, og i 1965 rejste hun til København, hvor hun var ansat som stuepige og servitrice paa et hotel indtil 1969 og herefter ved firmaet Ronson, serviceafdelingen indtil 1972. Siden 1973 har hun været ansat som stewardesse ved DSB.

Leif Blomgren er elektromekaniker.

VI.K.2.f.

Grethe Dorrit Eriksen er født den 29. maj 1951 i Over Testrup, Lysgaard sogn. Hun blev gift den 29. november 1975 i Vium med Knud Søndergaard Pe-

dersen, der er født den 20. august 1940 i Daugbjerg som søn af gaardejer Harald Godtfred Pedersen og hustru Helene Marie Clausen.

Bosat: Løvelbrovej 6, Pederstrup, Viborg.

Grethe Dorrit Eriksen gik i skole i Lysgaard, Hald Ege og Viborg. En tid var hun ansat i en købmandsforretning i Vinkel samt 1 aar paa Signesminde Kro i Skægkær og 1 aar som husassistent hos en damefrisør i Viborg. Fra 1969 til 1971 gennemgik hun uddannelse som smørrebrødsjomfru ved Højskolehotellet i Viborg, og efter at have været beskæftiget en sommer paa Salonen samme sted samt 1 aar i Viborghallen begyndte hun i 1973 paa Viborg Sygehus, hvor hun er beskæftiget i køkkenet.

Knud Søndergaard Pedersen gik i skole i bl.a. Øby og Pederstrup. Han lærte landbrug hjemme, og efter et ophold paa Rønde Højskole 1957-1958 aftjente han sin værnepligt i Nr. Uttrup fra 1958 til 1959. Siden har han været beskæftiget hjemme, og foråret 1976 fik han halvpart i gaarden, der er paa 92 tdr. land.

VI.K.2.f.1) Mona Søndergaard Pedersen er født den 9. juni 1976 paa Viborg Sygehus.

VI.K.3.

Johan Pedersen er født den 27. oktober 1920 i Geddebækholm, Hørup sogn, og han døde i 1922 ca. 15 maaneder gammel.

VI.K.4.

Johann Pedersen er født den 13. marts 1923 i Ans, Grønbæk sogn. Han blev gift den 1. august 1948 i Grønbæk med Mary Kammersgaard, der er født den 28. august 1923 i Østerby, Øland sogn, som datter af husmand Nikolaj Kammersgaard og hustru Marie Andersen.

Bosat: Albæk, Snejbjerg, Herning.

Johann Pedersen gik i skole i Ans. Han lærte landbrug, afbrudt af et ophold paa Ollerup Højskole fra 1942 til 1943. Sin værnepligt aftjente han fra 1945 til 1947 i bl.a. Aalborg og Viborg, hvorpaa han fortsatte ved landbruget, bl.a. som bestyrer paa en gaard ved Engesvang. I 1951 flyttede han til Albæk og har siden været beskæftiget som gravemester ved forskellige virksomheder.

VI.K.4.a.

Anders Kammersgaard Pedersen er født den 25. januar 1949 i Kjellerup, Hørup sogn. Han blev gift den 23. juli 1971 i Herning med Else Marie Pedersen, der er født den 24. oktober 1950 i Hoed som datter af chauffør Poul Frederik Pedersen og hustru Jytte Mikkelsen.

Bosat: Aavænget 6, Birk, Herning.

Anders Kammersgaard Pedersen gik i skole Albæk og Snejbjerg. I 1969 udlærtes han som tømrer hos tømrermester Svend Buus Jensen i Haunstrup, og sin værnepligt aftjente han fra 1969 til 1970 ved Jydske Ingeniørregiment i Randers. Efter at have været beskæftiget en periode som tømrersvend begyndte han som chauffør ved firmaet Otto C. Jensen i Herning.

Else Marie Pedersen gik i skole i Nimtofte og var desuden elev paa Vild Ungdomsskole 1965-1966. Hun lærte husgerning 1 aar paa en gaard og var husassistent i Rønne en tid samt i en bagerforretning i Grenaa i 1½ aar. Fra 1968 til 1971 var hun beskæftiget som syerske ved forskellige fabrikker i Herning-området, og efter giftermålet var hun ansat i 1½ aar ved Scou & Epa Cafeteriet i Herning.

VI.K.4.a.1) Birgitte Kammersgaard Pedersen er født den 13. oktober 1970 i Herning.

VI.K.4.a.2) Rikke Kammersgaard Pedersen er født den 16. maj 1973 i Herning.

VI.K.4.b.

Per Kammersgaard Pedersen er født den 21. juni 1951 i Robdrup, Ølst sogn. Han blev gift den 29. september 1972 i Herning med Else-Marie Lentz Pedersen, der er født den 22. maj 1951 i Lemvig som datter af biavler Arne Lentz Pedersen og hustru Gerda Rasmussen Balle.

Bosat: Albækvej, Snejbjerg, Herning.

Per Kammersgaard Pedersen gik i skole i Snejbjerg og var desuden elev paa Vandel Ungdomsskole fra 1966 til 1967. En tid var han beskæftiget som medhjælper paa et autoværksted, og efter at have været konstabel ved forsvaret 1969-1970 var han beskæftiget som isolatør i Herning indtil 1974. Siden har han været ansat som serviceassistent ved Esso-stationen i Lind ved Herning.

Else-Marie Lentz Pedersen gik i skole i Lemvig og var desuden elev paa Vandel Ungdomsskole 1966-1967. Hun lærte husgerning 1 aar i Ryhave, Ry samt

2 aar i Herning, og i 1971 udlærtes hun som ekspeditrice hos Maibom Sko, ogsaa i Herning. Siden har hun været ansat som specialarbejder ved Ulrichsens Sølv- og Guldwarefabrik i Snejbjerg.

VI.K.4.c.

Britta Marie Kammersgaard Pedersen er født den 28. september 1953 paa Herning Sygehus. Hun blev gift den 24. august 1974 i Snejbjerg med Arne Leo Johansen, der er født den 10. september 1952 i Lysholt, Hoven sogn, som søn af mejerist og husmand Folmer Knud Johansen og hustru Ruth Christensen.

Bosat: Kirkepladsen 2, Skarrild, Kibæk.

Britta Marie Kammersgaard Pedersen gik i skole i Snejbjerg, hvor hun bestod 10. klasse. Hun lærte husgerning og har været beskæftiget dels i forretning, dels i en børnehave samt som medhjælper hos en fotograf. Fra 1973 til 1976 har hun været ansat som syerske paa en fabrik.

Arne Leo Johansen gik i skole i Sdr. Felding. Han var beskæftiget som fabriksarbejder og arbejdede bl.a. 3 aar som svejser ved Herning Beholderfabrik. Efter 2 aar som medhjælper paa en servicestation i Lind aftjente han sin værnepligt paa Bornholm samt i Borris i 1975. Siden har han været ansat som specialarbejder ved en tæppefabrik i Sdr. Felding.

VI.K.4.c.1) Lasse Kammersgaard Johansen er født den 22. december 1975 paa Herning Sygehus.

VI.K.4.d.

Jytte Kammersgaard Pedersen er født den 9. december 1956 i Albæk, Snejbjerg sogn.

Hun er gymnasieelev.

VI.K.4.e.

Jonna Kammersgaard Pedersen er født den 19. marts 1963 i Albæk, Snejbjerg sogn.

VI.K.5.

Ellegaard Pedersen er født den 10. november 1925 i Ans, Grønbæk sogn.

Bosat: Grønland.

Ellegaard Pedersen, der har været vognmand, er nu chauffør paa Grønland.

VI.K.6.

Erik Christian Pedersen er født den 29. august 1927 i Ans, Grønbæk sogn. Han blev gift den 6. april 1958 i Børsmose med Asta Marina Madsen, der er født den 16. januar 1931 i Børsmose, Aal sogn, som datter af gaardejer Mads Madsen og hustru Petrea Schultz.

Bosat: Østergade 15, Oksbøl.

Erik Christian Pedersen gik i skole i Ans. Fra 1941 til 1948 var han medhjælper ved et bageri i Ans, og efter at have aftjent sin værnepligt i Viborg samt paa Bornholm 1948-1949 var han beskæftiget som altnuligmand ved Ans Motorkompagni indtil 1951 og herefter ved Hammershøj Bageri indtil sommeren 1953. Samtidig bestod han eksamen som kørelærer og var herefter beskæftiget 2 aar som assistent i Nørresundby, Næstved og Svendborg samt militærkørelærer ved flyvestation Skrydstrup fra 1955 til 1958. Endvidere startede han privat køreskole i Vojens i 1955 og drev denne indtil 1960, da han etablerede sin nuhavende køreskole i Oksbøl, hvor han foruden sin hustru beskæftiger en assistent. I 1976 gennemgik han et efteruddannelseskursus og bestod eksamen i trafikpsykologi og færdselspædagogik.

Asta Marina Madsen gik i skole i Børsmose. Hun lærte husgerning, og efter et ophold paa Tommerup Højskole sommeren 1954 var hun ansat ved KFUM Soldatermission i bl.a. Fredericia, Haderslev og Oksbøl. Efter giftermålet har hun været medhjælpende hustru i køreskolen.

VI.K.7.

Ragna Irene Pedersen er født den 13. januar 1930 i Ans, Grønbæk sogn. Hun blev gift den 7. marts 1954 i Grønbæk med Egon Rasmussen, der er født den 1. oktober 1931 i Linaa ved Silkeborg.

Bosat: Ilskovvej 16, Sunds.

Egon Rasmussen er fabrikant.

VI.K.7.a.

Allan Rasmussen er født den 4. august 1954 i Ans, Grønbæk sogn.

Bosat: Nørregade 1A, Sunds.

Allan Rasmussen er maskinmester.

VI.K.7.b.

Jan Rasmussen er født den 15. juni 1960 i Sunds.

Han er landbrugselev.

VI.K.8.

Gudrun Birgit Pedersen er født den 4. november 1935 i Ans, Grønbæk sogn. Hun blev gift den 12. juli 1968 i Horsens med montør Jens Hansen Møller, der er født den 22. marts 1944 i Horsens som søn af gaardejer Henrik Vinther Møller og hustru Erna. Ægteskabet opløstes i 1973.

Bosat: Jyllandsgade 13, Silkeborg.

Gudrun Birgit Pedersen gik i skole i Ans. Hun lærte husgerning i 1½ aar i Ans samt 1 aar i Bjerringbro, og efter et ophold paa Borris Husholdningsskole i 1953 var hun husassistent 1 aar i Silkeborg. Endvidere har hun været ansat 8 aar ved Silkeborg Dampvaskeri samt 3½ aar som servitrice ved banegaardsrestauranten i Horsens, og siden 1971 har hun været ansat som hjemmehjælper, først i Ans, og fra 1972 ved Silkeborg Kommune.

VI.K.8.a. Heidi Susanne Møller er født den 21. oktober 1967 i Horsens.

VI.K.8.b. Lars Ellegaard Vinther Møller er født den 14. november 1968 i Viborg.

VI.K.8.c. Johnny Vinther Møller er født den 13. januar 1972 i Viborg.

VI.K.9.

Karl Ejvind Pedersen er født den 13. september 1944 i Ans, Grønbæk sogn. Han blev gift den 26. november 1966 i Hinge med Bodil Hermansen, der er født den 18. april 1945 i Kjellerup, Hørup sogn, som datter af gaardejer Svend Damsgaard Hermansen og hustru Dusine Kirstine Sørensen.

Bosat: Granvej 11, Viborg.

Karl Ejvind Pedersen gik i skole i Ans samt i Bjerringbro, hvor han i 1961 bestod mellemskoleeksamen. I 1967 udlærtes han som maskinarbejder ved Paasch & Silkeborg Maskinfabrikker i Silkeborg, og efter at have aftjent sin værnepligt fra 1967 til 1969 i København samt i Viborg ved lægekorpsset arbejdede han i 3 aar ved Colas, ogsaa i Viborg, 1 aar ved Mejeriselskabet Danmark i Demstrup og ca. 1 aar ved Odin Bryggeriet i Viborg. Siden 1974 har han været ansat som værkfører ved Viborg Amts Forsorgshjem.

Bodil Hermansen gik i skole i Hinge og Kjellerup. Hun lærte husgerning i 1 aar, og fra 1961 til 1965 gennemgik hun uddannelse som fotograf hos Julie Albrechtsen i Hammel. Herefter var hun beskæftiget i Aarhus indtil giftemaalet.

VI.K.9.a. Trine Anette Pedersen er født den 28. april 1967 i Kjellerup, Hørup sogn.

VI.K.9.b. Jacob Christoffer Pedersen er født den 6. juli 1970 i Viborg.

VI.L.

Martin Kristensen er født den 8. august 1900 i Bjerring sogn. Han blev gift den 2. juli 1926 i Viskum med Anna Kirstine Frandsen, der er født den 8. juni 1903 i Øby, Viskum sogn, som datter af gaardejer Jesper Frandsen og hustru Birthe Marie Larsen.

Bosat: Østervangsvej 71, Øby, Viborg.

Martin Kristensen gik i skole i Bjerring. Han lærte landbrug paa hjem-egnen, og i 1927 købte han en landejendom i Øby paa 11 tdr. land, som han drev indtil 1946, da han overtog Egelund paa 127 tdr. land efter svigerforældrene. Denne drev han indtil 1960. - Martin Kristensen har været kredsbestyrer for Rinds og Nørlyng Herreders Brandforsikring en aarrække samt opsynsmand for Nørreaa i 25 aar.

Anna Kirstine Frandsen gik i skole i Øby. Hun lærte husgerning hjemme og tjente her, afbrudt af en sommer, hvor hun var husassistent i Løvskal.

I ægteskabet er datteren VI.L.1.

VI.L.1.

Mary Boline Kristensen er født den 10. september 1926 paa Egelund, Viskum sogn. Hun blev gift den 6. oktober 1946 i Viskum med Peder Møller Sloth, der er født den 24. maj 1920 i Nr. Hvidbjerg paa Thyholm som søn af gaardejer Anton Marius Kristensen Sloth og hustru Mette Petrea Møller.

Bosat: Røngevej 21, Hjorthede, Bjerringbro.

Mary Boline Kristensen gik i skole i Øby. Hun lærte husgerning hjemme og tjente dels i huset, dels i forretningen hos købmand Hald i Øby i 2 aar. Herefter var hun beskæftiget $\frac{1}{2}$ aar paa Viskum Hovedgaard, ca. 1 aar ved købmand Thorsen i Vejrumbro og igen hos købmand Hald i Øby i 2 aar.

Peder Møller Sloth gik i skole i Nr. Hvidbjerg. Han lærte landbrug hjemme og tjente bl.a. 3 aar hos Søren Vester (Toft), Styvel, 3 aar hos Christian Toft paa Styvel Østergaard og herefter igen hjemme paa Øgaarden indtil giftermålet. Herefter arbejdede han hos svigerforældrene paa Egelund indtil 1960, da han købte sin nuhavende gaard paa 15 tdr. land i Hjorthede. - Peder Møller Sloth har siden 1973 været medlem af menighedsraadet.

VI.L.1.a.

Ivan Kristensen Sloth er født den 19. marts 1949 paa Egelund, Viskum sogn.

VI.L.1.b.

Martin Bjarne Sloth er født den 29. december 1954 paa Egelund, Viskum sogn.

VII. Kirsten Marie Christensen

er født den 14. maj 1859 i Mammen, og hun døde antagelig den 23. juli 1922 i Lee. Hun blev gift den 21. juni 1887 i Mammen med Morten Nielsen Mortensen. Han er født den 30. januar 1866 i Lee som søn af gaardejer Niels Mortensen og hustru Kirsten Marie Christensdatter, og han døde i 1941 samme sted.

I ægteskabet er børnene VII.A.-VII.D.

VII.A.

Niels Christian Mortensen er født den 5. august 1887 i Lee, og han døde den 20. maj 1962 paa Kjellerup Sygehus. Han blev gift den 9. juni 1927 i Lee med Andrea Petrine Sørensen Astrup. Hun er født den 6. april 1896 i Vranum, Almind sogn, som datter af husmand Jens Peter Sørensen Astrup og hustru Ane Katrine Jensen, og hun døde den 18. oktober 1975 paa Viborg Sygehus.

Niels Christian Mortensen var landmand.

I ægteskabet er børnene VII.A.1.-VII.A.3.

VII.A.1.

Kristen Martinus Mortensen er født den 14. september 1927 i Lee. Han blev gift den 3. april 1972 i Bjerringbro sogn med Helena Stubbe, der er født den 21. juni 1940 i Vejle som datter af kongelig vejer og maaler Johan Peter Reimar Stubbe og hustru Helga Hansigne Nielsen.

Bosat: Jacobshavn, Grønland.

Kristen Martinus Mortensen gik i skole i Lee. Han lærte landbrug som ung og tjente i forskellige pladser efterfulgt af et ophold paa Hammerum Landbrugsskole ved Herning 1950-1951. Herefter var han beskæftiget som kontrolassistent indtil 1961, da han købte en landbrugsejendom i Bjerringbro.

Denne drev han indtil 1972, og siden har han været missionær ved Vagttaarnets Bibel- og Traktatselskab.

Helena Stubbe gennemgik folkeskolen. Hun gennemgik kolonialuddannelse, og siden 1965 har hun været ansat som missionær ved Vagttaarnets Bibel- og Traktatselskab.

VII.A.2.

Inger Margrethe Mortensen er født den 13. juni 1933 paa Viborg Amtssygehus. Hun blev gift den 10. juni 1952 i Bjerringbro med Jens Aagaard Kjeldsen, der er født den 4. november 1920 i Torup sogn som søn af gaardejer Søren Kjeldsen og hustru Mette Jensen Aagaard.

Bosat: Bredholt 3, Bjerringbro.

Jens Aagaard Kjeldsen er landmand og sparekassedarbejder.

VII.A.2.a.

Grethe Kjeldsen er født den 6. juli 1953 i Bredholt, Sahl sogn. Hun blev gift den 6. juli 1974 i Sahl med Find Jensen, der er født den 8. januar 1949 i Kjellerup, Hørup sogn, som søn af gaardejer Laurids Jensen og hustru Birthe Katrine Andersen.

Bosat: Fredensvej 34, Bjerringbro.

Grethe Kjeldsen er kontorassistent, og Find Jensen er specialarbejder.

VII.A.2.a.1) Mette Jensen er født den 28. februar 1976 i Kjellerup, Hørup sogn.

VII.A.2.b.

Henning Aagaard Kjeldsen er født den 12. juli 1957 i Bredholt, Sahl sogn.

Bosat: Bredholt 3, Bjerringbro.

Henning Aagaard Kjeldsen, der har gennemgaaet den 10-aarige folkeskole, er tømrerlærling.

VII.A.3.

Jens Anker Mortensen er født den 1. april 1937 i Lee.

VII.B.

Martin (Nielsen) Mortensen er født den 16. februar 1895 i Lee, og han døde den 25. februar 1976 i Kjellerup, Hørup sogn. Han blev gift den 23. septem-

ber 1919 i Lee med Agnethe Kristine Lundorff. Hun er født den 15. december 1896 i Vester Velling som datter af Martin Lundorff og hustru Magdalene Rasmussen, og hun døde den 23. marts 1970 i Terp, Vester Velling sogn.

Martin (Nielsen) Mortensen gik i skole i Lee. Han lærte landbrug hjemme og tjente i forskellige pladser, afbrudt af militærtjeneste fra 1914 til 1916 ved infanteriet i København. I 1919 købte han en gaard i Værum ved Randers, som han drev indtil 1923, hvorpaa han havde en ejendom i Vellelev til 1935, da han overtog svigerforældrenes gaard Lindegaarden i Terp paa 120 tdr. land. Her opførte han i 1941 ny kostald, og i 1972 overdrog han gaarden til sønnen Egon. - Martin (Nielsen) Mortensen har været medlem af repræsentantskabet i Gammel Skanderborg Brandforsikring i 50 aar, og han har desuden haft forskellige bestyrelsesposter.

Agnethe Kristine Lundorff gik i skole i Terp. Hun lærte husgerning hjemme og tjente bl.a. paa Højskolehotellet i Randers, ½ aar paa Bjerringbro Apotek samt i en periode i Sdr. Tulstrup.

I ægteskabet er børnene VII.B.1.-VII.B.3.

VII.B.1.

Martin Hermod Lundorff Mortensen er ansat ved toldvæsenet. Han blev gift med Martha Hesselbjerg.

Bosat: Skanseallé 27, Vorup, Randers.

VII.B.2.

Egon Martinus Lundorff Mortensen er født den 28. december 1921 i Værum. Han blev gift den 14. juli 1946 i Lerbjerg med Anna Margrethe Pedersen, der er født den 14. september 1924 i Lerbjerg som datter af boelsmand Niels Pedersen og hustru Jensine Kathrine Pedersen.

Bosat: Lindegaarden, Terp, Ulstrup.

Egon Martinus Lundorff Mortensen gik i skole i Tostrup og Terp. Han lærte landbrug hjemme, og efter at have været forpagter hos faderen paa Lindegaarden fra 1962 til 1972 overtog han selv gaarden, der er paa 120 tdr. land.

Anna Margrethe Pedersen gik i skole i Lerbjerg. Hun lærte husgerning hos gaardejer Jens Nymann Pedersen i Sdr. Vinge og tjente desuden 1 aar paa en gaard i Hjorthede, 1 aar paa en gaard i Skjød samt 1 aar paa en gaard i Viby.

VII.B.2.a.

Jørgen Lundorff Mortensen er født den 18. august 1946 i Terp, V. Velling sogn.

Bosat: Borggade 5, Thorsø.

Jørgen Lundorff Mortensen er rutebilchauffør.

VII.B.2.b.

Henning Lundorff Mortensen er født den 8. februar 1948 i Sdr. Vinge. Han blev gift den 21. oktober 1972 i V. Velling med Hanne Jæger Nielsen, der er født den 4. december 1950 i Ø. Velling som datter af landmand Jens Peter Jæger Nielsen og hustru Mette Jensen.

Bosat: Engvej 33, Ulstrup.

Henning Lundorff Mortensen gik i skole i Langaa. Han var beskæftiget ved landbruget i Terp i 4 år, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Jydske Telegrafregiment i Aarhus samt i Randers 1968-1969 begyndte han i sin nuværende beskæftigelse som chauffør.

Hanne Jæger Nielsen gik i skole i Skjern samt i Randers, hvor hun bestod 10. klasse. Hun lærte husgerning 2 år i Langaa og begyndte herefter i sin nuværende stilling som ekspeditrice ved et supermarked i Randers.

VII.B.2.b.1) Henrik Jæger Mortensen er født den 23. juni 1976 i Kjellerup, Hørup sogn.

VII.B.2.c.

Finn Lundorff Mortensen er født den 11. marts 1957 i Sdr. Vinge.

Bosat: Mødalsvej 8, Terp, Ulstrup.

Finn Lundorff Mortensen gennemgik folkeskolen. Herefter var han beskæftiget som arbejdsdreng i en smedevirksomhed, indtil han i 1977 indkaldtes til militærtjeneste ved Jydske Ingeniørregiment i Randers.

VII.B.3.

Arne Lundorff Mortensen er født den 15. januar 1929 i Vellev. Han blev gift den 30. oktober 1954 i Ø. Velling med Inger Birgit Stæhr, der er født den 23. april 1932 i Ø. Velling som datter af gaardejer Magnus Stæhr og hustru Maren Kjeldsen.

Bosat: Sønderklit 11, Skagen.

VII.B.3.a.

Jørn Stæhr Mortensen er født den 22. april 1955 i Herning.

Bosat: Østerbyvej 42, Skagen.

VII.B.3.b.

Lars Mortensen er født den 22. november 1962 i Skagen.

VII.B.3.c.

Henrik Mortensen er født den 11. juni 1965 i Kølvråa, Karup sogn.

VII.C.

Martine Christine Marie Mortensen er født den 15. december 1899 i Lee, og hun døde den 12. april 1917 samme sted.

VII.D.

Kristine Mortensen er født den 2. december 1903 i Lee. Hun blev gift den 27. september 1929 i Lee med Johannes Christensen, der er født den 17. december 1897 i Impgaard, Torning sogn, som søn af gaardejer Sofus Severin Christensen og hustru Annine Skorstensgaard, og han døde den 19. juni 1973 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Birkevej 11, Torning, Kjellerup.

Kristine Mortensen gik i skole i Lee. Hun lærte husgerning hjemme og var herefter beskæftiget som husassistent i Nr. Borup Præstegaard samt hos sagfører Johnsen i Viborg indtil giftermålet.

Johannes Christensen gik i skole i Torning. Han lærte landbrug hjemme samt i Ikast og paa Fyn, og efter at have aftjent sin værnepligt i Viborg samt været elev paa Kerteminde Landbrugsskole købte han i 1929 en gaard i Sdr. Vinge paa ca. 60 tdr. land. Denne drev han indtil 1940, da han overtog fødegaarden i Impgaard paa 60 tdr. land, som han drev indtil 1960, da han overdrog den til sønnen Henning.

I ægteskabet er børnene VII.D.1.-VII.D.4.

VII.D.1.

Henning Christensen er født den 18. september 1930 i Sdr. Vinge. Han blev gift den 24. september 1960 i Viborg med Birgit Ravn, der er født den 21. maj 1937 i Aarhus som datter af kreditforeningsfuldmægtig Harald Ravn.

Bosat: Impgaard, Kjellerup.

Henning Christensen er landmand og overtog i 1960 faderens gaard i Impgaard.

Birgit Ravn er sygeplejerske.

VII.D.1.a. Jens Ravn Christensen er født den 17. juli 1961 i Kjellerup, Hørup sogn.

VII.D.1.b. Jakob Ravn Christensen er født den 4. juli 1965 i Kjellerup, Hørup sogn.

VII.D.2.

Hanne Tora Christensen er født den 30. juni 1934 i Sdr. Vinge.

Bosat: Enghavevej, Kjellerup.

VII.D.3.

Kirsten Christensen er født den 7. februar 1936 i Sdr. Vinge.

Bosat: Engdalsvej 63, Brabrand.

Kirsten Christensen er sygeplejerske.

VII.D.4.

Anne Jenny Christensen er født den 5. december 1941 i Impgaard, Torning sogn. Hun blev gift den 7. maj 1966 i Torning med Niels Erik Hausammann, der er født den 11. december 1939 i Svendborg som søn af møbelfabrikant Sigurd Hansen og hustru Lina Hausammann.

Bosat: St. Jakobstr. 8, Cham, Schweiz.

Anne Jenny Christensen gik i skole i Ungstrup samt i Vattrup og var desuden elev paa Levring Efterskole. Hun gennemgik uddannelse som defektrice ved Kjellerup Apotek og har endvidere været beskæftiget ved Løveapoteket i Viborg samt ved Sankt Lukas Apotek i Aarhus. Siden 1968 har hun været ansat i Schweiz.

Niels Erik Hausammann gik i skole i Tved samt i Svendborg, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes som elektriker i Svendborg, og efter at have aftjent sin værnepligt i København læste han til el-installatør ved Aarhus Tekniske Skole. Siden 1968 har han været ansat ved firmaet Sulzer i Schweiz.

VIII. Christen Christensen Fisker

der ca. 1905 har faaet bevilling paa navnet Fisker for sig og sine efterkommere, er født den 17. juli 1861 i Mammen, og han døde den 2. juni 1944 i Bjerringbro. Han blev gift første gang den 17. marts 1882 i Mammen med Karen Marie Sørensen Grud. Hun er født den 6. januar 1864 i Mammen som datter af gaardejer Søren Christensen Grud og hustru Birthe Marie Sørensdatter Hvas, og hun døde den 23. december 1892 i Mammen. Herefter blev han gift anden gang den 14. august 1893 i Langaa med Johanne Sørensen Grud. Hun er født den 1. marts 1872 i Mammen som datter af gaardejer Søren Christensen Grud og hustru Birthe Sørensdatter Hvas, og hun døde den 14. september 1947 i Bjerringbro.

Christen Christensen Fisker gik i skole i Mammen. Han lærte landbrug og var beskæftiget ved dette hjemme samt i forskellige pladser, indtil han i 1879 overtog sin faders gaard. Sin værnepligt aftjente han i Viborg som oppasser for obersten, og foraaet 1893 solgte han fødegaarden, hvorpaa han drev landbrug paa Langaa Mark ca. 2 aar. Efter at have haft en ejendom i Hjermind by til ca. 1902 havde han bl.a. Baastruplund ved Hjermind til ca. 1909 og Kølsen Mølle fra ca. 1912 til ca. 1917. Han drev nu fiskehandel ca. 1½ aar i Skals samt ca. 3 aar i Bjerringbro, begge steder i egen ejendom. Derefter virkede han som ejendomshandler til sin død.

Christen Christensen Fiskers to hustruer var søstre og døtre af Søren Christensen Grud (født 1823, død 1876) og hustru Birthe Marie Sørensdatter Hvas (født 1833, død 1878). Søren Christensen Gruds forældre var gmd. og skoleforstander i Lee Christen Sørensen Grud (født 1789, død 1833) og hustru Karen Larsdatter (født 1800, død 1839), medens hans hustru Birthe Marie Sørensdatter Hvas var datter af husmand og bødker Søren Andersen Hvas (født 1799, død 1844) og Ane Marie Pedersdatter (født 1811, død 1833).

Johanne Sørensen Grud var kun 5 aar, da hun blev forældreløs, og hun voksede op hos Jens Lund i Mammen. Hun lærte at sy i en modeforretning i Viborg, og senere overtog hun aftægts huset ved den gaard i Mammen, som havde tilhørt forældrene og hvor hun ernærede sig ved at brodere og sy for folk. Da søsteren Karen Marie døde i 1892 blev hun husbestyrerinde hos svogeren, som hun derefter blev gift med i Langaa Kirke i 1893. - Hun fødte ialt 16 børn, hvoraf kun de 6 voksede op.

I anledning af Christen Christensen Fisker og Johanne Gruds guldbryllup skrev avisen følgende:

"Paa Fredag holder Ejendomshandler Chr. Fisker og Hustru, Fru Johanne Fisker, Bjerringbro, Guldbryllup. I sine yngre Aar havde Chr. Fisker flere Pladser paa større Gaarde, indtil han i 1882 blev gift med en Søster til sin nuværende Kone og overtog sin Fædrengaard i Mammen. Hans første Kone døde efter knap 10 Aars Ægteskab faa Maaneder efter, at hun havde født sit sjette Barn. Hendes Søster, Johanne Grud, kom saa til Mammen for at overtage Husførelsen, og den 13. August 1893 blev hun og Chr. Fisker gift. Samme Aar solgte de Gaarden og boede i de følgende Aar paa Skift i Langaa, Hjermind, Vindum, Kølsen Mølle og Skals, indtil de i 1910 slog sig ned i Bjerringbro.

Ikke mindst for Fru Fisker var de mange Flytninger ofte forbundet med Ulejlighed. Der var mere end nok for hende at se til. Der var de seks Børn af første Ægteskab, og selv blev hun Moder til ikke færre end 16. I Aarenes Løb er 10 af den store Børneflok døde, flere af dem som voksne. Chr. Fisker har altid interesseret sig for Handelen, og da han slog sig ned i Bjerringbro, oprettede han et Ejendomskontor og oparbejdede i Løbet af faa Aar en god Forretning.

Nu er Helbredet ikke saa godt mere, hverken hans eller hendes, og Fru Fisker er for Tiden Patient paa Sygehuset i Kjellerup, saa det ser ud til, at de maa fejre Festdagen i Stilhed. De to gamle havde ellers glædet sig meget til at festligholde Guldbryllupsdagen i Selskab med deres 12 Børn med Familie."

Børn: VIII.A.-VIII.M.

VIII.A.

Birgitte Marie Severine Christensen er født den 29. november 1882 i Mammen, og hun døde den 24. august 1965 i Langaa. Hun blev gift den 13. juni 1902 i Hjermind med Just Jensen. Han er født den 21. april 1879 i Borritsø, Gjerning sogn, som søn af ugift Inger Justsen, og han døde den 6. november 1954 i Ulstrup, Hvorslev og Vellelev sogne.

Om ægteparret fortæller Dagmar Louise Fisker (VIII.L.) bl.a.:

"Birgitte tjente efter endt skolegang forskellige steder og blev husbestyrerinde hos Just Jensen, med hvem hun blev gift i 1902 i Sdr. Vinge Kirke. Senere boede de paa Langaa Mark samt i Aabro, hvor de begge steder drev landbrug. Herefter købte de hus i Ulstrup, hvor Birgitte i mange aar besty-

rede en fedevarebutik og Just handlede med grise. Efter Just's død solgte hun huset og flyttede til Langaa, hvor hun boede til leje hos sin broder Karl."

I ægteskabet er datteren VIII.A.1.

VIII.A.1.

Inger Jensen er født den 31. marts 1903 i Sdr. Vinge, og hun døde den 27. februar 1946 i Randers. Hun blev gift 1931 i Randers med Jens Jensen Buus, der er født den 12. juni 1907 i Falslev by og sogn som søn af landmand Rasmus Bus og hustru Johanne Marie Andersen.

Bosat: Sjællandsgade 32, Randers.

Inger Jensen var indtil giftermålet ekspeditrice i en bagerforretning i Randers.

Jens Jensen Buus udlærtes i 1926 som slagter i Randers. I 5 aar arbejdede han som svend hos en slagtermester, og efter fra 1931 til 1934 at have drevet egen slagterforretning i Randers fik han ansættelse paa Randers Andelssvineslagteri, hvor han var beskæftiget indtil 1972, de sidste aar som konservermester.

I ægteskabet er adoptivdatteren VIII.A.1.a.

VIII.A.1.a.

Helen Merita Buus er født den 21. februar 1944 i Aarhus. Hun blev gift den 29. maj 1971 i Randers med Aage Gert Jensen, der er født den 29. juni 1938 i Lime som søn af hønseriejer Søren Jensen og hustru Alvilda.

Bosat: Vogtervej 25, København S.

Helen Merita Buus gik i skole i Randers i 7 aar. I 6 aar var hun klinikassistent hos en tandlæge i Randers, og efter ca. 3 aar som ekspeditrice hos en guldsmed samme sted var hun indtil giftermålet beskæftiget som servitrice paa restaurant Nørreriis, Randers. Hun har siden haft ansættelse som ekspeditrice hos guldsmed Peckham paa Gl. Kongevej i København.

Aage Gert Jensen gik i skole i Lime i 7 aar. Han udlærtes som smed i Lime, og efter at have arbejdet nogle aar som svend læste han til maskinmester i København. Han er nu ansat som saadan i rederiet Portland.

VIII.A.1.a.1) Laila Jensen er født den 27. december 1968 i Randers.

VIII.B.

Søren Christian Fisker er født den 2. juni 1883 i Mammen, og han døde den

5. oktober 1962 paa Viborg Sygehus. Han blev gift med Tora Madsen. Hun er født den 11. august 1884 paa Sahl Hede, Sahl sogn, som datter af boelsmand Søren Madsen og hustru Marie Tora, og hun døde den 11. december 1948 i Gullev.

Om ægteparret fortæller Dagmar Louise følgende:

"De flyttede meget omkring og købte siden gaard i Gullev, hvor de samtidig drev hestehandel. Da Tora døde, solgte Søren gaarden og købte hus i Bjerringbro, hvor han boede til sin død. Ægteskabet var barnløst."

VIII.C.

Maren Christensen er født den 10. april 1886 i Mammen, og hun døde den 24. september 1965 i Randers. Hun blev gift den 4. juli 1904 i Hjermind med Hans Christian Madsen. Han er født den 2. januar 1876 i Bastrup, Vamdrup sogn, som søn af gaardejer Peder Madsen og hustru Anne Susanne Juhl, og han døde den 6. maj 1951 i Randers.

Om ægteparret har Inga Margrethe gift med sønnen Robert fremsendt følgende levnedbeskrivelse:

"Hans Christian Madsen var i flere aar i lære som bødker, men maatte af helbredsmæssig hensyn opgive faget og lærte i stedet som handelskommis. Han arbejdede som saadan i bl.a. Fredericia og Sdr. Vinge. Sidstnævnte sted tjente Maren Christensen af Hjermind, og de to blev 4. juli 1904 gift i Hjermind Kirke. Paa det tidspunkt drev H.C.M. købmandsforretning i Odder. Forretningen kunne imidlertid ikke svare sig og maatte opgives et par aar efter, hvorefter de flyttede til Randers. - Her arbejdede han i nogle aar som bogholder paa Trifolium. Senere søgte han ind til Randers Kommune, hvor han den 1. august 1920 blev fastansat som gasværksarbejder, og hvor han blev i over 20 aar, til han i 1941 pensioneredes grundet svigtende helbred."

I ægteskabet er børnene VIII.C.1.-VIII.C.6.

VIII.C.1.

Robert Madsen er født i 1905, og han døde den 6. december 1907 i Randers.

VIII.C.2.

Reinholdt Madsen er født den 1. oktober 1907 i Randers. Han blev gift den 6. november 1932 i Randers med Tove Margrethe Randrup, der er født den 18. juli 1910 i Randers som datter af blikkenslagermester Niels Peter Randrup og hustru Mette Marie Birk Pedersen.

Bosat: Udbyhøjvej 118, Randers.

Reinholdt Madsen gik i skole i Randers. I 1926 udlærtes han som typograf ved Randers Dagblad og fortsatte samme sted som svend i ca. 1½ aar. I 1928 begyndte han paa Gutenberghus i København, og efter at have været paa Valsen i Tyskland, Norge og Sverige i 1 aar kom han tilbage til Randers Dagblad. Her var han beskæftiget i en længere periode og herefter en kort tid ved Expres-Trykkeriet, hvorpaa han begyndte ved Randers Amtsavis. Her var han ansat i flere perioder, indtil han i 1938 blev fastansat, fra 1950 som faktor. - Reinholdt Madsen var i 1939 medstifter af haandsætterklubben i Randers samt haandsætternes landssammenslutning og indvalgtes henholdsvis som formand og bestyrelsesmedlem. I 1941 blev han medlem af Dansk Typograf-Forbunds Tarifikommission, i 1943 skuemester for Typografernes Fagforening, og senere dennes amtsformand samt formand for den lokale fagforenings fagkomite, i 1948 formand for Typografernes Fagforening i Randers og i 1949 medstifter af og bestyrelsesmedlem i Typografernes Stiftelse i Randers. I 1950 blev han medlem af Dansk Typograf-Forbunds styrelse, men frasagde sig samme aar alle hverv indenfor fagforeningen efter at være blevet forfremmet til faktor. Senere blev han skuemester ved Danske Dagblades Arbejdsgiverforening, og han har været formand for Amtsavisens personaleforening samt sekretær for dennes understøttelseskasse. Endvidere har han bl.a. været medlem af Dronningborg Kommunes Boliganvisnings-udvalg, huslejenævn og lejevurderingsraad. - I 1973 havde Reinholdt Madsen 40 aars jubilæum ved Randers Amtsavis.

Tove Margrethe Randrup gik i skole i Randers. Hun lærte husgerning paa Randers-egnen og tjente bl.a. 2 aar hos tandlæge Ditlevsen.

VIII.C.2.a.

Reinar Madsen er født den 16. marts 1936 i Randers.

Bosat: Fasanvej 10, Brylle, Tommerup.

Reinar Madsen udlærtes i 1956 som typograf og dimitteredes i 1962 fra Den grafiske Højskole. I 1969 udnævntes han til fuldmægtig, og siden 1972 har han været beskæftiget som kontorchef.

VIII.C.2.b.

Arne Reinholdt Madsen er født den 18. januar 1948 i Randers.

Bosat: Valmuevej 35, Tarm.

Arne Reinholdt Madsen dimitteredes i 1971 fra Jelling Seminarium, hvorefter han begyndte som lærer ved Tarm Skolevæsen.

VIII.C.3.

Anna Karen Marie Madsen er født den 28. januar 1909 i Randers. Hun blev gift den 13. september 1930 i Aarhus med Ejner Viktor Christiansen. Han er født den 22. maj 1909 i Aarhus som søn af snedkermester Christiansen, og han døde den 11. november 1956 paa Amtssygehuset i Aarhus.

Bosat: Langdalsvej 5, Brabrand.

Anna Karen Marie Madsen gik i skole i Randers. Hun var beskæftiget ved forskellige bagerforretninger, bl.a. hos en kusine, der havde konditori i Adelgade. Efter giftermålet har hun været medhjælpende hustru i ægteparrets virksomhed.

Ejner Viktor Christiansen gik paa Finsensgades Skole i Aarhus. I flere aar var han ansat som badeassistent paa Sct. Oluf i Aarhus samt i en kortere periode ved Aarhus Sporveje. Herefter etablerede han sig som lædervarefabrikant og havde værksted samt forretning i Aarhus indtil sin død.

VIII.C.3.a.

Torben Juhl Christiansen er født den 2. december 1935 i Aarhus.

Bosat: Egsmark By, Ebeltoft.

Torben Juhl Christiansen er lædermøbelpolstrer.

VIII.C.4.

Andrea Julie Madsen er født den 21. februar 1911 i Randers. Hun blev gift den 2. november 1930 i Randers med Hans Christian Jeppesen. Han er født den 24. januar 1906 i Staanum, Krstrup sogn, som søn af bogholder Morten Jeppesen og hustru Ane Pedersen, og han døde den 1. februar 1970 i Randers.

Bosat: Glarbjergvej 148, Randers.

Andrea Julie Madsen gik i skole i Randers. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. hos korn- og foderstofhandler Danielsen i Randers. Efter giftermålet har hun været beskæftiget i 5 aar paa systue, heraf 4 aar hos Hansen & Guldborg.

Hans Christian Jeppesen gik i skole i Krstrup ved Randers. Han udlærtes som maskinarbejder ved Bech & Co. Landbrugsmaskiner i Dronninglund, og fra 1943 til 1966 var han ansat som pladesmed ved Scandia Vognfabrik i Randers.

VIII.C.4.a.

Benny Juhl Jeppesen er født den 12. september 1931 i Dronningborg. Han

blev gift den 20. marts 1954 i Randers med Lis Sørensen, der er født den 13. juli 1930 i Vorup som datter af handelsmand Carl Ditlev Sørensen og hustru Julie Petrea Madsen.

Bosat: Kirkevænget 38, Tranbjerg.

Benny Juhl Jeppesen gik i skole i Randers, hvor han i 1948 bestod real-eksamen. I 1952 udlærtes han som maskinarbejder ved vognfabrikken Scandia og bestod endvidere eksamen som maskinist samme aar. Sin værnepligt af-tjente han fra 1952 til 1954 ved Søværnet, hvorfra han hjemsendtes som sergent, og efter at have været ansat 1 aar ved Langaa Jernstøberi og Ma-skinfabrik arbejdede han fra 1955 til 1960 som kedelpasser og maskinassi-stent ved Randers Elværk samt fra 1960 til 1965 som konstruktør ved Royal System, ogsaa i Randers. Siden har han været ansat som forskningstekniker og konstruktør ved Aarhus Universitet, Fysisk Institut.

Lis Sørensen gik i skole i Vorup samt i Randers, hvor hun i 1946 be-stod mellemskoleeksamen. Hun gennemgik kontoruddannelse paa Socialdemokra-ten i Randers fra 1946 til 1951 og var herefter ansat paa et arkitektkon-tor samme sted indtil 1954. Efter giftermålet har hun været ansat i sin tidligere læreplads i Randers fra 1960 til 1966 samt som assistent ved Aarhus Stiftstidende fra 1968 til 1969. Siden har hun været bogholder ved Danmarks Uddelerforening i Viby.

VIII.C.4.a.1)

Dorte Juhl Jeppesen er født den 31. oktober 1954 i Randers. Hun blev gift den 23. marts 1974 i Maarslet med Alex Kjerstein Sørensen, der er født den 18. september 1951 i Hørret, Maarslet sogn, som søn af typograf Børge Kjer-stein Sørensen og hustru Edith Käthe Günther Hansen.

Bosat: Jegstrupvænget 237, Tranbjerg.

Dorte Juhl Jeppesen gik i skole i Randers samt paa Samsøgade Skole i Aarhus, hvor hun i 1971 bestod realeksamen. Efter at have været husassi-stent i 1 aar samt medhjælper paa vuggestue og børnehave i 1 aar var hun beskæftiget med kontorarbejde samt i forretning i 1 aar indtil giftermåa-let.

Alex Kjerstein Sørensen gik i skole i Maarslet samt i Højbjerg, hvor han i 1968 bestod realeksamen. Han gennemgik uddannelse som typograf i Od-der samt ved Linde Tryk i Aarhus, hvorpaa han var beskæftiget 1 aar ved Brabrand Bogtryk. Siden 1975 har han været ansat som typograf ved Bjerre's Maskinsætter i Viby.

VIII.C.4.a.1)a) Frank Kjerstein Sørensen er født den 30. januar 1975 i Aarhus.

VIII.C.4.a.1)b) Thomas Kjerstein Sørensen er født den 29. marts 1977 i Aarhus.

VIII.C.4.a.2)

Ole Juhl Jeppesen er født den 6. februar 1957 i Randers.

Han bestod studentereksamen sommeren 1976.

VIII.C.5.

Robert Madsen er født den 11. marts 1913 i Randers, og han døde den 1. januar 1976 samme sted. Han blev gift den 15. maj 1937 i Randers med Inga Margrethe Krøyer, der er født den 12. januar 1917 i Dronningborg som datter af smed Hans Ditlev Karl Krøyer og hustru Jensine Andersen.

Bosat: Mærsk Andersens Vej 3, Randers.

Robert Madsen gik i skole i Randers. Han udlærtes som typograf ved Randers Dagblad og var ansat i ca. 2 aar ved Berlingske Tidende i København. Fra 1936 til sin død i 1976 var han beskæftiget ved Randers Amtsavis.

Inga Margrethe Krøyer gik i skole i Dronningborg samt i Randers, hvor hun i 1933 bestod realeksamen. Hun udlærtes som tilskærer ved Christian Juncher i Randers og fortsatte i samme plads indtil ca. 1938.

VIII.C.5.a.

Leif Krøyer Madsen er født den 20. juni 1942 i Randers.

Bosat: Jægersborggade 20, København N.

VIII.C.5.b.

Anne Lise Krøyer Madsen er født den 2. november 1948 i Dronningborg.

Bosat: Kastrupkrogen 26, Kastrup.

Anne Lise Krøyer Madsen gik i skole i Randers, hvor hun i 1968 bestod studentereksamen. Hun var beskæftiget 1 aar i England, ½ aar paa et plejehjem og havde desuden et ophold i en kibbutz i Israel. I 1970 begyndte hun paa skolen for terapiassistenter ved Aarhus Universitet, hvorfra hun bestod eksamen i 1973 efterfulgt af nogle maaneder som vikar ved Københavns Kommunehospital, psykiatrisk afdeling. Senere samme aar begyndte hun i sin nuværende stilling som ergoterapeut ved Rigshospitalet, psykiatrisk

afdeling. Foraaet 1976 deltog hun i 2 psykiatriske efteruddannelseskurser. - Anne Lise Krøyer Madsen er lokaludvalgsrepræsentant for sekretærer, socialraadgivere og ergoterapeuter paa arbejdspladsen.

VIII.C.6.

Elna Madsen er født den 4. august 1915 i Randers, og hun døde den 11. januar 1973. Hun var gift med mekaniker Harry Dichmann Jensen.

Bosat: Aarhusvej 20, Grenaa.

VIII.C.6.a.

Lillian Juhl Jensen er født den 28. april 1934 i Randers. Hun blev gift den 10. september 1955 i Kolind med Kaj Sørensen, der er født den 4. august 1932 i Kolind som søn af arbejdsmand Søren Peder Sørensen og hustru Rasmine Rønde Andersen.

Bosat: Ebdrupvej 23, Kolind.

Lillian Juhl Jensen gik i skole i Randers og Silkeborg. I 1954 udlærtes hun som damefrisør og var beskæftiget som saadan hos Karen Reffstrup i Kolind samt som afløser forskellige steder. Siden 1974 har hun været ansat ved specialarbejderskolens kantine.

Kaj Sørensen gik i skole i Kolind. Han gennemgik uddannelse hos manufakturhandler Robert Bang samme sted og var ansat 1 aar som ekspedient i Mariager. Sin værnepligt aftjente han fra 1952 til 1954 i Viborg og Oksbøl, hvorpaa han var beskæftiget i sin tidligere læreplads indtil 1957 samt ved Grenaa Dampvæveri fra 1957 til 1965. Siden har han været ansat som kasserer ved specialarbejderskolen i Kolind.

VIII.C.6.a.1) Pia Dichmann Sørensen er født den 30. maj 1959 i Randers.

VIII.C.6.a.2) Susanne Dichmann Sørensen er født den 11. marts 1963 i Ebeltoft.

VIII.C.6.b.

Freddy Dichmann Jensen er skolelærer.

Bosat: Vagtelvej 33, Kolind.

VIII.D.

Christen Karl Marinus Fisker er født den 25. marts 1888 i Mammen, og han

døde den 15. august 1974 paa plejehjemmet Fortegaarden i Risskov. Han blev gift den 16. september 1916 i Aarhus Domkirke med Thora Nielsine Petrea Hansen Svensson, der er født den 20. maj 1888 i Haderslev som datter af tjenestepige Ida Svendsdatter, og hun døde den 5. marts 1971 paa Geriatrisk Hospital i Aarhus.

Om forældrene fortæller sønnen Robert bl.a.:

"Far kom efter endt skolegang i Bjerring i snedkerlære. Han arbejdede som bygnings-snedker forskellige steder i landet, bl.a. i Sønderjylland, der dengang var tysk omraade. I 1913 rejste han til Canada sammen med sin yngre broder Karl og arbejdede her ved sit fag i et aars tid. Herpaa vendte han tilbage til Danmark før 1. Verdenskrig brød ud i 1914 og bosatte sig i Aarhus, hvor han indgik ægteskab med min mor. Her nedsatte han sig som snedkermester, drev handel med brugte og nye møbler og virkede tillige i nogle aar som cykelforhandler. Desuden forpagtede han et mejeriudsalg, som mor passede. Han oparbejdede gennem 20-erne og 30-erne en voksende forretning med møbler, saavel en gros som en detail, der bestod, indtil han sidst i 40-erne afhændede den og blev folkepensionist. Efter mors død flyttede han ind paa plejehjemmet Fortegaarden i Risskov. - Mor blev, da forældrene omkring 1890 emigrerede til Amerika, sammen med sine 2 søskende sat i pleje hos ægteparret Fick. Efter at være blevet konfirmeret tjente hun som husassistent i bl.a. Hamborg samt i Haderslev, hvor hun mødte sin senere ægtefælle omkring 1912. I 1913 fik hun ansættelse som gangpige paa Rigshospitalet i København, og her fødte hun samme aar en søn, der blev sat i pleje hos en fiskerfamilie i Floes ved Randers Fjord indtil 1916, da hun blev gift med far. Mor passede hjemmet samt mejeriudsalget indtil familien i 1925 flyttede til det indre af Aarhus. Her hjalp hun far i virksomheden. I 1965 blev mor offer for en sygdom, der berøvede hende talens brug, og i 1972 døde hun efter lang tids sygdom."

I ægteskabet er sønnen VIII.D.1.

VIII.D.1.

Robert Marinus Fisker er født den 25. august 1913 paa Rigshospitalet i København. Han blev gift den 1. juli 1941 i Aarhus, Vor Frue Kirke, med Edy Tove Frederiksen, der er født den 2. november 1915 i Aarhus, Sankt Johannes sogn, som datter af malermester Thorvald Frederiksen og hustru Andrea Jørgensen.

Bosat: Højtoftevej 18, Risskov.

Robert Marinus Fisker gik i Munkegade Skole i Aarhus, hvor han i 1931 bestod realeksamen. Fra 1932 til 1936 gennemgik han handelsuddannelse og debuterede desuden i 1935 med romanen Tidernes morgen. I 1941 debuterede han som børnebogsforfatter, og efter at have bestaaet lærereksamen i 1943 i Aarhus var han ansat som lærer ved Aarhus kommunes Skolevæsen fra 1944 til 1971. - Robert Marinus Fisker har været formand for Aarhus Lærerforening 1959-1960. I 1970 blev han medlem af Dansk Forfatterforeningsrepræsentantskab. - Han har skrevet romanerne: Tidernes morgen, Bjarke, Mere Regn paa St. Croix. Ca. 50 børne- og ungdomsbøger, bl.a. Peter Pjusk-bøgerne, For Frihedens Skyld, Stjernerne vil lyse, Mikkel Ravn-bøgerne og Eventyr paa Hærvejen. Endvidere har han forfattet forskellige læsepædagogiske arbejder.

Edy Tove Frederiksen gik i skole i Aarhus, hvor hun bestod præliminæreksamen fra Laursens Private Realskole. Herefter var hun ansat som klinik-assistent hos en tandlæge i Aarhus indtil 1944, og fra ca. 1945 til ca. 1950 var hun ansat som dukkefører ved Aarhus Teaters marionetscene. - Edy Tove Frederiksen har fra ca. 1950 til ca. 1970 været fører for ulveungerne i Risskov.

VIII.D.1.a.

Mogens Fisker er født den 15. maj 1944 i Aarhus, Sankt Johannes sogn. Han blev gift første gang den 28. januar 1968 i Skt. Pauls Kirke, Aarhus, med Britta Læssøe-Nørberg, der er født den 18. oktober 1945 i Jægersborg sogn som datter af generalmajor Orla Nørberg og hustru Grethe Metz. Ægteskabet opløstes i 1970, og han blev herefter gift anden gang den 18. november 1972 i Risskov med Kirsten Jensen, der er født den 8. maj 1945 i Aarhus, Sankt Johannes sogn, som datter af boghandler Erik Godtfred Jensen og hustru Mary Ragnhild Hansen.

Bosat: Framlev Korsvej 1, Harlev.

Mogens Fisker gik i Samsøgade Skole i Aarhus, hvor han i 1962 bestod realeksamen. Han var elev paa Sømandsskolen i Esbjerg og sejlede derpaa i 2 aar, først med skoleskibet Danmark og senere som jungmand og letmatros. Sin værnepligt aftjente han fra 1964 til 1965 ved flyvestation Karup, og herefter gennemgik han uddannelse som reklamefotograf ved Commercial Photo i Hasselager, hvor han stadig er ansat.

Kirsten Jensen gik i skole i Risskov, hvor hun i 1962 bestod realeksa-

men. Efter et ophold paa Silkeborg Husholdningsskole 1962-1963 gennemgik hun uddannelse som boghandler og udlærtes 1966 i Aarhus. Hun gennemgik uddannelse som kontorassistent og var ansat 1½ aar ved Olympia samt 1½ aar i en boghandel, hvorpaa hun var beskæftiget 2 aar ved Søværnets Operative Kommando i Aarhus, meldetjenesten. - Kirsten Jensen medbragte i ægteskabet børnene Michael, der er født den 23. august 1965 i Aarhus og Mette, der er født den 13. november 1967 i Aarhus. De har begge i henhold til bevil-
ling faaet efternavnet Fisker.

VIII.D.1.a.1) Maria Fisker er født den 26. maj 1975 i Aarhus.

VIII.D.1.b.

Nanna Fisker er født den 15. december 1946 i Aarhus, Sankt Johannes sogn. Hun blev gift den 26. september 1969 i Risskov med Jørgen Madsen, der er født den 25. oktober 1944 i Hjørring som søn af politiassistent Svend Madsen og hustru Ingeborg Elise Nielsen.

Bosat: Thorstrupvej 4, Sig, Varde.

Nanna Fisker gik i skole i Risskov, hvor hun i 1964 bestod realeksamen. Hun var ansat som au-pair i England i 1 aar, og efter i en periode at have været beskæftiget ved forskelligt var hun elev paa Vejlbj Risskov Husholdningsskole. Hun læste til børnehavelærer ved Jydsk Børnehaveseminarium i Aarhus, og efter endt eksamen arbejdede hun fra 1969 til 1976 ved børnehaven Baunehøj samme sted.

Jørgen Madsen gik i skole i Hjørring, hvor han i 1961 bestod realeksamen samt i 1964 studentereksamen. I 1971 dimitteredes han som cand. jur. fra Aarhus Universitet, og i 1976 bestod han lærereksamen fra Aarhus Seminarium. Siden har han været ansat som lærer ved Thorstrup Skole i Sig.

VIII.D.1.b.1) Katrine Madsen er født den 13. marts 1972 i Aarhus, Sankt Johannes sogn.

VIII.D.1.b.2) Sofie Madsen er født den 8. maj 1974 i Aarhus, Sankt Johannes sogn.

VIII.E.

Chresten Fisker er født den 17. juni 1890 i Mammen, og han døde den 28. maj 1952 paa Kjellerup Sygehus, Hørup sogn. Han blev gift den 27. november

1915 i Langaa med Karen Jenny Karlsen, der er født den 15. februar 1891 i Langaa som datter af urmager Jens Karlsen og hustru Ane Marie Christensen.

Bosat: Brohus, Langaa.

Chresten Fisker gik i skole i Mammen. I nogle aar var han beskæftiget ved landbruget, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment i Randers samt ved gardehusarerne hjemsendtes han som sergent i 1919. Indtil 1932 var han ansat som assurandør ved forsikringsselskabet Hafnia i Viborg, og herefter ved Statsanstalten som inspektør for landdistrikterne i Randers Amt indtil sin død i 1951.

Karen Jenny Karlsen gik i skole i Langaa i præstegaarden. Hun lærte husgerning og tjente i forskellige pladser paa hjemegnen, i Langaa samt i Aarhus.

I ægteskabet er børnene VIII.E.1.-VIII.E.3.

VIII.E.1.

Ernst Fisker er født 1911 i Holsted. Han blev gift med Esther Nielsen.

Bosat: Hegnets Vej 8, Allerød.

Ernst Fisker er civilingeniør.

VIII.E.1.a.

Dorte Grud Fisker er sygeplejerske.

Bosat: Uglevangen 36, Allerød.

VIII.E.1.b.

Karen Grud Fisker er født den 6. august 1944 i Aarhus, Sankt Markus sogn. Hun blev gift den 27. august 1966 i Lillerød med Timothy Christopher Tatman, der er født den 1. april 1940 i Purley, Surrey, England, som som af kontorassistent Arthur Christopher Tatman og hustru Evelyn Grace Slater.

Bosat: 41 Crawford Road, Milngavie, Skotland.

Karen Grud Fisker gennemgik folkeskolen og uddannedes herefter som klinikassistent. I 1965 rejste hun til England for at udvide sine sprogkunderskaber, og her mødte hun sin tilkommende ægtemand. Efter giftermålet flyttede de til Canada, og i 1973 bosatte de sig i Skotland.

Timothy Christopher Tatman gik paa Dulwich College. Han bestod afgangseksamen som ingeniør fra University of Bristol og arbejdede herefter ved

Rolls-Royce, først nogle aar i England og fra 1966 til 1973 i Canada. Siden har han været ansat ved John Browee Engineering i Skotland, der sælger gasturbiner i Østen.

VIII.E.1.b.1) James Christopher Tatman er født den 23. april 1971 i Montreal, Canada.

VIII.E.1.b.2) Charles Christopher Tatman er født den 2. december 1973 i Glasgow, Skotland.

VIII.E.1.b.3) Katharine Anne Tatman er født den 2. december 1973 i Glasgow, Skotland.

VIII.E.1.c.

Lise Grud Fisker er født den 16. september 1945 i Aarhus Domsogn. Hun blev gift den 24. januar 1968 i Lillerød med Lars Thomsen, der er født den 14. oktober 1943 i København som søn af civilingeniør Johan Thomsen og hustru Elly Sofie Christiansen.

Bosat: Gravenstensvej 10, Allerød.

Lise Grud Fisker gik i skole i Nærum samt i Lillerød, hvor hun bestod realeksamen i 1962. Hun var husassistent i Gentofte fra 1962 til 1963, beskæftiget paa en fødeklinik i Charlottenlund fra 1963 til 1964 og derpaa sygeplejeelev ved Sct. Lucas Stiftelsen i Hellerup fra 1964 til 1968. Efter at have været sygeplejeassistent 1968-1969 var hun hjemmegaaende husmoder, og fra 1971 til 1973 gennemgik hun uddannelse som jordemoder paa Rigshospitalet. Siden har hun været ansat som jordemodervikar i Hørsholm.

Lars Thomsen gik paa Dyssegaardsskolen i Hellerup, Maglegaardsskolen i Gentofte samt paa Gentofte Statsskole, hvorfra han i 1962 bestod studentereksamen. I 1967 dimitteredes han som tandlæge fra Københavns Tandlægehøjskole, og efter at have aftjent sin værnepligt som tandlæge paa Sjølsmark Kaserne etablerede han selvstændig tandlægepraksis i Allerød.

VIII.E.1.c.1) Jens Thomsen er født den 9. august 1969 i Hellerup.

VIII.E.1.c.2) Trine Thomsen er født den 23. januar 1974 i Hørsholm.

VIII.E.1.d.

Klavs Grud Fisker er tandlæge.

Bosat: Rydevænget 85, Aarhus V.

VIII.E.1.e.

Kresten Grud Fisker er under aadssvageforsorgen.

VIII.E.2.

Gudrun Fisker er født den 16. februar 1917 i Randers. Hun blev gift den 28. december 1942 i Langaa med Marius E. Nykjær, der er født den 3. august 1908 i Vildbjerg som søn af gaardejer Niels Nykjær og hustru Jensine Jensen.

Bosat: Skovbakkevej 12, Langaa.

Gudrun Fisker gik i skole i Langaa, hvorfra hun i 1933 bestod realeksamen. Fra 1938 til 1941 gennemgik hun uddannelse som sygeplejerske ved Aarhus Kommunehospital, og senere deltog hun i et kursus som deltidsbibliotekar. Siden 1958 har hun været ansat som deltidsbibliotekar ved Langaa Bibliotek.

Marius E. Nykjær er ledende skoleinspektør.

VIII.E.2.a.

Mogens Nykjær er født den 12. marts 1944 i Langaa.

Bosat: Mindebrogade 3, Aarhus.

Mogens Nykjær er universitetsadjunkt, mag. art.

VIII.E.2.b.

Anne Marie Nykjær er født den 3. marts 1948 i Langaa.

Bosat: Thorsgade 31, Randers.

Anne Marie Nykjær bestod studentereksamen i 1967 og lærereksamen i 1971. Hun har herefter haft et par ophold i udlandet samt 4-aars undervisningsvirksomhed, bl.a. indenfor forsorgen, Terre des Hommes samt folkeskolen.

VIII.E.3.

Kay Grud Fisker er født den 9. april 1928 i Langaa.

Bosat: Brohuset, Væthvej 28, Langaa.

Kay Grud Fisker gik i skole i Langaa, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes som automekaniker og maskinarbejder i Langaa, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment fra 1949 til 1950 var han ansat som dieselmekaniker ved Vilh. Nellesmann i Randers. Han udlærtes som

elektriker i Langaa og bestod i 1955 installatøreksamen i Aarhus, hvorpaa han var værkfører i 3 aar hos Fiat i Randers samt garantimester ved D.S.B. fra 1958 til 1962. Siden har han drevet antikvitetshandel i Langaa og restaurerer selv antikviteter, bl.a. ure og møbler.

VIII.F.

Karl Marius Fisker er født den 23. december 1892 i Mammen, og han døde den 24. februar 1976 paa Randers Sygehus. Han blev gift den 15. november 1918 i Vorde med Anna Marie Kjeldsen. Hun er født den 25. december 1898 i Kølsengaarde, Vorde sogn, som datter af Peder Jensen Kjeldsen og hustru Oline Nielsen, og hun døde den 19. september 1966 i Langaa.

Om forældrene fortæller datteren Karen bl.a.:

"Far gik i skole i Hjermind, og som 12-aarig fik han plads paa Solgaard ogsaa i Hjermind, hvor han var i 1 aar. Herefter tjente han hjemme til sit 15. aar, hvorpaa han havde forskellige pladser ved landbruget, indtil han i 1913 rejste til Canada, hvor han arbejdede i staten Alberta til 1914. Han tog herpaa tilbage til Danmark og overtog en ejendom paa 13 tønder land i Kølsengaarde, som han drev til 1921, da han købte en ejendom paa 21½ tdr. land i Torup. Denne ejendom solgte han i 1956 og købte hus i Langaa. Far var en lang periode medlem af sogneraadet. - Mor gik i skole i Lyngsø. Hun lærte husgerning hjemme og var elev paa Rønde Højskole i 1918."

I ægteskabet er børnene VIII.F.1.-VIII.F.8.

VIII.F.1.

Karen Margrethe Fisker er født den 26. januar 1920 i Kølsengaarde, Vorde sogn. Hun blev gift den 9. april 1944 i Sdr. Vinge med Knud Sørensen, der er født den 25. juli 1920 i Ø. Velling som søn af gaardejer Peter Sørensen og hustru Pedermine Marie Nielsen.

Bosat: Heimdalsvej 40, Kolding.

Karen Margrethe Fisker gik i skole i Torup. Hun lærte husgerning hjemme og tjente bl.a. paa Kølsengaard i Kølsen samt 2 aar som stuepige hos en læge i Bjerringbro og 1½ aar som ekspeditrice ved Tatol i Ulstrup. Endvidere har hun fra 1962 til 1965 været ansat som sygemedhjælper i Kolding.

Knud Sørensen gik i skole i Ø. Velling. Han lærte landbrug hjemme, og efter en tid som maskinlærling aftjente han sin værnepligt i Fredericia 1939-1940. I 1941 udlærtes han som maskinarbejder i Langaa og var herefter

beskæftiget forskellige steder i Randers samt en tid ved B. & O. i Struer. I 1944 var han ansat paa Gudena-fabrikken i Silkeborg, fra 1945 til 1950 ved automobilfirmaet Tandrup samme sted og herefter ved S. Stenhøj's Maskinfabrik i Barrit, fra 1953 til 1960 som værkfører. Siden har han været ansat som værkfører, først ved Disella A/S i Kolding og fra 1965 ved Lavrids Knudsen Maskinfabrik samme sted.

VIII.F.1.a.

Birthe Sørensen er født den 25. september 1945 i Silkeborg. Hun blev gift den 19. december 1969 i Kolding med Hugo Thomsen, der er født den 10. maj 1943 i Aarhus som søn af fabrikant Magnus Thomsen og hustru Grete. - Ægteskabet opløstes i 1975.

Bosat: Heimdalsvej 40, Kolding.

Birthe Sørensen gik i skole i Barrit samt i Kolding, hvor hun bestod realeksamen. Herefter gennemgik hun kontoruddannelse. - I 1971 blev hun ramt af sygdommen dessimineret sklerose, og som følge af sygdommen opløstes ægteskabet i 1975.

Hugo Thomsen er kontorassistent.

VIII.F.1.b.

Inge Sørensen er født den 21. marts 1947 i Silkeborg. Hun blev gift den 4. august 1973 i Sdr. Bjert med Gunner Laursen, der er født den 15. maj 1946 i Agtrup Skov, Sdr. Bjert sogn, som søn af landmand Egon Laursen og hustru Lilly Hansen.

Bosat: Agtrup Skov, Bjert.

Inge Sørensen gennemgik folkeskolen og var desuden elev paa Vandel Ungdomsskole. Hun uddannedes indenfor butiksbranchen i Kolding, og efter at have været ansat 2½ aar i et varehus i Vejle arbejdede hun 3 aar i Kvickly i Kolding. Siden 1973 har hun været ansat som kontorassistent ved Den Danske Bank.

Gunner Laursen gennemgik folkeskolen. En tid var han beskæftiget ved landbruget, og efter at have aftjent sin værnepligt ved flyvevaabnet i Skrydstrup begyndte han som maskinfører hos en byggeentreprenør. Desuden overtog han i 1972 fødegaarden i Agtrup, hvor jorden er forpagtet ud.

VIII.F.1.b.1) Pia Laursen er født den 4. februar 1975 i Kolding.

VIII.F.2.

Peter Kresten Fisker er født den 27. december 1921 i Torup. Han blev gift den 7. december 1946 i Sdr. Vinge med Kirstine Marie Kristensen, der er født den 14. august 1926 i Houlbjerg som datter af husmand Anton Kristensen og hustru Ingeborg Jørgine Bønding.

Bosat: Ulstrupvej 37, Langaa.

Peter Kresten Fisker gik i skole i Torup. Allerede som 13-årig kom han ud at tjene og var beskæftiget paa hjemegnen, bl.a. 2 aar hos Ingvard Rasmussen samt en tid i Vorde og Ødum. I 1946 begyndte han paa Langaa Jernstøberi og var ansat her ialt 8 aar, samtidig med at han drev en landejendom paa Torup Nedermark fra 1947 til 1953. Siden 1958 har han været ansat som industriarbejder ved Rich. Nissen's Trævarefabrik i Langaa, og endvidere købte han i 1959 sin nuhavende ejendom paa Ulstrupvej.

Kirstine Marie Kristensen gik i skole i Torup. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. en tid hos lærer Blaaberg i Sdr. Vinge samt 1½ aar hos gaardejer Rasmussen i Torup. Efter giftermålet har hun været ansat som syerske ved en møbelfabrik i Ulstrup samt fra 1971 ved Rich. Nissen's Trævarefabrik i Langaa.

VIII.F.2.a.

Eskild Fisker er født den 14. oktober 1949 paa Torup Nedermark, Torup sogn. Han blev gift den 3. juli 1972 i Sdr. Vinge med Sonja Elisabeth Kristensen, der er født den 13. juni 1951 i Kaatrup, Asferg sogn, som datter af gaardejer Børge Erik Kristensen og hustru Inger Lise Jensen.

Bosat: Ulstrupvej 46, Langaa.

Eskild Fisker gik i skole i Torup og Langaa. I 1972 udlærtes han som mekaniker hos automekaniker Niels Hansen i Langaa, og efter at have af-tjent sin værnepligt i Skive, København og Randers fra 1972 til 1973 fortsatte han i sin tidligere læreplads, afbrudt af 1 aar som reparatør ved Ricticel 1974-1975.

Sonja Elisabeth Kristensen gik i skole i Asferg samt i Ø. Velling, hvor hun bestod 10. klasse. Fra 1968 til 1969 var hun ansat paa De gamles Hjem i Langaa, og efter et ophold paa Hadsten Højskole arbejdede hun paa Ste-fanshjemmet i Aarhus indtil 1970. Hun gennemgik uddannelse som sygehjælper

ved Aarhus Kommunehospital og har derpaa været ansat som saadan ved plejehjemmet Tirsdalen i Randers fra 1971 til 1975 og herefter ved plejehjemmet i Langaa.

VIII.F.2.a.1) Jan Fisker er født den 18. august 1973 i Randers.

VIII.F.2.a.2) Thomas Fisker er født den 13. juni 1975 i Randers.

VIII.F.2.b.

Per Fisker er født den 11. april 1957 i Viborg.

Per Fisker gik i skole i Langaa og kom herefter i lære som mekaniker ved automobilfirmaet Himmer & Madsen i Randers.

VIII.F.3.

Henry Fisker er født den 20. marts 1923 i Torup. Han blev gift den 4. juni 1949 i Sdr. Vinge med Marna Kirstine Sørensen, der er født den 11. august 1927 i Sdr. Vinge sogn som datter af gaardejer Marius Sørensen og hustru Johanne Lundgaard.

Bosat: Hedevej 1, Sdr. Vinge, Ulstrup.

Henry Fisker gik i skole i Torup. Han lærte landbrug paa hjemegnen, og efter at have aftjent sin værnepligt ved infanteriet i Aalborg fra 1945 til 1946 arbejdede han paa Kjærgaard i V. Velling samt hos gaardejer Lauritsen i Sdr. Vinge. I 1949 købte han en ejendom paa Mammen Vestermark, som han drev indtil 1953, da han købte Grøndal ved Ulstrup. Denne drev han indtil 1965, da han overtog svigerforældrenes ejendom i Vinge Bak paa 24 tdr. land.

Marna Kirstine Sørensen gik i skole i Sdr. Vinge. Hun lærte husgerning hjemme og tjente $\frac{1}{2}$ aar hos købmand Lindgaard i Sdr. Vinge, 1 aar hos købmand Gadeberg i Hadsten samt 1 aar som stuepige paa Missionshotellet i Randers. Efter et ophold paa Kleisgaard Husholdningsskole i Strib i 1948 var hun beskæftiget hjemme indtil giftermålet.

VIII.F.3.a.

Carsten Fisker er født den 10. juni 1951 i Mammen. Han lever i papirløst ægteskab med Lillian Kirkegaard, der er født den 22. november 1955 i Sdr. Rind som datter af husmand Egon Kirkegaard og hustru Irma Krista Hejlesen.

Bosat: Hviddingvej 25, Hammershøj.

Carsten Fisker gik i skole i Sdr. Vinge, Torup og Langaa. I 1970 udlærtes han som mekaniker ved D.L.A.M. i Randers, hvorpaa han var ansat ½ aar ved Randløvs Maskinfabrik i Skanderborg, 2 aar ved Ford-forhandler Jørgen Olsen i Viborg og 1 aar som rejsementør ved Bedr. Toft i Mundelstrup. Siden 1974 har han været ansat som montør hos traktorforhandler Arne Vester i Rødding ved Viborg, og sideløbende hermed driver han en landejendom paa 16 tdr. land i Hammershøj, som han købte foraaet 1974.

Lillian Kirkegaard gik i skole i Hjorthede og Bjerringbro. Hun gennemgik uddannelse som teknisk assistent ved Danfoss i Viby J. og bestod eksamen fra Randers Tekniske Skole. Siden 1975 har hun været ansat som teknisk assistent ved Viborg Slidbanefabrik.

VIII.F.3.b.

Hanne Fisker er født den 5. marts 1954 i Sdr. Vinge.

Bosat: Heibergsgade 22, Aarhus C.

Hanne Fisker gik i skole i Sdr. Vinge og Torup samt i Langaa, hvor hun bestod 10. klasse. Hun var husassistent 1 aar i Hasle og var ansat ca. 1 aar paa en vuggestue i Aarhus, indtil hun i 1973 begyndte at læse ved børneforsorgsseminariet samme sted. Under uddannelsen har hun været i praktik paa et børnehjem i Godthaab paa Grønland vinteren 1974-1975.

VIII.F.4.

Johannes Fisker er født den 28. februar 1925 i Torup. Han blev gift den 23. januar 1954 i Julianehaab paa Grønland med Ella Margrethe Mulvad, der er født den 5. februar 1934 i Viborg som datter af arbejdsmand Christian Mulvad og hustru Kirstine Brøndum Andersen.

Bosat: Aakørsvej 5, Rønde.

Johannes Fisker gik i skole i Torup. Han arbejdede 2 aar indenfor landbruget, hvorpaa han kom i lære paa Ulstrup Maskinfabrik, hvor han i 1945 udlærtes som maskinarbejder. Herefter arbejdede han bl.a. som montør ved De Danske Mejeriers Maskinfabrik i Odense i 4-5 aar samt i Viborg i 1 aar, og fra 1953 til 1954 opholdt han sig paa Grønland, hvor han forestod alle sanitære installationer i nybygninger og reparationer indenfor G.T.O. Endvidere har han været ansat ved Bruun & Sørensen Ingeniørfirma i Aarhus, og efter at have bestaaet vand- og gasmestereksamen i 1964 etablerede han i 1965 gas- og vandmestervirksomhed i Rønde.

Ella Margrethe Mulvad gik i skole i Viborg. Hun var ansat som kontoras-

sistent ved Riegels Trævarefabrik i Viborg i 2 aar, Frederiksberg Trælasterhandel i Aarhus i 1 aar og ved G.T.O. paa Grønland i 1 aar indtil giftemaalet.

VIII.F.4.a.

Tom Fisker er født den 18. februar 1955 i Aarhus, Sankt Pauls sogn.

Bosat: Studsgade 30, Aarhus.

Tom Fisker gik i skole i Rønde, hvor han i 1972 bestod realeksamen. I 1974 bestod han HF-eksamen fra Risskov Amtsgymnasium, og efter en tid som børnehavemedhjælper gjorde han i 1976 civil militærtjeneste. Herefter har han været beskæftiget som ungdomsskolemedarbejder.

VIII.F.4.b.

Ole Fisker er født den 20. maj 1957 i Brabrand.

Bosat: Grenaavej 203, Risskov.

Ole Fisker gik i skole i Rønde, hvor han i 1974 bestod realeksamen. I 1976 tog han HF-eksamen fra Risskov Amtsgymnasium, hvorpaa han begyndte som børnehavemedhjælper.

VIII.F.4.c.

Helle Fisker er født den 23. marts 1965 i Holme.

VIII.F.5.

Svend Fisker er født den 12. april 1930 i Torup. Han blev gift den 2. november 1957 i Outrup med Inger Marie Sørensen, der er født den 3. februar 1936 i Outrup som datter af gaardejer Hans Sørensen og hustru Elna Kargo.

Bosat: Lyne, Tarm.

Svend Fisker gik i skole i Torup. Han arbejdede 2 aar indenfor landbruget, hvorpaa han kom i lære hos Søren Wulff i Nordenskov, hvor han i 1950 udlærtes som elektriker. Sin værnepligt aftjente han fra 1951 til 1952 i København, og i 1954 bestod han installatøreksamen i Sønderborg. Efteråret 1956 etablerede han forretning i Hemmet, og i 1957 overtog han sin nuhavende elforretning i Lyne.

Inger Marie Sørensen gik i skole i Outrup og var desuden elev paa Brejninggaard Ungdomsskole i 1951. Hun lærte husgerning paa hjemegnen og tjente bl.a. 3 aar paa De gamles Hjem i Outrup.

VIII.F.5.a.

Flemming Fisker er født den 12. december 1958 i Lyne.

Bosat: Lyne, Tarm.

Flemming Fisker begyndte sommeren 1976 som mekanikerlærling hos en traktorforhandler.

VIII.F.5.b.

Jytte Fisker er født den 6. oktober 1961 i Lyne.

VIII.F.5.c.

Kjeld Fisker er født den 2. februar 1966 i Lyne.

VIII.F.6.

Betty Fisker er født den 12. april 1930 i Torup. Hun blev gift den 31. maj 1952 i Torup med Jens Anton Christiansen, der er født den 3. september 1928 i Torup som søn af murermester Jørgen Christiansen og hustru Jensine Isaksen.

Bosat: Trekronervej 15, Randers.

Betty Fisker gik i skole i Torup. Hun lærte husgerning hjemme og tjente desuden hos dyrlæge Pedersen i Ulstrup 1948-1949. I 1951 havde hun et ophold paa Risskov Husholdningsskole.

Jens Anton Christiansen gik i skole i Rønge. Han lærte landbrug og tjente bl.a. 3 aar paa Ellehavegaard i Rønge. Desuden var han elev paa Støvring Højskole fra 1946 til 1947, og sin værnepligt aftjente han fra 1949 til 1950 ved Jydske Dragonregiment i Randers samt i København. Siden 1951 har han været ansat ved DSB i Randers, først som stationsarbejder, fra 1953 som portør og fra ca. 1966 som overportør.

VIII.F.6.a.

Solveig Christiansen er født den 18. januar 1952 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun blev gift den 28. august 1976 i Randers med Orla Sørensen Kragh, der er født den 16. november 1950 i Randers som søn af arbejdsmand Carl Max Kragh og hustru Dagmar Sørensen.

Bosat: Hyldevænget 9, Hammershøj.

Solveig Christiansen gik i skole i Randers, hvor hun i 1969 bestod re-aleksamen. Efter ½ aar som medhjælper ved biblioteket i Randers begyndte

hun i 1970 i sin nuværende stilling som kontorassistent ved Den Danske Landmandsbank samme sted.

Orla Sørensen Kragh gik i skole i Randers, hvor han i 1968 bestod re-aleksamen. I 1969 tog han handelseksamen, hvorpaa han gennemgik bankuddannelse ved Den Danske Landmandsbank i Randers. Sin værnepligt aftjente han fra 1971 til 1972 i Aarhus og Randers, og herefter fik han ansættelse som bankassistent ved Arbejdernes Landsbank, Randers.

VIII.F.6.b.

Henning Christiansen er født den 7. august 1954 i Randers.

Bosat: Asavænget 20, Randers.

Henning Christiansen gik i skole i Randers, hvor han i 1971 bestod re-aleksamen. Fra 1972 til 1976 gennemgik han uddannelse som typograf ved Al lingham's Bogtryk, hvor han nu er ansat som typotekniker.

VIII.F.6.c.

Niels-Jørgen Christiansen er født den 31. juli 1956 i Randers.

Bosat: Raadmands Boulevard 8, Randers.

Niels-Jørgen Christiansen gik i skole i Randers, hvor han bestod den udvidede tekniske forberedelseseksamen. Herefter begyndte han ved vognfabrikken Scandia og udlærtes her som klejnsmed.

VIII.F.6.d.

Poul-Erik Christiansen er født den 1. februar 1958 i Randers.

Bosat: Raadmands Boulevard 8, Randers.

Poul-Erik Christiansen gik i skole i Randers, hvor han bestod realeksamen. Desuden har han bestaaet handelseksamen.

VIII.F.7.

Birgit Fisker er født den 14. februar 1934 i Torup. Hun blev gift den 11. juni 1955 i Sdr. Vinge med Per Christian Thulstrup, der er født den 20. juni 1926 paa Skovblinkgaard, Skjern sogn, som søn af gaardejer Anders Andersen Thulstrup og hustru Inger Marie Mikkelsen.

Bosat: Skovblinkgaard, Tukærvej 28, Løvskal, Bjerringbro.

Birgit Fisker gik i skole i Torup. Hun lærte husgerning og tjente $\frac{1}{2}$ aar hos Ingvar Rasmussen i Torup, 1 aar hjemme, 1 aar paa Skovblinkgaard i

Løvskal samt $\frac{1}{2}$ aar hos landsretssagfører Dahl i Viborg. Herefter var hun beskæftiget $\frac{1}{2}$ aar i Hadsten samt en tid hjemme og derpaa ca. $\frac{1}{2}$ aar i Løvskal indtil giftermålet.

Per Christian Thulstrup gik i skole i Løvskal. Han lærte landbrug hjemme, hvor han efter faderens død i 1958 var ansat som bestyrer. I 1960 overtog han selv fødegaarden Skovblinkgaard, der nu er paa ca. 85 tdr. land.

VIII.F.7.a. Lone Thulstrup er født den 11. maj 1958 i Løvskal, Skjern sogn.

VIII.F.7.b. Jette Thulstrup er født den 18. februar 1962 paa Skovblinkgaard, Skjern sogn.

VIII.F.7.c. Anna Marie Thulstrup er født den 28. maj 1965 paa Skovblinkgaard, Skjern sogn.

VIII.F.7.d. Anette Thulstrup er født den 29. oktober 1968 paa Skovblinkgaard, Skjern sogn.

VIII.F.8.

Kurt Grud Fisker er født den 15. februar 1939 i Torup. Han blev gift den 2. juli 1960 i Langaa med Eva Jensen, der er født den 20. november 1934 i Ilskov som datter af arbejdsmand Jens Andersen Jensen og hustru Ingrid Marie Jensen.

Bosat: Kærvej 16, Visse, Gug.

Kurt Grud Fisker gik i skole i Torup. Han var beskæftiget ved landbruget hjemme samt 1 aar i Hjorthede, og i 1961 udlærtes han som maskinarbejder ved maskinfabrikken Dansin i Langaa. Efter at have aftjent sin værnepligt fra 1961 til 1962 i Hvorup og Padborg fortsatte han som maskinarbejder i sin tidligere læreplads, samtidig med at han læste til teknisk forberedelseseksamen paa aftenkursus og herefter til maskintekniker paa dagskole med afsluttende eksamen fra Randers Tekniske Skole i 1964. Herefter var han ansat som planlægningsassistent ved maskinfabrikken Strømmen i Randers fra 1964 til 1967 og derpaa ved skiltefabrikken Colorlux i Esbjerg, fra 1968 som planlægningschef. Siden 1973 har han været ansat ved det nuværende Printca i Aalborg, fra 1975 som produktionschef. Endvidere har han bestaaet merkonomeksamen.

Eva Jensen gik i skole i Ilskov og var desuden elev paa Ølgod Ungdomsskole 1947-1948. Hun lærte husgerning og tjente 1 aar hos fabrikant Sonne i Herning, $1\frac{1}{2}$ aar hos skovrider Dalgas i Ilskov og $\frac{1}{2}$ aar hos fabrikant

Kjeldsen i Herning. Fra 1952 til 1956 gennemgik hun uddannelse som modist og ekspeditrice hos Marie Christensen i Herning, og herefter var hun ansat som ekspeditrice hos A. Zillmer i Slagelse indtil 1959 og hos M. Moustesen i Randers indtil 1966. Endvidere har hun været beskæftiget 1½ aar ved Singer Symaskiner samt 3 aar ved varehuset Blichfeldt, begge i Esbjerg samt 2 aar ved varehuset Salling i Aalborg.

VIII.F.8.a. Susanne Grud Fisker er født den 24. oktober 1960 i Langaa.

VIII.F.8.b. Mogens Grud Fisker er født den 24. februar 1967 i Vorup.

VIII.G.

Marie Fisker er født den 23. november 1893 i Langaa sogn, og hun døde den 14. oktober 1961 i Viborg. Hun blev gift den 3. juli 1914 i Vorde med Otto Vilhelm Christensen. Han er født den 23. juni 1889 i Kølsen, Vorde sogn, som søn af gaardejer Johannes Christensen og hustru Johanne Kristensen, og han døde den 14. oktober 1956 i Viborg.

Om forældrene fortæller sønnen Kristen Johannes bl.a.:

"Mor gik i kommuneskolen i Mammen. Efter konfirmationen indtil giftermålet med far arbejdede hun som pige i huset paa forskellige gaarde, bl. a. paa Vindum Overgaard. Hun var ved sit giftermål pige hos en daværende møbelhandler Marthinsen, Mathiasgade i Viborg. - Far gik i kommuneskolen i Vorde til sit 14. aar. Hele sin ungdom arbejdede han ved landbruget og tjente i forskellige pladser paa Kølsen-egnen. Han blev indkaldt til militærtjeneste i 1912 ved 9. Bataljon som tjenstgørende ved infanteriet og genindkaldtes i 1914 ved krigsudbruddet. Efter giftermålet med min mor købte han en lille landejendom i Rogenstrup ved Løgstrup. Denne drev han indtil 1919, hvorpaa han solgte og flyttede til Skals, hvor han var beskæftiget som arbejdsmand. I 1922 købte far en landejendom i Kølsengaarde, og her boede vi indtil 1943, da han solgte, og far og mor flyttede til Vorde. Her boede de til 1947/48, da huset, de boede i, skulle bruges til andet formål. Mine forældre boede herefter i Hjarbæk, og i 1954 flyttede de til Viborg, hvor de boede indtil deres død. Alle aarene efter gaardsalget var far beskæftiget som arbejdsmand."

I ægteskabet er børnene VIII.G.1.-VIII.G.4.

VIII.G.1.

Kristen Johannes Fisker, der ifølge bevilling af 1961 fik navneændring fra Christensen for sig og sine efterkommere, er født den 10. august 1914 i Kølsen, Vorde sogn. Han blev gift den 14. september 1940 i København med Verna Carla Thilqvist, der er født den 4. juli 1921 paa Rigshospitalet i København som datter af faktor Oscar Julius Thilqvist og hustru Anna Margrethe Jensen.

Bosat: Kaliforniensvej 18, København S.

Kristen Johannes Fisker gik i skole i Skals og Lyngsø. Han var beskæftiget ved landbruget, og fra 1931 til 1935 gennemgik han uddannelse som mejerist i bl.a. Søkilde, Nørager og Stokkemarke paa Lolland. Herefter vikarerede han som mejerist i Bjerring, Løgstrup samt i Torning, og fra 1936 til 1938 aftjente han sin værnepligt og hjemsendtes som korporal. I 1939 var han genindkaldt en måned i Fredericia. Herefter begyndte han indenfor politiet i København. I 1944 blev han overbetjent, i 1961 politiasistent af 1. grad.

Verna Carla Thilqvist gik i Taarnby Skole samt paa Højdevangen Skole i København. Fra 1936 til 1938 gennemgik hun uddannelse som fotograf ved Kehlet i København og fortsatte samme sted, fra 1943 til 1956 som bestyrer for forskellige forretninger. Herefter gennemgik hun uddannelse som telefonistinde ved K.T.A.S., og siden 1963 har hun været ansat som kontorassistent ved toldvæsenet.

VIII.G.1.a.

Steen Fisker er født den 27. april 1946 i København, Vor Frelser sogn. Han blev gift første gang den 26. juni 1971 med Lise Povlsen, og ægteskabet opløstes sommeren 1973. Herefter blev han gift anden gang den 8. januar 1977 i København med Lisbeth Vivian Norbye, der er født den 11. januar 1951 i Kastrup som datter af bryggeriarbejder Anker Sofus Norbye og hustru Else Jacobsen. - Lisbeth Vivian Norbye medbragte i ægteskabet to børn: Peter Kenneth, der er født den 10. juni 1968 i Kastrup sogn og Christina Camilla, der er født den 11. november 1972 samme sted.

Bosat: Klostervang 37, Kliplev.

Steen Fisker gik i skolen ved Sundet, Taarnby Skole samt i Gerbrandskolen, hvor han i 1963 bestod realeksamen. I 1966 tog han matematisk-fysisk studentereksamen fra Vestre Borgerdydskolen i København, og sin værnepligt

aftjente han fra sommeren 1966 til sommeren 1967 ved Flyvevaabnet. Herefter læste han 1 aar ved ingeniørakademiet, og efter i en periode at have været beskæftiget ved forskelligt, bl.a. som chauffør begyndte han i 1969 ved politiet. Her er han nu ansat som politiassistent ved Københavns Polititi, færdselsafdelingen.

Lisbeth Vivian Norbye gik i Kastrup og Taarnby Skoler samt paa Løjtegaardsskolen. Hun gennemgik uddannelse som smørrebrødsjomfru og har arbejdet 1½ aar som hjemmehjælper ved Københavns Kommune.

VIII.G.1.a.1) Anne Sofie Fisker er født den 19. juni 1977 i København, Helligkors sogn.

VIII.G.1.b.

Lis Fisker er født den 29. november 1947 i København, Sundby sogn. Hun lever i papirløst ægteskab med Jørn Lillelund Jensen, der er født den 26. februar 1947 i København, Sundby sogn, som søn af stationsforstander Poul Lillelund Jensen og hustru Edith Rigmor Poulsen.

Bosat: Høgildvej 5, Kastrup.

Lis Fisker gik i Gerbrandskolen paa Amager. Hun var husassistent ½ aar paa Marienborg paa Møn samt ½ aar i Klampenborg, hvorpaa hun var ansat 1 aar ved en vuggestue i Taarnby. Herefter gennemgik hun kontoruddannelse ved Københavns Kommune, hvor hun siden 1972 har været ansat som assistent.

Jørn Lillelund Jensen gik i Christianshavns Skole i København. I 1967 udlærtes han som reprofotograf hos fotograf Carlsen i Købmagergade, og efter at have aftjent sin værnepligt i Høvelte 1967-1968 fortsatte han i sin tidligere læreplads.

VIII.G.1.b.1) Charlotte Lillelund Fisker er født den 2. december 1974 paa Sankt Josephs Hospital i København.

VIII.G.1.c.

Susanne Fisker er født den 18. september 1952 i København, Sundby sogn. Hun blev gift den 8. maj 1971 i Taarnby med Ivan Kyed, der er født den 2. april 1942 i Skagen som søn af fisker Marius Pedersen Kyed og hustru Sofie Annette Nielsen.

Bosat: Alleen 10, Kastrup.

Susanne Fisker gik i Gerbrandskolen paa Amager, hvor hun bestod 10. klasse. Hun var ansat ½ aar som kontormedhjælper ved firmaet Kampsax i København og gennemgik herefter kontoruddannelse ved Taarnby Kommune. Fra 1971 til 1972 har hun været ansat som regnskabsfører ved J.M. en gros i København.

Ivan Kyed gik i skole i Skagen samt paa Korsvejens Skole i Kastrup, hvor han i 1958 bestod mellemskoleeksamen. I 1959 tog han realeksamen fra aftenkursus, og i 1960 lod han sig hverve til Flyvevaabnet og var 1½ aar paa flyveskole i Canada. I 1965 hjemsendtes han som løjtnant og har siden sejlet som fisker fra København.

VIII.G.1.c.1) Brian Kyed er født den 6. april 1974 i Kastrup.

VIII.G.1.c.2) Lars Kyed er født den 7. februar 1977 i København, Helligkors sogn.

VIII.G.2.

Gunnar Christensen er født den 13. november 1916 i Rogenstrup, Fiskbæk sogn. Han blev gift den 9. september 1943 i Skive med Inge Sjølund Pedersen, der er født den 9. september 1924 i Tastum, Kobberup sogn, som datter af snedker Sofus Sjølund Pedersen og hustru syerske Maren Kathrine Thomasine Olesen.

Bosat: Sanatorievej 27, Silkeborg.

Gunnar Christensen gik i skole i Lyngsø. En tid var han beskæftiget ved landbruget, hvorpaa han gennemgik uddannelse som mejerist ved mejerierne i Løgstrup, Lunde og Laastrup, afbrudt af militærtjeneste ved Søværnet i 1937. Herefter var han beskæftiget som mejerist forskellige steder, bl.a. 7 aar ved Kjeldbjerg Mejeri, indtil han i 1950 kom til Silkeborg. Her var han ansat ved Silkeborg Mælkeforsyning indtil 1959, og siden har han været mejerist ved Stassano Mejeriet.

Inge Sjølund Pedersen gik i skole i Tastum. Hun lærte husgerning samt syning hovedsagelig hjemme hos moderen, der havde systue. Endvidere var hun ansat som syerske i ca. ½ aar ved Julemærkesanatoriet i Kolding. Efter giftermålet drev hun egen systue fra 1944 til 1949, afbrudt af et ophold paa Københavns Tilskærerakademi i 1947. Siden 1949 har hun været ansat som direktrice ved Peter Jessen i Silkeborg.

VIII.G.2.a.

Ingolf Sjølund Christensen er født den 5. december 1943 i Tastum, Kobberrup sogn. Han blev gift den 27. marts 1965 i Sdr. Vissing med Hanne Koudahl Svendsen, der er født den 21. juli 1945 i Bakbjerg, Them sogn, som datter af smed Børge Lindhardt Svendsen og hustru Mary Marie Koudahl Faistrup.

Bosat: Smingevej 33, Resenbro, Silkeborg.

Ingolf Sjølund Christensen gik i skole i Silkeborg, hvor han i 1959 bestod mellemskoleeksamen. Fra 1961 til 1965 stod han i lære som kok paa hotel Dania i Silkeborg og fortsatte samme sted indtil 1966, hvorpaa han aftjente sin værnepligt ved Søværnet i Dragør 1966-1967. Efter at have været ansat som kok ved forskellige hoteller i Silkeborg og Omegn, bl.a. ved Svejlbæk Færgegaard begyndte han i 1974 som chauffør ved Stassano Mejeriet.

Hanne Koudahl Svendsen gik i skole i Addit, Virklund og Sminge. Hun lærte husgerning og tjente i Grauballe samt i Voel ialt i 2 aar, hvorpaa hun gennemgik uddannelse som smørrebrødsjomfru ved hotel Dania i Silkeborg fra 1961 til 1963. Efter at have været beskæftiget 1 aar i Herning arbejdede hun fra 1964 til 1971 hos Langhoff i Silkeborg, hvorpaa hun begyndte som rengøringsassistent ved Nørrevangsskolen samme sted.

VIII.G.2.a.1) Claus Sjølund Christensen er født den 4. maj 1966 i Silkeborg.

VIII.G.2.a.2) Jane Seung Il Sjølund Christensen er født den 8. december 1970 i Seoul, Korea.

VIII.G.2.a.3) Gitte Sjølund Christensen er født den 24. april 1974 i Silkeborg.

VIII.G.3.

Vera Christensen er født den 27. september 1923 i Vorde. Hun blev gift den 5. maj 1948 i Viborg med Viggo (Lund) Pedersen, der er født den 24. november 1922 i Hjarbæk, Vorde sogn, som søn af tromlefører Anders Lund Pedersen og hustru Kristine Frederiksen.

Bosat: Færøvej 20, Viborg.

Vera Christensen gik i skole i Lyngsø. Hun lærte husgerning og begyndte herefter ved Statshospitalet i Viborg, hvor hun gennemgik uddannelse som plejer. Siden 1972 har hun haft ansættelse som plejerassistent.

Vilgo (Lund) Pedersen gik i skole i Vorde. Han arbejdede ved Landbruget paa Hjemmen indtil 1945, hvorpaa han kom til smedelære ved Brdr. Christensen Beholderfabrik i Viborg, hvor han efter at være blevet udlært i 1949 fortsatte som svend indtil 1960. Siden har han været ansat ved Colas Vøjmateriale i Viborg som værktøjer for maskinudføjningen.

VIII.G.3.a.

Finn Pedersen er født den 6. februar 1944 i Viborg. Han blev gift den 6. februar 1965 i Viborg med Anni Helen Nielsen, der er født den 4. juni 1945 i Vedhoved, Daugbjerg sogn, som datter af chauffør Frode Nielsen og hustru Anna Johanne Nielsen.

Bosat: Degnebakken 1, Skibby.

Finn Pedersen gik i skole i Viborg, hvor han i 1961 bestod realeksamen. I 1965 udlærtes han som tømrer ved tømrmesterfirmaet Brdr. Nielsen i Overlund, hvorpaa han fortsatte som svend, fra 1966 til 1973 hos Knud P.H. Nielsen i Skibby. Siden har han drevet selvstændig tømrmestervirksomhed i Skibby.

Anni Helen Nielsen gik i skole i Viborg. Efter at have været husassistent i 1 aar var hun beskæftiget som ekspeditrice indtil giftermålet, bl.a. ved Svenstrup Sko i Viborg. Siden 1973 har hun været ansat ved Toms Chokoladefabrik i Ballerup.

VIII.G.3.a.1) René Pedersen er født den 15. marts 1963 i Viborg.

VIII.G.3.a.2) Mette Pedersen er født den 10. september 1966 i Viborg.

VIII.G.3.b.

Berit Lund Pedersen er født den 28. april 1951 i Viborg. Hun lever i pirløst ægteskab med Poul Juul Hammer, der er født den 19. maj 1955 i Viborg som søn af husejer Harry Sørensen Hammer og hustru Mary Kathrine Rørbæk.

Bosat: Falkevej 70, Viborg.

Berit Lund Pedersen gik i skole i Viborg. Hun var husassistent i 2 aar hos Edith og Holger Vorre samt syerske 1 aar ved Vibonet i Viborg, hvorpaa hun rejste til Norge i 1968. Her var hun husassistent 1 aar i Haslum samt vaskerimedhjælper 1 aar i Høvik, og efter at have været ansat som servitricer ½ aar paa Madsens Hotel i Bjerringbro kom hun tilbage til Viborg. Her

har hun været ansat 2 aar ved Scanlace, 2 aar som medhjælper ved Statshospitalet og fra 1973 som sygehjælper ved De gamles Hjem, Sct. Ibsgaard.

Poul Juul Hammer gik i skole i Viborg. Efter at have gennemgaaet uddannelse som ekspedient ved Skolageret i Viborg begyndte han i 1974 som slagteriarbejder ved Bjerringbro Andelssvineslagteri.

VIII.G.3.b.1) Anja Lund Pedersen er født den 22. august 1973 i Viborg.

VIII.G.3.b.2) Christina Lund Pedersen er født den 19. december 1975 i Viborg.

VIII.G.4.

Georg Christensen er født den 11. november 1927 i Kølsengaarde, Vorde sogn. Han blev gift den 1. marts 1953 i Hadsund med Ebba Rask Nielsen, der er født den 5. marts 1928 i Klintholm Havn, Magleby sogn, som datter af fiskeeksportør Jacob Rask Nielsen og hustru Kresta Laurentze Augusta Ellensgaard.

Bosat: Udsigtshøjen 5, Viborg.

Georg Christensen gik i skole i Lyngsø. Han arbejdede paa hjemegnen indenfor landbruget indtil 1949, hvorpaa han aftjente sin værnepligt ved livgarden 1949-1950. Efter at have gennemgaaet uddannelse som plejer ved Statshospitalet i Viborg fortsatte han som assistent samme sted indtil 1957, ved Statsplejehjemmet i Ballerup indtil 1960 samt ved Glostrup Statshospital fra 1960 til 1966. Herefter var han bestyrer paa alderdomshjemmet i Hornum St., indtil han i 1967 kom tilbage til Viborg Statshospital, hvor han siden har været ansat som plejerassistent.

Ebba Rask Nielsen gik i skole i Hals samt paa Finsensgades Skole og Skovvangsskolen i Aarhus. Hun var husassistent 1 aar samt butikselev i 1 aar, hvorpaa hun begyndte indenfor sygeplejen ved Ortopædisk Hospital i Aarhus i 1945. Fra 1947 til 1950 var hun elev paa Kommunehospitalet i Aalborg, og fra 1950 til 1955 var hun ansat ved Statshospitalet i Viborg. I 1957 begyndte hun igen som sygeplejerske og var ansat 3 aar i Ballerup, 6 aar i Glostrup samt 1 aar som bestyrerinde i Hornum St. Siden har hun været sygeplejerske i Viborg, fra 1967 til 1970 paa Sct. Ibsgaarden og herefter afdelingssygeplejerske paa Blichergaarden.

VIII.G.4.a.

Lars Ole Rask Christensen er født den 3. maj 1955 i Viborg. Han lever i papirløst ægteskab med Anita Laila Smith Mikkelsen, der er født den 23. januar 1957 i Viborg som datter af vicevært Sigurd Richard Mikkelsen og hustru Lilli Vera Smith Nielsen.

Bosat: Christian M. Østergaardsvej 1E, Horsens.

Lars Ole Rask Christensen gik i skole i bl.a. Overlund, hvor han i 1972 bestod teknisk forberedelseseksamen. I 1975 tog han eksamen som teknisk assistent fra Viborg Tekniske Skole og arbejdede herefter som saadan ved arkitektfirmaet Langvold & Nielsen samt ved Viborg Entreprenørforretning. Sommeren 1976 paabegyndte han byggeteknikeruddannelse ved Randers Tekniske Skole med forventet afgangseksamen i december 1977. Herefter paabegyndes bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens.

Anita Laila Smith Mikkelsen gik i skole i Viborg, hvor hun i 1974 bestod realeksamen. Sommeren 1975 tog hun handelseksamen fra Viborg Handelsskole, hvorpaa hun gennemgik kontoruddannelse ved byggefirmaet Michael Hansen samme sted.

VIII.G.4.b.

Anette Rask Christensen er født den 15. september 1958 i København, Ballerup. Hun lever i papirløst ægteskab med Kenn Petersen, der er født den 23. juli 1956 i København som søn af vognmand Andy Rainer Petersen og hustru Oda Hansen.

Bosat: Bybæk Terrasserne 157A, Farum.

Anette Rask Christensen gik i skole i bl.a. Glostrup og Overlund samt i Viborg, hvor hun bestod 10. klasse. Hun er beskæftiget som sygehjælper.

Kenn Petersen gik i skole i Viborg, hvor han bestod 10. klasse. Han er udlært elektromekaniker.

VIII.G.4.b.1) Henrik Rask Petersen er født den 16. februar 1977 i Gentofte, Maglegaard sogn.

VIII.H.

Christen Huus Fisker er født den 20. december 1895 i Hjermind, og han døde den 27. september 1962 i Bjerringbro.

Om Christen Huus Fisker fortæller søsteren Dagmar bl.a.:

"Christen gik i almindelig landsbyskole, saavidt vides i Hjermind. Han stod i lære i Gørding Brugsforening ved Vemb og tog herefter eksamen fra Aarhus Handelshøjskole i 1916. En tid var han uddeler i Thisted Brugsforening ved Arden, og herefter rejste han til København, hvor han var ansat indenfor fællesforeningen, hovedsagelig i revisionsafdelingen. Han rejste meget paa Færøerne, hvor han gjorde et stort arbejde for brugsforeningen indtil krigsudbruddet. I 1941 blev han tilbudt pladsen som uddeler i Undløse Brugsforening paa Sjælland og arbejdede denne vældig op. Derefter virkede han som konsulent indenfor fællesforeningen med bopæl i Bjerringbro indtil sin død. Christen var ugift."

VIII.J.

Georg Valdemar Fisker er født den 10. april 1899 i Hjermind. Han blev gift den 30. april 1923 i Bjerringbro med Kamilla Sofie Linde, der er født den 19. maj 1903 i Kjellerup, Hørup sogn, som datter af tømrer og snedkermeister Chresten Linde og hustru Marie Vissing.

Bosat: Refsvej 65, Thisted.

Georg Valdemar Fisker gik i skole i Hjermind, Vindum og Vorde. En tid var han beskæftiget ved landbruget, bl.a. hjemme, og herefter var han ansat som maskinassistent ved Nr. Nissum Elektricitetsværk i ca. 3 aar samt ved Gudenaaværket i Tange, Bjerringbro-afdeling i 3 aar. Endvidere var han ansat som elektriker og maskinassistent ved Bjerringbro Elektricitetsværk, indtil han i 1923 fik ansættelse ved el-installatør B. Bjerre Christensen i Thisted i Thy, hvor han var beskæftiget som l. mand indtil 1969

Kamilla Sofie Linde gik i skole i Bjerringbro. Hun var ansat som medhjælper ved apoteket i Bjerringbro, og efter en tid hjemme arbejdede hun i brugsforeningen samme sted indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene VIII.J.1.-VIII.J.2.

VIII.J.1.

Hellner Fisker er født den 3. september 1924 i Thisted. Han blev gift den 23. april 1947 i København med Elin Andersen, der er født den 25. september 1925 i København, Brorsons sogn, som datter af gartner Jens Carl August Andersen og hustru Olga Barenkop Zarp.

Bosat: Buddinge Hovedgade 334, Bagsværd.

Hellner Fisker gik i skole i Thisted, hvor han i 1940 bestod realexamen. Han gennemgik handels- og kontoruddannelse ved A/S Sørensen's Tømmerhandel i Thisted, og i 1946 bestod han højere handelseksamen fra Niels Brocks Handelsskole i København. Sin værnepligt aftjente han fra 1946 til 1947 i Høvelte samt ved Den danske Brigade i Tyskland, og efter at have været ansat som eksportassistent ved Plumrose i København 1947-1951 og ved Strand Scandinavien Trading 1951-1953 var han ansat ved A/S Newdan Food indtil 1955. Efter at have været prokurist 1 aar ved Nordisk Ægkompagni samt fra 1966 til 1972 ved Nordisk Margarinefabrik begyndte han i sin nuværende stilling som regionsdirektør ved A/S Sthyr & Kjær i Glostrup. Han bestod i 1950 engelsk korrespondenteksamen og i 1968 merkonomeksamen.

Elin Andersen gik i Hillerødgade Skole i København. Hun var husassistent i 1 aar og gennemgik fra 1941 til 1943 uddannelse som barneplejerske ved Hellebæk Kystsankatorium. Herefter har hun været beskæftiget ved forskellige børnehaver, vuggestuer og fritidshjem, fra ca. 1955 som vikar.

VIII.J.2.

Bent Fisker er født den 9. juli 1932 i Thisted. Han blev gift den 29. oktober 1955 i Thisted med Ester Marie Christensen, der er født den 18. april 1938 i Thisted som datter af Peder Gasberg Christensen og hustru Julie Marie Ubbesen.

Bosat: Rosenvangs Allé 12, Viby J.

Bent Fisker gik i skole i Thisted. Han udlærtes som elektromekaniker i Thisted og fortsatte herefter nogle aar i lærepladsen, hvorpaa han flyttede til København. Her var han ansat som tekniker i 8 aar ved Dansk Røntgenteknik, hvorefter han flyttede med samme firma til Aarhus. Han har i forbindelse med faget gaaet paa maskinskole i København samt deltaget i kursus i Holland.

Ester Marie Christensen gik i skole i Thisted, hvor hun bestod mellem-skoleeksamen. Hun var elev i en tricotageforretning i Thisted indtil giftemaalet, og herefter har hun været beskæftiget ved forskelligt, bl.a. som dagplejemor, dels privat, dels kommunalt. - Ester Marie Christensen har været domsmand og nævning i landsretten og er nu domsmand ved byretten i Aarhus.

VIII.J.2.a.

Hardy Fisker er født den 18. januar 1956 i Thisted. Han er forlovet med Lene Braaten Pedersen, der er født den 6. januar 1958 i Aarhus paa Fødselsstiftelsen som datter af ekspeditionssekretær Leif Pedersen og hustru handelsskolelærer Kaja Braaten.

Bosat: Rosenvangs Allé 12, Viby J.

Hardy Fisker gik i skole i Rødovre samt i Viby J., hvor han bestod realeksamen. Herefter var han elev ved Marselisborg Gymnasium og bestod i 1977 matematisk fysisk studentereksamen.

Lene Braaten Pedersen begyndte efter at have bestaaet realeksamen fra Kragelundskolen som gymnasieelev ved Marselisborg Gymnasium.

VIII.J.2.b.

Freddy Fisker er født den 24. marts 1957 i Thisted. Han lever i papirløst ægteskab med Lis Tandskov Andersen, der er født den 19. januar 1955 i Aarhus Domsogn som datter af arbejdsmand Søren Tandskov Andersen og hustru Dagny Marie Therkildsen.

Bosat: Rosenhøj 26A, Viby J.

Freddy Fisker gik i skole i Rødovre samt i Viby J., hvor han bestod den udvidede tekniske forberedelseksamen. Herefter gennemgik han uddannelse som revisorassistent i Højbjerg. - Freddy Fisker deltager aktivt i politisk arbejde indenfor socialdemokratiet.

Lis Tandskov Andersen gik i skole i Aarhus, hvor hun bestod realeksamen samt matematisk fysisk studentereksamen fra Marselisborg Gymnasium i 1975. En tid var hun beskæftiget paa en møbelfabrik i Højbjerg, og herefter begyndte hun paa E.D.B.-skolen i Viby J.

VIII.J.2.b.1) Line Tanja Tandskov Andersen er født den 1. oktober 1974 i Aarhus, Sankt Johannes sogn.

VIII.K.

Sofus Christian Fisker er født den 9. maj 1901 i Hjermind, og han døde den 21. juni 1963 paa Randers Sygehus. Han blev gift den 25. maj 1927 i Sdr. Vinge med Jenny Kirstine Jensen, der er født den 16. august 1907 i Viborg som datter af overportør Jens Christian Finderup Jensen og hustru Ane Nielsine Lyngsø.

Bosat: Aarhusvej 127, Randers.

Sofus Christian Fisker gennemgik kolonialuddannelse ved Lee Brugsforening, og efter at have været ansat som kommis i andre brugsforeninger drev han en tid forretning i Ulstrup samt fra 1927 til 1937 købmandsforretning i Bjerringbro. Samtidig var han ansat som forsikringsinspektør for Codan og Tryg, og i 1937 flyttede han til Randers som overinspektør ved forsikringsselskabet Tryg. Fra 1941 til 1957 drev han en en gros forretning og herefter detailhandel indtil sin død i 1963.

Jenny Kirstine Jensen gik i skole i Sdr. Vinge. Hun lærte husgerning hovedsagelig hjemme og tjente i 2 somre som stuepige paa Ulstrup Slot samt 1 aar som husassistent hos købmand Pedersen i Hadsten. Efter giftermålet har hun været medhjælpende hustru i mandens forretning og videredrev selv denne fra 1963 til 1973.

I ægteskabet er sønnen VIII.K.1.

VIII.K.1.

Flemming Fisker er født den 1. maj 1930 i Bjerringbro sogn. Han blev gift den 14. april 1960 i Gjellerup med Annalise Greibe Knudsen, der er født den 12. marts 1938 i Hammerum sogn som datter af fabrikant Otto Knudsen og hustru Kirstine Michaelsen. Ægteskabet opløstes den 5. december 1971.

Bosat: Hofmannsvej 16, Brabrand.

Flemming Fisker gik i skole i Vorup ved Randers samt i Randers, hvor han i 1949 bestod matematisk studentereksamen. Han var discipel ved Sønderbro Apotek i Randers og læste herefter paa Farmaceutisk Højskole i København, hvorfra han i 1955 bestod afgangseksamen som cand. pharm. Herefter var han ansat $\frac{1}{2}$ aar som provisor ved Charlottenlund Apotek og $1\frac{1}{2}$ aar ved medicinalfirmaet Geigy i Bazel, Schweiz. Siden 1957 har han været beskæftiget ved Brdr. Jakobsens Chokoladefabrik i Skjødstrup, hvor han nu er udviklingsleder og laboratoriechef. - Flemming Fisker har bl.a. været bestyrelsesmedlem i A.G.F.'s tennisafdeling. Han er næstformand for bridgeklubben Ruder Syv i Risskov, og han har spillet turneringsbridge i anden division.

Annalise Greibe Knudsen gik i skole i Hammerum samt i Herning, hvor hun bestod realeksamen. Hun gennemgik uddannelse som hospitalslaborant ved Kjellerup, Viborg og Skive sygehuse, hvorpaa hun var beskæftiget indenfor kræftforskningen ved Aarhus Universitet. Hun er nu halvdagsansat laboratorieassistent ved Fødselsanstalten i Aarhus. - Annalise Greibe Knudsen har

endvidere gennemgaaet uddannelse som pianistinde og underviser nu i klassisk musik paa piano samt i musikhistorie.

VIII.K.1.a.

Ole Fisker er født den 19. december 1960 paa Fødselsanstalten i Aarhus.

Bosat: Hyrdedamsvej 9, Brabrand.

Ole Fisker er gymnasieelev.

VIII.L.

Dagmar Louise Fisker er født den 17. juni 1903 i Hjermind. Hun blev gift den 7. december 1933 i Hørup med Poul Emil Sørensen, der er født den 19. juli 1905 i Bjerring som søn af gaardejer Marius Sørensen og hustru Petrine Balle.

Bosat: Fredensgade 57, Kjellerup.

Dagmar Louise Fisker gik i skole i Vindum og Vorde. Hun lærte husgerning hjemme og var i en periode husbestyrerinde for broderen Christen Huus Fisker i Thisted ved Arden. Endvidere har hun været ansat ca. $\frac{1}{2}$ aar som defektrice ved Bjerringbro Apotek samt som stuepige paa bl.a. Højskolehottellet i Viborg, Hotel Regina i Aarhus og Park Hotel i Aalborg.

Poul Emil Sørensen gik i skole i Kjellerup. Han var beskæftiget ved landbruget, og sin værnepligt aftjente han i 1926 i Fredericia. Efter at have været beskæftiget i en aarrække ved Bjerringbro Slagteri begyndte han i 1941 som lagerforvalter hos svogeren i Undløse Brugsforening, men maatte kort tid efter holde op paa grund af en arbejdsulykke. I 1942 flyttede familien til Kjellerup.

I ægteskabet er børnene VIII.L.1.-VIII.L.2.

VIII.L.1.

Birte Fisker Sørensen er født den 29. oktober 1946 i Horsens. Hun blev gift den 9. marts 1974 i Aarhus Domkirke med Jan Kristiansen, der er født den 17. april 1948 paa Fødselsanstalten i Aarhus som søn af chauffør Ingvar Kristiansen og hustru Ayo Elisabeth Jensen.

Bosat: Ingersvej 13, Brabrand.

Birte Fisker Sørensen gik i skole i Kjellerup, hvor hun i 1964 bestod realeksamen samt i Viborg, hvor hun i 1967 bestod nysproglig studentereksamen. Herefter læste hun til tre-sproglig korrespondent ved Handelshøjsko-

len i Aarhus, og efter at have bestaaet eksamen i 1969 fik hun ansættelse ved Glyngøre Fiskeindustri, hvor hun var beskæftiget indtil 1971. Efter ½ aar ved Statsbiblioteket i Aarhus arbejdede hun fra 1971 til 1973 ved Brdr. Jakobsen i Skjødstrup, og siden har hun været ansat ved Grindstedværket i Brabrand.

Jan Kristiansen gik i skole i Esbjerg og var desuden elev paa Vesterlund Efterskole fra 1964 til 1965. Han gennemgik uddannelse som ekspedient ved E.B.M. i Skive, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Jydske Telegrafregiment i Aarhus og Aalborg 1968-1969 var han elev paa dekoratørskolen i Lystrup. Efter at have været ansat som dekoratør indenfor skotøjsbranchen i Grenaa og Viborg samt ved E.B.M. i Rønne var han reproassistent ved Schrøder Serigrافي i Lystrup fra 1972 til 1973 samt ekspedient og dekoratør ved Jensen Tæpper i Aarhus fra 1973 til 1975. Siden har han været ansat som salgskonsulent ved Skov Interiørcenter A/S i Lisbjerg.

VIII.L.1.a. Nicolai Fisker Kristiansen er født den 2. oktober 1974 paa Fødselsanstalten i Aarhus.

VIII.L.2.

Poul Anker Fisker, der ifølge bevilling af 1976 fik navneændring fra Fisker Sørensen, er født den 6. september 1952 paa Rigshospitalet i København. Han blev gift den 3. juli 1976 i Sdr. Tranders med Hanne Kathrine Thomsen, der er født den 20. september 1955 i Hasseris som datter af fjerkrævler Villy Ejner Evald Thomsen og hustru Ketty Frederikke Christiansen.

Bosat: Beatesmindevej 141, Aalborg.

Poul Anker Fisker gik i skole i Kjellerup og var desuden elev paa Aabybro Ungdomsskole. Han læste paa Sømandsskolen i Frederikshavn i 1968, og efter at have været beskæftiget bl.a. som fabriksarbejder var han elev paa Køng Højskole 1970-1971. En tid var han ansat ved Missionshotellet i Grenaa samt ved Park Hotel i Aalborg, og efter at have været indkaldt til militærtjeneste ved CF-Kolonnen i Thisted i 1973 kørte han som chauffør i Aalborg indtil 1976. Siden har han haft ansættelse som lagermedhjælper.

Hanne Kathrine Thomsen gik i skole i Gl. Hasseris og var desuden elev paa en efterskole i 1971. Herefter har hun været ansat som syerske ved Th. Gjesing Konfektionsfabrik i Aalborg.

VIII.L.2.a. Thomas Fisker er født den 27. april 1977 paa Aalborg Sygehus Nord.

VIII.M.

Erna Kirstine Fisker er født den 15. juni 1908 i Vindum. Hun blev gift den 8. februar 1936 i Højslev med Børge Ricard Larsen, der er født den 20. juli 1905 i Halskov, Højslev sogn, som søn af gaardejer Jens Larsen og hustru Anna Leth.

Bosat: Kongestræde 83, Fredericia.

Børge Ricard Larsen er billedskærer og snedker.







